

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENSTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 23 MAART 2025

10.00 uur: Ds. G.M. Speelman

19.00 uur: Taizéviering

Collecten: 1. Werelddiaconaat - Moldavië
2. Wijkkas Pauluskerk

ZONDAG 30 MAART 2025

10.00 uur: Ds. A.W. Aarnoutse

Collecten: 1. Werelddiaconaat - Colombia
2. Wijkkas Pauluskerk

ZONDAG 6 APRIL 2025

10.00 uur: Ds. L. Weina, Culemborg

Collecten: 1. Kerk in Actie – de Golfstaten
2. Wijkkas Pauluskerk

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 23 MAART 2025

10.00 uur: Ds. C. Visser 's Graveland

Collecten: 1. Werelddiaconaat - Moldavië
2. Wijkkas Pieterskerk

Autodienst: Jan den Hartog tel. 06-54302974

Kinderkerk: Groep 1 t/m 6

ZONDAG 30 MAART 2025

10.00 uur: Ds. R. van de Wetering, Veenendaal

16.30 uur: Zangdienst "Houd de lofzang gaande"

m.m.v. Koperensemble van het Reünie Orkest Artillerie
Trompetterkorps.

Collecten: 1. Werelddiaconaat - Colombia
2. Wijkkas Pieterskerk
3. Wijkkas Pieterskerk

Autodienst: Frans Atsma tel. 06-16924549

Kinderkerk: Alle groepen

ZONDAG 6 APRIL 2025

10.00 uur: Ds. M. Rodenburg-Splint

Collecten: 1. Kerk in Actie – de Golfstaten
2. Wijkkas Pieterskerk

Autodienst: Fam. Wijnen tel. 0346-261837

Kinderkerk: Groep 1 t/m 6

VESPERS IN DE VEERTIGDAGENTIJD

Dinsdag 25 maart 19.15 uur Pauluskerk

Dinsdag 1 april 19.15 uur Pauluskerk

Dinsdag 8 april 19.15 uur Pauluskerk

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 28 maart 16.45 uur: Hr. J. van Os

Vrijdag 4 april 16.45 uur: Hr. H. Vonk (Nieuwer ter Aa)

Vrijdag 11 april 16.45 uur: drs. M. Hekman - Klapwijk

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 3 weken en is voor een periode van 3 weken. Kopij graag inleveren uiterlijk maandag 7 april voor 18.00 uur.

AGENDA

Zondag 23 maart, Pieterskerk
Gemeentebijeenkomst aansluitend na de dienst

Maandag 24 maart 20.00 uur, Pauluskerk
Lezing Aarnoud van der Deijl
"De Toekomst van de Kerk"

Vrijdag 28 maart 18.00 uur, Bonifatiushuis
Sponsormaaltijd

Zaterdag 5 april 16.30 uur, Pieterskerk
Choral Evensong

Zondag 6 april 15.00 uur, Pauluskerk
Concert Studenten Utrechts Conservatorium
Symfonie van Brahms

MEDITATIE

Het verhaal van de profeet Elia is er een van pieken en dalen. In deze 40 dagentijd wil ik stil staan bij zijn grootste beproeving. Een moment waarop de woestijnervaring van Elia, leidt tot een wens, een vraag aan God, om er dan maar niet meer te hoeven zijn (1 Kon. 19:1-9). Hoe heeft het zover kunnen komen? Sommigen van u zullen misschien wel iets herkennen van wat Elia in de woestijn doormaakt. Wat kunnen we soms in de put zitten. Zeker als iemand veel pijn heeft of ongemak ervaart zonder uitzicht op verbetering heb ik mensen wel horen verzuchten: "Kon ik maar vast bij de

Heer zijn". Het kan moeilijk zijn om dat jezelf of een geliefde te horen denken of zeggen. Want God heeft ons toch bedoeld om te léven, gaat toch met ons mee over pieken en door dalen? Het leven van Elia is daar het toonbeeld van. Hij heeft een wonderlijk leven geleid. God is Elia nabij geweest op manieren die tot onze verbeelding spreken. Meermaals heeft hij de grootsheid van God mogen meemaken: in een kind dat tot leven werd gewekt (1 Kon. 17:17-24), in tijden van honger toen God ervoor zorgde dat er voedsel was dat nooit op raakte (1 Kon 17:4, 14) en toen hij de strijd met de priesters van de afgod Baäl aanging, stortte God vuur uit de hemel (1 Kon 18:38). Je zou denken dat Elia nooit bang hoefde te zijn. Dat hij wist dat hij altijd op God kon rekenen. Maar dan volgt een moment van beproeving. Koningin Jezebel was woedend dat haar Baälpriesters door toedoen van Elia waren omgekomen. De koningin stuurde een bode naar Elia: Het lot dat de profeten van Baäl ondergaan hadden, zou ook hem toevallen. Elia, zo staat er: "Werd bang, en sloeg op de vlucht." En toen was daar, liggend onder de bladerloze bremstruik in de woestijn, die amper schaduw bood, die vraag aan God: "Het is genoeg geweest, Heer, neem mijn leven."

De 40 dagentijd is periode van inkeer. Sommigen vasten om zich op Jezus te richten. Wat je opoffert is immers niets bij wat Jezus opofferde voor ons. Het getal 40 in de Bijbel wordt verbonden aan een periode van beproeving en kastijding, gevolgd door genade en herleving, vernieuwing. En zo'n periode van beproeving vindt in de Bijbel vaak plaats in de woestijn. De woestijn is de plek waar het leven niet welkom is. De omstandigheden zijn zó onherbergzaam, dat het beeld van de woestijn gelijk kwam te staan aan het beeld van de dood. Wie de beproeving van de woestijn doorstaan kon, die had iets van de dood overwonnen. Het volk Israël dwaalde 40 jaar door de woestijn, Jezus trok 40 dagen de woestijn in, en zo ook Elia.

Ergens in die vlucht van Elia om in leven te blijven, veranderde echter dat verlangen om te leven naar een verlangen om te sterven. Waarom? De enige hint die hij ons geeft is het zelfverwijt: "Ik ben niet beter dan mijn voorouders". Dat kan van alles betekenen.

Sommige uitleggers denken dat Elia niet meer verder wilde doordat hij was uitgeblust, overspannen was van zijn harde werk. Onheilsprofeet zijn is geen sinecure. Zelf meen ik, dat er op basis van dat zelfverwijt dat hij maakt misschien toch nog net iets anders bij kwam kijken. Ik denk dat we de rol van schaamte en teleurstelling, hier niet moeten onderschatten. Precies duiden wat zijn geestestoestand veroorzaakte kunnen we niet, maar hij voelt zich genoodzaakt daar onder die bremstruik om zichzelf op te geven.

God daarentegen is niet bereid om de wens van Elia in te willigen. God houdt Elia vast, wanneer hij zichzelf laat gaan. Want als je je schaamt voor wat je verkeerd deed, maakt dat voor God nog geen mens dat het leven niet waard is, ook als wij over onszelf wél dat oordeel vellen. Zo zwart wit, zit het niet voor God.

Een boodschapper of engel wordt gestuurd om dat duidelijk te maken. Liggend in het stof van de woestijn, zakt Elia verder en verder weg. Maar dan, raakt de engel hem aan! Hij zegt: Kum e-kol, sta op, en eet. "Want anders is de reis te zwaar voor je." Brood en water staan voor hem klaar. Hier in de woestijn zou het niet eindigen voor Elia, de Heer had meer voor hem in petto. Hij gaat een bijzondere ervaring tegemoet op de Horeb, en hoort wat hem nog te doen staat in dit leven.

In deze tijd richting Pasen staan we nadrukkelijk stil bij de beproeving en het lijden van Christus. Ook Christus beweegt zich door de woestijn, de spreekwoordelijke maar in Zijn geval ook de letterlijke dood, naar het leven. Jezus staat op uit de dood. En het is door zijn lijden, sterven en opstanding dat hij de genade van God voor alle mensen in alle tijden bewerkstelligt. Ook zijn verhaal zou daar in het graf niet eindigen, allerm minst. Juist op het dieptepunt van ons bestaan geeft God ons niet op. Wie weet wat u wacht op uw pad voorwaarts. Laat u zich aanraken, en voeden met Zijn genade?

ds. Mariëlle Rodenburg



WIJ KGEMEENTE PIETERSKERK



Scriba:

Predikant: ds M. Rodenburg-Splint
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
email: predikant@pieterskerk.info;
bereikbaar per mail tijdens kantoor-
uren, m.u.v. woensdag;
in geval van crisis bereikbaar op
06 22 888 505 (ook whatsapp)
Inloopspreekuur: vrijdagmorgen
tussen 11.00 en 12.00 uur
(consistoriekamer Pieterskerk)

Noortje Mur

email: scriba@pieterskerk.info

Ledenadm.:

W. Mur, tel. 266842,

email: noortje-wim.mur@planet.nl

Website:

www.pieterskerk.info

Kerktelefoon:

John van den Bosch,

email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

"Als nieuw: heilig je leven!" U hebt het vast zien staan op de voorzijde van de 40 dagentijd kalender dit jaar. Misschien bent u daar in deze dagen richting Pasen wel extra mee bezig. Toch is het goed nog even te benadrukken dat heiliging niet door onze eigen inspanningen bereikt wordt, maar door de genade van God en de Heilige Geest die in ons werkt. Een vraag die we onszelf kunnen stellen is: welke innerlijke ruimte is er voor Gods Geest om in u/ jou te werken? Sta je jezelf toe te worden aangeraakt en gevoed? Op 23 maart verwelkomen we ds. C. Visser uit 's Gravenland weer om onze dienst te leiden. Zondag 30 Maart zal ds. R. Van de Wetering uit Veenendaal voorgaan. 's Middags is er om 16.30 uur een zangdienst met medewerking van het

Koperensemble van het Reünie Orkest Artillerie Trompetterkorps. Het thema van deze zangdienst is “Houd de lofzang gaande”. Een dienst met veel zang en muziek. De meditatie wordt gehouden door ds. M. Rodenburg-Splint.

Op 6 april is het uw wijkpredikant die de dienst leidt. Dit zal een bijzondere dienst zijn: Abe Heemskerk (17) wil zich dan laten dopen! Als kind werd hij niet gedoopt, maar kwam Jezus later in zijn leven wel op het spoor. U heeft hem misschien wel eens achter in de kerk zien zitten. We hopen op een feestelijke dienst!

Uit de gemeente

De gezondheid van onze broeder Gert Lodder is gelukkig aanzienlijk verbeterd! Hij is inmiddels weer thuis uit het ziekenhuis. Het is op momenten best heel spannend geweest. Gelukkig is uiteindelijk de juiste remedie gevonden en is Gert weer op de been! We hopen op een verder voorspoedig herstel en dat we hem snel weer in onze mooie kerk horen zingen.

Zuster Jannie Boele heeft een behoorlijk fikse longontsteking. Al meer dan twee weken heeft ze last, het was op het randje of zij had naar het ziekenhuis gemoeten. Het antibioticum slaat aan maar ze is er nog niet. Een kaartje ter bemoediging is welkom, we hopen dat ze snel weer de oude is! (Griftenstein 18, 3621 XK, Breukelen).

Officieel is hij geen lid meer van onze gemeente, maar toch zijn velen van ons met hem begaan: broeder Jan van de Kraats is gevallen en opgenomen in het ziekenhuis. Zijn gezondheid is niet meer wat het was. Hij zal moeten revalideren in Parkgraaf (Utrecht). Laten we bidden voor hem dat hij er weer bovenop komt. Dat de Heer hem ook nu tot steun mag zijn!

Onverwachts moesten wij afscheid nemen van onze zuster Gerrie Hensbergen-Jansen (zie In memoriam). Zij leek er na haar heupoperatie weer bovenop te komen, maar woensdag 5 maart verslechterde haar gezondheid plotseling zonder duidelijke reden. In de nacht van vrijdag op zaterdag overleed zij. De familie heeft bij haar gewaakt. Maandag 17 maart was de uitvaartdienst, geleid door ds. Rodenburg, waarna het laatste afscheid plaatsvond op Begraafplaats Breukelen. We bidden voor de nabestaanden, in het bijzonder voor kinderen Lida, Marja en Bert, in deze moeilijke tijd. Gerrie zal gemist worden.

In memoriam

Rutger Maria (Gerrie) Hensbergen-Jansen werd geboren op 17 maart 1930 in Haarzuilens en groeide daar op in een gezin van vier. Toen ze trouwde met Albertus – Bert – Hensbergen verhuisde ze naar Breukelen. Ze woonden enkele jaren op de Bernhardstraat, waar Lida en Marja geboren werden, en verhuisden toen naar de Joris Dirksenstraat waar zonen Kees en Bert geboren werden. Een kleine 70 jaar heeft ze in Breukelen gewoond. Gerrie was altijd een meelevend lid van de Pieterskerk en bezocht zo lang het ging trouw de Bijbelkring. Haar vaste plek in de kerk was rechts voorin, op de voorste bank. Gerrie was creatief en altijd bezig. Ze hield van

gezelligheid, koken en bakken. Ze heeft heel wat geborduurd in haar leven en kon op de naaimachine alles maken. Haar geloof gaf haar altijd houvast, ook in moeilijke tijden. Helaas bleven die haar niet bespaard. Gerrie werd relatief jong weduwe. Wat haar het zwaarst gevallen moet zijn, is het plotselinge verlies van haar zoon Kees, die toen nog maar 54 jaar jong was. Ook met ziekte was zij niet onbekend. Toch hield ze ook die moeilijke tijden vast aan haar geloof. Haar kinderen en kleinkinderen betekenden alles voor haar. “Jullie zijn me allemaal even lief”, zei ze altijd. Gerrie wilde graag door, maar de Heer had andere plannen. “De mens wikt, maar God beschikt” leest haar rouwkaart. Gerrie werd nét geen 95 jaar. We zijn dankbaar voor haar leven. Moge zij ruste in vrede.

Herinnering gemeentemiddag

Aansluitend na de kerkdienst op 23 maart nodigen we u als gemeente nogmaals van harte uit in het Bonifatius om onder het genot van koffie/ thee met wat lekkers door te praten over het reilen en zeilen van onze mooie gemeente. Het koffiemoment in de kerk zelf vervalt hierdoor. Uiterlijk 13:00 hopen we af te kunnen ronden. Er staan belangrijke onderwerpen op het programma. Denkt u met ons mee?

Bericht ds. Van Ark

Beste gemeenteleden van de Pieterskerk in Breukelen, We ontvingen aardige kaartjes uit jullie gemeente met vriendelijk en hartelijke woorden. Dank jullie wel daarvoor, dat doet ons goed. Onze kleindochter Lieke gaat inmiddels weer naar school en ‘danst’ door het leven. Natuurlijk laten de maandelijkse chemokuren hun sporen na, maar ze gaat er weinig onder gebukt. We hopen en bidden dat aan het einde van dit jaar mag blijken, dat alle behandelingen niet voor niets zijn geweest. Met onszelf gaat het weer de goede kant op. Jenny staat weer voor de klas en voor haar vijf koren en doet dat met veel enthousiasme. Dankzij goede fysio zal het lopen de komende maanden hopelijk nog verder verbeteren. Na alle griepellende ben ik zelf weer helemaal hersteld en ga weer met plezier voor in vele gemeentes. Hartelijk dank voor al jullie meeleven! We voelen ons in geloof en vertrouwen verbonden.

ds. Hans en Jenny van Ark uit Wapenveld

Choral Evensong Pieterskerk

Binnenkort wordt er weer een “Evensong” gehouden in onze kerk. Nog weer even een opfrisser wat dat ook alweer voor dienst is! Het zijn populaire vieringen, met prachtige, veelal Engelse koormuziek waar ook veel liefhebbers van buiten de kerk op af komen. Zo ook op 5 april hopen we! Evensong is een avondgebed in de traditie van de Anglicaanse kerk: een Protestantse kerk die qua vorm dicht bij het katholicisme is gebleven. In Engeland doet men dit dagelijks, in Nederland wordt het vaak eens in de maand in monumentale kerken georganiseerd op een zaterdag of zondagmiddag. Redenen om te gaan zijn: de verstillings, de schoonheid, de ervaring van heiligheid en ‘opgetild worden’ en de verbinding.

Wanneer teksten gezongen worden, spreken we van een “Choral Evensong”. Lieder worden verweven met teksten uit het Oude en Nieuwe Testament, de geloofsbelijdenis en het Onze Vader. De gesproken en gezongen teksten hebben in de viering hetzelfde belang. Koor, cantor en voorganger gaan dus samen voor. Dat maakt zingen een mooie, maar ook serieuze zaak.



Op de vaste teksten zijn door (vaak Engelse) componisten oneindig veel variaties gemaakt, die meestal a-capella of met orgelbegeleiding worden gezongen. De vaste liederen worden naar plaatselijk gebruik geprogrammeerd. Zo zijn de *preces* en *responses* getijdengebieden: vaste teksten uit psalm 51 en 70. Een voorzanger zingt een vaste aanroep, het koor antwoordt in meerstemmige zang. Onderdeel van de responses zijn het Onze Vader en de voorbeden (‘collects’). Lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament worden beantwoord met twee lofzangen: het *Magnificat* en *Nunc Dimittis*. Het eerste is het lied van Maria, vol verwachting uitkijkend naar de geboorte van Jezus. Het tweede is het lied van Simeon, waarin de oude man bidt om een vredig afscheid, nu zijn leven volmaakt is na een ontmoeting met de Messias. De *Psalm* sluit aan bij de lezingen van de dag. Het wordt gezien als het belangrijkste lied van de viering. Koor en kerk zingen samen *Hymnes*, voor een gevoel van betrokkenheid en samenzijn. Orgelspel is belangrijk. De Evensong begint en eindigt met een ‘organ voluntary’, waarbij alle aanwezigen – in tegenstelling tot wat vaak de praktijk is op zondag morgen – blijven zitten tot de laatste noot! Deze keer mogen we genieten van de stemmen van “Vespera Lux”, het Evensong koor waar ds. Mariëlle bij zingt in Laren, onder begeleiding van Paul Snoek. Ds. Mariëlle is in deze dienst ook voorganger. Op 5 april bent u van harte welkom u te laten meevoeren in gezongen gebed. De Choral Evensong start om 16.30 uur en duurt ongeveer een uur. Organist Jan Pieter Karman verblijdt ons met zijn orgelspel. Iedereen is van harte welkom!

Zingen tijdens de vespers in de Goede Week en op Pasen

Bij de vespers op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag en op de Paaszondag willen we met de zanggroep enkele liederen met de gemeente zingen. We zoeken nog zangeressen en zangers. Wil je meezingen? De repetities zijn op donderdag 27 maart, donderdag 3 april, donderdag 10 april en woensdag 16 april om 19.30 uur in de Pieterskerk. Voor meer informatie kun je terecht bij Frans Vonk



WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant:

ds A.W. Aarnoutse,
Keizerskroon 5, 3621 RS Breukelen,
0346 249878 of 06 20024393,
ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl

Contact pastoraat: Henk Bomas,
Schepersweg 202, 3621 JR
Breukelen, tel. 06 83602282,
hcbomas.1@kpnmail.nl

Scriba:

vacant

scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Kerkelijk bureau:

H. de Kruijff, tel. 06 23700853
ledenadministratie@pauluskerk
breukelen.nl

Website:

pauluskerkbreukelen.nl

Kerktelefoon:

John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Vieren

Zondag 30 maart draagt de aangename naam ‘Laetare’, ‘verheug u’. Psalm 122 is de introïtus en bezingt de stad van de vrede – een visioen. Voor Gods volk Jeruzalem, als ooit in het rijk van David en Salomo. Wij leven 3000 jaar later dan zij, zijn begaan met het lot van alle mensen in het land langs de Jordaan. Maar gunnen elkaar een stad van vrede. ‘Stad’ is ‘stede’, wat ‘plaats’ betekent. De evangelielezing uit Lucas 15: 11-32 gaat over de weg van inkeer, over je verloren voelen en teruggevonden worden. Psalm 34, gekenmerkt door het acrostichon: elk vers begint met een letter van het Hebreeuwse alfabet, past bij deze zondag: ‘Proef, en geniet de goedheid van de Heer, gelukkig de mens die bij hem schuilt.’

‘In de tuin – het leven wint!’

Project Kindernevendienst

Tijdens het veertigdagenproject gaan we op weg naar Pasen met verhalen waarin een tuin een belangrijke plek of een veelzeggend beeld is. Van de prachtige tuin van Eden, die God voor de eerste mensen maakt, maar waar het misgaat tussen God en de mens. Tot aan de nieuwe wereld, die in het boek Openbaring wordt beschreven als een schitterende plek waar het goed zal zijn tussen God en de mens en waar leven zal zijn in overvloed, zoals in de tuin van Eden. Onze binnentuin zal wekelijks groeien en bloeien, en voor de kinderen thuis is er het wonder van de tuinkers... Doe je mee? Voor gezinnen thuis werd het projectboekje besteld met o.a. ‘challenges’... succes!

Op vrijdagmiddag 11 april, om 15.30 uur zijn kinderen van de Pauluskerk én hun vrienden en vriendinnen weer hartelijk welkom om zonnebloemen te zaaien. Kom gerust kijken! En, wie thuis kleine plantentopjes over heeft, ze zijn welkom in het halletje bij de keuken. Er staat een doosje gereed. Dank!

In en uit de gemeente

De heer Rien Krijgsman verblijft in Domstate, Beneluxlaan 298, 3526 KJ Utrecht en is dankbaar voor de kaarten die hij vanuit de gemeente mocht ontvangen. Gerda de Haan-de Vos (Bernhardstraat 44, 3621 EP) keerde al weer snel huiswaarts na een licht herseninfarct.

In herinnering

Gerritje Oosterom-Brunt (28 juli 1930 – 2 maart 2025)

Op een overdadig zonnige vrijdagmiddag 7 maart namen wij afscheid van Gerrie Oosterom-Brunt. Zij werd 94 jaar oud. De afscheidsdienst vond plaats in de Gereformeerde Kerk aan de Dreef te Kockengen. De laatste vijf jaren verbleef Gerrie in De Aa, maar haar hele leven woonde zij in Kockengen. Later ook met haar man Thomas aan de Kerkweg. In de dienst lazen we 1 Korinte 13, het 'hooglied van de liefde', de bijzondere onderbreking van Paulus in zijn omvattende brief. Het was mooi en goed om herinneringen te horen door Annette en kleindochters Josine, Merel en Sara. De herinneringen spraken van een liefhebbende moeder en oma, altijd bedrijvig, immer belangstellend en stimulerend, om van het leven iets moois en waardevols te maken. Het gedicht 'Stukje bij beetje' van Ilone Krukkert onderstreepte dat ook.

Met Thomas, afkomstig uit de CGK, ging Gerrie later veelvuldig naar De Ark in Maarssenbroek. Zij hadden hun plaats gevonden in het leven. Thomas overleed helaas vroeg maar Gerrie wist de draad van het leven op te pakken. Zij maakte reizen, wat vroeger niet kon en was behulpvaardig voor velen. Schoonzonen Jan en Uwe benadrukten de gastvrije ontvangst in het gezin.

Het was een warmhartig en waardig afscheid. Wij bidden haar de rust in Gods vrede toe.

Ds Bram-Willem Aarnoutse

Rondom Christelijk Geloven 20 maart

Na onze eerste avond rondom 'Credo en triniteit' gaan we in onze bezinning langs bijbelse teksten over 'Vader' (een godsbeeld naast andere), 'Zoon' en 'Geest'. Hoe spreken het 'oude'/'eerste testament' een het 'nieuwe'/'tweede' over deze namen? En wat is het unieke geheim dat in het mysterie van 'Drie-eenheid' (trinitas) wordt uitgedrukt? Het is heel inspirerend om steeds weer te ervaren dat we met 10, 12 mensen samen ons geloofsvertrouwen kunnen verkennen. Dank dus ook aan ieders inbreng.

Wandelen...

We treffen elkaar weer op woensdagmorgen 2 april om 10 uur bij het Bonifatiushuis. Leuk om te zien dat het groepje steeds weer andere gezichten laat zien.

Seniorengesprekskring

We ontmoeten elkaar graag weer op 10 april maart in zaal 7 van de Pauluskerk. Van harte welkom.



DIACONIE

HipHelpt
STICHTSE VECHT

Laagdrempelige hulp
bieden of vragen?

hiphelpt.nl/stichtsevecht



VOEDSELBANKEN.NL
Stichtse Vecht

Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen doen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

Diaconie collecte 23 maart Kerk in Actie – Werelddiaconaat Moldavië

Kerken in Moldavië geven kinderen toekomst



In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn voor werk naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. In samenwerking met Youth for Christ vangen kerken hen op en zorgen ze voor huiswerkbegeleiding, een maaltijd, bijbellessen en sport- en spelactiviteiten. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen. Kerk in Actie steunt via het programma

Werelddiaconaat kinderen in Moldavië en andere kwetsbare kinderen wereldwijd om aan een betere toekomst te bouwen.

Meer lezen? kerkinactie.nl/kindereninmoldavie

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Diaconie collecte 30 maart Kerk in Actie – Werelddiaconaat Colombia

Kinderen in achterstandswijken in Colombia weerbaar maken



In de Colombiaanse hoofdstad Bogotá groeien veel kinderen op in wijken vol armoede en geweld. Het buurtcentrum van FPT is een veilige plek waar ze terecht kunnen voor sport, spel en creativiteit. Elk jaar kunnen hier ook 45 jongeren een koksopleiding volgen. Ook ouders worden begeleid. De kinderen leren hun rechten kennen. Ze worden weerbaar gemaakt tegen geweld en kunnen op deze manier een beter bestaan opbouwen. Voor veel kinderen is het centrum hun tweede thuis. Kerk in Actie steunt via het programma Werelddiaconaat kwetsbare kinderen in Colombia en waar ook ter wereld om een beter bestaan op te bouwen.

Meer lezen? kerkinactie.nl/kinderencolombia

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Diaconie collecte 6 april Kerk in Actie – Zending Golfstaten

De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten



In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie ver weg. Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel, maar ze kunnen

zelf niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in een vertelmethodede waarbij Bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. De eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en krijgen betekenis in het leven van alledag. De Bijbel geeft moed en kracht. Kerk in Actie steunt via het programma Zending christenen in de Golfstaten en wereldwijd met bijbels, studiematerialen en trainingen om de boodschap van hoop in de Bijbel door te geven.

Meer lezen? kerkinactie.nl/bijbelingolfstaten

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!



Sponsormaaltijd 28 maart

In het vorige Kerknieuws heeft u al uitgebreid over de sponsormaaltijd voor Beautiful Kidz of Namibia, ons diaconale jaarproject, kunnen lezen.

Datum: 28 maart as.

Tijd: Vanaf 18.00 uur

Plaats: Bonifatiushuis

De intekenlijsten liggen tot en met zondag 23 maart in beide kerken. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Daarna gaat de Diaconie inkopen doen en voorbereidingen treffen voor de maaltijd. Opgeven kan ook via de mailbox van de Diaconie: diaconie@pknbreukelen.nl of telefonisch bij Frans Atsma: 06-16924549.

Mocht het vervoer voor u lastig zijn dan kunnen we voor vervoer zorgen. Neem dan aub even contact op met één van de diakenen.

Tot ziens op 28 maart!

De Diaconie

KERKRENTMEESTERS

Resultaat actie Kerkbalans 2024 en 2025

Beste gemeenteleden, we zijn inmiddels ruim halverwege de derde maand van het nieuwe jaar, dit geeft ons inmiddels een helder beeld over de actie Kerkbalans. Dan bedoelen we de opbrengst van 2024 en de huidige stand van 2025. Voor 2024 kunnen we terugkijken op een jaar dat u als gemeenteleden toezeggingen hebt gedaan die ons als kerk mogelijkheden bied en dat zelfs nog als groep hebt overtroffen.

Als we naar de hele Protestantse Gemeente Breukelen kijken is toegezegd voor 2024 een bedrag van € 150.924 Er is overgemaakt naar ons € 154.260

Verder inzoomend op de twee wijkgemeenten is dan als volgt voor 2024

Pauluskerk

toezeggingen € 92.627,= overgemaakt € 95.660,=

Pieterskerk

toezeggingen € 58.297,= overgemaakt € 58.600,=

De Kerkbalans actie 2025 is behoorlijk onderweg en ook daar kunnen we laten zien dat u als gemeenteleden ons financieel weer op weg helpt, we zijn er helaas nog niet helemaal, maar hopen er natuurlijk te gaan komen. Om u een idee te geven ziet u hier een overzicht met de cijfers van eind februari.

Protestants Gemeente Breukelen geheel 2025

Doel € 146.000 toezeggingen € 132.545 gestort € 47.493

Pauluskerk

Doel € 90.000 toezeggingen € 79.409 gestort € 27.758

Pieterskerk

Doel € 56.000 toezeggingen € 53.136 gestort € 19.565

U ziet dat we inmiddels al een groot deel aan toezeggingen hebben om de pastorale werkzaamheden en activiteiten als kerk te kunnen blijven doen. U allen bedankt voor het bijdragen aan de inbreng voor het afgelopen jaar en ook alvast voor het lopend jaar, in alle vertrouwen dat we daar ook positief zullen uitkomen. Ook willen we via deze weg de lopers/vrijwilligers bedanken voor het rondbrengen van de enveloppen en het weer ophalen van de toezeggingsformulieren.

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Kort verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad

Op maandag 10 maart 2025 kwam de Algemene Kerkenraad voor de eerste vergadering van 2025 bij elkaar. Naast de gebruikelijke agendapunten van zo'n eerste vergadering, zoals het vaststellen van het college van diakenen en college van kerkrentmeester is er op deze avond onder andere gesproken over Kerkbalans. De cijfers vindt u terug, elders in Kerknieuws. Het praesidium is niet opnieuw vastgesteld omdat vorig jaar besloten is om dit voor 2 jaar aan te houden. Voorzitter blijft Gert Oskam en scriba blijft Mariëlle de Jong.

Begin april zullen de jaarcijfers bekend zijn. Dan kan de kascontrole commissie aan de slag om alles te controleren, zodat we op tijd de cijfers kunnen inleveren bij het CCBB in Utrecht. Voor de Pauluskerk zijn we op zoek naar 2 mensen die in de kascontrole commissie willen plaatsnemen. We hopen dan ook, dat wanneer u benaderd wordt met de vraag om plaats te nemen in de kascontrole commissie, u dit wilt doen.

Voor de solidariteitskas is de PKN voornemens om te gaan kijken naar het vermogen van de kerk, in plaats van naar het aantal leden. Het vermogen van de kerk bestaat niet alleen uit de gelden, maar ook bezittingen. Omdat hier veel weerstand tegen kwam, heeft de synode besloten het voor komend jaar nog niet in te voeren. De AK houdt in het in de gaten.

De Pauluskerk en de Pieterskerk werken al goed samen met de gezamenlijke diaconie en het college van kerkrentmeesters. In voorgaande jaren zijn er gesprekken geweest over de samenwerking met elkaar op andere

gebieden. In het kader daarvan was er op 29 januari 2025 een gesprek met het moderamen van de beide wijkkerkenraden, aangevuld met de leden van de Algemene Kerkenraad. We gingen met elkaar in gesprek over ons geloof aan de hand van de geloofsbelijdenis. Het gesprek verliep in goede sfeer, hoewel duidelijk werd dat de nadruk toch meer kwam te liggen op de verschillen dan op de overeenkomsten in onze geloofsbeleving. De AK is van mening dat we met elkaar in gesprek moeten blijven om de samenwerking te blijven bevorderen en mogelijk uit te breiden op andere vlakken.

Verder werd er die avond nog kort gesproken over de VOG's voor kerkenraadsleden. De Pauluskerk moet op zoek naar iemand die als tussenpersoon naar een vertrouwenspersoon wil optreden. De voorkeur gaat hierbij uit naar een man. Voor de Pieterskerk is een vrouw gevonden. Deze informatie staat op de website van beide kerken.

Na een mooi gebed van Hans Hendriks ter afsluiting van deze vergadering gingen we weer huiswaarts.

Mariëlle de Jong, scriba.



MUZIKALE ZANGDIENST

op zondag 30 maart 2025 om 16.30 uur
in de Pieterskerk te Breukelen

m.m.v. het Koperensemble van het
Reünie Orkest Artillerie Trompetterkorps
o.l.v. Nico van Oudheusden

Meditatie: Ds. M. Rodenburg-Splint
Organist: Jan Pieter Karman



Wandelt u mee?!

Voorafgaand aan de Stille of Goede Week wordt er *zaterdag 12 april* een rondwandeling georganiseerd startend in Breukelen via Vreeland. Er is de mogelijkheid te stoppen of beginnen in Vreeland.

De volledige tocht is zo'n 22 km lang! Tijdens deze rondwandeling worden tijdens enkele momenten van bezinning onze gedachten gekleurd door de Stille Week voor Pasen die na deze zaterdag begint. Naast gezelligheid bieden we zo ruimte voor het overdenken van de vragen die je meeneemt tijdens deze wandeling.

Vanaf 8:45 is de Pieterskerk in Breukelen open en worden wandelaars ontvangen met koffie en thee. Om 9:30 vindt in de kerk de dagopening plaats. Rond 12:30 komen we aan in Vreeland waar we in de Grote of Sint Nicolaaskerk onze lunch kunnen nuttigen (Let op: deze brengt men zelf mee!). Ook hier vindt rond 13:15 een kort liturgisch moment plaats. Daarna begint de tweede etappe naar Breukelen om 13:45. Rond 15:45 komen we dan weer aan in de Pieterskerk, waar we de dag met elkaar afsluiten. Iedereen is van harte welkom! Meldt u zich wel even aan? Er is plaats voor 70 deelnemers.

Via onderstaande contactgegevens kunt u ook meer informatie opvragen. Graag tot 12 april!

Aanmelden vóór 5 april:

12wandeltumee@gmail.com
of via 0346-241144



Oecumenische vespers in de veertigdagentijd

De Werkgroep Oecumene organiseert in de veertigdagentijd voor Pasen weer vespers. Deze vinden plaats op dinsdag 11, 18, 25 maart en 1, 8 en 15 april 2025 in de Pauluskerk, Straatweg 37 te Breukelen. De vespers beginnen om 19.15 uur en duren ongeveer 20 minuten. Het thema dit jaar is "Verlossing en hoop". Na afloop (wellicht niet iedere keer) is er koffie en thee. U bent van harte welkom.

De Toekomst van de kerk: Essay vol rouw en hoop

Lezing door de auteur Aarnoud van der Deijl

Datum: Maandag 24 maart

om 20.00 uur

in de Pauluskerk.

Een leven zonder kerk? Het wordt steeds gemakkelijker om je dit voor te stellen. Gedurende zijn dertigjarig predikantschap zag predikant Aarnoud van der Deijl de kerk in Nederland meer dan halveren. Het bezorgde hem een gevoel van rouw; de fases van ontkennen tot berusten heeft hij allemaal doorlopen.

Dit boek stelt existentiële en maatschappelijke vragen, niet alleen aan de kerk en de gelovigen, maar ook aan de samenleving als geheel. Alle plannen om de kerk aantrekkelijker te maken hebben de kerk niet gered – maar redden we het wel zonder kerk? Kunnen we zonder de (oer) verhalen, de beelden en rituelen, de gemeenschap van mensen die naar elkaar omzien, de ethische reflectie, of leidt verlies daarvan automatisch tot 'verarming' van individu en samenleving? Aarnoud van der Deijl opent hierbij het gesprek. Vanuit zijn persoonlijke betrokkenheid analyseert Van der Deijl scherp en met mededogen 'zeven plannen die de kerk niet konden redden'. Maar hij stopt zijn betoog daar niet. Hij gaat te rade bij al dan niet gelovige 'kritische vrienden' zoals Kristien Hemmerechts, Nadia Kroon, Stephan Sanders, Klaas Smelik, Paul van Tongeren, Alain Verheij en Yvonne Zonderop. Mensen die 'kerkloos' waren maar kerkelijk werden, of die de christelijke cultuur van groot belang achten.



Ds. Aarnoud van der Deijl (1964) is predikant en schrijver. Veel artikelen van hem verschenen in "Woord & Dienst". Hij is hoofdredacteur en mede-auteur van de boeken "Doornse Catechismus" en "Doornse Levenskunst" en van de spirituele ontdekkingsgids "Inspirerend Zeeland".

Klassiek met HKU talenten Studenten van het

Utrechts Conservatorium

Datum zondag 6 april 2025

Tijd 15.00 uur

Plaats Pauluskerk

Op deze zondag 6 april kunt u wederom een concert meemaken van de Klassieke afdeling kamerorkest, deze keer o.l.v. Johannes Leertouwer met waarschijnlijk een symfonie van Brahms. Zodra meer informatie bekend is komt dit in de weekbrief en op de website.

Het concert is gratis toegankelijk. Er wordt bij de uitgang een bijdrage gevraagd ter bestrijding van de kosten.



Amnesty International: Doe Goed, Zoek Recht – Zambia – 15 jaar cel vanwege homosexualiteit

Op 30 maart kunt u in beide wijkgemeenten vóór en na de dienst uw handtekening zetten voor de volgende zaak: Suwilanji Situmbeko uit Zambia had uit vrije wil seks met een andere man. Dit werd gezien door weer een andere man. Die probeerde Situmbeko daarmee te chanteren. Toen Situmbeko daar niet op in ging, gaf de man hem aan bij de politie. Situmbeko werd in december 2022 veroordeeld omdat hij seks had met iemand van hetzelfde geslacht. Dat is nog altijd strafbaar in Zambia. Hij kreeg maar liefst 15 jaar gevangenisstraf met zware arbeid. Situmbeko is veroordeeld vanwege zijn homoseksualiteit. Dat is een schending van zijn mensenrechten. Zambia moet stoppen met de vervolging van lhbtqia+-ers. Wij gebruiken een voorbeeldbrief van Amnesty International aan de president van Zambia. Wij roepen hem op om Suwilanji Situmbeko onmiddellijk vrij te laten. Als u meer wilt weten kunt u naar de site van Amnesty: www.Amnesty.nl. Bij de lopende acties kunt u makkelijk een voorbeeldbrief downloaden en zelf versturen. Door onze handtekening te zetten werken we mee aan een klein stukje meer rechtvaardigheid. Ik hoop op uw medewerking.

Ria van Voskuilen

Theologisch profiel: Reinhold Niebuhr

In deze serie wordt een kort, maar krachtig beeld geschetst van mensen die belangrijk zijn of zijn geweest voor de theologie.

Aan de hand van vier vaste vragen leert de lezer snel zijn of haar gedachtegoed kennen.



Illustratie: TinekeWerkt.nl

Wie was Reinhold Niebuhr

In zijn eigen land heeft hij velen beïnvloed, onder wie de presidenten Jimmy Carter en Barack Obama. In ons land zijn er niet veel mensen die de Amerikaanse theoloog Reinhold Niebuhr kennen, hoewel een van de meest bekende gebeden van zijn hand is.

Korte schets van zijn achtergrond

Reinhold Niebuhr was een Amerikaans theoloog die zich inhoudelijk bevond tussen luthers en reformatoerisch. Hij was zeer maatschappelijk betrokken. Aanvankelijk zat hij sterk op de lijn van Social Gospel: het evangelie moet in het hier en nu werkelijkheid worden. Later liep hij vast met dit idealisme vanwege zijn ontdekking van de weerbarstigheid van de menselijke natuur en de samenleving. Zijn broer Richard, ook luthers, zette hem op het spoor van zijn eigen traditie. Door het bestuderen van Augustinus, Luther en Calvijn ontdekte Niebuhr dat hun diagnose van mens en samenleving veel trefzekerder is. Het leidde tot zijn zogenoemde ‘christelijk realisme’. Centraal stond daarbij hoe hij vanuit zijn christelijke visie op de mens kwam tot een christelijk-realistische benadering van sociale vraagstukken en (internationale) politiek. Niebuhr heeft velen beïnvloed, van de presidenten Jimmy Carter tot Barack Obama, en van Martin Luther King tot Abraham Heschel.

Wanneer hoorden we voor het eerst van hem?

Hoewel er in het verleden wel wat boeken van Niebuhr in het Nederlands zijn uitgegeven, was hij in ons land lange tijd onbekend voor het grotere publiek. Zijn broer Richard is door zijn boek *Christ and Culture* beter bekend. Reinhold werd in 2007 bekender toen David Brooks van de *The New York Times* onverwachts aan Barack Obama vroeg: “Heeft u Reinhold Niebuhr weleens gelezen?” Obama’s reactie was: “I love him. He’s one of my favorite philosophers.” In de daaropvolgende minuten geeft Obama een korte samenvatting van Niebuhrs denken, wat de interviewer nogal verbluft. Hij zei dit: “Wat ik van hem heb overgenomen is het overtuigende idee dat er een serieus kwaad is in de wereld, en tegenspoed en pijn. We moeten nederig zijn in ons geloof dat we dit kunnen elimineren. Maar we mogen dat niet gebruiken als een excuus voor cynisme en laksheid. Ik neem van hem het idee over dat we pogingen moeten ondernemen, in de wetenschap dat ze lastig zijn en niet heen en weer slingeren tussen naïef idealisme en bitter realisme.” Dit vat Niebuhr zo uitstekend samen, dat Obama zijn gedachtegoed echt geïntegreerd moet hebben. Dit blijkt ook uit Obama’s toespraak tijdens het ontvangen van de Nobelprijs voor de Vrede.

Waarmee is hij bekend geworden?

Hoewel maar weinig mensen het weten, is een van de bekendste gebeden van Niebuhr afkomstig: ‘God, schenk mij kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen, moed om te veranderen wat ik wel kan veranderen en wijsheid om daartussen het onderscheid te maken.’ Verder is Niebuhr bekend geworden omdat hij een theologische basis heeft gelegd voor het denken over internationale betrekkingen. De bekende diplomaat en historicus George Kennan zei eens: ‘Hij is de vader van ons allemaal.’

Wat kunnen gemeenten met zijn gedachtegoed?
Het belangrijkste is denk ik dit: je kunt met Niebuhr

idealistisch zijn zonder in maakbaarheid te vervallen. Niebuhr kan mensen helpen om na te denken hoe zij het evangelie kunnen verbinden met maatschappelijke en politieke vraagstukken. Zo erkent hij de legitimiteit van een pacifistisch standpunt en de relevantie van de Bergrede-ethiek. Hij wil zich echter niet terugtrekken uit de wereld en zoeken naar manieren waarop deze ethiek van gelding kan worden gemaakt in de wereld van hier en nu. Niebuhr is daarmee in staat de meer progressieve en conservatieve christenen met elkaar te verbinden. Aan allen heeft hij een boodschap.

Zien we de doorwerking van zijn gedachtegoed ergens terug?

Naast Obama zijn ook politieke leiders en presidenten als Martin Luther King, Jimmy Carter, Bill en Hillary Clinton en John McCain nadrukkelijk door hem geïnspireerd. Interessant is dat er in zijn tijd ook een beweging ‘atheïsten voor Niebuhr’ was.

Zij waren zo onder de indruk van Niebuhrs trefzekere analyses dat ze ondanks hun verschillende vertrekpunten door hem geïnspireerd waren. In Nederland zijn er niet veel mensen die Niebuhr kennen en zich zijn gedachtegoed eigen hebben gemaakt. Mensen die hem weleens aanhalen zijn onder andere Arend Jan Boekstijn en Beatrice de Graaf. Ook Henri Bontenbal, de huidige politiek leider van het CDA, weet zich door hem geïnspireerd. In het verleden heeft ook Jerome Heldring, de bekende columnist in het *NRC*, aangegeven door hem beïnvloed te zijn.

Simon Polinder

Postdoctoraal onderzoeker bij de afdeling Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Utrecht

Gelezen: www.pkn.nl

COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN “WORD”, LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

Betalingen, financiële bijdragen, bestellingen etc. bij voorkeur via site.skgscollect.nl/495/ of de APPostel-app

Bezorging: mw. M. Versluys, tel. 261814,

W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;
Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeente Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60
Kostprijs: € 32,50

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1^e zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkdienstgemist.nl

Administrateur: J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: j.winkel@hetnet.nl
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: email: diaconie@pknbreukelen.nl
bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Een veilige kerk: contactpersoon Hilma Thijs, 06 45626553, hilmathijs@hotmail.com;
vertrouwenspersoon Harry Oussoren, 06 11066028, oussie69@gmail.com (Pauluskerk)

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

K. Andreae, verhuur@pknbreukelen.nl of tel. 06 42281589

Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl

Adres Pauluskerk: Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankrekeningnummer Diaconie o.v.v. Zendingencie. Pieterskerk

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)
Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89