

KERSTNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk



KERKDIENSTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 22 DECEMBER 2024 IV Advent

10.00 uur: Ds. M. Kraak-Verdonk, Wilnis

Collecten: 1. PKN Jonge generaties
2. Wijkkas Pauluskerk

DINSDAG 24 DECEMBER 2024

KERSTNACHTDIENST

21.00 uur: Ds. A.W. Aarnoutse

Collecten: 1. Vluchtelingenwerk Stichtse Vecht
2. Wijkkas Pauluskerk

WOENSDAG 25 DECEMBER 2024

EERSTE KERSTDAG

10.00 uur: Ds. A.W. Aarnoutse

Collecten: 1. KIA Kinderen in de knel Oekraïne
2. Wijkkas Pauluskerk

ZONDAG 29 DECEMBER 2024

10.00 uur: Ds. L. Schoonderbeek, Amersfoort

Collecten: 1. Beautiful Kidz Namibia
2. Wijkkas Pauluskerk

DINSDAG 31 DECEMBER 2024

OUDJAARSAVOND

19:30 uur: Ds. A.W. Aarnoutse

Collecten: 1. Voedselbank Stichtse Vecht
2. Wijkkas Pauluskerk

WOENSDAG 1 JANUARI 2025

NIEUWJAARSDAG

10:30 uur: Ds. A.W. Aarnoutse

Collecten: 1. Epafraas
2. Wijkkas Pauluskerk ?

ZONDAG 5 JANUARI 2025

10:00 uur: Ds. L. Schoonderbeek, Amersfoort

Collecten: 1. Bloemengroet
2. Wijkkas Pauluskerk ?

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 22 DECEMBER 2024 IV Advent

10.00 uur: Ds. E.J. Hempenius, Barneveld

Collecten: 1. PKN Jonge generaties
2. Wijkkas Pieterskerk

Autodienst : Kees de Jong, tel. 0644123842

Kinderkerk: alle groepen



DINSDAG 24 DECEMBER 2024

KERSTNACHTDIENST Pieterskerk

21.00 uur: Ds. M. Rodenburg-Splint

Collecten: 1. Vluchtelingenwerk Stichtse Vecht
2. Wijkkas Pieterskerk

WOENSDAG 25 DECEMBER 2024

EERSTE KERSTDAG

10.00 uur: Ds. M. Rodenburg-Splint

Collecten: 1. KIA, Kinderen in de knel Oekraïne
2. Wijkkas Pieterskerk

Autodienst: Jan den Hartog, tel. 0654302974

ZONDAG 29 DECEMBER 2024

10.00 uur: Ds. D.M. v.d. Wel, Zoelen

Collecten: 1. Beautiful Kidz Namibia
2. Wijkkas Pieterskerk

Autodienst: Frans Atsma, tel. 0616924549

Kinderkerk: alle groepen

DINSDAG 31 DECEMBER 2024

OUDJAARSAVOND Witte Kerkje

18:30 uur: Ds. G.J. Zwarts

Collecten: 1. Voedselbank Stichtse Vecht
2. Wijkkas Pieterskerk 3. Wijkkas Pieterskerk

Autodienst: fam. Wijnen, tel. 0346-261837

WOENSDAG 1 JANUARI 2025

NIEUWJAARSDAG Witte Kerkje

11:00 uur: Ds. M. Rodenburg-Splint

Collecten: 1. Epafraas
2. Wijkkas Pieterskerk

Autodienst: fam. Wijnen, tel. 0346-261837

ZONDAG 5 JANUARI 2025

10.00 uur: Ds. E.J. Hempenius, Barneveld

Vorbereiding Heilig Avondmaal

Collecten: 1. Bloemengroet
2. Wijkkas Pieterskerk

Autodienst: Jan den Hartog 06-54302974

Kinderkerk: alle groepen

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 20 december 16.45 uur: Ds. M. Rodenburg-Splint

Vrijdag 27 december 16.45 uur: Pastor J. van Os

Vrijdag 3 januari 16.45 uur: Voorganger nog onbekend

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 3 weken. Kopij inleveren uiterlijk maandag 6 januari voor 18.00 uur.

A G E N D A

Zaterdag 21 december 20:00 uur, Pauluskerk, Advent
Festival of Lessons and Carols

Zondag 5 januari 15:00 uur, Pauluskerk, Orgelconcert
Jan Pieter Karman

Samen advent

U zult het vast gemerkt hebben, de wereld lijkt op ontzettend veel fronten gepolariseerd. De verschillende oorlogen in de wereld, de strijd tussen politieke ideologieën die onze woonkamers binnendringen. In de tussentijd is het advent en zien we uit naar het “licht” dat in de wereld komt, en dat de duisternis niet in haar macht krijgt (Joh 1:1-14). Hoe kunnen we als kerken onze opdracht vervullen om als christenen samen “licht” voor de wereld te zijn?

Laatst las ik een artikel waar de vraag “hoe zou je het christendom ondermijnen?” werd gesteld aan een kunstmatige intelligentie (AI). Er waren een heel aantal manieren, maar één categorie wil ik er uitlichten: verdeling in de kerk zelf creëren. “Tips” van de AI waren: “1. Ruzie maken over stijl of kleine theologische details, zodat men de kern van het geloof uit het oog verliest 2. Groepsvorming binnen de kerk met groepen die elkaar veroordelen of zich superieur voelen. 3. Politieke verdeeldheid uit de maatschappij de kerk binnen laten dringen zodat die ervoor zorgt dat christenen elkáár meer wantrouwen dan de buitenwereld.

De AI gaf deze antwoorden op basis van alles wat op het internet te vinden is. Deze tactieken zijn duidelijk niet nieuw, het principe “*divide et impera*” of wel “verdeel en heers” wordt al eeuwenlang gebruikt. Niet vreemd, want wat het probeert te ondermijnen is de saamhorigheid die nodig is voor een gemeenschap. Dat is namelijk wat een gemeenschap maakt: *iets samen gemeen hebben*.

Ook de filosoof Immanuel Kant noemt in zijn politiek-filosofische boek “De eeuwige vrede” verdeel en heers als een van de drie tactieken die een slechte politicus, d.w.z. de politicus die morele principes ondergeschikt maakte aan wat politiek “werkt”, toe kan passen. Mogelijk werd Kant als christelijk denker geïnspireerd door de Bijbel. In *Mattheüs 12:25* zegt Jezus: *‘Elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is gaat te gronde, en geen enkele stad of gemeenschap die innerlijk verdeeld is zal standhouden.’*

Misschien denkt u, we zijn op weg naar kerst, wat heeft politiek hier nu mee te maken? Het lijkt mij relevant om ons bezig te houden met zaken die de kerk verdelen in plaats van haar samenbrengt. Zo ook met politieke invloeden binnen de kerk die verdelen. Hoopvol zijn initiatieven voor toenadering, zoals de oecumenische adventsmaaltijd die al 17 jaar georganiseerd wordt in Breukelen. In voorgaande eeuwen konden onze voorouders elkaar het licht in de ogen niet gunnen, en door worsteling, gebed en bovenal Gods hulp kunnen we nu de maaltijd met elkaar delen ondanks verschillende opvattingen die leven. Stijl, cultuur en theologische details worden minder belangrijk als de kern maar overeenkomt. Maar willen we niet dat het gevoel van saamhorigheid langer duurt dan de feestdagen? Wat kunnen we samen doen om (politieke) krachten die gemeenschap ondermijnen tegen te gaan?

De predikant Dietrich Bonhoeffer, bekend als strijder

tegen de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog, was zoals sommigen zullen weten ook een voorstander van oecumene. Bonhoeffer zei in *Die christliche Gemeinschaft (1939)* o.a.: *Alleen door in Christus te blijven, kan [de kerk] [haar] eenheid behouden.*

Iedereen die zich christen noemt bevindt zich in een 2000 jaar oud lichaam dat “kerk” heet. Een lichaam wat nogal wat interne conflicten heeft gekend, maar een lichaam waarmee Christus desondanks in de wereld handelt. Een lichaam wat draait op liefde, en daarmee omkijkt naar zij die lijden en gebroken zijn. Alleen door in Christus te blijven, kan de kerk haar eenheid behouden. Ik denk dat Bonhoeffer hier mikt op het mysterie van het hogepriesterlijke in Johannes 17. Jezus bidt hier tot de vader voor zijn kruisiging: *“Laat hen [d.w.z de apostelen en allen die door de prediking van de apostelen tot geloof komen] allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals Wij: Ik in hen en U in Mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat U Mij hebt gezonden, en dat U hen liefhad zoals U Mij liefhad.”* De sleutel tot eenheid met Jezus is het delen in de grootheid van Jezus, in zijn liefde. En wat dit is staat een aantal hoofdstukken eerder in Joh. 10: “[J]e blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in Zijn liefde blijf.”

Jezus verwacht eenheid van zijn leerlingen in liefde, laat ons dan in die eenheid Jezus verwachten. Dat is zijn wens voor ons. Die Jezus die een eenheid creëerde tussen mens en God, die immers eerst ook in een gepolariseerde toestand verkeerden. De mens was oneindig verwijderd van de oneindig heilige God, tot Jezus ons verzoende. Laat ons uitkijken naar dat moment waar we herdenken dat in Jezus diezelfde God mens geworden is om ons te midden van een duistere wereld *in* hemzelf *samen* te brengen. Samen te brengen om van elkaar te houden, en zo de wereld te overtuigen dat Jezus door de Vader is gezonden. Ik wil deze meditatie, zo tegen het einde van deze adventstijd, besluiten met de vraag: Hoe kunnen wij vandaag de dag gehoor geven aan deze wens van Jezus?

Deze meditatie is een voor Kerknieuws bewerkte versie van de meditatie die Johan Rodenburg hield bij de Adventsmaaltijd van de Werkgroep Oecumene, 11 december jl.





WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: ds M. Rodenburg-Splint
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
email: predikant@pieterskerk.info;
bereikbaar per mail tijdens kantoor-
uren, m.u.v. woensdag;

in geval van crisis bereikbaar op
06 22 888 505 (ook whatsapp)

Inloopspreekuur: vrijdagmorgen
tussen 11.00 en 12.00 uur
(consistoriekamer Pieterskerk)

Scriba:

Noortje Mur
email: scriba@pieterskerk.info

Ledenadm.:

W. Mur, tel. 266842,
email: noortje-wim.mur@planet.nl

Website:

www.pieterskerk.info

Kerktelefoon:

John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

Advent is een tijd van bezinning, inkeer, maar ook van licht dat steeds meer gaat schijnen, tot het feest van de geboorte van Jezus. Voor dat feest is de kerk weer prachtig en met veel plezier versierd! Komt dat zien!

De vierde zondag van advent, 22 december, zal ds. E.J. Hempenius uit Barneveld ons voorgaan.

Dinsdag 24 december is het kerstnacht, om 21:00 begint de gezamenlijke viering met de NGK in de Pieterskerk waar ds. Rodenburg voor zal gaan. Het blazersensemble zal een eigen bijdrage leveren aan deze dienst. We lezen het kerstverhaal uit het Lukas evangelie. Het thema dit jaar: "Verwondering".

Woensdag 25 december, kerstmorgen, vieren we het kerstfeest om 10:00. In deze viering zullen Jakob Brouwer en Henk Sierat de loftrumpetten laten klinken. In deze viering staat Johannes 1:1-14 centraal. Zondag 29 december gaat ds. D.M. v.d. Wel uit Zoelen voor in de dienst.

Dinsdag 31 december zal de gezamenlijke oudejaarsdienst met de NGK gevierd worden in het Witte Kerkje om 18:30, voorganger is ds. G.J. Zwarts. Woensdagmorgen 1 januari vindt de gezamenlijke vesper plaats, eveneens in het Witte Kerkje, om 11:00. Voorganger is ds. Rodenburg.

Zondag 5 januari wordt de dienst verzorgd door ds. E.J. Hempenius uit Barneveld.

Graag verwelkomen we jullie in deze feestelijke decembermaand, maar ook (juist!) in de "stille" maand januari voor een lekker kopje koffie of thee met iets zoets na de dienst!

Tijdelijk geen inloopspreekuur

Door verschillende omstandigheden vervalt het inloopspreekuur de komende tijd. Op 17 januari wordt de draad weer opgepakt en is ds. Rodenburg vrijdags tussen 11:00-12:00 weer in de consistorie te vinden. Bent u een trouwe bezoeker of heeft u ds. Rodenburg nodig voor

pastoraat of praktisch overleg? In de tussentijd kunt u haar zoals gewoonlijk per mail of telefonisch bereiken op 06 22 888 505.

Uit de gemeente

We bidden voor Stien van der Paauw, wiens gezondheid de afgelopen weken erg verzwakt is. Zij lijkt op het ogenblik stabiel, maar het blijft een onzekere en machteloze situatie. Dat onze Heer in die onzekerheid met haar is, en ook met Reijer van der Paauw, en hen kracht en rust geeft. Deze tijd van het jaar is ook een beladen tijd voor wie leven met gemis. Aan de buitenkant is het niet zichtbaar, maar velen van ons worstelen hiermee, soms ook heel alleen. Onze gedachten en gebeden gaan naar hen uit, dat zij troost mogen ervaren in hun geloof en liefde van de mensen om hen heen.

Catechisatie: start januari

Op dinsdag 7 januari gaan de catechisaties weer van start. Er zijn drie groepen van zo'n 10 kinderen of tieners, om 16:30, 19:30 en 20:30. Als het goed is hebben alle betreffende ouders hier bericht van ontvangen, zo niet, neem dan contact op met ds. Rodenburg. Vriendjes en vriendinnetjes zijn ook van harte welkom om aan te sluiten! Ook is het mogelijk belijdeniscatechisatie te volgen. Op dit moment hebben we hiervoor nog geen aanmeldingen. Twijfel je hierover? Schiet een van ons aan of neem via andere weg contact op om eens te verkennen of je de stap zou willen zetten! Hartelijke groet, ds. Mariëlle en Johan Rodenburg

Preekbespreking verzet

In verband met nascholing van ds. Rodenburg in de week van 20 januari komt haar preekbeurt op zondag 26 januari te vervallen. Op 26 januari stond ook de preekbespreking gepland. Deze wordt nu verplaatst naar 23 februari. Eerder kwam de preekbespreking op 1 december te vervallen door te weinig aanmeldingen. Mocht u zich hebben opgegeven voor 26 januari via de lijst op de tombe, maar kunt u niet op 23 februari? Geef dit dan door aan ds. Rodenburg of haal zelf uw naam van de lijst.

Schoonmaken Pieterskerk!

Ook in het nieuwe jaar gaan we de Pieterskerk weer schoonmaken. Ook zin een keertje mee te helpen? Weet u welkom op **4 januari 2025 om 09.00 uur**.

De koffie staat klaar !

Jan Winkel tel. 0346-241144





WIJ GEMEENTE PAULUSKERK

**Predikant:**

ds A.W. Aarnoutse,
Keizerskroon 5, 3621 RS Breukelen,
0346 249878 of 06 20024393,
ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl

Contact pastoraat: Henk Bomas,
Scheperweg 202, 3621 JR
Breukelen, tel. 06 83602282,
hcbomas.1@kpnmail.nl

Scriba:

vacant

scriba@pauluskerkbreukelen.nl
H. de Kruijff, tel. 06 23700853
ledenadministratie@pauluskerk
breukelen.nl

Kerkelijk bureau:**Website:**

pauluskerkbreukelen.nl

Kerktelefoon:

John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Vieren – rond Kerst en Oud & Nieuw

*'Het licht brengt goedheid voort
en gerechtigheid en waarheid', Paulus (Efeze 5:9)*

Nog even, dan is het echt kerst. Nog even, de laatste drukke dagen op school en werk, nog even de laatste dingen af maken en de boodschappen doen voor de drukte uit... als de kerstdagen naderen lijkt het wel of de tijd sneller op gaat. Vinden we de tijd om even tot rust te komen en ons te bezinnen op de waarden die ons ter harte gaan. Vreugde en vrede? Barmhartigheid en ontferming? De goede krachten van het licht? De wijsheid van de liefde? Ook dat is 'Advent', je gereed maken voor het nieuwe dat wacht.

Zo willen we toelevan naar de diensten van Kerst, met eerst nog op zaterdag het Festival of Lessons and Carols met het Vocaal Theologen Ensemble, en op zondag de vierde Advent, het evangelie van de Annunciatie, de komst van de boodschapper-engel Gabriël aan Maria (Mirjam), de belofte van de geboorte van de Zoon van de Allerhoogste.

En dan op dinsdagavond de Kerstavonddienst om 21 uur, *'Et in terra pax: vrede op aarde'*. Wij zingen in deze dienst van Gods Licht dat de duisternis van de wereld overwint, we volgen het spoor van verwachting en vervulling in lezing en lied, licht dat onze verwondering wil wekken en ons dichterbij roept... en ons zo ook uitdagende vraag voorhoudt: durf je het aan, met dit visioen van vrede...? Wat geeft dit evangelie te geloven en te doen in onze wereld vandaag? Wat zie je en hoor je, wat doe je? Licht wil schijnen en verder gedragen worden.

De Kerstmorgenviering, woensdagmorgen, vangt naar goed gebruik aan met een kwartiertje zingen voor de dienst uit. Alsof je alle vermoeidheid met nieuwe adem wegzingt. De Cantorij o.l.v. Arnoud Herings verleent

deze morgen medewerking aan de dienst. Psalm 98 klinkt 'Alle einden der aarde aanschouwen het heil'. En ook het muzikale lied 504 'Een engel heeft de toon gezet'. Zo vieren wij het de vrede van het Feest van Kerst in een alsmaar onrustige wereld. Vertrouwen wij ons toe aan de Eeuwige, en wensen wij elkaar, in welke omstandigheden dan ook, goede en gezegende Kerstdagen.

Op dinsdagavond 31 december vieren we onze Oudejaarsvesper. Dit jaar 2024 met zoveel goede hoop en verwachting aangevangen, heeft naast vele vreugdevolle momenten ook moeite en pijn gekend. We verzamelen al ons gedachten, gevoelens en gebeden om ze voor Gods aangezicht te brengen.

*'In goede machten liefderijk geborgen,
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.'*

Om elkaar dan in het nieuwe jaar, een nachtje verder slechts, te begroeten in Anno Domini 2025, bij het Nieuwjaarsmorgengebed om 10.30u. Een goede jaarwisseling toegewenst!

Ds Bram-Willem Aarnoutse

In Herinnering Ida Maria Tuininga (7 augustus 1946 – 22 november 2024)

Op vrijdagavond 22 november overleed in het Hospice Breukelen ons gemeentelid Ida Maria Tuininga in de leeftijd van 78 jaar. Zij was de dochter van Hilco Tuininga en Truus Hoogendoorn, ze woonde met broer Jan in het ouderlijk huis aan de Stationsweg. In de afscheidsdienst in de Aula op de begraafplaats aan het Zandpad deelden jeugdviendin Laura van de Voorde en nichten Ida, Marieke en Trudie hun herinneringen aan Ida met ons. Verteld werd over de schoolperiode (Pro Rege en de U.L.O.), ook de verdrietige omstandigheid van eerst het vroege sterven van vader en later de broze gezondheid van moeder na een hersenbloeding, zij overleed in 1978. Ida heeft naast haar opleiding en werk ook de zorgtaken opgepakt, eerst voor moeder en later ook voor naaste familie. Er werden reizen gemaakt, naar familie in Canada en er werd vrijwilligerswerk gedaan, ook voor de (gereformeerde) kerk in de Commissie van Beheer. Ida zong ook graag bij 'Credo'. Na haar 50^e levensjaar dienden zich allerlei gezondheidsklachten aan, ook in het geestelijke, waarvoor zij opgenomen werd. Het was een uitdaging om het leven opnieuw invulling te geven, wat toch lukte. Haar gezondheid bleef broos, en de krachten van haar lichaam namen in het laatste jaar gaandeweg af.

Wij namen dankbaar afscheid van Ida op vrijdag 29 november om 11 uur in de Aula van de begraafplaats Breukelen. Broer Jan en de naaste familie wensen wij Gods nabijheid.

Ds Bram-Willem Aarnoutse

De vrijwilligers van de Weeksluiting ontvangen het kerstnummer van *Open Deur*, 'Nacht van Vrede', met daarin een mooie meditatie van collega Harold Schorren. Dank voor uw bereidheid om de gasten op te halen voor het wekelijkse moment in De Twijg en dan weer terug te brengen!

Wandelen ... in januari slaan we de wandeling een keer over, we treffen elkaar weer op woensdag 5 februari.

Seniorengesprekskring

Op donderdag 16 januari treffen wij elkaar weer in zaal 7 van de Pauluskerk. Al weer even in het nieuwe jaar, met het licht van Kerst in onze rug, pakken we de draad van onze ontmoetingen weer op. Van harte welkom!

Ds Bram-Willem Aarnoutse

In en Uit de Gemeente

Na een periode van opname en verblijf waarin het geduld beproefd werd is Marieke Versluys (Linnaeusdreef 42) vorige week weer thuisgekomen. Hopelijk zal het lukken om een goed ritme te vinden en verder aan te sterken. We wensen je alle goeds.

Na een periode van advent waarin aardig wat kerkelijke activiteiten hebben plaatsgevonden, bereiden wij ons nu voor op de kerstdagen en jaarwisseling. Gezellige dagen met familie en vrienden of dagen om tot ons zelf te komen. Voor andere gemeenteleden kan dat allemaal anders zijn omdat de pijn van eenzaamheid of rouw meer wordt gevoeld. Afgelopen Allerheiligendienst hebben wij immers 14 gemeenteleden herdacht. Zij hebben een lege plek achtergelaten in het leven van hun dierbaren. Hetzelfde geldt voor de jaarwisseling. De een gaat vrolijk en vol optimisme het nieuwe jaar in met vele uitdagingen, de ander met weemoed, zorgen en verdriet door wat voor omstandigheden dan ook. Denk daarbij aan gemeenteleden die ziek zijn of een medische behandeling moeten ondergaan. Laten wij hen daarom niet vergeten. Bezoekt degene die in een dergelijk situatie zit of pakt even de telefoon op om te vragen hoe het gaat. Een beetje aandacht voor elkaar is altijd goed. Zeker in deze donkere tijd. Wij mogen trouwens ook terugkijken op een aantal mooie momenten in de Pauluskerk. Ik denk daarbij aan de doop van Nina Kaars, de huwelijksinzegening van Coen Schlingmann en Ester Karsemeijer en de geloofsbelijdenis van Léon Bomas. Dat zijn dankbare zegeningen.

Echter, de steeds toenemende dreiging van een wereldoorlog en de vele problemen die onoplosbaar lijken, maken ons allen onrustig, danwel angstig voor het komend jaar. Wij, als gemeente van de Pauluskerk, kunnen dat niet oplossen of beïnvloeden. Wat wij wel kunnen doen, is elkaar bij de hand houden, elkaar ondersteunen, troosten en helpen. Daarbij kunnen wij ook in vreugde delen. Niet alleen in de Pauluskerk maar ook daarbuiten. Afgelopen jaren heb ik gezien hoe pastorale medewerkers dat allemaal doen maar ook veel andere gemeenteleden. Iedereen doet wel wat. Dat is fijn en dat moeten wij ook zo blijven doen. Echter, het aantal

pastorale medewerkers neemt af en zal nog verder afnemen. Wij zijn nog steeds op zoek naar gemeenteleden die wellicht nog wat tijd over hebben om ook pastorale werkzaamheden te verrichten of het ambt van ouderling-pastoraat te vervullen. Op eerdere oproepen hebben wij helaas geen respons mogen ontvangen. Daarom verzoeken wij u nogmaals om hierover na te denken.

Om wat inzicht te geven noem ik de pastorale medewerkers per wijk. Daarbij vermeld ik de telefoonnummers zodat het voor u weer even duidelijk is bij wie u moet zijn als er wat aan de hand is en/of wat te melden en/of te vragen is.

-Team Noord (alles ten noorden van de Eendrachtsweg met uitzondering van de Straatweg, Zandpad, Rietland, Heycoplaan en Zonswaert): Fennie Wisse (coördinator) 06-42337296; Annie Vlug; Hans Boele; Dick van der Wielen;

-Team Midden-Oost (wijk De Eendracht, Heycoplaan, Straatweg, Zandpad, Rietland, Zonswaert, Looijersdijk, Domineeslaantje, Centrum, Scheendijk en Nieuwersluis): Corry Bosch (coördinator) 06-57707857; Pat Verbrugge; Mera van der Rol;

-Team Zuid (wijk De Poel, Broekland, Loenen, Loenersloot en Maarssen): Henk Bomas (coördinator) 06-83602282; Hetty Veneklaas; Joke Suitela;

-Team West/Driestroom ('t Heycop, De Aa, De Angstel en Kockengen/Nieuwer ter Aa): Cobi Andreae (coördinator) 06-33981272; Dirk Vedder; Dineke Fige; Dick Nijkamp en Wim Kaars.

Tot slot wil ik een oudjaarslied met u delen. Het is een oud lied dat als gezang 296 is opgenomen in de Hervormde bundel van 1938. Het is geschreven door Samuel Gottlieb Bürde (1753-1831) en vertaald door Roelof Bennink Janssonius (1817-1872). Het gaat om hoop en vertrouwen voor de verborgen toekomst waarvan niemand wat het brengen zal en waar wij dan soms tegenop zien.

't Jaar heeft haast zijn loop volbracht, 't afscheid klinkt ons tegen.

Ziet een nieuwe tijdkring wacht met ellende of zegen?

Niet geklaagd, niet gevraagd, naar dan and'ren morgen:

't antwoord blijft verborgen.

Waarom op een zwart verschiet, d'ogen steeds geslagen?

Neen, de tijd ontdekt u niet, wat hij aan zal dragen.

Heft het oog naar omhoog!

Daar is hij gezeten die 't alleen kan weten

Hoopt op God! Gij hebt Zijn trouw althoos ondervonden,

Ook in dagen vol van rouw, ook in bange stonden.

Ja, Hij gaf steun en staf,

laaf'nis, rust en zegen op uw pelgrimswegen.

Werpt uw zorgen nu op God, moedig voortgetogen!

Treft U soms een droevig lot, 't heil daagt uit den hogen.

Hoopt en wacht! Ied'ren nacht zult gij zien verdwijnen:

't licht zal heerlijk schijnen.

Alzo was 't en alzo zij 't, ieders hart zegg': Amen!
Dank en eer zij God gewijd, stemt in 't loflied samen!
Smaakt met lust, sluit met rust dag en jaar en leven,
u door God gegeven.

Namens het pastorale team wens ik u gezegende
Kerstdagen en jaarwisseling.
Namens het pastoraat,

Henk Bomas

Bericht van de kerkenraad van de Pauluskerk.

Op donderdag 12 december vond de laatste kerkenraad van 2024 plaats. Onderwerpen van gesprek waren o.a. het profiel voor een nieuwe organist, een nieuwe datum voor de toerusting over liturgie met Sytse de Vries, het vervoer voor de dames die vanuit de noodopvang de naai- en ontmoetingsgroep willen bezoeken, de evaluatie als vervolg op de lezing van Leo Fijen, kerst 2025 (!), de komende actie Kerkbalans en het takenpakket van de coördinator. Een heleboel nog, zo aan het einde van het jaar. Na een afsluitende kerstborrel zijn we weer klaar om 2025 met frisse moed in te gaan.

Het verslag van de gemeenteavond op woensdag 6 november j.l. is klaar en digitaal opvraagbaar bij hetty.veneklaas@gmail.com. Ik zal ook zorgen voor enkele gedrukte exemplaren in de kerk.

Ds. Bram-Willem Aarnoutse en ondergetekende hebben een gesprek gehad met Roeloffien van Voornveld waarin zij beloofde, als aftredend pastoraal bezoeker, alle informatie die haar vertrouwelijk ter ore is gekomen tijdens haar bezoeken ook als vertrouwelijk bij zich te houden.

De kerkenraad wenst u allen goede kerstdagen en een gelukkig en gezond 2025. Laat het wonder van Kerst uw hart vullen met liefde.

Hetty Veneklaas, voorzitter.

DIACONIE

Diaconie collecte 22 december – PKN – Jonge Generaties

Jongeren spelen het kerstverhaal



Jongeren spelen het
kerstverhaal

Protestantse
Kerk

Verzorgd door
pastor, kerk en media

Elk jaar doen duizenden jongeren, verdeeld over een paar

honderd kerkelijk jeugdgroepen, mee aan de KerstChallenge van de Protestantse Kerk. Tijdens dit interactieve spel kruipen de jongeren in de huid van de herders, de wijzen uit het Oosten en andere personages uit het kerstverhaal. Zo ervaren ze dit bijzondere verhaal van binnenuit en ontdekken waarom God zich verbonden heeft met mensen en dat Hij voor ons een leven van vrede mogelijk maakt. Met jouw bijdrage ondersteun je het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL52 ABNA 0414 141 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. Jonge generaties Advent 4. Hartelijk dank. Meer informatie op kerkinactie.nl/collecterooster Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Diaconie collecte 24 december – Kerstnacht Vluchtelingenwerk Stichtse Vecht

Deze dag, waarop het 's avonds ook Kerstnacht is, waarin we de geboorte van Jezus gedenken en waarin voor hen geen plaats was in de herberg kunnen we vluchtelingen toch niet in de kou laten staan?

*Help vluchtelingen in
op weg*

Op zoek naar veiligheid lieten vluchtelingen alles achter wat hun lief is. Nu moeten ze hun leven weer opnieuw opbouwen in een land dat vreemd voor hen is. VluchtelingenWerk helpt vluchtelingen op weg naar een nieuwe toekomst. Dit kunnen we alleen doen met jouw steun.

Jouw gift draagt bij aan:

- Individuele hulp bij de asielprocedure
- Samenbrengen van verscheurde gezinnen
- Begeleiding naar werk
- Lobby voor een humaner beleid in Nederland en Europa

Dank je wel voor jouw steun! Jouw bijdrage maakt het verschil in het leven van een vluchteling.



Diaconie collecte 25 december 1^e Kerstdag Kerk in Actie – Kinderen in de knel

Oekraïne - Help kinderen in Oekraïne de oorlog door



kerk
in actie

Bouw mee aan een hoopvolle
toekomst voor Oekraïne

© VluchtelingenWerk

Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in het land. Maar de veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt,

bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen.

Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren.

Help kinderen in Oekraïne de oorlog door. Doe je mee?

Meer informatie op kerkinactie.nl/kerst

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken?

Diaconie collecte 29 december – Beautiful Kidz of Namibia

Deze zondag collecteren we voor ons diaconaal jaarproject.



Desert Dash



**24 HOURS, 401KM MTB CHALLENGE:
CROSSING THE WORLD'S OLDEST DESERT**

Our four person desert dash team are doing final preparations for the race this Friday/Saturday. They are riding to raise funds for scooters and bikes for our 2 centers.

Please consider donation of any amount towards this initiative.

Bank details:
Beautiful Kidz Namibia
Bank Windhoek
Account Number: 8001077880
Branch Number: 483-872
Swift code: BWLINANX

Paytoday:
Under Business
Beautiful Kidz Namibia



De Nedbank Desert Dash is een mountainbike-evenement waarbij fietsers 24 uur de tijd krijgen om de race te voltooien. De route voert van Windhoek naar Swakopmund, dwars door de Namibwoestijn. Andrew Nicholson, de voor-zitter van het bestuur van Beautiful Kidz in Namibië, maakt deel uit van ons team van vier fietsers.



Ze hebben de race gereden om donaties in te zamelen voor scooters en fietsen voor de twee centra van Beautiful Kidz. Hoewel het evenement inmiddels voorbij is, is het nog steeds mogelijk om een donatie te doen.

10 jaar Beautiful Kidz in Ovitoto



We vierden onlangs het 10-jarig bestaan van Beautiful Kidz in Ovitoto. Het was een geweldige dag om Gods goedheid en voorziening te vieren. Een grote dankjewel aan iedereen die ons heeft ondersteund. We vertrouwen op God voor nog vele jaren. Als bestuur zijn we dankbaar voor de steun en gebeden van de afgelopen jaren. We geloven dat onze God, zowel in Nederland als in Namibië, met ons mee zal gaan in het nieuwe jaar.



We hopen van harte dat u de kinderen in Namibië blijft steunen.

Diaconale collecte 31 december-Voedselbank



De vrijwilligers en sponsoren van de voedselbank Stichtse Vecht zetten zich dagelijks in om de armste mensen te voorzien van voedsel. Om dit te realiseren zijn we volledig afhankelijk van donaties zowel in producten als in tijd en geld.

Verse groenten, fruit en zuivel

Voor de inhoud van de voedselpakketten zijn we afhankelijk van dat wat bedrijven, win-kels, kerken, scholen en particulieren ons schenken. Verse groente, fruit en zuivel zijn echter lastig in te zamelen vanwege de beperkte houdbaarheid en omdat wij éénmaal per week pakketten uitgeven. Daardoor hebben we een structureel tekort aan deze producten. Vers voedsel is echter wel een

belangrijke gezonde toevoeging aan de voedselpakketten. Gelukkig willen veel mensen ons helpen en schenken ons geld waarmee wij de voedselpakketten aan kunnen vullen met verse groente, fruit en zuivel, wanneer we deze niet voorhanden hebben.



Exploitatie

Gelukkig worden voedsel, materialen en manuren veelal geschonken. Vaste lasten echter minder vaak. De kosten van stroom, huur en benzine zijn nu eenmaal minder aantrekkelijk om te doneren. Toch is het maken van deze kosten hard nodig om mensen van voedsel te kunnen voorzien. Uw donatie helpt ons mensen te helpen!

Diaconie collecte 1 januari – Nieuwjaarsdag
Stichting Epafra

epafra



Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangenzat - Hebreëën 13:3

Wat doet Epafra?

Epafra zet zich in voor Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangnissen. Onze geestelijk verzorgers zoeken hen op voor gesprek en bieden waar nodig praktische hulp. Vier keer per jaar sturen we het tijdschrift Comeback op. Ook familieleden van

gedetineerden kunnen bij Epafra een beroep doen op geestelijke zorg.

Geloven in een nieuwe start

Het is een onzichtbare groep, Nederlanders die gedetineerd zijn in het buitenland. Ze zitten gevangen in een vreemd land, onder zware leef-omstandigheden, met taalbarrières en onzekerheid over hun toekomst. Epafra is vastbesloten hen hoop te bieden en hen voor te bereiden op een nieuwe start.

Voorbereiden op terugkeer

Sinds 1984 zetten wij ons in om gedetineerde Nederlanders in het buitenland te ondersteunen, gedreven door de Bijbelse oproep om gevangenen te bezoeken en hen hoop te bieden. Vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten we niemand zitten.

Onze professionele geestelijk verzorgers ondersteunen gedetineerden bij hun voorbereiding op terugkeer naar de samenleving. We staan stil bij belangrijke levensvragen zoals hoe om te gaan met schuld en verantwoordelijkheid, en hoe gedetineerden hun leven weer op de rit kunnen krijgen.

Meer dan bezoeken

Naast persoonlijke bezoeken ontvangen gedetineerden vier keer per jaar het tijdschrift Comeback, met nieuws, juridische informatie en geestelijke inspiratie. Ook schrijven gedetineerden brieven waar vrijwilligers van Epafra op reageren. En samen met Gevangenzorg Nederland zorgen we dat kinderen van gevangenen in het buitenland een verjaardagscadeau krijgen, waardoor de zware tijd in detentie iets lichter wordt.

Diaconale collecte 5 januari - Bloemengroet

Deze zondag is de opbrengst van de collecte bestemd voor het werk van de bloemengroet. Met deze opbrengst kunnen de wekelijkse bloemen-groet vanuit beide wijkgemeenten en de bloem- en groenversieringen tijdens de kerkelijke hoogtijdagen deels bekostigd worden. Van harte bij u aanbevolen.



KERKRENTMEESTERS

Actie kerkbalans 2025



Geef vandaag voor
de kerk van morgen

Jaarlijks wordt eind december de financiële balans van onze wijkgemeenten opgemaakt en is er een vooruitblik naar het komende jaar. De begrotingen voor het nieuwe jaar 2025 zijn in november opgesteld en tijdens de gemeente-avonden met u gedeeld.

Als u ze nogmaals wilt inzien dan kunt u deze opvragen bij een van de kerkrentmeesters.

De belangrijke bron van inkomsten voor onze wijkgemeenten is uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage, waarmee wij o.a. onze predikantskosten kunnen betalen. Wij rekenen en hopen in januari weer op uw jaarlijkse toezegging voor kerkbalans 2025.

Op 16 december j.l. hebben we de laatste periodieke betalingsverzoeken voor dit jaar verstuurd naar de kerkleden die in termijn(en) de bijdrage overmaken.

Helaas zien we dat er ruim € 5.000,- aan toezeggingen nog niet is ontvangen. Mogelijk is een eerder betalingsverzoek aan uw aandacht ontsnapt en vragen wij via deze weg de betaling hiervan. U kunt uw bijdrage overmaken op NL84 RABO 0373 7045 26 t.n.v. Protestantse Gemeente Breukelen o.v.v. Kerkbalans 2024. Hierbij al vast onze hartelijke dank voor uw bijdrage en aan allen die dit jaar al hebben bijgedragen.

We zijn inmiddels bezig met de voorbereidingen voor 2025. In de week na de kerstdagen zullen we de ons bekende lopers telefonisch benaderen voor hulp. Met de vraag om in week 3 (12 /t/m 18 januari) de enveloppen bij de kerkleden thuis te overhandigen, in week 4 de toezegging persoonlijk ophalen en op maandagavond 27 januari in te leveren in het Bonifatiushuis.

Op dinsdag 14 januari zal een uitnodiging worden verstuurd naar de kerkleden die gewend zijn om per mail een uitnodiging te krijgen en digitaal de toezegging doen.

Het College van Kerkrentmeesters.

Kopieerapparaat in Bonifatiushuis

Op de eerste verdieping staat al enige jaren een kopieerapparaat dat door velen wordt gebruikt. Het apparaat is aan vervangen toe en vandaar wordt een nieuw kopieerapparaat geleverd.

Het lijkt grotendeels op de vorige, maar is hopelijk even simpel voor u in gebruik.

De afdelingscodes worden in het nieuwe jaar geplaatst, vandaar kan de eerste tijd zonder code worden gebruikt.

Opmerkingen of vragen horen we graag

COLLECTEN

Pauluskerk Pieterskerk

Zondag 3 november 2024

Najaarszending GZB Bosnië		404,60
KIA Ghana	277,60	
Kerk		172,00

Woensdag 6 november 2024

Red een kind	214,55	250,70
Kerk		702,00

Zondag 10 november 2024

KIA Werelddiaconaat Bolivia	174,95	115,90
Kerk		140,00

Zondag 17 november 2024

Amnesty International	168,57	146,55
Kerk		170,00

Zondag 24 november 2024

PKN Pastoraat	151,26	414,50
Kerk		437,00
Taizé Wilde ganzen	8,00	



GEZAMENLIJKE BERICHTEN



Laagdrempelige hulp
bieden of vragen?

hiphelpt.nl/stichtsevecht

Advent Festival of Lessons and Carols in de Pauluskerk

Op zaterdagavond 21 december om 20 uur ontvangt de Pauluskerk (Straatweg 37 te Breukelen) het Vocaal Theologische Ensemble o.l.v. Hanna Rijken, voor een feestelijk en muzikaal Festival of Lessons and Carols. Naar het Anglicaans voorbeeld volgen mooie en inspirerende Carols op lezingen uit de Bijbel, toevend naar de lezing van de Annunciatie: de boodschap van de engel Gabriël aan Maria. Klinken zullen o.a. 'Rorate coeli', 'Adam laybounden', 'Personent hodie' en 'Joy to the World'. Toegang is gratis, een bijdrage is welkom.

Gelegenheidskoor voor de Dienst van Gebed voor de Eenheid van Christenen: zing mee!

Zondag 19 januari a.s. vindt de oecumenische viering van de Dienst van Gebed voor de Eenheid van de Christenen plaats in de Pieterskerk. De liturgie wordt samen door de verschillende kerken in Breukelen vormgegeven. Hoe mooi zou het zijn als de veelkleurigheid van kerkelijk Breukelen ook doorklinkt in de stemmen van de begeleidende zanggroep!? Nadrukkelijk nodigen we leden uit de verschillende kerken uit om mee te doen aan

dit gelegenheidskoor onder leiding van Frans Vonk.
Wees van harte welkom bij één of alle repetities voor de dienst: donderdag 9 en 16 januari 2025, om 19.30 en zondag 19 januari om 9.00 uur in de Pieterskerk. Samen maken we er een mooie dienst van!

Hartelijke groet namens de diverse kerken van Breukelen,

Joukje, Annemiek, Jan, ds. Bram-Willem en ds. Mariëlle



Dienst van Gebed voor de Eenheid van de Christenen

Op zondag 19 januari 2025 vieren we de Oecumenische Dienst van Gebed voor de Eenheid van de Christenen in Breukelen. Het thema is "Ja, ik geloof".

De Week van Gebed voor Eenheid van Christenen is een internationale gebedsweek die geboren is uit het verlangen naar christelijke eenheid. Het gebed om eenheid is een gebed van Jezus Christus zelf uit Johannes 17 vers 21. Hij bidt: "Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden." De jaarlijks terugkerende Week van Gebed voor Eenheid kent inmiddels een lange geschiedenis en is ook zélf een getuigenis van groeiende eenheid tussen christenen. Meer informatie hierover is te vinden op www.weekvangebed.nl.

Het materiaal voor deze Week van gebed voor eenheid van christenen in 2025 is voorbereid door de broeders en zusters van de kloostergemeenschap van Bose in Noord-Italië. Dit jaar is het 1700 jaar geleden dat het eerste christelijke oecumenische concilie in 325 na Chr. in Nicea werd gehouden. De werkgroep uit Noord-Italië koos het thema 'Ja, ik geloof' naar aanleiding van een dialoog tussen Jezus en Martha. Zij ontmoeten elkaar voordat Jezus Lazarus op laat staan uit de dood. Jezus daagt Martha uit met de vraag: "Geloof je dat wie in Mij gelooft nooit zal sterven?" Martha antwoordt met: "Ja, ik geloof dat U de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen". De volledige tekst voor de Week van gebed voor eenheid 2025 is terug te vinden in de Bijbel: Johannes 11: 17-27. De Week van gebed voor eenheid is een gelegenheid om als christenen opnieuw de Bijbelse fundamenteën en kerkelijke ervaringen te verkennen die 1700 jaar geleden tot deze geloofsbelijdenis hebben geleid. Een manier die past bij de hedendaagse culturen, die vandaag nog diverser zijn dan toen. Dat dit ons in Breukelen ook tot inspiratie mag zijn!



De dienst op zondag 19 januari wordt georganiseerd door de Werkgroep Oecumene en wil een bijdrage leveren aan het gevoel van verbondenheid met elkaar en het verstaan van elkaars

traditie. De viering begint om 10.00 uur en vindt plaats in de Pieterskerk, Straatweg 59, Breukelen. De dienst wordt geleid door voorgangers uit de deelnemende kerken. U bent allen van harte welkom!

Met spoed woonruimte gezocht

Sinds september wonen Eva en Moses uit Kenia met hun twee dochtertjes in Breukelen. Ze kerken in de Pieterskerk en zijn veel aanwezig bij de activiteiten, u heeft ze vast al een keer gezien. Eva heeft voor vier jaar een promotieplek aan de VU te Amsterdam. Moses is Anglicaans predikant, maar werkt sinds kort in een distributiecentrum in Waddinxveen. Talitha van 7 gaat naar de taalschool in Maarssenbroek en Tziona van 4 zit in groep 1 van de Schepershoek. Het is mooi om te zien hoe graag ze integreren en hoe snel vooral de meisjes het Nederlands oppikken. Heel graag blijft het gezin in Breukelen wonen, maar de eigenaren van hun tijdelijk onderkomen komen begin januari alweer terug naar Nederland. Het gezin is dus met spoed op zoek naar betaalbare woonruimte. Dus mocht u een woonaanbod hebben of een goede tip, dan horen Eva en Moses dat graag. Ze zijn bereikbaar via 06-20305114 of evakyeni89@gmail.com. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie!

Nieuwe bewoners Thuisgeefinitiatief Broeckland

Sinds januari wordt de voormalige pastorie aan Vrouwenmantel 45 in Broeckland verhuurd aan de gemeente Stichtse Vecht voor de tijdelijke huisvesting van statushouders. Deze match is gemaakt door het landelijke initiatief De Thuisgevers in samenwerking met Hip Helpt Stichtse Vecht. De gemeente bekostigt de huur en de sociale begeleiding via de landelijke Hotel-en-Accommodatie-Regeling. De woningbouwverenigingen zorgen ervoor dat de bewoners binnen zes maanden een definitieve woning krijgen in Stichtse Vecht. Inmiddels hebben al tweemaal vier alleengaande mannen in dit zogenaamde Thuisgeefinitiatief een goede plek gehad. Een groep enthousiaste vrijwilligers heeft er eerst voor gezorgd dat de woning met tweedehands spullen werd ingericht en daarna hebben buddy's de mannen geholpen met integreren en met het leren van de taal. Afgelopen donderdag 12 december is alweer een derde groep mannen van rond de dertig op Vrouwenmantel 45 welkom geheten. Het gaat om vier vluchtelingen uit Egypte, Eritrea, Afghanistan en Syrië. Ze hebben inmiddels een verblijfsvergunning en bijna allemaal al een baan. Binnenkort hopen de mannen tevens te kunnen starten met de inburgeringsschool. De kennismaking met de buddy's verliep heel positief. We hopen dat de mannen zich snel bij ons thuis zullen voelen.

Joke Suitela van De Thuisgevers en Bertine Oosthoek van Hip Helpt Stichtse Vecht

Nieuwjaarsconcert Pauluskerk zondag 5 januari 2025

Orgelconcert op zondag 5 januari in de Pauluskerk om 15.00 uur. Let dus op: dit keer is het nieuwjaarsconcert niet op de dag zelf, maar op de zondag erna.

Op het programma drie bekende orgelwerken: van Bach,

Handel en Boëllmann. Het programma opent met Bachs *Tocatta en fuga in d-moll* (BWV 565). Van Handel een orgelbewerking van het Concerto voor orgel en orkest *De koekoek en de Nachtegaal* (HWV 295). Tot besluit de *Suite Gothique* van Boëllmann, die afsluit met een wervelende *Tocatta*.

Verder op het programma het weemoedige oudjaarskoraal *Das alte Jahr vergangen ist*, en het feestelijke nieuwjaarskoraal *In dir ist Freude*, beide uit Bachs *Orgelbüchlein* (BWV 614 en 615).

Zondag 5 januari wordt in veel kerken *Epifanie* (6 januari) gevierd. Hierbij hoort het mooie lied *Hoe helder staat de morgenster* (lied 518). Hierover de tegelijk lieflijke én lichtvoetige koraalfantasie van Buxtehude (BuxWV 223). Op het programma ook nog twee werken van Mendelssohn: het *Allegro in Bes-groot*, dat hij schreef op 31 december 1844 – echt muzikaal vuurwerk! En het liefvallige *Andante in D-groot*, uit datzelfde jaar.

U bent van harte welkom op dit concert! Toegang vrij, de collecte na afloop is bestemd voor de restauratie van het orgel in de Pauluskerk.

Het orgel is dringend toe aan een groot en ingrijpend onderhoud. Daarbij zou het mooi zijn als er ook wat extra geld beschikbaar komt om meteen enkele zwakke kanten van het orgel te verbeteren. Dus de collecte is heel welkom!

Jan Pieter Karman



Advent Festival of Lessons and Carols

Vocaal Theologen Ensemble (VTE) o.l.v. Hanna Rijken

Pauluskerk zaterdag 21 december 2024 om 20.00 uur

Het 'Festival of Nine Lessons and Carols' werd voor het eerst gehouden op kerstavond 1880, in de kathedraal van Truro (Cornwall). De meest bekende versie van de liturgie is die welke in 1918 werd aangepast door Eric Milner-White, destijds hoofd van King's College in Cambridge. Zijn ervaringen als aalmoezenier tijdens de Eerste Wereldoorlog hadden hem er van overtuigd dat er behoefte was aan een eredienst met veel verbeeldingskracht.

Een Anglicaanse viering dus waarin lezingen en carols worden afgewisseld. Naast koorwerken is er ook veel samenzang. Medewerking wordt verleend door organist Sebastiaan 't Hart en diverse lectoren. Theologie en kerkmuziek komen samen bij het Vocaal Theologen Ensemble.

Het VTE staat onder professionele leiding van Hanna

Rijken (theoloog en kerkmusicus).

Het VTE laat theologen van verschillende faculteiten kennismaken met de vocale kerkmuziek. Op die manier levert het VTE een bijdrage aan de vorming van hun spiritualiteit.

U bent van harte welkom

In de kerk kun je wat beleven!

“Op Driekoningen voert de voorganger een gesprek met de kinderen. Hij legt hun uit: Je geeft goud als je van iemand houdt. Wierook branden mensen om God te aanbidden. Zoals de wierook opstijgt naar de hemel, zo gaan onze gebeden naar God. En ten slotte laat hij wierook ruiken. ‘Dat is sterk spul!’ ontdekken de kinderen. Het ontsmet en verzorgt. Daarom is het een mooi en kostbaar kraamcadeau. Hij vraagt: Wat zou jij geven als je op kraamvisite bij Jezus zou gaan? Een kind zegt: ‘Mijn hart!’ Zo, hij hoeft er eigenlijk niets meer aan toe te voegen. Een ander kind steekt zijn vinger op en zegt: ‘Ik zou mijn ouders geven.’ Er klinkt gelach. ‘Wat een mooi antwoord, maar waarom vertel je dit?’ De jongen antwoordt: ‘Niemand kan zo goed voor kinderen zorgen als mijn ouders!’ De voorganger ziet de emoties bij zijn ouders en geeft een pastoraal advies aan hen. ‘Bewaar net als Maria al deze woorden, die overwegende in je hart. En denk er nog eens aan in zijn pubertijd.’ (Eric Versloot, *Waar ben ik in hemelsnaam mee bezig*, Soest 2021)”

Ik citeer dit stukje, omdat het me zo ontroerde toen ik het las. Het stond in de Bijbelse Dagkalender 2024, waar ik elke morgen na het ontbijt uit lees, nu mijn vrouw er niet meer is. Ik heb ook al de Bijbelse Dagkalender 2025 in huis, omdat de korte, aansprekende stukjes van diverse predikanten mij ‘bij de les’ houden. Het bijbelleesrooster volgt het rooster van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap en kost 10.50 euro. Boekhandel van Kralingen heeft er nog vast wel een paar voor u in de winkel staan.

Wat zullen ze in Namibië blij zijn!

Iets heel anders, maar ook heel verheugend nieuws voor de lezers van Kerknieuws. Dank zij uw medewerking heeft de verkoop van het gedichtenboekje ‘Geloven en leven’ tot nu toe zoveel opgebracht dat ik (in overleg met Wim Kaars) het prachtige bedrag van **500 euro** heb kunnen overmaken naar het diaconieproject van onze kerken in Namibië. Wat zullen die kinderen en hun verzorgers blij zijn! Ik denk, dat ze met z’n allen gejuicht en heel hard ‘dank je wel, lieve mensen’ geroepen hebben. En voor u hebben we nog meer goed nieuws, want we hebben nog boekjes over. Dus als u nog iemand weet, die u met de feestdagen een origineel cadeautje wilt geven, bel dan even Wim Kaars (0346 261172 of mij (0346 263755) en wij zorgen dat u het boekje snel in huis hebt. Want hoe meer geld we naar Namibië kunnen overmaken, hoe meer wensen daar vervuld kunnen worden.

Ad Wielenga



Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen doen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

Fotoverslag kerststukjes maken in het Bonifatiushuis



Een zeer geslaagde middag.

Kom-op-adem dag 'Grootouders met verlies'

Speciaal voor grootouders van wie een kleinkind is overleden organiseert de Herberg op 8 februari een kom-op-adem dag. Deze grootouders hebben een dubbele rouwtaak: er is verdriet om het gemis van het kleinkind, maar ook om de eigen kinderen die hun zoon of dochter moesten loslaten. We delen hierover waardevolle informatie en er is ruimte voor ontmoeting en het delen van ervaringen met andere grootouders.

De Herberg is een plek waar je op adem kunt komen als het leven te zwaar is. Bijvoorbeeld omdat je een burn-out hebt, spanningen in relaties ervaart of rouwt om een verlies. In de Herberg ben je welkom om in alle rust en onder professionele begeleiding te herstellen en wat je meegemaakt hebt te verwerken. We hebben ruimte voor nieuwe gasten. Voor meer informatie en aanmelden: bel **026-334 22 25** of stuur een e-mail naar info@pdcdeherberg.nl. Of kijk op www.pdcdeherberg.nl.

Vrijwilliger worden bij de Herberg in Oosterbeek

Doe een tussen(half)jaar bij de Herberg!

Ben je (of is je zoon of dochter) gestopt met de studie? Of zijn er andere redenen dat je even een half jaar moet overbruggen? Bij Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg kun je zo'n tussen(half)jaar zinvol invullen. Wij bieden jou een fijne plek middenin de natuur, waar je jezelf beter leert kennen, nieuwe vaardigheden leert en je geloof kunt verdiepen.

Houd jij van koken? In de Herberg zoeken we voor in het weekend keukenvrijwilligers. Je zwaait de scepter in onze professionele keuken en kookt volgens beproefde recepten, daarbij uiteraard bijgestaan door andere vrijwilligers. Wil jij onze gasten verwennen met een heerlijke maaltijd?

Mail voor meer informatie naar vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl of kijk op www.pdcdeherberg.nl. Of bel tijdens kantooruren **026-334 22 25**.



COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

Betalingen, financiële bijdragen, bestellingen etc. bij voorkeur via site.skgscollect.nl/495/ of de APPostel-app

Bezorging: mw. M. Versluys, tel. 261814,
W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;
Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeente Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60
Kostprijs: € 32,50

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1^e zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkdienstgemist.nl

Administrateur: J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: j.winkel@hetnet.nl
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Een veilige kerk: contactpersoon Hilma Thijs, 06 45626553, hilmathijs@hotmail.com;
vertrouwenspersoon Harry Oussoren, 06 11066028, oussie69@gmail.com (Pauluskerk)

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:
K. Andreae, verhuur@pknbreukelen.nl of tel. 06 42281589
Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl

Adres Pauluskerk: Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankrekeningnummer Diaconie o.v.v. Zendingencie. Pieterskerk

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)
Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89

