

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 8 SEPTEMBER 2024 - Startzondag

Dienst van Schrift en Tafel

10.00 uur: Ds. A.W. Aarnoutse

Collecten: 1. PKN – Jonge generaties
2. Wijkkas Pauluskerk

ZONDAG 15 SEPTEMBER 2024

Oecumenische Vredesdienst

10.00 uur: Ds. A.W. Aarnoutse en Mw. A. Dijkhuizen – van Bekkum

Collecten: 1. Kerk in Actie: Werelddiaconaat Colombia
2. Werkgroep Oecumene

ZONDAG 22 SEPTEMBER 2024

10.00 uur: Ds. M. Kraak – Verdonk, Wilnis

19.00 uur: Taizéviering

Collecten: 1. Kerk in Actie – Zending Syrië
2. Wijkkas Pauluskerk

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 8 SEPTEMBER 2024 - Startzondag

10.00 uur: Ds. M. Rodenburg - Splint

Collecten: 1. NBG – Bible Basics
2. Wijkkas Pieterskerk

Autodienst: Fam. Wijnen – 0346 -261837

Kinderkerk: Alle groepen

ZONDAG 15 SEPTEMBER 2024

10.00 uur: Ds. G. Lock, Scheveningen

Collecten: 1. Kerk in Actie: Werelddiaconaat Colombia
2. Wijkkas Pieterskerk

Autodienst: Jan den Hartog – 06 54302974

Kinderkerk: Groep 1 t/m 3

ZONDAG 22 SEPTEMBER 2024

10.00 uur: Ds. M. Rodenburg - Splint

Collecten: 1. Kerk in Actie: Zending Syrië
2. Wijkkas Pieterskerk

Autodienst: Fam. Wijnen tel. 0346-261837

Kinderkerk: Alle groepen

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 6 sept. 16.45 uur: Ds. J.J. van der Meulen

Vrijdag 13 sept. 16.45 uur: Dhr. F. Vonk

Vrijdag 20 sept. 16.45 uur: Drs. M. Hekman - Klapwijk

Vrijdag 27 sept. 16.45 uur: Pastor J. van Os

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 3 weken. Kopij inleveren uiterlijk maandag 23 september voor 18.00 uur.

AGENDA

Zaterdag 7 september, Pieterskerk, 11.00 – 16.00 uur

Jaarmarkt Breukelen, Open Kerk Pieterskerk

Zaterdag 7 september, Bonifatiushuis, vanaf 17.00 uur,

Start BBQ

Zaterdag 7 september, Pauluskerk, vanaf 14.00 uur.

Activiteiten start nieuw seizoen

Zaterdag 14 september, Pieterskerk,

Open monumentendag

Maandag 16 september, 12.00 uur, Bonifatiushuis

Seniorenlunch

Donderdag 26 september, 20.00 uur, Pauluskerk

Rondom Christelijk Geloven – 1^e avond

MEDITATIE

Als alles weer begonnen is ... geloven als 'werkwoord' (naar Psalm 103)

Met nog de aangename warmte van de nazomer vangt het gewone leven weer aan. Het ritme van schoolgaan, van wonen en werken, van sporten en spelen, de dagen weer bepaald door de klok en de tijd. Als ik dit schrijf, dan is dat voornamelijk vanuit het perspectief van werkzaam zijn. Als oudere beleeft u de zomer wellicht anders, zoals het op vakantie zijn van kinderen en kleinkinderen. Of misschien gaat u juist nu toch nog even weg. Hoe dan ook, de samenleving krijgt weer de sociale samenhang van het alledaagse gewone. En dat is ook prettig.

Ondertussen zijn er hier al heel wat werkwoorden voorbijgekomen, die de activiteiten van ons leven benoemen. Laatst werd ik zelf geraakt door de werkwoorden die in Psalm 103 genoemd worden. Een psalm die door prof. dr. C.J. den Heyer (1942-2021), bij wie ik ooit afstudeerde, bij zijn afscheidscollege als

'liefelingspsalm van Jezus' werd omschreven. Omdat daar o.a. expliciet de metafoor van vader-kind in voorbijkomt: 'Zoals een vader liefdevol zijn armen ...' Bij openingen van de kerkenraadsvergadering en de Taakgroep Pastoraat las ik het eerste gedeelte van Psalm 103, met aandacht voor de werkwoorden. Daar klinken o.a. 'vergeven', 'genezen', 'redden', 'kronen', 'vernieuwen', 'doen wat rechtvaardig is', 'recht verschaffen'. Ik kan mij zo goed voorstellen dat Jezus deze psalm zich eigen heeft gemaakt, als het evangelie van hem laat lezen wat hij doet. In allerlei vormen mensen nabij zijn, mensen zien, mensen ontmoeten. Jezus leefde het gedachtegoed van het Oude/Eerste Testament, en hij leefde het voor.

En welke 'werk-woorden' komen er in u op, als je denkt over geloven? Welke 'werk-woorden' geven voor u uitdrukking aan het geheim van de kerk, of hoe je daar zelf in betrokken bent?

Dan klinken er antwoorden als 'zingen/jubelen, vertrouwen, omzien, liefhebben'. Iemand zegt 'vertrouwen' en ook 'vergeven', maar dat dan wel als werkwoorden die soms veel tijd nodig hebben. Dat klopt. Voor mijzelf was 'dragen/verdragen', of ook 'wachten' of 'verzamen', zo'n werkwoord. Het draagt 'tijd' in zich, maar ook 'hoop'. Onopgeefbaar.

Misschien een aardige oefening, om eens over te mijmeren.

En het aardige van werkwoorden is, ten slotte, je kunt ze vervoegen, van 'ik' naar 'jij' naar 'wij'.

Werkwoorden van geloven zijn het antwoord op versturende krachten zoals polarisatie.

Ds Bram-Willem Aarnoutse



WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: ds M. Rodenburg-Splint
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
email: predikant@pieterskerk.info;
bereikbaar per mail tijdens kantoor-
uren, m.u.v. woensdag;
in geval van crisis bereikbaar op
06 22 888 505 (ook whatsapp)
Inloopspreekuur: vrijdagmorgen
tussen 11.00 en 12.00 uur
(consistoriekamer Pieterskerk)

Scriba: vacant
email: scriba@pieterskerk.info
Ledenadm.: W. Mur, tel. 266842,
email: noortje-wim.mur@planet.nl
Website: www.pieterskerk.info
Kerktelefoon: John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

Het kerkelijk seizoen gaat opnieuw van start! Jeugd gaat weer naar school, de meesten van ons zijn weer aan het werk of hebben anderszins hun "gewone" ritme weer

opgepakt. De startbarbecue en startzondag staan voor de deur waarbij het jaarthema van de PKN "Als nieuw" een rol zal spelen. Een nieuw seizoen biedt nieuwe kansen, nieuwe perspectieven, in de comfortabele bedding van het traditionele en bekende.

Op zondag 8 september, startzondag, gaat uw eigen wijkpredikant voor. Na de dienst is er koffie/ thee met iets (extra) lekkers! Daarna kunt u deelnemen aan de startactiviteit die een klein uur zal duren. Bertine Oosthoek en ds. Rodenburg nemen u mee door de kerk, die we met andere (als nieuwe?) ogen/oren zullen ervaren. Elders in dit Kerknieuws vindt u hierover meer informatie.

Op 15 september zal ds. G. Lock uit Scheveningen de dienst verzorgen.

Jeugddienst
YOU Belong?
**ALLEEN SAMEN
KUNNEN WE
GODS KONINKRIJK
LATEN ZIEN**
22 september · Pieterskerk Breukelen · 10:00

Op 22 september is de eerste jeugddienst van het seizoen weer gepland! Thema: Jij hoort erbij! Ofwel: You belong! Zoals altijd nodigen we niet alleen de jeugd van de Breukelse kerken maar nadrukkelijk ook de oudere gemeenteleden uit bij deze viering. Samen zijn we kerk! ds. Rodenburg leidt de dienst. Op zondag 29 september zal prop. H. Leenman uit Hardinxveld Giessendam ons voorgaan.

We hopen u weer in de diensten te zien en elkaar na die tijd te groeten en ontmoeten met een bakje koffie of thee met wat lekkers.

Uit de gemeente

We mogen nog even nazomeren. Voor de een is het warme weer een zegen, voor de ander mag het wel een beetje minder! Het wordt al weer sneller donker, dus probeer nog even te genieten van de nazomer. Iets langer dan een maand geleden verhuisde Stien van der Paauw naar verzorgingstehuis Overdorp in Kockengen (Overdorp 6, 3628 BX Kockengen, kamer 216). Het was even wennen voor Reijer en Stien, maar gelukkig blijkt het een goede plek voor haar te zijn. Zorg is nabij, dat is een fijn gevoel. Wij bidden dat ze het steeds meer naar haar zin zal krijgen, en dat haar gezondheid stabiel blijft.

Onze gedachten zijn bij de familie Brouwer. Joke is maandag geopereerd aan haar been. We hopen dat zij naar omstandigheden goede vooruitzichten zal krijgen. Ze is opgelucht dat de operatie voorbij is. De zorgen over de gezondheid zijn uiteraard aanwezig. Toch hopen en bidden wij dat hun 55 jarig huwelijksjubileum 17 september ondanks alles in blijdschap gevierd kan worden met familie. Bijzonder hoe zij samen, en met de Heer, over bergen en door dalen gaan, gedragen door de Liefde.

Ook denken wij aan de familie Boele. Nu Marinus aan zijn voet is geopereerd wacht hem een weg van revalidatie en herstel. Op dit moment verblijft hij nog in Antonius ziekenhuis Nieuwegein en zal daar een aantal weken moeten blijven om te revalideren. Het is immers een grote verandering. Gelukkig maakt hij het naar omstandigheden goed. Wij bidden dat hij met Gods kracht en hulp van Bets en de mensen om hem heen zijn weg vooruit zal vinden.

Voor hen, en allen die worstelen met ziekte en leed, bidden wij dat de Heer hen vertrouwen, bemoediging en de kracht schenkt om deze moeilijkheden het hoofd te bieden. Laten we als gemeente omzien naar elkaar en bijstand verlenen waar we kunnen!

In memoriam Leendert Baelde

Op vrijdag 16 augustus kwam er een eind aan het leven van Leendert Baelde. 'Stille wateren hebben diepe gronden...' Daarmee is Leendert Baelde exact getypeerd. Daarom past psalm 23 zo goed bij hem, de tekst voor de rouwdienst: 'Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren!' Er staat eigenlijk: 'Hij leidt mij rustig, met zorg. Naar het water. Om te drinken.' Zo doet een herder. Zo doet ook God. Leendert getuigde ervan. Een man met weinig woorden, maar met een grote wijsheid. Leendert was overal van op de hoogte. Hij las de krant van voor naar achter en dacht diep na over wat hij hoorde en zag. Maar Baelde las ook nauwgezet de Bijbel, elke dag een bladzijde. 'Het beginsel van wijsheid is de vreze des Heeren!' Vreze betekent hier eerbied. Leendert straalde die eerbied uit. Baelde was veehouder in hart en nieren. 60 jaar geleden is hij op het nippertje ontsnapt aan de dood. Leendert werd geëlectrocuteerd. Hij viel, maar zat aan een stroomkabel vast. De vochtige vloer was zijn redding; de stroom kon de grond in. Jansje, zijn lieve vrouw, heeft toen de stekker eruit getrokken. Baelde heeft nog lang last gehad van verbrandingen op zijn

handen. 'Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij!' Dat ondervond Leendert aan den lijve. Na de schok heeft hij duidelijk gemerkt dat God er was. Hij twijfelde absoluut niet aan het bestaan van de Schepper. Leendert was geen heilige, maar hij wist dat God zijn houvast was. 'Ik heb een rijk leven achter de rug. Ik zou het niet over willen doen. Ik heb alles meegemaakt, van met de hand alles doen tot de machines! Geleidelijk aan namen de krachten van Baelde af. In februari kreeg hij een pacemaker, nadat hij getroffen werd door flauwtes. Hij viel soms weg. Gelukkig waren er al die tijd veel mensen, gemeenteleden en kerkenraadsleden die naar hem omkeken. Baelde werd tweemaal getroffen met corona. Hij revalideerde in Bergambacht. Hij had het er wel naar zijn zin, maar als het erop aan kwam was hij het liefste in zijn huis. Op 16 augustus kwam het einde in het ziekenhuis van Nieuwegein. Leendert Baelde werd 'Thuis' gehaald. Thuis met een hoofdletter. 'De Heere is mijn herder! Mij ontbreekt niets! Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.' Een markante persoonlijkheid ging van ons heen. Een man van weinig woorden, maar met een diepe inhoud. Het is waar: 'Stille wateren hebben diepe gronden!'

Ds. Theo Wegman

Startzondag

Het weekend van 7 en 8 september gaat het nieuwe kerkelijke seizoen weer van start!

Zondag 8 september zal de dienst in het teken staan van het jaarthema van de PKN: "Als nieuw". Centraal bij dit jaarthema staat de gelijkenis 'De werkers in de wijngaard' (Matteüs 20, 1-16). Op de landelijke website staat hierover onder meer: "In deze gelijkenis is iets te proeven van de vreemdheid én het bevrijdende van het koninkrijk. Jezus zet alle menselijke verwachtingen op zijn kop. De arbeiders die pas laat op de dag zijn begonnen, ontvangen net zoveel loon als de arbeiders die de hele dag gewerkt hebben. Wat daarvan te maken? Ondertussen klinkt in deze gelijkenis ook een uitnodiging: je kunt elk uur aanhaken bij het werk in de wijngaard." Het belooft een vrolijke dienst te worden!

Programma

Na de dienst zullen we met elkaar koffie en thee drinken met een extra lekkere versnapering erbij.



Om 11:45 is er dan de gelegenheid mee te doen aan de startactiviteit die een klein uur zal duren. Een aantal gemeenteleden is druk bezig geweest met het realiseren van een audiorondleiding voor kinderen en volwassenen in de kerk. De rondleiding heeft zowel een missionair als educatief oogmerk. Het bestaat uit het hoorspel “De wonderbare wereld van Pepijn” en daarmee verweven informatie over de geschiedenis van onze prachtige kerk. Met elkaar zullen we op een interactieve manier de pilot doorlopen. We hopen dat u met vernieuwde ogen/ oren de kerk rond zult lopen. Natuurlijk zijn de makers ook heel benieuwd naar uw feedback! We hopen op termijn subsidie aan te vragen om dit project door te ontwikkelen en onder meer beschikbaar te stellen voor lagere scholen. Heel graag tot dan!

ds. Mariëlle Rodenburg

Start catechisaties

Op dinsdag 17 september is er in het Witte Kerkje van 20.00 – 21.00 uur een informatieavond over de catechisaties die het komend seizoen worden gegeven. Dit jaar worden de catechisaties verzorgd door ondergetekende en Johan Rodenburg. We realiseren ons dat er voor ouders al veel verplichte (school)avonden zijn zo aan de start van het jaar. Soms zal het niet lukken om dat te combineren, dat begrijpen we! Tegelijk is deze startavond een mooie gelegenheid elkaar te zien en spreken en te delen wat je bezig houdt als het gaat om de jeugd van onze kerken. Op 17 september leggen we jullie verder graag het een en ander voor met betrekking tot de plannen voor dit jaar. De week erop, op dinsdag 24 september, gaan de catechisaties zelf dan weer van start. Alle ouders zullen hier ook per mail over worden geïnformeerd. Mocht je op 10 september nog geen bericht ontvangen hebben, en wil je wel graag dat je kind meedoet met de catechese, dan hoor ik dat graag even!

Hartelijke groet, ds. Mariëlle Rodenburg

Woensdag Bijbelkring weer van start

Ook in het nieuwe seizoen gaan we weer verder met de Bijbelkring op woensdag.

Naast het gesprek over een Bijbelgedeelte is er gelegenheid tot onderling contact; een ontmoeting waar mensen (sommigen al jaren!) naar uitkijken. Iedere tweede woensdag van de maand om 10.00 uur in het Bonifatiushuis.

Het seizoen 2024 – 2025 gaan we het Evangelie naar Johannes bespreken en dat doen we aan de hand van een boekje van Sytze de Vries “Van liefde gesproken”.

We beginnen op woensdag 11 september a.s. om 10.00 uur en zullen dan met elkaar lezen en nadenken over de opstanding van Lazarus.

Allen hartelijk welkom, Frans Vonk

Jaarmarkt 7 september

Komende zaterdag 7 september is er weer jaarmarkt in Breukelen! Als dorpskerk aan het plein vinden we het mooi om de deuren van de kerken wagenwijd open te zetten en mensen te verwelkomen om onze prachtige kerk te bekijken. Dat doen we tussen 11:00 en 16:00.

Dennis Reimus is de hele dag aanwezig. Er zal koffie en thee zijn met wat lekkers waar mensen een kleine bijdrage voor kunnen doneren. Vindt u/ vind jij het leuk om gastheer of gastvrouw te zijn? Of misschien weet je veel van de geschiedenis van de kerk en vind je het leuk bezoekers daar iets over te vertellen? Meld je bij Dennis (06 17069481) en hoor welk deel van de dag er nog mensen nodig zijn. Hartelijke groet, ds. Mariëlle

Uitnodiging!

Voor de gezamenlijke start BBQ van het Witte Kerkje en de Pieterskerk op zaterdag 7 september. U heeft zich hiervoor al kunnen opgeven. De inloop is vanaf 17.00 uur en om 18.00 uur start de BBQ bij het Bonifatiushuis. Laten we er met elkaar een gezellige BBQ van maken, van samenzijn en ontmoeting. Ook is er weer een springkussen voor de kids. Ieder hartelijk uitgenodigd hiervoor!

De BBQ commissie

Open monumentendag 14 september

We zijn heel blij met iedereen die zich middels de intekenlijst heeft aangemeld om bij de open monumentendag gastheer- of vrouw te zijn in onze mooie kerk! Die dag kunnen bezoekers ook de nieuwe audiorondleiding volgen met hoorspel. Op de startdag hoort u meer over dit experiment. In lokale media zullen we mensen op de hoogte stellen van dit project. Voor de rondleiding heb je een slimme telefoon nodig, en oortjes zijn eventueel ook handig! Met de camera van je smartphone scan je op verschillende plaatsen in de kerk QR codes. Leer over de geschiedenis van de kerk en hoor het spannende verhaal van Pepijn dat je de kerk doorleidt. Verschillende gemeenteleden hebben het hoorspel ingesproken. Herken jij wie het zijn? Kom vooral langs en ontdek het zelf!



WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: ds A.W. Aarnoutse,
Keizerskroon 5, 3621 RS Breukelen,
0346 249878 of 06 20024393,
ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl
Contact pastoraat: Henk Bomas,
Schepersweg 202, 3621 JR
Breukelen, tel. 06 83602282,
hcbomas.1@kpnmail.nl

Scriba:

vacant
scriba@pauluskerkbreukelen.nl
Kerkelijk bureau:
H. de Kruijff, tel. 06 23700853
ledenadministratie@pauluskerk
breukelen.nl

Website:

pauluskerkbreukelen.nl

Kerktelefoon:

John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Startzondag 8 september

Voor het Startweekend van 7 en 8 september is van alles georganiseerd, waarvoor veel dank aan alle vrijwilligers. We zullen gezellige momenten beleven met elkaar. Op zondagmorgen vieren we onze Startdienst. Zr Monica Raassen vroeg me eens: “Waarom starten jullie Protestanten weer na de zomer? Wij katholieken houden gewoon niet op!” Inderdaad, de diensten gaan zondag aan zondag door, de lofzang wordt gezongen, om Gods ontferming wordt gebeden – we kunnen het niet missen. En dan toch is het leuk om feestelijk weer met elkaar te beginnen. Ook in de kerk, ‘Als nieuw. Samen leven in het licht van Gods rijk’. Hier is in het thema van de landelijke PKN ons eigen jaarthema ‘Samen’ ingevoegd. De brochure van ons Jaarprogramma is dan hopelijk ook dit weekend gereed.

In de dienst lezen we uit het Marcusevangelie, een stevig stukje evangelie: ‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’ Het is alsof de deur van het evangelie op een kier staat. Hier is een gelegenheid om zelf mee te gaan doen. Immers, wie is Christus voor ons? Voor de één de ‘triumferende’, voor een ander ‘die met mij is’, en voor een derde: ‘die mij de goede weg van het leven leert gaan.’ Het antwoord van Petrus is in elk geval glashelder: ‘U bent de Messias’. Maar, de vraag blijft rondgaan...

We zingen in deze dienst een prachtig lied uit IONA, ‘Liefde je raakt aan geluk’, en tot slot de zegenende woorden van Sytze de Vries, ‘God zal met je meegaan’, getoonzet door collega Job de Bruijn uit Laren-Eemnes. Zoveel moois aan inspiratie ... laat het je goeddoen. We vieren met elkaar de Maaltijd van de Heer.

Van de kerkenraad

Op donderdag 29 augustus kwam de kerkenraad bijeen voor de eerste vergadering na de zomer. Het was fijn om elkaar weer te zien. In de zomerperiode is door Hans Schriever, Henk Bomas en ondergetekende hard gewerkt om alle input, van u als gemeenteleden en van de taakgroepen, voor het beleidsplan 2025-2030 bij elkaar te brengen, zodat het concept beleidsplan besproken kon worden. Met enkele wijzigingen is het nu klaar en wordt het gedragen door de gehele kerkenraad. De kerkrentmeesters zullen kijken wat de financiële gevolgen zullen zijn en met voorstellen komen, gebaseerd op het beleidsplan. Het concept beleidsplan zal tezamen met de financiën besproken worden met u als gemeenteleden op de eerstvolgende gemeenteavond (6 november). Een belangrijke datum dus om alvast te noteren in uw agenda.

De afgelopen vier jaar is Dick van de Wielen onze notulist geweest. Hij heeft aangegeven daarmee te willen stoppen. Heel jammer natuurlijk, maar we hebben alle begrip voor zijn besluit. We willen hem heel hartelijk bedanken voor zijn inzet hiervoor de afgelopen jaren! Het is heel fijn als deze taak van de kerkenraad wordt overgenomen, temeer daar er op dit moment geen officiële scriba is. Dus bij deze een oproep: bent u handig in het notuleren van een vergadering zonder onderdeel te zijn van de vergadering zelf en bent u bereid om 8 keer per jaar een verslag te maken van de

kerkenraadsvergadering? Neemt u dan contact op met de voorzitter, Hetty Veneklaas. Dat mag natuurlijk ook als u scriba wilt zijn...

Als kerkenraad hebben we ook de doopdienst van Nina Kaars geëvalueerd. Wat was het een mooie en druk bezochte dienst! Fijn dat het zo kon in samenwerking met ds. Mariëlle Rodenburg-Splint en de gemeenteleden van de Pieterskerk samen. Dank voor de medewerking om dit mogelijk te maken.

De Pauluskerk organiseert komend najaar de 3^e werkconferentie kinderarmoede voor deelnemers uit de gemeente Stichtse Vecht. We willen o.a. best practices met elkaar delen en een bezoek brengen aan de kledingbank. Het zou leuk zijn als we ook gemeenteleden kunnen betrekken. Mocht u ideeën hebben hiervoor, of mee willen werken kunt u dat aangeven bij ondergetekende.

Hetty Veneklaas, voorzitter@pauluskerkbreukelen.nl, 06-18993106

Startweekend

Komend weekend, 7 en 8 september, starten we officieel het nieuwe seizoen. De inschrijfflijsten zijn veelbelovend. Op zaterdag om 14.00 uur start zowel de autorit als de “markt” met verschillende workshops. Denkt u er aan boeken mee te nemen om te ruilen voor boeken die anderen voor u meenemen? Speciaal verzoek: wilt u meedoen met het oefenen van een lied (samen met de cantorij) voor de dienst op zondag? Dat start om 15.00 uur in zaal 7. Daarvoor en daarna kunt u aanschuiven bij de andere kraampjes en workshops. We gaan er een leuke dag van maken! Vanaf 17.00 uur wordt het buffet klaargemaakt. Misschien heeft u niets ingevuld op de lijst maar wilt u toch iets meebrengen voor het buffet, dan is dat evengoed zeer welkom. Dat geldt natuurlijk ook voor het traditionele taartenbuffet op zondag!

Mariëlle de Jong, Henk Bomas, Hetty Veneklaas

Afwezigheid

Op 10 september zal een hersteloperatie plaatsvinden aan mijn knie. Ik ben daardoor enkele weken uitgeschakeld helaas. Hans Schriever en Bram-Willem zullen mijn taken indien nodig waarnemen. Ik hoop u allen weer spoedig te zien!

Hetty Veneklaas

Vredesdienst zondag 15 september 2024: Samen voor Vrede. Nu!



Op zondag 15 september a.s. zal er om 10.00 uur een oecumenische vredesdienst worden gehouden in de Pauluskerk, Straatweg 37 te Breukelen. Het thema van de dienst is “Samen voor Vrede. Nu!”. Voorgangers zijn ds.

Bram-Willem Aarnoutse en Annemiek Dijkhuizen. Deze dienst wordt georganiseerd door de Werkgroep Oecumene. We hopen op een fijne oecumenische dienst met elkaar.

In een tijd waar de berichten over oorlog in het buitenland weer bovenaan de nieuwspagina's staan en ook in Nederland de onvrede en onverdraagzaamheid toeneemt, is het belangrijk om door het hele land een licht te schijnen op de urgentie en het belang van vredeswerk. Inclusieve en blijvende vrede vraagt meer, het is daarom ook onze taak om nu na te denken over de toekomst en de grote vragen. Hoe komen we tot nieuwe perspectieven op blijvende vrede in Israël en Palestina, en breder: in het Midden-Oosten? Wat is de invloed van klimaatverandering op conflicten overal ter wereld? Hoe bestrijden we polarisatie en onvrede in ons eigen land? Wat kunnen en moeten we op dit moment doen voor vrede, nu en in de toekomst. Gemakkelijk zal dat niet zijn, maar noodzakelijk is het wel. Wanneer de samenleving de hoop dreigt te verliezen, willen wij een krachtig en eensgezind geluid laten horen. Met allen die de wens tot vrede delen, zeggen we: Samen voor Vrede. Nu!

In en Uit de gemeente

Op maandag 26 augustus overleed in De Aa ons gemeentelid mevr. Mijny den Boer-de Jong in de leeftijd van 90 jaar. Haar sterven kwam niet onverwacht, er was tijd om bij elkaar te zijn en afscheid te nemen. Op dinsdag 3 september namen wij in de Pauluskerk afscheid van haar. We wensen de kinderen Corry, Els, Jacqueline en Ary en hun gezinnen Gods vrede toe.

Ook leven we mee met mevr. Steilberg-van Beusekom (Winterakoniet 1) na het overlijden van haar man Paul in het hospice te Wilnis op woensdag 8 augustus. Loslaten en dankbaar herinneren is een opgave die vraagt om moed van het hart en goede troost.

Alie Hoogendoorn (Titus Brandsmastraat 9) nam onlangs afscheid van haar zus Jeanie (A.H.). Zij woonde in Ommen maar werd te Breukelen begraven. Collega Den Braber begeleidde het afscheid. Het gemis blijft.

De Taakgroep Pastoraat is al weer bij elkaar gekomen voor overleg over het pastorale werk. Dank voor alle inzet, ook aan de pastorale contactpersonen voor jullie aandacht!

Activiteiten

De eerste Wandeling zal zijn op woensdag 2 oktober, we treffen elkaar weer om 10 uur bij het Bonifatiushuis. De eerste ontmoeting van de Seniorengesprekskring zal zijn op woensdagmiddag 9 oktober, om 14.30u. in de Pauluskerk. U bent van harte welkom!

Open monumentendag

Ook dit jaar aandacht voor Open Monumentendag op 14 september van 10.00-16.00 uur.

Op Open Monumentendag worden monumenten voor het publiek opengesteld, om zo de publieke belangstelling voor monumenten en het draagvlak voor monumentenzorg te vergroten. Het landelijke thema van deze 37ste editie van de Open Monumentendag 2024 is:

‘Onderweg!’. Onderweg refereert aan het op reis zijn van A naar B, het letterlijk in beweging zijn en de transformatie van oud naar nieuw, verleden naar heden. In onze kerk is er aandacht voor ons jaarprogramma “Samen” en natuurlijk de bijzondere expositie van de gebroeders Nawras en Lujain Nahar. Beide broers zijn geïnspireerd door natuur, cultuur en historische symbolen. Dit resulteert in tijdloze kunstwerken waarin vaak over het hoofd geziene aspecten van ons erfgoed uitgelicht worden. U bent ook van harte welkom.

Hans Schriever

Rondom Christelijk geloven – een verkenning 1: donderdag 26 september

In een serie donderdagavonden willen we ons bezighouden met vragen rondom de Schriften en de Traditie. Waar in de tijd van de reformatie deze twee nogal eens tegenover elkaar werden geplaatst, weten we inmiddels meer, ... of ‘weer’, dat de Schriften zelf traditie zijn. Alleen op die manier zijn zowel het Eerste (Oude) Testament als het Tweede (Nieuwe) Testament goed te begrijpen. Een toegankelijke metafoor om beide te verstaan is die van één bron met twee stromen. In het evangelie staat immers dat Jezus kennis had van ‘Mozes en de Profeten’ (Lucas 16: 29 en 24: 44).

Via allerlei kleine inkijkjes in de teksten zelf komen we dichterbij de Bron. Zo blijven oude teksten ‘levend woord’, als wij – net als Jezus (Lucas 4: 17) – met de teksten in dialoog gaan. Wie op zoek is naar nieuwe inspiratie en meer wil weten van de Bijbel is van harte welkom.

Rondom het ‘Oude’ Testament : donderdag 26 augustus

Ambulant predikant

Vanaf 1 september ben ik opnieuw ambulant predikant, nu bij de Kruiskerk te Amstelveen. Een wijkgemeente binnen de PG Amstelveen-Buitenveldert. Het gaat om twee dagdelen pastoraal werk, met zo af en toe een vergadering of een gesprekskring op een avond. Een andere collega zal als ambulant predikant als consulent het beleid en het beroepingswerk begeleiden.

Ds Bram-Willem Aarnoutse

DIACONIE

Uitnodiging lunch voor senioren van onze gemeente Paulus-en Pieterskerk

Als diaconie willen we 3 keer in dit seizoen een lunch organiseren voor senioren.

Op maandag 16 september starten we de eerste keer.

De lunch begint om 12.00 uur, vanaf 11.30 uur bent u van harte welkom.

In de kerk ligt een lijst waar u zich kunt opgeven, ook kunt u bellen naar Ida Stam tel. 06-31365996. Wilt u gehaald worden dan kunt u dit ook aangeven.

We hopen op veel enthousiaste gasten!

Namens het team, Ida Stam, Marianne Vedder, Ineke Kroon, Gerie van Voskuilen, Marlies Wijnen

Diaconale collecte 8 september Pieterskerk Nederlands Vlaams Bijbel Genootschap



Voor ons jeugdwerk wordt gebruik gemaakt van het materiaal van Bijbel Basics van het NBG.

Bijbel Basics is dé kindernevendienstmethode waarin de Bijbel centraal staat! In deze methode zijn jij en de kinderen gelijkwaardige gesprekspartners en ontdek je samen wat de Bijbel te zeggen heeft.

De Bijbel in 200 verhalen; dat is Bijbel Basics. Met Bijbel Basics beloven we dat kinderen tussen 4 en 12 jaar de 200 meest essentiële Bijbelverhalen twee keer gehoord en verwerkt hebben. Daarmee wordt een brede basis gelegd voor de Bijbelopvoeding van kinderen en staat de rijkdom van de Bijbel centraal.

Bijbel Basics is een kindernevendienstmethode die wordt gebruikt in kerken in de breedte van christelijk Nederland en Vlaanderen.

Middels deze collecte willen we het werk van Bijbel Basics ondersteunen. Van harte aanbevolen.

Diaconie collecte 8 september Pauluskerk – PKN Jonge generaties

Het hele jaar met jongeren op weg



Het hele jaar met jongeren op weg



Vindplaats van
getoof, hoop en liefde

Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die jongeren serieus nemen en ervoor zorgen dat ze zich thuis voelen, meer aantrekkingskracht op hen hebben. De Protestantse Kerk helpt gemeenten hiermee door het aanbieden van seizoenspakketten met methoden, spellen en werkvormen voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen. Er zijn vijf pakketten: voor jonge kinderen, oudere kinderen, tieners, jongeren en intergeneratief kerk-zijn.

De materialen zijn uitgedacht in samenwerking met lokale gemeenten en worden steeds opnieuw aangevuld. Via het programma 'Jonge generaties' ondersteunt de Protestantse Kerk gemeenten om aantrekkelijke en inspirerende activiteiten voor jongeren te organiseren. Meer informatie op kerkinactie.nl/collecte

Diaconie collecte 15 september Kerk in Actie WereldDiaconaat Colombia

Seksueel misbruik van jongeren stoppen in Colombia

In Colombia komt nog veel seksueel misbruik voor, omdat mannen meer macht hebben dan vrouwen en veel Colombianen die rolverdeling normaal vinden. Kwetsbare jongeren, inheems, Afro-Colombianen en vluchtelingen uit Venezuela lopen extra risico.



De organisatie Renacer beschermt en begeleidt kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik of dat dreigen te worden. Sociaal werkers gaan de straat op en bieden hun psychische en juridische hulp. Wie geen onderdak heeft, kan terecht in hun opvanghuis. Medewerkers geven voorlichting op scholen en trainen ambtenaren, kerkleiders en docenten, zodat ze uitbuiting herkennen en weten hoe ze zich kunnen inzetten om dit te voorkomen.

Met steun van Kerk in Actie kan Renacer 40 kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting beschermen en begeleiden. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! Meer informatie www.kerkinactie.nl/stopmisbruik

Diaconie collecte 22 september – Kerk in Zending Syrië

Syrië - kerk als plek van hoop en herstel



In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Tientallen gebouwen worden opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn. Meer informatie op kerkinactie.nl/kerkensyrie

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken?



Training kleuterleiding Het lerarenopleidingprogramma is in volle gang! Sinds 29 juni jl. krijgen de dames de essentiële vaardigheden en kennis om voor kinderen te zorgen en de basis te leggen voor hun reis naar het worden van opvoeders. Dit programma draait om hoop, begeleiding en het planten van de zaden voor een betere toekomst. Kortgeleden ontvingen we een update: de lerarenopleiding verloopt goed, dankzij alle leraren en andere lokale bewoners die geweldige input geven voor

de training. Lokaal initiatief Via een samenwerking met Beautiful Kidz heeft het lokale bedrijf Alexforbes de aankoop en distributie van 80 essentiële voedselpakketten voor gezinnen in nood mogelijk gemaakt. De pakketten, die basisproducten zoals pap, suiker, rijst, maïsmeel en soep bevatten, bieden hoop en verlichting voor gezinnen die te maken hebben met voedselonzekerheid. Katutura, bekend om zijn levendige cultuur en veerkrachtige geest, herbergt ook veel gezinnen die moeite hebben om rond te komen. Dergelijke daden van vriendelijkheid zijn een lichtbaken en tonen het diepgaande verschil dat bedrijven kunnen maken wanneer ze samenkomen voor een gemeenschappelijk doel. We hopen dat we meer lokale bedrijven kunnen aanmoedigen om deel te nemen aan dergelijke initiatieven. Naaldwerkatelier Anusa Bij naaldwerkatelier Anusa heeft een doorstart plaatsgevonden. Een kleine groep oud-medewerkers heeft zich bereid verklaard om zich aan te sluiten, en het bestuur van BKZ zal proberen een stap terug te doen en hen als een onafhankelijk bedrijf te laten opereren. De verantwoordelijkheid voor het naaldwerkatelier Anusa komt bij de medewerkers te liggen, wat hen een inkomen biedt en hen de mogelijkheid geeft om in de toekomst financiële stabiliteit op te bouwen. Er wordt gewerkt aan de omzetting naar een besloten vennootschap, omdat we willen dat de dames samenwerken met de juiste partners waarvan wij denken dat zij hun toekomst beter kunnen veiligstellen.



Thank You



VOEDSELBANKEN.NL
Stichtse Vecht

Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen doen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc.

Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

COLLECTEN

	Pauluskerk	Pieterskerk
Zondag 7 juli 2024		
PKN Pastoraat Nederland	89,90	119,70
Wijkkas	93,10	155,00
Zondag 14 juli 2024		
Stichting de Herberg	170,55	144,10
Wijkkas	129,85	126,00
Zondag 21 juli 2024		
Mercy Ships	130,95	114,10
Wijkkas	*105,80	98,00
Zondag 28 juli 2024		
Kia Werelddiaconaat Oeganda	125,28	108,70
Wijkkas	84,24	183,00

*Inclusief een gift van 25 euro

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Bezorger gezocht!

De redactie is op zoek naar een gemeentelid voor het bezorgen van Kerknieuws in Nieuwer ter Aa.

Riet Meester heeft te kennen gegeven met het rondbrengen te willen stoppen.

De redactie van Kerknieuws bedankt Riet heel hartelijk voor de vele jaren van trouwe bezorging.

Heeft u interesse dan kunt u een mail sturen naar: kerknieuws@msn.com of spreek één van de redactieleden aan.

Wim Vroon, Frans Atsma, Marieke Versluys, Greet Karsemeijer of Sjaak van Muiswinkel

Kledingbank gaat weer open en zoekt vrijwilligers



De kledingbank Stichtse Vecht bestaat al meer dan 10 jaar. Na de zomervakantie openen op 3 september de deuren weer op de Brouwerij 11. Op dinsdagmiddag van 12.30 tot 15.00 en op donderdag en vrijdag tussen 10.00

en 15.00 is de kledingbank open voor verkoop en inname. Op maandagochtend wordt er gesorteerd.

De kledingbank Stichtse Vecht draait volledig op vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk. Veel inwoners brengen mooie kleding in en deze wordt tegen een laag bedrag verkocht. Met de opbrengst van het eerste half jaar worden in september alle deelnemers aan de voedselbank voorzien van nieuwe handdoeken. De kledingbank hoopt vanaf september weer veel mensen te ontvangen. Iedereen is van harte welkom om voor een

laag bedrag te komen shoppen. Goed voor de portemonnee en goed voor het milieu. In de gezellige groep vrijwilligers wordt nog gezocht naar uitbreiding, heb je interesse om een dagdeel mee te helpen, stuur dan een mail naar kledingbank.stichtsevecht@gmail.com.

Graag Gedaan en HiP Helpt



Laagdrempelige hulp
bieden of vragen?

hiphelpt.nl/stichtsevecht

Graag informeren wij u hierbij over de fusie tussen Graag Gedaan en HiP Helpt Stichtse Vecht. Onlangs heeft Gerda Emke, coördinator van Graag Gedaan, na vele jaren van noeste arbeid het stokje overgedragen aan Bertine Oosthoek om zo de toekomst van de vertrouwde hulpdienst uit Breukelen te kunnen waarborgen. Het spreekuur van Graag Gedaan is voor HiP Helpt een mooie aanvulling op haar digitale dienstverlening.

De vrijwilligers van Graag Gedaan zijn erg betrokken en gemotiveerd, maar grotendeels flink op leeftijd. Mede dankzij de digitale werkwijze van HiP Helpt is haar vrijwilligersbestand gemiddeld een stuk jonger. Op een mooie manier kunnen nu de krachten worden verenigd.

De helpdesk HiP Helpt Stichtse Vecht is aangesloten bij de landelijke vereniging HiP Helpt en wordt door hen ondersteund. Binnenkort krijgen de werkgroepleden van Graag Gedaan een cursus om ook zelf met de digitale helpdesk te kunnen gaan werken. Er zal voortaan gezamenlijke publiciteit worden gevoerd, maar beide namen blijven bestaan.

Help Elkaar Stichtse Vecht

Help Elkaar Stichtse Vecht

Laagdrempelige hulp bieden of vragen

Zowel HiP Helpt als Graag Gedaan vallen onder de koepelstichting Help Elkaar Stichtse Vecht. Subsidies voor beide hulpdiensten worden in een keer aangevraagd door de gezamenlijke penningmeester. De begrotingen zijn relatief laag, omdat er geen beroepskrachten in dienst zijn. Wel moet er jaarlijks een afdracht gedaan worden aan de landelijke vereniging.

Tenslotte kunnen wij u verzekeren dat de vrijwilligers van Graag Gedaan en HiP Helpt Stichtse Vecht samen met goede moed voorwaarts gaan; wij hopen nog heel veel inwoners van Stichtse Vecht te kunnen helpen. Helpt u ons ook mee door bijgaand persbericht te verspreiden? Veel dank alvast!

Gerda Emke en Bertine Oosthoek

Cursus "Weet wat je gelooft!"

Op 3 oktober begint een serie avonden over centrale thema's van het christelijke geloof, zoals de betrouwbaarheid van de Bijbel en de opstanding van Jezus. De avonden zijn geschikt voor iedereen die het christelijke geloof verder wil onderzoeken en doordenken. De avonden zijn geschikt voor iedereen die het christelijke geloof verder wil onderzoeken en doordenken. Heb je behoefte aan een verdieping van

jouw geloof of wil je leren om het te verdedigen in gesprek met anderen?

De eerste avond (3 oktober) gaat over moderne argumenten voor het bestaan van God. Op de tweede avond (17 oktober) staat de relatie tussen geloof en wetenschap centraal. De derde avond (31 oktober) gaat over de historische betrouwbaarheid van de Bijbel. Tijdens de vierde avond (14 november) kijken we naar historische argumenten voor de opstanding van Jezus. De vijfde avond (28 november) gaat over moeilijke vragen over het geloof en biedt handvatten voor constructieve gesprekken over levensbeschouwelijke onderwerpen. De cursus wordt gegeven door Mark Shaw (promovendus theologie), Matthew de Jong (geestelijk verzorger) en Jelmer Heeren (promovendus theologie). Je kunt je aanmelden voor één of meerdere avonden bij Mark Shaw: m.j.a.shaw@vu.nl. Inschrijven is ook mogelijk door de deelnamelijst in te vullen die aanwezig is in de Pieterskerk. Deelname aan de avonden is gratis. De avonden zijn van 19:30 tot 21:30 en vinden plaats in het Bonifatiushuis, Kerkplein 18 in Breukelen.

Weet wat je gelooft!

Ontdek waarom geloven zo gek nog niet is

3 oktober: Bestaat God?

17 oktober: Geloof & wetenschap

31 oktober: Klopt de Bijbel historisch?

14 november: De opstanding van Jezus

28 november: Moeilijke vragen



Mark Shaw
Promovendus
theologie



Matthew de Jong
Geestelijk verzorger



Jelmer Heeren
Promovendus
theologie

Wil je deelnemen?

Meld je aan: m.j.a.shaw@vu.nl

Tijd: 19:30 - 21:30

Locatie: Het Bonifatiushuis, Kerkplein 18 in Breukelen

COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

Betalingen, financiële bijdragen, bestellingen etc. bij voorkeur via site.skgscollect.nl/495/ of de [APPPostel-app](#)

Bezorging: mw. M. Versluys, tel. 261814,
W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;
Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeente Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60
Kostprijs: € 22,50

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1^e zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkdienstgemist.nl

Administrateur: J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: j.winkel@hetnet.nl
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Een veilige kerk: contactpersoon Hilma Thijs, 06 45626553, hilmathijs@hotmail.com;
vertrouwenspersoon Harry Oussoren, 06 11066028, oussie69@gmail.com (Pauluskerk)

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

K. Andreae, verhuur@pknbreukelen.nl of tel. 06 42281589

Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl

Adres Pauluskerk: [Willink van Collenstraat 1](#), 3621 CK Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankrekeningnummer Diaconie o.v.v. Zendingscie. Pieterskerk

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)
Koster: A. van der Dussen, [Looijersdijk 29](mailto:bert.vd.dussen@gmail.com), tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, [bankr. NL27 RABO 0324 2763 89](#)