



KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENSTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 18 AUGUSTUS

10.30 uur: ds. A.W. Aarnoutse, doopdienst

Collecten: 1. Werelddiakonaat - Myanmar 2. Wijkkas

ZONDAG 25 AUGUSTUS

10.00 uur: ds. A.W. Aarnoutse; 12⁺ dienst, afscheid KND

19.00 uur: Taizéviering

Collecten: 1. HiP Helpt 2. Wijkkas

ZONDAG 1 SEPTEMBER

10.00 uur: ds. N. de Jong - Dorland, Utrecht

Collecten: 1. Missionair Werk 2. Wijkkas

Coventrygebed voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 18 AUGUSTUS

9.30 uur: ds. M. Rodenburg - Splint

Collecten: 1. Werelddiakonaat - Myanmar 2. Wijkkas

Autodienst: Kees de Jong, tel. 06 4412 3842

Kinderkerk: groepen 1 - 3

ZONDAG 25 AUGUSTUS

10.00 uur: ds. M. Rodenburg - Splint

Viering Heilig Avondmaal

Collecten: 1. HiP Helpt 2. Wijkkas 3. Hospitium

Autodienst: Jan den Hartog, tel. 06 5430 2974

Kinderkerk: groepen 1 - 3

ZONDAG 1 SEPTEMBER

10.00 uur: ds. D.P.C. Looijen, Zeist

Collecten: 1. Missionair Werk 2. Wijkkas

Autodienst: fam. Atsma, tel. 06 1692 4549

Kinderkerk: groepen 1 - 3

Gebedsmoment in de Pieterskerk

Elke vrijdag van 10.30 tot 11.00

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 16 aug. 16.45 uur: Diaken H.C.J. Hendriks

Vrijdag 23 aug. 16.45 uur: Ds. M. Rodenburg-Splint

Vrijdag 30 aug. 16.45 uur: Ds. A.W. Aarnoutse, H.A.

Vrijdag 6 sept. 16.45 uur: Ds. J.J. van der Meulen

AGENDA

- vr. 6 sept, Pauluskerk, 20.00 uur

Concert 'Van Bacht tot Butterflies'

- za. 14 sept, Pieterskerk, 10.00-17.00 uur

Open Monumentendag

- za. 14 sept, Pauluskerk, 14 - 16 u. Boom en Bosch

Sponsorloop 'Beautiful Kidz Namibia'

De volgende Kerknieuws verschijnt op 7 september (3 w.).

Kopij graag vóór maandag 2 september 18.00 uur indienen.

MEDITATIE

Vijf kilometer per uur

Voor de zomer woonde ik een avond voor jonge predikanten bij via de IZB, een missionaire organisatie binnen de PKN. Thema van de avond: 'de vreugde van vertragen'. Als er één moment is in het jaar waarop we dat (zouden moeten?) ervaren, dan is dat in de zomer(vakantie). Het warme weer maakt dat ons lichaam automatisch een standje terug schakelt. Ik kan me de tijd herinneren dat de zomers voorbij kropen. Zes weken zomervakantie hadden we als kind. Vakantie komt van het woordje "vacant", wat leeg of vrijgekomen betekent. De warme dagen, het eindeloze touwtje springen, stoeptegelen en tenten maken van doeken in de tuin. Als kind lukte dat heel goed, vertragen. Maar meer en meer horen we dat mensen dat moeilijk vinden, en genieten van je vakantie nog best een uitdaging kan zijn. Het duurt voor sommigen een flinke tijd voordat ze "geacclimatiseerd" zijn! Waarom lijkt het dat wij de vreugde van vertragen niet meer zo makkelijk ervaren?

Bij de IZB-avond bleek dat dit onderwerp ook dominees bezig houdt. Mede omdat we helaas zien we dat ook zij uit kunnen vallen door burn-out, zeker predikanten die in deeltijd werken en, zoals een collega onlangs zei: "moeilijk nee kunnen zeggen". Niet voor niets wijdde de IZB een avond aan dit thema en gaf stof tot nadenken vanuit theologisch en Bijbels perspectief. Een van de perspectieven die me bijgebleven is, komt uit het boekje "Three Mile an Hour God", ofwel "De God van 5 km per uur" van de Japanse theoloog Kosuke Koyama.

In de Bijbel neemt God voor alles de tijd, haastwerk is er

niet bij. De Schepping was er niet in één knip met de spreekwoordelijke vingers van God. Hij deed er zes dagen over en nam Zijn rust op de zevende dag. Zijn volk dwaalde niet een paar dagen maar 40 jaar door de woestijn, de wildernis, waar het 'woest en ledig' is. Iets van de oerchaos treffen we daar aan. Toen werd Israël een lange periode bestuurd door rechters, daarna door tientallen koningen die door profeten werden gewaar- schuwd Gods Wet niet te verzaken, en, eeuwen later, is het dan eindelijk zover dat Jezus komt. God neemt met Zijn heilsgeschiedenis de tijd!

Jezus – God – wandelde over deze aardbol met 5 km per uur. Van dorp naar dorp. Dat is volgens Koyama dus het tempo van God. Er zijn ook momenten dat God tot stilstand komt. Woestijnmomenten. In de woestijn is het gevaarlijk, onvoorspelbaar, chaotisch, maar in de Bijbel is het vaak ook een plaats op weg naar de belofte. De plek waar het heilige, de liefde van God, zich openbaart. Het meest ultieme moment van wildernis, van gevaar, leegte én belofte, vinden we misschien wel rond het kruis. Voor Koyama is de wildernis daar totaal. GóD aan het kruis. Het is de wereld op zijn kop. Het is ook de plek waar Gods genade op onvoorstelbaar grootse wijze in kon breken. Het is het moment waarop de belofte van God, door Zijn liefde en genade voor ons, gerealiseerd wordt.

Wat loskomen en vertragen voor ons nu zo moeilijk maakt, is dat het gepaard gaat met een stukje wildernis. Wanneer onze ritmes, routines en vanzelfsprekendheden doorbroken worden, voelen we weerstand. Het werkt ontregelend, chaotisch. Als kind had je daar minder last van, meedeinend op de structuren die dankzij je ouders als het goed is overeind bleven. Wanneer we juist gewend zijn om de controle te hebben kan dat ons zwaar vallen. We voelen vooral het gevaar van de woestijn, en vergeten de belofte aan de horizon. Misschien is het u wel eens opgevallen dat de momenten waarop wij in ons leven op de een of andere manier op de proef gesteld worden, ons in de wildernis bevinden, een vertragend effect kunnen hebben. Wanneer de controle en kaders wegvallen, worden we stilgezet. Zoals Jezus stilgezet werd aan het kruis. Het zijn momenten in de woestijn waarbij God heel ver weg kan voelen, maar Zijn liefdevolle genade het meest dichtbij kan komen, als we ons overgeven in vertrouwen op Hem.

Wat denkt u, is het ons toegestaan om in een samenleving die door velen omschreven wordt als "rat-race" wat vaker 5 km per uur te lopen, zoals Jezus dat deed? Bewust te vertragen, ondanks het ongemak dat we daarbij kunnen ervaren? Kunnen we het onszelf toestaan de controle wat meer los te laten? Wat zou dat met ons doen? Mijn vermoeden is dat we de vreugde van vertragen in onze vakanties dan ook wat gemakkelijker kunnen ervaren! Een rustige (na)zomer gewenst.

Groet

Ds. Mariëlle Rodenburg



WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: ds M. Rodenburg-Splint
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
email: predikant@pieterskerk.info;
bereikbaar per mail tijdens kantoor-
uren, m.u.v. woensdag;

in geval van crisis bereikbaar op
06 22 888 505 (ook whatsapp)

Inloopspreekuur: vrijdagmorgen
tussen 11.00 en 12.00 uur
(consistoriekamer Pieterskerk)
vacant

email: scriba@pieterskerk.info

W. Mur, tel. 266842,

email: noortje-wim.mur@planet.nl

www.pieterskerk.info

Scriba:

Ledenadm.:

Website:

Kerktelefoon:

John van den Bosch,

email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

Het is hartje zomer, en dat merken we! We genieten van een behaaglijke temperatuur in de kerk, het mooie ochtendlicht dat door de ramen naar binnen valt, toeristen die we op zondag mogen verwelkomen, maar ook het orgelspel dat op marktdagen bezoekers de kerk binnenlokt om een marktconcert bij te wonen. Het is een zegenrijke tijd die we nog even mogen koesteren voordat de scholen en het werkzame leven weer als vanouds van start gaan! De zomerperiode, los van leesroosters en restricties door het kerkelijk jaar, biedt een mooie gelegenheid voor theologische verdieping. In de maand augustus gaat ds. Rodenburg drie van de vier zondagen voor. Thematisch staan we in die diensten stil bij de drie ambten van Jezus: Koning, Priester en Profet.

Op zondag 18 augustus begint de dienst **niet om 10.00 maar om 9.30**. Het is een korte orde van dienst waarin het priesterschap van Jezus centraal staat. Toepasselijk op een dag waarop het sacrament van de doop plaats zal vinden! Na de korte dienst kan de gemeente gezamenlijk naar de Pauluskerk gaan om daar om **10.30** de doopdienst van Nina Kaars mee te maken. Er is dan ook **geen koffiemoment**. We hopen dat onze gemeente goed vertegenwoordigd zal zijn bij deze bijzondere gebeurtenis. Via kerkdienstgemist.nl is de doopviering in de Pauluskerk ook mee te beleven vanuit huis.

Op zondag 25 augustus vieren wij het Heilig Avondmaal (lopend). Ds. Rodenburg verzorgt de viering. De profetie over de Bruiloft van het Lam staat in deze dienst centraal. Ook mogen we genieten van orgel en fluit, want het 'Agnus Dei' van J.S. Bach zal klinken.

Op zondag 1 september leidt ds. D.P.C. Looijen uit Zeist de dienst. Tevens is die dag om 11.30 de afscheidsdienst van ds. Frank Schneider in het Witte Kerkje.

Het weekend daarop is het Startweekend.

Uit de gemeente

In de zomer zijn er een aantal op vakantie, en anderen kunnen door de warmte wat minder makkelijk naar de kerk komen. Onze gedachten zijn met diegenen die nog weg zijn. Dat zij een ontspannen vakantie mogen hebben en opgeladen en veilig thuis mogen komen. Ook denken we aan ouderen die misschien wel meer dan anderen last kunnen hebben van de hitte en de lange dagen. We bidden voor u en hopen dat u zich toch verbonden met ons voelt op afstand!

We zijn dankbaar dat Marinus Boele weer terug is uit het ziekenhuis. Hij werd acuut opgenomen toen hij zich erg ziek voelde en hij had hoge ontstekingswaarden. Gelukkig lijkt het allemaal te zijn goedgekomen en we bidden voor een voorspoedig verder herstel.

We zijn God ook dankbaar dat Jakob Brouwer een positief bericht gekregen heeft. Jakob en Joke hebben het afgelopen jaar veel tegenslagen moeten overkomen wat hun gezondheid betreft. We bidden dat ook de uitslag van Joke en verdere behandelingen voor hen beiden goed nieuws zullen brengen.

Voor hen, en voor allen die worstelen met ziekte en leed, dat de Heer hen vertrouwen, bemoediging en de kracht schenkt om wat op hun pad komt met opgeheven hoofd tegemoet te treden.

Startzondag

In het weekend van 7 en 8 september gaat het nieuwe kerkelijke seizoen weer van start!

Zondag 8 september staat de dienst in het teken van het jaarthema van de PKN, 'Als nieuw'. Centraal bij dit thema staat de gelijkenis 'De werkers in de wijngaard' (Matteüs 20, 1-16). Op de landelijke website staat hierover onder meer: 'In deze gelijkenis is iets te proeven van de vreemdheid én het bevrijdende van het koninkrijk. Jezus zet alle menselijke verwachtingen op hun kop. De arbeiders die pas laat op de dag zijn begonnen, ontvangen net zoveel loon als de arbeiders die de hele dag gewerkt hebben. Wat daarvan te maken? Ondertussen klinkt in deze gelijkenis ook een uitnodiging: je kunt elk uur aanhaken bij het werk in de wijngaard'. Het belooft een vrolijke dienst te worden!

Programma

Na de dienst drinken we met elkaar koffie en thee met een extra lekkere versnapering erbij. Om 11:45 is er dan de gelegenheid mee te doen aan de startactiviteit die een klein uur zal duren. Een aantal gemeenteleden zijn druk bezig geweest met het realiseren van een audiorondleiding voor kinderen en volwassenen in de kerk. De rondleiding heeft zowel een missionair als educatief oogmerk. Het bestaat uit het hoorspel 'De wonderbare wereld van Pepijn' en daarmee verweven informatie over de geschiedenis van onze prachtige kerk. Met elkaar doorlopen we op een interactieve manier de pilot, en natuurlijk zijn de makers ook heel benieuwd naar uw feedback! We hopen subsidie aan te vragen om dit project door te ontwikkelen en onder meer beschikbaar te stellen voor lagere scholen.

Heel graag tot dan!

Ds Mariëlle Rodenburg

Start-bbq

Nu de zomer hoogtij viert zijn er toch al weer mensen bezig met de opening van het winterwerk, en als eerste is dan de start-bbq aan de beurt. Deze willen we graag houden op zaterdagmiddag 7 september. Hierna volgt de opening van het winterwerk op zondag 8 september.

De start-bbq willen we ook dit jaar weer gezamenlijk met het Witte Kerkje doen, de inloop is vanaf 17.00 uur en we willen beginnen met eten (i.v.m. de jaarmarkt) om 18.00 uur. Dit jaar willen we hier een combinatie van maken met een bbq en een buffet. Hiervoor we willen graag mensen uitnodigen om aan mee te werken, want naast de bbq lijkt het ons leuk om u een buffet van hartige taarten aan te bieden. En hier zijn dan uw kook/bakkenkunsten gevraagd. Om niet 20 dezelfde hartige taarten te krijgen komen er inschrijfflijsten in de kerk te liggen waarop u zich kunt inschrijven met uw 'specialiteit'. Kunt u niet bakken maar wilt u wel alle lekkernijen proeven, dan bent u natuurlijk ook van harte welkom, we kijken uit naar een grote, gezellige opkomst. Tevens zoeken we voor die middag nog naar vrijwilligers voor de hand- en spanndiensten en ook daarvoor kunt u zich inschrijven op de lijsten die voor in de kerk komen te liggen. We hopen op een gezellig samenzijn bij het Bonifatiushuis. Heel graag tot dan!

De Startcommissie

Schoonmaken Pieterskerk

Op zaterdag 7 september willen we de Pieterskerk weer schoonmaken. Ook zin een keertje mee te helpen? Weet u welkom op 7 september om 9.00 uur. De koffie en thee staan klaar. Met alvast onze hartelijke dank!

Jan Winkel, tel. 0346-241144

Open-Monumentendag

Zaterdag 14 september is tijdens Open-Monumentendag de Pieterskerk van 10.00 tot 17.00 uur weer open voor bezoekers. Naast een al beschreven rondleiding, is onze predikant en een aantal leden bezig met de voorbereiding van enkele activiteiten.

We zoeken nog vrijwilligers die deze dag willen helpen om bezoekers te ontvangen en/of koffie/thee of frisdrank aan te bieden (tegen betaling). Ook wordt bezoekers gevraagd een vrijwillige bijdrage in de collectezak te deponeren. De opbrengst komt ten goede aan Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen. Wij vragen u zich op te geven voor een tijdvak van 2 uur.

Volgende week ligt er een inschrijfformulier op de tombe klaar, waarop u/jij zich kunt aanmelden en ook kunt aangeven welk tijdvak de voorkeur heeft. Als u/jij deze dag niet als vrijwilliger beschikbaar wilt/kunt zijn, is een bezoek aan onze historische kerk toch zeker de moeite waard.

Gert Oskam

Openstelling Pieterskerk

Tijdens de jaarmarkt op 7 september en op Monumentendag, 14 september, willen we de Pieterskerk openstellen voor bezoekers. Ervaringen op de vrijdagen in juli en augustus leren dat die openstelling voorziet in een behoefte. Je kunt er leuke en mooie gesprekken hebben.

Voor de openstelling op 7 en 14 september zoeken we nog mensen die een paar uur kerkwacht willen zijn. Met elkaar kunnen we er mooie dagen van maken. U kunt zich opgeven bij frans.vonk@hotmail.com.

Frans Vonk

Giften

Via Marlies Wijnen ontvingen we een gift van € 20,- voor onze wijkkas. Hartelijk dank hiervoor.

Jan Winkel



WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: ds A.W. Aarnoutse,
Keizerskroon 5, 3621 RS Breukelen,
0346 249878 of 06 20024393,
ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl

Contact pastoraat: Henk Bomas,
Schepersweg 202, 3621 JR
Breukelen, tel. 06 83602282,
hcbomas.1@kpnmail.nl

Scriba:

vacant
scriba@pauluskerkbreukelen.nl
H. de Kruijff, tel. 06 23700853
ledenadministratie@pauluskerkbreukelen.nl

Kerkelijk bureau:

Website:

pauluskerkbreukelen.nl

Kerktelefoon:

John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Terugkomend ...

Hoge temperaturen zijn aan mij persoonlijk niet besteed. Gelukkig beleefden wij een aangename kampeervakantie in de omgevingen van Hamburg, Lübeck, Kopenhagen en Malmö.

Weer opgeladen voor een nieuw seizoen in protestants Breukelen - al bleek de Ford C-max wel een nieuwe accu nodig te hebben. Kan zomaar gebeuren. We zullen maar zeggen dat er nieuwe gezonde spanning is opgedaan. Bijna dagelijks werden er meer dan 20.000 stappen gezet. En er was tijd om eindelijk het boekje van Auke Jelsma over Bonifatius (2003) te lezen. Wie was hij eigenlijk? En ook vond ik inspiratie in *Filosofen op de kansel. Negen wijsgeren [o.a. Kierkegaard] en de Bijbel - een ontmoeting*, van collega's Rienk Lanooy en Margreet Klokke, predikanten van de Kloosterkerk te Den Haag (2016). De Bijbel laat zich het beste lezen naast en tegenover teksten uit de brede samenleving. In het onderscheid klinken de oude woorden 'als nieuw' en daardoor soms profetisch in de goede zin van het woord: als Woord van de Eeuwige tegen de tijdgeest in. Is de eerste vraag in de Schrift niet deze: 'Mens! Waar ben je...?' Hoe dan ook, fijn om elkaar weer te kunnen begroeten. Tot weerziens!

Ds Bram-Willem Aarnoutse

Vieren in augustus

Komende zondag 18 augustus mogen we de kleine Nina Jenneke Evelina Kaars in het midden van de gemeente ontvangen, dochter van Pieter en Rienke Kaars-Vink. Nina is geboren op 12 april. Wat een dankbare vreugde mogen we samen vieren, in een bijzondere vorm van verbondenheid ook van de wijkgemeentes van de Pauluskerk en de Pieterskerk. Collega Mariëlle Rodenburg zal ook een rol hebben in de viering die om 10.30 uur(!) aanvangt. We lezen in de dienst uit Jesaja 43 en Psalm 103, woorden van het verbond dat de Eeuwige met zijn volk is aangegaan, en dat zich ook via de doop vernieuwt. U bent allen van harte welkom.

Zondag 25 augustus is er de overstapdienst van de groep 8-ers, van kindernevendienst naar 12+. Rondom Marie de Leede, Sanjay Leijen, Sofie Leijen en Naomy Motau willen we er een vrolijke dienst van maken, ook als een 'opmaat' voor het nieuwe seizoen. Fijn als u er bij bent!

Op zondag 1 september verwelkomen wij in de Pauluskerk ds Netty de Jong-Dorland uit Utrecht. Zelf zal ik mij na de dienst te Vreeland begeven naar het Witte Kerkje, waar de N.G.K. om 11.30 u. afscheid neemt van collega Frank Schneider na een verbondenheid van ruim 10 jaren. Sinds oktober 2023 is Frank werkzaam als geestelijk verzorger bij de Penitentiare Inrichting te Zwolle (DJI). Het was goed om in de voorbije twee jaren samen te werken, in het Pastoresconvent en ook in de Werkgroep Oecumene. Wij wensen Frank en zijn gezin vrede en alle goeds voor de toekomst.

Op zondag 8 september vieren wij onze Startzondag, zoals wij gewend zijn te doen. Wij hopen elkaar weer in goede gezondheid te begroeten!

Ds Bram-Willem Aarnoutse

In en uit de gemeente

Met een dankbaar gevoel keerden wij terug van vakantie, maar ook om het gegeven dat er in de weken van afwezigheid geen gemeenteleden overleden zijn. Wel was er in mijn eigen kring verdriet om het sterven van een dierbare vriend en docent kerkgeschiedenis, Jaap van Gelderen te Kampen. De afstand door de vakantie maakte het helaas niet mogelijk het afscheid in de Burgwalkerk bij te wonen. Maar de vele goede herinneringen, en ook de lessen en inzichten in de binnenkant van de kerk, het gelovige leven van mensen als u en ik, hun uitdagingen en keuzes, blijven.

In de iets wijdere kring horen we wel van gemis en rouw. Een ieder die worstelt met het verleden of met ziekte en verdriet wensen wij de zegen van Gods nabijheid. Laten wij de warmhartigheid met elkaar delen en omzien naar elkaar.

Ds Bram-Willem Aarnoutse

Bericht van de kerkenraad

De kerkenraad vergadert in de regel niet gedurende de zomerweken. Maar natuurlijk gaan op de achtergrond allerlei zaken gewoon door. Zo zijn we druk met de voorbereidingen voor het startweekend op 7 en 8 september. Uitnodigingen en intekenlijsten liggen vanaf volgende week op de koffietafels. Zie hiervoor ook de bij-

drage van Henk Bomas hieronder. Voor veel mensen is dit nu net een heel druk weekend, maar we hopen toch met zo veel mogelijk van u een mooie start van het nieuwe seizoen te mogen beleven.

Ook met het nieuwe beleidsplan maken we stappen. Het is de bedoeling dat het op de gemeenteavond van 8 november ter bespreking aan u wordt voorgelegd.

Ik wens u allen nog een paar fijne zomerweken toe: geniet van de zon en van elkaar!

Hetty Veneklaas,

voorzitter@pauluskerkbreukelen.nl, 06 18993106.

Startweekend Pauluskerk 7 en 8 september

In de vorige Kerknieuws stond dat er voor senioren op zaterdagmiddag 7 september een autorit wordt georganiseerd. Om na te gaan of hiervoor voldoende belangstelling is, willen wij graag weten wie hieraan willen meedoen. U kunt zich aanmelden bij Henk Bomas (telefoon 06-83602282; e-mail hcbomas.1@kpnmail.nl).

Bij onvoldoende aanmeldingen gaat de autorit niet door.

Henk Bomas

DIACONIE

Collectes

Mocht u uw kollektégeld aan het College van Kerkrentmeesters en aan de Diaconie willen overmaken, dan kan dat op de volgende bankrekeningnummers:

NL16 INGB 0000 3103 26 ten name van Protestantse gemeente Breukelen;

NL26 RABO 0310 6367 52 ten name van Diaconie Protestantse gemeente Breukelen. Vermeldt u hierbij waarvoor u uw bijdrage overmaakt (Pauluskerk, Pieterskerk, specifiek diakonaal doel).

Hartelijk bedankt!

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Beste mensen,

Heel veel dank voor de kaarten, felicitaties en cadeaus die we tijdens de zwangerschap en na de geboorte van onze dochter Nina mochten ontvangen. Vanuit beide wijkgemeentes zijn we ermee overladen!

Op zondag 18 augustus zal Nina in de Pauluskerk worden gedoopt. We voelen ons thuis in de Pieterskerk en de Pauluskerk en we willen graag dat Nina in beide wijkgemeentes opgroeit en zich thuis mag voelen. We vinden het daarom mooi om deze doopdienst als een gezamenlijke viering in te richten en een ieder uit de Pieterskerk en Pauluskerk de gelegenheid te geven om erbij te zijn. Dit blijkt gelukkig mogelijk. U bent van harte welkom en we hopen op een vreugdevolle dienst!

Pieter en Rieneke Kaars

Uitnodiging voor senioren van Paulus- en Pieterskerk

Als Diaconie willen we 3 keer in dit seizoen een lunch organiseren voor senioren.

Op maandag 16 september willen we met de eerste lunch starten. Die begint om 12.00 uur, vanaf 11.30 uur bent u van harte welkom. In de kerk komt een lijst te liggen waarop u zich kunt opgeven, ook kunt u bellen naar Ida Stam, tel. 06-31365996. Wilt u gehaald worden, dan kunt u dit ook aangeven. We hopen op veel enthousiaste gasten! Namens het team,

Ida Stam, Marianne Vedder, Ineke Kroon,
Gerie van Voskuilen en Marlies Wijnen

Amnesty International: Doe Goed, Zoek Recht

Tanzania – Waar is Ole Ngyi'o?

Op 25 augustus kunt u in beide wijkgemeentes vóór en na de dienst uw handtekening zetten voor de volgende zaak. De 84-jarige Oriaisi Pasilance Ngyi'o (Ole Ngyi'o) protesteerde op 10 juni 2022 met zijn Masai-dorpsgenoten tegen Tanzaniaanse veiligheidstroepen die hun land wilden innemen. Agenten schoten met kogels en traangas op de Masai. Ngyi'o werd in beide benen geschoten. Zijn familie zag hem voor het laatst hulpeloos op de grond liggen. Even daarna sleepten agenten hem in een politieauto. Niemand heeft hem sindsdien gezien of gehoord. De Masai kregen al eerder te maken met gewelddadige gedwongen uitzettingen. Veiligheidstroepen vallen de Masai aan, vernielen hun huizen en voedsel en stelen waardevolle spullen. De Tanzaniaanse autoriteiten beweren dat de uitzettingen nodig zijn voor natuurbehoud, ook al wordt het land vervolgens gebruikt voor toerisme. In plaats van de Masai te betrekken bij hun plannen, drijven de autoriteiten hen van hun traditionele weidegronden. Met geweld en zonder enige compensatie. Wij gebruiken een voorbeeldbrief van Amnesty International naar de president van Tanzania. Wij roepen haar op onmiddellijk duidelijkheid te geven over het lot van Ole Ngyi'o. Als u meer wilt weten dan kunt u naar de site van Amnesty, www.Amnesty.nl. Bij de lopende acties kunt u makkelijk een voorbeeldbrief downloaden en zelf versturen. Door onze handtekening te zetten werken we mee aan een klein stukje meer rechtvaardigheid. Ik hoop op uw medewerking.

Ria van Voskuilen

Concert 'Van Bach tot Butterflies'

Vrijdag 6 september om 20.00 uur in de Pauluskerk

Het concert begint met de traditionele en geliefde componist Bach, daarna worden verschillende stijlen gespeeld zoals van Kaija Saariaho's 'Sept Papillons' (zeven vlinders), ook de titel van dit concert. De delen wiselen elkaar als vluchtige vlinders af en dit fungeert als muzikaal commentaar, waardoor nieuwe perspectieven op de muziek ontstaan. Het biedt een divers en inspirerend programma met solowerken voor cello van Prokofiev tot de stoere 'Tango' van Carter Brey en de Tatatata van Jacob TV met computer erbij!

Op 6 september om 20.00 uur neemt Brendan Conroy het publiek in de Pauluskerk mee op een avontuurlijke reis

door traditie en innovatie; een ode aan de cello, een veelzijdig instrument dat prachtige melodieën voortbrengt en als een menselijke stem diepe emoties oproept. De Australische cellist Brendan Conroy woont nu in Nederland. Hij speelde eerder als lid van professionele strijkkwartetten en orkesten, waaronder de Sydney Symphony en de Tasmanian Symphony, waarmee hij door Noord- en Zuid-Amerika en Azië toerde.

Brendan was leerling van Lucia Swarts aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, en van solist Alban Gerhardt. Naast zijn uitvoerende activiteiten is Brendan een toegewijd docent en docententrainer. Hij wordt regelmatig uitgenodigd om lerarenopleidingen te geven in heel Europa.

Entree € 15, voor kinderen onder de 16 jaar € 7,50



Sponsorloop voor Beautiful Kidz Namibia

Wanneer : op zaterdag 14 september 2024

Waar : in Boom en Bosch te Breukelen

Hoe laat : van 14:00 tot 16:00 uur

Voor wie: iedereen mag meedoen

De Diaconie van de Protestantse Gemeente Breukelen organiseert een sponsorloop voor ons jaardoel 'Beautiful Kidz Namibia'. Iedereen, jong en oud, is uitgenodigd om mee te doen met deze leuke en gezellige sponsorloop. Je mag hardlopen, wandelen, of wat ook mogelijk is, als je maar een rondje maakt. Met elk rondje verzamel je geld voor dit goede doel. De sponsorkaarten liggen klaar in de Pauluskerk, Pieterskerk, Sint-Johannes de Doperkerk en het Witte Kerkje. Neem ze mee en vraag zo veel mensen als mogelijk (familie, burens, collega's) om je te sponsoren!

Beautiful Kidz Namibia is een christelijke, interkerkelijke organisatie. Sinds 2003 wordt in een eigen dagverzorgingscentrum in de sloppenwijk Katutura van de hoofdstad Windhoek steun geboden aan kinderen in nood. In 2014 is de organisatie uitgebreid met het dagopvangcentrum in Ovitoto. De Nederlandse stichting heeft onder andere als doel het verzamelen van de benodigde financiële middelen voor dit waardevolle werk.

Meer informatie op www.beautifulkidznamibia.nl

Pinkstercollecte

Beste gemeenteleden, parochianen,
Naar aanleiding van de oecumenische Pinkstercollecte t.b.v. de Stichting Makom ma Wouri (Vrienden van Kameroen), wil ik hierbij namens het bestuur van onze stichting mijn oprechte dank betuigen voor het genomen en mooie initiatief. Stichting Vrienden van Kameroen ondersteunt op verschillende manieren kwetsbare vrouwen, jongeren en weeskinderen die te maken hebben met HIV/Aids, maar ook personen met een visuele beperking, in Kameroen door o.a. twee keer per jaar hulpgoederen en leermiddelen in Nederland in te zamelen en naar de genoemde doelgroepen toe te sturen.

Het geldbedrag (€ 921,37) dat de Pinkstercollecte heeft opgebracht is een geweldige impuls en zal zeker helpen om de activiteiten van de stichting de komende tijd voort te zetten.

Ongetwijfeld zullen er mensen zijn die zich afvragen of het Pinksterinitiatief in Breukelen voldoende is om de beoogde doelgroepen structureel te blijven ondersteunen. Ik kan alleen maar zeggen en erop blijven vertrouwen dat mede dankzij deze Pinkstercollecte en als velen de stichting blijven steunen, we samen zo'n mooi doel tot een goed einde kunnen brengen. Nogmaals veel dank voor uw fantastische bijdrage.

Met hartelijke groet,

René Mynkong, voorzitter



KLEIN COLOFON

Kerknieuws: kerknieuws@msn.com

Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd.

Kopij: als bijlage in Word, Times New Roman, 11 pt.

Bezorging: mw. M. Versluys, tel. 261814; W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;

Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeente Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60

Kostprijs: € 22,50

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - minimaal 2 zakjes per bestelling
afhalen: 1^e zondag van de maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkdienstgemist.nl

Administrateur: J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: j.winkel@hetnet.nl;
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26;
Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Een veilige kerk: contactpersoon Hilma Atsma-Thijs, 06 45626553, hilmathijs@hotmail.com en vertrouwenspersoon Harry Oussoren, 06 11066028, oussie69@gmail.com

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk
ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk
Zendingscommissie: bankr.nr. Diaconie gebruiken

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis: K. Andreae, tel. 06 42281589
ofverhuur@pknbreukelen.nl