

# KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

## KERKDIENSTEN

### Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

#### ZONDAG 31 MAART 2019

10.00 uur: Ds. H. van der Wilt, Abcoude

**Collecten:** 1. Noodhulp voor de slachtoffers van de cycloon Idai (zie toelichting) 2. Kerk

#### ZONDAG 7 APRIL 2019

10.00 uur: Ds. L. Schoonderbeek, Amersfoort

**Collecten:** 1. Zending (zie toelichting) 2. Kerk

#### VESPERS IN DE VEERTIGDAGEN

Dinsdag 2 en 9 april, Pauluskerk 19.15 uur

#### COVENTRYGEBED voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

### Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

#### ZONDAG 31 MAART 2019

10.00 uur: Ds. K. Hage

**Collecten:** 1. Noodhulp voor de slachtoffers van de cycloon Idai (zie toelichting) 2. Kerk  
3. Wijkkas (zie toelichting)

18.30 uur: Ds. A.S de Winter, Nigtevecht (NGK)

**Collecte:** Evangelische Hogeschool

**Autodienst:** Hr. H.J. van Schaik, tel. 822278

#### ZONDAG 7 APRIL 2019

10.00 uur: Ds. W.L. Dekker, Kampen

18.30 uur: Ds. J. Weij, Rijsenhout (Pieterskerk)

**Collecten:** 1. Zending (zie toelichting) 2. Kerk

**Autodienst:** Hr. P. Wijnen, tel. 261837

#### WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 5 april 16.45 uur: Zr. M. Raassen

Vrijdag 12 april 16.45 uur: Mw. Dita van Muiswinkel

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 2 weken en is voor een periode van 3 weken. Kopij graag inleveren op maandag 8 april voor 18.00 uur

## AGENDA

Woensdag 3 april, Pauluskerk 20.00 uur

Film: Jesus Christ Superstar

Donderdag 4 april, Bonifatiushuis 20.00 uur

Leerhuisavond

Vrijdag 5 april, Bonifatiushuis

Open maaltijd

Inloop vanaf 17.00 uur.

Dinsdag 9 april, Pieterskerk 20.00 uur

Breukelen Zingt

## MEDITATIE

*Abt Poimen zei: 'als een mens ordening aanbrengt raakt hij niet in verwarring.'* (uit: *The Sayings of the Desert Fathers (apophthegmata)* 243)

Deze week heb ik mijn studeerkamer opgeruimd. Van tijd tot tijd is dat nodig: nog te lezen en al gelezen boeken liggen op stapels of staan in willekeurige volgorde in de boekenkast, brieven zijn even snel in een la gestopt en tijdschriften laten mijn bureau verzanden.

Na een paar uur rangschikken en nadenken over wat weg kon, en wat waar moest staan, werd het rustig in mijn studeerkamer en in mijn hoofd. Het is wonderlijk hoeveel uiterlijke orde bijdraagt aan innerlijke helderheid. Het is alsof er opeens ruimte ontstaat om ook je gedachten beter op een rijtje te zetten, nadat je dat met je spullen hebt gedaan. Opruimen wordt voor steeds meer mensen moeilijk, nu we telkens verleid worden teveel spullen om ons heen te hebben. Opruimgoeroes als de bekende Marie Kondo zijn niet voor niets zo populair. Deze beminnelijke Japanse dame heeft een eigen serie op Netflix waarin ze mensen helpt die letterlijk vastlopen in hun vele bezit. Haar methode vraagt, dat je elk ding dat je op moet ruimen in je hand houdt, even stilstaat en je afvraagt: 'word ik hier blij van?' Zo niet, dan breng je het naar een weggeefwinkel of kringloop. Door dit strenge criterium kan enorm veel afvallen. Mij valt op dat de mensen die ze

helpt bij het op orde brengen van hun huis, vaak zo dankbaar en blij zijn omdat ze nu eindelijk helderheid en overzicht hebben gekregen. Ontspullen is al langer een trend. Veel van wat we hebben wordt nauwelijks gebruikt, maar blokkeert ons wel het zicht op wat werkelijk van belang is, prioriteit zou moeten genieten.

Ook in vroeger tijden was er oog voor het belang van het aanbrengen van orde. De woestijnvaders, waar vader Poimen toe behoorde, leefden tussen de derde en de zesde eeuw. Het waren vaak jonge mannen die de stad waren ontvlucht en in de Egyptische woestijn een leven van bidden en werken leidden, omdat ze geloofden dat ze in de eenzaamheid van de woestijn dichter bij God konden komen. Hun inspiratie voor dit leven haalden ze uit het evangeliëverhaal over Jezus' verblijf in de woestijn. Deze kluzenaars vonden het belangrijk om, in moderne termen gesproken, 'aan zichzelf te werken'. Hun observaties en conclusies waren vaak erg praktisch en niet leerstellig. Veel van hun spreuken zijn opgetekend door één van hen, Evagrius van Pontus. Het zijn heel korte uitspraken, en vaak zijn ze heel praktisch. Ook valt op dat ze gericht zijn op zelfverbetering. Als we er als mensen toe geroepen zijn ons te verbinden met God, moeten we ervoor zorgen dat we Hem niet in de weg lopen of door ons gedrag van hem wegvluchten. De woestijnvaders weten dat we maar al te zeer geneigd zijn dat te doen, en ons te verliezen in kleinzielig geneuzel. Of dat we telkens weer ten prooi vallen aan allerlei verleidingen. Toch menen ze dat het goed mogelijk is daar verandering in te brengen. Voor hen zijn mensen niet onverbeterlijke zondaars, maar in staat het goede te doen.

In dat licht lees ik ook de uitspraak van Vader Poimen. Vaak wachten we op een teken van God in ons leven, maar vinden we alleen dorheid en leegte. We kunnen geen trucjes uithalen om Gods geest te ervaren, dat ligt buiten ons vermogen. Maar we kunnen wel iets anders doen, namelijk een gezonde ordening aanbrengen. Dat kan zijn door een goede indeling van onze tijd, zodat we tijd vrijmaken voor het lezen van geestelijke lectuur of het hebben van een goed gesprek met onze vrienden. Het kan ook door oog te hebben voor de ruimte waar we in leven, en die te ontdoen van onnodige spullen. Zulke vormen van uiterlijke ordening hebben vaak onmiddellijk effect: zonder dat we er veel studie voor hebben gedaan voelen we ons meteen al beter. Het is misschien de moeite waard om in deze veertig dagen ook in dat opzicht bij de lessen van het leven in de woestijn te rade te gaan.

Gé Speelman

## WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



**Predikant:** Ds K. Hage,  
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen  
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;

bij voorkeur niet op woensdag

**Scriba:** M.C. Berger, G. van  
Nijenrodestraat 171,  
3621 GJ Breukelen,  
tel. 06-15128659,

email: scriba@pieterskerk.info

W. Mur, tel. 266842,

email: noortje-wim.mur@planet.nl

www.pieterskerk.info

**Ledenadm.:**

**Website:**

**Kerktelefoon:**

John van den Bosch,

email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,

tel. 266843 (na 18.00 u.)

### **Bij de diensten**

*Zondag 31 maart* is de vierde zondag van de Lijdenstijd. We lezen dan opnieuw een gelijkenis van Jezus, dit keer misschien wel de bekendste van alle, die van de verloren zoon (Lukas 15:11-32). Het bekende is, zeker in de kerk, iets anders dan 'dat weten we al'. Het is je bekennen tot een werkelijkheid die, goed beschouwd, elke keer nieuw is. Het bekende omvat ook de erkenning en de herkenning van het vreugdevolle geheimenis van het *dat* en *hoe* God present is in ons leven en in de wereld. Zonder deze vreugde lopen we het risico te gaan morren als de oudste zoon. Moge God ons daarvoor bewaren.

In de avonddienst gaat ds. A.S. de Winter uit Nigtevecht voor.

*Zondag 7 april*, de vijfde zondag van de Lijdenstijd, zijn er twee gastvoorgangers, ds. W.L. Dekker uit Kampen in de morgendienst. Dan zal ook Heleen van der Sluijs zich voorstellen, als gemeente zullen we haar de komende tijd ondersteunen financieel en in onze gebeden (zie ook de berichten verderop). In de avonddienst (deze maand weer in de Pieterskerk) gaat ds. J. Weij uit Rijsenhout voor.

*Dinsdag 9 april* er weer Breukelen Zingt in de Pieterskerk, dit keer in een speciale uitvoering. Het christelijk mannenkoor Immanuël uit Wilnis zal de passiecantate 'Het Lam Gods' van Johan Bredewout uitvoeren. In deze cantate zijn ook een aantal momenten van samenzang opgenomen, waardoor het ook past in de traditie van Breukelen Zingt. Van harte welkom. Meer informatie vindt u ook onder de gezamenlijke berichten.

### **Afwezig i.v.m. nascholing**

Van maandag 1 tot en met woensdag 3 april ben ik, vanwege nascholing, niet aanwezig in de gemeente. Bij dringende pastorale zaken kunt u contact opnemen met de wijkouderling of de scriba.

Ds. K.Hage



## **Uit de kerkenraad**

Hieronder volgt een kort verslag van de kerkenraadsvergadering op 19 maart jl. De vergadering wordt gestart met een bezinning over Joh 11: 32-45: Lazarus uit de dood opgewekt. Per 2020 ontstaan er 6 vacatures in de kerkenraad. De komende periode denken de ambtsdragers waarvan de 1 of 2<sup>e</sup> ambtstermijn afloopt na over een hervervkiezing. In de kerkenraadsvergadering van mei zal de kerkenraad meer zicht hebben op de komende vacatures.

De kerkenraad evalueert de gemeenteavond van 13 maart jl. en is positief over de inbreng vanuit de gemeente en de sfeer van de avond.

De ontwikkeling van de ledenaantallen van onze wijkgemeente is besproken. Per december 2018 waren er 584 leden. Een deel van deze leden staan geregistreerd met een contactstop. De komende periode zullen (een deel van) deze mensen benaderd worden om te achterhalen welk type contact ze wenselijk en onwenselijk vinden. Zo kan een lid geen pastoraal contact willen maar bijvoorbeeld wel willen bijdragen aan de actie kerkbalans. De komende periode zullen de kerkrentmeesters van beide wijkgemeenten een meerjarenbegroting maken waarbij ook actie kerkbalans zal worden geanalyseerd.

De komende vespers in de aanloop naar Pasen zullen samen met de NGK worden georganiseerd. In 2020 zullen we het jaar van 'Bonifatius' gaan vieren. Het is dan 1300 jaar geleden dat de kerk in Breukelen door Bonifatius is gesticht. Er is een kleine commissie bezig met de voorbereidingen van activiteiten tijdens dit jubileumjaar. Binnenkort volgt een oproepje naar meer vrijwilligers!

Het pastoraat, kerkrentmeesters, diaconie en jeugdwerk wordt besproken. De ingebruikname van ons gerestaureerde Bätz orgel heeft tot feestelijke momenten geleid op 23 en 24 maart. Op woensdag 27 maart is er een de thema-avond gehouden over lijden en 'voltooid leven'.

De vergadering word gesloten met een gedicht van Sören Kierkegaard.

Marco Berger

## **Pastoraat**

Wilt u geboorte, ziekenhuisopname, ernstige ziekte, overlijden en andere belangrijke mededelingen doorgeven aan de ouderling in uw eigen buurt? Hier volgen de namen en telefoonnummers.

Marlies Wijnen is ouderling van sectie 1 (Zuid) en contact-ouderling van sectie 2 (West). U kunt met haar contact opnemen via telefoon (0346-261837) of mail: marlieswijnen2@gmail.com.

Reina van der Wilt is ouderling van sectie 4 (Noord), te bereiken via 0346-262103 of reinanr2@hotmail.com.

Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie 3 (Centrum) en is te bereiken via 0346-251979 of famvanschperpenzeel@gmail.com. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de wijkpredikant ds. K. Hage, tel. 0346-261565. Of, indien hij niet bereikbaar is, met de scriba, Marco Berger, tel. 06-15128659 of

scriba@pieterskerk.info. Als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, neem dan tijdig contact op met uw sectieouderling, of één van de andere ouderlingen.

## **Ingebruikname Bätzorgel**

In het weekend van 23 en 24 maart is het Bätzorgel na een lange tijd van restauratie weer in gebruik genomen. Onder het orgel is in goudgekleurde letters geschreven waar het orgel voor bestemd is: 'Looft God in liefde en dankbaarheid.' De orgelmuziek helpt de gemeente om in haar liturgie de dankbaarheid te adresseren. Dankbaarheid in afgeleide zin is er echter ook: voor de vele vrijwilligers die op de voor- en achtergrond allerhande hand- en spandiensten hebben verricht. De vele heerlijke taarten en gebakjes op de tombe maakten de ingebruikname van het orgel extra feestelijk. Dank daarvoor!

Ds. K.Hage

## **Catechese**

Bij de vertaling van de Bijbel in de volkstaal heeft Luther gezegd dat hij daarmee 'niemand gedwongen heeft de bijbel te lezen.' 'Wie het niet wil lezen, laat het liggen, ik vraag niemand erom'. 'De theologen en de dominees moeten dat maar doen'. Dat lijkt een merkwaardige uitspraak voor een Reformator. Maar hij had daar wel een reden voor. Het was hem erom te doen dat de gemeente, jong en oud, in de zondagse kerkdienst de levende stem van het evangelie (viva vox evangelii) zou vernemen en dan ook zo dat het evangelie verstaan wordt in hun eigen taal. Het ging Luther niet om bijbelkennis als zodanig, maar om de levende omgang met God. Leven is leven in de tegenwoordigheid van God. En geloof is dat daarvoor ons de ogen en oren geopend worden. Wat Luther de jongeren en de gezinnen wél voorhoudt is dat ze de catechismus moeten leren, dat wil zeggen: het Onze Vader bidden, de geloofsbelijdenis zeggen en de tien geboden kennen. Want dat zijn de dingen die een christen, groot of klein, nodig heeft om op zondag de levende stem van God te kunnen verstaan. Precies om deze reden hebben we in de kerk zoets als catechisatie. Ook het afgelopen seizoen zijn we met drie leeftijdsgroepen, elke twintig avonden, bezig geweest om via gebed (Onze Vader), gebod (Tien Geboden) en geloof (credo) vertrouwd te raken met het geheim van Gods liefdevolle aanwezigheid. Het is hoopvol om te zien hoe jonge mensen vragenderwijs en lerenderwijs ervaringen opdoen met de levende God. Het geheim van de aanwezigheid van God wordt in onze cultuur aan alle kanten misverstaan en ontkend en ook genegeerd. Dat jongeren (ouderen zijn daarvan trouwens niet uitgesloten) tot een levende omgang met God komen, spreekt dan ook niet vanzelf. Daar is veel hulp van de heilige Geest bij nodig. Blijft u de jongeren en de gemeente gedenken in uw gebeden?

Ds. K.Hage

## **Leerhuis**

Donderdag 4 april is er weer een leerhuisavond. Opvallend is dat de evangeliën vol staan met gelijkenissen die Jezus vertelt. Deze vorm van verhalen vertellen is niet zonder

betekenis. Hoewel de meeste gelijkenissen zo eenvoudig zijn dat een kind ze kan begrijpen, bevatten ze tegelijk de geheimenissen van het Koninkrijk van God. We vragen ons deze leerhuisavond af waarom Jezus daarvoor juist de vorm van gelijkenissen kiest. Dat doen we aan de hand van een boekje van de grote Nederlandse theoloog Oepke Noordanus, *De dingen die verborgen waren*. Ook meelesen en -praten? Van harte welkom in het Bonifatiushuis. We beginnen om 20.00 uur. Voorbereiding is niet nodig.

Ds. K.Hage

### Huiskring

Zondag 7 april a.s. is de huiskring na de morgendienst bij Joop en Truus den Hartog, Dorpsstraat 32 in Nieuwer Ter Aa.

Psalm 23: De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Een overbekende tekst die de meesten uit het hoofd kennen. Psalm 23 gaat niet alleen over God, maar ook over ons leven. In het boekje "Psalmen Dichtbij" staat b.v. de vraag: welk beeld van God geeft jou troost? Een andere vraag: naar welke bijzondere plaats laat jij je door God leiden? Wij gaan hierover in gesprek.

### Zending en WereldDiaconaat

Op zondag 7 april is de eerste collecte bestemd voor de zending. In de afgelopen jaren hebben we als gemeente met succes financieel meegewerkt aan het tot stand komen van een eigen onderkomen van de gemeente 'Christo Vive' van het project Rimac waar Maarten en Ineke Goedhart werkten. We zijn op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging. Ditmaal zijn we voor financiële



ondersteuning in Europa gebleven. Heleen van der Sluijs (zie foto) wordt over een paar maanden via de GZB uitgezonden naar Bosnië om de kleine kwetsbare kerk te ondersteunen. Zij heeft een HBO opleiding theologie en heeft een paar jaar les gegeven op het voortgezet onderwijs. De laatste jaren ontwikkelde zij onderwijslespakketten. In de zendingsdienst van zondag 7 april hoopt zij wat over haar toekomstige werk te vertellen. Bij de koffie in het koor kunt u dan persoonlijk met haar kennismaken. We hopen dat velen, met name jongeren aanwezig zullen zijn.

### 31 maart: extra collecte t.b.v. Wijkkas

Zondag 31 maart a.s. is er een extra (uitgangs)collecte welke -zoals gebruikelijk- geheel ten goede komt aan onze Wijkkas. We hopen op een mooie opbrengst van deze extra collecte en willen u alvast hartelijk danken voor uw bijdrage.

Namens de Kerkrentmeesters, Jan Winkel

### Giften

Voor het orgel € 25,00 en voor de kerk € 25,00

Dick Oosthoek

## WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



**Predikant:** ds B. Aalbers, consultant; Zebraspoor 196, 3605 GL Maarssen, tel. 565534, email: baalbers@casema.nl

**Contactouderling:** M. van Ingen, Purperreiger 27, 3628 CE Kockengen, tel. 06 25138102, email: margreethvaningen@hotmail.com

**Scriba:** ds. D.E.E. Figeë, De Angstel 532, 3621 WN Breukelen, tel. 262912, scriba@pauluskerkbreukelen.nl

**Kerkelijk bureau:** M. Pfeiffer, tel. 06 28271283, e-mail: moniquepfeiffer@hotmail.com

**Autodiensten:** Emmy Wildeman, tel. 241578

**Website:** www.pknbreukelen.nl

**Kerktelefoon:** J.v.d.Bosch, john.vd.bosch@kpnmail.nl tel. 266843 (na 18.00 uur)

### Bij de diensten

*Dinsdag 2 april*

Oecumenische vesper 40dagentijd

Thema: op WEG naar PASEN

Om 19.15 uur in het stiltecentrum van de Pauluskerk

Voorganger: Nel van Bekkum

*Dinsdag 9 april*

Oecumenische vesper 40 dagentijd

Thema: op WEG naar Pasen

Om 19.15 in het stiltecentrum van de Pauluskerk

Voorganger: Hans Hendriks

### Van de consultant

Sinds het vorige nummer van dit kerkblad staan mijn gegevens in de kop van de rubriek Pauluskerk. En ik realiseerde mij dat het wel zo netjes is om mij ook even voor te stellen. Na tien jaar als lokettist bij (toen nog) de P.T.T. gewerkt te hebben, ben ik theologie gaan studeren in Kampen. In het voorjaar van 1979 ben ik tijdens de doctoraalstudie begonnen als pastoraal medewerker in Halle. Anderhalf jaar later ben ik daar als predikant bevestigd. In december 1984 werd dat Epe. Na bijna negen jaar deed Maarssen-dorp een beroep op mij en daar ben ik in september 1993 bevestigd. In de zomer van 2011 werd ik 65 en dat betekende (toen nog) emeritaat. Een rustiger leven begon. Als emeritus kun je zelf kiezen of je nog wat wilt doen en wat je dan wilt. Voor mij was dat voorgaan in de zondagse erediensten. Er is inmiddels een aantal gemeentes waar ik regelmatig 'preek' en daarbij hoort ook de Pauluskerk. In de loop der jaren werd ik vaste invaller voor collega Schorren, die mij ook betrok bij Cantates, Bijbelstudies en de Seniorenkring. Het was dan ook geen verrassing toen ik eind vorig jaar gevraagd werd om na het vertrek van Harold consultant te worden.

Wat doet een consultant? Ik citeer even de kerkorde:

“De kerkenraad wordt bijgestaan door een predikant van de kerk als consulent indien - er aan de gemeente of de wijkgemeente geen predikant voor gewone werkzaamheden verbonden is.”

“De bijstand houdt in: (1) het adviseren van de kerkenraad in het algemeen; en (2) bij het beroepen van een predikant het begeleiden van het beroepingswerk.”

Verder kan de kerkenraad in noodgevallen een beroep doen op de consulent.

Een kerkenraad kan ook een consulent vragen als *tijdelijk predikant* met een uitgebreider takenpakket, en dan betreft het meestal een emeritus, gezien de te werken uren. Toen de kerkenraad mij daarvoor benaderde, heb ik van harte ja gezegd. De Pauluskerk is mij in de loop der jaren zeer lief geworden, mijn vrouw en ik voelen ons er zeer thuis – ook wanneer ik niet zelf voorga, maar dat zal inmiddels wel opgemerkt zijn. Afgesproken werd dat ik met name in de diensten op hoogtijdagen zal voorgaan. Daarbij komen Belijdeniscatechese, Seniorenkring, Bewust Bijbellezen, Commissie Jaarboekje, Bachcantates etc. En natuurlijk het pastoraat, met name crisispastoraat, d.w.z. bij persoonlijke problemen, ziekte en overlijden. Als u denkt dat crisispastoraat nodig is, kan iemand die daarbij betrokken is dat direct aan mij doorgeven. Voor het ‘gewone’ pastoraat is Margreeth van Ingen - een van de vier ouderlingen-pastoraat - contactpersoon, reden waarom haar gegevens vanaf heden ook in de kop vermeld staan.

Dat was het - voorlopig, want ik zal van tijd tot tijd wel wat van mij laten horen onder de kop: Van de consulent.

Hopende op een goede tijd samen en op een voorspoedig verlopend beroepingswerk,

met een hartelijke groet,  
uw Ds. B(ert) Aalbers

### **In en uit de Gemeente**

Gelukkig is de heupoperatie bij Gert Kroon ( Eendrachtlaan 51 3621 DE ) achter de rug. Inmiddels is hij alweer ruim anderhalve week thuis en is blij dat het zo goed is verlopen. Hij zal nog wel geruime tijd moeten revalideren, wat veel energie en doorzettingsvermogen vergt. We wensen Gert en Coby heel veel sterkte en vertrouwen. Een hartelijke groet vanuit de Pauluskerk.

Margreeth van Ingen

### **In Memoriam Grietje Sijbrands – de Boer.**

Op de rouwkaart staat : Na een rijk en voltooid leven nemen wij afscheid van onze lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder.

Weduwe van Cornelis Jan Jacobus Sijbrands sinds 2001.

Geboren in Leeuwarden op 25 april 1924 en overleden in Breukelen op 16 maart 2019.

Mevr. Sijbrands – de Boer woonde sinds een paar jaar in het verzorgingshuis de Aa, waar zij ook is overleden. Aan het begin van die week kreeg ds. Aalbers bericht, dat de gezondheid van mevrouw Sijbrands erg zorgelijk was, fijn dat hij haar nog heeft kunnen bezoeken.

Donderdag 21 maart heeft de afscheidsdienst plaatsgevonden in de aula van de Begraafplaats Zuiderhof te Hilversum alwaar zij ook is begraven. Afgelopen zondag hebben wij als gemeente haar leven en sterven herdacht. Dat de Eeuwige allen die haar moeten missen, zal dragen en troosten.

Een moeder sterft altijd te vroeg,  
al wordt ze nog zo oud.

Je bidt dat God haar sparen zal,  
omdat je van haar houdt.

Als het vlammetje doven gaat  
ze op is, moe en oud,

Bidt je dat God haar halen zal,  
omdat je van haar houdt.

### **Uit de kerkenraad**

Op de Gemeenteavond op Biddag heeft onze Consulent ds. B. Aalbers zich aan de gemeente voorgesteld. Hij vertelde het een en ander over zichzelf en over de taken die hij op zich heeft genomen. Ter sprake kwam o.a. dat hij graag zou zien dat een nieuwe voorzitter de kerkenraad zou komen versterken, zodat hij deze extra taak niet blijvend op zich behoeft te nemen. Verder spraken de Kerkrentmeesters over de resultaten van Kerkbalans. De bedragen staan nog niet vast en moeten eerst nog in eigen kring besproken worden. Dat geldt ook voor de begroting en de opbrengsten van de Diaconie. Op vragen over de vorderingen van het beroepingswerk kon worden geantwoord, dat de kerkenraad eerst een periode van bezinning tegemoet gaat. Dat klinkt wel vaag, maar zodra het in de kerkenraad gaat over door de PKN (zie 'Gids voor het beroepingswerk') aangereikte vragen zoals: 'Wie zijn we eigenlijk? Waar streven we naar? Wat willen we dus graag vasthouden en wát willen we kwijt?' dan zal geprobeerd worden om daar zo concreet mogelijk op te antwoorden (zie ook:

[www.protestantsekerk.nl/kerkenraad/beroepingswerk](http://www.protestantsekerk.nl/kerkenraad/beroepingswerk)).

Zodra het profiel van de kerkenraad eenduidig is, zal het de beurt zijn van de Wijkgemeente Pauluskerk om beschreven te worden en aan een profiel vorm te geven. Vanzelfsprekend zullen de gemeenteleden bij dat proces betrokken worden, dus – zoals al gezegd werd – er zullen meer gemeenteavonden volgen, waarbij u allen weer van harte bent uitgenodigd ! Vanuit de kerkenraadsvergadering van 14 januari is goed nieuws te melden: ter vergadering is mevrouw Corinthe van Schaik, die momenteel ouderling-notulist is (en zich voorbereidt op overname van het scribaat van de Pauluskerk) bereid gevonden om per direct het scribaat van de Algemene Kerkenraad in deze vacaturetijd op zich te nemen. Op de eerstvolgende vergadering van de AK zal haar naam worden voorgedragen om de ontstane vacature van scriba – naast ds. Hage als praeses - te vervullen. En zo hopen we samen als gemeente moedig verder te gaan, door deze 40dagentijd heen op weg naar een lichtend Pasen.

ds. D.E.E. Figeë, scriba

## Seniorengespreksgroep

Donderdag 4 april, 14.30-16.00 uur, Pauluskerk:  
achterzaal

In onze maartbijeenkomst zijn we begonnen met een serie over de Psalmen o.l.v. ds. B. Aalbers. Vanmiddag verdiepen we ons in de Psalmen die verbonden zijn met het lijden van Jezus: 22, 31 en 69.

N.B. let op de gewijzigde datum: ditmaal niet de 2<sup>de</sup> maar de 1<sup>ste</sup> donderdag in de maand!

## DIACONIE



Hulp nodig? Bel 08 5130 1535  
ma/di/do, 9.00 -12.00 u. (10 ct/m)  
Hulp bieden? Bel 0318 742510

### Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen doen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

### Cycloon Idai mogelijk grootste natuurramp ooit

Collecte 31 maart

De cycloon Idai zorgt in grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe voor een enorme ravage. Volgens het Wereldvoedselprogramma van de VN zou de cycloon, die de afgelopen dagen het zuidoosten van Afrika trof, kunnen uitgroeien tot de grootste aan het weer gerelateerde natuurramp op het zuidelijk halfrond ooit. Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen, meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. De natuurramp treft de landen vlak voor de belangrijkste oogst van het jaar. Mensen leven hier vooral van zelfvoorzienende landbouw, dit betekent dat er een groot voedseltekort ontstaat. Zonder hulp zullen miljoenen mensen de komende maanden honger lijden. Via het wereldwijde netwerk ACT biedt Kerk in Actie via lokale kerken en christelijke organisaties hulp in het getroffen gebied. Onder meer door het uitdelen van voedselpakketten, dekens en nieuw zaaizaad. Samen werken we aan het leveren van voedsel, onderdak, kleding, water, gezondheidszorg, sanitaire voorzieningen, hygiëne en psychosociale ondersteunende diensten. We zijn ook gericht op de specifieke behoeften van kwetsbare groepen, zoals kinderen, vrouwen, mensen met een handicap en ouderen.

*Help mee en steun de slachtoffers*

Kom ook in actie en help de slachtoffers in Mozambique, Zimbabwe en Malawi.

## Rwanda 25 jaar na de genocide

Collecte 7 april

In 2019 is het 25 jaar geleden dat één miljoen Rwandezers werden afgeslacht door hun burens. De jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde de genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze God wilde dienen door weeskinderen op te vangen en onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, 'geliefd kind'. In de afgelopen 25 jaar is het werk veranderd. Tegenwoordig ondersteunt de organisatie kinderen die hun ouders aan hiv-aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. Zij krijgen medicijnen, schooluniformen en leren om te gaan met hun ziekte. Ook alleenstaande moeders die besmet zijn, worden ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin

## GEZAMENLIJKE BERICHTEN

### Inloopochtenden in het Bonifatiushuis

Op *dinsdagochtend 9 april* staat de deur van het Bonifatiushuis weer open van 9.30 tot 11.30 uur. U bent van



harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken, gezellig met elkaar te praten of een spelletje te doen. Mogen wij u ook eens ontmoeten? Graag tot ziens! Mocht u geen

eigen vervoer hebben, dan kunt u contact opnemen met mw. R. Groenenberg, T. Brandsmastraat 71, tel. 263232.

### Breukelen Zingt in de Pieterskerk

Op dinsdag 9 april om 20.00 uur is er weer een Breukelen Zingt avond in de Pieterskerk. Een muzikale avond van koor – en samenzang op weg naar Pasen met medewerking van het Chr. Mannenkoor Immanuel uit Wilnis o.l.v. dirigent Jan Verhoef. Theo Griekspoor bespeelt het zo mooi gerestaureerde Bätz-orgel met zijn fantastische klank. Verdere musici zijn: Kees de Bruin, piano; Rineke de Wit, hobo; Mirjam Vos, viool; Suzanne Arends, dwarsfluit. Het belooft een prachtige avond te worden met samenzang en de uitvoering van de Passie-cantate 'Lam Gods' van Johan Bredewout. Zoals onze traditie is zingen we bekende liederen. De leiding is in handen van Ds. Krijn Hage en Ds. Frank Schneider. Om de kosten te bestrijden wordt een collecte gehouden. Laat uw enthousiasme blijken met een gulle gift zodat we Breukelen Zingt kunnen blijven organiseren. De ingang is bij de achterzijdeur van de kerk. Kerk gaat open om 19.30 uur. Laat u verrassen en neem gerust iemand mee! Ieder hartelijk welkom!

Pieter Wijnen, tel.261837

## Restauratie GT Bätzorgel ten einde



Op 23 maart was een volle Pieterskerk getuige van de overdracht van het orgel door aannemer Hans van Rossum aan Jan van Winkel, als vertegenwoordiger van het College van Kerkrentmeesters(CvK). Mariette Pennarts installeerde drie balgentreders, Kees de Jong als projectleider restauratie, Ds Krijn Hage als voorzitter van de kerkenraad en Jan Winkel namens het CvK. Zij konden daarop aan de slag om de luchtvoorziening op gang te brengen, zodat de organisten Wim Diepenhorst en Jan Pieter Karman konden spelen. Onderwijl vertelde onze orgeladviseur Jaap Jan Steensma over de historie en restauratie van het orgel. De gasten kregen het vernieuwde orgel in alle registers te horen. Een ware belevenis. Op zondag 24 maart heeft Ds Hage aan de hand van de liturgie van de dienst, die in 1787 werd gehouden, de viering ingevuld. Nu konden onze gemeenteleden horen en god lof zingen bij het nieuwe geluid. De toon is iets lager dan de afgelopen eeuw en daardoor is het makkelijker zingen. Dat konden we horen. Daarna was het genieten van een taartenbuffet. In beide bijeenkomsten zijn ook alle vrijwilligers bedankt, die hand en spandiensten hebben geleverd tijdens de restauratie en de afgelopen dagen. Ook op deze wijze kunnen we de onderlinge banden verstevigen en zo de kerk aan meer mensen tonen en hopelijk mag dit vrucht dragen. Wat rest is nog de verantwoording afleggen naar alle subsidiegevers en het boek over de restauratie afronden. Binnenkort komt dit beschikbaar, nu al te bestellen via [www.vriendenvandepieterskerk.nl](http://www.vriendenvandepieterskerk.nl). Op deze website vind u meer informatie en foto's van de restauratie en de bijeenkomst.

## Verslag Ring Breukelen

Op 20 maart jl. was er de tweede bijeenkomst van de ring Breukelen binnen de classis Utrecht. De bijeenkomst werd gehouden in kerkgebouw "Postwijk" van de Gereformeerde Kerk te Baambrugge. Een plek met een boeiende geschiedenis, zo bleek ook uit het programmaboekje dat alle bezoekers kregen.

De bijeenkomst werd geopend door broeder Harmen Hoogenhout. Hij ging in op de woorden van Jezus: "Maar niet zoals ik wil, maar zoals U wilt". In zijn meditatie maakte hij duidelijk dat onze weg soms anders kan lopen dan wij hopen of verwachten, maar dat als het Gods weg is, het de goede weg mag zijn. Het is één van de doelen van deze bijeenkomsten dat we wat meer te weten komen over wat er in onze (kerkelijke) omgeving speelt. Daarom was er eerst een uitwisseling over wat er speelt in de verschillende gemeenten in onze voormalige classis Breukelen.

Daarna gaf dr. Stefan Paas zijn lezing. Hij ging in op vier punten, die ook te vinden zijn in zijn boek "Vreemdelingen en Priesters". Allereerst maakte hij duidelijk dat het 'romantische' beeld van een grote actieve kerk niet klopt. Betrokkenheid bij de kerk kan op verschillende manieren vorm krijgen, maar uit zich, ook vroeger al, lang niet altijd in kerkbezoek.

Als tweede punt ging hij in op de reactie van kerken op de kerkverlating. Dit kan een ontkennende reactie zijn, maar ook een paniekerige reactie. Hij gaf daarbij aan dat de zendingsdrang van kerken niet instrumenteel moet zijn, alsof je daarin een doel moet halen. Dr. Paas pleitte ervoor om vreugde te vinden in het doen van dingen zonder doel, om niet! Hij verbond dit met de lofprijzing aan God. Als christenen God verheerlijken, zeggen zij: "Er is er Eén die nergens goed "voor" is. Hij is gewoon goed. Punt". Lofprijzing is belangeloos, "om niet". Zo mogen we alle dingen van God doen "om niet", met dankbaarheid.

Daarna ging hij in op de ballingschap. Dit was een geloofscrisis voor het volk Israël, omdat de beloften geen werkelijkheid leken te worden. Zij kwamen terecht in een situatie van vreemdelingschap, een situatie die herkenning oproept in onze tijd.

Als laatste werd het beeld van het priesterschap naar voren gebracht. Als gelovigen zijn we een minderheid, net zoals de priesters ook altijd een minderheid waren. Priesters bemiddelen tussen God en mens in twee richtingen. Ze onderwijzen en zegenen. Ze zijn geroepen om er te zijn voor een ander.

Na de bespreking in vier groepen was er nog gelegenheid om vragen te stellen aan dr. Paas. Het bleek dat het beeld van de priester veel herkenning, maar ook vragen oproep.

Hij gaf daarna nog een aantal dingen mee: Doe de dingen omdat ze goed zijn in zichzelf en richt je niet op het resultaat. Laat het werk in de kerk doen door mensen die daar vreugde aan beleven. Probeer goed te zijn, zoals God goed is. Het gaat om de lofprijzing van deze God.

Maak werk van betekenisvolle relaties, maar doe dat niet om daar een bepaald doel mee te bereiken.

De boeiende avond werd afgesloten met het zingen van “Beveel gerust uw wegen” en het gezamenlijk bidden van het “Onze Vader”. De volgende ringbijeenkomst is op D.V. 30 oktober in Loosdrecht. Daar zal onze classispredikant ds. Trinette Verhoeven spreken over haar tot dan toe opgedane ervaringen. Voorts is afgesproken dat in 2020 de ringbijeenkomsten georganiseerd zullen worden door de Protestantse Wijkgemeente “De Ark” te Maarssenbroek (voorjaar) en de Hervormde Gemeente te Wilnis (najaar).

Ds. G.J. Codée



### Vespers in de veertigdagentijd

Op de dinsdagen in de veertigdagentijd voor Pasen zijn er vespers voor een moment van stilte, gebed en inkeer. Op dinsdag 2, 9 en 16 april 2019 in het stiltecentrum van de Pauluskerk, Straatweg 37 te Breukelen. De vespers beginnen om 19.15 uur en duren ongeveer 20 minuten.

Het thema dit jaar is “op WEG naar PASEN”. De voorgangers zijn:

2 april: Nel van Bekkum

9 april: Hans Hendriks

16 april: Sophie Koster

Na afloop is er koffie en thee. U bent allen van harte welkom.

Werkgroep Oecumene.

### Jesus Christ Superstar

Woensdag 3 april, 20.00 uur, Pauluskerk

In de Pauluskerk kunt u in deze 40dagentijd de muzikale filmklassieker Jesus Christ Superstar zien. Deze film uit 1973 deed toen in religieuze kringen heel wat stof opwaaien. Begrijpelijk, want op zeer moderne manier werd het verhaal van Jezus' laatste weken neergezet. De prachtige rockmuziek van Tim Rice en Andrew Lloyd Webber was als het ware een hippie-versie van het lijdensverhaal. Vele nummers uit deze film zijn inmiddels klassiekers geworden. Modern voor die tijd was ook de theologische visie die doorklonk in de songteksten. En wie ze vandaag leest, zal verrast zijn hoe hedendaags deze teksten klinken en nog steeds baanbrekend aanvoelen.

### Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht zoekt leden

De Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht geeft het college van B&W gevraagd en ongevraagd advies over de zelfredzaamheid en participatie van burgers op het sociaal en cultureel vlak. Hiermee wil de Adviesraad een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het gemeentelijk beleid in het brede sociaal-cultureel domein.

De Adviesraad richt zich hierbij op de volgende taakvelden:

1. Wonen, Welzijn en Zorg (WMO-oud en WMO-nieuw)
2. Sociale Zaken (Participatiewet, Schuldhulpverlening, Werk en Inkomen)
3. Jeugdzorg (Jeugdwet, Wet Passend Onderwijs)

De Adviesraad bestaat uit 9 betrokken leden, inclusief een onafhankelijke voorzitter. De leden zitten op persoonlijke titel in de raad en moeten beschikken over een actief netwerk van maatschappelijke organisaties en/of deskundigheid en ervaring hebben op een of meerdere terreinen binnen het Sociaal Domein. Leden moeten woonachtig zijn in Stichtse Vecht en een aantoonbare binding hebben met de samenleving. Ook wordt van leden gevraagd minimaal een dagdeel per week te investeren, buiten de maandelijkse vergaderingen. Leden ontvangen een vrijwilligersvergoeding per jaar (maximaal 11 vergaderingen). Hebt u interesse in deelname aan deze Adviesraad, dan kunt u uw belangstelling, vergezeld van uw motivatie, kenbaar maken aan: [adviesraad.stichtsevecht@gmail.com](mailto:adviesraad.stichtsevecht@gmail.com).

Binnen een week na ontvangst krijgt u bericht en een uitnodiging voor een gesprek. Nadere informatie vindt u op: [www.adviesraadstichtsevecht.nl](http://www.adviesraadstichtsevecht.nl).



### Amnesty International – INDIA

*Kritische stemmen onderdrukt*

Op 31 maart kunt u in beide wijkgemeenten vóór en na de dienst uw handtekening zetten voor de volgende zaak: De Indiase regering zet maatschappelijke organisaties steeds meer onder druk. Organisaties zoals Amnesty worden gehinderd in hun activiteiten door beperkende wetgeving. En activisten worden lastiggevallen, bedreigd en vastgezet. Een instantie die financiële misdrijven onderzoekt viel op 25 oktober vorig jaar het kantoor van Amnesty India binnen. De medewerkers werden lastiggevallen en geïntimideerd. Volgens de autoriteiten houdt Amnesty zich niet aan de regels voor financiering uit het buitenland. Dit zijn verzonden aanklachten. Desondanks werd Amnesty's bankrekening grotendeels geblokkeerd waardoor ze haar werk voor de mensenrechten nauwelijks nog kan doen. Ook andere organisaties die kritiek uitten op de regering zijn aan banden gelegd. Ook voerden de autoriteiten een lastercampagne om Amnesty zwart te maken. Er werd informatie naar regeringsgezinde media gelekt, die Amnesty afschilderden als een criminele onderneming. Wij gebruiken een voorbeeldbrief van Amnesty International naar de Indiase premier Modi. Wij roepen hem op



mensenrechtenactivisten en organisaties zoals Amnesty niet te belemmeren in hun werk. Als u meer wilt weten kunt u naar de site van Amnesty: [www.Amnesty.nl](http://www.Amnesty.nl). Bij de lopende acties kunt u makkelijk een voorbeeldbrief downloaden en zelf versturen. Ik hoop op uw medewerking.

Ria van Voskuilen

### Bruikbare, verkoopbare spullen



Noemt u ze zoals u wilt: curiosa, vintage, antiek, of snuffelspullen... Ons maakt het niet uit. Wij zijn altijd op zoek naar verkoopbare spullen voor de jaarmarkt voor de kerk in juni.

Hebt u zelf iets over, gaat u verhuizen of kleiner wonen en moet u opruimen, of misschien moet u een huis leegruimen? Vaak is het jammer om iets zomaar weg te gooien, terwijl het nog goed is. Wij helpen u graag door deze spullen bij u op te halen. Neemt u contact op met Hans Schriever, tel. 06-14489888, Frans Atsma, tel. 0346 264635, of Ard Mak, tel. 06-41394945. Dit kan het hele jaar door. We maken dan een afspraak om langs te komen.

De Rommelmarktcommissie

### Thema - Ken je mij?

Het thema van de landelijke pastorale dag 2019 is 'Ken je mij? Een goed verhaal over eenzaamheid en verbinding'.

Eenzaamheid is een gemis aan echt contact, aan verbondenheid met andere mensen. Het komt voor bij mensen van alle leeftijden en achtergronden. Tien procent van de bevolking ervaart het als dagelijkse last.

Ook als kerk hebben we te maken met mensen die eenzaam zijn. In navolging van het goede verhaal van Jezus die mensen opzocht die door de samenleving werden genegeerd, kan de kerk een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van mensen die eenzaam zijn, binnen en buiten de kerk. Deskundigen op het gebied van eenzaamheid komen aan het woord. Een ruim aanbod aan workshops biedt achtergrondinformatie, verdieping en praktische handvatten om in de plaatselijke situatie toe te passen.

### Sprekers

In het ochtendprogramma verzorgt prof. dr. Anja Machielse, bijzonder hoogleraar 'Empowerment van kwetsbare ouderen' en tevens lid van de wetenschappelijke adviescommissie 'Eén tegen Eenzaamheid' van het ministerie van VWS, de inleiding. Daarna is er een paneldiscussie met haar, gedragswetenschapper Gerine Lodder die onderzoek doet naar eenzaamheid onder jongeren, en gemeentepredikant ds. Erica Hoebe-de Waard. Vervolgens is er een ruim aanbod aan workshops voor achtergrondinformatie, verdieping en praktische handvatten om in de plaatselijke situatie toe te passen.

### Programma

Inloop vanaf 9.30 uur

10.00 uur opening

10.15 - 10.45 uur inleiding prof. dr. Anja Machielse

10.50 - 11.30 uur paneldiscussie o.l.v. Bart van Noord, coördinator in de dienstenorganisatie

11.45 - 12.45 uur eerste workshopronde

2.45 - 14.00 uur pauze en lunch

12.45 - 15.00 uur markt

14.00 - 15.00 uur tweede workshopronde

15.15 - 15.45 uur afsluiting

### Praktische gegevens en aanmelden

De dag wordt gehouden op zaterdag 6 april van 10.00 tot 16.00 uur in het Kalsbeek College (locatie Bredius), Burgemeester H.G. van Kempensingel 23 in Woerden.

Bij aanmelding maakt u gelijk een keuze voor de workshops die u wilt volgen. De kosten voor de dag zijn €30,00 (inclusief lunch en koffie/thee).

Informatie en aanmelden: [www.pkn.nl](http://www.pkn.nl)

### Matthäus Passion als gemeentezang

Kerkmusicus Marcel den Dulk heeft de koralen van de Matthäus Passion in het Nederlands hertaald en overgezet op gemeente-zang. Samen met een kant-en-klare liturgie voor een korte passie vesper biedt Den Dulk dit materiaal gratis aan.

De Matthäus Passion van Bach is heel populair: de concerten trekken jaarlijks duizenden bezoekers. Oorspronkelijk was het Bachs bedoeling om het lijdensverhaal binnen de kerk een liturgische plaats te geven in de viering en de gemeente zingende deelgenoot van het verhaal te maken. Om die reden heeft kerkmusicus Marcel den Dulk de koralen in het Nederlands hertaald en overgezet op gemeentezang-toonhoogte. Zo kan de hele gemeente meedoen en het lijdensverhaal intens meebeleven. Deze nieuwe Nederlandse tekst is inmiddels op een aantal plaatsen zingend uitgetoet en enthousiast ontvangen. Naast de liturgie is er ook een compleet pakket met MP3-muziekbestanden beschikbaar. Deze bestanden bevatten de orgelbegeleidingen bij de samenzang, bladmuziek en MP3-bestanden om de vierstemmige koorpartijen zelfstandig in te studeren. Dat laatste is wellicht behulpzaam voor de cantorij of het projectkoor van de gemeente.

Vraag dit materiaal gratis aan via

[info@protestantsekerk.nl](mailto:info@protestantsekerk.nl).

### 4 en 5 mei herdenking

*Kerken geven eigen invulling aan Nationale Herdenking "Om elkaar te begrijpen, moet je elkaars geschiedenis kennen"*

Op 4 mei vindt in bijna elke plaats in het land een bijeenkomst plaats in het kader van de Nationale Herdenking. Veel gemeenten in de Protestantse Kerk doen mee, vaak in samenwerking met de burgerlijke gemeente.

### Avondgebed in Amsterdam

Amsterdam heeft het project 'Vrijheidsverhalen', Helvoirt

een avondgebed. Sinds vijf jaar doet de Willem de Zwijgerkerk in Amsterdam-Zuid samen met partners uit de buurt mee aan het project 'Vrijheidsverhalen'. Leerlingen van de basisschool en jongeren uit het jongerenwerk interviewen buurtgenoten over het thema vrijheid. De portretten komen in een boekje dat vervolgens op allerlei manieren een rol speelt.

Frans Schouwenaar, gemeentelid in de Willem de Zwijgerkerk, is bij het project betrokken. "Het herdenken van doden van de Tweede Wereldoorlog en het feest van de bevrijding moeten levende verhalen blijven. De rol van kinderen is daarbij cruciaal. Als kerk vinden we het belangrijk om mee te doen in het project. Onze kerk stond hier ook in de Tweede Wereldoorlog, en uit deze wijk zijn veel joden en verzetsmensen weggevoerd. Een van de predikanten is doodgeschoten. Op het nabijgelegen Valeriusplein vergaderde de redactie van *Trouw* over de eis van de Duitsers om te stoppen met het uitgeven van de krant. Verschillende medewerkers van dit dagblad werden gearresteerd en gevangen gezet. Als de krant niet zou stoppen, zouden deze mensen gedood worden. Sinds ik dit weet fiets ik anders door mijn buurt."

### Begrip

Het project is ontstaan in samenwerking met organisaties in de buurt, zoals Cordaan (voor verbetering van de leefbaarheid in de stad) en de basisschool. Schouwenaar: "We sluiten zo veel mogelijk aan bij het thema dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei aanlevert. Zo hebben de kinderen en jongeren een paar jaar geleden mensen in de wijk die hierheen gevlucht zijn geïnterviewd. Daar lag de verbinding met de oorlogsperiode die we hier zelf hebben doorgemaakt. De kinderen krijgen daardoor een beeld van de buurt waar ze wonen en naar school gaan. Ze gaan er anders door naar hun buurt kijken." Uiteindelijk doel van het project is om het besef van vrijheid levend te houden en over en weer begrip voor elkaar te kweken. Dat is ook waarom het stadsdeel Zuid van de burgerlijke gemeente Amsterdam subsidie voor het boekje verleent. Schouwenaar: "Om elkaar te begrijpen, moet je elkaars geschiedenis kennen."

### Vrijheidsmaaltijd

Een onderdeel van het project is een buurtwandeling, in februari, naar plekken in de wijk die te maken hebben met de verhalen van dat jaar. De route voert ook langs struikelstenen. Een verslag van de wandeling wordt opgenomen in het boekje. De afsluiting van het project is een vrijheidsmaaltijd in de kerk voor alle kinderen en hun ouders, en voor mensen van de deelnemende organisaties. Vorig jaar deden daar 90 mensen aan mee: kinderen en jongeren, hun ouders, geïnterviewde buurtgenoten, andere buurtgenoten, leden van de schrijfclub die de verhalen opgeschreven hebben en mensen van het 4 mei-comité. Deze laatsten kiezen een verhaal uit het boekje dat door een van de kinderen wordt voorgelezen bij de herdenking op 4 mei op de Amstelveenseweg.

### Helvoirt: samenwerking tussen kerk en dorp

De dodenherdenking in het Brabantse dorp Helvoirt trekt mensen naar de kerk die er anders niet komen. De bijeenkomst bij het monument waar kinderen de namen van de Helvoirtse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog voorlezen, wordt voorafgegaan door een avondgebed in de kerk en een stille tocht. Na afloop van de herdenking trakteert de burgerlijke gemeente op een kop koffie in het restaurant bij het monument.

De dodenherdenking gaat uit van stichting Comité Helvoirt die de voorgangers van de beide plaatselijke kerken, een protestantse gemeente en een rooms-katholieke parochie, uitnodigt het avondgebed te organiseren. Ook de burgerlijke gemeente is erbij betrokken; de burgemeester houdt een toespraak bij het monument. "Een goed voorbeeld van samenwerking tussen kerk en dorp", zegt ds. Lodewijk van Wingerden die bijstand in het pastoraat verleent in de Protestantse Gemeente Helvoirt-Haaren. "Zijn kerk en staat soms streng gescheiden, op dat moment is er sprake van een hartelijke band."

www.pkn.nl

## KLEIN COLOFON

**Kerknieuws:** kerknieuws@msn.com

Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd.

**Kopij:** als bijlage in Word, Times New Roman, 11 pt.

**Bezorging:** W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl; mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814

Bankrekeningnummer Kerknieuws: St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60

Kostprijs: € 20

**Kollektemunten bestellen:** overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - minimaal 2 zakjes per bestelling

**afhalen:** 1<sup>e</sup> zondag van de maand na de dienst

**Kerkdiensten via internet:** www.kerkomroep.nl

**Administrateur:** Mw. M. Davids-Garritsen, Kerkplein 16, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-262692, email: m.davids@sdivad.nl; bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

**Diaconie:** bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

**Protestantse wijkgemeente Pauluskerk**  
ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkxansman@ziggo.nl

**Protestantse wijkgemeente Pieterskerk**  
Zendingscommissie: bankr.nr. NL81 INGB 0003 0881 09

**Reservering en agendabeheer** Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis: C. Vervat, tel. 06 51796607, of ceesvervat@gmail.com