

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENSTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 15 APRIL 2018

10.00 uur: Ds. L. Schoonderbeek, Amersfoort

Collecten: 1. Missionair werk (zie toelichting) 2. Kerk

ZONDAG 22 APRIL 2018

10.00 uur: Ds. E.P van der Veen, Emmeloord

19.00 uur: Taizéviering

Collecten: 1. Eredienst en kerkmuziek (zie toelichting)
2. Kerk

ZONDAG 29 APRIL 2018

10.00 uur: Kandidaat L. Weima, Utrecht

Collecten: 1. Werkgroep Nieuwersluis (zie toelichting)
2. Kerk

COVENTRY GEBED voor Vrede en Verzoening

Vrijdag 20 en 27 april en 4 mei, 12.15 - 12.35 Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 15 APRIL 2018

10.00 uur: Ds. K. Hage

18.30 uur: Ds. G.J. Codée, Maarssen (Pieterskerk)

Collecten: 1. Confessionele Vereniging (zie toelichting)
2. Kerk

Autodienst: Hr. S.E. v.d. Wilt, tel. 262103

ZONDAG 22 APRIL 2018

10.00 uur: Ds. K. Hage

18.30 uur: Ds. F.E. Schneider (Pieterskerk)

Collecten: 1. Eredienst en kerkmuziek (zie toelichting)
2. Kerk

Autodienst: Hr. J.P. den Hartog, tel. 0294 - 231553

ZONDAG 29 APRIL 2018

10.00 uur: Vicaris E. Jonker, Woerden

18.30 uur: Ds. C.M. van Loon, Rotterdam (Pieterskerk)

Collecten: 1. Werkgroep Nieuwersluis (zie toelichting)
2. Kerk

Autodienst: Hr. P. Wijnen, tel. 261837

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 20 april 16.45 uur: Ds. K. Hage

Vrijdag 27 april 16.45 uur: Pastor J. van Os

Vrijdag 4 mei 16.45 uur: Zr. M. Raassen

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt op 5 mei en is voor een periode van 2 weken. Kopij graag inleveren op maandag 30 april voor 18.00 uur.

AGENDA

Zondag 15 april 15.00 uur, Pauluskerk
Bach Cantate

Vrijdag 4 mei Open maaltijd, Bonifatiushuis
Let op: gewijzigde aanvangstijd
Inloop vanaf 16.30 uur start maaltijd om 17.00 uur

Zaterdag 5 mei 15.00 uur, Pieterskerk
Bevrijdingsconcert door J.P. Karman

MEDITATIE

Volkomen vreugde (1 Johannes 1:1-4)

Pasen is het feest van de vreugde. Niet van de vreugde die weer voorbij gaat, maar van de vreugde die blijft, die alles omvat, de volkomen vreugde. Volmaakt is de vreugde die van God komt. En wij mogen daarin delen. Met dat doel schrijft Johannes zijn brief: *'We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken.'*

Delen in een volkomen vreugde, dat klinkt natuurlijk mooi. Maar bijna te mooi om waar te zijn. Ieder mens weet wel van vreugde, maar we weten helaas ook maar al te goed van de schaduwzijde of zelfs de keerzijde. Wij weten van moeite en verdriet. Vaak wordt dat weg gedronken en gesnoven. Mensen bedenken van alles om maar even niet te voelen, niet te denken, niet onder ogen te komen. De vreugde daarvan is tijdelijk. Je komt alleen maar des te harder terug in de rauwe werkelijkheid. Bestaat er wel zoiets als volkomen vreugde? En kunnen wij daar dan ook in delen? Johannes heeft het over een volkomen vreugde. Niet als een ideaal dat onbereikbaar boven de weerbarstige

realiteit hangt, maar als de bron die er al was vanaf het begin, en die zichtbaar, hoorbaar en tastbaar gestalte heeft aangenomen in de tijd. Johannes is er oog- en oorgetuige van geweest. Hij is met de volkomen vreugde in aanraking gekomen: in de persoon van de gekruisigde en opgestane Heer.

Het was op de avond van de eerste dag van de week (Joh. 20:19-29). De discipelen waren bij elkaar, achter gesloten deuren. Van vreugde was weinig te merken. Angst had de overhand. Bange en moedeloze mensen waren het. Ongelovig ook, zoals Thomas, die op het punt stond om af te haken. Maar toen was Jezus in hun midden verschenen. 'Ik wens jullie vrede' zei hij. En hij toonde hun de wonden in zijn handen en zijn zijde. Toen werden ze blij. Toen maakte de angst plaats voor de vreugde, voor de volkomen vreugde van Pasen.

'Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen', dat heeft God gedaan (1 Kor. 2:9). De apostelen hebben het met hun eigen ogen gezien, met hun eigen oren gehoord. En wat Thomas met zijn mensenhart niet kon geloven, mocht hij eigenhandig aanraken. 'Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.' (Joh.20:27). Lijfelijker, zintuiglijker kan het niet. Oren, ogen en handen zijn erin betrokken.

Nu zijn wij daar niet bij geweest. Zo direct als de apostelen kunnen wij Jezus niet zien. Zo onmiddellijk zullen wij Hem pas zien bij het aanbreken van de jongste dag, wanneer Hij zal komen in heerlijkheid, om levenden en doden te oordelen. Maar dat hoeft onze vreugde niet te temperen. Johannes en de apostelen beroepen zich op het concrete horen, zien en aanraken als basis voor hun verkondiging: dit *Levende Woord* verkondigen wij.

De verkondiging is de meest eenvoudige en directe manier om ons te laten delen in de volkomen vreugde en in het eeuwige leven (1 Joh. 1:2). Waarom? In de verkondiging komt Jezus Christus, het Levende Woord, het eeuwige leven, de bron van de vreugde, ons heel dicht op de huid. In de verkondiging worden wij met Hem verbonden, raken wij volledig op Hem betrokken, met huid en haar, met al onze zintuigen.

Onze oren doen mee. Geloven, zegt de apostel Paulus, is uit het gehoor (Rom. 10:17). Geloven is geen verstandelijke redenering met argumenten en bewijzen dat het historisch klopt, maar je moet het Levende Woord horen om Jezus te zien. Al horende worden ons de ogen geopend. In het licht van het evangelie gaan we zien dat de duisternis van zonde en dood overwonnen zijn. We gaan het zien, al is het nog als in een wazige spiegel (1 Kor. 13:12). Al is het door tranen van moeite en verdriet heen. Maar we gaan het zien dat God in Christus deze wereld met zichzelf verzoend heeft (2 Kor. 5:18). Dat alles is volbracht (Joh. 19:30). Dat de dood zijn prikkel heeft verloren (1 Kor. 15:55). Dat er niets is dat ons kan scheiden van de liefde van God in Jezus Christus (Rom. 8:39).

Telkens wanneer Jezus Christus tot ons komt als het Levende Woord, wanneer Hij tot ons komt in het gewaad van de verkondiging (Calvijn), dan laat Hij zich aanraken, zoals ook de bloedvloeiende vrouw de mantel van Jezus aanraakte (Mk. 5:24). Van die aanraking gaat een helende kracht uit. Zo mogen we ook de presentie van Christus tasten en proeven, telkens wanneer het brood gebroken wordt en de wijn vergoten. In het avondmaal mogen wij proeven dat God goed is (Ps. 34), de bron van alle vreugde, de fontein van al het goede (Nederlandse Geloofsbelijdenis, art. 1).

Wie deze Jezus hoort, wie deze Jezus ziet en wie hem eerbiedig aanraakt, die wordt vervuld van volkomen vreugde. Waarom zou het ons niet ook kunnen overkomen als wij naar de kerk gaan? Je hoeft alleen maar af te gaan op je zintuigen.

Ds. K.Hage

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: Ds K. Hage,
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;
bij voorkeur niet op woensdag
Scriba: Hr. M.C. Berger,
G. van Nijenrodestraat 171,
3621 GJ Breukelen, tel. 06-15128659
email: scriba@pieterskerk.info

Ledenadministratie: W. Mur, tel. 266842,
email: noortje-wim.mur@planet.nl

Website: www.pieterskerk.info

Kerktelefoon: A.D. Vermeulen, Arianestraat 4, t 263392

Bij de diensten

Zondag 15 april, de tweede zondag na Pasen, wordt in de traditie *Misericordia Domini* genoemd: de zondag van Gods Goedertierenheid, Gods barmhartigheid. De werkelijkheid van Pasen, het licht van Jezus Christus straalt over de wereld. De zonden zijn vergeven omwille van zijn Naam. De gemeente, jong en oud, weet daarvan en leeft daaruit. Tenminste, daar gaat de apostel Johannes eenvoudig van uit (1 Joh. 2:12-17). En wie aarzelt herinnert hij eraan hoe de zaken sinds Pasen ervoor staan: het kwaad is overwonnen. Wij sluiten ons daar in de verkondiging van harte bij aan.

In de avonddienst gaat ds. G.J. Codée uit Maarssen voor. We hebben met elkaar geruild.

Zondag 22 april, is de derde zondag na Pasen, het evangelie van de opgestane Heer gaat door; het vindt doorgang in de tijd en doorgang in de wereld. Dat is om van te zingen, Jubilate heet deze zondag dan ook. We lezen ook door, in de eerste brief van Johannes: 1 Joh. 2:18-25. Hij maakt duidelijk dat de lofzang bepaald geen luxe is, maar noodzaak. Johannes schrijft namelijk dat de gemeente sinds Pasen leeft in een tussentijd, *tussen den*

Zeiten, een periode die door hem wordt gekwalificeerd als 'het laatste uur'. Jezus Christus is overwinnaar, maar de verslagen tegenstander wil in zijn val zoveel mogelijk mensen meesleuren. De gemeente deelt echter in de zalving van Jezus Christus en zij moet eenvoudig blijven bij wat ze vanaf het begin heeft gehoord. In deze dienst wordt mevrouw Joke Smit-van Eyck (her)bevestigd in het ambt van ouderling-kerkrentmeester. Niet alleen de lofzang en de verkondiging, maar ook het ambt is aan de gemeente gegeven om elkaar te bewaren bij het heil in Jezus Christus, opdat duidelijk wordt: God gaat door.

De avonddienst (in de Pieterskerk) wordt geleid door ds. F.E. Schneider.

Zondag 29 april gaat in de morgendienst Ewoud Jonker uit Woerden ons voor in de verkondiging en de gebeden. Goed om hem met enige regelmaat in onze gemeente te ontvangen. De avonddienst wordt geleid door ds. C.M. van Loon uit Rotterdam.

Afwezigheid ds. Hage

Van vrijdag 27 april tot en met zondag 6 mei ben ik afwezig in verband met vakantie. Bij dringende pastorale zaken kunt u contact opnemen met de scriba of met de wijkouderling.

ds. K.Hage

Uit de kerkenraad

Hieronder volgt een kort verslag van de kerkenraadsvergadering op 19 maart jl. De vergadering wordt gestart met een bezinning over Genesis 1: God schiep de mensen maar ook de dieren en gaf de mens heerschappij over hen. Er wordt nagedacht over deze heerschappij in een tijd waar er sprake is van hormonale behandelingen, kunstmatige inseminatie en zelfs embryo transplantatie bij dieren.

De kerkenraad is verheugd dat mevrouw Joke Smit-van Eyck de roeping tot het ambt van ouderling-kerkrentmeester heeft aanvaard.

De kerkenraad evalueert de gemeenteavond van 14 maart jl. en is positief over de inbreng vanuit de gemeente en de sfeer van de avond. Er wordt met elkaar gesproken over missionair zijn en wat we uitdragen naar onze omgeving als christenen. In de volgende vergadering zal dit onderwerp terug komen. Naar aanleiding van de gemeenteavond zal het initiatief dat gemeenteleden bij elkaar thuis koffiedrinken worden herhaald (zie ook de berichten verderop). Vanaf 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Ook kerkgenootschappen dienen te voldoen aan deze wetgeving. Dit betekent dat er ook binnen de kerk zorgvuldig(er) met persoonsgegevens zal moeten worden omgesprongen. De kerkenraad zal hiervoor privacybeleid uitwerken en de gemeente hierover informeren.

Marco Berger

Pastoraat

Wilt u geboorte, ziekenhuisopname, ernstige ziekte, overlijden en andere belangrijke mededelingen doorgeven aan de ouderling in uw eigen buurt? Hier volgen de namen

en telefoonnummers. Marlies Wijnen is ouderling van sectie 1 (Zuid) en contact-ouderling van sectie 2 (West). U kunt met haar contact opnemen via telefoon (0346-261837) of mail: marlieswijnen2@gmail.com. Reina van der Wilt is ouderling van sectie 4 (Noord), te bereiken via 0346-262103 of reinanr2@hotmail.com.

Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie 3 (Centrum) en is te bereiken via 0346-251979 of famvanscherpenzeel@gmail.com. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de wijkpredikant ds. K. Hage, tel. 0346-261565. Of, indien hij niet bereikbaar is, met de scriba, Marco Berger, tel. 06-15128659 of scriba@pieterskerk.info. Als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, neem dan tijdig contact op met uw sectieouderling, of één van de andere ouderlingen.

Sectie 1 (Zuid)

We denken aan Jos Jansen (Ooievaarsbek 20, 3621 TG Breukelen), afgelopen dinsdag moest hij een ingrijpende operatie ondergaan. We wensen hem, zijn vrouw en dochter sterkte in deze spannende tijd. We hopen en bidden dat alles goed zal gaan en hij weer mag aansterken. Daarna zal nog een traject volgen van revalideren.

Marlies Wijnen

Sectie 4 (Noord)

'Na een leven vol van angst en zorg is, voor ons geheel onverwacht, door de Heere Thuisgehaald zijn moegestreden kind.' Dit staat boven het overlijdensbericht van Netty Jongerden, dochter van de heer Jongerden (Wiardi Beckmanstraat 73, 3621 HB Breukelen). Netty heeft een moeilijk leven gehad, vol van angsten en zorgen, maar tegelijk beleefde ze haar geloof in kinderlijke eenvoud, opkijkend naar het kruis van Jezus. We leven mee met de heer Jongerden en wensen hem de troost en bijstand van onze Heer en Heiland toe. Laten wij als gemeente ook om hem heen staan en hem steunen in deze moeilijke tijd.

Reina v.d. Wilt

Dinsdagmorgen Bijbelkring

Op *dinsdag 17 april* is er Bijbelkring in het Bonifatiushuis, van 10.00-11.30 uur. We lezen samen verder uit 1 Samuël, waarin met profetische helderheid het koningschap in Israël wordt uitgetekend in de figuren van Saul en David. Dit keer buigen we ons over het bekende verhaal van David die de reus Goliath verslaat (1 Samuël 17). Van harte welkom.

ds. K.Hage

Broeklandkring

Donderdag 19 april komt de Broeklandkring samen bij Gerard en Anja Bakker, Straatweg 95. We lezen de met elkaar de eerste brief van Petrus en als leidraad voor het gesprek gebruiken we een boekje van Stefan Paas, *Vreemde Vogels*. Dit keer focussen we op 1 Petrus 1:13-21 (hoofdstuk 2 in het boekje). We beginnen om 20.00 uur.

ds. K.Hage

Koffieochtend 29 april a.s.

Op de gemeenteavond werd voorgesteld om weer een koffieochtend te organiseren. Het wordt als waardevol gezien om elkaar beter te leren kennen en op een uitgebreidere manier dan tijdens de koffiemomenten in het koor van de kerk. Komende 2 zondagen liggen er weer lijsten op de tombe en achterin de kerk om u aan te melden als gastgezin of als bezoeker. Heeft u geen voorkeur, meldt u dan aan op de beide lijsten, dan is de uiteindelijke indeling voor een ieder weer een verrassing. Ook de oudere gemeenteleden zijn van harte welkom! Voor vervoer kan gezorgd worden en ook is het mogelijk dat u bij het gastgezin een broodje mee eet. Van de indeling wordt u persoonlijk op de hoogte gesteld in de week voor 29 april.

Namens de kerkenraad,
Reina van der Wilt en Marg Versloot

Huiskring

De huiskring komt bij elkaar op *maandag 23 april* om 20.00 uur bij Leo en Adri Nagtegaal, Schepersweg 262 in Breukelen. Psalm 65; David raakt niet uitverteld over Gods zegeningen. Hij schiep de wereld, Hij redt de mens, Hij vult het land. Kun je nog zo blij zijn met de schepping als David in psalm 65? Hierover en nog meer gaan we in gesprek.

Truus den Hartog

5 mei a.s. om 09.00 uur schoonmaken Pieterskerk!

Zaterdag 5 mei a.s. willen we de Pieterskerk weer een "poetsbeurt" geven. Ook zin een keertje mee te helpen? Weet u welkom op 5 mei a.s. om 09.00 uur met alvast onze hartelijke dank!

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Jan Winkel tel. 0346-241144

Giften

Afgelopen week ontving Piet Sondij op huisbezoek € 20,=
De extra collecte van 25 maart heeft € 211,= opgebracht en de Bidstondcollecte € 427,=
Alle gevers hartelijk dank.

Jan Winkel



WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: Ds H.H.Schorren,
Keizerskroon 5, 3621 RS Breukelen, tel. 266337,

email: h.h.schorren@gmail.com

Scriba: Ds. D.E.E. Figeë,
K.Doormanweg 3, 3621 JV Breukelen, tel. 262912, e-mail: scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Kerkelijk bureau: M. Pfeiffer, Stationsweg 61b, 3621 LK Breukelen, tel. 261196, moniquepfeiffer@hotmail.com

Autodiensten: Emmy Wildeman, tel. 241578

Website: www.pknbreukelen.nl

Kerktelefoon: H.P. Vermaat, tel. 261817

Bij de diensten

Zondag 15 april, 3^e zondag van Pasen

Misericordia Domini

Voorganger: ds. L. Schoonderbeek, Amersfoort

Zondag 22 april, 4^e zondag van Pasen

Jubilate

Voorganger: ds. E.P. van der Veen, Emmeloord

Zondag 29 april, 5^e zondag van Pasen

Voorganger: kandidaat L. Weima, Utrecht

Iedere vrijdag

Gebed voor Vrede en Verzoening

Van 12.15 – 12.35 uur is er het wekelijks gebed voor Vrede en Verzoening in de traditie van Coventry.

Bericht van overlijden

Op maandag 26 maart jongstleden is *Jacoline Oussoren – Commandeur* op 55-jarige leeftijd overleden (24 mei 1962 - 26 maart 2018). Jacoline woonde met haar man Henry aan de Mecklenburgstraat. Na een jarenlang gevecht voor haar gezondheid werd zij enkele dagen voor haar overlijden opgenomen in het hospitaal in Wilnis. Boven de rouwkaart stond de tekst:

*Denk aan mij terug,
maar niet in dagen van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug,
hoe ik was in de stralende zon,
toen ik alles nog kon.*

Op donderdag 5 april hebben wij afscheid van haar genomen in een Dienst van Woord & Gebed in de Pauluskerk. Een prachtige en persoonlijke dienst waarin ds. Nico Sjoer uit Wageningen voorging. Bij ds. Sjoer heeft Jacoline belijdenis gedaan en er is altijd een goed en zeer waardevol contact gebleven. Hij heeft ook het huwelijk van Jacoline en Henry bevestigd en ingezegend. Aansluitend aan de uitvaartdienst in de Pauluskerk is Jacoline in besloten kring gecremeerd. Laten wij in onze gebeden hen dragen die achterblijven; haar man Henry,

haar familie en vrienden. Dat God hen nabij mag zijn met zijn troost en liefde. Ds. Nico Sjoer zal nog een uitgebreid in memoriam schrijven voor Jacoline. Hij is nu echter op vakantie. In een latere editie van Kerknieuws kunt u zijn bijdrage tegemoet zien.

Ds. H.H. Schorren

Afwezigheid ds. H.H. Schorren

Van maandag 16 april t/m dinsdag 1 mei ben ik afwezig. Mocht u bijstand nodig hebben dan kunt u allereerst contact opnemen met onze scriba ds. D.E.E. Figeë (0346-262912).

Ds. H.H. Schorren

In en uit de Gemeente.

Drie weken geleden werden we opgeschrikt door het bericht dat Henk van Wageningen (Ruwielstraat 5, 3626 AJ Nieuwer ter Aa) was getroffen door een hartstilstand. Het grote geluk was dat Henk bij een garage was waar een AED hing en dat er iemand hem met dit apparaat meteen kon reanimeren. Henk is meteen naar het ziekenhuis gebracht waar geconstateerd werd dat er een aantal omleidingen noodzakelijk waren. Gelukkig wordt hij nu goed in de gaten gehouden en als alles volgens plan verloopt, is hij afgelopen woensdag geopereerd. Dankbaarheid is er bij familie en allen die rondom Henk staan dat er zo snel gereanimeerd kon worden en dat er nu gehoopt mag worden op een spoedig herstel. Wij wensen Henk, Reina en de kinderen hoop en vertrouwen dat alles weer goed zal komen. Een hartelijke groet vanuit de Pauluskerk.

Joke Kwak-Veenstra (Arianestraat 23, 3621 DZ) had al langere tijd hartproblemen. Dan ging het weer een tijdje goed en dan was het weer minder. Uiteindelijk bleek een hartoperatie noodzakelijk. Er moest een aortaklep worden vervangen, een spannende ingreep. Eind maart is Joke geopereerd, de operatie is gelukkig goed geslaagd en we hoopten erop dat ze weer snel thuis mocht komen. Helaas waren er toch de nodige complicaties waardoor ze nog wat langer in het ziekenhuis moest blijven. Vorige week mocht Joke dan toch naar huis. We wensen haar alle goeds en een spoedig herstel. Namens de Pauluskerk ook een hartelijke groet!

Voor Joop en Ans van den Hoeven-Berkelaar. (Beereveld 4, 3621GW) was het een aantal weken geleden enorm schrikken. Een eenzijdig auto ongeluk wat gelukkig ontzettend goed is afgelopen. Dankbaarheid dat er verder niemand bij betrokken was en dat zijzelf er ook goed vanaf zijn gekomen. Gelukkig herstellen de blauwe plekken en kneuzingen goed, wat overblijft en nog wel even zal duren is het bijkomen van de enorme schrik. Wij wensen hen beiden weer wat rust en vertrouwen. Alle goeds gewenst vanuit de Gemeente!

Voor Fokko Roodbergen wordt het steeds moeilijker om hoop en moed te vinden. Op dit moment heeft hij erg veel last van zijn slokdarm, het slikken wordt lastiger en pijnlijker. Afgelopen woensdag heeft hij nog weer een gesprek met de specialist gehad. Gekeken is wat er nog

voor mogelijkheden zijn om deze problemen te kunnen behandelen. Wij wensen Fokko heel veel kracht maar vooral de nabijheid van de Eeuwige. Laten we hem en allen die het moeilijk hebben in onze gebeden gedenken en hen helpen daar waar nodig is.

Een hartelijke groet,
Margreeth van Ingen.

Permanente educatie

Een predikant dient zijn vak bij te houden en krijgt daarvoor kerkordelijk zowel de opdracht als de tijd. In het verleden bestond dat uit een drie maanden durend studieverlof waar de predikant eens in de vijf jaar recht op had. Dat is uiteindelijk veranderd in een permanente educatie, in een cyclus van steeds vijf jaar. De totale studieomvang is voor een 100%-predikant 520 uur. Een deel daarvan bestaat uit het volgen van een aantal cursussen uit het aangestuurde aanbod van de PThU (= Protestantse Theologische Universiteit), het volgen van een begeleidingstraject (supervisie/intervisie) en studie onder eigen regie.

In juni ben ik 11 jaar verbonden aan de Pauluskerk te Breukelen. Ik heb een (toen al uitgesteld) drie maanden studieverlof genoten in het jaar 2009. In 2013 zou ik recht hebben gehad op opnieuw een drie maanden durend studieverlof, maar ondertussen was de nieuwe permanente educatie ingegaan. Het recht op de opgebouwde studietijd heb ik toen helaas niet kunnen verzilveren.

Als onderdeel van de permanente educatie heb ik een cursus gevolgd over predikant en de media en een summer school over liturgiek. Ik heb de afgelopen jaren dus bij lange na niet de punten gehaald die aan mij gevraagd worden. Ik vind het erg lastig hiervoor ruimte te maken in het doorgaande gemeentewerk. Maar toch zal dat eens moeten gebeuren, ook voor mijn eigen wetenschappelijke en spirituele voeding. Ik heb een voorstel gedaan aan de kerkenraad van de Pauluskerk, die akkoord is gegaan. En dit voorstel behelst o.a. dat ik in de maanden juli en augustus van 2019 (volgend jaar dus!) twee maanden studie onder eigen regie ga doen. Hierin zal ik voornamelijk een literatuurstudie doen naar de verzoeningsleer. Wat voor de komende tijd belangrijk is, is dat ik in de periode van 14 mei t/m 15 juni 2018 een cluster van drie cursussen van de PThU ga volgen, met de titel: *Theologisch leiding geven*. Hiervoor ben ik in ieder geval 3 x 2 dagen intern op het seminarium. Daarnaast wordt er veel eigen studie verwacht. In die periode gaat mijn voorgaan in erediensten gewoon door maar zal mijn verdere gemeentewerk op een zo laag mogelijk pitje staan. De kerkenraad heeft gezorgd voor achterwacht.

Ds. H.H. Schorren



COLLECTEN

| | Pauluskerk | Pieterskerk |
|--|------------|-------------|
| Zondag 4 maart 2018 | | |
| Zendingscommissie | | 116,13 |
| Kerk | 107,65 | 136,00 |
| Zondag 11 maart 2018 | | |
| Binnenl. diaconaat | 126,07 | |
| St. Ark Mission | | 128,00 |
| Avondmaal (Hospices) | | 130,60 |
| Kerk | 137,66 | 125,00 |
| Biddag 14 maart 2018 | | |
| Diaconie | 146,50 | 110,00 |
| Kerk | 39,55 | 427,00 |
| Zondag 18 maart 2018 | | |
| Zendingscommissie | | 89,50 |
| Kerk | 111,92 | 112,00 |
| Veertigdagentijd | | 141,40 |
| Zondag 25 maart 2018 | | |
| Geloof, hoop en Syrië | | 112,94 |
| Wilde Ganzen (Taizé) | 17,30 | |
| Kerk | 151,95 | 108,00 |
| Wijkkas | | 211,00 |
| Veertigdagentijd | | 187,07 |
| Witte donderdag 29 maart 2018 | | |
| Diaconie | 94,10 | |
| Goede Vrijdag 30 maart 2018 | | |
| Diaconie | | 158,00 |
| Avondmaal | | 143,30 |
| Kerk | | 101,00 |
| Paasnacht 31 maart 2018 | | |
| Diaconie | 121,00 | |

Voor de Voedselbank via de diaconie € 20.=

Verjaardagsfonds

De medewerkers van het verjaardagsfonds hebben in het 1^e kwartaal van 2018 de volgende bedragen opgehaald. Busje nr.5 € 58,35 / nr.8 € 150,00 / nr.14 € 31,20 nr.17 € 54,00 / nr.20 € 45,15 nr.25 € 61,50 Alle busjes hebben totaal € 450,90 opgebracht. Dit bedrag is bestemd voor het orgelfonds.

Alle gemeenteleden hartelijk bedankt voor uw bijdrage hieraan.

Siem v.d. Wilt

DIACONIE

Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschap-

pendoen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

Collecte Pauluskerk 15 april Missionair Werk

Help de nieuwe kerk in Nieuw-Vennep

Pioniersplek CrossPoint is de kerk in Getsewoud (Nieuw-Vennep). Een eigentijdse en warme gemeenschap die samen een verschil wil maken: zorgen dat mensen elkaar weer echt zien staan. Crosspoint is één van de eerste pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland. Sinds de start in 2004 is Crosspoint gegroeid tot een gemeente waar ongeveer 250 mensen bij betrokken zijn. Mensen uit de wijk worden uitgedaagd om volgeling van Jezus te worden, om zich in te zetten voor Gods Koninkrijk. Juist de 'gewone' dagelijkse contacten met buurtbewoners zijn belangrijk. De contacten met stathouders in de wijk zijn aanleiding om te starten met een nieuwe pioniersplek, House of Joy, die zich vooral richt op deze groep nieuwe Nederlanders. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor Crosspoint en andere pioniersplekken, die de Protestantse Kerk van harte ondersteunt.

Collecte Pieterskerk 15 april Confessionele Vereniging

De Confessionele Vereniging hecht aan traditie, maar wil niet traditioneel zijn. Zij gelooft dat haar doelstelling nog steeds actueel is. De kerk is gediend met trouw aan de Schrift in verbondenheid met het belijden van het voorgeslacht. Dat is de bron voor de antwoorden op de vele vragen van onze tijd. Met de consequenties van die trouw wil de Confessionele Vereniging de volle breedte van de Protestantse Kerk in Nederland dienen. Zij beseft daarbij dat zij in die trouw ook zichzelf voortdurend moet oefenen en toerusten. Zij heeft de pretentie dat haar identiteit vruchtbaar gemaakt kan worden voor heel de kerk. Ze heeft ook oog en hart voor hen die aan de rand staan. En voor hen die buiten de gemeenschap van de kerk zijn geraakt. De Protestantse Kerk bestaat in haar huidige vorm sinds 2004. Ondertussen is de nieuwe kerkorde geëvalueerd. Ook werd een krachtige stoot gegeven aan het jeugd- en jongerenwerk (JOP en HGJB werken vruchtbaar samen!). En er kwam een vitale impuls voor missionair werk en kerkgroei. De kerk wil groeien in diepte en breedte, maar ook in getal. De Confessionelen willen daaraan meewerken. We geloven en hopen op die Heer, die Zijn kerk niet vergeet. Uw bijdrage ondersteunt dit werk.

Collecte 22 april Eredienst en kerkmuziek

Ruimte om te vieren

Op zondag 22 april is de landelijke collecte bestemd voor Eredienst en Kerkmuziek. Veel mensen zijn op zoek naar spiritualiteit en zingeving, maar vinden dat niet altijd in de

zondagse eredienst. De Protestantse Kerk ondersteunt gemeenten die zoeken naar nieuwe vormen en andere muziek voor hun vieringen, door ervaringen te bundelen en materialen te delen. In Rwanda spelen muziek en dans van oudsher een grote rol in de erediensten. De kerk biedt jongeren de ruimte om hun eigen muziek in de dienst en in een kindernevendienst te laten horen. De Protestantse Kerk ondersteunt de pioniersplekken in Nederland en de Kerk in Rwanda. Geef aan de collecte, zodat mensen langs nieuwe wegen en in nieuwe vieringen hun geloof kunnen beleven.

Labelcollecte 29 april Werkgroep Nieuwersluis

In deze werkgroep zijn omliggende kerken vertegenwoordigd om de Geestelijke Verzorging in de PI Nieuwersluis te ondersteunen, dat kan op verschillende manieren, van luisterend oor tot werk uit handen nemen, met behulp van vrijwilligers. Mooi om zo met elkaar een eenduidig doel te hebben. Alle vrijwilligers, zowel kerk-, crea- als bezoekvrijwilligers, worden vanuit deze groep gecoördineerd. Voor de vrijwilligers wordt één per jaar een bijeenkomst georganiseerd al dan niet met een thema, deze kosten worden vergoed door Exodus. De geestelijke verzorging kan een beroep doen op de werkgroep als er voor een gedetineerde individuele noodhulp nodig is. Met kerst wordt er bij de wereldwinkel een, mooi verpakt, presentje aangeschaft voor alle gedetineerde vrouwen, dit wordt persoonlijk uitgedeeld door een aantal vrijwilligers die de hele inrichting door gaan. Met Pasen proberen we ook altijd iets extra's bij de koffie te regelen. Met Pinksteren krijgen de vrouwen een 'vlammende' roos. Altijd een mooi moment om de verwondering te zien om het feit dat er "buiten" aan de vrouwen gedacht wordt. Veel vrouwen hebben zo een laag zelfbeeld dat ze het zich niet voor kunnen stellen dat er voor hun gebeden wordt. Het collectegeld wordt dus alleen besteed aan gedetineerden en niet aan vrijwilligers. Van harte aanbevolen. Namens de werkgroep Nieuwersluis

Ingrid Baas

Jaarverslag Diaconie 2017

Hierbij willen we u informeren over de activiteiten die de diaconie in 2017 heeft verzorgd en hebben bezig gehouden. Daarom dit verslag. In 2017 heeft de diaconie 8x vergaderd. Tijdens deze vergaderingen komen vaste punten (zoals vaststellen agenda en notulen vorige vergadering) aan de orde. Maar wat doen we verder nog?

- In het najaar van 2017 is het Noodfonds officieel opgericht en van start gegaan. Zij zal jaarlijks de deelnemende diaconieën informeren over hoe het dat jaar vergaan is en de financiële stand van zaken laten weten. De diaconie draagt hier financieel aan bij.
- De diaconie heeft besloten het in 2017 door de diaconie gekozen project "No Yellow Beans Day/Geen Gele Bonen Dag" in één van de vluchtelingenkampen aan de grens met Thailand en Birma een half jaar langer financieel te steunen. In de 2^e helft van 2018 zal een nieuw project bekend worden gemaakt.

- Ook de maandelijkse Open Maaltijd wordt financieel ondersteund, zodat de prijs op een redelijk niveau kan blijven.
- In het afgelopen najaar heeft de diaconie samen met de diakenen van het Witte Kerkje (NGK) de jaarlijkse Werkconferentie Kerken Stichtse Vecht georganiseerd. Dit was een goede bijeenkomst in het Witte Kerkje, welke inhoudelijk door onze diaconie is georganiseerd en de locatie en catering werd verzorgd door de diakenen van het Witte Kerkje. Er waren sprekers van het Sociaal Wijkteam, de Werkgroep Nieuwersluis en de WMO Raad. Er was een goede opkomst. Hiermee zijn ook de contacten met de gemeente Stichtse Vecht, maatschappelijke organisaties en andere diaconieën aangehaald.
- De verzoeken van stichtingen/ instellingen/ projecten/ personen om financiële steun worden besproken en al of niet toegekend.
- In 2017 hebben we 3 leningen verstrekt (1 kortlopende lening is al weer terugbetaald) en ook een gift verstrekt. We hebben ook aan een verzoek via VluchtelingenWerk gehoor gegeven.
- We stellen in het najaar het collecterooster op voor het volgende jaar, dat door de AK definitief wordt vastgesteld. In dit rooster worden ook diaconale labelcollectes voor een specifiek doel opgenomen. Voor 2018 bekijken we per kwartaal welke labelcollectes we inplannen. In het eerste kwartaal is er een labelcollecte gehouden voor het Revalidatiecentrum Ghana ter ondersteuning van de bouw van kamers voor kortdurende opvang van ouderen die revalideren, en de bloemengroep van beide wijkgemeenten. In het tweede kwartaal worden er labelcollectes gehouden voor de Werkgroep Nieuwersluis en de hospitia in Wilnis en Vleuten.
- De gaven van de collectes tijdens de kerkdiensten worden overgemaakt naar de daarvoor bestemde doelen (zoals Kerk in Actie, IZB, JOP/HGJB, etc.).
- Indien nodig worden collectes bestemd voor hulp na natuurrampen of andere noodsituatie. Afgelopen jaar hebben we gecollecteerd voor noodhulp in Zuid-Oost Azië. Ook hebben we een gift gegeven ter bestrijding van de honger in Oost-Afrika.
- Iedere week wordt de bloemengroet verzorgd, alsmede ook de attenties op ziekenzondag en met kerst.
- Ieder voorjaar wordt het jaarlijkse voorjaarsuitje met de auto met een gezellige stop onderweg met koffie/thee en wat lekkers voor de oudere gemeenteleden ondersteund.
- Ook wordt 4x per jaar samen met de pastores uit Breukelen een viering met avondmaal in De Twijg verzorgd.
- Aan één van de huizen die de diaconie in bezit heeft is afgelopen jaar groot onderhoud gepleegd in goed en prettig overleg met de technisch beheerder en opzichter Dick van der Wielen.

- Daarnaast heeft de diaconie overlegd over mogelijke verhuur van de garagebox welke door de Jaarmarktcommissie werd gebruikt. Na afstemming met hen is deze nu verhuurd en komt de huuropbrengst geheel ten goede aan het goede doel van de jaarmarkt.

U ziet: de diaconie doet veel. Vele handen maken licht werk. Meestal sluiten elk jaar wel 1 of meerdere diakenen de ambtsperiode af. U kunt ons altijd aanspreken als u diaken zou willen worden.

Namens de diaconie, Joukje van der Velde

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Inloopochtenden in het Bonifatiushuis



Op *dinsdagochtend 24 april en 8 mei* staat de deur van het Bonifatiushuis weer open van 9.30 tot 11.30 uur. U bent van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken, gezellig met elkaar te praten of een spelletje te doen. Mogen wij u ook eens ontmoeten? Graag tot ziens! Mocht u geen eigen vervoer hebben, dan kunt u contact opnemen met mw. R. Groenberg, T. Brandsmastraat 71, tel. 263232.

Herdenking oorlogsslachtoffers



4 mei is de dag waarop we in het hele land alle Nederlandse oorlogsslachtoffers herdenken. Herdacht worden allereerst al diegenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord. Herdacht worden ook de Nederlanders die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog staat in de herdenking centraal gezien de omvang en impact van deze oorlog voor ons land en onze samenleving. Mensen hadden op heel verschillende wijzen te maken met de Tweede Wereldoorlog, afhankelijk van wie ze waren, waar ze voor stonden, wat ze deden of waar ze woonden. Al die verschillende ervaringen worden weerspiegeld in verschillende herdenkingen door het jaar heen. Op 4 mei tijdens de Nationale Herdenking komen die verschillende ervaringen samen en worden gemeenschappelijk de doden

herdacht. In Breukelen vindt de jaarlijkse herdenkingsdienst, georganiseerd door de Werkgroep Oecumene, op *vrijdag 4 mei 2018* plaats in de Pauluskerk, Straatweg 37 te Breukelen. Aanvang 18.45 uur. Hierna kan men de dodenherdenking bijwonen, waarvoor om 19.30 uur in Park Boom en Bosch verzameld wordt.



Bevrijdingsconcert Pieterskerk 5 mei 15.00 uur

Op *zaterdagmiddag 5 mei* het tweede orgelconcert op het Bätz-orgel i.v.m. de op handen zijnde restauratie van het instrument. Op het concert van 1 januari klonken orgelwerken van voor de bouwtijd, 1787, van het orgel, op 5 mei komen orgelwerken van (net) na dat jaar aan bod. Er staan werken van twee belangrijke componisten op het programma: Mozart en Mendelssohn. Het concert gaat uit van de nieuwe Stichting Vrienden van de Pieterskerk. Mozarts orgelwerken zijn beperkt tot enkele werken voor Flötenuhr, dat is een klein automatisch spelend orgel dat is ingebouwd in een klok. U kent vast wel de koekoeksklok, dat is in feite een heel klein Flötenuhr, met slechts 2 kleine pijpjes (die 'koe-koek' laten horen).

Twee van die werken staan op het programma. Het Rondo of Andante in F, KV 616, is geschreven voor een Flötenuhr met alleen (heel) kleine pijpen, dus dat zal ik registreren met een hoog klinkend orgelregister (Mozart was zelf niet zo gecharmeerd van al die alleen maar hoge geluiden ...). De Fantasia in f, KV 594, is geschreven voor een veel groter Flötenuhr, dit zal ik daarom zo registreren als betrof het een 'gewoon' orgel.

Het is 5 mei, daarom ook een jeugdwerk van Mozart (10 jaar jong): Variaties over Willem van Nassau, KV 25 (de melodie is in grote lijnen die van het Wilhelmus).

Dan Mendelssohn. Uiteraard voorbeelden uit de door hem voor publicatie geschreven werken Opus 37 en 65: Preludium en fuga in G, Op. 37:2, en Sonata in c, Op. 65:2. En enkele werken die Mendelssohn niet heeft laten publiceren, waaronder het bekende Andante met variaties in D, en het vrolijke Allegro in Bes, een sortie-achtig werk, waarmee het concert dan ook besloten zal worden.

U bent van harte welkom, toegang vrij, na afloop collecte t.b.v. de orgelrestauratie, en een drankje.

Jan Pieter Karman

Bach Cantate 'Ich bin ein guter Hirt' (BWV 85)

Op *zondag 15 april* klinkt er weer een Bach Cantate in de Pauluskerk. Het concert begint om 15.00 uur. U bent van harte uitgenodigd.



Op het programma staat:

- *Concerto nach Italienischen Gusto* (BWV 971) voor klavecimbel van Johann Sebastian Bach
- *Concert 'La Notte'* (RV 433) voor blokfluit, fagot, strijkers en basso continuo van Antonio Vivaldi
- *Suite I* (BWV 1007) voor viool, van Johann Sebastian Bach
- Korte toelichting op de Cantatetekst door ds. H.H. Schorren
- *Cantate 'Ich bin ein guter Hirt'* (BWV 85) van Johann Sebastian Bach

Op zondag 23 maart 2014 werden voor het eerst Bach Cantates ten gehore gebracht in de Pauluskerk. Het concert trok meteen veel bezoekers. Bach spreekt klaarblijkelijk op een bijzondere manier de mensen aan. Ook de uitvoerenden, de jonge studenten van het Conservatorium te Utrecht, en docent Heiko ter Schegget zijn nog steeds erg enthousiast. Niet in de minste plaats vanwege de prachtige ruimte en de goede akoestiek. En zo krijgen ook deze studenten de benodigde podiumervaring. De Bach Cantates in de Pauluskerk zijn inmiddels een traditie geworden. Heiko ter Schegget studeerde blokfluit aan het Utrechts Conservatorium bij Leo Meilink en Marion Verbruggen. In 1981 sloot hij deze studie af met het examen solospel. Als solist concerteert hij regelmatig in Europa, Amerika, Japan en Israël. Tevens treedt hij op met ensembles en orkesten zoals The Amsterdam Baroque Orchestra en de Nederlandse Bachvereniging. Hij werkte mee aan vele cd-producties, o.a. de opnames van de complete Bach Cantates o.l.v. Ton Koopman. Uit vele delen van de wereld komen studenten naar het Utrechts Conservatorium, waar hij hoofdvak blokfluit en kamermuziek doceert. Het concert is gratis toegankelijk. Er wordt bij de uitgang een bijdrage gevraagd ter bestrijding van de kosten.

Hospice van onze zuster gemeente Majosháza officieel geopend!

Met het doorknippen van het lint is het hospice in Majosháza op 25 maart 2018 officieel in gebruik genomen. Het hospice zal niet alleen voor Majosháza worden gebruikt, maar ook door de dorpen in de regio. Voor de opening heeft de diaconie een bedrag van € 1.500,= geschonken. Majosháza en ook wij zijn daar erg

blij mee. Het bedrag zal worden besteed aan de verdere inrichting (o.a.kasten) van het hospice en aan desinfectiehouders en desinfectiemateriaal. Wij zijn blij, dat na zoveel jaren arbeid het hospice kan functioneren waar het voor bedoeld is.

Helaas konden wij niet bij de opening aanwezig zijn.

Veel dank gaat uit naar Kontha Piri, die het project heeft gestart en zoveel jaar de motor is geweest van dit project.

Met vriendelijke groeten,

Dick en Reia van der Wielen



ISRAËL

Palestijnse mensenrechtenonderzoeker onterecht vast

Op 29 april kunt u in beide wijkgemeenten vóór en na de dienst uw handtekening zetten voor de volgende zaak: Salah Hammouri werkt voor de Palestijnse mensenrechtenorganisatie Addameer en doet onder meer onderzoek naar gevangenisomstandigheden in Israël. Hij werd op 23 augustus vorig jaar thuis, in het bezette Oost-Jeruzalem, opgepakt. Hij zit sindsdien in administratieve detentie. Dit betekent dat hij voor onbepaalde tijd zonder aanklacht of proces kan worden vastgehouden. Zijn detentie is in februari met weer vier maanden verlengd. Mensenrechtenactivisten in de bezette Palestijnse gebieden liggen meer en meer onder vuur. De Israëlische autoriteiten gebruiken administratieve detentie vaak om

Palestijnse activisten zonder reden vast te houden. Ook in Israël staat de vrijheid van meningsuiting onder druk en gebruiken de autoriteiten lastercampagnes tegen mensenrechtenorganisaties en hun medewerkers. Ook het Palestijns parlementslid en bestuurslid van Addameer, Khalida Jarrar, zit sinds juli 2017 in administratieve detentie. Ze wordt beschuldigd van lidmaatschap van een illegale organisatie. Drie andere medewerkers van Addameer mogen niet vrij reizen buiten Israël en Palestina. Wij gebruiken een voorbeeldbrief van Amnesty International aan de Israëlische minister van Defensie. Wij roepen hem op Salah Hammouri aan te klagen of hem onmiddellijk vrij te laten. Als u meer wilt weten kunt u naar de site van Amnesty: www.Amnesty.nl. Bij de lopende acties kunt u makkelijk een voorbeeldbrief downloaden en zelf versturen. Ik hoop op uw medewerking.

Ria van Voskuilen

Privacywetgeving en de kerk

Op 25 mei 2018 treedt een nieuwe wet in werking om uw privacy te waarborgen, de AVG. Voor u en ons is het belangrijk om te beseffen over welke gegevens we van elkaar beschikken en hoe wij hiermee omgaan. We willen bijvoorbeeld graag met elkaar meeleven en houden daarvoor allemaal lijstjes bij van verjaardagen, zorgen, etc. Deze gegevens publiceren we soms ook in Kerknieuws, wat dan weer op een website staat.

Openbaar maken van persoonlijke gegevens vraagt echter extra zorgvuldigheid. Hoe wij verder met Kerknieuws en de websites omgaan, zijn we nog aan het uitzoeken. Er komt nog een verdere uitwerking van ons privacy-beleid, tot die tijd verzoeken wij u vooral bij u zelf af te vragen als u over persoonlijke gegevens van gemeenteleden beschikt, of u die daadwerkelijk nodig heeft, ze verouderd zijn en verwijderd kunnen worden uit uw mail en computer. Mocht u meer over dit onderwerp willen weten dan kunt u ook kijken op protestantsekerk.nl/privacy

Namens de algemene kerkenraad, Dick Oosthoek



Bruikbare, verkoopbare spullen

Noemt u ze zoals u wilt: curiosa, vintage, antiek, of snuffelspullen... Ons maakt het niet uit. Wij zijn altijd op zoek naar verkoopbare spullen voor de jaarmarkt voor de kerk in

juni. Hebt u zelf iets over, gaat u verhuizen of kleiner wonen en moet u opruimen, of misschien moet u een huis leegruimen? Vaak is het jammer om iets zomaar weg te gooien, terwijl het nog goed is. Wij helpen u graag door deze spullen bij u op te halen. Neemt u contact op met Hans Schriever, tel. 06-14489888, Frans Atsma, tel. 0346 264635 of Ard Mak, tel. 06-41394945. Dit kan het hele jaar door. We maken dan een afspraak om langs te komen.

De Rommelmarktcommissie

COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

Bezorging: W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;
mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814

Bankrekeningnummer Kerknieuws: St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60
Kostprijs: € 20

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1^o zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkomroep.nl

Administrateur: Mw. M. Davids-Garritsen, Kerkplein 16, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-262692, email: m.davids@sdivad.nl
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL41 FVLB 0635 8109 99, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

C. Vervat, tel. 06 51796607, of ceesvervat@gmail.com

Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email hansmanhenk@hetnet.nl

Adres Pauluskerk: Straatweg 37, 3621 BG Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89