

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENSTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 23 SEPTEMBER 2018

10.00 uur: Ds. M.A. Verstoep, IJsselstein

19.00 uur: Taizéviering

Collecten: 1. Werk van de Diaconie 2. Kerk

ZONDAG 30 SEPTEMBER 2018

10.00 uur: Ds. H.H. Schorren

Collecten: 1. Kindertehuis in Sukabumi (zie toelichting)
2. Kerk

COVENTRYGEBED voor Vrede en Verzoening

Vrijdag 28 September en 5 oktober, Pauluskerk

12.15 – 12.35 uur

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 23 SEPTEMBER 2018

10.00 uur: Ds. K. Hage

Collecten: 1. Werk van de Diaconie 2. Kerk

18.30 uur: Ds. A. Langbroek-Knoeff (NGK)

Collecte: Nederlands Bijbelgenootschap

Autodienst: Hr. S.E. v.d. Wilt, tel. 262103

ZONDAG 30 SEPTEMBER 2018

10.00 uur: Ds. D.M. van der Wel, Langbroek

Collecten: 1. Kindertehuis in Sukabumi (zie toelichting)
2. Kerk 3. Wijkkas

18.30 uur: Ds. G.J. Roest, Huizen (NGK)

Collecte: Kerk

Autodienst: Hr. W. Frericks, tel. 263422

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 28 september 16.45 uur: Hr. W. Smit

Vrijdag 5 oktober 16.45 uur: Ds. G.H. Vlijm

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 2 weken. Kopij graag inleveren op maandag 1 oktober voor 18.00 uur.

AGENDA

Donderdag 27 september

20.00 uur, Pauluskerk

Lezing: Heilige Ruimte, ds. H.H. Schorren

Woensdag 3 Oktober

20.00 uur, Pauluskerk

Filmavond "Wadjda"

MEDITATIE

Zalig de armen van geest

Vorige week was ik met mijn studenten theologie bij een boeddhistisch meditatiecentrum in Amsterdam. Boeddhisme is populair. Waar veel mensen de kerk verlaten stromen de meditatiecentra vol. In de Nieuwe Kerk is op dit moment een tentoonstelling over het leven van de Boeddha, geopend door de Dalai Lama, en Adriaan van Dis wijdde drie programma's aan de boeddhistische blik. Veel mensen zetten een boeddhabeeld in de tuin of in de vensterbank.

In het Shambhala meditatiecentrum werden we ontvangen door een oudere man, Hans Zwart, die al veertig jaar trainingen geeft in meditatie. Hij liet ons een oefening doen in 'mindfulness'. Dat is niets anders dan in het hier en nu aanwezig zijn, je niet af laten leiden door allerlei gedachten die je op andere plaatsen en tijden laten zijn. Dus niet: 'wat zullen we vanavond eten- oh, ik moet even naar huis appen dat ze eraan denken om koffie te kopen?' of: 'hoe kom ik door dat tentamen?' of: 'wat een ergerlijk geluid komt daar van buiten, er is een graafmachine aan het werk- wat zouden ze nu weer aan de riolering doen?' maar: 'ik zit hier in deze meditatiekamer, ik voel de koelte door het raam naar binnen komen, ik hoor buiten een graafmachine.' Het is best moeilijk om je niet te laten afleiden door de gedachten die je elke seconde bespringen, dus liet Hans ons eerst een ontspannen lichaamshouding aannemen en leerde hij ons vervolgens te letten op onze ademhaling. Telkens als een gedachte bij ons opkwam, moesten we ernaar kijken, hem loslaten en ons opnieuw concentreren op onze ademhaling. Want ademen doe je

altijd, je kan het niet stopzetten. Je adem is altijd bij je. Terwijl je gedachten je voortdurend allerlei kanten op proberen te trekken, laat je adem je op deze ene plek zijn.

Het was wel even wennen voor ons als theologen om te zitten mediteren. Na afloop vroeg één van de studenten aan Hans Zwart wat hij, met zijn katholieke achtergrond, als waardevol ervoer aan het christendom. Het antwoord was verrassend. Hans las heel veel in de evangelieën. Vooral de Bergrede vond hij buitengewoon inspirerend. Hij citeerde: 'Zalig zijn de armen van geest'. In de uitleg die de middeleeuwse mysticus Meister Eckhart daarvan gaf, bedoelt Jezus met 'arm van geest' zijn: dat je niets wil, niets weet en niets hebt. Voor Hans is dit te verbinden met wat je doet als je je oefent in het aanwezig zijn, het gewaar worden van het hier en nu. Je bent het grootste deel van je leven in je geest ergens anders dan ter plaatse, je bent bezig met je willen: met alles wat je wilt bereiken, met de pijn die je wegdrukt of wilt vermijden. Veel mensen zijn in het verleden gekwetst en blijven daarmee bezig. Ze willen dat hun leven anders was gelopen. Of je bent bezig met je weten: met je geest proberen je leven te overzien en te plannen. We willen de dingen begrijpen, ze op een logische manier met elkaar verbinden. Of je richt je op wat je hebt en nog meer wilt hebben. Daarbij komt dan de angst om te verliezen wat je hebt. Allemaal activiteiten die je verhinderen om met een open, heldere geest in het hier en nu te staan. Open te zijn naar de ander die je in dat hier en nu ontmoet, naar je naasten. Hans zag hierin, met alle verschillen, een overeenkomst tussen wat Jezus zegt en wat hij als boeddhist nastreeft. Er zijn natuurlijk ook verschillen. In de Bergrede gaat het Jezus erom dat we ontdekken dat het koninkrijk van God in ons midden is, en ons daarvoor openstellen.

Volgens Meister Eckhart is het van belang om arm te zijn van geest, niets te willen, niets te denken en niets te bezitten. Je leeg te maken, omdat je alleen zo in staat bent God te ontmoeten. Armoede van geest, niet weten, zou ook kunnen zijn: loskomen van onze vanzelfsprekendheden, van ons 'weten hoe de wereld in elkaar steekt'. Het is open staan voor het onverwachte, voor de mensen die God op onze weg stuurt. God laat zich niet grijpen en opsluiten in onze zekerheden, God is soms verrassend aanwezig waar we Hem niet verwachten.

Voor Meister Eckhart was het loslaten van de wil erg belangrijk. Hij zag asceten om hem heen die zich oefenden in allerlei vormen van vasten en bidden om zo als het ware God te dwingen zich aan hen te openbaren. Ze hadden een sterke wil. Maar ze kwamen nergens. Of mensen die graag hadden gewild dat het anders liep. Je eigen wil loslaten is je verzoenen met het leven zoals het is. Komt dat dan niet neer op berusten, een soort gemakkelijk afzien van inspanningen om de samenleving te veranderen? Voor Meister Eckhart niet: het loslaten van de wil is niet hetzelfde als rustig achteroverleunen en de boel de boel laten. Want zodra je je eigen wil niet meer in het middelpunt zet, kom je Gods wil tegen, die in jou gaat leven. Bekijk je de wereld met Gods ogen. Ontmoet je de

ander niet als iemand die mijn wensen moet vervullen, en ben je pas echt in staat om die ander te zien. God laat zich niet vinden in allerlei bijzondere ervaringen waar jij behoefte aan hebt en naar zoekt. Hij is te vinden in het alledaagse leven, in de wereld om je heen en de mensen die jou toegevallen zijn. Daarvan moet je je niet afsluiten.

Arm van geest zijn. Een boeddhist kan er veel in herkennen. Voor hem is het een uitdrukking die je leert om aandachtig in het hier en nu te leven. Voor een christen is het een pad dat je in de buurt van Jezus brengt.

Ds. Gé Speelman

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: Ds K. Hage,
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;
bij voorkeur niet op woensdag
Scriba: Hr. M.C. Berger,
G. van Nijenrodestraat 171,
3621 GJ Breukelen, tel. 06-15128659
email: scriba@pieterskerk.info

Ledenadministratie: W. Mur, tel. 266842,
email: noortje-wim.mur@planet.nl

Website: www.pieterskerk.info

Kerktelefoon: A.D. Vermeulen, Arianestraat 4, t 263392

Bij de diensten

Het kerkelijk seizoen met alle bijbehorende activiteiten is weer gestart. Op zaterdag 15 september hebben we dat gemarkeerd met een gezellige BBQ, gezamenlijk met het Witte Kerkje. Deze gezamenlijkheid geeft iets aan van de verbondenheid die de afgelopen jaren gegroeid is tussen het Witte Kerkje en de Pieterskerk, bij Breukelen Zingt, de catechese en de avonddiensten en het bestuurlijk overleg. Tegelijk was het ook een goede gelegenheid om voor het eerst of nader met elkaar kennis te maken. In het grote aantal aanwezigen en de gezellige sfeer schuilt wellicht ook een belofte voor de toekomst. Op zondag hebben we het nieuwe seizoen ook in de kerk gemarkeerd met het lezen van twee gelijkenissen over het Koninkrijk der hemelen. Daarin komt iets aan het licht van wat 'het goede leven' is, zoals ons jaarthema luidt.

Zondag 23 september lezen we in de morgendienst Matteüs 13:24-30. Opnieuw een gelijkenis van Jezus waarin de eenvoud van het gewone leven als uitgangspunt wordt genomen. Tegelijk wordt er een verborgenheid geopenbaard: in de kring rondom Jezus Christus komen de grote levensvragen op. Zoals de vraag naar het waarom van het kwaad en hoe je met het kwaad moet omgaan. Er groeit onkruid op Gods goede wereldakker. Hoe herkenbaar. En de grote vraag is: hoe gaat de Heer er mee om?

De avonddienst (Witte Kerkje) wordt geleid door ds. A. Langbroek-Knoeff.

Zondag 30 september gaat ds. D.M. van der Wel uit Langbroek voor in de verkondiging en de gebeden; in de avonddienst is dat ds. G.J. Roest uit Huizen.

ds. K.Hage

Pastoraat

Wilt u geboorte, ziekenhuisopname, ernstige ziekte, overlijden en andere belangrijke mededelingen doorgeven aan de ouderling in uw eigen buurt? Hier volgen de namen en telefoonnummers. Marlies Wijnen is ouderling van sectie 1 (Zuid) en contact-ouderling van sectie 2 (West). U kunt met haar contact opnemen via telefoon (0346-261837) of mail: marlieswijnen2@gmail.com. Reina van der Wilt is ouderling van sectie 4 (Noord), te bereiken via 0346-262103 of reinanr2@hotmail.com. Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie 3 (Centrum) en is te bereiken via 0346-251979 of famvanschepenzeel@gmail.com. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de wijkpredikant ds. K. Hage, tel. 0346-261565. Of, indien hij niet bereikbaar is, met de scriba, Marco Berger, tel. 06-15128659 of scriba@pieterskerk.info. Als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, neem dan tijdig contact op met uw sectieouderling, of één van de andere ouderlingen.

Sectie Noord

We zijn met mevrouw Siebert blij dat ze na een lang verblijf in Maria Oord afgelopen week weer teruggekeerd is naar haar eigen appartement in 't Heycop. We wensen haar sterkte en Gods nabijheid in de avond van haar leven.

Zending en werelddiaconaat.

Op zondag 30 september liggen de enveloppen voor de zending weer klaar op de tombe om verspreid te worden. Wilt u ook een stapeltje meenemen?

De giroactie is voor het project Rimac in Lima, Peru. In het hartje van de miljoenenstad Lima ligt de wijk Rimac. Veel mensen in deze wijk kampen met armoede. Ook problemen met alcohol, drugs, seksueel en huiselijk geweld komen veel voor. De wijk is berucht om de vele jeugdbendes die er actief zijn. De tieners en jongeren in deze bendes komen vaak uit gebroken gezinnen. In deze wijk hebben zendingswerkers Jan-Maarten en Ineke Goedhart de afgelopen jaren meegewerkt aan de opbouw van een nieuwe gemeente: Nueva Esperanza (Nieuwe Hoop). Naast de zondagse kerkdienst organiseert de gemeente onder andere clubs, een maaltijdproject voor kinderen en tieners, cursussen voor ouders over geld en opvoeding. Alleen... ze heeft nog geen eigen plek zo schreven we de vorige jaar. Inmiddels is een pand aangekocht met de gelden die voor dit doel bestemd waren. Als we samen met nog een paar ondersteunende gemeenten € 5000,- bijeen weten te brengen is het pand geheel schulden vrij en kan de gemeente daar haar activiteiten

uitbreiden en op "eigen benen" staan. Hopelijk slaagt de financiële actie en kunnen we het dit jaar afsluiten.

De commissie voor Zending en Werelddiaconaat beveelt deze acceptgiroactie van harte bij u aan.

Pieter Wijnen

BBQ 15 september Pieterskerk en Witte kerkje (NGK)

Op zaterdag 15 september is in een ontspannen sfeer een gezellige en geslaagde BBQ gehouden bij het Bonifatiushuis als start voor de activiteiten die de komende maanden georganiseerd gaan worden in beide kerken. Het weer was die avond prima. De BBQ draaide op volle toeren en ruim 180 volwassenen en kinderen hebben smakelijk gegeten van het heerlijke vlees, de salades, het fruit, de broodjes knakworst en het ijsje.



Reza Khorrani, Hans Kamp,
Marlies Wijnen, Sjaak van Muiswinkel

Werkgroep Nieuwersluis

In de P.I.V.(vrouwengevangenis) in Nieuwersluis wordt door de Protestantse en Katholieke Geestelijke verzorging samen al enige jaren de Prison Alpha gegeven. Wij hebben al eerder een beroep op u/jou gedaan en aangezien dit al een poosje geleden is durf ik het weer aan u/jou te vragen om iets lekkers te maken of te kopen voor de vrouwen. De cursus wordt 9x op woensdagmorgen en 1x op een gehele zaterdag gegeven. Deze zaterdag staat in het teken van "De Heilige Geest". Die zaterdag, 20 oktober, wordt er door de leiding gekookt, samen met de vrouwen gegeten en spelletjes gedaan. Onze banketbakker Marcel Stoof zorgt voor heerlijk gebak bij de koffie. De Alpha cursus begint op woensdag 19 september a.s, hier wordt al voor gebakken. Mijn vraag is, wilt u hier aan meedoen?? Het gaat nog om 9 woensdagen. Wilt u/jij dan contact opnemen met Truus den Hartog 0294-231553/0610673296 mail: truus@jpdenhartog.nl

Namens de werkgroep, Truus den Hartog

Extra collecte t.b.v. Wijkkas 30 september 2018

Zondag 30 september a.s. is er een extra (uitgangs)collecte welke -zoals gebruikelijk- geheel ten goede komt aan onze wijkkas. We hopen op een mooie opbrengst van deze extra collecte en willen u alvast hartelijk danken voor uw bijdrage.

Giften

Voor het wekelijkse koffie drinken ontvingen we in de daarvoor bestemde collectebus in juli € 22 en in augustus € 32 Alle gevers hartelijk dank.

Jan Winkel

WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: Ds H.H.Schorren,
Keizerskroon 5, 3621 RS Breukelen, tel. 266337,

email: h.h.schorren@gmail.com

Scriba: Ds. D.E.E. Figeë, De
Angstel 532, 3621 WN Breukelen,
tel. 262912, e-mail:

scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Kerkelijk bureau: M. Pfeiffer, tel. 06 28271283, e-mail:
moniquepfeiffer@hotmail.com

Autodiensten: Emmy Wildeman, tel. 241578

Website: www.pknbreukelen.nl

Kerktelefoon: H.P. Vermaat, tel. 261817

Bij de diensten

Zondag 23 september, 1^e van de herfst

Voorganger: ds. M.A. Verstoep (IJsselstein)

Zondag 30 september, 2^e van de herfst

Op deze zondag is de Toralezing Numeri 11:24-29. Zeventig oudsten krijgen, opgesteld rond de tent, een deel van de geest die op Mozes rust. En zodra die geest op die

oudsten rust, beginnen ze te profeteren. Een jongeman waarschuwt Mozes dat twee mannen, Eldad en Medad, die niet bij de tent aanwezig waren, ook aan het profeteren zijn. Jozua wil dat Mozes hen tegenhoudt. Maar Mozes zou willen dat de HEER zijn geest op heel het volk zou leggen en dat iedereen profeteerde.

De Evangelielezing is Marcus 9:38-50. Iemand drijft demonen uit in Jezus' naam. Johannes wil dat beletten omdat deze uitdrijver zich niet bij de groep rond Jezus wil aansluiten. Maar Jezus wil niet dat de man belet wordt. 'Wie niet tegen ons is, is voor ons', zegt Jezus. Een prachtige uitspraak om verder over na te denken. Maar de lezing gaat verder. Het lijken wat losse opmerkingen bij elkaar geraapt over molenstenen om je nek, handen en voeten afhakken en je oog uitrukken. En uiteindelijk moeten we het zout in ons niet verliezen en onder elkaar de vrede bewaren. Als u nieuwsgierig bent wat al dit nog te zeggen heeft in ons leven hier en nu... ik ga mijn best doen het in de preek verstaanbaar te krijgen.

Voorganger: ds. H.H. Schorren

Iedere vrijdag

Gebed voor Vrede en Verzoening

Van 12.15 – 12.35 uur is er het wekelijks gebed voor Vrede en Verzoening in de traditie van Coventry.

In memoriam Beatrijs Anna Georgina Maria Andriessen – Heslenfeld

16 mei 1933 – 5 september 2018

Toch nog vrij onverwacht is Bea Andriessen op 5 september jongstleden overleden. Zij is 85 jaar geworden. Bea Heslenfeld werd geboren in Bussum in een gezin met acht kinderen. Bea had een hele sterke band met haar vader. Bijzondere verhalen wist ze te vertellen over haar vader en de oorlogsjaren en ook uit de tijd van de wederopbouw. Ook in de laatste jaren, wanneer we spraken over hoe ze haar vader hielp op het werk met het inpakken van kruiden en specerijen, zag je haar ogen glinsteren om die gelukkige en dierbare herinnering. Bea trouwde met Nico Andriessen. Met trots hing er een grote architectentekening van hem in haar kamer; één van de bijzondere restauratieprojecten in Amsterdam waar Nico een grote hand in heeft gehad. Bea en Nico kregen drie kinderen. Op 22 april 2000 overleed Nico. Ik leerde Bea kennen toen ze kerkelijk wat zoekende was. Ze was geboren en opgegroeid in een rooms-katholiek gezin. En ook in Breukelen heeft ze actief deelgenomen in de Johannes de Doperkerk. Ze deed werk op de administratie van de parochie en zong graag mee in het koor. Een aantal jaren geleden gaf ze aan zich liever – zonder enige rancune – aan te willen sluiten bij de Pauluskerk. We hebben daar goed en zorgvuldig over gesproken voor ze de overstap maakte. Ze heeft vervolgens met heel veel plezier meegedraaid in onze gemeente. Ze vond het in het begin heerlijk als ze wat kon doen. Bezig zijn, dat was belangrijk voor haar. Helaas ging het gaandeweg minder met haar. Ze verhuisde naar De Aa. Een hele stap, want ze hield zo van haar zelfstandigheid. Het was geen makkelijke periode

voor haar. Maar gelukkig kon ze er op rekenen dat ze iedere zondag opgehaald werd voor de kerk. En dan zie je toch hoe, met dank aan alle kerkvrijwilligers en het personeel van De Aa, die wekelijkse aanwezigheid in de kerk haar omhoog tilde. Het contact met mensen was haar dierbaar. En ze genoot met volle teugen van het zingen in de dienst. Een tijdje geleden viel ze en belandde in het ziekenhuis. Ze was vrij snel weer terug in De Aa maar wel gebonden aan een rolstoel. De vertrouwde kerkgang was niet meer mogelijk. Ze kon gelukkig nog genieten van de wandelingen die haar kinderen en vrijwilligers met haar maakten. Op 4 september ging het zorgwekkend achteruit met haar. Een dag later is ze overleden. Op vrijdag 14 september hebben we afscheid van haar genomen in een dienst in de aula van crematorium Daelwijck. Een oecumenische uitvaart zoals zij zelf voor ogen had. Voorgangers waren ds. B. Aalbers en priester-dominicaan H. Huisintveld. Als lezingen klonken 1 Korintiërs 13:4-7, een gedeelte van Paulus' lofzang op de liefde, en Matteüs 14:22-33 over de storm op het meer. Op haar verzoek zongen we het Onze Vader op een melodie van Mozart en het 'U tilt mij op', begeleid door Martine Dannenberg. Wij willen de nabestaanden dragen in onze gebeden. Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind. Haar broer, zus en schoonzus. Haar familie en vrienden. Dat God hen en ons mag dragen in zijn liefde.

Ds. H.H Schorren

De nieuwe wijkteams

Aan het begin van het nieuwe seizoen willen we u graag op de hoogte brengen van de nieuwe wijkteams. U kunt altijd contact opnemen. Weet u niet precies bij welke wijk u hoort? Belt u dan gerust iemand van onderstaande lijst. Hij of zij helpt u graag verder. De volgende indeling is gemaakt:

Wijk Noord:

Caroline Jobse (ouderling)	06-81947214
Fennie Wisse (coördinator)	06-42337296
Jan Boonacker (diaken)	06-28839372

Wijk Midden/Oost:

Gery de With (ouderling)	06-55186401
Wim van Voskuilen (diaken)	06-50224651

Wijk West/Driestroom

Margreeth van Ingen (ouderling)	06-25138102
Cobi Andreae (coördinator)	06-33981272
Jenny Wiersema (diaken)	06-23254469

Wijk Zuid:

Ingrid Baas (ouderling)	06-46197804
Marianne Vedder (diaken)	0297-261473

We hopen dat we zo bereikbaar zijn voor iedereen. En hebt u een predikant nodig, dan kunt u natuurlijk met mij contact opnemen.

Ds. Harold Schorren

Belijdeniscatechese

Ik geloof



Belijdeniscatechisatie?

Misschien hebt u of heb jij ooit wel eens overwogen om belijdenis te doen, maar is het er nooit van gekomen. Misschien vindt u het een enorm grote stap om te nemen. Het kan natuurlijk ook zijn, dat je je afvraagt waarom je belijdenis zou doen. Of u heeft nog veel vragen over het geloof, over wat dat betekent

voor je leven. Om eerst eens te proeven of het wat voor u of voor jou is, bent u/jij van harte uitgenodigd voor de introductieavond op woensdag 26 september 2018. Ik zal dan een korte uitleg geven van wat u kunt verwachten en u/jij kunt me bestormen met al uw vragen. Bent u dan nog steeds geïnteresseerd, dan spreken we een aantal avonden af om daadwerkelijk de diepte in te gaan.

In die bijeenkomsten wil ik graag samen met u praten over geloven en leven, en over belijdenis doen. Leren van elkaar en leren wat de Bijbel ons biedt. Meedoen aan de belijdenisgroep verplicht niet tot het doen van belijdenis. Dat is een keuze die in de loop van het seizoen gemaakt wordt. Vanuit het evangelie gezien, zijn wij als gemeente het lichaam van Christus. Met andere woorden: Zijn werk op aarde dient door ons voortgezet te worden. Voor de gemeente is het daarom belangrijk een krachtig lichaam te zijn, dat zich telkens weer verjongt met nieuwe leden. In de beginperiode van de Kerk lieten mensen zich op volwassen leeftijd dopen en beleden zich tot Christus. In de loop der tijd zijn deze twee elementen uit elkaar getrokken. De meesten worden als kind gedoopt en doen dan na hun 18e belijdenis van het geloof.

Ds. H.H. Schorren

In en uit de Gemeente

In het vorig Kerknieuws schreef ik over mevrouw G. de Boer- Visscher. Zij is thuis gevallen en heeft daar gekneusde ribben aan over gehouden. Een pijnlijk gebeuren. Na een later bezoek aan het ziekenhuis i.v.m. hevige pijn, vonden de kinderen het toch veiliger als moeder tijdelijk ergens verzorgd kon worden. Er was plaats in Zorgcentrum "De Heul", Nassau Odijklaan 3. 3971 BN Driebergen-Rijsenburg. Een hartelijke groet en heel veel sterkte wensen we haar vanuit de Pauluskerk. Laten we hopen dat zij toch binnen niet al te lange tijd terug mag keren in Breukelen.

Ook mevrouw Verhoeven- Kloet moest na een ongelukkige val waarbij zij 3 gebroken ribben opliep, opgenomen worden. Eerst heeft zij een aantal dagen in het ZH gelegen en is van daaruit opgenomen in woonzorgcentrum Zuylenstede te Utrecht. Perudreef 8. 3563 VA.

Inmiddels is bekend dat mevr. Verhoeven niet meer terug zal keren in haar eigen appartement. Een heel moeilijk

besluit om je zelfstandigheid op te moeten geven en dan in den vreemde je plekje zien te vinden.

Op dit moment zijn er zorgen om haar, mevrouw Verhoeven, altijd vol moed en vertrouwen, heeft niet meer de energie om verder te gaan. Dit is natuurlijk heel verdrietig. We wensen haar alle goeds, hoe dan ook. Dat zij zich omringd mag weten door de liefde en zorg van de Eeuwige. Vanuit Breukelen een hartelijke groet.

Nog een gevallen vrouw. Fennie Wisse-Smit (Kerkweg 116, 3628 AS Kockengen) wilde zaterdag 8 september haar kleinkinderen in Breukelen met de bakfiets ophalen en is op één of andere manier met die fiets omgekapt. Fiets bovenop Fennie, zij heeft daarbij haar knie heel lelijk gebroken. Eerst kon daar vanwege zwellingen niets aan gedaan worden en is zij met zware pijnstillers naar huis gestuurd. Vorige week donderdag vond de operatie plaats en zijn er plaatjes, schroeven en moeren ingezet. Zaterdag mocht ze weer naar huis en moet haar knie nu met rust herstellen. Met zoiets wordt natuurlijk meteen therapie ingezet, dus er moet ook nog hard worden geoefend om stijfheid te voorkomen. Het zal de nodige tijd in beslag nemen voordat de knie weer goed is hersteld. We wensen Fennie heel veel goeds, sterkte en geduld. Een kaartje zal haar zeker goed doen !

Na al die gevallen vrouwen een gevallen man. De heer Herman Vermaat (Nifterlakestraat 3, 3621 GT). Hij vertelde dat hij al op 31 augustus was gevallen en wel wat last met lopen had. Het was ook wel wat pijnlijk maar ja, het zal wel loslopen. Nu ging dat lopen niet zo makkelijk meer en is hij uiteindelijk toch bij de dokter terecht gekomen. Naar het ziekenhuis en daar bleek dat de middenvoetsbeentjes gebroken waren. Herman loopt nu met zijn voet in het gips, dat mag als hij er maar niet op steunt. Deze week moet hij ter controle weer naar het ziekenhuis. Hij is natuurlijk nu beperkt in zijn mogelijkheden en dat is lastig. Ook hem wensen we alle goeds en hopen dat hij weer snel uit de voeten..... kan.

Een hartelijke groet vanuit de Pauluskerk.

Margreeth van Ingen

DIACONIE



Hulp nodig? Bel 08 5130 1535
ma/di/do, 9.00 -12.00 u. (10 ct/m)
Hulp bieden? Bel 0318 742510

Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen doen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen

in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

Diaconaal project

De komende tijd zal de Diaconie oa. collecteren voor het Kindertehuis in Sukabumi in West Java, Indonesië. Om meer bekendheid hieraan te geven zullen na de dienst op zondag 30 september de heer en mevrouw van Lawick van Pabst daarover het een en ander vertellen en laten zien. De heer en mevrouw van Lawick van Pabst zijn lid van onze gemeente. Al vele jaren zijn zij betrokken bij het Kindertehuis. De bijeenkomst is voor leden van de beide wijkgemeenten en wordt van harte bij u aanbevolen. In de dienst van 30 september zal voor het project gecollecteerd worden.

Toelichting collecte Kerk en Israël 7 oktober 2018

Israëlzondag: Het gesprek gaat altijd door

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en omdat ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. Tegelijk voelt ze zich ook verbonden met Palestijnse christenen en komt ze op voor recht en gerechtigheid. Een dubbele loyaliteit.

De Protestantse Kerk stimuleert gemeenteleden deel te nemen aan het gesprek met en over Israël en informeert hen over de relatie van de kerk met Israël. Voor het komende jaar is het speerpunt om jonge mensen meer te betrekken bij wat de verbondenheid met Israël betekent.

COLLECTEN

Pauluskerk Pieterskerk

Zondag 5 augustus 2018

Kindertehuis Sukabumi	172,05	165,30
Vluchtelingenwer Nederland (Oec. Viering Nyenrode)	103,05	
Kerk	153,15	170,00

Zondag 12 augustus 2018

Zendingscommissie	213,57	200,33
Kerk	171,72	226,00

Zondag 19 augustus 2018

Stichting de Hoop	189,01	200,00
Kerk	173,67	225,00

Zondag 26 augustus 2018

Noodhulp Lombok	293,40	294,03
Hospitia Vleuten/de Meern		141,67
Wilde Ganzen (Taizé)	10,00	
Kerk	115,45	188,00

GEZAMENLIJKE BERICHTEN



Inloepochtenden in het Bonifatiushuis

Op *dinsdagochtend 25 september* staat de deur van het Bonifatiushuis weer open van 9.30 tot 11.30 uur. U bent van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken, gezellig met elkaar te praten of een spelletje te doen. Mogen wij u ook eens ontmoeten? Graag tot ziens! Mocht u geen eigen vervoer hebben, dan kunt u contact opnemen met mw. R. Groenenberg, T. Brandsmastraat 71, tel. 263232.



Amnesty International –

Angola – oppositielid verdwenen

Op 30 september kunt u in beide wijkgemeenten vóór en na de dienst uw handtekening zetten voor de volgende zaak: Joaquim Costa Zangui is jongerenlid van een kleine oppositiepartij in Angola. Op 12 augustus 2018 werd hij ontvoerd door twee onbekende mannen. Het is niet bekend waar hij is. Joaquim Costa Zangui, ook wel bekend als Lutambi, is schoolleraar en studeert rechten. Hij is ook zeer actief in de gemeenschap van Massaque, een stad in de provincie Luanda aan de noordkust van Angola. De dag voor zijn verdwijning organiseerde hij de verkiezingen voor een nieuwe voorzitter van een commissie die de belangen behartigt van de inwoners van Massaque. Hij zou zelf ook plaatsnemen in de commissie. Naar alle waarschijnlijkheid hebben de Angolese autoriteiten iets te maken met zijn verdwijning. Oppositieleden en dissidenten zijn in Angola vaak het doelwit van arrestaties en verdwijningen. Wij gebruiken een voorbeeldbrief van Amnesty International aan de autoriteiten van Angola. Wij roepen hen op onderzoek te doen naar de verdwijning van Joaquim Costa Zangui. Vermoedelijk verdwenen om politieke redenen. Als u meer wilt weten kunt u naar de

site van Amnesty: www.Amnesty.nl. Bij de lopende acties kunt u makkelijk een voorbeeldbrief downloaden en zelf versturen. Ik hoop op uw medewerking.

Ria van Voskuilen

Heilige ruimte



Ontstaan en ontwikkeling van kerkgebouwen

Op donderdag 27 september zal ds. Harold Schorren een lezing geven over heilige ruimte. De avond begint om 20.00 uur in de Pauluskerk.

Spreeken over heilige ruimte past helemaal in ons jaarthema “meer dan het gewone”. Het kerkgebouw wil namelijk meer zijn dan een gewone ruimte

tussen vier muren. Het wil een plek zijn van ontmoeting. Een plaats waar we God ontmoeten en proeven aan een andere werkelijkheid. Een plek waar we elkaar ontmoeten in het licht van Gods aanwezige liefde. Het kerkgebouw mag de plek zijn waar hemel en aarde elkaar raken. Als het brandpunt van de horizontale en verticale lijn van het kruis. Dat kan wellicht ook op iedere andere plek waar de Liefde zich laat zien. Maar het kerkgebouw is er speciaal voor neergezet, als heilige ruimte van heilige ontmoeting.

Iedere religie kent heilige ruimtes, plekken om het heilige te ontmoeten en te eren. Om je als mens in dankbaarheid te keren tot het Hogere of jezelf te laten verrijken ten behoeve van het gewone leven. De Tempel in Jeruzalem was de plek om de Eeuwige, de God van Israël te aanbidden en offers te brengen in dankbaarheid. Het evangelie van Lucas eindigt met de hemelvaart van Jezus en zegt dan over de leerlingen die achterblijven: “*Ze brachten Hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden*” (Lucas 24:52-53). In de evangeliën lezen we ook veel over de synagoge als plek waar de Schriften geopend worden en geleerd wordt wat tot leven leidt. De synagoge krijgt na de verwoesting van de Tempel in het jaar 70 de centrale plek in het Jodendom.

Loven en leren gaan samen. Leren jezelf te richten op nieuwe en heilige toekomst is de Eeuwige loven met je leven. Zo zijn ook de eerste christenen samengekomen rond het Woord. Eerst nog als Joodse sekte, daarna in verbondenheid, maar uiteindelijk als nieuwe religie. Toen dankzij keizer Constantijn de Grote in het jaar 313 de positie van de christenen verbeterde en de latere keizer Theodosius het christendom ook nog eens tot staatsgodsdienst verklaarde, stond de weg open voor de bouw van vele kerken. Wat volgde is een eeuwenlange traditie van kerkbouw tot op de dag van vandaag. En ieder kerkgebouw wil in zijn vormgeving en inrichting iets zeggen over geloof, over God en mensen.

In de lezing zal ds. Schorren iets vertellen over de ontwikkeling van het kerkgebouw door de eeuwen heen en

stilstaan bij enkele kenmerkende momenten in de geschiedenis die het kerkgebouw hebben beïnvloed. Vervolgens zal hij de Pauluskerk bespreken als heilige ruimte. Wat maakt het tot heilige ruimte? Welke elementen zijn belangrijk en wat willen ze zeggen?

Movies that matter met Amnesty International

Film "Wadjda"



WADJDA



Op woensdag 3 oktober a.s. bent u van harte uitgenodigd voor een bijzondere film in de Pauluskerk. De film begint om 20.00 uur. Samen met Amnesty International Stichtse Vecht willen we met elkaar in gesprek over de mensenrechten, met name die van kinderen. Eerst kijken we naar de documentaire "Wadjda" van Haifaa Al-

Mansour, de winnaar van de Publieksprijs van het Rotterdams Filmfestival 2013.

Wadjda, 10 jaar, woont met haar ouders in een buitenwijk van Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Ondanks haar conservatieve omgeving is Wadjda een speels kind dat regelmatig grenzen opzoekt. Wanneer het meisje een mooie groene fiets wil hebben, is haar moeder daar op tegen: wat zou de gemeenschap ervan denken? Fietsen is immers niet gepast voor een meisje.

Wadjda geeft niet op en besluit zelf het geld bij elkaar te sparen. Haar moeder, die afgeleid wordt door de wens van haar man om een tweede vrouw te nemen, heeft nauwelijks door welke niet altijd even geschikte plannetjes haar dochter bedenkt om geld te verdienen.

Haifaa Al-Mansour, die gezien wordt als de eerste vrouwelijke filmmaker uit Saoedi-Arabië, vertelt een intiem verhaal over een meisje met grote dromen. Wadjda staat voor vele meisjes en vrouwen uit Saoedi-Arabië. Het drama biedt een inkijk in een anders gesloten gemeenschap, met universele, herkenbare thema's als hoop, lef en doorzettingsvermogen.

Na het bekijken van de documentaire is er een nagesprek met een deskundige van Amnesty.

SOLIDARITEIT – Samen staan we sterk!

*Er is een oud Afrikaans spreekwoord dat stelt: 'Wil je snel reizen, ga alleen. Wil je ver komen, reis dan samen'. Dat is in een notendop wat de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk beoogt te zijn. Vanuit en mét **geloof, hoop en liefde** extra handen bieden voor wie dat nodig heeft*

Solidariteit is een prachtig woord, het is een soort *grondhouding*. Het is zoiets als bereidheid tot steun en aanmoediging voor de ander die het moeilijk heeft. Maar soms gaat het niet om personen, maar ook om gemeenten

en wijkgemeenten als de onze. Er zijn er die er écht niet meer uitkomen. En dan mogen wij niet lijdzaam toekijken. De Solidariteitskas is er niet alléén voor *noodlijdende* gemeenten maar ook voor gemeenten die vernieuwende ideeën hebben. Die kansen zien om nieuwe wegen in te slaan. Zo is bijvoorbeeld tienduizend euro toegezegd voor het realiseren van een 'Tiny church' in Almere. Een klein kerkgebouw dat de huidige pioniersplek (een srv-wagen) moet ontlasten, omdat die zo populair is dat die de aandacht nauwelijks aankan. Door deze nieuwe Tiny church komen nog meer mensen in aanraking met het geloof. Die tienduizend euro van de Solidariteitskas - mede door u opgebracht - maakt dit mogelijk. Dank daarvoor! Deze week kreeg u de jaarlijks collecte brief voor de Solidariteitskas in de bus. Of hij komt nog. Gooi hem niet weg maar doe er iets mee. Wij worden er ook zélf sterker door!

Het College van Kerkrentmeesters.

PAS OP! Het banknummer in de brief is nog geldig tot **1 november 2018 a.s.** Daarna kunt u er géén gebruik meer van maken, dus ons dringend verzoek is om in ieder geval vóór die datum uw bijdrage over te maken. Alvast onze oprechte dank!

GT Bätzorgel -voortgang



Het orgel staat in de werkplaats en de orgelmakers werken hard aan de nieuwe balgen en het pijpwerk. In de zomermaanden heeft de onderhoudscommissie, ja ook zij weer, zich gebogen over het balkon. Het balkon is door het gewicht van het orgel in de afgelopen jaren verzakt. Dit mag echter niet weer gebeuren. Een constructeur heeft een stalen ondersteuning uitgerekend. Een aantal aannemers heeft offerte afgegeven en dit werk is inmiddels gegund. In oktober zal daarom het balkon opengemaakt worden en de stalen balken geplaatst. Verder gaan de organisten de toonhoogte nog bepalen op 28 september. Als dit klaar is kan de orgelmaker de pijpen op het juiste niveau gaan stemmen. In de volgende Kerknieuws laat ik u weten, wanneer we het orgel kunnen bezoeken, dit zal op een zaterdag in de tweede helft van november zijn. Er zijn diverse verzoeken geweest, ik denk dat we er een leuk dagje uit van gaan maken.

Groet, Dick Oosthoek

Ramen Gunterstein kapel

In de afgelopen maanden zijn de ramen van de Guntersteinkapel hersteld. Aan de buitenzijde is het stalen harnas vervangen door veiligheidsglas. Aan de binnenzijde is het lood van de glas in loodramen hersteld en zijn de bevestigingen opnieuw nagekeken en vastgezet. Het is een prachtig resultaat geworden onder begeleiding van onze onderhoudscommissie en natuurlijk de schoonmaakploeg. Het werk is uitgevoerd door het bedrijf Stinkens met als architect Lakerveld. We hebben een onderhoudssubsidie gehad vanuit de overheid en een bijdrage vanuit de familiestichting. Kom gerust kijken en geniet met ons mee. Helaas dient de volgende klus zich alweer aan. Het venster naast de kapel vertoont, wellicht door de droge periode, een grote scheur. Dit moet onderzocht en hersteld worden en bij de consistorie vallen er leien van het dak. Zo zitten de mannen nooit stil.

De Bovenkamer.

Een plek om elkaar te ontmoeten.

Wij, Hanneke en Ankie, nodigen u uit om op dinsdagmiddag 2 oktober van 14.00 uur tot 15.30 uur naar de Bovenkamer te komen. Onder het genot van een kopje koffie of thee, met wat lekkers willen we met elkaar kennis maken. Samen kijken naar een stukje van de film “7 x God” n.l. over: Schepping, Vloed, Wet, Verlossing, Wederopstanding, Geest, Nieuw. Aansluitend hier met elkaar over praten. In de loop van het jaar willen we iedere keer 1 deel bekijken. Kent u iemand die hiervoor ook belangstelling heeft, het maakt niet uit of men bij een kerk aangesloten is, neemt u hem/haar gerust mee. Hebt u nog vragen neem dan contact op met Ankie van Schaik. Tel. 06-10235320

De Bovenkamer (er is een traplift aanwezig) Poeldijk 9, Breukelen. We hopen u op 2 oktober a.s. te ontmoeten. Let op!! Andere aanvangstijd.

Met vriendelijke groet,
Hanneke Coleridge en Ankie van Schaik

alskankerjeraakt

Landelijke ontmoetingsdag ‘Geraakt door Verlies’

Op zaterdag 27 oktober 2018 organiseert de stichting Als kanker je raakt de landelijke ontmoeting ‘Geraakt door Verlies’. Deze dag is speciaal voor iedereen die een familielid, vriend(in), collega, naaste heeft verloren. Wanneer iemand van wie je houdt, is overleden, is dit één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in je leven. Er is rouw in je hart, de wereld om je heen lijkt stil te staan. Niets is meer zoals het was. Gevoelens kunnen je overvallen. Ook lichamelijke klachten kunnen optreden. Deze gevoelens en klachten kunnen verwarrend en vermoeiend voor je zijn. Weet dat dit soort reacties horen bij dat ene woord: Rouw. Deze dag is voor iedereen die

een weg zoekt in het leven met het verlies, maar ook in het leven dat weer verder gaat.

Pieter Both is deze dag onze gastspreker. Pieter is predikant en leraar op een middelbare school. Hij was 32 jaar toen plotseling zijn vrouw overleed en hij achterbleef met drie kleine kinderen. Naar aanleiding hiervan schreef hij het boek, ‘Dag zeggen, dolen in rouw’.

Arie van der Veer, predikant, bekend o.a. van de EO en mede-initiatiefnemer van Als kanker je raakt houdt een korte overdenking. De dag wordt geleid door Annette Westerhuis. Alle begeleiders deze dag zijn zelf geraakt door verlies.

Praktische informatie

De dag begint om 10.00 uur en wordt gehouden in Het Brandpunt, Postweg 18, 3941 KA Doorn. De lunch wordt verzorgd. Wij bieden deze dag gratis aan, maar maken zelf wel kosten. Het hoeft niet, maar je helpt ons met een vrijwillige bijdrage op banknummer: NL55RABO0160462576 t.n.v. de stichting Als kanker je raakt o.v.v. ontmoetingsdag en datum. Iedereen is welkom. Je kunt je aanmelden voor deze dag op: www.alskankerjeraakt.nl

Over de stichting

De stichting Als kanker je raakt is in 2011 opgericht op initiatief van ds. Arie van der Veer en geestelijk verzorger Rita Renema-Mentink en heeft als doel mensen te ondersteunen die geraakt worden door kanker d.m.v. ontmoeting, gesprek en (geloofs)bemoediging

Discipelschap in 20 weken op de Wittenberg in Zeist



In oktober gaat op de Wittenberg in Zeist opnieuw de cursus ‘Discipelschap in 20 Weken’ van start. D20 is een korte cursus die als doel heeft om deelnemers te leren leven als leerling van Jezus. In 20 avonden en 2 weekenden leren cursisten om de goede boodschap van Gods Koninkrijk uit te leven in hun eigen leven en hun eigen omgeving. Veel christenen voelen zich alleen staan in hun geloof, ze verlangen naar meer, maar weten niet zo goed vorm te geven aan hun roeping. Deze cursus - met een sterk vormend karakter - bestaat uit zes pijlers: met God leven, inspirerende en stevige Bijbelse verdieping, het ontwikkelen van een missionaire levensstijl, persoonlijke en geestelijke ontwikkeling, het vormen van een leergemeenschap en coaching van het groepsproces. De avonden worden geleid door een professionele host/coach om het eigen leerproces te begeleiden. Elke cursusavond begint met een gezamenlijke maaltijd op de Wittenberg in Zeist. De ervaren docenten komen uit de breedte van

christelijk Nederland. De cursus start half oktober en op woensdag 26 september is er speciale introductieavond voor geïnteresseerden. Voor alle informatie: www.dewittenberg.nl/d20

Kerk 2025

Met het proces Kerk 2025 wil de Protestantse Kerk terug naar de kern. Het geloof en de geloofsgemeenschap zijn de basis. Om van daaruit volop kerk in de samenleving te zijn.

Samenvatting

Kerk 2025 is samen te vatten in het zinnetje 'van vergaderen naar ontmoeten'. Ook in 2025 wil de Protestantse Kerk een betekenisvolle kerk zijn. Een kerk waar geloof, de geloofsgemeenschap en de diaconale en maatschappelijke presentie centraal staan. Met dit in gedachten en met het oog gericht op de toekomst gaat de organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland – en dus ook van de gemeenten - veranderen. Die wordt eenvoudiger. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de inhoud – het geloof.

Gesprekshandreiking

Arjan Plaisier, schrijver van de nota 'Kerk 2025, waar een Woord is, is een weg' formuleert het bestaansrecht van de kerk als volgt:

1. In de kerk hoor ik woorden die ik nergens anders hoor. Die woorden worden 'evangelie' genoemd, goed nieuws van God.
2. De kerk is een gemeenschap van mensen die elkaar aanvaarden in Jezus' naam en die voor elkaar willen instaan. Er is iets dat verschillen overstijgt, omdat je samen familie van God bent.
3. De kerk helpt om te begrijpen wat 'goed leven' is. Voor mijzelf maar ook voor de samenleving. De kerk is niet de plaats voor pasklare antwoorden, maar wel valt er vanuit de Bijbel en de christelijke traditie licht op de dingen van het leven.

Vanuit die gedachte probeert Kerk 2025 vormen te vinden waarin deze inhoud tot zijn recht komt. Het geloof en de geloofsgemeenschap vragen om een organisatie van de kerk die deze ondersteunt. Regelen en vergaderen zou geloof en kerk ten goede moeten komen. Toch lijkt de organisatiestructuur soms de inhoud in de weg te zitten. Die geluiden hoort de synode vanuit het land. Als reactie daarop is de nota 'Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg' geschreven.

www.pkn.nl

COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

Bezorging: W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur0002l@planet.nl;
mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814

Bankrekeningnummer Kerknieuws: St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60

Kostprijs: € 20

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1^e zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkomroep.nl

Administrateur: Mw. M. Davids-Garritsen, Kerkplein 16, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-262692, email: m.davids@sdivad.nl
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL41 FVLB 0635 8109 99, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

C. Vervat, tel. 06 51796607, of ceesvervat@gmail.com

Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email hansmanhenk@hetnet.nl

Adres Pauluskerk: Straatweg 37, 3621 BG Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89