

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 25 NOVEMBER

10.00 uur: Ds. H.H. Schorren

19.00 uur: Taizéviering

Collecten: 1. Eigen gemeentewerk 2. Kerk

ZONDAG 2 DECEMBER - I Advent

10.00 uur: Ds. H.H. Schorren

Collecten: 1. Missionair Werk (zie toelichting) 2. Kerk

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening

Vrijdag 30 nov. en 7 dec., 12.15 - 12.35 uur, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 25 NOVEMBER

10.00 uur: Ds. K. Hage - Gedachtenis der overledenen

18.30 uur: Ds. F.H. Blokhuis, Nieuwegein (NGK)

Collecten: 1. Eigen gemeentewerk 2. Kerk

Avonddienst: Zuid-Afrikazending

Autodiensten: dhr. H.J. van Schaik, tel. 0346-822278

ZONDAG 2 DECEMBER - I Advent

10.00 uur: Ds. K. Hage

18.30 uur: Ds. E. Agterhuis, Heinenoord

Collecten: 1. IZB (zie toelichting) 2. Kerk

Autodiensten: dhr. S.E. v.d. Wilt, tel. 0346-262103

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 30 nov., 16.45 uur: dhr. A. Fijan

Vrijdag 7 dec., 16.45 uur: ds. G.H. Vlijm

ADVENTSVESPERS

Dinsdag 4, 11 en 18 dec., 19.15 uur, Pauluskerk

De volgende Kerknieuws - voor 2 weken - verschijnt op 8 december. Kopij s.v.p. indienen voor ma. 3 dec., 18.00 uur.

Voor degenen die hun bijdrage voor Kerknieuw 2018 nog niet hadden betaald zit er bij deze editie een girokaart om dat alsnog mee te doen. Richtprijs: € 20 of meer.

AGENDA

- Zondag 25 november, na de dienst in de Pauluskerk
Presentatie Sierra Leone
- Zondag 25 november, Pauluskerk, 15.00 uur
Pianorecital Sarah Crombach
- Zondag 2 december, Pauluskerk, 15.00 uur
Gregoriaanse Vespers, door Vrouwenschola Utrecht
- Zondag 2 december, na de dienst in de Pauluskerk
Gezamenlijke lunch
- Maandag 3 december, Pauluskerk, 10.00 uur
Lotgenotencontact
- Donderdag 6 december, Pauluskerk, 20.00 uur
Lezing over Jozef, door Sytze de Vries
- Vrijdag 7 december, Bonifatiushuis, 18.00 uur
Open Maaltijd
- Zondag 9 december, Pauluskerk; 15.00 – 17.00 uur
Schrijfmaraathon Amnesty International

MEDITATIE

Wat God toebehoort

Toen zei Jezus tegen hen: 'Geef wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.' (Marcus 12:17)

We kennen het verhaal dat hoort bij bovenstaand citaat. Jezus heeft zijn intocht gehad in Jeruzalem en is in het evangelie naar Marcus vervolgens voortdurend in gesprek en discussie met (voornamelijk) de religieuze autoriteiten; met hogepriesters, schriftgeleerden en oudsten over de vraag waar Jezus zijn gezag vandaan haalt, en met de sadduceeën over de opstanding uit de dood. De farizeeën en herodianen komen bij Jezus met de vraag of je wel belasting mag betalen aan de keizer. Een vraag met een dubbele agenda, want zo staat er geschreven: *'Ze stuurden enkele farizeeën en herodianen naar Hem toe om Hem een ongeoorloofde uitspraak te ontlokken'* (Mc 12:13). De vraag over de belasting is een vraag waar geen goed antwoord op mogelijk is. Een positief of negatief oordeel over de belasting, in beide gevallen zou Jezus tegenstand oproepen, zichzelf in de problemen brengen. Hij vraagt hen daarom een geldstuk te laten zien en te zeggen wie

daar op staat afgebeeld. Dat is natuurlijk de keizer. *Toen zei Jezus tegen hen: 'Geef wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.'* Een slim antwoord van Jezus. De vraagstellers waren dan ook met stomheid geslagen, zo lezen we.

Onlangs werd mijn aandacht voor het eerst naar het tweede deel van Jezus' antwoord geleid: *'... en geef aan God wat God toebehoort.'* Wat is dat dan? Wat behoort God toe? Het kwam door het verhaal dat we kennen onder de titel 'het penningske van de arme weduwe' (Mc 12:41-44). Een bijzonder verhaal dat voorafgegaan wordt door Jezus' waarschuwing voor de schriftgeleerden in hun dure gewaden, hun zucht naar de eerste plaatsen in de synagoge en bij feesten. Het lijken zulke hoge en eerbiedwaardige heren, maar ondertussen verslinden ze wel de huizen van de weduwen, en dit alles gepaard met vrome lange gebeden. De woorden van Jezus doen denken aan de grote aanklachten van de profeten. Aanklachten tegen maatschappelijke ongerechtigheid, tegen het leven ten koste van elkaar. Het volk, en vooral de leiders, waren de goede wetten van God vergeten. De wetten en leefregels waarop een zegenrijke en liefdevolle samenleving gebouwd kan worden. Een maatschappij waarin de vreemdeling, de weduwe en de wees gezien worden, recht ontvangen. Waar die wetten vergeten worden, wordt chaos geschapen, pijn, verdriet en lijden. Waar die wetten vergeten worden, wordt God vergeten.

Jezus waarschuwt voor de dikdoenerij en de zucht naar aanzien. En dan komt er daadwerkelijk een weduwe in beeld. Jezus is in de tempel en gaat tegenover de offerkist zitten om te zien wat mensen er in gooien. Veel mensen gooien er veel geld in; ze geven van hun overvloed. Een arme weduwe verschijnt en gooit twee muntjes in de offerkist, een bijdrage van generlei waarde. We zouden het de moeite niet vinden. Maar, zo benadrukt Jezus, *'deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooit, want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud'* (12:43b-44). Haar hele levensonderhoud. Je zou met andere woorden kunnen zeggen: haar hele leven. Het is niet zo dat Jezus de bijdragen van de rijken bij voorbaat afkeurt. Hij benadrukt enkel hoe de weduwe met heel haar wezen, heel haar leven betrokken is op de Eeuwige en zijn toekomst. In al haar armoede legt ze haar vertrouwen bij Hem. Als ik dan de vraag moet beantwoorden wat God toebehoort, dan is dat ons leven.

Tussen het verhaal van de munt met de afbeelding van de keizer en de twee muntjes van de arme weduwe staat het verhaal waarin een schriftgeleerde vraagt wat het grootste van alle geboden is. Waarop Jezus antwoordt: *'Luister, Israë! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht'* (Mc

12:29-30). Zo liefhebben is met heel je wezen en heel je leven. Het is met huid en haar aan de Eeuwige willen toebehoren, kind willen zijn van zijn toekomst. Dat doe je er niet eventjes bij in een uurtje op zondag. Dat is je leven volledig inrichten op zijn rijk dat komt.

'Heb uw naaste lief als uzelf' (Mc 12:31), voegt Jezus er aan toe als een gebod dat onlosmakelijk met het eerste verbonden is. God liefhebben, is je naaste liefhebben. Je naaste liefhebben is God liefhebben. Het is de samenvatting van de Wet. Ons wordt gevraagd ons leven te geven aan Hem die ons geschapen heeft. Wanneer mensen leven voor zichzelf, hun leven enkel aan zichzelf geven, dan scheppen we een samenleving van hardheid en onrecht, een samenleving die geen samen leven is. Wanneer we ons leven geven aan Hem, geven we ons leven aan elkaar, aan nieuwe schepping, aan zijn toekomst. Wij behoren toe aan God. Zijn rijk kome.

Ds. H.H. Schorren

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: Ds K. Hage,
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;
bij voorkeur niet op woensdag
Scriba: M.C. Berger, G.v.Nijenrodestr.
171, 3621 GJ Breukelen, tel. 06-
15128659, scriba@pieterskerk.info
Ledenadministratie: W. Mur, tel. 266842,
noortje-wim.mur@planet.nl

Website: www.pieterskerk.info

Kerktelefoon: J.vd.Bosch, john.vd.bosch@kpnmail.nl, na 18.00

Bij de diensten

Zondag 25 november is de laatste van het kerkelijk jaar. Meer dan anders brengen wij ons te binnen dat de kerk niet bedoeld is om te blijven, maar dat zij onderweg is: we verwachten het Koninkrijk van God dat in Christus nabij gekomen is. De kerk leeft hoopvol en toekomstgericht. We belijden dat de dood het einde niet is. In het licht van deze hoop gedenken we degenen die het afgelopen jaar binnen de kring van onze wijkgemeente zijn overleden. In dankbare herinnering noemen we hun namen.

Wilhem Herman Daniël Quarles van Ufford
(4 januari 1929 – 17 december 2017)

Theodorus Johannes Scheenhart
(29 april 1929 – 28 december 2017)

Steven de Jonge
(10 maart 1933 – 31 mei 2018)

Mijntje van Eijk-Spelt
(28 april 1920 – 24 juni 2018)

De Schriftlezing is Matteüs 25:1-13, een gelijkenis waarin Jezus het Koninkrijk der hemelen (opnieuw) vergelijkt met een bruiloftsfeest. Het is ook een waarschuwing om waakzaam te zijn en de hoop niet te verliezen. Aan de dienst werkt Dita van Muiswinkel mee en naast Jan Pieter Karman verleent ook Pia Schütz haar muzikale medewerking.

De avonddienst, in het Witte Kerkje, wordt geleid door ds. F.H. Blokhuis uit Nieuwegein.

Zondag 2 december is de eerste zondag van Advent. Advent gaat ook over de toekomst. Wat verwachten wij daarvan? Enerzijds is de toekomst fascinerend en vol belofte van nieuwe mogelijkheden, anderzijds is het ook een groot zwart gat dat velen beangstigt. Wat zullen we ervan zeggen? Beter is het te luisteren naar Jezus. Hij brengt de toekomst ook ter sprake (Mat. 24:37-44) en wij laten ons door hem onderwijzen. We bereiden ons in deze dienst ook voor op de viering van het Heilig Avondmaal.

De avonddiensten zijn deze maand weer in de Pieterskerk. Voorganger deze zondagavond is ds. E. Agterhuis uit Heinenoord.

Ds. K. Hage

Pastoraat

Wilt u geboorte, ziekenhuisopname, ernstige ziekte, overlijden en andere belangrijke mededelingen doorgeven aan de ouderling in uw eigen buurt? Marlies Wijnen (0346-261837 of marlieswijnen2@gmail.com) is ouderling van sectie 1 (Zuid) en contact-ouderling van sectie 2 (West). Reina van der Wilt is ouderling van sectie 4 (Noord), te bereiken via 0346-262103 of reinanr2@hotmail.com. Jeroen van Scherpenzeel (0346-251979 of famvanschepenzeel@gmail.com) is ouderling van sectie 3 (Centrum). In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de wijkpredikant ds. K. Hage, tel. 0346-261565. Of, indien hij niet bereikbaar is, met de scriba, Marco Berger, tel. 06-15128659 of scriba@pieterskerk.info.

Als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, neem dan tijdig contact op met uw sectieouderling, of met een andere ouderling.

Sectie Centrum

We leven mee met mw. J. Siebert ('t Hecyop 420), die (opnieuw) in het ziekenhuis is opgenomen. Hoewel ze in alles dankbaar en dapper is, valt het haar zwaar om afhankelijk te zijn van zorg.

Contactavond Sectie Centrum - Werk en het goede leven

Gemeenteleden uit de sectie Centrum zijn op woensdag 28 november van harte welkom op de contactavond. Op deze avond staat de ontmoeting met elkaar centraal en willen we in het bijzonder nadenken over de betekenis van werk en het goede leven. Wij zien u graag op 28 november om 20.00 uur bij Mieke Lodder, buurtteamcoördinator, Alexiastraat 18, Breukelen. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met uw wijkouderling, Jeroen van Scherpenzeel: tel. 0346 251979. Graag tot dan!

Zending en werelddiaconaat - Dagboeken

Op de tombe ligt op zondag 25 november een lijst om in te tekenen voor Immanuël Dagoverdenkingen à € 6,95, of Hand vol koren à € 10,90.

U kunt het ook aan ondergetekende doorgeven.

Pieter Wijnen, tel. 261837

Breukelen Zingt

De koor- en samenzangavond van Breukelen Zingt is dinsdagavond 11 december om 20.00 uur in de Pieterskerk. Uitgenodigd is het Chr. Mannenkoor Immanuel uit Wilnis. Op zaterdag 3 november hebben zij ter gelegenheid van hun 40-jarig bestaan een prachtig concert gegeven in de Driehuiskerk in Mijdrecht. Verdere gegevens over Breukelen Zingt in de volgende Kerknieuws. Noteer alvast deze datum!

Pieter Wijnen

Terugblik - Gaan we groen doen?

Op woensdag 31 oktober beleefden wij onze eerste themavond van dit seizoen 'Gaan we groen doen?'. Met ca. 45 mensen uit diverse kerken uit Breukelen dachten we na over de manier hoe we als christenen met de natuur, de schepping omgaan. Koos van Noppen, communicatiemanager van de IZB, nam ons samen met zijn vrouw Beppe mee en zette in zijn inleiding de zaken op scherp. Het komt aan op een verandering van onze *mindset* en een praktische uitwerking. Het zwaartepunt van de avond zat in een vrolijke ontdekkingstocht langs groene keuzes in het dagelijks leven. Al met al een geslaagde avond die hopelijk bijgedragen heeft aan de bezinning op het Goede Leven. Graag tot de volgende bijeenkomst op D.V. woensdag 27 maart 2019.

Namens de Jaarthemacommissie,

Ds. Hage, Cees Kroon, Reina van der Wilt en Jeroen van Scherpenzeel

Kinderkerk

Hoi kids, afgelopen zondag hebben we ons project over Openbaringen afgesloten. We hebben er veel van geleerd want het was niet altijd even makkelijk.



Het is nu een paar weken rustig en dan beginnen we zondag 2 december met het adventsproject. Dat gaat over 'Geloof met me mee!!' We gaan reclame..???... Wat zegt ze nu? Ja, de komende periode vertellen wij jullie en alle andere mensen in de kerk over mensen uit de Bijbel die geloven vol verwachting. En zij getuigen daar intens van,

ieder op zijn eigen wijze. Hun uitspraken zouden niet misstaan in een reclamecampagne.

Ook gaan we volop oefenen voor de kerstviering. We hopen dus dat je er iedere week weer gezellig bent. Tot snel,

Leiding kinderkerk

Huiskring

Psalm 130, een pelgrimslied.

De psalm begint als een heel persoonlijke schreeuw naar God. In vers 7 wordt heel Israël opgeroepen om zijn/haar hoop op God te stellen.

Wie is voor ons een voorbeeld geworden in je hoop op God stellen?

Op maandag 26 november om 20.00uur gaan we in gesprek over bovengenoemde psalm bij Elly Hogendoorn, Straatweg 82, 3621 XX Breukelen.

Truus den Hartog

Schoonmaken Bonifatiushuis

Normaliter bent u van mij een stukje gewend met daarin een oproep om met een aantal vrijwilligers eens in de 2 maanden de Pieterskerk schoon te maken. Aan die oproep wordt goed gehoor gegeven en er is altijd een trouwe club vrijwilligers die in een gezellige sfeer in anderhalf uur de klus klaart. Het Bonifatiushuis wordt ook al een hele tijd door een trouwe club vrijwilligers schoongemaakt. Het afgelopen half jaar zijn en kele vrijwilligers daarmee gestopt, maar er hebben zich gelukkig ook al weer 2 nieuwe vrijwilligers aangemeld. Het zou heel fijn zijn als we het bestaande groepje vrijwilligers zouden kunnen uitbreiden met 3 of 4 personen. Het kost u niet meer dan een uurtje tot 5 kwartier per 6 weken. Misschien wilt u het eens proberen of alleen in een bepaalde periode, wij zijn blij met alle hulp! Voor meer informatie of als u zich hiervoor meteen wilt aanmelden kunt u terecht bij Jan Winkel, tel. 0346-241144, of bij Gert Lodder tel 0346-265796. Alvast onze dank !

Jan Winkel

Oproepje kerstversiering

Om de kerk met kerst sfeervol te versieren, ben ik op zoek naar groen; coniferen, hедера, soorten grassen, bessen-takken enz.

Dus: als u nog aan de slag gaat in de tuin... ik houd mij aanbevolen.

Hartelijke groet,



Anneke

Giften

De Dankdagcollecte van 7 november heeft het mooie bedrag van € 1342 opgebracht. Alle gevers hartelijk dank.

Jan Winkel

WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: Ds H.H.Schorren,
Keizerskroon 5, 3621 RS Breukelen, tel. 266337,

email: h.h.schorren@gmail.com

Scrība: Ds. D.E.E. Figeë, De
Angstel 532, 3621 WN Breukelen,
tel. 262912, e-mail:

scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Kerkelijk buro: M. Pfeiffer, tel. 06 28271283, e-mail:
moniquepfeiffer@hotmail.com

Autodiensten: Emmy Wildeman, tel. 241578

Website: www.pknbreukelen.nl

Kerktelefoon: H.P. Vermaat, tel. 261817

Bij de diensten

Zondag 25 november, 10^e van de herfst

Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze zondag klinken altijd heftige lezingen waarin de ellende op aarde ondragelijk lijkt, alsof de laatste dag is aangebroken. Zo lezen we Sefanja 1:14-2:3 'De grote dag van de HEER is nabij' (1:14). De beelden zijn haast te gruwelijk, vol bloed en rottend vlees. Is dit voorspelling? Nee, het is waarschuwing. 'Kom tot jezelf en kom samen, schaamteloos volk' (2:1). Zoek de HEER en zoek de gerechtigheid, zo zegt de tekst, dan word je misschien gespaard op de dag van de toorn van de HEER. Voor mij zijn dit woorden om na te denken over de staat van de wereld, de staat van de menselijke gemeenschap en de staat van mezelf. Hoe schaamteloos leven wij op deze aarde? En hoe vaak is de gerechtigheid ver te zoeken? Wat denken we dan te oogsten?

Ook de evangelielezing Marcus 13:14-27 kent beelden die onaangenaam zijn. Tijden van verschrikkingen. En ze komen snel omwille van de uitverkorenen. Die uitverkorenen zullen dan uit de vier windstreken bijeengebracht worden door die engelen die daartoe door de Mensenzoon zijn opgeroepen. 'Uitverkorenen': ook daaromtrent zijn er bijzondere kerkelijke ideeën bedacht die evenzo vaak de plank mis slaan als er kerkstrijd om geweest is. Velen zijn geroepen, weinigen zijn uitverkoren. Je mag maar hopen dat je op de lijst staat wanneer de laatste dag aanbreekt... Laten we ophouden met die wereldvreemde gedachten; een geloof uit angst brengt nooit goede vruchten voort. Natuurlijk, de lezingen roepen vele vragen op. Ze zijn op deze dag geplaatst als verwachtende hoop van wat komen gaat. Advent zal aanbreken. In diepe duisternis komt de hemel als een licht onder ons.

Voorganger: ds. H.H. Schorren

Zondag 2 december, I Advent

Ook de eerste zondag van Advent kent lezingen over eindtijd en oordeel. Er is geen breuk wanneer het ene liturgische jaar het andere opvolgt; het vloeit in elkaar over.

De profetenlezing is Zacharia 14:4-9. Voorafgaand aan deze verzen staat dat God de volken zal verzamelen om ten strijde te trekken tegen Jeruzalem. Het lot van de stad en haar inwoners is alles behalve benijdenswaardig. Maar er zal zuiver water ontspringen in Jeruzalem (14:8) en de HEER zal koning worden over de hele aarde (14:9).

De evangelielezing is Lucas 21:25-31; eveneens een kleine Apocalyps zoals we die vorig week uit Marcus hebben gelezen. Daarmee is de wissel gemaakt van Marcus-jaar, naar Lucas-jaar.

Voorganger: ds. H.H. Schorren

Zondag 2 december, 15.00 uur

Gregoriaanse vespers over Ambrosius

Zie ook onder Gezamenlijke Berichten in dit nummer van Kerknieuws.

De Utrechtse Vrouwen Schola o.l.v. Arnoud Heerings.

Voorganger: ds. Harold Schorren.

Dinsdag 4 december, 19.15 uur

Oecumenisch avondgebed in de Adventstijd

In de Adventsvespers gaan vrijwilligers uit de oecumene voor.

Arnoud Heerings verleent als cantor zijn medewerking aan de vespers.

Iedere vrijdag

Gebed voor Vrede en Verzoening

Van 12.15 tot 12.35 uur is er het wekelijks gebed voor Vrede en Verzoening in de traditie van Coventry.

In en uit de Gemeente

We leven mee met mw. H. Giesbers - van Hilten (Clarenburg 34, 3621 GB), een open been beperkt haar al weer heel lang in haar mogelijkheden. Vorig jaar lag zij er al weken voor in het ziekenhuis, nu is zij wel thuis maar wordt in een speciaal centrum voor huidproblemen behandeld. Hoe pijnlijk is het en lastig als je aangewezen bent op hulp van anderen terwijl je alles zelf wilt doen. Ook zou je graag eens de deur uit willen maar daarin ben je ook beperkt.

We wensen mw. Giesbers vanuit de Pauluskerk sterkte, moed en hoop dat er snel weer betere tijden komen. Een hartelijke groet!

Dhr. Fokko Roodbergen ('t Heycop 18, 3621WD) wil graag zijn dank uitspreken voor de prachtige bloemen die hij vorige week als groet van de Gemeente mocht ontvangen. Alle aandacht en zorg die hij krijgt geven hem veel steun en kracht. Laten we rondom hem en om allen die onze zorg en aandacht nodig hebben, blijven staan.

Hartelijke groet,

Margreeth van Ingen

Lunchtafel op 2 december

Toen we met een groep mensen dit jaar op bezoek waren in de kathedraal van Coventry (Engeland) waren we onder de indruk van de gezamenlijk lunch na de dienst waar we

zo bij konden aanschuiven. De leden van de gemeenschap hadden allemaal wat meegebracht. Dat werd op een tafel gelegd en gedeeld met wie maar wilde mee-eten. Het was een feest om zo samen aan tafel te gaan. Afgelopen juni hebben we ook in de Pauluskerk zo'n 'Coventry-lunch' gehad na de dienst met de prachtige mis van Haydn.

Op 2 december willen we weer met elkaar lunchen. Het past helemaal in ons jaarthema 'Meer dan het gewone'. Brengt u ook iets mee?

Liturgische bloemschikking Advent en Kerstmis

Het thema van de adventscampagne van 2018 van Kerk in Actie is 'Geef licht', een passend thema in de donkere dagen voor Kerst. In de Adventstijd kijken we uit naar de geboorte van Jezus, de zoon van God die naar de aarde komt. Al zijn de tijden somber en donker, we mogen vertrouwen op het licht dat zal komen. De Adventstijd is ook een oproep op reflectie op ons leven, op ons 'zijn' als mensen. De meditatieve teksten die bij de adventscampagne horen roepen op tot bezinning en vragen om aandacht voor met name kinderen en andere kwetsbare mensen in vaak uitzichtloze situaties in verschillende delen van de wereld.

De bloemschikking sluit aan bij het thema 'Geef licht'. Uitgangspunten daarbij zijn:

-van het donker naar het licht: de schikking van de eerste adventszondag is donker van kleur, daarna worden de kleuren lichter.

-de vorm van de schikking verwijst naar de vier windstreken en de vier elementen water, vuur, aarde en lucht.

De 1^e, 2^e en 4^e adventszondag verspreiden paarse kaarsen hun licht, op de 3^e adventszondag de roze kaars.

Op Eerste Kerstdag brandt een witte kaars.

Meditatieve tekst voor 1^e adventszondag:

donker is het leven

voor de jongeren in Pretoria

*duistere profetieën en vernietigend geweld
en een nieuwe dag begint.*

Geef licht aan kinderen in gewelddadige wijken van Zuid-Afrika. Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat.

De bloemengroep

Advent 2018 Kindernevendienst

Dit jaar lezen we in de Adventstijd verhalen van drie verschillende profeten die uitkijken naar een mooie toekomst. Micha, Jesaja en Zacharia kijken uit naar een toekomst waarin God omziet naar zijn volk. De profeten zien al wat God straks gaat doen, wat komen zal. Zij kondigen Gods nieuwe toekomst aan. Op Kerstochtend lezen we dan uiteindelijk het kerstverhaal uit Lucas 2.

Eerste advent lezen we Micha 5:1-4: Er komt een nieuwe leider.

Tweede advent lezen we Jesaja 40:3-11: Er komt een boodschapper met goed nieuws.

Derde advent lezen we Jesaja 52:7-10: Er komt weer vreugde.

Vierde advent lezen we Zacharia 9:9-10: Er komt een nieuwe koning.

Met Kerstmis is de lezing Lucas 2:1-21: Jezus, de redder op wie de mensen wachtten, wordt geboren.

Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft de thema's voor ons uitgewerkt via Bijbelbasics, hun programma voor kindernevendiensten. Vanaf zondag 2 december kunt u met ons meedoen en meegenieten. We hebben er veel zin in allemaal.

Heinie de Kruijff maakt voor ons weer een prachtige ster met verlichting. In de 5 punten van de ster zijn de thema's creatief en goed zichtbaar uitgewerkt. Nieuwe leider, goed nieuws, vreugde, nieuwe koning en geboorte.

We gaan er samen met alle kinderen van 4 tot 12 jaar weer een mooie periode van maken. En we rekenen daarbij natuurlijk op veel enthousiasme van alle gemeenteleden!

Namens de leiding van de Kindernevendienst,
Nel van Houwelingen

Dankjewel!

De vele kaarten, telefoontjes en gesprekken tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve dochter Vera zijn mij tot troost geweest en daar wil ik jullie voor bedanken!

Piet de Jong

DI AKONIE



Hulp nodig? Bel 0900 4474474
ma t/m do, 9.00 -12.00 u. (10 ct/m)
Hulp bieden? Bel 0318 742510

Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappendoen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

Collecte IZB 2 december Pieterskerk

De IZB staat voor zending in Nederland. Zij verlangt ernaar dat gemeenten en gemeenteleden gestalte geven aan het evangelie van Jezus Christus in de wereld en dat zij daardoor mensen voor Hem winnen. Het is hun passie dat mensen die Hem nog niet kennen, tot het heil in Christus komen en samen met zijn gemeente Hem navolgen.

De IZB werkt vooral binnen de Protestantse Kerk in

Nederland. Vanuit het gereformeerde belijden neemt zij haar plaats in de kerk in. Zij vindt het de grote uitdaging van onze tijd om binnen de Nederlandse context dit gereformeerde belijden te actualiseren en vruchtbaar te maken voor een missionaire visie en aanpak. Zij ontdekt steeds weer dat waardevolle accenten uit de geschiedenis van het gereformeerde protestantisme ook nu van groot belang zijn: de nadruk op de bijbel als het Woord van God; de unieke betekenis van Jezus Christus die voor ons gestorven is en opgestaan; het persoonlijke karakter van het geloof; de verzoenende en vernieuwende kracht van de genade van God; de fundamentele betekenis van de kerk in het handelen van God. Met hun kennis en ervaring willen zij daarom de kerk en de plaatselijke gemeenten ondersteunen bij het vervullen van hun missionaire roeping.



Collecte Missionair Werk 2 december Pauluskerk

Steun de pioniersplekken in Nederland. De Protestantse Kerk steunt in Nederland pioniersplekken, nieuwe kerkplekken waar mensen op nieuwe manieren met het geloof in aanraking kunnen komen. LifeWirez in Bilthoven richt zich op jongeren tussen de 16 en 25 jaar. De pioniers Robert en Richard zoeken jongeren op in hun eigen leefomgeving, gaan met hen in gesprek en bouwen een vertrouwensband.

Naast activiteiten gericht op ontmoeting, zijn er geloofsverdiepende activiteiten zoals Youth Alpha. Met uw bijdrage steunt u pioniersplekken in Nederland, waardoor mensen langs nieuwe wegen hun geloof kunnen beleven.

kerk in actie

COLLECTEN

	Pauluskerk	Pieterskerk
Zondag 7 oktober 2018		
Kerk en Israël	159,21	166,00
Kerk	145,15	140,00
Zondag 14 oktober 2018		
Werelddiakonaat / Zending	139,90	156,20
Kerk	115,32	182,00
Zondag 21 oktober 2018		
Ramp op Sulawesi / Dorcas	455,00	294,00
Kerk	109,48	175,00
Zondag 28 oktober 2018		
NBG	313,00	163,75
Kerk	289,51	154,00
Wilde Ganzen (Taizé)	9,00	

De Diaconie ontving € 225 voor het Kindertehuis in Sukabumi en € 225 voor noodhulp op Sulawesi.

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Inloepochtenden in het Bonifatiushuis

Op *dinsdagochtend 4 december* staat de deur van het Bonifatiushuis weer open van 9.30 tot 11.30 uur. U bent van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken, gezellig met elkaar te praten of een spelletje te doen. Mogen wij u ook eens ontmoeten? Graag tot ziens! Mocht u geen eigen vervoer hebben, dan kunt u contact opnemen met mw. R. Groenberg, T. Brandsmastraat 71, tel. 263232.

Oecumenische Vespers in de Adventstijd

De Werkgroep Oecumene organiseert vespers in de Advent. Die zijn op *dinsdag 4, 11 en 18 december* in de Pauluskerk, Straatweg 37 te Breukelen. De vespers beginnen om 19.15 uur en duren ongeveer 20 minuten. Na afloop is er koffie en thee. U bent van harte welkom.



Ring Breukelen

Tijdens de eerste bijeenkomst van de Ring Breukelen heeft dr. Wim Dekker ons meegenomen in de spanningen en uitdagingen waarin de kerk in Europa zich vandaag de dag bevindt. De kerk krimpt, daarover liegen de statistieken niet, maar dat is geen reden om krampachtig te doen. Belangrijk is om te beseffen dat de situatie van de kerk het gevolg is van een proces dat al veel langer speelt. Het is een historisch proces, dat teruggaat tot de 16de eeuw, waarin niet langer God, maar de mens centrum van alle dingen is geworden. De situatie waarin de kerk vandaag de dag verkeert, biedt zeker ook kansen. Het is een uitdaging voor de kerk om de kern van haar identiteit te hervinden en om te leren daar vrijuit over te spreken. Dr. Dekker noemt dat 'de boel omgooien'. Het moet in de kerk ten eerste over de existentiële menselijke ervaringen gaan, over het leven als leven met God, die de bron is van al het goede. De samenleving is weliswaar seculier, maar tegelijk multireligieus en blijvend op zoek naar zin. Wanneer de kerk daadwerkelijk leeft vanuit haar bron, God die de Goedheid zelf is, heeft ze een woord van hoop voor onze samenleving.

Het betoog van dr. Dekker roept om verdere doordenking en om gesprek dat wordt verdiept en voortgezet. Dat zal gebeuren op de volgende ontmoeting tijdens onze tweede bijeenkomst van de Ring Breukelen, op *D.V. woensdag 20 maart 2019 in Baambrugge*. Dr. Stefan Paas, Theoloog des Vaderlands, zal dan het voortouw nemen tot gesprek. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Namens de Ring Breukelen,

Ds. K. Hage

Dhr. H. Hoogenhout (Baambrugge)

Ds. P. Ravensbergen (Wilnis)

Concert Sara Crombach

Op zoek naar de Russische Ziel

Op zondag 25 november geeft pianiste Sara Crombach een concert in de Pauluskerk. Aanvang 15.00 uur. Entree € 10,- (kinderen gratis toegang)

'In mijn Schilderijtentoonstelling wil ik een stem geven aan ons Russische volk, ongepolijst en zonder versierse-len. Ik wil het lijden van mijn volk voelbaar maken'. Dit schreef Modest Moessorgski aan zijn vriend, de beroemde schilder Ilya Repin. Moessorgski schreef zijn 'Schilderijtentoonstelling', een van de hoogtepunten uit de negentiende eeuw, naar aanleiding van de dood van een andere schilder, Victor Hartmann.

De luisteraar wordt meegenomen door de krochten van de Russische Ziel, die deernis en huiver wekt, maar vooral ook ontroering en fascinatie. De muziek van Moessorgski wordt vergezeld door lichtbeelden van de zelden vertoonde schilderijen van Victor Hartmann.

Ook de werken van Tsjaikovski, Rachmaninov, Borodin en Skrjabin, die voor de pauze te horen zijn, zijn bespiegelingen over deze ziel, wier belangrijkste ingrediënten weemoed en passie zijn, naast een ambivalente relatie met Europa, en een welhaast wanhopige hang naar verlossing.

De muziek wordt ingeleid en gelardeerd met teksten van o.a. Dostojevski en Poesjkin.

'Pianiste Sara Crombach is als geen ander bij machte de luisteraar te verwonderen, onthutsen en ontroeren en een glimp te tonen van de geheimen van de Russische Ziel', aldus een recensent.



Gregoriaanse vespers over Ambrosius

Utrechtse Vrouwen Schola

Op zondag 2 december zingt de Utrechtse Vrouwen Schola o.l.v. Arnoud Heerings de vespers.

Voorganger is ds. Harold Schorren. De vespers beginnen om 15.00 uur.

De Utrechtse Vrouwen Schola is in de Pauluskerk langzamerhand een bekend Gregoriaans koor geworden dat jaarlijks samen met ds. Schorren vespers verzorgt.

Ditmaal is gekozen voor vespers gewijd aan Ambrosius, een van de vier grote kerkvaders van het Westen die bovendien als bisschop van Milaan de oudste vorm van kerkelijke liturgische zangkunst heeft geïntroduceerd: het Ambrosiaans. Hoewel het Ambrosiaans veel overeenkomsten vertoont met het Gregoriaans, heeft het muzikaal gezien een eigen karakter.

De Ambrosiaanse vespers die de Vrouwenschola zingt in de Pauluskerk laten zich voor het eerst documenteren in de 11e eeuw, speciaal samengesteld ter nagedachtenis aan de bisschopswijding van Ambrosius op 7 december 374.

Ambrosius werd omstreeks 340 in Trier geboren in een aristocratisch Romeins gezin. Na een goede opleiding te hebben genoten werd hij al snel gouverneur van Milaan. In



374 werd hij tijdens een conflict over de opvolging van de bisschop van de stad zelf als kandidaat door het volk voorgedragen.

Ambrosius bleek een onwrikbaar pleitbezorger van de kerk: hoewel hij voorstander was van een verbond tussen kerk en staat mocht de staat zich niet met kerkelijke zaken

bemoeien.

Hij was ook een zorgzame herder voor zijn gelovigen, hij kwam op voor de armen, voerde liturgische vernieuwingen op het gebied van zang door en was daarnaast ook theoloog. Zijn preken waren zó inspirerend dat zij mensen als Augustinus voor het christendom hebben gewonnen!

Ambrosius van Milaan is in 397 overleden en begraven in de Basilica di Sant' Ambrogio in Milaan. In het aartsbisdom Milaan wordt de eredienst nog steeds gecelebreerd volgens de Ambrosiaanse ritus.

De Utrechtse Vrouwen Schola is een niet-kerkelijk gebonden koor dat zowel in liturgisch verband als daarbuiten optreedt. Dirigent Arnoud Heerings is tevens cantor van de Pauluskerk.

Jozef, de man met het licht

Een lezing door Sytze de Vries

Op donderdag 6 december geeft Sytze de Vries in de Pauluskerk een lezing over Jozef, de man van Maria. De avond begint om 20.00 uur. De toegang is gratis.

In de traditionele kerststal zit Maria doorgaans prominent vooraan, terwijl haar man Jozef meestal met een bescheiden plekje achterin genoeg moet nemen. De reden: het verhaal van Jezus' geboorte zoals de evangelist Lucas dat beschrijft, heeft Maria inderdaad als centrale figuur. En die versie kreeg in de liturgie de ereplaats, namelijk in de Kerstnacht. Maar wie leest hoe de andere evangelist, Mattheus, over de geboorte bericht, ziet een totaal ander perspectief! Daar is Maria nauwelijks aanwezig, ze is er slechts de noodzakelijke maar vooral zwijgende 'draagmoeder'. De centrale figuur is Jozef! Zijn daadkracht, zijn beslissingen, maar vooral zijn *dromen* bepalen het verhaal. En daarin lijkt hij verdacht veel op zijn oudtestamentische naamgenoot Jozef Jakobszoon. Tenslotte is hij – en niet Maria – ook nog eens 'uit het huis en het geslacht van David'. Het lijkt haast wel, alsof Lucas en Mattheus ooit hun taken onderling hebben verdeeld, toen ze hun verhaal over Jezus gingen opschrijven: neem jij Jozef, dan neem ik Maria als hoofdfiguur...

Deze Bijbelse gegevens hebben daarnaast mede gezorgd voor een rijke Jozef-traditie. In opgeschreven verhalen die weer werden benut voor de talloze schilderijen, mozaïeken en fresco's in de kerken. Waarom draagt Jozef daarop vaak een lantaarn?

Dichter/theoloog Sytze de Vries belicht de gestalte van Jozef vanuit Schrift én Traditie, nadat hij dat vorig seizoen al deed met Maria.



Zingen in de Kerstnacht

Op 1^e Kerstdag gaan we weer 's morgens vroeg op pad om te zingen voor de ouderen in Breukelen. En de laatste jaren sluiten we dan af bij Amerpoort – een zorginstelling die begeleiding biedt aan mensen met een verstandelijke beperking.

Heeft u het nog nooit meegemaakt dan kan ik het van harte bij u aanbevelen. Het is zo mooi om te zien hoeveel ouderen ons al op zitten te wachten en er dankbaar van genieten. Zelf kunnen ze meestal niet meer naar de kerk en moeten dus wachten tot mensen bij hun op bezoek komen. Wij willen hun 's ochtends vroeg al op een stukje Kerstfeest trakteren.

Maar u doet het niet alleen voor de ouderen. Het is een prachtig begin van Kerstmis. Net zoals de herders na het bezoek aan de stal weer op pad gingen en misschien wel aan iedereen vertelden wat ze hadden gezien, mogen ook wij zingen over hetgeen we hebben gehoord. Zo horen ook veel andere mensen ons zingen en het zet hen misschien wel aan tot nadenken. En daarnaast, wat is er mooier dan 's ochtends vroeg in de winternacht te zingen voor de Heiland die meer dan 2000 jaar geleden voor ons op aarde werd geboren?!

Durf jij de uitdaging aan en wil je een onvergetelijk begin van je Kerstfeest? Ga dan met ons op pad. We verzamelen ons om 5.45 / 6.00 uur op eerste Kerstdag (25 december) bij het *Witte Kerkje, Dillenburgstraat 6*, in Breukelen. En als je gitaar speelt, zou ik je willen uitnodigen je instrument niet thuis te laten. Want met wat muzikale begeleiding klinkt het natuurlijk nog beter! We hopen dat jullie allemaal komen, zodat we de bewoners van het bejaardentehuis en Amerpoort een onvergetelijk begin van hun Kerstmis bezorgen!!

Na afloop staat er warme chocolade melk, koffie of thee klaar met iets lekkers.

Graag tot 25 december om 6.00 uur!

Voor meer info: familie Den Boer, tel. 0346-265306

Dorcus voedselactie

De voedselactie heeft in Breukelen, mede dankzij de steun

van de gezamenlijke diaconieën van de Protestantse Kerk en de Johannes de Doper, 85 volledige pakketten opgeleverd. In Nieuwer ter Aa werden ook nog eens 23 dozen opgehaald.

Hartelijk dank voor uw inbreng, wij rekenen volgend jaar weer op uw steun.

Amnesty International

Sluit de heropvoedingskampen in Xinjiang

Op 25 november kunt u in beide wijkgemeenten vóór en na de dienst uw handtekening zetten voor de volgende zaak: Bota Kussaiyn en haar ouders komen uit de Chinese regio Xinjiang, maar ze wonen al enkele jaren in Kazachstan. Bota's vader ging naar China voor een doktersbezoek en kwam niet meer terug. Maanden later hoorde ze, dat hij net als veel andere Kazachen en Oeigoeren naar een heropvoedingskamp was gestuurd.

Bota heeft haar vader al bijna een jaar niet gesproken. De Chinese autoriteiten willen dat de voornamelijk islamitische minderheidsgroepen in Xinjiang loyaal zijn aan de Chinese staat en de communistische partij. In de heropvoedingskampen worden ze daarom gedwongen om hun geloof en culturele identiteit te verwerpen. Ze krijgen geen rechtszaak en hebben geen toegang tot een advocaat. Ze zitten vaak maanden vast. Er zijn berichten dat er doden vallen in de kampen, onder meer door zelfmoord.

Wij gebruiken een voorbeeldbrief van Amnesty International aan de Chinese autoriteiten. Wij roepen hen op te stoppen met de onderdrukking van etnische minderheden in de regio Xinjiang. Ook vragen wij hen opheldering te geven over het lot van de naar schatting een miljoen mensen die opgesloten zitten in heropvoedingskampen. Als u meer wilt weten kunt u naar www.Amnesty.nl.

Bij de lopende acties kunt u makkelijk een voorbeeldbrief downloaden en die zelf versturen. Ik hoop op uw medewerking.

Ria van Voskuilen

Schrijfmarathon Amnesty International

9 december in de Pauluskerk

Ieder jaar grijpen honderdduizenden mensen wereldwijd rond 10 december (de Internationale Dag van de Mensenrechten) de pen. Ze schrijven naar presidenten, ministers en koningen. Ze vragen om gerechtigheid voor mensen die onrecht is aangedaan, die onterecht gevangen zijn gezet, worden gemarteld of bedreigd. Die massale druk zorgt er in veel gevallen voor dat hun leven verandert. Ze komen vrij, hun marteling stopt of ze krijgen bescherming.

Deze massale schrijfactie van Amnesty International stond bekend onder de naam Schrijfmarathon, maar heet nu *Write for rights*.

Dit jaar willen wij daar in Breukelen ook aan meedoen. De schrijfactie is op *zondagmiddag 9 december* van 15 tot 18 uur in de Pauluskerk. Voorbeeldbrieven en schrijfmateriaal zijn aanwezig. Je hoeft er niet de hele tijd te zijn, je kunt op ieder moment tussen 15 en 18 uur binnenlopen. Ter inspiratie en afwisseling laten we in de loop van de

middag ook wat korte filmpjes van mensenrechtenactivisten zien.

Dit jaar richt de schrijfactie zich speciaal op vrouwelijke mensenrechtenactivisten van over de hele wereld. Vrouwen die demonstreren voor gelijke kansen, kritiek uiten op hun regering, zich niet laten wegsturen van hun land. Want vrouwen die hun nek durven uit te steken krijgen nog vaker dan mannen te maken met (seksuele) intimidatie, lastercampagnes en verkrachting. Schrijf voor de vrijheid van Atena Daemi uit Iran, voor bescherming van Nonhle Mbuthuma uit Zuid-Afrika, voor gerechtigheid voor Gulzar Duishenova uit Kirgizië, en voor nog zeven anderen. *Schrijf een brief, verander een leven*.

Amnesty International, afdeling Stichtse Vecht

'Het Woord verbeeld'

De Bijbel is al eeuwen een inspiratiebron voor talloze kunstenaars. Ook de collectie van het Rijksmuseum getuigt daarvan. Daarom ontwierp het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) een bijbelroute door het museum langs twaalf meesterwerken: 'Het Woord verbeeld'.

'In het Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 staat de maand november in het teken van Religieus verleden. Een mooie aanleiding om de belangrijke rol van bijbelverhalen voor kunst en cultuur te laten zien', zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf. 'We hebben in het Rijksmuseum twaalf topstukken geselecteerd van kunstenaars die werden gefascineerd door bijbelverhalen, en daar een route bij bedacht en beschreven. Van 'De zondeval' van Cornelis van Haarlem uit 1592 tot 'Het Laatste Avondmaal' van Marlene Dumas uit 1991.' De twaalf kunstwerken behoren alle tot de vaste collectie van het Rijksmuseum. Eén ervan, 'Het Laatste Avondmaal', is voor deze route uit depot gehaald.

Gidsje bij de route

De route is een initiatief van het NBG met medeweten van het Rijksmuseum. Wie de bijbelroute wil volgen kan daarvoor een gratis gidsje aanvragen of downloaden, dat uitsluitend bij het NBG verkrijgbaar is. Voor NBG-leden en donateurs staat er deze maand een aantal gratis rondleidingen gepland met een gids. De route blijft ook na november beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in de verbeelding van bijbelverhalen in de kunst, bijvoorbeeld bijbelkringen of docenten kunst of godsdienst met hun leerlingen.

Aanvragen van het gidsje kan via bijbelgenootschap.nl/bijbelroute.

Expositie 400 jaar Statenbijbels

Gelijktijdig met de expositie *Werk, bid & bewonder* in het Dordts Museum, is in Het Hof van Nederland de tentoonstelling *Te Kunst en Te Keur - 400 jaar Statenbijbels* te zien. Op het plein voor Het Hof van Nederland schrijft een robotarm de complete Statenbijbel over.

De expositie is te zien vanaf 10 november 2018 t/m 29 mei 2019 en het NBG is één van de partners.

Ik zag een troon

Ik zag een troon
en die daarop gezeten was,
zo wit en groot
dat er geen plaats meer voor de hemel was.
De sterren waren overschenen
door zijn aangezicht.
De aarde was verdwenen
in zijn licht.

En uit de dood
kwamen de doden opgestaan,
en voor de troon
zag ik de groten en de kleinen staan.
Het donker waar zij in verzonken
gaf hen allen weer,
de diepte die zij dronken
was niet meer.

En in 't gericht
zag ik de boeken opengaan
en kwam aan 't licht
alles wat door de doden was gedaan.
Maar ook het naamboek van het leven
was daar en ik zag
hoe wat Hij had geschreven
openlag.

Toen zeide Hij
die op de troon gezeten was:
'Het is voorbij',
en 'k zag dat er opnieuw een wereld was.
En 'k zag dat wat daar was geleden,
wat daar was geschreid,
bevrijd was in een vrede
voor altijd.

Muus Jacobse

COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

Bezorging: W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;
mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814
Bankrekeningnummer Kerknieuws: St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60
Kostprijs: € 20

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en
aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1^e zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkomroep.nl

Administrateur: Mw. M. Davids-Garritsen, Kerkplein 16, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-262692, email: m.davids@sdivad.nl
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente
Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

C. Vervat, tel. 06 51796607, of ceesvervat@gmail.com

Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email hansmanhenk@hetnet.nl

Adres Pauluskerk: Straatweg 37, 3621 BG Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89