

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 19 MEI 2019

10.00 uur: Ds. O. van Dongen, Amsterdam

Collecten: 1. Werkgroep Nieuwersluis (zie toelichting)
2. Kerk

ZONDAG 26 MEI 2019

10.00 uur: Kand. D. Maassen v.d. Brink, Kampen

19.00 uur: Taizéviering

Collecten: 1. Werk van de diaconie (zie toelichting)
2. Kerk

DONDERDAG 30 MEI 2019 HEMELVAART

09.30 uur: Ds. B. Aalbers en pastor J. van Os

Collecten: 1. Oecumene

ZONDAG 2 JUNI 2019

10.00 uur: Ds. B. Sneep, Amstelveen

Collecten: 1. No Yellow Beans day 2. Kerk

Coventrygebed voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 19 MEI 2019

10.00 uur: Ds. K. Hage

Collecten: 1. Werkgroep Nieuwersluis (zie toelichting)
2. Kerk

18.30 uur: Ds. P. den Hertog, Amsterdam (Witte Kerkje)

Collecte: Zending Sukrit Roy

Autodienst:

10.00 uur: Hr. C. de Jong, tel. 06-44123842

18.30 uur: Hr. J.P den Hartog, tel. 0294-231553

ZONDAG 26 MEI 2019

10.00 uur: Ds. K. Hage

Collecten: 1. Werk van de diaconie (zie toelichting)
2. Kerk 3. Wijkkas

18.30 uur: Ds. L. van Rees, Hoog Blokland (Witte Kerkje)

Collecte: Stichting De Hoop

Autodienst: Hr. J.P den Hartog, tel. 0294-231553

DONDERDAG 30 MEI 2019 HEMELVAART

09.30 uur: Ds. K. Hage

Collecten: 1. Werk van de diaconie 2. Kerk

Autodienst: Hr. H.J. van Schaik, tel. 822278

ZONDAG 2 JUNI 2019

10.00 uur: Dr. H.J. Prosman, Nieuwkoop

18.30 uur: Ds. K. van As, Oostzaan (Pieterskerk)

Collecten: 1. No Yellow Beans day 2. Kerk

Autodienst: Hr. S.E. v.d. Wilt, tel. 262103

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 24 mei 16.45 uur: Hr. H.C.J. Hendriks

Vrijdag 31 mei 16.45 uur: Hr. W. Smit

Vrijdag 7 juni 16.45 uur: Hr. F. Langeraar

De volgende editie van Kerknieuws is voor een periode van 2 weken. Kopij graag inleveren op maandag 3 juni voor 18.00 uur.

AGENDA

Donderdag 6 juni
Seniorengespreksgroep
14.30 uur, Pauluskerk

Vrijdag 7 juni
Open Maaltijd in het Bonifatiushuis,
Inloop vanaf 17.00 uur

Woensdag 12 juni
Bewust Bijbellezen
Pauluskerk, 20.00 uur



MEDITATIE

Lectori Salutem: heil aan de lezer

Van Paulus, door de wil van God apostel van Christus Jezus. Aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en Jezus Christus, de Heer. (Efeze 1:1-2)

Alle brieven in het Nieuwe Testament beginnen ermee: een groet van de apostel aan de lezer. Het is zo bekend dat je er makkelijk overheen leest. Maar dan mis je veel. Als onduidelijk blijft wie de schrijver is en tot wie hij zich richt, dan blijft alles in het vage.

Nu is volgens veel wetenschappers juist bij de brief aan de Efeziërs onduidelijk wie de schrijver is en wie de geadresseerde. De brief staat weliswaar op naam van Paulus, maar men twijfelt eraan of hij daadwerkelijk door Paulus is geschreven. Wellicht is de brief geschreven door een volgeling van Paulus die zich verschuilt achter het gezag van de naam van de apostel. En dat de brief aan de gemeente van Efeze is gericht, is ook onzeker. Waarschijnlijk is het een rondzendbrief, gericht aan verschillende gemeenten, en zijn de woorden 'in Efeze' later toegevoegd.

Deze inzichten van de wetenschap zijn waardevol. Ze bieden namelijk een opening tot een goed begrip van de tekst. Van Paulus zelf of niet, de schrijver wil blijkbaar iets zeggen in naam van Paulus. Het gaat dus niet zozeer om zijn persoon, maar vooral om het gezag waarmee hij iets zegt. Hij schrijft met het gezag van een *apostel*. Het opvallende is dat de schrijver dat dik onderstreept: 'door de wil van God een apostel van Christus Jezus'. Dit is geen brief voor de vuist weg. Met deze woorden, schept de schrijver een ruimte om te spreken. Een ruimte waarin het gezag van God geldt. 'Paulus' spreekt niet op eigen titel, maar er staat iemand achter hem die hem gezondend heeft. Achter de apostel staat de Opgestane Heer. En achter de Opgestane Heer staat God de Vader. Dat is het gezag waarmee 'Paulus' schrijft. Dat is ook het gezag waarmee hij zich richt tot de lezer: Genade zij u en vrede van God. *Lectori Salutem: heil aan de lezer.*

Wie is de lezer? Dat ben ik natuurlijk. Ik bent zojuist in de brief begonnen. Maar wacht even, niet te snel. Het is een oude brief, ooit door iemand ergens geschreven. Aan wie eigenlijk? Het is een rondzendbrief, zegt de wetenschap. Kenmerk van rondzendbrieven is dat ze bedoeld zijn om door te geven. Ze zijn gericht tot ieder die ze leest. Zo is deze brief door talloze generaties gelezen als een brief aan hen. 'Aan de heiligen en gelovigen te.....' En vul maar in. Waar je je als lezer ook bevindt, van het begin af aan word je in de kring geplaatst. Als ontvangers worden wij niet aangesproken als 'geachte belangstellenden' of 'lieve mensen', maar als mensen die te horen krijgen dat Jezus Christus voor ons is gestorven en opgestaan. Wat je als lezer ook op je hart hebt, of op je lever, Jezus Christus is

gestorven en opgestaan, ook voor jou en voor dat ene waar je mee zit. 'Genade zij u.'

Als kritisch lezer denk ik nog: de brief is gericht aan 'heiligen en gelovigen', maar zo heilig en gelovig ben ik niet. Maar als ik verder lees, maakt de brief me duidelijk wat heilig zijn is: dat je apart wordt gezet, terzijde genomen, weggehaald uit de anonimiteit. Heilig zijn is dat je wordt weggehaald uit het leven zonder God, weggehaald uit een leven dat zinloos voortkabbelt of doelloos voortraast. En het gebeurt: terwijl je aandachtig leest wat er staat, word je apart genomen, weggehaald bij jezelf en aangesproken door wat er staat. Ik kan er niet onderuit. Terwijl ik aan de brief begin, word ik weggehaald uit de grauweheid van mijn ik-gerichte leven en baad ik, samen met alle heiligen en gelovigen, in het heldere licht van het evangelie.

Ik ben blij met de wetenschap, die me zo goed leert lezen dat ik ontdek dat via Paulus en 'Paulus' de Heilige Geest de schrijver is van de brief. Gods Geest 'schrijft in harten het geheim van 's Vaders grote daden. Zo leven wij om Christus' wil te allen tijd gerust en stil alleen van zijn genade.' (Gez. 723).

Ds. K.Hage

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: Ds K. Hage,
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;
bij voorkeur niet op woensdag
Scriba: M.C. Berger, G. van
Nijenrodestraat 171,
3621 GJ Breukelen,
tel. 06-15128659,
email: scriba@pieterskerk.info
W. Mur, tel. 266842,
email: noortje-wim.mur@planet.nl
www.pieterskerk.info
John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Ledenadm.:

Website:

Kerktelefoon:

Bij de diensten

Zondag 19 mei lezen we in de morgendienst Efeze 1:15-23. De brief aan de Efeziërs is een brief met Pasen in de rug. De brief begint dan ook met een lofprijzing op de grote daden van God in Jezus Christus. Als vanzelf gaat de brief daarna over in dankgebed en voorbede. Paulus dankt voor de gemeente. Dat is leerzaam. Er zijn ook dingen om je zorgen over te maken in de gemeente, zeker. Maar er is nog meer om voor te danken. Dat is ook een geloofsoefening. Danken dat er überhaupt een gemeente is; dat zij deelt in de kennis van het geheimenis van Pasen, en dat zij kan groeien in liefde.

In de avonddienst (in het Witte Kerkje) gaat ds. P. den Hertog uit Amsterdam voor.

Zondag 26 mei lezen we in de morgendienst Efeze 2:11-22. Daar herinnert Paulus de gemeente aan haar heidense komaf. Er is in het geloof een vroeger en een nu. Beide hebben ons iets te zeggen. Ze helpen ons om in te zien dat we voor God niet langer vreemdelingen zijn, maar burgers en huisgenoten van God.

De avonddienst wordt geleid door ds. L. van Rees uit Hoogblokland.

Donderdag 30 mei is het Hemelvaartsdag. De kerk viert dan het geheim dat de vernederde Jezus ook de verhoogde is en dat Hij regeert aan de rechterhand van God de Vader, zoals het credo belijdt. Dat is een geheimenis en Paulus is er met heel zijn apostelambt dienstbaar aan geworden. We luisteren naar wat hij er – biddend – over schrijft in Efeze 3:1-13.

Zondag 2 juni verwelkomen we twee gastvoorgangers. In de morgendienst is dat ds. H.J. Prosman uit Nieuwkoop, in de avonddienst (deze maand weer in de Pieterskerk) ds. K. van As uit Zaandam.

De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt ook wel wezenzondag genoemd. Willem Barnard heeft er een mooi gebed bij geschreven, ontleend aan het Engelse Book of Common Prayer. Ik geef het u graag door:

*O God, gij koning van de heerlijkheid,
Gij hebt Uw Zoon verhoogd
en opgenomen in
Uw koninklijk bewind.*

*Wij bidden naar
de hemel in zijn naam:
laat ons op aarde niet verweesd zijn,
zend ons Uw heilige
scheppende Adem
om moed en nieuwe levensgeest
ons in te boezemen,
ja, laat Uw mensen,
delen in de verheerlijking
door hem
die ons is voorgegaan.*

ds. K.Hage

Pastoraat

Wilt u geboorte, ziekenhuisopname, ernstige ziekte, overlijden en andere belangrijke mededelingen doorgeven aan de ouderling in uw eigen buurt? Hier volgen de namen en telefoonnummers. Marlies Wijnen is ouderling van sectie 1 (Zuid) en contact-ouderling van sectie 2 (West). U kunt met haar contact opnemen via telefoon (0346-261837) of mail: marlieswijnen2@gmail.com. Reina van der Wilt is ouderling van sectie 4 (Noord), te bereiken via 0346-262103 of reinanr2@hotmail.com.

Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie 3 (Centrum) en is te bereiken via 0346-251979 of famvanscherpenzeel@gmail.com. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de wijkpredikant ds. K. Hage, tel. 0346-261565. Of, indien hij niet bereikbaar is, met de scriba, Marco Berger, tel. 06-15128659 of scriba@pieterskerk.info. Als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, neem dan tijdig contact op met uw sectieouderling, of één van de andere ouderlingen.

Sectie Centrum

Bedankt!

Wij willen iedereen bedanken voor de gesprekjes, telefoontjes en mooie kaarten die wij mochten ontvangen, en óók voor de mooie bos bloemen die zondag 5 mei werd bezorgd. Het heeft ons goed gedaan! Dank daarvoor. Lieve groet van

Herman en Dieneke Middelkoop

Leeskring 22 mei 2019

Op *woensdag 22 mei a.s.* gaan we verder met het lezen van 'De weg van het gebed' van K.H. Miskotte. We hebben ons niet laten afschrikken door het wat verouderde taalgebruik en met een vertaling naar het hedendaagse konden we mooie gedachten en inzichten meenemen. Door middel van een leeswijzer gaan we op deze laatste avond van het leesseizoen de lezing van dit boekje afronden. Dat is meteen de gelegenheid om voorstellen te doen voor boeken die we het komende seizoen zullen gaan lezen. Mocht u nu niet zo'n 'lezer' zijn dan is de leeskring een prima middel om met anderen samen een boek te lezen en er over van gedachten te wisselen. Het is niet alleen nuttig maar ook aangenaam en gezellig. Wij hopen u te mogen begroeten op 22 mei a.s. om 20.00 uur in het Witte Kerkje. Voor meer informatie en leesmateriaal frans.vonk@hotmail.com.

Extra collecte t.b.v. Wijkkas 26 mei

Zondag 26 mei a.s. is er een extra (uitgangs)collecte welke -zoals gebruikelijk- geheel ten goede komt aan onze Wijkkas. We hopen op een mooie opbrengst van deze extra collecte en willen u alvast hartelijk danken voor uw bijdrage. Namens de Kerkrentmeesters,

Jan Winkel

Giften

Voor het wekelijkse koffie drinken ontvingen we in de daarvoor bestemde collectebus in april € 35,=
Via Dick Oosthoek ontvingen we een bedrag van € 18,=
inzake de ansichtkaartenactie. Alle gevers hartelijk dank.

Jan Winkel



WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: Ds B. Aalbers, consultant; Zebraspoor 196, 3605 GL Maarssen, tel. 565534, email: baalbers@casema.nl

Contactouderling: M. van Ingen, Purperreiger 27, 3628 CE Kockengen, tel. 06 25138102

e: margreetvaningen@hotmail.com
Scriba: C.H. van Schaik, Doornhoecklaan 58, 3601 JX Maarssen, tel. 06 53792347,

scriba@pauluskerkbreukelen.nl
Kerkelijk bureau: M. Pfeiffer, tel. 06 28271283, e: moniquepfeiffer@hotmail.com

Autodiensten:

Website:

Kerktelefoon:

Emmy Wildeman, tel. 241578
www.pknbreukelen.nl
John van den Bosch, email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

Hemelvaartsdag, 30 mei

Zoals we al jaren doen vieren we dit feest samen met onze zustergemeente de Johannes de Doperkerk. Om 7 uur beginnen we vanaf de Pauluskerk met dauwtrappen, na de wandeling eindigen we in de Johannes de Doperkerk. Is 7 uur u te vroeg of bent u niet zo'n dauwtrapper dan bent u evengoed welkom voor het gezamenlijk ontbijt en ochtendgebed.

Om 8.15 uur is de inloop, waar we om 8.30 uur samen ontbijten – zelf brood meenemen! -, dus uw ontbijt nu eens niet thuis opeten. Mogelijkheid te delen, dus iets lekkers om uit te delen dat zal het goed doen. Wij zorgen voor drinken!

Om 9.30 uur begint dan voorin de kerk een bij deze speciale dag passend ochtendgebed.

Voorgangers: ds Bert Aalbers en Jos van Os.

Uit de kerkenraad

De afgelopen week is vanuit de Liturgiecommissie nog een keer met dankbaarheid teruggekeken op de prachtige diensten van de Stille Week en het intens gevierde Paastriduum. Ook hebben we als kerkenraad met schroom geprobeerd om te laten blijken dat we – in gedachten, gebeden en gebaren - delen in het diepe verdriet van ons mede-kerkenraadslid Marianne Vedder . . . Eveneens kwam in de kerkenraad aan de orde dat uw huidige scriba – na 5 jaar scribaat – deze functie in mei over zou dragen. Dit in het vertrouwen dat deze omvattende taak in goede én deskundige handen zou zijn bij Corinth van Schaik uit Maarssen als volgende scriba. Op zondag 12 mei heeft ds Speelman - in de dienst van Schrift & Tafel - de overdracht van het scribaat gemeld aan de gemeente. Mij

rest alleen om u te danken zowel voor de ontroerende tractatie (!) als ook voor het in mij gestelde vertrouwen én voor de voortdurende bemoediging die u mij hebt doen toekomen. Zelf heb ik mij uitdrukkelijk geroepen gevoeld om op deze manier enige tijd de gemeente van de Pauluskerk te mogen dienen. De zegen van 'niet heersen, maar dienen' in de wijngaard wens ik ook de volgende scriba toe. En u allen als Pauluskerkgemeente wens ik vrede en alle goeds voor de toekomst.

ds Dineke Figeë, ex-scriba

In en uit de Gemeente

Naar het zich op dit moment laat aanzien zal de heer Theo van Vliet voorlopig nog even in het zorgcentrum Tamarinde in Utrecht blijven. Theo heeft nog moeite met de transfers en is daarvoor druk aan het oefenen zodat hij zich zelfstandig kan verplaatsen. Zodra hij deze mogelijkheden heeft zal hij toch voorlopig weer naar 't Heycop gaan omdat er nog geen plaats is in het verzorgingshuis. Het adres van Theo is : Zorgcentrum Tamarinde. Neckardreef 6. 3562 CN Utrecht.

Verslagen en intens verdrietig

Wij hebben afscheid moeten nemen van Annemarie, maatje van Maarten, dochter van Dirk en Marianne Vedder, zus van Janneke en Gert-Jan, lieve schoondochter, schoonzus en tante.

Donderdag 9 mei vond in de Pauluskerk de afscheidsdienst plaats waarna zij naar haar laatste rustplaats is gebracht.

Laten wij allen rondom hen staan, hen opdragen in onze gebeden, hen nabij zijn daar waar mogelijk is. De oom van Annemarie heeft de herinnering geschreven.

Een hartelijke groet,

Margreeth van Ingen

Ter herinnering aan Annemarie Vedder

Op 25 mei 1984 werd Annemarie geboren op de Bosdijk 2. Op 3 mei 2019 werd ze daar door de angst voor en de zwaarte van het leven ademloos. Ze kon niet meer verder.

Ruim 34 jaar zijn er mensen om haar heen geweest die geprobeerd hebben haar te laten zien: Annemarie, wij houden van je. Wij houden van je, zoals je bent en we willen van je blijven houden.... Haar moeder, haar vader, zus, broer, haar man Maarten, de naaste kring van mensen om haar heen.

Ze hebben geprobeerd haar de ruimte te geven om te leven, zoals dat binnen haar mogelijkheden lag. Wij, de mensen die er wat verder van afstonden, hebben dat met diep respect(!) allemaal zien gebeuren. Annemarie was een meisje dat puur was. Die niets begreep van de draaijerijen van deze wereld. Die niet kon, maar ook niet wilde begrijpen. Wat ze deed moest zinnig en zinvol zijn. Praatjes over het weer en het dorpsleven waren aan haar niet besteed. Ze was puur natuur. De prachtige siringen, de bloemen, kruiden, groenten uit de groentetuin... Ze voelde zich daar gelukkig.

Ze genoot als ze haar lichamelijke kracht kon laten zien op de fiets en bij het zwemmen. Haar lijf was een belangrijk

deel van haar leven. Ze genoot toen ze in haar studie kon laten zien: als ik ergens voor ga, dan ga ik er voor 100% voor. Met lof slagen! Streven naar perfectie en naar meer dan dat...

En in haar geest ging heel veel om. Ze zocht nabijheid. Nabijheid bij God en bij mensen.

Wat deed het haar pijn toen ze merkte dat haar lichaam om verschillende redenen niet functioneerde zoals zij zo graag hoopte en gehoopt had. Wat deed het haar pijn dat mensen die haar nabij waren door de dood of door mensen geschapen omstandigheden niet meer met haar verder konden.

Honderden mensen hebben in de dagen voorafgaande aan haar uitvaart en op de dag van haar begrafenis laten merken dat ze meer betrokken waren op Annemarie en allen die om haar heen waren, dan Annemarie ooit tot zich heeft kunnen laten doordringen.

Voor mij, die de bijzondere taak kreeg, haar uitvaart te leiden heeft Annemarie ons een heel duidelijke boodschap nagelaten: geef mensen zoals ik die zich niet zomaar aan kunnen en aan willen passen aan deze wereld alsjeblieft de ruimte om te zijn wie zij zijn, geef ons vertrouwen. Maak het veilig voor ons. Respecteer ons niet alleen, maar accepteer ons ook.

Ik eindig met woorden uit een kinderliedje: In de schaduw van uw vleugels wil ik schuilen o Heer, U bent mijn toevlucht. U bent mijn sterkte. U bent mijn schuilplaats, o Heer.

Dat geldt voor Annemarie. Dat mag ook gelden voor allen die haar hebben liefgehad en zullen liefhebben-liefde vergaat nimmermeer- tot het einde van hun leven.

Wim den Braber

alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

Diaconiecollecte 19 mei: Werkgroep Nieuwersluis

In deze werkgroep zijn omliggende kerken vertegenwoordigd om de Geestelijke Verzorging in de PI Nieuwersluis te ondersteunen; dat kan op verschillende manieren, van luisterend oor tot werk uit handen nemen, met behulp van vrijwilligers. Mooi om zo met elkaar een eenduidig doel te hebben. Alle vrijwilligers, zowel kerk-, crea- als bezoekvrijwilligers, worden vanuit deze groep gecoördineerd. Voor de vrijwilligers wordt één per jaar een bijeenkomst georganiseerd al dan niet met een thema, deze kosten worden vergoed door Exodus. De geestelijke verzorging kan een beroep doen op de werkgroep als er voor een gedetineerde individuele noodhulp nodig is. Met kerst wordt er bij de wereldwinkel een mooi verpakt presentje aangeschaft voor alle gedetineerde vrouwen; dit wordt persoonlijk uitgedeeld door een aantal vrijwilligers die de hele inrichting door gaan. Met Pasen proberen we ook altijd iets extra's bij de koffie te regelen. Met Pinksteren krijgen de vrouwen een 'vlammende' roos. Altijd een mooi moment om de verwondering te zien om het feit dat er "buiten" aan de vrouwen gedacht wordt. Veel vrouwen hebben zo een laag zelfbeeld dat ze het zich niet voor kunnen stellen dat er voor hun gebeden wordt. Het collectegeld wordt dus alleen besteed aan gedetineerden en niet aan vrijwilligers. Van harte aanbevolen. Namens de werkgroep Nieuwersluis,

Ingrid Baas

DIACONIE



Hulp nodig? Bel 08 5130 1535
ma/di/do, 9.00 -12.00 u. (10 ct/m)
Hulp bieden? Bel 0318 742510

Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappendoen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is



Diaconiecollecte 26 mei: Nacht van de Vluchteling



Het leek ons als Pauluskerk een mooi gebaar om als Gemeente een groep te vormen die samen voor dit goede doel loopt. Het "Team Pauluskerk" is inmiddels geformeerd met als thema: "Meer dan het gewone!" (ons jaarthema).

We hebben ervoor gekozen om 10 km te lopen in Amsterdam (starttijd 18.45 uur). Inmiddels hebben zich 11 wandelaars gemeld, maar het zou uiteraard fantastisch zijn als er meer mensen meelopen. We hebben ook de diaconie enthousiast kunnen maken om dit mooie doel te steunen, en vandaar dat de collecte op 26 mei a.s. hiervoor bestemd is. Uiteraard van harte aanbevolen!

Je kunt je nog steeds aanmelden rechtstreeks bij mij of via de site: www.nachtvande vluchteling.nl/route/10-km-amsterdam/meedoen. Uiteraard zijn we ook op zoek naar gemeenteleden die ons team willen sponsoren.

Dit kan ook rechtstreeks bij mij of via de site: www.nachtvandevluchteling.nl/team/pauluskerk-breukelen/doneren. Inmiddels hebben we € 314 opgehaald. Ans van der Velde (vanderveldeans@gmail.com; 06 12611812)

Autorit ouderen op 25 mei

U kunt zicht hiervoor nog opgeven tot 18 mei bij Stieneke van Schaik, tel. 0346-822278 of bij Jan Boonacker, tel. 264821.

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Inloopochtenden in het Bonifatiushuis



Op *dinsdagochtend 21 mei en 4 juni* staat de deur van het Bonifatiushuis weer open van 9.30 tot 11.30 uur. U bent van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken, gezellig met elkaar te praten of een spelletje te doen. Mogen wij u ook eens ontmoeten? Graag tot ziens! Mocht u geen eigen vervoer hebben, dan kunt u contact opnemen met mw. R. Groenberg, T. Brandsmastraat 71, tel. 263232.



VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

Prominente activist in hongerstaking

Op 26 mei a.s. kunt u in beide wijkgemeenten vóór en na de dienst uw handtekening zetten voor de volgende zaak: Ahmed Mansoor zit een celstraf van tien jaar uit omdat hij kritiek uitte op de autoriteiten van de Emiraten. Hij ging eind maart in hongerstaking. Daarmee protesteert hij tegen zijn oneerlijke gevangenisstraf en de slechte omstandigheden waaronder hij wordt vast gehouden. Zijn hongerstaking kan ernstige gevolgen hebben voor zijn gezondheid. Mansoor was een van de weinige mensen in de Verenigde Arabische Emiraten die zich nog durfde uit te spreken over de mensenrechtenschendingen in het land. Hij schreef hierover op zijn blog en sociale

media. Ook gaf hij interviews aan buitenlandse media. Dit werd hem niet in dank afgenomen. Hij kreeg in 2018 tien jaar cel omdat hij onder meer valse informatie zou hebben gepubliceerd met het doel de reputatie van de Verenigde Arabische Emiraten te schaden. Het ziet er naar uit dat de auto-riteiten Mansoor's onterechte straf niet voldoende vinden. Ze proberen hem nog eens extra te straffen door zijn leven in de gevangenis ondragelijk te maken. Zo zit hij al sinds zijn arrestatie in maart 2017 in eenzame opsluiting. Dit kan worden gezien als een vorm van marteling. Wij gebruiken een voorbeeldbrief van Amnesty International naar de autoriteiten van de Verenigde Arabische Emiraten. Wij roepen hen op Ahmed Mansoor vrij te laten en hem beter te behandelen. Als u meer wilt weten kunt u naar de site van Amnesty: www.Amnesty.nl. Bij de lopende acties kunt u makkelijk een voorbeeldbrief downloaden en zelf versturen. Ik hoop op uw medewerking.

Ria van Voskuilen

Nieuwe expositie Pauluskerk: 'Oog voor detail'

Vanaf *zondag 26 mei 2019* is in de Pauluskerk een nieuwe expositie te zien. Nadat de beoogde kunstenaar afhaakte, vonden we ons eigen gemeentelid Janny van Nimwegen bereid haar Quilts te exposeren. En dat blijkt een schot in de roos. Met veel creativiteit maakte zij vele prachtige quilts, op basis van patronen uit verschillende tradities. Zo ontleende zij onder meer inspiratie uit de traditie van het quilten bij de Amish, een religieuze groepering in Amerika die quilt-patronen vervaardigde gebaseerd op hun religieuze beleving. Ook patronen uit andere landen gebruikt Janny bij haar werk. Het quilten kent een lange geschiedenis en gaat terug tot de Romeinen, die dekens, kussens en matrassen voorzagen van patronen.(culcita-waaraan de naam quilten ontleend is). Ook de kruisvaarders in de Middeleeuwen voorzagen hun tenten en banieren van quilts. Behalve het vinden van geschikte patronen, is het zoeken naar geschikte stoffen voor de quilts ook heel belangrijk om er een fraai geheel van te maken. Zo zijn bijvoorbeeld geweven Japanse stoffen tweezijdig te gebruiken, maar ook lapjes van oude spijkerbroeken kunnen verwerkt worden in een quilt. Kunstschilders zeggen weleens dat een schilderij nooit af is. Geldt dat ook voor Quilts? Janny wijst op een stukje uit haar net afgemaakte quilt: een vogel met een tak, maar ze ontdekte ineens dat de snavel en de pootjes nog ontbreken. Kenmerkend voor de quilts is dan ook: oog voor detail. Kun je bij een schilderij soms in een oogopslag zien wat het voorstelt, quilts bekijken vraagt wat meer aandacht en tijd. Neemt u die ervoor, het werk van Janny van Nimwegen is dat zeker waard! De expositie wordt 26 mei, 11.30 geopend en is te bezichtigen tot 15 augustus. De Pauluskerk is open op donderdag, vrijdag en zaterdag, van 10.00 u tot 16.00 u. De kunstcommissie van de Pauluskerk wenst u veel genoegen bij het bezichtigen van deze bijzondere expositie!

Corinth van Schaik

Seniorengespreksgroep

Donderdag 6 juni, 14.30-16.00 uur,

Pauluskerk: achterzaal

In de serie over de Psalmen lezen we vandaag Psalm 103. Een indrukwekkende psalm waarin heel veel bijbelse kernwoorden staan: genadig, barmhartig, geduldig, goedertieren, zonde, vergeven, ontfermen, enz. Stof genoeg dus!

N.B. Let op de gewijzigde datum: ditmaal niet de 2^{de} maar de 1^{ste} donderdag van de maand!

Ds Bert Aalbers

Bewust bijbellezen

Woensdag 12 juni, 20.00-21.30 uur,

Pauluskerk: achterzaal

De laatste avond van dit seizoen. Omdat het de zondag daarop Trinitatis is, zondag van de Drieëenheid, willen we daarover nadenken. Geen eenvoudig onderwerp, maar we houden van uitdagingen! Mogelijk luisteren we ook nog naar een cantate die Bach schreef voor deze zondag.

Ds Bert Aalbers

Oecumenische Pinksterdienst op 9 juni



Ook dit jaar willen wij het Pinksterfeest weer samen met u vieren in het park Boom en Bosch te Breukelen. Wij als gelovigen staan op het Pinksterfeest centraal, om door de Geest Gods boodschap van vrede en recht te verspreiden.

Onze Oecumenische Openluchtdienst begint op 9 juni om 11 uur. Voorgangers zijn Ds. Bert Aalbers, Ds. Martje Ruhlessin en Pastor Jos van Os. Er is voor de kleinere kinderen kindernevendienst. We hopen dat we prachtig mooi weer hebben. Zo niet, dan zal de dienst verplaatst worden naar de Pauluskerk, Straatweg 37, Breukelen. U bent van harte welkom. Namens de Werkgroep Oecumene,

Sophie Koster



Bruikbare, verkoopbare spullen

Noemt u ze zoals u wilt: curiosa, vintage, antiek, of snuffelpullen... Ons maakt het niet uit. Wij zijn altijd op zoek naar verkoopbare spullen voor de jaarmarkt voor de kerk in juni. Hebt u zelf iets over, gaat u verhuizen of kleiner wonen en moet u opruimen, of misschien moet u een huis leegruimen? Vaak is het jammer om iets zomaar weg te

gooien, terwijl het nog goed is. Wij helpen u graag door deze spullen bij u op te halen. Neemt u contact op met Frans Atsma, 0346 264635, Ard Mak, 06-41394945, of Hans Schriever, 06-14489888. Dit kan het hele jaar door. We maken dan een afspraak om langs te komen.

De Rommelmarktcommissie

Kunstronde Vecht & Plassen

18 en 19 mei in de Pauluskerk

- Vrijdag 17 mei opening van 20.00 uur - 21.00 uur
- Zaterdag 18 mei 11.00 uur - 17.30 uur
- Zondag 19 mei 11.00 uur - 17.30 uur

Er is een overzicht te zien van werken van alle deelnemende kunstenaars.

De Kunstcommissie

Startzondag 2019

In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld: het verhaal van God en mensen. De bijbelse verhalen nodigen ons uit om deze te vertalen naar ons eigen leven. 'Een goed verhaal', het is het thema voor Startzondag 2019. Een thema waar u alle kanten mee op kunt. Een missionaire startzondag door als gemeente te laten zien dat u een goed verhaal heeft voor mensen die op zoek zijn naar zingeving. Een meer diaconale startzondag waarop het goede verhaal handen en voeten krijgt voor mensen ver weg of dichtbij. Of een startzondag met de focus op het samen gemeente zijn. Dan is de insteek misschien: welk goed verhaal hebben we elkaar te vertellen? Welke invalshoek uw gemeente ook kiest, het belangrijkste is natuurlijk dat u bezig bent met 'het goede verhaal', het Woord van waaruit we leven. Niet alleen op startzondag, ook op alle andere dagen in het jaar. Ik hoop van harte dat uw gemeente dit thema omarmt en daar uw eigen 'goede verhaal' van maakt. Natuurlijk heeft de dienstenorganisatie ook de nodige ideeën voor u op een rij gezet. U leest erover in dit nummer en u vindt ze op protestantsekerk.nl/startzondag. Ik wens u een goede voorbereiding van de startzondag toe. Hopelijk wordt het een startzondag waar mensen over napraten: "Ik was afgelopen zondag in de kerk en ik heb toch een goed verhaal!"

www.pkn.nl

Materiaal Startzondag 2019 beschikbaar

Veel gemeenten beginnen binnenkort al met de voorbereidingen voor de Startzondag in september. Dit jaar biedt de dienstenorganisatie materiaal aan rond het thema 'Een goed verhaal', vol handvatten om op nieuwe en creatieve manieren met de Bijbel aan de slag te gaan.

'Een goed verhaal' is een vervolg op het thema van vorig jaar, 'een goed gesprek', licht projectleider Floor Barnhoorn toe. Prof. dr. Maarten Wisse schreef op verzoek van de synode een nota over het geloofsgesprek, met de titel 'De Bijbel in het midden'. "Daarin pleit hij ervoor geloofsgesprekken te voeren rondom de Bijbel. De Bijbel ligt als boek van God immers aan de basis van ons geloven. En als we leren met de verschillende stemmen in

de Bijbel om te gaan, zijn we ook beter in staat om elkaars verschillende manieren van geloven te begrijpen en te aanvaarden.” Het voeren van gesprekken rond de Bijbel is niet vanzelfsprekend, ziet Barnhoorn. “In veel gemeenten is er een bepaalde verlegenheid om met de Bijbel aan de slag te gaan. Dat komt ook omdat bijbelteksten of - verhalen niet automatisch als ‘goed verhaal’ worden ervaren. Een bijbelverhaal moet je eigen verhaal raken, anders blijft het te abstract. Door de vraag te stellen: ‘Wat betekent dit voor mij?’, of: ‘Wat zegt God hierdoor tegen mij?’ ontstaat een wisselwerking tussen het verhaal uit de Bijbel en je eigen verhaal. Dan wordt de Bijbel een spiegel voor ons dagelijks leven.”

Aanbod

Rond het thema ‘Een goed verhaal’ wordt allerlei materiaal aangeboden. “Vrijwel elke gemeente heeft met de predikant of kerkelijk werker natuurlijk al een expert in huis als het gaat om de Bijbel. Die doet elke zondag haar of zijn best om ‘het goede verhaal’ bij de mensen te brengen. De materialen die de dienstenorganisatie aanbiedt, zijn een aanvulling daarop. Allereerst is er allerlei bijbelstudiemateriaal beschikbaar, waaruit gemeenten kunnen kiezen. Maar er worden ook werkvormen aangeboden om op een nieuwe, levendige manier met de Bijbel aan de slag te gaan, in de kerk en daarbuiten. Zo zijn er werkvormen beschikbaar die gebaseerd zijn op bibliodrama. Daarbij stap je letterlijk in een verhaal: je verplaatst je in een bijbels personage en stelt je voor: wat zou deze persoon denken, voelen en zeggen? Ook worden meditatieve werkvormen aangeboden, waarbij het gaat om stil worden, een tekst lezen en herlezen, en afdalen in je binnenste. Je vraagt je af: ‘Wat heeft deze tekst mij te zeggen?’ Of: ‘Wat heeft God mij door deze tekst te zeggen?’”

Voor de hele gemeente

Naast creatieve en meditatieve werkvormen zijn er werkvormen voor kinderen en jongeren, liturgische suggesties voor de kerkdienst en een spel dat met de hele gemeente gespeeld kan worden. Barnhoorn: “Daarnaast is er materiaal voor het nieuwe seizoen dat in september van start gaat. Zo is er bijvoorbeeld een opzet beschikbaar voor groothuisbezoek en worden er ideeën aangeboden voor bijbelgebruik in het pastoraat.” Het aanbod is divers en gemeenten kunnen zelf kiezen van welk materiaal ze gebruik willen maken, benadrukt hij. “Het zou mooi zijn als het aanbod gemeenten stimuleert om vaker de Bijbel te openen.”

www.pkn.nl



Oranjekerk Amsterdam

Op donderdag- en zaterdagmiddag, van 14.00 tot 16.30 uur is de Oranjekerk (incl. de tuin en de kapel) open, voor:

- het branden van een kaarsje,
- het beleven van stilte in de kerkzaal,
- het bekijken van de expositie in de inloopruimte,
- het genieten van de natuur en de rust in onze mooie tuin - het hek staat open, u kunt er direct naar binnen lopen.

De Oranjekerk beschikt over een prachtige eigen tuin. Vanaf half maart tot ongeveer half november, wordt er getuiniert in deze Oranjetuin, door zo'n acht vrijwilligers. Op vrijdagochtend rond een uur of tien bespreken de tuiniers onder het genot van een kop koffie bespreken de tuinwerkzaamheden en ieders wel en wee. Er is geprobeerd om van de tuin gedeeltelijk een Bijbelse tuin te maken. Zo vind je er bijvoorbeeld de judaspenning, jakobs ladder, maagdenpalm en salomonszegel. Er staat een bordje bij waar het in de Bijbel te vinden is. We hebben ook een vijver waar veel kikkers in zitten. De tuin is voor iedereen toegankelijk. Kom beslist even kijken, als we op vrijdag aan het werk zijn of kom meehelpen. Nog beter!

De gastvrouwen en gastheren van de Open Kerk kunnen u ook vertellen over de mogelijkheden voor ontmoeting en een persoonlijk gesprek.

Veelkleurig

De Oranjekerk is één van de ongeveer twintig protestantse



wijk-gemeentes in Amsterdam en is veelkleurig van samenstelling.

De geschiedenis van de – van oorsprong hervormde Oranjekergemeente laat zien dat dit eigenlijk vanaf het begin het geval is geweest.

De drie oorspronkelijke (geografische) wijken van de gemeente worden aan het eind van de jaren '40

omgevormd tot twee (A en B-)wijkgemeenten met een verschillende kerkelijke signatuur: een ‘gewone’ midden-orthodoxe gemeente en een gemeente van Gereformeerde Bonds-signatuur. Deze beide gemeenten zijn, voor zover bekend, zonder noemenswaardige problemen in 1972 samengevoegd.

De goede verstandhouding met de gereformeerde Buiten Amstelkerkgemeente krijgt geleidelijk aan steeds meer inhoud en structuur. In 1983 wordt – aan het eind van de zomerperiode, waarin al gedurende vele jaren gezamenlijke diensten worden gehouden – besloten deze diensten in de Oranjekerk voort te zetten. In de jaren daarna neemt de samenwerking toe. De officiële

federatieovereenkomst, die in 1995/1996 gesloten wordt, verandert in feite niets: alles wordt al samen gedaan. In oktober 2005 ‘fuseert’ de wijkgemeente – als ook de Amsterdamse Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk verenigen – tot de Protestantse Oranjekerkgemeente. In 2007 wordt de Oranjekerkgemeente uitgebreid met een deel van de Rivierenbuurt.

De Oranjekerk

Tweede van der Helmstraat 1-3

Amsterdam

(in het hart van de pijp om de hoek van het Sarphatipark en de Albert Cuypmarkt)

Pinksteren: ‘gewoon’ Joods



Binnenkort is het weer Pinksteren. Het feest waarop we vieren dat het evangelie er is voor alle volken. De ervaring van de ‘uitstorting van de Geest’ (Hand. 2) is daarvan de basis. In Joodse ogen en binnen de orde van de Joodse ‘hoge feesten’ (Ex. 23: 14-17) passen de gebeurtenissen die in Handelingen 2 beschreven zijn gewoon bij het Wekenfeest (de Joodse naam voor Pinksteren) of oogstfeest (Ex.23: 16) Het belangrijkste daarin is dat op de datum van het pinksterfeest de Eeuwige Zijn wet, Zijn Tora, aan Israël gaf. Volgens de traditie precies op de 50ste dag na de uittocht van het volk Israël uit Egypte; dus 7 weken na Pasen. Alle (orthodoxe) Joodse mannen gebruiken de hele nacht voor de 50ste dag, de 6e van de maand Sivan, voor Tora-studie. Daarna gaan ze in vreugde naar buiten om elkaar deelgenoot te maken van het verkregen inzicht dat de Eeuwige hun gaf, via de woorden van de Tora, door Zijn Geest (!). Vroeger gingen ze naar het tempelplein, tegenwoordig naar de Klaagmuur. Let erop: De studie van de Tora (Tenach, Talmoed, etc.) geeft de opening waardoor het mogelijk is dat de

verlichting van de Geest kan optreden. Niet, wat de standaard christelijke uitleg is, omgekeerd.

Als je het bovenstaande weet, begrijp je een stuk beter wat er in Handelingen 2 gebeurt en hoe ‘gewoon’ Joods dat is: Petrus heeft kennelijk de afgelopen nacht Joël 3 bestudeerd. In de vroege morgen vertelt hij zijn volksgenoten, joden en proselieten, de conclusies van zijn studie. Ze horen hem aan en hebben, in geheel Joodse stijl, zo hun opmerkingen, instemmingen en twijfels. Er wordt in Handelingen 2 melding gemaakt van het opmerkenswaardige feit dat ieder hoort en begrijpt wat Petrus zegt. In de taal waarin ze geboren waren. Door de studie en confrontatie met die heilige taal in de voorgaande nacht, verstaan ze alles wat Petrus zegt.

En de cynici onder hen die zeggen dat Petrus en zijn vrienden vol zoete wijn zijn, zijn ook best realistisch. Een glaasje vreugdewijn na zo’n lichamelijke zware studie zal geen uitzondering geweest zijn.

Piet Booij,

Classicale Werkgroep Kerk en Israël Utrecht

Ik draaf als een paard langs de zee

Psalm 139 is een geliefde psalm , omdat het een gebed is om hulp. Het begint met: ‘Heer, u kent mij, u doorgrondt mij’ en eindigt met: ‘zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is.’ Wiel Kusters heeft daar een bijzondere berijming op gemaakt, vooral vanwege dat mooie beeld van een paard dat vrij draaft langs de zee:

*Gij kent mij Heer, leer mij U kennen,
Gij denkt aan mij, ik denk met U mee.
Gij leidt mij, maar wilt mij niet mennen,
ik draaf als een paard langs de zee.*

*Gij hoort mij, ik hoor U mij spreken.
Gij voelt mij, voor U klopt mijn hart.
Ik vlucht niet voor wie zich wil wreken,
uw liefde met haten verwart.*

*Ik word in uw grond nooit vergeten.
In U gaat mijn ziel niet teloor.
Van mij zult gij steeds blijven weten,
hoe klein mijn geluid in uw koor.*

*Ik draaf als een paard aan uw zij, Heer.
U draagt mij op vleugels van wind.
Mijn ziel weet haar plaats in uw rij, Heer.
Gij weeft mij tot Gij mij ontbindt.*



*Bij mooi weer opgehaald worden in een cabriolet
om naar de kerk te gaan.
Wie wil dat niet!*

*Taartenbuffet op 12 mei in de Pauluskerk aangeboden
aan Dineke Figeo als dank na 5 jaar scribaat*

COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

Bezorging: W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;
mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814

Bankrekeningnummer Kerknieuws: St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60
Kostprijs: € 20

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en
aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1^e zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkomroep.nl

Administrateur: Mw. M. Davids-Garritsen, Kerkplein 16, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-262692, email: m.davids@sdivad.nl
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente
Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

C. Vervat, tel. 06 51796607, of ceesvervat@gmail.com

Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkxansman@ziggo.nl

Adres Pauluskerk: Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89