

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENSTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 5 MEI 2019

10.00 uur: ds. A.W. Aarnoutse, Vinkeveen

Collecten: 1. Kerk in Actie – Noodhulp Syrië (zie toelichting) 2. Kerk

ZONDAG 12 MEI 2019

10.00 uur: ds. G. Speelman

Dienst van Schrift en Tafel

Collecten: 1. JOP (zie toelichting) 2. Kerk

Coventrygebed voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag, 12.15 - 12.35 uur, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 5 MEI 2019

10.00 uur: ds. D.J.J. Thijs, den Haag

Collecten: 1. Kerk in Actie - Noodhulp Syrië (zie toelichting) 2. Kerk

18.30 uur: ds. M. Rietkerk, Utrecht (Witte Kerkje)

Collecte: Kerk

Autodiensten: Hr. P. Wijnen tel. 0346-261837

ZONDAG 12 MEI 2019

10.00 uur: ds. K. Hage

Collecten: 1. HGJB (zie toelichting) 2. Kerk

18.30 uur: ds. G.J. Codée, Maarssen (Witte Kerkje)

Collecte: NGP

Autodiensten: Hr. J. den Hartog tel. 0294-295510

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 3 mei 16.45 uur: dhr. A. Fijan

Vrijdag 10 mei 16.45 uur: ds. G.H. Vlijm

Vrijdag 17 mei 16.45 uur: ds. F.E. Schneider
Avondmaalsviering

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 2 weken en is voor een periode van 3 weken. Kopij inleveren voor maandag 13 mei 18.00 uur.

AGENDA

- Vrijdag 3 mei, 17.00 uur, Bonifatiushuis, Open maaltijd
- Zaterdag 4 mei, 18.45 uur, Pauluskerk, Herdenkingsbijeenkomst
- Woensdag 8 mei, 20.00 uur, Pauluskerk, Bewust Bijbellezen
- Zondag 12 mei, 15.00 uur, Pauluskerk, Bach Cantate: Schauet doch und sehet, ob irgendein Schmerz sei' (BWV 46)
- Donderdag 12 mei, 20.00 uur, Bonifatiushuis, Margriet van der Kooi over Voltooid Leven

MEDITATIE

Gedenken of herdenken

“Offeren zul je als Pascha voor de Heer, je God, (...) opdat je zult gedenken de dag van je uittocht uit het land van Egypte, al de dagen van je leven.”
(Deuteronomium 16.2-3)

“Gedenk dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt.”
(2 Timoteus 2.8)

1. Ieder jaar opnieuw is er discussie over de 4de mei. Wat begon als een herdenking van de slachtoffers van de naziterreur in de 2de wereldoorlog, werd gaandeweg uitgebreid met andere thema's: de gesneuvelde militairen in Nederlands-Indië en Korea, de uitgezonden naar Libanon, de Balkan enz. En sinds enkele jaren zijn er felle discussies over de vraag of je ook Duitsers kunt uitnodigen bij de dodenherdenking.

Maar wat is eigenlijk *herdenken*? Of bijbelser gezegd: *gedenken*!

2. Israël weet wat gedenken is en kan ons daarin voorgaan.

Gedenken is meer dan een dag op de kalender waarop je 2 minuten stilstaat bij de gevallen, met een keer per vijf jaar Bevrijdingsdag viert. Gedenken betekent dat je het verleden oproept en alle ruimte geeft. Want er zijn dingen die zo belangrijk zijn dat ze niet vergeten mogen

worden. Die twee staan tegenover elkaar: *gedenken* en *vergeten*. Gedenken betekent dat het verleden de toekomst bepaalt; vergeten betekent dat het verleden heeft afgedaan. En we zeggen dan ook: dat is in het vergeetboek geraakt. Maar er zijn dingen zo belangrijk dat ze niet vergeten mogen worden, die horen in een gedenkboek.

Zo moet Israël de uittocht ieder jaar opnieuw gedenken bij Pesach. Niet als een historisch feit, maar als iets waaraan je vandaag nog deel hebt: jij bent uit Egypte, uit het slavenhuis, bevrijd!

Gedenken en vergeten schakelen gebeurtenissen in of uit. Gedenken betekent dat je wat gebeurd is ontrukkt aan de vergetelheid. Want berichten van vroegere ellende hebben hun zin, namelijk om het vandaag vol te houden, want de geschiedenis van God met zijn volk gaat door.

3. Intussen is het niet genoeg je hoofd te schudden over zoveel geweld en onmenselijkheid toen alsof het alleen maar een stukje geschiedenis is. Als we dat doen, hebben we nog altijd niet begrepen wat gedenken is. Van Israël kunnen we leren dat het gaat om het opnieuw beleven van het verleden. Pasen viert alsof je zelf uit Egypte bevrijd bent.

Dat is dan ook het grote verschil tussen *herdenken* en *gedenken*. *Herdenken* is op het verleden gericht, vanavond even terugdenken aan de oorlogsjaren. Maar *gedenken* is iets anders, gedenken is toekomstgericht: het verleden oproepen met het oog op de toekomst. Waar zijn machthebbers vandaag bezig om de kleinen te vertrapen, de weerlozen weg te werken en de geringen te onderdrukken?

4. Daarom staat er steeds in verband met de viering van Pascha dat de kinderen erbij betrokken moeten worden, laten de komende generaties het in hun oren knopen. Het gaat om hen: 40/45 is geen voorbij verleden waar je met interesse kennis van neemt. Wij zijn betrokken bij de geschiedenis van de uittocht en dus ook van alle pogingen om die ongedaan te maken. Vergeet dat niet!

5. *Even terzijde: vanwege het verschil tussen gedenken en herdenken, is het zo jammer dat in nieuwe vertalingen dat woord gedenken is weggefallen. In de Nieuwe Bijbelvertaling werd het: "Bedenk dat je slaaf bent geweest..." En in de Herziene Statenvertaling lees ik: "U moet eraan denken dat u slaaf geweest bent..." Zo van: "Heb je er nog aan gedacht? Ja? Dan is het goed." Dat is te mager!*

6. Paulus schrijft aan Timotheus: "Gedenk dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt." Wist hij dat dan niet? Natuurlijk wist hij dat, maar het functioneerde kennelijk niet in zijn leven van alledag. Pasen is voor ons zo vaak een mooi verhaal, een deel van de geloofsbelijdenis op zondag, maar geen realiteit op maandag. En daarom moet het ons telkens weer gezegd worden: om te gedenken!

Vergeet het niet. Leef niet alsof er geen hoop is, geen toekomstverwachting. Want dan leef je alsof Jezus niet is opgestaan, alsof het nooit Pasen is geweest. Gedenk, dat wil zeggen: geef de kwade machten geen kans, want die

willen niets liever dan Pasen ongedaan maken. En de machthebbers van onze dagen willen niets liever dan je wijsmaken dat we de dingen moeten nemen zoals ze zijn. Maar geloof ze niet! Al hun uitspraken zijn een poging om de uittocht te stagneren, om Pasen ongedaan te maken. Geloof ze niet! Jezus Christus is uit de doden opgewekt.

7. Pasen herinnert aan het verhaal van die ene Jood die nooit uit de doden zou zijn opgestaan als de doden niet zullen opstaan, als de joden niet zullen opstaan. De joden van de ballingschap en van de pogroms, en van de kampen. Zo solidair is deze ene Jood met Israël en met ons dat Hij in zijn graf gebleven zou zijn wanneer God niet zou instaan voor de herleving van zijn mensen. In Jezus' opwekking bevestigt God die belofte, zegt Hij dat er toekomst is!

8. En omdat wij hopen op het Rijk dat de toekomst heeft, wil ik u vragen

- om de slachtoffers van het naziregime altijd te gedenken,
- om allen die hun leven gaven ter bevrijding nooit te vergeten,
- om de vrijheid te beschermen,
- om pal te staan tegen elke onderdrukking,
- om te protesteren tegen iedere vorm van discriminatie.

U kunt niet anders vanwege Jezus de Messias, die opstond uit de dood. Vergeet het niet!

Ds. B. Aalbers

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: Ds K. Hage,
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;
bij voorkeur niet op woensdag

Scriba: M.C. Berger, G. van
Nijenrodestraat 171,
3621 GJ Breukelen,
tel. 06-15128659,
email: scriba@pieterskerk.info

Ledenadm.:

W. Mur, tel. 266842,
email: noortje-wim.mur@planet.nl
www.pieterskerk.info

Website:

Kerktelefoon:

John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

De kerk leeft van feest naar feest, al zijn de kerkelijke feesten heel anders dan die van de wereld. Ze zijn gekleurd door de dwaasheid van God, die de gekruisigde heeft opgewekt (1 Kor. 1:23). De feesten die de kerk viert zijn dan ook omgeven door ongeloof en ergernis. Het bericht van Pasen wordt aangezien als 'kletspraat' (Lk. 24:11). En als met Pinksteren de Heilige Geest wordt uitgestort, zeggen de omstanders spottend dat de

apostelen te veel wijn gedronken hebben (Hand. 2:13). Maar wie zich laat raken door dit evangelie, wie verbonden raakt met de Vader en met zijn zoon Jezus Christus, deelt in een vreugde die volkomen is (1 Joh. 1:4). Daarom is het elke zondag feest wanneer de gemeente samenkomt. We vieren het geheim dat God alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen gebracht heeft, onder Christus (Ef. 1.10).

Zondagmorgen 5 mei hoopt ds. D.J.J. Thijs uit Den Haag voor te gaan. Vijf mei is toch een bijzondere datum die dit jaar op een zondag valt. Hoe de orde van dienst er precies komt uit te zien is nog niet bekend. de lezingen, de verkondiging, de gebeden, de te zingen liederen, de voordracht van gedichten en de muzikale bijdrage van Jan Pieter staan in het teken van in dankbaarheid gedenken dat we 74 jaar in ons land geen oorlog hebben gehad. In zoveel andere landen zijn (burger) oorlogen, onderdrukking en geweld en weet men niet wat vrijheid echt is. Al met al een dienst waar we op een eenvoudige wijze de betekenis van 5 mei accentueren.

In de avonddienst (in het Witte Kerkje) is dat ds. M. Rietkerk uit Utrecht.

Zondag 12 mei maken we in de morgendienst een begin met het lezen uit de brief aan de Efeziërs. Deze brief laat zich heel goed lezen als een Paasbrief. De apostel herinnert de gemeente, onder lofprijzing en dankzegging, aan de grote daden van God in Christus (1:1-14). De apostel spreekt ook hoog over de kerk: zij weet van mysterie, het geheimenis, van God in Christus. Ook wij weten ervan. Wij leven ervan. Tegelijk bidden we om de Heilige Geest dat we de hoogte, lengte, breedte en diepte ervan mogen verstaan, samen met alle heiligen.

In de avonddienst gaat ds. G.J. Codée uit Maarssen voor. We hebben met elkaar geruild.

Ds. K.Hage

Pastoraat

Wilt u geboorte, ziekenhuisopname, ernstige ziekte, overlijden en andere belangrijke mededelingen doorgeven aan de ouderling in uw eigen buurt? Hier volgen de namen en telefoonnummers.

Marlies Wijnen is ouderling van sectie 1 (Zuid) en contactouderling van sectie 2 (West). U kunt met haar contact opnemen via telefoon (0346-261837) of mail: marlieswijnen2@gmail.com.

Reina van der Wilt is ouderling van sectie 4 (Noord), te bereiken via 0346-262103 of reinanr2@hotmail.com.

Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie 3 (Centrum) en is te bereiken via 0346-251979 of famvanschepenzeel@gmail.com.

In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de wijkpredikant ds. K. Hage, tel. 0346-261565. Of, indien hij niet bereikbaar is, met de scriba, Marco Berger, tel. 06-15128659 of mail scriba@pieterskerk.info. Als u om voor-bede in de eredienst wilt vragen, neem dan tijdig contact op met uw sectieouderling, of één van de andere ouderlingen.

Sectie West

We leven mee met Piet Sondij (Lisdodde 16, 3628 NL Kockengen), bij wie onlangs kanker is geconstateerd. Gelukkig kan hij behandeld worden. De tijd staat voor hem in het teken van wachten. Maar dat niet alleen. Het zijn voor hem ook tijden die gestempeld zijn door de gekruisigde en opgestane Heer. We wensen hem sterkte en de nabijheid van God in de weg die hij moet gaan.

Sectie Centrum

Op 2 mei was het echtpaar Middelkoop - De Boer ('t Heycop 507, 3621 WJ Breukelen) 50 jaar getrouwd en we feliciteren hen van harte met deze bijzondere dag. Hun gouden jubileum heeft echter ook een donker randje, omdat dhr. Middelkoop enige weken geleden vanwege de ziekte Alzheimer naar de Aa heeft moeten verhuizen (Kamer 352). Het niet meer kunnen delen van dezelfde leefruimte doet pijn, maar gelukkig zijn de geliefden niet ver van elkaar.

Ds. K.Hage

Overleden

Op 29 april is in de leeftijd van 88 jaar overleden Johanna Willemina Daamen - Schaper. Zij woonde het grootste deel van haar leven, meer dan 60 jaar, aan de G.W. van Couwenhovenstraat 13 en was sinds 3 januari 2007 weduwe van Gerrit Daamen. Haar leven lang wist mw. Daamen zich omgeven door de genade en liefde van God. Daarom zal in de afscheidsdienst op 6 mei om 13.30 uur in de Pieterskerk ook gelezen worden uit 1 Korintiërs 13, waar de apostel Paulus spreekt over de liefde die blijft:

'Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.'

In onze gebeden denken wij aan haar kinderen en kleinkinderen, haar zus Fiet Schaper, en allen die haar zullen missen.

Marco Berger, scriba

Uit de kerkenraad

De kerkenraadsvergadering van 15 april jl. start met een bezinning over Jona 1. Jona krijgt opdracht om naar Nineve te gaan maar hij neemt de boot naar Tarsis. Hij is eigenzinnig en vlucht, totdat hij opnieuw bevel krijgt om te gaan. Wonderlijk hoe groot Gods genade en barmhartigheid is wanneer Nineve tot inkeer komt en gespaard wordt.

Op 25 maart jl. heeft het moderamen weer een periodieke vergadering met het moderamen van de NGK gehad. Er zullen verdere stapjes worden gezet in onze samenwerking. De gezamenlijke vespers in aanloop naar Pasen waren daar een voorbeeld van en beide kerkenraden zullen elkaar gaan ontmoeten op 1 juli a.s. Ook zullen we weer gezamenlijk de startzaterdag van 14 september a.s.

organiseren.

De thema-avond over 'voltooid leven' van 29 maart jl. is niet doorgegaan vanwege privéomstandigheden van Margriet van der Kooi. De avond staat nu gepland voor 16 mei a.s., meer informatie volgt nog in Kerknieuws.

Het 2^e deel van de vergadering is besteed aan het thema 'pastoraat, omzien naar elkaar'. De contacten tussen buurtteams en wijkouderlingen worden besproken maar ook de enorme inzet van alle vrijwilligers in onze gemeente. Het is fijn te merken dat er zoveel betrokkenheid is en broeders en zusters een taak willen vervullen die bij hen past.

De vergadering wordt afgesloten met het Luthers avondgebed.

Marco Berger - scriba

4 mei a.s. om 09.00 uur schoonmaken Pieterskerk!

A.s. zaterdag 4 mei willen we de Pieterskerk weer een "poetsbeurt" geven. Ook zin een keertje mee te helpen? Weet u welkom op **4 mei a.s. om 09.00 uur** met alvast onze hartelijke dank!

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Jan Winkel tel. 0346-241144

Dinsdagmorgen Bijbelkring

Dinsdag 14 mei komt de Bijbelkring samen in het Bonifatiushuis, van 10.00-11.30 uur. Het is voor de laatste keer dit seizoen. We sluiten af met het kijken naar een beroemd schilderij over Openbaring, *de Apocalyps van Hans Memling*. De details van dit schilderij, dat in Brugge in het St. Janshospitaal hangt, laten ons in één fascinerend beeld allerlei aspecten zien van het Bijbelboek.

Ds. K.Hage

Dood gewoon?

Door privéomstandigheden kon ds. Margriet van der Kooi niet op de thema-avond van 29 maart jl. aanwezig zijn en ging de avond niet door. Gelukkig hebben we een nieuwe datum gevonden, en gaat deze bij leven en welzijn wel door: Op *donderdag 16 mei* van 20.00-21.30 uur (inloop 19.45 uur), in het Bonifatiushuis. Margriet van der Kooi zal ons meenemen in de dilemma's rond de maatschappelijke discussie over 'voltooid leven'. Ze zal ook uit haar eigen ervaring als ziekenhuispastor het een en ander delen. Het leven is niet zo 'dood-gewoon' als wij vaak geneigd zijn te denken. Tijdens de avond zal er volop gelegenheid zijn voor vragen en gesprek. Van harte welkom.

De Jaarthemacommissie

Eindexamen!!

Vanaf 9 mei a.s. gaan de eindexamens weer van start. Ook uit onze kerk zijn er 7 jongeren die hun voortgezet onderwijs hopen af te ronden. Het is een afsluiting van een aantal jaren hard studeren en werken. Dat jullie loon naar werken mogen krijgen. De kandidaten hebben een

kleine attentie gekregen, een mok met drop, met de tekst "Faith, it does not make things easy, it makes them possible". Met een verwijzing naar Lukas 1, vers 37: "want voor God is niets onmogelijk". Namens de gemeente willen wij Floortje den Hartog, Riëlle Kroon, Martin en Roald Spruijt, Eric Versloot, Eveline Zijderveld en Naomi Zagt, heel veel succes wensen bij het maken van de eindexamens!!! Ook het gezin rondom hen willen we een hart onder de riem steken in deze spannende tijd.

Jeugdvereniging

Zaterdag 11 mei a.s. zal de laatste JV-avond van dit seizoen plaatsvinden. Het afgelopen seizoen zijn er veel leuke avonden met elkaar en de enthousiaste leiding geweest. De opkomst is elke week groot, ongeveer 20-25 jeugdleden in de leeftijd van 12-16 jaar. De avonden waren gevuld met het eten met elkaar, spelletjes doen, bowling. Maar ook een bezoek aan oudere gemeenteleden en de gesprekken met hen over het geloof is als zeer waardevol ervaren! De jeugdvereniging wordt geleid door gemeenteleden van de NGK en door Dennis Reimus van onze gemeente. Verder hebben een aantal van onze gemeenteleden gekookt voor deze avonden, lasagne, pannenkoeken enz. Hartelijk dank hiervoor. Mocht u ook een keer willen koken voor onze jeugd of misschien meedoen als leiding, ik hoor het graag.

Kinderkerk

Ook de kinderkerk nadert het einde van dit seizoen. We hebben een heel mooi kinderkerstfeest gehad, veel gemaakte werkjes gezien en natuurlijk het maandlied wat we samen zingen in de kerk. Zondag 7 juli zal er weer een zogeheten Overstapdienst zijn, dan nemen Floris Baker en Ruben Hage afscheid van de kinderkerk. En zondag 14 juli zal de laatste kinderkerkdienst van dit seizoen zijn. De leiding is in volle voorbereiding hiervan en ook voor de opzet van de kinderkerk voor het volgend seizoen. Hier horen jullie later meer over.

Hartelijke groet, Jeugdoudlerling Marg Versloot

Giften

Marlies Wijnen ontving op huisbezoek een gift van € 25 voor de wijkkas en € 25 voor de restauratie van het orgel. Hartelijk dank hiervoor.

Jan Winkel

Welkom terug.

Ik wil Lourens en Clasiën Post weer hartelijk welkom heten in onze gemeente. Ik hoop dat ze snel weer hun draai binnen onze gemeente zullen vinden. Vijf jaar geleden vertrokken ze naar Houston. Waar ze twee en half jaar met plezier gewoond en gewerkt hebben. Daarna vertrokken ze naar Bangalore in India. Een enorme stad in het zuiden van India. Dat was een grote overgang. De tegenstelling van armoede en rijkdom is daar groot. De godsdienst is voornamelijk Hindoeïsme. Maar er wonen ook Christenen en Moslims. Zij woonden

daar op een compound. Buiten de compound speelde het gewone leven zich af. Overdag konden ze rustig over straat lopen. Verder werd alles met de auto gedaan. Weer terug in Nederland gaan ze het leven hier weer oppakken. Boodschappen op de fiets en lopend naar de winkels b.v. Nu kunnen jullie weer van dichtbij genieten van jullie kinderen en kleinkinderen. Ik wens jullie een goede tijd toe hier in de gemeente.

Reina v.d. Wilt

WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Scriba:

Predikant: Ds B. Aalbers, consultant; Zebraspoor 196, 3605 GL Maarssen, tel. 565534, email: baalbers@casema.nl
Contactouderling: M. van Ingen, Purperreiger 27, 3628 CE Kockengen, tel. 06 25138102, email: margreetvaningen@hotmail.com
Ds. D.E.E. Figeë, De Angstel 532, 3621 WN Breukelen, tel. 262912, e-mail: scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Kerkelijk buro:

M. Pfeiffer, tel. 06 28271283, e: moniquepfeiffer@hotmail.com
Emmy Wildeman, tel. 241578
www.pknbreukelen.nl

Autodiensten:

Website:

Kerktelefoon:

John van den Bosch, email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de Dienst van 12 mei

Op deze zondag, waarin Avondmaal zal worden gevierd, staat Lukas 14: 1-14 centraal. Jezus is daar, zoals vaker in de Evangelieën, uitgenodigd bij de sabbatsmaaltijd door een vooraanstaande Farizeeër. Wat een wereld andersom betekent komt aan die gedeelde tafel op verschillende manieren ter sprake. Het begint met de genezing van iemand op de sabbat. Het gaat daarbij om de heel andere orde van Gods koninkrijk, waarin de mens belangrijker is dan de regels. Ook spreekt Jezus erover wat het betekent om een gast te zijn en om de rol van gastheer/vrouw te spelen. In de orde van Gods koninkrijk worden die rollen in een ander, scherper licht gezet. In de viering van het avondmaal wordt die nieuwe orde door ons als gemeente telkens weer ingeoeffend.

Ds. Gé Speelman

Van de consulent (3)

Het is 2^{de} Paasdag, rustdag na vier dagen dienst. Een goed moment om even terug te blikken. Wat een menskracht: koster, cantorij, liturgiecommissie, ambtsdragers, lectoren, musici, ZWO-commissie (sobere maaltijden!), liturgieboekjes-makers, enz. Wat een inzet, wat een betrokkenheid van zoveel mensen in onze

Pauluskerk! (En dan heb ik nog maar de helft meegemaakt omdat ik de andere dagen dienst deed in mijn oude wijkkerk in Maarssen). Allemaal heel hartelijk dank, het was geweldig!

Heel bijzonder was het voor mij om deze vieringen samen met onze RK zusters en broeders te doen. Indrukwekkend en hartverwarmend! Ten slotte: wat mij betreft waren deze diensten moedgevend en motiverend met het oog op de toekomst van de Pauluskerk. Hopelijk voor U ook!

Met een hartelijke groet, uw ds B(ert) Aalbers

Van harte!



Bij de jaarlijkse lintjesregen werd onze diaken Wim van Voskuilen lid in de orde van Oranje Nassau. Wij kennen hem al vele jaren als een toegewijd diaken, maar blijkbaar heeft hij ook andere kwaliteiten. Zo is hij al 38 jaar vrijwilliger bij de brandweer in Nieuwer Ter Aa als chauffeur, instructeur, bevelvoerder en oefenleider. De burgemeester omschrijft hem als: 'Een perfecte brandweerman, iemand die uiterst precies en nauwkeurig is in zijn werk en niet over één nacht ijs gaat'.

Daarnaast heeft Wim vanaf 1994 aan de wieg gestaan van het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi in Nieuwer Ter Aa. Een vierdaags evenement waar bijna 100 teams aan meedoen. In 2018 werd het 25-jarig jubileum gevierd.

Voor al deze verdiensten werd hij terecht onderscheiden: ere wie ere toekomt!

Wim, namens de Pauluskerk: Van harte gelukgewens! En we hopen nog vele jaren van jouw inzet te mogen profiteren.

Ds. B(ert) Aalbers

In en uit de Gemeente

Het is alweer ruim drie weken geleden dat dhr. Theo van Vliet (*t Heycop 19. 3621WB) tijdelijk moest worden opgenomen in verzorgings- en revalidatietehuis Tamarinde, Neckardreef 6. 3562 CN. Utrecht. Theo was thuis gevallen en had zijn been behoorlijk beschadigd, zodanig dat thuis blijven geen optie was. In Tamarinde krijgt hij de juiste zorg en aandacht die voor hem nodig is. Volgens de laatste berichten moet hij daar 13 mei weg en gaat dan waarschijnlijk tijdelijk naar zorgcentrum Snavelenburg in Maarssen. We wensen Theo alle goeds en veel sterkte. Vanuit de Pauluskerk een hartelijke groet.

Ellen Querido de Lange (Stinzenlaan 16. 3621 RD) moest vrijdag 26 april een operatie ondergaan. Nog niet zolang geleden is er bij haar darmkanker geconstateerd. Natuurlijk een heftig bericht waar je van schrikt. Gelukkig zijn de vooruitzichten heel positief, er waren geen uitzaaiingen en de tumor was operatief goed te verwijderen. Na ontslag uit het ziekenhuis zal zij voor verder herstel tijdelijk naar een zorghotel gaan. Voor nu wensen we haar heel veel sterkte, moed en vertrouwen. Namens de Pauluskerk de hartelijke groeten.

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd (zo heet dat officieel) om dhr. Wim van Voskuilen (van Reedestraat 5. 3626 AE. Nieuwer ter Aa) te benoemen tot lid in de orde van Oranje- Nassau. Het is een erkenning voor het vele vrijwilligerswerk dat Wim vele jaren gedaan heeft en nog doet. We weten dat hij een gedreven brandweerman is, actief bij vele feestelijke gebeurtenissen in Nieuwer ter Aa, vele keren het ambt van diaken in onze Pauluskerk vervuld heeft en nog vervult en dan zal ik ongetwijfeld nog wel wat vergeten zijn. Hartstikke verdient Wim, van harte gefeliciteerd!! Het mooie van deze onderscheiding is dat mensen hierbij de waardering uitspreken voor het vele vrijwilligerswerk dat gedaan wordt. Natuurlijk zijn er genoeg mensen die ook veel werk verzetten. Maar dit wordt aangevraagd door mensen in je naaste omgeving die hun waardering uit willen spreken (ik spreek uit ervaring). Prachtig toch !!

Hartelijke groet, Margreeth van Ingen

Bedankt!

“Geduld is een schone zaak” is een gezegde. Dit gezegde is de afgelopen tijd geen eenvoudige 'zaak' voor mij geweest. Wat zeker heeft geholpen zijn de vele blijken van medeleven die ik heb ontvangen gedurende mijn periode van afwezigheid in de vorm van kaarten, apps, telefoontjes, bloemen etc. Hartelijk dank daarvoor.

Vriendelijke groet, Corry Bosch

Soberheidsmaaltijden in de 40dagentijd

Als ZWO-commissie (Zending, Werelddiakonaat, Ontwikkelingssamenwerking) boden we een sobere maaltijd aan op zes dinsdagen in de 40dagentijd. En we waren erg benieuwd of er eters zouden komen. Voor elke dinsdag was er een gemeentelid bereid gevonden een maaltijd klaar te maken. De tafel werd gedekt rondom het thema van de liturgische schikking en het kindernevendienstproject. En we zongen samen elke keer het lied over Delen van Liefde en Hoop.

Blij verrast waren we dat er steeds tussen 10 en 19 deelnemers waren, in leeftijd variërend van vier jaar tot ongeveer 80. En elke keer was het erg gezellig om zo met elkaar te eten en te praten, voorafgaand aan de oecumenische vespers.

Dank aan de zes koks voor de smakelijke ‘sobere’ maaltijden. Dank voor de vlaflips die elke keer als ‘luxe toetje’ goed in de smaak vielen. Dank aan onze enthousiaste gasten, die met elkaar het bedrag van euro 220,- gaven voor ‘Kinderen in de Knel’ in Nederland.

Uw ZWO-commissie is van plan volgend jaar weer zoiets voor te bereiden. U bent nu alvast van harte uitgenodigd!

Wim, Kees, Jeanine, Henk en Nel

Metamorfose van de oude kerkenraadskamer

Per 1 mei huur ik de kerkenraadskamer voor mijn atelier. Voor mij is de kerkenraadskamer een toffe, inspirerende en gezegende plek met mooi licht. Maar wie ben ik? Mijn naam is Gerda Lancee en jaren geleden heb ik mijn hart gevolgd en ben ik gaan schilderen. Sinds ik mijn passie heb gevonden, ben ik niet meer te stoppen. Mijn eerste les heb ik gegeven in de Pauluskerk tijdens het startweekend. Na afloop hebben vier kerkleden spontaan gevraagd of ik ze les wilde geven... en zo is het begonnen. Na twee andere locaties, is de cirkel rond en ben ik weer bij de Pauluskerk. Voor mij een heel bekende plek met fijne mensen. Regelmatig geef ik schilderworkshops aan jong en oud en daarbij schilder ik graag zelf, hierdoor zal ik veel aanwezig zijn. Op zaterdag 11 mei van 14 tot 17 uur is er een openingsborrel. U bent van harte welkom om de oude kerkenraadskamer te bekijken, die omgetoverd is tot atelier “De Vrije Vlieger”.

Gerda Lancee

DIACONIE



Hulp nodig? Bel 08 5130 1535

ma/di/do, 9.00 -12.00 u. (10 ct/m)

Hulp bieden? Bel 0318 742510

Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen doen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt. Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

Autorit Ouderen

Zaterdag 25 mei is de autorit voor de ouderen in onze gemeente. Het wordt weer een mooie tocht in de omgeving waarbij we kunnen genieten van de mooie kleuren in de natuur, die in deze tijd op z'n mooist is. Het blijft nog wel een verrassing waar we heen gaan, maar het wordt in ieder geval weer genieten. We verzamelen om 9.30 uur bij de Aa en we verwachten rond 12.30 uur weer thuis te zijn. Onderweg laten we ons verwennen met een kop koffie met??? U kunt zich hiervoor tot en met 18 mei opgeven bij Stieneke van Schaik tel 822278 of 06-21496635 of bij Jan Boonacker, tel 264821. Wij zoeken voor deze dag ook nog chauffeurs en/of

vrijwilligers. U kunt zich hiervoor ook opgeven bij Stieneke van Schaik en Jan Boonacker.

4 mei Herdenkingsdienst Pauluskerk



4 mei is de dag waarop we in het hele land alle Nederlandse oorlogsslachtoffers herdenken. Herdacht worden allereerst al diegenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord. Herdacht worden ook de Nederlanders die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog staat in de herdenking centraal gezien de omvang en impact van deze oorlog voor ons land en onze samenleving.

Mensen hadden op heel verschillende wijzen te maken met de Tweede Wereldoorlog, afhankelijk van wie ze waren, waar ze voor stonden, wat ze deden of waar ze woonden. Al die verschillende ervaringen worden weerspiegeld in verschillende herdenkingen door het jaar heen. Op 4 mei tijdens de Nationale Herdenking komen die verschillende ervaringen samen en worden gemeenschappelijk de doden herdacht.

In Breukelen vindt de jaarlijkse herdenkingsdienst, georganiseerd door de Werkgroep Oecumene, op zaterdag 4 mei 2019 plaats in de Pauluskerk, Straatweg 37 te Breukelen. Aanvang 18.45 uur. Hierna kan men de dodenherdenking bijwonen, waarvoor om 19.30 uur in Park Boom en Bosch verzameld wordt.

Toelichting collecte 5 mei - Noodhulp Syrië, kerk zijn in oorlogstijd

Op 5 mei vieren we nu al ruim 70 jaar onze vrijheid. In Syrië lijden miljoenen mensen al zeven jaar onder de gevolgen van een burgeroorlog. Hoewel Syrische kerken en gemeenten zelf ook zwaar getroffen zijn, bieden zij noodhulp aan mensen die een beroep doen op de kerk. Met voedsel, water, tijdelijk onderdak en medische zorg. Ook ondersteunen ze mensen die weer terugkeren naar veilige gebieden met vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te starten. Laten we zondag 5 mei onze vrijheid vieren, maar tegelijk ook onze naasten in Syrië steunen.

Toelichting collecte 12 mei Pieterskerk HGJB

Op 12 mei is de collecte voor de HGJB, de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond. Goed kerkelijk jeugdwerk is belangrijk. Het rust jongeren toe om te leven voor Gods aangezicht. Want leven met God gaat niet vanzelf. Jongeren mogen leren en ontdekken wie God is, wie zij zelf zijn en waarom God hen oproept tot een leven in afhankelijkheid en navolging.

De HGJB helpt kerkelijke gemeenten met materiaal voor catechese en jeugdwerk, toerusting en training van leidinggevendenden in het jeugdwerk. Ook investeert de HGJB in de levens van duizenden jongeren door

vakanties, scholierenweekenden, TOV-avonden en de kerstconferentie. Om dit ook voor de komende generatie mogelijk te maken zoekt men betrokken gemeenteleden, (groot)ouders die willen investeren in goed kerkelijk jeugdwerk. We kunnen niet zonder uw steun.

Namens de HGJB alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Toelichting Collecte 12 mei Pauluskerk - JOP

Voor veel kinderen is geloven niet vanzelfsprekend - soms zijn ze nog nooit in een kerk geweest. Het is fantastisch dat er kerken en scholen zijn die samenwerken om kinderen het christelijk geloof en de kerk te laten ontdekken. JOP, Jong Protestant, ondersteunt kerken en scholen in hun samenwerking. JOP denkt mee over de invulling van school-en-kerkvieringen, ondersteunen kerken bij godsdienst-onderwijs en denken mee over de identiteit van de school. JOP organiseert netwerkbijeenkomsten en maakt ondersteunende materialen. Via een besloten Facebookpagina kunnen kerken en scholen hun ideeën en vragen rond samenwerken delen. Met uw bijdrage kan JOP kerken en scholen ondersteunen om de relatie tussen school en kerk vorm en inhoud te geven.

COLLECTEN

	Pauluskerk	Pieterskerk
Zondag 10 maart		
Kerk in Cuba (nagekomen)	155,21	
Zondag 7 april 2019		
Kerk	120,47	194,00
GZB Bosnië		274,30
Rwanda - Mwana Ukundwa	169,80	
Zondag 14 april 2019		
Kerk	124,60	195,00
JOP	148,40	
HGJB		135,20
Witte Donderdag 18 april		
Diaconie	113,00	
Goede Vrijdag 19 april		
Kerk		99,00
Diaconie		132,70
Advondmaalscollecte Dorcas		107,15
Stille Zaterdag 20 april		
Diaconie	123,00	
Paas Zondag 21 april 2019		
Kerk	203,62	336,00
Zending Pakistan	282,66	360,45
Zondag 28 april 2019		
Kerk	136,77	158,00
Wijkkas		115,00
Kindertehuis Sukabumi	192,60	155,05

Der collectes tijdens de vespers in de veertigdagentijd ten behoeve van de voedselbank hebben € 78,45 opgebracht.

Voor het orgelfonds is een gift van € 20 ontvangen.

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Solidariteitskas 2019

“Gemeenten helpen elkaar!”

Een kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Het is een plek waar mensen God kunnen ontmoeten, voor elkaar kunnen zorgen en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. Daar zijn niet alleen mensen maar ook middelen voor nodig. En dát is nu net waar het bij sommige gemeenten aan ontbreekt. Het gaat daarbij soms écht om het hoofd boven water te houden! De Solidariteitskas wordt gevuld door een jaarlijkse vaste bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse kerk. Gemeenten die tijdelijk niet ‘zelfvoorzienend’ zijn kunnen er een beroep op doen. Bijdragen vanuit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Elkaar de helpende hand bieden; zo dragen we samen en delen we met elkaar.

Een voorbeeld. De Solidariteitskas is er niet alleen voor noodlijdende gemeenten maar ook voor gemeenten die vernieuwende ideeën hebben. Die kansen zien om nieuwe wegen in te slaan. Bij voorbeeld: de protestantse kerk van Nijeveen wilde graag een toegankelijke plek in het dorp zijn, net als een herberg, waar mensen zomaar naar binnen komen om hun verhaal te doen. Met hulp van de Solidariteitskas is dat gelukt. Het idee heeft de gemeente een gezicht naar buiten én nieuw elan gegeven. Hulp en ondersteuning vanuit de Solidariteitskas is altijd tijdelijk, maar kan een hele wijkgemeente weer nieuwe moed en inspiratie geven.

Als gemeente vragen wij een vaste bijdrage van **10 euro**. Voor ieder belijdend lid gaat **vijf euro** naar de Solidariteitskas, het resterende bedrag, eveneens **vijf euro**, is voor de eigen Wijkgemeente.

Meer weten? Kijk op www.pkn.nl/solidariteitskas.
Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

De Kerkrentmeesters

Bruikbare, verkoopbare spullen



Noemt u ze zoals u wilt: curiosa, vintage, antiek, of snuffel-spullen... Ons maakt het niet uit. Wij zijn altijd op zoek naar verkoopbare spullen voor de jaarmarkt voor de kerk in juni.

Hebt u zelf iets over, gaat u verhuizen of kleiner wonen en moet u opruimen, of misschien moet u een huis leegruimen? Vaak is het jammer om iets zomaar weg te gooien, terwijl het nog goed is. Wij helpen u graag door deze spullen bij u op te halen. Neemt u contact op met Frans Atsma, tel. 0346-

264635, Ard Mak, tel. 06-41394945 of Hans Schriever, tel. 06-14489888,. Dit kan het hele jaar door. We maken dan een afspraak om langs te komen.

De Rommelmarktcommissie

Bewust bijbellezen

Woensdag 8 mei, 20.00-21.30 uur, Pauluskerk: achterzaal

Als regel bespreken we de evangelielezing van de komende zondag. Ditmaal wijken we daar van af. In onze aprilbijeenkoms spraken we af dat we ons verdiepen in de cantate die zondag 12 mei in de Pauluskerk wordt uitgevoerd. (Meer daarover elders in dit kerkblad!) We lezen eerst Lucas 19.41-44 en kijken daarna naar de manier waarop deze tekst in de cantate wordt verwerkt. Wie denkt met ons mee?!

Ds Bert Aalbers

Seniorengespreksgroep

Donderdag 9 mei, 14.30-16.00 uur, Pauluskerk: achterzaal

We vervolgen onze gesprekken over de Psalmen. Vandaag: Psalm 139: Een psalm die vooral door jongeren vaak werd voorgesteld bij de voorbereiding van een jeugddienst, trouwdienst, doopdienst, belijdenisdienst. Vooral het eerste berijmde vers blijkt hen te raken:

*Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.*

Hoe zit dat bij onze senioren? Is 139 bij hen ook zo populair? Ik ben benieuwd!

Ds. Bert Aalbers

12 mei - Bach Cantate



Op zondag 12 mei klinkt er weer een Bach Cantate in de Pauluskerk zoals al sinds 2014 de gewoonte is. Dit keer 'Schauet doch und sehet, ob irgendein Schmerz sei' (BWV 46). De studenten van het Conservatorium te Utrecht HKU en Heiko ter Schegget (docent) zullen dit werk uitvoeren. Met dit concert besluiten we de Bach

Cantates voor het jaarprogramma 2018-2019. Voorafgaand aan de cantate zullen er enkele instrumentale werken uit de barokperiode gespeeld worden.

Ds. B. Aalbers zal een korte toelichting geven op de teksten van de cantate. Het concert begint om 15.00 uur. U bent van harte uitgenodigd! Graag tot de 12de mei, Het concert is gratis toegankelijk. Er wordt bij de uitgang een bijdrage gevraagd ter bestrijding van de kosten.

Marieke Versluys-Visser en Hans Schriever

PASTORAAL DIAGONAAL CENTRUM

de Herberg



Kom-op-adem activiteiten in de Herberg: In Balans, Leven met verlies en Wandelen met de Psalmen

In de loop van het jaar 2019 zijn er verschillende Kom-op-ademactiviteiten in de Herberg in Oosterbeek. Vanaf 18 juni is er een midweek 'In Balans'. Vier dagen speciaal voor mensen die bij zichzelf (beginnende) burn-outklachten herkennen. Je logeert in het Koetshuis en trekt in een kleine groep met elkaar op. Er is veel tijd om tot rust te komen en te bewegen in de prachtige natuur. De Bijbel gaat open, er zijn thema-bijeenkomsten en creatieve workshops. Natuurlijk wordt er samen gegeten. Iedereen heeft een eigen kamer.

Het verlies van een dierbare kan diep ingrijpen. De wereld draait door, maar voor jou staat het leven stil. Hoe ga je om met al die emoties? Wie begrijpt je als je niet weet hoe het zonder die ander verder moet? Vanaf 20 november is er een Kom-op-ademmidweek voor mensen die zich hierin herkennen. Kernwoorden zijn: herkenning, God zoeken, bemoediging, ontspanning.

Tenslotte zijn er in het najaar twee dagen waar 'Wandelen met de Psalmen' centraal staat. Een dag opademen door op allerlei manieren bezig te zijn met de Psalmen. Dat zal ook veel buiten, in de prachtige omgeving van de Herberg gebeuren. Zie voor verdere informatie over de Kom-op-ademactiviteiten: www.pdcdeherberg.nl

Herbergavond met Kees van Ekris

Wanneer de ziel verveeld en vermoeid is.

Over pastoraat in tijden van innerlijke secularisatie

Donderdagavond 23 mei 2019 is er in het Koetshuis van de Herberg te Oosterbeek een bijeenkomst voor predikanten, ambtsdragere en pastoraal werkende. Veel gelovigen krijgen te maken met innerlijke secularisatie. In het pastoraat ontmoeten we regelmatig vermoeide zielen, mensen die overvallen worden door een vreemde murwheid en uitgeblustheid. Het geloof dreigt onder kerkgangers meer en meer te verkruimelen. Dr. C.M.A. (Kees) van Ekris zal spreken over deze zorgelijke

ontwikkeling die, nadat er over werd geschreven veel herkenning oproep.

Ook zal hij met ons nadenken over wat het pastoraat hierin kan betekenen. Hoe komen we innerlijke secularisatie op het spoor en hoe kunnen we nabij zijn en mensen helpen het gevecht met deze verveling aan te gaan.

De avond begint om 19.00 uur wordt om 21.00 uur afgesloten. Vooraf is er vanaf 18.00 uur de mogelijkheid om een eenvoudige maaltijd te nuttigen. De kosten bedragen € 10,00 per persoon (inclusief maaltijd € 15,00). Inlichtingen en opgave bij voorkeur per e-mail info@pdcdeherberg.nl of per telefoon (026-3342225). Bankrekeningnummer: NL58RABO0302263330. Sluistingsdatum vrijdag 17 mei.

de Wittenberg
ontdekken | geloven | beleven

Tussenjaar Inside-out

Wie wil ik zijn? Wat betekent geloven in God voor mij? Wat is mijn plek in Gods wereld? Heleen en Thomas liepen ook rond met dit soort vragen. Ze zijn in het tussenjaar Inside-out aan de slag gegaan met hun vragen en hebben antwoorden gevonden. Thomas heeft ontdekt dat hij op een heel praktische manier God kan dienen. Heleen heeft op een nieuwe manier naar God leren kijken. "Ik kwam erachter dat ik graag met mijn handen werk en daarmee mensen kan helpen!" (Thomas)

"Ik heb geleerd dat God nog groter en meer divers is dan dat ik al dacht!" (Heleen) Een tussenjaar kan jou ook verder op weg helpen richting je toekomst. Bij Inside-out ga je in vijf maanden aan de slag met jouw persoonlijke vragen, je geloof en met je toekomst. In deze periode ontdek je samen met andere jongeren van 17-25 jaar onder leiding van inspirerende docenten en coaches je talenten en je passies. Je bestudeert de bijbel en denkt na over wat het geloof voor jou betekent. Samen gaan we op zoek naar concrete stappen richting jouw toekomst.

Met andere jongeren woon je tijdens deze vijf maanden op kamers in de Wittenberg. Dit is een heel mooi oud gebouw aan de bosrand van Zeist. Je blijft trouwens niet alleen binnen de muren van het gebouw, in tweetallen trek je erop uit om 'mini-expeditie' uit te voeren, uitdagende opdrachten vol verrassingen. Daarbij ontmoet je bijzondere mensen die jou inspireren.

Starten in augustus of februari

Inside-out duurt vijf maanden. Als je een tussenjaar wilt gaan doen, heb je naast deze cursus nog tijd voor andere zaken, zoals geld verdienen en reizen. Er zijn twee instapmomenten in het jaar, namelijk augustus of februari.

Blijf op de hoogte van Inside-out

Nieuwsgierig geworden? Stuur even een mailtje naar info@dewittenberg.nl. Dan houden we je op de hoogte van onze open avonden en meeloopdagen. Kijk ook op www.dewittenberg.nl



Presentatie NBG 'Bijbellezen met kinderen'

Samen met kinderen de Bijbel ontdekken, dat is soms best een uitdaging. Hoe help je kinderen ontdekken wat de verhalen ons te vertellen hebben? Het Nederlands Bijbelgenootschap helpt ouders en kinderwerkers hierbij met de presentatie 'Bijbellezen met kinderen'.

Hoe ontdekken kinderen dat Mozes niet alleen het jongetje is in het rieten mandje? En kun je met kinderen

ook de Psalmen lezen? En hoe ga je om met de verschillen tussen kinderen? Bij de presentatie Bijbellezen met kinderen van het Nederlands Bijbelgenootschap ga je samen aan de slag met de vraag hoe je én het kind én het bijbelverhaal centraal stelt.

Deze presentatie geeft ouders & kinderwerkers:

- handvatten om met plezier met kinderen in de Bijbel te lezen en met de Bijbel aan de slag te gaan
- inzicht in de eigen geloofsoopvoeding en de invloed daarvan
- kennis over wat belangrijk is bij het bijbellezen met kinderen
- de helpende hand bij de keuze van een kinderbijbel

Andere presentaties

Het NBG kan ook presentaties verzorgen over bijvoorbeeld het buitenlandwerk van het NBG, bijbelvertalen, de Bijbel in Gewone Taal, of de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling. Ook kan het NBG een presentatie verzorgen over de Dode Zeerollen, Qumran en de Bijbel. Voor elke doelgroep zijn er mogelijkheden. Neem voor meer informatie contact op met Nanja Faber van het Nederlands Bijbelgenootschap. E-mail: nfaber@bijbelgenootschap.nl, telefoon: 023 - 514 61 65.

COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

Bezorging: W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;
mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814

Bankrekeningnummer Kerknieuws: St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60
Kostprijs: € 20

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1^e zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkomroep.nl

Administrateur: Mw. M. Davids-Garritsen, Kerkplein 16, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-262692, email: m.davids@sdivad.nl
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:
C. Vervat, tel. 06 51796607, of ceesvervat@gmail.com

Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl

Adres Pauluskerk: Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89