

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 14 APRIL - Palmzondag

10.00 uur: Ds. G.M. Speelman

Collecten: 1. JOP (zie toelichting) 2. Kerk

Maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 april

7.00 uur: Ochtendgebed

DONDERDAG 18 APRIL - Witte Donderdag

20.00 uur: Ds. B. Aalbers en A. Dijkhuizen

Dienst van Schrift en Tafel

Collecte: Diaconie

VRIJDAG 19 APRIL - Goede Vrijdag

21.00 uur: Ds. G.M. Speelman en L. v.d. Hoven

ZATERDAG 20 APRIL - Paasnacht

22.00 uur: Ds. B. Aalbers en Th. Jongerius

Dienst van Schrift en Tafel

Collecte: Diaconie

ZONDAG 21 APRIL - Pasen

9.45 uur: Paasliederen zingen

10.00 uur: Ds. G.M. Speelman

Collecten: 1. KiA: Pakistan (zie toel.) 2. Kerk

ZONDAG 28 APRIL

10.00 uur: Ds. B. Aalbers, Maarssen

19.00 uur: Taizéviering

Collecten: 1. Kindertehuis Sulawesi 2. Kerk

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

A G E N D A

- Vrijdag 3 mei, Bonifatius huis, 17.00 uur
Open Maaltijd

De volgende Kerknieuws - voor 2 weken - verschijnt op 4 mei. Kopij s.v.p. indienen voor maandag 29 apr., 18.00 uur.

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 14 APRIL - Palmzondag

10.00 uur: Ds. K. Hage

18.30 uur: Ds. Th. Wegman, Zeist

Collecten: 1. HGJB (zie toelichting) 2. Kerk

Autodienst: dhr. S.E van der Wilt, tel. 0346 262103

DONDERDAG 18 APRIL - Witte Donderdag

19.30 uur: Ds. K. Hage, Vesper

Collecten: 1. Diaconie 2. Kerk

Autodienst: mw. N. Takke, tel. 06 17280139

VRIJDAG 19 APRIL - Goede Vrijdag

19.30 uur: Ds. K. Hage, Viering Heilig Avondmaal

Collecten: 1. Diaconie 2. Kerk 3. Dorcas

Autodienst: dhr. J.P. den Hartog, tel. 0294 231553

ZATERDAG 20 APRIL - Stille Zaterdag

19.30 uur: Ds. K. Hage, Vesper

Collecten: 1. Diaconie 2. Kerk

Autodiensten: dhr. S.E van der Wilt, tel. 0346 262103

ZONDAG 21 APRIL - Pasen

10.00 uur: Ds. K. Hage

18.30 uur: Ds. P.G. Sinia, Ede

Collecten: 1. Zending (zie toelichting) 2. Kerk

Autodienst: dhr. J.P. den Hartog, tel. 0294 231553

ZONDAG 28 APRIL

10.00 uur: Ds. D.M. van der Wel, Langbroek

18.30 uur: Ds. G.J. van Meijeren, 's-Graveland

Collecten: 1. Sukabumi 2. Kerk 3. Wijkkas

Autodienst: dhr. H.J. van Schaik, tel. 0346 822278

VESPERS IN DE VEERTIG DAGEN

Dinsdag 16 april, Pauluskerk, 19.15 uur

Voorganger: Sophie Koster

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 19 apr., 16.45 uur: pastor J. van Os

Vrijdag 26 apr., 16.45 uur: mw. L. v.d. Hoven

Vrijdag 3 mei, 16.45 uur: dhr. A. Fijan

De drie talen van het kruis

‘Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op ‘Jezus van Nazaret, koning van de Joden.’ Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks’ (Joh. 19:19,20).

Alle vier de evangeliën verkondigen ons het lijden en sterven van Jezus Christus. Markus, Matteüs en Lukas benadrukken de *vernedering* in de weg die Jezus gaat. Hij wordt verraden, gevangengenomen, gemarteld en geslagen en tenslotte in uiterste vernedering gekruisigd. Johannes sluit zich daarbij aan, maar legt tegelijk een heel eigen accent. Hij verkondigt ons dat de vernedering van Jezus tegelijk zijn *verhoging* is. Vanaf het kruis regeert Hij als koning met de overmacht van zijn liefde.

Zo kort als het maar kan zegt Johannes: ‘Hij werd gekruisigd.’ Hij heeft geen woorden voor de pijn en het lijden dat daarin meekomt. Maar hij heeft wel woorden voor iets anders, namelijk voor het opschrift boven het kruis. *Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op: Jezus uit Nazareth, koning van de Joden.* Dit is zijn vonnis, dit is de titel waarop Jezus gekruisigd wordt. Jezus wordt gekruisigd als de koning van de Joden.

Van de kant van Pilatus is dit vooral een vorm van *ironie* richting de Joden. Het koningschap van Jezus was de inzet geweest van het hele rechtsgeding. Toen Pilatus Jezus ondervroeg had hij geen enkele schuld in hem gevonden. Jezus had ook gezegd: ‘mijn koningschap is niet van deze wereld.’ Maar onder druk van de Joden was Pilatus gewicht en had hij Jezus veroordeeld tot de dood aan het kruis. Het vonnis dat Pilatus laat aanbrengen is dus ironisch bedoeld. Maar hij weigert de tekst te veranderen als de hogepriesters zeggen: ‘U moet niet ‘koning van de Joden’ schrijven, maar ‘deze man heeft beweerd: ik ben de koning van de Joden.’ Met kleinzielig machtsvertoon zegt Pilatus: ‘Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven.’

Maar tegen wil en dank is Pilatus getuige van de waarheid. Zoals ook de macht van Pilatus is gesteld onder een hogere macht (19:11), zo is ironie uiteindelijk dienstbaar aan de waarheid. Zonder het te beseffen zegt Pilatus met deze inscriptie wie het is die aan het kruis hangt: Jezus van Nazareth, koning der Joden. Niet zomaar een koning, maar de koning. Met lidwoord, als om te bevestigen dat hij het werkelijk is en dat er maar één van is.

De inscriptie staat er in drie talen, het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks. Het zijn de drie talen die gangbaar waren in het Judea van die dagen. Ook toen was er al sprake van een multiculturele samenleving, er is werkelijk niets nieuws onder de zon. Midden in deze multiculturele wereld staat het kruis van Christus met een opschrift dat voor iedereen leesbaar is. Het kruis van Christus is een boodschap voor de hele wereld.

Als koning der Joden is Jezus niet alleen gekomen voor Israël, maar ook voor de volkeren. De volkeren van de aarde worden bediend in het Latijn en Grieks. Niet omdat het toen de enige talen waren, maar wel omdat het de belangrijkste waren. En in zekere zin zijn ze dat nog steeds. Zoals je van het Hebreeuws kunt zeggen dat het de taal van het geloof en de wet is, zo is het Latijn de taal van de macht, de taal van het geweld waarmee de Pax Romana en de wereldorde worden gehandhaafd. De taal van verdeel en heers. Zo is het Grieks de taal van de wetenschap en de filosofie, de taal van het humanisme, van de cultuur en de tolerantie.

Taal is niet neutraal. Deze drie talen zijn uitdrukkingen van drie manieren van leven. Wij kunnen denken en spreken in de taal van het geloof en van Gods geboden. We kunnen ook denken en spreken in termen van macht en praktisch nut. En we kunnen spreken in termen van de wetenschap en van het kunnen van de mens.

Maar in elke taal klinkt de boodschap van het kruis. Elke manier van leven wordt doorkruist. In de taal van het geloof, het Hebreeuws, wordt gezegd: deze gekruisigde is de vervulling van de Schriften. De opofferende liefde van deze gekruisigde is de vervulling van de wet. Want de wet is door Mozes gegeven, maar genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen (Joh. 1:18). In de taal van de macht, het Latijn, wordt gezegd: deze machteloze gekruisigde, deze mens zonder zeggenschap is degene aan wie God alle macht heeft gegeven in de hemel en op de aarde (Mt. 28:19). En in de taal van de filosofie, het Grieks, wordt gezegd: deze gekruisigde is degene uit wie en door wie en tot wie alle dingen geschapen zijn (Kol. 1). Deze gekruisigde is de weg, de waarheid en het leven (Joh. 14).

In drie talen wordt geproclameerd wie Jezus is. Voor elke voorbijganger is het te lezen. Maar wie verstaat het? Verstaat u wat u leest? De verkondiging van het kruis is voor Joden een ergernis en voor de volken een dwaasheid, zegt Paulus (1 Kor.1:23). Wie zal de liefde van God in de gekruisigde herkennen en beamen? Zijn vonnis is getekend. Hier hangt de zoon van God als gekruisigde. Maar hij hangt er als koning. Hij is het die regeert met zijn gerechtigheid en liefde. Terwijl wij hem veroordelen, spreekt hij ons vrij. Zijn sterven is ons leven. Ons ‘nee’ is opgenomen in Gods ‘ja’. Want God, zo zegt de apostel Paulus, heeft ieder mens uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid, opdat Hij voor ieder mens barmhartig kan zijn (Rom. 11:32). Daartoe is Jezus gekomen.

Jezus hangt aan het kruis als de koning van de Joden. Hij hangt er voor Israël en voor heel deze wereld. Pilatus zegt: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Zonder het te weten is hij dienstbaar aan God, die ook zegt: Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Hier gaan de Schriften in vervulling. Hier volbrengt de Zoon de wil van de Vader. En de Geest schrijft in onze harten het geheim van 's Vaders grote daden.

Ds. K. Hage

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: Ds K. Hage,
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;
bij voorkeur niet op woensdag
Scriba: M.C. Berger, G.v.Nijenrodestr.
171, 3621 GJ Breukelen, tel. 06-
15128659, scriba@pieterskerk.info

Ledenadministratie: W. Mur, tel. 266842,
noortje-wim.mur@planet.nl
Website: www.pieterskerk.info

Kerktelefoon: J.v.d.Bosch, john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

In de Lijdenstijd en de tijd van Pasen is de hartenklop van het kerkelijk jaar het diepst en het meest intens. We gedenken en vieren de weg die God gegaan is in Jezus Christus, de diepte in, de dood door, om zijn schepping te redden, om de wereld met zichzelf te verzoenen (2 Kor. 5.19). Het geheimenis daarvan is zeer groot. Het is in geen menshart ooit opgekomen, en toch is het bedoeld om onze harten er sneller van te laten kloppen. In zijn geduld geeft God ons het grote van zijn eeuwige raadbesluiten niet in één keer in zijn geheel te geloven, maar bij stukjes en beetjes, door zijn Woord en Geest, naar de mate waarin ons hart het kan beamen. Van Palmzondag tot aan Pasen zijn er verschillende momenten om ons daarvoor open te stellen, ons te laten raken door wat God aan de gemeente zeggen wil. Zoek zulke momenten op, verzuim ze niet, het zijn gelegenheden om te ontvangen wat we onszelf nooit kunnen geven: genade van God.

Zondag 14 april, Palmzondag, lezen we in de morgendienst voor de laatste keer een gelijkenis. Het afgelopen seizoen hebben we telkens gelijkenissen gelezen met het oog op de vraag wat het goede leven is. Elke gelijkenis belichtte weer een ander aspect van het leven, maar tegelijk brak in elke gelijkenis ook het licht van het Koninkrijk der hemelen door, dat nabij gekomen is in Jezus Christus. Hijzelf bleek telkens weer de inhoud van de gelijkenis te zijn, zodat je kunt zeggen: in Hem is het leven, het goede leven, het leven tot in eeuwigheid. Christus is gekomen om ons daarin te laten delen. Hoe diep Hij daarvoor gegaan is en hoeveel liefde er uit spreekt, komt naar voren in de gelijkenis die we deze zondag lezen, over de slechte landbouwers (Lucas 20:9-19).

In de avonddienst gaat ds. Th. Wegman uit Zeist voor.

Al enkele jaren zijn er in de Pieterskerk op *Witte Donderdag* en *Stille Zaterdag Vespers*. Ook dit jaar weer en nu ook gezamenlijk met het Witte Kerkje. De Vespers zijn bedoeld als momenten van verstillings en concentratie op het lijden en sterven van Jezus Christus. De Schriftlezingen worden afgewisseld met stilte, orgelmuziek, lie-

deren en gebeden. In een samenleving waar bijna alles vloeibaar geworden is en wordt, functioneren vespers ook als ankerplaatsen voor de ziel en als vluchtheuvels in de tijd. U en jij bent van harte welkom om een of beide keren aanwezig te zijn, op *donderdag 18 of zaterdag 20 april*. De Vespers beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een half uur.

Op *Goede Vrijdag, 19 april*, is er om 19.30 uur een dienst waarin we bij Woord en Sacrament het lijden en sterven van onze Heer en Heiland gedenken en vieren. We lezen dan uit het evangelie van Lucas, hoofdstuk 23:32-43.

Zondag 21 april vieren we het feest van Pasen, de werkelijkheid dat God in Jezus Christus de zonde en de dood heeft verslagen. Pasen is het feest waarop God laat zien dat Hij leven schept uit de dood, zoals Hij iets schept uit niets. En christelijk leven is een leven dat zich op deze werkelijkheid oriënteert, de werkelijkheid van de levende Christus. Christelijk geloof is geen boek- of leesreligie, maar een gezamenlijk en individueel leven, een eenheid van lichaam en geest, van hoofd en hart, van verstand en gevoel, van willen, verlangen, liefhebben, weten, vrezen, danken, horen, spreken, zwijgen, en hopen in de tegenwoordigheid van de levende God. Dat wij op Pasen de Schriften lezen is om ons op deze werkelijkheid te oriënteren, de werkelijkheid van God, die ons heeft liefgehad met een eeuwige liefde, die sterker is dan de dood. Als wij ons hierop willen oriënteren, dan komt het er ook op aan de goede vragen te stellen, en er met ons leven op te antwoorden. Eén van die vragen komt van de boodschappers bij het graf: 'Waarom zoekt u de levende onder de doden?' (Lc. 24:5). Het is een vraag die alle dingen anders maakt en nieuw. Dat is om van te zingen.

Op de avond van de eerste dag van de week kwamen de discipelen bij elkaar, en toen verscheen Christus in hun midden (Joh. 20:19). Daarom is het goed om ook als gemeente in de avonddienst samen te komen. De voorganger die ons op Christus zal wijzen is dan ds P.G. Sinia uit Ede.

Zondag 28 april, de eerste zondag na Pasen, gaat ds. D.M. van der Wel uit Langbroek voor in de morgendienst; in de avonddienst is dat ds. G.J. van Meijeren uit 's-Graveland.

Ds. K. Hage

Pastoraat

Wilt u geboorte, ziekenhuisopname, ernstige ziekte, overlijden en andere belangrijke mededelingen doorgeven aan de ouderling in uw eigen buurt?

Marlies Wijnen is ouderling van sectie 1 (Zuid) en contact-ouderling van sectie 2 (West). U kunt contact met haar opnemen via tel. 0346-261837 of per mail: marlies wijnen2@gmail.com.

Reina van der Wilt is ouderling van sectie 4 (Noord), te bereiken via tel. 0346-262103 of reinanr2@hotmail.com. Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie 3 (Centrum) en te bereiken via tel. 0346-251979 of per mail: famvanschepenzeel@gmail.com.

In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de wijkpredikant ds. K. Hage, tel. 0346-261565. Of, indien hij niet bereikbaar is, met de scriba, Marco Berger, tel. 06-15128659 of per mail: scriba@pieterskerk.info. Als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, neem dan tijdig contact op met uw sectieouderling, of een andere ouderling.

In Memoriam

Op vrijdag 29 maart is op 87-jarige leeftijd overleden Piernella van der Gaag - Smit. Mevrouw Van der Gaag woonde de laatste periode van haar leven in Snavenburg in Maarssen en was sinds 4 september 2016 weduwe van Arie van der Gaag. De laatste jaren van haar leven waren een lijdensweg, onder meer omdat het spreken haar moeilijk viel en uiteindelijk zelfs helemaal niet meer lukte. Enkele uren voordat mw. Van der Gaag overleed, is er met haar gebeden en heeft zij de zegen ontvangen. Ook klonken deze troostwoorden uit Openbaring 21: 'Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. (...) God zelf zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er was is voorbij.' In het licht van deze vaste hoop hebben we op donderdag 4 april op Crematorium Domstede ook haar leven herdacht, waarna zij is gecremeerd. In onze gebeden denken wij aan Mary en Herman, aan klein- en achterkleinkinderen, en allen die haar zullen missen.

Ds. K. Hage

40 jaar getrouwd

Het duurt nog even, maar op 29 augustus zijn Frans en Janneke Vonk 40 jaar getrouwd. Zij vieren dit jubileum nu al, omdat op 13 april Janneke 65 jaar wordt. Dubbel feest dus.

We feliciteren hen van harte met deze heugelijke dagen en wensen hen ook een gezegende toekomst.

Ds. K.Hage

Dinsdagmorgen Bijbelkring

Dinsdag 16 april komt de Bijbelkring weer bij elkaar in het Bonifatiushuis, van 10.00 tot 11.30 uur. We maken dan een begin met het lezen uit het laatste Bijbelboek, Openbaring, hoofdstuk 1. Het gaat om de apocalyps, de openbaring, de onthulling van Jezus Christus, als de levende. Johannes beschrijft de ontmoeting met de opgestane Heer: 'Toen ik Hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: 'Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste, ik ben degene die leeft'.

Ds. K. Hage

Broeklandkring

Donderdag 25 april, om 20.00 uur, komt de Broeklandkring samen, bij Gerard en Anja Bakker, Straatweg 95. We maken dan een begin met het lezen uit een boekje van Dietrich Bonhoeffer, *Leven met elkander*. Ook meedoen? Van harte welkom.

Ds. K. Hage

Huiskring

De laatste huiskring van dit winterseizoen is op maandag 29 april a.s. Het onderwerp voor deze avond is nog niet bekend, maar ongetwijfeld zal het een boeiende avond worden, waar we veel leren van elkaar. Het doel van de huiskring is:

Groeien in de kennis van de Bijbel

Groeien in het kennen van Jezus

Groeien in je gebedsleven

Groeien in het kennen van en het betrokken zijn op elkaar.

Groeien in het samen gemeente van Christus zijn.

De avond is bij Elly Hoogendoorn, Straatweg 182, en begint om 20.00 uur.

Wil je ook aanschuiven? Je bent welkom.

Hartelijk dank

Het jaar 2019 was voor mij niet zo goed begonnen en diverse onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis moesten volgen. Vanuit de gemeente mochten wij (mijn vrouw en ik) heel veel steun ontvangen. Daarom willen wij iedereen die een blijk van medeleven heeft gegeven in de vorm van een kaart, telefoontje, persoonlijk gesprek of een e-mailtje heel hartelijk bedanken. Wij waren zeer verrast door de grote hoeveelheid. Hopelijk gaat het nu weer de goede kant op, hoewel ik nog een uitgebreid traject heb te gaan.

Met vriendelijke groet,

Jakob en Joke Brouwer

Giften

Voor het wekelijkse koffiedrinken zat er in de daarvoor bestemde collectebus in maart € 44. Piet Sondij ontving op huisbezoek een gift van € 30.

Alle gevers hartelijk dank.

Jan Winkel



WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: ds B. Aalbers, consultant; Zebraspoor 196, 3605 GL Maarssen, tel. 565534, email: baalbers@casema.nl

Contactouderling: M. van Ingen, Purperreiger 27, 3628 CE Kockengen, tel. 06 25138102, email: margreethvaningen@hotmail.com

Scriba: ds. D.E.E. Figeo, De Angstel 532, 3621 WN Breukelen, tel. 262912, scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Kerkelijk bureau: M. Pfeiffer, tel. 06 28271283, e-mail: moniquepfeiffer@hotmail.com

Autodiensten: Emmy Wildeman, tel. 241578

Website: www.pknbreukelen.nl

Kerktelefoon: J.v.d.Bosch, john.vd.bosch@kpnmail.nl tel. 266843 (na 18.00 uur)

Bij de diensten

14 april, Palmzondag

Op zondag 14 april is het Palmzondag. We lezen dan over de intocht van Jezus in Jeruzalem, uit het Lukasevangelie, Lukas 19: 28-34. Andere jaren was het gebruikelijk dat de kinderen aan het eind van de dienst binnenkwamen met hun zelfgemaakte Palmpaas-stokken en een rondje door de kerk maakten. Dat gaan we dit jaar anders doen: nu is de intocht niet aan het einde van de dienst, maar aan het begin. De kinderen hebben de afgelopen weken al gewerkt aan hun stokken. En het zijn niet alleen de kinderen die de intocht uitbeelden, we gaan allemaal lopen: de kinderen voorop, daarachter de kerkgangers en als besluit van de stoet de kerkenraad en de predikant. Niet iedereen zal zo goed ter been zijn dat dit gemakkelijk gaat. Het is dus ook mogelijk om alvast plaats te nemen in de banken als u denkt dat u dit niet gaat trekken. Voor mensen die graag mee willen opgaan in de stoet geldt: de orde van dienst in ontvangst nemen en zich verzamelen op de hoek van de Pauluskerk. Daar zal ik als voorganger enige evangelie-woorden voorlezen, we zingen een lied en beginnen de dienst. Daarna lopen we al zingend met zijn allen van buiten naar binnen. Binnen wordt de stola gewisseld van rood naar paars, en begint de dienst van het woord met een gesprekje met de kinderen. Op deze manier maken we daadwerkelijk deel uit van de leerlingen die Jezus verwelkomen in Jeruzalem.

Voorganger: ds G.M. Speelman

Maandag t/m woensdag: Ochtendgebed om 7 uur

Dinsdag 16 april: Oecumenische Veertigdagenvesper
19.15 uur, Pauluskerk, liturg Sophie Koster

18 april, Witte Donderdag

Op deze dag lezen we meestal het verhaal van de voetwassing. Maar het is ook de dag van de instelling van het

Avondmaal of Eucharistie zoals onze RK broeders en zusters zeggen. En daarom lezen we dit jaar de tekst die daarbij hoort en vanwege het Lucasjaar wordt dat Lucas 22. De dienst sluit dan tevens aan bij de serie diensten van Schrift en Tafel over de maaltijden in dit evangelie.

Lucas heeft als enige evangelist veel verhalen van Jezus aan de maaltijd en altijd horen daar indringende tafelgesprekken bij. Al die verhalen bereiken hun climax in de viering van het Pascha met de instelling van het Avondmaal. En ook daarbij horen tafelgesprekken. Maar erg verheffend zijn die niet. De leerlingen hebben het er vooral over wie van hen de meeste is. Jezus doorbreekt die discussie door op zichzelf te wijzen: 'Ik ben in uw midden als dienaar.' Die woorden staan vanavond centraal in de verkondiging.

Voorgangers: ds Bert Aalbers en Annemiek Dijkhuizen

19 april, Goede Vrijdag

Goede Vrijdag. Net als andere jaren staat op de viering van Goede Vrijdag het verhaal van de kruisiging van Jezus centraal. Dit jaar wordt dat gepresenteerd in een stemmenspel met als uitgangspunt de tekst uit het Lukasevangelie. Intens beleven we het lijden van onze Heer, en tegelijk beseffen we: ook wij hadden deel uit kunnen maken van de menigte die riep: 'Kruisigt hem!'

We worden staande gehouden bij de voet van het kruis. De viering eindigt in duisternis en stilte. Toch wordt deze dag ook 'goed' genoemd. In de woorden van het lied dat tijdens de viering klinkt:

Dag zo bitter en zo goed
dag waarop het schrift van onze zonden
werd vernietigd, ons geschonden
mens-zijn werd geboet.

Voorgangers: ds Gé Speelman en Lies van den Hoven

20 april, Paaswake *Breng uw Liedboek mee!*

De dienst in de Paasnacht begint na de binnenkomst van het Licht, met de lezingen uit het Oude Testament, twaalf in totaal. Vanwaar die lezingen? Na zijn opstanding legt Jezus in zijn gesprekken met de leerlingen uit dat Wet en Profeten in vervulling moesten gaan. En in het Evangelie van Johannes horen we dat de Schriften (= O.T.) zeggen dat Jezus uit de doden moest opstaan. Hoe zit dat? Zijn er dan teksten die dat 'voorspeld' hebben?

Nee, zo is het niet bedoeld. Het gaat erom dat er een rode draad loopt door de Schriften van 'leven door de dood heen'. De oude kerk koos twaalf van die teksten voor de Paasnacht om die boodschap als een soort mantra voortdurend te herhalen.

Wij beperken ons tot drie lezingen. Om te beginnen het eerste scheppingsverhaal uit Genesis 1: de aarde is woest en ledig en er heerst duisternis. God scheidt het licht, en licht is voorwaarde om te leven! De tweede lezing is uit Exodus: we horen hoe Israël bevrijd wordt uit Egypte (= Angstland) en door het water (= beeld van de dood) de vrijheid tegemoet gaat. We sluiten af met Ezechiël 37, een

visioen van doodsbeenderen die tot leven komen. In de joodse traditie is het gebruikelijk dat een kind bij de viering van het Pascha de vragen stelt, die beginnen met: 'Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten?' Waarop de vader tekst en uitleg geeft. In deze dienst worden de lezingen steeds op die manier ingeleid.

Het volgende onderdeel van de liturgie is de Doopgedachtenis: we staan stil bij onze doop en vernieuwen de doopgeloofte.

Vervolgens lezen we het Paasevangelie, ook nu is dat de versie van Lucas (24:1-12). Daar staat een opvallend zinnetje over de reactie van de leerlingen op de vrouwen die getuigen van de opstanding: 'Die vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet.' Een zinnetje om even bij stil te staan...!

We sluiten af met de viering van de Maaltijd van de Heer.

Voorgangers: ds Bert Aalbers en Thoon Jongerius

21 april, Paasmorgen

Op de Paasmorgen zingen we het uit. Voorafgaand aan de dienst worden bekende en geliefde paasliederen gezongen onder begeleiding van het orgel en de trompet. In de Paasnacht vierden we de komst van het licht in de nacht, nu is het volop dag en roepen we elkaar toe: 'de Heer is waarlijk opgestaan!'

Centraal staat als vanouds op de Paasmorgen de ontmoeting van Maria van Magdala met Jezus, zoals weergegeven in het Johannesevangelie: Johannes 20: 1-18. Waar Petrus en een andere leerling (misschien Johannes zelf?) slechts het lege graf zien, komt Maria Jezus tegen. En toch herkent ze hem niet meteen. Dat roept intrigerende vragen op. Hoe kan dat? Wat zag ze? Zouden wij de opgestane Heer herkennen als we hem tegenkwamen, en op welke manier zou hij zich aan ons bekend maken?

Voorganger: ds Gé Speelman

28 april, Beloken Pasen

Op deze zondag na Pasen wordt de Paasweek afgesloten: *Beloken* is het voltooid deelwoord van *beluiken*, het tegengestelde van *ontluiken*. Beloken betekent dus *afgesloten*.

We lezen verder in het Evangelie van Lucas, 24:13-35. Jezus ontmoet twee leerlingen die op weg zijn naar Emmaüs, maar hem niet herkennen. Ze vertellen hem over hun teleurstellende ervaringen met Jezus van Nazareth. Ze hadden al hun hoop op hem gevestigd, maar hij is gedood. En die verhalen over de opstanding kunnen ze niet geloven. Jezus gaat met hen in gesprek en opent hun ogen voor de Schriften die in vervulling gaan (zie Paaswake!). Waarop ze onmiddellijk terugkeren naar Jeruzalem.

Waarheen zijn wij op weg: naar Emmaüs of naar Jeruzalem?

We zingen uiteraard de twee liederen die geschreven werden bij dit verhaal: 255 en 646, treffende vertolkingen van dit Bijbelgedeelte. En dus uitstekend geschikt om u op deze dienst voor te bereiden..!

Voorganger: ds Bert Aalbers

In en uit de Gemeente

Gelukkig goede berichten over de gezondheid van Corry Bosch - van der Veen (G.v.Doornikstraat 111, 3621 HX). Nadat zij tijdens een vakantie een lelijke val gemaakt had en daarbij problemen met haar rug opliep, moest zij voor een operatieve ingreep opgenomen worden. Gelukkig is zij afgelopen vrijdag weer thuis gekomen. Goede berichten, maar zij zal de komende weken nog wat rustig aan moeten doen.

Wij wensen haar alle goeds en van harte beterschap. En een hartelijke groet vanuit de Pauluskerk.

Een hartelijke groet voor ieder,

Margreeth van Ingen

In memoriam

Regina Angelica Helena Kluvers (4 januari 1943 - 2 april 2019).

Op dinsdag 2 april is op 76-jarige leeftijd in het Antoniusziekenhuis overleden Gini Kluvers, zoals wij haar gekend hebben.

Regina werd geboren in Brabant en is later samen met haar moeder aan de Straatweg komen wonen. Daar leefden zij een rustig leven. Regina had een administratieve baan, hield van de natuur, haar honden en haar hobby, het verzamelen van poppen. Zij was ook betrokken bij de Historische Kring Breukelen. Gini kwam op zondag heel trouw op haar fiets naar de kerk, maar de laatste jaren ging dat niet meer.

Een spierziekte beperkte haar in haar mogelijkheden. Het lopen en spreken werd steeds moeilijker, waardoor zij steeds meer een teruggetrokken leven leidde.

Op maandag 8 april was in de Pauluskerk de uitvaartdienst, waarin ds B. Aalbers voorging. We hebben troost en bemoediging gezocht bij de woorden van Psalm 139. In aansluiting op de dienst hebben we haar lichaam toevertrouwd aan de aarde op de Algemene Begraafplaats Maarsse aan de Straatweg.

Wij wensen haar familie en allen die haar zullen missen troost en nabijheid van de Eeuwige.

Margreeth van Ingen



Paaseieren beschilderen

Hallo kinderen (en ouders),

Op woensdagmiddag 17 april gaan we weer eieren beschilderen. Wil jij ook een kunstwerk maken? Geef je dan voor maandag 15 april op! Via een app bij Heinie de Kruijff, 0623700853. We starten om 14.00 uur, in de Kindernevendienstruimte bij de Pauluskerk. Tot dan !

Heinie de Kruijff



Hulp nodig? Bel 0900 4474474
ma t/m do, 9.00 -12.00 u. (10 ct/m)
Hulp bieden? Bel 0318 742510

Jongeren doorleven het Paasverhaal

Collecte 14 april, Pauluskerk

Veel christelijke jongeren hebben het paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met 'Wie-is-de-mol'-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op Paasmorgen.

De eerste editie was een groot succes: bijna 2.000 jongeren van maar liefst 150 jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee (zie filmpje op jop.nl/paaschallenge).

Draag bij aan de collecte, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk kan (blijven) betrekken.

HGJB

Collecte 14 april, Pieterskerk

Op 14 april is de collecte voor de HGJB, de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond. Goed kerkelijk jeugdwerk is belangrijk. Het rust jongeren toe om te leven voor Gods aangezicht. Want leven met God gaat niet vanzelf. Jongeren mogen leren en ontdekken wie God is, wie zij zelf zijn en waarom God hen oproept tot een leven in afhankelijkheid en navolging.

De HGJB helpt kerkelijke gemeenten met materiaal voor catechese en jeugdwerk, toerusting en training van leidinggevendenden in het jeugdwerk. Ook investeert de HGJB in de levens van vele duizenden jongeren door vakanties, scholierenweekenden, TOV-avonden en de Kerstconferentie.

Om dit ook voor de komende generatie mogelijk te maken zoekt men betrokken gemeenteleden, (groot)ouders, die willen investeren in goed kerkelijk jeugdwerk. We kunnen niet zonder uw steun.

Namens de HGJB alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Een nieuw begin voor gelovigen in Pakistan

Collecte 21 april

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij zijn een minderheid en horen bij de armsten van het land. Veel van hen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof.

Kerk in Actie biedt samen met het theologisch seminarie van de kerk in Pakistan cursussen aan over discipelschap en theologie. Zowel voor studenten en voorgangers alsook

voor tieners. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongeren-training waardoor zij sterker in hun geloof staan.

Dankzij uw steun versterkt u christenen in Pakistan in hun geloof.

Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen doen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

COLLECTEN

	Pauluskerk	Pieterskerk
Zondag 3 maart 2019		
Werelddiakonaat		100,35
Diakonie	419,13	
Kerk	308,72	138,00
Woensdag 6 maart 2019		
Diakonie	41,30	
Zondag 10 maart 2019		
Zending (Cuba)		82,25
Dorcas		157,05
Kerk	123,08	100,00
Woensdag 13 maart 2019		
Diakonie	60,20	61,00
Kerk	59,70	252,00
Zondag 17 maart 2019		
Binnenlands Diakonaat	141,30	
Exodus		121,70
Kerk	117,05	129,00
Zondag 24 maart 2019		
Kinderen in de knel	178,16	169,50
Kerk	138,04	162,00
Zondag 31 maart 2019		
Mozambique (Idai)	215,50	375,05
Kerk	106,00	120,00
Wijkkas		139,00
Wilde Ganzen (Taizé)	14,00	

De Diakonie verdubbelt de kollekteopbrengst voor Mozambique.

Verjaardagsfonds

De medewerkers van het Verjaardagsfonds hebben in het 1^e kwartaal van 2019 de volgende bedragen opgehaald. Busje nr.1 € 33,75/ nr.2 € 45,15/ nr.3 € 75,50/ nr.4 € 41,00/ nr.5 € 93,55/ nr.8 € 260,00. Alle busjes hebben in totaal € 548,95 opgebracht. Dit bedrag is bestemd voor het orgelfonds.

Alle gemeenteleden hartelijk bedankt voor hun bijdrage hieraan.

Siem van der Wilt

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Inloopochtenden in het Bonifatiushuis

Op *dinsdagochtend 23 april* staat de deur van het Bonifatiushuis weer open van 9.30 tot 11.30 uur. U bent van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken, gezellig met elkaar te praten of een spelletje te doen. Mogen wij u ook eens ontmoeten? Graag tot ziens! Mocht u geen eigen vervoer hebben, dan kunt u contact opnemen met mw. R. Groenberg, T. Brandsmastraat 71, tel. 263232.

Vespers in de Veertig Dagen

Op de dinsdagen in de Veertig Dagen voor Pasen zijn er vespers voor een moment van stilte, gebed en inkeer. Op *dinsdag 16 april* nog in het stiltecentrum van de Pauluskerk, Straatweg 37 Breukelen. De vespers beginnen om 19.15 uur en duren ongeveer 20 minuten. M.m.v. Sophie Koster (liturg), Arnoud Heerings (cantor) en Greetje Buitelaar (piano).

Het thema dit jaar is 'OP WEG NAAR PASEN'.

Organisatie: Werkgroep Oecumene. Na afloop is er koffie en thee. U bent allen van harte welkom.



Amnesty International – IRAN

Natuurbeschermers gemarteld en mogelijk ter dood veroordeeld.

Op 28 april kunt u in beide wijkgemeenten vóór en na de dienst uw handtekening zetten voor de volgende zaak: Een groep natuurbeschermers in Iran krijgt mogelijk de doodstraf. De autoriteiten beschuldigen hen ervan dat ze hun werk als dekmantel gebruikten om militaire inlichtingen te verzamelen. In werkelijkheid vroegen ze aandacht voor milieuproblemen en onderzochten ze bedreigde diersoorten. De activisten zouden zijn gemarteld om bekentenissen af te leggen.

De natuurbeschermers zijn eind januari 2018 opgepakt. Volgens de autoriteiten zouden ze milieuprojecten gebruiken als dekmantel voor het verzamelen van geheime militaire informatie. Vier van hen hangt de doodstraf boven het hoofd voor 'het verspreiden van corruptie op aarde'. Een totaal onterechte beschuldiging volgens Amnesty.

Vier anderen kunnen celstraffen van tien of elf jaar krijgen. De rechter baseerde zich vooral op bekentenissen die

volgens Amnesty onder marteling zijn afgelegd en later weer werden ingetrokken. Op het lichaam van enkele natuurbeschermers waren tekenen van marteling te zien: ze hadden gebroken tanden en blauwe plekken op hun lichaam. Niloufar Bayani vertelde de rechter dat de ondervragers dreigden haar te slaan, hallucinerende drugs te geven, haar vingernagels uit te trekken en haar ouders te arresteren. Om die reden bekende ze 'schuld'. Later trok ze haar bekentenis in. De rechter vroeg haar de rechtszaal te verlaten omdat ze bezwaar bleef maken tegen het gebruik van haar ingetrokken bekentenis als bewijsmateriaal. Wij gebruiken een voorbeeldbrief van Amnesty International naar de Iraanse autoriteiten. Wij roepen hen op de natuurbeschermers onmiddellijk vrij te laten. Als u meer wilt weten kunt u naar www.Amnesty.nl.

Bij de lopende acties kunt u makkelijk een voorbeeldbrief downloaden en die zelf versturen.

Ik hoop op uw medewerking.

Ria van Voskuilen

Dr. Kees van Ekris fulltime programmaleider

Dr. Kees van Ekris wordt met ingang van het nieuwe seizoen programmaleider van Areopagus, het centrum voor contextuele en missionaire verkondiging van de missionaire organisatie IZB in Amersfoort.

Kees was de afgelopen jaren met dr. Paul Visser parttime werkzaam bij Areopagus. Beiden combineerden dat met hun werk als gemeentepredikant.

In het afgelopen jaar zijn plannen gemaakt voor een verbreding en verdieping van de toerusting rond prediking. Naast het aanbieden van trainingen worden nieuwe vormen ontwikkeld, niet alleen gericht op de predikant, maar ook op gemeenteleden. Met de oogst van een intensief luisterproces in gemeenten zal Areopagus zich gaan inzetten om het 'bondgenootschap' tussen prediker en gemeente opnieuw aan de orde te stellen en te verdiepen.

Verder wordt gewerkt aan een boek over de methode van Areopagus.

Kees verhuist met zijn gezin naar 'De Wittenberg' in Zeist, waar hij en zijn vrouw betrokken zullen zijn bij de nieuwe kloostergemeenschap voor jonge mensen daar.

Dr. Kees van Ekris (46) was na zijn studie theologie in Utrecht vijf jaar docent en zendingspredikant voor de GZB in Indonesië. In 2007 werd hij verbonden aan de Hervormde wijkgemeente Pieterskerk in Breukelen en sinds 2012 is hij predikant van de Hervormde wijkgemeente 'Bethel' te Zeist.

Hij specialiseerde zich in de homiletiek en promoveerde vorig jaar cum laude aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen op een proefschrift over de profetische dimensie van prediking. Kees is lid van de Raad van Advies voor het Gereformeerd Belijden, hij is een van de medewerkers aan de dagelijkse Bijbelpodcast 'Eerst dit', van de Evangelische Omroep en de IZB, en geeft homiletiek aan de ETF in Leuven.

Kees is getrouwd met Arianne van Beusichem. Het echtpaar heeft een zoon en een pleegzoon.



Team Pauluskerk

Het lijkt ons als Pauluskerk een mooi gebaar om als Gemeente een groep te maken, die samen voor dit goede doel loopt. Het team is inmiddels geformeerd: *Pauluskerk Breukelen*, met als thema: *Meer dan het gewone!* (ons jaarthema). We hebben ervoor gekozen om 10 km te lopen in Amsterdam; starttijd 18.45 uur. Inmiddels hebben zich 10 wandelaars gemeld, maar het zou fantastisch zijn als er meer mensen meelopen. Je kunt je rechtstreeks bij mij aanmelden of via www.nachtvande vluchteling.nl/route/10-km-amsterdam/meedoen.

Uiteraard zijn we ook op zoek naar gemeenteleden die ons team willen sponsoren. Dit kan ook rechtstreeks bij mij of via www.nachtvande vluchteling.nl/team/pauluskerk-breukelen/doneren.

Mocht het aanmelden of doneren niet lukken, neem dan even contact met me op. Ik kijk uit naar een gezellige wandeling!

Ans van der Velde,
vanderveldeans@gmail.com, 06 12611812

Te huur aangeboden: pastorie Keizerskroon 5

Wegens het vertrek van ds. Schorren is de pastorie aan de Keizerskroon per 1 april 2019 leeggekomen en voor tijdelijke verhuur beschikbaar. Als er binnen onze wijkgemeenten eventueel woningzoekenden zijn die belangstelling hebben voor deze fraaie en ruime woning met een woonoppervlak van 158 m², dan kunnen zij contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters, Erik Leijen (erik.leijen77@gmail.com) of met Jan Winkel (j.winkel@het.net.nl). De huurprijs bedraagt € 1.500 per maand en de huurtermijn is maximaal 6 maanden.

College van Kerkrentmeesters

Kees de Kort | Ikonen

Christelijke feestdagen in beeld

In het Ikonenmuseum in Kampen is tot eind oktober ikonisch werk van Kees de Kort te zien, geplaatst naast en tegenover traditionele ikonen. Daarna verhuist de tentoonstelling naar het Bijbels Museum in Amsterdam.

Het werk van de Bergense kunstenaar Kees de Kort (1934) is bekend en geliefd bij een groot publiek. Generaties kinderen groeien sinds eind jaren '60 op met door hem geïllustreerde Bijbels. In zijn heldere, kleurrijke verbeelding van de bijbelse verhalen is ruime aandacht voor

de menselijke emotie. De kracht en eenvoud van de illustraties maken dat de essentie van het verhaal direct bij de kijker overkomt. De Kort schildert geen plaatjes bij het verhaal, hij schildert het verhaal. Ook voor traditionele ikonen geldt dat ze niet bedoeld zijn als illustraties-bij. Een ikoon is geen interpretatie van het heilige maar *is* het heilige.

Ikonen zijn gemaakt volgens richtlijnen die al eeuwen in de ikonentraditie worden gehanteerd. Kees de Kort kon zijn eigen vorm en werkwijze vaststellen en maakte met zijn werk 'ikonen van deze tijd'. In de tentoonstelling Kees de Kort | Ikonen brengen deze hedendaagse ikonen, samen met traditionele ikonen, enkele belangrijke verhalen uit het Christendom tot leven. Door beide vormen naast elkaar te plaatsen worden overeenkomsten en verschillen zichtbaar.

ikonemuseumkampen.nl



Palmzondag

Het lastdier van de vrede draagt mijn Heer,
 Gods knecht ten voeten uit rijdt bij ons binnen.
 Zal nu de aangename tijd beginnen
 en neemt voorgoed de vijandschap een keer?

De eigenmacht van mensen is nog groot;
 Het lijfsbehoud verblindt ons aller ogen.
 Dat hier Gods weg gegaan wordt blijft verborgen,
 en loopt gehoorzaamheid aan Hem dan dood?

Door deze dagen heen voert ons de weg
 van Hem, die toont hoe vrede bloeit uit lijden.
 Waar rondom Hem verraad en leugen strijden
 wordt Hij ons als de waarheid aangezegd.

Te kostbaar in Gods ogen is zijn bloed.
 Hij maakte het tot drager van het leven.
 Wij mogen hoopvol ons op weg begeven
 totdat Hij komt als koning. Wees gegroet!

Sytze de Vries, Zo lang wij ademhalen



Wij waren de eersten

Wij waren de eersten,
die morgen bij het graf,
geen man te bekennen.

Wij waren de eersten
die ontdekten dat Hij was opgestaan,
die de boodschap hoorden,
die de opdracht kregen:
zeg het allen dat Hij leeft.

Wij waren de eersten,
maar wie geloofde ons,
wij waren immers vrouwen,
onbetrouwbaar,
getuigen voor de rechter verboden.
En dus zeiden ze: zotteklap
en geloofden ons niet.

Wij waren de eersten.
Hij koos ons uit om te getuigen.
Markus zegt het
en Mattheus
en Lukas
en Johannes:
vrouwen waren de eersten.

Wij waren de eersten,
Maar Paulus heeft ons overgeslagen
toen hij Zijn verschijningen beschreef,
alle mannen genoemd,
maar de vrouwen doodgezwegen.

Wij waren de eersten,
maar nog altijd zijn er kerken
waar vrouwen moeten zwijgen,
dienende Martha's mogen zijn,
maar geen getuigende Maria's.
Priester-zijn is geen vrouwenwerk,
niet de kansel, maar de keuken is voor hen.
Eerst Adam en toen Eva,
verschil moet er zijn.

En toch...
wij waren de eersten.

Bert Aalbers

COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

Bezorging: W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur0002l@planet.nl;
mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814

Bankrekeningnummer Kerknieuws: St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60

Kostprijs: € 20

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en
aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1^e zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkomroep.nl

Administrateur: Mw. M. Davids-Garritsen, Kerkplein 16, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-262692, email: m.davids@sdivad.nl
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente
Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

C. Vervat, tel. 06 51796607, of ceesvervat@gmail.com

Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl

Adres Pauluskerk: Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89