

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

Open de ramen van je ziel! ♥

Ja, er is angst.
Ja, er is isolatie.
Ja, er is paniekaankoop.
Ja, er is ziekte.
Ja, er is zelfs dood.

Maar
Ze vertellen dat ze in Wuhan na zoveel jaren lawaai
weer de vogels kunnen horen zingen
Dat de lucht na een paar weken rust
niet langer dik van dampen is
maar helder en blauw.

Ze vertellen dat ze in de straten van Assisi
mensen horen zingen voor elkaar
en hun ramen openhouden
zodat degenen die alleen zijn
de geluiden van familie om hen heen kunnen horen.

Ze vertellen dat een hotel in het westen van Ierland
gratis maaltijden biedt en bezorgt aan huis.
En vandaag was een jonge vrouw die ik ken
 bezig met het verspreiden van vliegers
met haar nummer door de buurt
zodat de ouderen iemand hebben
die ze kunnen bellen...

En kerken, synagogen, moskeeën en tempels
bereiden zich voor om mensen te verwelkomen
en onderdak te bieden aan daklozen, zieken
en vermoeiden.

Over de hele wereld vertragen en reflecteren mensen
Over de hele wereld kijken mensen op een nieuwe manier
naar hun burens, en over de hele wereld worden mensen
wakker met een nieuwe realiteit.
Hoe groot we echt zijn.
Op hoe weinig controle we echt hebben.
Over wat er echt toe doet.
Liefde en van elkaar houden.

Dus we bidden en we herinneren ons dat.
Ja, er is angst
maar er hoeft geen haat te zijn.
Ja, er is isolatie
maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.
Ja, er is paniekaankoop
maar er hoeft geen gemeenschap te zijn.
Ja, er is ziekte
maar er hoeft geen ziekte van de ziel te zijn.
Ja, er is zelfs dood
maar er kan altijd een wedergeboorte van liefde zijn.

Wees je dus bewust van de keuzes
die je maakt om nu te leven.
Adem vandaag.
Luister achter de geluiden van je paniek
en hoor: de vogels zingen weer!
De lucht klaart op!
De lente komt er aan!
En we zijn altijd omgeven door liefde!

Open de ramen van je ziel!
En hoewel je misschien niet
de lege straten aan kunt raken:
Zing! © Richard Hendrick (Brother Richard)



KERKDIENTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 22 MAART 2020

10.00 uur: Ds. B. Aalbers, Maarssen
besloten dienst te volgen via
<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10640>

Collecten: 1. Binnenlands Diaconaat 2. Kerk

WOENSDAG 25 MAART

Annunciatie van de Heer
19.30 uur: komt te vervallen

ZONDAG 29 MAART 2020

10.00 uur: Ds. G. Speelman, Breukelen
besloten dienst te volgen via
<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10640>

Collecten: 1. Werelddiaconaat 2. Kerk

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur: komt te vervallen

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 22 MAART 2020

10.00 uur: Ds. K. Hage
besloten dienst te volgen via kerkomroep
(www.kerkomroep.nl) of kerkteléfonoon

Collecten: 1. Binnenlands Diaconaat 2. Kerk

Autodienst: dhr. K. de Jong, tel. 06 41123842

18.30 uur: komt te vervallen

ZONDAG 29 MAART 2020

10.00 uur: Ds. K. Hage
besloten dienst te volgen via kerkomroep
(www.kerkomroep.nl) of kerkteléfonoon

Collecten: 1. Werelddiaconaat 2. Kerk 3. Wijkkas

Autodienst: dhr. W.J. den Hartog, tel. 0294 234700

18.30 uur: komt te vervallen

VESPERS IN DE VEERTIG DAGEN

komen te vervallen

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

komen te vervallen

De volgende editie van Kerknieuws is voor 3 weken.
Kopij graag inleveren vòòr maandag 30 maart 18.00 uur.

A G E N D A

Inloopochtend Bonifatiushuis 24 maart:
komt te vervallen

Vrijdag 3 april, 17.30 uur, Bonifatiushuis: Open Maaltijd
komt te vervallen

Openstelling van de Pauluskerk/Kerkwacht, donderdag,
vrijdag en zaterdag, 10.00 – 16.00 uur:
tijd voor bezinning en saamhorigheid

Alle cantorij repetities van de Pauluskerk:
komen te vervallen

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: Ds K. Hage,
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;
bij voorkeur niet op woensdag

Scriba: M.C. Berger,
G. van Nijenrodestraat 171,
3621 GJ Breukelen,
tel. 06 15128659,
scriba@pieterskerk.info

Ledenadm.:

W. Mur, tel. 266842,
noortje-wim.mur@planet.nl

Website:

www.pieterskerk.info

Kerktelefoon:

John van den Bosch,
tel. 266843 (na 18.00 u.),
john.vd.bosch@kpnmail.nl

Bij de diensten

Het coronavirus heeft een groot deel van de wereld en ook ons land in de greep. Door het coronavirus en het risico van besmetting zijn veel activiteiten in de samenleving tijdelijk tot stilstand gekomen. Ook veel kerkelijke activiteiten zijn daardoor onderbroken. De invloed daarvan is groot. Zondag 15 maart zijn er in onze wijkgemeente geen diensten gehouden, iets dat in de geschiedenis zeer zeldzaam is. Iemand vertelde me dat zelfs in de oorlog mensen elkaar op zondag nog opzochten. Hoewel er veel begrip is voor de maatregelen die genomen zijn, voelde het voor velen als een gemis - alsof het zonder kerkdienst niet echt zondag was. De kerkenraad heeft dan ook besloten om, binnen de mogelijkheden van de richtlijnen van het RIVM en de Protestantse Kerk in Nederland, te zoeken naar een vorm waarin we, ondanks de sociale afstand die in acht genomen moet worden, toch elkaar kunnen vinden rondom het Woord van God.

In deze verwarde en verwarrende tijden is het meer dan ooit nodig onze aandacht te richten op onze goede God en te bidden om wijsheid voor de overheid, moed voor de zorgverleners, troost voor de treurende, herstel van de zieken wereldwijd en om dapperheid voor allen die op een of andere manier worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus.

Op *zondag 22 maart en op zondag 29 maart* zal er om 10.00 uur in de Pieterskerk een korte en besloten dienst van Woord en gebed worden gehouden, die te volgen zal zijn via kerkomroep (www.kerkomroep.nl) of de kerkteléfonoon. Alleen voor de mensen die geen internet of

kerktelefoon hebben, is er de mogelijkheid om deze besloten viering mee te maken in de kerk, op gepaste afstand van elkaar. U kunt zich hiervoor aanmelden via uw sectie-ouderling. Op deze manier willen we, zolang het verantwoord is, de lofzang gaande houden en de verbondenheid in Christus gestalte geven.

Het is opvallend en het geeft te denken dat alle maatregelen waardoor de samenleving 'stil valt', genomen worden in de Lijdenstijd. De dagen richting Goede Vrijdag en Pasen zijn in de kerk dagen van verstillings en concentratie op de dingen die er werkelijk toe doen in het leven. Te midden van de angsten en zorgen is het voor de samenleving ook een kans. Een kans om te ontdekken waar het op aan komt, voorbij de maakbaarheid en de vanzelfsprekendheid. Er staat een kruis in deze wereld. Tekenen van crisis, maar vooral van hoop. Onze tijden, ons leven en de loop van de wereld zijn in de handen van Christus.

Ds. Krijn Hage

Kerkelijke activiteiten

In de komende tijd, zolang de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus gelden, komen de avonddiensten te vervallen, net als de meeste andere kerkelijke activiteiten: de catechisaties, de Dinsdagmorgen Bijbelkring, de weeksluitingen en de kerkenraadsvergaderingen. Ook Breukelen Zingt met Pasen op 31 maart gaat niet door. Dat is jammer, want het zou precies de 25e keer zijn, maar het is helaas niet anders. We rekenen op uw begrip.

Ds. Krijn Hage

Aandacht voor elkaar

Door de richtlijnen die sociale contacten beperken, is het voor iedereen zoeken naar andere manieren om er voor elkaar te zijn. Veel mensen zijn gelukkig rijk aan initiatieven of zoeken naar creatieve mogelijkheden om toch contact te hebben. Het is echter mogelijk dat er, ondanks het omzien naar elkaar, bijzondere pastorale of diaconale zorgen ontstaan. Zowel de ouderlingen als de diakenen en de predikant kunnen hierin bijstand verlenen. Hieronder volgen hun namen en telefoonnummers. Aarzel niet om contact op te nemen als dat nodig is voor u zelf of een ander.

Marlies Wijnen is ouderling van sectie 1 (Zuid) en contact-ouderling van sectie 2 (West). U kunt met haar contact opnemen via telefoon (0346 261837) of mail: marlieswijnen2@gmail.com.

Reina van der Wilt is ouderling van sectie 4 (Noord), te bereiken via 0346-262103 of reinanr2@hotmail.com.

Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie 3 (Centrum) en is te bereiken via 0346 251979 of famvanschperpenzeel@gmail.com.

U kunt ook contact opnemen met de wijkpredikant ds. Krijn Hage, tel. 0346 261565 of khage@kpnmail.nl. Of, indien hij niet bereikbaar is, met de scriba, Marco Berger, tel. 06 15128659 of scriba@pieterskerk.info.

Sectie Noord

We leven mee met mw. Adri Stuij (Joh. Poststraat 117, 3621 KH Breukelen). Zij heeft nog veel tijd nodig om te herstellen van de aanrijding die ze heeft gehad. Wekelijks volgt ze therapie om alles weer te laten functioneren, maar desondanks heeft ze nog veel pijn. Ze wil iedereen bedanken voor alle kaarten en goede woorden.

Mw. Janna Boele (Griftenstein 18, 3621 RH) is herstellende van een flinke longontsteking. Ze heeft nog wel een paar weken nodig om aan te sterken. We wensen haar veel sterkte.

Ook denken we aan Jetske Hagoort (Heycoplaan 20, 3621 WT Breukelen). Zij zou deze week onderzoeken krijgen i.v.m. haar epilepsie, maar die zijn uitgesteld vanwege de aangescherpte richtlijnen rondom het coronavirus. Het is nu afwachten wanneer de onderzoeken wel plaatsvinden. We hopen voor haar en haar ouders op het beste.

Het is fijn als we deze mensen in ons gebed niet vergeten.

Reina v.d. Wilt

Bonifatius – het goede dat ons verbindt

Bonifatius is de Engelse missionaris aan wie Breukelen en Woerden hun kerstening te danken hebben. In 720 preekte en doopte hij onder de Friezen, de toenmalige bewoners van onze streek. Hij wijdde hun offerplaatsen aan de apostel Petrus en daar getuigen nog steeds de Pieterskerk in Breukelen en de Petruskerk in Woerden van. Dit jaar willen we markeren dat wij, mede door hem, voor de 1300e keer Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Kerst vieren. Het Bonifatiusjaar zou op tweede Paasdag, maandag 13 april, van start gaan met een wandeltocht, een pelgrimage, van Breukelen naar Woerden. Vanwege het coronavirus is deze activiteit echter uitgesteld en verschoven naar tweede Pinksterdag, *maandag 1 juni*. Noteer deze datum vast in uw agenda. Onder de algemene berichten vindt u meer informatie over Bonifatius en het Bonifatiusjaar.



WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: Ds. B. Aalbers,
hulpdiensten; Zebraspoor 196,
3605 GL Maarssen, tel. 565534,
predikant@pauluskerkbreukelen.nl

Contact pastoraat: Corry Bosch,
G.v.Doornikstraat 111, 3621 HX
Breukelen, tel. 0346 262279,
corry.bosch@kpnplanet.nl

Scriba: C.H. van Schaik, Doornhoecklaan
58, 3601 JX Maarssen,
tel. 06 53792347,
scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Kerkelijk bureau: M. Pfeiffer, tel. 06 28271283,
moniquepfeiffer@hotmail.com

Autodiensten: Emmy Wildeman, tel. 241578

Website: www.pknbreukelen.nl

Kerktelefoon: John van den Bosch,
tel. 266843 (na 18.00 u.)
john.vd.bosch@kpnmail.nl

Bij de diensten

Tja, dat is ook wat: je tikt gewoontegetrouw 'Bij de diensten', maar er zijn geen diensten de komende zondagen. Dus wat zou je er *bij* schrijven? Aan de andere kant, juist omdat er geen diensten zijn en we dus heel veel missen, rijst de vraag: wat kan er nog wel? Elkaar ontmoeten, samen zingen, bidden, e.d. lukt niet. Maar wat blijft zijn de woorden van God. Jesaja zegt het zo mooi: 'Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand' (40:3). Dat woord is niet aan onze kerkdiensten gebonden – gelukkig niet.

Zo was ik vrijdag begonnen aan mijn kopij. Maar inmiddels is de situatie veranderd. Afgelopen zondag werd door collega Speelman een alternatieve dienst gehouden die via onze website te beluisteren is. Nu duidelijk is dat de kerk tot zeker 6 april gesloten moet blijven is afgesproken een korte viering uit te zenden de komende zondagen op de gebruikelijke aanvangstijd 10 uur, te volgen via <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10640> en ook op You Tube via een link op de website.

De kanselruil die voor 22 maart gepland was, moeten we helaas uitstellen. Ik was van plan in de Pieterskerk het oude leesrooster te volgen: Johannes 6:1-15, het verhaal van de vijf broden en de twee vissen. Het is de vierde zondag in de veertigdagentijd, ook wel Klein-Pasen genoemd. De naam van deze zondag is 'Leatare' = 'verheugt u'. Klinkt dat niet wat wrang in deze tijd? Of kan de oude kerk ons wat leren? In elk geval zijn we erg blij dat er in deze moeilijke tijden toch een mogelijkheid is om met elkaar verbonden te blijven.

De Pauluskerk blijft dus tot een met zondag 5 april voor kerkdiensten gesloten!

Ter afsluiting een tekst die ik tegenkwam in de nieuwsbrief van de Utrechtse Jacobikerker:

*God van genezing en hoop,
in Jezus zoekt U ons op in al onze pijn en angst.
Ontferm U over hen die het nieuwe virus hebben
opgelopen.
Ontferm U over iedereen die kwetsbaar is en
over wie zich angstig voelt.
Geef dat in deze tijd van wereldwijde
bezorgdheid
Uw Heilige Geest het beste in ons naar boven
brengt, niet het slechtste.
Sterk wie in deze tijden speciale
verantwoordelijkheid dragen:
overheden, artsen, verplegers.
Maak ons meer bewust van onze onderlinge
afhankelijkheid van elkaar,
en van de kracht die ontstaat door in U één
lichaam te zijn.
Door Jezus Christus onze Heer.
Amen.*

Ds. Bert Aalbers

Uit de kerkenraad

Ineens is ook ons land afgelopen week opgeschrikt door het in hoog tempo om zich heen grijpende Coronavirus. In even hoog tempo volgden de te nemen maatregelen om besmettingsgevaar te beperken elkaar op. Deze maatregelen hebben ingrijpende maatschappelijke gevolgen en ook als kerken kregen we zoals u merkte ermee te maken. De meest recente ontwikkelingen (afgelopen maandag 16 maart) brengen met zich mee dat we moesten besluiten om alle geplande activiteiten in de Pauluskerk, inclusief vergaderingen af te blazen t/m 6 april a.s. Dit betekent dat er geen kerkdiensten gehouden kunnen worden, dat ook de Oecumenische Vespers in het kader van de 40-dagentijd niet doorgaan. Ook de dienst van 25 maart, Annunciatie, komt te vervallen. Alle overige evenementen en activiteiten zoals de sobere maaltijden, lezingen, gesprekskringen e.a. gaan eveneens niet door. Wat het vervallen van de kerkdiensten betreft is er naarstig gezocht naar alternatieve mogelijkheden. Zo was afgelopen zondag ds. Ge Speelman te beluisteren via kerkomroep/kerktelefoon en op de website te lezen. Voor komende zondagen wordt ook geprobeerd deze aangepaste vorm van verbondenheid te realiseren.

De gebruikelijke openstelling van de kerk op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 – 16.00 u blijft wel gehandhaafd, zodat wie er behoefte aan heeft even binnen kan lopen, stilte kan zoeken of een kaarsje aansteken. Inmiddels is de banner ook van de zijgevel gehaald. Maar: de solidariteitsvlag is gehesen, om even stil te staan bij de ontstane situatie die ongekend is, en ook als een oproep om solidair te zijn met al degenen die werkzaam zijn op terreinen waar de komende tijd extra inzet gevraagd wordt en met de kwetsbaren en ouderen. Als een bezoekje aan hen nu niet mogelijk is, een telefoontje, kaartje of berichtje wordt vast en zeker op prijs gesteld.

Ten slotte: Afgelopen week viel er achter de schermen

veel te regelen. Dank aan al degenen die daarbij meegedacht en meegelopen hebben. Zo scheidt de viruscrisis ook weer nieuwe mogelijkheden voor een gevoel van saamhorigheid!

Corinth van Schaik, scriba



Van de predikant (1)

Lieve mensen,

Het zijn vreemde tijden. Waar ik anders op bezoek zou gaan, blijf ik nu thuis – ik hoor immers ook bij de risicogroep. En de dienst van komende zondag neem ik thuis op, zonder zicht op de gemeente. Heel raar.

Wat het pastoraat betreft: gemeenteleden bij wie ik door omstandigheden op bezoek kwam, wil ik regelmatig bellen om zo het contact te onderhouden. Maar ik kan me voorstellen, dat er ook anderen zijn, noodgedwongen thuiszitters, die contact willen, al is het voor zomaar even een praatje om de dag te breken. Hierbij een hartelijke uitnodiging om mij te bellen, liefst van 9-10 en van 16-17 uur. Niet aarzelen, doen!

In verbondenheid,

Uw ds. Bert Aalbers, 0346 565534

Bericht van de kerkenraad

Op maandag 2 maart is er een kerkenraadsvergadering gehouden waarbij het rapport van de visitatiecommissie is aangeboden. De visitatiecommissie heeft binnen onze wijkgemeente onderzoek gedaan en heeft de bevindingen vastgelegd in een rapport. Naast deze bevindingen zijn een aantal aanbevelingen opgesteld. De uitkomst van het onderzoek zou op de gemeenteavond op 23 maart a.s. gepresenteerd worden. In verband met de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen daarop kan de gemeenteavond op die datum niet plaatsvinden. Een geschikte datum zal nog volgen. De kerkenraad wil op voorhand al aan de slag gaan met de aanbevelingen uit dit rapport. Eén van de aanbevelingen is het aanstellen van een interim-predikant. En in overleg met de Classis zal op korte termijn contact worden opgenomen met het mobiliteitscentrum van de PKN waarna de aanvraag zal volgen.

Interim-predikanten zijn gespecialiseerd in gemeenteopbouw. Ze geven tijdelijke ondersteuning aan kerkelijke gemeenten die te maken hebben met verandering, crisis of conflicten. De duur van deze ondersteuning kan variëren van enkele maanden tot maximaal twee jaar. Deze predikanten hebben een tweejarige opleiding tot interim-predikant gevolgd of anderszins deze competenties verworven. Zij zijn er niet in de eerste plaats om het werk in de gemeente draaiende te houden, maar om samen met de gemeente nieuwe wegen te

vinden. Een interim-predikant kan daarbij in ons geval de rol op zich nemen van crisisbegeleider: 'bemiddeling en conflicthantering waar verdeeldheid en geschonden vertrouwen aan de orde zijn'. Kort en goed komt het er op neer dat de interim de gemeente op weg helpt naar het op termijn vervullen van de vacature. Het streven is om rond 1 juni bijstand te krijgen van een interim-predikant. Dat zal inhouden dat ds. Aalbers tot de aanstelling van een interim-predikant de tijd heeft om zijn werkzaamheden, denk bijvoorbeeld aan gespreksgroepen, binnen onze gemeente af te hechten. Ook wordt hij in de gelegenheid gesteld om de stervensbegeleiding, die nu ingezet is, voort te zetten; en ook, na het aanstellen van een interim-predikant, in zondagse diensten als gastpredikant voor kan gaan. In de periode van visitatie heeft ds. Aalbers geen deel uitgemaakt van de kerkenraad en zal, de resterende periode, ook geen deel uitmaken van de kerkenraad. Het streven van de kerkenraad is om later op een goede en waardige wijze afscheid te nemen van onze consulent ds. Bert Aalbers.

Namens de kerkenraad,

Andries van Gijn, voorzitter

Van de predikant (2)

Een jaar geleden begon ik enthousiast aan mijn hulpdiensten in de Pauluskerk. Een gemeente die ik als gastpredikant en invaller voor collega Schorren had leren kennen als een open gemeente met tal van activiteiten en een geweldige uitstraling.

Maar ook een gemeente waar ik in toenemende mate geconfronteerd werd met zaken die ik in 40 jaar diensttijd nooit eerder in zo'n heftigheid had meegemaakt. Zaken, waarvan ik erg ben geschrokken. Daardoor werd het steeds meer een hectisch jaar.

Inmiddels is het visitatieproces afgerond en zijn er conclusies getrokken (zie artikel van de voorzitter). Een nieuwe tijd breekt aan, voor mij en voor onze onderlinge contacten.. Een tijd van afbouwen en afscheid nemen. Naar ik intens voor u hoop: een tijd van herstel en opbouw.

Ik doe dat met gemengde gevoelens en zorgen. Want de Pauluskerk is mij zeer lief geworden, maar ik realiseer me dat ik geen gespecialiseerde interim-predikant ben en daar ook nooit voor gekozen heb. U mag erop vertrouwen dat ik in deze laatste maanden mijn werk met volle inzet zal blijven doen, in alle bezorgdheid en dankbaarheid.

Uw ds. Bert Aalbers

In en Uit de Gemeente

Verheugend nieuws voor Piet de Jong. Sinds 10 maart is hij na 4 maanden afwezigheid eindelijk weer thuis. Het gaat goed met hem. Hij moet zich uiteraard nog in acht nemen, dus wilt U hem met een bezoekje verblijden, neem dan eerst contact met hem op. Zeker in deze tijd waarin we onze bezoeken zoveel mogelijk moeten beperken.

Er zijn zorgen bij het echtpaar Joop en Ans v/d Hoeven.

Ongeveer 3 weken geleden is Joop als gevolg van een te lage bloeddruk gevallen en opgenomen op de geriatrische afdeling van het Diaconessenziekenhuis in Zeist. Door verdere afnemende gezondheid is het niet verstandig dat hij weer naar huis komt. Zodra er plaats is in een verzorgingshuis wordt Joop daar opgenomen. Een ingrijpende en verdrietige beslissing voor beiden. Vanaf deze plek wensen wij hen Gods liefde toe.

Het huwelijk van Frieda van Ewijk en Jeroen Stoof wordt uitgesteld tot een latere datum, dit ook weer i.v.m. het coronavirus.

Na 65 jaar in Breukelen gewoond te hebben, waarvan 44 jaar op de Schepersweg, is op 11 maart mevr. Van Drie-Catsburg verhuisd naar Woonzorgcentrum Maria Dommer; afd. Endelhoven kamer 8, Vondelstraat 1 3601 EX Maarssen. Een hele verandering voor haar en haar familie. Een kaartje voor haar zou leuk zijn.

Voor Miny Brink is het een spannende tijd. Hartritme-stoornissen werden van dien aard dat zij op 16 maart naar het ziekenhuis is geweest om haar hart weer te resetten. De behandeling is gelukt en nu afwachten hoe dit in de toekomst zich ontwikkelt.

Marjo van Dijk-Witjas zou dinsdag 17 maart de eerste behandeling krijgen, maar deze is helaas door het coronavirus tot nader order uitgesteld.

Laten we in deze onzekere tijd omkijken naar elkaar. Kan het niet met een bezoekje: de telefoon is geduldig. Als afsluiting het gebed dat we via de mail van de PKN ontvingen:

Houd ons Heer, onder de Schaduw van uw ontferming.

Versterk en ondersteun allen die bang zijn.

Wees met allen die zorg vragen voor zieken en ontheemden.

Richt op, allen die gebukt gaan.

Troost ons in het vertrouwen dat niets ons kan scheiden van Liefde!!

(naar een gebed uit de Anglicaanse kerk van Engeland)
het Pastoraat, Corry Bosch

Bericht van overlijden

Afgelopen maandag 16 maart overleed toch nog onverwacht, onze moeder Rie Balder v.d. Vaart, weduwe van Jan Balder, in de leeftijd van 89 jaar. Mama woonde sinds 2013 in verzorgingshuis De Aa, en bezocht wekelijks met veel plezier de dienst in de Twijg. Wij zullen haar missen, maar zijn dankbaar voor de tijd dat zij bij ons was.

Marijke, Marjan en Joan

Van de kindernevendienstleiding

Wat is het jammer dat we voorlopig niet met elkaar in de kerk kunnen zijn, dus elkaar niet kunnen zien. Het project van de Werken van Barmhartigheid stopt nu zomaar ineens. En de vastenactie in de 40-dagentijd kunnen we helaas niet afmaken. Terwijl we juist zo'n mooi begin gemaakt hadden!

Het ziet er naar uit dat we Palmпасen op 5 april en Pasen

op 12 april niet met elkaar in de kerk kunnen vieren. Misschien kunnen we als leiding nog iets alternatiefs bedenken 'op afstand' maar of dat lukt, weet ik niet.

Ik noem hier twee websites waarop allerlei leuke werkvormen (met filmpjes enz.) te vinden zijn om thuis iets te doen rondom bijbelverhalen, met jonge kinderen, (<https://creatiefkinderkwerk.nl>) of met vragen/gesprekken voor wat oudere kinderen. (<https://jongprotestant.protesantsekerk.nl>)

Ik heb ook een website gevonden voor gratis luisterboeken, zowel voor volwassenen als kinderen. <http://bit.ly/ExtraluisterboekenFB>. Dat is met veel extra vrije tijd misschien ook wel een aanrader.

Als u een kaarsje wilt aansteken, dan kan dat. Op donderdag, vrijdag en zaterdag is de kerk open van 10 – 16 uur.

Ik hoop van harte dat kinderen, ouders en scholen de komende weken goed leren samenwerken en er het beste van kunnen maken. Sterkte, geduld en doorzettingsvermogen gewenst!

Namens de leiding,

Nel van Houwelingen

DIACONIE

Hulp In Praktijk

Hulp nodig? Bel 0900 4474474
ma t/m do, 9.00 -12.00 u. (10 ct/m)

Hulp bieden? Bel 0318 742510



Voedselbank

Maandag jl. heeft het bestuur van de Stichting Voedselbank Stichtse Vecht het besluit genomen om de activiteiten voorlopig tot 6 april te staken. Dit besluit is genomen omdat het van het grootste belang wordt geacht dat de verspreiding van het Corona virus wordt afgeremd. Dit denken we te kunnen bereiken door onze sociale contacten zo veel mogelijk te beperken. Hiermee proberen we tegelijkertijd onze vrijwilligers en onze klanten te beschermen tegen mogelijke besmetting.

We ervaren het als uiterst pijnlijk deze maatregel te moeten nemen waarbij we mensen hard treffen, juist omdat we ze willen beschermen.

Wij zijn druk bezig met een onderzoek naar de mogelijkheden om onze klanten in deze tijden toch te kunnen ondersteunen. Het ligt in ons voornemen om op of rond de 3 uitgifte vrijdagen tot 6 april aan onze klanten cadeaukaarten te verstrekken waarmee bij één van de lokale supermarkten producten kunnen worden aangeschaft. We denken hierbij aan een bedrag van gemiddeld circa € 25 per klant per week. Zoals wellicht bekend bedienen wij inmiddels zo'n 120 klanten per week, en dat betekent dus een uitgave van zo'n € 9.000. Uiteraard zullen wij deze kosten voor een deel uit eigen middelen bestrijden.

Bij deze willen wij ook een dringende oproep doen aan de inwoners, ondernemers en overige instellingen binnen gemeente Stichtse Vecht, om ons hierin te ondersteunen. Wij hebben uw bijdrage in deze tijden keihard nodig. U kunt heel simpel doneren via de “donatie-knop” op onze website: <https://www.voedselbankstichtsevecht.nl/>

COLLECTEN

Collecten tijdens de komende kerkdienstuitzendingen

De komende weken zullen zowel de Pauluskerk als de Pieterskerk gesloten blijven. Hierover kunt u elders in Kerknieuws lezen.

Daardoor kan er ook niet gecollecteerd worden. Voor zowel kerkrentmeesters als de diaconie is dit een gemis aan inkomsten. Hierdoor zullen de toch al begrote tekorten verder oplopen.

Mocht u toch uw collectegeld aan het college van kerkrentmeesters en aan de diaconie willen overmaken, dan kan dat op de volgende bankrekeningnummers:

NL16 INGB 0000 3103 26 ten name van Protestantse gemeente Breukelen

NL26 RABO 0310 6367 ten name van Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Vermeld u hierbij waarvoor u uw bijdrage overmaakt (Pauluskerk, Pieterskerk, specifiek diaconaal doel).

Hartelijk bedankt!

College van kerkrentmeesters en diakenen

	Pauluskerk	Pieterskerk
Zondag 2 februari 2020		
Oeganda Kerk	148,55	112,05
	120,45	202,00
Zondag 9 februari 2020		
Werk van de Diaconie Kerk	124,90	139,00
	98,65	224,00
Zondag 16 februari 2020		
GZB Kerk		269,50
	119,32	183,00
Zondag 23 februari 2020		
Binnenlands Diaconaat	97,46	
Confessionele Vereniging Kerk		131,20
	104,47	162,00
Wijkkas		104,00
Woensdag 26 februari		
Werk van de Diaconie	53,60	

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Open maaltijd 3 april

Ook de open maaltijd op *vrijdag 3 april* zal niet doorgaan vanwege de maatregelen die het kabinet genomen heeft t.a.v. de aanpak van het coronavirus. De eerstvolgende maaltijd zal weer plaatsvinden op vrijdag 1 mei (uiteraard onder voorbehoud van eventuele nieuwe

maatregelen van het kabinet).

Namens de organisatie van de Open Maaltijden,
Ida Stam, tel. 261602

ZWO – sobere maaltijden

Helaas hebben we als commissie moeten besluiten de sobere maaltijden niet meer door te laten gaan. Erg jammer, want we hadden de eerste twee dinsdagavonden een flinke groep eters. En er stond beide keren een prima maaltijd op tafel!

We kregen mooie bijdragen voor Kinderen in de knel. En merkten uit reacties dat we inmiddels al een goede traditie hadden opgebouwd. Hopelijk kan het volgend jaar wel.

We hadden ook een goede start met onze vastenactie. Jullie leverden al een mooie hoeveelheid boodschappen in voor de voedselbank en we vonden ook geld in de melkbus. Bedankt!

Hoewel we elkaar voorlopig zondags niet in de kerk kunnen ontmoeten, kunt u wel blijven inleveren voor de vastenactie ‘STA OP! Heel Pauluskerk vast’. De kerk is open op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10-16 uur. De mand voor levensmiddelen voor de voedselbank en de melkbus voor geld staan er. En natuurlijk kunt u altijd even de stilte zoeken of een kaarsje aansteken.

Namens de ZWO-commissie,

Nel van Houwelingen



Bonifatius
Breukelen & Woerden 720-2020

12

Breukelen en Woerden gedenken Bonifatius

Bonifatius is de Engelse missionaris aan wie Breukelen en Woerden hun kerstening te danken hebben. In 720 preekte en doopte hij onder de Friezen, de toenmalige bewoners van dit gebied. Hij wijdde hun offerplaatsen aan de apostel Petrus en daar getuigen nog steeds de Pieterskerk in Breukelen en de Petruskerk in Woerden van. Dankzij Bonifatius vieren Breukelen en Woerden in 2020 al voor de 1300ste keer Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Kerst. Dit willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Onze herdenking Bonifatius 720 - 2020 wil op uiteenlopende wijzen deze missionaris in het licht zetten en aandacht geven. Net als andere monniken moet hij zich veel moeite getroost hebben om zijn ideaal te realiseren: veel meer mensen de boodschap brengen van Gods nabijheid in Jezus Christus en de vreugde en troost van zijn Evangelie.

Al in 2017 zijn wij als vertegenwoordigers de kerken in Breukelen en Woerden samen gekomen om ons op dit ‘jubileumjaar’ voor te bereiden. Te beginnen vanaf Pasen is er een gevarieerd programma rondom Bonifatius toen en nu, met als thema ‘het goede dat ons verbindt’. In de

komende kerkbladen willen we u steeds een aantal activiteiten melden zoals deze dan in Breukelen en/of in Woerden gaan plaatsvinden.

We zouden op 2e Paasdag, 13 april, starten met een Bonifatiuspelgrimage, maar vanwege het coronavirus is deze activiteit uitgesteld en verschoven naar tweede Pinksterdag, *maandag 1 juni*. Noteer deze datum vast in uw agenda.

Op *donderdag 23 april* houden we een Bonifatius Bijbelavond in de Pauluskerk, een gespreksavond over de missie van Bonifatius en onze missie als christenen in de 21 eeuw.

Op *donderdag 14 mei* is er een Bonifatius Zang avond in de Pieterskerk, een avond vol muziek en zang, van het Gregoriaans van Bonifatius, door de eeuwen heen, tot op de huidige liedcultuur in de verschillende kerken.

Daags voor de jaarlijkse Bonifatiusherdenking in Dokkum, *zaterdag 13 juni*, waar we met een volle bus naar toe hopen te gaan, is er op *vrijdag 12 juni* een 'minisymposium', ook in de Pieterskerk. O.a. kardinaal Eijk en oud-scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, dr. Plaisier, zullen dan spreken over de betekenis van Bonifatius in zijn en in onze huidige tijd. Ook verwachten we mgr Gerber, de bisschop van Fulda (Duitsland), de Bonifatiusstad bij uitstek.

Veel informatie over Bonifatius is eenvoudig te vinden op internet, in het bijzonder op

www.vriendenvandepieterskerk.nl en op www.facebook.com/Bonifatius2020. Specifieke publicaties van ons gezamenlijk jubileumjaar volgen ook in Kerknieuws. Weet je nu al uitgenodigd tot deelname!

Namens het Bonifatiuscomité Breukelen/Woerden,

Ds. Krijn Hage

Beste mensen,

Vandaag moest ik niet alleen NL Doet afzeggen, maar ook de komende Kledingbank van 20 maart annuleren i.v.m. het Coronavirus. We gebruiken in het Heycop niet alleen een beperkte ruimte met veel personen, maar komen ook nog met z'n allen binnen in een gebouw met kwetsbare bewoners.

De kledinginzameling tussen 9 en 11 uur laten we echter wel doorgaan op *vrijdag 20 maart*. Deze vindt namelijk voor de deur van het appartementengebouw 't Heycop plaats, naast De Aa 50 te Breukelen.

Voor meer informatie verwijst ik u graag naar de website: www.kledingbankstichtsevecht.nl.

We hopen van harte dat de maatregelen effect zullen hebben en dat de verspreiding van het virus wordt getemperd.

Dat deze bijzondere veertigdagentijd (quarantaine) ons tot bezinning mag aanzetten.

Hartelijke groet, namens het bestuur,

Bertine Oosthoek-Bogaard,

Voorzitter St. Kledingbank Stichtse Vecht

COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

Bezorging: mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814

W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;

Bankrekeningnummer Kerknieuws: St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60

Kostprijs: € 20

Collectemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1^e zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkkomroep.nl

Administrateur: Mw. M. Davids-Garritsen, Kerkplein 16, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-262692, email: m.davids@sdivad.nl

bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

C. Vervat, tel. 06 51796607, of ceesvervat@gmail.com

Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl

Adres Pauluskerk: Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89