

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 8 MAART 2020

10.00 uur: Ds. A.W. Aarnoutse, Vinkeveen

Collecten: 1. Pionierswerk PKN (zie toelichting)
2. Kerk

WOENSDAG 11 MAART 2020

19.30 uur: Ds. B. Aalbers, Maarssen
Bidstond

Collecten: 1. Werk van de Diaconie 2. Kerk

ZONDAG 15 MAART 2020

10.00 uur: Ds. G.M. Speelman

Collecten: 1. Kerk in Actie: Hulp aan vluchtelingen in
Zuid-Soedan (zie toelichting) 2. Kerk

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 8 MAART 2020

10.00 uur: Ds. K. Hage

Viering Heilig Avondmaal

Kinderkerk: Alle groepen

Collecten: 1. GZB ter ondersteuning van Heleen van der
Sluijs in Bosnië (zie toelichting) 2. Kerk
3. Avondmaalscollecte: Hospitium

18.30 uur: Ds. K. van As, Oostzaan (Witte Kerkje)

Voortzetting en Dankzegging Heilig Avondmaal

Collecte: Diaconie

Autodiensten: Dhr. P. Wijnen, tel. 0346 - 261837

WOENSDAG 11 MAART 2020

19.30 uur: Ds. K. Hage (Pieterskerk)

Biddag voor Gewas en Arbeid

Collecten: 1. Werk van de Diaconie 2. Kerk

Autodienst: Dhr. S.E. van der Wilt, tel. 0346 - 262103

ZONDAG 15 MAART 2020

10.00 uur: Ds. J. de Jong, Waarder

Kinderkerk: Groep 1 t/m 3

Collecten: 1. Kerk in Actie: Hulp aan vluchtelingen in
Zuid-Soedan (zie toelichting)
2. Kerk

18.30 uur: Ds. F. Gerkema, Amersfoort (Witte Kerkje)

Collecte: Stichting Tot Heil des Volks

Autodiensten: Mw. N. Takke, tel. 06 - 17280139

VESPERS IN DE VEERTIG DAGEN

Dinsdag 10 mrt, 19.15 uur, Pauluskerk: Ingrid en Hans
Schriever

Dinsdag 17 mrt, 19.15 uur, Pauluskerk: Sophie Koster

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 6 maart 16.45 uur: Dhr. W. Smit

Avondmaalsviering

Vrijdag 13 maart 16.45 uur: Ds. K. Hage

Vrijdag 20 maart 16.45 uur: Dhr. H.C.J. Hendriks

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 2 we-
ken. Kopij graag inleveren voor maandag 16 maart 18.00
uur.

A G E N D A

- Dinsdag 10 maart, 9.30 - 11.30, Bonifatiushuis,
Inloopochtend
- Woensdag 11 maart, na Biddagdienst, Bonifatiushuis,
Gemeenteavond wijkgemeente Pieterskerk
- Woensdag 18 maart, 20.00 uur, Pauluskerk
Bij Matteus in de leer met ds.Aalbers

M E D I T A T I E

In Gods Naam

'Toen antwoordde God hem: 'Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: "IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd"'. (Exodus 3:14)

Als God Mozes roept, stelt Hij zichzelf voor. 'Ik ben de God van jouw vaders, de God van Abraham, de God van Izak, de God van Jakob.' Ik die in hun leven was, Ik ben hier. Ik ben er weer. Ik ben er nog. Ik ben er toch. Wonderlijk is dat. God laat zich allereerst kennen als een oude bekende. Terug van weggeweest. De God van vroeger, de God van onze ouders, grootouders en overgrootouders, maakt zich bekend als de God van nu. De God van de verhalen is de levende God, hier en nu.

God zegt er ook nog iets bij. 'Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is'. Ik heb het wel degelijk gezien, net als jij Mozes. Zo maakt Hij zich bekend. Dat

is de troost van het evangelie. God is geen God die wegkijkt bij de ellende van de wereld. Hij is ook geen God die met de afstand van de eeuwigheid kijkt naar het tijdelijk woelen van de wereld. Nee, Hij heeft ogen die de ellende zien en oren die de jammerklachten horen. Hij weet hoezeer er geleden wordt. Daarom is Hij afgedaald om te bevrijden.

Zo is God blijkbaar. De ellende van de wereld zet Hem in beweging, omdat Hij om zijn mensen en zijn schepping bewogen is. Zo komen we God ook op het spoor in de Lijdenstijd. De heilige en verheven God daalt af, steeds lager, steeds dieper, tot op het kruis (Fil. 2:8), om zijn volk en zijn schepping te redden uit de schaduw van de duisternis en het land van de dood. God laat aan Mozes weten: *Ik heb de ellende gezien en het gejammer is tot Mij doorgedrongen.* De Lijdenstijd is een indringende tijd. Het is de tijd om tot je te laten doordringen hoe diep God om ons bewogen is.

Je kunt deze dingen niet voor kennisgeving aannemen. Het is niet vrijblijvend. Je wordt erbij geroepen, erin mee getrokken. Mozes wordt ingeschakeld in Gods beweging tot redding en bevrijding. 'Ik stuur jou naar de farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.'

Wat zeg je dan, als je zo geroepen wordt? Twee kernvragen komen bij Mozes op. De eerste is: wie ben ik? Dat is een vraag waar je lang over kunt wikken en wegen. Maar daar wil ik het nu niet over hebben. We zijn al genoeg met onszelf bezig in deze wereld; al weet ik ook dat deze vraag pas echt een vraag wordt voor het aangezicht van God. God geeft er trouwens ook geen antwoord op. Hij zegt alleen: ik zal met je zijn. Dat moet genoeg zijn. En dat is het ook.

Ik wil u wijzen op de tweede vraag die Mozes stelt: Wie bent u? Er is moed nodig om dat te vragen. Vrijheid ook. Vrijmoedigheid. Maar als God zich uitsprekt, mogen wij het ook doen. Vrijmoedig vraagt Mozes naar God. Ik denk dat wij ons daar in de kerk ook meer in moeten oefenen: vragen naar God, naar God zelf. Dan geeft Hij zijn naam: Ik ben die Ik ben. 'Zeg tegen de Israëlieten: IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.' Zo luidt de Naam van God. De onuitsprekelijke naam, de naam die de joden niet uitspreken, de naam die wij vertalen met HEER of HERE of HEERE. Deze HERE is God.

Gods Naam zegt iets over zijn vrijheid en zijn nabijheid. Gods vrijheid is dat Hij zichzelf blijft. God is God. 'Ik blijf subject. Ik word geen object dat jullie kunnen bevatten, geen redenatie die jullie kunnen doorzien. Ik word geen gegeven dat je naar eigen geloven kunt hanteren. Ik laat mij niet claimen. Ik ben die Ik ben.' Dat is Gods vrijheid. Tegelijk is dit, en juist zo, ook Gods nabijheid. Met deze naam zegt God wie Hij is in zichzelf en voor ons. Zijn naam houdt niets van zijn wezen achter. Hij laat zich kennen. Hij laat zich in zijn hart kijken. Dat merk je aan zijn Naam. Ik hoor daar drie dingen in. Het is een Naam die naar de toekomst wijst: Ik zal er zijn. Ik sta aan het begin, maar ik kom aan het einde. Nu sta je nog in de woestijn en is mijn volk nog in de verdrukking, maar Mijn Koninkrijk komt.

Het is een naam die ook wijst op *aanwezigheid*, op presentie, tegenwoordigheid. Ik zal er *zijn*. Niet zoals in dat lied: 'op bergen en in dalen, overal is God'. God is niet overal, maar Hij is daar waar nodig. Hij is God in de diepte, in je ellende, in je nood en in je confrontatie met het kwaad en de leugen. Je kunt Hem niet zien, maar Hij is wel op gehoorsafstand. Zelfs een woordloos zuchten wordt door Hem gehoord. Tenslotte is het een naam die Gods *betrokkenheid* aangeeft: Ik zal *er bij* zijn. Ik ben er voor jullie. Ik ben God met jullie. Immanuël.

Deze Naam van God is bij de doop verzegeld aan ons hoofd. Deze Naam mogen wij omdragen in ons hart. Deze Naam mogen wij aanroepen en uitzingen met onze mond. Deze naam belooft wat. Hoeveel? Dat zullen gaandeweg ontdekken. We gaan de Lijdenstijd in. We worden erbij geroepen, erin mee genomen. We mogen, we moeten leren leven in Gods Naam. Onze toekomst hangt ervan af. Gaandeweg zullen we ontdekken: 'Jezus Christus is HEER', tot eer van God de Vader. (Fil. 2:11)

Ds. K.Hage

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: Ds K. Hage,
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;
bij voorkeur niet op woensdag
Scriba: M.C. Berger,
G. van Nijenrodestraat 171,
3621 GJ Breukelen,
tel. 06-15128659,
email: scriba@pieterskerk.info
W. Mur, tel. 266842,
email: noortje-wim.mur@planet.nl
Website: www.pieterskerk.info
Kerktelefoon: John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Ledenadm.:

Website:

Kerktelefoon:

Bij de diensten

Zondag 8 maart is de tweede zondag in de 40-dagentijd. De benaming lijdenstijd wordt ook wel gebruikt en zegt veel meer wat het is: we gedenken deze weken het lijden en sterven van Jezus Christus, de Zoon van God, onze Heer. Het is een tijd van concentratie, focus. En eigenlijk alles vraagt daar ook om, het evangelie zelf, maar niet in het minst ook de verwarde en verwarrende wereld om ons heen. Waar leven we leven voor? Waar leven we van? Waar gaat het naar toe? Je zou het ook nog anders kunnen zeggen: de kerk wordt gelijktijdig met, en, als het aan de apostel Paulus ligt, ook gelijkvormig aan het lijden van Christus (Fil. 3:10). Waarom? Om zo ook de kracht van zijn opstanding te kunnen ervaren! Dat is waar de kerk van leeft (of we het nu beseffen of niet - en wie beseft het helemaal?). Haar leven, ons leven, is met Christus verborgen in God. Daar zingen we van, daar bidden we om, het wordt ons gezegd in de

verkondigingen we mogen het deze zondag ook proeven in brood en wijn. We lezen verder uit het boek Exodus, het grote verhaal van de grote daden van God: de Schepper die ook de Bevrijder is. We volgen tot aan Pasen het (alternatieve) oecumenisch leesrooster en daar staat Exodus 4:18-31 genoemd voor deze zondag. Mozes, geroepen en gezonden, gaat na veel bezwaren, mitsen en maren, op weg naar Egypte om de Israëlieten te zien en te spreken, maar wordt onderweg geconfronteerd met 'de donkere kant van God': God wil hem doden. Alleen als besnedene kan hij verder, d.w.z.: alleen met het teken van het verbond van God. Buiten het verbond met God is er geen werkelijke bevrijding mogelijk. Mozes moet dat leren. En wij ook.

De avonddienst wordt geleid door ds. K. van As uit Oostzaan. Er is mogelijkheid om deel te nemen aan de voortzetting van het heilig avondmaal (Witte Kerkje).

Woensdag 11 maart is het biddag voor gewas en arbeid. Er is een korte kerkdienst met gebed en lied. We lezen (het leesrooster volgend) Prediker 2:20-27 en Matteüs 6:19-23. Prediker ziet en benoemt de leegte van het leven, de zinloosheid van het zwoegen onder de zon. Wie daarbij toch kan genieten van eten en drinken, weet dat het een gave van God is. Je kunt het horen als een roep om een ander leven, een andere wereld, om het komen van het Koninkrijk Gods. Jezus houdt ons dat ook voor: verzamel geen schatten op aarde, maar in de hemel. Na de dienst is er in het Bonifatiushuis een gemeenteavond, die ongeveer een uurtje duurt (zie ook de berichten verderop).

Zondag 15 maart gaat ds. J. de Jong uit Waarder voor in de morgendienst. Hij is geen onbekende in onze gemeente; in de jaren dat hij in Baambrugge stond, ging hij ook bij ons voor en hij is ook consulent geweest voor de Pieterskerk in vacaturetijd. De avonddienst wordt geleid door ds. F. Gerkema uit Amersfoort (Witte Kerkje).

ds. K.Hage

Uit de kerkenraad

De kerkenraadsvergadering op 17 februari jl. werd gestart met een bezinning over Exodus 3: 1-18. Het was een voorbereiding voor de dienst van de zondag daarop volgend waarin over dit tekstgedeelte is gepreekt.

Eind januari heeft een afvaardiging vanuit de kerkenraad het reguliere jaargesprek gevoerd met ds. Hage. Het was een fijn en open gesprek over onze gemeente en het functioneren van de kerkenraad en predikant. Vanuit de kerkenraad leverde de input voor het gesprek o.a. mooie complimenten en dankbaarheid op. Het is belangrijk dat we als gemeente voor onze predikant, zijn gezin en zijn bediening blijven bidden. Paulus roept de gemeenten op om voor hem te bidden. 'Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken' (Efeziërs 6:19-20, HSV).

De Actie Kerkbalans wordt in de kerkenraad besproken en zal ook tijdens de gemeenteavond worden toegelicht.

De kerkrentmeesters hebben een ontruimingsplan gemaakt n.a.v. de training Bedrijfs Hulp Verlening (BHV) vorig jaar. We hopen samen met de kerkenraad en betrokkenen een oefening te houden op 21 september.

De invulling van het 2e deel van de kerkenraadsvergaderingen betrof ditmaal de bespreking van de ambtsbrieven die Arjan Plaisier als toenmalig scriba vanuit de Generale Synode in 2014 schreef. Van de 7 brieven hebben we de brief aan de gemeente besproken. De bespreking van de brief aan de kerkenraad volgt bij de volgende kerkenraadsvergadering. Juist nu er net nieuwe ambtsdragers zijn bevestigd was het goed om als nieuwe kerkenraad het ambt te overdenken en erover te bezinnen. De vergadering wordt gesloten met het zingen van lied 481:1-2 uit het Liedboek voor de Kerken: 'O grote God die liefde zijt, O Vader van ons leven'.

Marco Berger, scriba

Gemeenteavond

Woensdag 11 maart is er, aansluitend op de dienst, rond 20.30 uur, een gemeenteavond in het Bonifatiushuis. U en jij worden daarvoor van harte uitgenodigd. Op de agenda staan onder meer de opbrengst van de Actie Kerkbalans, de jaarthema-avonden, de evaluatie van de proefperiode van lectoren die tijdens de dienst de schriftlezing doen, en de organisatie van de lichtjesavond. Er zal volop ruimte zijn voor ontmoeting en gesprek en we hopen dat u er gebruik van maakt.

ds. K.Hage

Pastoraat

Wilt u geboorte, ziekenhuisopname, ernstige ziekte, overlijden en andere belangrijke mededelingen doorgeven aan de ouderling in uw eigen buurt? Hier volgen de namen en telefoonnummers. Marlies Wijnen is ouderling van sectie 1 (Zuid) en contact-ouderling van sectie 2 (West). U kunt met haar contact opnemen via telefoon (0346-261837) of mail: marlieswijnen2@gmail.com.

Reina van der Wilt is ouderling van sectie 4 (Noord), te bereiken via 0346-262103 of reinanr2@hotmail.com. Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie 3 (Centrum) en is te bereiken via 0346-251979 of famvanschervenzeel@gmail.com.

In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de wijkpredikant ds. K. Hage, tel. 0346-261565. Of, indien hij niet bereikbaar is, met de scriba, Marco Berger, tel. 06-15128659 of scriba@pieterskerk.info. Als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, neem dan tijdig contact op met uw sectieouderling, of één van de andere ouderlingen.

Sectie Noord

Weer thuis. Na vier weken revalideren is mw. Stuij (Joh. Poststraat 117 3621 KH) weer thuis gekomen. Zij wil iedereen bedanken voor de kaarten en goede woorden. Ze is hier heel dankbaar voor. Mw. kan nu ook nog wel wat ondersteuning gebruiken in welke vorm dan ook.

Reina van der Wilt

Dinsdagmorgen Bijbelkring

Dinsdag 17 maart is er Bijbelkring in het Bonifatiushuis. We beginnen rond 10 uur en sluiten tegen half 12 af. We lezen, in het spoor van de zondagse verkondiging, uit Exodus. Dit keer staan we stil bij de plagen die Egypte treffen. Plagen die te maken hebben met het harde hart van de farao. We lezen Exodus 9:13-35. Ook een keer mee doen? Van harte welkom.

Ds. K.Hage

Breukelen Zingt

De tijd gaat snel en voor je er erg in hebt is er weer Breukelen Zingt. De datum is dinsdag 31 maart. Dit keer het Christelijk Regiokoor Adonai uit Waddinxveen o.l.v. Peter Burger. Een groot koor bestaande uit leden tussen de 15 en 55 jaar. Ongeveer een zestigtal komen zingen in de Pieterskerk. Noteer de datum in uw agenda. In volgend Kerknieuws meer hierover.

Pieter Wijnen

Zending en WereldDiaconaat

Als gemeente steunen we het Werk van Heleen van der Sluijs. Heleen van der Sluijs (zie foto) is uitgezonden via de GZB naar Bosnië om de kleine kwetsbare kerk te ondersteunen. Geloof verbindt. Zie ook website www.gzb.nl/heleeninbosnie. Instagram: heleeninbosnie of facebook; geloofinbosnie waar zij over haar werk schrijft. Via een aantal collecten en de zendingsbussen bij de uitgang steunen we haar werk. Begin april komt zij met verlof. Op zondag 12 april (1^{ste} paasdag) hoopt ze in ons midden te zijn en zal ze wat over haar werk vertellen in de kerkdienst. Na de dienst kunt u met haar in gesprek gaan tijdens de koffie.

Pieter Wijnen

WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Scriba:

Predikant: Ds B. Aalbers, hulp-diensten; Zebraspoor 196, 3605 GL Maarssen, T: 565534, E: predikant@pauluskerkbreukelen.nl
Contact pastoraat: Corry Bosch, G.v.Doornikstraat 111, 3621 HX Breukelen, tel. 0346 262279, corry.bosch@kpnplanet.nl
C.H. van Schaik, Doornhoecklaan 58, 3601 JX Maarssen, tel. 06 53792347, scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Kerkelijk bureau:

M. Pfeiffer, tel. 06 28271283, e: moniquepfeiffer@hotmail.com

Autodiensten:

Emmy Wildeman, tel. 241578

Website:

www.pknbreukelen.nl

Kerktelefoon:

John van den Bosch, email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

Zondag 8 maart, *Reminiscere*

Voorganger: ds A.W. Aarnoutse, Vinkeveen

Biddag, woensdag 11 maart

Op deze dag willen we in een Avondgebed stil staan bij de betekenis van het gebed. Ooit vroegen de leerlingen aan Jezus of Hij hen wilde leren bidden (Lucas 11:1). En vervolgens leert Jezus hen Onze Vader zeggen. Wat doen wij als wij bidden? Waar vragen wij om? En waar vragen we niet om?

Als tekst denk ik aan Psalm 4, een avondlied. De dichter roept God aan in zijn benauwdheid, veroorzaakt door tegenstanders. Maar hij blijkt niet de enige die daar last van heeft: "Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien?" Met en namens die 'velen' bidt hij dan: "Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEER!" (vers 7). Het effect van zijn gebed wordt direct duidelijk in de volgende verzen. Anderen mogen dan koren en wijn in overvloed hebben, dat is voor hem niet het belangrijkste in het leven. Zijn relatie met God gaat dat ver te boven. En zo eindigt de Psalm in vertrouwen. (Ik citeer de mooie berijming in ons Liedboek:)

*Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij U thuis.
Alleen bij U ben ik geborgen.
Gij doet mij rusten tot de morgen
en wonen in een veilig huis.*

Voorganger: ds. B. Aalbers

Zondag 15 maart, Oculi

Centraal deze dienst staat de lezing uit Luc 6: 27-35.

Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt, ook je onderkleed niet. Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Is het een verdienste als je liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. En is het een verdienste als je geld leent aan degenen van wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is.

Voorganger: ds. G.M. Speelman

In en Uit de Gemeente

Op zondag 23 februari is overleden Lyane Magdalena Sugiaman. Zij is geboren op 28 april 1946 in Bogor (Indonesie) en op zondag 23 februari 2020 overleden. De afscheidsdienst heeft inmiddels plaatsgevonden op 28 februari in de Pauluskerk, waarna zij is begraven op

de Algemene Begraafplaats aan het Zandpad.
Dat God met zijn liefde en troost haar familieleden en allen die haar dierbaar waren nabij zal zijn.

Na 35 en samen 27 heel mooie en bijzondere jaren verlaten Ingrid Baas en Cees Vervat de plek met veel herinneringen aan de Straatweg. Zij verhuizen met ingang van 15 maart a.s. naar de Scheendijk 22-12, 3621 VC Breukelen. Zoals in het verhuisbericht staat een plek om nieuwe herinneringen te maken. Wij wensen hen veel succes voor de toekomst.

Het Pastoraat, Corry Bosch

In Memoriam

Op 23 februari 2020 is op 73-jarige leeftijd overleden: Lyane Magdalena Binkhuysen-Sugiaman, weduwe van Robert Binkhuysen. In 1988 kwam zij vanuit haar geboorteland Indonesië met haar man naar Nederland. Na diens overlijden wilde zij in Breukelen blijven wonen, dat was haar plek en in de Pauluskerk voelde ze zich thuis en wilde graag betrokken zijn. Hier kreeg zij liefdevolle aandacht, vooral tijdens haar ziekte. Daarnaast was zij verbonden met de Gereja Kristen Indonesia in Amstelveen, waar ze dikwijls zondags de middagdienst bijwoonde. De laatste jaren ging haar gezondheid achteruit, toch was ze onlangs nog 3 maanden in Indonesië om haar familie te bezoeken. Daar namen de gezondheidsklachten toe en terug in Nederland, overleed ze plotseling, op 23 februari.

In de Dankdienst op 28 februari in de Pauluskerk hebben we haar leven herdacht, samen met familie en vrienden. In de overdenking herdachten wij zuster Lyane als een gelovig mens, die niet gauw over haar gevoel vertelde. Zij richtte zich meer op haar eigen strijd, streed de goede strijd en onderhield haar relatie met de Here Jezus door te bidden en de bijbel te lezen. Boven de rouwkaart stonden de troostrijke woorden uit 2 Timotheüs 4, waar onder meer staat: 'ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden...' Nu wacht haar de krans van de gerechtigheid. Voor altijd samen met de Here in Zijn eeuwige Hemels huis. Dat deze boodschap van Gods Woord allen die haar dierbaar waren mogen troosten en bemoedigen.

Ds. J. Linandi, Gereja Kristen Indonesia Nederland

Huwelijksaankondiging

En zij zei: Mag ik je houden?

En hij zei: Ja hoor!

Beste Gemeenteleden,

Graag willen wij, Jeroen Stoof en Frieda van Ewijk, u op de hoogte stellen van ons voorgenomen huwelijk op vrijdag 27 Maart 2020. Wij willen Gods zegen vragen over ons huwelijk in de Paulus kerk, om 16:30 uur waarin ds. G.M. Speelman zal voorgaan. Uw aanwezigheid zouden wij erg waarderen.

Jeroen en Frieda

Uit de kerkenraad

Gevraagd inzet voor de Pauluskerk.

Onze scriba Corinth van Schaik heeft aangegeven dat het

scribaat, naast het ouderlingschap, dat ook de nodige taken met zich mee brengt, te zwaar voor haar wordt. Dus is de kerkenraad van de Pauluskerk op zoek naar een gemeentelid die het scribaat op zich wil nemen. Voor meer informatie kunt u terecht bij Corinth, scriba@pauluskerkbreukelen.nl of tel. 0653792347.

Monique Pfeiffer heeft aangekondigd te stoppen met de ledenadministratie, (kerkelijk bureau). Dus daar zoeken wij ook iemand voor die deze taak over kan nemen. Informatie en aanmelden graag bij onze scriba Corinth.

Namens de kerkenraad, Andries van Gijn, preses

DIACONIE



Hulp nodig? Bel 08 5130 1535

ma/di/do, 9.00 -12.00 u. (10 ct/m)

Hulp bieden? Bel 0318 742510

Collecte 8 maart Pauluskerk - Als kerk naar de mensen toe

Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerkzijn die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken. Graag uw bijdrage hieraan of voor een pioniersplek in uw eigen omgeving.

Collecte 8 maart Pieterskerk - GZB ter ondersteuning van Heleen van der Sluijs in Bosnië

Zie het artikel van de commissie Zending en Wereld-diaconaat van de Pieterskerk

Collecte 15 maart Pauluskerk - Vluchtelingen Zuid Soedan

De burgeroorlog in Zuid-Soedan is nog niet voorbij, maar veel mensen proberen het gewone leven weer op te pakken. Samen met de lokale kerk helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden. We verstrekken gereedschap en goed zaaizaad. Ook krijgen boerinnen training in zeep maken, waardoor ze een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan. Geef en ondersteun deze boeren en boerinnen in hun uitdaging om goed voor hun kinderen te zorgen.
www.kerkinactie.nl/40dagentijd
www.kerkinactie.nl/zuidsoedan

Collecte 15 maart Pieterskerk - Woord en Daad - Noodhulp overstromingen Zuid Soedan

Een groot deel van Zuid-Soedan staat onder water. Ruim een miljoen mensen in het straatarme land zijn getroffen. Er zijn geen onderkomens, er is geen eten en mensen kunnen nergens heen omdat er geen wegen zijn. De uitbraak van ziektes ligt op de loer. Er is heel dringend veel hulp nodig. Zuid-Soedan is een van de armste landen van Afrika. Bovendien wordt het jonge land sinds de onafhankelijkheid in 2011 wordt het jonge land geteisterd door steeds oplaaierende gewapende conflicten. Ruim 1,8 miljoen mensen zijn er nu ontheemd. Deze ramp

verergert deze kwetsbare situatie. Het Christelijk Noodhulpcluster werkt samen met organisaties die al in dit gebied werken.

Voedselpakketten: De organisaties van het Christelijk Noodhulpcluster (Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) slaan de handen ineen. De teams ter plaatse gaan voedselpakketten, materialen voor tenten en hygiënepakketten met zeep en maandverband uitdelen.

Uw hulp is nodig! Voor deze hulpverlening is geld en gebed nodig. Geld voor het kopen van de producten en geld en middelen om de goederen bij de mensen te krijgen die het heel hard nodig hebben.

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Inlooptochten in het Bonifatiushuis

Op *dinsdagochtend 10 maart* staat de deur van het Bonifatiushuis weer open van 9.30 tot 11.30 uur. U bent van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken, gezellig met elkaar te praten of een spelletje te doen. Mogen wij u ook eens ontmoeten? Graag tot ziens! Mocht u geen eigen vervoer hebben, dan kunt u contact opnemen met Magda van Asselt, tel. 263276.

Woensdag 18 maart - Bij Matteus in de leer

In het kerkelijk jaar 2019-2020 staat het Evangelie van Matteus centraal. Zijn geschrift is het meest joodse van de vier evangeliën. Hij schreef voor een joods publiek: joden die christen waren geworden, joden die belangstelling hadden voor het verhaal van Jezus en joden die negatief stonden tegenover de boodschap van de gekruisigde Messias. Die doelgroep bepaalt zijn opzet. Hij begint met een geslachtsregister dat teruggaat op David en Abraham, twee grote namen in Israël. Vervolgens vertelt hij het verhaal van Jezus als een nieuwe Mozes. En hij citeert veelvuldig uit het Oude Testament om aan te tonen dat Jezus de schriften vervult. Stof genoeg voor een leerhuis. Vier boeiende avonden waarop we dieper doordringen in dit evangelie en steeds op zoek gaan naar de vraag wat deze teksten ons vandaag zeggen. Op deze tweede avond lezen we de eerste hoofdstukken. Locatie: Pauluskerk, achterzaal. Inleiding: Ds B. Aalbers

Vespers in de veertigdagentijd

Op de dinsdagen in de veertigdagentijd voor Pasen zijn er vespers voor een moment van stilte, gebed en inkeer. Op dinsdag 10, 17, 24 en 31 maart en 7 april 2020 in het stiltecentrum van de Pauluskerk, Straatweg 37 te Breukelen. De vespers beginnen om 19.15 uur en duren ongeveer 20 minuten.



Het thema dit jaar is "Meer dan genoeg". De voorgangers zijn:
10 maart Ingrid/Hans Schriever

17 maart Sophie Koster
24 maart Nel van Bekkum

31 maart Gé Speelman

7 april Lies van den Hoven

Organisatie: Werkgroep Oecumene. Na afloop is er koffie en thee. U bent allen van harte welkom.

Seniorenkring

Wij gaan door met de Psalmen, welke? Dat is nog een verrassing! Als altijd in de achterzaal van de Pauluskerk.
Donderdag 14 maart 1430-1600 uur o.l.v. Ds B. Aalbers

Festival voor de Vrede

Het Festival voor de Vrede op zaterdag 14 maart, zoals in het jaarprogramma van de Pauluskerk staat vermeld, gaat niet door. Het zal in een andere vorm en op een andere datum plaatsvinden.

Verhuur zaal 4 bovenverdieping Bonifatiushuis

Het College van Kerkrentmeesters heeft A2 bedrijfsmakelaars opdracht gegeven een geschikte huurder te vinden voor zaal 4 op de bovenverdieping van het Bonifatiushuis. Er wordt o.a. gedacht aan een maatschappelijk betrokken organisatie of persoon. De huurprijs zal €500 p.m. gaan bedragen. Mocht u hier meer informatie over willen, dan kunt u altijd contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters, Jan Winkel (j.winkel@hetnet.nl).

KLEIN COLOFON

Kerknieuws: kerknieuws@msn.com

Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd.

Kopij: als bijlage in Word, Times New Roman, 11 pt.

Bezorging: mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814; W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl; Bankrekeningnummer Kerknieuws: St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60
Kostprijs: € 20

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - minimaal 2 zakjes per bestelling
afhalen: 1^e zondag van de maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkomroep.nl

Administrateur: Mw. M. Davids-Garritsen, Kerkplein 16, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-262692, email: m.davids@sdivad.nl; bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk
ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk
Zendingscommissie: bankr.nr. NL81 INGB 0003 0881 09

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis: C. Vervat, tel. 06 51796607, ofceesvervat@gmail.com