

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 17 MAART 2019

10.00 uur: ds. M. Kraak-Verdonk, Opperdoes

Collecten: 1. Exodus (zie toelichting) 2. Kerk

ZONDAG 24 MAART 2019

10.00 uur: Proponent A. Knol, Amsterdam

Collecten: 1. Kerk in Actie – Kinderen in de Knel
(zie toelichting) 2. Kerk

15.00 uur Annunciatie, Oecumenische viering
ds. B. Aalbers en mw. N. van Bekkum

Collecte: Missionair werk

19.00 uur: Taizé viering

Coventrygebed voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag, 12.15-12.35 uur, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 17 MAART 2019

10.00 uur: ds. A. van Duinen, Oud-Loosdrecht

Collecten: 1. Exodus (zie toelichting) 2. Kerk

18.30 uur: ds. A.T. van Blijderveen, Veenendaal
(Witte Kerkje)

Collecte: Steun Oost Soemba

Autodiensten: Hr. H.J. van Schaik 0346-822278

ZONDAG 24 MAART 2019

10.00 uur: ds. K. Hage

Collecten: 1. Kerk in Actie – Kinderen in de Knel
(zie toelichting) 2. Kerk

18.30 uur: ds. A. Boshuizen, Heemstede (Witte Kerkje)

Collecte: Zending Zuid-Afrika

Autodiensten: Hr. S.E. van der Wilt 0346-262103

VESPERS IN DE VEERTIG DAGEN

Dinsdagen 19 en 26 maart, 2, 9 en 16 april

Pauluskerk, 19.15 uur

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 15 maart 16.45 uur: dhr. H.C.J. Hendriks

Vrijdag 22 maart 16.45 uur: pastor J. van Os

Vrijdag 29 maart 16.45 uur: ds. K. Hage

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 2 weken en is voor een periode van 2 weken. Kopij inleveren voor maandag 25 maart 18.00 uur.

AGENDA

- Vrijdag 15 maart, Pauluskerk, 20.00 uur
Leerlingenavond Lieve Geuens
- Zaterdag 16 maart, Pauluskerk, 16.00 tot 19.00 uur
Festival van de Vrede
- Zondag 17 maart, Pauluskerk, 15.00 uur
Concert Academia Muzikaal Talent
- Woensdag 20 maart, Pauluskerk, 20.00 uur
In therapie bij Lucas door ds. B. Aalbers
- Zaterdag 23 maart, Pieterskerk, 15.00 uur
Ingebruikname gerestaureerd Bätzorgel
- Woensdag 27 maart, Bonifatiushuis, 20.00 uur
Thema-avond Euthanasie door Margriet van der Kooij
- Woensdag 27 maart, Pauluskerk, 20.00 uur
Theologie van de musical Jesus Christ Superstar
- Woensdag 3 april, Pauluskerk, 20.00 uur
Filmvoorstelling Jesus Christ Superstar

MEDITATIE

Verblindings

Hij sprak ook in gelijkenissen tegen hen:

'Kan de ene blinde de andere blinde leiden?

Vallen ze dan niet beiden in een kuil?'

(Lukas 6:39)

De vraag stellen is hem beantwoorden. Natuurlijk kan dat niet. Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze allebei in de kuil. Toch stelt Jezus de vraag. Waarom? In het evangelie van Mattheüs zegt Jezus iets vergelijkbaars,

maar daar klinkt het scherp: 'Laat ze toch, die blinde blindengeleiders! Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze samen in een kuil.' (Mt. 15:14). Daar richt Jezus zich tegen de leiders van het volk, de opiniemakers, de mensen die om het hardst roepen welke kant het op moet met de kerk en de samenleving. Maar bij Lucas is Jezus minder scherp, meer vragend. Jezus richt zich tot ieder die naar Hem luistert (Lk. 6:27), tot zijn discipelen en tot de schare.

Kan de ene blinde de andere blinde leiden? Het is Jezus vraag aan ons. Niet alleen aan de ander met de splinter in zijn oog, maar vooral aan mij met mijn balk in eigen oog. Het is een vraag, een gelijkenis, waarmee Jezus ons uitnodigt om te erkennen hoe wij er aan toe zijn. Wij zijn die blinden. Wij leven op de tast. We houden er een paar voorstellingen op na over onszelf, over het leven om ons heen, en over de wereld, en misschien ook wel over God. We hebben een setje gedachten en meningen over de weg die we moeten bewandelen. We rapen her en der wat overtuigingen bij elkaar om ons staande te houden - of dat nu is over de Brexit, Europa, het klimaat, gender of voedsel, of gewoon over school of werk of familie, het maakt niet uit. Soms pakken we elkaar bij de schouder, om elkaar te sterken in een bepaalde overtuiging. Maar even vaak botsen we met die overtuigingen keihard tegen elkaar aan of schuren we pijnlijk langs elkaar heen. Ieder voor zich hebben we zo een voorstelling van wat er nodig is om het leven tot een goed leven te maken. Het goede leven, dat willen we allemaal, maar onze voorstellingen daarvan zijn heel erg vaag en ver, in elk geval wazig en onduidelijk. Ons verlangen ernaar houdt ons gaande.

We leven op de tast. En de ellende is: niemand weet in welke kuil we zullen vallen. Niemand beseft in welk ravijn we zullen tuimelen. Niemand ziet op welke donkere afgrond wij afstevenen. De verblinding, individueel en collectief is om radeloos, wanhopig en vertwijfeld van te worden. Wie zal ons leiden? Ons enig houvast is Jezus Christus. De gelijkenissen die hij vertelt gaan niet alleen over ons, maar ook over hem. Daarom doen we er goed aan om naar hem te luisteren. Jezus zegt er nog iets achteraan: 'Een leerling staat niet boven zijn leermeester, pas als iemand zich alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester.' Daarmee zegt Jezus iets over zichzelf. Jullie zijn mijn leerlingen, zegt hij, en ik ben jullie leermeester. Midden in de lange stoet van verblinde mensen, staat iemand die jullie onderwijst, die jullie de weg wijst, die inzicht geeft. 'Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien.' (Jes. 9:7) 'Ik ben het licht der wereld, en wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis.' (Joh. 8:12). Ik leer jullie niet alleen de juiste weg, maar ik open jullie de ogen. Ik laat jullie zien dat jullie Vader in de hemel barmhartig is (Lk. 6:36) en dat zijn barmhartigheid als een stralend licht over jullie is opgegaan (Lk.1:78). Ik ben gekomen om jullie daarvoor de ogen te openen. Ik ben gekomen om blinden ziende te maken (Lk. 4:18,21).

Jezus is de hemelse oogarts, die God gestuurd heeft om ons te genezen van onze verblinding. Daar is wel een ingrijpende operatie voor nodig. Het is lijdenstijd. De balk in ons oog wordt zijn kruisbalk. Pijnlijk maar bevrijdend. Alleen zo ontvang je zicht, op jezelf en op God. Inzicht in je eigen zonde en uitzicht op Gods barmhartigheid. Het kruis is een plek van licht in een duistere wereld.

Ds. K.Hage

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: Ds K. Hage,
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;
bij voorkeur niet op woensdag
Scriba: M.C. Berger, G. van
Nijenrodestraat 171,
3621 GJ Breukelen,
tel. 06-15128659,
email: scriba@pieterskerk.info
Ledenadm.: W. Mur, tel. 266842,
email: noortje-wim.mur@planet.nl
Website: www.pieterskerk.info
Kerktelefoon: John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

Zondag 17 maart is de tweede zondag van de lijdenstijd, in de morgendienst gaat dan ds. A. van Duinen uit Oud-Loosdrecht voor, in de avonddienst is dat ds. A.T. Blijderveen uit Veenendaal.

Zondag 24 maart, de derde zondag van de lijdenstijd, lezen we in de morgendienst onder andere Lukas 15:1-7, de bekende gelijkenis van het verloren schaap. Vreugde is de spits van deze gelijkenis, zoals het evangelie van begin tot eind een boodschap van vreugde is, ook (of juist) als het door donkere dalen en eenzaam zoeken heen gaat – dat is de diepe zin van de lijdenstijd. Vreugde is er in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Is er ook vreugde op aarde? Zeker: wanneer de gemeente in de wereld in haar liturgie instemt met de vreugde van God en zijn engelen. Anders dan in de hemel is de vreugde op aarde er niet vanzelf. Onder andere goede orgelmuziek helpt ons om de lofzang gaande te houden. In afgeleide zin is er dan ook vreugde, omdat op deze zondag het Bätz-orgel ook in de dienst weer in gebruik wordt genomen. We willen dit moment niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

De avonddienst wordt geleid door ds. A. Boshuizen uit Heemstede.

ds. K.Hage

Uit de kerkenraad

Hieronder volgt een kort verslag van de kerkenraadsvergadering op 18 februari jl. De vergadering wordt gestart met een bezinning over 'geloof in je werk'. De Actie Kerkbalans wordt in de kerkenraad besproken en zal ook tijdens de gemeenteavond worden toegelicht. Ook de andere onderwerpen op de gemeenteavond worden bepaald zoals de terugloop in de avonddiensten, diaconie, jaarrekening 2018, orgelrestauratie en de aanstaande thema-avond van 27 maart a.s.

De invulling van het 2^e deel van de kerkenraadsvergaderingen wisselt om de maand. De ene maand worden pastoraat, kerkrentmeesters, diaconie en jeugdwerk besproken en de volgende maand is er ruimte voor een thema/alternatieve invulling.

De kerkenraad heeft ditmaal het 2^e deel van de vergadering benut door het volgen van de training 'Spreken voor groepen' van Ingrid Schriever. Het was een leerzame en praktische training!

Marco Berger

Pastoraat

Wilt u geboorte, ziekenhuisopname, ernstige ziekte, overlijden en andere belangrijke mededelingen doorgeven aan de ouderling in uw eigen buurt? Hier volgen de namen en telefoonnummers.

Marlies Wijnen is ouderling van sectie 1 (Zuid) en contact-ouderling van sectie 2 (West). U kunt met haar contact opnemen via telefoon (0346-261837) of mail: marlieswijnen2@gmail.com.

Reina van der Wilt is ouderling van sectie 4 (Noord), te bereiken via 0346-262103 of reinanr2@hotmail.com.

Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie 3 (Centrum) en is te bereiken via 0346-251979 of famvanscherpenzeel@gmail.com.

In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de wijkpredikant ds. K. Hage, tel. 0346-261565. Of, indien hij niet bereikbaar is, met de scriba, Marco Berger, tel. 06-15128659 of scriba@pieterskerk.info. Als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, neem dan tijdig contact op met uw sectieouderling, of één van de andere ouderlingen.

Sectie Centrum

Mw. Jenny Siebert is, na verblijf van maanden elders, weer terug in Breukelen, een gebeuren met een mengeling van vreugde en moeite. Moeite omdat ze niet meer in 't Heycop woont, maar in de Aa; vreugde omdat ze terug is onder vrienden en bekenden.

Mw. Adri Lodder (Bonifatiuslaan 20) heeft, met goed gevolg en diepe dankbaarheid aan God, een ingrijpende operatie ondergaan. Ze is herstellende en ziet met vertrouwen de periode van bestralingen tegemoet.

Sectie West

Na een periode van enkele maanden in revalidatiecentrum de Parkgraaf in Utrecht, is dhr. H. van Zijtveld afgelopen week verhuisd naar Snavelenburg in Maarssen (Snavelenburg 1, 3603 GN Maarssen). Enerzijds is het voor hem een teleurstelling dat hij niet meer terug kan naar zijn huis en bedrijf, anderzijds een opluchting dat hij nu een permanente plek heeft om te verblijven. We wensen hem en zijn vrouw de zegen van God toe.

Dinsdagmorgen Bijbelkring

Dinsdag 19 maart is er weer kring in het Bonifatiushuis, van 10.00-11.30 uur. We lezen dan voor de laatste keer uit het eerlijk zoekende boekje Prediker. Met behoud van ontzag voor God is Prediker op zoek naar de zin van het ijdele leven onder de zon. Telkens houdt hij ons zijn meeslepende en soms onthutsende inzichten voor. Dit keer richten we ons op zijn conclusies, en lezen Prediker 11:7-12:14.

Ds. K. Hage

Broeklandkring

Donderdag 21 maart, rond 20.00 uur, komt de Broeklandkring samen bij Jeroen en Margriet van Scherpenzeel, Straatweg 150. We lezen dan het slot van de eerste Petrusbrief.

Ds. K. Hage

Dood gewoon?

In de samenleving wordt gezocht naar een manier van omgaan met 'ondraaglijk en uitzichtloos' lijden en een 'voltooid leven'. Steeds vaker wordt een antwoord gevonden in de 'goede dood', euthanasie, als zelfgekozen levenseinde. Hoe kijken we hier als christelijke gemeente tegen aan en hoe gaan we om met de dilemma's die zich hier aandienen? Over deze vragen gaat de thema-avond op woensdag 27 maart a.s.

Margriet van der Kooi is bij ons te gast en zal met ons het morele veld verkennen. Er zal volop gelegenheid zijn voor vragen en gesprek. Van harte welkom. Wanneer: woensdag 27 maart van 20.00-21.30 uur (inloop 19.45 uur). Waar: Bonifatiushuis, Kerkplein 18.

De Jaarthemacommissie

Feestelijk moment

Op zaterdag 23 maart krijgen we het orgel weer officieel terug van de orgelbouwer. Op 24 maart vieren we dit in de dienst met na afloop zelfgebakken taart. Komt u ook en bakt u mee? Zie verder het bericht onder Algemene berichten voor alle informatie.

Giften

Voor het wekelijkse koffie drinken ontvingen we in de daarvoor bestemde collectebus in januari en februari € 61. Via Piet Wijnen ontvingen we een gift van € 5, via Marlies Wijnen een gift van € 15 en via Reina van der Wilt een gift van € 20. Alle gevers hartelijk dank.

Jan Winkel

WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: Ds B. Aalbers, consulent; Zebraspoor 196, 3605 GL Maarssen, tel. 565534, email: baalbers@casema.nl

Scriba: Ds. D.E.E. Figeë, De Angstel 532, 3621 WN Breukelen, tel. 262912, e-mail:

scriba@pauluskerkbreukelen.nl

M. Pfeiffer, tel. 06 28271283, e: moniquepfeiffer@hotmail.com

Emmy Wildeman, tel. 241578

www.pknbreukelen.nl

Kerktelefoon: John van den Bosch, email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, tel. 266843 (na 18.00 u.)

Kerkelijk buro:

Autodiensten:

Website:

Kerktelefoon:

Bij de diensten

Zondag 17 maart, 2^{de} van de 40dagentijd, Reminiscere

Voorganger: Ds. M. Kraak-Verdonk, Opperdoes

Dinsdag 19 maart

Oecumenische vespers in de 40dagentijd

19.15 uur, Pauluskerk: stilteruimte

Voorganger: Gé Speelman

Zondag 24 maart, 3^{de} van de 40dagentijd, Oculi

Voorganger: Proponent A. Knol, Amsterdam

Zondag 24 maart, Annunciatie

Oecumenische viering van de aankondiging van de geboorte van Jezus

15.00 uur, Pauluskerk: stilteruimte

Negen maanden voor de geboorte van de Heer gedenken wij hoe de Geest over Maria kwam. Het Woord plantte zich in het vlees. Maria als draagmoeder van de traditie van recht voor rechtelozen, zoals ds. Hans Uytendogaardt dit ooit zo pakkend verwoordde. Zijn wij ook bereid om dragers te zijn van het Woord en met Maria in te stemmen wanneer zij zegt: 'mij geschiede naar uw woord'?

In deze viering lezen we uit de Profeten Jesaja 7:10-14 waarin de geboorte van Immanuël wordt aangekondigd. Immanuël, God-met-ons; een naam waarin het verlangen van de Eeuwige doorklinkt om onder ons te wonen. De lezing uit het heilig Evangelie is Lucas 1:26-38 over het bezoek van de engel Gabriël aan Maria en de aankondiging van de geboorte van Jezus.

In de overdenking staat opnieuw een tekst uit Lucas centraal: *Maar het geschiedt als hij deze dingen zegt, dat zomaar een vrouw uit de schare haar stem verheft en tot hem zegt: zalig de schoot die jou heeft getorst en de borsten waaraan jij hebt gezogen! Maar hij zegt: jazeker, zalig die het woord van God horen en erover waken!* (Lucas 11:27-28).

Wie wordt hier zalig gesproken. En waarom? En wat betekent dat voor ons?

Voorgangers: Nel van Bekkum en ds. Bert Aalbers

Zondag 24 maart

Viering in de traditie van Taizé

19.00 uur Pauluskerk: stiltecentrum

Dinsdag 26 maart

Oecumenische vespers in de 40dagentijd

19.15 uur, Pauluskerk: stilteruimte

Voorganger: Kees Davids

Iedere vrijdag

Gebed voor Vrede en Verzoening

12.15-12.35 uur, Pauluskerk: stiltecentrum

Uit de kerkenraad

Na een indrukwekkende afscheidsdienst vol hoogverheven én ontroerende momenten, volgden een hartverwarmende receptie en een geanimeerd en smakelijk 'wandeland' diner-buffet, vol verrassende intermezzo's. Toch had dit alles niet tot gevolg dat onze predikant ds. Harold Schorren al was 'losgemaakt' van de Pauluskerk. Dat gebeurt namelijk pas op 31 maart, op het moment dat ds. Schorren wordt bevestigd in de Laurenskerk. Losmaking en bevestiging gaan vloeiend in elkaar over op dezelfde dag, zodat daar geen enkel 'onbevestigd' moment tussen zit.

Intussen heeft de kerkenraad gevraagd of onze consulent ds. B. Aalbers te Maarssen al op maandag 4 maart kon beginnen met zijn werkzaamheden in de Pauluskerk. Voor het echte beroepingswerk is het nog te vroeg, eerst moet de gemeente zich bezinnen op de continuïteit van haar eigenheid. Intussen gaan alle activiteiten, die náást de kerkdiensten worden ontplooid gewoon door. En ds. Aalbers heeft dan ook toegezegd om zijn hulpdienst speciaal te richten op het voortzetten van alle levendige processen die de Pauluskerk zo boeiend en aantrekkelijk maken.

Tot onze spijt moet echter ook gemeld worden, dat een nieuwe vacature is ontstaan: Ans van der Velde kon helaas niet anders dan haar ambt als ouderling en haar functie als praeses van de kerkenraad neer te leggen. Haar besluit wordt uiteraard gerespecteerd, maar ook zeer betreurd. Het zou goed zijn als deze vacature snel weer wordt vervuld, met het oog op de vele werkzaamheden die de vacaturetijd met zich meebrengt.

U allen een vruchtbare voortzetting gewenst van de 40-dagen-tijd van inkeer en bezinning, die we met elkaar als gemeente doormaken.

ds. D.E.E. Figeë, scriba

In en uit de gemeente

Vrijdag 15 maart zal dhr. Gert Kroon (Eendrachtlaan 51, 3621 DE, Breukelen) een heupoperatie ondergaan.

Het was nog heel onzeker of de operatie wel door kon gaan i.v.m. hartproblemen. Gelukkig wees het hartonder-

zoek uit dat de operatie door mocht gaan, een hele opluchting. Gert heeft al zo lang problemen met het lopen en heel veel pijn. De hoop is dat door een nieuwe heup de mogelijkheden een stuk zullen verbeteren en in ieder geval de pijn aanzienlijk zal verminderen. We wensen Gert heel veel sterkte, moed en vertrouwen. Dat hij mag weten dat de Eeuwige er voor hem zal zijn! Ook Coby wensen we alle goeds. Vanuit de gemeente een hartelijke groet.

Duidelijk een pech gebeuren! Cobi Andreae (Vrijheidslaan 72, 3621 HJ, Breukelen) ging twee weken geleden boodschappen doen. Op één of andere manier zwikte zij en kwam te vallen. Nu was dat zwicken niet zo lang geleden ook al eens gebeurd, dus die enkel was niet helemaal in orde. De huisarts stuurde haar naar het ziekenhuis waar een scheurtje in haar enkel werd geconstateerd. Niet ernstig maar wel lastig. De eerste week in een brace en niet lopen, gelukkig mag Cobi nu de voet weer wat belasten. We hopen natuurlijk op een goed herstel. Geduld en niet te snel weer alles willen is belangrijk! Ook Cobi natuurlijk een hartelijke groet vanuit de Pauluskerk.

Dan een verhuisbericht van Evert en Foka Oudhof - Boukes. Zij hebben de boerderij in Nieuwer ter Aa, waar zij zoveel jaren gewoond en gewerkt hebben verlaten en zijn vertrokken naar Maarssen.

De oude boerderij waar toch altijd heel veel werk, onderhoud en zorg voor nodig was werd hen bij het ouder worden toch allemaal wat veel. In Maarssen vonden zij een prachtig appartement, alles gelijkvloers, prachtig uitzicht en mogelijkheden om deel te nemen aan activiteiten van Maria Dommer. Met heel veel goede verwachtingen gaan zij een nieuwe periode tegemoet in een nieuwe woonomgeving. Gelukkig blijven zij wel lid van onze Pauluskerk.

Wij wensen hen nog heel veel goede en gezonde jaren in Maarssen. Hun nieuwe adres is: dhr. en mevr. Oudhof – Boukes, Vondelstraat 77, 3601 EX Maarssen.

Een hartelijke groet, Margreeth van Ingen

Een bericht van overlijden

Vrijdag 8 maart 2019 is op 76 jarige leeftijd overleden: Gijsbert Frans Leopold Barreveld. Geboren 20-07-1942. Overleden 8-03-2019. Dhr. Barreveld woonde samen met zijn vrouw in De Angstel 537, 3621 WN Breukelen.

Vrijdag 15 maart zal de crematie plaatsvinden. Dat de Eeuwige hen nabij zal zijn en hen dragen, nu en in de toekomst.

Dank voor al het goede!

Op zondag 3 maart jongstleden ben ik voor het laatst voorgedaan als wijkpredikant van de Pauluskerk, samen met consulent ds. Bert Aalbers. Ik heb het ervaren als een bijzonder mooie en ontroerende dienst. Veel gemeenteleden, collegae en gasten hebben deelgenomen. De cantorij o.l.v. Arnoud Heerings, organist Diederik Bos en trompettist Joost Danvers hebben een grote

muzikale bijdrage geleverd aan de liturgie. De viering van de Tafel van de Heer heeft ons met elkaar verbonden als gemeente over alle grenzen heen. Tegen het einde van de dienst was er het liturgische moment van 'loslaten'. En voor de laatste keer de zegen.

Tegen een journalist vertelde ik in de week daarvoor nog hoe lastig ik de combinatie eredienst en persoonlijk afscheid vind. De eredienst draait niet om mij; Christus is gastheer. Daarom ook mijn zucht naar de ervaring van schoonheid in de liturgie. De toekomst van de Heer moet present gesteld worden. Ik meen dat ons dat samen goed gelukt is en we zo de eer gebracht hebben aan de Eeuwige, onze God. En dat we met die ervaring ook weer gevoed zijn om nieuw te staan in de werkelijkheid van alledag.



Het persoonlijk afscheid was overweldigend, en heeft me op vele momenten sprakeloos doen staan. Zoveel mocht ik ontvangen: het prachtige kunstwerk van de kinderen van de nevendienst, de geweldige toespraak van Cees Davids, het afscheidslied van de cantorij op tekst van Wim Vroon dat opnieuw een kunstwerk van taal is (zoals ook het welkomstlied in 2007), de Cantate die uitgevoerd werd door Heiko ter Schegget met zijn studenten van het Conservatorium te Utrecht en sopraan Lieve Geuens, de dankzij de bloemengroep creatief en uitbundig versierde kerk, het boek met de vele persoonlijke herinneringen van gemeenteleden, de collegiale en vriendschappelijke toespraak van ds. Bert Aalbers, de prachtige icon die Heinie de Kruijff schilderde waarbij ik me even heilige voelde, het grandioze bedrag dat ik mocht ontvangen om een echte icon te kopen, de prima verzorgde receptie, het overheerlijke eten dat gewoon naar je toe kwam... en voortdurend loop ik de kans iets te vergeten of iemand tekort te doen. Bij voorbaat excuses. Ook Quirijn werd in het zonnetje gezet voor zijn werk voor de kunstcommissie, voor zijn toespraken en voorzitterschap. Hele grote dank en liefde gaat van ons uit naar het organiserend comité: Ingrid Baas, Marieke Versluys, Monique Pfeiffer en Hans Schriever.

Het grootste cadeau waren de vele mensen die afscheid kwamen nemen. Dominee zijn is een baan met vallen en opstaan. Je hebt liefde voor de gemeente, aandacht voor mensen en organisaties buiten de kerk, maar menselijkerwijs laat je ook wel eens steken vallen. Ik neem daarnaast ook nog eens mijn karakter mee. Als er dan zoveel mensen zijn die je van harte bedanken, dan word je daar in eerste instantie verlegen van, vervolgens dankbaar en kom je uiteindelijk tot de conclusie: 'ik geloof dat ik het goed gedaan heb'. Dat het in hele kleine dingen zit, maakte een man duidelijk die met een bos bloemen voor me stond. 'Ik ben niet van de kerk', zei hij, 'maar u groette mij altijd zo vriendelijk'. Quirijn en ik zullen nog lang terug denken aan dit

bijzondere afscheid. We hopen dat de Pauluskerk voor altijd een plek mag blijven waar mensen elkaar in liefde ontmoeten en de zegen mogen ontvangen van de Eeuwige die de Liefde zelf is. Dat onze liefde voor Christus scheppende kracht mag zijn waar wij ook zijn. En dat u in uw persoonlijke leven, in vreugde en verdriet, door Hem gedragen mag worden.
Ga met God!

Ds. Harold Schorren

Van de kindernevendienstleiding

Deze keer herhaal ik een berichtje voor de (groot)ouders. Ook anderen die het leuk vinden zijn heel erg welkom! We nodigen jullie uit om op zondag 7 april, meteen na de dienst, in de ruimte van de kindernevendienst mee te helpen. We gaan met de kinderen van nevendienst en crèche dan Palmpasestokken versieren. De materialen zijn aanwezig, maar voor het creatieve werk is veel hulp nodig. Altijd weer gezellig en leuk. Vele handen maken licht werk!

Op Palmpasen, zondag 14 april lopen de kinderen dan, meteen bij het begin van de dienst, met de feestelijk versierde stokken een rondje door de kerk. Samen met de leden van de kerkenraad en de dominee.

Dus kom svp allemaal op tijd, zodat het broodhaantje op de stok bevestigd kan worden en we tijd genoeg hebben om eventueel de laatste hand te leggen aan de stokken en een vrolijke rij te maken! We denken die zondag aan de intocht van Jezus in Jeruzalem. En we lezen dat verhaal uit het evangelie van Lucas.

Dank alvast en tot zondag 7 april!

Namens de leiding, Nel van Houwelingen

Toelichting project Kindernevendienst en liturgische bloemschikking

In de 40-dagentijd en met Pasen volgen wij als Kindernevendienst het project 'Je weet niet wat je ziet'. We lezen uit het evangelie van Lucas. Elke zondag heeft een thema: In de woestijn, Op de berg, In de tuin, Naar huis?, In de wijngaard, Naar Jeruzalem, Bij de steen.

In de kerk groeit er een tafereel rondom een tentje en 40 stenen, met allerlei symbolen die passen bij de lezingen van die zondag en bij de veertigdagentijd. Met Pasen wordt de tent een graf, dat uiteindelijk leeg blijkt te zijn. In de kindernevendienst maken de kinderen elke week iets dat bij terugkomst in de kerk bij de tent wordt gelegd.

Er is weer een speciaal projectlied gemaakt. We hopen natuurlijk dat alle gemeenteleden dat van harte mee zingen. Elke zondag zingen we het prachtige refrein:
Van buiten naar binnen, naar links en naar rechts
zo groot is de wereld, zo wijd is het leven
en God brengt de mensen terecht.

De liturgische bloemschikkingen verbeelden in de loop van de weken een weg ten leven: 'Van woestijn naar paastuin'. Ook die zijn gebaseerd op de lezingen uit Lucas: Woestijn, Steen, Water, Licht, Aarde, Buxus,

Groene Twijgen.

De schikkingen en het project van de kindernevendienst sluiten dus mooi bij elkaar aan. Fijn dat we op deze manier elkaar aanvullen en zo het thema kunnen verdiepen.

Julia Addink en Nel van Houwelingen

DIACONIE



Hulp nodig? Bel 08 5130 1535

ma/di/do, 9.00 -12.00 u. (10 ct/m)

Hulp bieden? Bel 0318 742510

Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen doen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt. Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

Collecte 17 maart - Verlaat de gevangenis....en dan?

Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk. Samen met Gevangenzorg Nederland en Exodus begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Zo worden ex-gedetineerden in een van de elf Exodushuizen via een woon- en werkprogramma geholpen hun leven weer op te bouwen. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerkelijke gemeenten - werken in deze Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangnissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden.

Collecte 24 maart - Stop kinderarbeid in India

In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de land- bouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partner- organisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijs advies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Helpt u mee, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school?

COLLECTEN

	Pauluskerk	Pieterskerk
Zondag 3 februari 2019		
Kerk	123,87	187,00
Werelddiaconaat Syrië	187,83	169,50
Zondag 10 februari 2019		
Kerk	129,05	195,00
Kindertehuis Sukabumi, Indonesië	196,00	176,00
Zondag 17 februari 2019		
Kerk	142,40	259,00
Kerk In Actie Ethiopië	236,51	195,40
Zondag 24 februari 2019		
Kerk	172,80	168,00
Wijkkas		109,00
Missionair Werk	184,52	-
Confessionele Vereniging	-	125,70
Wilde Ganzen (Taizé)	13,00	-

De diaconie heeft een gift van € 50 ontvangen via ds. Schorren.

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Opbrengst Kerkbalans 2019

Maandag 4 februari hebben alle lopers de enveloppen weer ingeleverd. Het College van Kerkrentmeesters kan u mededelen dat de opbrengst op dit moment voor de wijkgemeente Pauluskerk € 115.000 bedraagt en voor de wijkgemeente Pieterskerk € 62.000. Alle gevers hartelijk dank voor dit mooie resultaat! Nog niet alle enveloppen zijn ingeleverd, mocht u nog enveloppen in uw bezit hebben of naderhand nog hebben binnen gekregen dan kunt u die altijd aan één van de kerkrentmeesters overhandigen. Hierbij willen we ook de lopers en andere voorbereiders hartelijk bedanken, zonder uw inzet hadden we dit resultaat niet bereikt. Namens het college van Kerkrentmeesters,
Jan Winkel

Leerlingenavond Lieve Geuens - Vrijdag 15 maart om 20.00 uur Pauluskerk

Onze lyrische "huissopraan" Lieve Geuens geeft in haar huis in Breukelen privéanglessen. Een boeiende mix van leerlingen die zich specialiseren in jazz, musical, lichte muziek en klassiek. Om de leerlingen ervaring te geven in het optreden voor publiek is er een leerlingenavond in de Pauluskerk. Een heerlijke avond met diverse muziekstijlen gebracht door veelal jonge zangers en zangeressen. Voor iedereen gratis toegankelijk.

Festival van de Vrede Zaterdag 16 maart van 16.00 tot 19.00 uur Pauluskerk

LC Lions aan de Vecht is de drijvende initiator van het festival met als thema Vrede, Vrijheid en Verbinding. Het doel is om geld op te halen, zodat alle groepen 8 uit

Breukelen en Nieuwer Ter Aa een bezoek kunnen brengen aan het Anne Frank Huis in Amsterdam, in combinatie met een lesprogramma.

Zaterdagmiddag treft u allemaal foto's aan die de leerlingen uit de groepen 8 hebben gemaakt vanuit het thema Vrede, Vrijheid en Verzoening. De winnende foto wordt gekozen door een vakjury. Daarnaast is er een loterij en zijn hapjes en drankjes te koop.

De Pauluskerk ondersteunt dit festival van harte, mede omdat het helemaal in lijn loopt met haar vrijdaggebed voor Vrede en Verzoening. Tot Zaterdag

Academie Muzikaal Talent,

Op zondag 17 maart, om 15.00 uur in de Pauluskerk, een prachtig concert door jonge musici.

De Academie Muzikaal Talent (AMT) is in 2003 opgericht door de bekende harpiste Erika Waardenburg. De AMT is een topopleiding voor jong muzikaal talent in de leeftijd van 8 tot 18 jaar. De leerlingen worden grondig voorbereid op toelating tot een van de conservatoria. Entree bedraagt € 10,- (kinderen gratis toegang).

In therapie bij Lucas achtergronden bij het Evangelie

In het kerkelijk jaar 2018/2019 staat het Evangelie van Lucas centraal. Deze evangelist heeft een heel eigen stijl. Zo begint en eindigt zijn verhaal in de *tempel*, met *lofzangen*. Hij accentueert voortdurend dat Jezus' aandacht vooral uitgaat naar de *mensen in de marge*: zieken, hoeren, tollenaars, zondaars. Verder zijn er veel *gelijkenissen* die we alleen bij hem vinden.

We sluiten dit leerhuis af met twee thema's. Lucas vertelt vaak over maaltijden met Jezus en de tafelgesprekken die daarbij horen. En verder: op alle cruciale momenten in zijn leven gaat Jezus in *gebed*. Ook nu is ds. B. Aalbers onze gids.

Woensdag 20 maart, 20.00-21.30 uur, Pauluskerk achterzaal.

Orgelrestauratie gereed

De restauratie van het G. Th. Bätzorgel is gereed, kom luisteren! Op 23 maart hopen we het orgel weer officieel overhandigd te krijgen van de orgelbouwer. Mariette Pennarts, gedeputeerde provincie Utrecht, zal het Gilde der balgentreders instellen: Jan Winkel als kerkrentmeester, Krijn Hage als voorzitter van de Algemene Kerkenraad en Kees de Jong die de projectleiding voerde over de restauratie. Met het treden van de balgen kan het bespelen van het orgel beginnen. Dit zullen Jan Pieter Karman en de specialist van de rijksdienst voor cultureel erfgoed doen. Samen met de orgeladviseur voeren ze een opera historique uit. Het belooft een prachtige middag te worden. U bent ook welkom. Vanaf 15.00 uur is de kerk open en om 15.30 uur begint het programma. Aanmelden kan via www.vriendenvandepieterskerk.nl.

Wilt u meehelpen op deze middag, voor de ontvangst van de gasten, schenken van koffie of de borrel na afloop? Bel Dick Oosthoek op 06 22 453 420.

Op 24 maart hopen we er met zijn allen een mooie dienst van te maken. Voor het eerst zal het orgel weer in de dienst klinken, zodat we uit volle borst weer kunnen meezingen tot eer van God. Na afloop van deze dienst lijkt het ons leuk om samen koffie met taart te eten. U heeft laten zien dat u kunt bakken, dus we zijn benieuwd naar wat we deze keer mogen aantreffen. Dus verhoog de feestvreugde en bak een taart voor 24 maart.

In de afgelopen week hebben de schilders van Vervat & De Jong de vloer van het orgelbalkon, de trap en de muur achter de koffietafel aangepakt. Alles zit nu weer strak in de verf en de kalklagen bladderen niet meer. De komende 50 jaar hoeven we hier niet meer naar om te kijken.

Dinsdagavonden in de Pauluskerk - Vespers in de Veertigdagentijd

Op de dinsdagen in de Veertigdagentijd voor Pasen zijn er vespers voor een moment van stilte, gebed en inkeer. Op dinsdag 19 en 26 maart en 2, 9 en 16 april in het stiltecentrum van de Pauluskerk. Bij voldoende deelname is er vooraf een *Sobere Maaltijd*, met de ZWO-commissie. De maaltijd begint om 18 uur, aanmelding kan per keer via gele formulieren in de Pauluskerk, bij Nel van Houwelingen of Wim Kaars

De vespers beginnen om 19.15 uur en duren ongeveer 20 minuten. M.m.v. Greetje Buitelaar (piano) en Arnoud Heerings (cantor). Het thema dit jaar is 'Op WEG naar PASEN'. De voorgangers zijn:

19 maart: Gé Speelman

26 maart: Kees Davids

2 april: Nel van Bekkum

9 april: Hans Hendriks

16 april: Sophie Koster

Organisatie: Werkgroep Oecumene. Na afloop is er koffie en thee. U bent allen van harte welkom.

Jesus Christ Superstar



Op woensdag 3 april zullen we in de Pauluskerk de muzikale filmklassieker Jesus Christ Superstar vertonen. Een film uit 1973 die toen in religieuze kringen aardig wat stof heeft doen

opwaaien. Op zeer moderne manier werd het verhaal van Jezus' laatste weken neergezet. Met de prachtige rockmuziek van Tim Rice en Andrew Lloyd Webber kreeg je als het ware een hippie-versie van het lijdensverhaal. Vele nummers uit deze film zijn inmiddels klassiekers geworden.

Modern voor die tijd was ook de theologische visie die doorklonk in de songteksten. En wie ze vandaag leest, zal verrast zijn hoe hedendaags deze teksten klinken en nog steeds baanbrekend aanvoelen.

Ds. B. Aalbers heeft indertijd met zijn catechisanten deze film bekeken en besproken. Hij zal met ons enkele van

deze teksten nader bekijken en beluisteren. Waarin herkennen we ons? Welke nieuwe visies ontdekken we? Woensdag 27 maart, 20.00 uur, Pauluskerk: De theologie van de musical.

Woensdag 3 april, 20.00 uur, Pauluskerk: De film.

Breukelen Zingt



Om in de agenda te noteren: Breukelen Zingt op dinsdagavond 9 april in de Pieterskerk. Met medewerking van het Chr. Mannenkoor Imma-

nuël uit Wilnis. Het belooft een prachtige avond te worden met samenzang en de uitvoering van de Passiecantate 'Lam Gods' van Johan Bredewout. In volgend Kerknieuws meer hierover.

Pieter Wijnen

Leeskring 10 april 2019 in het Bonifatiushuis

Op 10 april hebben we weer leeskring. Als nieuw te lezen boek is gekozen "De weg van het gebed" van K.H. Miskotte. Ondanks dat het al een wat ouder boekje is gaan we ons niet verliezen in 'oude theologie', maar laten we ons aan de hand nemen om te onderzoeken wat het gebed nu eigenlijk is. We zullen zien dat de vragen die gesteld worden bijzonder actueel zijn. Biddeloos, zonder gebed is de wereld. Maar zijn wij allen soms niet biddeloos? Zo maar een citaat: "Biddeloosheid betekent een grote onzekerheid in de beslissingen die van een mens gevraagd worden op de keerpunten van zijn levensweg". We hopen dat velen met ons mee komen lezen en denken over een van de belangrijkste zaken van ons geloof. Graag heten wij u welkom op 10 april 2019 om 20.00 uur in het Bonifatiushuis. Voor meer informatie en leesmateriaal frans.vonl@hotmail.com

Psalm Pasen tour in Maarssen



Kaarten zijn te reserveren via www.zingenindekerk.nl | Aanvang 20:00 uur

Eigentijds, eenvoudig en verrassend! Op 12 april zal The Psalm Project in de Dorpskerk van Maarssen een optreden verzorgen. De avond is een Psalmen variant van de populaire "The Passion". Het lijdensverhaal van Jezus wordt verteld op een toegankelijke manier. Laat je als jongere en oudere meenemen in een geheel dat bestaat uit een afwisseling van verhalen, luisterliederen en momenten om mee te zingen.

Psalmen worden al eeuwenlang gezongen. Het zijn liederen van de wereldwijde kerk. The Psalm Project heeft een aantal van deze liederen verwerkt tot hedendaagse composities. Hierdoor willen zij de

Psalmen ook voor de toekomstige generaties levend houden en recht doen aan de vaak prachtige en bekende melodieën.

De avond wordt georganiseerd door PKN wijkgemeente Ichthus en de CGK te Maarssen. De locatie is de Dorpskerk (Kerkweg 19, Maarssen). Het optreden begint om 20.00 uur. De deuren van de kerk zijn een half uur voor aanvang geopend. Kaartjes voor deze avond kunnen worden gereserveerd via www.cgkmaarssen.nl. Een kaartje kost 2,95 euro. Het concert duurt ongeveer anderhalf uur.



Loop jij ook mee met DE NACHT VAN DE VLUCHTELING?

Landelijke wandeltocht in solidariteit

In het holst van de nacht lopen duizenden deelnemers een 40 kilometer lange sponsorloop in verschillende provincies in het land. Er is een route van Rotterdam naar Den Haag, van Nijmegen naar Arnhem, van Utrecht naar Amsterdam (via Broek in Waterland) terug naar Amsterdam. Een pittige maar onvergetelijke ervaring. Het startschot klinkt voor alle edities om precies 00:00 uur middernacht.

Het doel?

Met elkaar een zo hoog mogelijk bedrag ophalen voor noodhulp aan vluchtelingen en ontheemden in de regio. Voor mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog, conflict en onderdrukking. Naast het ophalen van geld, vragen lopers met hun deelname ook op een positieve manier aandacht aan vluchtelingen wereldwijd. De Nacht van de Vluchteling is een initiatief van Stichting Vluchteling, een noodhulporganisatie die zich al meer dan veertig jaar inzet voor levensreddende hulp aan vluchtelingen en ontheemden wereldwijd.

Miljoenen mensen wereldwijd op de vlucht

Een recordaantal mensen is op de vlucht voor oorlog en conflict. Maar liefst 65,6 miljoen mensen hebben huis en haard verlaten, op zoek naar een veilig bestaan. Deze vluchtelingen hebben dringend behoefte aan hulp, zoals schoon drinkwater, tentzeil en medische zorg. Met je deelname kun je deze mensen helpen door je te laten sponsoren. Hoe meer geld je ophaalt, hoe meer noodhulp we met elkaar

Eerdere edities en bestedingen

Al sinds 2010 organiseert Stichting Vluchteling jaarlijks de Nacht van de Vluchteling en is in die jaren uitgegroeid tot een evenement van betekenis. In 2018 is door de 5.000 lopers een recordbedrag van 1,6 miljoen euro opgehaald.

Nacht van de Vluchteling 2019

In 2019 vindt de Nacht van de Vluchteling plaats in het weekend voorafgaand aan Wereld Vluchtelingen dag, in de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 juni. Het startschot klinkt stipt middernacht op vier startlocaties; in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Nijmegen. De deelnemers lopen 40 kilometer en doen er gemiddeld 8 tot 9 uur over en finishen de volgende ochtend. Op zaterdag 15 juni is er in de vooravond ook een loop van 10 en 20 kilometer in Amsterdam.



Team Pauluskerk

Het lijkt ons als Pauluskerk een mooi gebaar om als Gemeente een groep te maken, die samen voor dit goede doel loopt. Het team is inmiddels geformeerd: **Pauluskerk Breukelen**, met als thema: **“Meer dan het gewone!”** (ons jaarthema). We hebben ervoor gekozen om 10 km te lopen in Amsterdam; starttijd 18.45 uur. Inmiddels hebben zich 6 wandelaars gemeld, maar het zou uiteraard fantastisch zijn als er meer mensen meelopen. Je kunt je aanmelden rechtstreeks bij mij of via de site: www.nachtvande vluchteling.nl/route/10-km-amsterdam/meedoen. Uiteraard zijn we ook op zoek naar gemeenteleden die ons team willen sponsoren. Dit kan ook rechtstreeks bij mij of via de site: www.nachtvande vluchteling.nl/team/pauluskerk-breukelen/doneren.

Mocht het aanmelden of doneren niet lukken, neem dan even contact met me op. Ik kijk uit naar een gezellige wandeling!

Ans van der Velde (vanderveldeans@gmail.com);
06 12611812)

Toer voor het Goede Doel 2019

Inspirerende sponsortocht



De inschrijving is geopend voor de jaarlijkse Toer voor het Goede Doel, zaterdag 15 juni 2019.

Tientallen wielrenners stappen dan op de fiets voor ‘misschien wel de meest inspirerende sponsortocht’ van het land, georganiseerd door de missionaire organisatie IZB.

Voor de tocht, in totaal 150 kilometer, is een gevarieerd parcours uitgezet door de provincies Zuid-Holland en Utrecht. De opbrengst van de rit is bestemd voor het missionaire werk op de locaties die onderweg worden bezocht: het pionierswerk gericht op gezinnen in Capelle-Schollevaar, het missionair-diaconale werk van ‘Het Badhuis’ in Zwijndrecht en de multiculturele

geloofsgemeenschap in Nieuwegein. Medewerkers van deze missionaire pioniersplekken geven het peloton ter plekke tekst en uitleg over hun werk.

De formule van de Toer voor het Goede Doel bleek afgelopen jaar bij veel deelnemers in de smaak te vallen, zegt ds. Jan Holtslag, die de tocht samen met IZB'ers Jan Waanders en Michaël Boon organiseert: 'Het brengt het pionierswerk onder de aandacht, de deelnemers zien wat er gebeurt, ze hebben onderweg goeie gesprekken en het levert ook financiële ondersteuning op.'

Meld je aan via www.toervoorhetgoededoel.nl

Bruikbare, verkoopbare spullen



Noemt u ze zoals u wilt: curiosa, vintage, antiek, of snuffel-spullen... Ons maakt het niet uit. Wij zijn altijd op zoek naar verkoopbare spullen voor de jaarmarkt voor de kerk in juni.

Hebt u zelf iets over, gaat u verhuizen of kleiner wonen en moet u opruimen, of misschien moet u een huis leegruimen? Vaak is het jammer om iets zomaar weg te gooien, terwijl het nog goed is. Wij helpen u graag door deze spullen bij u op te halen. Neemt u contact op met Hans Schriever, tel. 06-14489888, Frans Atsma, tel. 0346-264635, of Ard Mak, tel. 06-41394945.

Dit kan het hele jaar door. We maken dan een afspraak om langs te komen.

De Rommelmarktcommissie

Nu het weer snoeitijd is.....

**JE KUNT KLAGEN DAT
ER DOORNEN AAN
DE ROZEN ZITTEN OF
JE KUNT DANKBAAR
ZIJN DAT ER ROZEN
TUSSEN DE DOORNEN
GROEIEN**

visje
WWW.VISJEPOSTERS.NL

COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

Bezorging: W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;
mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814

Bankrekeningnummer Kerknieuws: St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60
Kostprijs: € 20

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1^e zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkomroep.nl

Administrateur: Mw. M. Davids-Garritsen, Kerkplein 16, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-262692, email: m.davids@sdivad.nl
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

C. Vervat, tel. 06 51796607, of ceesvervat@gmail.com

Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl

Adres Pauluskerk: Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89