

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 9 FEBRUARI 2020

10.00 uur: Ds. B. Aalbers

Dienst van Schrift en Tafel

Collecten: 1. Werk van de diaconie 2. Kerk

ZONDAG 16 FEBRUARI 2020

10.00 uur: Ds. G. M. Spielman

Collecten: 1. Werelddiaconaat (zie toelichting) 2. Kerk

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 9 FEBRUARI 2020

10.00 uur: Ds. K. Hage

18.30 uur: Ds. F.E. Schneider (Pieterskerk)

Kinderkerk: alle groepen

Collecten: 1. Werk van de diaconie 2. Kerk

Autodienst: Hr. J. den Hartog, tel. 06-54302974

ZONDAG 16 FEBRUARI 2020

10.00 uur: Ds. H. van Ark, Wapenveld

18.30 uur: Ds. K. Hage (Pieterskerk)

Kinderkerk: geen

Collecten: 1. GZB (Heleen in Bosnië) (zie toelichting)
2. Kerk

Autodienst:

10.00 uur: Hr. W.J. den Hartog, tel. 0294-234700

18.30 uur: Hr. J.P. den Hartog, tel. 06-53469713

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 7 februari 16.45 uur: Ds. F.E. Schneider

Vrijdag 14 februari 16.45 uur: Zr. M. Raassen

Vrijdag 21 februari 16.45 uur: Pastor J. van Os

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 2 weken. Kopij graag inleveren op maandag 17 februari voor 18.00 uur.

AGENDA

Zondag 9 februari, 15.00 uur, Pauluskerk
Luuk Lenders, Creatief volksmuziek concert

Woensdag 19 februari, 20.00 uur, Pauluskerk
Ds. B. Aalbers, Bij Matteus in de leer.

MEDITATIE

Eén verloren schaap

Lukas 15: 1-7

Een overbekend verhaal. De gelijkenis van de goede herder. Iedereen kent dit verhaal wel. Er wordt regelmatig over gepreekt, er zijn oude en nieuwe liederen van. Het is een mooi verhaal, dat soms ook wat al te romantisch uitgelegd wordt. Want als we wat beter lezen dan is dit verhaal toch wat minder soft dan we misschien denken. De gelijkenis is eigenlijk een vraag: 'Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft?'

Een vraag dus. Een retorische vraag, waar eigenlijk geen antwoord op wordt verwacht, want het antwoord is overduidelijk: natuurlijk doe je dat, natuurlijk ga je op zoek naar dat verdwaalde dier.

Maar is dat wel zo natuurlijk?

Stel je voor: je staat met honderd schapen in de woestijn, niet in een veilige omgeving, maar in de woestijn waar op elk moment een nieuw gevaar kan opdoemen. En dan merk je dat er één schaap weg is. Je weet niet waar het is, je weet niet hoe lang het al weg is en je weet niet eens of het nog wel in leven is.

Wat doe je dan?

Dan ga je toch even nadenken? Dan ga je toch een afweging maken? Ga ik op zoek naar dat ene schaap? En laat ik dan die andere negenennegentig achter, midden in de woestijn, zonder dat ik er ben om ze te beschermen? Laat ik die negenennegentig een groot risico lopen, allemaal om dat ene schaap te redden? Het gaat maar om één enkel schaap. Een van de honderd. Slechts één procent van de kudde die ik heb.

Dan moet je toch gewoon je gezonde verstand

gebruiken? Dan moet je toch zakelijk blijven? Dan moet je toch gewoon concluderen dat er maar één verstandige en rationeel verantwoorde oplossing is? Dat ene schaap is gewoon verloren. Het is natuurlijk jammer en het moet niet elke dag gebeuren, maar dat ene schaap moeten we gewoon als verlies afschrijven. Het is een kwestie van je verlies nemen, om te voorkomen dat je nog meer verlies gaat lijden. Afschrijven en dan niet meer omkijken en proberen om dit soort verliezen in de toekomst te voorkomen. Zo zouden wij dat doen. Want wij zijn er zo langzamerhand heel goed in geworden om alles zakelijk en economisch te bekijken. Onze hele samenleving zit zo in elkaar. Wat kost iets, wat levert het op en wat zijn de risico's van de keuzes die ik in mijn leven maak. En van keuzes die we als samenleving maken. Heel veel afwegingen en keuzes die we maken worden uiteindelijk beslist op basis van wat we er voor terug krijgen, het rendement of de voldoening. Want je moet bij alles vooral je gezonde verstand blijven gebruiken, toch?

Dus de vraag van Jezus is toch wel wat venijniger dan het op het eerste gezicht lijkt.

Als we eerlijk zijn zou ons antwoord dus zijn: nee, ik laat niet die negenennegentig schapen in de woestijn achter. Ik niet. Ik weet wel beter.

En ik denk eerlijk gezegd dat ook in de tijd van Jezus de meeste mensen, als ze eerlijk zouden zijn, ook zouden zeggen dat ze toch zouden kiezen voor die negenennegentig in plaats van dat ene enkele schaap.

En opeens wordt dit verhaal van die herder toch weer een verrassend verhaal. Wat beweegt die man eigenlijk om die andere keuze te maken, wel dat grote risico te nemen? En waarom is hij zo blij dat hij nadat hij het schaap gevonden heeft dit hele verhaal gaat vertellen aan zijn vrienden en burenen?

Deze herder is bij zijn volle verstand. Hij is ook niet irrationeel bezig. Hij heeft alleen andere prioriteiten en maakt daarom een andere keuze. Voor hem is dat ene enkele schaap dat hem nu nodig heeft belangrijker dan die negenennegentig die hem op dit moment wat minder urgent nodig hebben. Hij geeft juist heel veel om dat ene schaap dat nu in de problemen zit. Hij rekent op een andere manier: één schaap dat verloren is geraakt gaat boven negenennegentig die niet in de problemen zitten.

En hij is daarom oprecht blij wanneer hij het kwijtgeraakte schaap weer teruggevonden heeft: het schaap is niet langer verloren, maar weer daar waar het thuishoort.

Jezus geeft hier bij wijze van uitzondering ook de uitleg van deze gelijkenis: 'Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.' Ook wel weer verrassend: er wordt niet meer gesproken over de herder die zoekt en vindt, maar over een zondaar die tot inkeer komt. Of is dat de andere kant van dezelfde zaak?

Vind je dit een mooi verhaal?

Als je je hele leven bij die negenennegentig hebt behoord dan spreekt dit verhaal je misschien niet zo aan, vind je

het misschien zelfs wel een lastig verhaal.

Maar als je ooit in je leven de weg bent kwijtgeraakt, dan zegt dit verhaal je dat er iemand is die je zoekt en dat hij oprecht blij is wanneer je gevonden bent. En dan is dit verhaal misschien wel het mooiste verhaal dat je ooit gehoord hebt.

Lourens Post

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: Ds K. Hage,
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;
bij voorkeur niet op woensdag

Scriba: M.C. Berger,
G. van Nijenrodestraat 171,
3621 GJ Breukelen,
tel. 06-15128659,
email: scriba@pieterskerk.info

Ledenadm.:

W. Mur, tel. 266842,
email: noortje-wim.mur@planet.nl

Website:

www.pieterskerk.info

Kerktelefoon:

John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

Zondag 9 februari is nog meer dan anders een feestelijke dienst, omdat de heilige doop zal worden bediend aan Elias Micha, zoon van Marco en Petra Berger en broertje van Nathan. We maken in deze dienst ook een begin met een serie lezingen uit het Bijbelboek Exodus, en lezen Exodus 2:1-10. Als er één boek is waarin de grote daden van God worden verteld als daden van bevrijding, dan is het wel Exodus. De uittocht uit Egypte is het grote verhaal waar Israël alle eeuwen door houvast aan ontleent, in de blijvende herinnering van de grote daden van God. Exodus 2 vertelt ons dat dit grote van God een heel klein begin heeft: een mensenkind dat uit het water wordt gehaald. De doop is ook zo'n klein begin, maar juist daarin krijgen we zicht op de grote daden van God. De doop herinnert ons eraan hoezeer wij als kinderen van God in de vrijheid van zijn genade zijn gesteld. Nu nog zo leren leven.

In de avonddienst gaat ds. F.E. Schneider voor.

Zondag 16 februari gaat ds. H. van Ark uit Wapenveld voor in de morgendienst, meer informatie over deze dienst vindt u onder het kopje zending en werelddiaconaat/gezinsdienst.

In de avonddienst ga ik zelf voor en richten we onze aandacht op de vijfde bede van het Onze Vader: *vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren*. We luisteren daarbij ook naar wat de Heidelbergse Catechismus (zondag 51) ons erover wil bijbrengen.

ds. K.Hage

Uit de kerkenraad

De kerkenraad vergaderde voor het eerst in het nieuwe jaar op 20 januari jl. De vergadering werd voorafgegaan door de samenkomst in de Pieterskerk in het kader van de Week van Gebed.

De afvaardiging van de kerkenraad in de Algemene Kerkenraad (AK) en het Moderamen worden vastgesteld. De AK bestaat uit 10 leden waarvan 5 leden vanuit de wijkgemeente Pieterskerk en 5 leden vanuit de wijkgemeente Pauluskerk. De AK heeft voorgesteld om het ledenaantal van de AK te reduceren naar 8 leden (4 leden per wijkgemeente). De kerkenraad van wijkgemeente Pieterskerk steunt dit voorstel. In de volgende AK vergadering zal het opnieuw besproken worden, waarna de plaatselijke regeling door de AK kan worden aangepast. De afvaardiging vanuit onze wijkgemeente is in 2020 dan als volgt: ds. Hage, ouderling-kerkrentmeester Dick Oosthoek, ouderling Reina van der Wilt en Jan Korver als diaken.

Het Moderamen zal in 2020 gaan bestaan uit ds. Hage, Dick Oosthoek (voorzitter en ouderling kerkrentmeester), Rieneke Vink (diaken) en Marco Berger (ouderling scribe).

In de kerkenraad van onze wijkgemeente zijn vanaf 2020 nog steeds 3 openstaande vacatures: 1 ouderling, 1 diaken en 1 kerkrentmeester. In de praktijk blijken we deze vacatures al lange tijd niet meer te kunnen vervullen. De kerkenraad zal tijdens de gemeenteavond van 11 maart a.s. met de gemeente bespreken of we deze vacatures nog willen proberen te vervullen. Een andere optie is om de secties/taken te herverdelen en de bovenstaande 3 vacatures te laten vervallen. Hiervoor is een aanpassing van de Plaatselijke Regeling noodzakelijk waarover de gemeente nog zal worden gehoord.

Voor de invulling van het Bonifatiusjaar 2020 zijn diverse commissies actief. U zult nog uitgebreid over de activiteiten worden geïnformeerd. Er is voor de financiering o.a. een aanvraag geschreven aan het Fonds Kleine Investerings van de classis Utrecht.

Er zullen in 2020 een aantal preekbesprekingen met ds. Hage worden gehouden na de zondagochtenddienst. De eerste staat gepland voor zondag 5 april, de 2^e preekbespreking volgt in het najaar.

De komende maanden loopt Leonard van Aalst een stage binnen onze wijkgemeente. Hij heeft zich tijdens de zondagsdienst op 26 januari en in het vorig kerknieuws aan u voorgesteld. Eind juni zal hij ook voorgaan waarna een preekbespreking volgt.

De kerkenraad evalueert de diensten rondom kerst en jaarwisseling en besprak de voorbereiding van de dienst van afscheid - bevestiging - herbevestiging van ambtsdragers op 26 januari jl. Er wordt afscheid genomen van diakenen Stieneke van Schaik en Cees Kroon, met dank voor alles wat zij hebben gedaan in hun ambtsperiode voor de gemeente. Ze ontvangen een attentie als dank.

De vergadering wordt gesloten met het zingen van lied 65:1 uit het Liedboek voor de Kerken: 'De stilte zingt U

toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren. waar Gij ons bidden hoort.'

Marco Berger, scriba

Pastoraat

Wilt u geboorte, ziekenhuisopname, ernstige ziekte, overlijden en andere belangrijke mededelingen doorgeven aan de ouderling in uw eigen buurt? Hier volgen de namen en telefoonnummers. Marlies Wijnen is ouderling van sectie 1 (Zuid) en contact-ouderling van sectie 2 (West). U kunt met haar contact opnemen via telefoon (0346-261837) of mail: marlieswijnen2@gmail.com. Reina van der Wilt is ouderling van sectie 4 (Noord), te bereiken via 0346-262103 of reinanr2@hotmail.com. Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie 3 (Centrum) en is te bereiken via 0346-251979 of famvanschperpenzeel@gmail.com. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de wijkpredikant ds. K. Hage, tel. 0346-261565. Of, indien hij niet bereikbaar is, met de scriba, Marco Berger, tel. 06-15128659 of scriba@pieterskerk.info. Als u om voorbode in de eredienst wilt vragen, neem dan tijdig contact op met uw sectieouderling, of één van de andere ouderlingen.

Sectie Noord/West

We leven mee met Adri Stuij, zij is een paar weken geleden aangereden en heeft sindsdien veel pijn aan haar been. Zodanig dat lopen niet of nauwelijks gaat. Daarom is ze voor een maand opgenomen in Wooncentrum De Loericker Stee in Houten voor behandeling en revalidatie. Een kaartje zal haar zeker goed doen. Haar tijdelijk adres: Hollandsspoor 1, 3994 VT Houten.

Truus den Hartog verblijft al geruime tijd in Maria Oord in Vinkeveen om te revalideren na haar zware val. Gelukkig herstelt ze voorspoedig en mag zij al enkele dagdelen naar huis. De hoop is dat ze volgende week definitief naar huis mag, al zal ze dan ook nog aangewezen zijn op (revalidatie)hulp. We wens haar en haar man Joop sterkte!

Ds. K.Hage

Bedankt

Wij willen jullie bedanken voor de prachtige bloemen, mooie cadeaus, lieve woorden etc. We kijken terug op een mooie tijd in Breukelen. Mocht je nog eens in de buurt zijn, kom gerust langs voor een bakkie. Ons adres is Hollandse Kade 11, Woerdens Verlaat, tel. 06-2929092/06-21496635. Hartelijke groeten van

Henri en Stieneke van Schaik

Contactavond – Secties West en Noord

Woensdag 12 februari is er een contactavond voor gemeenteleden die in sectie West wonen en op *woensdag 19 februari* is er een contactavond voor gemeenteleden in sectie Noord. U hebt daarvoor een persoonlijke uitnodiging gekregen of ontvangt die binnenkort. In onze wijkgemeente vinden we ontmoeting met elkaar erg belangrijk. Dat doen we op zondag tijdens en na de diensten en bijvoorbeeld op de kringen. Sinds enkele

jaren doen we dat ook in de eigen buurt, om elkaar te ontmoeten en een onderwerp rond het geloof en de kerk met elkaar te delen. Het is een open avond voor jong en oud, waar wij u als buurtteam graag ook zien. Dit keer gaat het in het kader van ons jaarthema 'het goede leven' over samen leven (en alles wat daarbij komt kijken) en wat onze plek als christenen daarin is. Van harte welkom!

De ouderlingen

Dinsdagmorgen Bijbelkring

Dinsdag 18 februari is er weer Bijbelkring in het Bonifatiushuis. Na de brief van Jakobus richten we nu onze aandacht op het Oude Testament en maken een begin met het lezen uit het Bijbelboek Exodus. Als Genesis het boek is van Gods grote daden in de schepping, dan is Exodus het boek van Gods grote daden van bevrijding. God laat niet los wat zijn hand begonnen is te doen. Hij gaat door. Hij laat, zelfs in het land van duisternis en dood, zien dat Hij de machtige is die regeert. We lezen met elkaar Exodus 1 en letten op het nauwe verband tussen schepping en bevrijding. Als God ons de wereld doet ondergaan als schepping van zijn hand, dan wordt je in de vrijheid gesteld. Al lezend en luisterend, worden we op dit spoor gezet. Wilt u of jij dat ook? Sluit je dan (een keer) aan. Welkom. We beginnen om 10.00 uur.

Ds. K.Hage

Zending en Werelddiaconaat/ gezinsdienst

Op zondag 16 februari hoopt ds. Hans van Ark voor te gaan in de gezinsdienst. Het belooft een inspirerende dienst te worden, ook voor de kinderen die deze dienst in de kerk blijven. Kom en neem een vriendje of vriendinnetje mee. De diaconale collectie is zondag 16 februari bestemd voor het Werk van Heleen van der Sluijs. Heleen van der Sluijs (zie foto) is alweer een half



jaar geleden uitgezonden via de GZB naar Bosnië om de kleine kwetsbare kerk te ondersteunen. Geloof verbindt. Via de collecte kunnen we haar werk steunen. Zie ook website: www.gzb.nl/heleeninbosnie.

Instagram: [heleeninbosnie](https://www.instagram.com/heleeninbosnie) of facebook; [geloofinbosnie](https://www.facebook.com/geloofinbosnie). De

collecte van harte aanbevolen. Ook de zendingsbussen bij de uitgang zijn voor haar werk bestemd. De opbrengst in de tweede helft van 2019 was € 289,-. De opbrengst van de acceptgiro-actie was € 938,-. Ieder die zijn of haar bijdrage heeft gegeven heel hartelijk bedankt.

Pieter Wijnen

Bedankje

In de kerkdienst van 7 januari werden wij verrast met een prachtige bos witte bloemen. Van de kerkenraad en de gemeente. Onze oprechte dank.

Cor en Jannie Boele
Griftenstein 18, Breukelen

Giften

Voor de wijkkas ontving Piet Sondij op huisbezoek een gift van € 20,= Marlies Wijnen ontving eveneens op huisbezoek een gift van € 20,= Beide gevers hartelijk dank hiervoor.

Jan Winkel

WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Scriba:

Kerkelijk bureau:

Autodiensten:

Website:

Kerktelefoon:

Predikant: Ds B. Aalbers, dienst-hulp; Zebraspoor 196, 3605 GL Maarssen, T: 565534, E: predikant@pauluskerkbreukelen.nl

Contact pastoraat: Corry Bosch, G.v.Doornikstraat 111, 3621 HX Breukelen, tel. 0346 262279, corry.bosch@kpnplanet.nl

C.H. van Schaik, Doornhoecklaan 58, 3601 JX Maarssen, tel. 06 53792347,

scriba@pauluskerkbreukelen.nl

M. Pfeiffer, tel. 06 28271283, e: moniquepfeiffer@hotmail.com

Emmy Wildeman, tel. 241578

www.pknbreukelen.nl

John van den Bosch, email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

Zondag 9 februari

In zes diensten hebben we inmiddels kennis gemaakt met de manier waarop Paulus als een soort kerkcoach ingaat op de problemen in Korinte. Maar Paulus wil meer dan alleen op die kwesties ingaan. Er moet een dieper liggende oorzaak zijn en als die niet wordt gevonden en aangepakt, zullen er telkens weer nieuwe problemen komen. Men is zich in Korinte te weinig bewust van het feit dat men elkaar nodig heeft, niet zonder elkaar kan. Daarover hoorden we vorige maand: de gemeente is het lichaam van Christus, 1 Korinte 12. Maar gaandeweg raakt de apostel ervan overtuigd dat dit aspect, hoe wezenlijk ook, nog niet de kern raakt. Daarom sloot hij dat hoofdstuk af met: 'Ik toon u nog een weg die dit alles overtreft.' En direct daarna volgt het bekende 1 Korinte 13, 'Het Hooglied van de liefde.'

Wij zingen in deze dienst o.a. twee berijmingen van dit hoofdstuk: 'Al kon ik alle talen spreken' (Gezang 91) en 'Hoe hoog ook onze wegen gaan alleen de liefde blijft bestaan' (Hans Bouma).

Oorspronkelijk zouden we met deze dienst de serie afsluiten op 2 februari, maar omdat we een week later een dienst van Schrift en Tafel hebben, leek het mij mooi om het vandaag te doen; in brood en wijn vieren wij de liefde!

Voorganger: ds. B. Aalbers

Van de predikant

Zondag a.s. vieren wij het Heilig Avondmaal. Ik weet dat er gemeenteleden zijn die er moeite mee hebben om in de huidige situatie van de Pauluskerk het Avondmaal te vieren. Ik kan me dat heel goed voorstellen.

Maar wat vieren wij? Dat we het zo goed hebben met elkaar? Nee, we vieren dat we in de gebrokenheid van ons bestaan gezocht en geroepen en gevonden zijn. Dat wij allemaal van genade moeten leven, dat wij genade hebben gevonden in Gods ogen!

In het oude formulier staat het zo mooi:

“Wij komen dan ook niet tot dit Avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij falende mensen zijn tegenover God en tegenover elkaar. Maar door zijn Geest worden wij als leden van één lichaam met elkaar in ware liefde verbonden. ‘Omdat het één brood is, zijn wij hoe velen ook één lichaam, omdat wij allen deelhebben aan het ene brood.’ Dit zullen wij niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar bewijzen. Daartoe helpe ons de barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, door Zijn Heilige Geest.”

Met andere woorden: wij vieren Avondmaal omdat we het allemaal nodig hebben de band met Christus te versterken. En wat de band met elkaar betreft laten we door het delen van brood en wijn zien dat het ons aller intentie is om die band met elkaar te herstellen.

Dat wil ik u ter overdenking meegeven met het oog op de komende zondag.

Uw ds B. Aalbers

Zondag 16 februari

Mattheus 5: 17-26 en 1 Cor. 2: 6-11

Wat is een goed leven?

Een leven waarin alles volgens plan verloopt? Een leven waarin je een goed mens bent? Een leven dat goed aanvoelt? Over deze vragen heeft Jezus het in de Bergrede. In het gedeelte wat we vandaag lezen gaat het met name over de vraag: hoe leef je in overeenstemming met de richtingwijzers naar het Koninkrijk van God. Het woord ‘Tora’ betekent namelijk ‘richtingwijzer’. En dat is wat anders dan ‘wet’, tenminste zoals wij die doorgaans opvatten. Onze samenleving zit vol wetten en regelgeving. Brengen die ons op de goede weg? Dat hangt ervan af welke leeswijzer je gebruikt.

Ge Speelman

In en Uit de Gemeente

Op 26 januari is op 83 jarige leeftijd mevrouw Johanna Boele - Soede overleden.

Mevrouw Boele woonde samen met haar man aan de Eendrachtlaan. De laatste periode van haar leven werd zij verzorgd in zorgcentrum de Aa.

Op 31 januari heeft de afscheidsdienst plaats gevonden in de Aula van de Algemene Begraafplaats aan het Zandpad, waarna zij naar haar laatste rustplaats is begeleid.

Wij denken aan haar man Huib, kinderen en kleinkinderen en allen die haar dierbaar waren en zullen missen. Dat God met zijn liefde en troost hen nabij zal zijn.

Met de Piet de Jong gaat het redelijk goed.

Zodra er plaats is in een verzorgingshuis wordt hij overgeplaatst om verder aan te sterken. Zijn familie en hij kijken daar naar uit.

Met mevrouw Coby Otten en mevrouw Diny Verheul gaat het goed. We zijn verheugd dat ze de kerkdiensten weer bij kunnen wonen.

Dit geldt niet voor mevrouw Alie Hoogendoorn,

Titus Brandsmastraat 9, 3621 VZ Breukelen. Zij heeft door een ongelukkige val haar knieschijf gebroken. Een kaartje met medeleven wordt erg gewaardeerd.

Wij denken ook aan de gemeenteleden die door afnemende gezondheid niet meer in staat zijn de diensten in de kerk bij te wonen.

Het Pastoraat Corry Bosch

Wij gedenken...

Johanna Boele-Soede, die 26 januari 2020 in de leeftijd van 83 jaar is overleden. Wanneer wij Janny gedenken dan passeert er een lang leven, dat zich rond en in Breukelen heeft afgespeeld. Zij is in 1937 geboren op boerderij ‘Boomlust’ te Kockengen en nadat haar vader een eigen boerderij in Portengen kon kopen is zij verhuisd en heeft zij haar jeugd daar doorgebracht. Na de lagere school in Kockengen volgde de MULO in Breukelen. Vervolgens volgde zij de interne opleiding verpleging in het Diaconessenhuis in Utrecht. Na haar diplomering op 1 april 1958 behaalde zij een jaar later haar ‘ooievaartje’ in de Emmakliniek. Op 22 februari 1962 trouwde zij met haar jeugdliefde uit de MULO-tijd: Huib Boele. Zij kregen samen twee kinderen, te weten Tirza Marjolijn en Wolter Frederik. Als gezin hebben zij jarenlang op Eendrachtlaan 77 gewoond. In haar rol als moeder en echtgenote had zij haar eigen inbreng en had ze tijd voor hobby’s en maatschappelijke inzet. We noemen haar tijd als ouderling, haar inzet voor het Rode kruis en de jaarlijkse collecte van de ANGO. Samen met Huib heeft zij genoten van de vele wandelvakanties in Zwitserland. Een jaar of negen geleden openbaarde zich de ziekte van Parkinson. Na de thuisverzorging door Huib kwam de tijd dat zij naar de Aa is verhuisd. Daar voelde zij zich thuis en is zij op 26 januari overleden. Hoewel de laatste jaren veel verdriet en zorgen hebben gegeven, gedenken wij haar in goede jaren en in alles wat zij aan ons gegeven heeft. In die sfeer herdachten wij haar ook op 31 januari in een dienst van gedachtenis en uitvaart op de Algemene Begraafplaats te Breukelen. Ons meelevende en onze aandacht gaande blijvend uit naar Huib en hun kinderen.

Wouter Smit,

geestelijk verzorger Zorggroep De Vechtstreek

Dankbetuiging Jan Meester



Nu wij na enkele weken terugkijken op het afscheid van mijn zorgzame man, onze lieve vader en trotse opa, beseffen wij dat hij door velen gekend en gewaardeerd werd. Wij willen u hartelijk danken voor uw medeleven. Het is voor ons een grote steun.

Magda Meester-van der Vliet,
kinderen en kleinkinderen

Vastenactie: Heel Pauluskerk vast!

De veertigdagentijd, de periode voor Pasen, is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. Als kerk zijn we deel van een wereldwijde gemeenschap, die het goede nieuws van Gods liefde ervaart en wil delen. We mogen samen in beweging komen. We mogen opstaan om het leven voor onszelf en voor iedereen de moeite waard te maken. We mogen hoop bieden aan vluchtelingen, aan mensen die zorg nodig hebben, aan kinderen in de knel, aan ieder die vast zit in armoede of leeft in moeilijke omstandigheden. We mogen recht doen aan iedereen die onderdrukt wordt. Wij geloven in delen. Kom in beweging, kom tot leven. Sta op! 'STA OP!' is het thema voor een vastenactie, die we als Pauluskerk in 2020 gaan uitvoeren. Op zondag 1 maart delen we bij de uitgang weekkaarten uit. Voor 6 weken krijgt u per week van ons een mogelijkheid tot vasten: geen snoep, geen social media/games e.d., geen vlees, doe iets leuks voor of met een ander, geen alcohol of sigaretten, meer tijd met God. Elke zondag staat er een melkbus voor in de kerk om daarin het uitgespaarde geld te doen. U kunt ook iets geven voor de voedselbank, de bekende mand staat ook voor in de kerk. We hopen op verrassende bijdragen van u allemaal! Samen zijn we de Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, delen we wat ons gegeven is. Zo bieden we in Nederland en wereldwijd hoop en laten we mensen tot hun recht komen. STA OP!

De ZWO-commissie

Ook voor het jaar 2020 vraagt de ZWO-commissie van de leden van de Pauluskerk een jaarlijkse bijdrage. Hiervoor is een brief met acceptgiro opgemaakt. Voor de bezorging van deze brieven doet de ZWO-commissie een beroep op gemeentelieden om na de dienst van 9 februari een stapeltje enveloppen mee te nemen en deze te bezorgen. Deze behoeven niet persoonlijk overhandigd te worden.

Alvast hartelijk dank.

Henk Hansman (penningmeester)



DIACONIE



Hulp nodig? Bel 08 5130 1535
ma/di/do, 9.00 -12.00 u. (10 ct/m)
Hulp bieden? Bel 0318 742510

Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen doen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat



kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

Collecte 16 februari Werelddiaconaat Kerk in Actie

Landbouw Kameroen

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel-zone: een regio met een grillig klimaat. Door lange periodes van extreme droogte rukt de woestijn op. Daarnaast telt de regio veel vluchtelingen, door onrust in de omliggende landen. Samen met lokale kerken en de inwoners van dit gebied werkt Kerk in Actie aan een stabiele toekomst. We ondersteunen boeren om via duurzame landbouw voldoende voedsel te verbouwen. Ook krijgen boeren training over veeteelt en waterbeheer. Tot slot bieden we noodhulp aan vluchtelingen in de regio. Steun de bevolking in dit extreem kwetsbare gebied met uw collecte.

ZWO – sobere maaltijden in de 40-dagentijd

Op de dinsdagavonden 3,10,17, 24, 31 maart en 7 april organiseert de ZWO-commissie (Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking) in samenwerking met diakenen, net als vorig jaar een sobere maaltijd voor iedereen die mee wil eten. We doen dit om aandacht te vragen voor de 40-dagentijd, de vastenperiode op weg naar Pasen. En omdat u toch moet eten.... verwachten we veel eters! We dekken de tafel in de achterbouw. Op elke dinsdag kookt een andere kok, dus er is volop afwisseling.

We willen natuurlijk niet te weinig hebben of juist heel veel over houden. Daarom ligt er komende zondagen een intekenlijst in de kerk. Schrijf uw naam onder een of

meer datums en we rekenen dan op uw komst. We beginnen om 18 uur en na de maaltijd kunt u meedoen met de vesper, die om 19.15 uur begint. Van harte uitgenodigd! Bij elke maaltijd vragen we een bijdrage voor 'Kinderen in de knel'. Voor (basisschool)kinderen is dat 1 euro, voor anderen 2 euro. Meer geven is natuurlijk altijd mogelijk. De opbrengst is voor onze Vastenactie 'STA OP! Heel Pauluskerk vast'.

Namens de ZWO-commissie,
Nel van Houwelingen

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Inloepochtenden in het Bonifatiushuis



Op *dinsdagochtend 11 februari* staat de deur van het Bonifatiushuis weer open van 9.30 tot 11.30 uur. U bent van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken, gezellig met elkaar te praten of een spelletje te doen. Mogen wij u ook eens ontmoeten? Graag tot ziens! Mocht u geen eigen vervoer hebben, dan kunt u contact opnemen met Magda van Asselt, tel. 263276.

Verjaardagsfonds

De medewerkers van het verjaardagsfonds hebben in het 4^e kwartaal van 2019 de volgende bedragen opgehaald. Busje nr.1 € 85,10 / nr. 2 € 8,00 / nr.3 € 113,10 / nr. 4 € 17,90 en nr.8 € 160,00. Alle busjes hebben totaal € 384,10 opgebracht. Dit bedrag is bestemd voor het orgelfonds. Alle gemeenteleden hartelijk bedankt voor hun bijdrage hieraan.

Siem v.d. Wilt

Seniorenkring

Na tweemaal Lucas 2, gaan we weer verder met de Psalmen. Vandaag Psalm 130, een lied over schuld en vergeving. We leggen een verbinding met Aswoensdag (26 februari). Wat is de betekenis van deze dag? Hoe wordt Aswoensdag beleefd door katholieken, die er van kindsaf aan mee vertrouwd zijn en door protestanten voor wie dat tot voor kort een onbekend (rooms) gebruik was? Als altijd in de achterzaal van de Pauluskerk.

Donderdag 13 februari 14.30-16.00 uur
o.l.v. ds B. Aalbers

Bij Matteus in de leer

In het kerkelijk jaar 2019-2020 staat het Evangelie van Matteus centraal. Zijn geschrift is het meest joodse van de vier evangeliën. Hij schreef voor een joods publiek: joden die christen waren geworden, joden die belangstelling hadden voor het verhaal van Jezus en joden die negatief stonden tegenover de boodschap van de gekruisigde Messias. Die doelgroep bepaalt zijn opzet. Hij begint met een geslachtsregister dat teruggaat op David en Abraham, twee grote namen in Israël. Vervolgens vertelt hij het verhaal van Jezus als een nieuwe Mozes. En hij citeert veelvuldig uit het Oude Testament om aan te tonen dat Jezus de schriften vervult. Stof genoeg voor een leerhuis. Vier boeiende avonden waarop we dieper doordringen in dit evangelie en steeds op zoek gaan naar de vraag wat deze teksten ons vandaag zeggen.

Start: woensdag 19 februari, 20.00 uur (vervolgens: woensdagen 18 maart, 15 april en 13 mei).

Pauluskerk (achterzaal)

Inleiding: ds B. Aalbers

Een creatief volksmuziek-concert

Graag maken wij u attent op een heel bijzonder concert. Luuk Lenders (Utrecht) staat bekend om zijn creatieve volksmuziek met bijzondere fluiten, zijn avontuurlijke accordeonspel, zelfgemaakte percussie-instrumenten, swingende badeendjes, pingpongballen, bellen en acts. Zijn kleurrijke optredens toveren onwillekeurig een glimlach op je gezicht. Met een schatkist aan melodieën uit allerlei windstreken is Luuk een graag geziene artiest op grote en kleine podia in binnen- en buitenland. Een magische ervaring voor jong en oud!

LUUK LENDERS

ZONDAG 9 FEBRUARI 2020

PAULUSKERK BREUKELEN

15.00UUR

ENTREE € 10,= KINDEREN GRATIS

Meer informatie: www.luuklenders.com

Bruikbare, verkoopbare spullen



Noemt u ze zoals u wilt: curiosa, vintage, antiek, of snuffelspullen. Ons maakt het niet uit. Wij zijn altijd op zoek naar verkoopbare spullen voor de jaarmarkt voor de kerk in juni.

Hebt u zelf iets over, gaat u verhuizen of kleiner wonen en moet u opruimen, of misschien moet u een huis leegruimen? Vaak is het jammer om iets zomaar weg te gooien, terwijl het nog goed is. Wij helpen u graag door deze spullen bij u op te halen. Neemt u contact op met Frans Atsma, 0346 264635, Ard Mak, 06-41394945, of Hans Schriever, 06-14489888. Dit kan het hele jaar door. We maken dan een afspraak om langs te komen.

De Rommelmarktcommissie

De Nacht van de Vluchteling

Loop jij ook mee?

Landelijke wandeltocht in solidariteit



In het holst van de nacht lopen duizenden deelnemers een 40 kilometer lange sponsorloop in verschillende provincies van het land. Het is een pittige maar onvergetelijke ervaring. Er zijn routes van Rotterdam naar Den Haag, van Nijmegen naar Arnhem, van Utrecht naar Amersfoort, van Amsterdam naar Haarlem en sinds dit jaar ook van Tilburg naar Eindhoven. Het startschot klinkt om precies 00:00 uur middernacht. Op zaterdag 20 juni zijn er op de vooravond ook routes van 10 en 20 kilometer in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Nijmegen en Tilburg, startschot 18.45 uur.

Het doel?

Met elkaar een zo hoog mogelijk bedrag ophalen voor noodhulp aan vluchtelingen en ontheemden in de regio. Voor mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog, conflict en onderdrukking. Naast het ophalen van geld, vragen lopers met hun deelname ook op een positieve manier aandacht voor vluchtelingen wereldwijd.

De Nacht van de Vluchteling is een initiatief van Stichting Vluchteling, een noodhulporganisatie die zich al meer dan veertig jaar inzet voor levensreddende hulp aan vluchtelingen en ontheemden wereldwijd.

Miljoenen mensen wereldwijd op de vlucht

Een recordaantal mensen is op de vlucht voor oorlog en conflict. Maar liefst 70,8 miljoen mensen hebben huis en haard verlaten, op zoek naar een veilig bestaan. Deze vluchtelingen hebben dringend behoefte aan hulp, zoals schoon drinkwater, tentzeil en medische zorg. Met je deelname kun je deze mensen helpen door je te laten sponsoren. Hoe meer geld je ophaalt, hoe meer noodhulp we met elkaar ophalen.

Eerdere edities en bestedingen

Al sinds 2010 organiseert Stichting Vluchteling jaarlijks de Nacht van de Vluchteling en is in die jaren uitgegroeid tot een evenement van betekenis. In 2019 is door de 5.700 lopers een bedrag van 1,6 miljoen euro opgehaald.

Nacht van de Vluchteling 2020

In 2020 vindt de Nacht van de Vluchteling plaats in het weekend voorafgaand aan Wereld Vluchtelingen dag, in de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 juni. Het

startschot klinkt stipt middernacht op vier startlocaties: in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Nijmegen en Tilburg. De deelnemers lopen 40 kilometer en doen er gemiddeld 8 tot 9 uur over en finishen de volgende ochtend.

Team Pauluskerk

Het lijkt ons als Pauluskerk een mooi gebaar om als Gemeente een groep te maken, die samen voor dit goede doel loopt. De afstand is in principe 40 km, maar we hebben ervoor gekozen om 10 of 20 km te lopen in Amsterdam of Utrecht. Loop jij ook mee? Dat zou fantastisch zijn! Geef je op bij Ans van der Velde (vanderveldeans@gmail.com tel. 06-12611812)

‘Groene theologie’ beste theologische boek 2019!



Tijdens de Nacht van de Theologie is het boek ‘*Groene Theologie*’ van Trees van Montfoort uitgeroepen tot beste theologische boek van het jaar 2019. Een gebeurtenis waar we als Groenekerkenactie blij mee zijn: het bewijst dat het een urgent onderwerp is waar we als kerken niet meer omheen kunnen, ook niet in de theologie. ‘Met braaf rentmeesterschap alleen en een extra zonnepaneel redden we het niet meer’, luidde het oordeel van de jury.

Groene theologie is een hyper-urgent en noodzakelijk boek. Met haar grondige theologische onderzoek naar een zeer actueel en belangrijk thema daagt Van Montfoort uit (wat heet: ze dwingt) tot een verregaande christelijk-theologische herbezinning op de verhouding tussen God, schepping, natuur en mens.

Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruikgemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur. Het mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan.

Groene theologie verwoordt een andere kijk op natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt de auteur dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping. De ecologische crisis vraagt om een herbezinning in denken, doen én geloven. *Groene theologie* is een onmisbaar boek voor ieder die

duurzaamheid en geloof, theologie en ecologie met elkaar wil verbinden.

Trees van Montfoort is onderzoeker, predikant en lid van de werkgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid.

Enkele recensies:

"Ecologie staat hoog op de maatschappelijke agenda. Maar niet op die van de Nederlandse theologie. Trees van Montfoort voorziet in die leemte met een prachtig boek, ... Wat een inspirerend werk! ... Een regelrechte aanrader voor iedere gelovige die zich wil bezinnen op de spirituele bronnen voor een duurzamer leven."

Piet van Die, predikant

"Een mijlpaal. Het boek biedt niet alleen een kritische samenvatting van het denken over theologie, geloof en duurzaamheid, maar het is zeker ook een inspiratiebron voor de toekomst. Dit is het boek waarop iedereen in en rond de kerken die 'groen' denkt, heeft gewacht. Waarom zoveel lof voor een boek over welbekende thema's? Uiteraard vanwege de inhoud, die iets weg heeft van een standaardwerk. ... *Groene theologie* is zo krachtig omdat Van Montfoort met een zelfbewustheid theologie wil beoefenen, in de overtuiging dat vanuit geloof en traditie een zinvolle 'kennis' naar voren komt die heilzaam is voor vandaag"

Tjerk de Reus - Friesch Dagblad

'Een zeer aanbevelenswaardig boek, dat wezenlijke onderwerpen aanroert en kerken inderdaad kan helpen klimaatverandering theologisch te bevechten.'

*Predikant en samenleving,
Aarnoud van der Deijl*

Groenekerken.nl

Wie zijn wij

GroeneKerken voorziet geloofsgemeenschappen van informatie via de toolkit en netwerkmogelijkheden om als kerk op weg te gaan om te verduurzamen.



GroeneKerken heeft een enthousiasmerende en motiverende rol. De actie biedt geloofsgemeenschappen een platform om te laten zien hoe je duurzaamheid vorm kan geven in je eigen omgeving in het klein en in het groot.

Wanneer je als kerk een aantal duurzame stappen hebt genomen en samen hebt besloten elk jaar 1 duurzame stap te zetten, kun je bij ons een GroeneKerkenbordje bestellen voor de prijs van 54 euro. Je hoeft als geloofsgemeenschap niet al volledig duurzaam te zijn om je aan te kunnen sluiten, maar via GroeneKerken laat je zien dat je op weg bent. Deel worden van het netwerk van GroeneKerken kost niets.

Wat is onze visie

Kerken en geloofsgemeenschappen hebben alles in huis om mensen te motiveren zich verantwoordelijker te gedragen en dit als geloofsgemeenschappen ook in de praktijk te brengen. Het doel met de GroeneKerken is om kerken te helpen een zichtbare, positieve rol te spelen bij de noodzakelijke maatschappelijke transitie om de slechte gevolgen van onze huidige levensstijl (klimaatproblematiek, uitputting van grondstoffen, aantasting van de waardigheid van mens en dier, afnemende biodiversiteit) te niet te doen. De veranderingen die de transitie met zich mee brengen, zullen voor ieder groot zijn. Kerken, gevoed door hun waarden en geloof, kunnen hierbij een positieve, begeleidende rol spelen voor grote groepen mensen. Die rol willen we met GroeneKerken initiëren, ondersteunen, inspireren en versterken.



Wie zitten erachter

GroeneKerken is een initiatief van Kerk in Actie en Tear. Kerk in Actie wil geïnspireerd door Jezus Christus, delen wat hen gegeven is. Om zo in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Kerk in Actie is het diaconale werk van de Protestantse Kerk in Nederland die in haar visiedocument 'Kerk 2025 waar een Woord is, is een weg' prioriteit geeft aan de zorg voor de schepping. Tear wil het Koninkrijk van God zichtbaar maken, om zo onrecht en armoede uit te bannen. Tear heeft een holistische kijk op armoede en onrecht waarbij aandacht voor duurzaamheid en zorg voor de schepping prioriteit kent. Kerk in Actie en Tear ervaren allebei dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben. Geloof betekent invulling geven aan de Bijbelse opdracht van goed en recht doen omwille van de naaste en de God die alles schiep (rentmeesterschap). Verduurzaming hoort bij de missie van kerk-zijn en geloven.



Dorpskerkenbeweging

Kerk in, van en voor het dorp

Hoe kunnen we kerk zijn voor het hele dorp?

Kerk 'in, van en voor het dorp' zijn is in tijden van teruglopende ledenaantallen en financiële middelen niet altijd vanzelfsprekend meer. Wat zijn aanknopingspunten om als dorpsgemeente voor het hele dorp van betekenis te kunnen zijn?

In veel dorpen neemt het kerkgebouw geografisch een centrale plek in door de skyline die meestal gedomineerd wordt door één of meer kerktorens. Maar figuurlijk gesproken is van die centrale plek vaak geen sprake meer. Op veel plekken zit maar een handjevol mensen in de kerk op zondagmorgen. Geen reden om bij de pakken neer te zitten, aldus projectleider Dorpskerkenbeweging Jacobine Gelderloos, die promoveerde op de rol en de betekenis van dorpskerken in kleine plattelandsgemeenten. "Als gemeenten de focus verleggen van binnen naar buiten, verdwijnen overlevingsvragen naar de achtergrond. Kijk wat er in de omgeving speelt en hoe de kerk daarin een eigen rol kan vervullen, als plek waar reflectie, zingeving, ritueel, zorg en gemeenschap samenkomen."

Zichtbaar met en zonder kerkgebouw

Voor niet-kerkelijke dorpsbewoners wordt de kerk vooral zichtbaar op twee manieren: tijdens evenementen en door

openstelling van het kerkgebouw, "inventariseer eens de terugkerende activiteiten in de jaarkalender van een dorp: de kinderspeelweek, Sint Maarten, de dorpsbarbecue, enzovoort. Kerkgemeenschappen kunnen hierop inspelen. Zet bijvoorbeeld een eigen kraampje neer tijdens de jaarlijkse braderie of organiseer een activiteit in het kader van Koningsdag." Als de gemeente een eigen kerkgebouw in het dorp heeft, kan de kerk beschikbaar worden gesteld voor huwelijken en uitvaarten, concerten en lezingen. "De kerk kan een plek zijn voor gemeenschappelijke rituelen en reflectie. Ook mensen die niet meer naar de kerk gaan, hebben behoefte om te gedenken, aan rituelen rond scharniermomenten zoals geboorte en doop, huwelijk en vriendschap, en soms bij scheiding. En bij ingrijpende gebeurtenissen in een dorpsgemeenschap."



www.pkn.nl

COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

Bezorging: mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814

W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;

Bankrekeningnummer Kerknieuws: St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60

Kostprijs: € 20

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1^e zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkomroep.nl

Administrateur: Mw. M. Davids-Garritsen, Kerkplein 16, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-262692, email: m.davids@sdivad.nl
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

C. Vervat, tel. 06 51796607, of ceesvervat@gmail.com

Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl

Adres Pauluskerk: Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89