

# KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

## KERKDIENTEN

### Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

#### ZONDAG 26 JANUARI 2020

10.00 uur: Ds. A.W. Aarnoutse, Vinkeveen

19.00 uur: Taizéviering

**Collecten:** 1. Bloemengroep 2. Kerk

#### ZONDAG 2 FEBRUARI 2020

10.00 uur: Ds. B. Aalbers, Maarssen

**Collecten:** 1. Kerk in Actie - Werelddiaconaat (zie toelichting) 2. Kerk

#### Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

### Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

#### ZONDAG 26 JANUARI 2020

10.00 uur: Ds. K. Hage

**Kinderkerk:** alle groepen

**Collecten:** 1. Bloemengroep 2. Kerk 3. Wijkkas

**Autodienst:** dhr. K. de Jong, tel. 06 44123842

18.30 uur: Ds. F.A.J. Heikoop, Harmelen (Witte kerkje)

**Collecte:** Steun Oost Sumba

**Autodienst:** dhr. J.P. den Hartog, tel. 06 53479713

#### ZONDAG 2 FEBRUARI 2020

10.00 uur: Ds. G.J. van Meijeren, 's-Graveland

**Kinderkerk:** groep 1 t/m 6

18.30 uur: Ds. K. Hage (Pieterskerk)

**Collecten:** 1. Kerk in Actie - Werelddiaconaat (zie Toelichting) 2. Kerk

**Autodiensten:** mevr. N. Takke, tel. 06 17280139

#### WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 24 januari 2020, 16.45 uur: ds. G.H. Vlijm

Vrijdag 31 januari 2020, 16.45 uur: dhr. F. Langeraar

Vrijdag 7 februari 2020, 16.45 uur: ds. Schneider

De volgende editie van Kerknieuws is voor 2 weken.  
Kopij graag inleveren vòòr maandag 3 februari 18.00 uur.

## AGENDA

Zondag 2 februari, Pauluskerk, 15.00 uur:

Bach concert

Vrijdag 7 februari, Bonifatiushuis, inloop vanaf 17.00  
uur: Open Maaltijd

## MEDITATIE

### Herscheping

De gaven van God zijn er voor iedereen en dienen daarom te worden gedeeld met elkaar. Maar doen wij dat dan ook? Doen wij dat om ons heen, in onze familie, in onze kerk, in onze dagelijkse omgeving? Vroeger was de oogst van het land het belangrijkste wat er was. Zonder die oogst had iedereen het slecht. Maar de tijden zijn veranderd. Wij produceren nu veel meer dan wij voor ons zelf nodig hebben. Maar delen wij dat dan ook?

Wij genieten allemaal van de opbrengst van de schepping hier op aarde, in welke vorm dan ook. Ieder voor zich werkt mee aan die opbrengst. Door te werken, door te zoeken naar nieuwe mogelijkheden, door te produceren. Maar delen wij dan ook die opbrengst?

Het lijkt er op dat wij nog op hetzelfde punt zijn blijven steken als Jezus aangeeft in het evangelie van de rijke man met de grote opbrengst.

De rijke man had een grote opbrengst en overlegde in een innerlijke monoloog wat hij daarmee aan moest. Immers er was onvoldoende ruimte om de oogst op te slaan. Er was niets dat hem weerhield om te delen. Maar delen kwam niet in hem op. De voorraadschuren groter maken, de oogst alleen maar voor jezelf gebruiken en niet voor de ander. Dan kon hij jaren vooruit en rusten op zijn lauweren. Ervan genieten onder het motto: eet, drink en neem het ervan.

Maar wat heeft het voor zin, zegt Jezus zijn toehoorders. Over de duur van je leven kan je niet beschikken. Vannacht nog wordt je leven opgeëist en wat moet je dan met al die voorraden?

Dat is de vraag die ook aan ons wordt gesteld? Wat moet jij dan met al die voorraden? Waarom niet delen met de medemens, die het minder goed heeft?

Met de huidige communicatiemiddelen weten wij precies, waar in ons dorp, stad of provincie het mis gaat, waar de oogst minimaal is, waar totaal onvoldoende.

Zowel in ons eigen land als daarbuiten.

Jezus roept ons op om voor elke vorm van hebzucht op te passen, roept ons op om te delen. Roept ons op om dat te doen **MET VREUGDE, VRIJWILLIG EN ZONDER DWANG.**

Wij moeten af van ons streven naar steeds meer voor onszelf, van onze hebzucht. En die hebzucht uit zich niet alleen in het willen hebben van veel geld of bezit. Het uit zich ook in het hebben van macht:

- Macht in een bedrijf, op de werkplek, in de kerk;
- Macht in het gezin in welke samenstelling dan ook;
- Anderen wegdrukken ten gunste van jezelf;
- Van mensen buitenspel zetten om welke reden dan ook, huidskleur, uiterlijk, afkomst en geaardheid. Discriminatie noemen wij dat;
- Klasgenoten pesten, waardoor anderen, denk je, jou meer gaan waarderen.

Allemaal vormen van hebzucht: de ander het licht in de ogen niet gunnen. Daar hebben wij ons leven niet voor gekregen. Ons leven hebben wij gekregen om God te danken voor de vruchten der aarde, in welke vorm dan ook, en die vruchten te delen met je medemens. Daarom is het essentieel voor de kerk om de diaconale arbeid een hoge prioriteit te geven.

Het delen van de vreugde van het oogsten en de vreugde van het delen met elkaar van de vruchten van Gods schepping, zowel dichtbij als veraf, daar gaat het om.

Wij zijn toe aan een herordening in deze wereld. Ik vond hierover een goede aanzet daartoe in een tekst, waarvan ik de auteur niet meer kan nagaan. Ik geef deze tekst ter overweging aan u mee. Het heeft als titel: **HERSCHEPPING.**

Op de zevende dag schiep God de mens.

En de mens begon haastig te leven, want hij dacht: Ik heb hooguit honderd jaar de tijd om te vinden en te zien.

En hij keek wel uit voor een ander want hij vreesde: die ligt me in de kortste keren voor.

En hij dacht maar weinig na, de mens, want hij meende: ik moet vooruit de breedte af, de hoogte in.

Uit andermans dood bakte hij brood om tijd te winnen en zijn advies werd: komen, zien en heersen.

En de mens draaide zich een rad voor ogen.

Dat schoof hij onder de tijd en noemde het 'vooruitgang'.

Toen legde hij zich vleugels aan, hij raasde door de lucht en noemde het 'welvaart', 'verheffing van de mens'.

Tenslotte zag hij geen kans meer om nog tijd te winnen en uitgehold en moe gevlucht ging hij zitten en noodgedwongen dacht hij na.

Toen keerde hij terug naar de plaats waar hij gemaakt was, de aarde, en hij huilde om de eeuwen voorbij en kinderen verloren.

Daarna stond hij op, de mens, en ging naar een ander mens, naar velen, en zei: zullen wij toch maar samen?

We leven maar kort, maar we hebben een zee van tijd.

Laten wij dan binnen onze wijkgemeenten Pieterskerk en

Pauluskerk hieraan gestalte geven. Het grote gebod is: "God liefhebben bovenal en de naaste als je zelve".

Hans C. J. Hendriks, diaken

## WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



**Predikant:** Ds K. Hage,  
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen  
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;  
bij voorkeur niet op woensdag

**Scriba:** M.C. Berger,  
G. van Nijenrodestraat 171,  
3621 GJ Breukelen,  
tel. 06 15128659,  
scriba@pieterskerk.info

**Ledenadm.:**

W. Mur, tel. 266842,  
noortje-wim.mur@planet.nl

**Website:**

www.pieterskerk.info

**Kerktelefoon:**

John van den Bosch,  
tel. 266843 (na 18.00 u.),  
john.vd.bosch@kpnmail.nl

### Bij de diensten

*Zondag 26 januari* lezen we in de morgendienst Jesaja 49:1-7 en Matteüs 4:12-22. De eerste lezing gaat over een dienaar die door God gezonden zal worden. In de tweede lezing zien we hem komen: Jezus uit Nazareth. Hij trekt rond en roept leerlingen om hem te volgen. Lezingen die zeggingskracht hebben voor de gemeente (want wat is christen zijn anders dan Jezus gehoor geven en hem volgen?), maar die ook goed passen bij de (her)bevestiging van ambtsdragers deze zondag. We zijn blij dat een aantal nog een termijn (of een deel daarvan) willen doorgaan: Marg Versloot (jeugdouderling), Jan Korver (diaken), Jan Winkel en Dick Oosthoek (beide ouderling-kerkrentmeester) zullen worden herbevestigd. Na een aantal jaar neemt Frans Atsma het ambt ook weer op, dit keer als diaken, en ook Rieneke Vink zal in dit ambt worden bevestigd. Het is verheugend dat zij hun schouders eronder willen zetten. We nemen ook afscheid van Cees Kroon en Stieneke van Schaik als diaken en danken hen hartelijk voor hun inzet de afgelopen jaren. We nemen ook in andere zin afscheid van Stieneke en Henri van Schaik, ze zijn namelijk onlangs verhuisd naar Woerdense Verlaat en gaan daar ook kerkelijk meeleven. We wensen hen daar een gezegende tijd.

In de avonddienst gaat ds. Heikoop uit Harmelen voor.

*Zondag 2 februari* gaat ds. G.J. van Meijeren uit 's-Graveland voor in de ochtenddienst. In de avonddienst ga ik zelf voor en staan we stil bij de vierde bede uit het Onze Vader: geef ons heden ons dagelijks brood. We luisteren ook naar wat de Heidelbergse Catechismus ons erover wil onderwijzen. Luther schrijft in zijn Kleine Catechismus dat God ons het dagelijks brood ook wel zonder ons gebed geeft, maar dat wij in deze bede vragen

dat God ons geeft dat wij dit ook erkennen en ons dagelijks brood met dankbaarheid ontvangen. Dat is inderdaad het geheim van het geloof: God erkennen in zijn daden en dankbaar leven.

Ds. K. Hage

### **Pastoraat**

Wilt u geboorte, ziekenhuisopname, ernstige ziekte, overlijden en andere belangrijke mededelingen doorgeven aan de ouderling in uw eigen buurt? Hier volgen de namen en telefoonnummers. Marlies Wijnen is ouderling van sectie 1 (Zuid) en contact-ouderling van sectie 2 (West). U kunt met haar contact opnemen via telefoon (261837) of mail: marlieswijnen2@gmail.com. Reina van der Wilt is ouderling van sectie 4 (Noord), te bereiken via 262103 of reinanr2@hotmail.com. Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie 3 (Centrum) en is te bereiken via 251979 of famvanschepenzeel@gmail.com. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de wijkpredikant ds. K. Hage, tel. 0346-261565. Of, indien hij niet bereikbaar is, met de scriba, Marco Berger, tel. 06 15128659 of scriba@pieterskerk.info. Als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, neem dan tijdig contact op met uw sectieouderling, of één van de andere ouderlingen.

### **Sectie Centrum/Noord**

We leven mee met Jakob Brouwer (W. van Collenstraat 30, 3621 CM), die deze week naar het ziekenhuis moet voor een operatie. We denken ook aan Greetje van Rhee (B. van de Bongerdstraat 18, 3621 XG), die al langere tijd aan huis gebonden is omdat ze vaak (om onverklaarbare redenen) valt. Ze kan daardoor ook niet naar de kerk komen. We hopen voor haar dat er snel een oorzaak en behandeling gevonden wordt, zodat ze weer meer bewegingsvrijheid krijgt.

Ds. K. Hage

### **Bedankt**

Via dit bericht willen wij iedereen zeer hartelijk bedanken voor de vele felicitaties in de vorm van gesprekken, cadeaus en kaartjes die we hebben ontvangen na de geboorte van onze 2e zoon en ons broertje Elias Micha. Het is erg mooi te ervaren hoe de gemeente meeleeft in ons geluk, dank daarvoor!

Hartelijke groet,

Marco, Petra en Nathan Berger

### **Contactavond – Secties Zuid en Centrum**

Woensdag 29 januari is er een contactavond voor gemeenteleden die in sectie Zuid wonen en op woensdag 5 februari is er een contactavond voor gemeenteleden in sectie Centrum. U hebt daarvoor een persoonlijke uitnodiging gekregen of ontvangt die binnenkort. In onze wijkgemeente vinden we ontmoeting met elkaar erg belangrijk. Dat doen we op zondag tijdens en na de diensten en bijvoorbeeld op de kringen. Sinds enkele jaren doen we dat ook in de eigen buurt, om elkaar te

ontmoeten en een onderwerp rond het geloof en de kerk met elkaar te delen. Het is een open avond voor jong en oud, waar wij u als buurtteam graag ook zien. Dit keer gaat het in het kader van ons jaarthema 'het goede leven' over samen leven (en alles wat daarbij komt kijken) en wat onze plek als christenen daarin is. Van harte welkom!

De ouderlingen

### **Broeklandkring**

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer werd geëxecuteerd in kamp Flossenbürg. In de jaren daarvoor schreef hij verschillende publicaties, die toen, maar zeker ook later, grote invloed hebben gehad. Op onze kring lezen we een betrekkelijk vroeg boekje van hem: Leven met elkander. We lezen om te leren en stellen ons telkens de vraag wat Bonhoeffer te zeggen heeft over het samen leven en het leven van kerk vandaag. Ook mee doen? Welkom! *Donderdag 30 januari*, rond 20.00 uur, komen we samen bij Gerard en Anja Bakker, Straatweg 150.

Ds. K. Hage

### **Even voorstellen**

Hallo allemaal!

Zoals in de dienst al is aangekondigd kom ik bij jullie in de gemeente stagelopen. Mijn naam is Leonard van Aalst, ik ben 24 jaar oud en ik zit in het eerste jaar van mijn predikantsmaster. De theologie was niet mijn



studie. Ik ben ooit begonnen met geschiedenis studeren in Leiden. Daar heb ik ontzettend van genoten. Heerlijk vond ik het om zoveel over de geschiedenis te leren. Lekker in oude boeken snuffelen en daarna met vrienden het terras op! Tijdens de studie kreeg ik echter ook geloofsvragen en twijfels. Wat is de zin van de geschiedenis? Waarom wordt er zoveel geleden? Bestaat

God wel? Hoe moet ik eigenlijk dat oude boek, de Bijbel lezen? Mede vanwege deze vragen ben ik theologievakken in Amsterdam gaan volgen. Uiteindelijk is dat uitgegroeid tot een hele studie en ben ik ook in Amsterdam gaan wonen. Tijdens de studie theologie heb ik geen definitieve antwoorden gekregen. Wel is het vertrouwen op God in mij gegroeid. Daar ben ik dankbaar voor. Aan studiegenoten merk ik dat dat niet vanzelfsprekend is. Gaandeweg in de studie theologie ontstond bij mij het verlangen om mijn leven aan het Koninkrijk van God te wijden. Daarom ben ik met zin begonnen met de predikantsopleiding. Hoewel ik al wel catechisatie geef in Amsterdam en hier en daar wat vrijwilligerswerk heb gedaan, wordt dit mijn eerste stage in de kerk. Ik ben dan ook erg benieuwd naar hoe dit zal gaan! Ik zal bij jullie een tiental pastorale gesprekken voeren. Daarnaast zal ik eind juni voor het eerst

voorgaan in een kerkdienst. Bij de kerkenraad heb ik een gelofte van geheimhouding afgelegd en dat betekent dat ik zal zwijgen over wat jullie mij in vertrouwen vertellen. Ik hoop op een mooie, leerzame en gezegende tijd onder jullie!

Leonard van Aalst

### Extra collecte t.b.v. Wijkkas 26 januari 2020

Zondag 26 januari a.s. is er een extra (uitgangs)collecte welke -zoals gebruikelijk- geheel ten goede komt aan onze Wijkkas. We hopen op een mooie opbrengst van deze extra collecte en willen u alvast hartelijk danken voor uw bijdrage.

Namens de Kerkrentmeesters,

Jan Winkel

### Giften

Voor de wijkkas ontving Piet Sondij op huisbezoek een gift van € 20. Voor het wekelijkse koffie drinken ontvingen we in de daarvoor bestemde collectebus in de maanden oktober, november en december € 94,80 Alle gevers hartelijk dank hiervoor.

Jan Winkel

## WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



**Predikant:** Ds. B. Aalbers,  
hulpdiensten; Zebraspoor 196,  
3605 GL Maarssen, tel. 565534,  
predikant@pauluskerkbreukelen.nl

**Contact pastoraat:** Corry Bosch,  
G.v.Doornikstraat 111, 3621 HX  
Breukelen, tel. 0346 262279,  
corry.bosch@kpnplanet.nl

C.H. van Schaik, Doornhoecklaan  
58, 3601 JX Maarssen,  
tel. 06 53792347,  
scriba@pauluskerkbreukelen.nl

### Scriba:

### Kerkelijk bureau:

M. Pfeiffer, tel. 06 28271283,  
moniquepfeiffer@hotmail.com

### Autodiensten:

Emmy Wildeman, tel. 241578

### Website:

www.pknbreukelen.nl

### Kerktelefoon:

John van den Bosch,  
tel. 266843 (na 18.00 u.)  
john.vd.bosch@kpnmail.nl

### Bij de diensten

*Zondag 26 januari*

Voorganger: ds. A.W. Aarnoutse, Vinkeveen

*Zondag 2 februari*

De afgelopen maanden hebben wij de gemeente van Korinte gevolgd, een gemeente in de crisis. En we hebben gehoord hoe Paulus de problemen in de gemeente analyseert en vervolgens van zijn adviezen voorziet. Maar er is ook een periode in zijn leven geweest, waarin de apostel zelf zich in een crisissituatie bevond. En toen had hij zelf advies nodig, advies van Boven. Wat er

precies aan de hand was, is niet duidelijk. Paulus spreekt zelf van 'een doorn in het vlees'. In elk geval gaat het om een handicap die hem belemmert goed te functioneren als apostel van Christus. Hij bidt om bevrijding, verlossing. En krijgt als antwoord: 'Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid.' Waarna hij afsluit met: 'Als ik zwak ben, dan ben ik machtig' (2 Korinte 11:7-10).

Intrigerende woorden, want zo zijn wij niet gewend om over zwakte te spreken. Geheimzinnige woorden ook. Het geheim ervan zit in dat ene woord GENADE. Vanuit dat woord wordt alles duidelijk.

Om te ontdekken wat GENADE ten diepste betekent, lezen we eerst Exodus 33:12-19. Daar lezen we herhaalde malen over 'genade vinden in Gods ogen'. Als we de impact van die woorden verstaan, dan begrijpen we wat het betekent als de Heer tegen Paulus zegt: 'Mijn genade is voor u genoeg.'

We zingen als antwoord op de verkondiging een lied uit het oude Liedboek, dat helaas in het nieuwe ontbreekt: 'De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen' (Gezang 487). Als slotlied zingen we: 'Ach blijf met uw genade, Heer Jezus, ons nabij' (ook uit het oude Liedboek: Gezang 423).

Voorganger: ds. B. Aalbers

### In en Uit de Gemeente

We leven mee met mevrouw Marjo van Dijk-Witjas en haar gezin. Na een bezoek aan de huisarts vanwege een pijnlijke schouder hebben er diverse onderzoeken plaats gevonden. Na het onderzoek is longkanker geconstateerd met uitzaaiingen naar de schouder en lymfeklieren. Het meest pijnlijke is haar schouder, waarin een breuk is aangetroffen. Daar heeft ze het meeste last van. Afhankelijk van de uitslagen van recente onderzoeken wordt onderzocht welke pijnbestrijding nu en in de toekomst gegeven kan worden. Wanneer je zo'n bericht krijgt staat de wereld stil. Haar gezin /familie /vrienden en burens proberen haar zoveel mogelijk bij te staan.

Mevrouw J. Otten- Berkelaar is weer thuis. Haar herstel gaat langzaam maar zeker vooruit.

Ook mevrouw M. Hoogendoorn-van der Vliet is weer thuis. Dit valt haar zwaar. We hopen dat er voor haar in de toekomst een permanente oplossing wordt gevonden.

Dhr. Piet de Jong heeft afgelopen maandag 20 januari een zeer zware longoperatie ondergaan. De operatie is naar tevredenheid van de artsen verlopen. Piet is uiteraard erg moe maar hoopvol voor de toekomst. Voor zijn familie is het eveneens een spannende tijd.

Diny en Arie Broekhoff zijn in november 2019 verhuisd en wonen sindsdien met veel plezier in De Angstel.

Onze gedachten gaan ook uit naar de gemeenteleden die de afgelopen week diverse onderzoeken of een operatie hebben ondergaan of te maken hebben met afnemende gezondheid, maar niet met name genoemd willen worden.

Het Pastoraat, Corry Bosch

## Verhuizen

Na bijna 30 jaar in Breukelen te hebben gewoond hebben wij een nieuwe woning toegewezen gekregen in Vleuten. In deze 30 jaar hebben wij vele hoogtepunten gekend en maar ook hele diepe dieptepunten.

De kerkelijke gemeente was altijd betrokken bij ons lief en leed en daar zijn wij ook heel dankbaar voor. Ik heb altijd met heel veel plezier in de kerk meegezongen in de cantorij en mis dat nog altijd. Ook de musicals waren geweldig met als hoogtepunt voor mij een solo en wat te denken van de kerstwandeling.

Natuurlijk mag ik ook de weeksluitingen niet vergeten en daarvoor nog de twaalfplusdiensten die ik mocht verzorgen.

Als lid van de liturgiecommissie heb ik veel diensten mogen voorbereiden en dat deed ik met veel enthousiasme.

Door lichamelijk ongemak was het voor mij moeilijk om de laatste jaren kerkdiensten bij te wonen, maar ik ben altijd zeer betrokken gebleven bij onze gemeente.

Zo mocht ik natuurlijk ook een aantal keer de overdenking in Kerknieuws schrijven en heb ik geprobeerd een lotgenotencontact op te zetten. Wij hopen op een mooie tijd in onze mooie nieuwe woning dichtbij onze oudste dochter. Iets waar de oudste kleinkinderen zich heel erg op verheugen en wij stiekem ook natuurlijk.

Wij wensen de gemeente een fijne nieuwe dominee die zorgt voor verbinding en we houden via Facebook contact met Breukelen.

Bea de Bruin-Bijl en Hans de Bruin

## Kleurrijke maaltijd 19 januari 2020

Afgelopen zondag hebben we weer genoten van de kleurrijke maaltijd in de Pauluskerk. Vanaf 15.00 uur konden we elkaar ontmoeten onder het genot van een



sapje of een glaasje wijn. Om 17.00 uur stonden heerlijke gerechten op tafel, meegebracht door de mensen die deze ontmoetingen belangrijk vinden. Met name de vrouwen van de naaigroep ! Wat mooi dat zij zich bij ons thuis voelen !

Ongeveer een 55 mensen hebben

deelgenomen aan de maaltijd. Het was weer een heel fijn en gezellig samenzijn en de maaltijd was heerlijk !!

## Autorit ouderen op 25 mei

U kunt zicht hiervoor nog opgeven tot 18 mei bij Stieneke van Schaik tel. 822278 of bij Jan Boonacker tel. 264821.

## Collecte 2 februari: Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. De regen valt steeds grilliger door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. Ze vormen coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw)investering. Daarmee krijgen boerinnen en boeren de slagkracht om hun productie te verhogen. Ze maken energiezuinige ovens, planten bomen om erosie te voorkomen, leggen visvijvers aan en gaan bijen houden. Dat is goed voor mens en natuur. Steunt u boerengezinnen in Noord-Oeganda via de collecte in de kerk, zodat ze droogte en overstromingen het hoofd kunnen bieden?

## Amnesty International – Irak: Mensenrechtenadvocaat opgepakt en verdwenen

Op 26 januari kunt u in beide wijkgemeenten vóór en na de dienst uw handtekening zetten voor de volgende zaak: De 29-jarige advocaat Ali Jaseb Hattab al-Heliji is op 8 oktober ontvoerd. Twee dagen voor zijn verdwijning bedreigden mannen van de Irakese veiligheidsdienst hem. Ze zeiden dat hij moest ophouden met zich uit te spreken op Facebook over de vele demonstranten die gedood zijn tijdens de massaprotesten die begin oktober in Irak uitbraken. Ali al-Heliji kreeg op 8 oktober een telefoontje van een vrouw die met hem wilde afspreken. Al-Heliji dacht dat het om een nieuwe zaak ging. Maar meteen nadat ze elkaar hadden getroffen stopten er twee zwarte pick-up trucks met gewapende mannen. De mannen zijn vermoedelijk onderdeel van een tak van het Irakese leger. Ze trokken Ali bij zijn auto vandaan en reden met hem weg. Sindsdien is er niets meer van hem vernomen. In Irak gaan mensen sinds begin oktober massaal de straat op. Ze eisen betere basisvoorzieningen en een einde aan de corruptie in het land. De autoriteiten zetten buitensporig geweld in om de protesten de kop in te drukken, waaronder traangas en sluijschutters. Activisten, advocaten en journalisten worden mishandeld of opgepakt, of ze verdwijnen. Er zijn al 400 mensen omgekomen en meer dan 18.000 mensen raakten gewond. Wij gebruiken een voorbeeldbrief van Amnesty International naar de minister van Binnenlandse Zaken van Irak. Wij roepen hem op onmiddellijk onderzoek te doen naar de

ontvoering van Ali Jaseb Hattab al-Heliji en ervoor te zorgen dat hij met zijn familie wordt herenigd. Als u meer wilt weten kunt u naar de site van Amnesty: [www.Amnesty.nl](http://www.Amnesty.nl). Bij de lopende acties kunt u makkelijk een voorbeeldbrief downloaden en zelf versturen. Ik hoop op uw medewerking.

Ria van Voskuilen

### Verjaardagsbusjes

Het tweede halfjaar van 2019 brachten de verjaardagsbusjes € 1.050,80 op.

De totale opbrengst van 2019 is daarmee uitgekomen op € 1.585,18 en is bestemd voor het orgelfonds.

Alle gevers en medewerkers hartelijk bedankt.



Geeske Oussoren

### Hulp In Praktijk



Hulp nodig? Bel 0900 4474474  
ma t/m do, 9.00 -12.00 u. (10 ct/m)  
Hulp bieden? Bel 0318 742510

## GEZAMENLIJKE BERICHTEN

### Inlooptendend in het Bonifatiusshuis

Op *dinsdagochtend 28 januari en 11 februari* staat de deur van het Bonifatiusshuis weer open van 9.30 tot 11.30 uur. U bent van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken, gezellig met elkaar te praten of een spelletje te doen. Mogen wij u ook eens ontmoeten? Graag tot ziens! Mocht u geen eigen vervoer hebben, dan kunt u contact opnemen met Magda van Asselt, G. v. Nijenrodestraat 101, tel. 263276.



### Rondom Bach op 2 februari a.s. met studenten van het Utrechts Conservatorium om 15.00 uur in de Pauluskerk

Dit seizoen staat in het teken van Bach, zijn inspiratoren

en de componisten die hij beïnvloed heeft. Het komende concert hoort u Cantate BMW 35; één waarbij u in een soort van achtbaan terecht kan komen: kortom van verbazing en verwondering naar een spectaculair slot. Daarvoor hoort u mooie kamermuziek van Haydn. Als bijna tijdgenoot van Bach is hij ook een beroemde componist met grote faam.

Kortom het wordt genieten van:

- J. Haydn (1732- 1809); Divertimento in G groot Hoboken II/2 o.l.v. Viola de Hoog
- Een korte toelichting op de Cantate door ds. Bert Aalbers
- J.S. Bach (1685 - 1750); Cantata BWV 35 'Geist unde Seele wird verwirret' o.l.v. Reitze Smits.

Zoals u (misschien) weet is de entree gratis en is er na het concert tijd om na te praten met elkaar en met de muzikanten. Een voor u passende bijdrage aan de gemaakte kosten wordt op prijs gesteld.

Graag tot 2 februari!

Marieke Versluys-Visser  
en Hans Schriever

## KLEIN COLOFON

**Kerknieuws:** [kerknieuws@msn.com](mailto:kerknieuws@msn.com)

Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd.

**Kopij:** als bijlage in Word, Times New Roman, 11 pt.

**Bezorging:** mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814; W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: [mur00021@planet.nl](mailto:mur00021@planet.nl); Bankrekeningnummer Kerknieuws: St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60  
Kostprijs: € 20

**Collectemunten bestellen:** overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - minimaal 2 zakjes per bestelling  
**afhalen:** 1<sup>e</sup> zondag van de maand na de dienst

**Kerkdiensten via internet:** [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)

**Administrateur:** Mw. M. Davids-Garritsen, Kerkplein 16, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-262692, email: [m.davids@sdivad.nl](mailto:m.davids@sdivad.nl); bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

**Diaconie:** bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

**Protestantse wijkgemeente Pauluskerk**  
ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email [henkhansman@ziggo.nl](mailto:henkhansman@ziggo.nl)

**Protestantse wijkgemeente Pieterskerk**  
Zendingscommissie: bankr.nr. NL81 INGB 0003 0881 09

**Reservering en agendabeheer** Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiusshuis: C. Vervat, tel. 06 51796607, [of.ceesvervat@gmail.com](mailto:of.ceesvervat@gmail.com)