

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

U dient zich voor elke dienst aan te melden. U kunt dit per email doen tot zaterdag 12.00 uur naar het volgende emailadres: aanmeldingen.pauluskerk@gmail.com).

ZONDAG 18 OKTOBER 2020

10.00 uur: Ds. F. van Willigen, Uithoorn

Collecten: 1. Kerk in Actie - Zusters Rwanda (zie toelichting) 2. Kerk

ZONDAG 25 OKTOBER 2020

10.00 uur: Ds. P. van Winden, Soest

19.00 uur: Taizéviering

Collecten: 1. Nederlands Bijbel Genootschap (zie toelichting) 2. Kerk

ZONDAG 1 NOVEMBER 2020

10.00 uur: Ds. P. van Winden, Soest
Gedachtenisdienst

Collecten: 1. T.b.v. het werk in de PI in Nieuwersluis (zie toelichting) 2. Kerk

WOENSDAG 4 NOVEMBER 2020

19.30 uur: Ds. P. van Winden, Soest
Dankdagversper

Collecten: 1. Werk van de Diaconie 2. Kerk

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 18 OKTOBER 2020

10.00 uur: Ds. W.P. van der Hoeven, Amersfoort

18.30 uur: Ds. K. Hage

Collecten: 1. Casa Luzeiro Brazilië (zie toelichting) 2. Kerk

Autodienst: In verband met Corona geen autodienst

ZONDAG 25 OKTOBER 2020

10.00 uur: Ds. C.M.A. van Ekris, Zeist

Vorbereiding viering Heilig Avondmaal

18.30 uur: Ds. P.A. van Veelen, Bennebroek

Collecten: 1. Nederlands Bijbel Genootschap (zie toelichting) 2. Kerk 3. Wijkkas

Autodiensten: In verband met Corona geen autodienst

ZONDAG 1 NOVEMBER 2020

Viering Heilig Avondmaal

10.00 uur: Ds. K. Hage

18.30 uur: Ds. F.E. Schneider

Collecten: 1. GZB – Heleen van der Sluijs in Bosnië (zie toelichting) 2. Kerk
3. Avondmaal: Hospitium

Autodiensten: In verband met Corona geen autodienst

WOENSDAG 4 NOVEMBER 2020

Dankdag

19.30 uur: Ds. K. Hage

Collecten: 1. Werk van de Diaconie 2. Kerk

Autodiensten: In verband met Corona geen autodienst

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

De weeksluitingen worden in verband met de Corona maatregelen tot nader bericht niet gehouden.

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 2 weken. Kopij graag inleveren voor maandag 2 november voor 18.00 uur.

A G E N D A

- Zondag 18 oktober 15.00 uur Pauluskerk
Basgitaartrio en Bach
- Donderdag 29 oktober 20.00 uur Pauluskerk
Bewogenheid en Franciscus van Assisi
door Willem Marie Spielman
- Woensdag 4 november na dankdagdienst, Pauluskerk
De Gemeenteavond van de Pauluskerk gaat i.v.m. de Corona maatregelen niet door
- Woensdag 4 nov. na dankdagdienst, Bonifatiushuis
Gemeenteavond Pieterskerk

MEDITATIE

“Werken aan geloof”

Een kerk is een geloofsgemeenschap, een groep mensen die samen een stuk verder met geloof proberen te komen dan in je eentje. In zakelijker taal heet dat: geloof is de “core business” van de groep die zich kerk noemt. Maar wat is geloof? Is het een systeem van waarheden? Is het een persoonlijk gevoel? Of iets er tussenin?

Een opvallende tekst over geloof is te vinden in Matteus 8. Jezus is in het noorden van Israël, in Kafarnaüm. Er komt een man naar Jezus toe. Het is een bevelvoerder uit het Romeinse leger. Een vijandige soldaat dus. Iemand van een andere religie bovendien. Hij heeft een slaaf die ziek is. Die kan daar waarschijnlijk ook niks aan doen. De Romein vraagt om zijn slaaf te genezen en Jezus wil meegaan naar de zieke. “Daarop zei de Centurio: ‘Heer, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt, u hoeft alleen maar te spreken en mijn slaaf zal genezen. Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft, en als ik tegen een soldaat zeg: ‘Ga!’ dan gaat hij, en tegen een andere: ‘Kom!’ dan komt hij, en als ik tegen mijn dienaar zeg: ‘Doe dit!’ dan doet hij het.’

En dan staat er over Jezus’ reactie: “Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich en hij zei tegen degenen die hem volgden: ‘Ik verzeker jullie: bij niemand in Israël heb ik zo’n groot geloof gevonden.’”

Wat voor geloof bedoelt Jezus hier? De Centurio kende vast geen theologische werken, of geloofsleer. Hij belijdt hier de drie-eenheid niet. Hij heeft waarschijnlijk ook geen bijzonder religieus gevoel. Maar hij heeft een eenvoudig vertrouwen. Zonder angst staat hij in het leven. Zonder angst en vooroordeel staat hij tegenover Jezus. Hij vertrouwt de Heer: “u hoeft alleen maar te spreken en mijn slaaf zal genezen.” Is dat geloof?

Precies zo iets gebeurt ook in het evangelie naar Lucas. Daar brengen vier vrienden een zieke bij de Heer. Ze moeten er een gat voor in een dak hakken. Maar dat maakt ze niet uit. Ze willen eenvoudigweg hun zieke vriend bij Jezus hebben. Daar staat dan over de Heer: “Toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem: ‘Uw zonden zijn u vergeven.’”

Ook hier is geloof een eenvoudig en onbegrensd vertrouwen in de Heer.

Zou dat geloof zijn? Een laatste citaat, uit Openbaring, wijst er op. In één van de profetieën aan de zeven gemeenten wordt gezegd: “Dit zegt hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft: [...] U bent mijn naam trouw gebleven en hebt uw geloof in mij niet verloochend.” Ook hier wordt waarschijnlijk bedoeld dat deze mensen zijn blijven vertrouwen op God.

Geloof kan vast allerlei vormen aannemen. Maar een van de grondvormen van geloof is vertrouwen. Waar haal je dat vertrouwen vandaan? Eén van de raadsels van het menszijn is dat een pasgeborene vertrouwen kan. Niemand weet waar dat vertrouwen vandaan komt. Is er een hersengebiedje dat vertrouwen opwekt? En hoe werkt dat dan? Het is een raadsel. Misschien is het zo gewoon dat we het niet meer vreemd vinden. Maar het is toch bijzonder: dat een baby vertrouwen kán. Vertrouwen dat er iemand komt, als je huilt. Vertrouwen dat je je ogen dicht kan doen en dat dan niet alles afgelopen is. Later vinden mensen het vaak moeilijker om te vertrouwen, want dan is het “maar ik wil het zeker weten, ik wil bewijzen, voordat ik vertrouw”. Die houding zien we vaak aan als volwassenwording. Maar ik zie er een verwaarlozing in van een basisvaardigheid van de mens: vertrouwen. Immers, een kind dat dat basisvertrouwen niet heeft, wordt psychotisch genoemd of ziek.

De kerk als geloofsgemeenschap is daar dus op uit: de in ieder aanwezige vaardigheid van het vertrouwen oefenen, en in contact brengen met degene die dat vertrouwen beantwoordt en waarmaakt.

In de bijbel vinden we voortdurend verhalen en ontmoetingen waarin dat vertrouwen verbonden wordt met God: het is het geloof dat eenvoudigweg vertrouwt dat er van God iets goeds te verwachten valt. Misschien ontvang je niet wat je hoopte, of misschien krijg je tegenslag op tegenslag. Er is tragiek in ieder mensenleven. Er is twijfel vanwege wat het coronavirus aanricht. Die twijfel ondermijnt elk vertrouwen. Juist daarom zijn open en actieve kerken zo nodig in de plaatsen en wijken, dichtbij mensen: een plek namelijk waar ieder terug kan keren naar die basisvaardigheid van het vertrouwen, om dat met de gemeente te verbinden met de Levende Heer.

Ons eenvoudig vertrouwen is meer dan genoeg om kerk mee te zijn. Het is een kostbaar cadeau aan onze omgeving. Want geloofsvertrouwen dempt angst, geweld en chaos, ook bij anderen. Vaak gebeurt dat in kleine ontmoetingen.

Kun je erop vertrouwen, dat geloofsvertrouwen zo belangrijk is? Kennelijk. Want verbaasd zei Hij ooit: “Bij niemand in Israël heb ik zo’n groot geloof gevonden.”

Ds. Pieter van Winden

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: Ds K. Hage,
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;
bij voorkeur niet op woensdag
Scriba: M.C. Berger, G.v.Nijenrode-
str. 171, 3621 GJ Breukelen, tel. 06-
15128659, scriba@pieterskerk.info
Ledenadministr.: W. Mur, tel. 266842,
noortje-wim.mur@planet.nl
Website: www.pieterskerk.info
Kerktelefoon: J.v.d.Bosch, john.vd.bosch@kpn
mail.nl, tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

Door de veelbesproken 'tweede golf' van het coronavirus is er voor de samenleving een spannende tijd aangebroken. Iedereen moet iets inleveren, maatregelen worden strenger. Veel mensen houden hun adem in: wat staat ons nog te wachten? Welke maatregelen komen er nog meer? Hoe lang gaat het nog duren? Er wordt veel gevraagd van ons geduld. God zij dank heeft de kerk een bron om uit te putten: 'de liefde is geduldig en vol goedheid' (1 Kor. 13:4). Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), die uit ervaring wist van de nood van de tijd en de crisis van het bestaan, schreef: 'nu komt het aan op bidden, wachten op Gods tijd en het goede doen onder de mensen.'

Ook onze kerkelijke activiteiten zijn in veel opzichten weer meer beperkt. Het maximum aantal bezoekers van kerkdiensten is voorlopig weer op 30 gesteld en de lofzang wordt gaande gehouden door een koor - en natuurlijk door het resoneren van de liederen in ons hart. Na overleg met het Witte Kerkje is besloten de avonddiensten voort te zetten. Het aantal bezoekers is er hoog genoeg voor en er zijn ook online relatief veel luisteraars. Dat is hoopvol. Bijkomend voordeel van de avonddiensten is ook dat er voor meer mensen gelegenheid is om toch naar de kerk te komen. Alle avonddiensten zullen voorlopig in de Pieterskerk worden gehouden. De voorgangers blijven afwisselend afkomstig uit de NGK en de PKN. Aanmelding voor het bijwonen van de diensten kan via de digitale nieuwsbrief of de website.

Zondag 18 oktober gaat ds. W.P. van der Hoeven uit Amersfoort voor in de morgendienst. In de avonddienst lezen we verder uit de brief aan de Hebreëen, hoofdstuk 12:1-6: een aansporing om vol te houden. Geloven is als het lopen van een wedstrijd: moed houden, niet opgeven. Het doel, de eindstreep, is al in zicht.

Zondag 25 oktober is ds. C.M.A. van Ekris degene die ons voorgaat in de verkondiging en de gebeden. De avonddienst wordt geleid door ds. P.A. van Veelen uit Bennebroek (NGK).

Zondag 1 november vieren we het heilig avondmaal, zoals we inmiddels een beetje gewoon beginnen te vinden, lopend en niet zittend in de kring. We lezen deze zondag Hebreëen 12:18-24, waar de apostel op een bijzonder krachtige en ontroerende manier ons de presentie, de tegenwoordigheid van Christus voor ons tekent - en omgekeerd: onze presentie voor het aangezicht van de levende God. Avondmaal vieren is hier op aarde deelnemen aan een hemelse liturgie, je omringd weten door 'duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn.'

In de avonddienst is er ook gelegenheid om deel te nemen aan het avondmaal, op dezelfde wijze als in de ochtenddienst. Ds. F.E. Schneider zal de dienst leiden.

Woensdag 4 november is het dankdag voor gewas en arbeid. Wat we bij deze gelegenheid lezen, weet ik op dit moment, bij het schrijven van deze berichten, nog niet. Na afloop van de dienst, rond 20.30 uur, is er in het Bonifatiushuis een gemeenteavond. Tenminste, we hopen dat deze kan doorgaan. We houden u op de hoogte via de digitale nieuwsbrief en de mededelingen.

Ds. Krijn Hage

Aandacht voor elkaar

Wilt u geboorte, ziekenhuisopname, ernstige ziekte, overlijden en andere belangrijke mededelingen doorgeven aan de ouderling in uw eigen buurt? Hier volgen de namen en telefoonnummers.

Marlies Wijnen is ouderling van sectie 1 (Zuid) en contact-ouderling van sectie 2 (West). U kunt met haar contact opnemen via telefoon (0346-261837) of mail: marlieswijnen2@gmail.com.

Reina van der Wilt is ouderling van sectie 4 (Noord), te bereiken via 0346-262103 of reinanr2@hotmail.com. Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie 3 (Centrum) en is te bereiken via 0346-251979 of famvanschervenzeel@gmail.com.

In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de wijkpredikant ds. K. Hage, tel. 0346-261565. Of, indien hij niet bereikbaar is, met de scriba, Marco Berger, tel. 06-15128659 of scriba@pieterskerk.info. Als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, neem dan tijdig contact op met uw sectieouderling, of één van de andere ouderlingen.

In memoriam – Hendrik van Zijtveld

Op zaterdag 3 oktober is Henk van Zijtveld overleden, in de leeftijd van 85 jaar. De laatste periode van zijn leven verbleef hij in Snavelenburg (Maarssen), in de jaren daarvoor woonde hij aan de Merwedeweg, langs het Kanaal, waar hij ook zijn bedrijf had. Bezig zijn, handel drijven, dingen aanpakken kenmerkte zijn leven. In de afscheidsdienst is dat ook volop benoemd door zijn kinderen. Toch was er ook een andere kant in zijn leven, een groot en helder geheim dat al zijn bezig-zijn en zijn (soms moeizame) relaties omvatte. Een geheim dat hem met regelmaat naar de kerk bracht, om er meer zicht op te krijgen. Het is het geheim dat de apostel Paulus

verwoordt als hij schrijft: 'Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer.' (Rom. 14:7,8). De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op donderdag 8 oktober de Pieterskerk, waarna we Hendrik van Zijtveld in besloten kring hebben begraven, op de begraafplaats aan het Zandpad. In onze gebeden denken we aan zijn vrouw Bea, zijn kinderen en kleinkinderen.

Ds. Krijn Hage

In memoriam – Nicolaas Schoenmaker

Op woensdag 7 oktober is Niek Schoenmaker overleden, in de leeftijd van 86 jaar. Tot aan zijn opname in verpleeghuis Snavelenburg, afgelopen zomer, woonde hij samen met zijn vrouw aan de Mecklenburgstraat 20. Geboren in Laag Nieuwkoop, doorliep hij de lagere school in Kockengen, waar hij zijn latere vrouw leerde kennen via de korfbalvereniging. Eenmaal getrouwd volgden er vanwege het werk van Niek verhuizingen naar Doetinchem en Castricum, waarna zij ten slotte het ouderlijk huis betrokken aan de Mecklenburgstraat. Daar leidden beiden een 'stil en gerust leven' zoals de apostel Paulus het noemt. Twee mensen die door het leven naar elkaar toe zijn gegroeid en elkaar zo lang als het ging tot steun en toeverlaat zijn geweest. In de afscheidsdienst lezen we Psalm 4 - hun trouwtekst: 'HEER, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.' Een gebed dat door de hemel is verhoord. De psalm eindigt in vertrouwen: 'In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want u, HEER, laat mij wonen, in een vertrouwd en veilig huis'. In dit vertrouwen is Nicolaas Schoenmaker gestorven - de dood is een slaap geworden. Dinsdag 13 oktober hebben we hem in besloten kring begraven, op de begraafplaats aan het Zandpad. We denken in onze gebeden aan zijn vrouw en hun verdere familie.

Ds. Krijn Hage

Broeklandkring

Donderdag 5 november komt de Broeklandkring weer bij elkaar. Vanwege de coronamaatregelen niet bij een van de kringleden thuis, maar in het Bonifatiushuis. We beginnen om 20 uur. Wie wil aanschuiven is welkom.

Ds. Krijn Hage

Acceptgiro enveloppen voor de zending.

De acceptgiro-enveloppen voor de zending zijn weer binnen. Op zondag 25 oktober liggen er stapeltjes op de tombe om mee te nemen en deze op de aangegeven adressen te bezorgen. We rekenen op uw medewerking en steun. Van harte aanbevolen.

Pieter Wijnen

Wie o wie komt ons helpen??

Door het vertrek van Henk Schröder komen wij een vrijwilliger tekort voor het schoonhouden van de benedenverdieping van het Bonifatiushuis. Dit is één keer in de 6 weken op de maandagmorgen van 10.00 tot

12.00 uur. Je doet dat met nog iemand, dus altijd met zijn tweeën. In deze tijd zit jij misschien vanwege corona thuis te werken en zit je de gehele dag binnen en je man of je vrouw in de weg. En wat is er dan mooier als je één keer in de 6 weken een poosje weg kan, om je uit te leven in dit werk. Kost je niets, je kan de sportschool opzeggen! Dus draal niet en bel mij of spreek mij aan.

Gerrit Lodder tel.: 0346 265796

Autodiensten

De autodiensten gaan i.v.m. coronavirus, voorlopig tot nader besluit niet door.

Siem van der Wilt

7 november a.s. om 09.00 uur schoonmaken Pieterskerk!

A.s. zaterdag 7 november willen we de Pieterskerk weer schoonmaken. Ook zin een keertje mee te helpen? Weet u welkom op **7 november om 09.00 uur** met alvast onze hartelijke dank!

Jan Winkel tel. 0346-241144

WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: vacant

Interimpredikant: ds P. van Winden, Boekweitlaan 20, 3764 ZN Soest, tel. 06 12171113, pieter@interimpredikant.nl; skypenaam: van.winden

Contact pastoraat: Corry Bosch, G.v.Doornikstraat 111, 3621 HX Breukelen, tel. 0346 262279, corry.bosch@kpnplanet.nl

Scriba: C.H.v.Schaik, Doornhoecklaan 58 3601 JX Maarssen, 06 53792347 scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Kerkelijk bureau:

H. de Kruijff, tel. 06 23700853 e: heiniedekruijff@ziggo.nl

Autodiensten:

Emmy Wildeman, tel. 241578

Website:

www.pknbreukelen.nl

Kerktelefoon:

John van den Bosch, email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

Zondag 25 oktober – Leren om te geloven in jezelf.

Het grootste raadsel voor de mens is de mens zelf. Je wilt bijvoorbeeld voor iemand opkomen, maar je houdt je mond en achteraf denk je "had ik toen maar wat gezegd". Of andersom, je zegt iets naars tegen iemand, het floepte eruit, en achteraf denk je "wanneer houd ik mijn grote mond nou eens". Natuurlijk zijn er momenten, dat je precies het goede zegt en doet. Gelukkig!

Maar uit onderzoek blijkt dat het zelfgevoel en de zelfwaardering van de meeste mensen vaak heel

kwetsbaar is. Ook al laten we dat niet merken.

Vanuit de psychologie wordt ook wel beweerd, dat je als mens niet één massief blok 'zelf' bent, maar eerder een gesprek van verschillende stemmen. Het zelf van de mens is een dialogisch zelf, zeggen die psychologen. Maar hoe kun je dan jezelf zijn? Of worden? En hoe kun je dan in jezelf geloven, zoals vaak wordt aanbevolen?

In de bijbel is er een groot geloof in de mens. Want de mens wordt aangeduid als beeltenis van God. Klopt dat? Ben ik dat? Ik denk eerder dat het een belofte is: ik kan dat soms zijn. En de zegen helpt daarbij. De zegen die in Deuteronomium 6:4 staat geeft mij mee dat "Heer onze God is één". Dat betekent dat die eenheid van God met de zegen aan je wordt meegegeven: op die Heer kun je lijken. Geloof je daarin? En geloof je daardoor ook met een beetje meer waardering in jezelf? Hoe dat met elkaar verband houdt onderzoeken we in deze dienst. Ook Matteus 22:34 en verder zal daarbij helpen. Want daar legt Jezus uit hoe je in jezelf kunt geloven. Door het voor te doen. Dat helpt vast. Juist in deze dagen van onzekerheid rond het Corona-virus.

Zondag 1 november - "Toen zag ik..."

Over dieper inzicht door de dagen van verdriet en vreugde heen.

We kunnen elkaar vaak niet redden. Als iemand in rouw is, dan kun je die rouw niet van iemand overnemen. Soms wensen we elkaar sterkte, waar het misschien ook goed kan zijn om een tijdje zwak te zijn?

Toch besteden we in de kerkdienst tijd en aandacht aan wat de dood teweeg brengt. Dat doen we om weer te leren zien. We noemen namen en bidden en horen de zangers zingen. Want zo kunnen we het misschien weer zien: hoop, diepe waarde, geloof, door de hoogtepunten en dieptepunten van ons leven heen.

"Ik zag", zo begint de lezing uit Openbaring 7:9-17. En "toen Jezus zag...", zo begint de Bergrede uit Matteüs 5. Vanuit dat 'zien' komt dan een verhaal op gang. Zou dat met ons ook zo zijn? Of we leven, of gestorven zijn, dat er Iemand is die ons de ogen opent, en leert zien. Wat heeft waarde en behoudt zijn waarde?

Het is in elk geval waardevol om de namen te noemen van hen die we missen. En dat doen we. Met overgave, in rouw misschien, op hoop van zegen in elk geval. Opdat we zien, door alles heen, waar het in ons leven om gaat.

Als gemeenteleden, voor zover het mogelijk is om aanwezig te zijn, zijn we op deze zondag allen gastheer en gastvrouw.

Elders in dit nummer leest u over hoe we de diensten op deze zondag inrichten. Misschien is dat even een puzzel. Het is in elk geval anders dan voorheen. En natuurlijk is er 1,5 meter afstand en een mondkapje, maar wat blijft is: wees verwelkomend en voorkomend naar de nabestaanden op deze bijzondere zondag.

Ds. Pieter van Winden

Allerheiligen - Gedachtenisdienst

Zondag 1 november 2020 staat in het teken van Allerheiligen.

De Pauluskerk wil op deze speciale dag tijdens de kerkdienst de gemeenteleden gedenken die het afgelopen jaar zijn overleden. Vanuit de overtuiging dat hun naam staat geschreven in Gods hand brengen wij hun namen in herinnering. Wij nodigen familie en nabestaanden met een persoonlijke brief van harte uit tot het bijwonen van deze dienst.



Tijdens de dienst worden de namen van de overledenen genoemd, terwijl familieleden en nabestaanden de kaarsen aansteken. Gezien de richtlijnen rond het Corona virus is er in deze dienst alleen plaats voor familieleden/nabestaanden van de overledenen en een gering aantal gemeenteleden

die zich bij de ouderling van dienst kunnen opgeven. gerydewith@gmail.com.

De aanvangstijden van de diensten zijn om 10.00 uur en om 12.00 uur en vinden plaats in de Pauluskerk, Straatweg 37, Breukelen.

Voorganger is ds. Pieter van Winden.

Wij hopen op een gezegende en troostvolle dienst.

Lijst van overledenen 2020.

Elisabeth de Boer

Geboren 23-12-1932, Overleden 07-12-2019

Marjan Nijkamp-van der Zaken

Geboren 28-06-1942, Overleden 23-12-2019

Jan Meester

Geboren 15-11-1935, Overleden 23-12-2019

Johanna Boele- Soede

Geboren 05-01-1937, Overleden 26-01-2020

Lyana Magdalena Sugiaman

Geboren 28-4-1946, Overleden 23-02-2020

Jannigje Marijtje Balder-van der Vaart

Geboren 28-10-1943, Overleden 19-03-2020

Cornelis van Ginkel

Geboren 30-6-1926, Overleden 18-04-2020

Anne-Sophie Emelie Henny Gaspersz

Geboren 23-12-1990, Overleden 09-05-2020

Marjorie Wilhelmina van Dijk-Witjas

Geboren 06-01-1942, Overleden 09-07-2020

Hendrika Giesbers-van Hilten

Geboren 25-09-1934, Overleden 20-09-2020

Hendrik van Wageningen

Geboren 01-12-1948, Overleden 27-09-2020

Dankdagvesper 4 november

Op woensdag 4 november is het dankdag. Er is een vesper om 19.30 uur. In een half uur van dankgebed, muziek en Bijbellezing staan we stil bij de gaven die we ontvangen hebben. De gave van het leven. De gave van de troost. De gave van de kerk. Al die gaven komen voorbij, en we pakken ze uit. Dankdag is uitpakdag. Niet pakken. Niet graaien. Niet hamsteren. Maar uitpakken van wat je gekregen hebt. Met aanstekelijke aandacht. Dankbaarheid is één van grootste krachtbronnen van het geloof. Het is een helder antwoord tegen korte lontjes. Het is een sterke statement tegen geweld en onderdrukking. Goed dat we de Heer kunnen danken.

Vanuit de kerkenraad

Gemeenteavond 4 november a.s.

De kerkenraad had het voornemen om *woensdag 4 november a.s.* na Dankdag voor het Gewas, een gemeenteavond te houden. Door de verscherpte coronamaatregelen mogen er maximaal 30 gemeenteleden inclusief leden van de kerkenraad in de Pauluskerk aanwezig zijn. Ten tijde van het opstellen van dit bericht heeft de persconferentie van de regering over aangescherpte maatregelen nog niet plaatsgevonden. Mede daarom heeft de kerkenraad besloten de gemeenteavond naar een later moment te verplaatsen. Tussentijds zullen we u, indien nodig, op een andere manier op de hoogte houden van de onderwerpen die op deze avond besproken zouden worden.

Kerk TV

In dit nummer van Kerknieuws leest u meer over kerk-tv in de Pauluskerk. Een nieuwe manier om de kerkdienst bij te wonen: niet meer alleen middels geluid maar ook met beeld.

Notulist

We zijn ontzettend blij u te kunnen vertellen dat Dick van de Wielen zich bereid heeft verklaard onze vaste notulist te worden van de kerkenraadsvergaderingen. Dick, nogmaals bedankt en we kijken uit naar een vruchtbare samenwerking.

Coronanieuws en nieuwe maatregelen erediensten

De coronamaatregelen en daarbij de regels voor kerken zijn helaas aangescherpt. Voor onze wijkgemeente zetten we de aanvullende maatregelen even voor u op een rijtje:

- per kerkdienst mogen er 30 gemeenteleden aanwezig zijn, de dienstdoende predikant, ambtsdragers etc. niet meegerekend

- de medewerking van de cantorij in de opstelling zoals die er nu is, kan gelukkig nog gewoon doorgaan

- in samenwerking met de Kindernevendienst is besloten om de kinderen geen actieve rol meer in de reguliere dienst te geven

- er dienen mondkapjes gedragen te worden bij binnenkomst en deze mogen afgedaan worden zodra u heeft plaatsgenomen

- er geldt tot nader order een aanmeldingsplicht voor iedere eredienst. U kunt zich opgeven middels email (aanmeldingen.pauluskerk@gmail.com) tot zaterdagmiddag 12.00 uur. Mocht u zelf hier niet toe in staat, probeer dit dan te regelen via een ander gemeentelid. Elke aanmelder krijgt bericht terug

- in de dienst wordt bijgehouden wie aanwezig is.

We begrijpen dat deze maatregelen nog meer beperkingen opleggen, maar alleen samen krijgen we Corona er onder.

Namens de kerkenraad, Andries van Gijn, preses

In en Uit de Gemeente

Op 27 september werden we opgeschrikt door het bericht dat Henk van Wageningen, op 71 jarige leeftijd, plotseling is overleden.

Op 5 oktober is zijn leven herdacht in crematorium Daelwijck te Utrecht.

De herdenkingsdienst werd geleid door Ds. G. Speelman. Bijzonder was de aanwezigheid van het volledige damesvoetbalelftal van Nita uit Nieuwer ter Aa. Henk heeft dit elftal jarenlang begeleid. Wanneer iemand plotseling overlijdt schieten woorden tekort.

Moge God met zijn liefde troost bieden aan Reina, haar kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden.

Niemand leeft voor zichzelf

Niemand sterft voor zichzelf

Wij leven en sterven voor God onze Heer
aan Hem behoren wij toe.

Namens het pastoraat Corry Bosch

In Memoriam Henk van Wageningen

Op zondagmorgen 27 september jongstleden overleed Henk van Wageningen, terwijl hij op het punt stond om naar de kerk te gaan. Henk was herstellende na een operatie, en vol hoop omdat het de goede kant uitging. Helaas werd een aneurysma hem fataal.

Henk groeide op in Portengen, waar hij in 1948 geboren werd. Hij was meer dan veertig jaar getrouwd met Reina. Ze kregen twee kinderen: Dennis en Simone. Het gezin woonde eerst aan de Vrijheidslaan, later een tijd aan de Bonifatiuslaan in Breukelen. Nog later verhuisden ze naar Nieuwer ter Aa, waar Henk een zeer gewaardeerd lid en vrijwilliger was bij voetbalclub NITA, waar hij het damsteam onder zijn hoede had. Henk was ook een fervent fietser en mocht graag in zijn vrije tijd diverse tochten maken op zijn racefiets. Henk werkte als vrachtwagenchauffeur bij verschillende werkgevers, en kon smakelijk vertellen over zijn ervaringen op de weg. Dat hij veel weg was, was wel zwaar voor Reina en de kinderen, vooral toen Reina door een hersenbloeding werd getroffen. Toch herinnerden de kinderen zich veel mooie momenten, zoals dat ze met hem mee mochten in de vrachtauto naar Italië. Voor zijn kleinkinderen was Henk een geliefde opa, die nooit moe werd om met hun te spelen. Het geloof was voor Henk een belangrijk

rustpunt en een inspiratie. Als hij in de kerk kwam kon je hem de psalmen boven iedereen uit horen zingen.

Bij de crematie stonden we stil bij de trouwtekst van Henk en Reina uit 1 Corinthe 13: 13: 'Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.' Liefde is er niet alleen in grote woorden, maar juist ook in kleine daden van trouw en betrokkenheid. Daarvan gaf Henk tijdens zijn leven blijk.

Ds. Gé Speelman

Kort verslag van het overleg van taakgroep pastoraat, 6 oktober 2020

Fennie opent de vergadering en leest het gedicht "Ik vroeg om kracht" van pater Damiaan.

1. Onze gemeente is verdeeld in 4 wijken: wijk Noord. Wijk Midden/Oost, wijk West/Driestroom en wijk Zuid. De pastorale bezoekers zijn verdeeld over deze wijken. En elke wijk zou een ouderling en coördinator moeten hebben. In de praktijk komt het er echter op neer dat er maar 1 ouderling pastoraat is en 2 coördinatoren. Er is dus dringend behoefte aan versterking!!!!!!! Er wordt in deze vergadering gesproken over onderbezetting in het pastoraat, wat gebeurt er aan pastoraat in de wijken. Hoe vaak worden mensen, die dat willen, bezocht. Hoe kunnen we ontmoetingen met ouders van jonge kinderen organiseren.

2. Een ander vergaderpunt is de brief die nieuw-ingekekenen ontvangen. De brief die zij nu krijgen is gedateerd. Gery en Fennie hebben een opzet voor een nieuwe brief gemaakt. Samen met Marlies Wijnen, van de Pieterskerk, is er verder naar gekeken en is er een gezamenlijke brief ontstaan. Dit concept is door ons besproken en gaat weer naar Marlies en daarna naar de Algemene Kerkenraad.

3. Op 1 november is de Gedachtenisdienst. Over deze dienst kunt u elders in Kerknieuws meer lezen.

Vriendelijke groet, Pieter van Winden, Gery de With, Fennie Wisse, Corry Bosch en Cobi Andreae

Ik vroeg om kracht

Ik vroeg om kracht

en God gaf mij moeilijkheden om mij sterk te maken

Ik vroeg om wijsheid

en God gaf me problemen om me te leren die op te lossen

Ik vroeg om voorspoed

en God gaf me hersens en spieren om mee te werken

Ik vroeg om moed

en God gaf me gevaren om te overwinnen

Ik vroeg om liefde

en God gaf me mensen met moeilijkheden om te helpen

Ik vroeg om gunsten, en God gaf me kansen

Ik kreeg niets waarom ik vroeg

Ik kreeg ALLES wat ik nodig had

(pater Damiaan)

De heer en mevrouw M. van Kralingen Sr.

Het is alweer zo'n twee maanden geleden dat mevr. Ria van Kralingen gevallen is en daarbij haar heup brak. Gelukkig kon zij meteen geopereerd worden. Zorgen om de thuissituatie ontstonden omdat haar man Rien niet alleen thuis kon blijven. Na een aantal dagen bleek dat er tijdelijke zorg voor hen beiden was in verpleeghuis de Beukenhof in Loosdrecht. Na drie weken revalideren was Ria zover dat zij weer naar Breukelen terug mocht, maar nog niet in staat was om de mantelzorg voor haar man op zich te nemen. Een heel verdrietige situatie maar er was geen andere mogelijkheid. Aan de tijdelijk opname voor Rien in Loosdrecht kwam ook een einde en hij moest overgeplaatst worden naar Blaricum. Op dit moment verblijft Rien alweer een week of drie in verpleeghuis Torenhof in Blaricum (Dhr. M. van Kralingen. Verpleeghuis Torenhof. Kamer 316. Torenlaan 27. 1261 CZ Blaricum).

Het adres van Ria is (Mevr M. van Kralingen- Hendriks. De Angstel 932. 3621 WN Breukelen)

Een groet door middel van een kaartje zal hen zeker goed doen!

Margreeth van Ingen

Bewogenheid en Franciscus van Assisi



Donderdag 29 oktober 2020 om 20.00 uur vindt in de Pauluskerk een lezing plaats over bewogenheid, duurzaamheid en betrokkenheid bij al het leven door dr. drs. Willem Marie Speelman, directeur van het Franciscaans Studiecentrum. Het FSC is een wetenschappelijk instituut verbonden aan de School of Catholic Theology van Tilburg University.

De heer Speelman doet onderzoek naar de lichamelijkeheid van spiritualiteit, naar de betekenis van de franciscaanse spiritualiteit in het dagelijkse leven, in de samenleving. Daarover schreef hij vele artikelen en diverse boeken. Willem Marie is lid van de Orde van Franciscaanse Seculieren. Hij is expert met betrekking tot Franciscus van Assisi en zal ons meenemen in deze oude en spirituele voetstappen. Met de ideeën van deze grootse monnik kunnen wij ook weer op nieuwe wegen worden gezet. Laat u zich dus vooral inspireren. Wees welkom!

Wij willen iedereen hartelijk bedanken!

Op vrijdag, 25 september, hebben wij, Jeroen en Frieda, elkaar ons JA woord gegeven in de Pauluskerk. Wat een bijzonder mooie dag was dit voor ons! Wij willen graag iedereen bedanken die hierbij aanwezig was. We hebben

zoveel kaarten, wensen, cadeaus en bloemen gehad dat we er stil van werden. Nogmaals heel hartelijk bedankt hiervoor!

Met vriendelijke groet,

Jeroen en Frieda Stoof-Van Ewijk

DIACONIE



Hulp nodig? Bel 08 5130 1535
ma/di/do, 9.00 -12.00 u. (10 ct/m)
Hulp bieden? Bel 0318 655623

Collecte 18 oktober Pauluskerk

Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda



De gemeenschap van zendingsdiacnessen in Rwanda telt ongeveer veertig zusters. Zij willen een christelijk getuigenis voor hun omgeving zijn en

werken als lerares, verpleegster en kerkelijk werkster in de dorpsgemeenschappen op hen heen. Ook helpen ze de allerarmste boerinnen en boeren om hun economische positie te verbeteren. Evariste heeft hun landbouwtraining gevolgd en vertelt: "We verbouwen nu meer dan vroeger. Wij kunnen nu leven van de opbrengst van ons land en we verbouwen zelfs genoeg om groenten te verkopen. Daardoor kan ik onze ziektekostenverzekering, elektriciteit en de school voor onze drie kinderen betalen en nog geld opzij leggen voor moeilijke tijden." Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen? Voor € 19,- aanleg van een composthoop en € 54,- voor aan-schaf van gewassen per getrainde boerin of boer. Uw gift is welkom via de collecte of op bankrekening NL89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie met vermelding zusters Rwanda.

ZWO-commissie

Collecte 18 oktober Pieterskerk

Zending en wereld-diaconaat

De diaconale collecte van 18 oktober willen we bestemmen voor Casa Luzeiro in Brazilië. Hier hebben Maarten en Michele Atsma vele jaren gewerkt. Remon Vervoorn woont in Belo Horizonte en is daar nu leidinggevende in Casa Luzeiro, een zendingsbasis van Jeugd met een Opdracht in een grote achterstandswijk in deze stad. Ook vorig jaar hebben wij hen een gift gegeven. Hij bedankte ons en schreef: Namens ons team van zendelingen en mijzelf willen wij jullie heel hartelijk danken. Rond de jaarwisseling hebben wij namelijk van de Zendingscommissie van de Pieterskerk in Breukelen

een mooie gift ontvangen. Deze gift kwam voor ons op een moment waarop onze nood groot was en deze gift was voor ons zeker een gebedsverhoring. In de maand januari is het traditioneel gezien altijd passen, meten en bidden om alle rekeningen te betalen. Zo komen de rekeningen binnen van de grondbelastingen,



belasting voor ons Volkswagen busje en de verzekering van dat busje. Dit jaar, met behulp van jullie genereuze gift konden wij onze rekeningen betalen en bleef er zelfs wat over om de waterschade te repareren die was ontstaan door de heftige regenbuien van eind januari. Wellicht hebben jullie hier iets van mee gekregen op het nieuws in Nederland. Deze collecte van harte aanbevolen. Ook via uw bank kunt u uw gift over maken. Banknr: NL81 INGB 0003 0881 09 t.n.v. zendingscie. Pieterskerk.

Pieter Wijnen

Collecte 25 oktober

Het NBG brengt de Bijbel dichtbij.



Nederlands
Bijbelgenootschap

Het Nederlands
Bijbelgenootschap brengt
al meer dan 200 jaar de
Bijbel dichtbij. Dat doen

we voor mensen van nu en voor de volgende generaties, in Nederland en wereldwijd, met traditionele en met moderne vormen.

Wereldwijd wordt een bijdrage geleverd aan de grote vraag naar bijbels. Zo komen bijbels beschikbaar voor vluchtelingen in Syrië en kinderen in Kenia. Ook werken we mee aan vertalingen van de Bijbel in Angola en Rusland. Hierdoor kunnen miljoenen mensen de Bijbel in hun moedertaal lezen.

In Nederland en Vlaanderen werken we aan de kinderdienstmethode *Bijbel Basics*, waardoor kinderen de 200 belangrijkste bijbelverhalen meekrijgen. En ieder jaar worden bijna één miljoen digitale bijbellezers bereikt met het bijbelplatform *debijbel.nl* en de app *Mijn Bijbel*.

Uw gift is welkom via de collecte of op NL74SNSB0266380808 t.n.v. Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem.

Namens het NBG, Wim Kaars

Collecte 1 november Pieterskerk



Najaarszendingscollecte 1 november
De najaarszendingscollecte bestemmen we voor de GZB om het werk van Heleen van der Sluijs in Bosnië te ondersteunen. Als u niet naar de kerk kunt gaan is de acceptgiroactie ook een goede oplossing. Deze is namelijk voor hetzelfde doel.

Pieter Wijnen

Collecte 1 november Pauluskerk



Indonesië - Kerk met vrouwen in de hoofdrol.

“Als je een vrouw opleidt, leid je een hele generatie op. Op veel plaatsen in Papoea zijn sterke

vrouwen nodig.” Aan het woord is Hermin Rumbur, de vrouwelijke directeur van de organisatie P3W op Papoea. Op dit Indonesische eiland spelen de lokale kerkgemeenschappen een belangrijke rol in de samenleving. En het zijn vooral vrouwen die de handen uit de mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten van de kerk uitvoeren. Met verschillende cursussen rust P3W hen toe om dit vol zelfvertrouwen te doen.

Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen. Voor € 8,50 een dag naailes en voor € 40,- een cursus voedingsleer/verwerken lokale voedingsproducten. Uw gift is welkom via de collecte of op NL89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie met vermelding Vrouwen Indonesië.

ZWO-commissie

COLLECTEN

	Pauluskerk	Pieterskerk
Zondag 9 augustus 2020		
Rwanda	91,85	
Zondag 6 september 2020		
Zendingscommissie		110,00
Syrië	221,40	
Kerk	180,55	113,00
Zondag 13 september 2020		
HGJB		144,20
JOP	122,50	
Kerk	128,05	170,00
Zondag 20 september 2020		
Vredeswerk	109,85	107,00
Kerk	102,75	173,00
Zondag 27 september 2020		
Zendingscommissie		116,00
Ghana	148,70	
Wilde Ganzen (Taizé-viering)	10,00	
Kerk	128,03	102,00
Wijkkas		165,00

Collecten tijdens de komende kerkdiensten

De komende weken gaan de Pauluskerk en de Pieterskerk voorzichtig en met beperkingen open. Voor de Kerkrentmeesters en de Diaconie blijft er door de lagere bezettingsgraad echter een gemis aan collecte-inkomsten bestaan. Hierdoor blijven de toch al begrote tekorten oplopen. Mocht u toch uw collectegeld aan het College van Kerkrentmeesters en aan de Diaconie willen overmaken, dan kan dat op de bankrekeningnummers: NL16 INGB 0000 3103 26 ten name van Protestantse

gemeente Breukelen en

NL26 RABO 0310 6367 52 ten name van Diaconie Protestantse gemeente Breukelen.

Vermeldt u hierbij waarvoor u uw bijdrage overmaakt (Pauluskerk, Pieterskerk, specifiek diaconaal doel). Hartelijk bedankt!

Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Inloopochtenden in het Bonifatiushuis

In verband met de Corona maatregelen en de huidige ontwikkelingen op dat gebied kunnen de inloopochtenden helaas niet door gaan. Zodra dit wel weer mogelijk is zullen we hierover berichten. Graag tot ziens! Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Magda van Asselt, tel. 263276.

KerkTV voor de Pieterskerk en Pauluskerk

Vanaf 18 oktober zijn de kerkdiensten niet alleen te volgen via de ‘radiokastjes’ dan wel internet als luisteruitzending maar we gaan er beeld aan toevoegen. Dit betekent dat de luisteraars met een ‘kastje of decoder’ verhuizen naar een andere zender namelijk kerkdienstgemist.nl. De uitzendingen via kerkomroep.nl gaan dus vervallen.

Beide kerken krijgen een kanaal dat via de website te vinden is en als het abonnement geactiveerd is deze komende week, dan komt er een linkje op de website van beide gemeentes.

Uitzendingen zijn direct te volgen als de kerkdienst begint en op een later tijdstip terug te luisteren en kijken.

Gaan we ook YouTube live streamen?

Ja, beide kerken gaan ook op YouTube parallel aan kerkdienstgemist.nl dezelfde beelden beschikbaar maken. Op dit moment zijn de voorbereidingen nog bezig en hopen we dit ook gereed te hebben op de 18^e of een week later.

Wat heb ik nodig om een uitzending te volgen?

Voor de luisteraars die nu een kastje hebben verandert er niets en nemen wij als KerkTV team actie om dit te verzorgen. Alle andere kijkers en luisteraars hebben een vaste of draadloze internetverbinding nodig en een apparaat met geluidsmogelijkheid en beeld.

U kunt elk apparaat gebruiken zoals een smartphone, tablet of PC/Apple.

Wat als ik vragen heb?

In het begin kunnen er vragen zijn en moet er wellicht hulp geboden worden aan diegene die niet heel erg veel met computers en dergelijke werken. Omdat KerkTV een diaconale dienst en ondersteuning is vragen wij u deze hulpvragen te kanaliseren via de diaconie.

De adressen en telefoonnummers vindt u in Kerknieuws. Verder zullen we informatie plaatsen op de websites van de Pieterskerk en de Pauluskerk.

Hulpvraag KerkTV team

In een vorige editie heb ik hulp gevraagd voor de bediening van de apparatuur door vrijwilligers. Deze hulpvraag is er nog steeds en wij zouden het fijn vinden als er mensen bereid gevonden worden een aantal malen per jaar mee te draaien in het team.

U kunt met mij contact opnemen voor eventuele vragen of opmerkingen. e-mail: sjoerd.dejong@xs4all.nl of telefonisch 0653 639 148 of 0346 26 55 66.

Met vriendelijke groet, Sjoerd de Jong

Inzameling kledingbank Stichtse Vecht

Kledingbank Stichtse Vecht mag na de succesvolle zomerverkoop nu ook een (coronaproof) winterverkoop bij Kansis organiseren. Om de productiehal op de Corridor in januari 2021 goed te kunnen vullen, is natuurlijk eerst een inzameling van winterspullen nodig. Op de derde vrijdag van de maanden oktober en november kunt u als vanouds uw kleding, schoenen, beddengoed, badhanddoeken en keukentextiel komen brengen. Helpende handen staan bij de ingang van appartementengebouw 't Heijcop klaar om uw spullen op een veilige manier in ontvangst te nemen.

We zien u graag weer komen, maar let u er s.v.p. wel op dat alles schoon en heel is?

Met elkaar kunnen we hopelijk weer veel deelnemers van de Voedselbank van goede spullen voorzien.

Data en tijden: vrijdag 16 oktober en vrijdag 20 november van 9 tot 11 uur. Adres: naast De Aa 50 te Breukelen.

Voor informatie: www.kledingbankstichtsevecht.nl

Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen doen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

Verjaardagsfonds

De medewerkers van het verjaardagsfonds hebben in het 3^e kwartaal van 2020 de volgende bedragen opgehaald. Busje nr. 1 € 21,00/ nr. 2 € 89,30/ nr. 3 € 129,90/ nr. 4 € 26,00 en nr.8 € 200,00. Alle busjes hebben totaal € 466,20 opgebracht. Dit bedrag is bestemd voor het orgelfonds. Alle gemeenteleden hartelijk bedankt voor hun bijdrage hieraan.

Siem v.d. Wilt

COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

Bezorging: mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814

W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;

Bankrekeningnummer Kerknieuws: St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60

Kostprijs: € 22,50

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1^e zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkomroep.nl

Administrateur: Mw. M. Davids-Garritsen, Kerkplein 16, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-262692, email: m.davids@sdivad.nl
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

C. Vervat, tel. 06 51796607, of ceesvervat@gmail.com

Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl

Adres Pauluskerk: Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89