

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENSTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020

10.00 uur: Oecumenische Vredesdienst



Ds. Pieter van Winden

Pastor Jos van Os

Ds. Martje Ruhlessin

Collecten: 1. Vredeswerk 2. Kerk

ZONDAG 27 SEPTEMBER 2020

10.00 uur: Ds. L. Schoonderbeek, Amersfoort

19.00 uur: Taizéviering

Collecten: 1. Kerk in Actie/Zending (zie toelichting)
2. Kerk

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020

10.00 uur: Ds. F.E. Schneider

18.30 uur: Ds. K. Hage (Pieterskerk)

Collecten: 1. Vredeswerk 2. Kerk

Autodienst: Hr. P. Wijnen, tel. 261837

ZONDAG 27 SEPTEMBER 2020

10.00 uur: Ds. K. Hage

18.30 uur: Ds. F.E. Schneider (Pieterskerk)

Collecten: 1. Kerk in Actie / Zending (zie toelichting)
2. Kerk 3. Wijkkas

Autodiensten: Hr. J. den Hartog, tel. 06-54302974

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

De weeksluitingen worden in verband met de Corona beperkingen niet gehouden

De volgende editie van Kerknieuws is voor een periode van 3 weken. Kopij graag inleveren op maandag 28 september voor 18.00 uur.

AGENDA

Woensdag 23 september, Pauluskerk, 20.00 uur
Bewust Bijbellezen – Ds. Aalbers

Woensdag 30 september, Pauluskerk, 20.00 uur
Lezing: Bewogenheid en de Koran
Hr. Alper Alasag, directeur van Islam en Dialoog

Zondag 4 oktober, Pauluskerk 15.00 uur
Orgelconcert J.P. Karman

MEDITATIE

**‘Als iemand niet wil werken dan zal hij ook niet eten.’
(2 Tess. 3: 10)**

Het nazomer- en herfstseizoen is voor veel mensen met een baan en scholieren en studenten weer volop van start gegaan. Eerst de zomer, waarin veel mensen vanwege Corona dichterbij huis bleven dan anders. Een vreemde zomer, waarin veel mensen zich erin oefenden om nu eens een poos helemaal niets doen... niets te hoeven, geen dringende afspraken of vergaderingen, geen verplichtingen.

Wat kunnen we daarvan genieten. Maar niet te lang, want het werk ligt te wachten. Betaald werk, maar net zo goed klussen die we vrijwillig op ons nemen. Als we niet aan het werk zijn, kan dat leiden tot schuldgevoel.

Dat schuldgevoel is er bij veel mensen door hun opvoeding en het voorbeeld van hun ouders ingeprent. Dan wordt het ook nog door de maatschappij met haar waardering voor harde werkers versterkt. Een echt succesvol iemand herken je aan zijn of haar volle agenda, waar met veel moeite nog een gaatje gemaakt kan worden voor ‘sociale contacten’, zoals vriendschap dan gaat heten. Zo zijn velen van ons opgevoed, met het idee dat je pas echt iemand bent, echt meedoet als je er hard tegenaan gaat in je baan en je daarboven ook nog inzet in je ‘vrije tijd’.

Het kan ertoe leiden dat mensen die om wat voor reden dan ook niet voluit mee kunnen doen aan het

arbeidsproces, dubbel buitenstaander worden: niet alleen moeten ze de sociale contacten missen die met een baan nu eenmaal gegeven zijn, ook nog worden zij afgekeurd door anderen omdat ze teren op de zak van de gemeenschap. Dat kan hard aankomen.

Werken is zeker niet slecht. In de bijbel, bijvoorbeeld in het boek Spreuken, vind je een positieve waardering van werk: 'Luie handen maken arm, ijverige handen brengen rijkdom (Spreuken 10:4). Ook in Spreuken wordt de luie mens voorgehouden te kijken naar de bezige mieren die een wintervoorraad aanleggen (Spreuken 6:8-10).

Net zo spreekt Paulus positief over werk in de Tessalonicenzenbrief. Toch wordt het citaat dat ik boven dit stuk zette vaak misverstaan en misbruikt.

In die brief gaat het namelijk over een groep mensen waarmee Paulus het aan de stok had in Tessalonica. Ze dachten dat het koninkrijk van God al heel snel op aarde zou komen en waarom zou je je dan nog druk maken om een baan? Alsof dat koninkrijk een eeuwigdurend zalig nietsdoen zou betekenen. Misschien ook voelden ze zich geestelijk zo ver gevorderd dat ze zich ver verheven achtten boven zoiets banaals als alledaagse arbeid. Deze houding paste wonderwel in de Griekse samenleving waarin ze woonden. Daarin was werken iets voor slaven, en niet voor de elite. In die samenleving waren er veel meer slaven dan vrije burgers. Het was dan ook een wereld vol ongelijkheid en onderdrukking. Als mensen zich een elite gaan voelen, zoals deze christenen die zichzelf al zagen als bewoners van het koninkrijk, kunnen ze zich gemakkelijk gaan afzetten tegen anderen, die het minder goed getroffen hebben dan zichzelf.

Maar ook een verheven mens moet ergens van leven, zolang het koninkrijk van God niet is neergedaald op aarde. Wat deden deze vergeestelijkte Tessalonicenzen dan om brood op de plank te krijgen? Heel simpel: ze profiteerden van medechristenen die hen financieel ondersteunden. Die anderen – moet je dan tussen de regels door lezen – waren nog niet zover, dat ze het koninkrijk al zagen naderen. Dat waren als het ware christenen van een gewonere soort, van een minder allooï. Die konden mooi de 'betere' christenen van de gemeente onderhouden.

Eigenlijk maakten deze mensen door hun gedrag de inspanning van Paulus om het evangelie te verkondigen tot een lachertje. Als er immers één mens was die er recht op zou hebben gehad door medegelovigen financieel ondersteund te worden dan was het Paulus wel. Zijn hele leven stond in dienst van de Heer. Maar Paulus weigerde geld van anderen aan te nemen voor zijn levensonderhoud. Hij kon immers zelf de kost verdienen met zijn vak, tenten maken. Hij verdiende de kost met een handwerk dat in de ogen van de Grieken viel onder de zo geminachte slavenarbeid. Hij deed alsof hij niet meer was dan een slaaf. Zo liet hij aan de slaven in zijn omgeving zien dat hij zich met hen verbonden wist.

Door zijn voorbeeld protesteerde hij tegen de maatschappelijke tweedeling in zijn tijd, en zo werd zijn boodschap van bevrijding in Christus pas echt

geloofwaardig. Die boodschap mocht niet verduisterd worden door medechristenen die de maatschappelijke tweedeling door hun gedrag juist in stand hielden. Die zich in hun levenspraktijk ver boven anderen verheven voelden, of dat nou slaven waren of medechristenen die 'het licht nog niet hadden gezien'. Vandaar: 'Wie niet wil werken, zal ook niet eten.'

Wij mogen Paulus dankbaar zijn voor die woorden. Ze bewaren ons voor de chaos. Zo gelezen worden die woorden een oproep tot solidariteit en meeleven. En zo passen ze in een bijbelse boodschap waarin arbeid een plaats heeft, zeker, maar niet allesbepalend is voor de relatie tussen de mens en de schepping, de mens en God. Want al is werk goed en belangrijk, het is niet allesbepalend voor ons mens-zijn. Dat kan je goed zien aan het accent dat eraan wordt gegeven in het Bijbelse scheppingsverhaal. Het is pas op het eind van de zesde dag dat God de mens maakt. Als die goed en wel tot zichzelf is gekomen, is het de zevende dag, de sabbat, de dag dat er niet gewerkt mag worden. De mens begint met rusten, genieten van de schepping die God voor hem en zijn kinderen bereid heeft. Het is de dag van God en de mensen in hun relatie tot elkaar. Vreugde en vrijheid. Zo wordt de arbeid gerelativeerd en teruggebracht tot zijn ware proporties.

Ge Speelman

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: Ds K. Hage,
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;
bij voorkeur niet op woensdag

Scriba: M.C. Berger,
G. van Nijenrodestraat 171,
3621 GJ Breukelen,
tel. 06-15128659,
email: scriba@pieterskerk.info

Ledenadm.:

W. Mur, tel. 266842,
email: noortje-wim.mur@planet.nl
www.pieterskerk.info

Website:

Kerktelefoon:

John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

Zondag 20 september gaat ds. F.E. Schneider voor in de morgendienst; we hebben met elkaar geruild. In de avonddienst (in de Pieterskerk) gaat het over de lofprijzing, de doxologie, waarmee het Onze Vader afsluit: 'want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.' We luisteren daarbij ook naar wat de Heidelbergse Catechismus ons daarover te melden heeft. Dat is in alle eenvoud heel veel. Neem het woordje 'amen' bijvoorbeeld. Dat wil zeggen: het is waar en zeker. 'Want het is veel zekerder

dat God mijn gebed verhoort, dan dat ik het in mijn hart gevoel'. Dat is iets om ter harte te nemen nu er zoveel onzeker geworden is in de wereld en in de kerk. Bij het opdringende gevoel dat de taal niet meer toereikend is, de vormen niet meer helpen, en de innerlijke vertwijfeling alles overheerst, blijft de kerk volhouden in het gebed dat elke keer besloten wordt met dit amen. We houden vol, we blijven erbij dat de zekerheid van God komt. En hoe groot is de vreugde als je daar soms iets van voelt!

Zondag 27 september lezen we in de morgendienst verder uit de brief aan de Hebreëen. We lezen hoofdstuk 10:19-25. De schrijver van de brief snijdt daar twee dingen aan die bijzonder relevant zijn voor de kerk in de 21^e eeuw: 1. geloven is volhouden, volharden. Niet als iets wat je doet met de moed der wanhoop, maar juist vol goede moed, omdat we het goede nieuws, het evangelie hebben ontvangen: een goed geweten, een zuivere verhouding tot God, door Jezus Christus. 2. Naar elkaar blijven omzien, goed doen, en 'niet wegblijven bij onze samenkomsten.' Want geloven kun je niet alleen. De avonddienst – in de Pieterskerk – wordt geleid door ds. F.E. Schneider.

Ds. Krijn Hage

Vredesweek 2020 – Vrede verbindt verschil

In de week van 20 t/m 26 september wordt op veel plaatsen gebeden om vrede. In Breukelen doen we ook mee aan deze vredesweek, en is er op iedere dag van de week een korte gebedsbijeenkomst, van ongeveer een half uur, in één van de kerken. Op maandag is het gebedsmoment in de Pieterskerk. U bent van harte uitgenodigd deze vieringen bij te wonen. Aanvang 19.15 uur. Inschrijven vooraf is niet nodig.

Gebedsmomenten, iedere dag om 19.15 uur:

Maandag 21 september:	Pieterskerk (PKN), Straatweg 59
Dinsdag 22 september:	Witte Kerkje (NGK), Dillenburgstraat 8
Woensdag 23 september:	Pauluskerk (PKN), Straatweg 37
Donderdag 24 september:	Silo (MEK), Karel Doormanweg 49
Vrijdag 25 september:	Witte Kerkje, Dillenburgstraat 8 (georganiseerd door De Bovenkamer)
Zaterdag 26 september:	Johannes de Doperkerk (RKK), Straatweg 146

Aandacht voor elkaar

Wilt u geboorte, ziekenhuisopname, ernstige ziekte, overlijden en andere belangrijke mededelingen doorgeven aan de ouderling in uw eigen buurt? Hier volgen de namen en telefoonnummers. Marlies Wijnen is ouderling van sectie 1 (Zuid) en contact-ouderling van sectie 2 (West). U kunt met haar contact opnemen via

telefoon (0346-261837) of mail: marlieswijnen2@gmail.com. Reina van der Wilt is ouderling van sectie 4 (Noord), te bereiken via 0346-262103 of reinanr2@hotmail.com. Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie 3 (Centrum) en is te bereiken via 0346-251979 of famvanschepenzeel@gmail.com. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de wijkpredikant ds. K. Hage, tel. 0346-261565. Of, indien hij niet bereikbaar is, met de scribe, Marco Berger, tel. 06-15128659 of scribe@pieterskerk.info. Als u om voorbode in de eredienst wilt vragen, neem dan tijdig contact op met uw sectieouderling, of één van de andere ouderlingen.

Sectie West

Piet Sondij (Lisdodde 16, 3628 NL Kockengen) is vorige week met goed gevolg geopereerd. De experimentele behandeling die hij heeft ondergaan biedt zelfs hoop op genezing. We bidden met hem dat het hem gegeven zal worden.

Sectie Centrum

We leven mee met meneer en mevrouw Schoenmaker (Mecklenburgstraat 20, 3621 GP Breukelen). De heer Schoenmaker verblijft in Snavelenburg (Maarssen), maar de hoop is dat hij binnenkort kan worden opgenomen in de Aa, wat voor mevrouw Schoenmaker veel tijd en energie zou schelen. We hopen en bidden ze zich gedragen weten door de barmhartigheid van onze goede God.

Start catechisaties

Op *dinsdag 29 september* gaan de catechisaties weer van start. Daaraan voorafgaand is er *dinsdag 22 september* van 20.00 -21.00 uur een informatiemoment voor ouders, in het Witte Kerkje (Dillenburgstraat 8).

In deze tijd van crisis hechten we er, nog meer dan anders, veel waarde aan om jonge mensen bij de gemeente te betrekken. Velen van hen komen sinds de corona-crisis minder in de kerk dan ze gewend waren. Dat maakt de uitdaging des te groter, maar misschien ook wel het belang. Graag willen we ons ervoor inzetten om het geloof met hen te delen en Gods liefde door te geven. We hopen daarbij op uw steun en gebed.

Tijdens de informatieavond informeren we over de opzet en inhoud van de catechisaties. Ook zal er iemand van de leiding van de jeugdvereniging (JV) aanwezig zijn om iets te vertellen over hun programma voor het komende seizoen. Zowel de catechisaties als de JV worden samen met het Witte Kerkje georganiseerd. De catechisaties geven ds. Frank Schneider en ik samen.

De catechisaties worden gegeven op de dinsdag, en zijn verdeeld over drie groepen.

Er is een kleine wijziging ten opzichte vorig seizoen, in verband met de groepsgrootte: de oudste groep is dit jaar vanaf de vierde klas, en niet vanaf de derde.

- 1: groep 7/8 van de basisschool: 16.30 - 17.15 uur.
 2: brugklas t/m de derde klas: 19.30 - 20.15 uur. De eerste keer op 29 september begint om 18.30 uur met een maaltijd.
 3: vanaf de vierde klas: 20.30 - 21.15 uur.

ds. Krijn Hage

Kokers gezocht

Met een van de groepen catechisanten beginnen we de catechisatie vier keer in het jaar met een gezamenlijke maaltijd. Voor 29 september, 3 november, 5 januari en 9 februari zoeken we iemand die het leuk vindt om voor deze groep te koken. Lijkt u/jou dat wat? Laat het even weten: khage@kpnmail.nl

Uitnodiging aan alle buurtteamleden

Op woensdag 30 september is er een avond voor en met alle leden van buurtteams: sectie-ouderlingen, diakenen, coördinatoren, leden van het flyerteam en bezoekdames. We willen graag met elkaar in gesprek o.a. over een nieuwe indeling van de buurtteams. In de kerkenraad en op de gemeenteavond van maart jl. is gesproken over een herindeling van vier naar drie secties en dat willen we nu verder invullen. Tegelijk maken we van de gelegenheid gebruik om te kijken wat anders en beter kan. Het zou fijn zijn als iedereen hierbij aanwezig kan zijn. De koffie staat klaar om 19.45 uur in het Bonifatiushuis.

Namens de ouderlingen,

ds. Krijn Hage

Zending en WereldDiaconaat



Bij de diaconale collecte op 27 september: als gemeente steunen we het Werk van Heleen van der Sluijs. Heleen van der Sluijs (zie foto) is uitgezonden via de GZB naar Bosnië om de kleine kwetsbare kerk te ondersteunen. Geloof verbindt. Zie ook website

www.gzb.nl/heleeninbosnie. Instagram: heleeninbosnie of facebook: geloofinbosnie waar zij over haar werk schrijft. Via een aantal collecten en de zendingbussen bij de uitgang steunen we haar werk. Op zondag 27 september is de collecte bestemd voor de zending. Nu alles anders is en de collecten ook digitaal zijn kunt u haar steunen door uw collectegift over te maken op onze zendingrekening: zendingcommissie wijkgemeente Pieterskerk: NL 81 INGB 0003 0881 09.

Dagboekjes

Op de Tombe ligt op zondag 20 en 27 september een lijst om in te tekenen voor Immanuël Dagoverdenkingen á € 7,99 of Handvolkoren á € 12,50. U kunt het ook aan ondergetekende doorgeven.

Pieter Wijnen tel: 0346-261837

Jeugdvereniging Breukelen

Afgelopen zaterdag is de JV weer begonnen. Met een sportieve avond bij het campingterrein van de familie Bon. En als afsluiter pannenkoeken eten met elkaar bij het kampvuur. Samen met de Nederlands Gereformeerde Kerk (het Witte Kerkje) organiseren wij de jeugdvereniging, kortweg de JV. De JV is voor de leeftijd van 12 t/m ongeveer 16 jaar. De zaterdagavonden worden gehouden in de zogenoemde 'Bovenkamer' in Breukelen. De avonden starten met een inloop om 17.30 uur. Dan wordt er samen gegeten, soms zelf klaar gemaakt, soms van te voren gekookt of gebakken door ouders. Na de gezamenlijke maaltijd worden er activiteiten gehouden. De ene keer een sportieve (bijv. bowlen, karten of zaalvoetbal) de andere keer een filmavond. Soms een bespreking over een actueel onderwerp wat we dan betrekken op de Bijbel. Kortom: ruimte voor ontspanning, elkaar ontmoeten, discussie en iets om over na te denken. Het is ook leuk voor jongeren die niet naar de kerk komen om deze avonden te bezoeken. Neem gerust eens een vriend of vriendin mee!

Locatie: De Bovenkamer, Poeldijk 9 te Breukelen

Tijd: inloop vanaf 17:30 uur-18:00 uur

Onderstaand vind je de data en contactgegevens.

De avonden

12 september (start)
3 oktober
24 oktober
7 november
28 november
12 december
16 januari
6 februari
6 maart
27 maart
10 april
24 april
29 mei (einde)

De bent van harte welkom!
 VOOR VRAGEN EN BEELNAME
 NEEF CONTACT OP MET:
 Leiding: Jeannette: 06-19919600
 Martin: 06-28166971
 E-mailadres:
 Jeugdvereniging.breukelen@gmail.com
 Instagram: @jvbreukelen

Bruikbare, verkoopbare spullen

Noemt u ze zoals u wilt: curiosa, vintage, antiek, of snuffelpullen. Ons maakt het niet uit. Wij zijn altijd op zoek naar verkoopbare spullen voor de jaarmarkt voor de kerk in juni. Hebt u zelf iets over, gaat u verhuizen of kleiner wonen en moet u opruimen, of misschien moet u een huis leegruimen? Vaak is het jammer om iets zomaar weg te gooien, terwijl het nog goed is. Wij helpen u graag door deze spullen bij u op te halen. Neemt u contact op met Frans Atsma, 0346 264635, Ard Mak, 06-41394945, of Hans Schriever, 06-14489888. Dit kan het hele jaar door. We maken dan een afspraak om langs te komen.

De Rommelmarktcommissie

WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: vacant
Interimpredikant: ds P. van Winden, Boekweitlaan 20, 3764 ZN Soest, tel. 06 12171113, pieter@interimpredikant.nl; skype naam: van.winden

Contact pastoraat: Corry Bosch, G.v.Doornikstraat 111, 3621 HX Breukelen, tel. 0346 262279, corry.bosch@kpnplanet.nl

Scriba: C.H.v.Schaik, Doornhoekslaan 58 3601 LX Maarssen, 06 53792347 scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Kerkelijk bureau: H. de Kruijff, tel. 06 23700853 e: h.dekruijff@xmsweb.nl

Autodiensten: Emmy Wildeman, tel. 241578

Website: www.pknbreukelen.nl

Kerktelefoon: John van den Bosch, email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, tel. 266843 (na 18.00 u.)

Aanstaande zondag

Aanstaande zondag is vredeszondag. Elders wordt daar meer over geschreven. Ik wil alleen melden dat de voorbereiding alleen al een profetie van vrede was: in grote harmonie en elkaar het beste gunnend hebben we de dienst voorbereid met drie kerken. Het is een schoolvoorbeeld van fijne oecumene. Wat een voorrecht om zo met collega-voorgangers en met gemeenteleden en parochianen bezig te zijn met dit belangrijke thema. Want vrede lijkt een versleten begrip soms. Maar juist in deze tijd met korte lontjes op straat en lange tenen in het verkeer en grote monden op de scholen (soms) en kleine verdraagzaamheid in de politiek is dat zeer ruime en overvloedige begrip 'vrede' nodig. Meer dan ooit. Johannes 20:21 vertelt niet voor niks dat dat de eerste woorden van de opgestane Heer zijn tot zijn leerlingen: ik wens jullie vrede.

De kinderen gaan ook aan de slag met dat thema. De super enthousiaste kindernevendienstleiding heeft iets heel leuks bedacht en moois. Vrede is juist iets om met kinderen uit te werken. Gezinnen met kinderen zitten vooraan in de kerk. Dan hoeven de kinderen niet door de kerk te lopen bij het weggaan en terugkomen.

Pieter van Winden

Belijdeniskring

Ik hoorde van het bestaan van een belijdeniskring. Met die groep ben ik in contact om te bezien of een doorstart gewenst is. Daar werk ik dan graag aan mee. Maar misschien zijn er meer mensen die het interessant, leuk of belangrijk vinden om op een open en verhelderende manier met de nieuwe inzichten in geloof en leven bezig te gaan. Meld je even als je daar misschien aan denkt. Ik geloof in maatwerk en in de vrijheid voor ieder om wel

of niet mee te doen op de manier die voor jou werkt. Dat klinkt misschien een beetje vaag. Maar ik bedoel dat ik niet met een standaard verhaal kom, maar pas gelukkig ben als jij gelukkig bent van de aanpak. Hoe dan ook, laat graag even van je horen als je hier wel eens over nagedacht hebt.

Pieter van Winden, tel. 06-12171113

Gevoel serieus nemen

Van uw interim-predikant

Ook in de afgelopen weken was ik bij veel gesprekken. Persoonlijke gesprekken, thuis bij u. Gesprekken in groepen. Gesprekken over de telefoon. Gesprekken in de kerk. In die gesprekken komen vaak gevoelens aan de orde. Positieve gevoelens. Maar uiteraard ook negatieve. Ik zelf neem uw gevoel uiterst serieus. Ik hoop zelfs dat in ieder gesprek gevoelens een plek kunnen hebben, als u dat wilt. Ik wil het graag. Dat heeft een reden.

Iedereen weet dat er geweldige dingen gebeuren in en rond de Pauluskerk, maar dat er ook best wat onenigheid is. Die onenigheid gaat momenteel nog maar nauwelijks over zaken of feiten. Eigenlijk wil iedereen dat het gewoon weer fijn wordt in de Pauluskerk. En eigenlijk weet ook iedereen dat het gewoon fijn is als Pauluskerk. Er is geen sterke onenigheid over de koers of over iets aanwijsbaars. Misschien is dat er wel geweest. En wat geweest is, is niet voorbij. Maar ik kom wel eens in kerken waar men grondige onenigheid heeft over bijvoorbeeld de keuze van een kerkgebouw, of bijvoorbeeld over de theologische richting waarin gewerkt wordt. Maar in de Pauluskerk is dat anders. Over de koers en de gang van zaken in de gemeente bestaat best veel overeenstemming. Mooi!

De onenigheid zit 'm onder meer op het niveau van het gevoel: er zijn gevoelens van pijn, onveiligheid, aversie, wantrouwen. Terwijl je in een kerk natuurlijk graag veiligheid ervaart, vertrouwen voelt, vrede doorgeeft en genezing vindt. In de bijbel lees ik dat de vrede van God alle verstand te boven gaat (Filippenzen 4:7). Zo zie ik dat ook in de Pauluskerk. De vrede waar we naar zoeken is meer dan een vrede die we met elkaar af kunnen spreken, laat staan afdwingen. Dat is niet iets om even te regelen. Het zit 'm veel meer in wat er een vers eerder staat: de Heer is nabij. Paulus bedoelt hier dat God iets wil betekenen in het meest dichtbij van je leven. En gevoelens vormen de link tussen je wat je meest innerlijk nodig hebt enerzijds en anderzijds de buitenwereld. Gevoelens vertellen wie je bent, zowel in je talenten als in wat je nodig hebt. En juist daar is kennelijk de Heer: de betekenis van God is niet op afstand te geven, maar gebeurt dichtbij je. Daarom wil ik graag dat gevoelens een rol spelen in de gesprekken. Of dat nu gevoelens van pijn zijn of van dankbaarheid, van ziekte of levendigheid, dat is allemaal goed. Want daar ergens komen we misschien op het spoor wat God kan betekenen. Ook in en rond de Pauluskerk. En als God iets kan betekenen dan is dat vaak lieflijk, eervol, zuiver (Filippenzen 4:8). Kortom, gezondheid, zegen, herstel krijgen dan een kans. En dat is voor best veel mensen hoog nodig. Dat hoor ik

geregeld: "Ik voel pijn bij wat er in de kerk met mij gebeurd is." Dat zijn gevoelens om serieus te nemen, want juist in de omgang met gevoelens schuilt een kans. Ik hoor ook: "Ik ben dankbaar, juist ook dat ik bij deze kerk hoor en dat we geloven kunnen." Ook dat neem ik uiterst serieus. Ook in de praktijk doen we dat zo. De gemeenteavond -die nog moet plaatsvinden als ik dit schrijf- begint met een persoonlijke opening. Dat is geen misplaatste vroomheid. Dat is het fundament. En ook kerkenraadsvergaderingen bijvoorbeeld beginnen met een bezinning waarin gevoelens gedeeld kunnen worden. Daarin schuilen aanknopingspunten voor het delen van geloof, vertrouwen en visie. Daarna volgens gesprekken waarin besluiten worden genomen. De komende maand zal de kerkenraad vast en zeker spreken over hoe het verder moet met de Pauluskerk. Dat zijn altijd positieve gesprekken, want er gebeurt al zoveel positiefs. Bijvoorbeeld kan het gaan over: kan het beroepingswerk weer starten? Wanneer? En hebben we nog scherp wat voor predikant we precies nodig hebben? Hoe betrekken we de gehele breedte van de gemeente daar nu bij? Hoe zijn we transparant en bereikbaar? Juist ook bij dat soort positieve gesprekken is het ook nodig om met gevoel en gedeeld geloofsvertrouwen kerkenraad te zijn. Want als kerk zijn we een geloofsgemeenschap. Dat houdt in dat we een actiegemeenschap zijn met veel dingen die je uit liefde voor je medemens doet, maar we zijn ook een gevoelsgemeenschap van mensen die heel dichtbij zoeken naar de betekenis van God. Alledaags, ook in het leven van een kerk. De Heer is immers nabij, lees ik.

Pieter van Winden

In en Uit de Gemeente

Eind september begin oktober wordt er bij Miny Brink (Fluitekruid 10) vanwege hartritmestoornissen een pacemaker geplaatst. Miny en haar man Frank hopen daarmee dat er zicht is deze stoornis onder controle te krijgen; wij hopen dat met hen. Heel veel sterkte gewenst!

Er wordt regelmatig de vraag gesteld hoe het met Piet de Jong is. Het gaat steeds beter met hem. Dagelijks probeert hij zijn rondje te lopen. De kerkgang is door de corona crisis niet mogelijk en ook nog te vermoeiend.

Maar hij mist ons wel. Een bezoekje(op afstand) wordt zeker op prijs gesteld. Wel even een belletje vooraf.

Op zondag 6 september heeft Noah Satumalaij (Julianastraat 12) de bloemen uit de kerk gekregen. Zij had last van benauwdheid en heeft daarvoor een neusoperatie ondergaan, die was niet prettig. Wij wensen haar een voorspoedig herstel en hopen dat de ingreep geholpen heeft.

*Geloof, Hoop, Liefde
doet mensen over
water lopen omdat
op de oever iemand staat
die hen in het Wonder
doet geloven!*

Namens het pastoraat Corry Bosch

Nieuwe huwelijksdatum op vrijdag 25 september 2020

Lieve mensen,

Wij, Jeroen en Frieda, hebben elkaar voor de wet op 17 juli 2020 ons JA woord gegeven. Nu willen wij elkaar ook ons JA woord geven ten aanzien van God. Deze feestelijke gebeurtenis zal plaats vinden op vrijdag 25 september om 15.00 uur in de Pauluskerk.

Ds. Gé Speelman gaat voor in deze dienst. Wij zouden het fijn vinden als u dit samen met ons wilt vieren. Graag tot dan! In verband met de coronaregels is er beperkt plek.

Met vriendelijke groet,
Jeroen en Frieda Stoof-Van Ewijk

DIACONIE



Hulp nodig? Bel 08 5130 1535
ma/di/do, 9.00 -12.00 u. (10 ct/m)
Hulp bieden? Bel 0318 655623

Collecte 27 september - Pauluskerk

Sterke kerk op kwetsbare plek

In afgelegen dorpen in Noord-Ghana gaan steeds meer kinderen naar school, maar veel volwassenen zijn nog analfabeet. De school was ver weg, ze moesten jong werken of hun ouders vonden onderwijs niet nuttig. Het leven is er niet makkelijk, de wegen zijn slecht, men heeft een tekort aan water en elektra. De kerk in Noord-Ghana leert hen alsnog lezen en schrijven in hun eigen taal. Bijbel lezen en leren over gezondheid en hygiëne. Helpt u mee, zodat de kerk meer mensen kan leren lezen? (Voor € 3,50 een bijbel in eigen taal, voor € 17,- een schoolbord).

ZWO-commissie

Voedselbank



Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen doen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk

en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke.

COLLECTEN

	Pauluskerk	Pieterskerk
Zondag 2 augustus 2020		
Stichting VLOK (Lombok)	201,00	156,10
Kerk	116,71	257,00
Zondag 9 augustus 2020		
Zending		104,80
Kerk	87,05	100,00
Zondag 16 augustus 2020		
Kerk	144,90	101,00
Ramp Beiroet		
Chr. Noodhulpcluster (ZOA)	790,50	
Kerk in Actie (Giro555)		841,00
<i>De diaconie heeft de opbrengst van beide collectes verdubbeld.</i>		
<i>De totale opbrengst is:</i>		
<i>Chr. Noodhulpcluster (ZOA)</i>	<i>1.581,00</i>	
<i>Kerk in Actie (Giro555)</i>	<i>1.682,00</i>	
Zondag 23 augustus 2020		
PDC de Herberg	145,15	89,40
Wilde Ganzen (Taizé-viering)	4,50	
Kerk	108,55	112,00
Zondag 30 augustus 2020		
Save the Children	143,60	130,00
Avondmaalscollecte		139,70
<i>(Hospitia Vleuten en Wilnis)</i>		
Kerk	98,61	69,00

In augustus heeft de diaconie een gift van € 20 en een gift van € 50 mogen ontvangen.

GEZAMENLIJKE BERICHTE

Vredesdienst zondag 20 september

"Vrede verbindt verschil"



Op zondag 20 september zal er om 10.00 uur een oecumenische vredesdienst worden gehouden in de Pauluskerk, Straatweg 37 te Breukelen. Voorgangers zijn ds. Pieter van Winden, ds. Martje Ruhlessin en pastor Jos van Os.

Wat is daar plots een explosie aan solidariteit. Het coronavirus breekt los en vanuit alle hoeken van de samenleving wordt de gemeenschapszin zichtbaar, hoorbaar. Spandoeken, applaus en simultaan luidende kerkklokken. Invoelende toespraken van de leiders van het land en die extra tas met boodschappen voor de buurvrouw. Initiatieven die plaatselijke kleine ondernemers door de storm moeten helpen. Ook worden de al bestaande verschillen nog duidelijker, bij de voedselbank en bij het meisje dat veel liever naar school

gaat dan in haar ontwrichtende thuissituatie te moeten zijn. Het verschil in toegang tot zorg, tussen ons hier en al die vluchtelingen daar, ver weg. En juist over verschil gaat de Vredesweek van 2020. Over het omgaan met die verschillen. Verschillen in cultuur, gebruiken, huidskleur en religie. Verschillen in morele opvattingen en de spanningen die dit oproept met de vrijheid van meningsuiting en de fundamentele gelijkheid van mensen. In de Vredesweek gaat het over hoe belangrijk het is om het verhaal van de ander te leren kennen, in plaats van te blijven hangen in het eigen gelijk. Daarom is de komende Vredesweek gekozen voor het thema 'Vrede verbindt verschil'."

Wij zagen zaken in de Nederlandse samenleving die ons verontrustten, onderzoekers bewezen het met onderzoeken: Sociale cohesie neemt af als het aantal mensen met verschillende culturele en etnische achtergronden groter wordt. Ook al staat ons hoofd er nu misschien niet naar, dat kunnen we niet wegdenken. Is door de coronacrisis en alle gevolgen ervan het thema dat we samen met de Ambassades van Vrede kozen achterhaald, of ongepast? Nee! Wat al in de samenleving zat, is uitvergroot. Juist nu blijkt hoe belangrijk saamhorigheid is, hoe vitaal vrede moet zijn. En dat is precies waar we samen met duizenden mensen in Nederland aan werken. Hoe belangrijk het is dat mensen elkaar bijstaan én dat verschillen er mogen zijn.

De dienst is ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl / Pauluskerk.

We hopen op een fijne oecumenische dienst met elkaar. Vanwege de corona maatregelen is er een maximaal aantal beschikbare stoelen.

In deze Vredesweek zijn er elke avond gezamenlijke gebedsmomenten in onze verschillende kerken, ook zo 'Verbindt vrede verschil'! - ze beginnen steeds om 19.15 uur:

Maandag	21 september	Pieterskerk, Straatweg 59
Dinsdag	22 september	Witte Kerkje, Dillenburgstraat 8
Woensdag	23 september	Pauluskerk, Straatweg 37
Donderdag	24 september	Silo, Karel Doormanweg 49
Vrijdag	25 september	Verzorgd door de Bovenkamer, Witte Kerkje
Zaterdag	26 september	H. Johannes de Doperkerk, Straatweg 146

Bewogenheid en de Koran

Woensdag 30 september 20.00 uur Pauluskerk

Alper Alasag is directeur van Islam en Dialoog, een stichting die aan de visie van Fetullah Gülen (Gülenbeweging) bekendheid wil geven in Nederland en sinds 1998 de dialoog tussen verschillende groepen probeert te bevorderen. Alper Alasag werd geboren in Oldenzaal. Als kind van zes werd hij naar zijn grootouders in Turkije gestuurd om daar zijn schooltijd door te brengen. Het werden turbulente jaren, waarin hij ver weg van zijn ouders in Nederland, opgroeide in een

harde samenleving met veel spanningen tussen politiek links en rechts, tussen islam en atheïsme, tussen gematigdheid en radicalisme, tussen openheid en geslotenheid, tussen afwijzing en dialoog. Zijn leven kreeg uiteindelijk richting en perspectief door zijn kennismaking met het gedachtegoed van de Turks islamitische prediker Gülen. In 1989 keerde Alper Alasag als jong volwassene terug naar Nederland. Als student raakte hij betrokken bij de oprichting van de stichting Islam en Dialoog.

Solidariteitskas 2020

“Voor gemeenten die omzien naar elkaar!”

Als kerkelijke gemeente willen we in onze woonplaats een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde. Een plek waar u God kunt ontmoeten, waar de mensen naar elkaar omzien en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. De Solidariteitskas wordt gevuld door een jaarlijkse vaste bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse kerk. Gemeenten die tijdelijk niet ‘zelfvoorzienend’ zijn kunnen er een beroep op doen. Bijdragen vanuit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Elkaar de helpende hand bieden, zo dragen we samen en delen we met elkaar.

Breed gedragen.

De Solidariteitskas er niet alleen voor noodlijdende gemeenten maar ook voor gemeenten die vernieuwende ideeën hebben. Die kansen zien om nieuwe wegen in te slaan. Zo is bijvoorbeeld destijds tienduizend euro toegezegd voor het realiseren van een Tiny church in Almere. Een klein kerkgebouw dat de toenmalige pioniersplek (een srw-wagen) moest ontlasten, omdat die zo populair was dat die de aandacht nauwelijks aankon. Door deze nieuwe Tiny church komen nog meer mensen in aanraking met het geloof. Die tienduizend euro van de Solidariteitskas – mede door u opgebracht – maakte dit mogelijk. Dank daarvoor!

Als gemeente vragen wij, via een uit te delen acceptgiro, een bijdrage van **10 euro**. Voor ieder belijdend lid gaat **vijf euro** naar de Solidariteitskas, het resterende bedrag, eveneens **vijf euro**, is voor de eigen Wijkgemeente.

Meer weten? Kijk op www.pkn.nl/solidariteitskas. Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Bewust Bijbel lezen - Bij Johannes in de leer *Woensdag 23 september om 20.00 in de Pauluskerk (via achteringang)*

Ds. Bert Aalbers komt de komende drie maanden vanuit het Oosten naar ons om op zijn bekende wijze kennis en achtergrond aan te reiken over de Bijbel. In de afgelopen jaren maakten we ieder jaar kennis met een andere evangelist. Dit seizoen is Johannes aan de beurt. Van de vier evangelisten is hij de meest afwijkende, aparte, eigenzinnige... Er is eigenlijk niet een woord waarmee wij hem recht doen. Enerzijds is hij diepgravend en hoogreikend – denk aan

zijn proloog: “In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.” Anderzijds tekent geen van de evangelisten ons Jezus zo aards, zo gewoon: Hij is moe, boos, verdrietig. Verder heeft Johannes heel veel ontmoetingen met Jezus die bij zijn collega’s ontbreken. Bovendien worden die gevolgd door uitvoerige discussies. Reden genoeg om enkele boeiende avonden te verwachten! U bent van harte welkom, tot 23 september!

Orgelconcert van Jan Pieter Karman



Zondag 4 oktober om 15.00 uur in de Pauluskerk
De samenwerking van een bijzonder orgel met een bijzondere organist zullen u een inspirerende middag bezorgen. Jan Pieter Karman heeft een mooi programma samengesteld. Vandaag (4 oktober) is een barokconcert dat geheel zal bestaan uit werken van J.S. Bach (1685-1750). Dan zullen klinken de feestelijke Toccata en Fuga in F (BWV 540), de koraalpartita ‘O Gott, du frommer Gott’ (BWV 767), waarin Bach weer uiting geeft aan zijn grote muzikale inventiviteit: geen enkele variatie lijkt op een andere! Verder de driedelige, kamermuzikale 1e triosonate in Es (snel-langzaam-snel; BWV 525) en de grote koraalbewerkingen over ‘Von Gott will ich nicht lassen’ en ‘Diess sind die heil’gen zehn Gebot’ (BWV 658 en 678). In “Die sind” wordt de melodie als canon gepresenteerd: zoals de ene stem de andere volgt, zo volgen wij de 10 Leefregels. Entree gratis, graag een gift naar draagkracht na afloop.
Van harte welkom!

Voor aankondiging, vrijdag 27 november om 20.00 uur

Een lezing over: Elkaar helpen bij verlies en verdriet door Manu Keirse

*Emeritus hoogleraar verliesverwerking
Faculteit geneeskunde KU Leuven*

Je kunt op heel veel momenten in het leven met ernstig verlies worden geconfronteerd, zowel in je eigen leven als in je onmiddellijke omgeving. Denken we maar aan het sterven van een familielid of een collega, een

echtscheiding, een ongeneeslijke ziekte, verlies van je werk, leven met iemand met een beperking, verlies door onrecht, ... Hoe kun je daarmee omgaan en familie, vrienden en collega's ondersteunen? Mensen in verdriet en hun omgeving stellen zich allerlei vragen: Is het normaal dat je je na maanden nog zo verdrietig voelt? Is het nog ooit mogelijk om weer van het leven te genieten? Is het normaal dat je na een jaar nog kunt wenen om de dood van je moeder? Reageert ieder mens op dezelfde manier? Is het juist dat de tijd 'alle wonden heelt'? Hoe kun je iemand in verdriet helpen en troosten? Hoe kun je een collega, die zijn partner of een kind heeft verloren, tegemoet treden op de eerste dag van zijn werkhervatting? Deze en vele andere vragen worden frequent gesteld door mensen in verdriet en hun omgeving. Om verlies te overleven moet je rouwverrichtingen verrichten. Je kunt mensen hierbij helpen of het hen moeilijker maken. Het is een opdracht van elke burger om mensen hierin behulpzaam te zijn. Maar misvattingen over wat adequaat omgaan is met verdriet, maken dat velen niet naar mensen in verdriet durven gaan of verkeerd reageren. Deze dagen kunnen zowel mensen in verdriet zelf als hun familie, hun vrienden, hun studie- en werkomgeving leren wat helpt en niet helpt om te overleven. Meer weten kan je in verdriet helpen om je eigen reacties en gevoelens te verstaan en je beter te handhaven op moeilijke momenten. Als omgeving kun je leren de juiste ondersteuning te bieden en mensen in die cruciale periode van hun leven niet in de steek te laten.

Van harte aanbevolen,
Roeloffien van Voornveld en Gery de With

Nieuwe expositie

De schilderijen van Niek van der Plas (1954) onderscheiden zich met een geheel eigen stijl en lichte impressionistische toets en een warm kleurgebruik met grote aandacht voor mens en natuur. Strand en zee vormen voor de in Katwijk geboren en getogen schilder een belangrijke inspiratiebron voor zijn werken. Maar de keuze van zijn onderwerpen gaat veel verder dan Katwijk alleen; ook de rest van Nederland, diverse landen in West-Europa en bijvoorbeeld Amerika behoren tot zijn 'werkterrein'. Niek van der Plas werkt met warme zachte kleuren waardoor zijn schilderijen een sfeer van zorgeloosheid en ontspanning oproepen. Zijn voorkeur voor luchtige onderwerpen hangt samen met zijn vrolijke karakter. Naast zijn voorliefde voor het licht van strand, zee en polderlandschappen brengt hij graag de beweeglijkheid van mensen in beeld, omdat zij voor hem bij het leven horen. Hij weet met zijn licht- en kleurenspeel en zijn vlotte toets levendige taferelen op te roepen.

www.niekvanderplas.nl

Expositie van 26 september-19 december 2020

De kunstcommissie



Aandacht voor de schepping

We zitten middenin de "Periode van de Schepping".

1 september tot 4 oktober is al sinds 1989 wereldwijd een periode met extra aandacht, gebed en zorg voor de schepping. De 2,2 miljard christenen worden uitgenodigd te bidden voor de aarde en de meest kwetsbaren om in waardigheid te kunnen blijven leven. Dit jaar is het thema voor de periode "Jubeljaar voor de aarde". We nodigen jou uit om na te denken over dingen die we als groene kerken kunnen doen om de aarde rust te geven en kwetsbaren terug te geven wat hen toebehoorde.

Elk jaar stelt 'Season of Creation', de oecumenische groep die de 'Periode van de Schepping' organiseert een thema vast. Het thema voor 2020 is 'Jubeljaar voor de aarde'. Ieder 50e jaar is een jubeljaar. Het jubeljaar omvatte bevrijding van schulden: de onrechtvaardigheden van de afgelopen vijftig jaar moesten hersteld worden en het was een rusttijd voor het land. Het Bijbelse jubeljaar kunnen we ook vertalen naar onze tijd: Het jubeljaar is een tijd om af te zien van overconsumptie en economische systemen die gebaseerd zijn op constante economische groei ten koste van de aarde en degenen die arm zijn. Het jubeljaar is een tijd waarin degenen die het meest hebben geconsumeerd, hun geld moeten teruggeven aan degenen die het meest hebben geleden. Het jubeljaar is een tijd van rust voor het land van voortdurende uitbuiting, om ecosystemen en mensen de gelegenheid te geven te herstellen. Hoe kunnen we als kerk het jubeljaar van de aarde toepassen? Lees verder op onze website:

<https://www.groenekerken.nl/jubeljaar-voor-de-aarde>



Webinars voor een extra beetje kennis en inspiratie 6 en 8 oktober

Meld je nu aan voor de webinars begin oktober! Het beloven mooie avonden te worden, met kennisoverdracht, interactie en ervaringen. Op 6 oktober kun je deelnemen aan het webinar over Schepping en Natuur in en rondom de kerk. En op 8 oktober zal het gaan over hoe goed om te gaan met geld van de kerk. Na aanmelding ontvang je een week van tevoren een weblink, waarmee je eenvoudig kunt deelnemen aan het gekozen webinar.

www.groenekerken.nl

In den vreemde 10 textielkunstenaars en de reizen van Bonifatius

9 september 2020-10 januari 2021 Woerden

In 2020 is het 1300 jaar geleden dat de Engelse monnik Wynfret, beter bekend als Bonifatius, voor de tweede keer naar de Lage Landen reist. Tien textielkunstenaars hebben werken gemaakt die zijn geïnspireerd op dit verhaal. In deze bijzondere tentoonstelling met onverwachte invalshoeken, vormen de werken een nieuw verhaal over Bonifatius, zijn reizen en zijn werk. Afkomstig uit de omgeving van Exeter in het zuidwesten van Engeland, besluit Bonifatius in 716 als 'monachus peregrinus' (reizende prediker) naar het vasteland te reizen om daar de christelijke leer te verkondigen. Tijdens zijn tweede reis naar Utrecht en omliggende gebieden bezoekt Bonifatius ook Woerden en Breukelen. Hij laat er zijn sporen na, getuige de Pieterskerk in Breukelen en - waarschijnlijk - de Petruskerk in Woerden. Bonifatius is vol van zijn missie, maar onbekend met waar hij terecht zal komen en wat de reis hem zal brengen.

Hij heeft succes maar krijgt ook te maken met tegenslag en heimwee. Hij is een bevlogen missionaris maar in zijn pogingen ongelovigen te bekeren, gebruikt hij geweld en agressie. Waren Bonifatius' methoden wel geoorloofd en bracht hij inderdaad het 'goede' naar onze streken? De tentoonstelling sluit aan bij deze vragen en het thema van 'in den vreemde gaan'. Het reizen en je settelen in een vreemde omgeving. De kunstwerken variëren van een zeer fijn en gedetailleerd geborduurd kazuifel tot wandkleden, viltwerk, vlechtwerk en textiele sculpturen. Kortom een heel gevarieerde expositie met een heel actueel thema!

Boekje:

Bij de expositie hoort een kleine catalogus met de werken van de kunstenaars. Het boekje is verkrijgbaar in de museumwinkel voor 3,50 euro.

Voor meer informatie

zie: www.stadsmuseumwoerden.nl en op Facebook:

@StadsmuseumWoerden

COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

Bezorging: mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814

W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;

Bankrekeningnummer Kerknieuws: St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60

Kostprijs: € 22,50

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1^e zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkomroep.nl

Administrateur: Mw. M. Davids-Garritsen, Kerkplein 16, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-262692, email: m.davids@sdivad.nl
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

C. Vervat, tel. 06 51796607, of ceesvervat@gmail.com

Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl

Adres Pauluskerk: Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89