

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 6 SEPTEMBER 2020

10.00 uur: Ds. P. van Winden, Soest

Collecten: 1. Kerk in Actie: Syrië (zie toelichting) 2. Kerk

ZONDAG 13 SEPTEMBER 2020

10.00 uur: Ds. B. Aalbers, Zwolle

Collecten: 1. JOP 2. Kerk

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 6 SEPTEMBER 2020

10.00 uur: Ds. B. Aalbers, Maarssen

18.30 uur: Ds. K. Hage (Pieterskerk)

Collecten: 1. Kerk in Actie: Syrië (zie toelichting) 2. Kerk

Autodiensten: Dhr. W.J. den Hartog, tel. 0294-234700

ZONDAG 13 SEPTEMBER 2020

10.00 uur: Ds. K. Hage

Opening winterwerk

18.30 uur: Ds. K. van As, Oostzaan (Pieterskerk)

Collecten: 1. HGJB 2. Kerk

Autodiensten: Dhr. M. Berger, tel. 06-15128659

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

De weeksluitingen worden in verband met de Corona beperkingen niet gehouden.

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 2 weken. Kopij graag inleveren op maandag 14 september voor 18.00 uur.

AGENDA

- Zaterdag 5 september, 13.30 uur, Pauluskerk
Startzaterdag Pauluskerk
- Zondag 6 september, 10.00, Pauluskerk
Startzondag Pauluskerk
- Woensdag 9 september, 20.00 uur, Witte Kerkje
Leeskring o.l.v. Frans Vonk

- Zondag 13 september, 10.00, Pieterskerk
Startzondag Pieterskerk
- Woensdag 16 september, 20.00 uur, Pauluskerk
Gemeenteavond Pauluskerk

MEDITATIE

Over de kerk

'En verder: 'Hier sta ik met de kinderen die God mij gegeven heeft.' (Hebreeën 2:13)

In de (kerkelijke) media gaat het veel over de kerk in coronatijd. Over de vraag hoe de toekomst eruit zal zien. Er zijn zorgen. Het gevoel van latente crisis in de samenleving is er ook in de kerk. Kerkbezoek blijft achter bij de verwachting. Online diensten worden niet meer zo goed bezocht als eerder. Zou de individualisering het hebben gewonnen van de gemeenschapszin? Zou de coronacrisis de ontkerkelijking versnellen?

Het roept de onderliggende vraag op wat de kerk dan eigenlijk is. Wat is de kerk? Een fundamenteel, maar vooral ontroerend antwoord geeft de Hebreeënbrief in de woorden boven deze meditatie. Jezus, de Zoon, zegt tegen God de Vader: 'Hier sta ik met de kinderen die God mij gegeven heeft.'

Als wij ons, zoekend en al dan niet vertwijfeld, afvragen wat de kerk is, en waar ze goed voor is, dan worden wij verwezen naar God, naar de verhouding van de Vader en de Zoon. Zij horen bij elkaar, zij zijn samen één. Jezus deelt in de sfeer en de macht en de luister van God. Daar is de brief aan de Hebreeën vol van. De brief zet er ook vol mee in: nu de tijd ten einde loopt, heeft God zijn laatste en beslissende woord gesproken in de Zoon (Hebreeën 1:1-4). In de Zoon komt aan het licht wie God is, wat zijn karakter is.

In hoofdstuk 2 horen we wat God via de Zoon van plan is: God wil, door Jezus, vele kinderen laten delen in zijn luister (vers 10). De weg die Jezus gegaan is, is hij wel alleen gegaan, maar niet voor zichzelf. Hij is deze weg gegaan, als pionier, als wegbereider, 'voor velen'. Niet voor een klein groepje, maar voor velen. Je hoort er de volheid van het getal van Gods kinderen in. De schare die

niemand tellen kan. 'Hier sta ik met de kinderen die God mij gegeven heeft'.

Niet alleen God de Vader en de Zoon horen bij elkaar, maar de Zoon en de gemeente ook. Jezus en de kerk zijn onafscheidelijk. Er is een sterke en hechte band tussen Jezus en degenen die bij Hem horen. Ze zijn samen één. De kerk is van Jezus. De gemeente is zijn eigendom. De schrijver van de Hebreeënbrief benadrukt deze nauwe band door een aantal citaten uit het Oude Testament. Dat doet hij op een bijzondere manier: hij legt Jezus de woorden in de mond. Jezus wordt hier sprekend ingevoerd, als een ik-figuur. Of beter gezegd: in de Schriften schuilt Jezus Christus, totdat Hij er zelf uit naar voren stapt en zegt wie Hij is. De schrijver van de brief verkondigt Jezus vanuit de Schriften. Hij heeft de Schriften gelezen, onderzocht, en Jezus gevonden. Alsof hij de Schriften hoort getuigen: Ik ben het. 'Hier sta ik met de kinderen die God mij gegeven heeft.'

Wie zijn deze kinderen van God? We denken dan natuurlijk, en terecht, aan de kerk van alle tijden en plaatsen. 'Van het begin van de wereld tot aan het einde verzamelt de Zoon van God zich uit de gehele mensheid een gemeente' (Heidelbergse Catechismus, zondag 21). Toch is het voor ons, in deze tijd, vooral de opdracht en de uitdaging zo naar de concrete kerk te kijken, naar de groep mensen die op zondag rondom de Schriften samenkomt. De groep (of het groepje – voor Jezus is 2 of 3 al genoeg) mensen die erom bidt dat Jezus uit de Schriften naar voren treedt, opdat Hij ons in het gewaad van zijn Woord tegemoet komt, en ook ons zegt wie wij zijn. Waar dat gebeurt, breekt de vreugde door de angst heen. Daar wijkt de twijfel voor de zekerheid. Dan ontdek ik 'dat ik van de kerk een levend lid ben een eeuw zal blijven' (zondag 21). Jezus zelf zegt het: 'Hier sta ik met de kinderen die God mij gegeven heeft.'

Ds. Krijn Hage

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: Ds K. Hage,
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;
bij voorkeur niet op woensdag

Scriba: M.C. Berger,
G. van Nijenrodestraat 171,
3621 GJ Breukelen,
tel. 06-15128659,
email: scriba@pieterskerk.info

Ledenadm.:

W. Mur, tel. 266842,
email: noortje-wim.mur@planet.nl
www.pieterskerk.info

Website:

Kerktelefoon:

John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

Elk jaar komen na de zomervakantie de kerkelijke activiteiten weer op gang. Dit jaar ook, maar meer dan anders met een groter besef van voorlopigheid. Er is voorzichtigheid, omdat we niet weten of het coronavirus met een tweede golf over de wereld zal spoelen. Ondanks dat gaan we moedig en monter verder. Juist als christelijke gemeente hebben we daar alle reden toe, omdat wij geloven en weten, en het wordt ons ook telkens weer gezegd, dat de toekomst in de handen van onze goede God is. Elke nieuwe dag is daarvan het stille bewijs.

Bij wijze van proef zijn er de zondagen in september en oktober (tot de herfstvakantie) weer avonddiensten, zoals we gewend waren, samen met het Witte Kerkje. Aangezien de oude en ruime Pieterskerk zich beter leent voor samenzang, zullen de avonddiensten in de Pieterskerk worden gehouden. Net als bij de ochtendiensten is het nodig om je als bezoeker aan te melden. Dat kan via de nieuwsbrief of de website. We hopen dat de avonddiensten in een behoefte voorzien. Rond de herfstvakantie zal gekeken worden of de avonddiensten worden doorgezet.

Zondag 6 september gaat ds. B. Aalbers voor. Mooi dat hij na zoveel goed werk in wijkgemeente Pauluskerk nog een keer in de Pieterskerk voorgaat. In de avonddienst, ook in de Pieterskerk, ga ik zelf voor en pakken we een draad op die door de coronacrisis lang is blijven liggen: de beden van het Onze Vader aan de hand van de Heidelbergse Catechismus. Aan de orde is de zesde bede: 'en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.' We bidden dat elke week in de kerk, en vaak ook bij andere gelegenheden, maar soms zijn er tijden dat je aan alles voelt hoe goed en nodig het is om dit te bidden. Misschien is onze tijd er wel zo een. In ieder geval is deze bede een erkenning van menselijke kwetsbaarheid en tegelijk een vraag aan God om de hulp van zijn Heilige Geest.

Zondag 13 september is de startzondag van het nieuwe seizoen. De afgelopen jaren was er op de zaterdag daarvoor een gezellige en goedbezochte BBQ, samen met de mensen van het Witte Kerkje. Dit jaar kan dat helaas niet doorgaan. De startcommissie heeft andere mogelijkheden gezocht en die ook gevonden voor de zondag na de dienst. Daarover leest u verderop meer. In de dienst lezen we verder uit de brief aan de Hebreeënen, hoofdstuk 4:1-13, over de rust, de sabbatsrust, die ons beloofd is. Dat is de overkoepelende belofte die al onze bezigheden en activiteiten draagt en gaande houdt. Het geloof is de wortel waaraan ons bezig zijn ontspringt, ze worden gaande gehouden door de hoop, en de liefde is de voleinding waarin alle dingen tot hun bestemming, tot rust komen. Een veelzeggend Schriftgedeelte om het seizoen mee te beginnen.

De avonddienst – in de Pieterskerk - wordt geleid door ds. K. van As uit Oostzaan.

Ds. Krijn Hage

Bedankt!

Langs deze weg wil ik ieder bedanken die aan mijn 40^e verjaardag heeft gedacht. En dat waren er heel veel blijkens de vele kaartjes, mailtjes, boeken, flessen wijn en bloemen. Met name de twee grote vazen met veelsoortige en veelkleurige bloemen - een weerspiegeling van de veelkleurigheid van onze mooie gemeente - waren ontroerend mooi. Dat ook wijkgemeente Pauluskerk aan mijn verjaardag heeft gedacht door een schitterende bos te bezorgen is een mooi gebaar van verbondenheid. Bij dit alles realiseer ik me dat menselijke goedheid een weerspiegeling is van de overstelpende goedheid van God, en dat maakt me tot een dankbaar mens.

Ds. Krijn Hage

Aandacht voor elkaar

Wilt u geboorte, ziekenhuisopname, ernstige ziekte, overlijden en andere belangrijke mededelingen doorgeven aan de ouderling in uw eigen buurt? Hier volgen de namen en telefoonnummers. Marlies Wijnen is ouderling van sectie 1 (Zuid) en contact-ouderling van sectie 2 (West). U kunt met haar contact opnemen via telefoon (0346-261837) of mail: marlieswijnen2@gmail.com.

Reina van der Wilt is ouderling van sectie 4 (Noord), te bereiken via 0346-262103 of reinanr2@hotmail.com. Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie 3 (Centrum) en is te bereiken via 0346-251979 of famvanscherpenzeel@gmail.com.

In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de wijkpredikant ds. K. Hage, tel. 0346-261565. Of, indien hij niet bereikbaar is, met de scriba, Marco Berger, tel. 06-15128659 of scriba@pieterskerk.info. Als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, neem dan tijdig contact op met uw sectieouderling, of één van de andere ouderlingen.

5 september a.s. om 09.00 uur schoonmaken Pieterskerk

Ook na de vakantieperiode willen we weer de Pieterskerk schoonmaken. Naast het vaste groepje kunnen we nog enkele vrijwilligers gebruiken. Het zou heel fijn zijn wederom een aantal van u met koffie te mogen begroeten op **5 september a.s. om 09.00 uur** om met elkaar die ochtend even een uurtje de "mouwen op te stropen". Vele handen maken licht werk. Alvast onze hartelijke dank! Namens het College van Kerkrentmeesters.

Jan Winkel tel. 0346-241144

De leeskring gaat weer van start!

Met inachtneming van de 1,5 meter hebben we berekend dat een groep als onze leeskring, zowel in het Witte Kerkje als in het Bonifatiushuis goed kan samenkomen. Zo zelfs dat er nog ruimte is voor nieuwe meelezers.

Daarom willen we weer van start gaan en wel op woensdag 9 september a.s. om 20.00 uur in het Witte Kerkje. We lezen het boek *Leven van wat komt* van Erik Borgman. Hij is leken dominicaan, hoogleraar publieke theologie en directeur van het Tilburg Cobbenhagen Center van de Universiteit van Tilburg.

In dit boek bespreekt Borgman verschillende brandende maatschappelijke kwesties van vandaag. Wat zou er gebeuren als we ons opnieuw lieten aansteken door de ongehoorde solidariteit waarvan de christelijke traditie getuigt, zo vraagt hij zich af.

Citaat uit de inleiding: "De wereld zit vol idealen en waarden, vol richting en perspectief. Deze dienen zich aan en vragen om aandacht. Zij spreken en getuigen uiteindelijk allemaal – zij het op gebroken wijze – van het verlangen naar en de inzet voor goed leven. 'Leven van wat komt' betekent niet proberen ze naar de eigen hand te zetten, maar zich in dienst stellen van datgene waarvan zij getuigen. Dit vraagt om een eigen manier van onderscheiden en interpreteren van wat er gebeurt. Het vraagt om wat vanouds 'contemplatie' wordt genoemd, om een waarneming van wat er aan de hand is, die het waargenomene beschouwt als een vraag, als een inzicht dat consequenties heeft voor de eigen positie, als een uitnodiging, een opdracht." Het boek biedt genoeg stof om nader over door te praten. Van harte welkom op 9 september a.s. 20.00 uur in het Witte Kerkje.

Voor nadere informatie frans.vonk@hotmail.com

Opening winterwerk

Ieder jaar wordt er in de maand september een weekend georganiseerd waarin we de opening van het winterwerk starten. De afgelopen jaren is dat samen geweest met de gemeenteleden van het Witte Kerkje met een BBQ bij het Bonifatiushuis op zaterdag en op zondag een speciale kerkdienst. Dit jaar is het weekend gepland op zaterdag 12 en zondag 13 september.

Maar helaas, dit jaar is er geen BBQ en ook niet samen met de gemeenteleden van het Witte Kerkje. De kerkenraden en de voorbereidingscommissie zien geen mogelijkheden elkaar als gemeente te ontmoeten waarbij de richtlijnen van het kabinet en het RIVM op een correcte manier kunnen worden nageleefd. Het is helaas niet te organiseren.

Daarom zal er dit jaar alleen een dienst op zondag zijn die in het teken zal staan van de opening van het winterwerk in onze wijkgemeente. De commissie kijkt wel naar mogelijkheden om na de dienst als gemeente met elkaar uitgebreider koffie te kunnen drinken waarbij wat lekkers wordt geserveerd. Dit alles uiteraard met inachtneming van de richtlijnen.

Hartelijke groet, Marlies Wijnen, Reina van der Wilt, Cees van Rhee en Sjaak van Muiswinkel

Dinsdagmorgen Bijbelkring

Dinsdag 15 september willen we weer een start maken met de Dinsdagmorgen Bijbelkring. We komen van 10.00-11.30 uur samen in het Bonifatiushuis. Vanzelfsprekend houden we ons ook hier aan de coronamaatregelen van 1,5 meter afstand. Het is goed om elkaar weer te ontmoeten, een mooie oefening in naar elkaar omzien en samen zoeken naar de wil van God. We lezen met elkaar Hebréeën 1:1-13. Ieder die tijd en belangstelling heeft is van harte welkom.

Ds. Krijn Hage

Giften

Ds. Hage ontving op huisbezoek een gift van € 20,00 voor de wijkkas. Dick Oosthoek ontving bij de collecte van 9 augustus een gift van € 20. Hartelijk dank hiervoor.

Jan Winkel

WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: vacant

Interimpredikant: ds P. van Winden, Boekweitlaan 20, 3764 ZN Soest, tel. 06 12171113, pieter@interimpredikant.nl; skypenaam: van.winden

Contact pastoraat: Corry Bosch, G.v.Doornikstraat 111, 3621 HX Breukelen, tel. 0346 262279, corry.bosch@kpnplanet.nl

C.H.v.Schaik, Doornhoekslaan 58 3601 LX Maarssen, 06 53792347 scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Scriba:

Kerkelijk bureau:

H. de Kruijff, tel. 06 23700853
e: h.dekruijff@xmsweb.nl

Autodiensten:

Emmy Wildeman, tel. 241578

Website:

www.pknbreukelen.nl

Kerktelefoon:

John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

Zondag 6 september, Startzondag

Op een aardse manier omgaan met hemelse zaken

De voorbereidingen van de startzondag zijn in volle gang. In andere jaren kon ieder onbekommerd plannen maken en uitvoeren. Vanwege 'corona' is dat niet meer zo. Bij alles wat we doen moeten we eerst kijken of het wel veilig kan met looproutes en benodigde afstand en maximale aantallen. Het centrale doel is dat u gezonder de kerk verlaat, dan u gekomen bent.

Daarom kan ik al wel doorgeven dat er vanuit de kindernevendienst gewerkt wordt aan mooie plannen om van deze dienst iets bijzonders te maken. Kinderen en jonge gezinnen zullen bijzondere aandacht krijgen in deze dienst. Er zal behalve te luisteren ook een hoop te doen zijn. Natuurlijk zal deze dienst geschikt en bedoeld zijn voor de hele breedte van de gemeente en ieder die mee wil doen.

De Tenachlezing is uit Genesis 2:7: de mens is van klei gemaakt. Kinderen gaan dan ook mensjes kleien. Door die kwetsbare mens van klei (Adam, Aardmens) loopt trouwens een lijntje met de hemel. Een open lijn, mag ik wel zeggen. De Evangelie-lezing uit Matteüs 18:15-20 heeft het daarover. Het thema is: "Op een aardse manier omgaan met hemelse zaken". In de beleving van veel mensen zijn hemel en aarde nogal verschillend. Aardse

zaken worden concreet en tastbaar geacht. Terwijl van hemelse zaken en geloof wordt gezegd: "dat weet je nooit, dat moet ieder voor zichzelf bepalen". Maar Genesis vertelt dat die aardse klei doods blijft, zonder de hemelse inademing. In de bijbel staat daarom juist de verbinding tussen hemel en aarde centraal. Aarde en hemel kunnen niet zonder elkaar. Maar hoe doe je dat dan op je werk, op school? Of thuis? We zullen kijken hoe de aarde en de hemel gewoon doordeweeks op elkaar inwerken. De kinderen beginnen daar al mee. Ze vragen aan ieder bij binnenkomst: voor wie wilt u een lichtje laten schijnen. Dat schrijven ze op. Later steken ze daar een kaarsje bij aan. En we spreken dar voorbeden bij uit. Daar zie je al een beetje hoe aarde en hemel op elkaar inwerken. Belangrijk, juist voor ons als startende kerk in het nieuwe seizoen. Het jaarboekje wordt na de dienst uitgereikt.

Pieter van Winden

Zondag 13 september

Voorganger: ds B. Aalbers

Voor deze zondag staat op het rooster Matteüs 18.21-35, een gelijkenis over schuld en vergeving. Dat thema neem ik over, maar naar aanleiding van een andere tekst: Het verhaal van Jezus en de overspelige vrouw, Johannes 8.2-10, een tekst die ook mooi aansluit bij de najaarsserie Bewust Bijbellezen over het Evangelie van Johannes. De evangelist vertelt over een vrouw op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. Zij wordt voor Jezus gebracht met de vraag of hij vindt dat zij gestenigd moet worden – dat zou volgens de wet moeten gebeuren. Jezus antwoordt niet, maar begint in het zand te schrijven. Na een tijdje richt hij zich weer op en zegt: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar. Waarop de aanklagers afdruipten en Jezus alleen met de vrouw achterblijft. Hij zegt dat hij haar ook niet veroordeelt, als niemand dat gedaan heeft. "Ga heen en zondig niet meer. Een verhaal dat mij al langer bezighoudt en heel veel vragen oproept: De vrouw wordt betrapt bij het plegen van overspel: daar zijn er toch twee voor nodig, waar is die man gebleven? Waarom schreef Jezus in het zand? En wat schreef hij? En waarom staat dat twee keer vermeld? En waarom druipten de aanklagers af? U ziet: vragen genoeg.

We beginnen met Psalm 65 over God "die alle schuld vergeeft." Vervolgens klinkt Psalm 130: "Als U niets dan zonden zag, wie bleef in leven? Maar U wilt nu juist vergeven." De eerste lezing is opnieuw een Psalm (32), ditmaal in beurtspraak gelezen: "Geluk is dat je fouten zijn vergeven, je zonde weg, bedekt voor heel het leven." In antwoord op de preek klinkt Psalm 103 over God die onze schuld heeft uitgewist. Het slotlied is Gezang 365 (LvdK): "De zonden zijn vergeven."

In deze dienst nemen we afscheid van vier ambtsdragers: de diakenen Marianne Vedder en Jenny Wiersema, ouderling-kerkrentmeester Sjoerd de Jong en kerkrentmeester Bernard Prins.

Ds. B. Aalbers

Startweekend afgeslankte vorm, 5 en 6 september.

We hopen dat iedereen ondanks alle richtlijnen een fijne zomertijd heeft gehad en zonder gezondheidsproblemen. Volgende week start ons nieuwe jaarprogramma met het thema "Bewogenheid". Wederom met verschillende activiteiten, bezinning, lezingen en concerten.

Normaal is het startweekend een met veel ontmoeting, samen praten, drinken en eten. Helaas kan dat allemaal niet met de RIVM en andere richtlijnen en in de voortdurende coronaperiode. Juist omdat we elkaar minder ontmoeten en het gemis groter is, hebben we geprobeerd toch een lichte vorm van ontmoeting en samenzijn met elkaar te kunnen hebben. Het startweekend zal er ook anders uitzien, maar gelukkig ook met een bekende activiteit.

Het programma zal er als volgt uitzien:

Zaterdag 5 september.

13:30 uur: onze beroemde fietstocht. Wim van Voskuilen en Pieter Kaars hebben weer een prachtige tocht uitgezet, er zijn weer geweldige prijzen te winnen. Start van deze tocht is voor de deur van de Pauluskerk. Opgave indien mogelijk graag van te voren bij Pieter Kaars, 06 18166781, pieter.kaars@gmail.com.

16:00 uur: wij ontmoeten elkaar bij droog weer in Boom en Bosch voor hapje en drankje, helaas i.v.m. de coronarichtlijnen anders dan anders.

Wij hopen daar ook iedereen te ontmoeten die niet met de fietstocht kunnen meedoen. Dus iedereen is van harte welkom om samen te zijn. Op deze openlucht plek kunnen we iets vrijer zijn dan binnen, maar ook hier geldt de 1,5 meter regel. Bij regen verplaatsen we dit onderdeel naar de Pauluskerk, waar we helaas iets beperkter zijn in het rondlopen.

Zondag 6 september.

10:00 uur: Een bijzondere eredienst waarin de kinderen/jongeren een actieve rol zullen hebben, zij zullen een 'scheppend' aandeel hebben. Hiermee een voorbeeld van wat we later in het jaar ook zelf allemaal kunnen gaan doen.

Wij gaan in deze dienst Douwe Meesters in het zonnetje zetten omdat hij afscheid neemt van de kindernevendienst.

En er wordt van u/jou ook een bijdrage gevraagd, voorin de kerk staat een flipover waarop u/je een woord/ naam kunt schrijven waar u/je graag een kaars voor aangestoken wilt hebben, de kinderen zullen tijdens de dienst de kaarsen aansteken.

Wij zullen dit jaar het lekkere buffet en de heerlijke taarten moeten missen maar hopen op deze manier toch de verbinding te voelen met elkaar en ook weer in het nieuwe seizoen.

Woensdagavond 16 september - gemeenteavond

De kerkenraad nodigt u van harte uit om op woensdag 16 september bijeen te komen als gemeente. Op die avond hebben we van 20 tot 22 uur een gemeenteavond in de kerkzaal van de Pauluskerk. Ieder lid van onze kerk is welkom. Het doel van de avond is: terugkijken, elkaar aankijken en vooruit kijken.

Programma gemeenteavond

De kerkenraad stelt het volgende programma voor:

- Opening
- Stand van zaken in de gemeente op dit moment
- Plannen van de kerkenraad
- Gesprek met classis predikante ds. T. Verhoeven
- Afsluiting

Dit programma is interactief. Dat wil zeggen dat de kerkenraad zo open mogelijk met informatie komt en dat er ook zo open mogelijk ruimte is voor uw reacties, vragen en inbreng. Als kerkenraad stellen we voor om dat in liefde te doen. Dat wil zeggen dat we elkaar als broeders en zusters in het geloof erkennen. En dat we vanuit die waardering het gesprek met elkaar zoeken. Als kerkenraad gaat onze zorg uit naar hen die de laatste tijd teleurgesteld zijn in de gemeente of die het gevoel hebben beschadigd of vergeten te zijn. Dat nemen we serieus en dat herkennen we ook in eigen kerkenraadskring. Niettemin wil de kerkenraad met u ook graag vooruit kijken. Er zijn goede plannen. Die willen we met u delen. Misschien wilt u ze aanvullen of corrigeren. En naast de plannen hebben we als kerkenraad ook het gevoel dat er in onze gemeente een diep besef van roeping leeft, bij allen. Het lijntje tussen hemel en aarde, dat wat je 'roeping' kan noemen, brengt ons als kerkenraad ertoe om met u vol vertrouwen naar die toekomst te kijken. Onze prachtige gemeente met al die fijne en goede mensen willen we als kerkenraad dienen. En samen met u willen we deze geloofsgemeenschap die aan ons allen is toevertrouwd verder helpen uitbouwen en opbouwen. Deze avond beoogt helderheid te geven aangaande de stappen die daartoe nodig zijn.

Vooraf opgeven

Er is voor deze avond voorbereiding nodig van u. U moet zich vooraf opgeven. Want de 'corona-regels' dicteren een maximum van 85 personen. U kunt u opgeven per email of per brief in de bus bij de scriba Corinth van Schaik (zie colofon). We kunnen per huishouden maximaal één persoon toelaten. Dat is heel vervelend, maar het moet. We willen immers dat de gemeente zo breed mogelijk aanwezig kan zijn met 85 personen. We hebben zelfs overwogen om twee gemeenteavonden aan te bieden, direct na elkaar. Maar dat zou niet goed werken. Eén persoon per huishouden dus. Misschien wilt u (als huishouden) heel graag liever met meerdere personen komen. Wij vragen u dat bij uw opgave te melden. U krijgt allemaal bericht als uw aanmelding ontvangen is. En als er nog plaatsen over zijn dan laten we u ook persoonlijk weten dat u met meer personen kunt komen, als u dat aangegeven hebt als wens.

Uw opgave kan tot uiterlijk zondag 13 september om 20 uur worden gedaan. Vermeld bij uw opgave uw naam, telefoonnummer, emailadres.

Vooraf vragen insturen

We willen de avond graag zo geconcentreerd en inhoudelijk sterk mogelijk laten verlopen. We gaan er vanuit dat er allerlei vragen leven bij u. Misschien vragen

aan de kerkenraad. Misschien vragen aan de classis. Om aan zoveel mogelijk vragen recht te doen, willen we die graag vooraf al ontvangen. Als u dus een vraag of vragen hebt, stuur die dan mee bij uw opgave. We gaan proberen op alle vragen een afdoende antwoord te (laten) geven. En als dat niet kan, dan zullen we u op die avond zelf duidelijk maken wanneer dat wél gebeurt.

Er niet bij zijn en toch meedoen

Niet iedereen zal fysiek aanwezig kunnen zijn. Misschien omdat u op moet passen vanwege het virus. Of omdat u zelf misschien het virus draagt. Of omdat de kerkzaal helaas vol is. De avond kunt u ook beluisteren via kerkdienstgemist.nl.

Uw kerkenraad

Laat maar horen

In de afgelopen weken heb ik tientallen gemeenteleden gesproken. Soms kijken mensen mij somber aan: “Is dat niet erg zwaar?” Eerlijk gezegd, dat is het niet. Ik vind het oprecht een erg fijne ervaring om zoveel positieve, getalenteerde en betrokken mensen te spreken. Ik denk, wat is die Pauluskerk een prachtgemeente! Natuurlijk staan bepaalde gesprekken in het teken van pastorale zorg. Anderzijds, veel gesprekken staan ook in het teken van de conflictueuze situatie die er is of deels was in de Pauluskerk. En ik zie de pijn, de verwarring, de onzekerheid en de afstand die dat teweegbrengt. Soms hoor ik: “En nu kom jij ons redden”. Dat kom ik absoluut niet. Volgens mij kennen we in de kerk al een Redder en dat is zeker niet een predikant zoals ik. Bovendien, als je woorden met elkaar hebt, dan kun je daar toch ook best zélf uitkomen? Zo moeilijk kan dat niet zijn. Nee, als er sprake van redding is, dan geloof ik dat openheid, ontmoeting, geloof en samenwerking voldoende zijn. En dat ís ook voldoende. De Pauluskerk is een sterke gemeenschap. Sterke gemeenschappen kunnen soms sterke conflicten opleveren. Helaas. Maar in sterke gemeenschappen schuilt ook de kiem om uit conflicten te komen. En die kiem breekt zonder twijfel door beton en asfalt heen. Want dat doen kiemen.

Het is dan ook met bewondering en vertrouwen dat ik zie hoe de kerkdiensten positief verlopen. Dat de kindernevendienst al weer paraat is met goede plannen voor dit jaar. De 12+ diensten worden weer hervat. En ook de startzondag staat al weer in de steigers. En het pastoraat gaat in alle betrokkenheid, geloof en liefde door. De diakenen zijn alert en actief. Ik was bij een bijzondere Indië-herdenking. Wat is dat goed gedaan! En op allerlei manieren is de kerk doordeweeks open met kunst en gebed. De kerkenraad steekt ondertussen veel energie in gesprek met ieder, ook onderling. Er is zorg voor ieder die teleurgesteld terzijde staat, met gevoelens van pijn of tekortgedaan zijn. Voor een deel geef ik gestalte aan die zorg. Maar ik doe dat zeker niet alleen. Ook ín de kerkenraad zelf voelen mensen zich soms verwond of aangevallen. Maar tegelijk is de kerkenraad bezig met plannen voor de toekomst. De herstart van het beroepingswerk wordt weer bespreekbaar, in nauw overleg met de beroepingscommissie uiteraard. Maar ook

met u allen. Een positief-kritische heroverweging van aanpak en structuur komt op de agenda. Natuurlijk zijn er enkele vacatures: een scribe, kerkrentmeesters, enkele ouderlingen. Maar ook met die vacatures is de kerkenraad intact. Kortom, ik geloof zeker dat de Pauluskerk méér kan zijn dan wat het nu is, maar is het ook gewoon niet tijd om te stellen dat dit al heel wat is? Ik zelf denk dat je als gemeente van 750 leden ook gewoon dankbaar kunt zijn dat het in deze corona-tijd gewoon lukt om kerk te zijn. Hoe dan ook, als het kan spreken we elkaar op de gemeenteavond van 16 september, of thuis. Laat maar horen, als u vindt dat het te lang duurt voor ik bij u op bezoek kom. Ik zie uit naar de ontmoetingen.

Pieter van Winden, interim-predikant

Stagiair stelt zich voor



Zoals u misschien weet is ‘interim-predikant’ een specialisme, waarvoor een opleiding is. Pieter Terpstra volgt die opleiding. Hij zal als stage af en toe met onze interim-predikant Pieter van Winden meelopen. Hij komt niet onaangekondigd. Hij zal op de gemeenteavond van 16 september aanwezig zijn, zonder daarin actief te zijn.

En over een volgende gelegenheid waarin hij aanwezig is, wordt u vooraf geïnformeerd. Hierbij stelt hij zich voor:

“Mijn naam is Pieter Terpstra en in de komende periode kunt u mij wel eens tegenkomen. Sinds vorig jaar ben ik namelijk interimpredikant-in-opleiding en in dat kader loop ik mee met ds. Pieter van Winden. Daarmee biedt hij – en u als gemeente dus – mij de kans om het interimpredikantschap van binnenuit te leren kennen. Dat ervaar ik als een voorrecht: te kunnen kijken naar en te leren van wat er ‘in het echt’ gebeurt. Als de gelegenheid zich voordoet, zal ik ook zelf eens actief zijn. Vandaar dit berichtje van mijn hand; zodat we elkaar al (een klein beetje) kennen. Om daarmee alvast te beginnen: ik ben 45 jaar en nu bijna twintig jaar predikant. Sinds 2009 ben ik dominee in Heemstede (NH). Daar woon ik ook, samen met mijn vrouw en onze drie kinderen. Door de jaren heen is mijn focus steeds meer bij het begeleiden van gemeenten en gemeenteprocessen gekomen. Dat komt niet in de laatste plaats omdat ik vanuit de Classis (eerst de ‘kleine’ en later de grotere Classis Noord - Holland) veel bij vragen, kwesties en zorgen in gemeenten betrokken ben geweest. Het treft me altijd weer hoeveel aandacht en energie mensen aan de kerk geven. In de opleiding tot interimpredikant komt veel van wat ik eerder heb gedaan en geleerd samen en ik zie het als een mooie kans om me daar in de toekomst verder mee bezig te houden en zo de kerk te dienen waar dat kan.”

Pieter Terpstra, Pieter van Winden

Uit de kerkenraad

In Kerknieuws van 13 juni 2020 is een ingezonden brief van de heer H. Stegeman geplaatst. Inmiddels is deze brief door de voorzitter van de kerkenraad beantwoord en zal er nog een afspraak volgen.

Op zondag 13 september wordt afscheid genomen van enkele ambtsdragers. De diakenen Marianne Vedder en Jenny Wiersema treden af en zijn niet herkiesbaar. Ook treden enkele ouderlingen af die niet herkiesbaar zijn: Caroline Jobse (ouderling pastoraat) en Sjoerd de Jong (kerkrentmeester) en van kerkrentmeester Bernard Prins. De kerkenraad dankt hen voor al hun inzet ten behoeve van de Pauluskerk. Daardoor ontstaan binnen de kerkenraad vacatures. De volgende versterking wordt gezocht: twee ouderling-kerkrentmeesters, drie ouderlingen pastoraat, twee diakenen en een notulist. Ook naar vervanging voor de scriba zijn wij op zoek. Eerdere oproepen leverden geen kandidaten op, maar wellicht overwegen gemeenteleden na de afgelopen zomerperiode toch een taak op zich te nemen om de geleerden binnen de kerkenraad te komen versterken. Voelt u zich geroepen? Neem dan gerust contact op met de scriba voor nadere informatie.

Andries van Gijn, voorzitter

Verslag van de taakgroep pastoraat:

Welkom aan Pieter van Winden.

1. We gaan voortaan verslag uitbrengen van de vergaderingen en meer presenteren in Kerknieuws.
2. Wij uiten onze zorgen over het pastoraat omdat we met minder mensen zijn, maar we wel hetzelfde werk willen doen. Daarom de oproep om mee te gaan doen. Wij hebben dringend pastoraal bezoekers en coördinatoren nodig.
3. Op de volgende vergadering kunnen we hier verder over praten. Waar halen we ons vertrouwen vandaan om het mooie werk te kunnen blijven doen. Wat brengt ons samen? Pieter stelt voor om ELKE vergadering te starten met een stukje bezinning, wat is de basis waarvoor we werken? Hoe gaan we om met het pastoraat? Hoe geven we aandacht aan beschadigingen? Wat ligt in ons vermogen? Liefde, interesse, genezing, respect en kracht zijn hierin sleutelwoorden. Ook gaan we op een volgende vergadering praten over pastoraat aan jonge gezinnen!
4. De welkomstbrief is verouderd. Er wordt gezocht naar een betere manier van inlichten van nieuw ingekomenen. Wij zullen daarvoor ook contact leggen met de Pieterskerk om te zien hoe wij daarin samen kunnen optrekken. Gedacht wordt aan een verwijzing naar de website van de kerken op een kaart waarop kort de speerpunten van de Paulus- en de Pieterskerk komen te staan.
5. We kijken positief terug op de jaarafsluiting 4 juli: het was een eenvoudig, maar gezellig samenzijn bij de fam. Vedder. Volgend jaar

sluiten we mogelijk weer op een andere, uitgebreide, manier af.

6. Toerustingsmiddag pastoraal bezoekers. Vrijdag 27 november is er van 17:00-19:00 uur een workshop voor onze pastoraal bezoekers met de titel:

“Helpen bij verlies en verdriet”.

Deze zal worden gegeven door Manu Keirse, auteur van het boek met de gelijknamige titel.

De workshops worden in de avond gevolgd door een lezing van bovengenoemd auteur. In de volgende Kerknieuws kunt u een vooraankondiging lezen.

7. Wij horen dat de koffie na de dienst door velen erg gemist wordt, er is inmiddels overleg geweest over de mogelijkheden. De risico's blijken nog te groot en daarom blijven wij van mening dat veiligheid nog voorrang houdt op de wens van samen koffie drinken, hoezeer wij het gemis ook onderkennen.

Volgende vergadering: **Dinsdagavond 29 september 2020**, wanneer u punten heeft die u zou willen inbrengen of wanneer u interesse heeft om mee te gaan draaien, kunt u dit mailen aan gerydewith@gmail.com

In en uit de Gemeente

Na een opname in het ziekenhuis vanwege problemen met haar been is mevrouw R.Giesbers - van Hilten (Clarenburg 34) tot haar grote blijdschap afgelopen week weer thuis gekomen. Verdere verzorging heeft zij nog wel nodig, maar dat kan thuis gebeuren. We wensen haar een voorspoedig herstel.

Ook voor Ruurd Roskam ('t Heycop 406) breekt een onzekere tijd aan. Uit het onderzoek is slokdarmkanker geconstateerd. Vanwege zijn slechte conditie kan hij niet geopereerd worden. Er wordt met bestralingen gestart om de tumor te verkleinen. Hij wil iedereen bedanken voor de hartverwarmende kaarten die hij de vorige keer heeft ontvangen. Ook hem wensen wij veel sterkte voor de komende tijd.

Op 18 augustus zijn Martijn van Dijk en Lydia Situmarang. Schepersweg 75, 3621 JB Breukelen getrouwd. Het was een bescheiden ceremonie op de Buitenplaats Goudestein te Maarssen. De inzegening van het kerkelijk huwelijk zal indien mogelijk volgend jaar gebeuren. Dan kan ook de familie van Lydia erbij zijn. Tijdens de ceremonie gingen de hemelsluizen open. In Indonesië zegt men “De regen is de zegen van God”.

Wij wensen ook hen de zegen en liefde van God voor de komende jaren.

In de dienst van zondag 23 augustus heeft het bruidspaar de bloemen en felicitaties uit de Gemeente ontvangen. Een lange weg te gaan voor Martine Bomas (Schepersweg 202, 3621 JR). Door artrose is een enkelbreuk te laat geconstateerd. De breuk is al ontstaan vorig jaar oktober maar de operatie heeft pas eind augustus van dit jaar plaats gevonden. Het revalidatietraject is nu in gang gezet. Zij hoopt eind van het jaar weer te kunnen lopen zonder

pijn. Een kaartje ter bemoediging wordt zeker op prijs gesteld.

Geslaagd! Voor de zomervakantie mocht ik op pad met een auto vol bloemen om alle geslaagde jongeren van onze gemeente te feliciteren met het behalen van hun diploma, maar één slimme dame is nog niet vermeld. Dat is zeker niet de bedoeling, want ook op jou zijn we heel trots! Willemijn Wiessener is geslaagd voor het VWO! Gefeliciteerd. Heel knap Willemijn, dat je dit ook voor elkaar hebt gekregen. Samen met jouw zusje ga je naar de in de medische sector!...Ik weet zeker dat de mensen die later door jullie verzorgd worden in hun handjes zullen knijpen.

Namens het pastoraat Corry Bosch

Bericht uit wijk Noord

Lieve mensen,

In navolging van Prediker: Alles heeft zijn tijd. Zo is voor mij de tijd aangebroken om te stoppen met mijn kerkenraadswork. In september dit jaar eindigt mijn ambtstermijn en ik kies er voor geen nieuwe termijn aan te gaan. Van 2010 t/m 2013 mocht ik diaken zijn. Dat heb ik met plezier gedaan en in die periode veel geleerd over het reilen en zeilen binnen de gemeente. Vanaf begin 2014 tot op heden vervulde ik het ambt van ouderling. Een prachtig ambt, dat ik met hart en ziel en met volle overtuiging vervulde en dat me veel vreugde heeft gegeven. Graag wil ik u hartelijk danken voor uw vertrouwen en voor de vele mooie gesprekken en andere speciale momenten die ik met u heb mogen beleven. Ik heb daar veel van geleerd en het heeft me heel veel vreugde gegeven. Deze "bagage" draag ik voor altijd mee in mijn hart.

Zodra Corona en mijn gezondheid het weer toelaten, hoop ik u weer te ontmoeten in de Pauluskerk. In Christus verbonden een hartelijke groet, ook namens mijn echtgenoot Ruud, voor u allen.

Caroline Jobse, ouderling wijk Noord

40 jaar predikant

Dit jaar is ds. Bert Kuipers, nu wonende te Rotterdam, 40 jaar predikant. Omdat Breukelen zijn eerste standplaats is geweest en omdat hij dit ook de mooiste/leukste periode van zijn loopbaan vond, heeft Bert gevraagd om dit jubileum in Breukelen te mogen vieren. Natuurlijk hebben wij als kerkenraad daar volmondig ja op gezegd. Op verzoek van Bert zal er op zondag 15 november a.s. om 15.00 uur een dienst worden gehouden in de Pieterskerk waarin Bert voor zal gaan. Over de verdere invulling van de dienst en wat daar om heen nog gaat gebeuren, hoort u later meer. Maar mocht u middels een leuke anekdote bij kunnen dragen aan de speech die er gaat komen, dan kunt u deze sturen naar de hier onder genoemde personen. Alvast heel hartelijk dank.

Namens de kerkenraad,

Ans van der Velde (vanderveldeans@gmail.com) en
Andries van Gijn (ajvangijn@kpnmail.nl)

Al vijf jaar bidden om vrede en verzoening

Op vakantie kan je zomaar van iets onder de indruk raken, wat je meeneemt naar huis en wat je niet meer

loslaat. Zo waren wij zomer 2014 in Middelburg in de Nieuwe Kerk. Nieuwsgierig, want die kerk is heringericht door de zelfde architect als die van de Pauluskerk. Al snel werd onze aandacht getrokken door een simpel kruis, gemaakt van grote spijkers. Het verhaal bij dat kruis, het waarom van die spijkers, maakte diepe indruk. We lazen een verhaal wat we beiden niet kenden...

Natuurlijk wisten wij van bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog. We wisten van Rotterdam en Middelburg en natuurlijk van de brug bij Arnhem. We wisten ook dat er in heel Europa steden waren getroffen. Het verhaal van Coventry kenden we op dat moment nog niet. Coventry bleek ook zwaar getroffen. Van de St. Michael Cathedral, stonden alleen de muren nog overeind. In de ruïnes, werden bij opruimwerkzaamheden tussen het puin dakspijkers gevonden die in een kruisvorm lagen. Een onbekende had de woorden 'Father Forgive' op een nog overeind staande muur heeft geschilderd. Die twee symbolen inspireerde de Deken van dat moment te zoeken naar manieren van verzoening. Niet alleen dichtbij maar na de oorlog juist ook overzee. Duitsland en Engeland waren elkaars doelwit geweest en zo werd onder andere contact gelegd met de Gedachtniskirche in Berlijn. Er kwam een beweging voor Vrede en Verzoening op gang met onder andere een vrijdagmiddaggebed wat wereldwijd nog steeds wordt uitgesproken in ruim 200 plaatsen, bijvoorbeeld in Freetown – Sierra Leone en in New York na 9/11.

Dit indrukwekkende verhaal deelden wij in Breukelen en mondde uit in het aansluiten van de Pauluskerk bij het Coventryberaad Nederland. Zonder moeite werd een groep vrijwilligers gevormd om het rooster te vullen. Op 11 september 2015 (een bijzondere datum) werd het middaggebed voor de eerste keer uitgesproken in de Pauluskerk. Juni 2018 is een grote groep uit Breukelen in Coventry geweest om ter plaatse meer te horen over de achtergronden en deel te nemen aan een rondleiding en workshop. Vorig jaar september heeft de Pauluskerk een Cross of Nails uit Coventry mogen ontvangen als teken van verbondenheid met deze beweging.

Bidden voor vrede en verzoening in deze tijd, met alles wat dichtbij en wereldwijd nog steeds gebeurd tussen mensen onderling, in organisaties, tussen landen onderling en waar al niet meer, is dat zinvol? Draagt dat bij? Wij denken van wel! Laten we vooral de moed en de hoop niet opgeven en elke vrijdag opnieuw de keuze maken om samen te bouwen, eruit willen komen, dichtbij en ver weg, ieder op zijn eigen wijze en met alle respect voor elkaar. Samen bidden is verbinding zoeken en krachten bundelen, is geloven dat we Zijn handen en voeten mogen zijn.

Bid u of jij eens mee? Wilt u of jij je aansluiten als vrijwilliger? Wees van harte welkom! Het gebed voor Vrede en Verzoening wordt iedere vrijdagmiddag uitgesproken van 12.15 uur tot 12.30 uur.

Hans en Ingrid Schriever

DIACONIE



Hulp nodig? Bel 08 5130 1535
ma/di/do, 9.00 -12.00 u. (10 ct/m)
Hulp bieden? Bel 0318 655623

Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen doen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

Zending en WereldDiaconaat collecte 6 september

De diaconale collecte van zondag 6 september is voor het WereldDiaconaat van Kerk in Actie. Kerk in Actie steunt de kerk in Syrië. De opbouw van de kerk is van het grootste belang voor de ondersteuning van de bevolking. Laten we de mensen in Syrië niet vergeten, daarom vragen we u om uw gebed en uw gift voor de opbouw van de kerk in Syrië! Doet u ook mee? Zij hebben uw steun hard nodig.

Pieter Wijnen

Opbrengst collecte noodhulp Beiroet

Zondag 16 augustus jongstleden heeft de Diaconie een ingelaste collecte gehouden voor noodhulp in Beiroet. Deze hulp is hard nodig voor hulp en wederopbouw na de verschrikkelijke explosie die de stad getroffen heeft. In beide wijkgemeenten is met gulle hand gegeven voor dit helaas noodzakelijke doel. In wijkgemeente Pauluskerk is een bedrag van 841,00 euro ingezameld en in wijkgemeente Pieterskerk 790,50 euro. Prachtige bedragen die door de Diaconie verdubbeld worden. Allen hartelijk dank voor uw bijdrage.

College van diakenen

COLLECTEN

	Pauluskerk	Pieterskerk
Zondag 28 juni en 5 juli 2020		
KiA: binnenlands diaconaat	138,05	122,55
Kerk	239,05	365,00
Zondag 12 juli 2020		
Diaconie	140,00	88,70
Avondmaal		118,50
Kerk	179,40	189,00
Zondag 19 juli 2020		
Werkgroep Nieuwersluis	138,75	111,15
Kerk	115,91	209,00
Zondag 26 juli 2020		
GGZ de Hoop	140,75	73,26
Kerk	97,20	166,00

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Vredesdienst zondag 20 september 2020: "Vrede verbindt verschil"



Op zondag 20 september zal er om 10.00 uur een oecumenische vredesdienst worden gehouden in de Pauluskerk, Straatweg 37 te Breukelen. Voorgangers zijn ds. Pieter van Winden en pastor Jos van Os.

Wat is daar plots een explosie aan solidariteit. Het coronavirus breekt los en vanuit alle hoeken van de samenleving wordt de gemeenschapszin zichtbaar, hoorbaar. Spandoeken, applaus en simultaan luidende kerkklokken. Invoelende toespraken van de leiders van het land en die extra tas met boodschappen voor de buurvrouw. Initiatieven die plaatselijke kleine ondernemers door de storm moeten helpen. Ook worden de al bestaande verschillen nog duidelijker, bij de voedselbank en bij het meisje dat veel liever naar school gaat dan in haar ontwrichtende thuissituatie te moeten zijn. Het verschil in toegang tot zorg, tussen ons hier en al die vluchtelingen daar, ver weg.

En juist over verschil gaat de Vredesweek van 2020. Over het omgaan met die verschillen. Verschillen in cultuur, gebruiken, huidskleur en religie. Verschillen in morele opvattingen en de spanningen die dit oproept met de vrijheid van meningsuiting en de fundamentele gelijkheid van mensen. In de Vredesweek gaat het over hoe belangrijk het is om het verhaal van de ander te leren kennen, in plaats van te blijven hangen in het eigen gelijk. Daarom is de komende Vredesweek gekozen voor het thema 'Vrede verbindt verschil'."

Wij zagen zaken in de Nederlandse samenleving die ons verontrustten, onderzoekers bewezen het met onderzoeken: Sociale cohesie neemt af als het aantal mensen met verschillende culturele en etnische achtergronden groter wordt. Ook al staat ons hoofd er nu misschien niet naar, dat kunnen we niet wegdenken. Is door de coronacrisis en alle gevolgen ervan het thema dat we samen met de Ambassades van Vrede kozen achterhaald, of ongepast? Nee! Wat al in de samenleving zat, is uitvergroot. Juist nu blijkt hoe belangrijk saamhorigheid is, hoe vitaal vrede moet zijn. En dat is precies waar we samen met duizenden mensen in Nederland aan werken. Hoe belangrijk het is dat mensen elkaar bijstaan én dat verschillen er mogen zijn.

We hopen op een fijne oecumenische dienst met elkaar. Vanwege de corona maatregelen is er een maximaal aantal beschikbare stoelen.

In deze Vredesweek zijn er elke avond gezamenlijke gebedsmomenten in onze verschillende kerken, ook zo 'Verbindt vrede verschil'! - ze beginnen steeds om 19.15 uur:

Maandag	21 sept.	Pieterskerk, Straatweg 59
Dinsdag	22 sept.	Witte Kerkje, Dillenburgstraat 8
Woensdag	23 sept.	Pauluskerk, Straatweg 37
Donderdag	24 sept.	Silo, Karel Doormanweg 49
Vrijdag	25 sept.	Verzorgd door de Bovenkamer, Witte Kerkje, Dillenburgstraat 8
Zaterdag	26 sept.	H. Johannes de Doperkerk, Straatweg 146

Vrijwilligers gezocht voor verzorgen Kerk-TV uitzendingen

Zowel de Pieterskerk als de Pauluskerk zullen binnenkort (in oktober) beschikken over de mogelijkheid om beeld & geluiduitzendingen te verzorgen. Deze directe uitzendingen van kerkdiensten bijzondere diensten zullen moeten worden bediend om te zorgen dat het beeld levendig is middels de beweegbare camera. De koster in beide kerken bedienen het geluid tot nu toe, naast de andere taken die een koster heeft. Omdat net als in een studio meerdere taken door meerdere mensen gedaan worden, plaatsen we hierbij een oproep om mee te helpen de techniek te bedienen tijdens de diensten. Dit betekent dat via een roulatieschema de apparatuur bediend zal worden, dus je hoeft niet elke zondag in de kerk te zijn als we voldoende vrijwilligers hebben. Voor de speciale diensten zoals uitvaarten en trouwerijen zijn natuurlijk ook mensen nodig en we denken dat we ongeveer 4 tot 5 vrijwilligers per kerk nodig hebben zodat je ervaring kan op doen en we voldoende capaciteit hebben.

De techniek

Beide kerken hebben een zelfde installatie aangeschaft, die bestaat uit een op afstand beweegbare camera met joystick bediening en een mixer om verschillende bronnen aan te sluiten zoals een PC voor teksten, liederen of projecties. Iedereen kan leren dit te bedienen gezien de honderden installaties die bij kerken in het land zijn geïnstalleerd, er is dus geen specifieke technische kennis nodig.

Corona-tijd

In deze periode waarin we elkaar niet altijd in de kerk kunnen ontmoeten is dit TV-medium een prachtige aanvulling om de mensen die thuis moeten blijven bij de kerk te betrekken en de diensten mee te laten beleven.

We doen dus een beroep op een ieder die een steentje kan bijdragen! Als je mee wilt doen stuur dan een berichtje naar: sjoerd.dejong@xs4all.nl. Alvast bedankt namens het College van Kerkrentmeesters,

Sjoerd de Jong

Verlangen naar Israël

Zou je Israël ook wel eens willen (her)beleven? De afgelopen jaren ben ik een aantal malen in Israël geweest. Het was voor mij een ongekende ervaring. Op plaatsen te lopen waar Jezus en zijn discipelen hebben gewandeld. De woestijn te ervaren. De Olijfberg af te dalen. Je onder te dompelen in de smeltkroes van Jeruzalem. De ontvangst van de Shabbath op vrijdagavond bij de Klaagmuur mee te vieren. Maar ook de gesprekken met Joodse en Palestijnse inwoners geeft je een ander beeld van het land waar we in de bijbel zoveel over lezen.

Diverse gemeenteleden hebben bij mij aangegeven ook graag een keer naar Israël te willen. Ondanks dat er nu nog veel reisbeperkingen zijn, hoop ik dat we volgende jaar weer voorzichtig op reis kunnen. Het lijkt mij fantastisch om met gemeenteleden op reis te gaan naar Israël en samen Bijbelse plaatsen te bezoeken, maar ook te genieten van de natuur. Om de reis ook voor gezinnen aantrekkelijk te maken is er een afwisselend programma tussen informatief en avontuurlijk samengesteld. Je kunt alvast kijken op de website van Israël Idoed Reizen onder het kopje gemeentereizen / Breukelen voor het reis-schema in de meivakantie van 2021. – wordt vervolgd.

Dick Oosthoek

Verhuur Bonifatiushuis

Al enige tijd staat zaal 4 van het Bonifatiushuis bij de makelaar te huur. De verwachting is dat op korte termijn het logopediecentrum uit Maarssen deze zaal voor een langere periode gaat huren. Verder zijn we recentelijk benaderd door Saltro, die in deze tijd van Corona op zoek is naar geschikte locaties om bloed te prikken. De verwachting is dat zij per 1 november a.s. zaal 1 dagelijks op werkdagen van 8 tot 10 uur zullen gaan gebruiken voor het bloedprikken waarbij de hal dan zal fungeren als wachtruimte. Namens het College van Kerkrentmeesters,

Jan Winkel

KLEIN COLOFON

Kerknieuws: kerknieuws@msn.com

Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd.

Kopij: als bijlage in Word, Times New Roman, 11 pt.

Bezorging: mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814; W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl; Bankrekeningnummer Kerknieuws: St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60
Kostprijs: € 22,50

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - minimaal 2 zakjes per bestelling
afhalen: 1^e zondag van de maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkomroep.nl

Administrateur: Mw. M. Davids-Garritsen, Kerkplein 16, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-262692, email: m.davids@sdivad.nl; bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk
ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk
Zendingscommissie: bankr.nr. NL81 INGB 0003 0881 09

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis: C. Vervat, tel. 06 51796607, of ceesvervat@gmail.com