

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENSTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 16 AUGUSTUS 2020

10.00 uur: Ds. N. Binnendijk, Noordwijk

Collecten: 1. Beiroet (zie toelichting) 2. Kerk

ZONDAG 23 AUGUSTUS 2020

10.00 uur: Ds. P. van Winden, Soest

Collecten: 1. PDC De Herberg 2. Kerk

ZONDAG 30 AUGUSTUS 2020

10.00 uur: Ds. O. van Dongen, Amsterdam

Collecten: 1. Save the Children 2. Kerk

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 16 AUGUSTUS 2020

10.00 uur: proponent Dr. W. Otte, Waddinxveen

Collecten: 1. Beiroet (zie toelichting) 2. Kerk

Autodienst: dhr. S. van der Wilt, tel.262103

ZONDAG 23 AUGUSTUS 2020

10.00 uur: Ds. K. Hage

Collecten: 1. PDC De Herberg 2. Kerk

Autodienst: dhr. J. den Hartog, tel. 06 54302974

ZONDAG 30 AUGUSTUS 2020

10.00 uur: Ds. K. Hage

Viering Heilig Avondmaal

Collecten: 1. Save the Children 2. Kerk 3. Hospitium

Autodienst: dhr. P. Wijnen, tel. 261837

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt op 5 september en is voor 2 weken. Kopij graag inleveren op maandag 31 augustus vòòr 18.00 uur.

AGENDA

Marktconcerten, 12.45 – 13.15 uur, Pieterskerk :

Vrijdag 14 augustus: Peter Verhoogt

Vrijdag 21 en 28 augustus,: Johan Erné

MEDITATIE

Recreatie (bij Gen.2:4-7 en Joh. 20.19-23)

De 'dikke Van Dale' geeft als verklaring van het woord recreatie: ontspanning in de vrije tijd, verpozing, amusement, uitstapjes. En zo gebruiken we het dan ook in verband met alles wat met vrijetijdsbesteding te maken heeft. Maar oorspronkelijk is het een heel bijbels woord. Op de eerste bladzijden van de bijbel gaat het over schepping, creatie. In Genesis 2 lezen we dat de Here God de mens de levensadem in blaast en zo wordt de mens een levend wezen, bezielde door de adem van God.

Een mooi begin, maar al spoedig loopt het fout. Eerst het verhaal van de mens in het paradijs: hij wil als God zijn en wordt zo ongehoorzaam aan God. Zonde zeg! Dan de broedermoord, Kaïn en Abel, de ene mens gunt de ander het licht in de ogen niet. Zonde zeg!. Daarna een aarde die zo verdorven is, dat God er een eind aan maakt. Alweer, wat zonde nou! Vervolgens de toren van Babel: mensen die zichzelf overschatten en daardoor elkaar niet meer verstaan. Opnieuw, zonde zeg! En dan zijn we nog maar in Genesis 11... Wie doorleest, ontdekt dat het een repeterende breuk is, het gaat maar door: onheil en ellende, dood en verderf. Komt er dan nooit een eind aan?

We slaan het Nieuwe Testament op. Daar ontmoeten we Jezus. Hij laat zien wat dat is, mens zijn op aarde. Als Adam bezielde zijn door de levensadem van God. Overal waar Hij komt worden de barsten geheeld, de breuken gelijmd, de kloven overbrugd. En je denkt: ja natuurlijk, zo moet God het bedoeld hebben, in den beginne, toen Hij de mens de adem inblies. Maar juist door zo te leven, roept Jezus verzet op en eindigt Hij aan een kruis. Jammer, einde verhaal...

Nee, zegt God, dit leven is zo waardevol, zo belangrijk, dit mag niet doodlopen! En Hij wekt Zijn Zoon op uit het graf tot een nieuw leven.

Op de avond van die opstandingsdag verschijnt Jezus aan Zijn leerlingen. En Hij zegt: "Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u." Met andere woorden: zij moeten doorgaan met het werk waarmee Hij is begonnen. Zoals de Vader Hem in de wereld zond om breuken te lijmen, barsten te helen, kloven te overbruggen, zo moeten zij nu de wereld in.

Op hetzelfde moment blaast Hij op hen en zegt: "Ontvangt de Heilige Geest." Zoals eens Adam de levensadem ingeblazen kreeg van God, zo worden nu de leerlingen vervuld van heilige adem, Heilige Geest. Dat is RECREATIE in de diepste betekenis van het woord: herschepping. God maakt nieuwe mensen, mensen die weer beantwoorden aan Zijn bedoelingen in den beginne. De vakantietijd staat voor de deur. Tijd, vrije tijd van ontspanning en vertier. Althans, voor heel veel mensen. Maar er zijn er ook die om allerlei redenen thuis moeten blijven. Voor ons allen geldt - of we nu weggaan of thuisblijven - dat de ware recreatie te vinden is bij Jezus. Hij blaast op ons zodat we voortaan in Zijn Geest kunnen leven. Als herschapen mensen. Als kinderen van God. Goede recreatie gewenst, in beide betekenissen - maar vooral in de bijbelse zin van het woord!

Ds. B. Aalbers

RECREATIE

Wij zagen het aan de bomen,
toen wij vanmorgen ontwaakten,
aan de hoge bomen
rondom het huis.

En wij hoorden het, overal om ons heen:
het was met geen naam te benoemen.
het was met geen pen te beschrijven,
het was als met handen te tasten.

De wind was gaan liggen,
de honden waren weg,
de zee was niet meer.

En wij hebben elkander omarmd,
zwijgend, maar met gebaren
van vreugde.

En onze ogen fluisterden:
Eindelijk.
Het is er eindelijk.
Het is er onomwonden.

Anton Lam

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: Ds K. Hage,
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;
bij voorkeur niet op woensdag

Scriba: M.C. Berger,
G. van Nijenrodestraat 171,
3621 GJ Breukelen,
tel. 06-15128659,
email: scriba@pieterskerk.info

Ledenadm.:

W. Mur, tel. 266842,
email: noortje-wim.mur@planet.nl

Website:

www.pieterskerk.info

Kerktelefoon:

John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

De zondag is een ankerpunt in de tijd. Of de wereld nu angstig afwacht of het weer Coronavirus over ons zal golven, of dat zij gebukt gaat onder droogte en drukkende hitte, of als we loom onze vakantiedagen doorbrengen, de zondag zet de wereld en ons leven in een nieuw licht: van Godswege wordt ons gezegd dat de HEER de Schepper is van hemel en aarde, dat Hij zijn trouw houdt aan wat Hij begonnen is, en dat wij mogen leven uit de werkelijkheid van de verzoening: we mogen opnieuw beginnen. Er is immers niets dat ons kan scheiden van de liefde van God in Jezus Christus (Rom. 8). Dat horen, ervan op te horen, ervan te zingen, eruit te leven, dat is het geschenk dat aan de gemeente wordt gegeven, telkens als er twee of drie samen komen in de Naam van Jezus. Helaas kunnen de avonddiensten voorlopig nog niet worden hervat, maar er is gelukkig wel volop gelegenheid elkaar te treffen in de ochtenddiensten.

Zondag 16 augustus gaat dhr. W. Otte uit Waddinxveen voor in de Pieterskerk.

Zondag 23 augustus hoop ik zelf de draad van de verkondiging weer op te pakken. We maken een begin met een serie lezingen uit de brief aan de Hebreëen (zie ook verderop). Deze zondag lezen we Hebreëen 1:1-6. De inzet is hoog en veelbelovend: God heeft op velerlei manieren van zich laten horen, maar toen de tijd vol was, heeft Hij zich volledig uitgesproken in Jezus Christus. Hij is de dragende grond van alle dingen.

Zondag 30 augustus hopen we het heilig avondmaal te vieren. De vorm zal door de coronamaatregelen anders zijn dan gebruikelijk (o.a. ook met kleine bekertjes): niet zittend in een kring aan de tafel, maar lopend. De vorige keer dat we het zo vierden, werd het door velen als positief ervaren. Lopend vieren drukt ook uit dat wij

onderweg zijn, als pelgrims, naar de grote dag waarop ons geloof overgaat in aanschouwen. De lezing is uit Hebrëen 2:10-18. De weg van Jezus wordt ons getekend: door lijden heen tot heerlijkheid, door vernedering tot verhoging. Het is een weg die ook de gemeente wordt voorgehouden als een noodzakelijke én begaanbare weg. Geloven is ook leren om verder te kijken dan je neus lang is. Het is leren letten op het einde, de voleinding, de voltooiing van alles wat God in Christus begonnen is.

Ds. Krijn Hage

Een serie lezingen over Hebrëen

Het afgelopen half jaar hebben we uit het Oude Testament gelezen. We volgden, via Exodus, de weg van God met Israël, een weg van bevrijding uit de onderdrukking naar de vrijheid van Gods volk. Wat we lezen en hoorden was als een spiegel waarin we de gemeente en de wereld konden herkennen. De tweede helft van dit jaar lezen we uit het Nieuwe Testament. Zo houden we ons aan de regel dat heel de Schrift (tota scriptura) zich mag uitspreken, om ons zicht te geven op wie God is voor ons en voor de wereld. De komende maanden lezen we gedeelten uit de Brief aan de Hebrëen. Deze brief heeft een heel eigen karakter. Sommigen zeggen dat het eigenlijk een brief in preekvorm is of een preek in briefvorm. De schrijver gaat in gesprek met zijn hoorders, welsprekend, soms heel direct, soms meer indirect. Maar hoe dan ook, hij wil zijn hoorders, en dus ook ons, meenemen, overtuigen, op andere gedachten brengen, inspireren, opmonteren, bemoedigen om vol te houden en nog veel meer. Hoe hij dat doet? Door de gemeente telkens weer en op allerlei manieren Jezus Christus voor ogen te stellen. De gemeente moet haar hoofd opheffen, naar boven kijken, maar ook naar voren, naar het einde. Dan krijgt ze zicht op de Hogepriester die de weg gebaad heeft om tot God te komen. Is het nodig om daaraan herinnerd te worden? Ja, toen wel. Twee dingen spelen in het bijzonder een rol in de gemeente van de Hebrëen: de sociaal maatschappelijk omgeving waarin de gemeente verkeert levert een druk op (minachting, gevoelde irrelevantie, stille of openlijke haat, wie zal het zeggen?). Daarnaast is het de situatie van de gemeente zelf waardoor een soort spirituele lethargie, geloofsmoeheid of doffe onverschilligheid de overhand dreigt te krijgen. De gemeente dreigt af te brokkelen, mensen haken af, zien de zin niet meer van de samenkomsten. Hoe is dat nu voor ons, in de 21 eeuw? Is het heel veel anders? Misschien is de brief aan de Hebrëen wel actueler dan ooit. Laten we daarom 'de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooiër van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiep lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God' (Hebr. 12:2)

Ds. Krijn Hage

Aandacht voor elkaar

Wilt u geboorte, ziekenhuisopname, ernstige ziekte, overlijden en andere belangrijke mededelingen doorgeven aan de ouderling in uw eigen buurt? Hier volgen de namen en telefoonnummers. Marlies Wijnen is ouderling van sectie 1 (Zuid) en contact-ouderling van sectie 2 (West). U kunt met haar contact opnemen via telefoon (0346-261837) of mail: marlieswijnen2@gmail.com. Reina van der Wilt is ouderling van sectie 4 (Noord), te bereiken via 0346-262103 of reinanr2@hotmail.com. Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie 3 (Centrum) en is te bereiken via 0346-251979 of famvanscherpenzeel@gmail.com. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de wijkpredikant ds. K. Hage, tel. 0346-261565. Of, indien hij niet bereikbaar is, met de scriba, Marco Berger, tel. 06-15128659 of scriba@pieterskerk.info. Als u om voorbode in de eredienst wilt vragen, neem dan tijdig contact op met uw sectieouderling, of één van de andere ouderlingen.

Sectie West

We leven mee met Mark Trommel (Wilgenroos 36, 3628NS Kockengen). Hij is als het goed gegaan is afgelopen dinsdag voor een rugoperatie opgenomen in het ziekenhuis. We hopen dat deze ingreep tot verbetering van zijn klachten mag zijn. We wensen hem en zijn gezin sterkte de komende tijd.

We leven ook mee met Piet Sondij (Lisdodde 16, 3628NL Kockengen). Hij kreeg te horen dat er afgelopen donderdag toch nog weer een kuur nodig is. We bidden hem kracht, moed en sterkte toe.

Marlies Wijnen

Sectie Zuid

Op 21 augustus hopen Henk en Ineke Schröder te verhuizen naar Wageningen. Hun adres wordt dan: Lawickse Allee 72b, 6707 AK. Jammer dat zij Breukelen uit gaan, maar we wensen hen veel goede jaren in hun nieuwe woonplaats. Afgelopen zondag zongen we het lied 'Ga met God en hij zal met je zijn' en dat willen wij jullie ook meegeven.

Marlies Wijnen

Sectie Centrum

We feliciteren Age en Tineke van 't Hoff (Marijkestraat 24, 3621DC Breukelen) die op 10 augustus vierden dat ze 25 getrouwd zijn. We wensen het zilveren bruidspaar veel liefde en zegen, ook voor de jaren die komen, samen met hun kinderen Age, Iris en Jelle.

We leven mee met meneer en mevrouw Schoenmaker (Mecklenburgstraat 20, 3621GP Breukelen). Dhr. Schoenmaker is na een kort verblijf in het ziekenhuis opgenomen in Snavelenburg (Maarsse), waar hij, tragisch genoeg, bij een val zijn heup heeft gebroken. Gezien zijn hoge leeftijd en gezondheidsklachten wordt hij niet meer aan zijn heup geopereerd. In onze gebeden denken we aan hen, en bidden om de barmhartigheid en

nabijheid van de Allerhoogste in deze voor hen beide moeilijke fase in het leven.

Overleden

Op zondag 9 augustus is Mina Geertruida van de Kuilen-Adan overleden, in haar 100e levensjaar. Ze was sinds 23 juni 2000 weduwe van Geurt van de Kuilen. De laatste jaren van haar leven woonde ze in 't Kampje in Loenen. Haar gezondheid was broos en haar geheugen liet haar steeds verder in de steek. Boven de kaart staat: 'Je bent niet meer daar waar je was, maar overal waar wij zijn'. De crematie heeft plaatsgevonden op vrijdag 14 augustus, in besloten kring. We wensen haar dochter en schoonzoon, Yvonne en Remie, sterkte, net als haar zus en zwager Ada en Gerard.

Ds. Krijn Hage

Meer weten over geloof? Belijdenis doen?

Zou je wel eens wat meer willen weten over wat het christelijk geloof inhoudt? En wil je daarover met anderen gesprek? Of wil je weten wat het betekent om te belijdenis te doen? Neem dan even contact met mij (khage@kpnmail.nl). Dan kunnen we kijken of er na de zomer gelegenheid is om een gespreksgroep te vormen. Inderdaad, de goede lezer weet dat dit een herhaalde oproep is. Hopelijk geen vergeefse bladvulling, maar wel net het zetje dat iemand die aarzelt over de streep kan trekken.

Ds. Krijn Hage

Zending en Werelddiaconaat

De collecte voor de zending zou volgens rooster plaats vinden as. zondag 16 augustus. Nu is deze collecte afgelopen zondag gehouden om plaats te maken voor de collecte noodhulp Libanon op 16 augustus. Bent u niet in de gelegenheid geweest of wilt u dit als nog doen kunt u uw gift overmaken naar: zendingscommissie wijkgemeente Pieterskerk: NL 81 INGB 0003 0881 09 . Als gemeente steunen we het Werk van Heleen van der Sluijs. Heleen van der Sluijs (zie foto) is uitgezonden via de GZB naar Bosnië om de kleine kwetsbare kerk te ondersteunen. Geloof verbindt. Zie ook website www.gzb.nl/heleeninbosnie. Instagram: [heleeninbosnie](https://www.instagram.com/heleeninbosnie) of facebook; [gelooftinbosnie](https://www.facebook.com/gelooftinbosnie) waar zij over haar werk schrijft.



Pieter Wijnen

Gift

Ds. Hage ontving op huisbezoek een gift van € 50,00 voor de wijkkas. Hartelijk dank hiervoor.

Jan Winkel

WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: vacant

Interim-predikant: Ds. P. van Winden, Boekweitlaan 80, 3764 ZN Soest, tel. 06 12171113, pieter@interimpredikant.nl
skypenaam: van.winden

Contact pastoraat: Corry Bosch, G.v.Doornikstraat 111, 3621 HX

Breukelen, tel. 0346 262279, corry.bosch@kpnplanet.nl

Scriba: vacant

Kerkelijk bureau: M. Pfeiffer, tel. 06 28271283, moniquepfeiffer@hotmail.com

Autodiensten: Emmy Wildeman, tel. 241578

Website: www.pknbreukelen.nl

Kerktelefoon: John van den Bosch, tel. 266843 (na 18.00 u.)

john.vd.bosch@kpnmail.nl

Bij de diensten

Zondag 16 augustus 2020

Voorganger: ds. N. Binnendijk, Noordwijk

Zondag 23 augustus 2020

Voorganger: ds. Pieter van Winden

De kunst van het loslaten

Soms zou je te pakken willen hebben wat geloof is en wie God is. Ik hoor mensen wel eens verzuchten: "Uiteindelijk wéét je niet hoe het zit met leven en dood, of met God." Dat is waar. Want het 'weten' kent zijn grenzen. En we hebben het in de kerk naast allerlei concrete zaken óók over wat voorbij het 'weten' waardevol is in ons leven.

In deze dienst gaat het daarover. Over kunnen loslaten van rationeel bewijs. Van het los komen van het hebben dingen. Over het losjes hanteren van hoe het leven in elkaar zit.

Dat loslaten is een hele kunst. Zonder die kunst is er geen geloof. Wat blijkt, is dat juist door je handen te openen, door minder te willen vaststellen, en door zekerheden los te laten, dat er daardoor ruimte ontstaat. Ruimte voor een ander soort zekerheid. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar in deze dienst zullen we dat concreet maken. Want ik denk dat dat juist in de Pauluskerk ook een heel belangrijk punt is. Jezus spreekt daarover in de lezing die voor deze zondag op het rooster staat: Matteüs 16,21-27. We zullen met zang, gebed en ontmoeting een viering houden waarin de kunst van het loslaten gevierd wordt. Want wie zijn leven verliest zal het behouden, zegt de Heer. Een raadsel? In de dienst verkennen we deze woorden.

Zondag 30 augustus 2020

Voorganger: ds. O. van Dongen, Amsterdam

Van uw interim-predikant: Fijne eerste ervaringen in de Pauluskerk

Op 1 augustus is onze samenwerking begonnen. “Onze?”, zult u misschien denken. Die vraag zou ik althans goed kunnen begrijpen. Want we kennen elkaar nog niet. Uw kerkenraad en ik hebben uitgebreid contact gehad. We hebben een plan van aanpak bedacht en afspraken gemaakt. Op gemeentevonden is daarover bericht. Door omstandigheden kon ik daar niet bij zijn. En dus kennen we elkaar nog niet en zijn we nu dan toch gaan samenwerken.

Ik hoop dat we elkaar snel leren kennen. Mijn doel is om in de komende maanden alle gemeenteleden minimaal een keer te spreken. Dat begint uiteraard met afspraken met actieve gemeenteleden. Want daar heb ik de meeste adresgegevens van. Of we komen elkaar tegen rond diensten of bij bijeenkomsten. Duurt het u/jou te lang of is er een andere reden? Neem dan graag contact op met mij, dan maken we een afspraak. Bij u thuis. Of in de kerk. Dat zien we dan wel. Mijn adresgegevens zijn pieter@interimpredikant.nl , 06 12171113.

In de maand september komt er waarschijnlijk een gemeentevond. Daarin zal vast ruimte zijn om werkwijze en plannen te bespreken. Ik weet nu nog niet op welk moment die gemeentevond komt, want daar gaat de kerkenraad over. Op het moment van schrijven moet de kerkenraad hierover nog besluiten. Ik verwacht dat u in het komende nummer meer daarover zult lezen.

De kerkenraad en ik spraken voor de komende tijd enkele doelen af. Er zijn wat onderlinge conflicten in de gemeente en die gaan we hanteerbaar maken. Er komt passende aandacht voor beschadigingen die mensen ervaren hebben. De kerkenraad wordt geholpen bij het effectief leiding geven op alle niveaus van het gemeentezijn. En het doel is dat er in wederzijds vertrouwen met de gemeente wordt gewerkt. De gemeente krijgt energie van het beleid dat gevoerd wordt. En er is geloofsinhoudelijk contact tussen kerkenraad en gemeente. Tot slot is het doel dat u als gemeente de nieuwe predikant beroept die op basis van het profiel wordt gezocht.

Om hier goed aan bij te kunnen dragen hoop ik de komende maanden 100% in uw midden te zijn. In de winter brengen we dat terug naar 50%, als de zaken inmiddels lopen zoals we graag hebben dat ze lopen. Ondertussen herhaal ik nog maar een keer dat ik als interim-predikant geen besluiten neem, geen stemrecht heb en niet beroepbaar ben. Uw kerkenraad en u zijn zelf helemaal aan zet. Uw omgang met de Heer en met elkaar bepalen uw koers.

Mijn eerste ervaringen zijn buitengewoon positief. Ik zie een aantal onderdelen van het gemeentezijn die erg goed lopen. Dat is mooi om te zien. De sfeer waarin ik u spreek, ervaar ik als positief, toekomstgericht. We hebben vaak direct persoonlijke gesprekken, waarin ook geloof en de omgang met God worden benoemd. Ik vind dat fijn en voel me welkom in uw midden. Dank daarvoor! Ook ben ik een keer in uw midden voorgegaan.

Dat was voor mij een positieve ervaring. Ik vind het ook knap hoe iedereen meewerkt aan een zo gezond mogelijke vorm van samenkomen.

De komende maanden hoop ik gemiddeld twee maal per maand een dienst te leiden. Ik zie er naar uit om u persoonlijk te kunnen begroeten. Misschien rond een dienst. Misschien thuis. Altijd op 1,5 meter afstand uiteraard. Maar daarom niet minder persoonlijk en opbouwend.

Met hartelijke groeten,

Pieter van Winden

Uit de kerkenraad

Helaas moet de kerkenraad u mededelen dat ouderling-kerkrentmeester Sjoerd de Jong de beslissing heeft genomen om het ambt neer te leggen. Ik verwijs naar het bericht hieronder.

Beste mensen,

De lastige situatie in de Pauluskerk en privé omstandigheden hebben mij doen besluiten met onmiddellijke ingang af te treden als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters. In dit jaar sinds mijn aantreden zijn er vele dingen gebeurd, vele dingen gezegd waaruit ik de conclusie heb getrokken dat ik beter af kan treden.

Ik leg dus de taak als ouderling-kerkrentmeester binnen de Pauluskerk neer wetende dat dit onze geringe personele bezetting binnen de Kerkenraad en het College onder druk zet en dat doet mij verdriet. Een aantal zaken zal ik als vrijwilliger blijven doen zoals zingen in de cantonij, het draaien van kosterdiensten en zorgen dat over enige maanden de beide kerken beschikken over een uitzendmogelijkheid van kerkdiensten en ander speciale diensten via KerkTV.

Ik wens u alle goeds en spreek de hoop uit dat u allen ds. Pieter van Winden zult steunen om de komende tijd te werken aan een saamhorige Pauluskerk die een nieuwe predikant kan gaan beroepen.

Met vriendelijke groet,

Sjoerd de Jong

Sjoerd was vorig jaar enthousiast begonnen als kerkrentmeester en heeft tijdens de gemeentevond een prima en duidelijke presentatie gegeven over de financiële situatie van de Pauluskerk. De financiële afronding met betrekking tot de komst van de interim predikant heeft veel inzet van hem gevergd. Met veel enthousiasme blijft hij zich bezig houden met het project ‘kerktv’. Het raakt mij om te lezen dat de situatie binnen de Pauluskerk mede de oorzaak is dat wij afscheid van Sjoerd moeten nemen. Wij zullen Sjoerd node missen en danken hem voor zijn inzet voor de gemeente, de kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters. Binnen het CvK zijn kerkenraadsleden van de Pieterskerk en de Pauluskerk vertegenwoordigd, van elk drie. De vertegenwoordigers van de Pauluskerk zijn Ans van der Velde, Sjoerd de Jong en Bernard Prins. Sjoerd en

Bernard stoppen per 1 september a.s. als kerkrentmeester. De kerkenraad zou zeer geholpen zijn als er gemeenteleden zijn die zich voor het ambt ouderling-kerkrentmeester willen aanmelden.

Namens de kerkenraad,

Andries van Gijn

In en Uit de Gemeente

Sinds 14 dagen is Henk van Wageningen weer thuis. Het herstel gaat langzaam. Veel geduld is nodig en dat valt niet altijd mee. Via deze weg wil Henk iedereen hartelijk danken voor de kaarten en bloemen tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis.

Afgelopen maandag 10 augustus is Joukje van der Velde aan haar rechteroog geholpen. Door oogontstekingen en de reuma was haar oogdruk te fluctuerend. Daardoor hielpen de oogdruppels niet meer. D.m.v. het plaatsen van een buisje hopen ze het probleem onder controle te krijgen. Voorlopig is rust geboden. Veel sterkte hierbij!

Met onderstaand gedicht wil het pastoraat u in deze onzekere tijd, die ons allen aangaat, een hart onder de riem steken.

Het Geloof in God.

Marcus 11:22

Geloof in God vraagt om een sterk vertrouwen.
Je moet Hem immers volgen, stap voor stap!
Je weet niet eens wat morgen zal gebeuren
maar... 't leert je leven uit de wetenschap
dat Hij je vast houdt en jezelf blijft leiden.
Ook als de weg soms onbegaanbaar blijkt.
Nooit laat Hij toe dat je te zwaar belast wordt
Zijn liefde wil niet dat je onderweg bezwijkt.
Hij blijft je dragen in Zijn sterkste armen
en komt je troosten in het bangst gevaar.
Geloof in God bewaart je niet voor rampen
maar... maakt je wel Zijn tegenwoordigheid
gewaar.
Je leert het wonder van Zijn almacht kennen
al zal je Zijn beeld niet steeds verstaan.
Je weet je in Zijn trouw voorgoed geborgen.
Geloof in God... durft elke toekomst aan!

Namens het pastoraat,

Corry Bosch

Gemeenteavond 1 juli 2020

Op 1 juli jl. is er een besloten gemeentevergadering geweest onder leiding van de Classis Utrecht. Het onderwerp was het verslag en de aanbevelingen van de visitatie. De beslotenheid houdt in dat wij geen letterlijk verslag kunnen doen. In grote lijnen willen wij echter ook degenen die er niet waren meenemen in het proces dat in gang gezet wordt.

Er waren ongeveer 80 gemeenteleden aanwezig. En de kerkzaal was coronaproof ingericht. Daar hebben velen

zich voor ingezet, waarvoor onze hartelijke dank.

De Pauluskerkgemeente is zeer betrokken op het proces van gemeenteopbouw. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de vele vragen die gesteld zijn. En ook uit de aandachtspunten, die de gemeente graag aan de kerkenraad ter overweging doorgeeft. Gemeenteleden willen hun aandeel leveren in het proces van gemeenteopbouw. Er leven ook ideeën hoe dat zou kunnen. Opvallend was dat hierover al tijdens deze vergadering een positieve discussie tussen gemeenteleden begon. Gemeenteleden durfden ook elkaar vragen te stellen. Dit alles vanuit een grondhouding dat je er in deze gemeente beslist samen uit kunt komen.

Een van de zaken die aan de orde kwam was het ambtsgeheim. Over het ambtsgeheim bestaat nauwelijks verschil van mening waar het personen betreft. Er is in de gemeente wel behoefte aan informatie over zakelijke punten als bijvoorbeeld visie op pastoraat en omgaan met elkaar. Waarschijnlijk hangen de vragen over de manier van leidinggeven van de kerkenraad hiermee samen.

Bij sommige gemeenteleden is een gevoel van onveiligheid aanwezig. Je durft het achterste van je tong niet te laten zien. En gezien de bestaande spanningen loop je liever met een boog om elkaar heen. Geadviseerd is te werken aan het verbeteren van het klimaat en onderlinge vertrouwen.

Een paar kerkenraadsleden gaven vervolgens aan hier echt open voor te staan.

Op de een of andere manier is er bij een aantal gemeenteleden het gevoel ontstaan dat er langzamerhand een top-down structuur is ingeslopen, wat haaks staat op de cultuur van de Pauluskerk. Wordt dit op bredere schaal herkend? En kunnen concrete oorzaken worden aangegeven zodat een aanzet tot verandering mogelijk is? Door de classispredikant wordt uitgelegd dat de interim-predikant een tijdelijke maar wel noodzakelijke oplossing is. Ds. Van Winden kan met de gemeente en de kerkenraad werken aan verheldering van bovengenoemde en andere zaken en herstel van vertrouwen. Na een paar maanden – is de inschatting – kan het beroepingswerk weer actief ter hand worden genomen. Hierin mogen we onze hoop ook stellen op de Geest, die ruimte schept.

Vanuit de vergadering kwam de uitdrukkelijke wens om zo snel mogelijk een nieuwe gemeenteavond te organiseren. Wij treden hierover in overleg met de kerkenraad en ds. Van Winden.

Namens het Breed Moderamen van de Classis Utrecht,
ds. Aafke Rijken, voorzitter

Lieve mensen,

Op zondag 3 maart 2019 nam ik na bijna 12 jaar afscheid van de Pauluskerk. Het was een geweldige dag waarop ik met heel veel plezier en dankbaarheid terugkijk. De dienst, de goede woorden, het feest, de muziek en de warme belangstelling van binnen en buiten de kerk.

Vooraf werd me gevraagd wat ik als cadeau zou willen hebben. Ik gaf aan te sparen voor een icoon. Die dag kreeg ik een prachtig exemplaar van de hand van Heinie

de Kruijff met mijn eigen beeltenis erop. Op de achterkant was een cheque voor een ongelofelijk bedrag geplakt; als gift van u allemaal. De 'icoon' van Heinie hangt al die tijd prominent in mijn werkkamer. De keuze voor een echte icoon heeft wat langer op zich laten wachten... maar nu heb ik er een gevonden en gekocht.

In juli zijn Quirijn en ik op vakantie naar Dresden en Berlijn geweest. In Dresden hadden we nog een overleg met o.a. de predikant van de Kreuzkirche over de voortgang van de contacten met de Laurenskerk. Beide kerken werden ten gevolge van bombardementen deels verwoest. In de Kreuzkirche staat het kruis van Coventry dat ook in de Pauluskerk van Breukelen en in de Laurenskerk te Rotterdam staat. In Berlijn hebben we de Gedächtniskirche bezocht waar het 'cross of nails' natuurlijk ook een plek heeft. Bijzonder om zo over alle grenzen heen verbonden te zijn op de weg van vrede en verzoening.



In Berlijn hebben we eindelijk onze icoon (Grieks voor beeld, afbeelding) gevonden. De winkel was gevuld met de prachtigste exemplaren. We werden geholpen door de vriendelijke eigenaar die werkelijk alles wist van de achtergronden van zijn collectie. De keuze was door het grote aanbod nog best lastig. Tot mijn oog viel op een icoon die voor mij de kracht had van de eenvoud. Daarbij is het een afbeelding van Christus. Hoe mooi de heiligeniconen ook zijn, Hij is toch brandpunt en bron van mijn geloof.

De icoon is ongeveer 33,2 x 29,6 cm groot en – zoals gebruikelijk – op hout geschilderd. Hij is in de 17e eeuw gemaakt in een van de iconografische ateliers van de Moskouse schilderschool. De afbeelding van deze icoon staat bekend als 'Jezus met het grimmige oog'. Het Russische woord ярый betekent: gloeiend, grimmig, woedend, toornig. De oorsprong van deze voorstelling ligt in de iconen met Christus als Albeheerser, pantokrator. Sommige kregen onder de Russische bevolking bijnamen. De ogen van de Christus van onze icoon werden als grimmig of toornig ervaren.

Op de icoon staan nog enkele tekens. Links en rechts bovenaan staat de Griekse afkorting IC XC, steeds de eerste en laatste letter van de namen Jezus Christus (Ιησούς Χριστός). In de nimbus, de cirkel om Jezus' hoofd, staan nog drie letters in het russisch-kerkslavisch: ШОН. Gewoonlijk staan deze ook in het Grieks: ΟΩΗ, of

in kleine letters οων. Het is ο ων, 'de Zijnde'. Het gaat terug op het verhaal uit Exodus waar God bij de brandende braamstruik zijn Naam bekend maakt aan Mozes. Toen antwoordde God hem: 'Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: "IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd."' (Ex 3:14). In de Septuagint, de Griekse vertaling van de Tenach: καὶ εἶπεν ὁ θεὸς πρὸς Μωϋσῆν Ἐγὼ εἰμι ὁ ὢν καὶ εἶπεν Οὕτως ἐρεῖς τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ Ὁ ὢν ἀπέσταλκέν με πρὸς ὑμᾶς. Die verbinding van de Godsnaam en Christus is voor mij zeer betekenisvol. In Christus herken ik God, is God aanwezig, de Aanwezige.

De icoon heeft een centrale plek in ons huis gekregen. Wij willen u allen hartelijk danken dat we van uw cadeaugeld dit prachtige werk hebben kunnen aanschaffen. Het is een blijvende herinnering en een bezit dat we zullen koesteren. Mocht u nieuwsgierig zijn... wees welkom in Rotterdam om de icoon live te bezichtigen.

Met vriendelijke groet, mede namens Quirijn,

ds. Harold Schorren

DIACONIE

Diaconale collecte zondag 16 augustus



Noodhulp Beiroet

Voor de collecte op deze zondag heeft de Diaconie besloten een ingelaste collecte te houden voor noodhulp aan Beiroet.

U hebt waarschijnlijk allemaal de beelden gezien op TV hoe groot deze ramp is geweest en nog steeds is en hoeveel impact dit heeft voor de bewoners van deze stad. Laten we op onze manier proberen een steentje bij te dragen aan de noodhulpverlening. De Diaconie heeft besloten de opbrengst van de collecte te verdubbelen, dus geef ruimhartig!

U kunt uw bijdrage geven tijdens de collecte in de kerk, maar u kunt uw gift ook overmaken aan de Diaconie:

NL26RABO0310636752 ten name van Diaconie Protestantse gemeente Breukelen onder vermelding van "Collecte noodhulp Beiroet".

Hieronder een artikel van het christelijke noodhulpcluster wat deze actie coördineert.

Meer dan 140 doden, ruim 5.000 gewonden en zeker 300.000 mensen dakloos. Dat zijn de gevolgen van de explosie in de haven van Beiroet, de hoofdstad van Libanon. De stad ligt in puin.

Deze ramp is helaas niet de enige ramp voor Libanon. De economische situatie is dramatisch. De inwoners hebben nauwelijks voldoende middelen voor hun basisbehoeften. De afgelopen maanden is de prijs van voedsel meer dan verdubbeld.

De gezondheidszorg stond al onder druk door corona, maar ziet zich nu geconfronteerd met duizenden gewonden. Sommige ziekenhuizen zijn niet meer bruikbaar door de explosie. De zorgen zijn enorm.

Beiroet heeft snelle en effectieve noodhulp nodig, speciaal voor de allerarmsten en de meest kwetsbaren. Denk daarbij aan Syrische vluchtelingen, die bijna een kwart van de bevolking vormen, en aan kinderen.

De organisaties van het Christelijke Noodhulpcluster (Dorcas, EO-Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) zijn samen met hun partners ter plaatse. Zij zijn begonnen met het verlenen van noodhulp.

Onder meer aan vluchtelingen, migranten en aan de meest arme Libanezen uit Beiroet wordt directe hulp verleend: voedselvoorziening, reparatie van huisvesting en psychosociale ondersteuning voor vrouwen en kinderen.



Hulp In Praktijk

Stichting HiP is een organisatie die een communicatienetwerk onderhoudt. HiP zorgt voor contactvorming tussen mensen en doorbreekt zo de anonimiteit in de samenleving. HiP ondersteunt de lokale kerken, is dienend naar de kerk en gericht op een vitale kerk die invloed heeft op de samenleving. HiP is interkerkelijk georiënteerd.

HiP is actief in meer dan 25 plaatsen in Nederland en in voorbereiding in meer dan 20 andere plaatsen. Op dit moment participeren vele lokale kerken en hulporganisaties in HiP. Deze komen uit het brede spectrum van heel kerkelijk Nederland.

Hulp nodig? Bel 08 5130 1535

ma t/m do, 9.00 -12.00 u. (10 ct/m)

Hulp bieden? Bel 0318 655623



nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen doen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Marktconcerten op de laatste vrijdagen van augustus

De laatste marktconcerten worden gespeeld door Peter Verhoogt, op de 14e, en door Johan Ern  op de 21e en de 28e. augustus. Een toelichting van de hand van Johan Ern  staat elders in dit Kerknieuws.



Het B tz-orgel met zijn speciale eigenschappen, daagt iedere organist uit een programma op maat te maken. Peter Verhoogt voegt daar nog een uitdaging aan toe: de werken die hij ten gehore gaat brengen, staan alle in dezelfde toonsoort, d-klein. Wordt dat niet eentonig? 'Een zelfde toonsoort maar steeds zo anders van sfeer' zegt de concertgever.

Het concert begint met werken van twee Nederlanders, Anthoni van Noordt en Jan Pieterszoon Sweelinck. Van de eerste een Fantasia: hij laat horen wat je er allemaal mee kan, met die toonsoort. Welke tonen laat je tegelijk klinken, zet je tegen / onder elkaar. 'Een contrapuntisch meesterwerk, rustig en neutraal' zegt de organist. Dan de beroemde Variaties over 'Mein junges Leben hat ein End' van Sweelinck. Het eerste vers presenteert kalm de melodie, de eerste twee regels met dalende tonen; daarna volgen vier virtuoze verzen vol hoop en levenslust; het laatste vers blijft virtuoos, maar, de toon is melancholiek - het einde is daar.

In Scheidemann's zesde Praeambulum (=voorspel) zorgen tonen die niet in de toonladder thuis horen, voor een gedragen, sombere sfeer, doorklinkend in echo's. Daarna is het tijd voor een stukje 'speelmuziek' van Pachelbel: een steeds terugkerende bas ondersteunt allerlei wisselende figuren: de mogelijkheden zijn legio! Heerlijk luisteren is het ook naar de 'Violfuga' van Bach, met zijn mooie melodieuze stemvoering. Door



Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen

Bach geschreven voor viool (meerstemmig spelen op viool...) en door hemzelf bewerkt voor orgel. Maar, op een orgel kan er nog véél meer - moet hij gedacht hebben! [- beluister hierover het commentaar van onze oud-organist Reitze Smits op All of Bach - BWV539].

We weten allemaal dat Bach 500 km heen (en dus ook weer terug) heeft gelopen om Buxtehude te horen. Stoer van hem. En wij, wij zitten redelijk comfortabel op onze banken, en kunnen zonder moeite te doen luisteren naar diens Buxtehude's Preludium en Fuga (in d, dus). 'Een stoer werk' noemt onze concertgever het. Misschien heeft Bach het ook wel gehoord. Dan zou hij er zeker tevreden over geweest zijn.

Ten slotte : aanmelden is niet meer noodzakelijk, maar het is wel prettig als u dat doet, vanwege de anderhalve-meter-regel bij de plaatsen. Het kan telefonisch ([0346-] 26 21 57) of per e-mail <adcs@xs4all.nl> (ook aanklikbaar op de site). Dan wordt er een plaats voor u gereserveerd. Zonder reservering bent u zeker ook welkom; dan vragen we u wel uw naam en telefoonnummer te geven - voor het geval er ooit een contact-onderzoek nodig zou zijn.

De standaard met het rode collectezakje staat weer naast de tombe - voor het in stand houden van de marktconcerten. Volgend jaar zal het dan het 10e jaar kunnen zijn. Meer over de programma's t.z.t op de site: <https://adcs.home.xs4all.nl/muziek/markt.htm>

Cathie Schrier

Op de *vrijdagen 21 en 28 augustus* speel ik op uitnodiging twee Marktconcerten die allebei om kwart voor één beginnen.

Wat onhandig, zo vlak na elkaar. Een gevolg van corona. Eerst dachten we dat er deze zomer geen serie mogelijk zou zijn. Toen hielden we het op een halve serie maximaal. Uiteindelijk bleek een volledige serie toch mogelijk, maar waren er veel data al vergeven. Vandaar.

Op 21 augustus is het idee muziek uit het midden van de 17e eeuw te laten horen. Muziek uit de tijd van Rembrandt om het zo maar te zeggen.

Stukjes uit het Spaanse provinciestedje Daroca van de blinde organist Pablo Bruna. Uit Braga, in Portugal, van Pedro de Araugo. Uit Brussel, waar Abraham van den Kerckhoven aan het (Spaanse) hof werkte. En Amsterdam, waar Anthoni van Noordt het carillon van de Zuidertoren en de orgels van de Nieuwezijds Kapel en de Nieuwe Kerk bespeelde. Eenzelfde tijd, werelden van verschil. Deelden zij een gemeenschappelijke muzikale taal hoewel zij elkaar vreemd zijn geweest?

Op 28 augustus speel ik orgelwerken van Joan Cabanilles (1644 - 1712), de Orpheus van Valencia met zijn unieke muzikale taal. Ervoor stukjes van Manoel Rodrigues Coelho en Antonio Carreira die daarmee het Portugese hof van de vroege 17e eeuw in Lissabon vertegenwoordigen. Erná muziekjes van José Blasco de Nebra en Domenico Scarlatti. Het Spaanse hof in de eerste helft van de 18e eeuw in Madrid.

Zo wellicht gidst het Bätz-orgel ons in tijden van corona

van Breukelen de wijde wereld van vroegere tijden door. Hopelijk brengt het u wat. Weet dat u hartelijk welkom bent.

Johan Erné

Herdenking slachtoffers Nederlands-Indië 15 augustus 2020, Pauluskerk te Breukelen

75 jaar geleden capitulatie van Japan, maar nog geen "bevrijding"

Op 15 augustus a.s. wordt landelijk het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië, 75 jaar geleden, herdacht. Echter, 75 jaar geleden was in Nederlands-Indië de vrede nog heel ver weg.

Ook dit jaar zal in de Pauluskerk te Breukelen een herdenkingsbijeenkomst worden georganiseerd om alle slachtoffers van het geweld tijdens en na de Japanse bezetting te gedenken. De herdenking zal i.v.m. de huidige beperkende omstandigheden in aangepaste vorm plaatsvinden. Er kan slechts een beperkt aantal belangstellenden, na aanmelding, aanwezig zijn (maximaal 85 personen).

Dit jaar is het thema van de herdenking **'75 jaar vrijheid, maar nog niet voor iedereen in voormalig Nederlands-Indië'**. De omstandigheden voor de bevolking en de (ex)geïnterneerden waren, reeds enkele dagen na de capitulatie van Japan, zeer bedreigend. Overleven was voor sommigen misschien nog wel moeilijker en zwaarder dan tijdens de jaren van de Japanse bezetting.

Door al het geweld dat in de jaren daarna volgde, voelde de vrijheid nog heel erg ver weg.

Tijdens de herdenkingsbijeenkomst zal mevrouw Lily van Lawick van Pabst-Anthonijsz stil staan bij haar persoonlijke ervaringen tijdens de Japanse bezetting en met name in de jaren na 1945.

Wethouder Maarten van Dijk zal als vertegenwoordiger van de Gemeente Stichtse Vecht eveneens een toespraak houden. Ds Bert Aalbers spreekt over: "Als God ons thuisbrengt.."

Helaas zal het dit jaar, gezien de beperkende maatregelen, niet mogelijk zijn om tijdens de bijeenkomst naar voren te komen om een kaarsje te ontsteken en een bloem in een vaas te plaatsen. Tevens is het niet mogelijk om vanuit de kerk bij het gedenkteken naast de Pieterskerk samen te komen, zoals in andere jaren gebruikelijk was.

Door wethouder Van Dijk en een kleine afvaardiging van de organisatie van de Indië Herdenking zal daar wel een korte plechtige krans- en bloemlegging, zonder publiek, plaatsvinden.

Alle overige aanwezigen verlaten de Pauluskerk, op aanwijzing van de coördinatoren.

Wij nodigen u van harte uit voor het bijwonen van de herdenkingsbijeenkomst op *Zaterdag 15 augustus 2020* om 15.00 uur in de Pauluskerk, Straatweg 37 te Breukelen.

U dient zich voor de Indië Herdenking aan te melden, bij voorkeur via email op: queridoe@xs4all.nl Mocht u niet over internet beschikken dan kunt u zich ook telefonisch aanmelden op nr. 0346 265477.

Namens de voorbereidingsgroep,

Andries van Gijn,
voorzitter Kerkenraad wijkgemeente Pauluskerk

**Expositie Marloes Molenaar: "Hoe ik het zie..."
Pauluskerk, t/m 26 september 2020**

Marloes Molenaar uit Maarssen heeft lessen gevolgd in tekenen en schilderen aan de Volksuniversiteit en Artibus te Utrecht. Lessen portretschilderen kreeg zij van Ton Kraanen in Amersfoort. Vanaf 1991 is Molenaar lid van een schildergroep in Utrecht en sinds 1996 is zij ook lid van de Maarssense Kunstschilders. Vanaf 2009 is zij deelnemer aan de KunstRonde Vecht en Plassen, die dit jaar op 19 en 20 september plaatsvindt.

Voor Marloes Molenaar staat een gevoelsmatige benadering centraal, een impressie van de werkelijkheid. Haar werk is hierdoor vaak herkenbaar, maar laat toch te raden over. Soms heeft ze een fel, dan weer een getemperd kleurgebruik. Ze geeft een kunstzinnige visie op een alledaags tafereel of onderwerp, variërend van landschap, interieur tot portret. Ze probeert het beeld te vangen. Liefst buiten, vaak binnen. Haar manier van

werken: gewoon beginnen en met plezier vastleggen wat op dat moment belangrijk is.

Marloes Molenaar schildert met acryl- en tegenwoordig bijna altijd met olieverf op doek. Zij schildert meestal grote formaten met een explosie aan kleuren. Landschapschilderen in de buitenlucht is een favoriete bezigheid. Ook geeft Marloes les aan enkele groepen beginnende en gevorderde leerlingen.

Zie voor een introductie ook een filmpje op de website van de Pauluskerk.

De kunstcommissie

**Kunst
Ronde.nl**
VECHT & Plassen



COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

Bezorging: mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814

W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;

Bankrekeningnummer Kerknieuws: St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60

Kostprijs: € 22,50

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1^e zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkomroep.nl

Administrateur: Mw. M. Davids-Garritsen, Kerkplein 16, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-262692, email: m.davids@sdivad.nl
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

C. Vervat, tel. 06 51796607, of ceesvervat@gmail.com

Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl

Adres Pauluskerk: Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89