

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 11 AUGUSTUS

10.00 uur: Ds. B. Aalbers, Maarssen
Dienst van Schrift en Tafel

Collecten: 1. Werelddiakonaat (zie toelichting) 2. Kerk

ZONDAG 18 AUGUSTUS

10.00 uur: Kd. T. Kraan, Utrecht

Collecten: 1. Diakonie 2. Kerk

ZONDAG 25 AUGUSTUS

10.00 uur: Ds. L. Schoonderbeek, Amersfoort

19.00 uur: Taizéviering

Collecten: 1. Diakonie 2. Kerk

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 11 AUGUSTUS

10.00 uur: Ds. L.A. Kansen-Brasz, Amersfoort

18.30 uur: Ds. D.A. Lagewaard, Veenendaal

Collecten: 1. Werelddiakonaat (zie toelichting) 2. Kerk

Autodienst: dhr. S.E van der Wilt, tel. 0346 262103

ZONDAG 18 AUGUSTUS

10.00 uur: Ds. J. Lammers, Beekbergen

18.30 uur: Ds. D. van Duijvenbode, Hoek van Holland

Collecten: 1. Diakonie 2. Kerk

Autodienst: 8.30 dhr. K. de Jong, tel.0644123842

18.30 dhr. J.P. den Hartog, tel. 0294 231553

ZONDAG 25 AUGUSTUS

10.00 uur: Ds. W.P. Vermeulen, Utrecht

18.30 uur: Ds. J.M. Mudde, Haarlem

Collecten: 1. Diakonie 2. Kerk 3. Wijkkas

Autodienst: dhr. P. Wijnen, tel. 0346 261837

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 16 aug., 16.45 uur: ds. L.D.A. Hartevelt

Vrijdag 23 aug., 16.45 uur: dhr. A. Fijan

Vrijdag 30 aug., 16.45 uur: ds. K. Hage, H.A.

AGENDA

- Marktconcerten in de Pieterskerk
Vrijdag 9 aug., Willem Poot
Vrijdag 16 aug., Jaap Jan Steensma
Vrijdag 23 aug., Dick van Dijk
Vrijdag 30 aug., Johan Erné
- Zondag 18 augustus, Pauluskerk, 11.30 uur
Opening expositie Ruud Bartlema
- Dinsdag 3 september, Pieterskerk, 19.45 uur
'Wie was Daniël Verhaick?'
door Marjo van Dijk-Witjas en Irma Gondrie

De volgende Kerknieuws - voor 3 weken - verschijnt op 31 augustus en is ook voor 3 weken. Kopij s.v.p. indienen voor maandag 26 augustus, 18.00 uur.

MEDITATIE

Het stukje hieronder komt uit het 'Tessels Kerkblad' van de Protestantse Waddengemeente Texel. Wij kampeerden daar met Pinksteren en woonden de kerkdienst in Oudeschild bij, in de Zeemanskerk. Wij zijn in de gemeente daar niet onbekend, omdat we met de tent nog wel eens op Texel neerstrijken. Het leek ons goed geschikt als Meditatie in ons Kerknieuws. De schrijver, Kees de Jong, predikant van de Waddengemeente Texel, heeft hieraan zijn goedkeuring gegeven.

Dick en Reia van der Wielen

Tussen hemel en aarde

Als u dit leest, zijn de Europese verkiezingen al achter de rug. Bij deze verkiezingen speelt de vraag naar onze identiteit een grote rol. Wie zijn we (nog) als Nederland, waar staat Europa voor? Het is de vraag naar onze kern, onze ziel. Wie ben ik, wie bent u of wie ben jij? Alleen al aan het wisselend stemgedrag van velen, vanuit het niets wordt een partij zomaar de grootste, kun je zien dat niets meer vastligt.

In tijden van grote veranderingen en daar leven we in, is het belangrijk goede ankerpunten te vinden. Waar draait ons leven om, wat geeft bij grotere veranderingen houvast? Lange tijd was dat voor ons de economische groei

en de technologische vooruitgang. Deze bepaalden ons leven, onze identiteit, onze trots en ons houvast. Nu blijken ze juist levensbedreigend te zijn. Rijkdom en luxe brachten niet wat we ervan hoopten.

Waar vinden we vaste grond? Sommigen willen een volledige stop op immigratie, een ban op chinese bedrijven. Muren en forten bouwen is een vaak toegepast middel om je veilig te voelen. Soms werkt het. Vaak niet, zoals bijv. bij de Hollandse Waterlinie. Die kostte heel veel geld en inspanning, maar droeg op geen enkele wijze bij aan de verdediging van ons land. Waar vonden we veiligheid? Eigenlijk is die er niet. Het leven is onzeker en kwetsbaar, veranderlijk en soms verraderlijk. We hebben het daar moeilijk mee. Omdat we leven tussen hemel en aarde. Wij verlangen naar licht, liefde en schoonheid, goed leven, maar de werkelijkheid is weerbarstig en soms allesbehalve mooi en goed. Hoe houd je deze spanning vol?

Het mooie van de bijbel is dat hij deze spanning laat zien en tegelijkertijd wegen wijst om ermee om te gaan. Om te beginnen wordt in de bijbel zeer ernstig gewaarschuwd om deze spanning niet te ontkennen. Ik denk aan het Scheppingsverhaal. We weten hoe goed en mooi God alles geschapen heeft. Maar het vervolg beschrijft ook de zondeval. En de verdrijving van Adam en Eva uit het Paradijs. Er is geen weg terug. Zodra we denken naar eigen inzicht hier op aarde zelf een heilstaat te kunnen stichten, veroorzaken we een levende hel zoals we in de vorige eeuw zagen in de communistische en fascistische dictatuur.

Een zuiver Europa heeft nooit bestaan en zal ook nooit bestaan, als je dat al zou willen (ik niet). Een wereld zonder oorlog, armoede, ziekte zal nooit bestaan. Al is het onze taak er alles aan te doen dit alles te vermijden en aan de vrede en het goede leven te werken, dit echt bereiken zul je nooit. Hoe hou je het vol om met een ideaal en een visioen te leven en tegelijk te weten, dat je dat nooit zult bereiken? In het Nieuwe Testament, wordt dit 'de uitgestelde hoop' genoemd. De Heilige Geest troost ons hierin. In die zin, dat het niet van ons afhangt. Dat we in Gods Geest mee mogen werken, ons laten inspireren, maar dat we ons in alle gebrokenheid, mislukkingen en teleurstellingen die het leven met zich meebrengt, ons mogen laten troosten door zijn Geest. Een zelfverstaan is hierbij belangrijk. We zijn gewoon. Uit aarde gehaald, we zijn stof, modder. Maar we zijn ook buitengewoon. Ons is de adem ingeblazen, door God. We zijn dus schepsel, tussen aarde en hemel in. Een slim dier enerzijds, maar ook een kind van God, met adem, geest van God. In het tegelijk vasthouden van onze aardse en hemelse kant komt er ruimte voor zowel het ene als het andere. Jezus laat ons dit zien en gaat ons hierin voor. Hij heeft een hoge morele standaard. Hoger dan anderen die durfden te stellen. Hij scherpt de wetten aan en is hierin radicaal. Als hem gevraagd wordt naar de toelaatbaarheid van echtscheiding, in de Joodse wet toegestaan, geeft hij aan, dat dit niet de bedoeling is van God. Tegelijk, als er een vrouw bij hem wordt gebracht die betrapt is op overspel, zegt hij: Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Als iedereen weg is zegt hij: Ook ik veroordeel u

niet. Jezus staat dus gelijk voor het hemelse van 'wat God heeft samengevoegd scheidde de mens niet'. Een hemels ideaal. En tegelijk veroordeelt hij niet bij wie dit hoge ideaal niet uitkwam, door welke oorzaak dan ook. Jezus scherpt het ideaal aan. Maar weet ook 'welk maaksel wij zijn'.

Tussen hemel en aarde. Zo te leven is een geloofskunst. Een mooi balanceren tussen aardmens zijn en kind van God. Als we met deze tegenstelling in onszelf om kunnen gaan, lukt het ook veel beter om met tegenstellingen in de samenleving om te gaan. We leven namelijk allemaal tussen hemel en aarde. Hoe mooi is dat?

Ds. Kees de Jong, Protestantse Waddengemeente Texel

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: Ds K. Hage,
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;
bij voorkeur niet op woensdag

Scriba: M.C. Berger, G.v.Nijenrodestr.
171, 3621 GJ Breukelen, tel. 06-
15128659, scriba@pieterskerk.info

Ledenadministratie: W. Mur, tel. 266842,
noortje-wim.mur@planet.nl

Website: www.pieterskerk.info

Kerktelefoon: J.v.d.Bosch, john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten (1)

De zomer is gekomen. De afgelopen maanden hebben we de brief aan de Efeziërs gelezen, een brief die vol is van de nabijheid van de verhoogde Christus. Deze nabijheid, de toenadering en de toewijding van Christus tot zijn gemeente vergelijkt Paulus met het geheimenis van het huwelijk (Efeze 5:28-33.). Dichter Ad den Besten heeft hierbij ooit een mooi gedicht geschreven, onder de titel: 'De zomer is gekomen' (en te zingen op de melodie van 'Die Winter is vergangen'). Omdat het zo mooi past bij het jaargetij en bij de brief die we gelezen hebben, geef ik hierbij graag twee van de vier coupletten door.

De zomer is gekomen,
het leven staat gesierd,
het hoogtij onzer dromen
wordt eindelijk gevierd.
Al wat in de knop geloken
de lieve lente lang
gerijpt heeft bloeit nu open,
voor wind noch winter bang.

De Heer en zijn gemeente,
de bruidegom en zijn bruid:
één bloed en één gebeente
binnen elkanders huid.
De liefste onder dromen
deelt met ons brood en wijn;
Hij deed de zomer komen
waarin wij zalig zijn.

BBQ zaterdag 14 september vanaf 17.00 uur

Ook dit jaar is er weer een BBQ van onze wijkgemeente samen met de gemeenteleden van de NGK (het Witte kerkje) Dit jaar een andere locatie dan we gewend zijn.

We zijn namelijk uitgenodigd door de familie Bon van camping



aan de Proostdijweg 1 in Breukelen.
Van deze gastvrijheid maken we heel graag gebruik.

U / jullie bent / zijn van jong tot oud van harte welkom op deze mooie locatie.
Noteer de datum vast in uw agenda.

Meer informatie in de volgende Kerknieuws.



Bij de diensten (2)

Zondagmorgen 11 augustus gaat ds. L.A. Kansen-Brasz uit Amersfoort voor in de dienst. Voor haar de eerste keer in ons midden, voor onze gemeente de eerste keer dat we een vrouwelijke voorganger verwelkomen. Hiermee geven we invulling aan het besluit dat vorige jaar na de

gemeenteavond genomen is. We hopen op een gezegende dienst waarin Christus in het midden van onze aandacht staat. Ds. D.A. Lagewaard uit Veenendaal leidt de avonddienst.

Zondag 18 augustus gaat ds. J. Lammers uit Beekbergen ons voor in de gebeden en de verkondiging; in de avonddienst is dat ds. D. van Duijvenbode uit Hoek van Holland.

Zondag 25 augustus gaat ds. W.P. Vermeulen uit Utrecht voor in de morgendienst. Ds. J. Mudde uit Haarlem leidt de avonddienst.

Pastoraat

Wilt u geboorte, ziekenhuisopname, ernstige ziekte, overlijden en andere belangrijke mededelingen doorgeven aan de ouderling in uw eigen buurt? Marlies Wijnen (0346-261837 of marlieswijnen2@gmail.com) is ouderling van sectie 1 (Zuid) en contact-ouderling van sectie 2 (West). Reina van der Wilt is ouderling van sectie 4 (Noord), te bereiken via 0346-262103 of reinanr2@hotmail.com. Jeroen van Scherpenzeel (0346-251979 of famvanschervenzeel@gmail.com) is ouderling van sectie 3 (Centrum). In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de wijkpredikant ds. K. Hage, tel. 0346-261565. Of, indien hij niet bereikbaar is, met de scriba, Marco Berger, tel. 06-15128659 of scriba@pieterskerk.info.

Als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, neem dan tijdig contact op met uw sectieouderling, of met een andere ouderling.

Sectie Centrum

Op dinsdag 13 augustus hopen Gert en Adri Lodder (Bonifatiuslaan 20, 3621 DH) hun gouden huwelijksjubileum te vieren. Vijftig jaren hebben ze lief en leed gedeeld en zijn ze er voor elkaar geweest in gezondheid en ziekte. We feliciteren hen van harte en wensen ze een gezegende dag met allen die hen lief zijn.

Ds. K. Hage

Vakantie

Van 29 juli t/m 25 augustus heb ik vakantie. Bij dringende pastorale zaken kunt u contact opnemen met de scriba, Marco Berger.

P.I. Nieuwersluis

De GV van de vrouwengevangenis meldt dat er een tekort is aan haaknaalden en vraagt of ik aan haaknaalden kan komen die toch niet meer gebruikt worden. Ik leg die vraag bij u neer. Wilt u op zondag 11 augustus uw overbodige haaknaalden meebrengen naar de Pieterskerk en ze op de koffietafel deponeren?

Bij voorbaat dank namens de dames.

Truus den Hartog

Giften

Marlies Wijnen ontving op huisbezoek een gift van € 20 voor de wijkkas. Via Siem van der Wilt ontvingen we het mooie bedrag van € 320, zijnde de opbrengst van de verjaardagsbusjes; dit is voor het orgelfonds. Hartelijk dank hiervoor.

Jan Winkel

WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: ds B. Aalbers, consulent; Zebraspoor 196, 3605 GL Maarssen, tel. 565534, email: baalbers@casema.nl

Contactouderling: M. van Ingen, Purperreiger 27, 3628 CE Kockengen, tel. 06 25138102, email: margreethvaningen@hotmail.com

Scriba: C.H. van Schaik, Doornhoecklaan 58, 3601 JX Maarssen, 06 53792347, scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Kerkelijk buro: M. Pfeiffer, tel. 06 28271283, e-mail: moniquepfeiffer@hotmail.com

Autodiensten: Emmy Wildeman, tel. 241578

Website: www.pknbreukelen.nl

Kerktelefoon: J.v.d.Bosch, john.vd.bosch@kpnmail.nl tel. 266843 (na 18.00 uur)

Bij de diensten

Zondag 11 augustus

Deze morgen staat Psalm 90 centraal. Ik realiseer mij dat die keuze vragen oproept: Psalm 90 is toch de traditionele oudejaarspsalm? Waarom dan die tekst midden in de zomer? Is de dominee soms door de warmte bevangen? Nee hoor, dat is gelukkig niet het geval. Maar waarom dan wel? Ja, dat is een heel verhaal geworden en dat vertel ik u zondagmorgen met als thema *Wijze lessen van Mozes*.

In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal.

Voorganger: ds B. Aalbers

Zondag 18 augustus: kand. T. Kraan, Utrecht

Zondag 25 augustus: ds L. Schoonderbeek, Amersfoort
om 19.00 uur: Taizéviering

Vrijdagen 12.15 uur: Coventrygebed

Van de consulent (5)

Het kan vreemd gaan. Eerst was er op maandag de afspraak dat ik de open plek van de avonddienst in de Pieterskerk op 4 augustus zou vervullen. En een dag later is er een afzegging voor de Pauluskerk op 28 juli en blijft collega Hage bereid die dienst waar te nemen. Toeval bestaat niet, zegt men. Maar wat is het dan wel? In elk geval in de woorden van mijn collega 'Hopelijk een teken van toenadering tussen de beide wijkgemeenten'. Waarvan acte!

Met een hartelijke groet,

Uw B. Aalbers

In en uit de Gemeente

Enkele maanden geleden kreeg mw. Tonny Oosterom - van Elteren (Zomerklokje 8, 3621 TA) slecht nieuws: kanker in een vergevorderd stadium. Behandelen was geen optie meer. Daar heb je dan wel tijd voor nodig om zo'n bericht te aanvaarden en daar mee om te gaan. Dankbaar voor al het goeds dat zij in haar leven mocht ontvangen, heeft zij dit aanvaard. Sinds vorige week is

Tonny opgenomen in het Johannes-hospitium in Vleuten, alleen thuis wonen was niet meer verantwoord en nu krijgt zij de liefdevolle verzorging die zij nodig heeft. Het adres in Vleuten is Stichting Johannes-Hospitium Vleuten, Kloosterweide 2, 3451 VN Utrecht.

Wij wensen Tonny de troost en nabijheid van de Eeuwige. Dat Hij haar kracht en vertrouwen zal geven, nu en de tijd die zij nog mag krijgen. Ook wensen we haar kinderen en kleinkinderen troost en kracht in deze tijd vol zorg en verdriet. Een hartelijke groet vanuit de Pauluskerk.

Mw. Riet van Dijk - Pos (Bisschopswater 14, 3621 WX) is in het Hospice in Vianen opgenomen. Sinds vorig jaar tobde zij steeds meer met haar gezondheid. Ontstekingen, een gevaarlijk hoge bloeddruk, nierfalen en nog meer klachten. Haar situatie verbeterde niet. Met hulp van de thuiszorg kon zij nog wel thuis blijven maar uiteindelijk was er 24 uur zorg nodig. Gelukkig was er plaats in het Hospice in Vianen. Een kaartje als blijk van meeleven vanuit de Pauluskerk zal haar goeddoen. Haar adres is Hospice Vianen, Ruinkamp 14, 4133 GX Vianen. Laten we haar in onze gebeden opdragen, dat ook zij omringd zal worden met liefde en zorg van de Eeuwige, die al ons verdriet en onze pijn kent.

In deze vakantieperiode is het goed om wat meer naar elkaar om te zien. Vaak voelen mensen zich wat eenzaam, kinderen met vakantie, burens niet thuis, activiteiten liggen stil. Voor velen een moeilijke tijd, wat extra aandacht kan voor velen al heel veel betekenen.

Hartelijke groet,

Margreeth van Ingen

Dankbetuiging

Via Kerknieuws wil ik als zus van Fokko Roodbergen na het overlijden van mijn broer iedereen van de Pauluskerk hartelijk danken voor alle gebeden, aandacht, zorg, kaartjes, bemoedigende woorden en nog veel meer.

In het bijzonder wil ik Piet de Jong en Margreeth van Ingen danken voor zoveel jaren dat zij voor Fokko gezorgd hebben, ieder op verschillende manieren. Zij stonden altijd voor hem klaar!

Mede door de aandacht van de kerk zijn de laatste jaren voor Fokko ondanks zijn ziekzijn goed geweest!

Hartelijke groet,

Nel Mergenthaler-Roodbergen

De autorit op zaterdag 7 september

Ook dit jaar maken we er met elkaar een mooi startweekend (7 en 8 september) van. Er is een heel programma met voor elk wat wils.

We organiseren een prachtige autorit, drinken ergens met elkaar koffie en gaan daarna weer richting Breukelen. U hoeft echt niet bijna 100 jaar te zijn om mee te gaan, het is gewoon leuk om elkaar op een ontspannen manier tegen te komen en vol goede voornemens aan een nieuw kerkelijk jaar te beginnen. Laten we er met elkaar iets moois van maken.

U kunt zich opgeven bij Margreeth van Ingen, tel. 06 25138102.



Hulp nodig? Bel 0900 4474474
ma t/m do, 9.00 -12.00 u. (10 ct/m)
Hulp bieden? Bel 0318 742510

Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen doen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma's. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven.

Met de collecteopbrengst van 11 augustus krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding

Inlooptochten in het Bonifatiushuis

Op de *dinsdagochtenden 13, 20 en 27 augustus* staat de deur van het Bonifatiushuis weer open van 9.30 tot 11.30 uur. U bent van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken, gezellig met elkaar te praten of een spelletje te doen. Mogen wij u ook eens ontmoeten? Graag tot ziens! Mocht u geen eigen vervoer hebben, dan kunt u contact opnemen met mw. R. Groenberg, T. Brandsmastraat 71, tel. 263232.

Marktconcerten - nr. (6), 7, 8 en 9

Het zesde marktconcert, op 9 augustus, 'Bach & Zn.', door *Willem Poot*, is misschien al geweest als u dit leest. Zo niet, dan kunt u het nog *live* horen - het zal zeker de moeite waard zijn (of anders via Kerkomroep.nl). Meer over het concert vindt u in de toelichting bij het concert door Willem Poot - ook te vinden op adcs.home.xs4all.nl/muziek/markt.html. In de vorige Kerknieuws stond al een kleine inleiding; het is een tijd van verandering van muzikale stijl en mode.

Op 16 augustus speelt *Jaap Jan Steensma*. Hij was adviseur bij de restauratie van ons orgel en nu zijn wij benieuwd waar zijn keus op valt. Het zou werk van Ruppe kunnen zijn, van wie hij muziek opnieuw heeft uitgegeven, de *Dixhuit Pièces pour Orgue ou Piano-Forte*.

Ruppe werd in 1790 'ordinaris musicant' (muziekdirecteur, -docent en kapelmeester) van de Leidse universiteit, was oprichter en dirigent van het 'Weeshuiskoor', en organist van de Lutherse kerk. En hij schreef muziek voor al die bezigheden. Een belangrijk man in zijn tijd.

Ruppe is in ieder geval te horen in het achtste concert, te geven door *Dick van Dijk*, organist van de Torenpleinkerk in Vleuten, waar ook een orgel van Gideon Thomas Bätz staat, bekend terrein dus. Of toch niet? Ach, indertijd had de gemeente eigenlijk te weinig geld tot haar beschikking voor een standaard-orgel; er moest bezuinigd worden. Het pedaal kreeg minder stokken (= toetsen) dan gebruikelijk. De stokken liggen echter wel over de hele breedte van het klavier. Een organist die een gewoon pedaal gewend is, moet dus wel even goed opletten waar hij zijn voeten zet. Omgekeerd ook, natuurlijk.

Het kleine orgel van Vleuten klinkt heel mooi, en we zijn benieuwd wat Dick van Dijk van de grotere broer vindt. Het concert begint met twee werken van Ruppe; daarna klinken de beroemde *Air* uit de derde orkestsuite van Bach en een preludium van Mendelssohn. Een Engels blokje volgt, met een 'diapason movement', waarin we de basis-stemmen (de grondstemmen) van het orgel zullen horen, en natuurlijk, op z'n Engels, een *Cornet Voluntary*. Tot slot de majestueuze *Fantasie* over het Lutherlied 'Een vaste burg is onze God' van Jan Zwart.

De laatste organist van de serie 2019 is *Johan Erné*. Hij brengt een programma met Spaanse muziek, muziek die, zoals wij in voorafgaande jaren hebben kunnen horen, voor hem geschreven lijkt. Zijn thema is, heel toe-

COLLECTEN

	Pauluskerk	Pieterskerk
Zondag 7 juli 2019		
Binnenlands Diakonaat	203,25	186,00
Kerk	131,11	175,00
Zondag 14 juli 2019		
St. Open Doors	163,00	161,85
Kerk	126,50	118,00
Zondag 21 juli 2019		
St. De Hoop	122,00	149,22
Kerk	100,92	183,00
Zondag 28 juli 2019		
Diakonie	volgt	volgt
Kerk	118,05	101,00
Wijkkas		114,00

passelijk, 'Completen' - als het laatste akkoord geklonken heeft, is de serie compleet. Toepasselijk, Completen is de laatste gebedsstonde in een klooster. Zo'n gebedsdienst eindigt meestal met een groet aan Maria, de moeder van Jezus. Johan Ern e speelt o.a. Salve Regina-bewerkingen van Sebasti n Aguilera de Heredia en Peeter Cornet. Peeter Cornet was organist aan het hof van de landvoogdes van de Zuidelijke Nederlanden, dus we blijven in Spaanse sferen. We kijken er naar uit.

Cathie Schrier (met dank aan alle organisten voor hun toelichtingen, en aan Wikipedia)

Expositie Ruud Bartlema

18 augustus t/m 15 november, Pauluskerk

Ruud Bartlema is als beeldend kunstenaar aan een van de Vrije Academies in Amsterdam door o.a. Maarten Krabbe opgeleid. Daarnaast studeerde hij theologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Voor zijn schilderkunst vormen poezie en literatuur een belangrijke bron van inspiratie. Via het werk van de joodse denker Martin Buber kwam hij al tijdens zijn studietijd in aanraking met de joods-mystieke tradities van het Chassidisme. Deze ontmoeting ontsloot een onuitputtelijk reservoir van beelden. Zo ontstonden series tekeningen, etsen en schilderijen rond bijvoorbeeld de mystieke betekenis van de Hebreeuwse letters en Bubers Chassidische vertellingen.

In opdracht van de KRO-televisie schilderde Ruud Bartlema een moderne kruisweg, die door het Bijbels Museum in Amsterdam werd aangekocht, evenals een serie van vijf schilderijen rondom de beginzinnen van de eerste vijf bijbelboeken.

Verhalen uit de Griekse mythologie, maar ook de poezie van Huub Oosterhuis en Hans Andreus dienden hem als inspiratiebron voor series schilderijen. Daarnaast ontving hij van verschillende kerken en zorginstellingen opdrachten voor het ontwerpen en uitvoeren van schilderijen als gedachtenispanelen en wandschilderingen voor stiltecentra.

Naast picturale kunst maakt hij ook ruimtelijk werk. In zijn keramiek valt de cilindrische en opengewerkte vorm op. Op dit moment is hij werkzaam in Amsterdam.



Vijftiende kruiswegstatie

Het graf van Daniel Verhaick

Op dinsdag 3 september nodigen wij u uit voor een lezing/verhaal over het graf van Daniel Verhaick. De inleiding begint om 19.45 uur bij de indrukwekkende grafzerk van Daniel Verhaick in de Pieterskerk. Een grafzerk waar ontelbare mensen langs gelopen zijn in de afgelopen 300 jaar en een prachtig monument dat velen bewonderd hebben.

Wie is deze Daniel Verhaick, die geboren is in juni 1700 te Amsterdam? Wie ligt of liggen er in het graf in de Pieterskerk? In tegenstelling tot de vermelding op het graf liggen er totaal 5 Verhaicks, samen met een kistje doodsbeenderen van nog een familielid.

Een boeiende geschiedenis met nog veel vragen wordt u op deze avond verteld door Marjo van Dijk-Witjas en Irma Gondrie, die in de archieven onderzoek naar Daniel Verhaick gedaan hebben.

Wij nodigen u uit om deze verrassende geschiedenis te horen en mee te beleven. Na afloop praten we onder het genot van een kopje koffie of een drankje gezellig door over het wel en wee van de familie Verhaick.

Als u slecht ter been bent maar graag deze boeiende lezing mee wilt maken, belt u dan Truus den Hartog (06 10673296) of Mieke Lodder (06 27146479).

Te huur aangeboden pastorie Keizerskroon 5

De pastorie aan de Keizerskroon is momenteel bewoond maar komt per 1 september 2019 weer beschikbaar voor tijdelijke verhuur. Als er binnen onze wijkgemeenten eventueel woningzoekenden zijn die belangstelling hebben voor deze fraaie en ruime woning met een woonoppervlak van 158 m², dan kunnen zij contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters, Erik Leijen (erik.leijen77@gmail.com) of Jan Winkel (j.winkel@hetnet.nl). De huurprijs zal   1.500 per maand gaan bedragen.



Vakantiegebed

Vakantie
is horen wat je anders niet hoort,
zien wat je anders niet ziet,
weer gevoelig worden voor de geur van aarde,
de prikkeling van hooi
en de zware avondlucht.

Het is luisteren naar het gefluit
van de leeuwerik boven je hoofd,
het sjirpen van de krekels,
het ruisen van de bomen.

Het is het ritme van jezelf
en van je medemens herontdekken,
het leren van eenvoud en van levenskunst.