

# KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

## KERKDIENSTEN

### Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

#### ZONDAG 21 JULI 2019

10.00 uur: Ds. L. Schoonderbeek, Amersfoort

**Collecten:** 1. St. De Hoop (zie toelichting) 2. Kerk

#### ZONDAG 28 JULI 2019

10.00 uur: Dr. J. Bloemendal, Amersfoort

**Collecten:** 1. Diaconie 2. Kerk

#### ZONDAG 4 AUGUSTUS 2019

10.00 uur: Ds. M. Kraak-Verdonk, Opperdoes

**Collecten:** 1. St. Ontmoeting (zie toelichting) 2. Kerk

#### Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

### Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

#### ZONDAG 21 JULI 2019

10.00 uur: Ds. K. Hage

**Collecten:** 1. St. De Hoop (zie toelichting) 2. Kerk

18.30 uur: Ds. R.A. Veen, IJmuiden (Witte Kerkje)

**Collecte:** St. Vluchtelingenwerk ZOA

**Autodienst:** Dhr. P. Wijnen tel. 0346-261837

#### ZONDAG 28 JULI 2019

10.00 uur: Ds. D.M. van der Wel, Langbroek

**Collecten:** 1. Diaconie 2. Kerk 3. Wijkkas

18.30 uur: Ds. P.G. Sinia, Ede (Witte Kerkje)

**Collecte:** Kerk

**Autodienst:** Mw. N. Takke 0617280139

#### ZONDAG 4 AUGUSTUS 2019

10.00 uur: Ds. G. Fredrikze, Ermerlo

18.30 uur: Nog niet bekend (Pieterskerk)

**Collecten:** 1. St. Ontmoeting (zie toelichting) 2. Kerk

**Autodienst:** Dhr. H.J. van Schaik 0346-822278

#### WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 19 juli 16.45 uur: Dhr. W. Smit

Vrijdag 26 juli 16.45 uur: Dhr. H.C.J. Hendriks

Vrijdag 2 augustus 16.45 uur: Zr. M. Raassen

De volgende editie van Kerknieuws is voor een periode van 3 weken en verschijnt over 3 weken. Kopij graag inleveren op maandag 5 augustus voor 18.00 uur.

## AGENDA

- Marktconcerten, 12.45 uur, Pieterskerk,  
Vrijdag 19 juli: Frank Schneider  
Vrijdag 26 juli: Erik van Bruggen  
Vrijdag 2 augustus: Inge Westra  
Vrijdag 9 augustus: Willem Poot
- Inloopochtenden Bonifatiushuis, 9.30 tot 11.30 uur  
Dinsdag 23 juli, 30 juli en 6 augustus

## MEDITATIE

### Druk met hier en nu

*Mattheus 24:38: Zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed (...).*

Je kunt zo druk zijn met het hier en nu dat je vergeet te denken aan de toekomst. De Heere Jezus gebruikt het voorbeeld van de tijd van Noach om de tijd van Zijn wederkomst aan te spiegelen. Noach was hard bezig om zich voor te bereiden op de vloed, terwijl de mensen om hem heen druk waren met de beslommeringen van elke dag. Ze merkten niet dat het misging tot het moment dat het te laat was.

### Goede dingen

Alle dingen die de Heere Jezus noemt, waarmee de mensen bezig waren voordat de vloed kwam, zijn in zichzelf niet verkeerd. Eten, drinken, trouwen, het zijn allemaal goede dingen die God ons geeft. De Heere is de Schepper, Die alles laat groeien, zodat wij kunnen eten en drinken. De Heere Jezus gaf de mensen die hongerig waren te eten bij de wonderbare spijziging. Hij sprak woorden over het huwelijk, waarin Hij aangeeft dat God mensen samenbrengt. Hij gebruikt de beelden van brood en wijn voor het avondmaal en het beeld van het huwelijk voor de relatie tussen Hem en de gemeente. Deze woorden zijn dus ook niet bedoeld als afwijzing van deze dingen, alsof wij altijd zouden moeten vasten of niet zouden mogen trouwen. Het gaat er hier om dat we er niet zo mee bezig zijn dat we geen aandacht meer hebben voor wat er komen gaat. Dat is nu precies het probleem in de tijd van Noach. De mensen zijn zo bezig met het hier en nu dat ze vergeten om aandacht te schenken aan de vloed die komt, terwijl duidelijk zichtbaar is waarmee Noach bezig is en dat er wat staat te gebeuren.

### Waakzaam

Als de Heere Jezus het heeft over Zijn wederkomst, is er veel minder zicht op het moment waarop Hij terugkomt. Alleen de Vader weet dit moment. Dat maakt het waakzaam zijn wel extra lastig. Altijd waakzaam zijn en blijven is ook nu met de terreurdreigingen heel moeilijk. Een dag of een week, maar jarenlang ?

Waar gaat het hier om ? Ook in onze tijd draait het vooral om het leven van nu. Mensen willen tijdens het leven hun dromen waarmaken. De eeuwigheid staat heel ver bij veel mensen vandaan. Nu genieten is belangrijker dan sparen voor later. Terwijl net als in de tijd van Noach het oordeel boven ons hoofd hangt als we alleen maar met het hier en nu bezig zijn. De Heere Jezus zegt dat wij niet alleen van brood moeten leven, maar van ieder woord dat door de Heere gesproken wordt. Wat zijn we arm als we alleen maar plannen maken voor het leven van nu en vergeten om met de eeuwigheid bezig te zijn. Waakzaam zijn is trouwens wat anders dan bang zijn. Het betekent dat je een houding hebt die rekening houdt met de komst van de Heere Jezus. Zoals je wacht op een kind dat nog laat thuiskomt en jij wakend op je bed ligt. Of zoals je waakt bij een geliefde die niet lang meer te leven heeft. Je bent voorbereid op wat komen gaat, alleen het moment is niet duidelijk. Je bent alert, je let op of je iets hoort of ziet. En als je even indommelt, schrik je snel wakker zoals die wachters op de muren uit Psalm 130. Al wakend weten zij dat de morgen komt, alleen niet precies wanneer.

### Bewust leven

Het gewone leven telt, maar moet ons wel helpen om waakzaam te blijven. Het gaat erom dat wij in ons eten en drinken, maar ook in het trouwen de HEERE betrekken. Is dat niet precies waar de Heere Jezus naar verwijst als Hij Zich het brood des levens noemt ? Hoe doen we dat ? Door heel bewust de Heere te betrekken bij alles wat wij doen. Bewust eten en drinken vanuit het besef Wie Degene is Die dat alles geeft. Bij je huwelijk de Heere betrekken in alle voorbereidingen voor de trouwdag. Als de Heere Jezus terugkomt, zijn de mensen gewoon aan het werk. De een is op de akker aan het werk, de ander is aan het malen. Dat werken op zich is helemaal geen probleem. De reden waarom de een wel aangenomen wordt en de ander niet, heeft te maken met de houding waarmee zij aan het werk zijn. De een is klaar voor de ontmoeting met de Heere Jezus, de ander niet. Hoe zijn wij bezig in ons dagelijks leven ? Leven wij vanuit de verwachting dat de Heere Jezus elk moment kan terugkomen ? Stempelt dat ons werk, onze relaties, ons eten en drinken ?

Bovenstaande meditatie door ds. G.J. Codee werd door mij, bezoekerbroeder Piet Sondij, overgenomen uit de Waarheidsvriend.

## WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



**Predikant:** Ds K. Hage,  
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen  
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;  
bij voorkeur niet op woensdag  
**Scriba:** M.C. Berger,  
G. van Nijenrodestraat 171,  
3621 GJ Breukelen,  
tel. 06-15128659,  
email: scriba@pieterskerk.info  
**Ledenadm.:** W. Mur, tel. 266842,  
email: noortje-wim.mur@planet.nl  
**Website:** www.pieterskerk.info  
**Kerktelefoon:** John van den Bosch,  
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,  
tel. 266843 (na 18.00 u.)

### Bij de diensten

Voor veel mensen breekt de zomervakantie aan, een tijd van ontspanning, erop uitgaan, genieten van de schoonheid van de natuur, in vertrouwde omgeving of in een ander land. Er is zoveel te zien, zoveel te horen en zoveel te beleven. Tegelijk geldt ook de wijsheid van Prediker dat 'de ogen van een mens kijken en geen rust vinden, dat zijn oren horen en blijven horen.' Er zit iets onverzadigbaars in het leven onder de zon. Echte rust en ware vrijheid is alleen te vinden in God. Hij geeft het aan ieder die Hem zoekt en erom vraagt.

*Zondag 21 juli* lezen we verder uit de brief aan de Efeziërs. Aan de orde is hoofdstuk 5:1-14. Geen lichte zomerse stof, maar stevige kost. Toch gaat het wel over licht. 'Eens was u duisternis, maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer.' De Zwitserse theoloog Karl Barth schreef bij dit gedeelte: 'Wanneer het leven zwaar wordt, dan is dat een teken van Gods barmhartigheid, die zich naar ons toewendt. De ernst van Gods geboden drukt alleen op degenen die in Gods genade staan. Want God wordt alleen met vrees en beven gekend. Dat willen we niet ontlopen. (..) Wij worden zo diep verootmoedigd, omdat we zo hoog verheven zijn. We zijn zo gevangen, omdat we zo vrij zijn. God geeft ons wat Hij ons beveelt, daarom beveelt Hij ons ook, wat Hij wil. Er is iets groots rondom een volgzaam christen.' We hopen iets van dat grootse op het spoor te komen. De avonddienst wordt geleid door ds. R.A. Veen uit IJmuiden.

*Zondag 28 juli* is ds. D.M. van der Wel uit Langbroek de gastvoorganger in de ochtenddienst. In de avonddienst gaat ds. P.G. Sinia uit Ede voor in de gebeden en de verkonding van het Woord.

*Zondag 4 augustus* gaat ds. G. Frederikze uit Ermelo voor in de morgendienst. Wie er in de avonddienst (deze maand weer in de Pieterskerk) voorgaat is op dit moment nog niet bekend. In de zomerperiode is het altijd lastig

om voorgangers te vinden, hopelijk lukt het Piet Wijnen deze keer ook weer iemand te vinden.

*Ds. K.Hage*

### **Vakantie**

Van 29 juli t/m 25 augustus heb ik vakantie. Bij dringende pastorale zaken kunt u contact opnemen met de scriba, Marco Berger.

*Ds. K.Hage*

### **Pastoraat**

Wilt u geboorte, ziekenhuisopname, ernstige ziekte, overlijden en andere belangrijke mededelingen doorgeven aan de ouderling in uw eigen buurt? Hier volgen de namen en telefoonnummers.

Marlies Wijnen is ouderling van sectie Zuid en contact-ouderling van sectie West. Contact: 0346-261837 of marlieswijnen2@gmail.com. Reina van der Wilt is ouderling van sectie (Noord). Contact: tel. 0346-262103 of reinanr2@hotmail.com. Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie Centrum Cont: 0346-251979 of famvanschepenzeel@gmail.com. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de wijkpredikant ds. K. Hage, tel. 0346-261565. Indien hij niet bereikbaar is met de scriba, Marco Berger, tel. 06-15128659 of scriba@pieterskerk.info. Als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, neem dan tijdig contact op met uw sectieouderling, of één van de andere ouderlingen.

### *Sectie Centrum*

Op 15 juli vierden Dirk en Jeanette Zijderveld (Mecklenburgstraat 14, 3621 GP), dat zij 25 jaar getrouwd zijn. Wij wensen hen samen met hun kinderen Danny, Arnold en Eveline en hun ouders een mooie dag toe en danken God voor dit mooie jubileum.

Op 24 juli vierten Henk en Ria den Hartog (J.E.Boutstraat 22, 3621 CJ) dat zij 50 jaar getrouwd zijn. We feliciteren hen van harte met dit gouden jubileum en delen met hen in de dank aan God voor zijn goedheid en liefde.

### **Vakantie!**

Eind van deze week begint de zomervakantie, heerlijk een aantal weken vrij van school, van werk en van andere verplichtingen. Of je nu ver weg gaat of dichtbij huis blijft het is even een periode van rust van de drukte van alle dag. Tijd voor wat ontspanning! Heerlijk om eens een mooi boek op te pakken, waar je anders niet aan toe komt. Ook als je ergens op vakantie bent, zoek daar ook een kerk of samenkomst op. Ikzelf ervaar dat altijd als iets bijzonders een dienst mee te maken in een andere plaats of land. Je ervaart dat er ook daar gelovigen zijn die hun geloof belijden en ook al gaat het soms anders dan je gewend bent, je voelt dan dat er verbondenheid is. Door een lied, de geloofsbelijdenis of het Onze Vader samen te bidden. Maar als je gewoon thuis blijft en je hebt wat tijd over, ga dan eens op bezoek bij iemand die niet weg kan! Ook hen kun je zo blij maken met een onverwacht bezoekje. Ik wens ieder een fijne en gezegende tijd van rust en ontspanning toe.

Ik denk aan het lied: Ga met God en hij zal met je zijn!

*Marlies Wijnen*

### **Startzaterdag 14 september!**

Er is weer een groepje gevormd om de startzaterdag weer tot een leuke ontmoeting te doen worden. In een volgende kerknieuws hopen we u hier meer over te kunnen informeren. Het is de bedoeling om weer een BBQ te houden. De startzaterdag is op D.V. zaterdag 14 september, houd deze dag vrij en doe mee!

*Marlies Wijnen*

### **Belijdenis doen?**

In de aanloop naar het nieuwe seizoen nodig ik je graag uit om te overwegen of belijdeniscatechese iets voor je zou zijn. Denk je erover om misschien belijdenis te doen? Of wil je geen belijdenis doen - omdat je daar bijvoorbeeld nog niet aan toe bent of omdat je misschien al eerder belijdenis hebt gedaan, maar zoek je wel verdere kennismaking of een enige verdieping in het christelijk geloof? Aarzel dan niet en neem contact met me op. Ik ga graag het gesprek aan.

*Ds. K.Hage*

### **In Dubio**

Misschien heb je bovenstaand bericht over belijdenis doen gelezen en denk je: mij niet gezien. Haak dan niet af, maar lees dit. Wellicht is het iets voor u of jou. Voor veel mensen is de zondagse kerkgang niet vanzelfsprekend (meer). Tegelijk is er toch een behoefte om geloof en spiritualiteit vorm te geven. Ook zoeken veel mensen naar ruimte om hun vragen en twijfels rondom leven en geloven te bespreken en te delen. Kortom: veel mensen zijn in dubio. Speciaal voor zoekers en twijfelaars, voor onregelmatige, afhakende of afgehaakte kerkgangers is er op *woensdag 2 oktober* een laagdrempelige en geheel vrijblijvende avond om met elkaar in gesprek te gaan en de vragen te verkennen, die leven. Noteer de datum vast.

*Ds. K.Hage*

### **SAVE THE DATE - voor een 'shared dinner'**

Zaterdagavond 28 september 2019 organiseert de jongerenraad van het Witte Kerkje haar jaarlijkse 'jeugdwerkers avond'. Dit jaar heeft de jongerenraad ervoor gekozen om onze avondmaaltijd te delen met de jeugdwerkers van de Pieterskerk. Met elkaar willen wij deze avond een kijkje nemen in elkaars 'keuken': Samen eten, proeven, delen, en ontdekken. Om 18.00 uur starten we deze avond samen in 'De Bovenkamer' (Poeldijk 9 Breukelen) met een 'shared dinner'. Daarvoor vragen wij je om zelf een beproefd gerecht uit jouw keuken mee te nemen (wij zorgen voor drinken en een toetje). Om 19.30 uur willen we verder gaan met proeven. Met elkaar willen we nadenken over hoe we samen kunnen delen, o.a. in de verteldienst en in het jeugdwerk. Wat we willen delen, hoe we willen delen, met wie wij willen delen? Om 21.00 uur sluiten we de avond af met een borrel. Graag horen wij voor 1 september 2019 van je of wij op je kunnen rekenen 28 september!

Namens de jongerenraad,

Esther van Schaik-Kobes, estherkobes@hotmail.com,  
Corina Zagt-Bouwman czagt@xs4all.nl.

## Marktconcerten 2019

Vanaf vrijdag 5 juli t/m 30 augustus zijn er elke vrijdagmiddag Marktconcerten in de Pieterskerk van 12.45 tot 13.15 uur. Na het concert blijft de kerk open voor bezichtiging. Voor deze openstelling vragen we weer vrijwilligers als gastvrouwen en gastheren ( twee per middag). De tijd is vanaf 13.15 tot 16.00 uur. U kunt intekenen op de lijst op de tombe, maar zich ook opgeven bij Sjaak van Muiswinkel (j.vanmuiswinkel@hetnet.nl) en bij Pieter Wijnen (pietwijnen@hetnet.nl).

Pieter Wijnen

## WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



### Scriba:

### Kerkelijk buro:

### Autodiensten:

### Website:

### Kerktelefoon:

**Predikant:** Ds B. Aalbers, consultant; Zebraspoor 196, 3605 GL Maarssen, tel. 565534, email: baalbers@casema.nl

**Contactouderling:** M. van Ingen, Purperreiger 27, 3628 CE Kockengen, tel. 06 25138102

margreethvaningen@hotmail.com  
C.H. van Schaik, Doornhoecklaan 58, 3601 JX Maarssen, tel. 06 53792347,

scriba@pauluskerkbreukelen.nl

M. Pfeiffer, tel. 06 28271283, e: moniquepfeiffer@hotmail.com

Emmy Wildeman, tel. 241578

www.pknbreukelen.nl

John van den Bosch, email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, tel. 266843 (na 18.00 u.)

### Bij de diensten

Zondagmorgen 21 juli hoopt in de dienst voor te gaan ds. L. Schoonderbeek uit Amersfoort. De zondag er op, 28 juli, hoopt voor te gaan de. J. Bloemendal eveneens uit Amersfoort. Op de eerste zondag van augustus (de 4<sup>e</sup>) verwacht ds. M. Kraak-Verdonk uit Opperdoes voor te gaan. We zien uit naar fijne diensten samen.

### In en uit de Gemeente

Woensdag 10 juli is in het Johannes Hospitium te Wilnis op 77 jarige leeftijd Fokko Roodbergen overleden.

Vorige week woensdag is dhr. Gert Kroon, ( Eendrachtlaan 51, 3621 DE ) geopereerd. Vorig jaar heeft hij ook een heupoperatie ondergaan en nu dus de andere heup. Dankbaar dat het allemaal goed is verlopen. Na één dag mocht hij alweer naar huis. Nu revalideren, oefenen, kleine stukjes lopen. Laten we hopen dat betere tijden nu weer voor hem en zijn vrouw mogen aanbreken! Heel veel sterkte en een hartelijke groet vanuit de Pauluskerk. Hartelijke groet, Margreeth van Ingen

### In memoriam Fokko Roodbergen (12-5-42 - 10-7-19)

Woensdagmorgen in alle vroegte is er een einde gekomen aan het veel bewogen leven van Fokko. Wij hebben hem

leren kennen als een trouwe kerkganger. In zijn scootmobiel, behangen met knuffels, al vroeg voor de ingang van de kerk, klaar voor een praatje met de andere kerkgangers. Ondanks alle pijn en tegenslagen bleef hij opgewekt en vol goede moed, iets waar we allemaal bewondering en respect voor hebben. De laatste jaren ging zijn gezondheid achteruit, ziekenhuisopnames en operaties. Regelmatig vroeg hij of de dominee voor hem wilde bidden. Het gebed was voor hem belangrijk, het gaf hem troost en kracht! Vlak voor zijn ziekenhuisopname op zondag 16 juni, heeft ds Speelman na de dienst bij hem thuis nog een bezoek gebracht en met hem gebeden. De volgende dag is hij opgenomen in het ziekenhuis. Daar bleek dat naar huis gaan niet meer mogelijk was en toen liefdevol in het Johannes Hospitium in Wilnis verzorgd is. Fokko is daar, na ruim een week, overleden. Fijn dat nog zovelen hem hebben bezocht. Afgelopen maandag vond de uitvaart plaats in de Pauluskerk. Zelf had hij al ruim voor zijn overlijden bepaald hoe de dienst er uit moest zien. Gedragen door zijn trouwe verzorgenden van Careyn, muziek van Frans Bauer, “ Als sterren aan de hemel staan” , en zingen het lied “ Wat de toekomst brengen moge” . We hebben gelezen uit Openbaringen 21. 1t/m 6. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Zo mochten we afscheid nemen van deze bijzondere man, we mogen hem geborgen weten bij zijn Heer en Heiland. Dat allen die hem zullen missen, in het bijzonder zijn zus Nel, troost en kracht mogen vinden, nu en in de toekomst.

Margreeth van Ingen

### In memoriam Toos Breddels-Brokking

(3-12-26 - 15-6-19)



Op zaterdag 15 juni is na een operatie als gevolg van een val Toos Breddels-Brokking overleden in het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht. In 1976 kwam zij, samen met haar man Carel Breddels, die in 2018 overleed, wonen aan de Straatweg. Een lange tijd kwamen zij in de Pauluskerk, totdat dit om gezondheidsredenen niet meer ging . Eind 2011 waren zij vanwege hun stijgende leeftijd al naar de Angstel verhuisd. Velen kennen haar als Toos, die nieuw ingekomen mensen verwelkomde met een bloemetje. Dat was wat haar zo kenmerkte: belangstelling voor mensen en voor hen klaar staan. Toos was in de laatste periode van haar leven dankbaar voor de bezoeken die zij ontving van mensen van de kerk, dat vond zij gezellig. Ze was een echt “mensen-mens”. Ook was ze blij met haar bezoeken aan de Twijg (waar zij zelf ook jarenlang als vrijwilligster gewerkt heeft) en de aandacht en zorg van haar kinderen en de Thuiszorg. Midden in het leven waarvan zij, ook na de dood van Carel, nog zo genoot is zij heen gegaan. Wij als kinderen zijn dankbaar, dat we voor haar mochten zorgen omdat zij een warme moeder, schoonmoeder, oma en omi was.

Namens kinderen Brouwer en Breddels.



## **Bedankt !**

Wij hebben samen de 60 jaar huwelijk behaald. Wij danken een ieder voor de hartverwarmende reacties.

Annie en Gerrit de Ridder

## **Kindernevendienst, Seizoen 2018-2019 afgerond**

Een supercoole speurtocht door het bos van Gunterstein met een heel gezellige pannenkoekenmaaltijd voor jong en oud in de Achterzaal (terwijl we op de grote tv helaas de Oranje Leeuwinnen zagen verliezen!) vormden onze laatste activiteiten van het seizoen 2018-2019. Dank voor de uitgebreide hulp bij pannenkoek bakken en het bemannen van posten in het bos. En dank voor de gezelligheid bij het eten en opruimen daarna! Op zondag 14 juli namen we in de dienst afscheid van Koen de Kruijff en Matthias Bos. De gemeente zong hen toe en ze kregen een zegen mee van Jorn, Jeroen en ds. Aarnoutse. We hadden met hen veel mooie momenten bij de kindernevendienst. We zagen hen groeien, ouder worden... tijd om een volgende stap te maken. Alle goeds gewenst! We hopen dat ze mee gaan doen bij de 12+ groep. Dat hopen we natuurlijk ook van andere kinderen die nu naar de middelbare school gaan (of al zijn gegaan) en die niet meer zo echt betrokken waren bij de kindernevendienst. Ook jullie zijn daar van harte welkom! Helaas moesten we ook van Frieda afscheid nemen. Jarenlang was ze heel enthousiast en vol vuur een van de trouwe leidsters van de kindernevendienst. Maar sinds ze Jeroen, en zijn kinderen, heeft gevonden is haar leven erg veranderd! We gunnen haar van harte deze nieuwe levensfase, hoewel we haar inzet heel erg zullen missen. Frieda bedankt voor alles! Het is nu zomervakantie. Rustig aan doen, vrij zijn en zaken voorbereiden voor het volgende seizoen. Op zaterdag 7 september gaan we weer graag met z'n allen van start. We, dat zijn alle kinderen van 4-12 jaar en wij, de leiding van de kindernevendienst. Tot dan allemaal! Heinie, Loes, Liesbeth, Anniek, Jeroen, Jorn, Ge, Femke, Andrea en Nel

## **Seniorenkring**

Vorige keer verdiepten we ons in Psalm 71, de enige psalm van een bejaarde. Die kennismaking met een leeftijdgenoot leverde zoveel gespreksstof op, dat we op 8 augustus (1430-1600 uur, Pauluskerk) ermee doorgaan. We sluiten dan af met Psalm 90.

Ds. B. Aalbers

## **DIACONIE**

### **Toelichting collecte 21 juli 2019 voor St. De Hoop**

Stichting De Hoop biedt hulp bij zowel milde als ernstige problematiek op het gebied van psychische klachten of verslaving. Wanneer dit speelt in je eigen leven of dat van de mensen om je heen, is het belangrijk om hulp te vinden die bij je past en er niet mee te blijven lopen. Hiervoor kan men bij De Hoop GGZ terecht. Bij De Hoop werken christen-professionals op het gebied van psychiatrie en op het gebied van verslavingszorg. Er worden, net als bij andere instellingen, professionele en wetenschappelijk geaccepteerde behandelmethoden

toegepast. Maar er is meer. Het is hun visie dat je op de weg naar herstel niet alleen naar het probleem moet kijken, maar juist naar het herstel in alle relaties van een mens: in relatie met jezelf, met je omgeving, met de schepping en met de Schepper.

Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen. Omdat ieder mens anders is, wordt samen met de hulpvrager gekeken naar welke hulp het beste bij diens hulpvraag past. In de vorm van therapeutische gesprekken, medicatie of een combinatie daarvan. In individuele gesprekken, samen met partner of gezin, of in een groep. Er wordt gezocht naar wat nodig is om herstel te vinden. Naast behandeling kan het dan soms juist ook gaan om hulp bij het weer aan het werk gaan, bij het vinden van lotgenotencontact of pastorale hulp bij levensvragen. Van harte bij u aanbevolen.

### **Toelichting collecte 4 augustus voor St. Ontmoeting**

Vastgelopen mensen worden door St. Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. St. Ontmoeting leert hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven.

Dankzij vrijwilligers en medewerkers kan deze missie worden uitgevoerd. Zij zetten zich met hart en ziel in voor hun medemens. Door een luisterend oor of praktische begeleiding te bieden. Of door ondersteunende taken te verrichten. Door gebruik te maken van het hulpverleningsaanbod kunnen de cliënten hun leven een nieuwe wending geven. Dit aanbod bestaat uit: ambulante begeleiding, wonen, ontmoetingnetwerken, inloop, pastoraat, activering en veldwerk. Door professionaliteit en betrouwbaarheid te koppelen aan naastenliefde kunnen medewerkers net een stap verder gaan voor de cliënten. Door te werken met professionals en vrijwilligers, gesteund door een trouwe achterban, kan St. Ontmoeting méér betekenen en werkt men elke dag aan de verbinding met de cliënten. Dit is alleen mogelijk dankzij intensieve samenwerking en betrokkenheid. Het resultaat zijn intermenselijke verbindingen met een blijvende meerwaarde. Een thuis voor mensen die dit ontberen in een verwarrende wereld. Zelfredzame mensen die kunnen rekenen op een blijvend sociaal netwerk. St. Ontmoeting blijft altijd dichtbij en toegankelijk.

## **GEZAMENLIJKE BERICHTEN**

### **Verjaarsbusjes**

Het eerste halfjaar van 2019 brachten de busjes het bedrag van €892,27 op. Alle medewerkers en gevers hartelijk dank. Geeske Oussoren

### **Verjaardagsfonds**

De medewerkers van het verjaardagsfonds hebben in het 2<sup>e</sup> kwartaal van 2019 de volgende bedragen opgehaald. Busje nr.1 € 32,75 / nr.2 € 45,60 / nr.3 € 104,30 /nr.4 € 28,60 en nr.8 € 105,00. In totaal € 316,25. Dit bedrag is bestemd voor het orgelfonds. Alle gemeenteleden hartelijk bedankt voor hun bijdrage hieraan.

Siem v.d. Wilt

## Kerstwandeling 2019

Help jij mee de Kerstwandeling 2019 tot een groot succes te maken? We hopen dat iedereen geniet van een mooie zomer. Hoewel het dus nog zomer is gaan de voorbereidingen voor de Kerstwandeling 2019 op 22 december al weer van start. Om de Kerstwandeling door te laten gaan hebben we nodig en zijn we op zoek naar:

- vrijwilligers die een rol willen vervullen in het organisatie-team;
- een grote gezellige groep spelers groot en klein die met de regisseur aan de slag gaan;
- bevlogen vertellers;
- enthousiastelingen die ons willen helpen bij de catering, parkeren, schmink, kleding, decor, website, inschrijvingen en ontvangst etc. etc.

Doe jij met ons mee? Er zit vast iets bij waar je goed in bent! Je bijdrage wordt zeer gewaardeerd en het is reuze bijzonder om samen zo een mooi evenement als onze mooie kerstwandeling neer te zetten. Je kunt je opgeven via de mail [contact@kerstwandelingbreukelen.nl](mailto:contact@kerstwandelingbreukelen.nl) voor 15 augustus 2019. Mocht je vragen hebben of even willen overleggen dan kun je contact opnemen met Hetty Veneklaas (06-18993106) of met Carlijn Wentzel (06-55811788 bel of liever whatsapp).

Zomerse kerstgroet, Hetty en Carlijn

## Marktconcert nummer (drie), vier, vijf, zes en zeven

Misschien heeft u al het derde concert door *Frank Schneider* gehoord, dat hangt ervan af wanneer u Kerknieuws ontvangt, en uiteraard, of u het concert hebt bijgewoond. Hij schildert met zijn programma van schitterende, virtuoze werken uit de achttiende, negentiende en twintigste eeuw weer een ander klankbeeld van het orgel (zie ook het vorige Kerknieuws).

Vrijdag 26 juni is het vierde concert. De Leidse cantor-organist *Erik van Bruggen* geeft het. Hij begint met 18e eeuwse muziek, van Kirnberger en Krieger, en van twee onbekende componisten. 'Unbekannt', 'anonym' staat er in de uitgaves. Een passacaglia en drie verzen van 'Straf mich nicht in deinem Zorn'. Vervolgens speelt een Cantabile in 18e eeuwse stijl, met als leidraad een schets van zijn leraar Klaas Bolt, de befaamde Nederlandse organist en kerkmusicus. Daarna gaat hij een vijfdelige Suite improviseren. Tot slot een Preludium, Trio en fuga in d. In augustus volgen nog vijf concerten.

*Inge Westra* is cantor-organist geweest in de Pieterskerk en houdt, na de restauratie, nog meer van dit in omvang bescheiden, maar uitzonderlijke orgel. 2 augustus brengt ze alleen muziek uit de tijd van de bouw van het Bätzorgel, en dan van componisten die, als familielid of leerling, verbonden zijn met de grote Bach: het zijn allen virtuoze spelers en knappe schrijvers. Van Walther, achterneef en tijdgenoot van Bach, een bewerking voor orgel van een vrolijk concert van Telemann. Van Krebs, leerling en vriend van Bach, een Trio in C. In zijn tijd vond men zijn werk hopeloos ouderwets en veel te moeilijk. Bach vond hem goed werk leveren. Maar een mooie post als musicus kon hij hem niet bezorgen. Homilius, ook een door Bach gewaardeerde leerling, liet

wel de nieuwe tijd doorklinken in zijn werk. Van hem klinkt o.a. 'Wachet auf, ruft uns die Stimme' - met in de begeleiding expressieve uitingen van emotie, ook wel 'bevindeljk' genoemd. Tot slot een stuk van Kittel - de laatste leerling van Bach; een Fantasie in de Weense stijl - met de zo gewenste helderheid en eenvoud (voor de luisteraar). Het orgel klinkt in volle glorie.

Op 9 augustus is *Willem Poot* uit Utrecht de concertgever. Hij studeerde aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam orgel bij Albert de Klerk en geeft sindsdien concerten in binnen- en buitenland. Hij maakte ook diverse opnamen. In het ensemble Barok langs de Vecht is hij de continuo-speler en mede daarvoor speurt hij steeds in archieven naar 'nieuwe' oude muziek. In Breukelen speelt hij werken van de 'ouderwetse' Bach en diens 'moderne' en succesvolle zonen Wilhelm Friedemann, Carl Philipp en Johann Christian. Willem Poot begint met Praeludium & Fuga in cis klein van de grote Bach. Waarom hij dat doet, legt hij fraai uit in zijn toelichting. Van de beroemde zonen worden een fuga, een sonate en een Rondeau ten gehore gebracht. Alle toelichtingen komen in hun geheel op de programmabladen te staan.

Ook kunt u alle gegevens vinden op het wereldwijde web; wilt u ze alvast lezen, kijk dan op het adres 'adcs.home.xs4all.nl' en klik vervolgens eerst op: 'Orgelconcerten in Breukelen', en daarna (onder '2019') op Marktconcerten. Scroll dan totdat u vindt wie of wat u zoekt. Veel lees- en luisterplezier toegewenst!

Cathie Schrier

## KLEIN COLOFON

**Kerknieuws:** [kerknieuws@msn.com](mailto:kerknieuws@msn.com)

Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd.

**Kopij:** als bijlage in Word, Times New Roman, 11 pt.

**Bezorging:** W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: [mur00021@planet.nl](mailto:mur00021@planet.nl); mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814

Bankrekeningnummer Kerknieuws: St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60

Kostprijs: € 20

**Kollektemunten bestellen:** overmaken op NL60 INGB

0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - minimaal 2 zakjes per bestelling

**Afhalen:** 1<sup>e</sup> zondag van de maand na de dienst

**Kerkdiensten via internet:** [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)

**Administrateur:** Mw. M. Davids-Garritsen, Kerkplein 16, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-262692, email: [m.davids@sdivad.nl](mailto:m.davids@sdivad.nl); bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26;

Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

**Diaconie:** bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

**Protestantse wijkgemeente Pauluskerk**

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email [henkhansman@ziggo.nl](mailto:henkhansman@ziggo.nl)

**Protestantse wijkgemeente Pieterskerk**

Zendingscommissie: bankr.nr. NL81 INGB 0003 0881 09

**Reservering en agendabeheer** Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis: C. Vervat, tel. 06 51796607, of [ceesvervat@gmail.com](mailto:ceesvervat@gmail.com).