

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 7 JULI 2019

10.00 uur: Kand. E. Damen, Groningen

Collecten: 1. Kerk in Actie: Actie Vakantietas
(zie toelichting)
2. Kerk

ZONDAG 14 JULI 2019

10.00 uur: Ds. A.W. Aarnoutse, Vinkeveen
Dienst van Schrift en Tafel

Collecten: 1. St. Open Doors (zie toelichting) 2. Kerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 7 JULI 2019

10.00 uur: Ds. K. Hage

Collecten: 1. Kerk in Actie: Actie Vakantietas
(zie toelichting)
2. Kerk

18.30 uur: Ds. Th. Wegman, Zeist (Witte Kerkje)

Collecte: St. Tot Heil des Volks

Autodienst: Dhr. J. den Hartog, tel. 0294-295510

ZONDAG 14 JULI 2019

10.00 uur: Ds. K. Hage

Collecten: 1. St. Open Doors (zie toelichting) 2. Kerk

Autodienst: Dhr. K. de Jong, tel. 06-44123842

18.30 uur: Ds. F.E. Schneider (Witte Kerkje)

Collecte: De Wittenberg

Autodienst: Hr. J.P. den Hartog, tel. 0294-231553

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 5 juli 16.45 uur: Ds. G.H. Vlijm

Vrijdag 12 juli 16.45 uur: Mw. D. van Muiswinkel

Vrijdag 19 juli 16.45 uur: Dhr. W. Smit

De volgende editie van Kerknieuws is voor een periode van 3 weken en verschijnt over 2 weken. Kopij graag inleveren op maandag 15 juli voor 18.00 uur.

AGENDA

- Vrijdag 5 juli vanaf 17.00 uur, Bonifatiushuis
Open maaltijd
- Zondag 7 juli, 14.30 uur, Pauluskerk
Speurtocht Kindernevendienst
- Marktconcerten, 12.45 uur, Pieterskerk,
Vrijdag 5 juli - Egbert Schoenmaker
Vrijdag 12 juli - Reitze Smits
Vrijdag 19 juli - Frank Schneider

MEDITATIE

Het verloren kind

Pas moest ik denken aan het verhaal van de verloren zoon uit Lucas 15: 11 – 32. Een verhaal dat de lezers van Kerknieuws ongetwijfeld zullen kennen. Het is een mooi verhaal met een voor de vader happy end.

Mijn sympathie gaat eerlijk gezegd uit naar de broer in dit verhaal, de zoon die thuis bleef wonen. Ik snap best dat hij teleurgesteld was, ik vermoed dat het mij moeite zou kosten om ook niet zo te reageren. Ondanks dat ik diep van binnen voel dat dit een verkeerde reactie is. Ik zou moeten bedenken dat deze broer egoïstisch is vooral ten opzichte van zijn vader.

Ook in onze tijd kiezen mensen voor zichzelf door voor hun carrière, vaak gecombineerd met een druk gezin, te kiezen of door een bed- and breakfast in Brazilië te beginnen. De consequentie van deze beslissing is dat ze weinig tijd meer overhouden voor het contact met hun ouders.

Broers of zussen die een andere keus maken, kunnen zo het gevoel krijgen dat alles op hun bordje geschoven wordt. Zij kunnen het gevoel hebben dat ouders hun hulp maar als vanzelfsprekend aanvaarden. Zij accepteren het klakkeloos totdat het verloren kind om de hoek komt

kijken.

Het verloren kind trekt bij vader en moeder aan de bel, de taart wordt besteld, de slingers worden opgehangen en het staat zelfs op Facebook.

Dat hebben ze voor ons nooit gedaan, realiseer je jezelf dan. Dan ineens valt het kwartje dat je het vuur uit de sloffen loopt en eigenlijk nooit een bedankje krijgt. Misschien is het zo en misschien zijn de bedankjes of de dankbaarheid zo gewoon geworden dat het niet meer opvalt.

Mijn pleidooi is naar beide partijen, naar de ouders en naar de kinderen. Ouders, laat ook de kinderen die vaak komen en veel doen blijken dat u er dankbaar voor bent. Kinderen, bedenk dat ook de keuze om bij uw ouders in de buurt te blijven een vrije keuze is. Kijk naar wat ouders voor dankbaarheid uitstralen wanneer u ze behulpzaam bent. Nee, misschien niet een mooie taart of het gemeste kalf, maar misschien de warmte, gezelligheid, een luisterend oor of al is het maar een glimlach. Bedenk wat uw broer of zus heeft moeten missen door voor zichzelf te kiezen. Bedenk dat uw kinderen een deel van het leven van hun grootouders uitmaken, iets wat veel minder geldt voor de kinderen van uw broer of zus.

Het is natuurlijk nooit verkeerd om dankbaarheid te benoemen. Ik waardeer het altijd heel erg wanneer ik na het oppassen op mijn kleinkinderen nog even een appje krijg. Of wanneer mijn moeder bij het afscheid nemen ons bedankt voor alles wat we hebben gedaan. Kleine moeite, groot plezier zou ik zeggen.

Terug naar het verhaal van de verloren zoon. Mij valt het op, dat de vader zijn oudste zoon geen verwijten maakt. Nee de vader is verbaasd: 'maar jongen, ik kan niet anders', zegt hij. De vader is verbaasd dat de jongen zo reageert, hij is toch nooit iets tekort gekomen en was altijd bij zijn vader in de buurt en mocht overal van mee profiteren.

Hier stopt het verhaal eigenlijk nogal abrupt, een cliffhanger zouden we in televisietermen zeggen. Maar verhalen in de Bijbel stoppen nooit zonder reden. Lucas vond dat hiermee alles gezegd was. De zoon mocht zich uiten en de vader had het laatste woord. Ik hoop, dat de vader de zoon tot bedaren heeft kunnen brengen en dat de vader beide zoons weer onder zijn hoede kreeg zonder haat en nijd.

Is deze cliffhanger een waarschuwing voor ons wanneer wij ons in een dergelijke situatie bevinden?

Lucas geeft geen uitsluitsel hoe de zoon uiteindelijk reageert. Hij mag zelf kiezen wat hij met de argumenten van zijn vader doet en datzelfde geldt voor ons. We weten natuurlijk wel wat de beste beslissing zou zijn. We weten natuurlijk heel goed waar de angel zit die eruit moet. We weten ook heel goed waar we onze hulp vandaan kunnen halen.

Bea de Bruin

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: Ds K. Hage,
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;

bij voorkeur niet op woensdag

Scriba: M.C. Berger,
G. van Nijenrodestraat 171,
3621 GJ Breukelen,

tel. 06-15128659,

email: scriba@pieterskerk.info

W. Mur, tel. 266842,

email: noortje-wim.mur@planet.nl

www.pieterskerk.info

Ledenadm.:

Website:

Kerktelefoon:

John van den Bosch,

email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,

tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

Zondag 7 juli staan we in de morgendienst stil bij het afscheid van de oudste kinderen van de kinderkerk. Floris Bakker en Ruben Hage maken de overstap van de kinderkerk naar de gewone kerkdienst. De dienst is voorbereid door de leiding van de kinderkerk en het thema is 'Gekend en gezien'. We lezen Psalm 139. Voor meer info, zie ook de berichten van de kinderkerk.

De avonddienst wordt geleid door ds. Th. Wegman uit Zeist.

Zondag 14 juli lezen we in de morgendienst Efeziërs 4:25-32. Daar wijst de apostel ons op de nieuwe manier van leven die bij christenen past. Zoals je een nieuwe jas past, zo past het nieuwe leven bij een christen. Dan hoef je, dan wil je de oude kleren niet meer. Nieuw leven is dan ook veel wegdoen: leugen, boosheid, vuile taal. En andersom: wie Christus heeft leren kennen en liefhebben krijgt ook waarheid en goedheid lief, die gaat houden van oprechte woorden en klare taal. Maar vooral: je gaat er op letten dat je de heilige Geest niet bedroeft met je manier van leven. Want Hij is ons gegeven als onderpand van de toekomst, van de dingen die komen gaan.

In de avonddienst gaat ds. F.E. Schneider ons voor in de gebeden en de verkonding van het Woord.

Ds. K.Hage

Pastoraat

Wilt u geboorte, ziekenhuisopname, ernstige ziekte, overlijden en andere belangrijke mededelingen doorgeven aan de ouderling in uw eigen buurt? Hier volgen de namen en telefoonnummers.

Marlies Wijnen is ouderling van sectie 1 (Zuid) en contact-ouderling van sectie 2 (West). U kunt met haar contact opnemen via telefoon (0346-261837) of mail: marlieswijnen2@gmail.com.

Reina van der Wilt is ouderling van sectie 4 (Noord), te bereiken via 0346-262103 of reinanr2@hotmail.com.

Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie 3 (Centrum) en is te bereiken via 0346-251979 of famvanschperpenzeel@gmail.com.

In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de wijkpredikant ds. K. Hage, tel. 0346-261565. Of, indien hij niet bereikbaar is, met de scriba, Marco Berger, tel. 06-15128659 of scriba@pieterskerk.info. Als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, neem dan tijdig contact op met uw sectieouderling, of één van de andere ouderlingen.

Uit de kerkenraad

De kerkenraad heeft op 24 juni jl. haar laatste vergadering gehouden voor de zomerpauze. Het moderamen vergadert wel in de zomer en de kerkenraad zal in september formeel weer vergaderen. In het bezinningsdeel van de vergadering is stilgestaan bij de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, 1 Kor 1: 4-17. Paulus roept de gemeente op tot eensgezindheid.

Volgend jaar willen we graag continueren met het jaarthema 'Het goede leven'. Er zal in het najaar een thema-avond worden gehouden over orgaandonatie/registratie. In 2020 vieren we het Bonifatiusjaar en zal de thema-avond hierbij aansluiten. Over het Bonifatiusjaar en de daaraan gekoppelde activiteiten gaat u komend jaar vaker worden geïnformeerd.

Op maandag 1 juli heeft er een ontmoeting tussen de kerkenraden van Pieterskerk en NGK plaatsgevonden. Graag leren we elkaar beter kennen en intensiveren we de samenwerking. Ook dit jaar zullen we weer gezamenlijk de startzaterdag houden op 14 september a.s. De locatie en het programma volgen nog.

De jaarrekeningen 2018 van kerkrentmeesters en diaconie worden goedgekeurd en vastgesteld.

Marco Berger

Bedankt!

Donderdag 20 juni laatste uitslagen gekregen, en die waren heel goed. Ben dan ook heel dankbaar en blij met deze uitslag. Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor alle medeleven in vorm van bloemen, kaarten, telefoontjes en bezoeken. Het was voor mij een bijzondere ervaring, mijn hartelijke dank daarvoor.

Groeten, Adri Lodder.

Dankbaarheid/huisbezoek

"Proef en geniet ervan dat de HEERE goed is. Gelukkig de mens die bij Hem schuilt (Ps. 34:9)".

Momenteel mag ik herstellen van een geslaagde ingrijpende buikoperatie. Begin oktober staat wel onderzoek gepland om te bezien of de ziekte is teruggekomen/weggebleven. Ben God zeer dankbaar dat een operatie nog mogelijk was. Iedere dag ervaar ik als genade van Hem en geniet hiervan. Deze beproeving heeft mij dichter gebracht bij mijn Heiland.

Dankbaar ook voor het vele medeleven via gebed, bezoekjes, kaartjes, apps en telefoontjes uit Breukelen en Kockengen. Hartelijk dank hiervoor.

Mocht hierdoor ook iets ervaren van de "gemeenschap der heiligen". Hoop bij leven en welzijn in augustus weer verder te gaan met huisbezoeken 70+.

Graag tot ziens en een hartelijke groet van Piet Sondij.

Kinderkerk

Hoi allemaal, de laatste weken voor de zomervakantie staan voor de deur, we hebben nog een druk programma en we hopen dat jullie de komende 2 weken daar gezellig bij aanwezig zijn. Aankomende zondag 7 juli is er geen kinderkerk i.v.m. de overstapdienst met als thema "gekend en gezien"; in deze dienst nemen Floris en Ruben afscheid van de kinderkerk. Een week later op zondag 14 juli is het afsluiting van het seizoen. We hopen jullie dan om 10 uur in het Bonihuis te zien. En om 1 uur mogen jullie weer opgehaald worden. (Zie uitnodiging)



THEMA
Geef HOOP

**AFSLUITING SEIZOEN KINDERKERK
MET HET CREATIEFSTE SPANNENDSTE EN
MEEST INTERACTIEVE SPEL.**

Wanneer? ZONDAG 14 JUL!
10.00 uur in het
Bonifatiushuis

Meenemen:
Goed humeur &
droog T-shirt

Eindtijd:
13.00 uur
(na de lunch)

Ben je verhinderd dan graag afmelden
tel: 06 24965593

TOT DAN DE LEIDING

Zondag 7 juli is er een overstapdienst, dan nemen de oudste kinderen afscheid jullie zijn van harte welkom in de kerk.

En dan is het zomervakantie. Wij wensen jullie alvast een fijne vakantie en zien jullie weer op zondag 8 september.

Groetjes leiding kinderkerk

6 juli a.s. om 09.00 uur schoonmaken Pieterskerk!

A.s. zaterdag 6 juli willen we de Pieterskerk weer een "poetsbeurt" geven. Ook zin een keertje mee te helpen? Weet u welkom op 6 juli a.s. om 09.00 uur met alvast onze hartelijke dank en de koffie staat klaar! Namens het College van Kerkrentmeesters,

Jan Winkel tel. 0346-241144

Giften

Via Frans Atsma en Dick Oosthoek ontvingen we een gift van resp. € 10 en € 40 voor het orgelfonds. Marlies Wijnen ontving een gift van € 40 voor het orgelfonds en € 40 voor de wijkkas. Ds. Hage ontving op huisbezoek een gift van € 30. Voor het wekelijkse koffie drinken ontvingen we in de daarvoor bestemde collectebus in mei € 24,20 en in juni € 38,20. Alle gevers hartelijk dank hiervoor.

Jan Winkel

WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Scriba:

Kerkelijk bureau:

Autodiensten:

Website:

Kerktelefoon:

Predikant: Ds B. Aalbers, consultant; Zebraspoor 196, 3605 GL Maarssen, tel. 565534, email: baalbers@casema.nl

Contactouderling: M. van Ingen, Purperreiger 27, 3628 CE Kockengen, tel. 06 25138102 margreethvaningen@hotmail.com C.H. van Schaik, Doornhoecklaan 58, 3601 JX Maarssen, tel. 06 53792347,

scriba@pauluskerkbreukelen.nl M. Pfeiffer, tel. 06 28271283, e: moniquepfeiffer@hotmail.com

Emmy Wildeman, tel. 241578

www.pknbreukelen.nl

John van den Bosch, email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, tel. 266843 (na 18.00 u.)

In en uit de Gemeente

Een hartelijke felicitatie gaat naar het zilveren bruidspaar Ingrid Baas en Cees Vervat (Straatweg 137, 3621BK).

25 jaar geleden gaven zij elkaar voor God en Zijn Gemeente het ja-woord en mochten zij de zegen ontvangen. Vreugde en blijdschap waar wij als gemeente in mee mogen delen. Wij wensen jullie nog heel veel gelukkige jaren met elkaar en met allen die jullie dierbaar zijn!

Goede berichten over mevr. A. den Boer- Rustenburg (Herenstraat 34, 3621AR). Vorige week moest zij een heupoperatie ondergaan, altijd toch een ingrijpende gebeurtenis. Gelukkig is de operatie prima verlopen en mocht mevr. den Boer al na één dag naar huis. Natuurlijk breekt nu een tijd van herstel en revalidatie aan. We hopen dat dit allemaal voorspoedig zal gaan en dat zij weer volledig zal herstellen. Wij als Pauluskerk-gemeente, wensen haar heel veel moed, kracht en doorzettingsvermogen. Natuurlijk een hartelijke groet.

Dhr. Gert Kroon (Eendrachtlaan 51, 3621DE) heeft bericht gekregen dat hij woensdag 10 juli opgenomen wordt in het ziekenhuis om een heupoperatie te ondergaan. Vorig jaar is Gert aan een heup geopereerd en dat is gelukkig allemaal heel goed verlopen. Vol goede moed gaat hij nu voor de tweede heup. We wensen hem natuurlijk alle goeds, hoop en vertrouwen dat het ook deze keer succesvol zal zijn en dat hij weer spoedig op de been is. Hartelijke groet vanuit de Pauluskerk.

Dhr C. van Ginkel (Zandpad 96. 3621NH) moest worden opgenomen in het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Informatie over hoe en wat en waar heb ik nog niet ontvangen. We wensen hem alle goeds, vrede en vertrouwen. Een hartelijke groet vanuit de Pauluskerk.

Van dhr. Theo van Vliet kreeg ik bericht dat hij na een periode van revalidatie in verschillende zorgcentra in

Utrecht, afgelopen week is verhuisd naar zorgcentrum Careyn Snavelenburg (Snavelenburg 1, 3603 GN Maarssen). Fijn dat er in Maarssen plaats voor hem is zodat hij toch weer wat meer in vertrouwde omgeving kan wonen. We wensen hem daar alle goeds en hopen dat hij daar de zorg en aandacht krijgt die hij nodig heeft. Een hartelijke groet vanuit de Pauluskerk.

De gezondheid van dhr. Fokko Roodbergen is de laatste weken verslechterd, de pijn was zodanig dat een ziekenhuisopname noodzakelijk was. Thuis is het helaas niet mogelijk hem voldoende aandacht en zorg te geven en er is besloten om hem op te nemen in het Johannes Hospitium in Wilnis (Kamgras 2, 3648 HM). We wensen Fokko daar alle goeds, vrede en rust, maar bovenal de nabijheid van de Eeuwige. Dat hij zich geborgen mag weten bij zijn hemelse Vader die hem kent in al zijn pijn en verdriet. Vanuit de Pauluskerk een hartelijke groet.

Een hartelijke groet, Margreeth van Ingen

Uit de kerkenraad

De kerkenraad heeft uit de aanmeldingen van kandidaten voor de Beroepingscommissie de volgende gemeenteleden geselecteerd: Henk Addink, Siwanthi Leijen, Cornelis Jan Karsemeijer, Jeroen Singels, Ard Mak, Hans Schriever, Hetty Veneklaas en Margreeth van Ingen (namens de kerkenraad). Vanuit de Pieterskerk zal als afgevaardigde Noortje Mur deelnemen in de commissie. Henk Addink is bereid het voorzitterschap op zich te nemen. Wij wensen de leden van de Beroepingscommissie Gods zegen over hun werk toe en dat zij zich ook gedragen mogen weten door onze gemeente.

Met een hartelijke groet voor u allen,

Corinth van Schaik, scriba

Bericht uit wijk Noord

Tot mijn verdriet heb ik op 4 juni aan de kerkenraad gemeld dat ik om gezondheidsredenen momenteel geen kerkenwerk kan doen. Net als vele anderen, draag ook ik altijd een "rugzakje" met me mee. Dat heeft me tot nu toe niet belemmerd mijn kerkenwerk te doen. Vanaf september vorig jaar zijn er door privéomstandigheden extra zorgen en spanning. Daarnaast heeft het afgelopen half jaar het kerkenwerk meer tijd en energie gevraagd door o.a. het vertrek van ds. Schorren en het traject met de mediator. Alles bij elkaar heeft het helaas zoveel energie gekost en spanning opgeleverd dat ik er ziek van ben geworden. Door rust en afstand te nemen hoop ik de balans weer te herstellen en over enige tijd mijn kerkenwerk weer te kunnen oppakken. Mocht u in de tussentijd contact wensen, dan kunt u bellen of mailen met de contactpersoon van wijk Noord, te weten: Mw. Fennie Wisse, tel. 0346-264492 / 06-42337296. Haar e-mailadres is: fenniewisse@csvgriidderhof.nl. Voor overige contactgegevens zie Kerknieuws. In de hoop u over enige tijd weer te kunnen ontmoeten wens ik u allen een mooie zomer toe.

Caroline Jobse, ouderling wijk Noord

Zondagmiddag 7 juli – speurtocht!

Het team van de Kindernevendienst nodigt kinderen van

0 – 12 jaar (met hun ouders en/of grootouders) uit voor een superleuke speurtocht in het park van Gunterstein. We verzamelen om half drie bij de Pauluskerk. En rond half zes eten we als afsluiting met elkaar pannenkoeken. Kom gezellig meelopen en mee-eten! Van harte welkom!

Afscheid kindernevendienst

Zondag 14 juli as. nemen Matthias Bos en Koen de Kruijff afscheid van de kindernevendienst. We zullen deze mannen missen! Ook nemen we afscheid van Frieda van Ewijk; na vele jaren ons team te hebben versterkt treedt er een nieuwe fase voor Frieda aan, we wensen haar veel geluk!

Namens de Kindernevendienstleiding, Heinie de Kruijff

Startweekend

Graag nodigen we alle gemeenteleden uit, van jong tot oud, voor het startweekend in en rondom de Pauluskerk. Er is weer een aantrekkelijk programma vastgesteld, net als de voorgaande jaren. Het programma ziet er als volgt uit:

Zaterdag 7 september:

Fietspuzzeltocht, autorondrit en kinderprogramma van 13.00-16.00 uur, en een inloopborrel van 16.00-18.00 uur. Vanaf 18.00 uur is er een gezamenlijke maaltijd

Zondag 8 september:

Eredienst 10.00 uur
Koffie met Taartenbuffet na de dienst

In de kerk zullen inschrijfformulieren komen te liggen. Graag willen we weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen. Voor de maaltijd en het taartenbuffet rekenen we op hulp van gemeenteleden die weer iets lekkers maken. Zondagochtend na de dienst staat het taartenbuffet weer voor u klaar met (veel) heerlijke taarten, cakes, bonbons, soesjes enz. Zo maken we er weer een feestelijk startweekend van voor jong en oud.

Jenny Wiersema

DIACONIE

Diaconie collecte 7 juli: Actie Vakantietas

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer in de zomervakantie klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Verras hen als kerk met een rugzakje vol leuke spullen en doe mee met de actie Vakantietas!

Diaconie collecte 14 juli 2019: Stichting Open Doors

Open Doors is een interkerkelijke stichting die christenen in de wereld steunt, ongeacht hun kerkelijke gezindte. Open Doors werkt wereldwijd in zo'n vijftig landen. Open Doors wil westerse christenen betrekken bij de vervolgte kerk en houdt daarom speciale campagnes, organiseert reizen naar gesloten landen en geeft presentaties in heel Nederland om de verhalen van vervolgte christenen te vertellen. Het werk van Open Doors bestaat uit drie pijlers:

- verspreiden van bijbels en christelijke boeken (distributie)
- het geven van training
- het verlenen van praktische hulp.

Een ander belangrijk onderdeel van hun werk is het persoonlijk bezoeken van vervolgte christenen: presence ministry, zodat zij weten dat ze niet vergeten worden en dat ze niet alleen zijn. Ook heeft men de mogelijkheid om weduwen, wezen en gevangenen op te zoeken.

COLLECTEN

	Pauluskerk	Pieterskerk
Zondag 2 juni 2019		
No Yellow Beans Day	158,00	156,23
Kerk	107,75	160,00
Zondag 9 juni 2019		
Zendingsactie KIA		224,95
Kerk	125,63	212,00
Pinksterdienst onkosten	373,06	
Sichting Makon Ma Wouri	639,65	
Zondag 16 juni 2019		
Diaconie	127,15	154,00
Kerk	143,35	252,00
Zondag 23 juni 2019		
Werelddiaconaat (Nigeria)	138,70	153,30
Kerk	133,36	141,00
Avondmaal Dorcas		108,75
Zondag 30 juni 2019		
Kindertehuis Sukabumi	180,40	160,52
Kerk	123,50	190,00
Wijkkas		110,00

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Via de zijdeur naar het Marktconcert

Afgelopen jaren stonden de grote groene deuren aan de Straatweg steeds open voor de bezoekers van de Marktconcerten, en daarna voor de mensen die de Pieterskerk van binnen wilden zien. Dit jaar is er een kleine verandering: we maken gebruik van de zijdeur. Meer rust in het koor, meer rust in de kerk als de muziek klinkt, makkelijker binnenkomen voor laatkomers.

Na afloop van een concert kunt u zowel 'voor' als 'achter' naar buiten. Bij beide deuren staat er wel iemand met een collectezakje: ook musici moeten leven. Ieder bedrag is welkom: denk alleen al aan hun bijkomende kosten: bladmuziek, reiskosten ...

Als u vóór vrijdagmiddag dit Kerknieuws ontvangt, kunt u nog het concert van Egbert Schoenmaker (vrijdag 5 juli; 12.45) bijwonen. Anders is de volgende mogelijkheid vrijdag 12 juli, als Reitze Smits, eveneens oud-organist van de kerk, komt spelen. Beiden hebben sinds hun beginjaren bekendheid verworven vanwege hun mooie spel. In het vorige Kerknieuws heeft u hierover kunnen lezen. Kom genieten!

Vrijdag 19 juli, de dag waarop hier de schoolvakantie begint, komt Frank Schneider spelen. Ook hij heeft inmiddels een band met het orgel opgebouwd, als predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerk en als organist; we konden al enkele keren van zijn spel genieten

tijdens marktconcerten op het 'oude' Bätz-orgel. Dit jaar gaat hij weer schitterende, virtuoze werken spelen, de grote 'Fantasia en Fuga in g-klein' van J.S. Bach, 'Nun danket alle Gott (Marche Triomphale)' van S. Karg-Elert en de 'Toccatina in G' van Th. Dubois. Ook hier geldt: als het even kan, gun u de tijd en kom luisteren.

Voor de openstelling vragen we vrijwilligers als gastvrouwen en gastheren (twee per middag). De tijd is vanaf 13.15 tot 16.00 uur. U kunt intekenen op de lijst op de tombe, maar zich ook opgeven bij Sjaak van Muiswinkel (j.vanmuiswinkel@hetnet.nl) en bij Pieter Wijnen (pietwijnen@hetnet.nl).

U krijgt er geen spijt van! Cathie Schrier

Te huur aangeboden pastorie Keizerskroon 5

De pastorie aan de Keizerskroon is momenteel bewoond maar komt per 1 september 2019 weer beschikbaar voor tijdelijke verhuur. Als er binnen onze wijkgemeenten eventueel woningzoekenden zijn die belangstelling hebben voor deze fraaie, ruime woning met een woonopp. van 158 m², kunt u contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters, Erik Leijen (erik.leijen77@gmail.com) of Jan Winkel (j.winkel@hetnet.nl). De huurprijs bedraagt € 1.500 per maand.

Inlooptochtenden in het Bonifatiushuis

Op de *dinsdagochtenden 9 en 16 juli* staat de deur van het Bonifatiushuis weer open van 9.30 tot 11.30 uur. U bent van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken, gezellig met elkaar te praten of een spelletje te doen. Mogen wij u ook eens ontmoeten? Graag tot ziens! Mocht u geen eigen vervoer hebben, dan kunt u contact opnemen met mw. R. Groenberg, T. Brandsmastraat 71, tel. 263232.



Nacht van de Vluchteling met Team Pauluskerk

Zoals jullie wellicht inmiddels allemaal wel weten, hebben we als **Pauluskerk Breukelen** gelopen tijdens de "Nacht van de

Vluchteling". Door onze deelname te sponsoren, kunnen er vluchtelingen geholpen worden. Hoe meer geld we ophaalden, hoe meer noodhulp we met elkaar kunnen bieden. Uiteindelijk willen we een zo hoog mogelijk bedrag voor hulp aan vluchtelingen en ontheemden wereldwijd. Gedurende de zaterdag regende het nog, maar zodra wij per trein naar Amsterdam vertrokken, begon de zon te schijnen. Het was heerlijk wandelweer en we hebben met zijn allen een gezellige wandeling gehad. Voor de veiligheid droegen we allemaal gele hesjes, en een Fransman vroeg ons of we hier in Nederland ook aan dit protest meededen Ik heb hem maar uit de droom geholpen. Samen met U hebben we het fantastische bedrag van € 1.578 opgehaald. Wat zijn we hier blij mee,



en via deze weg wil ik dan ook een ieder die hier aan heeft bijgedragen, door te lopen en/of te doneren, van harte bedanken. Volgend jaar is de "Nacht van de Vluchteling" van **20 op 21 juni**. Het lijkt ons een goed idee om ook dan weer mee te doen.

Namens de wandelgroep, Ans van der Velde

Lieve mensen van de Pauluskerk en de Pieterskerk

Wij, Jim en Lily van Lawick van Pabst willen u, mede namens onze kinderen uit het Christelijk Kindertehuis te Sukabumi op West Java in Indonesia heel, heel hartelijk dank zeggen voor de collectes, die wij van u hebben mogen ontvangen. Het 2e halfjaar 2018 en het 1e halfjaar 2019. Zondag jl. 30 juni 2019 was de afsluitende collecte. Jim herstelt goed. Hij bedankt u allen heel hartelijk voor uw lieve, warme aandacht, de bloemen, kaarten, bezoeken die hem goed hebben gedaan. Eind oktober hopen wij weer af te kunnen reizen naar Sukabumi. Evenals verleden jaar in 2018 willen wij ook dit jaar het kerstfeest met onze kinderen vieren, zowel bij hun in de kerk als thuis. Ook de zwemmiddagen zullen niet ontbreken en de maaltijden bij hun thuis. Verleden jaar zijn we met de kinderen naar een pretpark in Jakarta gegaan. Dit jaar zoeken wij het dichter bij huis. Wat ook heel leuk en leerzaam is voor de kinderen. Mede namens de kinderen wensen wij u allen Gods zegen toe.

Een lieve groet van ons, kinderen uit het kindertehuis
Jim en Lily van Lawick van Pabst

KLEIN COLOFON

Kerknieuws: kerknieuws@msn.com

Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd.

Kopij: als bijlage in Word, Times New Roman, 11 pt.

Bezorging: W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl; mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814

Bankrekeningnummer Kerknieuws: St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60

Kostprijs: € 20

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - minimaal 2 zakjes per bestelling

Afhalen: 1^e zondag van de maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkomroep.nl

Administrateur: Mw. M. Davids-Garritsen, Kerkplein 16, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-262692, email: m.davids@sdivad.nl; bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk
ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhanman@ziggo.nl

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk
Zendingscommissie: bankr.nr. NL81 INGB 0003 0881 09

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis: C. Vervat, tel. 06 51796607, of ceesvervat@gmail.