

# KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

## KERKDIENSTEN

### Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

#### ZONDAG 23 JUNI 2019

10.00 uur: Kand. A. Knol, Amsterdam

19.00 uur: Taizéviering

**Collecten:** 1. Werelddiaconaat (zie toelichting) 2. Kerk

#### ZONDAG 30 JUNI 2019

10.00 uur: Kand. T. Kraan, Utrecht

**Collecten:** 1. Kindertehuis Sukabumi (zie toelichting)  
2. Kerk

#### COVENTRYGEBED voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

### Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

#### ZONDAG 23 JUNI 2019

10.00 uur: Ds. K. Hage

Viering Heilig Avondmaal

18.30 uur: Ds. K. Hage (Pieterskerk)

Viering Heilig Avondmaal

**Collecten:** 1. Werelddiaconaat (zie toelichting) 2. Kerk  
**Autodienst:** Hr. H.J. van Schaik, tel. 822278

#### ZONDAG 30 JUNI 2019

10.00 uur: Ds. G.J. Codee, Maarssen

18.30 uur: Ds. F.E. Schneider (Pieterskerk)

**Collecten:** 1. Kindertehuis Sukabumi (zie toelichting)  
2. Kerk 3. Wijkkas

**Autodienst:** Hr. S.E. van der Wilt, tel. 262103

#### WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 28 juni 16.45 uur: Pastor J. van Os

Vrijdag 5 juli 16.45 uur: Ds. G.H. Vlijm

De volgende editie van Kerknieuws is voor 2 weken.  
Kopij graag inleveren op maandag 1 juli voor 18.00 uur

## AGENDA

Zondag 23 juni, Pauluskerk 15.00 uur  
Orgelconcert J.P. Karman

Vrijdag 5 juli, Pieterskerk 12.45 uur  
Marktconcert, Egbert Schoenmaker

Vrijdag 5 juli, Bonifatiushuis  
Open Maaltijd  
Inloop vanaf 17.00 uur

Vrijdag 12 juli, Pieterskerk 12.45 uur  
Marktconcert, Reitze Smits

## MEDITATIE

### Christus in ons

*'Moge Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.'* (Efeziërs 3:16 en 17)

De brief aan de Efeziërs spreekt *hoog* van Jezus Christus. God de Vader heeft Hem een plaats gegeven aan zijn rechterhand, 'hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige' (Ef. 1:21). Het gaat om *Christus-boven-ons*. In de woorden hierboven gaat het echter ook over *Christus-in-ons*.

De verhevenheid van Christus gaat niet ten koste van zijn nabijheid. Integendeel, Christus-boven-ons is dezelfde als Christus-in-ons. Dat laat zich verstaan vanuit Pinksteren, vanuit de Heilige Geest. De apostel spreekt eerst over de Heilige Geest voordat hij Christus ter sprake brengt. De Heilige Geest scheidt de voorwaarden (kracht en sterkte) voor het inwonen van Christus in ons. De apostel spreekt over ons 'innerlijke wezen'. Dat is een opvallende uitdrukking. In andere vertalingen gaat het over de

‘inwendige mens’. Daarmee bedoelt de apostel niet de maag, maar het hart. De inwendige mens versterken is niet een lekkere maaltijd nuttigen, maar gesterkt worden in je hart, nieuwe moed opdoen, kracht ontvangen om het leven te leven.

In onze tijd waarin zoveel nadruk valt op het uiterlijk en de buitenkant, is het van levensbelang om eraan herinnerd te worden dat wij ook een innerlijk, een binnenkant, een hart, een ziel hebben. Het innerlijk van de mens is de plek waar de beslissingen vallen. Hoe wij ons leven uiterlijk leven wordt innerlijk beslist. Leven is een uiting van ons innerlijk. Ik denk wel eens dat juist de nadruk op het uiterlijk een indruk geeft van de armoede van onze ziel, de leegte van ons hart. Noordmans schreef na de tweede wereldoorlog met een soort ontzetting dat het ‘soms schijnt alsof de menselijke ziel haar zetel heeft verplaatst naar de huid.’ Ik vermoed dat de ‘ontzieling’ en de nadruk op de buitenkant hem vandaag de dag ronduit verbijsterd zouden hebben.

Hoe is dat in de gemeente? Hoe staat het dan met onze binnenkant, met uw ziel? Sommigen hebben een verhaal te vertellen, anderen niet. Het bijzondere van de inzet van Paulus is dat hij niet rekent met wat een mens innerlijk kan en heeft en doet, maar met wat God kan en heeft en doet. Hij bidt dat de ‘rijke luister’ die van God is en van God blijft, ook ons deel wordt. Dat is het troostrijke van Pinksteren. Pinksteren is niet voor mensen die genoeg hebben aan zichzelf, maar voor de armen van geest. Pinksteren is niet het feest van de bezitters, maar van de ontvangers. De volheid van God en de holheid van ons hart horen bij elkaar. De kracht van Gods Geest wordt in onze zwakheid volbracht. Dat is de realiteit waar een christen van leeft. Daarom kan de apostel ook ergens anders schrijven dat ons uiterlijke bestaan wel vergaat, maar dat ons innerlijke bestaan van dag tot dag wordt vernieuwd (2 Kor. 4:16).

Paulus bidt om kracht en sterkte van de Geest voor de innerlijke mens, *zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en nu geworteld en gegrondvest blijft in de liefde*. Dit tweede staat niet los van het eerste. De Heilige Geest maakt het mogelijk dat Christus kan gaan wonen in ons hart. Pinksteren is dat God ons geeft wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen. Het is de presentie, de aanwezigheid, de tegenwoordigheid van Jezus Christus in ons hart en leven. Dichterbij dan in ons hart kan de verhoogde Christus niet komen.

Hoe moeten wij ons zijn presentie, zijn aanwezigheid voorstellen? Niet zozeer als een gevoel of als een gedachte. Christus-in-ons is meer dan een fijn gevoel (al komt je gevoel er soms tot je vreugde in mee). Het is ook meer dan een vrome gedachte (al is het verheugend als het denken ook het geloof dient, als ingezien wordt dat geloof en wetenschap geen tegenstelling zijn). Het is veel reëler, veel nuchterder ook. Het gaat om gehoorzaamheid aan de verhoogde Christus, om leven onder de heerschappij van

zijn liefde. Christus in ons brengt ons tot de radicale en fundamentele erkenning dat wij het leven niet in ons zelf hebben. Het is de innerlijke erkenning, van binnenuit, dat wij het leven buiten onszelf hebben. In Christus. Ons leven is met Christus verborgen in God. En wanneer Christus, ons leven, verschijnt, zullen ook wij met Hem in luister verschijnen.

Ds. K.Hage

## WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



**Predikant:** Ds K. Hage,  
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen  
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;  
bij voorkeur niet op woensdag  
**Scriba:** M.C. Berger, G. van  
Nijenrodestraat 171,  
3621 GJ Breukelen,  
tel. 06-15128659,  
email: scriba@pieterskerk.info  
W. Mur, tel. 266842,  
email: noortje-wim.mur@planet.nl  
**Website:**  
www.pieterskerk.info  
**Kerktelefoon:**  
John van den Bosch,  
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,  
tel. 266843 (na 18.00 u.)

### Ledenadm.:

### Website:

### Kerktelefoon:

### Bij de diensten

*Zondag 23 juni* staan de diensten in het teken van de viering van het heilig avondmaal en lezen we verder uit de brief aan de Efeziërs. Onlangs heeft de ‘gewone catechismus’ het licht gezien. Het is een frisse poging om, in korte vragen en antwoorden, en in taal van deze tijd, iets onder woorden te brengen van het christelijk geloof. Eén vraag luidt: wat proef je in het avondmaal? En het antwoord is: ‘de hoogte, de diepte, de breedte en de lengte van de liefde van Christus: de hoogte, door de gemeenschap met Hem te ervaren; de diepte, door zijn lijden, sterven en opstanding te gedenken; de breedte, door de eenheid onder broeders en zusters te laten zien; en de lengte, door zijn komst te blijven verwachten.’ Een schitterend antwoord, met taal die ontleend is aan Efeziërs 3. In de morgendienst lezen we Efeziërs 4:7-16, waar de apostel erop uit is dat de gemeentes niet langer leven als ‘onmondige kinderen’ die ‘stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaïen’. In de avonddienst is er voortzetting en dankzegging van het avondmaal en lezen we vers 17-24, waar de apostel ons er aan herinnert hoe wij Christus hebben leren kennen en dat daar ook een nieuwe manier van leven bij hoort.

*Zondag 30 juni* gaat ds. G.J. Codée uit Maarssen ons voor in de gebeden en de verkondiging. De avonddienst wordt geleid door ds. F.E. Schneider. Gezegende diensten toegewenst.

Ds. K. Hage

## Pastoraat

Wilt u geboorte, ziekenhuisopname, ernstige ziekte, overlijden en andere belangrijke mededelingen doorgeven aan de ouderling in uw eigen buurt? Hier volgen de namen en telefoonnummers. Marlies Wijnen is ouderling van sectie 1 (Zuid) en contact-ouderling van sectie 2 (West). U kunt met haar contact opnemen via telefoon (0346-261837) of mail: marlieswijnen2@gmail.com. Reina van der Wilt is ouderling van sectie 4 (Noord), te bereiken via 0346-262103 of reinanr2@hotmail.com.

Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie 3 (Centrum) en is te bereiken via 0346-251979 of famvanschepenzeel@gmail.com. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de wijkpredikant ds. K. Hage, tel. 0346-261565. Of, indien hij niet bereikbaar is, met de scriba, Marco Berger, tel. 06-15128659 of scriba@pieterskerk.info. Als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, neem dan tijdig contact op met uw sectieouderling, of één van de andere ouderlingen.

### Sectie Centrum

We leven mee met Mieke Lodder (Alexiastraat 19, 3621 DX), zij heeft na een val niet alleen opnieuw haar arm gebroken, maar blijkt daarbij ook een scheurtje in een nekvervel te hebben opgelopen (wat pas heel laat onderkend is door de artsen). Ze zal veel tijd nodig hebben om te revalideren. We wensen haar veel sterkte!

## Geslaagd!

Afgelopen week zijn de uitslagen van de eindexamens geweest. Spannende uren die dag voor de kinderen en de ouders. Al snel kwam de ene uitslag na de andere binnen. De vlaggen en tassen konden uitgestoken worden. Alle zeven jongeren uit onze gemeente zijn geslaagd. Afgelopen zondag hebben wij hiervoor mogen danken in de kerkdienst. Namens de gemeente willen wij Eric, Eveline, Floortje, Martin, Naomi, Riëlle en Roald van harte feliciteren met het behalen van hun middelbare schooldiploma. En voor de geslaagden heb ik een cadeautje, deze kom ik brengen of ik zie jullie graag a.s. zondag na de dienst.

Hartelijke groet,  
Namens de Kerkenraad, Marg Versloot

## Geef Hoop

Het thema van de eindactiviteit van de Kinderkerk op dv zondag 14 juli is 'Geef hoop'. In het verhaal van Gideon zoeken de mensen naar hoop in de strijd tegen de Midianieten. Wij gaan met Gideon mee op reis en ontdekken hoe God hoop gaf in deze moeilijke tijd. Dit doen we aan de hand van verschillende opdrachten, waarin uithoudingsvermogen, creativiteit, samenwerken, puzzelvaardigheid en enthousiasme nodig zijn! Nadere informatie volgt de leiding Tot dan.

Kinderkerk

# WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



## Scriba:

## Kerkelijk bureau:

## Autodiensten:

## Website:

## Kerktelefoon:

**Predikant:** Ds B. Aalbers, consultant; Zebraspoor 196, 3605 GL Maarssen, tel. 565534, email: baalbers@casema.nl

**Contactouderling:** M. van Ingen, Purperreiger 27, 3628 CE Kockengen, tel. 06 25138102

e: margreetvaningen@hotmail.com  
C.H. van Schaik, Doornhoecklaan 58, 3601 JX Maarssen, tel. 06 53792347,

scriba@pauluskerkbreukelen.nl  
M. Pfeiffer, tel. 06 28271283, e: moniquepfeiffer@hotmail.com

Emmy Wildeman, tel. 241578

www.pknbreukelen.nl

John van den Bosch, email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, tel. 266843 (na 18.00 u.)

## Uit de kerkenraad

We kunnen terugzien op een goed bezochte gemeenteavond op 11 juni j.l. Een van de onderwerpen die aan de orde kwamen was de profielschets van zowel de gemeente als ook de nieuw te beroepen predikant. In de daarop volgende kerkenraadsvergadering van 12 juni zijn de gemaakte opmerkingen doorgenomen en zijn beide profielen bijgesteld. Vervolgens hield de kerkenraad zich bezig met de selectie van kandidaten voor de beroepingscommissie. Daarover leest u binnenkort meer.

Ook besprak de kerkenraad de vacatures die per 1 september ontstaan. Aftredend als ambtsdrager zijn: de diakenen Jan Boonacker, Marianne Vedder en Wim van Voskuilen. Jan zal zijn functie niet verlengen, Marianne en Wim wel, tot vreugde van de kerkenraad. De diaconie krijgt verder versterking van Hans Hendriks die zich, na hiervoor door de kerkenraad gevraagd te zijn, beschikbaar stelde voor het ambt van diaken. Daarnaast zijn onze beide ouderling-kerkrentmeesters Ellen Querido en Erik Leijen aftredend.. Beiden hebben aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een volgende termijn. Gevoegd bij een reeds langer bestaande vacature zijn er dus: 3 vacatures KRM. Ook in de vacature ouderling/preses moet nog voorzien worden en tenslotte is de kerkenraad tevens op zoek naar een notulist. Wie dan ook overweegt zich beschikbaar te stellen voor een van de opengevallen ambten: denk er de komende vakantieperiode eens heel serieus over na. U komt als geroepen!

Eenieder een mooie zomertijd toegewenst.

Corinth van Schaik, scriba

## In en uit de Gemeente

Op dinsdag 4 juni was het 60 jaar geleden dat Gerrit en Annie de Ridder -Oudshoorn (Alexiastraat 20, 3621 DX ) elkaar het ja-woord gaven. Een diamanten bruidspaar! Dankbaar dat zij dit mochten vieren met kinderen, kleinkinderen en allen die hen dierbaar zijn. In zo'n lang leven met elkaar heb je zeker mooie momenten maar ook minder goede momenten gekend. Gezondheid speelt ook een belangrijke rol in een lang leven met elkaar. Het is dan ook prachtig om dit stralende bruidspaar in de krant te zien maar zeker ook als trouwe kerkgangers. Moge de Eeuwige jullie omringen met zijn liefde en zorg en we wensen jullie nog vele goede jaren met elkaar en met ons! Een hartelijke felicitatie vanuit de Pauluskerk.

Ons bereikte dit weekend het bericht dat geheel onverwacht op 92 jarige leeftijd is overleden mevr. T.W Breddels-Brokking (De Angstel 331, 3621 WC).

Op dit moment is er niets bekend en zal er in het volgend Kerknieuws meer aandacht aan besteed worden.

Een hartelijke groet, Margreeth van Ingen

## 'Voor altijd in ons hart'



Het is bijna onmogelijk om een ieder persoonlijk te bedanken, maar wij zijn erg onder de indruk van het medeleven in alle vormen die wij ontvingen na het overlijden van Annemarie.

Het heeft ons verwarmd en goed gedaan.

Heel veel dank hiervoor,

Maarten Punt

Familie Vedder

Familie Punt

## Bedankt

Vanuit mijn huidige verblijfplaats Careyn Zorgcentrum Swellengrebel wil ik iedereen bedanken die mij de afgelopen tijd kaarten heeft gestuurd, ook toen ik nog in Nieuw Tamarinde woonde. Het is heel fijn om te ervaren dat er aan je wordt gedacht, nu ik al twee maanden niet meer in de vertrouwde omgeving van Breukelen woon. Zoals gezegd: Ik woon nu vanaf 4 juni in Careyn Zorgcentrum Swellengrebel, pal naast het Diaconessenhuis. Hoe lang ik hier blijf weet ik niet. Ik

wacht nog op plaatsing in Careyn Zorgcentrum Snavelenburg te Maarssen. Dus dichterbij Breukelen. Misschien dat ik in de toekomst terecht kom in Zorgcentrum De Aa. Maar ik heb vernomen dat daar nog geruime tijd over heen kan gaan, op zijn minst wel een jaar. Hoe het ook zij, nogmaals hartelijk dank voor alle mooie kaarten die mij zijn toegestuurd de afgelopen tijd. Ik zal in latere edities van Kerknieuws vertellen hoe het dan met mij gaat.

Tenslotte een hartelijke groet aan de gemeenteleden van de Protestantse Wijkgemeente Paulus kerk.

Theo van Vliet

## DIACONIE



Hulp nodig? Bel 08 5130 1535  
ma/di/do, 9.00 -12.00 u. (10 ct/m)  
Hulp bieden? Bel 0318 742510

## Diaconiecollecte 23 juni

### *Steun vluchtelingen in Nigeria*

Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. In ons eigen land hebben we soms moeite om vluchtelingen welkom te heten. Maar de meeste vluchtelingen worden niet in Europa, maar in hun eigen land of regio opgevangen. In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen op de vlucht voor het geweld van Boko Haram. De vluchtelingen strijken neer in dorpen van mensen, die zelf ook moeite hebben om rond te komen. Er is een enorm tekort aan voedsel door armoede, geweld, vernielingen en slechte weersomstandigheden. Via Nigeriaanse kerken en hulporganisaties kan Kerk in Actie voedselhulp bieden en hongersnood voorkomen. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie wereldwijd diaconale partners, zoals in Nigeria waar kerken en hun hulporganisaties voedselhulp bieden en hongersnood voorkomen. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat juni. Meer informatie op [www.kerkinactie.nl/wereldvluchtelingendag](http://www.kerkinactie.nl/wereldvluchtelingendag)

## Diaconiecollecte 30 juni

### *Diaconaal Christen Kinderterhuis Indonesië*

Met steun, donaties van familie en vrienden zetten Lily en Jim van Lawick van Pabst zich al 15 jaar in voor het Christen Kinderterhuis. De kinderen zijn wees of zijn achtergelaten door een ouder die niet meer voor hen kan zorgen. Of uit een thuissituatie gehaald, die voor hen niet meer veilig is. Het kindertehuis heet: Panti Asuhan "Wisma Pengharapan" Talitakum. Kinderterhuis "Huize Hoop" Stichting Talitakum. Het bevindt zich in Sukabumi op West Java in Indonesië.

De kinderen gaan naar de christelijke school vanaf de kleuterschool t/m het middelbaar onderwijs. Met de middelen die zij hebben, willen zij zorgen voor scholing, betere voeding, behuizing, geluk, liefde en begeleiding van elk kind. Hoogtepunten voor de kinderen zijn nog altijd het zwemfestijn, een middag zwemmen met de kinderen, vooraf cake met limonade en na het zwemmen samen heerlijk eten, of een middag muziek maken en zingen, of een sportmiddag bijwonen.

## GEZAMENLIJKE BERICHTEN

### **Inloopochtenden in het Bonifatiushuis**

Op *dinsdagochtend 2 juli* staat de deur van het Bonifatiushuis weer open van 9.30 tot 11.30 uur. U bent van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken, gezellig met elkaar te praten of een spelletje te doen. Mogen wij u ook eens ontmoeten? Graag tot ziens! Mocht u geen eigen vervoer hebben, dan kunt u contact opnemen met mw. R. Groenberg, T. Brandsmastraat 71, tel. 263232.

### **Korte terugblik op kerkpleinmarkt 2019**

De commissie van de kerkplein/jaarmarkt kijkt terug op een succesvolle dag. Zaterdag 15 juni was de jaarlijkse snuffel- en rommelmarkt rondom de Pieterskerk.

Om half 8 begon de opbouw van het plein, helaas in de regen. Maar gelukkig tijdens het inrichten van de kramen stopte de regen en dat bleef zo, op 2 kleine buitjes na in de loop van de dag. Eigenlijk goed marktweer, niet te warm en niet nat. De hele dag door waren er steeds bezoekers, al hebben we waarschijnlijk iets minder bezoekers ontvangen dan vorig jaar. Dit jaar hadden we weer kramen met boeken, kinderspeelgoed, curiosa, huishoudelijke artikelen en zelfs een met nieuwe tassen. De wafels waren dit jaar erg in trek, aan het begin van de middag waren ze uitverkocht. Het terras was geopend voor een hapje en een drankje. Ook de lootjesverkoop en de trekkingen van het Rad van Fortuin gingen voortvarend. We hadden vele prijzen en weer hele mooie dingen zoals fietsen, grasmaaier, printer. De prijzen waren ook dit jaar weer geschonken door lokale winkeliers en de mensen van de vrijdagmarkt kramen. De openstelling van de mooie Pieterskerk trok ook weer belangstellenden. Nu was er in de ochtend muziek van het Koper Ensemble Breukelen met zang en in de middag drie concerten van Jan Willem Achterkamp, de beiaardier van Nyenrode, ook ter ere van de 555 jaar oude kerkklok: Peter. Brood en Banketbakkerij Tersteeg uit Noorden had voor de dag weer twee giga grote krentenbroden ter beschikking gesteld. Na de verkoop bleef voldoende over om ook zondag morgen bij de koffie in de twee wijkgemeenten heerlijke plakken krentenbrood te kunnen eten. De dag heeft een mooie opbrengst van € 4.640 gebracht. Tweederde hiervan gaat naar het project 'Stichting Leerorkest Stichtse Vecht' en het andere deel wordt

ingezet om de kerkgebouwen te onderhouden. Kortom een hele mooie dag, alle schenkers, klanten en vrijwilligers **BEDANKT**.

De kerkpleincommissie

### **Het begint om kwart voor één**

Wat begint er om kwart voor één? Wel, de marktconcerten op het befaamde Bätz-orgel van de Pieterskerk. Ze zijn er iedere vrijdag van juli en augustus en ze duren ongeveer 30 minuten. De eerste twee concerten worden gegeven door oud-organisten van onze kerk, die inmiddels hun sporen ook elders verdiend hebben: Egbert Schoenmaker en Reitze Smits. Zij kennen het orgel, en verheugen zich erop het te komen bespelen, juist nu, na de restauratie.

Egbert Schoenmaker speelt op 5 juli. Hij brengt werk van twee niet zo bekende componisten, Fux en Eberlin, en van twee meer bekende, Carl Philip Emanuel Bach (zoon van Johann Sebastian) en Domenico Scarlatti. Egbert Schoenmaker kennende, kunnen wij er zeker van zijn dat het werk van Fux en Eberlin het heel goed zullen doen in gezelschap van C.Ph.E. Bach en D. Scarlatti.

Reitze Smits is op 12 juli in Breukelen; op zijn programma staat werk van Johann Sebastian Bach en diens andere beroemde zoon, Johann Christoph Friedrich, en van Domenico Scarlatti. Het ligt in de bedoeling iedere week in het kastje van de Pieterskerk het hele programma van de 'organist van de week' op te hangen.

Als u vooraf meer wilt lezen, kijk dan op <https://adcs.home.xs4all.nl/muziek/markt.html>

De toegang tot het concert is, zoals gebruikelijk, vrij; het programmablaadje ook, maar na afloop van het concert vragen wij u wel, naar vermogen iets bij te dragen in de kosten: ook organisten moeten brood op de plank hebben!

Het concert is ook over de kerktelefoon te beluisteren.

Nog een bijzonderheid: de balgen van het gerestaureerde orgel kunnen getreden worden, zodat de pijpen steeds gelijkmatig van lucht voorzien worden. Dan is de klank nog mooier. Johan Ern  gaat zelf de balgen treden, om zodoende zijn collega's extra speelplezier te bieden, en de toehoorders extra luistergenot.

Cathie Schrier en Johan Ern 

### **Marktconcerten 2019**

Vanaf vrijdag 5 juli t/m 30 augustus zijn er elke vrijdagmiddag Marktconcerten in de Pieterskerk van 12.45 tot 13.15 uur. Na het concert blijft de kerk open voor bezichtiging. Voor deze openstelling vragen we weer gastvrouwen en gastheren ( twee per middag). De tijd is vanaf 13.30 tot 16.00 uur. Doet u ook mee! U kunt intekenen op de lijst op de tombe maar ook zich opgeven bij Sjaak van Muiswinkel ([j.vanmuiswinkel@hetnet.nl](mailto:j.vanmuiswinkel@hetnet.nl)) en bij Pieter Wijnen ([pietwijnen@hetnet.nl](mailto:pietwijnen@hetnet.nl))

Pieter Wijnen

### **Amnesty International – HAÏTI**

*Nieuwe doodsb bedreigingen voor activist*

Op 30 juni kunt u in beide wijkgemeenten v or en na de dienst uw handtekening zetten voor de volgende zaak: Pierre Esp rance leidt in Haïti een organisatie die

mensenrechtenschendingen door de staat en gewapende bendes aan de kaak stelt. Er zijn serieuze aanwijzingen dat hij het risico loopt vermoord te worden. De politie zou hiervan op de hoogte zijn. Hij heeft onmiddellijk bescherming nodig. Op 26 april 2019 hingen twee onbekende gewapende mannen op motoren rond bij het kantoor van Pierre Espérance. Espérance werd al eerder met de dood bedreigd, in 2018 en in 2014. Hij ontving toen een kogelbrief. In 1999 ontsnapte hij ook al eens ternauwernood aan een moordaanslag. Espérances organisatie, het Réseau National de Défense des Droits Humains, (RNDDH), bracht onlangs een rapport uit over een bloedbad dat in een sloppenwijk in november 2018 plaatsvond. Een gewapende bende vermoordde toen ten minste 71 bewoners. De organisatie van Espérance beweert dat de staat medeplichtig is. De nieuwe doodsbedreigingen lijken met de publicatie verband te houden. Wij gebruiken een voorbeeldbrief van Amnesty International aan de minister van Justitie en Veiligheid van Haïti. Wij roepen hem op Pierre Espérance te beschermen en diegenen die hem bedreigen voor de rechter te brengen. Als u meer wilt weten kunt u naar de site van Amnesty: [www.Amnesty.nl](http://www.Amnesty.nl). Bij de lopende acties kunt u makkelijk een voorbeeldbrief downloaden en zelf versturen. Ik hoop op uw medewerking.

Ria van Voskuilen

### Orgelconcert met JP Karman

*Muziek van Dieterich Buxtehude - aanvang 15.00 uur*

Op zondag 23 juni klinkt een orgelconcert van Jan Pieter Karman over Buxtehude in de Pauluskerk. Dieterich Buxtehude (ca. 1637-1707) was een Deens-Duitse componist (van vocale en instrumentale muziek), klavecijnist, organist, muziekpedagoog en muziekorganisator. Buxtehude is een van de markantste vertegenwoordigers van de 17e eeuwse Noord-Duitse barok en oefende vooral door zijn vrije orgelcomposities, maar ook door zijn koraalfantasieën, grote invloed uit in Noord-Duitsland, én op de jonge Johann Sebastian Bach, die hem bezocht en zich zijn werken eigen gemaakt heeft. Jan Pieter Karman is sinds eind 2000 als organist verbonden aan de Prot. Gemeente Breukelen, voor diensten in de Pieterskerk. Zijn orgelstudie heeft hij gedaan aan de conservatoria te Arnhem (diploma's docerend musicus orgel en kerkmuziek), Den Haag (aantekening improvisatie) en Amsterdam (diploma uitvoerend musicus orgel). Daarna rondde hij zijn muziekstudies af met het doctoraal muziekwetenschap in Utrecht (1995). Hij was finalist bij diverse interpretatie- en improvisatieconcoursen (met als laatste het Internationale Improvisatieconcours van Haarlem in 1996). Hij geeft al vele jaren orgelconcerten in de Pauluskerk. Het concert is vrij toegankelijk. Er wordt bij de uitgang een bijdrage gevraagd naar draagkracht

### Jaarrekeningen

De algemene kerkenraad vergadert op 20 juni over de jaarrekeningen van 2018. De kascontrolecommissie

bestaande uit de heren Van Diggelen, Rietveld en Hogewij hebben alle boeken gecontroleerd. Een heel karwei, waarvoor dank! Het College van kerkrentmeesters sluit het jaar met een verlies van 10.000 euro. Hier zitten geen kosten van de orgelrestauratie in, die zijn namelijk gedekt uit de opbrengsten van subsidies, donaties en ons eigen orgelfonds, wat mede dankzij de verjaardagsbusjes goed gevuld was. De Diaconie sluit het jaar ook met een tekort van 10.000 euro. De diaconie geeft, gezien haar hogere reserves, iets meer geld uit op verzoek van de kerkenraden. Dat is dus positief te noemen. Beide jaarrekeningen liggen bij de administrateurs Marianne Davids en Pieter Kaars komende week ter inzage. Neemt u even van tevoren contact op, mocht u ze in willen zien.

Dick Oosthoek

## KLEIN COLOFON

**Kerknieuws:** [kerknieuws@msn.com](mailto:kerknieuws@msn.com)

Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd.

**Kopij:** als bijlage in Word, Times New Roman, 11 pt.

**Bezorging:** W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: [mur00021@planet.nl](mailto:mur00021@planet.nl); mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814  
Bankrekeningnummer Kerknieuws: St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60  
Kostprijs: € 20

**Kollektemunten bestellen:** overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - minimaal 2 zakjes per bestelling  
**afhalen:** 1<sup>e</sup> zondag van de maand na de dienst

**Kerkdiensten via internet:** [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)

**Administrateur:** Mw. M. Davids-Garritsen, Kerkplein 16, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-262692, email: [m.davids@sdivad.nl](mailto:m.davids@sdivad.nl); bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

**Diaconie:** bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

**Protestantse wijkgemeente Pauluskerk**

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email [henkhansman@ziggo.nl](mailto:henkhansman@ziggo.nl)

**Protestantse wijkgemeente Pieterskerk**

Zendingscommissie: bankr.nr. NL81 INGB 0003 0881 09

**Reservering en agendabeheer** Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis: C. Vervat, tel. 06 51796607, of [ceesvervat@gmail.com](mailto:ceesvervat@gmail.com)

