

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENSTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

Alle diensten zijn te volgen via de link op de website van de Pauluskerk en op www.kerkomroep.nl

ZONDAG 14 JUNI 2020

10.00 uur: Ds. B. Aalbers

Collecten: 1. St. VLOK 2. Kerk

ZONDAG 21 JUNI 2020

10.00 uur: Ds. G.M. Speelman

Collecten: 1. Werelddiaconaat 2. Kerk

ZONDAG 28 JUNI 2020

10.00 uur: Ds. G.M. Speelman

Collecten: 1. Werk van de diaconie 2. Kerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Alle diensten zijn te volgen via www.kerkomroep.nl

ZONDAG 14 JUNI 2020

10.00 uur: Ds. K. Hage

Collecten: 1. St. VLOK 2. Kerk

ZONDAG 21 JUNI 2020

10.00 uur: Ds. R.A. Houtman, Epe

Collecten: 1. Werelddiaconaat 2. Kerk

ZONDAG 28 JUNI 2020

10.00 uur: Hr. Leonard van Aalst

Collecten: 1. Werk van de diaconie 2. Kerk 3. Wijkkas

Jaarbijdrage Kerknieuws

Bij deze Kerknieuws zit een acceptgirokaart waarmee u uw jaarbijdrage kunt voldoen.

Betaalt u ánders of vóór iemand anders, zet u er dan bij waarvoor of voor wie u betaalt.

Richtprijs: minimaal €22,50.

AGENDA

Woensdag 1 juli 20.00 uur

Gemeenteavond Pauluskerk

(voor meer informatie zie wijkbericht)

De volgende editie van Kerknieuws is voor een periode van 3 weken. Kopij graag inleveren op maandag 29 juni voor 18.00 uur.

MEDITATIE

Het goede dat ons verbindt

Op 5 juni wordt de naamdag van St. Bonifatius gevierd. Op die dag stierf hij volgens de traditie een martelaarsdood, de reden voor zijn heiligverklaring. Bonifatius wilde het evangelie ofwel het goede nieuws brengen bij de Friezen in het noorden van ons land en had een mooie Pinksterpreek voorbereid, hij kreeg echter geen kans deze uit te spreken. Het jaartal 754, de plaatsnaam Dokkum en het beeld van Bonifatius, die een Bijbel boven zijn hoofd houdt, doorstoken door een zwaard, zijn bij velen van ons bekend. Minder bekend is echter dat Bonifatius tijdens een eerdere missie onder de Friezen in het jaar 720 wel resultaten boekte en wel de ruimte kreeg om te preken, te dopen en zelfs een kerkje te stichten en dat nog wel in onze eigen contreien, waar toen ook Friezen woonden.

De Engelse missionaris Wynfreth bezocht in 719 de Paus in Rome en kreeg van hem toen niet alleen de naam Bonifatius, die 'brenger van het goede' of 'weldoener' betekent, maar ook een zendingsbrief voor Duitsland. Op de terugreis vanuit Rome besloot Bonifatius echter eerst nogmaals een poging te wagen om het evangelie te brengen onder de Friezen in de Lage Landen, omdat de politieke situatie daar sinds zijn eerste poging in 716 flink gewijzigd was. En mede hierdoor had hij nu inderdaad meer succes. Bonifatius kreeg medewerking van de plaatselijke autoriteiten en werkte een klein jaar in Breukelen, Woerden en Velzen. In de eerste twee plaatsen wijdde hij zelfs een bestaande tempel aan St. Petrus en ongeveer op diezelfde plekken zijn in de loop

der tijd eerst houten en vervolgens stenen kerken opgetrokken. Nu zijn daar de Pieterskerk in Breukelen en de Petruskerk in Woerden nog steeds de eeuwenoude getuigen van.

Dit jaar, precies 1300 jaar na dato, was het de bedoeling in zowel Breukelen als Woerden aandacht aan de historische figuur Bonifatius te besteden en tevens de komst van het evangelie in de volle breedte te vieren op de kerkelijke feestdagen. Door de coronacrisis moesten de meeste activiteiten van het programma, getiteld 'het goede dat ons verbindt', echter met een jaar worden uitgesteld. Wat twee weken geleden gelukkig wel doorging in Breukelen, was een gezamenlijke oecumenische Pinksterviering, al kon deze helaas door de voorgeschreven protocollen niet in de openlucht worden gehouden en ook niet fysiek door gemeenteleden worden bijgewoond.

Op Eerste Pinksterdag (31 mei) vond in de Pieterskerk de viering plaats met voorgangers van zowel de protestantse wijkgemeenten Pauluskerk en Pieterskerk (PKN) als de Nederlands Gereformeerde Kerk (Het Witte Kerkje). De lectoren kwamen uit de Moluks-Evangelische gemeente (Silo) en het openings- en welkomstwoord werd uitgesproken door de pastor van de rooms-katholieke geloofsgemeenschap H. Johannes de Doper. Koorleden uit vier van deze kerken zorgden voor de muzikale ondersteuning. Bijzonder was naast het feit dat dit jaar de Pieterskerk en het Witte Kerkje voor het eerst participeerden in de oecumenische Pinksterviering, dat de dienst niet alleen te beluisteren was via Kerkomroep.nl, maar ook te zien was bij RTV Stichtse Vecht. Deze gezamenlijke viering met vijf Breukelse kerken ontroerde velen, zeker toen de preek werd afgesloten met 'In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest', er gezamenlijk het 'Onze Vader' werd gebeden en de Geloofsbelijdenis werd uitgesproken met de bekende woorden: "Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof de heilige, katholieke (=algemene) kerk, de gemeenschap der heiligen". En het is precies deze eenheid, die ook Bonifatius nastreefde tijdens zijn jarenlange zendingswerk, dat vooral plaatsvond en succes had in Duitsland, maar ook in de Lage Landen al ingang vond. Bonifatius wordt daarom zelfs de vader van de Westerse (rooms-katholieke) kerk genoemd.

Het is de vurige hoop van het organisatiecomité dat de herdenking van 1300 jaar Bonifatius in Breukelen en Woerden voor lokale verbinding en verdieping zorgt en tevens bijdraagt aan meer eenheid onder de christenen. Het is, als we eerlijk zijn, toch niet uit te leggen aan buitenstaanders, laat staan aan Christus zelf, dat je op zondag naar zeven verschillende christelijke kerken in het kleine Breukelen kunt gaan? Wat is de essentie van het kerkzijn en van het navolgen van Christus, dat we ons lekker op onze plek voelen in ons eigen gebouw met onze vertrouwde mensen om ons heen? Dat we met een gerust hart kunnen luisteren naar de bekende woorden en gezellig na afloop een kopje koffie met elkaar kunnen drinken?

Of gaat het er juist om dat we ons oncomfortabel gaan voelen op onze vertrouwde plek? Dat we gaan omzien naar mensen, die niet direct bij onze eigen club horen en niet altijd precies vertellen wat we graag willen horen of niet altijd denken of doen zoals wij? Laten we net als Bonifatius niet bang zijn om het vreemde op te zoeken en met vreemden in contact te gaan. We mogen enthousiast ('met God in ons') en geïnspireerd door de Geest van Pinksteren op weg gaan en getuigen van het goede nieuws, 'Samen in de Naam van Jezus'.

Bertine Oosthoek

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: Ds K. Hage,
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;
bij voorkeur niet op woensdag

Scriba: M.C. Berger,
G. van Nijenrodestraat 171,
3621 GJ Breukelen,
tel. 06-15128659,
email: scriba@pieterskerk.info
W. Mur, tel. 266842,
email: noortje-wim.mur@planet.nl
Website: www.pieterskerk.info
Kerktelefoon: John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Ledenadm.:

Website:

Kerktelefoon:

Bij de diensten

Alle diensten zijn te volgen op www.kerkomroep.nl

Zondag 14 juni is er weer een dienst die zowel online te volgen is als in de Pieterskerk (max. 30 mensen). In dat geval is het nodig vooraf aan te melden. Verderop en op de website kunt u daar meer over lezen.

In deze dienst lezen we verder uit Exodus: 25:10-22 en 16:31-37. Na de verbondsluiting op de Sinaï gaat nu de aandacht uit naar de bouw van de ark van het verbond en de tabernakel. Allerlei nauwgezette instructies volgen erbij. Maar wat vooral opvalt: Ark en tabernakel zijn allebei draagbaar en verplaatsbaar, een mobiel heiligdom zou je kunnen zeggen. Wat is de betekenis daarvan voor Israël? Wat zegt het over de presentie van God, als de Heilige in het midden van zijn volk? Wat heeft het ons te zeggen dat God met ons mee trekt, de tijden door?

Zondag 21 juni gaat ds. R.A. Houtman uit Epe voor.

Zondag 28 juni gaat Leonard van Aalst voor in de dienst. Na zijn pastorale stage aan het begin van dit jaar is nu het moment aangebroken dat hij voor de eerste keer voorgaat in een kerkdienst. Ongetwijfeld voor hem een bijzonder moment op zijn weg naar het predikantschap. Ook voor ons als gemeente is het bijzonder, en goed om hem te omringen met onze gebeden. In deze tijd predikant worden is immers geen keuze voor de

makkelijke weg. Toch is onze hoop dat deze eerste schrede het begin is van een pad dat hij met vreugde zal bewandelen. Want 'hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesnel, de vrede aankondigt en goed nieuws brengt' (Jes. 52:7). Leonard zal voor de preektekst uitgaan van het Oecumenisch Leesrooster. Op deze zondag is dat Matteüs 10:34-42, een radicale tekst over de navolging van Jezus Christus.

Ds. Krijn Hage

Diensten in de Pieterskerk

Zondag 7 juni zijn we voor het eerst sinds de coronacrisis weer met meer mensen in de kerk samen gekomen dan het noodzakelijk aantal om de online-diensten te houden. De maand juni is een proefperiode waarin we na elke dienst kijken hoe het gaat met bijv. de aanmeldingen, looproutes, invulling van de diensten zonder gemeentezang etc. We merken dat veel mensen nog terughoudend zijn om zich aan te melden, dat is echter niet nodig. U kunt zich aanmelden via de digitale nieuwsbrief of via de website. Onder het kopje kerkdiensten staat een link om aan te melden.

Aandacht voor elkaar

Van verschillende kanten merken we dat, ook bij de corona-maatregelen, gemeenteleden op elkaar betrokken zijn en naar elkaar omzien. Het is echter mogelijk dat er in deze crisis bijzondere pastorale of diaconale zorgen ontstaan. Zowel de ouderlingen als de diakenen en de predikant kunnen hierin bijstand verlenen. Hieronder volgen hun namen en telefoonnummers. Aarzel niet om contact op te nemen als dat nodig is voor u zelf of een ander.

Marlies Wijnen is ouderling van sectie 1 (Zuid) en contact-ouderling van sectie 2 (West). U kunt met haar contact opnemen via telefoon (0346-261837) of mail: marlieswijnen2@gmail.com.

Reina van der Wilt is ouderling van sectie 4 (Noord), te bereiken via 0346-262103 of reinanr2@hotmail.com.

Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie 3 (Centrum) en is te bereiken via 0346-251979 of famvanschperpenzeel@gmail.com.

U kunt ook contact opnemen met de wijkpredikant ds. Krijn Hage, tel. 0346-261565 of khage@kpnmail.nl. Of, indien hij niet bereikbaar is, met de scribe, Marco Berger, tel. 06-15128659 of scribe@pieterskerk.info.

Sectie West

We leven mee met Piet Sondij: deze week uitslag van een onderzoek en misschien a.s. donderdag een tweede kuur. We hopen en bidden voor hem en zijn vrouw dat dit allemaal door kan gaan en dat het goed mag verlopen.

Marlies Wijnen

Sectie Noord

Afgelopen week moest Jetske Hagoort (Heijcoplaan 20, 3621 WT Breukelen) voor onderzoeken worden opgenomen. We hopen dat de uitslagen positief zijn en dat ze haar verder helpen op de weg naar een goede behandeling.

Geslaagd!!



Ook Carola Schröder heeft te horen gekregen dat zij geslaagd is. Het was in deze tijd lang onzeker, maar donderdag 4 juni jl. kreeg ook zij het goede nieuws. Thuis heeft ze dit in het klein gevierd. Namens de gemeente willen wij ook Carola van harte feliciteren met het behalen van haar middelbare schooldiploma.

Alle geslaagden zal ik persoonlijk nog een klein cadeautje komen brengen. Wij wensen jou en Jelle en Joost Gods zegen toe op de wegen die jullie gaan en bij de studies die jullie nog willen gaan volgen.

Hartelijke groet,

Namens de Kerkenraad, Marg Versloot

Dankbaarheid

Loof de Heere, want Hij is goed. Eeuwig duurt Zijn liefde en Zijn trouw van generatie tot generatie. Dat is waar ! En ook begrijp ik nu beter zoveel gelovigen die houvast mogen hebben/troost ervaren uit Psalm 23: *zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis (schaduw van de dood): ik vrees geen kwaad want U bent met mij....* Heel fijn was het ook om veel kaarten te mogen ontvangen (zelfs uit de Aa), maar bovenal om te weten dat velen voor mij hebben gebeden. En dat de Heere dat op Zijn wijze heeft verhoord. Wat een voorrecht om bij een gemeente te mogen horen die meeleeft in blijde en moeitevolle dagen. Na de eerste chemokuur die om meerdere redenen fout afliep volgde een ziekenhuisopname van enkele weken in het AMC in Amsterdam. Nu ben ik alweer een paar weken thuis om aan te sterken voor een tweede, maar nu lichtere chemokuur over enige weken. Hoop en bidt dat het nu beter mag gaan. Veel liederen waren voor mij troostvol en fijn om over te mediteren.

Onder andere het lied dat wij zingen op het koor in Kockengen: *"Er is een God die hoort"*.

Mag er ook veel gebed zijn om te worden verlost van het virus.

Een hartelijke groet, in het bijzonder ook aan de zieken en eenzamen.

Piet Sondij



WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: vacant
Interimpredikant: ds P. van Winden, Boekweitlaan 20, 3764 ZN Soest, tel. 06 12171113, pieter@interimpredikant.nl; skype-naam: van.winden

Contact pastoraat: Corry Bosch, G.v.Doornikstraat 111, 3621 HX Breukelen, tel. 0346 262279, corry.bosch@kpnplanet.nl

Scriba: C.H. van Schaik, Doornhoecklaan 58, 3601 JX Maarssen, tel. 06 53792347,

scriba@pauluskerkbreukelen.nl
M. Pfeiffer, tel. 06 28271283, e: moniquepfeiffer@hotmail.com

Kerkelijk bureau:

Autodiensten:

Website:

Kerktelefoon:

Emmy Wildeman, tel. 241578
www.pknbreukelen.nl
John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

Alle diensten zijn te volgen op www.kerkomroep.nl en op You Tube via de link op de website van de Pauluskerk

Terugblik op ingeblikte preken

Ook de dienst die ik hieronder aankondig, zal weer thuis worden opgenomen. Het wordt inmiddels de achtste keer en je zou toch denken: dan ben je er intussen wel aan gewend. Maar nee, ik vind het nog steeds behelpen. Met name het uitspreken van een preek, zittend voor je laptop, kost mij erg veel moeite.

De laatste jaren hoor je steeds vaker dat de preek niet meer van deze tijd zou zijn, het is een monoloog, eenrichtingsverkeer. Nu ervaar ik dat dat niet klopt. Als ik in de Pauluskerk sta te preken, is er contact, u kijkt mij aan, ik kijk u aan. Ik zie hoe u reageert op een speelse opmerking of een indringende vraag. Of u geïnteresseerd bent of afdwaalt. En dat mis ik allemaal heel erg als ik een thuisopname maak. Ook collega Kees van Ekris (oud-predikant Pieterskerk) heeft die ervaring. Hij schreef:

“De preek heeft op het eerste gezicht het minst te lijden onder de overgang naar online-kerkdiensten. Maar vergis je niet, een preek komt pas echt tot zijn recht als Hij in het midden van de gemeente wordt gehouden. Je moet de mensen zien, hun ogen, de verveling, het verdriet, de aandacht. De gemeente trekt de preek uit de dominee.”

En volgens een andere collega, Anne van der Sloot, missen de hoorders ook iets: “De vrijheid die het Evangelie geeft, die ontvang je niet alleen als individu, maar juist met elkaar als gemeente. Die kant van de bediening van het Evangelie wordt doorbroken als ieder voor zich naar een preek luistert.”

Wat Miranda Klaver, als religieonderzoeker verbonden aan de VU Amsterdam zegt, heb ik de afgelopen maanden van veel gemeenteleden gehoord: “We voelen aan de lijve wat de warmte is van een gemeenschap, van het samen beleven van het geloof, hoe verrijkend dat is. Het samen zijn, dat jouw stem wordt opgenomen in een groter geheel – dat gaan we enorm waarderen als het weer kan.”

Ik sluit af met een uitspraak van Kees van Ekris die mij trof – en ik ben benieuwd wat u ervan vindt. Hij noemt deze tijd zonder kerkdiensten een beproeving: “De gedachte dat ons geloof kan worden beproefd, zijn we ontwend.”

Ds. B.Aalbers

Zondag 14 juni: HET GEWONE LEVEN

Ook deze zondag blijven we nog in Pinksterstemming. In de Joodse traditie heeft elk feest zijn eigen feestrol. Zo wordt op Pasen Hooglied gelezen en op Loofhuttenfeest Prediker. De feestrol voor Pinksteren is het boek Ruth. Op deze zondag na Pinksteren staat dat bijbelboek(je) centraal. Wat heeft dit boek ons vandaag te zeggen? En wat is de verbinding met het Pinksterfeest?

Twee uitspraken van Naomi springen eruit:

- “Noem mij Mara, want de Almachtige heeft mij veel bitterheid aangedaan.” (Ruth.1.20),
- “Gezegend is hij door de Heer, die zijn solidariteit met levenden en gestorvenen niet laat varen” (Ruth 2.20).

Het thema – Het gewone leven – werd mij aangereikt door Prof. Miskotte, het is de titel van zijn boekje met uitleg van Ruth. In dit bijbelboek gaat het over het gewone leven: leven en dood, vreugde en verdriet, rouw en erotiek, heel het leven zit erin.

Voorganger: ds B.Aalbers

Zondag 21 juni

De afgelopen weken hebben we mogen leven in de sfeer van Pinksteren, en de lezingen die voor de komende zondagen op het rooster staan blijven in dezelfde sfeer. Zomer, de tijd van oogsten is aangebroken. En in die oogsttijd lezen we uit de tweede grote toespraak die Jezus houdt in het Mattheusevangelie, die bekend staat als de zendingsrede. In zijn eerste toespraak, de Bergrede, heeft Jezus het gehad over individuele mensen. Hier richt hij zich tot zijn leerlingen. Die stuurt hij erop uit, in de wereld, twee aan twee. Zij moeten dezelfde weg inslaan als Jezus deed: de weg van kwetsbaarheid en meeleven met alle mensen die lijden. En hij geeft hen waarschuwingen mee, maar ook bemoedigen. In de lezing van 21 juni, Mattheus 10: 16-33, blijkt dat de weg van de leerlingen niet een gemakkelijke zal zijn: ‘ik zend jullie als schapen onder de wolven’. Ieder die onlangs op het journaal het resultaat zag van een optreden van een wolf onder een kudde schapen in Brabant kan zich daar iets bij voorstellen. Gelukkig blijft het daar niet bij. Want in alle kwetsbaarheid die we dagelijks ervaren, gaan wij

God ter harte. Hij is erbij, en in zijn ogen zijn wij ongelofelijk kostbaar.

Zondag 28 juni

Deze zondag gaan we langzamerhand weer open als Pauluskerk. Er is de mogelijkheid voor een kleine groep om de dienst fysiek bij te wonen. Weliswaar zonder dat we mogen zingen, maar wel in het kerkgebouw. Er zullen opnamen van de viering worden gemaakt voor wie er niet bij kan zijn.

We zullen doorgaan met onze lezing van de grote zendingstoespraak van Jezus uit het Mattheusevangelie: Mattheus 10: 34-42. Ook dit zijn harde woorden. Jezus laat weten dat het gaan in zijn voetspoor soms conflicten veroorzaakt met wie je dierbaar zijn. Het gaat om een radicale keuze op de weg van Gods liefde die niet iedereen kan meemaken. Maar ook: wie kiest voor deze kwetsbare, moeilijke weg, zal op onverwachte plekken vriendelijkheid en meeleven ervaren.

Bij de radicale keuzes die tweespalt veroorzaken denk ik ook aan de strijd tegen racisme, waar we de laatste tijd veel van horen. Destijds én nu kan die strijd niet gestreden worden zonder dat er harde woorden vallen. Op 1 juli, in de week na deze zondag, wordt in Nederland Ketu Koti gevierd, het feest van 'het verbreken van de ketenen'. De strijd tegen slavernij was zo'n moment dat 'huisgenoten tegen elkaar opstonden'.

Gé Speelman

Uit de kerkenraad

Juist nu

In de maand juli starten we ook in de Pauluskerk de kerkdiensten weer op. Elders leest u de instructies die daarbij gelden. Achter de schermen is door veel betrokkenen intensief gewerkt om dit mogelijk te kunnen maken. Veel dank daarvoor allen. Elders leest u een uitgebreid overzicht hierover. Hoe verheugend ook, laten we in gedachten ook solidair zijn met diegenen die door ziekte, of omdat ze tot een risicogroep behoren, niet in staat zullen zijn deel te nemen aan de vieringen.

Dan nadert ook weer de vakantieperiode. Ook het moment om de gemeenteleden te attenderen op de vacatures in de kerkenraad die vanaf september ontstaan. Ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters, een scriba en een notulist, er is keuze te over. Wilt u er de komende tijd eens over nadenken of er wellicht een functie bij is die u zou willen vervullen? De kerkenraad zal erg blij zijn met versterking, juist nu we aan het begin staan van een nieuwe fase, waarin onze interim-predikant de gemeente en kerkenraad gaat begeleiden op weg naar een vitale toekomst voor de Pauluskerk. U allen een goede zomertijd toegewenst.

Corinth van Schaik

Ingezonden brief

Onderstaand treft u aan de brief die door de heer H. Stegeman is gezonden aan de kerkenraad, 3 juni jl. Omdat hij gezien zijn leeftijd (94) de a.s. gemeenteavond niet kan bijwonen heeft hij gemeend een schriftelijke bijdrage te moeten leveren. Een aantal bezorgde

gemeenteleden aan wie de brief tevens is bekendgemaakt heeft gemeend, gezien de tekst en vooral de indringende vragen, aan deze brief een ruimere bekendheid te geven. De heer Stegeman heeft hiermee ingestemd.

Namens hen, Kees Davids

Geachte leden van de kerkenraad,

In 2012 zijn mijn vrouw en ik verhuisd naar Maarssen en lid geworden van de Pauluskerkgemeente in Breukelen. Daarvoor ben ik steeds, in en buiten de kerkenraad, nauw betrokken geweest bij het wel en wee van de kerk in mijn woonplaats. Ik heb daar uiteraard niet alleen positieve herinneringen aan.

In de Pauluskerk heb ik me van meet af aan thuis gevoeld vanwege haar open karakter en haar gerichtheid op de plaats van de kerk in de samenleving.

Aan haar dank ik vele goede zondagen en gesprekken in kringen.

Het was voor mij dan ook verrassend en teleurstellend dat na het vertrek van ds. Schorren door de kerkenraad melding werd gemaakt van problemen van zodanige aard dat ze niet vermeld mochten worden in de gemeente.

Ik heb tot vandaag niet kunnen begrijpen waarop dat wel zou kunnen slaan. Vanwege mijn persoonlijke omstandigheden en leeftijd heb ik besloten me daarmee niet verder in te laten.

De reden dat ik u toch deze brief schrijf is gelegen in het omstandige bericht van uw voorzitter in Kerknieuws van 30 mei. Ik heb nu de kwellende vraag hoe het mogelijk is dat een zo open en getuigende gemeente in zo'n moeras is geraakt.

Daarom vraag ik u:

1. Waarom mag ik, ook als lid van de Pauluskerk die mij lief is geworden, niet weten om welke problemen het gaat?
2. Wat is de inhoud van de problemen dat u zich niet in staat acht die aan te pakken?
3. Waarom hebt u desalniettemin niet besloten uw zetels ter beschikking te stellen?
4. Waarom is het rapport van de visitatiecommissie niet openbaar gemaakt?
5. Hoe denkt u een gemeenteavond te kunnen beleggen waar een rapport zal worden besproken dat niet bekend is gemaakt?
6. Waarom acht u het goed te vermelden dat de kerkenraad geen verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud van het rapport? Dat roept toch alleen maar vragen op?
7. Moet het functioneren van de kerkenraad, dat u als 4^e aandachtspunt noemt, geen prioriteit hebben?

Gaarne zie ik uw antwoord tegemoet.

Ik vermoed dat mijn vragen wel in een bredere kring zouden kunnen leven,

Met vriendelijke groet,
H. Stegeman

Gemeenteavond 1 juli 2020

Geachte gemeenteleden,

De vragen die gesteld worden in bovenstaande brief zijn wezenlijk en worden waarschijnlijk door velen gedeeld. De beantwoording ervan hebben, door omstandigheden die we niet in de hand hebben, ernstige vertraging opgelopen. Het was immers de bedoeling eerder een gemeenteavond te beleggen. Deze vindt nu plaats op

1 juli a.s. om 20.00 u in de Pauluskerk. We mogen met maximaal 100 personen bij elkaar komen. Bovenstaande vragen –en wellicht andere vragen- zullen dan beantwoord worden. We willen iedereen de gelegenheid bieden aan de gemeenteavond deel te nemen, maar het aantal van maximaal 100 deelnemers is een beperking. Daarom vragen we u om u *voor donderdag 25 juni a.s.* op te geven bij ondergetekende: classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl. Wilt u dit per email doen onder vermelding van: Deelname. We verzoeken u om een afgevaardigde per gezin op te geven, zodat we binnen de voorgeschreven normen en richtlijnen van het RIVM blijven. We zien uit naar een zinvolle gemeenteavond, waarin we de lang verwachte helderheid kunnen verschaffen.

Namens het Breed Moderamen van de classis Utrecht,
in Christus verbonden!

Willem Seine, scriba classis Utrecht

Gemeenteleden van de Pauluskerk

Per 1 juli gaat de kerk weer open voor de zondagse eredienst. Deze diensten zullen echter niet meer de bijeenkomsten zijn die wij gewend waren. De Protestantse kerk heeft een protocol opgesteld voor kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten. Aan de hand van dit protocol is een gebruikersplan voor de Pauluskerk Breukelen door de kerkenraad, in samenspraak met de liturgiecommissie, kinderkerk en de coördinator van de Pauluskerk, opgesteld. Dit gebruikersplan is geldig vanaf 1 juli a.s. en kan al naar gelang de omstandigheden en de adviezen van de rijksoverheid in de toekomst aangepast worden.

- Per 1 juli a.s. kunnen naar verwachting 80 à 90 personen in de Pauluskerk op een veilige afstand van elkaar aanwezig zijn. Dit is inclusief dienstdoende ambtsdragers.
- Via een reserveringssysteem kunt u zich aanmelden voor een dienst. Dit is helaas verplicht, zodat het maximaal aantal toegestane kerkgangers niet wordt overschreden. In de volgende editie van Kerknieuws hoort u hier meer over.
- Een reinigingsplan maakt tevens deel uit van het gebruikersplan. Houdt u er daarom rekening mee dat u iets meer tijd nodig hebt om plaats te nemen in de kerkzaal.
- Per dienst zijn er twee/drie zaalcoördinatoren aanwezig, die herkenbaar zijn aan de gele hesjes.

Hieronder leest u wat er is veranderd en wat er van u verwacht wordt.

- U komt via de hoofdingang aan de Straatweg naar binnen.
- De achteringang mag enkel gebruikt worden door degene die een taak hebben in de eredienst. Ook ouders die hun kinderen naar de crèche of kindernevendienst brengen, doen dit via de achterdeur en dienen het gebouw tevens via deze achterzijde weer te verlaten om vervolgens via de hoofdingang de kerk binnen te gaan.
- Voorkom opstoppingen voor de ingang en blijf op 1.5 meter afstand van elkaar.
- U kunt geen gebruik maken van de garderobe. Jassen, paraplu's etc. worden door u meegenomen de kerkzaal in.
- Het gebruik van het toilet dient tot een minimum beperkt te worden. In het toilet liggen desinfecterende doekjes.
- Bij de ingang wordt u naar uw gezondheid gevraagd. Heeft u corona-gerelateerde gezondheidsklachten zoals o.a. koorts en verkoudheid, dan bent u helaas niet welkom in de kerkzaal.
- Op het podium staan tafels met desinfecterende middelen. U wast uw handen en daarna kunt u de liturgie meenemen.
- U gaat via de route links, zijnde de kant met afloop, naar de kerkzaal waar de dienst wordt gehouden. Daar wordt u opgevangen en verzocht plaats in te nemen, waarbij u zo veel mogelijk het uiteinde van de rij gaat bezetten. Dus opvullen van buiten naar binnen. Er staan losse of paarsgewijze stoelen in de kerkzaal. De paarsgewijze stoelen zijn bedoeld voor personen uit hetzelfde huishouden.
- Samenzang is helaas niet toegestaan. Als het orgel speelt kunt u de tekst meelesen in uw liedboek.
- Na afloop van de dienst verlaat u de kerkzaal via de zijuitgang aan de zijde Willink van Collenstraat. Bij het verlaten van de kerkzaal is de volgorde van voren naar achteren. Dus eerst de gemeenteleden die het dichtst bij de uitgang zitten. Houdt 1,5 meter afstand van elkaar.
- Bij de uitgang staan schalen bestemd voor de collecten.
- Bij het verlaten van het gebouw worden er geen handen geschud.
- Het verzoek is om niet bij de uitgang te blijven hangen.
- Er is geen koffiedrinken na afloop van de dienst.
- Avondmaal is voorlopig niet toegestaan.

Het zal wennen zijn om op deze manier een kerkdienst te houden en mee te vieren. Het is allemaal nieuw voor ons. Door ons hier aan te houden hopen wij op een veilige manier bij elkaar te kunnen zijn. De maand juni wordt gebruikt om de kerkzaal 'corona-proof' te maken. En op zondag 28 juni is er een proefdienst waar maximaal 30 personen aanwezig zijn, om zo ervaring op te doen. Dit protocol is niet in beton gegoten. Als er wijzigingen plaatsvinden of aanpassingen nodig zijn, wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Uw inbreng wordt op prijs gesteld. Het is fijn om elkaar weer te ontmoeten, maar wel op gepaste afstand.

Namens de kerkenraad,
Andries van Gijn, preses

Dank

Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor alle lieve kaarten en bloemen die we gekregen hebben voor ons 55 jaar huwelijk. Bij mijn eerste bezoek aan Aart in de Aa lagen er veel kaarten.

Ondanks alles heb ik een bijzondere dag gehad.

Hartelijke groeten, Tonny van Leeuwen

DIACONIE



Hulp nodig? Bel 08 5130 1535
ma/di/do, 9.00 -12.00 u. (10 ct/m)
Hulp bieden? Bel 0318 742510

COLLECTEN

Collecten tijdens de komende kerkdienstuitzendingen

De komende weken blijven de Pauluskerk en de Pieterskerk gesloten. Daardoor kan er ook niet gecollecteerd worden. Voor zowel de kerkrentmeesters als de diaconie is dit een gemis aan inkomsten. Hierdoor zullen de toch al begrote tekorten verder oplopen. Mocht u toch uw collectegeld aan het college van kerkrentmeesters en aan de diaconie willen overmaken, dan kan dat op de volgende bankrekeningnummers:

College van kerkrentmeesters:

NL16 INGB 0000 3103 26 ten name van Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie:

NL26 RABO 0310 6367 52 ten name van Diaconie Protestantse gemeente Breukelen.

Vermeld u hierbij waarvoor u uw bijdrage overmaakt (Pauluskerk, Pieterskerk, specifiek diaconaal doel en collectedatum). Hartelijk bedankt!

College van kerkrentmeesters en diakenen

Pauluskerk Pieterskerk

Zondag 3 mei 2020

KiA – noodhulp Nigeria	65,00	112,50
Kerk		290,00

Zondag 10 mei 2020

No Yellow Beans Day	105,00	90,00
Kerk		205,00

Zondag 17 mei 2020

Werk van de diaconie	5,00	35,00
Kerk		340,00

Donderdag 21 mei 2020

Hemelvaart

Werk van de diaconie	-	10,00
Kerk		

Zondag 24 mei 2020

Werelddiaconaat	25,00	
Zending Bosnie (H.vd Sluijs)		165,00
Kerk		150,00

Zondag 31 mei 2020

Oecumenische pinksterdienst

KiA – noodhulp corona	165,00	50,00
Kerk		158,00

Collectebijdragen voor de kerk voor wijkgemeente Pauluskerk

Week 19	€ 55,00
Week 20	€ 205,00
Week 21	€ 105,00

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Kindernevendienst en Pinksterpuzzeltocht

Wat hadden we prachtig weer deze Pinksterdagen. Extra aantrekkelijk om dan een wandeling te maken of een stukje te fietsen. En dat heeft een aantal gezinnen gedaan aan de hand van onze Pinksterpuzzeltocht. Heel leuk dat ds. Schneider tijdens de gezamenlijke kerkdienst via RTV Stichtse Vecht alvast een letter liet zien van een van de woorden! Er was een goed contact tussen de kinderwerkers van de verschillende kerken. Volgend jaar weer hopen we. We kregen verschillende mooie creatieve uitwerkingen van de antwoorden. Van lego gemaakt (compleet met vlammetjes!), een mooi portret, uitgebreide kleurige tekeningen.... Dank je wel allemaal! Het was fijn te merken dat vrijwel iedereen graag een letter voor het raam wilde ophangen. De reacties die we daarbij kregen waren hartverwarmend voor ons. Hopelijk is dat tijdens het zoeken ook zo geweest, want daar hoopten we op toen we het idee uitwerkten. In de kerk kon iedereen afgelopen week een klein pakketje met materialen en werktekening ophalen, om zelf een echt 'brandend' pinkstervlammetje te maken. Wat een supermooi idee van Ingrid de Maat. Bedankt.

We laten die spullen nog even liggen, dus als je niet bent geweest kom dan alsnog. Welkom tijdens de openstelling.

De kinderen van de basisschool mogen weer hele dagen naar school. Fijn dat zo het schooljaar de komende weken kan worden afgerond met de hele klas bij elkaar en niet vanachter een schermje in je eigen huis. Heerlijk in de 'oude' regelmaat, ook voor de ouders, juffen en meesters. Als kindernevendienst kijken we nu of het mogelijk is om vanaf 1 juli elkaar weer te zien in de kerk. Dat horen jullie nog!

Lieve groetjes van het hele team

Inzage jaarrekening 2019 PGB Breukelen

In maart is de jaarrekening 2019 van de PGB door Marianne Davids samengesteld en goedgekeurd door de beide wijkkerkenraden. Vervolgens heeft de kascommissie de stukken gecontroleerd en een positieve verklaring afgegeven. Het CVK wil Marianne en de kascommissie bedanken voor het werk hieraan. Mocht u de jaarrekening met bescheiden willen inzien dan kunt u contact met opnemen met Jan Winkel tel: 241144 of per e-mail: j.winkel@hetnet.nl

Iedere vrijdag van juli en augustus: een marktconcert



Ook dit jaar komen er op de vrijdagen van juli en augustus weer orgelconcerten in de Pieterskerk. Ze beginnen weer om 12.45 uur en eindigen omstreeks 13.15 uur. De toegang is vrij, maar we vragen ook nu weer een bijdrage in de kosten.

De organisten van dit jaar zijn Egbert Schoenmaker, Frank Schneider, Ad van Pelt, Willeke Smits, Erik van Bruggen,

Jaap Jan Steensma, Peter Verhoogt en Johan Ern . Hun programma's komen op de site te staan (<https://adcs.home.xs4all.nl/muziek/markt.html>); in de kerk liggen programma-blaadjes klaar. Alles gaat dus zoals gebruikelijk, behalve dan dat we nu, meer dan in andere jaren, op onze gezondheid en die van onze medemensen moeten letten. We volgen hierin het protocol van de Pieterskerk: handgel bij aankomst en plaatsen die aangewezen worden. De anderhalve-meterregel is natuurlijk van toepassing.

Er moet ook een lijst beschikbaar zijn van namen en adressen van de concertgangers. Daarom vragen we u, als u van plan bent te komen luisteren, ons dat van te voren te laten weten. Dan bent u ook verzekerd van een plaats. Aanmelden kan via de site (zie hierboven) – het e-

mailadres (adcs@xs4all.nl) daarin is aanklikbaar. Of direct per e-mail. Een briefje in de brievenbus van Dudok de Witstraat 50 kan ook. Bellen, desnoods (0346-262157). Vermeld naam, telefoonnummer, aantal mensen uit hetzelfde huishouden en de datum van het concert. Iedere aanmelding wordt beantwoord. Aanmelden kan tot vlak voor het concert, afhankelijk van het aantal nog beschikbare plaatsen. De concerten zijn ook te volgen via Kerkomroep.nl. Waarschijnlijk zal de kerk na het concert nog open kunnen blijven voor bezichtiging. Nieuws daarover vindt u t.z.t. op de site van de Pieterskerk (<https://www.pieterskerk.info/>).

Het orgel, gemaakt door B tz, is het waard gehoord te worden; de organisten, meesters in hun vak, eveneens. En u – u kunt een feestelijk halfuur beleven!

Cathie Schrier

Racisme

Ds. Ren  de Reuver spreekt zich uit tegen racisme. "De Geest van God ontnemt mensen de adem niet, maar schenkt deze aan ieder mens. De noodroep van George Floyd 'I can't breathe' (ik kan niet ademen) is een schreeuw uit de diepte tegen het uitdoven van de pinkstergeest!"



De hele wereld is in beweging. De gewelddadige dood van George Floyd staat op ons netvlies gebrand. Het illustreert diepgeworteld racisme. Niet alleen in Amerika, maar ook in onze wereld. Onze premier stelde dat ook Nederland niet vrij is van institutioneel racisme. Het gaat ons dus allemaal aan. Wie meent zelf geen enkele last te hebben van angst voor en onzekerheid tegenover mensen die anders zijn, die overschat zichzelf.

Het is goed dat mensen, aangespoord door de protesten in Amerika, wereldwijd opstaan tegen het kwaad van racisme. Terecht accepteert men het niet langer dat mensen beoordeeld, geoordeeld en zelfs gedood worden omwille van hun huidskleur of anderszins 'anders' zijn. Als we hierbij maar niet vergeten kritisch naar onszelf te kijken. Protesteren begint dichtbij huis.

Al in 1992 nam de synode van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk krachtig stelling tegen racisme, met de uitspraak: racisme is zonde! Het is verschrikkelijk dat het 28 jaar later nog steeds nodig is om dit tegen elkaar en tegen onszelf te blijven zeggen en te moeten herhalen.

Het bestuur van Samen Kerk in Nederland (SKIN), een overkoepelende organisatie van migrantenkerken in ons land, heeft in vergelijkbare woorden stelling genomen. Hun verklaring is “een uitnodiging aan iedereen in ons land om meer dan ooit met elkaar op weg te gaan, ons samen te weer te stellen tegen iedere poging om een wig te drijven tussen mensen. Laten we met elkaar gestalte geven aan een wereld waarin plek is voor iedereen, waar iedere stem telt, waar mensen kunnen zijn wie ze willen zijn.”

Diversiteit is geschenk van de Schepper

Wie de Bijbel leest komt onder de indruk van de diversiteit die God in de schepping heeft gelegd. Het volk Israël bestond uit twaalf stammen. Jezus had twaalf leerlingen. Paulus gebruikt voor de kerk het beeld van een lichaam met ledematen die elkaar nodig hebben. Israël, de discipelkring en de kerk zijn samengesteld uit totaal verschillende mensen. Hun diversiteit is geen tekort, maar winst. Het is een geschenk van de Schepper. In het begin van de Bijbel lezen we dat God de mens (Adam: model voor elk mensenkind) de levensadem inblaast. Met **Pinksteren** vieren we dat mensen uit allerlei naties en van allerlei talen opademen in Gods Licht. De Geest van God ontnemt mensen de adem niet, maar schenkt deze aan ieder mens. De noodroep van George Floyd ‘I can’t breathe’ (ik kan niet ademen) is een schreeuw uit de diepte tegen het uitdoven van de pinkstergeest!

‘Get your knee of our necks’ (haal je knie van onze nek) zo klonk het als een refrein door de preek ds. Al Sharpton hield in de herdenkingsdienst voor George Floyd. Geef ons adem om te leven. Zo bidden we om de Geest van Pinksteren. Daarom verzetten we ons tegen racisme.

Staan naast degene die adem wordt ontnomen

Racisme is zonde, omdat voor God elk mens telt. Het is aan ons om gestalte te geven aan en op te komen voor deze gelijkwaardigheid. Dat is niet eenvoudig. Het gaat in tegen impliciete superioriteitsgevoelens en tegen onze primaire angst voor het vreemde en voor de vreemdeling. Het vraagt om omkeer en geloof in God, de Schepper van ieders leven.

Als kerk staan we in het bijzonder naast diegene de adem wordt ontnomen. Vrede gaat niet zonder gerechtigheid. Psalm 85 zingt over heilig land ‘waar goedheid trouw ontmoet, het recht de vrede met een kus begroet’ (couplet 3)

Het moderamen dringt erop aan om het kwaad van racisme in onszelf en in onze wereld te benoemen. En om in de voorbede te bidden om Gods Geest, om adem om Het moderamen dringt erop aan om het kwaad van racisme in onszelf en in onze wereld te benoemen. En om in de voorbede te bidden om Gods Geest, om adem om op te leven voor elk mensenkind.

Ds. D de Reuver
Scriba generale synode

Werkzaam vermogen

Op de bankrekeningen van ruim 1500 plaatselijke gemeenten in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en hun diaconieën staat een bedrag van in totaal minimaal 1 miljard euro aan vrij beschikbaar vermogen.

Dat blijkt uit de eindrapportage van de commissie “Werkzaam vermogen”. De generale synode bespreekt het maandag gepubliceerde rapport op 19 juni.

De kerkelijke gemeenten binnen de PKN bezitten gezamenlijk circa 600 miljoen euro kerkrentmeesterlijk vermogen. Het gezamenlijke diaconaal vermogen bedraagt zo’n 400 miljoen euro. Dat geld kan gebruikt worden voor doelen buiten de reguliere exploitatie van de gemeente of diaconie.

De berekening is gebaseerd op gegevens van jaarrekeningen uit 2018, afkomstig uit iets meer dan de helft van de gemeenten en diaconieën. Het is „vrijwel zeker” dat het totale bedrag aan vrij beschikbaar vermogen in werkelijkheid hoger ligt.

In het rapport staat dat het nu de tijd is om het beschikbare vermogen daadwerkelijk te gaan besteden. Het is immers bijeengebracht „om het dienstbaar te doen zijn aan de roeping van de kerk.”

Gelezen: Reformatorisch Dagblad

‘Stilgezet. Hoe nu verder?’

Wat betekent de coronacrisis voor de schepping, dichtbij en ver weg?



‘Stilgezet. Hoe nu verder?’ “Je hoort veel mensen zeggen dat ze zijn stilgezet door de coronacrisis,” vertelt Annemarthe Westerbeek, coördinator van Micha Nederland. “Ze zijn gaan nadenken wat ze nu écht belangrijk vinden, wat de gevolgen zijn van hun levensstijl en of het ook anders kan. Nu het openbare leven in Nederland langzamerhand weer op gang komt, hoop ik dat we als kerken en christenen niet gelijk verder gaan in het drukke leven van hiervoor, maar onszelf eerst samen de vraag stellen: ‘Hoe gaan we nu verder?’”

Onze overvloed blijven delen

Micha Nederland merkt in gesprekken met ontwikkelingsorganisaties in haar netwerk dat de coronacrisis in ontwikkelingslanden een crisis bovenop vele andere is. Denk aan honger, armoede en geweld. “Het is daarom belangrijk dat we nu dóórgaan met onze zorg voor de schepping en de nood van onze naasten dichtbij en ver weg,” aldus Westerbeek. “Als we iets

kunnen missen, laten we onze overvloed dan delen met mensen die minder hebben dan wij. Laten we misstanden aan de kaak blijven stellen, zoals bijvoorbeeld in de kledingindustrie, waar we zelf direct of indirect mee te maken hebben. Deze arbeiders zijn vanwege de coronacrisis kwetsbaarder dan ooit.”

Kerk in Actie en Micha

Kerk in Actie wil samen met alle Michaleden staan voor sociale en ecologische gerechtigheid. Via de Micha Cursus kunnen christenen nadenken over de noodzaak van verandering als praktische uitwerking van basiswaarden als gerechtigheid, barmhartigheid en rentmeesterschap. De Micha Cursus geeft volop ruimte om over deze onderwerpen na te denken. Samen onderzoekt u hoe u met uw gaven en talenten een rechtvaardige en duurzame levensstijl kunt ontwikkelen. In de online ideeënbank leest u alles over de Micha cursus.

Wereld Vluchtelingendag

Zaterdag 20 juni 2020

De Verenigde Naties hebben 20 juni uitgeroepen tot ‘Internationale Dag van de Vluchteling’ (World Refugee Day / Wereld Vluchtelingen Dag). Wereldwijd is er dan aandacht voor het lot van vluchtelingen. In 1951 is door de Verenigde Naties het vluchtelingenverdrag aangenomen. Dit is een nadere uitwerking van artikel 14 van de ‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’,

waarin staat dat ‘een ieder het recht heeft asiel te zoeken en dat te genieten’ In dit ‘Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen’ staat een nadere omschrijving wie als vluchteling is te beschouwen en welke verplichtingen staten die het verdrag ondertekend hebben, op zich nemen.

Bij het 50-jarig bestaan van dit verdrag is voor het eerst, op 20 juni 2001, wereldwijd de *Wereld Vluchtelingendag* gehouden.

Er is weliswaar veel veranderd in de laatste 50 jaar, maar de noodzaak om bescherming te geven aan vluchtelingen die dat nodig hebben blijft hoogst actueel.

Deze dag wil er toe aanzetten om te blijven streven naar blijvende oplossingen voor de miljoenen vluchtelingen en ontheemden die nog altijd op zoek zijn naar een betere toekomst. ‘Wereld Vluchtelingendag’ is een speciale herdenkingsdag die jaarlijks gevierd wordt op 20 juni. De dag werd in 2000 ingesteld via een speciale resolutie door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om begrip voor vluchtelingen aan te kaarten en hun bijdragen aan de vrede te vieren. ‘Wereld Vluchtelingendag’ wordt in meer dan honderd landen gevierd, vaak georganiseerd door de nationale afdeling van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen.

In Nederland wordt sinds 2010 door Stichting Vluchteling rondom deze datum de Nacht van de Vluchteling georganiseerd.

www.pkn.nl

COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN “WORD”, LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

Bezorging: mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814
W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;
Bankrekeningnummer Kerknieuws: St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60
Kostprijs: € 20

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1^o zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkomroep.nl

Administrateur: Mw. M. Davids-Garritsen, Kerkplein 16, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-262692, email: m.davids@sdivad.nl
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

C. Vervat, tel. 06 51796607, of ceesvervat@gmail.com

Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl

Adres Pauluskerk: Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89