

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

Alle diensten zijn te volgen via de link op de website van de Pauluskerk en op www.kerkomroep.nl

ZONDAG 31 MEI 2020

11.00 uur: Oecumenische Pinksterviering

Ds. B. Aalbers, Pastor J. van Os, Ds. K. Hage,
Ds. F. Schneider

*Ook te volgen via RTV Stichtse Vecht, Kanaal 1332 (KPN)
44 (Ziggo)*

Collecten: 1. Werk van de Diaconie 2. Kerk

ZONDAG 7 JUNI 2020

10.00 uur: Ds. B. Aalbers, Maarssen

Collecten: 1. Werk van de Diaconie 2. Kerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Alle diensten zijn te volgen via www.kerkomroep.nl

ZONDAG 31 MEI 2020

11.00 uur: Oecumenische Pinksterviering

Ds. B. Aalbers, Pastor J. van Os, Ds. K. Hage,
Ds. F. Schneider

*Ook te volgen via RTV Stichtse Vecht, Kanaal 1332 (KPN)
44 (Ziggo)*

Collecten: 1. Werk van de Diaconie 2. Kerk

ZONDAG 7 JUNI 2020

10.00 uur: Ds. K. Hage

Collecten: 1. Werk van de Diaconie 2. Kerk

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

I.v.m. de Corona maatregelen gaan deze vieringen niet door.

De volgende editie van Kerknieuws is voor 3 weken.
Kopij graag inleveren vòòr maandag 8 juni 18.00 uur.

AGENDA

PinksterPuzzelZoektocht door Breukelen

MEDITATIE

Een open deur

'En bid dan ook voor ons, dat God deuren voor ons opent om het mysterie van Christus te verkondigen waarvoor ik gevangen zit' (Kolossenzen 4:3).

Wat is Pinksteren? Pinksteren is dat God een deur open doet. Dat beeld gebruikt de apostel Paulus in zijn brief aan de Kolossenzen. Bid voor ons, schrijft de apostel, dat God voor ons de deur van het woord opent om te spreken van het geheimenis van Christus. Pinksteren is dat God dit gebed verhoort.

Dat zie je ook gebeuren in Handelingen. Daar zet God de deur open en krijgt de Heilige Geest de vrije toegang. Het huis waar de discipelen achter gesloten deuren samen zijn, wordt vol van zijn aanwezigheid. Ook de hoofden en de harten van de discipelen worden vol van de heilige Geest. En ze beginnen in andere talen te spreken, zoals de Geest het hen gaf uit te spreken. Als Petrus opstaat om de omstanders uit te leggen wat er gebeurt, dan verkondigt hij het geheimenis van Christus, de Gekruisigde die is opgewekt uit de doden.

Het Pinksterevangelie uit Handelingen 2 heeft iets van een wijds gebaar, een brede armzwaai. God zet de deur van het Woord niet voorzichtig op een klein kiertje, maar Hij ontsluit de poorten van het heil wagenwijd. Er is geen enkele hindernis of blokkade meer om tot God te komen. Er is volledige openheid tussen God en de mensen. Op één dag komen drieduizend mensen tot geloof, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Ze krijgen 'vrije toegang tot de troon van de genade', ze gaan binnen in het Koninkrijk van God. Dat heeft iets overweldigends.

Dat overweldigende van Pinksteren staat in schril contrast met de benauwde en benarde positie van de kerk in onze tijd. Daarbij denk ik niet eens aan het treurige feit dat, vanwege de Coronacrisis, kerkdeuren gesloten blijven (of straks op een heel klein kiertje mogen) en gemeentes zich moeten behelpen met on-line diensten. Nee, ik bedoel de crisis daarachter: een wereld die, ondanks globalisering, wegvallen van grenzen en oneindige vernieuwingsdrang, zich meer en meer afsluit voor God. Een hermetisch gesloten wereld, waar God structureel buitengesloten is, een wereld waarin ieder

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK

opgesloten zit in zijn eigen subjectieve 'bubble', ieder gevangen in zijn eigen waarheid (met of zonder feiten, dat doet er niet eens meer toe). Een 'bubble' die wellicht ook heus wel 'spiritueel' is, of 'religieus' of 'zoekend' of 'agnostisch', maar zonder vensters - laat staan deuren - naar boven; zonder zicht op God zelf. En laten we eerlijk zijn: zit de kerk zelf niet ook gevangen in deze tijd, opgesloten in haar eigen manier van denken? Bange vraag: hoe wordt het dan ooit Pinksteren voor ons, in deze tijd? Hoe komen we ooit uit deze gevangenschap? Hoe komen we tot ware vrijheid?

Wie ook gevangen zit, is de apostel Paulus. Net als Christus is hij ons in alle dingen gelijk geworden. Hij zit opgesloten achter de deuren van zijn cel, en toch is hij vrij. Hij is gevangen omwille van het evangelie. Of beter gezegd: hij is gevangene van Christus - en daarom ongekend vrij. Gevangen en vrij tegelijk - dat is het kenmerk van zijn apostolaat. Gevangen en vrij tegelijk - dat is ook het kenmerk van een christen en van de christelijke kerk die in de wereld is. En precies daaraan herinnert de apostel ons. 'Bid voor ons, dat God deuren voor ons opent om het mysterie van Christus te verkondigen'.

De apostel vraagt om het gebed van de gemeente. Hoe gevangen we ons ook voelen, of ook daadwerkelijk zijn, in onszelf, in onze omgeving, in deze platte wereld - bidden kan altijd. Dat klinkt natuurlijk cliché, als het intrappen van de spreekwoordelijke open deur, maar dat is het allerminst. Dat weet iedereen die last heeft van opgeslotenheid. Bidden is een Pinksterwonder. Bidden betekent ultieme vrijheid, de vrijheid van een christen. Bidden is niet je toevlucht zoeken bij jezelf, bij je eigen macht of onmacht, maar bij God die onze Vader in de hemelen is. En het kan, de gemeente kan bij Hem terecht, want het is Pinksteren geweest. God zelf heeft een deur open gezet. God heeft zijn Geest gegeven. Het is zijn Geest die ons leert bidden zoals het behoort, desnoods met woordloze zuchten (Rom. 8:28).

Wat zullen wij dan bidden? Paulus helpt ons op gang: dat God de deur opent voor zijn eigen Woord, dat het geheimenis van Christus tot klinken komt. Wat is dat geheimenis? Het geheimenis van kruis en opstanding. Het geheimenis dat het 'Ja' van Gods genade het 'Nee' van de wereld tegen Hem doorbreekt en opheft. Het geheimenis van het Woord, van Christus zelf, die ons bevrijdt uit de gevangenis van onze subjectieve 'bubbles', die ons opwekt uit het graf van onze zonden, die ons wegroept uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. *Veni Creator Spiritus.*

Ds. Krijn Hage



Ledenadm.:

Website:

Kerktelefoon:

Predikant: Ds K. Hage,
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;

bij voorkeur niet op woensdag

Scriba: M.C. Berger,
G. van Nijenrodestraat 171,
3621 GJ Breukelen,
tel. 06 15128659,

scriba@pieterskerk.info

W. Mur, tel. 266842,
noortje-wim.mur@planet.nl

www.pieterskerk.info

John van den Bosch,
tel. 266843 (na 18.00 u.),
john.vd.bosch@kpnmail.nl

Bij de diensten

Zondag 31 mei is het Pinksteren en vieren we de uitstorting van de Heilige Geest, de Geest van God die grenzen doorbreekt en mensen aan elkaar verbindt. Dit jaar wilden we het Pinksterfeest graag samen met andere kerken in Breukelen vieren in Park Boom en Bosch, maar door de Coronacrisis is dit helaas niet mogelijk. De oecumenische dienst zal nu via RTV Stichtse Vecht digitaal te volgen zijn. Deze wordt vanuit de Pieterskerk uitgezonden en begint om 11 uur. Voorgangers zijn ds. Bert Aalbers, pastor Jos van Os, ds. Krijn Hage en ds. Frank Schneider. De dienst is ook (en later) te beluisteren via kerkomroep. RTV Stichtse Vecht is te vinden via kanaal 1332 (KPN) of 44 (Ziggo).



Zondag 7 juni wordt in de traditie zondag Trinitatis genoemd, naar het geheimenis van de ene God die Vader, Zoon en Heilige Geest is. We lezen deze zondag Exodus 24:1-8, waar God zich bekend maakt als de God die een verbond sluit met zijn volk. Is dat niet waar ook wij van mogen leren leven: dat ons leven is opgenomen in het verbond van God, dat Hij ons wil laten delen in zijn eeuwig leven als Vader, Zoon en Heilige Geest? Het is een geheimenis, een verborgenheid, en juist zo de vaste grond van ons bestaan.

Ds. Krijn Hage

Uit de kerkenraad

De kerkenraad vergaderde op 18 mei jl. voor het eerst na 3 maanden. Het moderamen heeft in de tussenliggende periode wel veelvuldig digitaal contact gehouden om de meest essentiële zaken te kunnen blijven afstemmen. De kerkenraadsleden konden kiezen om fysiek of via videoverbinding aanwezig te zijn bij de vergadering, uiteraard conform de voorschriften en met ruime afstand van elkaar. Het was erg fijn om elkaar na lange tijd weer rechtstreeks te mogen spreken.

Nadat we onze ervaringen van de afgelopen periode met elkaar hadden gedeeld, werd de vergadering gestart met een bezinning over Psalm 62. Na de bezinning spreekt de kerkenraad uitgebreid over het opstarten van de kerkdiensten vanaf zondag 7 juni. Er worden werkgroepen gemaakt om na te denken over de invulling van de kerkdienst, de logistiek en de reinigingsmaatregelen. Uitgebreide informatie hierover leest u in Kerknieuws en in de wekelijkse digitale nieuwsbrieven.

De kerkenraad heeft een overwegend positieve houding tegenover de aanschaf van KerkTV. Het betrekken van beeld bij de uitzending kan worden gezien als hulpmiddel om de dienst te beleven. De aanschaf zal ook worden besproken in de Algemene Kerkenraad.

De Plaatselijke Regeling van onze wijkgemeente is aangepast aan de nieuwe kerkorde. Ook zijn er een aantal verduidelijkingen aangebracht en is de omvang van de kerkenraad aangepast aan de praktijk van de afgelopen jaren. De stemgerechtigden en de verkiesbaarheid worden beschreven evenals de stemgerechtigden in de colleges van kerkrentmeesters en diakenen. De Plaatselijke Regeling zal worden ingediend bij de Algemene Kerkenraad en op een later moment formeel ter vaststelling worden besproken met de gemeente.

De kerkenraad blikte ten slotte nog vooruit op de diensten van Hemelvaart en Pinksteren. De besloten online oecumenische Pinksterdienst zal door RTV Stichtse Vecht vanuit de Pieterskerk worden uitgezonden.

De vergadering wordt afgesloten met Gezang 44 (LvdK): 'Dank, dank nu allen God, met hart en mond en handen.'

Marco Berger, scriba

Diensten in de Pieterskerk

Dat de kerkdienst als gezamenlijk moment enorm wordt gemist horen we van veel gemeenteleden. We zijn dan ook blij dat de kerk langzaam weer open kan. In navolging van de landelijke richtlijnen en adviezen kunnen we vanaf *zondag 7 juni* weer opstarten met de fysieke samenkomsten in de Pieterskerk. Het is vanaf juni toegestaan om met 30 personen de kerkdiensten te bezoeken en vanaf juli mogen er maximaal 100 mensen aanwezig zijn, rekening houdend met de 1,5 meter afstand tussen personen van verschillende huishoudens.

De kerkenraad heeft een aantal werkgroepen ingesteld om de bijeenkomsten weer mogelijk te maken. We volgen hierin de richtlijnen van het RIVM en de protocollen van de PKN. De kerkdiensten zullen we

anders moeten inrichten. Er is geen gemeentezang mogelijk, collecteren gaat anders, er zullen looproutes komen en vaste plekken in het kerkgebouw kunnen niet worden ingenomen. Ook de viering van het avondmaal vraagt een nieuwe invulling. Verder is het noodzakelijk om de kerk voorafgaand en na elke bijeenkomst te reinigen. Aangezien de gefaseerde opschaling een langere periode in beslag zal nemen, en het Coronavirus voorlopig nog niet de wereld uit is, heeft de kerkenraad besloten om KerkTV aan te schaffen. Een visuele uitzending kan als extra hulpmiddel worden ingezet bij de beleving van de (online) diensten, nu en in de toekomst.

Er zijn een aantal werkgroepen ingesteld om dit allemaal voor te bereiden:

- Commissie eredienst
- Reiniging en schoonmaakplan
- Gebruiksplan
- Aanschaf KerkTV
- Jeugdwerk

U wordt nog nader geïnformeerd over het weer kunnen bezoeken van de kerk. Op het moment van het verschijnen van deze Kerknieuws is namelijk nog niet alles gereed. We geven graag onderstaande overwegingen alvast mee ter voorbereiding:

- Denk vooraf goed na of het voor uw gezondheid of die van andere gemeenteleden beter is de dienst thuis te blijven beluisteren
- Er is helaas geen autodienst beschikbaar
- Reserveren van een zitplaats is noodzakelijk. Informatie over het aanmeldproces volgt nog
- Bij de entree van het gebouw wordt u opgevangen en bij gezondheidsklachten kunnen we u niet toelaten
- Volg de aanwijzingen van de coördinatoren ter plaatse
- Er gelden verplichte looplijnen in de kerk, zowel bij binnenkomst als bij het verlaten van de kerk
- U krijgt een plaats toegewezen door een coördinator
- Samenzang is niet mogelijk volgens de richtlijnen; we zoeken nog naar een andere invulling.

Door het in acht nemen van deze regels kunnen we de kerk weer open stellen en samen onze diensten vieren. In de maand juni kunnen we ervaring opdoen en na elke dienst evalueren we de genomen maatregelen om zo tot een zo goed mogelijk werkende methode te komen.

Aandacht voor elkaar

Van verschillende kanten merken we dat, ook bij de Corona-maatregelen, gemeenteleden op elkaar betrokken zijn en naar elkaar omzien. Het is echter mogelijk dat er in deze crisis bijzondere pastorale of diaconale zorgen ontstaan. Zowel de ouderlingen als de diakenen en de predikant kunnen hierin bijstand verlenen. Hieronder volgen hun namen en telefoonnummers. Aarzel niet om

contact op te nemen als dat nodig is voor u zelf of een ander.

Marlies Wijnen is ouderling van sectie 1 (Zuid) en contact-ouderling van sectie 2 (West). U kunt met haar contact opnemen via telefoon (0346-261837) of mail: marlieswijnen2@gmail.com.

Reina van der Wilt is ouderling van sectie 4 (Noord), te bereiken via 0346-262103 of reinanr2@hotmail.com.

Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie 3 (Centrum) en is te bereiken via 0346-251979 of famvanschperpenzeel@gmail.com.

U kunt ook contact opnemen met de wijkpredikant ds. Krijn Hage, tel. 0346-261565 of khage@kpnmail.nl. Of, indien hij niet bereikbaar is, met de scriba, Marco Berger, tel. 06-15128659 of scriba@pieterskerk.info.

Sectie West

We denken aan Piet Sondij (Lisdodde 16, 3628 NL Kockengen). Hij knapt gelukkig weer wat op en daar zijn we dankbaar voor. Wel moet hij binnenkort weer een kuur ondergaan waar hij erg tegenop ziet. We bidden voor hem en Nel dat God hem de kracht en de moed hiervoor schenkt. Hij is nabij!

Marlies Wijnen



Geslaagd!

Ieder jaar is de uitslag van de examens voor middelbare scholieren een spannende dag. Dit jaar krijgt het door het Coronavirus ook nog een heel andere invulling. Leerlingen kunnen geen feestjes houden met klasgenoten wanneer ze geslaagd zijn en feestvieren thuis is ook lastig. Afgelopen week hebben twee van de drie examenkandidaten de uitslag ontvangen. De vlaggen en tassen konden uitgestoken worden. Jelle Hagoort en Joost Masteling zijn geslaagd. Wij zullen met hen mogen danken in de kerkdienst van a.s. zondag. Carola Schröder hoort het 4 juni a.s. Nog een spannende tijd van afwachten voor haar. Namens de gemeente willen wij Jelle en Joost van harte feliciteren met het behalen van hun middelbare schooldiploma.



Joost



Jelle

Hartelijke groet, namens de Kerkenraad,

Marg Versloot

Klaas en Els Hoogendoorn willen bij deze iedereen bedanken voor de kaarten, telefoontjes en alle goede wensen voor ons 50 jarig huwelijks jubileum 1 mei 2020. Iedereen dank voor dit meeleven in deze bijzondere tijd.

Hartelijk groet,

Klaas & Els

Schoonmaken Pieterskerk

De datum van 6 juni komt door het Coronavirus te vervallen. De nieuwe datum waarop we de Pieterskerk willen schoonmaken is *zaterdag 4 juli a.s. om 09.00 uur*.

Jan Winkel, tel. 0346-241144

Giften

Ds. Hage ontving van de Dinsdagmorgen Bijbelkring een gift van € 51,55 voor de Wijkkas.

Alle gevers hartelijk dank hiervoor.

Jan Winkel

WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: vacant

Interim-predikant: Ds. Pieter van Winden, Boekweitlaan 80, 3764 ZN Soest, tel. 06 12171113, pieter@interimpredikant.nl
skypenaam: van.winden

Contact pastoraat: Corry Bosch, G.v.Doornikstraat 111, 3621 HX

Breukelen, tel. 0346 262279, corry.bosch@kpnplanet.nl
Scriba: C.H. van Schaik, Doornhoecklaan 58, 3601 JX Maarssen, tel. 06 53792347,

scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Kerkelijk bureau: M. Pfeiffer, tel. 06 28271283, moniquepfeiffer@hotmail.com

Autodiensten: Emmy Wildeman, tel. 241578

Website: www.pknbreukelen.nl
Kerktelefoon: John van den Bosch,
tel. 266843 (na 18.00 u.)
john.vd.bosch@kpnmail.nl

Bij de diensten

Zondag 31 mei Pinksteren

Vandaag een heel bijzondere Pinksterdienst: vier kerken werken samen: de R.K. Parochie, de Pieterskerk, het Witte Kerkje en de Pauluskerk. Oorspronkelijk bedoeld als openluchtdienst in Boom en Bosch in het kader van het Bonifatiusjaar. Dat kan, zoals u begrijpen zult, helaas niet doorgaan. In plaats daarvan is er een besloten dienst in de Pieterskerk, zie bericht elders in dit kerkblad. Denkt u om de afwijkende aanvangstijd: 11 uur!

Voorgangers: ds. Bert Aalbers, ds. Krijn Hage, pastor Jos van Os en ds. Frank Schneider.



Zondag 7 juni Leven van de Wind

Deze eerste zondag na Pinksteren heet van oudsher zondag Trinitatis, zondag van de Drie-eenheid. De Evangelielesing is Johannes 3, het nachtelijk gesprek van Jezus met Nicodemus. Tijdens dat gesprek komt ook de Heilige Geest ter sprake. Hoe werkt die Geest? Jezus zegt: “De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet vanwaar hij komt en waar hij heen gaat.” (vers 8) Telkens weer blijkt mij dat we ons niet zo goed raad weten met de Geest. Iemand zei: “God de Vader, daar kan ik me iets bij voorstellen. God de Zoon ook. Maar God de Heilige Geest, ...?” Welnu, het beeld van de Geest als wind is een heel duidelijk en aansprekend beeld, dat ons kan helpen om het werk van de Geest beter te begrijpen. Voorganger: ds B. Aalbers

Van de predikant

Elders kunt u lezen dat de interim-predikant aantreedt en dat betekent dat ik per 1 juni aftreed. Enkele maanden geleden heb ik al geschreven over mijn (gemengde) gevoelens daarbij. Helemaal weg ben ik niet: als gastvoorganger blijf ik beschikbaar – hopelijk ook weer eens ‘van aangezicht tot aangezicht’!

Nu wil ik het accent leggen op mijn dankbaarheid. Dank voor het in mij gestelde vertrouwen. Dank voor de openhartigheid van uw levensverhalen. Dank voor de reacties op de diensten, met name de preken. Dank voor de mooie avonden Bewust Bijbellezen: wat waren jullie een inspirerend gehoor! Dank voor de gezellige en

leerzame middagen op de Seniorenkring. Dank ook aan de mannen van de Belijdenisgroep, die met hun indringende vragen mij op scherp wisten te zetten. En hartelijk dank voor de bloemen en de boekenbon die de voorzitter namens de gemeente kwam brengen. Ook dank aan gemeenteleden die met bloemen of kaarten reageerden. Wij hebben dat erg gewaardeerd.

In deze Coronatijd is pastoraat vooral telefonisch pastoraat. Dat betekent ook dat een persoonlijk afscheid van de mensen met wie ik pastorale contacten had, er niet in zit. Jammer, want afscheid nemen zonder elkaar te zien, is toch behelpen. Maar het is niet anders.

Ten slotte: het ga u allen wel!

Mede namens mijn vrouw,

Ds. Bert Aalbers

Kerkdiensten in Coronatijd

Wij merken dat de maatregelen rond Corona vanuit de overheid weer voorzichtig worden versoepeld. De overheid geeft aan dat bij een religieuze bijeenkomst maximaal 30 mensen zijn toegestaan als er onderling anderhalve meter afstand genomen kan worden. Het is aan te raden om in de maand juni van deze mogelijkheid gebruik te maken om zo te oefenen voor het kerk-zijn in een anderhalve meter setting, aldus de Protestantse Kerk. Het lijkt er namelijk op dat vanaf 1 juli 100 mensen zijn toegestaan bij een religieuze bijeenkomst. De kerkenraad heeft besloten om de maand juni te gebruiken om de kerkzaal ‘Coronaproof’ te maken. De PKN geeft adviezen hoe dat te realiseren valt. Met de hulp van de kosters wordt gekeken wat dit voor de Pauluskerk gaat betekenen. U kunt denken aan het al dan niet gebruiken van de garderobe en toilet. Het gebruik van desinfecterende middelen bij binnenkomst. De indeling van de kerkzaal. Het toelatingsbeleid. Ook over de invulling van de dienst wordt nagedacht. Daarom is de liturgiecommissie hierbij betrokken. Hoe gaat de toelating tot de kerk; inschrijven, vol is vol? Er wordt geadviseerd om niet te zingen, is er een alternatief? Hoe gaan wij om met het avondmaal? Kortom, er zal nog veel geregeld moeten worden voor de start van 1 juli. Meer informatie in het volgende nummer van Kerknieuws.

Namens de kerkenraad,

Andries van Gijn

Uit de kerkenraad

Ds. Bert Aalbers ten afscheid

Per 1 juni 2020 stopt ds. Bert Aalbers als waarnemend predikant in de Pauluskerk. Na anderhalf jaar intensief in zowel de kerkenraad als ook de gemeente gewerkt te hebben, nemen we afscheid van hem. Een goed moment om op die periode terug te blikken. Bert heeft geprobeerd ons allen door een moeilijke tijd heen te helpen. Dat is bepaald niet eenvoudig geweest en heeft de nodige hoofdbrekens gekost. Maar daarnaast mogen we ook terugzien op veel goede dingen en mooie momenten. Wie herinnert zich niet de Paulusdiensten? De apostel keek

bij het maken van de preek behulpzaam over Bert's schouder mee en tijdens een zondagse dienst verdween Bert ineens naar de consistorie om even later 'herboren' terug te keren in de gedaante van Paulus zelf. En niet te vergeten zijn gespreksgroepen, want welke tekst er ook aangereikt werd, Bert gaf een heel college bijbeluitleg. Prachtig. Bert ontpopte zich ook als een creatief lieddichter: de 1016 liederen in het Liedboek waren hem soms niet genoeg, dus ging hij zelf aan de slag. Zo prijkte er regelmatig op de liturgie een zelf vervaardigd lied omdat hij dat beter bij de dienst vond passen. Ook van zijn gedegen kennis van de onvolprezen componist Bach hebben velen tijdens de Bach-cantates genoten.

Bert, zeer bedankt voor al je inzet voor de gemeente van de Pauluskerk. In deze dank betrek ik ook graag zijn vrouw Willy, steun en toeverlaat op de achtergrond! We hopen op termijn nader afscheid van jullie te kunnen nemen. Gelukkig blijf je wel gastvoorganger.

Ik wil afsluiten met de grote Bach, die, beter dan ik ooit zou kunnen, verwoord en verklankt heeft waar het ten diepste om gaat:

*'O ewiges Feuer,
o Ursprung der Liebe.
Entzünde die Herzen und weihe sie ein'...*
(BWV 34).

Bekend geworden als de Pinkstercantate. Dit wens ik jullie en ons als gemeente van harte toe de komende tijd. Bert en Willy: vrede en alle goeds toegewenst namens de kerkenraad en gemeente.

Corinth van Schaik, scriba

Aanstelling van een interim-predikant

De laatste tijd is er weinig informatie vanuit de kerkenraad gekomen. Achter de schermen gebeurt er veel en Corona heeft ook beperkingen opgeleverd in het contact met de gemeente. Naar aanleiding van de afgelopen gemeenteavond heb ik u verteld dat de problemen zowel in de kerkenraad als in de gemeente van dien aard waren, dat wij als kerkenraad niet meer in staat waren dit zelfstandig op te lossen. Het was gewoon te veel en te complex. Vandaar dat wij in overleg met de classis, visitatie hebben aangevraagd.

U werd in de gelegenheid gesteld om met de leden van de visitatie in gesprek te gaan en daar heeft u in ruime mate gebruik van gemaakt. Na deze gesprekken en het gesprek met de kerkenraad is door de visitatiecommissie een rapport opgesteld. Het is goed te melden dat de visitatiecommissie verantwoordelijk is voor de inhoud van het rapport en niet de kerkenraad. Het rapport is niet openbaar gemaakt. Wel willen de visitatoren op een gemeenteavond met u in gesprek gaan over hun bevindingen. Naar aanleiding van dit rapport zal er dus een gemeenteavond georganiseerd worden waarin het rapport van de visitatie wordt besproken. De gemeenteavond zal plaatsvinden zodra dat, rekening houdend met Corona, op een verantwoorde manier kan gebeuren.

De visitatoren hebben een reeks van aanbevelingen

gedaan. Eén van de aanbevelingen was het aanstellen van een interim-predikant. Deze aanbeveling hebben wij als kerkenraad, mede op advies van de classis, in korte tijd in gang gezet. Een interim-predikant is in dienst van de landelijke kerk (PKN) en maakt deel uit van een team interim-predikanten. Hij of zij heeft extra opleidingen gevolgd en beschikt over vaardigheden om gemeenten te helpen. De (korte) profielschets, die door de kerkenraad is opgesteld, is puur gericht op deze interim-predikant. Een interim-predikant gaat met onze gemeente aan de slag en blijft een bepaalde tijd en vertrekt dan weer als de situatie zich heeft genormaliseerd. Ook van belang is om aan te geven dat het aanstellen van een interim-predikant los staat van het beroepingswerk: de interim-predikant is zelf in geen geval beroepbaar.

Op voordracht van de classis zijn er door het moderamen en de kerkenraad gesprekken gevoerd met ds. Pieter van Winden. Deze gesprekken werden in een goede sfeer en in alle openheid gevoerd. Dat heeft erin geresulteerd dat ds. Van Winden vanaf 1 juni a.s. aan de slag gaat met en in onze gemeente. De kerkenraad heeft er het volste vertrouwen in, dat wij als gemeente Pauluskerk, met de hulp van ds. Van Winden, weer die Pauluskerk gemeente zullen zijn waar een ieder zich thuis voelt.

Pieter heeft zich ingelezen en op de hoogte laten brengen over de situatie in de gemeente. Het volgende stukje is overgenomen uit het plan van aanpak, opgesteld door ds. Van Winden. Er zijn vier 'gebieden' waar wij in de Protestantse Gemeente Breukelen/Pauluskerk extra mee aan het werk zullen gaan:

1. Conflict
2. Beleid. Er is een bijgewerkt beleidsplan, dat tot 2023 reikt
3. Beroepingswerk
4. Functioneren kerkenraad.

Dit zijn gebieden die aandacht nodig hebben om weer voluit met geloofsvertrouwen, overtuiging, talenten en energie gemeente te zijn. Daarnaast zal uiteraard alle aandacht nodig zijn voor het 'gewone' doorgaande werk van de gemeente.

De samenwerking met Pieter van Winden zal ruim een jaar duren. In de eerste vier maanden gaan we intensief aan het werk met de onderlinge verhoudingen en de koers van de gemeente. We gaan er van uit dat vervolgens het beroepingswerk hervat kan worden. Zodra onze nieuwe predikant in zicht is sluiten we de interim-periode af. Aan het einde van die interim-periode hebben we een aantal doelen bereikt:

- Conflicten zijn hanteerbaar en er is passende aandacht voor beschadigingen
- Als gemeente krijgen we energie van het concrete en realistische beleid. Er is een antwoord op de vraag: wat is er in 2023 bereikt met dit plan?
- Elke taakgroep weet wat er gedaan moet worden
- We zijn blij met onze nieuwe gemeentepredikant die we hebben beroepen op basis van het profiel

- De kerkenraad geeft effectief leiding op alle niveaus en werkt in wederzijds vertrouwen met de gemeente.

Verderop in deze uitgave van Kerknieuws zal Pieter zich aan u voorstellen.

We kunnen ons als kerkenraad voorstellen dat dit alles vragen bij u oproept. Het liefste gingen we met u allen in gemeenteavonden of -groepen in gesprek, maar zoals u begrijpt kan dat op dit moment niet. Het eerste waar Pieter mee gaat beginnen zal zijn dat hij samen met de taakgroep Pastoraat ieder van u telefonisch zal benaderen. We werken aan een zo open mogelijk contact en verbondenheid met elkaar.

Tot slot nog dit. De personele bezetting van de kerkenraad is ernstig verzwakt. Binnenkort vertrekken er weer ambtsdragers. Eerdere oproepen om versterking hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. Ik hoop dat wij als gemeente met de hulp van ds. Van Winden kunnen werken aan onderling vertrouwen, elkaar weer kunnen steunen en waarderen, tot opbouw van onze gemeente, versterking van de kerkenraad en opstarten van het beroepingswerk.

Ik heb u geschreven over plannen en voornemens. Wij zijn een geloofsgemeenschap en zijn bovenal op zoek naar Gods zegen op de wegen die wij gaan. Laten wij in onze gebeden vragen om Gods nabijheid.

Namens de kerkenraad,

Andries van Gijn, voorzitter

Hoe nu verder?

Vanuit het dagelijks bestuur van de classis kunnen we u meedelen dat er een interim-predikant voor Breukelen gevonden is. Dat betekent dat de classis zich terug gaat trekken. Natuurlijk komt er nog een gemeenteavond en wel zo snel mogelijk. In de afgelopen weken is veelvuldig contact geweest met de veiligheidsregio om toestemming te krijgen voor een gemeenteavond in juni, omdat wij wel voelen dat met alle informatie die er nu rondgaat over het visitatierapport, openheid geboden is; deze toestemming hebben wij vooralsnog niet gekregen. Als er in juli meer vrijheden komen, hopen wij de gemeenteavond doorgang te kunnen laten vinden. Op die gemeenteavond zal de commissie voor visitatie inzage geven in haar werkwijze. Ook het plan van aanpak van de interim predikant is dan aan de orde. Wij zijn ons ervan bewust dat er vragen zijn die besproken moeten worden. De Coronacrisis zit ons behoorlijk dwars en dat is geen uitvlucht. U kunt erop vertrouwen dat we al het mogelijke doen om ieder te horen.

De Pauluskerk in Breukelen is een open gemeente. Wij horen in de brieven die u ons stuurt, dat u daaraan hecht. En dat is terecht. Openheid is in onze ogen een kenmerk van de PKN. Openheid en collegialiteit. Predikanten, ouderlingen en diakenen hebben een ambt. Daarbij gaat het om een roeping en verantwoordelijkheid voor het geheel van de gemeente. Het gaat om functies met een daaraan verbonden takenpakket, maar het gaat ook om een geestelijke opdracht. Ambtsdragers zijn geroepen

voor het geheel van de gemeente, voor alle leden te werken.

In een gemeente als die van de Pauluskerk die met taakgroepen werkt, worden naast ambtsdragers gemeenteleden uitgenodigd mede verantwoordelijkheid te dragen. De kerkenraad kan zelf geen besluiten nemen op het taakveld buiten de taakgroep om. Een taakgroep kan niet door de kerkenraad overruled worden. Dit vereist een hele nauwe samenwerking, duidelijkheid en transparantie over en weer. Dit vraagt veel van de ambtsdrager(s) in de taakgroep, maar het vraagt ook iets van de gemeenteleden. Ieder is medeverantwoordelijk voor een harmonieus samenwerken.

In haar structuur heeft de Pauluskerk gekozen voor *samen* dragen van verantwoordelijkheden. Openheid en coöperatie wordt van een ieder gevraagd om werkelijk samen gemeente te zijn, om niet verdeeld in groepen maar groepsoverstijgend een gemeente te zijn. Dat is niet gelukt, maar is wel degelijk de stip op de horizon.

Als classis en visitatie willen wij er samen met u voor zorgen dat er een sfeer ontstaat die opnieuw openheid en collegialiteit ademt. Het is onze overtuiging dat de interim predikant, ds. Pieter van Winden, er alles aan zal doen om te helpen de goede sfeer terug te brengen. Wij wensen hem en iedere betrokkene daarin zegen en wijsheid toe. Hij staat open voor uw opmerkingen.

Namens het breed moderamen van de classis,

ds. Trinette Verhoeven

Interim-predikant? Wat is dat?

Het contact dat uw moderamen en kerkenraad en ik hadden, vond ik bijzonder prettig. Op een open en constructieve manier zijn er gesprekken geweest. Op basis daarvan hebben uw kerkenraad en ik afspraken gemaakt over wat we met elkaar gaan ondernemen in de komende tijd.

Als interim-predikant kom ik in contact met een gemeente omdat er een probleem is. In de samenwerking staan echter altijd de talenten, mogelijkheden en begaafdheid van de gemeente voorop.

Per 1 juni zal onze samenwerking starten. Uw kerkenraad en ik hebben enkele doelen gesteld om in samenwerking te bereiken: conflicten zijn hanteerbaar, de gemeente werkt samen en heeft een helder en effectief beleid, de kerkenraad geeft goed en prettig leiding aan de gemeente, en er is een eigen predikant beroepen die voldoet aan de profielschets. Hier trekken we ongeveer anderhalf jaar voor uit. Daar is een stappenplan voor bedacht. Die “We” die dat gaan bereiken, dat zijn, als u wilt, u en ik samen. Alleen met elkaar als gemeente gaat dit werken.

Het vreemde is natuurlijk dat u en ik elkaar nog niet kennen. Zo gaat dat vrijwel altijd in het interim-predikantschap. Ik ben gemeentepredikant geweest in een aantal gemeenten. In 2004 ben ik begonnen aan de specialisatie tot interim-predikant. Vanaf 2005 ben ik als zodanig werkzaam, aanvankelijk naast het gemeentepredikantschap. Sinds 2013 maak ik deel uit van een

team interim-predikanten in dienst van de synode. Bij fusies, conflicten, beleidskwesties, gebouwsluitingen, financiële problemen en crises rond predikanten wordt een beroep op dat team gedaan. Ik ben 57 jaar en getrouwd. We wonen in Soest. Onze twee kinderen wonen zelfstandig.

Er zijn rond het interim-predikantschap een paar regels. Als interim-predikant heb ik geen stemrecht en beslis ik niets. De samenwerking duurt nooit langer dan twee jaar. We werken op basis van een contract met afspraken over doelen en werkwijze. We kunnen op ieder moment besluiten om de samenwerking te beëindigen. Uw belang als gemeente staat bij mij altijd voorop. Ik hoop echt bereikbaar en betrokken in uw midden te zijn als predikant. Ik ben niet beroepbaar. Na de afgesproken tijd nemen we gegarandeerd weer afscheid.

Ik hoop van harte dat we elkaar in de komende tijd snel zullen leren kennen. Daarmee zal mijn werk in uw midden beginnen: met ieder van u telefonisch in contact komen. Ik hoop dat we in verbondenheid met elkaar -en bouwend op geloof dat we met elkaar delen- iets moois gaan maken van de komende tijd. Het contact met uw wijkkerkenraad en het bestuderen van allerhande stukken en kerkbladen sterken mij in de verwachting dat we een goede tijd zullen gaan hebben. Want wat is er veel moois en goeds aanwezig in de gemeente. En net zo goed ook: wat is er veel nodig aan meeleven en geloof en troost in en rond de gemeente.

De maatregelen in verband met het Coronavirus zullen onze samenwerking ingrijpend beïnvloeden. Bijeenkomsten met grote groepen zijn voorlopig niet mogelijk. De telefoon en de elektronische vergadermiddelen zullen in eerste instantie voorop staan in het contact.

Ik zal geen uitvaart- of huwelijksdiensten leiden. Wel zal ik in de eerste maanden een aantal andere predikantstaken op me nemen. Over het voorgaan in diensten spreken we nog in de kerkenraad. Over die en andere beslissingen hopen we u zo snel mogelijk in te lichten.

Graag tot spreken, binnenkort,
Pieter van Winden,
06 12171113
pieter@interimpredikant.nl



In en uit de Gemeente

Op zaterdag 9 mei is op 29 jarige leeftijd overleden Anne-Sophie Emelie Henny Gaspersz. Dochter van Eveline en Jeff en (schoon)zusje van Daniël en Jule. Na een dankdienst voor haar leven op vrijdag 15 mei is zij in besloten kring gecremeerd. Boven de kaart stond: Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. Psalm 23:4. Laat deze woorden een

bemoediging zijn voor allen die haar lief waren.

Helaas is het na een val niet meer verantwoord dat mevrouw M.K. Hoogendoorn – van der Vliet, Anemoon, thuis blijft wonen. Zij is opgenomen in Zorgcentrum Torenhof, Torenlaan 22, 1261 GD Blaricum. Wanneer een plaats vrij komt in De Aa is er een kans dat zij daarheen verhuist. Een kaartje ter bemoediging zal haar zeker goed doen.

We blijven elkaar bemoedigen in deze tijd door middel van een kaartje, telefoontje en misschien straks weer een bezoekje met 1,50 meter afstand, dat wel.

Namens het Pastoraat,

Corry Bosch

In Memoriam

Op 15 mei jl. werd de dankdienst voor het leven van Anne-Sophie Gaspersz gehouden in de Pauluskerk. De dienst was ook via een livestream bij te wonen. De voorganger was Ds. Gé Speelman.

Anne-Sophie (29) is de dochter van Eveline Gaspersz-van der Vlerk en Jeff Gaspersz, zus van Daniël en schoonzus van Jule. Ze groeide op in Breukelen, ging er naar school en studeerde vervolgens in Den Haag, Bangkok en Amsterdam. In Amsterdam woonde ze ook. Ze vond na haar studie een baan bij de gemeente Amsterdam waar ze betrokken was bij de organisatie van opleidingen voor de directeuren.

Daarna koos Anne-Sophie ervoor om zich helemaal te wijden aan het ondernemerschap met een boek dat ze had geschreven om mensen te helpen reflecteren: The 100-day journal.

In het 'journal' gedeelte van het boek staan dagelijkse vragen zoals: Waar ben ik dankbaar voor? Wat heb ik geleerd? Waar heb ik van genoten? Het boek bleek te voorzien in een diep gevoelde behoefte van velen in deze jachtige tijd. De journal helpt dagelijks duizenden mensen in vele landen de betekenisvolle momenten in hun dag te herkennen.

Haar boek was een expressie van de levensmissie die Anne-Sophie zich formuleerde: 'Ik wil mijn leven wijden aan het helpen van anderen.' Ze had daarom plannen voor nog meer boeken. Ze zocht daarbij altijd de hulp van God voor inspiratie.

Echter, het ging Anne-Sophie de afgelopen maanden steeds meer aan levenskracht ontbreken, ondanks alle hulp die ze vanuit de familie en door de professionals hiervoor kreeg. Op 9 mei is ze onverwachts overleden.

In de dankdienst voor haar leven, met vele prachtige bloemen in de kerk en met muziek door sopraan Paulien van der Werff en pianist Arjan Veen, klonken woorden en gezangen van troost en bemoediging. We lazen het gedicht van ds. Meindert Boersma: "Het licht dat schijnt is komende".

Wij danken God voor deze bijzondere mens, Anne-Sophie, die wij hebben mogen kennen. En van wie we weten: niets van alles wat zij heeft gedaan gaat verloren, niets is tevergeefs geweest.

Breukelen, Jeff & Eveline Gaspersz
New York: Daniël en Jule

Uitnodiging voor een Pinksterpuzzelzoektocht door Breukelen (kan op de fiets of lopend worden gedaan en is geschikt voor jong en oud)

Nu we geen Pinksterdienst hebben in Boom en Bosch hopen we zo toch een beetje het gevoel te krijgen van samenzijn. Aanvankelijk was het de bedoeling dit aan te bieden aan de mensen van de Pauluskerk, maar tot onze vreugde gaan ook de Pieterskerk, het Witte Kerkje en RK Joh.de Doper meedoen.

We hebben Breukelen in 6 buurten verdeeld. In elke buurt staan van *donderdag 28 mei t/m maandag 1 juni* letters voor een aantal ramen. Verzamel die letters en maak er een woord van dat met de bijbel of met Pinksterfeest te maken heeft. In elke wijk is zo een ander woord te vinden. Even weer mensen zien van de kerk.



Een praatje bij het hek of even zwaaien. Want we missen elkaar nu we zondags niet bij

elkaar kunnen komen.

Tijdens de openstelling op donderdag 28 mei t/m zaterdag 30 mei (van 10-16 uur) bent u welkom om een of meer van de zes plattegrondjes te halen bij de kerkwacht in de Pauluskerk. Op die dagen kunnen de oplossingen ook weer worden ingeleverd. En dat kan ook nog van 4 t/m 6 juni. Alles met inachtneming van de RIVM richtlijnen natuurlijk. Het materiaal is ook digitaal beschikbaar. Mail naar: kindernevendienst@pauluskerkbreukelen.nl

en we sturen u alles toe. Via dat mailadres kunt u ook meer informatie vragen. Dat kan trouwens ook telefonisch of met een appje naar Nel van Houwelingen (06 42361260) of Heinie de Kruijff (0623700853).

We vinden het erg leuk dat ook in de Pieterskerk, het Witte Kerkje en de Mariakapel van de RK kerk vanaf donderdag setjes plattegronden beschikbaar zijn voor hun gemeenteleden. Zo is rondom het Pinksterweekend de jaarlijkse oecumenische samenwerking toch zichtbaar!

We hopen op veel deelnemers en wensen iedereen een gezellige zoektocht rondom Pinksteren!

Heinie, Gé, Jorn, Nel, Hetty en Julia

They dit it!

Afgelopen week mocht ik als jeugdouderling met een auto vol bloemen op pad om Lotte Groenendijk, Diana Hilhorst, Jan Karsemeijer, Loes de Kruijff, Sam Lancee, Vera Oussoren, Liseth Satumalaij, Sanne van Westing, Britt van Westing en ZhiDie Wiessener te feliciteren met het behalen van hun diploma. Wat zijn we trots op al deze jonge mensen uit onze gemeente.

Dat ze lang naar dit moment hebben uitgekeken, blijkt uit

de gesprekken die ik mocht voeren. De teleurstelling was groot toen de minister bekend maakte dat hun eindexamenjaar voor het eerst in de geschiedenis geen Centraal Eind Examen zou kennen. Niet alleen het eindexamen, ook gala's, diploma uitreikingen, examenreis en laatste lessen met klasgenoten waar sommigen al 6 jaar mee zijn opgegroeid waren ineens van de baan. Het gaat niet alleen om het examen. Het gaat om het samen afronden van een mooie, belangrijke periode van je leven. Het voelt dan zo onaf. Niet alleen dat, ook de nieuwe periode op de vervolgopleiding zal zo anders dan anders zijn. Universiteiten starten pas in januari dus volgen er wellicht online colleges met mensen die je niet kent. Ik heb veel bewondering voor deze jongeren, die ondanks al die onzekerheid niet bij de pakken neer gaan zitten. Het is prachtig om te zien dat zij, ondanks de onzekere tijden waarin zij hun middelbaar onderwijs afronden en aan hun studie moeten beginnen, vol positiviteit zijn en mooie dromen voor de toekomst hebben. Wij als gemeente zijn enorm trots op jullie! Namens ons allen: Gefeliciteerd!

We wensen jullie heel veel succes bij het nieuwe avontuur. Een avontuur wat je meer en meer zelfstandig aan zult gaan. Waar je langzaam als volwassene vorm zult geven aan jouw leven. Met ouders op de achtergrond, zal je steeds meer keuzes zelf maken. Vergeet niet; waar de reis jullie brengt en welke stap je ook zet, je reist nooit alleen!

Siwanthi Leijen – van der Pol,
jeugdouderling



NB: Kent u iemand uit onze gemeente die ook geslaagd is, maar niet genoemd? Laat het dan a.u.b. weten, zodat ik ook die examenkandidaat kan komen feliciteren. (0610896435)

DIACONIE

Hulp In Praktijk



Hulp nodig? Bel 0900 4474474
ma t/m do, 9.00 -12.00 u. (10 ct/m)
Hulp bieden? Bel 0318 742510

COLLECTEN

Collecten tijdens de komende kerkdienstuitzendingen

De komende weken zullen zowel de Pauluskerk als de Pieterskerk gesloten blijven. Hierover kunt u elders in Kerknieuws lezen.

Daardoor kan er ook niet gecollecteerd worden. Voor zowel kerkrentmeesters als de diaconie is dit een gemis aan inkomsten. Hierdoor zullen de toch al begrote tekorten verder oplopen.

Mocht u toch uw collectegeld aan het college van kerkrentmeesters en aan de diaconie willen overmaken, dan kan dat op de volgende bankrekeningnummers:

NL16 INGB 0000 3103 26 ten name van
Protestantse gemeente Breukelen

NL26 RABO 0310 6367 52 ten name van
Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Vermeld u hierbij waarvoor u uw bijdrage overmaakt (Pauluskerk, Pieterskerk, specifiek diaconaal doel).

Hartelijk bedankt!

College van kerkrentmeesters en diakenen

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Oecumenische Pinksterdienst op 31 Mei 2020 te volgen via RTV Stichtse vecht

Met Pinksteren vieren we met elkaar de uitstorting van de Heilige Geest, de Geest van God die grenzen doorbreekt en mensen aan elkaar verbindt. Ook dit jaar wilden wij het Pinksterfeest weer graag samen met u vieren in het park Boom en Bosch te Breukelen. Door de Coronacrisis is dit helaas niet mogelijk. De oecumenische dienst zal nu via RTV Stichtse Vecht digitaal te volgen zijn. Deze wordt vanuit de Pieterskerk uitgezonden en begint om 11 uur. Voorgangers zijn Ds. Bert Aalbers, Pastor Jos van Os, Ds. Krijn Hage en Ds. Frank Schneider. De dienst is ook (ook later) te beluisteren via www.://kerkromp.nl.

We hopen volgend jaar weer samen Pinksteren in Park Boom & Bosch te kunnen vieren.

We wensen u ondanks alles fijne Pinksterdagen!

Werkgroep Oecumene

Inloopochtenden in het Bonifatiushuis

I.v.m. de Corona maatregelen komen deze te vervallen.

COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

Bezorging: mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814

W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;

Bankrekeningnummer Kerknieuws: St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60

Kostprijs: € 20

Collectemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1^e zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkromp.nl

Administrateur: Mw. M. Davids-Garritsen, Kerkplein 16, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-262692, email: m.davids@sdivad.nl
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

C. Vervat, tel. 06 51796607, of ceesvervat@gmail.com

Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl

Adres Pauluskerk: Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89