

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 9 JUNI 2019 PINKSTEREN

11.00 uur: Ds. B. Aalbers, pastor J. v. Os en
ds. M. Ruhlessin, Park Boom en Bosch

Collecte: Oecumene

ZONDAG 16 JUNI 2019

10.00 uur: Ds. G.M. Speelman, Breukelen
Dienst van Schrift en Tafel

Collecten: 1. Werk van de Diaconie 2. Kerk

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 9 JUNI 2019 PINKSTEREN

09.30 uur: Ds. K. Hage
18.30 uur: Dr. W.M. de Bruin, Bleiswijk (Pieterskerk)

Collecten: 1. Kerk in Actie / Zending 2. Kerk

Autodienst: dhr. P. Wijnen, tel.261837

ZONDAG 16 JUNI 2019

10.00 uur: Ds. K. Hage
18.30 uur: Ds. P. den Hertog, Amsterdam (Pieterskerk)

Collecten: 1. Werk van de Diaconie 2. Kerk

Autodiensten: mevr. N. Takke, tel. 06 17280139

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 14 juni, 16.45 uur: Hr. F.E. Schneider

Vrijdag 21 juni, 16.45 uur: Ds. L.D.A. Hartevelt

De volgende editie van Kerknieuws is voor 2 weken.
Kopij graag inleveren op **maandag 17 juni voor 18.00 uur.**

Bij deze Kerknieuws zit een girokaart, Daarmee kunt u uw bijdrage aan deze jaargang voldoen. Richtprijs: € 20. Betaalt u liever op andere wijze, zet u er dan even bij dat het voor Kerknieuws is.

AGENDA

- Vrijdag 7 juni, 17.00 uur, Bonifatiushuis:
Open Maaltijd
- Dinsdag 11 juni, 20:00 uur, Pauluskerk:
Gemeenteavond
- Woensdag 12 juni, 20:00 uur, Pauluskerk:
Bewust Bijbellezen
- Zaterdag 15 juni, Jaarmarkt
- Zondag 23 juni, 15:00 uur, Pauluskerk:
Orgelconcert J.P. Karman

MEDITATIE

Pinksteren 2019: Verscheidenheid in eenheid

Dat ondefinieerbare, dat wij 'Geest' noemen, treffen wij in de H. Schrift aan als een bont verschijnsel, nu eens als een geweldenaar die mensen tot uitzinnigheid voert (1 Samuel 10,5-6), dan weer als een innerlijke kracht die de mens reinigt en geestelijk omvormt (Ezechiël 36,26-27). Zo is ook in Handelingen 2,1-11 de Geest hevig werkzaam, stormwind en vuur, een machtige impuls die de jonge kerk opjaagt naar buiten. Deuren springen open, er is communicatie in vele talen. De paasverkondiging reikt al, nog binnen de muren van Jeruzalem, tot de grenzen van de aarde. De Geest die Jezus op de avond van Pasen over de leerlingen uitblaast (Johannes 20,22-23) is meer een reinigende kracht: tot zondevergeving. Paulus kent ook die innerlijke Geest. In Galaten 5,22 somt hij 'vruchten van de Geest' op: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, ingetogenheid. Voor hem is de Christusgemeente zelfs in haar totaliteit vrucht van de Geest (van Christus). Door de doop met Christus verbonden en met Hem tot nieuw leven opgestaan, leeft zij uit kracht van de Geest die zij 'als handgeld' (Romeinen 8,23) heeft ontvangen. Geen wonder dat de jonge kerk, als 'nieuwe schepping' (Galaten 6,15 en 2 Korintiërs 5, 17), zich weet aangeblazen en gestuwd door de Geest, en wel in die volheid die kenmerkend is voor de eindfase van het heil.

Zo is de Korintische christenheid, gesticht rond de jaren 50, een echte pinkstergemeente. Korinthe, als havenstad

toch al zeer gemengd bevolkt, heeft met de paulinische gemeente een nieuwe, zeer merkwaardige groep mensen binnen haar muren gekregen. Niet een nieuwe etnische groep naast de reeds bestaande; deze groep overstijgt alle onderscheid naar ras, natie en stand, want zij verbindt mensen tot een nieuwe, originele eenheid, een nieuwe schepping van de Geest: in de kracht van een en dezelfde Geest zijn zij allen gedoopt tot een lichaam, of wij nu Joden zijn of Grieken, slaven of vrijen (1 Korintiërs 12,13). In Paulus' visie heeft zijn jonge stichting de trekken van een eindtijdelijke mensengemeenschap: in haar begint al te dagen de voltooiing van de geschiedenis van God met de mensen. Daarom is het niet verwonderlijk dat de jonge kerk zindert van de Geest in grote veelvormigheid. Zij viert in haar samenkomsten op uitbundige, dikwijls ook luidruchtige wijze het heil, dat zij ervaart in talrijke opwindende en aanstekelijke manifestaties van de Geest.

Voor de tongetaal was bij de Korintiërs zeer in trek. De extase, de vreemde en onverstaanbare klanken, maakte bij de zeer eenvoudige Korintiërs, 'niet velen geleerd, niet velen machtig, niet velen van hoge afkomst'(vers 1,26), enorme indruk. Hun samenkomsten leken door dit soort charismatici meer op een gekkenhuis (vers 14,23), maar voor de geestverrukten zelf was het als deelden zij in geheime goddelijke werkelijkheden, als hadden zij de taal der engelen. Wellicht doelt Paulus hierop, als hij in vers 13,1 de engelentaal, maar zonder de liefde, vergelijkt met de holle klank van lege vaten.

Want Paulus heeft een andere waardeschaal voor de geestesgaven. Voorop moet staan datgene wat de gemeente opbouwt. Tongetaal als onverstaanbare en dus individualistische genieting (tenzij er een vertaler bijgehaald wordt) geschiedt maar beter in een hoekje van de bijeenkomst. Daarom ook slaat Paulus de gave van de profetie hoger aan (verzen 14,2-33). De profeet spreekt verstaanbare taal. Hij 'spreekt tot nut van anderen woorden van stichting, vermaning en troost' (vers 14,3). Opbouw, stichting van de lokale kerk, dat is voor Paulus hier het favoriete thema (verzen 14,3 -5 en vers 12,17). Opbouw betekent dienst die verbindend werkt en eenheid schept. Uiteindelijk is daarom de hoogste te bestreven gave: de liefde (verzen 12,31-14,1).

In enkele verzen gaat Paulus in zijn brief op dit onderwerp in. De verscheidenheid van geestesgaven mag in de gemeente opsplitsend hebben gewerkt, het verschil in waardering mag tot persoonlijke tegenstellingen hebben geleid. Daar tegen over stelt Paulus met nadruk, dat de Geest, juist als pluriform in zijn verschijningen, de gemeente tot eenheid opbouwt. Eenheid ontstaat niet door uniformiteit, de veelheid van gaven staat in dienst van een hechte saamhorigheid van de gemeenteleden, als ledematen van het ene lichaam, als ledematen van Christus zelf (vers 12,12). Paulus gebruikt in deze samenhang met nadruk het woord 'dienst', 'bedieningen', DIAKONIE. Dat is wellicht het beste criterium waaraan de Geest van Christus te herkennen is. 'Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is

dezelfde Geest.

Er is verscheidenheid van bedieningen, maar het is dezelfde Heer.

Er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt'

(Handelingen 2,1-11 / 1 Korintiërs 12,3-7.12-13 / Johannes 20,19-23)

Uit: 'meditaties bij de zondags evangeliën'

Hans C. J. Hendriks

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: Ds K. Hage,
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;
bij voorkeur niet op woensdag
Scriba: M.C. Berger, G.v.Nijenrodestr.
171, 3621 GJ Breukelen, tel. 06-
15128659, scriba@pieterskerk.info

Ledenadministratie: W. Mur, tel. 266842,
noortje-wim.mur@planet.nl

Website: www.pieterskerk.info

Kerktelefoon: J.v.d.Bosch, john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

Zondag 9 juni is het Pinksteren, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. We lezen behalve het Pinksterevangelie van Handelingen 2 ook Efeze 3:14-21. Daar bidt de apostel voor de gemeente om het wonder van Pinksteren, namelijk dat God door zijn Geest kracht en sterkte schenkt, zodat Christus woning kan maken in onze harten. Dat is een persoonlijk gebeuren en tegelijk gemeenschap stichtend. Samen met alle heiligen zullen we de lengte en breedte, hoogte en diepte van de liefde van Christus kennen. We luisteren naar dit ontzaglijk geheim en laten ons erdoor meevoeren. Let op, de morgendienst begint om 9.30 uur, zodat dat het ook mogelijk is om daarna de bijeenkomst in Park Boom en Bosch mee te maken. In de avonddienst gaat dr. W.M. de Bruin uit Bleiswijk voor.

Zondag 16 juni is zondag Trinitatis, de zondag waarop het geheim van de drie-ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest wordt verkondigd en bezongen. We lezen in deze dienst Efeze 4:1-6 en we bereiden ons ook voor op de viering van het Heilig Avondmaal. Wie leeft met vragen of aarzelingen rond de viering van het avondmaal kan contact opnemen met de wijkouderling of de predikant. In de avonddienst gaat ds. P. Den Hertog uit Amsterdam voor.

Ds. K. Hage

Uit de kerkenraad

De kerkenraad vergaderde op 20 mei jl. De vergadering wordt gestart met een bezinning over psalm 92. Na de bezinning spreekt de kerkenraad over de verkiezingen in 2020. Per 2020 verlopen weer een aantal ambtstermijnen

van ambtsdragers in alle 3 ambten (ouderling, diaken, kerkrentmeester). Daarnaast staan er sinds vorig jaar nog vacatures open voor 1 wijkouderling, 1 diaken en 1 kerkrentmeester. Deze vacatures zijn ingevuld door de huidige kerkenraad omdat er na een tijd van intensieve verkiezingen geen ambtsdragers konden worden gevonden. De komende periode zal duidelijk worden welke ambtsdragers zich herkiesbaar stellen voor een nieuwe periode. Na de zomer zal de kerkenraad zich verder voorbereiden op het verkiezingsproces en informeren we ook de gemeente hierover.

Onze classispredikant ds. Trinette Verhoeven bezoekt vanuit de classis Utrecht de gemeenten in onze provincie. Zij heeft inmiddels een aantal gemeenten aan de oostkant van de provincie bezocht en nu volgt de westkant. Op 18 november aanstaande zal zij de wijkgemeente Pieterskerk bezoeken en met de kerkenraad eten en spreken.

De laatste jaren ervaren we in toenemende mate geluidsoverlast vanaf de Kerkbrink tijdens de zomeravonddiensten. Namens de kerkenraad is hierover een brief geschreven aan het College van Burgemeester en Wethouders Stichtse Vecht. We wachten hun reactie af.

Vanuit de PKN is landelijk de registratie voor niet-gedoopte kinderen per 1 juni gewijzigd. Deze worden vanaf 1 juni 2019 geregistreerd als 'meegeregistreerde'. Meegeregistreerden worden alleen in gezinsverband met leden geregistreerd; vervalt het gezinsverband, dan vervalt ook de grond voor registratie van de meegeregistreerde. Meegeregistreerden kunnen op verzoek als 'lid' of 'vriend' worden geregistreerd. Met deze wijziging hoopt de PKN beter inzicht in de samenstelling van het ledenbestand te creëren.

Het 2e deel van de avond hebben Gerard Uittenbosch en Sjaak van Muiswinkel een BHV training gegeven voor de kerkenraad, koster en organisten. Het is belangrijk om kennis te hebben van een aantal basisvaardigheden om hulp te bieden bij calamiteiten tijdens de zondagse diensten of tijdens gebruik van ons kerkgebouw. De training was zeer praktisch, boeiend en leerzaam waarvoor dank! De kerkenraad zal een verder vervolg geven aan een calamiteitenplan.

Marco Berger

Pastoraat

Wilt u geboorte, ziekenhuisopname, ernstige ziekte, overlijden en andere belangrijke mededelingen doorgeven aan de ouderling in uw eigen buurt? Hier volgen de namen en telefoonnummers. Marlies Wijnen is ouderling van sectie 1 (Zuid) en contact-ouderling van sectie 2 (West). U kunt met haar contact opnemen via telefoon (261837) of mail: marlieswijnen2@gmail.com. Reina van der Wilt is ouderling van sectie 4 (Noord), te bereiken via 262103 of reinanr2@hotmail.com. Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie 3 (Centrum) en is te bereiken via 251979 of famvanschervenzeel@gmail.com. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de wijkpredikant

ds. K. Hage, tel. 0346-261565. Of, indien hij niet bereikbaar is, met de scriba, Marco Berger, tel. 06-15128659 of scriba@pieterskerk.info. Als u om voorbode in de eredienst wilt vragen, neem dan tijdig contact op met uw sectieouderling, of één van de andere ouderlingen.

Sectie Zuid

We leven mee met mw. Ria Verhoef (Damastbloem 50, 3621 RW Breukelen) die deze week hartonderzoeken heeft ondergaan in het ziekenhuis in Nieuwegein. We wensen haar sterkte.

Sectie West

Piet Sondij (Lisdodde 16, 3628 NL Kockengen) is na een geslaagde operatie weer thuis en is herstellende, en bij dat alles is hij vooral dankbaar voor al het goede van God en de mensen.



Zending en Werelddiaconaat

Zondag eerste Pinksterdag is de diaconale collecte bestemd voor de zending. Als wijkgemeente ondersteunen we Heleen van der Sluys. Haar werk is om de kleine kerk in Bosnië te ondersteunen als kerkelijk toeruster en jeugdwerker. Zij schrijft: Nog steeds is de protestantse kerk van Bosnië erg klein. De gelovigen zijn verspreid over maximaal 40 gemeenten. Als zendingswerker zal ik deel worden van één van deze gemeenten, om als deel van die gemeente te werken aan de opbouw van het gemeentelijke leven. Hoe dat er precies uit gaat zien is op dit moment nog niet duidelijk. In de eerste periode zal ik me met name gaan verdiepen in de cultuur van Bosnië, om daarna aan te kunnen sluiten bij het verlangen van de lokale gemeente. Op zondag 9 juni wordt zij uitgezonden vanuit de Oude kerk van Ede om 18.30 uur.



Contacten met Heleen zijn:

Website: www.gzb.nl/heleeninbosnie

Facebook: [heleeninbosnie](https://www.facebook.com/heleeninbosnie)

Instagram: [geloofinbosnie](https://www.instagram.com/geloofinbosnie)

Pieter Wijnen

Giften

Van de deelnemers aan de Dinsdagmorgen Bijbelkring ontvang ik het mooie bedrag van € 122,70 wat bestemd is voor onze Wijkkas. Alle gevers hartelijk dank.

Jan Winkel

WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: ds B. Aalbers (consulent), Zebraspoor 196, 3605 GL Maarssen, tel. 565534,

email: baalbers@casema.nl

Contactouderling: M. van Ingen, Purperreiger 27, 3628 CE Kockengen, tel. 06 25138102,

margreethvaningen@ hotmail.com

Scriba: C.H. van Schaik, Doornhoecklaan 58, 3601 JX Maarssen, 06 53792347, scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Kerkelijk buro: M. Pfeiffer, tel. 06 28271283, moniquepfeiffer@hotmail.com

Autodiensten: Emmy Wildeman, tel. 241578

Website: www.pknbreukelen.nl

Kerktelefoon: J.v.d.Bosch, john.vd.bosch@kpnmail.nl tel. 266843 (na 18.00 uur)

Bij de diensten

Pinksteren, 9 juni

Traditiegetrouw is de Pinksterdienst een oecumenische dienst in Park Boom en Bosch. Als thema kozen we ditmaal: *Met hart en ziel*. Woorden die verwijzen naar Handelingen 4 waar we lezen over de gemeente van Jeruzalem: "De menigte van hen die geloofden was een van hart en een van ziel en niemand zei dat iets van wat hij bezat, van hemzelf was, maar alles hadden zij gemeenschappelijk."

Het belooft een mooie viering te worden. Op dit moment zijn de regenkansen 75%, maar dat kan altijd veranderen. En anders wijken we uit naar de Pauluskerk.

N.B. denkt u om de aanvangstijd: ELF UUR!

Voorgangers: ds B. Aalbers, ds M. Ruhullessin en pastor J. van Os.

Zondag Trinitatis, 16 juni

Zondag 16 juni is zondag Trinitatis, de zondag van de Drie-eenheid. We hebben dan Heilig Avondmaal, en dat wordt deze keer op geluisterd met een gezongen mis van de Oostenrijkse componist Anton Bruckner (1824-1896). De Cantorij is hard aan het oefenen met de mooie, gedragen muziek. Op de zondagen dat er Avondmaal is, wordt er gepreekt over de maaltijdverhalen in het Lukasevangelie. Op deze zondag gaat het over de maaltijd ten huize van de tollenaar Levi, die Jezus uitnodigt bij hem thuis (Lukas 5: 27-32). Het is het eerste verhaal in het Lukasevangelie waarin Jezus aan een maaltijd deelneemt. Net als bij de andere

maaltijdverhalen in Lukas is de maaltijd een plek voor feest, voor bezinning en voor omkeer.

Voorganger: ds. G. Speelman

Van de consulent

Beste gemeenteleden,

De afgelopen weken werd mij regelmatig gevraagd wanneer het beroepingswerk kan beginnen. Als u dit leest hebben wij op de kerkenraad van 6 juni daarover een voortgangsgesprek gehad en kan er hopelijk toestemming gevraagd worden om te starten. Als ik dat schrijf op 3 juni kan ik daar natuurlijk niet op vooruitlopen.

Op *dinsdag 11 juni* is er een gemeenteavond om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur (zie ook de bijdrage van onze scriba hieronder.) Die avond willen we beginnen met de stand van zaken: we werken momenteel aan een gezamenlijke verklaring van de kerkenraad. Als alles volgens plan verloopt, kunnen we daarna de beroepingscommissie aan u voorstellen en praten over de profielschets voor de predikant.

Met de kerkenraad hoop ik velen van u die avond te ontmoeten.

Hartelijke groet,

Ds. B. Aalbers

Uit de kerkenraad

In de dienst van zondag 12 mei volgde ik Dineke Figeo op als scriba van de Pauluskerk. Bepaald geen sinecure, want Dineke is eigenlijk niet op te volgen: met een haast grenzeloze inzet heeft zij gedurende 5 jaar het scribaat van de Pauluskerk vorm gegeven. Vanaf deze plaats wil ik haar hartelijk bedanken voor de trouw en toewijding waarmee ze haar -soms zware- taak vervulde. Graag ga ik nu de voor mij nieuwe uitdaging aan, want onze wijkgemeente is bijzonder: er zijn zoveel gemeenteleden die zich enthousiast inzetten in een groep of commissie waardoor het unieke karakter van de Pauluskerk gestalte krijgt. Daaraan wil ik van harte een steentje bijdragen. Ik hoop op uw aller steun te mogen rekenen en dat we als gemeente de toekomst met vertrouwen tegemoet mogen zien.

In de laatst gehouden vergadering van de kerkenraad is besloten om op *dinsdag 11 juni a.s. om 20.00 uur* een gemeenteavond te organiseren over de stand van zaken op dit moment. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur.

Corinth van Schaik, scriba



In en uit de Gemeente

Op het ogenblik gaat het niet zo goed met Fokko Roodbergen ('t Heycop 18.3621 WD). Hij krijgt steeds meer pijn, zijn optimisme laat hem in de steek, hij heeft het erg moeilijk. Laten we als gemeente hem in onze gebeden dragen. Dat hij kracht en nabijheid van de Eeuwige mag ervaren in zijn strijd tegen zijn ziekte.

Namens mevr. N.J.van Drie-Catsburg (Schepersweg 214, 3621 JR) wil ik de dank overbrengen voor de prachtige bloemengroet die zij als groet van de Gemeente uit de dienst mocht ontvangen. Als gemeente leven we met haar mee nu haar krachten afnemen en zij niet meer in onze zondagse vieringen aanwezig kan zijn. Zij mist de diensten en de gemeente om haar heen. We wensen haar alle goeds, troost en kracht. Een hartelijke groet vanuit de Pauluskerk.

Theo van Vliet verblijft al enige tijd in Zorgcentrum Nieuw Tamarinde. Hij gaf vorige week door dat hij met ingang van 4 juni is verhuisd naar Zorgcentrum Careyn Swellengrebel (Burgemeester Fockema Andreaelaan 100. 3582 KV Utrecht). Dit is een tijdelijke overplaatsing in afwachting van een definitieve plaats in Zorgcentrum Snavelenburg in Maarssen. Laten we hopen dat er voor Theo snel een plaats beschikbaar komt, zodat hij ook weer een eigen plekje zal krijgen waar hij met liefde en zorg behandeld zal worden. Wij wensen Theo een goede tijd nog in Utrecht en vanuit Breukelen een hartelijke groet. Wilt U hem een kaartje sturen als teken van medeleven, zodat hij toch verbonden blijft met de Pauluskerk?

Een hartelijke groet,

Margreeth van Ingen

Examen kandidaten

Inmiddels zijn de examens van het voortgezet onderwijs achter de rug, de Gala feesten uitbundig gevierd en nu in spanning wachten op de uitslag.

Graag zouden we de namen van de jongeren die dit jaar examen hebben gedaan horen; dus als u/jij iemand kent die examen heeft gedaan, geef het aan Jan Boonacker of mij door.

Een hartelijke groet,

Margreeth van Ingen

Bedankt

Graag bedank ik iedereen die de afgelopen weken zo enorm heeft meegeleefd, heel hartelijk voor alle aandacht, lieve kaartjes, bloemen en telefoontjes!

Het heeft me echt goed gedaan. Ben nu al weer een paar weken thuis en het herstel gaat geleidelijk de goede kant op! Hoop jullie snel weer te ontmoeten.

Nogmaals heel erg bedankt allemaal!

Ellen Querido-de Lange

DIACONIE

Hulp In Praktijk

Stichting HiP is een organisatie die een communicatienetwerk onderhoudt. HiP zorgt voor contactvorming tussen mensen en doorbreekt zo de anonimiteit in de samenleving. HiP ondersteunt de lokale kerken, is dienend naar de kerk en gericht op een vitale kerk die invloed heeft op de samenleving. HiP is interkerkelijk georiënteerd.

HiP is actief in meer dan 25 plaatsen in Nederland en in voorbereiding in meer dan 20 andere plaatsen. Op dit moment participeren vele lokale kerken en hulporganisaties in HiP. Deze komen uit het brede spectrum van heel kerkelijk Nederland.

Hulp nodig? Bel 0900 4474474

ma t/m do, 9.00 -12.00 u. (10 ct/m)

Hulp bieden? Bel 0318 742510



Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen doen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

COLLECTEN

	Pauluskerk	Pieterskerk
Zondag 5 mei 2019		
Noodhulp Afrika	202,25	169,05
Kerk	136,93	152,00
Zondag 12 mei 2019		
JOP	142,40	
HGJB		167,50
Kerk	106,56	170,00
Zondag 19 mei 2019		
Werkgroep Nieuwersluis	135,00	144,90
Wilde Ganzen (Taizé)	17,00	
Kerk	137,37	138,00
Zondag 26 mei 2019		
Wijkkas		135,00
Kerk	118,45	114,00
Donderdag 30 mei 2019		
Kerk		113,00

GEZAMENLIJKE BERICHTEN



Oecumenische Pinksterdienst 9 juni 2019

Ook dit jaar willen wij het Pinksterfeest weer samen met u vieren in het park Boom en Bosch te Breukelen. Wij als gelovigen staan op het Pinksterfeest centraal, om door de Geest Gods boodschap van vrede en recht te verspreiden. Onze Oecumenische Openluchtdienst begint op 9 juni om 11 uur. Voorgangers zijn Ds. Bert Aalbers, Ds. Martje Ruhulesin en Pastor Jos van Os. Er is voor de kleinere kinderen kindernevendienst.

We hopen dat we prachtig mooi weer hebben. Zo niet, dan zal de dienst verplaatst worden naar de Pauluskerk, Straatweg 37, Breukelen.

U bent van harte welkom.

Namens de Werkgroep Oecumene,

Sophie Koster



Bewust bijbellezen 12 juni

De laatste avond van dit seizoen. Omdat het de zondag daarop Trinitatis is, zondag van de Drieëenheid, willen we daarover nadenken. Geen eenvoudig onderwerp, maar we houden van uitdagingen! Mogelijk luisteren we ook nog naar een cantate die Bach schreef voor deze zondag.

Ds. Bert Aalbers



Zaterdag 15 juni a.s. kerkpleinmarkt voor goed doel

In en rondom de Pieterskerk is er op zaterdag 15 juni a.s.

weer een kerkpleinmarkt, tegelijkertijd met de winkeliersjaarmarkt op de Kerkbrink. Klokslag 10.00 uur start de verkoop vanaf diverse marktkramen en opent het terras voor een heerlijk bakje koffie of thee. Het 'prijzenrad' staat er weer en u/jij maakt met lootjes kans op mooie artikelen van lokale winkeliers. Bent u/jij er ook weer bij?

Goed doel

De verkoopopbrengst van de markt gaat voor tweederde naar het Leerorkest. Het lokale doel maakt het mogelijk om schoolgaande kinderen in de gemeente Stichtse Vecht vanaf groep 5 een muziekinstrument te leren beoefenen. Het goede doel is geheel in het teken van de extra muzikale activiteiten in de Pieterskerk tijdens de markt, ter gelegenheid van het gerestaureerde Bätz-orgel. Het overige deel van de opbrengst zal ingezet worden voor het onderhoud van onze kerkgebouwen.



Help mee

De markt is een mooi moment waarin we als wijkgemeenten met elkaar optrekken en ons inzetten voor de kerk. Help ook mee, voor of tijdens de markt. Geef je op via de intekenlijsten die vanaf 26 mei in de kerkgebouwen liggen. Wij zoeken vooral:

- Bakkers! Bak wat lekkers voor op het terras (en als er veel aanbod is, verkopen we de lekkernijen!) . Een heerlijk ouderwetse appeltaart of een hippe cake. Hoe gastvrij en gezellig zou het zijn als wij de bezoekers kunnen verwelkomen met heerlijke huisgemaakte lekkernijen?
- Lootjesverkopers. Het prijzenrad is een van de grote geldopbrengers van de markt. Wilt u/jij meehelpen om op de markt lootjes te verkopen aan bezoekers?
- Verkopers op de kramen. Haalt u/jij graag zo veel mogelijk geld op voor het goede doel door de spullen voor de juiste prijs te verkopen? Help dan mee!
- Opbouwers van de kramen, een klus voor vroege vogels. Bent u/jij er graag vanaf het begin bij, help dan mee met het opzetten en inrichten van de kramen. We beginnen om 8.00 uur.

- Afbouwers. Aan het einde van de dag verzamelen we alle niet-verkochte spullen voor de opslag en breken we de kramen af. Bent u/jij beschikbaar vanaf 16.00 uur?



Spullen welkom

Regelmatig hebben we een oproep geplaatst in het kerkblad om verkoopbare spullen in te zamelen. Dat werkt en heeft al veel opgeleverd, de opslagruimte is zelfs nagenoeg vol. Goede vruchten die we plukken van de mogelijkheid die gemeenteleden hebben om het hele jaar spullen te brengen. Maar er kan nog altijd bij, dus als u/jij verkoopbare grote artikelen of meubelen wegdoen, laat het ons dan weten! Wij halen het graag bij u/jij op voor de 15^e of u/jij kunt het brengen tijdens het bekende inzamelmoment op vrijdag 14 juni in het Bonifatius huis: van 16.00 tot 20.00 uur.

Laten we met elkaar de markt tot een succes maken!

De kerkpleinmarktcommissie



Inloopochtenden in het Bonifatius huis

Op *dinsdagochtend 18 juni* staat de deur van het Bonifatius huis weer open van 9.30 tot 11.30 uur. U bent van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken, gezellig met elkaar te praten of een spelletje te doen. Mogen wij u ook eens ontmoeten? Graag tot ziens! Mocht u geen eigen vervoer hebben, dan kunt u contact opnemen met mw. R. Groenberg, T. Brandsmastraat 71, tel. 263232.

Buxtehudeconcert Pauluskerk 23 juni

In de laatste twee zondagmiddagen met Bach-cantates, die van 3 februari en 12 mei, bestond de muzikale opening uit een orgelwerk van de Noord-Duitse organist en componist Dieterich Buxtehude (1637-1707). Bij velen zal hij vooral bekend zijn omdat de jonge Joh. Seb. Bach onnoemelijk veel van hem heeft opgestoken.

Alle reden dus om een heel orgelconcert aan deze illustere musicus te besteden. Qua programmering is dat ook niet moeilijk, er zijn veel orgelwerken van hem overgeleverd, in heel verschillende genres, grofweg in te

delen in vrije en koraalgebonden werken.

Buxtehude beschikte in 'zijn' Lübeckse Marienkirche over twee grote orgels, het hoofdorgel met meer dan 50 stemmen, en het zgn. Totentanzorgel met bijna 40. Beide orgels beschikten over 3 manualen en 'vrij' pedaal (d.w.z. met eigen stemmen). Al die manualen op zich waren ook al een compleet orgel: ze beschikten alle over een prestantenplenum en de nodige fluit- en andere imitatiestemmen. En daarmee weet je meteen op wat voor soort orgel je Buxtehude naar behoren kunt spelen. Ook de beide manualen van het orgel in de Pauluskerk hebben deze karakteristiek: een plenum en imitatiestemmen.

Op het programma enkele bekende werken: het Preludium in C (met fuga en korte ciacona; BuxWV 137), de Passacaglia in d (WV 161), de koraalbewerking 'Komm, heiliger Geist' (WV 199). Voorts de monumentale koraalfantasia 'Nun freut euch lieben Christen gmein' (a.h.w. een muzikale meditatie van ca. een kwartier; WV 210), een speelse Canzona in G (WV 171), de sublieme Ciacona in c (WV 159), de cyclus van 4 bewerkingen over 'Vater unser' (WV 207) en het Preludium in g (WV 150) met zijn bijzonder swingende slotfuga.

U bent *zondagmiddag 23 juni* weer van harte welkom op dit Pauluskerk-concert; de toegang is vrij, na afloop een collecte t.b.v. de onkosten en het gebruikelijke drankje om elkaar te kunnen ontmoeten.

Jan Pieter Karman



Handige doeners gezocht

De onderhoudscommissie bestaat uit een aantal handige mensen die gezamenlijk kleine mankementen verhelpen rondom de kerken en pastorieën. Voor groot onderhoud is een gespecialiseerd architectenbureau aanwezig. Henri van Schaik gaat helaas verhuizen uit onze gemeente. In zijn plaats zoeken we nieuwe mannen of vrouwen die bij het onderhoud van de gebouwen willen helpen. Het is een plek met weinig vergaderen en op eigen momenten kunnen invullen van werkzaamheden. Echt iets voor de doeners onder ons. Een van de kerkrentmeesters vult nu de plek van voorzitter van de commissie in. Hij onderhoudt de contacten met het college van kerkrentmeesters en overziet de planning. Ook voor die plek zoeken we aanvulling. We komen graag met je in contact. Wil je eerst meer weten? Dan kan je met Henk Schroder bellen op nummer 06244 717 68 of mailen naar: h.schroder@outlook.com

Samen houden we de gebouwen op orde. Alvast bedankt voor uw aanmelding,

Dick Oosthoek

Bruikbare, verkoopbare spullen

Noemt u ze zoals u wilt: curiosa, vintage, antiek, of snuffelspullen... Ons maakt het niet uit. Wij zijn altijd op zoek naar verkoopbare spullen voor de jaarmarkt voor de kerk in juni. Hebt u zelf iets over, gaat u verhuizen of kleiner wonen en moet u opruimen, of misschien moet u een huis leegruimen? Vaak is het jammer om iets zomaar weg te gooien, terwijl het nog goed is. Wij helpen u graag door deze spullen bij u op te halen. Neemt u contact op met Frans Atsma, 0346 264635, Ard Mak, 06 41394945, of Hans Schriever, 06 14489888. Dit kan het hele jaar door. We maken dan een afspraak om langs te komen.

De Rommelmarktcommissie

Activiteiten Werkgroep Oecumene

In de zomerperiode kijken we vaak terug op het afgelopen seizoen. Wat hebben we gedaan? Zijn er zaken die veranderd moeten worden, zaken die opgepakt moeten worden? De Werkgroep Oecumene heeft afgelopen seizoen de volgende activiteiten verzorgd:

- In september is er elk jaar een Vredesweek. Er wordt dan een Oecumenische Vredesdienst gehouden in de Pauluskerk.
- In de Adventstijd vinden er Adventsvespers plaats van zo'n 20 minuten voor een moment van bezinning ter voorbereiding op Kerst.
- Ook vindt elk jaar in de Adventstijd de Interkerkelijke Adventsmaaltijd plaats, ook een moment om zich op Kerst voor te bereiden.
- En als laatste activiteit in de Adventstijd wordt ieder jaar de Volkskerstzang in de Johannes de Doperkerk gehouden, waar de Brassband zijn medewerking aan verleent, meestal naast een koor/zanggroep, maar waar men ook zelf de bekende kerstliederen kan meezingen.
- In januari is er de Week van gebed voor de eenheid van de christenen. Dan wordt er een Oecumenische Dienst van Gebed voor de Eenheid georganiseerd in de Johannes de Doperkerk om een bijdrage te leveren aan het gevoel van verbondenheid aan elkaar en het verstaan van elkaars traditie.
- In de Veertigdagentijd worden er vespers georganiseerd ter voorbereiding op Pasen.
- Op 4 mei wordt er een Herdenkingsdienst gehouden waarop we al diegenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord herdenken, maar ook de Nederlanders die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog.
- Met Pinksteren wordt een Oecumenische viering gehouden (zo mogelijk) in park Boom en Bosch.
- Daarnaast worden er het gehele jaar door inloopochtenden in het Bonifatiushuis georganiseerd, waar men welkom is voor een kopje koffie of thee, een praatje of een spelletje.

De Werkgroep Oecumene doet vanzelfsprekend niet al deze activiteiten zelf. Er zijn verschillende werkgroepjes die deze activiteiten mee helpen organiseren. Hier dragen verscheidene vrijwilligers hun steentje aan bij. Via deze weg willen wij hen voor hun inzet hartelijk bedanken. Zonder hen zouden al deze activiteiten niet mogelijk zijn.

Mocht u hier ook aan mee willen werken, neemt u dan contact op met de secretaris van de Werkgroep Oecumene, Joukje van der Velde (tel. 265296 / email: j.vd.velde@umcutrecht.nl).

Namens de Werkgroep Oecumene,

Joukje van der Velde



Het kerkelijk seizoen loopt af. Tijd voor reces of voor bezinning op vernieuwing?

Met Pinksteren klinken in onze kerken woorden als bezieling, vernieuwing en verandering. Met hart, hoofd en handen. Tegelijkertijd lijkt Pinksteren ook in veel gemeenten het reces in te luiden. We spreken en preken over bezieling, maar na Pinksteren komt de kerkelijke machine langzaam tot stilstand. Het aantal vergaderingen en activiteiten neemt nu snel af. Een sfeer van: 'We zien elkaar bij de startzondag.'

In die eerste christelijke gemeente uit Handelingen 2 ging het er wel anders aan toe. Daar gingen ze juist helemaal los na Pinksteren. Ze bleven maar samenkomen, op elke dag van de week in een geest van eenvoud en vreugde (Handelingen 2 vers 46). De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.

Bezinning

Ik misgun niemand in het kerkelijk bedrijf het zomerreces na een intensieve periode van het kerkelijk jaar. Tijd voor afstand en reflectie. Maar misschien zijn de pinksterwoorden bezieling, vernieuwing en verandering juist nu wel van extra waarde. Juist in de wat stillere periode van het kerkelijk jaar kunnen we op afstand en opnieuw kijken naar de eigen gemeente en onze eigen rol daarbinnen: waar zijn we mee bezig, zijn de doelstellingen nog helder, en bereiken we die nog met wat we nu doen?

Ik ken iemand uit een grote internationale organisatie, die elk kwartaal met het management stilstaat bij de vraag of de doelstellingen moeten worden aangescherpt en of ze in het verlengde daarvan nog steeds de juiste dingen doen. Missionair Werk wordt vaak beschouwd als te doenerig en te gericht op activiteiten. Maar wij pleiten juist voor continue bezinning. Kloppen onze doelen nog, wat willen we bijstellen, doen we de goede dingen nog?

Daar kan de zomer een mooie gelegenheid voor zijn, om dat bezinningsproces bij jezelf en binnen de eigen gemeente weer op gang te brengen.

Kleine stappen

Veel bezinning blijft hangen in het proces zelf, of wordt na afloop verwoord in een fraaie nota die vervolgens in de onderste la belandt. Bezinning leidt soms ook tot té grootse plannen, die vervolgens vanwege gebrek aan menskracht of middelen uiteindelijk ook slechts plannen blijven.

Ik pleit voor kleine stappen. Zet als kerkenraad één kleine stap. Verander bijvoorbeeld één ding aan de manier van verwelcoming van nieuwkomers, verander één ding aan de verstaanbaarheid van de eredienst voor buitenstaanders, verander één ding op de website. Stel elkaar vervolgens elk kwartaal opnieuw de vraag: kloppen onze doelstellingen nog en doen we nog steeds de goede dingen? Doe dan wéér een vervolgstap. Dat zijn wel vier stapjes per jaar en over tien jaar heb je dan in je gemeente veertig stapjes gezet en dan ben je opeens een heel eind verder gereisd.

Met vreugde

Doe het in de geest van eenvoud en vreugde. Eenvoud heeft te maken met die kleine stappen. En vreugde: de missioloog Leslie Newbigin heeft gezegd dat missionair gemeentezijn begint met een explosion of joy. Een explosie van vreugde. Dus toch gewoon zoals het in Handelingen 2 beschreven staat! Bezieling, vernieuwing en verandering met hart, hoofd en handen. Dan kan het zomaar gebeuren dat niet wij zelf maar God ons aantal zal uitbreiden, zegt Handelingen 2.

Bron: Ds. Hans van Ark, PKN



Of u nu op vakantie gaat of thuisblijft deze zomer, het vakantieboekje van Petrus biedt 28 dagen lang bijbelse inspiratie. U kunt het boekje met bijbelteksten, (gespreks)vragen en tips nu gratis aanvragen.

Op vakantie gaan is een prettig vooruitzicht! Tijd voor ontspanning, een boek lezen, een puzzel maken, spelletjes doen én een nieuwe omgeving verkennen. Een heerlijke tijd om er tussenuit te zijn. Even weg uit de

vertrouwde omgeving, nieuwe wegen ontdekken.

In dit vakantieboekje vindt u voor iedere dag een bijbeltekst over geloof, hoop of liefde. Zo ontdekt u 28 dagen lang het goede verhaal dat de Bijbel ons wil vertellen. Daarnaast is er voor iedere dag een vraag om over na te denken of een oproep om zelf aan de slag te gaan.

U kunt een gratis exemplaar van het vakantieboekje *Op reis met Petrus* aanvragen via:

www.protestantsekerk.nl/vakantieboekje.

Bron: PKN

Vredesduif maken?



Woordzoeker bij Pinksteren Handelingen 2:1-13



AANBRAK
ALLEMAAL
ANDEREN
BEGONNEN
BIJEN
BUITEN
DADEN
EIGEN
GALILEEERS
GEEST
GELUID
GEWELDIGE
GODS
GROTE
HEILIGE
HELE
HEMEL
HUIS
IEDER
JERUZALEM
JODEN
MANNEN
MENIGTE

ONDER
PINKSTERDAG
PLOTSELING
SAMEN
SPOTTEND
SPREKEN
TAAL
TEVEEL
TONGEN
VERBAASD
VERDEELDEN
VERTOONDEN
VERVULD
VERWONDERING
VOLKEN
VROME
VULDE
VUUR
WERDEN
WINDVLAAG
WOONACHTIG
ZICHZELF
ZOETE

COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

Bezorging: W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;
mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814

Bankrekeningnummer Kerknieuws: St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60
Kostprijs: € 20

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en
aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1^e zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkomroep.nl

Administrateur: Mw. M. Davids-Garritsen, Kerkplein 16, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-262692, email: m.davids@sdivad.nl
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente
Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

C. Vervat, tel. 06 51796607, of ceesvervat@gmail.com

Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl

Adres Pauluskerk: Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89