

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 12 JANUARI 2020

10.00 uur: Ds. B. Aalbers, Maarssen
Dienst van Schrift en Tafel

Collecten: 1. Diaconaal project St. VLOK (zie toelichting)
2. Kerk

ZONDAG 19 JANUARI 2020

10.15 uur: Ds. B. Aalbers en mevr. L. van der Hoven
RK-kerk - Gebedsweek voor de eenheid

Collecten: 1. Een goed verhaal (zie toelichting)
2. Kerk

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 12 JANUARI 2020

10.00 uur: Ds. D.M. van der Wel, Langbroek

Kinderkerk: Alle groepen

Collecten: 1. Diaconaal project St. VLOK (zie toelichting)
2. Kerk

Autodienst: Dhr. P. Wijnen, t el. 0346-261837

18.30 uur: Ds. K. Hage (Witte Kerkje)

Collecte: Kerk

ZONDAG 19 JANUARI 2020

Viering Heilig Avondmaal

10.00 uur: Ds. K. Hage

Kinderkerk: Groep 1 t/m 3

Collecten: 1. Een goed verhaal (zie toelichting)
2. Kerk 3. Hospitium

Autodienst: Dhr. S.E. van der Wilt, tel. 0346-262103

18.30 uur: Ds. J. Jonker, Utrecht (Witte Kerkje)

Collecte: Diaconie

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 10 januari 16.45 uur: Dhr. W. Smit

Vrijdag 17 januari 16.45 uur: Mw. D. van Muiswinkel

Vrijdag 24 januari 16.45 uur: Ds. G. H. Vlijm

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 2 weken en is voor een periode van 2 weken. Kopij graag inleveren op maandag 20 januari voor 18.00 uur.

AGENDA

- Dinsdag 14 januari, 9.30 – 11.30 uur, Inloopochtend Bonifatiushuis
- Woensdag 15 januari, 20.00 uur, Pauluskerk, Ds. B. Aalbers: Bij Paulus in de leer
- Zondag 19 januari, 15.00 uur, Pauluskerk, Kleurrijke maaltijd
- Zondag 19 januari en maandag 20 januari, Afhalen Kerkbalansenveloppen - zie toelichting
- Maandag 20 januari, 19.15 uur, Pieterskerk, Straatweg 59, Gebedsmoment week v.d. eenheid
- Dinsdag 21 januari, 19.15 uur, Pauluskerk, Straatweg 37, Gebedsmoment week v.d. eenheid
- Woensdag 22 januari, H. Joh.de Doperkerk, Straatweg 146, Gebedsmoment week v.d. eenheid
- Donderdag 23 januari, 19.15 uur, Silo, K. Doormanweg 49, Gebedsmoment week v.d. eenheid
- Vrijdag 24 januari, 19.15 uur, Witte Kerkje, Dillenburgstraat 8, Gebedsmoment week v.d. eenheid
- Zaterdag 25 januari, 19.15 uur, Bovenkamer, Poeldijk 9, Gebedsmoment week v.d. eenheid

MEDITATIE

De achtste dag

'Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.' Lucas 2:21

Al sinds de vroege kerk wordt op nieuwjaarsdag het evangelie van Lucas gelezen, over de naamgeving en de besnijdenis van Jezus. Opvallend genoeg is de Reformatie daar niet van afgeweken. De hervormers hebben grote opruiming gehouden in de kerkelijke kalender. Allerlei doordeweekse feestdagen werden afgeschaft. Alleen de zondag zou gevierd worden net als de eerste Kerstdag. Maar de synode van Dordrecht stelde daarnaast nog twee andere dagen vast als doordeweekse feestdag: hemelvaart en de ‘dag van de besnijdenis van Christus.’

In de kerk is nieuwjaarsdag dus een feestdag. Niet omdat er een nieuw jaar begint, maar omdat het de 8^e dag na geboorte van Christus, de dag van de besnijdenis van Christus. Dat drukt zijn stempel op eerste dag van het jaar. In de bijbel is 7 een bijzonder getal. Het is het getal van de volheid. Er zitten zeven dagen in de week. De zevende dag is de dag waarop God rustte nadat hij alles gemaakt had. Maar zeven blijft altijd nog iets van de aardse volheid. Acht gaat daar bovenuit. Acht is het getal van God. Van Gods volheid. De 8^e dag is een dag die eigenlijk niet kan. Daarom staat het er. De 8^e dag is de dag die niet kan bestaan, maar die toch bestaat. Het is de dag die niet meer helemaal bij onze tijd hoort, maar bij die van God.

De 8^e dag is de dag waarop Gods tijd aanbreekt, niet van de geschapen tijd, maar de ongeschapen tijd, van de eeuwigheid. Het is, zegt Lucas, de dag waarop Jezus besneden werd en zijn naam kreeg. Omdat God zo dicht bij gekomen is, liggen onze dagen, onze jaren onder het beslag van deze 8^e, deze laatste dag. Ook dit jaar is een jaar des Heren. Anno Domini 2020. Een jaar dat ons gegeven wordt in de verwachting van de laatste dag, de dag waarop geen avond meer volgt (Augustinus).

‘Toen de tijd vervuld was, zond God zijn zoon’, schrijft Paulus in de brief aan de Galaten (4:4). Om wat te doen? Om de wet te vervullen, zeggen Paulus en Lucas allebei met nadruk. De zoon van God is ‘geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet’, schrijft Paulus. En Lucas noemt behalve de besnijdenis in deze paar verzen tot drie keer toe de wet van Mozes waaraan Jezus zich onderwerpt. Waarom? De Zoon van God komt zo aan onze kant te staan, aan de kant van de mensen met wie God een verbond gesloten heeft. Dat kan eigenlijk niet, net als bij de 8^e dag, maar toch gebeurt het. God wordt mens. De Heer wordt Knecht. De Gever van de wet vervult de wet. Zo is God in Jezus Christus ons nabij. In alle dingen is Hij ons gelijk geworden. Hij heeft onze tijd gedeeld, van de dagen en de jaren die verglijden, het ritme van geboren worden en sterven, de last van de wet tot op de dood aan het kruis.

De Zoon van God is ons in alle dingen gelijk geworden, om ons in alle dingen gelijk te maken aan Hem. Hij is gezonden, zegt Paulus, om ons vrij te kopen van de wet, ‘opdat wij Gods kinderen zouden worden.’ Om ons te laten delen in zijn leven, in zijn eeuwig leven, in het

ritme van val en opstanding, van sterven en opstaan, van dood en leven. Dat kan eigenlijk niet en toch gebeurt het. De doop is daarvan het teken net als de besnijdenis.

Wat niet kan en toch gebeurt, dat geheim ligt ook in de naam Jezus. Lucas wijst op het geheim ervan. Net als bij de achtste dag hoort deze naam meer bij God dan bij de mensen. Toch wordt hij ons gegeven. De naam Jezus is niet bedacht door Jozef en Maria, maar wordt aangereikt door de engel. Het is een naam die van boven gegeven is. Een Naam die warm is van Gods adem (Noordmans). ‘God redt’ betekent die naam. Het hele evangelie wordt erin samengevat. Hij redt van wanhoop, van vergeefsheid, van zonde en dood. Zo is God, zoals Jezus.

‘De naam Jezus wordt niet alleen aan het kind gegeven om die te dragen, maar het is ook een naam die ons gegeven is om op te vertrouwen’ (Koopmans). Geloven betekent: ruimte laten voor deze naam. Elke dag opnieuw. Wie ruimte laat voor de Naam wordt ook zelf in de ruimte gezet. De ruimte waarin je met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte leert begrijpen van de liefde van God in Christus (Ef. 3:18). Het zijn dimensies van de liefde die verder gaan dan ruimte en tijd. Het is een ruimte die eigenlijk niet kan, maar die toch gegeven wordt. Het is een ruimte die onmogelijk is, maar door God tot werkelijkheid wordt gemaakt. Het is de ruimte waarin wij bidden in Jezus’ naam; waarin wij door zijn Geest God aanroepen als Abba, Vader; waarin wij leren leven in de vrijheid van Gods kinderen.

‘O Jezus hoe vertrouwd en goed, klinkt mij uw naam in ’t oor. Uw naam die mij geloven doet, gij gaat ons reddend voor’ (Gez. 512).

Ds K.Hage

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: Ds K. Hage,
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;
bij voorkeur niet op woensdag
Scriba: M.C. Berger,
G. van Nijenrodestraat 171,
3621 GJ Breukelen,
tel. 06-15128659,
email: scriba@pieterskerk.info
W. Mur, tel. 266842,
email: noortje-wim.mur@planet.nl
www.pieterskerk.info
John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Ledenadm.:

Website:

Kerktelefoon:

Bij de diensten

De eerste weken van het jaar staan in het teken van Epifanie, de verschijning van de Heer, het aan het licht komen van de blijvende genade en goedheid van God in Jezus Christus. De zondag is dan ook een dag van vervulling, een dag van licht en vreugde, een dag waarop Christus ons wil ontmoeten 'in het gewaad van zijn Woord' (Calvijn) en wij omstraald worden door de nabijheid van het Koninkrijk der hemelen.

Zondag 12 januari gaat ds. Van der Wel uit Langbroek voor in de morgendienst. Deze dienst is ook een voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal.

In de avonddienst (deze maand in het Witte Kerkje) richten we onze aandacht op de derde bede van het Onze Vader: 'Uw wil geschiede, gelijk in de hemel also ook op de aarde.' We luisteren ook naar het onderwijs van de Heidelbergse Catechismus, zondag 49 en hopen er iets van op te steken.

Zondag 19 januari lezen we in de morgendienst Jesaja 62:1-5 en Johannes 2:1-11. De ene tekst spreekt van een belofte van vreugde, de andere van de vervulling van de vreugde op het bruiloftsfeest te Kana. Beide teksten leiden ons als vanzelf toe naar het avondmaal, waar wij bij brood en wijn het geheim mogen proeven dat God in Jezus Christus de beste dingen voor het laatst bewaart.

De lezingen zijn ontleend aan het Oecumenisch Leesrooster. Niet alleen deze zondag, maar ook de komende zondagen, zullen we dit rooster volgen. Daarmee wijken we voor een tijdje af van de goede gewoonte om (gedeelten van) Bijbelboeken in serie te behandelen. Het voordeel daarvan was de rode draad, de geleidelijke inwijding, de groeiende vertrouwdheid met de stem van de bijbelschrijver. Het volgen van een voorgegeven rooster heeft als voordeel de brede verbondenheid met het geheel van de kerk waar op vele plekken dezelfde woorden klinken. Voordeel van beide manieren van lezen is dat wij uitgetild worden boven subjectiviteit, boven de voorkeur (om niet te zeggen: de willekeur) van de voorganger die elke keer zijn eigen teksten kiest. Hoe dan ook, we lezen en luisteren op hoop van zegen.

In deze dienst zal ook Leonard van Aalst worden voorgesteld. Hij volgt de predikantsmaster aan de PThU in Amsterdam en zal de komende maanden in onze gemeente een korte 'stage' lopen: hij zal een aantal bezoeken afleggen en ook een keer voorgaan in een dienst.

In de avonddienst gaat ds. J. Jonker uit Utrecht voor. Er is in deze dienst voortzetting van en dankzegging voor het heilig avondmaal.

Ds. K.Hage

Pastoraat

Wilt u geboorte, ziekenhuisopname, ernstige ziekte, overlijden en andere belangrijke mededelingen doorgeven aan de ouderling in uw eigen buurt? Hier volgen de namen en telefoonnummers.

Marlies Wijnen is ouderling van sectie 1 (Zuid) en contactouderling van sectie 2 (West). U kunt met haar contact opnemen via telefoon (0346-261837) of mail: marlieswijnen2@gmail.com.

Reina van der Wilt is ouderling van sectie 4 (Noord), te bereiken via 0346-262103 of reinanr2@hotmail.com.

Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie 3 (Centrum) en is te bereiken via 0346-251979 of famvanscherpenzeel@gmail.com.

In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de wijkpredikant ds. K. Hage, tel. 0346-261565. Of, indien hij niet bereikbaar is, met de scriba, Marco Berger, tel. 06-15128659 of scriba@pieterskerk.info. Als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, neem dan tijdig contact op met uw sectieouderling, of één van de andere ouderlingen.

Contactavonden – save the date

Bij dezen vast een vooraankondiging van de contactavonden voor de secties die in februari gehouden zullen worden. In lijn met ons jaarthema het Goede Leven gaan we met elkaar in gesprek over Samen Leven. Goed leven doe je immers niet alleen, maar samen.

Tegelijk is dat soms makkelijker gezegd dan gedaan. Onze tijd wordt gekenmerkt door individualisme en de problemen die dat heeft opgeroepen. Velen zoeken naar verbinding, maar hoe? En van welke kwaliteit? En wat betekent het geloof daarin? En de kerk?

We hebben een God die niet alleen is, maar God in gemeenschap (Vader, Zoon en Geest). En God wil ook ons mensen in zijn eeuwig leven betrekken. Dat is het geheim waar de kerk van leeft.

Maar hoe geven we dat leven met God en met elkaar vorm? Hierover en nog meer willen we het met elkaar hebben. Noteer vast de data (ze staan ook in de gemeentegids), een uitnodiging volgt nog: sectie zuid woensdag 29 januari, sectie Centrum woensdag 5 februari, sectie West woensdag 12 februari, sectie Noord woensdag 19 februari.

Dinsdagmorgen Bijbelkring

Dinsdag 21 januari, van 10.00-11.30 uur is er in het Bonifatiushuis weer Bijbelkring. We lezen verder uit de Brief van Jakobus, hoofdstuk 4.

Ds. K.Hage

Giften

Voor de wijkkas ontving Marlies Wijnen op huisbezoek een gift van € 50. De opbrengst van de verjaardagsbusjes over het 4^e kwartaal bedroeg € 385. Alle gevers hartelijk dank hiervoor.

Jan Winkel

WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Scriba:

Predikant: Ds B. Aalbers, consultant; Zebraspoor 196, 3605 GL Maarssen, tel: 565534, e: predikant@pauluskerkbreukelen.nl

Contactouderling: C. Bosch, G. van Doornikstraat 111, 3621HX Breukelen, tel. 0346 262279, e: corry.bosch@kpnplanet.nl

C.H. van Schaik, Doornhoecklaan 58, 3601 JX Maarssen, tel. 06 53792347, e:scriba@pauluskerkbreukelen.nl

M. Pfeiffer, tel. 06 28271283, e: moniquepfeiffer@hotmail.com

Emmy Wildeman, tel. 241578
www.pknbreukelen.nl
John van den Bosch,
tel. 266843 (na 18.00 u.),
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,

Kerkelijk bureau:

Autodiensten:

Website:

Kerktelefoon:

Bij de diensten

Zondag 12 januari

In zes diensten hebben we inmiddels kennis gemaakt met de manier waarop Paulus als een soort kerkcoach ingaat op de problemen in Korinte: bij welke richting hoor je? Mag je heidens offervlees eten of niet? Hoe vieren we het Avondmaal?

Gaandeweg merk je dat Paulus meer wil dan alleen op die kwesties ingaan. Hij realiseert zich dat het probleem dieper zit. Men is zich in Korinte te weinig bewust van het feit dat men elkaar nodig heeft, niet zonder elkaar kan. En daarom komt de apostel met een heel opvallend beeld: de gemeente is het lichaam van Christus, Hij is het hoofd, wij zijn de leden met ieder een eigen taak. Maar niemand kan onafhankelijk van anderen functioneren: het hoofd kan tot de armen niet zeggen: ik heb jou niet nodig (1 Kor.11).

Voor ons is dat vertrouwde beeldspraak, maar voor de mensen in Corinthe veroorzaakte dat een schok. Waarom? Daarover zondag!

In deze dienst van Schrift en Tafel zingen we na de preek lied 672: "In 't lichaam van de Heer tot leden uitverkoren, zijn wij door uwe kracht als kindren nieuw geboren. Deel dan uw gaven uit, wees met uw kracht nabij. Dat ieder op zijn plaats een levend lidmaat zij."

Voorganger: ds. B. Aalbers

Zondag 19 januari

Deze zondag is het begin van de jaarlijkse Gebedsweek voor de Eenheid. En dat betekent dat we samen met onze Rooms-Katholieke broeders en zusters de zondag vieren in de Johannes de Doperkerk.

Het thema BUITENGEWOON is dit jaar aangereikt door christenen op Malta. In het bijbelboek Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijdten op het eiland Malta. Daar worden zij met buitengewone

vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd. In de komende gebedsweek worden wij daarin meegenomen.

Uit de toelichting van de Raad van Kerken: "Het unieke aan dit thema is dat het ons niet alleen oproept tot buitengewone vriendelijkheid, maar ook uitdaagt om te durven ontvangen van mensen die anders zijn dan wij. Die uitdaging past goed bij de Week van Gebed voor de eenheid. Wanneer we de ander zien als bedreiging, komen we niet tot ontmoeting en zeker niet tot het vieren van eenheid."

Elders in dit kerkblad vindt u het overzicht van de gebedssamenkomsten in deze week. Ten slotte een paar regels uit ons openingslied:

Bijeengeroepen, woord in ons midden,

Samen zijn wij hier in Gods huis.

Kleinen en groten, niemand verstoten:

voor wie God zoekt is hier een thuis.

Voorgangers: ds. B. Aalbers en mevr. L. van der Hoven

Mededeling namens de visitatie

De kerkenraad van de Pauluskerk heeft in de huidige situatie van de gemeente visitatie aangevraagd. Bij een visitatie bezoeken 2 ambtsdragers van buiten de gemeente namens de landelijke kerk een gemeente. Deze visitatoren doen onderzoek en doen daar verslag van bij de classis. De vraag van de kerkenraad is om te helpen zoeken naar een begaanbare weg naar de toekomst waarin wederzijds respect en vertrouwen kernwoorden zijn. Visitatoren zijn in hun onderzoek afhankelijk van de hulp van de kerkenraad én gemeenteleden. Daarom willen wij u uitnodigen om persoonlijk of per mail uw visie op de huidige situatie in de gemeente van de Pauluskerk te delen. Inmiddels heeft op 10 januari de eerste hoorzitting plaats gevonden. Door een misverstand was in het vorige kerkblad de 2^{de} datum weggevalen.

Dat is **woensdag 29 januari** 's middags om 13.30 uur - 18.00 uur en 's avonds om 19.30 uur - 21.45 uur in de Pauluskerk. Daarvoor dient u zich vooraf aan te melden per mail bij ggprins83@gmail.com Wilt u alleen schriftelijk reageren? Ook dat kan per mail op het bovengenoemde adres. Visitatoren: Gerard Prins, Veenendaal en ds. Inge Hoek, Nieuwegein

Van de predikant

De feestdagen met bijzondere diensten liggen weer achter ons. Eerst de diensten in de Kerstnacht en op de Kerstmorgen. Met name ouderen genoten van de oude Kerstliederen die we voor de morgendienst zongen. In de dienst sloten we het Adventsproject af. Alle medewerkers heb ik in het vorige kerkblad al bedankt. Een van hen wil ik nog bij name noemen: Heinie de Kruijff, die ons ook dit jaar weer verraste met haar prachtige "glas-inloodramen". Hartelijk dank!

Daarna volgden de diensten bij de jaarwisseling. We blikten terug met Jozef en keken vooruit met Lucas. En wensten elkaar: veel heil en zegen!

Ten slotte: rondom Kerst ontvingen wij goede wensen in allerlei vormen.. Tekenen van verbondenheid die ons erg

goed hebben gedaan! Mede namens mijn vrouw wil ik u daarvoor hartelijk bedanken.

Uw ds. B. Aalbers

Uit de kerkenraad

Ingrid Baas heeft besloten te stoppen met het ouderlingschap. Een beslissing die betreurd maar gerespecteerd wordt. Verschillende periodes heeft Ingrid deel uitgemaakt van de kerkenraad. Opbouwend, positief kritisch en altijd op zoek naar het goede voor de gemeente. Wij zullen een betrokken en fijn persoon missen.

Margreeth van Ingen heeft het besluit genomen om het ambt van ouderling pastoraat neer te leggen. Vele jaren heeft Margreeth als ouderling haar taak in de Pauluskerk vervuld en met name het pastoraat vorm gegeven. De ontwikkelingen van de laatste periode hebben invloed gehad op de beslissing van Margreeth. Wij danken Margreeth voor haar tomeloze inzet.

U heeft in het vorige nummer van Kerknieuws kunnen lezen dat Corry Bosch de rubriek 'in en uit de gemeente' vanaf heden gaat verzorgen. Corry is tevens contactpersoon voor pastorale zaken. Corry is te bereiken via de mail: corry.bosch@kpnplanet.nl of telefonisch: 0346-262279. Wij zijn blij dat zij ook deze taak op zich wil nemen.

Andries van Gijn, voorzitter

In en uit de Gemeente

Maandag 23 december is Jan Meester overleden. Een week eerder moest Jan met een hartinfarct opgenomen worden in het ziekenhuis. Daar is hij meteen gedotterd. De behandeling leek geslaagd. De volgende dag is hij getroffen door een herseninfarct en later die dag overleden. Als gemeente zijn wij dankbaar voor de vele jaren dat Jan ook als koster klaar stond. Op de rouwkaart staat een tekst uit Filippenzen 4:5: "Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend". De dankdienst en begrafenis hebben inmiddels plaats gevonden.

Eveneens op maandag 23 december ontvingen we het bericht dat Marjan Nijkamp-van der Zaken geheel onverwacht is overleden. Al jaren werden Marjan en haar dierbaren geconfronteerd met steeds meer beperkingen, die haar leven gingen beheersen. De crematie heeft inmiddels in besloten kring plaats gevonden. Dat God met zijn troost en liefde alle nabestaanden nabij mag zijn.

In vorig Kerknieuws heeft u kunnen lezen dat mevrouw Magda Hoogendoorn (Anemoon 3) opgenomen is in een verzorgingshuis te Hilversum. Inmiddels weten we het adres: Mw. M.R.Hoogendoorn-van der Vliet, Rubina, kamer F 3b, (Zuiderheide) van Ghentlaan 2A 1215 PP Hilversum.

Ds. Aalbers heeft haar vrijdag 3 januari bezocht. Ze mag hier nog 2 weken blijven en dan moet ze weer naar huis. Door afnemende krachten valt haar dit zeer zwaar, ze is erg moe. Een kaartje aan haar als blijk van medeleven in deze moeilijke tijd is welkom.

Mevrouw Dinie Verheul, M. v Zantenstraat 8, 3626 AH, Nw. ter Aa is weer thuis. Het gaat voorspoedig met haar,

mede gezien het feit dat ze al na 3 weken voor verder herstel naar huis mocht.

Via ds. Aalbers, die Piet afgelopen vrijdag bezocht heeft, kwam het laatste nieuws binnen. Wanneer u dit leest heeft Piet een kijkoperatie ondergaan i.v.m. een mogelijke grote longoperatie later. Piet is vol goede moed, al duurt het wel lang allemaal. Een kaartje is zeker welkom. Het adres is Dhr. P. de Jong, afd. D2 kamer 210 van het Antoniusziekenhuis, Koekoekslaan 1, 3435 CM Nieuwegein.

Mevrouw Annemiek Klitsie is aan de beterende hand. Na een scan is geconstateerd dat zij zowel een hernia als een hersenkneuzing had. Zij wordt hiervoor verder behandeld. Gelukkig mochten we haar 1^e Kerstdag weer in de kerk ontmoeten. Zij wil het kerkbezoek naar vermogen weer oppakken.

Mevrouw Otten- Berkelaar ('t Heycop) is plotseling met een hartinfarct opgenomen in het ziekenhuis in Nieuwegein. Zij is inmiddels gedotterd. Wanneer zij naar huis komt is nog onbekend. Vanaf deze plaats leven wij ook mee met gemeenteleden die niet met name genoemd willen worden.

Leven gaat niet om snelheid

maar om richting

niet om vorm

maar om inhoud

niet om hebben en krijgen

maar om Liefde!!

Een liefdevol 2020, Het Pastoraat, Corry Bosch

In memoriam Jan Meester

Op 23 december overleed na een kortstondig ziekbed op de leeftijd van 84 jaar Jan Meester, Anemoon 4. Als invaller in de Pauluskerk ken ik inmiddels veel mensen van gezicht, maar weinigen van naam. Toen ik hoorde dat Jan Meester was overleden, had ik daar geen gezicht bij. Maar toen ik bij de voorbereiding van de uitvaart zijn foto zag, dacht ik direct: Ja natuurlijk, die man ken ik! Enkele jaren geleden na de opening van de graffiti-expositie van Kruiswegstaties, kwam er een oudere man naar mij toe: "Hoe vindt u het, dominee?" We kwamen aan de praat en hij vertelde vol trots dat een van de kunstenaars, Sander Bosman, zijn kleinzoon was (de andere was Koen Schriever). Als ik hem later in de kerk zag, dacht ik: O ja, dat was die vriendelijke man bij de expositie. Kennelijk hebben veel mensen Jan Meester zo ervaren, getuige de tekst bovenaan de rouwkaart: "Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend" (Filippenzen 4:5). Voor Paulus is het kenmerk van de gemeente niet veel Bijbelkennis of goed kunnen praten over je geloof, maar haar uitstraling naar buiten: vriendelijkheid, die alle mensen ervaren! Jan was goed van de tongriem gesneden, maar niet zo'n prater als het over zijn geloof ging. Het was er wel, zeker, maar erover spreken, nee dat niet. Hij was meer een man van de daad: klaar staan voor anderen, hulpvaardig, hartelijk. Als materiaalbeheerder bij de korfbal en als hulpkoster van de (toen nog Gereformeerde) kerk. Hij nam de mensen zoals ze waren, zonder vooroordeel. Niet dat Jan een allemansvriend was: hij had een eigen mening en liet niet over zich heen

lopen. Dat hij met zijn vriendelijke uitstraling velen had weten te bereiken, bleek maandag 30 december toen we in een stampvolle Pauluskerk afscheid namen van Jan Meester. Zijn dochters spraken liefdevolle woorden van herinnering en we zongen liederen die hem aanspraken. Onder het lied "Abba Vader" werd hij de kerk uitgedragen. Voor allen die hem lief waren, in het bijzonder zijn gezin, is een moeilijke tijd aangebroken. Wij denken aan zijn vrouw Magda, zoon Marco, de dochters Petra (met haar man Arnold) en Jeannette (met haar man Marc) en de kleinkinderen: Sander (en zijn Mirte), Taco (en zijn Luna), David, Jarne, Matthias, Sem en Joram. En wij wensen hen toe dat zij de vriendelijke trouw van de Eeuwige mogen ervaren, ook door lieve mensen om hen heen! Moge de gedachtenis van Jan Meester tot zegen zijn.

Ds. B. Aalbers

In Memoriam

Op 23 december 2019 is Marjan Nijkamp-van der Zaken-Pauls overleden op 77-jarige leeftijd. Zij was geboren op 28 juni 1942. Na een lang werkzaam en creatief leven volgde een laatste periode van toenemende beperkingen waarna zij heel rustig en vredig is ingeslapen, liefdevol omringd door haar hele gezin. Op 2 januari j.l. is afscheid van Marjan genomen in Crematorium Daelwijck te Utrecht. In bijbels licht is haar levensloop gememoreerd en daaruit kwam eens te meer haar positieve en energieke levensinstelling naar voren. Als fysiotherapeut heeft zij heel wat dorpsgenoten zwangerschapstherapie gegeven en ook als diaken was zij zeer geliefd. Zo hebben velen Marjan Nijkamp leren kennen als een hartelijke, spontane en gevoelige vrouw, die zich goed in kon leven in het wel en wee van anderen en die wáár zij maar kon, anderen behulpzaam was. Moge haar man, kinderen, kleinkinderen en alle anderen die haar nabij waren, troost ontvangen van de eeuwige God, in de overtuiging dat de dood het laatste woord niet heeft en dat de Liefde uiteindelijk zal overwinnen.

ds. Dineke Figuee, als vriendin

Aan de wijkgemeente Pauluskerk,

Graag willen wij u hartelijk bedanken voor de prachtige bloemengroet die wij van u mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 55-jarig huwelijk. Met vriendelijke groet, Joke en Johan Bakker, Griffenstein 2, 3621 XK Breukelen

Dank

Via de diaconie hebben wij van een lief gemeentelid € 100,- mogen ontvangen voor onze kinderen uit het Kindertehuis. Dat gebruiken we voor de Kerstmaaltijd op 25 december as. Dat is ons middageten. De kinderen hebben gekozen voor Sate ayam (kip) en sate kambing (geit). Ook voor gebakken garnalen. We hebben erop gerekend dat er nog overblijft voor het avondeten als we terug zijn van hun kerstfeest in de kerk. In het Kindertehuis zijn 25 kinderen. Meer grotere kinderen dan kleintjes. Indonesië wil zich laten zien als het tolerantste

land ter wereld. Er zijn in heel Indonesië 15000 kerken. Dit jaar worden ze extra bewaakt door de politie en ook door moslimjongeren. Verleden jaar was er ook bewaking. Het blijft voor ons evenals verleden jaar, even wennen. Lief gemeentelid, wij willen u ook namens onze kinderen heel hartelijk bedanken voor uw gift. Voor u allen een gezegend jaar 2020 toegewenst. Een lieve groet van ons, Kindertehuis Talitakum,

Jim en Lily van Lawick van Pabst

DIACONIE



Hulp nodig? Bel 08 5130 1535
ma/di/do, 9.00 -12.00 u. (10 ct/m)
Hulp bieden? Bel 0318 742510

Collecte 12 januari: Stichting VLOK (Vrienden van Lombok Orong Kekeran)



Stichting VLOK is een in 2002 opgerichte slagvaardige en pragmatische Nederlandse organisatie. De stichting VLOK stelt zich ten doel de leefomstandigheden van de inwoners van de dorpen Orong, Kekeran en Teloke op het eiland Lombok (Indonesië) te verbeteren. Sinds 2010 hebben we ook het dorp Labuan Pandan op Oost Lombok betrokken in onze hulpverlening. Het zijn allemaal dorpen met enkele honderden gezinnen. Lombok is weliswaar een paradijselijk eiland maar de mensen zijn er straatarm.

Stichting VLOK richt zich vooral op zaken als gezondheidzorg, infrastructuur en onderwijs. Enkele concrete voorbeelden van onze projecten zijn:

De bouw van toiletten en schoolgebouwen en de aanleg van elektriciteit en waterleidingen. Ook verzorgt Vlok diverse vakopleidingen (naaien, ICT, bouw, elektricien) en worden gereedschappen beschikbaar gesteld. Verder organiseert Vlok gebitscontroles en krijgen mensen brillen aangemeten. Vlok heeft persoonlijke betrokkenheid van vrijwilligers en sponsors hoog in het vaandel staan. Regelmatig direct contact met de mensen op Lombok, frequente communicatie over de voortgang en periodieke 'persoonlijke' informatievoorziening moet deze betrokkenheid versterken. Om de continuïteit van de projecten op langere termijn te waarborgen, stuurt Vlok sterk aan op eigen verantwoordelijkheid, motivatie en een eigen bijdrage aan de projecten van de lokale bevolking. Alle projecten van Vlok worden dan ook geïnitieerd vanuit de lokale bevolking en uitgevoerd in samenwerking met lokale organisaties en overheden.

Vlok heeft een anti-strijkstokbeleid en streeft bovendien naar een zo groot mogelijke transparantie. Begrotingen, inkomsten en gemaakte kosten en resultaten van de projecten worden voor iedereen goed en overzichtelijk toegankelijk gemaakt.

Namens bestuur stichting VLOK

Collecte 19 januari: Een goed verhaal

In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. De Bijbel is voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om de zorg voor de ander, onze naaste of de omgang met de natuur. Bijbelse verhalen nodigen ons uit om deze te vertalen naar ons eigen leven en ze te delen met de mensen om ons heen.

De Protestantse Kerk maakt hiervoor ondersteunend materiaal en ontwikkelt initiatieven om bijbelgebruik te bevorderen. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u dit belangrijke werk van de Protestantse Kerk.

Bericht van de ZWO-commissie

De ZWO-commissie (Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingswerk) is dankbaar voor alle bijdragen die in 2019 zijn ontvangen voor het werk van Kerk in Actie. Allereerst in de verschillende 'gerichte' collectes tijdens de dienst. Die opbrengsten werden rechtstreeks bestemd voor het project waarvoor die zondag geld gevraagd werd. En dat bedrag was vaak verrassend! Daarnaast vroegen we u per brief, in februari, weer om een jaarlijkse gift. En hoewel we zien dat het resultaat van die brievenactie jaarlijks terugloopt konden we het afgelopen jaar weer goed voldoen aan de 'verplichtingen' voor onze drie projecten.

Myanmar, Precious Stones, zelfhulpgroepen voor vrouwen en jongeren, project K009320: € 2.500,--.

India, Dalits, onderwijs en zorg voor kinderen in de knel, project K009271: € 2.500,--.

Zamia, bijdrage aan uitzending theologiedocenten en studiekosten studenten: €1.000,--.

In de zomer 2018 zijn Thijs en Marike Blok gestart als docent aan de Justo Mwale University in Lusaka. Sinds 2019 steunen we hun werk. Justo Mwale University heeft zich ontwikkeld tot één van de meest vooraanstaande theologische onderwijsinstituten in Zuid- en Centraal-Afrika. Je kunt er ook op master-niveau studeren en promoveren. De studenten komen niet alleen uit Zambia, maar ook uit Malawi, Mozambique, Zimbabwe, Botswana, Namibië, Zuid- Afrika en zelfs Nigeria. De universiteit biedt inmiddels ook open onderwijs en afstandsonderwijs. Er worden predikanten opgeleid, die een waardevolle bijdrage leveren aan kerk en samenleving. In de opleiding is veel aandacht voor onderwerpen, zoals hiv/aids, man-vrouw vraagstukken, mensenrechten, politiek, voedselveiligheid, klimaatverandering. Behalve mannen studeren er ook steeds meer vrouwen. Thijs en Marike schrijven regelmatig een blog. Te lezen via <https://www.kerkinactie.nl/projecten/uitgezonden-medewerkers/thijs-en-marike-blok>.

Voor overige/algemene projecten konden we dit jaar nog een bedrag van € 2.000,-- overmaken.

Daarnaast wordt door een aantal gemeenteleden rechtstreeks een bedrag overgemaakt naar Kerk in Actie in Utrecht.

We zijn blij met uw meeleven en alle bijdragen!

Via www.kerkinactie.nl/projecten kunt u meer informatie vinden over 'onze' drie projecten, over de honderden andere projecten en over het werk van Kerk in Actie in het algemeen.

Namens de ZWO-commissie, Nel van Houwelingen

COLLECTEN

	Pauluskerk	Pieterskerk
Zondag 1 december 2019		
Amnesty International	173,00	119,57
Kerk	105,57	186,00
Zondag 8 december 2019		
Voedselbank St. Vecht	279,00	251,81
Kerk	205,15	189,00
Zondag 15 december 2019		
Vluchtelingenwerk Nederland	130,55	131,00
Dorcas (avondmaalscollecte)		181,05
Kerk	91,55	187,00
Zondag 22 december 2019		
Diaconie	138,77	142,50
Kerk	166,40	128,00
Dinsdag 24 december 2019		
Hospices Vleuten en Wilnis	190,80	
ZOA Hulp aan vluchtelingen		334,21
Kerk	117,35	219,00
Woensdag 25 december 2019		
Kinderen in de knel	316,80	356,00
Kerk	204,55	304,00
Zondag 29 december 2019		
Diaconie	104,41	121,00
Kerk	99,22	167,00
Wijkkas		245,00
Dinsdag 31 december		
Leger des Heils	volgt	volgt
Kerk	72,00	108,00

De Kerkrentmeester ontvingen via mw. M. Versluijs een gift van 20 euro. Waarvoor hartelijk dank.

De collecte tijdens de Volkskerstzang op maandag 16 december heeft 317,72 euro opgebracht.

KERKRENTMEESTERS

Kerkbalans 2020 - Geef voor je kerk

Januari: Kerkbalans. Zonder deze actie zou de Kerk financieel niet kunnen overleven want het is de belangrijkste bron van inkomsten. Hiermee financieren wij de dominees, de organisten, het jeugdwerk en veel andere activiteiten van de beide wijkgemeenten. De actie Kerkbalans begint dit jaar op 18 januari. We willen de enveloppen, net als vorig jaar, na de morgendienst van zondag 19 januari in de kerken uitdelen aan de vrijwilligers die meehelpen met deze actie. Mocht u er

dan niet zijn, dan kunt u de enveloppen ook nog op maandag 20 januari tussen 19 en 20 uur ophalen in het Bonifatiushuis. Het inleveren is dan 2 weken later op maandag 3 februari en dan weer zoals gebruikelijk tussen 19 en 20 uur in het Bonifatiushuis.



In de tussenliggende tijd brengen de vrijwilligers de enveloppen bij u thuis en halen ze weer bij u op. Wilt u de antwoortenveloppe s.v.p. ingevuld klaarleggen?

Het belangrijkste voor het welslagen van deze actie zijn de vele vrijwilligers die de enveloppen willen wegbrengen en ophalen. Het zou fijn zijn als zich nog enkele lopers willen aanmelden, aangezien we nog enkele wijken zonder loper hebben. Wilt u uw kerk helpen? Meldt u zich dan aan en help mee!

Aanmelden kan bij John van den Bosch, tel: 0364-266843 of john.vd.bosch@kpnmail.nl. Ook namens alle kerkrentmeesters van beide wijken alvast hartelijk dank voor uw inzet.

John van den Bosch

Uit het College van Kerkvoogden

Via deze weg wil ik u laten weten dat de pastorie aan de Keizerskroon is verhuurd tot en met juni 2020. Namens het College van Kerkrentmeesters,

Ans van der Velde

**GEZAMENLIJKE
BERICHTEN**

Dienst van Gebed voor de Eenheid van de Christenen



Op zondag 19 januari 2020 vieren we de Oecumenische Dienst van Gebed voor de Eenheid in de Johannes-de-Doperkerk te Breukelen. Het thema is 'Buitengewoon'.

'Buitengewoon' is het thema voor de Week van Gebed voor

de eenheid van de christenen in 2020. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 19 tot en met 26 januari 2020. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed deelnemers uit om te streven naar meer dan het gewone.

Het materiaal voor 2020 is voorbereid door kerken in Malta. Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken: 'Het thema Buitengewoon ligt dicht bij

de bevolking van Malta. In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd. In de komende gebedsweek worden wij daarin meegenomen.' Jan Willem Janse, projectleider bij MissieNederland, licht het thema verder toe: "Het unieke aan dit thema is dat het ons niet alleen oproept tot buitengewone vriendelijkheid, maar ook uitdaagt om te durven ontvangen van mensen die anders zijn dan wij. Die uitdaging past goed bij de Week van Gebed voor de eenheid. Wanneer we de ander zien als bedreiging, komen we niet tot ontmoeting en zeker niet tot het vieren van eenheid."

De dienst op zondag 19 januari wordt georganiseerd door de Werkgroep Oecumene en wil een bijdrage leveren aan het gevoel van verbondenheid aan elkaar en het verstaan van elkaars traditie. De viering begint 10.15 uur. Voorgangers zijn ds. Bert Aalbers, ds. Martje Ruhlessin en Lies van den Hoven.

In de Week van Gebed voor de Eenheid volgend op deze dienst zijn er gebedsmomenten in de verschillende kerken, die beginnen om 19.15 uur:

- Maandag 20 januari Pieterskerk, Straatweg 59
- Dinsdag 21 januari Pauluskerk, Straatweg 37
- Woensdag 22 januari H. Joh.de Doperkerk, Straatweg 146
- Donderdag 23 januari Silo, Karel Doormanweg 49
- Vrijdag 24 januari Witte Kerkje, Dillenburgstr. 8
- Zaterdag 25 januari Bovenkamer, Poeldijk 9

Bij Paulus in de leer

Woensdag 15 januari, 20.00 uur in de Pauluskerk (achterzaal)

Een brief met impact



Ook in het Leerhuis van de Pauluskerk staat dit jaar de apostel Paulus centraal. Vier avonden rondom de brief aan de Romeinen. Inleiding: ds. B. Aalbers

Seniorenkring

Donderdag 16 januari, 14.30-16.00 uur, Pauluskerk (achterzaal). We vervolgen de lezing van Lucas 2. Als altijd in de achterzaal van de Pauluskerk. O.l.v. ds B. Aalbers

Kleurrijke maaltijd op zondag 19 januari

Evenals het vorig jaar hebben we weer een kleurrijke maaltijd georganiseerd, het was toen een groot succes.

Prachtig om te zien hoe geanimeerd mensen met elkaar in gesprek kwamen, mensen die elkaar niet kenden, wel kenden maar nooit spraken. Mensen, jong en oud, arm en rijk, alleengaanden en gezinnen, geboren Breukelaars en nieuwe Nederlanders, gelovigen en niet gelovigen, hetero's en LHBTI-ers, zwarte, gekleurde en witte mensen en iedereen er tussen in. U bent allen van harte uitgenodigd!

Om 15.00 uur staan de deuren van onze Pauluskerk open, we kunnen elkaar dan ontmoeten onder het genot van een drankje.

Het begin van de maaltijd zal zo rond 17.00 uur zijn.

O ja, het zou fijn zijn als u zelf iets lekkers klaar wilt maken zodat de tafel weer gevuld wordt, want samen delen en samen eten verbreedert/verzusterert.

We hopen natuurlijk weer op uw aller aanwezigheid!!

Laten we een voorbeeld mogen zijn van die wereld andersom!!

Margreeth van Ingen

Loop je dit jaar ook mee met DE NACHT VAN DE VLUCHTELING?



Landelijke wandeltocht in solidariteit.

In het holst van de nacht lopen duizenden deelnemers een 40 kilometer lange sponsorloop in verschillende provincies van het land. Het is een pittige maar onvergetelijke ervaring.

Er zijn routes van Rotterdam naar Den Haag, van Nijmegen naar Arnhem, van Utrecht naar Amersfoort, van Amsterdam naar Haarlem en sinds dit jaar ook van Tilburg naar Eindhoven. Het startschot klinkt om precies 00:00 uur middernacht. Op zaterdag 20 juni zijn er op de vooravond ook routes van 10 en 20 kilometer in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Nijmegen en Tilburg. Startschot 18.45 uur.

Het doel?

Met elkaar een zo hoog mogelijk bedrag ophalen voor noodhulp aan vluchtelingen en ontheemden in de regio. Voor mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog, conflict en onderdrukking. Naast het ophalen van geld, vragen lopers met hun deelname ook op een positieve manier aandacht voor vluchtelingen wereldwijd. De Nacht van de Vluchteling is een initiatief van Stichting Vluchteling, een noodhulporganisatie die zich al meer dan veertig jaar inzet voor levensreddende hulp aan vluchtelingen en ontheemden wereldwijd.

Miljoenen mensen wereldwijd op de vlucht

Een recordaantal mensen is op de vlucht voor oorlog en conflict. Maar liefst 70,8 miljoen mensen hebben huis en

haard verlaten, op zoek naar een veilig bestaan. Deze vluchtelingen hebben dringend behoefte aan hulp, zoals schoon drinkwater, tentzeil en medische zorg. Met je deelname kun je deze mensen helpen door je te laten sponsoren. Hoe meer geld je ophaalt, hoe meer noodhulp we met elkaar ophalen.

Eerdere edities en bestedingen

Al sinds 2010 organiseert Stichting Vluchteling jaarlijks de Nacht van de Vluchteling en is in die jaren uitgegroeid tot een evenement van betekenis. In 2019 is door de 5700 lopers een bedrag van 1,6 miljoen euro opgehaald.

Nacht van de Vluchteling 2020

In 2020 vindt de Nacht van de Vluchteling plaats in het weekend voorafgaand aan Wereld Vluchtelingendag, in de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 juni. Het startschot klinkt stipt middernacht op vier startlocaties: in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Nijmegen en Tilburg. De deelnemers lopen 40 kilometer en doen er gemiddeld 8 tot 9 uur over en finishen de volgende ochtend.

Team Pauluskerk

Het lijkt ons als Pauluskerk een mooi gebaar om als Gemeente een groep te maken, die samen voor dit goede doel loopt. De afstand is in principe 40 km, maar we hebben ervoor gekozen om 10 of 20 km te lopen in Amsterdam of Utrecht. Loop jij ook mee? Dat zou fantastisch zijn! Geef je dan vóór 31 januari op bij Ans van der Velde (vanderveldeans@gmail.com, tel. 0612611812)

Inlooptochten in het Bonifatiushuis

Op *dinsdagochtend 14 januari* staat de deur van het Bonifatiushuis weer open van 9.30 tot 11.30 uur. U bent van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken, gezellig met elkaar te praten of een spelletje te doen. Mogen wij u ook eens ontmoeten? Graag tot ziens! Mocht u geen eigen vervoer hebben, dan kunt u contact opnemen met Magda van Asselt, tel. 0346 263276.

Bruikbare, verkoopbare spullen



Noemt u ze zoals u wilt: curiosa, vintage, antiek, of snuffelspullen. Ons maakt het niet uit. Wij zijn altijd op zoek naar verkoopbare spullen voor de jaarmarkt voor de kerk in juni. Hebt u zelf iets over, gaat u verhuizen of kleiner wonen en moet u opruimen, of misschien moet u een huis leegruimen? Vaak is het jammer om iets zomaar weg te gooien, terwijl het nog goed is. Wij helpen u graag door deze spullen bij u op te halen. Neemt u contact op met Frans Atsma, 0346 264635, Ard Mak, 06-41394945, of Hans Schriever, 06-14489888. Dit kan het hele jaar door. We maken dan een afspraak om langs te komen.

De Rommelmarktcommissie

Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen

doen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt. Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

Beste mensen,

Graag wens ik u, mede namens het bestuur en alle andere vrijwilligers van Kledingbank Stichtse Vecht, een heel mooi en duurzaam 2020 toe. Dit jaar willen wij goed beginnen met een grote uitverkoop van alle winterkleding op vrijdag 17 januari a.s. van 10 tot 14 uur. U treft ons ditmaal in het ruime Atrium van de Driestroom, De Aa 50 te Breukelen en iedereen is welkom! Natuurlijk mag u ook tussen 9 en 11 uur (weer) voorjaarskleding, schoenen, beddengoed, keukentextiel of gordijnen inbrengen, maar dan wel graag schoon en heel! Mocht u nog vragen hebben of een keertje mee willen helpen met sorteren of in de winkel, dan kunt u ons een berichtje sturen via onderstaande website.

Hartelijke groet, Bertine Oosthoek-Bogaard, voorzitter St. Kledingbank Stichtse Vecht.

www.kledingbankstichtsevecht.nl

Jubileumconcert CZOV Excelsior

Op 8 oktober in het jaar 1900 is het koor Excelsior opgericht door de heren James en Huussen. In 2020 is dat dus 120 jaar geleden en daarmee is ze de oudste ver-

eniging van Maarssen. Dit wil het koor graag vieren met een jubileumconcert waarin de Krönungsmesse van Mozart, Psalm 42 van Mendelssohn, Coronation anthem My heart is inditing van Händel en het Hallelujah uit de Messiah van Händel uitgevoerd zullen worden. Het koor



zal worden begeleid door het Nationaal Symfonisch Kamerorkest-NASKA, en medewerking wordt verleend door de solisten Klaartje van Veldhoven- sopraan, Eske Tibben- alt, Albert van Ommen,-tenor en Joep van Geffen-bas. Het geheel staat onder leiding van dirigent Douwe Elderhuis. Douwe heeft zijn opleiding genoten aan conservatoria in Leeuwarden en Arnhem, heeft in Vredenburg de Mattheuspassion van J.S. Bach en oratorium Samson van Händel gedirigeerd en is jaren cantor geweest. Als zanger draagt Douwe al meer dan 15 jaar zijn steentje bij aan het bekende Schola Davidica Choir en is daarnaast actief als gastzanger bij andere Utrechtse koren. Het concert wordt gehouden zaterdag 8 februari 2020, om 20.00 uur in de Heilig Hart Kerk te Maarssen. Voor verdere informatie kunt u op onze website kijken : www.excelsiormaarssen.nl

COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

Bezorging: mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814
W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;
Bankrekeningnummer Kerknieuws: St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60
Kostprijs: € 20

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1^e zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkomroep.nl

Administrateur: Mw. M. Davids-Garritsen, Kerkplein 16, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-262692, email: m.davids@sdivad.nl
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:
C. Vervat, tel. 06 51796607, of ceesvervat@gmail.com

Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl

Adres Pauluskerk: Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89