

# KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

## KERKDIENSTEN

### Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

#### ZONDAG 9 DECEMBER 2018 - II Advent

10.00 uur: Ds. B. Aalbers, Maarssen

**Collecten:** 1. Pastoraat (zie toelichting) 2. Kerk

#### ZONDAG 16 DECEMBER 2018 - III Advent

10.00 uur: Ds. H.H. Schorren

Dienst van Schrift en Tafel

**Collecten:** 1. Kinderthuis in Sukabumi op West-Java (zie toelichting) 2. Kerk

#### Coventrygebed voor Vrede en Verzoening

Vrijdag 7, 14 en 21 dec., 12.15-12.35 uur, Pauluskerk

#### ADVENTVESPERS

Dinsdag 11 en 18 dec., 19.15 uur, Pauluskerk (zie toelichting)

### Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

#### ZONDAG 9 DECEMBER 2018 - II Advent

##### Viering Heilig Avondmaal

10.00 uur: Ds. K. Hage

18.30 uur: Ds. K. Hage (Pieterskerk)

**Collecten:** 1. Pastoraat (zie toelichting) 2. Kerk  
Avondmaal: Hospitium

**Autodienst:** Hr. W. Frericks 0346-263422

#### ZONDAG 16 DECEMBER 2018 - III Advent

10.00 uur: Ds. Th. Wegman, Zeist

18.30 uur: Ds. G.J. Codee, Maarssen (Pieterskerk)

**Collecten:** 1. Kinderthuis in Sukabumi op West-Java (zie toelichting) 2. Kerk

**Autodiensten:** Hr. H.J. van Schaik 0346-822278

#### WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 7 december 16.45 uur: ds. G.H. Vlijm

Vrijdag 14 december 16.45 uur: ds. F.E. Schneider

Vrijdag 21 december 16.45 uur: ds. H.H. Schorren

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 2 weken en is voor een periode van 3 weken. Kopij graag inleveren op maandag 17 december voor 18.00 uur.

## AGENDA

- Zondag 9 december, Pauluskerk; 15.00 – 17.00 uur  
Schrijfmarathon Amnesty International
- Zondag 9 december, Pauluskerk, Pieterskerk  
Kerstgroetenactie Amnesty International  
Kerstgroet Majosháza
- Dinsdag 11 december, Bonifatiushuis; 10.00 - 11.30 uur  
Bijbelkring
- Dinsdag 11 december, Pieterskerk; 20.00 uur  
Breukelen Zingt (zie toelichting)
- Woensdag 12 december, Bonifatiushuis; 18.30 uur  
Adventsmaaltijd. Inloop vanaf 18.15 uur
- Woensdag 12 december, Pauluskerk; 20.00 uur  
Lucas Therapie, ds. B. Aalbers
- Donderdag 13 december, Pauluskerk; 19.30 uur  
Versieren Pauluskerk
- Maandag 17 december, Joh. de Doperkerk; 20.00 uur  
Volkskerstzang
- Donderdag 20 december, G. v. Nijenrodestraat 171  
Broeklandkring
- Periode 15 t/m 26 december, Pauluskerk  
Instaproof (zie toelichting)

## MEDITATIE

### Kom!

Advent gaat over het komen van God. Het komen van God is het einde. Het is de vervulling van alle dingen. Het laatste boek van de Bijbel, Openbaring, eindigt dan ook met het komen van God. *Hij die van deze dingen getuigt, zegt: 'Ja, ik kom spoedig!' Amen. Kom, Heer Jezus! De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.* (Openbaring 22:21).

De Openbaring van Johannes is voor veel mensen een moeilijk boek, maar het einde is verrassend eenvoudig. Het eindigt met twee uiterst eenvoudige zinnen. De eerste is een belofte: 'Ja, ik kom spoedig.' De tweede is een gebed: 'Amen. Kom, Heer Jezus!' Eenvoudiger kan het bijna niet. De één zegt: 'Ik kom!' en de ander antwoordt: 'Ja, kom!'

Het is een heen en weer, een innig gesprek tussen twee geliefden, tussen bruid en bruidegom, tussen Jezus Christus en zijn gemeente. De taal die zij spreken is dan

ook de taal van de liefde. De liefde is ten diepste eenvoudig. Niet simpel, maar wel eenvoudig. De liefde is niet complex en heeft geen omhaal van woorden nodig. Eén enkel woord is genoeg: kom!

De liefde heeft het laatste woord. Het is de liefde die wacht op de onthulling, die uitziert naar het openbaar worden van de ware werkelijkheid, die reikhalzend verlangt naar het moment dat God alles zal zijn in allen.

De liefde hoort bij een Bruiloft. Daar wordt voluit 'Ja' gezegd tegen het leven. Zo klinkt hier het 'Ja' van Jezus. 'Ja, Ik kom spoedig.' Dat is het 'Ja' van het evangelie. Korter en eenvoudiger kun je het niet krijgen. Het is het 'Ja' van de Bruidegom die zijn leven heeft overgehad voor zijn geliefde, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid, die zich door geen machten en krachten, door geen hoogte en diepte, door geen heden of toekomst, laat scheiden van zijn geliefde (Rom. 8).

De gemeente is de bruid. Zij antwoordt op Christus met een even eenvoudig: Amen. *Amen, kom, Heer Jezus!* In dat eenvoudige zinnetje komt een hele wereld mee. Er klinkt een oneindig verlangen in door, een snik van de opgebouwde spanning door de tijden heen, een herinnering aan de diepten van ellenden, maar ook de ingehouden vreugde die wil uitbarsten in een loflied. De gemeente van Christus leeft als een bruid en ze beleeft de tijd als adventstijd. Met reikhalzend verlangen ziet ze uit naar de ontmoeting met haar Bruidegom, naar het zien van aangezicht tot aangezicht, naar een kennen van Jezus zoals ze nu al door Hem gekend is. Kortom, ze strekt zich vol gemis en met groot verlangen uit naar het leven dat voor haar ligt. *Amen. Kom, Heer Jezus!*

Ontroerend mooi is dat. Maar is de gemeente echt zo? Leven wij als de bruid van Jezus Christus? Hebt u Hem eenvoudig lief? Dat is de vraag. Want we kennen de gemeente en onszelf ook zo anders. De gemeente, en ook wijzelf, zijn vaak zo ingewikkeld en complex, zo verre van eenvoudig, want zo weinig liefdevol. En daarom ook zo angstig en onzeker, zo verward en in zichzelf verdeeld, bevangen door van alles behalve het ene dat er echt toe doet. De laatste eenvoud ontbreekt ons. We leven in het voorlaatste.

Wat moeten we daarop zeggen? Dit: in het voorlaatste zijn wij niet zonder de Heilige Geest. Openbaring 22:17 zegt dat ook: *'De Geest en de Bruid zeggen: Kom.'* Het is de Heilige Geest die het zegt. Hij staat zelfs voorop: de Geest en de Bruid. Hij begint ermee om ons het verlangen in te geven, in te fluisteren. Hij leert ons de liefde uit te zeggen en te zingen. Hij begint ermee en steekt met zijn verlangen de gemeente aan. Zo is de Heilige Geest in alles. Zoals Hij bij de schepping als eerste over de wateren zweefde, toen alles nog woest en doods was, zo is Hij er als eerste bij om ons, in de chaos en complexiteit van ons bestaan, te helpen geloven, hopen en liefhebben. Zoals de Geest ons helpt in het woordloze zuchten van ons gebed, zo helpt Hij ons ook het evangelie te beamen: *Kom, Here Jezus.*

De Heilige Geest maakt ons tot eenvoudige mensen die de liefde van Christus beamen. Dat doet hij op een aanstekelijke manier. Het gebeurt terwijl je luistert naar het Woord van de Bruidegom. Dan trekt Hij je over de streep. *De Geest en de Bruid zeggen: Kom. Laat wie luistert ook zeggen: Kom.* Daarbij trekt de Geest de kring wijd, heel wijd. *Laat wie dorst heeft komen. Laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft.*

Wij leven in Advent. Het is de tijd dat de Heilige Geest ons leert eenvoudig te bidden en te zingen: kom. En Hij komt. Jezus Christus is niet eeuwig ver, maar eeuwig nabij. Dat is een belofte voor vandaag en voor elke dag, tot aan onze dood en daaraan voorbij. Voor straks weten we: geloven gaat over in aanschouwen en voor nu weten we: *de genade van onze Heer zij met ons allen. Amen.*

Ds. K.Hage

## WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



**Predikant:** Ds K. Hage,  
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen  
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;  
bij voorkeur niet op woensdag  
**Scriba:** M.C. Berger,  
G.v.Nijenrodestr. 171, 3621 GJ  
Breukelen, tel. 06-15128659,  
scriba@pieterskerk.info

**Ledenadministratie:** W. Mur, tel. 266842,  
noortje-wim.mur@planet.nl

**Website:** www.pieterskerk.info

**Kerktelefoon:** J.vd.Bosch, john.vd.bosch@kpnmail.nl,  
tel. 266843 (na 18.00 u.)

### Bij de diensten

*Zondag 9 december* is de tweede zondag van Advent en vieren we het Heilig Avondmaal. Advent staat in het teken van het komen van God en bij brood en wijn gedenken wij hoe ver God daarin is gegaan. Christus is niet gekomen om God-met-ons te zijn in alle fijne en mooie dingen van ons bestaan, maar hij is gekomen om God-met-ons te zijn in de diepte van onze eenzaamheid, onze zonden en onze dood. Aan deze diepte ontspringt de vreugde van het geloof. Hier ontvlamt de hoop dat God zijn volk zal bevrijden. Van deze hoogte en diepte zingt ook Psalm 130 die we in deze dienst lezen.

De avonddienst staat in het teken van de voortzetting en dankzegging voor het Heilig Avondmaal. Ik hoop dan opnieuw voor te gaan en in de verkondiging staan we stil bij de vraag wat nu eigenlijk een sacrament is. In onze protestantse traditie hebben we er twee, doop en avondmaal, maar waarom eigenlijk? En wat zeggen ze ons? Zeggen de sacramenten ons iets anders dan de verkondiging? Of zeggen ze hetzelfde anders? En welk gewicht heeft dat dan? We gaan voor deze vragen te rade bij de Heidelbergse Catechismus, zondag 25.

*Zondag 16 december*, de derde zondag van Advent, gaat ds. Th. Wegman uit Zeist voor in de morgendienst, in de avonddienst is dat ds. G.J. Codée uit Maarssen.

Graag wijzen we u hier ook op Breukelen Zingt, de inmiddels niet meer weg te denken koor- en samenzangavond in Advent. U bent van harte welkom in de Pieterskerk op dinsdag 12 december om 20.00 uur. Meer informatie vindt u verderop in Kerknieuws.

*ds. K.Hage*

### **Uit de kerkenraad**

Op 19 november jl. hield de kerkenraad haar laatste vergadering van dit jaar. Het moderamen komt wel in december nog bij elkaar. In het bezinningsdeel van de vergadering werd nagedacht over Mat. 25:1-13; de gelijkenis van de 5 wijze en 5 dwaze meisjes die met hun lampen de bruidegom verwachten. Het is een gelijkenis waarin Jezus het Koninkrijk der hemelen (opnieuw) vergelijkt met een bruiloftsfeest. Het is ook een waarschuwing om waakzaam te zijn en de hoop niet te verliezen. Over deze gelijkenis werd de aanstaande zondag 25 november gepreekt. De kerkenraad evalueert de jaarthema-avond, gemeenteavond en de ringvergadering. De thema-avond 'Gaan we groen doen?' waarin Koos van Noppen ons meenam langs groene keuzes in het dagelijks leven is positief ervaren. De volgende thema-avond staat gepland op 27 maart 2019, we hopen dan op een wat grotere opkomst. Complimenten voor Ds. Hage over zijn verhaal tijdens de gemeenteavond over de totstandkoming van een (zondagse) preek. Tijdens de eerste ringvergadering in Breukelen hield dr. Dekker een inspirerend verhaal over geloven in een samenleving van steeds sterker wordende secularisatie en krimp in de kerk. Het is een uitdaging voor de kerk om in deze tijd ons vast te blijven houden aan de kern en daarover vrijuit te spreken en een hoop voor onze samenleving. Het statement van de Pauluskerk in Kerknieuws over het homohuwelijk is besproken. De toonzetting en plaatsing van het statement bracht een aantal reacties teweeg. De publicatie van het statement in Kerknieuws zal besproken worden in de gezamenlijke Algemene Kerkenraad vergadering van 22 november.

De restauratiewerkzaamheden aan het orgel en de constructieversterking zijn besproken. De actie Kerkbalans zal ook weer van start gaan, u zult de brief binnenkort ontvangen. Het collecterooster 2019 is besproken en vastgesteld, de avondmaalscollecten zullen bestemd worden voor Dorcas. De derde collecte voor de wijkkas zal weer worden ingevoerd. In 2019 zal deze collecte maandelijks (m.u.v. oktober) worden gehouden om het tekort van de wijkkas te beperken. De begroting 2019 van de diaconie wordt voorlopig vastgesteld, gemeenteleden kunnen deze op verzoek inzien. In 2019 zal er geleidelijk door de leiding van de kinderkerk van NGK en Pieterskerk worden gesproken over verdere intensivering/samenvoegen van beide kinderkerken. De gezamenlijke jeugdvereniging kent een goede opkomst (0-25), er zal een kamp worden georganiseerd in maart

2019. De vergadering wordt afgesloten met het lezen van Colossenzen 3:16-17 'Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem?'

*Marco Berger*

### **Pastoraat**

Wilt u geboorte, ziekenhuisopname, ernstige ziekte, overlijden en andere belangrijke mededelingen doorgeven aan de ouderling in uw eigen buurt? Hier volgen de namen en telefoonnummers.

*Marlies Wijnen* is ouderling van sectie 1 (Zuid) en contact-ouderling van sectie 2 (West). U kunt met haar contact opnemen via telefoon (0346-261837) of mail: marlieswijnen2@gmail.com.

*Reina van der Wilt* is ouderling van sectie 4 (Noord), te bereiken via 0346-262103 of reinanr2@hotmail.com.

*Jeroen van Scherpenzeel* is ouderling van sectie 3 (Centrum) en is te bereiken via 0346-251979 of famvanscherpenzeel@gmail.com.

In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de wijkpredikant *ds. K. Hage*, tel. 0346-261565, of indien hij niet bereikbaar is, met de scriba, *Marco Berger*, tel. 06-15128659 of scriba@pieterskerk.info. Als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, neem dan tijdig contact op met uw sectieouderling, of één van de andere ouderlingen.

### **Dinsdagmorgen Bijbelkring**

*Dinsdag 11 december* komt de Bijbelkring weer samen in het Bonifatiushuis, van 10.00-11.30 uur. Het is een gezellige en leerzame kring, die ook ieder verwelkomt die vrijblijvend een keer wil komen kijken. We lezen uit het Bijbelboek Prediker. Prediker is een oude stem die verrassend modern is met zijn zoeken naar de zin van het bestaan en de vertwijfeling of de zin wel te vinden is. Dit keer lezen we Prediker 7:15-22, waar hij ons voorhoudt om niet al te rechtvaardig te zijn.

*Ds. K.Hage*

### **Broeklandkring**

*Donderdag 20 december* is er Broeklandkring bij Marco en Petra Berger, G. v. Nijenrodestraat 171. We beginnen om 20.00 uur en lezen verder in *Vreemde Vogels*, hoofdstuk 7, over 1 Petrus 4:1-7 en 12-19.

*Ds. K.Hage*

### **Giften**

Voor het wekelijkse koffie drinken ontvingen we in de daarvoor bestemde collectebus in november € 35. Alle gevers hartelijk dank.

Jan Winkel

WIJKGEMEENTE  
PAULUSKERK



**Predikant:** Ds H.H.Schorren,  
Keizerskroon 5, 3621 RS Breukelen, tel. 266337,  
email: h.h.schorren@gmail.com  
**Scriba:** Ds. D.E.E. Figeë, De  
Angstel 532, 3621 WN Breukelen,  
tel. 262912, e-mail:  
scriba@pauluskerkbreukelen.nl

**Kerkelijk buro:** M. Pfeiffer, tel. 06 28271283, e-mail:  
moniquepfeiffer@hotmail.com

**Autodiensten:** Emmy Wildeman, tel. 241578

**Website:** www.pknbreukelen.nl

**Kerktelefoon:** H.P. Vermaat, tel. 261817

### Bij de diensten

*Zondag 9 november, Advent II*

Vorige week begon een nieuw kerkelijk jaar waarin ditmaal het Evangelie van Lucas centraal staat. In het leerhuis 'In therapie bij Lucas' verdiepen we ons vier avonden in de achtergronden van dit Bijbelboek. Op de eerste avond lasen we de proloog van Lucas waarin hij zijn opzet toelicht:

*"[1] Aangezien velen het ter hand hebben genomen een verhalend verslag op te stellen over de gebeurtenissen die onder ons zijn vervuld [2] zoals aan ons overgeleverd hebben zij die van het begin aan ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest [3] lijkt het ook mij goed, na alles van voren af precies stap voor stap te hebben gevolgd dit met orde voor u op te schrijven, hoogedele Theofilus [4] opdat u zult inzien het onwankelbare van de woorden waarin u onderricht bent."*

Na afloop zei iemand dat hij over die verzen nog nooit een preek had gehoord. Misschien een idee voor mij? Op de terugweg naar huis dacht ik: ja, waarom niet?! Het is een tekst die heel goed past bij de 2<sup>de</sup> Adventszondag waarop van ouds gelezen wordt uit Jesaja 40 over het woord van God dat eeuwig standhoudt en over de vreugdebode (evangelist...) die Gods komst aankondigt. Daarnaast werd gelezen Romeinen 15: 'Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen,' – en dat is ook de doelstelling van Lucas. We beginnen de dienst met de Psalm van deze zondag, 80, waarin we bidden om het licht van Gods aangezicht. Na Jesaja 40 (de lezing die ook in het project van de kindernevendienst aan de orde komt) zingen we het lied dat daarbij hoort: gezang 123 uit het oude Liedboek. In aansluiting op Romeinen: 322 over de Schrift die *mensenorsprong*, *-dagen* en *-toekomst* schrijft. In antwoord op Lucas 1 klinkt Psalm 40: ik breng de blijde boodschap van uw recht. Na de preek een lied uit de gezangen van vroeger: 'Heugelijke tijding, Evangeliewoord'. Ons slotlied is 315 over het hemels woord dat aan de gemeente is toevertrouwd: 'Gods woord bestaat in eeuwigheid' en daarmee zijn we weer terug bij Jesaja 40!

Voorganger: ds. B. Aalbers (Maarssen)

*Dinsdag 11 december, 19.15 uur*  
*Oecumenische avondgebed in de Adventstijd*  
Voorganger: Lies van den Hoven  
Cantor: Arnoud Heerings  
Piano: Greetje Buitelaar

*Zondag 16 december, Advent III*  
*Schrift & Tafel*

De derde zondag van Advent kleurt roze. Door het paars van de voorbereidingstijd schijnt al even het licht van wat komen gaat. Het verwachtende hart springt al even omhoog vol blijde verwachting. En dat zien we o.a. terug in de lezingen. De profetenlezing is Sefanja 3:14-20 en begint met de woorden: '*Jubel, vrouwe Sion, zing van vreugde, Israël, juich met heel je hart Jeruzalem!*' (3:14) Het grote lijden van het volk werd ervaren als een hemels vonnis; alsof God zich voorgoed had afgewend. Maar er zal bevrijding komen, zo is de belofte. '*God, de HEER, zal in je midden zijn, Hij is de held die je bevrijdt*' (3:17a). De lezing uit het heilig Evangelie is Lucas 3:7-18. Die lezing begint met een niet al te vriendelijke begroeting door Johannes de Doper. De mensen die zich door hem willen laten dopen, noemt hij 'addergebroed'. Een grappig woord toch eigenlijk. Ergens doet het denken aan die mythische slang in het paradijs, de aanstichter van de zondeval. Die mensen, zo lijkt Johannes te zeggen, zijn de vruchten van wat de slang voortbrengt. De woorden die Johannes gebruikt, zijn geen gezellige wervende woorden. Maar ze leggen de vinger wel op de zere plek. De doop – zoals Johannes die bedient – is geen middeltje tegen een dreigend oordeel. Het roept op vruchten te dragen van het nieuwe leven. bij een groep horen, je jood kunnen noemen of christen, het zegt niets. 'Wat moeten we dan doen?' vragen de mensen hem, en vervolgens de tollenaars, en als laatste de soldaten. Kort samengevat: deel en wees rechtvaardig! De mensen, vol verwachtingen, vragen zich af of Johannes dan wellicht de Messias is. Maar hij antwoordt dat er iemand komt die meer vermag, sterker is. Die zal dopen met heilige Geest en met vuur.

Op deze derde zondag van Advent vieren wij de Maaltijd van de Heer. Wij breken brood en delen het en we proeven aan de wijn van het koninkrijk. Wij gedenken onze Heer Jezus Christus. In zijn offer verbinden wij ons offer: ons leven geven wij aan het koninkrijk dat komen gaat, ons hart is gericht op Gods toekomst, onze handen en voeten dragen de liefde voort. Dat Hij ons doopt met heilige Geest en met vuur.

Voorganger: ds. H.H. Schorren

*Dinsdag 18 december, 19.15 uur*  
*Oecumenische avondgebed in de Adventstijd*  
Voorganger: Sophie Koster  
Cantor: Arnoud Heerings  
Piano: Greetje Buitelaar

*Iedere vrijdag*

*Gebed voor Vrede en Verzoening*

Van 12.15 – 12.35 uur is er het wekelijks gebed voor Vrede en Verzoening in de traditie van Coventry.

## Mijn afscheid

Beste gemeenteleden,

De meesten van u zullen al wel gehoord hebben van ons komende vertrek uit Breukelen. In de bijdrage van onze scriba ds. Figeë, kunt u lezen dat er een beroep op mij uitgebracht is door de Laurenskerk in Rotterdam. Het is natuurlijk een prachtige nieuwe stap. Maar het is ook afscheid nemen en daarbij zal ook ik nog wel wat tranen laten. Omdat nog niet alle officiële documenten getekend zijn, wil ik nu ook nog niet in verdere details treden. Ik zal naar alle waarschijnlijkheid in het volgende nummer van Kerknieuws met meer details komen over het beroep, wat het werk in Rotterdam zal behelzen en wanneer het afscheid in Breukelen zal plaats vinden.

Ik blijf mij ook de komende periode naar mijn beste vermogen inzetten voor de Pauluskerk. We zijn een prachtige gemeente. En dat zal het ook zijn in een nieuwe periode.

Hartelijke groet, mede namens Quirijn,

Ds. Harold Schorren

## In en uit de Gemeente

Op 26 november werden Guido en Annelieke Vlug – Brandenburg (G. van Nijenrodestraat 82c, 3621GM) verblijd met de geboorte van hun zoon Lucas Henny Franciscus. Dankbaarheid en vreugde is er bij de jonge ouders. Wat bijzonder dat je dan zomaar vader en moeder mag zijn, je kindje op zien groeien en mag omringen met liefde en zorg. Dat de kleine Lucas omringd mag worden door lieve mensen die er voor hem zijn, hem de weg wijzen in het leven, hem helpen met vallen en opstaan. Bovenal wensen we dat de Eeuwige hem op zijn weg zal vergezellen en nabij zal zijn. Vanuit de Pauluskerk willen we hen van harte feliciteren.

Bij het binnenhalen van Sinterklaas kwam mevr. Netty Stoker (Nassaustraat 2b, 3621DA) op de Kerkbrink ten val en kneusde daarbij haar knie. Thuis is zij nog een keer gevallen en brak daarbij net boven de enkel haar been. Thuis blijven was geen optie en zij is daarom tijdelijk opgenomen in Accolade Zorg in Bosch en Duin. Afgelopen maandag heeft zij loopgips gekregen en mag zij haar been weer wat belasten. Oefenen en fysiotherapie moeten er voor zorgen dat zij weer snel zo mobiel is dat zij weer naar huis mag. Haar adres is: Mevr. Netty Stoker-Smit, Accolade Zorg Bosch en Duin, afd. Koriander kamernr. 3, Dennenweg 2, 3735MR Bosch en Duin. We wensen haar veel sterkte en hopen haar weer snel in ons midden te hebben. Een hartelijke groet vanuit de Pauluskerk.

Vorige week moest mevr. L Krijgsman - Menheer (Silversteyn 54, 3621PC) onverwacht in het ziekenhuis vanwege hartklachten opgenomen worden. Afgelopen maandag zou er een pacemaker geplaatst worden en was het de bedoeling dat zij weer snel naar huis zou kunnen. Laten we hopen dat alles volgens plan is verlopen en dat deze ingreep de hartproblemen heeft verholpen. We wensen Lina en haar man heel veel sterkte en alle goeds. Natuurlijk vanuit de Pauluskerk een hartelijke groet.

Margreeth van Ingen

## Beroep

Op zondag 25 november heeft in de kerkdienst de volgende mededeling geklonken:

Als scriba van de Pauluskerk heb ik een mededeling van de kerkenraad voor u als gemeente: elf en een half jaar heeft dominee Harold Schorren in Breukelen gestaan, oftewel de Protestantse Gemeente Breukelen gediend, als predikant van de wijkgemeente Pauluskerk. En nu heeft dominee Schorren een beroep ontvangen van de Laurenskerk in Rotterdam. Dat beroep neem hij in welwillende overweging en daar kan hij – zoals gebruikelijk – even de tijd voor nemen. Natuurlijk feliciteren wij dominee Schorren van harte met dit beroep en wij wensen hem veel wijsheid en zegen bij het nemen van zijn beslissing. Dank u wel voor uw aandacht. Ook in de Pieterskerk is bovenstaande afkondiging gedaan. Verdere berichten zullen te gelegener tijd volgen. Allen wens ik graag een goede en beloftevolle Adventstijd!

ds. D.E.E. Figeë, scriba

## Welkom in een open kerk!

In dagblad Trouw van vrijdag 30 november jl. staat vermeld, dat honderden predikanten en kerkelijk werkers een 'Open brief aan de Nederlandse samenleving' in dezelfde krant hebben gezet. De kerkenraad van de Pauluskerk kan zich vinden in deze brief en had zelf al in een statement (zie Kerknieuws nr.19) aan de synode gemeld, te staan voor een inclusieve kerk. Een kerk waarin iedereen welkom is en gelijk wordt behandeld, zoals dat dan ook behoort te blijken uit de kerkorde én uit de kerkelijke praktijk. Vanuit deze overtuiging van de Pauluskerk wordt de Open brief hieronder grotendeels (en iets aangepast) afgedrukt, als reactie op de synode van half november.

### *Open brief aan de Nederlandse samenleving*

*Wij, predikanten en kerkelijk werkers in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) willen met deze open brief een krachtig, positief signaal geven. Wij willen uitspreken dat wij staan voor een inclusieve kerk, die geen onderscheid maakt tussen verschillende relatievormen. De aanleiding voor deze open brief is het recente besluit van de synode om vanuit de kerkorde het verschil te handhaven tussen het zegenen en het (niet bijbels gefundeerde) ín-zegenen van respectievelijk homostellen en heterostellen die allen evenzeer wettelijk gehuwd zijn.*

*Wij betreuren het, dat voorstellen om de kerkorde op dit punt te wijzigen zijn weggestemd, uit angst voor onrust en verdeeldheid binnen de kerk. Wel is er in een toegevoegde tekst uitgesproken, 'dat de kerkorde in deze bepalingen geen waardeoordeel geeft over de seksuele geaardheid van haar leden noch over hun persoonlijke keuzes als het gaat om het huwelijk of andere levensverbintenissen'.*

*Echter, door het besluit zoals dit nu is genomen, zou de indruk kunnen ontstaan, dat de PKN als geheel wél onderscheid blijft maken tussen homo's en hetero's,*

*tussen het huwelijk van man en vrouw en dat van twee mannen of twee vrouwen. Die indruk is onjuist. Velen binnen de PKN betreuren dit besluit van de synode om de discriminerende verschillen in de kerkorde te handhaven. Wij staan immers voor een open kerk waarin iedereen welkom is, waar geen onderscheid gemaakt wordt tussen verschillende relatievormen. Een kerk waarin de liefde voluit veelkleurig gevierd mag worden, waarin mensen zich uitgesproken gezegend mogen weten met elkaar. Een kerk waarin Doop, Avondmaal en kerkelijke ambten open staan voor al haar leden. Wij vinden het belangrijk dat dit positieve geluid óók gehoord wordt. Daarom deze open brief: welkom in onze kerk!*  
(Trouw, 30-11-18)

Intussen beraadt de kerkenraad van de Pauluskerk zich nog over het sturen van een eigen reactie naar de synode van de PKN. In de hoop dat u allen en ieder die dit leest zich een geliefd 'kind van God' mag weten, moge ook de Pauluskerk een gezegende en veelbelovende Adventstijd tegemoet gaan.

ds. D.E.E. Figeë, scriba

### **Kerstversiering**

Bij het vieren van Advent en Kerst hoort natuurlijk een versierde kerk. Het moderamen heeft donderdagavond 13 december uitgekozen om daar weer een enthousiaste en verbindende happening van te maken. Deze keer is niet alleen de hele kerkenraad uitgenodigd, maar zijn ook alle gemeenteleden welkom die zich betrokken voelen en een handje willen helpen. En al die handjes bij elkaar zullen er een vrolijk karwei van maken dat niet al te lang zal duren. We beginnen stipt om 19.30 u. maar de deur blijft gastvrij open . . . Na afloop is het dan goed rusten met een gezellige kerstborrel. Wij rekenen op uw komst en aanmoediging!

ds. D.E.E. Figeë, scriba

### **Liturgische bloemschikking Advent en Kerst 2018 – vervolg op het artikel in vorig Kerknieuws**

Meditatieve tekst voor de 2<sup>e</sup> adventszondag:

*Kinderen in donker Bogota*

*vinden soms graag lichtstralen*

*het kromme wordt recht, een nieuw begin.*

Geef licht aan werkende kinderen in Colombia. Als je door de sloppenwijken van de Colombiaanse hoofdstad Bogotá loopt, zie je talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen Colombiaanse kinderen moeten werken. Ze doen zwaar, gevaarlijk werk en maken lange dagen. Bovendien groeien ze vaak op in een donkere omgeving met veel geweld en drugsgebruik. Bevlogen medewerkers van een lokale organisatie in Colombia maken hun zware bestaan een stuk lichter. Zij vergroten de weerbaarheid van deze kinderen en hun toekomstkansen.

Meditatieve tekst voor de 3<sup>e</sup> adventszondag:

*Kinderen die anders zijn*

*God beschermt*

*door God benadigd*

*dromen bewaarheid*

*Leven naar het licht*

Geef licht aan weeskinderen in Oekraïne. Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne worden opgevangen in staatsinternaten. Zo ook in het stadje Vynnyky. Het personeel van het staatsinternaat voor basis- en middelbaar onderwijs had moeite met de minimale voorzieningen voor de kinderen: het eten was ongezond, de medische zorg was slecht en het personeel was onverschillig ten opzichte van de kinderen. Geef deze kinderen via het project School van onze Dromen een hoopvolle toekomst!

De bloemengroep

### **Geluid in de Pauluskerk**

Sinds april dit jaar hebben we helaas gedoe rondom de geluidsversterking in de Pauluskerk. Eerst was het de ringleiding, maar helaas gingen ook soms boxen zomaar uit. Dit heeft steeds onze aandacht gehad en wordt met ons geluidsbureau ook aangepakt. Het is helaas zo dat je de bron van het geluid: een fluisterende, sissende en/of in snelvaart sprekende persoon niet helemaal kunt opvangen. Wel kan het geluid iets worden versterkt. We hebben geen wonderapparaat, de bron kunnen we niet veranderen. Afgelopen zondag hebben alle boxen het de hele dienst gedaan. We waren dus weer wat verheugd, maar achteraf horen Henk Hansman en ondergetekende toch nog een enkele opmerking. Graag horen we van u als u problemen heeft rondom geluid, zodat we kunnen kijken naar de mogelijke vervolgactie.

Hans Schriever, coördinator

### **AED en de Pauluskerk**

Zoals u misschien weet heeft de Pauluskerk een AED (Automatische Externe Defibrillator) een apparaat dat ingezet kan worden bij een hartstilstand van een persoon. Deze hebben we altijd binnen in het gebouw gehad, waardoor deze beperkt gebruikt kon worden om mensen buiten het gebouw te helpen. Sinds 2 weken hebben we het apparaat nu buiten hangen bij de achteringang. Het is daarmee mogelijk dat inwoners uit de wijk “De Poel” ook geholpen kunnen worden. Hiermee wordt de kans veel groter dat mensen in levensbedreigende situaties kunnen worden gered. Zelf ben ik blij met deze ondersteuning vanuit onze kerk naar de buurt. Ik hoop u ook.

Hans Schriever, coördinator

Beste gemeenteleden,

Er liggen nog steeds een aantal zaken in de kerk die achtergebleven zijn na de tentoonstelling over “Het huwelijk en de kerk”. Het zou fijn zijn als die terecht komen bij de exposant. Dus mis je nog iets, laat dat dan zo spoedig mogelijk weten aan ondergetekende, Mocht ik niets horen, dan zal het worden vernietigd.

Ans van der Velde, tel. 06-12611812

## DIACONIE

### Toelichting collecte 9 december Pastoraat nieuwe stijl

In het pastoraat spelen vrijwilligers een belangrijke rol. De Protestantse Kerk brengt vrijwillige werkers in het pastoraat samen in een 'leergemeenschap pastoraat' om van elkaar te leren door informatie uit te wisselen en elkaar te bevragen. Ook wordt er geëxperimenteerd met nieuwe vormen van leren, zoals bv. e-learning 'pastorale gesprekken'. Samen met plaatselijke gemeenten werkt de Protestantse Kerk aan laagdrempelige vormen voor onderlinge zorg en pastoraat. Ervaringen worden gebundeld en beschikbaar gesteld voor andere gemeenten. Dit soort nieuwe vaardigheden zijn nodig om bij te blijven in een veranderende kerk, waar het steeds meer aankomt op vaardigheden van gemeenteleden zelf. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk om pastorale vrijwilligers te ondersteunen in hun belangrijke werk.

### Toelichting collecte diaconaal project Christen Kindertehuis Indonesië 16 december 2018

Met steun, donaties van familie en vrienden zetten Lily en Jim van Lawick van Pabst zich al 15 jaar in voor het Christen Kindertehuis. De kinderen zijn wees of zijn achtergelaten door een ouder die niet meer voor hen kan zorgen. Of uit een thuissituatie gehaald, die voor hen niet meer veilig is. Het kindertehuis heet: Panti Asuhan "Wisma Pengharapan" Talitakum. Kindertehuis "Huize Hoop" Stichting Talitakum. Het bevindt zich in Sukabumi op West Java in Indonesië.

De kinderen gaan naar de christelijke school vanaf de kleuterschool t/m het middelbaar onderwijs. Met de middelen die zij hebben, willen zij zorgen voor scholing, betere voeding, behuizing, geluk, liefde en begeleiding van elk kind. Hoogtepunten voor de kinderen is nog altijd het zwemfestijn, een middag zwemmen met de kinderen, vooraf cake met limonade. Na het zwemmen samen heerlijk eten. Ook een middag muziek maken en zingen, of een sportmiddag bijwonen behoort tot de mogelijkheden.

### Voedselbank



+ 1, 2, ...

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen doen één

artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt. Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

## COLLECTEN

Pauluskerk Pieterskerk

### Zondag 4 november 2018

Najaarszendingsweek	201,45	155,25
Kerk	151,42	136,00
Avondmaalscollecte (Hospices)		130,00

### Woensdag 7 november 2018

Dorcas	95,20	155,00
Kerk		1342,00

### Zondag 11 november 2018

Binnenlands Diaconaat Exodus	182,79	166,50
Kerk	111,95	192,00

### Zondag 18 november 2018

Amnesty International St. Vecht	143,20	149,10
Kerk	131,85	153,00

### Zondag 25 november 2018

Eigen gemeentewerk	160,40	260,05
Wilde Ganzen (Taizé)	15,70	
Kerk	157,86	207,00

De Diaconie ontvingt een gift van € 50 en een gift van € 25 voor de ramp op Sulawesi

## GEZAMENLIJKE BERICHTEN

### In therapie bij Lucas-Achtergronden bij het Evangelie



Op woensdag 12 december zal dr. Bert Aalbers zijn tweede inleiding geven op het Evangelie van Lucas. Zo vlak voor Kerst lezen we Lucas 2, het Kerstevangelie bij uitstek. Misschien kunt u het wel dromen, maar wat staat er nu eigenlijk? U bent allen van harte welkom van 20.00-21.30 uur in de Pauluskerk (achterzaal). In het kerkelijk jaar 2018-2019 staat het Evangelie van Lucas centraal. Deze evangelist heeft een heel eigen stijl. Zo begint en eindigt zijn verhaal in de *tempel*, met *lofzangen*. Hij accentueert voortdurend dat Jezus' aandacht vooral uitgaat naar de *mensen in de marge*: zieken, hoeren, tollenaars, zondaars. Verder zijn er veel *gelijkenissen* die we alleen bij hem vinden. Lucas vertelt ook vaak over maaltijden met Jezus en de tafelgesprekken die daarbij horen. En heel opvallend: op alle cruciale momenten in zijn leven gaat Jezus in *gebed*. De derde inleiding wordt gegeven op woensdag 13 februari. Dan buigen we ons over de maaltijdverhalen, de mensen aan de kant en de gelijkenissen. De vierde inleiding is op woensdag 20 maart 2019, waarin de bidden Jezus centraal staat.

### Breukelen Zingt

Op dinsdagavond 11 december om 20.00 uur is er weer een Breukelen Zingt advent- en kerstzangavond in de Pieterskerk. Medewerking wordt verleend door het Chr.

Mannenkoor Immanuël o.l.v. dirigent Jan Verhoef. Het



Hess kabinetorgel uit 1790 en de piano worden bespeeld door Theo Griekspoor uit Aalsmeer. Jakob Brouwer bespeelt

zijn trompet. Deze muzikale avond staat in het teken van advent en kerst in een prachtig versierde kerk met koor- en samenzang. Wilt u zingen, zing dan mee! Het meditatief moment wordt verzorgd door Ds. K. Hage. De leiding is in handen van Ds. F.E. Schneider. Zoals onze traditie is zingen we bekende melodieën. Ook voor deze avond staan er weer mooie liederen op het programma. Het belooft weer een fantastische avond te worden. Laat u verrassen en neem anderen mee. Samen zingen en luisteren in een sfeervolle kerk is heerlijk. De ingang is aan de achter zijdeur van de kerk. Vanaf 19.30 uur is de deur open. Toegang is gratis. Om de kosten te bestrijden wordt een collecte gehouden. Ieder hartelijk welkom!

### Instaproof kerststal en vredeshoek



Ik had er nog nooit van gehoord: instaproof. Maar bij jongeren blijkt het zeer bekend te zijn. Ergens is een mooi decor opgebouwd. Daar kun je dan een foto maken en/of een selfie. Die foto plaats je dan op Instagram.

En soms kun je er zelfs een prijs winnen als je de mooiste foto hebt ingestuurd. Omdat de Kerstwandeling op Nijenrode dit jaar helaas niet doorgaat, hebben we een brainstormavond gehouden waar een aantal ideeën naar boven kwam, waaronder die van de Instaproof. Het plan is als volgt. Voor de Pauluskerk wordt een dubbel decor opgebouwd. Eén decor is de stalscène met het kribje en het Kind. Men kan zichzelf (eventueel verkleed) fotograferen als deelnemer in de stal. Het andere decor is een blauwe achtergrond met sterren en een grote hoeveelheid witte vredesduiven waar je tussen kunt staan. Op de vredesduiven wordt het woord 'vrede' geschreven. Iedere duif een andere taal. Daartussen kun je gaan staan, als 'deelnemer' aan wereldvrede. De Instaproofdecors worden opgebouwd op zaterdag 15 december en blijven staan tot na de Kerst. Iedereen is dus uitgenodigd om foto's te maken en in te sturen. En jazer, we hebben een leuke prijs voor de mooiste inzending. Bij de scènes staat een bord met de gegevens hoe en waar je je foto kunt indienen. Doe mee!

### Kinderkerstfeest

Op zondag 23 december om 16:00 uur wordt in de Pieterskerk in Breukelen het kinderkerstfeest gevierd. De kerstviering met als thema "Uitkijken naar ..." is er voor de hele familie met zang en gebed. We lezen het sfeervolle kerstverhaal "De wonderlijke Kerst van papa Panov" van Tolstoj. Het is Kerst en papa Panov verwacht een bijzondere bezoeker. Alles gaat anders dan de oude

schoenmaker verwacht. Toch is aan het eind van de dag de sprankeling in zijn ogen terug. Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor Jeugdorp De Glind, waar kinderen en jongeren wonen die vanwege diverse redenen niet meer thuis kunnen wonen. Na de viering is er in het Bonifatiushuis chocolademelk en kerstbrood voor iedereen. Iedereen is van harte uitgenodigd.

### Vooraankondiging kerstconcert 'Young Voices' Kerstsfeer met het kinder- en jeugdkoor uit Lansingerland



Op zaterdag 22 december a.s. ben u van harte uitgenodigd voor een prachtig kerstconcert door het kinder- en jeugdkoor "Young Voices" uit Lansingerland o.l.v. Carla Veeningen. Pianist is Hein Hoogendoorn. Het

concert wordt gegeven in de Pauluskerk en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis.

Het koor is opgericht in 1979 en bestaat uit drie leeftijdscategorieën. Vanaf 4 jaar kunnen de kinderen terecht in de Koorklas, waar de kinderen spelenderwijs de liedjes leren met soms ook leuke dansjes. In het Kinderkoor en het Jeugdkoor wordt verder gewerkt aan ritmische vorming, noten lezen en stemvorming, en worden de halfjaarlijkse concerten voorbereid.

Het koor repeteert één keer per week. Er worden allemaal verschillende soorten liedjes gezongen. Ze treden zo'n tien keer per jaar op. Bijvoorbeeld elk jaar doen het Kinderkoor en het Jeugdkoor mee met de Mattheüs Passion van Bach. Het Jeugdkoor deed in 2009 mee aan het "Stabat Mater" van G.B. Pergolesi. Soms hebben ze een uitstapje zoals met het Jeugdkoor voor een "International Singing Week" naar Denemarken, waar ze samen met jeugdleden uit andere Europese landen workshops hebben gevolgd en optredens hebben gedaan. Ook wordt het koor regelmatig voor grote projecten gevraagd zoals "De Zondvloed" en "Sint Nicolaas Leeft" van Benjamin Britten.

Zoals u gewend bent van het Kerstconcert in de Pauluskerk is er ook een kerstverhaal, zullen we ook samen zingen en kunt u na afloop genieten van heerlijk kerstgebak.



Werkgroep Oecumene

### Oecumenische vespers in de Adventstijd

De Werkgroep Oecumene organiseert in de adventstijd weer vespers. Deze vinden op dinsdag 4, 11 en 18 december 2018 plaats in de Pauluskerk, Straatweg 37 te Breukelen. De vespers beginnen om 19.15 uur en duren



ongeveer 20 minuten. Na afloop is er koffie en thee. U bent van harte welkom.

### **Volkskerstzang**

Op maandag 17 december 2018 organiseert de Werkgroep Oecumene weer de jaarlijkse Volkskerstzang in de Rooms-Katholieke kerk, Straatweg 146 in Breukelen. Aanvang: 20.00 uur. Medewerking verleent de Brassband Breukelen o.l.v. Syde van der Ploeg. Ds. Harold Schorren van de Pauluskerk uit Breukelen houdt een korte overdenking. U bent allen van harte welkom!

Namens de Werkgroep Oecumene,  
Ellen Middelweerd en Nel van Bekkum

### **9 december 2018: groetenkaartenactie Amnesty International**

Enkele weken geleden schreven wij er al over, daarom nu een korte herinnering: op zondag 9 december zal Amnesty werkgroep Stichtse Vecht in de Pieterskerk en Pauluskerk weer de jaarlijkse groetenactie houden. U kunt dan na afloop van de kerkdienst een paar ansichtkaarten meenemen, met daarbij de namen en adressen van enkele gevangenen en slachtoffers van mensenrechtenschendingen, en wat achtergrondgegevens over hen. De kaarten zijn al van een postzegel voorzien, dus u hoeft ze alleen nog te adresseren en kunt er een persoonlijke groet op schrijven. Het is voor deze mensen erg troostend om te merken dat ze gekend zijn, dat er mensen zijn die aan hen denken. Het is bemoedigend om te zien dat elk jaar weer enkele gevangenen, aan wie vorig jaar groetenkaarten gestuurd zijn, intussen vrijgekomen zijn. Meestal speelt de druk van Amnesty International hierbij een grote rol. We willen speciaal de Ethiopische journalist Eskinder Nega noemen, aan wie wij vorig jaar kaarten stuurden. Amnesty voerde lang actie voor hem. Hij is op 14 februari 2018 vrijgelaten na 7 jaar gevangenschap, en was een van de speciale gasten bij het 50-jarig jubileumfeest van Amnesty Nederland in april. We herinneren u ook nog aan de schrijfmarathon 'Write for rights', op diezelfde zondag, van 15.00 tot 18.00 uur in de Pauluskerk. U kunt op ieder moment daartussen binnenlopen.

Amnesty International, afdeling Stichtse Vecht

### **Kerkbalans 2018**

Onderstaand treft u aan de toegezegde stand van Kerkbalans per 22 november 2018 met daarbij het bedrag wat reeds ontvangen is.

	Toegezegd	Ontvangen
Pauluskerk	€ 122.106	€ 94.496
Pieterskerk	€ 65.136	€ 60.752

U heeft de maand december nog de tijd de toegezegde bedragen voor Kerkbalans 2018 over te maken.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Jan Winkel

### **GT Bätzorgel voortgang restauratie**

Hoe gaat het toch met ons orgel? Een groep gemeenteleden en Vrienden van de Pieterskerk vroegen zich dit ook af en is afgereisd naar de werkplaats in Wijk

en Aalburg. Hans van Rossum, orgelbouwer en Jaap Jan Steensma, onze restauratiebegeleider, vertelden in geluiden en kleuren over de restauratie. Het orgel kon door de organisten weer bespeeld worden, voor hen voor het eerst met aangetrapte balgen. Vroeger had de kerk een trapper in dienst die zorgde dat de blaasbalgen functioneerden. Begin 1900 is deze persoon ontheven van zijn taak en is er een motor geïnstalleerd. In de gerestaureerde situatie komen er weer drie blaasbalgen, i.p.v. huidige twee, terug die nog geplaatst kunnen worden op de oude inkepingen in het hout. De motor blijft, maar voor speciale gelegenheden kan het orgel ook getrapt worden, daarmee krijg je een nog mooier geluid. We hebben verder gezien hoe een orgelpijp vakkundig onderhanden werd genomen om de oude klank terug te brengen. Helaas is het schilderwerk nog niet gestart. Dit gebeurt voor de grote delen pas in januari. De fijne delen staan inmiddels wel in de werkplaats van de schilder. Afgelopen weken heeft Den Hartog uit Loenersloot samen met een staalleverancier het balkon verstevigd. Gelukkig zien we niets meer van deze grote operatie. Dit is zeer netjes uitgevoerd. In januari beginnen de schilders in de kerk en dan hopen we dat het orgel begin maart compleet klaar is en weer kan klinken tijdens de eredienst en concerten. Op de website: [vriendenvandepieterskerk.nl](http://vriendenvandepieterskerk.nl) kunt u meerdere foto's en filmpjes zien en eventueel een schenking in orde maken.

We zijn een culturele ANBI stichting, dus fiscaal extra aantrekkelijk om nog voor 31 december een bedrag over te maken op NL 27 RABO 0324276389.

Dick Oosthoek

### **Kerstgroet Zustersgemeente Majosháza**



De jaarlijkse Kerstgroet ligt alweer klaar in de kerk op zondag 9 december voor onze zustersgemeente in Majosháza. Juist in deze tijd is het voor ons allen

en voor onze zustersgemeente belangrijk, dat we aan elkaar denken en elkaar gezegende Kerstdagen voor 2019 toewensen. Afgelopen oktober zijn we samen met Toos in Majosháza geweest. Wij zijn daar weer gastvrij en liefdevol ontvangen. Wij zijn bij vele families geweest en hebben het hospice bekeken. Het hospice ziet er heel mooi en functioneel uit. Op de gemeenteavond heeft u er wat van kunnen zien. Wij willen u hartelijk bedanken voor alle giften afgelopen jaren en ook de diaconie van harte bedankt voor de jarenlange ondersteuning. Zonder al deze hulp was het hospice vast nog niet af geweest. In Majosháza zijn ze u zeer dankbaar voor alle hulp. Ook een dankjewel voor de hulp van de Bonhoeffer gemeente in Bielefeld en voor de stichting Karmel van Hans en Janny Hoogeveen. Ook vanuit gemeente Majosháza en de omliggende gemeenten is veel bijgedragen. Wij wensen u gezegende Kerstdagen en een gezond 2019 toe.

Vergeet a.s. zondag 9 december s.v.p. niet uw naam op de Kerstwens te zetten. Wij versturen deze Kerstgroet dan naar Majosháza.

Onze hartelijke dank, Reia van der Wielen

### Inloopochtenden in het Bonifatiushuis

Op dinsdagochtend 18 december staat de deur van het Bonifatiushuis weer open van 9.30 tot 11.30 uur. U bent van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken, gezellig met elkaar te praten of een spelletje te doen. Mogen wij u ook eens ontmoeten? Graag tot ziens!

Mocht u geen eigen vervoer hebben, dan kunt u contact opnemen met mw. R. Groenberg, T. Brandsmastraat 71, tel. 263232.

### Dagelijkse overdenking via Whatsapp

Onder de naam 'Eerst dit' verzorgen de Evangelische Omroep en de missionaire organisatie IZB vanaf maandag 3 december gratis een dagelijkse bijbelpodcast. Elke werkdag krijgen de abonnees 's ochtends een 7-minuten durende podcast in hun Whatsapp, met een bijbelgedeelte en een beknopte overdenking daarbij, gericht op het dagelijks leven. De doelgroep bestaat uit mensen in het spitsuur van het leven (25-40 jaar), die willen groeien in geloof en het volgen van Jezus.

Iedere werkdag is er een vast persoon die de bijdragen verzorgt. De vijf medewerkers zijn ds. Dirk de Bree (Utrecht), Minella van Bergeijk (hoofdredacteur EVA), ds. Kees van Ekris (Zeist), ds. Jan Maarten Goedhart (IZB-Focus) en ds. Hanneke Ouwerkerk (Schoonhoven).

'Veel mensen in de doelgroep hebben een drukke baan, gezin, activiteiten in de kerk, de sportclub, de sociale contacten, een cursus, en ga zo maar door. De tijd om geconcentreerd een Bijbelgedeelte te lezen en te overdenken schiet er al snel bij in', zegt Daan Molenaar, conceptontwikkelaar van de EO. 'Eerst Dit' geeft mensen uit de doelgroep een gedachte waar je tijdens je werkdag wat aan hebt', zegt ds. Sjaak van den Berg, directeur van de IZB. 'Het is een bijbellesing en een prikkelende overdenking, die je helpt bij een missionaire levensstijl. Origineel, concreet, to the point; houdbaar in tijden van vreugde en van verdriet.'

De podcast begint maandag 3 december. Geïnteresseerden kunnen zich nu al gratis aanmelden via [www.eerstdit.nl](http://www.eerstdit.nl).

### Pilot echtparen training in de Bovenkamer 18/19 januari en 15/16 februari 2019

De opzet van de training bestaat uit 2x een 'weekend' van vrijdagavond 19:30 uur tot en met zaterdagavond 21:00 uur. Het boek dat we gebruiken is 'Met jou en God verbonden' van Dr. Sue Johnson, grondlegger van de EFT (Emotion Focused Therapy voor paren). Ze heeft in samenwerking met Kenneth Sanderfer (christen relatie- en gezinstherapeut) het boek 'Houd me Vast' herschreven voor christelijke stellen. Het programma bevat een afwisseling van korte inleidingen, Dvd's bekijken en -als echtpaar- oefeningen doen. Wij als trainers komen

even langs om de echtparen te helpen in het gesprek met elkaar. Een deelnemer schreef:

... 'Het bleek goed om samen te zoeken naar dingen uit elkaars verleden die je gevormd hebben, maar ook verwond kunnen hebben. Mijn vrouw en ik werden daarin verrast, we leerden elkaar beter kennen. Er waren momenten en periodes in ons huwelijk waarin we ons alleen voelden, wij elkaar niet begrepen, dit konden we nu verklaren en begrip voor krijgen. We kregen inzicht waarom wij toen niet bij machte waren elkaar te helpen. Het was ondanks de emoties die de gesprekken opriepen, fijn elkaar deelgenoot te maken van dingen die je niet eerder bij elkaar kon uiten. Ook in het heden zijn er meerdere situaties waar we nu door inzicht extra rekening houden met de ander.' ...

De kosten van de training zijn € 250,- per paar inclusief werkmap en catering. De training is intensief, met veel lees- en oefenwerk, ook thuis. Het is een investering, maar zeker de moeite waard! Om echt even 'samen weg' te zijn van de dagelijkse verantwoordelijkheden en je helemaal op de relatie te focussen, raden we de stellen aan om die 2 nachten niet thuis maar elders te slapen. Hierdoor kun je meer aandacht voor elkaar hebben en het aangereikte materiaal goed tot je door laten dringen. Met ieder stel dat zich aanmeldt, vindt eerst een voorgesprek plaats. Er mogen maar 8 echtparen aan mee doen. Dus wees snel! Aanmeldingen via: [info@praktijklivingstones.nl](mailto:info@praktijklivingstones.nl) (Gerda van Setten) of [d.mazzolari@ziggo.nl](mailto:d.mazzolari@ziggo.nl) (Dina Mazzolari)

## KLEIN COLOFON

**Kerknieuws:** [kerknieuws@msn.com](mailto:kerknieuws@msn.com)

Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd.

**Kopij:** als bijlage in Word, Times New Roman, 11 pt.

**Bezorging:** W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: [mur00021@planet.nl](mailto:mur00021@planet.nl); mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814

Bankrekeningnr Kerknieuws: St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60. Kostprijs: € 20

**Kollektemunten bestellen:** overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - minimaal 2 zakjes per bestelling

**Afhalen:** 1<sup>e</sup> zondag van de maand na de dienst

**Kerkdiensten via internet:** [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)

**Administrateur:** Mw. M. Davids-Garritsen, Kerkplein 16, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-262692, email: [m.davids@sdivad.nl](mailto:m.davids@sdivad.nl); bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26;

Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

**Diaconie:** bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

**Protestantse wijkgemeente Pauluskerk**

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email [hansmanhenk@hetnet.nl](mailto:hansmanhenk@hetnet.nl)

**Protestantse wijkgemeente Pieterskerk**

Zendingscommissie: bankr.nr. NL81 INGB 0003 0881 09

**Reservering en agendabeheer** Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis: C. Vervat, tel. 06 51796607, of [ceesvervat@gmail.com](mailto:ceesvervat@gmail.com)