

# KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

## KERKDIENTEN

### Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

#### ZONDAG 21 OKTOBER

10.00 uur: Kand. M. van der Herberg, Amstelveen

**Collecten:** 1. Sulawesi (zie toelichting) 2. Kerk

#### ZONDAG 28 OKTOBER

10.00 uur: Ds. H.H. Schorren

Gedachtenis der overledenen

19.00 uur: Taizéviering

**Collecten:** 1. NBG (zie toelichting) 2. Kerk

#### ZONDAG 4 NOVEMBER

10.00 uur: Ds. H.H. Schorren

**Collecten:** 1. Najaarszendingsweek (zie toel.) 2. Kerk

#### WOENSDAG 7 NOVEMBER - Dankdag

19.30 uur: Ds. H.H. Schorren

**Collecten:** 1. Diakonie 2. Kerk

#### Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening

Vrijdag 26 okt., 2 en 9 nov., 12.15 - 12.35 u., Pauluskerk

### Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

#### ZONDAG 21 OKTOBER

10.00 uur: Kand. E. Jonker, De Bilt

18.30 uur: Ds. K. Hage

**Collecten:** 1. Sulawesi (zie toelichting) 2. Kerk

**Autodiensten:** dhr. J.P. den Hartog, tel. 0294 231553

#### ZONDAG 28 OKTOBER

10.00 uur: Ds. P. Zaadstra, Kockengen

18.30 uur: Ds. H. de Jong, Zeist

**Collecten:** 1. NBG (zie toelichting) 2. Kerk

**Autodiensten:** dhr. S.E. v.d. Wilt, tel. 0346 262103

#### ZONDAG 4 NOVEMBER

10.00 uur: Ds. K. Hage, Viering Heilig Avondmaal

18.30 uur: Ds. N. Geertsema, Lisse (NGK)

Viering Heilig Avondmaal

**Collecten:** 1. Najaarszendingsweek 2. Kerk 3. Hospitium

Avonddienst: Diakonie

**Autodiensten:** dhr. H.J. van Schaik, tel. 0346 822278

#### WOENSDAG 7 NOVEMBER - Dankstond

19.30 uur: Ds. K. Hage

**Collecten:** 1. Diakonie 2. Kerk

**Autodienst:** dhr. P. Wijnen, tel. 261837

#### WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 26 okt., 16.45 uur: dhr. F. Langeraar

Vrijdag 2 nov., 16.45 uur: mw. D. van Muiswinkel

Vrijdag 9 nov., 16.45 uur: dhr. H.C.J. Hendriks

## AGENDA

- Woensdag 31 oktober, 20.00 uur, Bonifatiushuis  
'Gaan we groen doen?' met Koos van Noppen
- Vrijdag 2 november, 18.00 uur, Bonifatiushuis  
Open Maaltijd
- Zaterdag 3 en zondag 4 november, De Danne Ateliers  
Open ateliers, met diverse voorstellingen
- Maandag 5 november, 10.00 uur, Pauluskerk  
Lotgenotencontact
- Dinsdag 6 november, 19.30 uur, Het Trefpunt ('t Heycop)  
'Als thuiswonen niet meer gaat'
- Woensdag 7 november, na beide avonddiensten  
Gemeenteavond, in Pauluskerk resp. Bonifatiushuis
- Zaterdag 10 november, 10.00-16.00 uur, A.H.  
Dorcas-voedselactie
- Zondag 11 november, 15.00 uur, Pauluskerk  
Bachkantate o.l.v. Heiko Terschegget
- Woensdag 14 november, 19.45 uur, Bonifatiushuis  
Ring Breukelen

De volgende Kerknieuws - voor 2 weken - verschijnt op 10 november. Kopij s.v.p. indienen voor ma. 5 nov., 18.00 uur.

## MEDITATIE

#### Welkom

*De mensen probeerden kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. Toen Jezus dat zag, wond Hij zich erover op en zei tegen hen: 'Laat de kinderen bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij (Marcus 10:13-14).*

Ik kom niet uit een rijke familie, maar uit een eenvoudig arbeidersgezin. We hebben het niet altijd breed gehad, maar ook nooit tekort. We deden dan ook geen gekke dingen. Uit eten gaan was wel een hele luxe. Opgegroeid in die eenvoud heeft het mij in mijn voorspoed toch wel enige moeite gekost te wennen aan eten in chique restaurants. Ik zat er aanvankelijk altijd een beetje opgelaten; alsof ik er niet thuishoorde. Ik beeldde me dan ook voortdurend in dat iedereen me aan zat te kijken en te controleren of ik me wel gedroeg 'zoals het heurt'. Het zal vast niet zo geweest zijn. Maar welkom zijn en je welkom weten, daar zit soms een grote mentale stap tussen.

Naarmate ik ouder werd, heb ik die overspannen bescheidenheid los kunnen laten. Een aantal ervaringen heeft daarbij geholpen. Zo wordt een mannenstel in gelegenheden met 'standing' meestal met alle egards behandeld vanuit het vooroordeel dat er daar geld zit. En een paar etentjes tussen luidruchtig 'nieuw geld' maakt je een stuk zekerder over je eigen beschavingsniveau.

Welkom zijn en je welkom weten. Ik moest er aan denken toen iemand me vertelde dat zo ongeveer iedere website van een kerkelijke gemeente begint met 'We zijn een warme en open gemeente'. Dat dit op iedere kerkelijke website te vinden is, lijkt me wellicht wat overdreven. Maar het feit dat je dit als kerk moet melden, roept meteen ook vraagtekens op. Zijn er dan zoveel koude en gesloten gemeentes? Klaarblijkelijk... In ieder geval voelen de warme-en-open-gemeentes de noodzaak om aan te geven dat de deuren openstaan voor iedereen. Je profileert je naar buiten toe. Je wilt een beeld geven van wat mensen kunnen verwachten. Wellicht ook een beeld herstellen dat in de tijd en de ervaring gegroeid is. Veel mensen zien de Kerk als een gesloten, stoffig instituut waarvan de filialen de deuren altijd gesloten hebben, in zichzelf gekeerd en oordelend over alles wat buiten haar muren loopt. Toch triest dat we zo lichaam van onze Heer moeten zijn; met het stempel van oordeel en uitsluiting. Daarom moeten we alle zeilen bijzetten om recht te doen aan het welkom dat mensen mogen vinden bij Christus.

Op de website van 'mijn' Pauluskerk staat op de welkomspagina onder andere: *De Pauluskerk is een open, vooruitstrevende gemeente, die gelovig op weg is, en waar ieder mens tot zijn recht komt.* Het zijn hele grote woorden die hangen tussen wens en werkelijkheid. Is dat werkelijk zo, dat wij zo open zijn? Waar blijkt onze vooruitstrevendheid uit en onze gelovige weg? Hoe komt ieder mens bij ons dan tot zijn of haar recht? De woorden die gekozen zijn hebben allereerst te maken met het visioen dat wij voor ogen hebben: een nieuwe werkelijkheid waarin God met zijn liefde onder ons woont en geen mens zich uitgesloten voelt maar gedragen wordt door de naaste, gedragen in de vrede en vreugde van het samen leven. Daarnaast lijken de woorden noodzakelijk op te komen in een Kerk die steeds behoudender lijkt te worden en het lang niet zo vanzelfsprekend is dat ieder mens binnen die

Kerk welkom is. 'Zo willen we niet zijn', zeggen we dan. Maar intussen blijft het ook voor de 'warme en open' gemeentes, zoals mijn eigen Pauluskerk, de vraag of die openheid ook echt gedragen wordt. Leef ik ook niet zelf met vooroordelen? Hoe onbewust en onbedoeld ook. Hoe open benader ik de ander dan? Is een ex-gedetineerde een welkome gast, of iemand vol tattoos, of een prostituee, of... Welke 'kinderen' houden wij bij Jezus weg?

Maar stel dat bij ons iedereen echt welkom zou zijn. Dat geen mens zijn of haar hoofd omdraait wanneer iemand buiten de norm valt. Dat er niet gesmoesd wordt omdat we in ons gewoon-zijn overvallen worden door het vreemde... Er zijn gelukkig veel mensen in mijn gemeente die de openheid in de genen zit, en die zich niet voor kunnen stellen dat mensen zich niet welkom weten. Maar daar zit meteen het punt: mensen zijn welkom, maar weten ze zich ook welkom? Hoe weet een ex-gedetineerde of prostituee dat achter onze deuren niet meteen geoordeeld wordt? Hoe weten vrouwen en homo's dat de Pauluskerk geen boodschap heeft aan het menselijk monstrum van de zogenaamde scheppingsorde? Dat zal geleerd moeten worden uit ervaring. Wie zijn of haar neus in een kerk gestoten heeft, zal niet zomaar een andere kerkdrempel overgaan. Misschien moeten we nog helderder zijn naar buiten toe. Maar het kan ook een kwestie van tijd zijn dat het gerucht de ronde doet. Ook Jezus was afhankelijk van het gerucht. Mensen verlangen er naar gezien te worden, welkom te zijn. Ze zoeken naar de naaste die hen bij de hand neemt om samen op weg te gaan naar een nieuwe werkelijkheid van liefde, Gods toekomst. En waar de mens een naaste zoekt, laat ons dat zijn; lichaam van Christus, Gods liefde in vlees en bloed.

Ds. H.H. Schorren

## WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



**Predikant:** Ds K. Hage,  
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen  
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;  
bij voorkeur niet op woensdag  
**Scriba:** M.C. Berger, G.v.Nijenrodestr.  
171, 3621 GJ Breukelen, tel. 06-  
15128659, scriba@pieterskerk.info  
**Ledenadministratie:** W. Mur, tel. 266842,  
noortje-wim.mur@planet.nl

**Website:** [www.pieterskerk.info](http://www.pieterskerk.info)

**Kerktelefoon:** J.vd.Bosch, john.vd.bosch@kpnmail.nl, na 18.00

### Bij de diensten

*Zondag 21 oktober* gaat kand. Ewoud Jonker uit De Bilt voor in de morgendienst. Naast zijn werk voor Stichting Timon is hij bezig met zijn Master Gemeentepredikant aan de PThU. Fijn dat hij weer een keer in Breukelen komt. In de avonddienst laten we ons onderwijzen door de Heidelbergse Catechismus over de vraag wat bekering is

(zondag 33). Wie de moeite neemt om naar dit oude boekje te luisteren, ontdekt vaak verrassend nieuwe dingen. Dat komt ongetwijfeld doordat de schrijvers ervan (Olevianus en Ursinus) intens vertrouwd waren met de Schriften. Ze waren Schriftgeleerden over wie Jezus zegt dat 'iedere schriftgeleerde die een leerling van het Koninkrijk van de hemel is geworden, lijkt op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt' (Mt. 13:52). We laten ons verrassen.

*Zondag 28 oktober* gaat ds. P.Zaadstra uit Kockengen voor in de morgendienst, waarin we ons ook voorbereiden op de viering van het heilig avondmaal. Ds. H. de Jong uit Zeist leidt de avonddienst.

*Zondag 4 november* vieren we het heilig avondmaal. De lezing is Matteüs 22:1-14, waar Jezus het Koninkrijk der hemelen vergelijkt met een koning die een bruiloftsfeest geeft voor zijn zoon. God wil ons laten delen in een feest. Hij wil dat wij vrije gasten zijn en delen in zijn vreugde en vrede. Tegelijk stelt de gelijkenis ons ook een paar indringende vragen: zijn wij er (nog) ontvankelijk voor? Kunnen wij ons (nog) verheugen? En: hoe verschijnen wij op Gods feest? De avonddienst (in het Witte Kerkje) staat in het teken van de voortzetting van en dank voor het heilig avondmaal. Voorganger is dan ds. N. Geertsema uit Lisse.

*Woensdag 7 november* is er om 19.30 uur een 'dankstond voor gewas en arbeid'. Opnieuw luisteren we naar een gelijkenis van Jezus, uit Matteüs 20:1-16. De stof voor de gelijkenissen is uit het leven gegrepen. De wereld van het werk, of het gebrek daaraan, kortom: de arbeidsmarkt hoort daar ook bij. Maar als Jezus iets zegt over werk en over de economie dan blijft niets zoals het was. In het licht van het Koninkrijk worden alle verhoudingen anders. Daar kun je je aan ergeren of je erin verheugen, afhankelijk van waar je staat. Maar dat laatste willen we als gemeente deze avond doen: ons verheugen in God en Hem danken. Na afloop is er een gemeenteavond in het Bonifatiushuis, zie ook de berichten verderop.

Ds. K. Hage

### **Pastoraat**

Wilt u geboorte, ziekenhuisopname, ernstige ziekte, overlijden en andere belangrijke mededelingen doorgeven aan de ouderling in uw eigen buurt? Marlies Wijnen (0346-261837 of marlieswijnen2@gmail.com) is ouderling van sectie 1 (Zuid) en contact-ouderling van sectie 2 (West). Reina van der Wilt is ouderling van sectie 4 (Noord), te bereiken via 0346-262103 of reinanr2@hotmail.com. Jeroen van Scherpenzeel (0346-251979 of famvanschepenzeel@gmail.com) is ouderling van sectie 3 (Centrum). In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de wijkpredikant ds. K. Hage, tel. 0346-261565. Of, indien hij niet bereikbaar is, met de scriba, Marco Berger, tel. 06-15128659 of scriba@pieterskerk.info.

Als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, neem dan tijdig contact op met uw sectieouderling, of met een andere ouderling.

### *Sectie West*

We leven mee met dhr. H. van Zijtveld (Merwedeweg 4A, 3621 LR Breukelen), hij is enige tijd geleden in het ziekenhuis opgenomen met een ernstige longontsteking. Hoewel hij aan de beterende hand is, belemmeren enkele complicaties zijn revalidatie. Naar verwachting gaat hij binnenkort naar Parkwijk in Utrecht om te revalideren. We wensen hem sterkte, en ook zijn vrouw en verdere familie.

Ds. K. Hage

### **Huiskring**

Psalm 116, 'Danklied na redding uit de nood'. De dichter wil in de tempel voor de gehele gemeenschap offers van dank brengen aan God. Op welke manier laten wij aan onze omgeving zien, dat wij God dankbaar zijn? Vertellen we anderen wel wat God gedaan heeft in ons leven en wat dat voor ons betekent? Hoe moeilijk of makkelijk is dat?

Wij gaan in gesprek over deze psalm op maandag 29 oktober, om 20.00uur bij Joop en Truus den Hartog, Dorpsstraat 32 in Nieuwer Ter Aa.

Truus den Hartog

### **Jaarthema-avond 'Gaan we groen doen?'**

Zie het artikel onder Gezamenlijke Berichten.

### **Gemeenteavond**

*Woensdag 7 november* is er een gemeenteavond waar u van harte welkom bent. De gemeenteavond begint meteen na de dankstond, rond een uur of half 9, in het Bonifatiushuis. Behalve de gebruikelijke onderwerpen als de begrotingen van het college van kerkrentmeesters en van de diaconie, willen we vooral van de gelegenheid gebruik maken om eens met elkaar door te praten over de betekenis van de prediking. Ds. Hage zal iets vertellen over het ambacht van het maken van preken, over de vreugde en de verlegenheid ervan, en de aanwezigen krijgen de gelegenheid om iets te delen van de ervaringen van het horen. Ook daar komt veel bij kijken. Een mens kan verlegen zijn om een goed woord, je kunt ook je hart eraan ophalen, maar je kunt ook zo vol zijn van allerlei andere dingen dat je nergens meer echt van ophoort. Kortom: hoe bewaren we elkaar bij het geheimenis dat het Woord van God in mensentaal gesproken en gehoord wordt? Hierover willen we met elkaar van gedachten wisselen. En voor wie nog aarzelt om te komen, hierbij ook nog de belofte dat er op de gemeenteavond iets onthuld wordt.

### **Schoonmaken Pieterskerk!**

Op *zaterdag 3 november* willen we de Pieterskerk weer schoonmaken. Ook zin een keertje mee te helpen? Weet u welkom op *3 november om 9.00 uur*, met alvast onze hartelijke dank!

Jan Winkel, tel. 0346 241 144

### **Koorleden gezocht**

De kerstnachtdienst houden we weer samen met de gemeente van de NGK. Het is de bedoeling om uit gemeentelieden van beide kerken een 'projectkoor' samen te stellen

Terugkijkend op het projectkoor van de kerstnachtdienst twee jaar geleden, mogen we zeggen dat iedereen toen veel genoeg heeft beleefd aan het oefenen, en dat het koor een mooie bijdrage aan de dienst kon leveren.

Frank Schneider dirigeert het projectkoor. We moeten nog bepalen wat we gaan zingen, dat hangt natuurlijk mede af van hoeveel mensen zich melden en van zaken als beschikbare tijd en zangervaring.

We oefenen op de woensdagavonden 14, 21, 28 november en 12 en 19 december in het Witte Kerkje. U kunt zich aanmelden voor het projectkoor bij Sjaak van Muiswinkel, tel. 263108 of [j.vanmuiswinkel@hetnet.nl](mailto:j.vanmuiswinkel@hetnet.nl).

Sjaak van Muiswinkel

## WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



**Predikant:** Ds H.H.Schorren,  
Keizerskroon 5, 3621 RS Breukelen, tel. 266337,

email: [h.h.schorren@gmail.com](mailto:h.h.schorren@gmail.com)

**Scriba:** Ds. D.E.E. Figeë, De  
Angstel 532, 3621 WN Breukelen,  
tel. 262912, e-mail:

[scriba@pauluskerkbreukelen.nl](mailto:scriba@pauluskerkbreukelen.nl)

**Kerkelijk bureau:** M. Pfeiffer, tel. 06 28271283, e-mail:  
[moniquepfeiffer@hotmail.com](mailto:moniquepfeiffer@hotmail.com)

**Autodiensten:** Emmy Wildeman, tel. 241578

**Website:** [www.pknbreukelen.nl](http://www.pknbreukelen.nl)

**Kerktelefoon:** H.P. Vermaat, tel. 261817

### Bij de diensten

*Zondag 21 oktober, 5<sup>e</sup> van de herfst*

Voorganger: kand. M. van der Herberg, Amstelveen

*Zondag 28 oktober, 6<sup>e</sup> van de herfst*

*Allerheiligen*

De Kerk heeft sedert de 9<sup>e</sup> eeuw de gedachtenis van haar gestorven gemeenteleden gevierd in verbondenheid 'met alle heiligen'. Als datum werd daarvoor 1 november gekozen. Wij gedenken onze gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden op de zondag die het dichtst bij 1 november ligt. Bij 'heiligen' denken wij aan de grote namen van mensen die een 'heilige' status hebben gekregen binnen de Kerk. Maar bij het woord heilig mogen we denken aan 'geroepen zijn', 'apart gesteld', 'toegewijd aan Gods toekomst', zoals Paulus spreekt over de gemeente van Christus als heiligen.

Samen met alle heiligen, grote namen en kleine namen, van eeuwen geleden en van vandaag, zijn wij één kerk in hemel en op aarde. Een schare die niemand tellen kan, levend van Gods liefde. Bij alle verdriet dat deze gedachtenis weer oproept, is dit een verwachtingsvol perspectief. In degenen die wij niet meer in ons midden hebben zijn de heiligen ons voorgegaan.

Ieder jaar is het een indrukwekkende dienst waarin de nabestaanden voor hen een kaars ontsteken en iedereen vervolgens een lichtje kan aansteken voor wie wij missen. De kinderen hebben in deze dienst een bijzondere rol. In de nevendienst spreken zij over verlies en verdriet. En elke keer weer hoor ik de prachtige en ontroerende verhalen hoe kinderen hierover weten te spreken. Als zij terugkomen in de kerk, brengen zij de kruisjes met de namen van de overledenen van het afgelopen jaar mee en leggen die in (het beeld van) rotsvaste handen, om daarmee symbolisch onze dierbaren te leggen in de handen van God, van de HEER die trouw is tot in eeuwigheid.

Aan Zijn liefde hebben wij het afgelopen jaar toevertrouwd:

28-10-2017 Willemina Hol - van Zanten (15-08-1936)

15-12-2017 Cornelis Rijkaart (22-02-1958)

29-12-2017 Jan Steven Bloem (16-12-1932)

07-01-2018 Maria Elizabeth Roede - Schaftenaar  
(31-03-1930)

08-02-2018 Henny Vlug (08-02-1941)

20-02-2018 Carel Breddels (13-02-1927)

08-03-2018 Neeltje de Hoog (02-06-1954)

09-03-2018 Everdina Catharina Masmeyer -  
van Donselaar (08-11-1932)

18-03-2018 Adriaan Berkhof (24-11-1927)

19-03-2018 Pieter Gerard Smelik (18-10-1928)

26-03-2018 Jacqueline Oussoren - Commandeur  
(24-05-1962)

13-04-2018 Janny Jacoba Kolvoort - Klapwijk  
(31-12-1927)

16-07-2018 Maria Christina Clasina Molenaar -  
de Vries (09-07-1935)

30-07-2018 Dirk Stekelenburg (01-11-1939)

02-08-2018 Jan Christiaan Birkhoff (10-01-1927)

29-08-2018 Jan Kruiswijk (19-06-1932)

05-09-2018 Beatrijs Anna Georgina Maria Andriessen -  
Heslenfeld (16-05-1933)

05-10-2018 Gerritje de Boer - Visscher (23-03-1923)

Wij ontsteken daarna een kaars in verbondenheid met en ter gedachtenis aan de mensen in Hongarije en Ghana, en een kaars voor familieleden en vrienden, en voor ieder ander die niet genoemd is of om wie niemand treurt. Vervolgens kan iedereen die wil een lichtje aansteken voor een dierbare die men in het bijzonder wil gedenken. Zo gedenken wij gezamenlijk en delen de liefde met elkaar, liefde waarin wij elkaar dragen.



De lezing in deze dienst is Matteüs 5:1-12: de zaligsprekingen. Aan deze dienst verleent de cantorij o.l.v. Arnoud Heerings medewerking verlenen, alsmede organist Diederik Bos en violiste Annerieke Nentjes.

Voorganger: ds. H.H. Schorren

*Zondag 4 november, 7<sup>e</sup> van de herfst*

*Bijbelzondag*

Het thema van Bijbelzondag 2018 is 'Met andere ogen'. En om het maar helemaal anders te bekijken, hebben we de Bijbelzondag een week opgeschoven, van 28 oktober naar 4 november. We hebben wel de lezingen genomen die voor 28 oktober op het rooster staan omdat ze de grondslag zijn van het thema.

De Profetenlezing is Jesaja 59:9-19. Woorden die antwoorden lijken te geven op het waarom van de ellendige staat waarin men verkeert: *'Daarom blijft het recht ver van ons...'* (vs 9a). Hoe heb je goed zicht op de werkelijkheid? Hoe vinden we recht, hoe kennen we de waarheid. *'We tasten als blinden langs de muur, we tasten rond als iemand die niets kan zien'* (vs 10). Blindheid heeft in de Bijbel meestal de betekenis van het niet meer kunnen zien van de werkelijkheid, de werkelijkheid waarin we leven en handelen, of geen goed zicht meer hebben op Gods zegenrijke toekomst en ons aandeel daarin.

De lezing uit het heilig Evangelie sluit aan bij die gedachte en betekenis met het verhaal over de blinde Bartimeüs. Zou het enkel gaan om een wonderbare genezing, dan komen er vragen naar boven als *'waarom alleen die ene blinde?'* en *'kunnen wij met gebed genezen, of is ons geloof te klein?'* Maar deze genezing is meer een teken van een mens(heid) in verlangen naar het zien van nieuwe wegen, nieuwe toekomst. De man schreeuwt tot Jezus met een kyrie eleison. Als Jezus vraagt wat Hij voor de man kan doen, antwoordt deze met de woorden *'Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien'*. Rabboeni is 'mijn meester', maar dan wel een leermeester, een joodse leraar, een schriftgeleerde. 'Zien' gaat via 'leren'.

We zullen eens zien wat wij deze zondag leren...

Voorganger: ds. H.H. Schorren

*Woensdag 7 november*

*Dankdag voor gewas en arbeid*

Op deze avond die begint om 19.30 uur houden wij een avondgebed. Als lezing zal Marcus 4:26-34 klinken. Het zijn gelijkenissen over het koninkrijk van God in de alledaagse taal van zaaien en oogsten. Mooi zoals de lezing eindigt: *Met zulke en andere gelijkenissen verkondigde Hij hun Gods boodschap, voor zover ze die konden begrijpen; Hij sprak alleen in gelijkenissen tot hen, maar wanneer Hij alleen was met zijn leerlingen, verklaarde Hij hun alles.*

Voorganger: ds. H.H. Schorren

*Woensdag 7 november, Dankdag voor gewas en arbeid*

Als moderamen hebben wij er over gesproken dat het ons passend lijkt om door te gaan met de goede gewoonte van

het houden van een Avondgebed op de avond van Dankdag. De aanvangstijd is 19.30 uur. Na de koffie beginnen we om 20.15 u. met een gemeenteavond, waarvoor u allen ook weer van harte bent uitgenodigd. Voor een zinvolle invulling van ons samenzijn als gemeente zijn er verschillende opties. Te gelegener tijd hoort u waarvoor er gekozen is. In ieder geval hopen we in vertrouwde sfeer de tijd te kunnen nemen om onderling uit te wisselen over wat ons als Pauluskerk bezighoudt. Ook op die manier proberen we vorm te geven aan het zijn van een levendige en lerende gemeente. Uiteraard rekenen we op uw komst. Een actieve herfsttijd gewenst met een dankbaar hart!

Ds. D.E.E. Figeë, scriba

*Iedere vrijdag*

*Gebed voor Vrede en Verzoening*

Van 12.15 tot 12.35 uur is er het wekelijks gebed voor Vrede en Verzoening in de traditie van Coventry.

**In memoriam Gerritje de Boer – Visscher**

**23 maart 1923 – 5 oktober 2018**

Op vrijdag 5 oktober is Gerritje (Ger) de Boer – Visscher



op 95-jarige leeftijd overleden. Zij verbleef de laatste tijd, na een onfortuinlijke val, ter revalidatie in Driebergen. Even hadden we nog de hoop dat zij ook dit keer weer zou herstellen, maar de schade aan haar rug bleek ernstiger dan gedacht. We zijn verdrietig om haar overlijden, maar blij dat

zij nu geen pijn meer heeft.

Gerritje Visscher is op 23 maart 1923 in Kampen geboren als jongste in een gezin met nog drie meisjes. Haar vader en haar opa waren metselaar. Als er weinig werk was en bij lange vorstperiodes was het een hard en armoedig bestaan. Ze zat acht jaar op de lagere school, waarvan twee jaar extra in de zesde klas omdat ze tot 14 jaar nog niet mocht werken. Ze ging in de huishouding werken, tot de oorlogsjaren, waarin er vaak geen werk was. Daarna volgde ze haar zuster Klaas naar Heemstede, waar ze als dienstmeisje voor dag en nacht werkte. Tot ze op 30-jarige leeftijd in een gereformeerd kerkblad zag dat een weduwnaar met zes kinderen een huishoudster zocht voor dag en nacht.

Pieter Jacob de Boer woonde met zijn kinderen in Amsterdam. Zijn vrouw overleed toen de jongste nog een baby was en de oudste 12 jaar. Na twee jaar dispensatie van de PTT moest Pieter Jacob weer onregelmatige diensten draaien, waaronder ook nachtdiensten. De komst van een hulp voor dag en nacht was dus noodzakelijk en die werd gevonden in Ger Visscher. Ze verhuisden vervolgens naar Breukelen en gingen allereerst wonen in de Margrietstraat. Op zeker moment trouwden Pieter Jacob en Ger. Voor de kinderen is het geen gemakkelijke tijd geweest. Toen Ger en Pieter Jacob drie jaar getrouwd waren, werd Paul

geboren. Hij was een heel lieve jongen. Door zijn verstandelijke handicap had hij extra aandacht nodig, die hij ook volledig van zijn moeder kreeg. Het was een groot verdriet dat Paul op 35-jarige leeftijd overleed. Ze sprak altijd met grote liefde over hem.

Ger de Boer was geen vrouw van grote daden, maar van bescheiden en vriendelijke aanwezigheid. Geen vrouw van grote woorden of gelovige stelligheid, maar van een open houding naar mensen en naar de toekomst. Iedere zondag was ze in de kerk. Altijd in het rijtje met haar vriendinnen mevrouw Van Drie, mevrouw Verhoeven en mevrouw Otten. Ze kwam ook iedere maand naar de ouderengespreksgroep waar ze naar vermogen meedeed. Haar ogen werden helaas steeds slechter. Maar ze uitte nooit een klacht. Ze was tevreden met wat ze had. Blij met de vriendschappen die haar leven telkens weer kleur gaven.

Op donderdag 11 oktober hebben we haar leven herdacht in een Dienst van Woord en Gebed. Op haar verzoek zongen we 'Er is een land van louter licht' (Lied 753). Hoopvolle woorden over een leven anders dan wij kennen, een werkelijkheid zoals God ons wil geven. We lazen Openbaring 21:1-7, over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dezelfde lezing die we lazen aan haar bed op maandag 1 oktober. En bij het uitdragen uit de kerk zongen we een ander lied dat haar dierbaar was, 'Ga met God' (Lied 416). Een nieuw lied. Woorden die ze niet meer kon lezen, maar die zich hadden vastgezet in haar geheugen. En ze sprak ze die maandag nog mee. Een gebed en een zegen voor de weg die ze moest gaan. Een laatste groet, een traan, een stil woord van onmacht en onvermogen. We zijn blij dat we deze lieve vrouw zo lang in ons midden hebben gehad.

Laten we bidden voor iedereen die haar mist. Dat God de leegte mag vullen met zijn liefdevolle nabijheid.

Ds. H.H. Schorren

### **In en uit de Gemeente**

Helaas liet de gezondheid en de hoeveelheid zorg die nodig was voor Coosje en Frans Stringa-Blom (Schepersweg 41, 3621 JB) niet langer toe dat zij thuis bleef wonen. Sinds enige tijd verblijft ze in een aangepaste omgeving waar voldoende zorg aanwezig is. Het is nog niet helemaal duidelijk of dat verblijf tijdelijk of definitief wordt. Fijn dat dit mogelijk is maar natuurlijk wel moeilijk om niet meer samen te zijn en weg te moeten uit je vertrouwde omgeving. Een blijk van medeleven in de vorm van een kaartje zal hen goeddoen. Coosjes adres is Werradreef 39, 3562 CW Utrecht. Als Gemeente willen we rondom Frans en Coosje staan.

Een paar maanden geleden is er bij dhr. Cor van Ginkel (Zandpad 96, 3621 NH) kanker geconstateerd. De uitkomst van nader onderzoek is dat er nu nog geen behandeling start. Mochten er klachten optreden dan wordt er bekeken hoe verder. Op dit moment herstelt dhr. Van Ginkel van een blaasontsteking die hem flink parten heeft gespeeld en verwardheid met zich meebracht. Gelukkig

lijkt het weer de goede kant op te gaan. Laten we bidden en hopen op verbetering van zijn gezondheid.

In de vorige Kerknieuws stond dat dhr. Herman Vermaat (Niftarakestraat 3, 3621 GT) zijn middenvoetsbeentjes heeft gebroken. Na een eerdere val met de fiets zijn er nu allerlei onderzoeken geweest en is gebleken dat het nodig was om een ICD (een implantaatje dat een verstoord hartritme herstelt) bij hem te plaatsen. Als alles volgens plan is verlopen dan heeft de operatie inmiddels plaatsgevonden en is hij weer thuis. Vanuit de Pauluskerk wensen we hem alle goeds en een spoedig herstel toe.

Na een onfortuinlijke val van dhr. Joop van der Hoeven (Beereveld 4, 3621 GW) en omdat er wat zorgen waren rondom zijn geheugen is hij grondig onderzocht. Helaas is er een beginnende Alzheimer geconstateerd. Voor hemzelf een verdrietige en nare diagnose, ook voor zijn vrouw Ans en allen om hem heen is dit ingrijpend. Dingen die vanzelfsprekend waren zijn dit niet meer en er wordt een groot beroep gedaan op geduldig omgaan met de veranderende situatie. Dat de Eeuwige nabij Joop en Ans en allen die rondom hen staan moge zijn en hen omringen met zijn liefde en trouw.

In de periode dat de bewoners van 't Heycop op Nijenrode verbleven, heeft mw. M. den Boer - de Jong een kamer in De Aa toegewezen gekregen. De zorg die zij nodig had was thuis in 't Heycop eigenlijk niet meer op een goede manier te geven. Fijn dat er in De Aa plaats was en dat zij nu de zorg krijgt die zij nodig heeft. We wensen haar daar nog een goede tijd. Haar adres is De Aa 460. 3621 VZ. Een hartelijke groet vanuit de Pauluskerk.

Mw. L. Verhoeven - Kloet komt na een verblijf van een paar weken in een zorgcentrum in Utrecht weer terug naar Breukelen. Na een val in huis was het duidelijk dat het niet meer verantwoord was om zelfstandig thuis in 't Heycop te wonen. Op dat moment was er in De Aa nog geen kamer vrij. Gelukkig is er nu ruimte en is zij deze week in De Aa komen wonen. Op dit moment heb ik nog niet haar adres. Ook haar wensen we een goede tijd vol liefde en goede zorg. De Pauluskerk wil haar via deze weg groeten. Hartelijke groet,

Margreeth van Ingen

### **Begeleiding gevraagd**

Theo van Vliet gaat 1 keer per week therapeutisch zwemmen in 't Kikkerfort. Daarbij heeft hij begeleiding nodig. Dit zwemmen is noodzakelijk om zijn conditie toch wat op peil te houden. Er zijn meerdere begeleiders, het is niet de bedoeling dat er wekelijks een beroep op dezelfde wordt gedaan. Als er meerderen zijn, kan men bij toerbeurt meegaan. De begeleiding houdt in het assisteren bij het aan- en uitkleden. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact met Theo opnemen ('t Heycop 19).

Margreeth van Ingen

### **Belijdeniscatechisatie**

Op maandagavond is er belijdeniscatechisatie in de predikantskamer van de Pauluskerk. We beginnen om

20.00 uur. Wees welkom, ook als je enkel nieuwsgierig bent.

Ds. H.H. Schorren

### Bijdrage ZWO-actie 2018

Afgelopen februari heeft de zendingscommissie een beroep op u gedaan om de vele projecten van Kerk In Actie financieel te steunen door een bijdrage te geven in het kader van onze ZWO-actie 2018. Er zijn al vele giften binnengekomen. De totale bijdragen blijven echter iets achter bij de door ons aan Kerk In Actie beloofde steun. Wilt u eens nakijken of u uw bijdrage al gedaan heeft? Heeft u uw acceptgiro nog liggen? Wilt u deze dan nog gebruiken om een gift te doen?

U kunt uw gift ook overmaken op rekening NL27 RABO 0336 9183 99 via internetbankieren o.v.v. vrijwillige bijdrage 2018. Dank hiervoor.

Henk Hansman, penningmeester ZWO-commissie  
Pauluskerk

## DIACONIE



Hulp nodig? Bel 0900 4474474  
ma t/m do, 9.00 -12.00 u. (10 ct/m)  
Hulp bieden? Bel 0318 742510

### Collecte Sulawesi, 21 oktober

In de namiddag van vrijdag 28 september werd Sulawesi getroffen door een serie aardbevingen, de zwaarste met een kracht van 7.5. Die beving veroorzaakte een tsunami.

De tsunami met golven tot wel 6 meter hoog, verwoestte in Noordwest-Sulawesi Palu-City en het achterland, en het noordwestelijke kustgebied van Donggala.

Na een dergelijke ramp is de kans op infecties en verspreiding van ziektes groot. Daarom zijn goede sanitaire voorzieningen, zeep en schoon (drink)water van groot belang. Inmiddels zijn er 31.000 hygiënepakketten uitgedeeld en 178.100 mensen voorzien van schoon drinkwater. Er zijn nu 332 nieuwe waterpompen. Voor degenen die toch ziek zijn geworden en/of gewond zijn, is er 220 man medisch personeel ter plaatse.

Voor de velen die huis en haard zijn kwijtgeraakt en dus dakloos zijn geworden zijn er al 2.936 tenten beschikbaar en 12.900 sarongs en 12.669 dekens uitgedeeld. Veel kinderen zijn hun ouders kwijt of zijn wees geworden. Zij worden opgevangen in een van de vier kindvriendelijke centra voor 350 kinderen. In de tentenkampen is behalve aan drinkwater ook grote behoefte aan voedsel. Om hierin te voorzien zijn 1.400 kilo rijst en 480 voedselpakketten uitgedeeld.

Deze eerste hulpverlening is pas een begin. De Indonesische regering heeft de afgelopen dagen het dodental naar boven bijgesteld naar bijna 2.000; er zijn 70.000 ontheemden en 200.000 mensen die dringend hulp nodig hebben.

Ook zijn er regio's, zoals het agrarische Donggala, die slecht toegankelijk zijn en waar het moeilijk te schatten is hoeveel doden en gewonden er zijn.

Uw financiële bijdrage is hard nodig.



### Collecte NBG, 28 oktober

Het Nederlands Bijbelgenootschap wil dit jaar 10.000 bijbels verspreiden onder kinderen in de allerarmste gebieden van Kenia, zodat deze kinderen meer kunnen leren uit de Bijbel, op school tijdens de godsdienstles en thuis met hun familie. Want een eigen bijbel mag natuurlijk mee van school naar huis!

### Collecte Najaarszendingsweek, 4 november

In Brazilië lijden de inheemse volken onder de vooroordelen over hun specifieke leefwijze. De kerkelijke organisatie COMIN, partner van Kerk in Actie, ondersteunt hen op het gebied van gezondheid, onderwijs en landrechten. Door onderwijs en publikaties leren de inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen van elkaars cultuur en levensvisie.

In 2015 is Nienke Pruiksma door Kerk in Actie uitgezonden naar Brazilië. Ze verzorgt bij COMIN lessen en cursussen en draagt zo bij aan uitwisseling en begrip tussen bevolkingsdelen.

Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie zendingsprojecten wereldwijd, zoals het werk van Nienke in Brazilië.

### Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappendoen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

## COLLECTEN

	Pauluskerk	Pieterskerk
<b>Zondag 2 september 2018</b>		
Missionair Werk / IZB	158,50	199,50
Kerk	167,95	184,00

	Pauluskerk	Pieterskerk
<b>Zondag 9 september 2018</b>		
JOP / HGJB	121,91	128,00
Kerk	119,50	119,00
<b>Zondag 16 september 2018</b>		
Vredeswerk	230,00	170,57
Kerk	195,76	152,00
<b>Zondag 23 september 2018</b>		
Diakonie	115,00	129,52
Kerk	99,56	131,00
<b>Zondag 30 september 2018</b>		
Kindertehuis Sukabumi	355,62	volgt
Kerk	132,94	123,00
Wijkkas		200,00

**Giften:** € 50 via ds. Schorren. Voor de Diakonie € 50 (Voedselbank), € 20 (Kindertehuis Sukabumi) en € 100 (No Yellow Beans Day).

## GEZAMENLIJKE BERICHTEN

### Inlooptochten in het Bonifatiushuis

Op de *dinsdagochtenden 23 oktober en 6 november* staat de deur van het Bonifatiushuis weer open van 9.30 tot 11.30 uur. U bent van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken, gezellig met elkaar te praten of een spelletje te doen. Mogen wij u ook eens ontmoeten? Graag tot ziens! Mocht u geen eigen vervoer hebben, dan kunt u contact opnemen met mw. R. Groenenberg, T. Brandsmastraat 71, tel. 263232.

### Amnesty International – Myanmar

#### *Voormalig kindsoldaat in de cel*

Op 28 oktober kunt u in beide wijkgemeenten vóór en na de dienst uw handtekening zetten voor de volgende zaak. Aung Ko Htwe was dertien jaar oud toen het leger van Myanmar hem ontvoerde. Hij was een kindsoldaat en vertelde in een radio-interview over zijn ervaringen. De rechter oordeelde dat hij daarmee de staat in gevaar bracht. Hij is nu 26 jaar en zit een celstraf van tweeënhalf jaar uit.

In het radio-interview beschreef Aung Ko Htwe hoe hij als dertienjarige werd gedwongen het leger in te gaan. Hij probeerde met twee anderen te ontsnappen. Bij hun ontsnapingspoging kwam iemand om het leven. De drie jongens kregen de doodstraf voor moord. Later werd Aung Ko Htwes doodstraf omgezet in levenslang. Hij kwam in juli 2017 vrij na tien jaar in de gevangenis te hebben gezeten. Een maand later werd hij opgepakt vanwege het radio-interview. Een rechter veroordeelde Aung Ko Htwe afgelopen maart tot twee jaar gevangenisstraf wegens het interview. Hij kreeg eerder al zes maanden cel omdat hij verklaarde geen vertrouwen te hebben in het rechtssysteem en weigerde mee te werken. Ook zou hij op een kopie van de grondwet van Myanmar hebben getrapt. Hiervoor kan hij nu nog een extra straf van drie jaar krijgen.

Wij gebruiken een voorbeeldbrief van Amnesty International aan de autoriteiten van Myanmar. Wij roepen hen op Aung Ko Htwe onmiddellijk vrij te laten. Als u meer wilt weten kunt u naar de site van Amnesty: [www.Amnesty.nl](http://www.Amnesty.nl). Bij de lopende acties kunt u makkelijk een voorbeeldbrief downloaden en die zelf versturen. Ik hoop op uw medewerking.

Ria van Voskuilen

### Gaan we groen doen?

‘Zeer regelmatig ontmoet ik christenen die een graad van milieubewusteloosheid aan de dag leggen waar ik stil van word.’ Een zinnetje uit een vlammend pamflet, dat Koos van Noppen - in het dagelijks leven verantwoordelijk voor de communicatie bij de IZB, maar ook hartstochtelijk betrokken op Gods goede schepping, en gedreven deelnemer aan allerlei groene initiatieven - afgelopen voorjaar publiceerde. In zijn pamflet vergelijkt hij onze omgang met het milieu met het snijden in een kostbare Rembrandt. Dat moet en kan anders. Hij is op 31 oktober(!) te gast voor een gezamenlijke bezinning over de vraag hoe we met de schepping omgaan. In zijn bijdrage zal het af en toe wel even knetteren, maar het zwaartepunt van de bijeenkomst ligt op een vrolijke ontdekkingstocht langs groene keuzes in het dagelijks leven. Want al voel je je vaak machteloos, je kunt meer dan je denkt. Je hoeft het pamflet niet gelezen te hebben om de avond bij te wonen. Maar als je interesse hebt, is het down te loaden via [www.arocho.nl](http://www.arocho.nl).

Tijd: woensdag 31 oktober, inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Locatie: Bonifatiushuis.

Van harte welkom!

Jaarthemacommissie Pieterskerk

### Dorcas-Voedselactie – Omdat we om hen geven

Van 4 tot en met 11 november wordt voor de drieëntwintigste keer de Dorcas-Voedselactie gehouden. Vele vrijwilligers en consumenten in heel Nederland dragen hier een steentje aan bij. Op honderden locaties in Nederland - in supermarkten, kerken en scholen - zamelen zij producten en geld in voor de allerarmsten in Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië.

Dorcas ondersteunt met de voedselpakketten de allerarmsten. Veel van hen leven teruggetrokken en in armoede. Ze staan er vaak alleen voor en komen door gezondheidsproblemen of ouderdom de deur niet meer uit. De ontvangers van een pakket worden zorgvuldig door lokale partnerorganisaties geselecteerd. Onze partners weten wie hulp nodig hebben.

Een voorbeeld is de 57-jarige Adrian uit Oekraïne. De winter komt er aan en dat is voor hem een zware periode. Hij komt dan nauwelijks buiten vanwege kou en sneeuw. Zijn vrouw heeft diabetes en zijn kinderen werken in het buitenland. Hij verloor zijn baan tijdens de crisis. Het is letterlijk kiezen: of brandhout voor de kachel of een zak aardappelen. Met een voedselpakket wordt het leven de komende wintermaanden draaglijker. Het pakket is een bemoeiding, een belangrijk steuntje in de rug. We laten



hiermee zien dat duizenden in Nederland om mensen zoals Adrian geven.

Het voedselpakket staat niet op zichzelf maar is onderdeel van een breder programma van Dorcas. De organisatie helpt juist ook door in de omgeving van Adrian mensen te zoeken die op hem kunnen letten en praktisch kunnen ondersteunen. Zo ontstaat er een sociaal vangnet en is de ondersteuning van Dorcas op den duur niet meer nodig.

In Breukelen is de actie op *zaterdag 10 november* bij de *Albert Heijn*, Markt 10, van 10.00 tot 16.00 uur. Om dit mogelijk te maken hebben we wel hulp nodig. Wil je meehelpen, geef je dan op bij Pieter Wijnen, tel. 261837, of Stieneke van Schaik, tel. 822278. Maar komt u in ieder geval even langs om de boodschappen te doen. Gezellig voor ons, maar vooral heel belangrijk voor de allerarmsten. Namens hen bedankt.

Pieter Wijnen

### Verjaardagsfonds

De medewerkers van het Verjaardagsfonds hebben in het 3<sup>e</sup> kwartaal van 2018 de volgende bedragen opgehaald. Busje nr. 1 € 76,40 / nr. 2 € 38,00 / nr. 3 € 29,60 / nr. 4 € 27,50 / nr. 5 € 43,90 / nr. 6 € 18,50 en nr. 8 € 132,00. Alle busjes hebben totaal € 365,90 opgebracht. Dit bedrag is bestemd voor het orgelfonds. Alle gemeenteleden hartelijk bedankt voor hun bijdrage hieraan.

Siem v.d. Wilt

### Open dagen De Danne Ateliers

Op zaterdag 3 en zondag 4 november zijn het *De Danne Dagen* op Straatweg 66A in Breukelen. Van 12.00 tot 17.00 uur zijn we open met een programma 'voor elk wat wils'. Van glasfusing tot edelsmeden. Van lampen van afval tot met de kroontjespen geschreven kaarten. De Danners hebben open ateliers, maar er zijn ook twaalf gast-exposanten.

Speciaal voor kinderen is er op beide dagen een puzzelroute, zaterdag om 14.00 uur door wethouder van cultuur Frank van Liempt geopend en samen met de kinderen opgelost. Aansluitend een optreden van de kindermusicalgroep Tada! van Siwanthi Leijen. En er zijn diverse mini-workshops, speciaal voor kinderen. Verder zijn er in dat weekend muzikale optredens, ook hier 'voor elk wat wils'. Harpiste Aimée van Delden, trio Bes C met fagot en klarinet, de swingende band To the Max, Amara Diabata met djembé en Gert van Schaick gitaar met zang. Heerlijk naar de muziek luisteren onder het genot van een hapje en drankje, verzorgd door Robert en Ingrid van de Cultuur-Cantine. En er is een optreden van Toneelgroep Voetlicht. Jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd. En heel leuk als er veel kinderen zijn.

Zaterdag 3 november

- 13-14 u. Toneelgroep Voetlicht
- 14-15 u. Kindermusicalgroep Tada!
- 15-16 u. Aimée van Delden, harp
- 16-17 u. To the Max / Gert van Schaick, gitaar

Zondag 4 november

- 13-14 u. Toneelgroep Voetlicht
- 14-15 u. Bes C / Fagot & Klarinet
- 15-16 u. Amara Diabata / Djembé
- 16-17 u. Gert van Schaick, gitaar en zang

*Kortom, laat je inspireren en kom naar de Danne Ateliers!*

Gerda Lancee

### Bach-Cantate – vooraankondiging

*'Ich bin vergnügt mit meinem Glücke'*

Zet het vast in uw agenda: zondagmiddag 11 november, 15.00 uur, Bach-Cantate, Pauluskerk. Dit keer de cantate 'Ich bin vergnügt mit meinem Glücke' (BWV 84). Het is de eerste regel van de sopraanaria waarmee het werk begint:

*Ich bin vergnügt mit meinem Glücke,  
das mir der liebe Gott beschert.  
Soll ich nicht reiche Fülle haben,  
so dank ich ihm vor kleine Gaben  
und bin auch nicht derselben wert.*

Ds. Harold Schorren geeft een korte toelichting bij de tekst van de cantate. Verder klinkt er o.m. prachtige 16e-eeuwse blokfluitconsort-muziek.

U bent van harte welkom. Ook kinderen van harte uitgenodigd. En de entree is gratis.

Ds.H.H. Schorren



### Ring Breukelen

Zoals u wellicht weet is de positie van de classis binnen de Protestantse Kerk in Nederland veranderd. De oude classisstructuur bestaat niet meer. De voorgaande classes zijn samengevoegd tot 11 nieuwe classes, waarbij de classis Breukelen is opgegaan in de nieuwe classis Utrecht. Deze nieuwe structuur brengt veel veranderingen met zich mee. Eén daarvan is de introductie van de Ring Breukelen.

Deze Ring is bedoeld voor onderlinge ontmoeting tussen de gemeenten uit de voormalige classis. Daarom zijn niet alleen de voormalige afgevaardigden, maar ook andere ambtsdragers en *belangstellende gemeenteleden* van harte welkom bij de bijeenkomsten van de Ring. De eerste echte bijeenkomst van de Ring Breukelen is op *woensdag 14 november*.

Om de ontmoeting tussen de gemeenten en het onderlinge gesprek te bevorderen is ook dr. Wim Dekker uitgenodigd. Hij is o.a. voormalig studiesecretaris van de IZB en publiceerde onlangs als derde in een trilogie het boek *Verbonden en vervreemd, over de God van Paulus op de Areopagus* (Uitgeverij Boekencentrum). Hij zal ons mee-

nemen in de vraag hoe we het als gemeente in een context van krimp volhouden om te geloven én hoe we het evangelie kunnen communiceren in een samenleving die tegelijk seculier en multireligieus is.

U bent van harte uitgenodigd om er bij te zijn. Datum: woensdag 14 november. Plaats: Pieterskerk te Breukelen. Tijd: inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 19.45 uur (einde rond 22.00 uur). Namens de Ring Breukelen,

Ds. K. Hage  
Ds. P. Ravensberger (Wilnis)  
Dhr. J. Verkroost (Tienhoven)

### **IZB-brochure Geloven op werkdagen**

*Pendelen tussen de binnenkamer en de werkvloer*

De missionaire organisatie IZB heeft een brochure samengesteld voor ondernemers en leidinggevendenden, 'Geloven op werkdagen'. De uitgave wil hen aanmoedigen en inspireren om te 'pendelen tussen binnenkamer en werkvloer'.

Ondernemers en leidinggevendenden dragen veel verantwoordelijkheid en hun houding kan veel impact hebben op de dagelijkse werkomgeving. Juist daarom is het van belang dat ze dagelijks tijd doorbrengen in de 'binnenkamer', voor het lezen van de Bijbel en voor gebed. Investeren in de relatie met God levert een 'winst' op die niet in cijfers is uit te drukken.

In juni jl. vond het eerste IZB-ondernemersevent plaats. Gedragswetenschapper Ben Tiggelaar en predikant-pionier Ron van der Spoel spraken hier over de vraag Hoe volg je Jezus Christus in je dagelijks werk als ondernemer/leidinggevende? De zaal was binnen afzienbare tijd volgeboekt en van diverse aanwezigen kreeg de IZB het verzoek om een vervolg. De brochure voorziet daarin, evenals een serie podcasts ('Woord voor de werkweek'), die in oktober van start gaat. De korte wekelijkse audio-bijdragen op maandagmorgen gaan in op de vragen en moeilijkheden waar ondernemers en leidinggevendenden tegenaan lopen. En om hen te inspireren om gericht op Christus de werkweek in te gaan. Zo wil de IZB ondernemers en leidinggevendenden helpen om dichterbij God te leven, te werken en vrucht te dragen.

De gratis uitgave 'Geloven op werkdagen' is te bestellen via [www.izb.nl/geloven-op-werkdagen](http://www.izb.nl/geloven-op-werkdagen).

Aanmelden voor de wekelijkse podcast 'Woord voor de werkweek': [www.izb.nl/woord-voor-de-werkweek](http://www.izb.nl/woord-voor-de-werkweek).



## COLOFON

**Inleveradres:** Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: [kerknieuws@msn.com](mailto:kerknieuws@msn.com)  
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

**EMAILS:** KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

**Bezorging:** W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: [mur00021@planet.nl](mailto:mur00021@planet.nl);  
mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814  
Bankrekeningnummer Kerknieuws: St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60  
Kostprijs: € 20

**Kollektemunten bestellen:** overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1<sup>e</sup> zondag v.d. maand na de dienst

**Kerkdiensten via internet:** [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)

**Administrateur:** Mw. M. Davids-Garritsen, Kerkplein 16, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-262692, email: [m.davids@sdivad.nl](mailto:m.davids@sdivad.nl)  
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL41 FVLB 0635 8109 99, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

**Diaconie:** bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

**Reservering en agendabeheer** Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

C. Vervat, tel. 06 51796607, of [ceesvervat@gmail.com](mailto:ceesvervat@gmail.com)

**Bonifatiushuis:** tel. 266899

### **Protestantse wijkgemeente Pauluskerk**

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email [hansmanhenk@hetnet.nl](mailto:hansmanhenk@hetnet.nl)

**Adres Pauluskerk:** Straatweg 37, 3621 BG Breukelen, tel. 261270

### **Protestantse wijkgemeente Pieterskerk**

Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09

**Adres Pieterskerk:** Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, [bert.vd.dussen@gmail.com](mailto:bert.vd.dussen@gmail.com)

### **Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen**

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89