

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 7 OKTOBER 2018

10.00 uur: Ds. H.H. Schorren Israël zondag
Dienst van Schrift en Tafel

Collecten: 1. Kerk en Israël (zie toelichting) 2. Kerk

ZONDAG 14 OKTOBER 2018

Wereldvoedseldag
10.00 uur: kand. A. Wingelaar, Huizen
Collecten: 1. Werelddiaconaat (zie toelichting) 2. Kerk

COVENTRYGEBED VOOR VREDE EN VERZOENING

Vrijdag 5, 12 en 19 oktober, 12.15-12.35 uur,
Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 7 OKTOBER 2018

10.00 uur: Ds. K. Hage
18.30 uur: Ds. K. Hage
Collecten: 1. Kerk en Israël (zie toelichting) 2. Kerk
Autodiensten: dhr. P. Wijnen, tel. 261837

ZONDAG 14 OKTOBER 2018

10.00 uur: Ds. K. Hage
18.30 uur: Ds. P. Nagel, Loenen
Collecten: 1. Werelddiaconaat (zie toelichting) 2. Kerk
Autodiensten: mw. N. Takke, tel. 06 17280139

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 5 oktober 16.45 uur: ds. G.H. Vlijm
Vrijdag 12 oktober 16.45 uur: mevr. L. van den Hoven
Vrijdag 19 oktober 16.45 uur: zr. M. Raassen

De volgende editie van Kerknieuws is voor 3 weken.
Kopij graag inleveren *maandag 15 oktober* vòòr 18.00
uur.

AGENDA

- Vrijdag 5 oktober, 18.00 uur, Bonifatiushuis:
Open Maaltijd
- Zaterdag 6 oktober, 15.00 uur, Pauluskerk:
Kinderboekenweek
- Woensdag 10 oktober, 20.00 uur, Pauluskerk:
Bewust Bijbellezen
- Woensdag 17 oktober, 20.00 uur, Bonifatiushuis:
Leerhuisavond Pieterskerk "Het goede Leven"
- Zaterdag 27 oktober, dagreis naar Amsterdam

MEDITATIE

Gods verborgen schat

'Het is met het Koninkrijk der hemelen als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen.' Matteüs 13:44

In Matteüs 13 vertelt Jezus zeven gelijkenissen van het Koninkrijk der hemelen. In elk van die gelijkenissen komt een ander aspect van het Koninkrijk naar voren. In de korte gelijkenis die hierboven staat afgedrukt, benadrukt Jezus dat het Koninkrijk er is. Het is eenvoudig present, al is het op verborgen wijze. Verborgen onder alles wat er op de akker van de wereld óók is aan kwaad, aan onrecht, aan ellende en zinloosheid, is er het goede leven, het koninkrijk der hemelen.

Nu kun je over de wereldakker gaan, je ogen en oren de kost geven, het veld van de wereldgeschiedenis in je opnemen, en uiteindelijk vermoeid denken: het leven is helemaal niet goed. Alles is lucht en leegte (Prediker 1). En toch, in onze oude en cynisch geworden wereld verkondigt Jezus iets nieuws: onder al het onuitsprekelijk vermoeiende ligt het goede leven, het koninkrijk der hemelen, als een schat verborgen. Het is er. En voor wie deze schat vindt, wordt alles anders. Wie erop stuit, ervaart een onuitsprekelijke vreugde. Een vreugde die

alle pijn en moeite relativeert, een vreugde die het hele bestaan vervult.

Vaak denken wij bij het Koninkrijk der hemelen aan een toekomstig rijk en een toekomstig leven. En dat is het ook. Jezus leert ons niet voor niets bidden: uw koninkrijk kome. Maar hier ligt de nadruk erop dat het er al is. Het is er niet alleen, het was er ook al lang voordat wij het zouden vinden. Even hiervoor zegt Jezus: 'Ik zal het woord nemen en spreken in gelijkenissen; ik zal bekendmaken wat sinds de grondvesting van de wereld verborgen was' (13:35). Het koninkrijk was er al vanaf de grondlegging van de wereld. Bij de schepping heeft God zelf zijn kostbaarste schat daar begraven. De schat, die Jezus Christus heet, is er, verborgen in de Schriften, in het water van de doop, in het gebroken brood en de vergoten wijn van het avondmaal, in de kerk en ook op de bodem van ons hart. Want wij zijn gemaakt van het stof der aarde waar God zijn Zoon in begraven heeft.

De schat van het koninkrijk der hemelen ligt er. Hij ligt te wachten totdat hij door iemand gevonden wordt. Nu kun je je afvragen hoe groot die kans is. Als kind droomde je er misschien van dat je ooit een schat zou vinden. Maar als volwassene weet je dat die kans nog kleiner is dan dat je ooit de loterij wint. Ons leven is een akker, een veld vol mogelijkheden, maar gaandeweg leren we steeds meer rekenen met de onmogelijkheden. Het vinden van een schat is er één van. Maar het punt van de gelijkenis is nu dat het onmogelijke toch werkelijkheid wordt. Dat is telkens zo met het evangelie. Het onmogelijke wordt werkelijkheid. 'Wat geen oog heeft gezien, en geen oor heeft gehoord, en wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft' (1 Kor. 2:9)

In de gelijkenis staat niet het zoeken, maar het vinden van de schat voorop, samen met de vreugde die het vinden losmaakt. Misschien is dat ook wel de reden dat God zijn schat verborgen heeft. Voor veel mensen is de verborgenheid van God een grote ergernis. Zij denken: ik zie niets van God, dus Hij bestaat niet en zoeken heeft ook geen zin. Maar Jezus stelt het anders voor. De verborgenheid van het Koninkrijk is vooral een geweldige kans. Op deze manier is God in staat zelfs de hardste atheïst, en de meest verstokte niet-zoeker te verrassen.

Is het niet ook een kans voor ons? Honderd keer kun je aan de schat voorbij lopen zonder ook maar iets te merken. Je kunt bijvoorbeeld de liturgie en beleven als een platgetreden pad, en je denkt bij jezelf dat je in de kerk eigenlijk niets meer te zoeken hebt, totdat je opeens bij iets blijft haken, bij een woord of een zin. Opeens voltrekt zich de openbaring van een verborgenheid. Het koninkrijk der hemelen gaat voor je open. Een ongekende verrassing valt je ten deel. En je vraagt je af: 'waarom heb ik dit niet eerder gezien? Het ligt zo dicht onder de oppervlakte en al die tijd ben ik er maar één

stap bij vandaan geweest.' Met zulke verrassingen komt God mensen tegemoet die het zoeken moe zijn. De profeet Jesaja verkondigde het al: 'Al vragen ze niet naar mij, toch laat ik me raadplegen, en al zoeken ze mij niet, toch laat ik me vinden. Al roept dit volk mijn naam niet aan, toch antwoord ik: 'Hier ben ik, hier ben ik.' (Jes. 65:1)

Er is nog iets dat opvalt. Eenmaal gevonden doet de schat iets met de vinder: hij gaat heen en verkoopt alles wat hij heeft. Niet omdat dat moet, maar omdat hij niet anders wil. Hij wil niets anders dan eigenaar worden van de kostbare parel. Of beter gezegd: niet hij bezit de schat, maar de schat heeft bezit genomen van hem. Dat is de vreugde van ieder die zich in leven en sterven het eigendom weet van Jezus Christus.

Ds. K. Hage

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: Ds. K. Hage,
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;
bij voorkeur niet op woensdag

Scriba: M.C. Berger, G.v.Nijenrodestr.
171, 3621 GJ Breukelen, tel. 06-
15128659, scriba@pieterskerk.info

Ledenadministratie: W. Mur, tel. 266842,
noortje-wim.mur@planet.nl

Website: www.pieterskerk.info

Kerktelefoon: A.D. Vermeulen, Arianestraat 4, t 263392

Bij de diensten

Zondag 7 oktober lezen we in de morgendienst Matteüs 13:31-35. Opnieuw twee (bekende) gelijkenissen van Jezus, over het mosterdzaad en het zuurdeeg. Opnieuw hopen we op de openbaring van verborgenheden (Mt. 13:35). Dat kan niet zonder mijn en uw gebed om de Heilige Geest die tot de gemeente spreken wil.

In de avonddienst (Pieterskerk) laten we ons onderwijzen door de Heidelbergse Catechismus. In zondag 32 wordt het hele leven gesteld in het perspectief van de dankbaarheid. Je zou ook kunnen zeggen: een goed leven is een dankbaar leven.

Zondag 14 oktober lezen we Matteüs 18:23-35. Daar gaat het over geld en over financiële schuld, iets waar onze harde moderne wereld vol van is. Joris Luijendijk schreef een paar jaar geleden een boek vol verbijstering ('Dit kan niet waar zijn') over deze wereld waaruit de moraal totaal verdwenen lijkt. Maar Jezus is in staat zelfs in deze harde wereld iets te laten oplichten van het Koninkrijk der hemelen. Dat is niet alleen troostvol, het scheidt ook een verantwoordelijkheid.

Na de dienst is er geen koffiedrinken in het koor van de kerk, maar bij gemeenteleden thuis. Zie ook het bericht hieronder.

De avonddienst wordt geleid door ds. P. Nagel uit Loenen aan de Vecht.

ds. K. Hage

Koffie ochtend 2018 - 14 oktober a.s.

In april jl. is er een koffie ochtend geweest. Verschillende gezinnen en ouderen zijn bij elkaar op de koffie geweest. Degene die geweest zijn hebben een fijn uurtje (soms langer) met elkaar gehad. Het wordt als waardevol gezien om elkaar beter te leren kennen en op een uitgebreidere manier dan tijdens de koffie momenten voor in de kerk. Er liggen weer lijsten op de tombe en achterin de kerk om u aan te melden als gastgezin of als bezoeker. Heeft u geen voorkeur meldt u dan aan op de beide lijsten, dan is de uiteindelijke indeling voor een ieder weer een verrassing. Ook de oudere gemeente leden zijn van harte welkom! Voor vervoer kan gezorgd worden en ook is het mogelijk dat u bij het gastgezin een broodje kunt (mee) eten. Van de indeling wordt u persoonlijk op de hoogte gesteld in de week voor 14 oktober.

Namens de kerkenraad,

Reina van der Wilt en Marg Versloot

Uit de kerkenraad

De kerkenraad heeft op 17 september haar eerste vergadering gehouden na de zomerpauze (het moderamen vergaderde wel in de zomer). De vergadering werd voorafgegaan door de dienst in de Pieterskerk in het kader van de vredesweek.

Wegens opheffing van de oude classis Breukelen zullen er in het vervolg 2 keer per jaar ringbijeenkomsten door de betreffende ringgemeenten georganiseerd gaan worden. Deze avonden hebben een thema en zijn toegankelijk voor iedereen. De 1e avond wordt door onze wijk georganiseerd en wordt gehouden op 14 november in de Pieterskerk. Dr. Wim Dekker zal komen praten over wat wij kunnen leren van de manier waarop Paulus het Evangelie communiceert in een niet-christelijke wereld. Meer informatie over deze bijeenkomst volgt.

De bevestigingsdienst van de classispredikant Trinette Verhoeven voor de classis Utrecht heeft op 29 september plaatsgevonden. Zr. Lodder en Uittenbosch hebben namens onze gemeente deelgenomen in het gelegenhedskoor.

Het jeugdwerk wordt besproken, een tekort aan leiding voor de kinderkerk en de jeugdvereniging. Er zal o.a. in het moderamen worden nagedacht over mogelijkheden om samen met de NGK vanuit missionair/diaconale achtergrond het jeugdwerk te stimuleren. Ook is het startweekend geëvalueerd. De gezamenlijke BBQ met het Witte Kerkje is als iets positiefs ervaren in de voortgaande samenwerking. Tenslotte zijn de komende gemeenteavond besproken en de thema-avonden in het kader van het jaarthema 'Het Goede Leven'. Op 31 oktober (hervormingsdag) zal Koos van Noppen (IZB)

met ons in gesprek gaan over wat hij noemt de 'milieubewusteloosheid' onder veel christenen.

De vergadering werd afgesloten door het lezen van een artikel wat betrekking heeft op de Vredesweek.

Marco Berger

Pastoraat

Wilt u geboorte, ziekenhuisopname, ernstige ziekte, overlijden en andere belangrijke mededelingen doorgeven aan de ouderling in uw eigen buurt? Hier volgen de namen en telefoonnummers. Marlies Wijnen is ouderling van sectie 1 (Zuid) en contact-ouderling van sectie 2 (West). U kunt met haar contact opnemen via telefoon 261837 of mail: marlieswijnen2@gmail.com. Reina van der Wilt is ouderling van sectie 4 (Noord), te bereiken via 262103 of reinanr2@hotmail.com. Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie 3 (Centrum) en is te bereiken via 251979 of famvanschepenzeel@gmail.com. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de wijkpredikant ds. K. Hage, tel. 261565. Of, indien hij niet bereikbaar is, met de scriba, Marco Berger, tel. 06 15128659 of scriba@pieterskerk.info. Als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, neem dan tijdig contact op met uw sectieouderling, of één van de andere ouderlingen.

Sectie Noord

Op D.V. 20 oktober zijn Cor en Janny Boele-Schippers (Griftenstein 18, 3621 XK, Breukelen) 40 jaar getrouwd. We feliciteren hen van harte en wensen hen een feestelijke dag met hun kinderen en kleinkind en familie. Met hen danken we God voor zijn nabijheid en goedheid.

Reina van der Wilt

Jeugdvereniging

Voor alle jongens en meisjes vanaf de brugklas..... Op *zaterdag 6 oktober* begint de JV weer! De JV wil graag samen met jullie het geloof ontdekken/elkaar ontmoeten/gezellige avonden hebben. Jullie zijn van harte welkom in de Bovenkamer. Dit wordt ons vaste 'honk'. We starten de avonden met een maaltijd, deze wordt verzorgd door betrokken gemeenteleden van de Pieterskerk en de NGK. Na de maaltijd is er een kort bezinningsmoment door de leiding. Daarna volgt er een ontspanningsmoment, elke avond weer anders! De eerste avond wordt een knallende start! Je kunt inlopen vanaf 17.30 uur tot 18.00. We zien jullie graag op deze zaterdagavonden en neem gerust een vriendje of vriendin mee. Iedereen is van harte welkom!

TIP: Zet de data alvast in je agenda (zie plaatje en poster in de kerk). We hopen op een grote, vaste opkomst.

Groetjes van de JV-leiding

Kinderkerk

Hallo jongens en meisjes van de kinderkerk. De scholen zijn weer begonnen, dus de kinderkerk is ook weer van start gegaan. We hebben weer een mooi programma in petto, waarbij we elke keer een Bijbelverhaal lezen en de

leiding geeft hierover uitleg. Dat kan op allerlei manieren zijn, d.m.v. vragen, discussie of een knutsel. Ook dit jaar zijn er weer maandprojecten waar jullie aan gaan werken. Dit laten we daarna weer aan de mensen in de kerk zien en horen. Fijn om te zien dat er elke week zoveel van jullie aanwezig zijn.

Groetjes van de kinderkerk leiding

Leerhuis

Woensdag 17 oktober is de eerste leerhuisavond van het seizoen. In verband met ons jaarthema, het Goede Leven, leggen we ons oor te luisteren bij de verschillende gelijkenissen die Jezus vertelt. Tijdens deze eerste leerhuisavond vragen we ons af wat eigenlijk een gelijkenis is. En ook waarom Jezus eigenlijk zoveel gelijkenissen vertelt en wat daarvan de bedoeling is. Wil je hier ook meer over weten? Van harte welkom in het Bonifatiushuis. We beginnen om 20.00 uur.

Ds. K. Hage

Broeklandkring

Donderdag 18 oktober komt de Broeklandkring om 20.00 uur samen bij Jeroen en Margriet van Scherpenzeel, Straatweg 150. We lezen verder uit de eerste brief van Petrus, aan de hand van het boekje *Vreemde Vogels* van Stefan Paas en Gert-Jan Roest.

Ds. K. Hage

Koorleden gezocht

De kerstnachtdienst wordt ook dit jaar weer samen met de gemeente van de NGK gehouden. Opnieuw is het de bedoeling om uit gemeenteleden van beide kerken een 'projectkoor' samen te stellen en dit koor een plaats te geven in de kerstnachtdienst. Terugkijkend op het projectkoor tijdens de kerstnachtdienst 2 jaar geleden, mag worden gezegd dat iedereen toen veel genoeg heeft beleefd aan het oefenen en dat het koor een mooie bijdrage aan de dienst kon leveren.

Het projectkoor zal worden gedirigeerd door Frank Schneider. Wat er gezongen gaat worden moet nog worden bepaald, maar hangt natuurlijk mede af van hoeveel mensen zich melden en van zaken als beschikbare tijd en zangervaring.

U kunt zich aanmelden voor het projectkoor bij Sjaak van Muiswinkel, tel. 263108 of via j.vanmuiswinkel@hetnet.nl

Sjaak van Muiswinkel

Giften

Voor onze wijkkas ontving Ds. Hage een gift van € 30 en Piet Wijnen een gift van € 60. De extra collecte van afgelopen zondag heeft € 200 opgebracht, ook deze is bestemd voor onze wijkkas.

Alle gevers hartelijk dank.

Jan Winkel

WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: Ds. H.H.Schorren,
Keizerskroon 5, 3621 RS Breukelen, tel. 266337,

email: h.h.schorren@gmail.com

Scriba: Ds. D.E.E. Figeë, De Angstel 532, 3621 WN Breukelen, tel. 262912, e-mail:

scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Kerkelijk bureau: M. Pfeiffer, tel. 06 28271283, e-mail: moniquepfeiffer@hotmail.com

Autodiensten: Emmy Wildeman, tel. 241578

Website: www.pknbreukelen.nl

Kerktelefoon: H.P. Vermaat, tel. 261817

Bij de diensten

Zondag 7 oktober, 3^e van de herfst

Deze zondag klinken er lezingen over trouw en ontrouw. Het zijn lezingen die we op het eerste gehoor misschien liever terzijde leggen omdat we weten van de pijn wanneer huwelijken of relaties stuk lopen. En we weten ook van de harde oordelen die er kunnen klinken. Soms zijn het oordelen op grond van een zielloze hantering van woorden uit de Bijbel. Soms zijn het oordelen uit meedogenloos onverstand waarmee we durven beweren 'dat tegenwoordig iedereen zo makkelijk uit elkaar gaat'. Zijn onze lezingen deze zondag ook van het oordelende karakter?

De Profetenlezing is Maleachi 20:10-16. Daarin wordt Juda verweten trouweloos te hebben gehandeld. Met 'Juda' wordt het volk bedoeld. Het huwelijksverbond is hier beeld van het verbond met God. En daarmee krijgen woorden als 'getrouwd zijn met een vrouw die een vreemde god vereert' en 'de vrouw met wie je in je jeugd een verbintenis bent aangegaan' een bijzondere betekenis. Lastiger is de lezing uit het heilig Evangelie, Marcus 10:1-16. Er komen Farizeeërs naar Jezus om Hem op de proef te stellen. 'Mag een man zijn vrouw verstoten?', is hun vraag. In zijn antwoord zegt Jezus: 'Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden'. Dit zijn nou precies de woorden waarin mensen in het verleden elkaar in het oordeel vasthielden. Komt Jezus nu met een hard dogma? Of geven zijn woorden toch weer stem aan de menselijkheid?

We vieren in deze dienst de maaltijd van de Heer. Daarin worden we aan elkaar verbonden als lichaam van Christus. Met elkaar worden we ook opnieuw in het verbond van liefde en trouw met de Eeuwige geplaatst. En vanuit de Maaltijd mogen wij betrouwbaar de wereld ingaan als handen en voeten van onze Heer. Zoals Hij zich voor ons deelde, zo mogen wij onszelf delen. Naaste mogen we zijn van ieder mens die verlangt op te staan in nieuw leven. Samen mogen we de weg bewandelen naar Gods toekomst.

Voorganger: ds. H.H. Schorren

Zondag 14 oktober, 4^e van de herfst
Voorganger: kand. A. Wingelaar, Huizen.



Iedere vrijdag

Gebed voor Vrede en Verzoening

Van 12.15 – 12.35 uur is er het wekelijks gebed voor Vrede en Verzoening in de traditie van Coventry.

In en uit de Gemeente

Afgelopen week ontvingen we het volgende bericht van Nel v Houwelingen en Hans Veen (Damastbloem 23, 3621 RX) wat zij met ons willen delen. Nel en Hans zijn eerder teruggekomen van hun vakantie. Bij hun kleinzoon Mika van 5jaar is acute leukemie geconstateerd. Zorgen en verdriet rondom dit kleine mannetje. De behandelingen zijn gestart, een operatie om medicatie op een minder belastende manier te kunnen toedienen is inmiddels ook gebeurd. De behandelingen vinden plaats in het Maxima centrum in Utrecht. Het zal een zwaar traject van zeker twee jaar worden waarin de nodige chemo kuren toegediend moeten worden. Mika is gelukkig thuis en gaat soms een uurtje naar school. We wensen hem zelf, zijn ouders en grotere broer, grootouders en allen die rondom hem staan moed, kracht, hoop en vertrouwen. Dat we hen in onze gebeden gedenken ! Hier tegenover is er voor Nel en Hans ook een vreugdevolle gebeurtenis. Zij mochten eind augustus voor de 7de keer een kleinkind ontvangen. Hoe mooi is dat !! Van harte gefeliciteerd namens ons allen.

Een hartelijke groet,

Margreeth van Ingen

Uit de kerkenraadsvergadering

Op onze Startzondag, begin september, heeft de jaarlijkse wisseling van ambtsdragers plaats gevonden, in een feestelijke dienst. Dat betekent in de praktijk van het kerkenwerk van de Pauluskerk, dat de kerkenraad en ook het moderamen een gewijzigde samenstelling heeft. Het moderamen kan gezien worden als het "dagelijks bestuur" van de gemeente. In de kerkorde (ordinantie 4 – De ambtelijke vergaderingen, Artikel 8, Werkwijze) staat hierover: *Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad, de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen aangewezen zijn, en voorts, onder verantwoording aan*

de kerkenraad, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen. Al met al een brede taak dus, die een grote inzet vraagt en dan ook veel voldoening geeft.

In de septembervergadering heeft de kerkenraad de nieuwe samenstelling van het moderamen vastgesteld: de predikant, ds. Schorren, de praeses Ans van der Velde en de scribe Dineke Figeo zijn de vaste leden (uit de aard van hun functies). Verder hebben ouderling pastoraat Ingrid Baas (met als secundus ouderling Gery de With), de ouderlingen kerkrentmeester Erik Leijen en Ellen Querido, én de diaken Jenny Wiersema (met als secundus diaken Jan Boonacker) allen zitting in het nieuwe moderamen.

Als u vragen hebt over het moderamen of over de kerkenraad (of over andere kerkelijk aangelegenheden) dan kunt u die natuurlijk altijd stellen. Elke zondag tijdens het koffiedrinken na de dienst, kunt u ambtsdragers aanspreken. En ook kunt u mailen bijv. naar scriba@pauluskerkbreukelen.nl. U zult begrijpen dat er steeds van harte uitgezien wordt naar uw positieve inbreng. De betrokkenheid van de gemeenteleden en alle andere kerkgangers en gasten is immers onmisbaar om samen een levendige en lerende gemeente te kunnen vormen. Veel zegen, inspiratie én daadkracht gewenst in dit nieuwe seizoen !

ds. D.E.E. Figeo, scribe

**WORLD
FOOD
DAY**

Wereldvoedseldag op 21 oktober 2018

De ZWO-commissie wil ook dit jaar uw aandacht vragen voor Wereldvoedseldag. Op *zondag 21 oktober* bieden wij, samen met de Wereldwinkel Breukelen, na de kerkdienst verschillende fairtrade artikelen te koop aan. U weet dat Fairtrade artikelen (zowel eetbare als niet eetbare) worden geteeld, gemaakt/geproduceerd en verhandeld op zo'n manier dat de teler/boer of maker van het product een eerlijke prijs krijgt. Daardoor is er voldoende inkomen om eten, kleding, huisvesting en scholing te betalen voor ouders en hun kinderen. Die fairtrade handel is een van de manieren om voedsel en inkomen gelijkwaardig te verdelen over de wereld. Wereldvoedseldag is daarbij een mooi hulpmiddel. Vorig jaar vielen de artikelen in de smaak en kregen we leuke reacties!

Graag breng ik deze actie van de ZWO-commissie van tevoren onder uw aandacht. Er kan die zondag namelijk niet gepind worden. Vandaar onze vraag: neemt u a.u.b. ruim contant geld mee naar de kerk, zodat wij weer met een mooi resultaat deze verkoop kunnen afsluiten?!

Natuurlijk kunt u na die zondag ook in de Wereldwinkel terecht om daar iets aan te schaffen. Denk dan bijv. ook aan cadeautjes voor Sinterklaas, kerstkaarten en andere kerstspulletjes.

Hartelijk dank alvast voor uw medewerking en bijdrage.

Namens de ZWO-commissie,

Nel van Houwelingen



Brainstormen over de Kerstwandeling

Na uitgebreid overleg hebben we helaas moeten besluiten om de Kerstwandeling een jaar over te slaan. Het lukt ons niet om de zaak op korte termijn organisatorisch goed rond te krijgen.

Omdat een evenement zoals de kerstwandeling bijzonder en belangrijk is voor onze geloofsgemeenschap en de gemeente Breukelen, brainstormen we graag met jou over de toekomst.

U en jij bent van harte uitgenodigd om samen met de organisatie, spelers en andere belangstellenden bijeen te komen op:

donderdag 18 oktober a.s.

20.00 uur

Pauluskerk (achterzaal)

Uw en jouw inbreng wordt zeer gewaardeerd, dus komt allen (tezamen ☺).....

Met vriendelijke groet,

Carlijn Wentzel, Hetty Veneklaas
en ds. Harold Schorren

DIACONIE

Giften Kindertehuis Sukabumi

De komende tijd zal de diaconie o.a. collecteren voor het Kindertehuis in Sukabumi in West Java, Indonesië. Om meer bekendheid hieraan te geven hebben na de dienst op zondag 30 september j.l. de heer en mevrouw van Lawick van Pabst daarover het één en ander verteld. Al vele jaren zijn zij betrokken bij het Kindertehuis.

Mocht u nog geld willen overmaken naar dit mooie

project, dan kan dat altijd. Graag overmaken naar de rekening van de diaconie o.v.v. Sukabumi.

Toelichting collecte Kerk en Israël 7 oktober 2018

Het gesprek gaat altijd door Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en omdat ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. Tegelijk voelt ze zich ook verbonden met Palestijnse christenen en komt ze op voor recht en gerechtigheid. Een dubbele loyaliteit. De Protestantse Kerk stimuleert gemeenteleden deel te nemen aan het gesprek met en over Israël en informeert hen over de relatie van de kerk met Israël. Voor het komende jaar is het speerpunt om jonge mensen meer te betrekken bij wat de verbondenheid met Israël betekent.

Collectie Kerk in Actie: Werelddiaconaat 14 oktober Leven van visserij in Nepal

In de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is het moeilijk om voedsel te verbouwen. Hierdoor is er een voedseltekort en is 35% van de kinderen onder de vijf jaar chronisch ondervoed.

In deze regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor het kweken van vis. Dankzij de verkoop van vis op de lokale markt krijgen de boeren meer inkomsten. Samen met partnerorganisatie UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten door het verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over watermanagement tijdens bijvoorbeeld het regenseizoen en over de verkoop van de vis.

UMN ondersteunt hen ook bij het verbouwen van groente en fruit tijdens de maanden dat landbouw mogelijk is. En ze trainen mensen om hun eigen geitenbedrijf of groentewinkel op te zetten.

Dankzij de ondersteuning van UMN op het gebied van landbouw en visserij stijgt het inkomen van de bevolking en kunnen 1600 mensen het hele jaar door voldoende voedsel kopen.

Met uw bijdrage aan deze collecte ondersteunt u werelddiaconale projecten van Kerk in Actie zoals het werk van United Mission in Nepal. Doet u mee? Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat oktober.

Hulp In Praktijk

Stichting HiP is een organisatie die een communicatienetwerk onderhoudt. HiP zorgt voor contactvorming tussen mensen en doorbreekt zo de anonimiteit in de samenleving. HiP ondersteunt de lokale kerken, is dienend naar de



kerk en gericht op een vitale kerk die invloed heeft op de samenleving. HiP is interkerkelijk georiënteerd.

HiP is actief in meer dan 25 plaatsen in Nederland en in voorbereiding in meer dan 20 andere plaatsen. Op dit moment participeren vele lokale kerken en hulporganisaties in HiP. Deze komen uit het brede spectrum van heel kerkelijk Nederland.

Hulp nodig? Bel 0900 4474474

ma t/m do, 9.00 -12.00 u. (10 ct/m)

Hulp bieden? Bel 0318 742510

Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen doen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

Bruikbare, verkoopbare spullen

Noemt u ze zoals u wilt: curiosa, vintage, antiek, of snuffelspullen... Voor ons maakt het niet uit. Wij zijn altijd op zoek naar verkoopbare spullen voor de jaarmarkt voor de kerk in juni. Hebt u zelf iets over, gaat u verhuizen of kleiner wonen en moet u opruimen, of misschien moet u een huis leegruimen? Vaak is het jammer om zaken zomaar weg te gooien, omdat het nog goed is. Wij helpen u graag door deze spullen bij u op te komen halen. U contact opnemen met Hans Schriever tel. 06-14489888, Frans Atsma tel. 0346-264635 of Ard Mak tel. 06-41394945. Dit kan het hele jaar door. We maken dan een afspraak met u om langs te komen.

De rommelmarktcommissie

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Inlooptochtenden in het Bonifatiushuis

Op *dinsdagochtend 9 en 23 oktober* staat de deur van het Bonifatiushuis weer open van 9.30 tot 11.30 uur. U bent van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken, gezellig met elkaar te praten of een spelletje te doen. Mogen wij u ook eens ontmoeten? Graag tot ziens! Mocht u geen eigen vervoer hebben, dan kunt u contact opnemen met mw. R. Groenberg, T. Brandsmastraat 71, tel. 263232.

Te huur aangeboden Kerkenraadskamer in de Pauluskerk

Afgelopen maand hebben de huidige huurders de Kerkenraadskamer in de Pauluskerk verlaten en komt deze weer voor verhuur ter beschikking. De huurprijs zal € 600 per maand gaan bedragen. Als er binnen onze

wijkgemeenten eventueel belangstellenden zijn voor deze gestoffeerde multifunctionele kantooruimte met keukenfaciliteiten, dan kunt u contact opnemen met:

College van Kerkrentmeesters:

Ellen Querido: querido@xs4all.nl

of Jan Winkel: j.winkel@hetnet.nl



GT Bätzorgel – voortgang

Op vrijdag 28 september hebben de organisten vergaderd samen met een specialist van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed afdeling klinkende monumenten en onze orgeladviseur. De vergadering was bedoeld om de klankkleur en hoogte van de toon van de pijpen te bepalen. Ze stonden bijna te springen van blijdschap. Wat een klank kunnen onze orgelpijpen voortbrengen en dat was nog maar een kleine selectie. We kregen een uitleg over de reparaties aan de kast van het orgel, mochten meediscussiëren over de kleur van de orgelkast en daarna over de klankkleur. Deze laatste wordt in Hz uitgedrukt. Ons orgel is deels door Batz gebouwd en deels door diens latere opvolger Witte, die een eigen visie op de toonhoogte had. Door de eeuwen heen zijn de pijpen ingekort, van stemkrullen en gaatjes voorzien. Vanuit dit gemêleerde spectrum bepalen specialisten dan wat historisch juist is. Allen waren onder de indruk van de werking en uitleg. Samen hebben we geluisterd en goedkeuring gegeven voor de oude klanken (423 Hz) en kleur van het orgel. Helaas kan de schilder niet op tijd starten, Kerst gaan we daardoor niet halen. Waarschijnlijk komt het orgel in januari 2019 pas terug in de kerk. Dit betekent dat we ook een alternatief voor de kerstboom moeten bedenken. U hoeft echter niet zo lang te wachten. In november kunt u mee op bezoek naar Wijk en Aalburg. Wilt u nu al meer zien? Kijk dan op www.vriendenvandepieterskerk.nl voor een aantal foto's in de werkplaats.

Voorstelling Kinderboekenweek

Een ontmoeting met Janneke Schotveld



Op *zaterdag 6 oktober* is er om 15.00 uur in het kader van de Kinderboekenweek een bijzondere voorstelling in de Pauluskerk die verzorgd wordt door Janneke Schotveld

(Superjuffie). De entree bedraagt € 5,-. U kunt zich aanmelden via Boekhandel M. van Kralingen.

Janneke Schotveld (1974) zegt: “Sinds 2007 ben ik niet alleen juf, maar ook schrijfster. Ik schreef al heel lang allerlei lange en korte verhalen. Toen een van die verhalen een Echt Boek werd, had ik er zomaar een beroep bij! Vanaf dat moment leek het wel alsof er een kraantje was opengezet: het ene na het andere verhaal stond te dringen in mijn hoofd. Het werd zelfs zo druk daarboven, dat ik iets minder juf werd om meer te kunnen schrijven. En uiteindelijk moest ik kiezen, want er staan nog steeds een heleboel verhalen te dringen om Boek te kunnen worden. Daarom ben ik sinds september 2012 alleen nog maar schrijfster.”

De kinderboekenreeks “Superjuffie” is erg bekend en wordt zelfs verfilmd.

Concert van het Gaudi Kwartet



Op *zondag 7 oktober* zal het Gaudi Kwartet een sprankelend concert geven in de Pauluskerk te Breukelen. Op het programma staan o.a. werken van Mozart, Kreisler en Albeniz. Het concert begint om 15.00 uur. De entree bedraagt € 10,- (kinderen hebben gratis

toegang).

Het Gaudi Kwartet is opgericht in 1999 door 4 jonge enthousiaste musici die al jaren op hoog niveau werkzaam zijn binnen de Nederlandse muziekwereld. Het Gaudi Kwartet geeft concerten door heel Europa. Zo gaven ze de afgelopen jaren onder andere concerten in Ierland, Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië en Portugal. Ze hebben een breed repertoire opgebouwd, van de vroege strijkkwartetten tot en met de hedendaagse muziek.

Met de focus op de klassieke muziek maken ze ook af en toe een muzikaal uitstapje naar pop en lichte muziek. De naam van het kwartet is gebaseerd op de Spaanse architect Antoni Gaudi, die vooral bekend staat om zijn rijkdom aan kleuren en recht uit het hart sprekende onderscheidende stijl. Dit is ook de wijze waarop het Gaudi Kwartet de muziek ten gehore brengt, met hun hart open en altijd nieuwe sferen en kleuren creërend. Begin januari 2012 heeft het kwartet alle Divertimenti van W.A. Mozart opgenomen onder het label Aliud Records met het voorwoord geschreven door Jan Willem de Vriend.

Het kwartet volgde masterclasses bij het befaamde Panocha kwartet. Het Gaudi Kwartet is dit jaar op diverse podia in Nederland en in het buitenland te horen. Het kwartet bestaat uit: Anita Jongerman (viool), Marjolein Canté (viool), Florin Negreanu (viool) en Sander van Berkel (cello).

Bewust Bijbel lezen

Stoeien met teksten

U bent op *woensdag 10 oktober* weer van harte welkom om samen te stoeien met Bijbelteksten. We komen samen in de achterzaal van de Pauluskerk om 20.00 uur. Deze keer staat de avond onder de bezielende leiding van ds. Aalbers.

Iedere 2e woensdag van de maand (in maart de 3e i.v.m. Biddag) buigen we ons over Bijbelse teksten die de zondag daarna in de kerk klinken. Wat zeggen teksten ons bij een eerste lezing in ons persoonlijk bestaan? Welke verschillen zien we tussen diverse vertalingen? En natuurlijk krijgt u achtergronden bij het ontstaan van de teksten en de schrijvers. Boeiende en leerzame avonden waardoor verhalen bewuster beleefd worden.

Seniorengespreksgroep

Ontmoeten en spreken over geloof en leven

Komt u ook op *donderdag 11 oktober*? We gaan dan weer in een gezellige sfeer met elkaar in gesprek. We komen van 14.30 – 16.00 uur samen in de achterzaal van de Pauluskerk.

Iedere tweede donderdagmiddag van de maand is er seniorengespreksgroep. Natuurlijk is het mogelijk dat er voor vervoer gezorgd wordt. Houdt u van een goed en interessant gesprek, dan is deze groep iets voor u. Het afgelopen seizoen zijn we begonnen met het bespreken van de Apostolische Geloofsbelijdenis aan de hand van het boek van ds. Jac. Goorhuis, “Geloof belijden” (1991). Hiermee zijn we nog niet klaar. Er zullen daarom nog enkele gespreksmiddagen zijn over dit thema, afgewisseld of opgevolgd met thema’s, die door de groep zelf worden aangedragen.

U bent van harte welkom. Kom gerust een keer kijken!

Ds. H.H. Schorren

De werken der barmhartigheid

Uitgaande van Mattheüs 25 is in de christelijke traditie het spreken over de zeven werken der barmhartigheid opgekomen: de hongerigen voeden, de dorstigen laven, de vreemdelingen huisvesten, de naakten kleden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken. In de 12^e eeuw is daar het begraven van de doden aan toegevoegd (7 is een mooier aantal dan 6) mede op grond van het boek Tobit.

Sommige christenen denken dat dit een nieuwe gedachte was van Jezus, maar zoals vrijwel alles in het NT wortelt dit in de Joodse traditie.

Zo wordt in een midrasj bij Psalm 118: 19 (‘Ontsluit voor mij de poorten der gerechtigheid, ik zal daardoor binnengaan, ik zal de Eeuwige loven.’) gevraagd: De poorten der gerechtigheid. Zijn er dan meer poorten? Ja, bij het oordeel zullen de engelen de mensen vragen: ‘Aan welk gebod heb jij je vooral gehouden?’

Als hij zegt: ‘Ik heb de hongerigen gevoed’, dan wijzen ze hem: ‘Kijk, dat is de poort voor hen die hongerigen voeden, ga in’.

Als hij zegt: ‘Ik heb de dorstigen gelaafd’, dan wijzen ze hem: ‘Kijk, dat is de poort voor hen die dorstigen laven,

ga in'.

Evenzo voor hen die de naakten kleden, de wezen opnamen, barmhartigheid bewezen of zich op een ander gebod concentreerden.

En David zegt hier – in Psalm 118 – 'Ik heb alle geboden gehouden, laten alle poorten der gerechtigheid voor mij opengaan'.

In een andere midrasj (bSot 14a) horen we:

Hoe kun je nu achter de Eeuwige je God aan wandelen (Dt 13,5)? HIJ is immers een verterend vuur. Maar het betekent: doe als HIJ. HIJ heeft Adam en zijn vrouw gekleed (Gn 3,21), daarom moeten ook jullie de naakten kleden. De Heilige-geprezen-zij-HIJ heeft de zieken bezocht (Abraham, Gn 18,1), daarom moeten ook jullie de zieken bezoeken. HIJ heeft de rouwenden getroost,

zoals geschreven staat: 'En het geschiedde na de dood van Abraham, dat God Izaak zegende' (Gn 25,11), daarom moeten ook jullie de rouwenden troost bieden. HIJ heeft de doden begraven (Mozes, Dt 34,6), daarom moeten ook jullie de doden begraven.

Deuteronomium 10,16 spreekt in zeshoud: de Eeuwige volgen en vrezen, de geboden doen en horen, dienen en aankleven. Dat is liefhebben met hart en ziel, en dat wordt heel concreet, bijvoorbeeld in de werken der barmhartigheid.

Wybrand Ganzevoort

© Classicale Werkgroep Kerk en Israël Utrecht

U: www.groep-ken.net



Dagreis Amsterdam

Het museum Ons 'Lieve Heer op Solder en het Joods Historisch museum

Zaterdag 27 oktober 2018 bezoeken we het museum Ons 'Lieve Heer op Solder en het Joods Historisch museum. Het museum Ons 'Lieve Heer op Solder is een voormalige schuilkerker. We bezoeken een zeldzaam goed bewaard grachtenpand uit de Gouden Eeuw. Met als hoogtepunt een complete kerk op zolder.



Het Joods Historisch museum is een toonaangevend museum. Er wordt een uniek beeld gegeven van het Nederlands Joodse leven in al haar facetten toen en nu.

U kunt u opgeven voor 13 oktober bij ds. Schorren.

(h.h.schorren@gmail.com / 0346-266337

Nadere gegevens volgen nog.

Weet je nog hoe leuk het was?

Die allereerste musical in de Pauluskerk in Breukelen: de musical Jakob in 2007. Of de musical Mozes in 2011 met een heuse farao en Ruth in 2014 met een prachtig decor. Weet je nog hoe leuk het was met elkaar te zingen, te spelen en ook te bouwen aan de decors? Vind je het ook niet de hoogste tijd voor een nieuwe musical!

Zoals eerder te lezen was in Kerknieuws en te lezen is in het jaarboekje zijn we inmiddels enthousiast van start gegaan met de musical "Op zoek naar Judas" van Gerard van Midden en Gerard van Amstel.

Deze heren zijn er ook bij deze musical in geslaagd prachtige liedteksten te combineren met prachtige muziek rond het intrigerende verhaal van Judas. Wie was hij nou eigenlijk, waarom koos hij wat hij koos en klopt het beeld wat wij van hem gemaakt hebben eigenlijk wel? Kortom niet zomaar een verhaal.

op zoek naar JUDAS

Op zoek naar Judas, begint met de zoektocht naar jou! Heb je eerder mee gedaan dan weet je hoe leuk het is. In 11 jaar gebeurt er een hoop, misschien kan je nu wel komen zingen met je zoon en of dochter? Heb je nog nooit gezongen maar lijkt het je wat, grijp nu je kans! Kortom ben je tussen de 16 en de 116? Wees welkom!

We repeteren op de maandagavond om 20.00 uur in Basisschool De Schepershoeck. Komt die avond je niet uit, laat het even weten. Houd iets anders je tegen, laat ook dat even weten. We kijken naar je uit!

Aanmelden en informeren kan bij Carla, Anneke of Ingrid

cvdheijden@live.nl / 06 22629296

annekeuittenbosch@hotmail.com / 263958

ischrieverspruit@gmail.com / 06 28254286

do 27 sep. 2018

Na zeven jaar oorlog in Syrië zijn veel christenen omgekomen of gevlucht. Is er nog hoop voor de kerk in dit verscheurde land? Mathilde Sabbagh, predikant in de National Evangelical Presbyterian Church of Al-Hassakeh, is daar heel duidelijk over: ja. Ze beschrijft wat die hoop inhoudt.

Na mijn theologiestudie in Libanon ben ik teruggekeerd naar Al-Hassakeh in Syrië om predikant te worden. Op mijn eerste dag vloog er een raket dwars door mijn huis heen. Ik heb dagenlang met mijn familie in de badkamer gebivakkeerd om te schuilen.

Christenen in Syrië leven onder dezelfde zware omstandigheden als niet-christelijke landgenoten. Ze maken zich druk om basisbehoeften, zoals water, voedsel en elektriciteit. Maar wil je weten wat christenen het meest bedreigt? De angst dat er geen geloofsgenoten meer overblijven in het noordoosten van Syrië. Veel mensen verlaten onze stad. Het percentage christenen daalt verhoudingsgewijs, omdat er ook andere bevolkingsgroepen naar onze stad komen. De christenen die hier nog wonen, vragen zich steeds weer af: wat is wijzer, blijven of vertrekken? Doordat sommigen ook daadwerkelijk vertrekken of zijn omgekomen, zitten er minder mensen in de kerkbanken en klinkt de stem van christenen steeds zwakker.

Ik dien een heel moedige gemeenschap. Dit zeg ik omdat onze kerk precies in een gebied ligt waar nog altijd geweld dreigt. We putten moed uit de woorden van

Jezus, die heeft gezegd: “Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.” Wij gaan door met getuigen. Niets kan ons bedreigen, want de krachten van de hel kunnen het getuigenis van de kerk niet vernietigen. Overal in onze gemeenschap zie en ervaar ik hoe overvloedig de genade van de Heer is. Toen Jezus sprak over het Koninkrijk van God, wilde Hij laten zien dat er recht gedaan zal worden aan een wereld die beeft en mensen die onderdrukt worden. Tijdens mijn preken, bijbelstudies, bijeenkomsten voor jongeren en voor vrouwen wil ik daarover vertellen. Misschien daagt het me wel het allermeest uit wanneer ik zondagsschool geef. Dan moet ik kinderen die midden in de duisternis leven, de liefhebbende hand van God laten zien. Ongeacht onze zwakheden mogen wij Zijn genade doorgeven aan de gebroken wereld om ons heen.

Als u aan mij vraagt of ik hoop voor de toekomst heb, dan weiger ik daarop te antwoorden. Want hoe kan ik nu gevraagd worden naar mijn hoop als er hoe dan ook hoop is? Als christenen zijn wij de mensen van hoop. We kunnen onze identiteit niet veranderen, alleen omdat we in tijden van oorlog leven. Hoop is wie we zijn. En als wij Hoop zijn, bieden we nog steeds waar de wereld gebrek aan heeft.

Tekst: Mathilde Sabbagh, bewerking: Rob van Ooijen. Dit artikel komt uit het laatste nummer van Petrus. Meer lezen? Vraag gratis een abonnement aan op www.petrusmagazine.nl.

COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN “WORD”, LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

Bezorging: W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;

Mw. E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814

Bankrekeningnummer Kerknieuws: St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60

Kostprijs: € 20

Collectemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1^e zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkomroep.nl

Administrateur: Mw. M. Davids-Garritsen, Kerkplein 16, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-262692, email: m.davids@sdivad.nl
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL41 FVLB 0635 8109 99, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

C. Vervat, tel. 06 51796607, of ceesvervat@gmail.com

Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email hansmanhenk@hetnet.nl

Adres Pauluskerk: Straatweg 37, 3621 BG Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, banknummer NL27 RABO 0324 2763 89