

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 4 JUNI 2017 PINKSTEREN

11.00 uur:
Oecumenische
Openluchtdienst
park Boom & Bosch

Ds. H.H. Schorren
Pastor J. van Os
Ds. A. Matahelumual



Collecten: 1. Oecumene

ZONDAG 11 JUNI 2017

10.00 uur: Ds. H.H. Schorren
Dienst van Schrift en Tafel en de Misa Criolla
m.m.v. koor "Zingen voor je leven"

Collecten: 1. Werelddiaconaat (zie toelichting) 2. Kerk

COVENTRY GEBED voor vrede en verzoening

Vrijdag 9 en 16 juni Pauluskerk, 12.30 uur

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 4 JUNI 2017 - PINKSTEREN

09.30 uur: Ds. K. Hage
18.30 uur: Ds. D. Timmerman, Eindhoven (Pieterskerk)
Collecten: 1. Huis van Hoop (zie toelichting); 2. Kerk
Autodienst: Hr. S.E. van der Wilt, tel.262103

ZONDAG 11 JUNI 2017

10.00 uur: Prof. dr. E. van 't Slot, Zwolle
Vorbereiding viering Heilig Avondmaal
18.30 uur: Vicaris E. Jonker, Woerden (Pieterskerk)
Collecten: 1. Werelddiaconaat (zie toelichting); 2. Kerk
Autodienst: Hr. P. Wijnen, tel. 261837

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 2 juni 16.45 uur: Pastor J. van Os
Vrijdag 9 juni 16.45 uur: Ds. K. Hage

AGENDA

Donderdag 15 juni, 20.00 uur Pauluskerk
Lezing "Mens in beweging" Ds. H. H. Schorren

Zaterdag 17 juni, Rommelmarkt
rondom Bonifatiushuis en Pieterskerk

Woensdag 21 juni, 20.00 uur, Bonifatiushuis
Thema-avond "Voltooid leven" Ewoud Jonker

De volgende editie van Kerknieuws is voor een periode van 3 weken. Kopij graag inleveren op maandag 12 juni voor 18.00 uur.

Bij dit nummer zit de acceptgirokaart om uw bijdrage voor weer een heel jaar prompte thuisbezorging van Kerknieuws mee te voldoen. Vlotte betaling voorkomt veel extra werk en kosten. Betaalt u voor iemand anders, zet u er dan s.v.p. bij voor wie. Tarieven: €20 voor gewone abonnees, €30 voor postabonnees.

MEDITATIE

De Geest krijgen

'... en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.' (Handelingen 2:4, NBV)

Meestal is mijn werkkamer een chaos van rondslingerende papieren, notities, boeken en mappen die corresponderen met de chaos in mijn hoofd van grote en kleine klussen die nog gedaan moeten worden. Gek genoeg weet ik toch in alle stapels vaak precies te vinden wat ik op dat moment zoek. Dus helemaal chaos is het niet. Maar eens in de zoveel tijd wordt het me te gek en ga ik als een tornado door de werkkamer om alles op te ruimen en te ordenen. Orde in de chaos. Quirijn staat dan met verbazing te kijken en vraagt dan of ik de geest gekregen heb. 'De geest krijgen' is een gangbare uitdrukking waarmee we aangeven dat iemand plotseling de inspiratie krijgt om iets te gaan doen. En laat het woord 'inspiratie' nou ook de geest (spiritus) in zich dragen.

We gebruiken meestal niet de tegenwoordige tijd van de uitdrukking, 'hij/zij krijgt de geest', maar de voltooid tijd, 'hij/zij heeft de geest gekregen'. Het moment dat iemand de geest krijgt is niet tastbaar, maar we herkennen wel de vruchten. In mijn geval een prachtig opgeruimde en overzichtelijke werkkamer die doorgaans maximaal twee dagen die ordelijke staat behoudt. In de Bijbel wordt het krijgen van de Geest – in dit geval met een eerbiedige hoofdletter (hoewel de Bijbel zelf volledig in hoofdletters geschreven is en er dus geen onderscheid te zien is tussen geest en Geest) – wel tastbaar beschreven. Het begint eigenlijk al bij de schepping, waar Gods geest over het water van de oervloed zweeft. Het moment waarop de aarde bij wijze van spreken de Geest krijgt. Er wordt orde in de chaos geschapen. En de vrucht van die Geest is leven. Wat woest en dood was, werd vruchtbare levensgrond. Ook Jezus krijgt de Geest, tastbaar als een duif bij zijn doop in de Jordaan: *'Op het moment dat Hij uit het water omhoogkwam, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen...'* (Marcus 1:10). En tastbaar vertelt Lucas in zijn boek Handelingen hoe de apostelen de Geest ontvingen: *'Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten...'* (Handelingen 2:3).

Zijn het nou ooggetuigenverslagen die ons dat wonderlijke moment willen doorgeven? Dat lijkt me in ieder geval bij de schepping al een lastig geval omdat op het moment dat Gods geest over de oervloed zweeft er nog geen ooggetuigen geschapen waren. En als die Pinksterdag met vurige tongen zo'n indrukwekkend gebeuren was, waarom schrijven Marcus en Matteüs er dan niet over en laat Johannes Pasen en Pinksteren op één dag vallen (Joh 20:19-21)? Het is geloofstaal, gelovig willen beschrijven wat er plaatsgevonden heeft. De vruchten zag men: de aarde die leven kent, Jezus die mensen opricht, nabij is en met zijn liefde nieuw leven schept, de apostelen die Jezus' werk in liefde voortzetten. Orde in chaos, levenscheppende woorden en daden, mensen die kiezen voor een nieuw bestaan in liefde en gerechtigheid onder Gods hoede. Het is niet meer dan logisch dat wie die vruchten ziet tot geen andere conclusie kan komen dat de Geest (met hoofdletter) hier aan het werk is, dat de actoren vervuld moeten zijn met heilige Geest. Hoe het ook zij, de Geest brengt vruchten voort. Zonder vruchten is het geestloos.

In het verhaal uit Handelingen wordt verteld hoe mensen uit alle volken aanwezig zijn in Jeruzalem en buiten zichzelf van verbazing zijn als de apostelen plotseling spreken in vreemde talen. *'Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.'* (Handelingen 2:11). Mocht ik plotseling vloeiend Swahili spreken, zou dat zeker een opmerkelijk wonder zijn. De vrucht van de Geest is in Handelingen echter niet het wonder van veeltaligheid, maar van 'verstaanbaarheid', dat de apostelen de grote daden Gods weten over te brengen.

Want daar gaat het om, de grote daden Gods: schepping, bevrijding, vergeving, nabijheid, liefde, leven... En verder lezend in het boek Handelingen wordt duidelijk dat het niet bij woorden blijft, maar dat de apostelen tastbare vruchten van die Geest laten zien. Zoals Jezus tastbare vruchten liet zien in het leven van mensen. Wij, apostelen in onze tijd, hoeven niet te wachten op vurige tongen om zeker te zijn dat we de Geest hebben, of 'in tongen' te gaan spreken zodat nog steeds niemand ons verstaat. De Geest heeft ons al te pakken. Daarom zijn we gemeente, daarom heeft ons hart het vuur om te gaan voor Gods toekomst. Als we geen vruchten dragen, dan moeten we ons zorgen gaan maken. En de vruchten van de Geest zijn ons omzien en onze nabijheid, onze betrokkenheid op de schepping, onze liefde voor mensen. Vruchten die orde scheppen in de chaos, in de chaos van de wereld en de chaos in het leven van mensen. Vruchten die leven scheppen.

*De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt wie koud zijn en versteend,
herbouwt wat is vernield, maakt één wat is verdeeld.*
(Liedboek 686)

Ds. H.H. Schorren

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: Ds K. Hage,
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;
bij voorkeur niet op woensdag
Scriba:
Mw K.M. Mur-van Amerongen,
Bonifatiuslaan 8, 3621 DH
Breukelen, tel. 266842,

Ledenadministratie: W. Mur, tel. 266842,
noortje-wim.mur@planet.nl

Website: www.pieterskerk.info

Kerktelefoon: A.D. Vermeulen, Arianestraat 4, t 263392

Bij de diensten

Zondag 4 juni komen we als gemeente samen om Pinksteren te vieren, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Dat is een dag om van harte te zingen en muziek te maken. De samenzang zal dan ook worden begeleid door Jakob Brouwer met zijn trompet.

Wie Pinksteren zegt, zegt ook: preken. Dat is wat Petrus op de Pinksterdag doet in de kracht van de Geest (Handelingen 2). Preken is in Gods Naam het leven uitzeggen, de hoogte en diepte van het mensenleven aan het licht brengen, dus ook: het leven zichtbaar maken tot op God. Iemand die dat ook doet is de Prediker in het Oude Testament. Zondag lezen we hoofdstuk 1. En ook Romeinen 8, waar Paulus - prediker voor de volken - belangwekkende dingen zegt over de Heilige Geest.

Let op, de morgendienst begint om 9.30 uur, zodat het ook mogelijk is om daarna de oecumenische openluchtdienst in Park Boom en Bosch mee te maken.

De avonddiensten zijn in de maand juni weer in de Pieterskerk. Voorganger is ds. D. Timmerman uit Eindhoven.

Zondag 11 juni wordt ook wel zondag Trinitatis genoemd, de zondag waarop de kerk het heilsgeheim van Vader, Zoon en Heilige Geest overdenkt en bezingt. In de morgendienst gaat dr. E. van 't Slot uit Zwolle voor. We bereiden ons dan ook voor op de viering van het Heilig Avondmaal, zondag 18 juni. Als iemand moeite heeft om de vreugde van deze maaltijd mee te maken, kan een gesprek soms helpen. Aarzel in dat geval niet om contact op te nemen met ouderling of predikant.

De avonddienst wordt geleid door Ewoud Jonker. Onze gemeente is voor hem een oefenplaats op de weg naar het predikantschap. Afgelopen januari ging hij voor het eerste voor in het kader van zijn theologieopleiding, maar die ervaring smaakt naar meer en we zijn blij dat er nu weer een gelegenheid is. De Schriftlezing is dan Handelingen 4:1-12.

Ds. K.Hage

Startweekend - Zaterdag 9 en zondag 10 september

Noteer dit weekend vast in uw agenda.

We nodigen alle gemeenteleden van jong tot oud uit voor een heerlijke barbecue op zaterdagmiddag en een feestelijke kerkdienst op zondagochtend.

- wordt vervolgd -

Sectie Zuid

We leven mee met Jos Jansen, Salomonszegel 20. Een aantal weken geleden kreeg hij te maken met een longontsteking en die was hardnekkig. Maar nu na een tweede kuur gaat het gelukkig wat beter, maar hij zal nog enige tijd nodig hebben om weer aan te sterken. We wensen hem en zijn gezin Gods zegen toe bij het verdere herstel.

Marlies Wijnen

Uit de kerkenraad

De kerkenraad heeft op 15 mei jl. een themavergadering gehouden over het Heilig Avondmaal. Vanuit de synode zijn gemeenten uitgenodigd om hierover het gesprek te voeren. Dat heeft de kerkenraad gedaan en de bespreking is ervaren als persoonlijk en zinvol. In deze themavergadering van de kerkenraad zijn er daarnaast twee belangrijke besluiten genomen die hieronder volgen.

1. Viering Heilig Avondmaal

Ds. Hage heeft een inleiding gehouden over de viering (gedenken en verwachten), instelling, betekenis, structuur, functies en beleving van het Heilig Avondmaal. Het is Jezus Christus zelf die nodigt. De vergadering heeft uitgebreid stilgestaan bij de wezenlijke elementen van het Heilig Avondmaal. In de viering van het Heilig Avondmaal wordt zichtbaar dat wij met Christus verbonden zijn en dat wij in Christus ook met elkaar

verbonden zijn. Die eenheid wordt weergegeven en versterkt door de viering te laten plaatsvinden aan slechts één tafel. Hiermee is al goede ervaring opgedaan in de dienst op Goede Vrijdag. De vergadering heeft dan ook besloten voortaan ook de andere vieringen van het Heilig Avondmaal te laten plaatsvinden aan één tafel (d.m.v. een kring stoelen met reservering van een aantal kerkbanken).

2. Vacatures ambten- verzoek om aanbevelingen

Bij een vacature van een ambtsdrager krijgt de gemeente – alle leden – gelegenheid tot het doen van aanbevelingen. Dat kan schriftelijk, ondertekend en met het noemen van elke afzonderlijke vacature. Ook bij een aftredende ambtsdrager die herkiesbaar is, ontstaat een vacature waarvoor de gemeente gelegenheid krijgt aanbevelingen te doen. Het is nog niet helemaal duidelijk welke vacatures er ontstaan op 1 januari 2018, maar wel dat deze ontstaan en in alle ambten, inclusief die van scriba. Daarom vraagt de kerkenraad u om namen van belijdende leden die u geschikt acht voor het ambt van diaken, kerkrentmeester of ouderling inclusief die van scriba, in te dienen bij de scriba voor de volgende kerkenraadsvergadering van 19 juni a.s.

Noortje Mur

Pastoraat

Wilt u geboorte, ziekenhuisopname, ernstige ziekte, overlijden en andere belangrijke mededelingen doorgeven aan de ouderling in uw eigen buurt? Hier volgen de namen en telefoonnummers. Marlies Wijnen is ouderling van sectie 1 (Zuid) en contactouderling van sectie 2 (West). U kunt met haar contact opnemen via tel. (0346-261837) of mail: lhawijnen@hetnet.nl. Anneke Uittenbosch is ouderling sectie 4 (Noord) en ook contactouderling van sectie 3 (Centrum). Zij is te bereiken via 0346-263958 of annekeuittenbosch@hotmail.com. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de wijkpredikant ds. K. Hage, tel. 0346-261565. Of, indien deze niet bereikbaar is, met de scriba van de wijkgemeente mw. K.M. Mur-van Amerongen, tel. 0346-266842. Als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, neem dan tijdig contact op met uw buurtouderling, of één van de andere ouderlingen.



Voltooid leven

Beste gemeenteleden, in het kader van mijn studie theologie organiseer ik een avond over een ethisch thema. Zoals ds. Hage in het vorige Kerknieuws al heeft aangekondigd, zal het gaan over 'voltooid leven'. Door mijn werk in verpleeghuizen (als organisatieadviseur) heb ik veel interesse in dit thema en het actuele maatschappelijke debat. Specifiek zou ik met u het

gesprek willen aangaan over de betekenis van ouder worden, over het denken over een (gewenst) levenseinde en hoe we daar als christelijke gemeente op een 'goede' manier naar kunnen kijken. Mocht u hier zelf vragen over hebben, dan neem ik die graag mee in de voorbereiding. Zou u mij die willen laten weten via ewoudjonker@gmail.com? Graag tot ziens op woensdag 21 juni, in het Bonifatiushuis. We beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee.

Met vriendelijke groet, Ewoud Jonker

Zending en werelddiaconaat

Op zondag 4 juni is het Pinksterzondag. De kerk heeft enthousiaste mensen nodig. Mensen die beseffen dat zij de inspiratie nodig hebben van de Geest van hierboven. De zendingscollecte voor de bouw van het Huis van Hoop in Lima. Een Huis van Hoop, om verschil te maken in de arme wijk Rimac. In het hartje van de miljoenenstad Lima ligt de wijk Rimac. Veel mensen in deze wijk kampen met armoede. Ook problemen met alcohol, drugs, seksueel en huiselijk geweld komen veel voor. De wijk is berucht om de vele jeugdbendes die er actief zijn. De tieners en jongeren in deze bendes komen vaak uit gebroken gezinnen.



Vanaf 2011 zijn Jan-Maarten en Ineke Goedhart vanuit de GZB betrokken bij een jonge, kleine christelijke kerk, Nueva Esperanza (Nieuwe Hoop), die verschil wil maken in deze wijk met onder meer clubs, een maaltijdproject voor kinderen en tieners, cursussen voor ouders over geld, gezonde relaties of opvoeding en met psychologische en pastorale hulp. Alleen... deze jonge gemeente heeft nog geen eigen plek! Op dit moment huurt de kerk een ruimte, met steun van de GZB. Er is echter dringend behoefte aan een eigen gebouw, waarmee de gemeente haar activiteiten kan uitbreiden en in de toekomst op eigen benen zal kunnen staan. met ruimtes voor: Een maaltijdproject en clubs voor kinderen uit kwetsbare gezinnen, activiteiten voor tieners en jongeren, zodat ze niet op straat hoeven te hangen, kerkdiensten en kerkelijke activiteiten, cursussen en ondersteuning voor ouders, verhuur om zo inkomsten te genereren voor de kerk.

Pieter Wijnen

Giften

Voor het wekelijkse koffie drinken en na afloop van Breukelen Zingt ontvingen we in de daarvoor bestemde collectebus in april € 53,=. Iedereen hartelijk dank hiervoor.
Jan Winkel

WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: Ds H.H.Schorren,
Keizerskroon 5, 3621 RS Breukelen, tel. 266337,

email: h.h.schorren@gmail.com

Scriba: Ds. D.E.E. Figeë,
K.Doormanweg 3, 3621 JV

Breukelen, tel. 262912, e-mail:
scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Kerkelijk bureau: M. Pfeiffer, Stationsweg 61b, 3621 LK Breukelen, tel. 261196, moniquepfeiffer@hotmail.com

Autodiensten: Emmy Wildeman, tel. 241578

Website: www.pknbreukelen.nl

Kerktelefoon: H.P. Vermaat, tel. 261817

Bij de diensten

Iedere vrijdag

Gebed voor Vrede en Verzoening

Van 12.30 – 12.50 uur is er het wekelijks gebed voor Vrede en Verzoening in de traditie van Coventry.

Zondag 4 juni, 50^e Paasdag

Oecumenische Pinksterviering in Boom & Bosch

Het ziet er naar uit dat de zon op zondag 4 juni volop gaat schijnen en we heerlijk in de open lucht samen komen om Pinksteren te vieren. De dienst begint om 11.00 uur. Het thema is: 'De Geest die ons beweegt.' Waar staan we voor en gaan we voor? Waartoe zet het geloof ons in beweging? We lezen Handelingen 2:1-13 over de apostelen die op de vijftigste Paasdag de heilige Geest ontvangen. Vanaf dat moment zijn ze 'verstaanbaar' voor alle volken die in hen in hun eigen taal horen spreken over de grote daden van God. De een is vol verwondering, de ander meent spottend dat ze wel vol wijn zullen zitten. De evangelielezing is Johannes 14:15-18,25-27 waarin Jezus de leerlingen oproept, als ze Hem liefhebben, zijn geboden te bewaren. En Hij belooft hen een andere pleitbezorger, de heilige Geest.

Voorgangers: ds. A. Matahelumual, pastor J. van Os, ds. H.H. Schorren

Zondag 11 juni, Trinitatis

Schrift & Tafel en de Misa Criolla

Trinitatis, de zondag van de heilige Drie-eenheid: Vader, Zoon en heilige Geest. Voor velen een moeilijk te begrijpen concept. Wat zegt dat bijvoorbeeld over Jezus? Is Hij mens of God? En als je dan ook nog de geloofsbelijdenis van Athanasius erbij neemt, gaat het je bijna duizelen. Al vanaf het begin is er het verlangen geweest om de relatie te begrijpen tussen God en Jezus. De

synoptische evangeliën lijken meer de menselijke natuur van Jezus weer te geven, terwijl Johannes meer aandacht voor de goddelijke natuur lijkt te hebben. In de vroege Kerk ontwikkelde zich de triniteitsleer. Ook in latere tijden bleef de relatie Vader-Zoon-Geest in het middelpunt van het theologisch denken staan. De oorspronkelijke geloofsbelijdenis van Nicea spreekt over 'de heilige Geest die uit de Vader voortkomt'. Paus Benedictus VIII heeft daar in 1014 'en uit de Zoon' (filioque) aan toegevoegd. Zelf heb ik geen enkele moeite om te spreken over de Drie-eenheid omdat mijn spreken geen spreken is over toetsbare waarheid die God zou kunnen beschrijven. Mijn spreken is enkel gelovig spreken. Ik geloof dat God de bron is van leven en liefde, dat ik in Jezus het leven en de liefde ontvang, en dat de Geest mij opwekt om in liefde te leven. Alle drie ongrijpbare concepten die voor mij naar hetzelfde verwijzen, naar nieuw en eeuwig leven. Vandaar dat ik in gelovig eerbied 'Hij' ook altijd met een hoofdletter schrijf wanneer ik over Jezus spreek, ook al geloof ik dat Hij mens was.

De Toralezing, Exodus 34:4-9, vertelt hoe Mozes voor de tweede keer twee stenen platen uithakt en de Sinai opgaat om de Wet te ontvangen. In deze lezing zegt de HEER over zichzelf: '... die voor de schuld van de ouders de kinderen en kleinkinderen laat boeten, en ook het derde geslacht en het vierde.' Woorden waarbij in de preek wel wat kanttekeningen geplaatst mogen worden. De evangeliëlezing is Matteüs 28:16-20. De leerlingen krijgen de opdracht om alle volken tot Jezus' leerlingen te maken door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest (!). Opnieuw een tekst die de nodige vragen opstelt. Ik heb dus werk te doen.

In deze dienst zal het koor 'Zingen voor je leven' o.l.v. Anne-Marie Blink de 'Misa Criolla' (creoolse mis) van A. Ramirez ten gehore brengen. Veel mensen zullen deze mis kennen met Jose Carreras als tenorsolist. Een prachtig werk in de volkstaal met indiaanse en creoolse ritmes. Een mis? In een protestantse dienst? Ja, wanneer wij een dienst van Schrift & Tafel hebben, zitten alle elementen van een mis daarin verwerkt. En laten we niet vergeten dat ook Luther gewoon de elementen van de mis heeft overgenomen en de protestant Bach ook missen heeft geschreven. Wanneer ruim 400 jaar geleden protestanten schrijven tegen 'de vervloekte paapsche mis' (Heidelberger catechismus, zondag 30) dan gaat het niet om een aanklacht tegen de biddende en lofprijzende gezangen van de mis, maar om de gedachte dat de priester in de eucharistie het offer van Christus herhaalt en protestanten het eenmalig offer gedenken.

De vaste elementen zijn: Kyrie en Gloria (*Heer, ontferm U en Ere zij God*), Credo (*Ik geloof*), Sanctus en Benedictus (*Heilig en Gezegend Hij die komt*) en Agnus Dei (*Lam Gods*).

Voorganger: ds. H.H. Schorren

Bericht van overlijden

Metje Christina Zeeman - Bos (29 april 1922 - 10 mei 2017)

Op woensdag 10 mei is mevrouw Zeeman-Bos op 95-

jarige leeftijd overleden. Mevrouw Zeeman woonde in De Aa. De afscheidsdienst is gehouden op maandag 15 mei in de aula van de Algemene Begraafplaats aan het Zandpand te Breukelen. Aansluitend vond de teraardebestelling plaats. Laten we de nabestaanden dragen in onze gebeden; de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, haar familie en vrienden. Dat God hen nabij mag zijn met zijn liefde.

Ds. H.H. Schorren

In en uit de Gemeente

Afgelopen maandag moest mevrouw L. Verhoeven-Kloet ('t Heycop 209, 3621 WE) opnieuw in het Diaconessenziekenhuis in Utrecht, een heupoperatie ondergaan. Het bleek dat de vorige operatie, alweer enkele maanden geleden, niet geheel geslaagd was. De pen in haar heup is naast de heupkom gekomen waardoor een nieuwe operatie noodzakelijk was. Ontzettend verdrietig voor haar dat het zo tegenzit. Mevrouw Verhoeven had zo gehoopt dat de periode in het zorgcentrum voor revalidatie afgesloten kon worden en dat zij weer in haar eigen vertrouwde omgeving bij haar eigen vertrouwde mensen terug kon keren. Helaas ziet het er nu naar uit dat dit voorlopig nog niet mogelijk zal zijn. Op dit moment (maandagavond) heb ik niet meer informatie. Laten we hopen en bidden dat de operatie geslaagd is en dat mevrouw Verhoeven weer de moed en de kracht kan vinden om toch weer aan intensieve revalidatie te beginnen. We wensen haar de nabijheid van de Eeuwige, dat zij moed en kracht mag ontvangen. Een hartelijke groet en heel veel sterkte vanuit de Pauluskerk.

Hartelijke groet, Margreth van Ingen.

DIACONIE



Hulp nodig? Bel 0900 4474474
ma t/m do, 9.00 -12.00 u. (10 ct/m)
Hulp bieden? Bel 0318 742510

Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen doen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

Toelichting collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 11 juni 2017

Nieuwe kansen voor straatkinderen in Medellin in Colombia.

Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellin groeien op in krottenwijken. Hun dagelijks leven wordt getekend door armoede, geweld, verslavingen of drugsoverlast. Toekomstperspectief is er nauwelijks. Ze leven vaak op straat omdat ze uit gebroken gezinnen komen. De partner van Kerk in Actie in Colombia: Stichting Straatkinderen Medellin organiseert allerlei activiteiten voor deze kinderen. Bijv. 200 kinderen volgen trainingen op de voetbalschool of ze kunnen meedoen met een muziekgroep, een handwerkproject of een straatkinderenkrant. De Werelddiaconaatcollecte van zondag 11 juni is bestemd voor deze kinderen via de Stichting Straatkinderen Medellin. Van harte aanbevolen.

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Inloopochtenden in het Bonifatiushuis

Op *dinsdagochtend 6 juni* staat de deur van het Bonifatiushuis weer open van 9.30 tot 11.30 uur. U bent van



harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken, gezellig met elkaar te praten of een spelletje te doen. Mogen wij u ook eens ontmoeten? Graag tot ziens! Mocht u geen eigen vervoer hebben, dan kunt u contact opnemen met mw. R. Groenberg, T. Brandsmastraat 71, tel. 263232.

Oecumenische Pinksterdienst op 4 juni

Ook dit jaar willen wij het Pinksterfeest weer samen met u vieren in het park Boom en Bosch te Breukelen. Wij als gelovigen staan op het Pinksterfeest centraal, om door de Geest Gods boodschap van vrede en recht te verspreiden. Onze Oecumenische Openluchtdienst begint op 4 juni om 11 uur. Voorgangers zijn Ds. Harold Schorren, Ds. Anies Matahelumual en Pastor Jos van Os. Er is voor de kleinere kinderen kindernevendienst. We hopen dat we prachtig mooi weer hebben. Zo niet, dan zal de dienst verplaatst worden naar de Pauluskerk, Straatweg 37, Breukelen. U bent van harte welkom.

Namens de Werkgroep Oecumene,
Sophie Koster

De wandeling

Op donderdag 8 juni gaan we weer wandelen. Even een frisse neus halen op de vroege ochtend en energie opdoen. En natuurlijk de goede ontmoeting en de

onderlinge gesprekken. We wandelen gewoonlijk iedere tweede donderdag van de maand. We starten om 9.00 uur op het Kerkplein bij het Bonifatiushuis en zijn rond 11.00 uur weer terug.

Ds. H.H. Schorren

Mens in beweging - Waartoe zet het geloof ons aan

Op donderdag 15 juni 2017 zal ik om 20.00 uur een lezing geven in de Pauluskerk met als titel: 'Mens in beweging.'

Waartoe het geloof je in beweging zet, hangt natuurlijk af van het beeld dat je van God hebt. Toen ik eens in Selçuk (Turkije) een gebouw zag waarop stond 'protestantse kerk', vroeg ik de hoteleigenaresse wat voor een kerk dat was. Ze antwoordde: "Je hebt een God der wrake en een God van liefde. Deze kerk gaat voor de wrake." Ik ben maar niet gegaan. In de Pauluskerk geloven we dat God liefde is. En daarom worden we niet in beweging gezet door angst, maar door visioenen, hoop en belofte. Wat we doen, doen we niet om aan het Oordeel te ontkomen, maar om deze wereld vruchtbare grond te maken voor het Koninkrijk van God. Een wereld andersom, een hemel op aarde. De Bijbel staat vol verhalen over mensen die opstaan en op weg gaan. Mensen die geroepen worden of zich geroepen weten door God. En dit steeds met een opdracht: onderhoudt mijn geboden. En steeds met een belofte: een zegenrijke samenleving. Wanneer je je zo geroepen weet, dan maakt het niet meer uit of je God nu op een wolk plaatst of Hem meer ziet als levenskracht. Er is iets in je wakker gemaakt. Een geest van toekomst heeft je geraakt. Op deze avond zal ik op grond van Bijbelse elementen mijn visie geven op waartoe het geloof ons in beweging zet. Tot welke keuzes we onherroepelijk gedreven worden. Waar we voor gaan en wat we weerspreken. Natuurlijk gevolgd door onderling gesprek.

Ds. H.H. Schorren

Seniorengespreksgroep over de Tien Geboden



Op donderdag 8 juni komen we weer samen rond de Tien Geboden. We behandelen de komende keer het achtste gebod: *Gij zult geen valse getuigenis afleggen.* Iedere

tweede donderdagmiddag van de maand is er seniorengespreksgroep van 14.30-16.00 uur. We komen samen in de achterzaal van de Pauluskerk. Natuurlijk is het mogelijk dat er voor vervoer gezorgd wordt. Dit seizoen buigen we ons over de Tien Geboden, ook wel de Tien Woorden genoemd. Iedere maand nemen we één van die geboden onder de loep en kijken wat ze ons zeggen in onze tijd en onze cultuur. Zijn er wijze lessen uit te leren die ook ons en de wereld kunnen helpen om zegenrijk op weg te gaan naar een nieuwe toekomst?

Ds. H.H. Schorren

Bericht vanuit de jaarmarktcommissie

Op zaterdag 17 juni is het weer zo ver. Op deze, hopelijk zonnige, dag hebben we onze jaarlijkse markt. Zoals vanouds staan we vanuit onze twee kerkelijke gemeenten met kramen naast de Pieterskerk en op het Kerkplein.

Met bekende activiteiten zoals o.a.:

- het rad van fortuin met naar verwachting weer een hoop mooie prijzen;
- de boekenkramen;
- mooi terras met koffie en hapjes;
- de verse wafels;
- tweedehands spullen van antiek, glas tot huisraad, enzovoort.

Naast dat wij hopen op uw bezoek tijdens deze dag, hopen we op uw onmisbare hulp/medewerking.

We zoeken vrijwilligers die tijdens 17 juni mee willen helpen en ontvangen graag spullen die bij u in huis over zijn. Zoals afgelopen zondag de 28ste mei, liggen de komende zondagen 4 en 11 juni de intekenlijsten in de Pieterskerk en de Pauluskerk klaar, waar u zich kunt opgeven om mee te helpen. Er is van alles te doen: 's morgens kramen opzetten, aan het eind van de dag weer afbreken, opbouwen, iets lekkers bakken voor bij koffie-verkoop, helpen bij de verkoop, verzorgen van de catering, enz. Speciaal zoeken we iemand die kan meehelpen bij het organiseren van de keuken en de catering. Graag uw extra aandacht om mee te helpen.

Het aanleveren van bruikbare/verkoopbare spullen voor de rommelmarkt kan als volgt: Op vrijdag 16 juni kunt u terecht tussen 16.00 - 18.00 uur en 19.00 - 20.00 uur in het Bonifatiushuis om spulletjes af te leveren. Ook bestaat de mogelijkheid om het bij u thuis op te laten halen. Neem dan contact op met Frans Atsma (264635) of met ondergetekende (266241), het liefst zo snel mogelijk zodat het ophalen geregeld kan worden. De opbrengst van de markt wordt verdeeld. 1/3 gaat als bijdrage naar de kerk en 2/3 wordt gedoneerd aan "Light in the Bush", het diaconale project van dit jaar.

Het blijkt ieder jaar weer dat het een gezellige dag is om het met z'n allen weer rond te krijgen. Leuk als u in ieder geval de 17e juni langskomt, want er is veel te zien en vast ook iets van uw gading bij.

Namens de voorbereidingsgroep
Hans Schriever

Bericht van de Kunstcommissie

Vrijdag 19 mei is de 21e editie van de Kunstronde Vecht & Plassen geopend in de Pauluskerk met een concert van de Brassband Breukelen. Anders dan andere jaren blijft de expositie drie maanden hangen. Tijdens de komende maanden vindt er een aantal activiteiten in en om de expositie plaats, onder meer kinderkunstateliers. Onze kerk is daarmee het bruisend middelpunt van één van de grootste culturele manifestaties in onze dorpen. De kunstcommissie hoopt dat u deze gevarieerde expositie waardeert. Daarnaast is er meer heuglijk nieuws: we hebben nieuwe enthousiaste leden gevonden voor de commissie. Shyrin Karamat Ali, Annemiek Klitsie en

Marieke Versluys komen onze gelederen versterken. Samen met de al 'zittende' leden van de commissie: Monique Pfeiffer, Rianne Randeraad, Ard Mak en ondergetekende, zullen zij voor een prachtig expositieprogramma in het komende seizoen zorgen.

Quirijn van den Hoogen

Dertig nieuwe Bijbelvertalingen afgerond in 2016

Ruim 95 miljoen mensen kunnen voor het eerst de Bijbel lezen in hun eigen taal. In 2016 kwamen in dertig talen voor het eerst Bijbelvertalingen beschikbaar, onder meer in het Sranan Tongo, de meest gesproken taal in Suriname. Dit meldt United Bible Societies, het overkoepelend orgaan van de Bijbelgenootschappen, in zijn jaarverslag. Wereldwijd lopen er meer dan 400 vertaalprojecten. Voor ongeveer 253 miljoen wereldburgers is de Bijbel nog niet in hun eigen taal te lezen.

Bijbelgenootschap komt met Alef Doeboek

Voor wie z'n (klein)kind op een speelse manier met de Bijbel wil laten kennismaken, is er nu het Alef Doeboek. Dit boek bevat bijbelverhalen, kleurplaten, spelletjes, tests, puzzels en strips, maar ook proefjes en weetjes. Deze diversiteit aan werkvormen is afgestemd op de verschillende leervoorkeuren van kinderen: lezen, doen en ontdekken. Het Alef Doeboek is een speciale editie van Alef, het NBG-bijbelblad voor kinderen van circa 7-12 jaar. Uitgever is Royal Jongbloed. Het boek is voor € 5,95 verkrijgbaar in de boekhandel en via bijbelgenootschap.nl/alef.

Namens het Nederlands Bijbelgenootschap,
Wim Kaars

Vakantiebureau - Even extra aandacht

Mantelzorgers die langdurig voor een ander zorgen, ouderen die niet makkelijk meer het huis uitkomen – tijdens de vakantieweken van het Vakantiebureau krijgen ze even extra aandacht! Mantelzorgers moeten af en toe op adem kunnen komen. Dat is belangrijk om de vaak zware zorgtaak vol te kunnen houden. Het Vakantiebureau organiseert diaconale vakanties en kan dan de zorgtaak tijdelijk van de mantelzorgers overnemen. Ontzorg de mantelzorger voor een week en gun ze een vakantie.

Zo kunnen de mantelzorger en de partner die zorg nodig heeft, samen een week op vakantie in één van de aangepaste accommodaties. Door de inzet van vrijwilligers die de zorgtaken overnemen, kan men ontspannen vakantie vieren. Ook is er de mogelijkheid om zonder partner activiteiten te ondernemen. En wanneer de mantelzorger behoefte heeft aan een gesprek, bieden de vrijwilligers graag een luisterend oor. Een vakantie haalt ouderen uit de eenzaamheid. Het vakantiebureau organiseert voor meer doelgroepen diaconale vakanties. Zo zijn er bijvoorbeeld vakanties voor ouderen die niet makkelijk meer hun huis uit komen en zich eenzaam voelen. Tijdens deze diaconale vakanties kunnen zij er eens lekker op uit. In ontspannen sfeer kunnen ze andere mensen ontmoeten en aan leuke activiteiten deelnemen.

Zij worden in de watten gelegd door de vrijwilligers, die hen alle aandacht geven en uitgebreid de tijd voor hen nemen. Eenzaamheid kan een 'buitenstaander' niet zo snel ontdekken bij ouderen, omdat je daar nu eenmaal niet snel over praat.

Vaak zijn het diakenen, ouderlingen of predikanten, die mensen wijzen op de diaconale vakanties van het Vakantiebureau, en soms kan de diaconie daarbij ook een financiële ondersteuning bieden. Het Vakantiebureau is nauw gelieerd aan de Protestantse Kerk en wordt financieel ondersteund door Kerk in Actie. Voor de vakantieperiodes heeft het Vakantiebureau enthousiaste vrijwilligers nodig die tijdens een vakantieperiode 24 uur per dag voor de vakantieguesten klaar staan. Om hen een heerlijke, zorgeloze vakantie te bezorgen. Hen te laten genieten van uitstapjes, activiteiten en van de contacten met andere mensen. Maar ook door hen te verwennen, een luisterend oor te bieden en eens een arm om hen heen te slaan. Want veel van de vakantieguesten hebben in hun thuissituatie weinig sociale contacten en gaan er nooit meer op uit. Met name is men op zoek naar deskundige vrijwilligers met een zorgachtergrond (verpleegkundigen (BIG) en verzorgenden IG of niveau 3). Voor BIG-geregistreerde verpleegkundigen tellen de uren tijdens een vakantieperiode ook mee voor de registratie. Uiteraard zijn ook mensen zonder zorgachtergrond die graag wat voor anderen willen betekenen van harte welkom. Tijdens deze vakanties kunt u als vrijwilliger zelf ook plezier maken, mee met uitstapjes en genieten van het geven van aandacht aan de vakantieguesten. De waardering die u daarvoor terugkrijgt, geeft u energie! De reiskosten worden vergoed en de aansprakelijkheidsverzekering wordt geregeld. Meer informatie is te vinden op de website www.hetvakantiebureau.nl of via telefoon 0318-486610 of E-mail info@hetvakantiebureau.nl.

Een dienstbaar volkje.

Kosters in het Nederland van nu

Meestal zijn kosters de stille krachten op de achtergrond. Het Kostersboek zet hun werk voor één keer in de schijnwerpers.



In het boek *Een dienstbaar volkje. Kosters in het Nederland van nu* brengen fotograaf Edith Gerritsma en journalist Andrea Hijmans de werkzaamheden van kosters in beeld, door middel van vijf portretten. Edith

Gerritsma: 'De aanleiding voor het boek was een klein krantenberichtje over de aanstelling van een nieuw kostersechtpaar in mijn woonplaats. Meteen kwamen herinneringen boven uit mijn jeugd. Zittend in de kerk zag ik de koster rondscharrelen met kaarsen, wierook en collectezakken. Na enige research ontdekten Andrea en ik dat er weinig is verschenen over het beroep van koster en al helemaal nauwelijks beeldmateriaal. Reden genoeg om ons hierop te storten.'

Vijf portretten

Het resultaat is een fotoboek met vijf uitgebreide portretten in woord en beeld: van Tineke Hennipman, koster van de Dorpskerk in Abcoude, Huub van Bemmelen, koster van de Antoniuskerk in De Hoef, Sven Bergström, koster van twee kerken in Amsterdam-Zuid, en Esther en Michel Prigge, kostersechtpaar van de Kooikapel in Leiden. De auteurs waren een jaar lang aanwezig bij zondagse diensten, huwelijken, begrafenissen en doopplechtigheden. Ze zaten zelfs bij vakbondsvergaderingen en bezochten trainingen en beurzen. Andrea Hijmans: 'Ik kende geen kosters in mijn eigen omgeving. Reden te meer om me in dit voor mij onbekende beroep te verdiepen. Wie zijn kosters? Wat doen ze? En hoe verandert hun vak?'

Het aantal kosters is de afgelopen vijftig jaar afgenomen van een paar duizend naar een paar honderd. En die daling zet nog steeds door. Het Kostersboek laat zien wat dit betekent voor het beroep van koster. Andrea Hijmans: 'Het mooie van het verkeren in deze voor mij nieuwe wereld was dat het verhaal daarover zich als het ware langzaam maar zeker als vanzelf ontvouwde. Een verhaal over verandering en teloorgang maar ook over gedrevenheid en dienstbaarheid.'

Zingende kosters

Dat kosters zich overigens niet altijd op de achtergrond houden, bewijst de 'zangdagavond' in Geesteren, waar zes kosters uit de omgeving zondag 28 mei een optreden hebben verzorgd. Een ludieke actie, gebaseerd op een eerder optreden van zingende predikanten. Het gelegenheidskoortje bestaat uit zowel beginnende als meer geofende zangers, die samen hard hebben gerepeteerd. Eén van hen is Chris Zieverink. 'We hadden dit nog nooit eerder gedaan, maar het was heel bijzonder om hier aan mee te werken. We hebben samen drie à vier liederen gezongen, verder stond de samenzang met alle aanwezigen centraal. Eigenlijk was het gewoon een heel laagdrempelige zangdienst.' 'Wie weet komt er nog wel een vervolg...'

Meer lezen over het Kostersboek, of het boek bestellen?
Op <http://www.kostersboek.nl/> vindt u meer informatie, een sneak preview en een online bestelformulier..



Hemelvaart

Ds. Karin van den Broeke over Hemelvaart:

'Vanuit de hemel zal Jezus blijven gadeslaan hoe zijn werk wordt voortgezet.'

Bij het vieren van Hemelvaart passen een paar Bijbelteksten. Mooi vind ik het slot van het evangelie van Lucas. Daar vertelt Lucas hoe Jezus met zijn leerlingen op pad gaat. Hij neemt hen mee, de stad uit, tot bij Bethanië. De naam Bethanië betekent 'huis van de armen'. Daar zet Jezus zijn leerlingen neer en zegent hen. En op dat moment wordt hij opgenomen in de hemel.

Van de evangelist Lucas wordt wel gezegd dat hij de sociale evangelist is. Lucas toont hoezeer Jezus met de arme kant van de samenleving begaan is. In tal van verhalen in het Lucas-evangelie spelen de vragen van arm en rijk een rol. Aan het eind van het evangelie schildert Lucas hoe Jezus zijn leerlingen nog een keer naar het huis van de armen toebrengt, terwijl ze de stad van de vrede in de rug hebben. Daar zegent Jezus zijn leerlingen, opdat zij tot zegen kunnen zijn. Vanaf dat moment is hij niet meer als tastbaar voorbeeld in hun midden, maar opgenomen in de hemel. Vanuit de hemel zal Jezus blijven gadeslaan hoe zijn werk wordt voortgezet. God plaatst Jezus in de hemel. De meest dienende macht op aarde wordt voor nu en voor de toekomst als hóógste macht neergezet. Díe macht is het hoofd van de kerk. In de kerk laten wij ons met elkaar gezeggen door de weg die Christus is gegaan.

Zondag 21 mei riep de Wereldraad van Kerken, samen met onder meer de Afrikaanse Raad van Kerken, op tot gebed tegen honger. Momenteel kent de wereld de ernstigste hongercrisis uit de moderne geschiedenis. Twintig miljoen mensen zijn in levensgevaar als gevolg van honger. Het gebed tegen honger en voor vrede vind ik passend voor de Hemelvaartsdag. Met de blik gericht op Bethanië laten we ons gezeggen door de weg van Christus.

*U die ons opriep
goede rentmeesters te zijn
wij erkennen
hoeveel wij verspillen.*

*U die ons opriep
rechtvaardig te zijn
wij erkennen
dat wij ons vaak door eigenbelang laten leiden.*

*U die ons de ogen opent
voor wie hongeren en dorsten
leer ons telkens opnieuw te delen.
Leer ons ook te erkennen en te openbaren dat wij zelf
kwetsbaar zijn.
Leer ons een weg van vrede en gerechtigheid te gaan.
Leer ons U te volgen op de weg van de vrede.
Help ons te vertrouwen op Uw nabijheid en Uw macht
ten goede.
Amen*

Lutherjaar 2017



Op verzoek van de Evangelisch-Lutherse Synode en ter gelegenheid van het Lutherjaar 2017 heeft tekstdichter Andries Govaart een nieuw Lutherlied geschreven. Jac Horde componeerde de melodie.

Wij leven van genade

*Wij leven van genade, God,
door u alleen gegeven,
niet door mijn ijver in mijn trots
of mijn lichtzinnig streven.
Ontheemden zijn wij in zwaar weer,
wij kunnen ons niet redden, Heer.
Als u wilt, spaar ons leven.*

*Een druppel dauw, een roos ontluikt,
u bent er en nog kleiner.
En u gaat boven alles uit,
zo groot, voorbij de einder.
Vermomd en onnaspeurbaar, God,
bent u verborgen voor ons tot
wij u in Christus' kruis zien.*

*Spreek tot ons door uw levend Woord
en richt ons met uw teken.
Geef troost in twijfel, schenk geloof,
genees onze gebreken.
Dan breekt een nieuwe vrijheid baan,
wij binden ons met Christus' naam
en mogen in hem leven.*

Andries Govaart

Gebondenheid en vrijheid

Andries Govaart licht zijn tekst toe: "Een belangrijk besef van Luther in reactie op de officiële kerkelijk leer is dat wij ons niet van heil kunnen verzekeren. Wij leven van genade God, door u alleen (dus niet door bemiddeling van de kerk) gegeven. Zo ook kan ik als mens ook geen genade verwerven of ik nu ijverig of eerder lichtzinnig ben. 'Hoe vind ik een genadige God?' was zijn uitgangsvraag.

Luther heeft een existentiële ervaring van overgeleverd zijn gehad toe hij als jongeman op weg werd overvallen door een noodweer. De jonge Luther probeert zijn hachje te redden en belooft in dat noodweer aan de heilige Anna monnik te worden; in de loop van zijn leven wordt de verhouding met God steeds directer en spelen de heiligen

geen rol meer. Ook Luther gebruikt beelden, een dauwdruppel een ontluikende roos, hij leeft in het besef dat God aanwezig is in het allerkleinste en in het allergrootste, én dat God een verborgen God is die zich aan ons toont in de lijdende aan het kruis. De levende Christus is het enige sacrament.

Sacrament (teken) en woord zijn bij Luther verweven met elkaar. Het sacrament is de zichtbare vorm van het woord. Zo spreekt God tot ons. Troost speelt steeds opnieuw een belangrijke rol: geloof is getrooste vertwijfeling. In het geloof, dat een geschenk is, vinden we een vrijheid van leven en zijn we alleen aan Christus gebonden. Zo zijn gebondenheid en vrijheid geen tegenstelling, maar vloeien uit elkaar voort."

Geen strijdlid, maar een troostlied

Componist Jac Horde tekende voor de melodie van het nieuwe lied. "De melodie, die de tekst van Andries

Govaart nauwkeurig volgt, beweegt zich vrij tussen de grondtonen "d". Zoals bij vele Lutherliederen is er een korte opmaat. De grondtonen worden geraakt bij het "kleinste" en het "grootste", waarin God zich bevindt.

Niet onze eigen werken, gepaard gaand met trots en lichtzinnig streven, maar Gods genade telt. Met vallen en opstaan worden wij ons dat bewust, zoals de vallende (verminderde) kwinten het aanduiden: "ontheemden zijn wij in zwaar weer". Het eindigt in een dominant op "leven", dat niet ten einde is, met een blik omhoog, tot wij oog in oog zullen staan met Christus, die in ons bestaan nog verborgen is. Dat verborgene, dat wordt uitgebeeld in de bovenstem van de koorzetting bij de tweede strofe, wanneer deze stem onder de melodielijn kruipt, voorafgaand door het grillige ritme bij "onnaspeurbaar" uitlopend in het "kruis" motief. Geen strijdlid, maar een troostlied!"

www.pkn.nl

COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

Bezorging: W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;
mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814

Bankrekeningnummer Kerknieuws: St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60
Kostprijzen: €20; voor postabonnees €30

Collectemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à €20) en/of witte munten (à €16) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1^e zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkomroep.nl

Administrateur: Mw. M. Davids-Garritsen, Kerkplein 16, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-262692, email: m.davids@sdivad.nl
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL41 FVLB 0635 8109 99, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

C. Vervat, tel. 06 51796607, of ceesvervat@gmail.com

Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email hansmanhenk@hetnet.nl

Adres Pauluskerk: Straatweg 37, 3621 BG Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com