



KERSTNIEUWS



KERKDIENSTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 24 DECEMBER 2017 4^e ADVENT

10.00 uur: Ochtendgebed

Collecten: 1. Werk van de diaconie 2. Kerk

KERSTNACHT

22.30 uur: Ds. H.H. Schorren

Collecten: 1. Werk van de diaconie 2. Kerk

MAANDAG 25 DECEMBER 2017

KERSTFEEST

10.00 uur: Ds. H.H. Schorren

Collecten: 1. Kinderen in de knel 2. Kerk

ZONDAG 31 DECEMBER 2017

OUDEJAARSDAG

10.00 uur Ds. O. van Tongen, Hoorn

19.30 uur: Ds. H.H. Schorren

Collecten: 1. Eigen gemeentewerk 2. Kerk

MAANDAG 1 JANUARI 2018

NIEUWJAARSDAG

10.30 uur: Ds. H.H. Schorren

Collecten: 1. Werk van de diaconie 2. Kerk

ZONDAG 7 JANUARI 2018

10.00 uur: Ds. H.H. Schorren

Dienst van Schrift en Tafel

Collecten: 1. Werk van de diaconie 2. Kerk

COVENTRY GEBED voor Vrede en Verzoening

Vrijdag 29 december en 5 januari 12.15 uur, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 24 DECEMBER 2017 4^e ADVENT

10.00 uur: Ds. N. Slok, Veenendaal

Collecten: 1. Werk van de diaconie 2. Kerk 3. Wijkkas

Autodienst: Hr. P. Wijnen, tel. 261837

KERSTNACHT

21.00 uur: Ds. F.E. Schneider (Pieterskerk)

Collecten: 1. Werk van de diaconie 2. Kerk

Autodienst: Hr. P. Wijnen, tel. 261837

MAANDAG 25 DECEMBER 2017

KERSTFEEST

10.00 uur: Ds. K. Hage

Collecten: Kinderen in de knel 2. Kerk

Autodienst: Hr. S.E. v.d. Wilt, tel. 262103

ZONDAG 31 DECEMBER 2017

OUDEJAARSDAG

10.00 uur: drs. R.D. van Schouwen, Honselersdijk

18.30 uur: Ds. K. Hage

Collecten: 1. Eigen gemeentewerk 2. Kerk

Autodienst: Hr. A.D. Vermeulen, tel. 263392



MAANDAG 1 JANUARI 2018

NIEUWJAARSDAG

10.30 uur: Ds. K. Hage

Collecten: 1. Werk van de diaconie 2. Kerk

Autodienst: Hr. J.P. den Hartog, tel. 0294 - 231533

ZONDAG 7 JANUARI 2018

10.00 uur: vicaris E. Jonker, Woerden

18.30 uur: ds. D.A. Lagewaard, Veenendaal (NGK)

Collecten: 1. Werk van de diaconie 2. Kerk

Collecte 18.30 uur: 1. Kerk 2. Beeldprojectie

Autodienst: Mw. N. Takke, tel. 06 - 17280139

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 29 december, 16.45 uur: Pastor J. van Os

Vrijdag 5 januari, 16.45 uur: Zr. M. Raassen

De volgende editie van Kerknieuws is voor een periode van 2 weken. Kopij graag inleveren op maandag 8 januari vóór 18.00 uur.

A G E N D A

Maandag 1 januari

Nieuwjaarsconcert Pieterskerk

Jan Pieter Karman, aanvang 14.30 uur

M E D I T A T I E

Dat hij kind is en woord

Het Woord is vlees geworden



Deze keer begin ik mijn meditatie met een plaatje. Wanneer je in Rome bent, ontkom je niet aan een bezoek aan de Sixtijnse Kapel in het Vaticaan. Niet omdat de kapel nou zo'n boeiende architectuur heeft. Integendeel, het is nogal een blokkendoos. Maar de muur- en plafondschilderingen van Michelangelo zijn adembenemend. Ga in het midden van de ruimte staan, kijk recht omhoog en je ziet de centrale compositie die in 1511 werd voltooid: de schepping van Adam. Het werk is 4,8 x 2,3 meter. Adam in zijn paradijselijke naaktheid en God in zijn hemelse werkelijkheid raken elkaar bijna

aan. Er is enorm veel over dit werk geschreven, over de verbinding tussen de aardse en de transcendente wereld, over hoe gevuld de werkelijkheid van God is, over de engel onder de arm van God die de toekomstige Eva lijkt te zijn.... Een fresco dat betekenis geeft en betekenis ontvangt.

Misschien vindt u het wel vreemd dat ik juist met Kerstmis bij dit kunstwerk terecht kom. Het heeft alles te maken met een lange innerlijke overweging wat de geboorte van Jezus voor mij betekent. Dat is de vrucht van de steeds terugkerende voorbereiding van de Kerstwandelingen op Nijenrode. Ieder jaar steeds bijna 800 mensen die de wandeling doen en zo'n 100 vrijwilligers die het mogelijk maken. Mensen met zoveel verschillende achtergronden, van traditioneel gelovigen tot hardcore atheïsten. Leuk zo'n geboorteverhaal waarin we volgens goed kerkelijke gewoonte twee evangeliën zonder schroom en verantwoording met elkaar en nog wat traditionele elementen vermengen, maar wat wil het verhaal vertellen? Wat betekent het dat er een kind geboren is? Dan kom je bij een groeiende groep niet meer weg met de simpele boodschap dat een maagd zwanger geworden is omdat bij God alles kan, en dat Jezus Zoon van God is en dan een punt. Dat zou zelfs een grove belediging zijn richting Matteüs en Lucas die vanuit hun grote geloof en vertrouwen hun verhalen vol betekenis geschreven hebben.

De hand van God en de hand van Adam raken elkaar bijna aan. Of heeft de aanraking net plaats gevonden, heeft Adam zojuist het leven ontvangen? Aardse werkelijkheid ontmoet in dit beeld in ieder geval hemelse werkelijkheid, en waar dat het geval is, gebeurt er iets wonderlijks: schepping. Schepping als in het creëren van levensruimte voor de mens; licht, aarde, orde in chaos. Waar Gods werkelijkheid onze werkelijkheid aanraakt, ontstaat telkens werkelijke levensruimte. In mijn beleving is dat precies de ervaring die de evangelisten hebben willen beschrijven in de verhalen over de geboorte van Jezus. In Hem raakt God de wereld aan, in zijn liefde en barmhartigheid schept Jezus levensruimte voor mensen. Niet enkel toen, maar iedere dag opnieuw waar wij treden in zijn voetsporen en zoekend reiken naar die andere werkelijkheid. Het begint klein en kwetsbaar als een pasgeboren kind in een stal. Maar het is ook lichtend als een ster die mensen van verre lokt om op weg te gaan. *Het Woord is vlees geworden*, lofzingt Johannes. Scheppingswoord.

Alle wandelaars op Nijenrode kregen na afloop een kerstkaart met daarop o.a. het gedicht 'Geen kerstcantate' van Hans Andreus, dat ik ook u graag meegeef.

*Niet alleen in het holst
van de nacht van het jaar,
iedere dag van het jaar
heeft het licht het koud.*

*Het vraagt om geen engelenstemmen,
het hongert naar
een beetje gerechtigheid
aan deze kant van de tijd.*

*En dromen doet het ook niet van
eeuwig hemelse zomers
in en om het vaderhuis,
het hunkert naar*

*aardse dagen ooit
zonder marteling en moord,
het licht dat van puur licht
kind is en woord.*

De geboorte is meer dan een mooi verhaal of een verre herinnering van ooit en eens of nooit gebeurd. Het is een wonder, ja zelfs brandende noodzaak dat Hij iedere dag opnieuw geboren wordt, in ons hart, in ons midden. Dat hij kind is en woord....

Ds. H.H. Schorren

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: Ds K. Hage,
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;
bij voorkeur niet op woensdag
Scriba: Mw K.M. Mur - van
Amerongen, Bonifatiuslaan 8,
3621 DH Breukelen, tel. 266842,
email: scriba@pieterskerk.info

Ledenadministratie: W. Mur, tel. 266842,
noortje-wim.mur@planet.nl

Website: www.pieterskerk.info

Kerktelefoon: A.D. Vermeulen, Arianestraat 4, t 263392

Bij de diensten

Zondag 24 december is de vierde zondag van Advent. In de morgendienst gaat ds. N. Slok uit Veenendaal voor. 's Avonds is er de Kerstnachtsdienst, die gezamenlijk met de Nederlands Gereformeerde Kerk wordt gehouden. Het thema is: 'Wie het kleine niet eert...'. Ds. Schneider zal de meditatie verzorgen. Uiteraard zingen we met elkaar bekende kerstliederen, en luisteren we naar muziek. Na afloop kunt u onder het genot van glühwein of warme chocolademelk napraten over de dienst en elkaar een fijne kerst wensen. Die dienst begint om 21.00 uur in de Pieterskerk.

Maandag 25 december vieren we het feest van Kerst. Ook hier wordt natuurlijk veel en vrolijk gezongen. We luisteren naar de profeet Jesaja die oproept om uit te breken in gejubel omdat er goed nieuws te verkondigen is (Jes. 52:7-10). Lukas ons vertelt ons dat het goede nieuws de geboorte van Jezus is (Luk. 21-7). En de schrijver van de brief aan de Hebreeën (1:1-12) zegt ons dat God zich in zijn Zoon volledig heeft uitgesproken: in Hem schittert Gods luister.

Zondag 31 december is de laatste zondag van het jaar 2017. In de morgendienst gaat drs. R.D. van Schouwen uit Honselersdijk voor. In de avonddienst (die om 18.30 uur begint) lezen we Psalm 138. Daarin staan de woorden die altijd aan het begin van de dienst klinken: 'die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid'. Met de trouw van God eindigen we het jaar. We danken God voor de blijken daarvan in de dagen van het jaar dat achter ons ligt.

Op Nieuwjaarsmorgen, *maandag 1 januari*, is er om 10.30 uur een korte dienst, omdat we het nieuwe jaar niet willen beginnen zonder God. We luisteren naar de zegenwoorden uit Numeri 6:2-26. Elke kerkdienst eindigt zo, nu beginnen we het jaar ermee. We mogen leren leven onder de belofte dat God met ons gaat in de dagen die komen zullen. Na dienst is er volop gelegenheid elkaar het goede te wensen.

Zondag 7 januari gaat in de morgendienst kand. Ewoud Jonker uit De Bilt voor in de verkondiging en de gebeden. Vorig jaar heeft hij in het kader van zijn predikantsmaster aan de PThU in onze gemeente stage gelopen en we zijn blij hem opnieuw in ons midden te kunnen verwelkomen.

In de maand januari zijn de avonddiensten weer in het Witte Kerkje en dit keer is ds. D.A. Lagewaard uit Veenendaal de voorganger.

ds. K.Hage

Kerstgroet

Deze dagen vieren we dat God mens geworden is, God-met-ons. Voor velen bekende en vertrouwde woorden. Maar ze bevatten een 'helder geheim' van de vernieuwing van het leven, een belofte van het nieuw worden van alle dingen (Openb. 21:5), een geheim waar heel de schepping van getuigt, iets dat bijna niet te zeggen is en dat toch waar is. Je kunt er nog het beste over zingen. Of er over dichten, zoals in dit gedicht van Jaap Zijlstra 'Helder Geheim'.

*'t Was winter en ik stond als kind
voor een herschapen beukenlaan
die wit was en zo groots en stil
dat ik niet binnen durfde gaan,
alleen kijken en kijken, dat de aarde
een andere aarde kon zijn, eenzaam
en sterk, niet bestemd voor mij –
aan het einde kwam, klein en ver
een boerenwagen met twee paarden
en mensen in kleur van kleren, en ik
van mijn kant waagde de stap;
thuis zei ik: wat mooi, al die sneeuw,
maar kon niet vertellen hoe van de hemel
die nieuwe aarde voor mij was geweest.*

Vreugde en de verwondering over dit helder geheim wens ik u van harte toe.

ds. K.Hage



Pastoraat

Wilt u geboorte, ziekenhuisopname, ernstige ziekte, overlijden en andere belangrijke mededelingen doorgeven aan de ouderling in uw eigen buurt? Hier volgen de namen en telefoonnummers. Omdat we (tijdelijk) een aantal vacatures hebben voor pastoraal ouderling is Marlies Wijnen voorlopig de coördinerend ouderling van alles vier de secties. U kunt met haar contact opnemen via telefoon (0346-261837) of mail: marlieswijnen2@gmail.com. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de wijkpredikant ds. K. Hage, tel. 0346-261565. Of, indien deze niet bereikbaar is, met de scriba van de wijkgemeente mw. K.M. Mur-van Amerongen, tel. 0346-266842.

Sectie zuid

Mevrouw Molenaar, die sinds een aantal weken in Maria-Oord (Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen) verblijft om daar te revalideren na een beenbreuk, heeft het goede bericht gekregen dat ze aan het begin van het jaar weer naar haar eigen huis terug mag. Ook voor een blijmoedig mens, die tegenslagen moedig opneemt, is dit natuurlijk ook goed nieuws. We wensen haar van harte sterkte.

Sectie West

Bij Bert Bouthoorn (Julianalaan 20, 3626 AM Nieuwerter Aa) is afgelopen zomer een nier verwijderd met daarin een kwaadaardige tumor. Afgelopen week heeft hij opnieuw een operatie ondergaan waarvan hij rond de kerstdagen een uitslag krijgt te horen. Tijden van spanning dus. Maar ook tijden waarin, ondanks alles, verkondigd wordt dat God met ons is.

In Memoriam

Op zondag 17 december is Jonkheer mr. Wilhem Herman Daniël Quarles van Ufford overleden, in de leeftijd van 88 jaar. Na een kort verblijf in het ziekenhuis is hij thuis, op Gunterstein, in alle rust gestorven. In veel opzichten heeft dhr. Quarles zich laten kennen als een betrokken, vriendelijk en liefdevol mens. Gedurende zijn lange leven heeft hij zijn positie en zijn gaven volop ingezet ten dienste van de samenleving en de kerk. Velen zijn hem daarvoor blijvend erkentelijk. Ondanks dat hem en zijn gezin groot verdriet niet bespaard is gebleven, bleef dhr. Quarles geloven in de liefde. Daarvan getuigen ook de veelzeggende woorden boven de rouwkaart. 'De zichtbare kant van het geloof is De Liefde. De onzichtbare kant van de liefde is Het Geloof.' De herdenkings-

dienst zal worden gehouden in de Pieterskerk, op zaterdag 23 december, om 10.30 uur. Na afloop van de dienst zal de begrafenis op Gunterstein plaatsvinden in besloten kring. In onze gebeden denken we aan mevrouw Quarles van Ufford, hun dochters en allen die hen verder toebehoren.

Ds. K.Hage

Wie het kleine niet eert...



Op kerstavond (zondag 24 december) is er weer een gezamenlijke kerstnacht-dienst van de Protestantse Wijkgemeente Pieterskerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk (het Witte Kerkje) te Breukelen. U bent van harte uitgenodigd deze dienst met ons mee te vieren, om 21.00 uur in de Pieterskerk in Breukelen. De reguliere avonddienst van 18.30 uur komt hiermee te vervallen. Het

thema van de kerstnacht-dienst is: 'Wie het kleine niet eert...'. Ds. Frank Schneider zal hierover een meditatie verzorgen naar aanleiding van Matteüs 2:1-12. We zingen met elkaar bekende kerstliederen, luisteren naar muziek en vieren de geboorte van Jezus Christus, de Redder van de wereld! Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van glühwein of warme chocolademelk. Van harte welkom.

Kindernevendienst

Zondag 17 december was het zover. Na weken oefenen en een generale repetitie op zaterdagmiddag hebben we de musical "Volg die ster" opgevoerd in een goed gevulde kerk. We kwamen daarbij een koning tegen die een echte mopperkont was die precies wilde weten hoeveel mensen er in zijn koninkrijk zijn. Jozef en Maria, die net bezig waren met de kinderkamer moesten op weg naar Bethlehem. Uiteraard waren er herders waarvan er eentje wel heel luidruchtig snurkte. De engelen kwamen dit jaar op de motor de aankondiging van een nieuwe koning brengen. Tijdens de viering is er gecollecteerd voor Timon – Talita. Dit is een kamertrainingscentrum in Houten waar tienermoeders wordt geleerd om moeder te zijn. De opbrengst van de collecte is €176,76.

Op kerstochtend sluiten we het adventsproject af. We zien alle figuren uit de adventstijd nog één keer terug en vieren dat het kerst is geworden. De kinderen blijven tijdens deze dienst in de kerk.

Contactavond sectie Noord

Op woensdag 10 januari a.s. hopen we de contactavond voor sectie Noord te houden. Dit winterseizoen willen we voor alle buurtteams het zelfde doen. Breng een lied mee waar u een mooie of speciale herinnering aan hebt,

een gedicht of Bijbeltekst mag ook. Daar willen we dan samen over praten. De koffie/thee staat om 20.00 uur klaar bij Dick en Bertine Oosthoek, straatweg 202.

Reina van der Wilt

Dinsdagmorgen Bijbelkring

Dinsdag 9 januari, vanaf 10 uur is er Bijbelkring in het Bonifatiushuis. We pakken de draad op waar die door de sneeuw en gladheid van begin december is blijven liggen: 1 Samuël 8. Daar gaat het over Israëls verlangen naar een koning. Daarmee gaat het ook over het Koningschap van God. Het is een profetische tekst die ook laat zien waar Gods koningschap op uitloopt: 'de vorst der vorsten is een knecht, de volken komen tot hun recht, vrijheid en vrede eren hem, die 't hart is van Jeruzalem.'

Ds. K.Hage

Contactmiddag

Op maandag 8 januari zou er een contactmiddag zijn voor de senioren in de gemeente. Maar omdat de ruimte die doorgaans in de Aa gebruikt wordt, bezet is, wordt de contactmiddag verschoven naar een andere datum. Over het waar en wanneer zullen we u ruim op tijd informeren. Reina van der Wilt

Goede voornemens voor 2018?

Op 6 januari a.s. willen we de Pieterskerk weer schoonmaken. Het zou heel fijn zijn wederom een aantal van u met koffie te mogen begroeten op 6 januari a.s. om 09.00 uur om met elkaar die ochtend even de "mouwen op te stropen". Vele handen maken licht werk. Alvast onze hartelijke dank!

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Jan Winkel tel. 241144

Extra collecte t.b.v. Wijkkas 24 december 2017

D.V. zondag 24 december a.s. is er een extra (uitgangs) collecte welke -zoals gebruikelijk- geheel ten goede komt aan onze wijkkas. Dit jaar zult u geen acceptgiro ontvangen voor de jaarlijkse eindejaarscollecte, vandaar deze oproep voor een extra gift in deze collecte. Uiteraard kunt u de extra gift ook overmaken op rekeningnummer NL16 INGB 0000 3103 26 t.n.v. PGB Breukelen o.v.v. "extra collecte Pieterskerk". We hopen op een mooie opbrengst van deze extra collecte en willen u alvast hartelijk danken voor uw bijdrage.

Namens de Kerkrentmeesters, Jan Winkel

Giften.

Voor het wekelijkse koffie drinken ontvingen we in de daarvoor bestemde collectebus in november €15,85. Tijdens Breukelen Zingt €35 voor het koffie drinken. Iedereen hartelijk dank hiervoor.

Jan Winkel



WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: Ds H.H.Schorren,
Keizerskroon 5, 3621 RS Breu-
kelen, tel. 266337,
email: h.h.schorren@gmail.com

Scriba: Ds. D.E.E. Figee,
K.Doormanweg 3, 3621 JV
Breukelen, tel. 262912, e-mail:
scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Kerkelijk buro: M. Pfeiffer, Stationsweg 61b, 3621 LK
Breukelen, tel. 261196, moniquepfeiffer@hotmail.com

Autodiensten: Emmy Wildeman, tel. 241578

Website: www.pknbreukelen.nl

Kerktelefoon: H.P. Vermaat, tel. 261817

Bij de diensten

Iedere vrijdag

Gebed voor Vrede en Verzoening

Van 12.15 tot 12.35 uur is er het wekelijks gebed voor
Vrede en Verzoening in de traditie van Coventry.

Zondag 24 december, 4^e Advent

Toralezing: Genesis 17:1-9

Antwoordpsalm: Psalm 8:1, 2 en 3

Evangelielezing: Lucas 1:5-25

Het thema van ons Advents- en Kerstproject is: 'Komt allen tezamen'. De afgelopen weken hebben we de traditionele kerststal stap voor stap gevuld en daarbij lezingen gezocht die ons iets onthullen van de betekenis van het Kind dat geboren wordt. Deze 4^e Advent plaatsen we Maria en Jozef en lezen we verhalen over bijzondere beloftes van geboortes en nieuwe toekomst.

De eerste lezing is Genesis 17:1-9, waarin God aan de 99-jarige Abram verschijnt en een verbond met hem wil aangaan. Abram zal voortaan Abraham heten want God zal hem vader maken van vele volken. Abraham wordt 'bijzonder vruchtbaar'. Verwonderlijk natuurlijk dat dit gezegd wordt van een 99-jarige. En we kennen het overbekende verhaal uit het volgende hoofdstuk waarin Sara zich lachend verwondert over de belofte dat zij, verwelkt als ze is, nog een kind zal dragen. Maar, zo zegt de HEER aan Abraham: *'Is ook maar iets voor de HEER onmogelijk?'*

De tweede lezing is Lucas 1:5-25. Opnieuw een verhaal over twee oude mensen aan wie beloofd wordt dat ze een zoon ontvangen. Natuurlijk roept dat vragen op bij de ontvanger van de belofte, in dit geval bij de oude Zacharias. Hoe kan hij de woorden van de engel Gabriel geloven? Het gaat immers dwars tegen alle natuurwetten in. Op grond van zijn ongelooft zal Zacharias niet kunnen spreken tot op de dag dat het kind (Johannes de Doper) geboren zal zijn. Zijn vrouw Elisabeth wordt zwanger. En als we verder zouden lezen horen we hoe de engel Gabriel in de zesde maand van die zwangerschap op bezoek gaat bij het meisje Maria om ook daar tegen alle redelijkheid in een zoon te beloven. Maria heeft nog geen

gemeenschap gehad met een man. Maar de engel verwijst naar de zwangerschap van Elisabeth, *'want voor God is niets onmogelijk'*. Wat vertellen deze verhalen? Geen particuliere wondertjes, maar het grote wonder dat waar geen hoop meer is op nieuwe toekomst, waar denken over een nieuwe werkelijkheid tegen alle redelijkheid ingaat, die toekomst in God daadwerkelijk mogelijk is.
Voorganger: ds. H.H. Schorren



Zondag 24 december, Kerstnacht

Profetenlezing: Jesaja 9:1-6

Antwoordpsalm: Psalm 96 a

Evangelielezing: Lucas 2:1-20

'Het volk dat in duisternis ronddoelt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen'. Zo begint de bekende lezing uit Jesaja in de Kerstnacht. Het zijn prachtige woorden die spreken van het wegnemen van het juk, van een tijd zonder onderdrukking, van de geboorte van vrede. *'Een kind is ons geboren...'* We weten allemaal dat Jesaja schreef voor zijn tijd en dat hij met dat kind niet dacht aan een geboorte bijna 800 jaar later. Maar in die zingende woorden van Jesaja herkenden de christenen hun Heer. Jezus als licht in de duisternis, als een gids in de duistere nacht. Een kind als een Vredesvorst die tegen de bierkaai van alle tijden in laat zien dat liefde het scheppende woord is, scheppende daad.

Kwetsbaar, zo wordt Jezus geboren in het evangelie volgens Lucas. Tegen het grote duistere wereldtoneel waar de keizer van Rome de scepter zwaait. En omdat Augustus het wil, moet de hele wereld zich laten inschrijven, is de hele wereld onderweg. Kan in die chaos nog wel nieuwe toekomst geboren worden? Het lijkt er bijna niet op. Zelfs de herberg heeft geen plaats. In een stal wordt Jezus geboren. De boodschap door engelen aan de herders verkondigd. Herders, het uitschot. Prachtig eigenlijk dat Gods liefde niet met veel bombarie op de aarde neerploft, maar als een klein kind, als toekomst voor hen die in duisternis wandelen. Een klein lichtje, maar een schitterend licht.

Aan deze dienst werken mee: de cantorij o.l.v. Arnoud Heerings, violiste Lena ter Schegget, pianist David de Best en organist Diederik Bos.

Voorganger: ds. H.H. Schorren

Maandag 25 december, Kerstochtend

Toralezing: Genesis 1:1-5

Antwoordpsalm: Psalm 8 a

Evangelielezing: Johannes 1:1-14

Met de kinderen komen we weer samen bij de stal, waarin nu ook het kindje Jezus ligt. In de nevendienst zullen zij het bijzondere verhaal horen en de Kerst-kijkdozen afmaken. Op de Kerstochtend klinkt traditie-getrouw het prachtige Johannes 1:1-14. *“In het begin was het Woord, het Woord was bij God, en het Woord was God.....”* En dit keer heb ik ervoor gekozen om als oudtestamentische lezing het begin van Genesis 1 te laten klinken. *‘In het begin schiep God de hemel en de aarde.’* Johannes kun je eigenlijk niet zonder die woorden lezen. Want hierdoor wordt duidelijk dat Johannes in Jezus een scheppingsdaad van God ziet. Het Woord blijft niet enkel woord, maar wordt ook daad, zoals het van den beginne bedoeld is. Het hebreeuwse ‘dabar’ is woord én daad. *‘Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond...’* (Joh. 1:14a). Alle liefde van God heeft in Jezus handen en voeten gekregen, tastbaar en dichtbij, als licht in duisternis, als antwoord op de harde en kille wereld waarin mensen moeten leven. Het Woord is mens geworden...

Nou kan ik de vertalers nog net vergeven dat er gekozen is voor ‘mens’ in plaats van het Griekse woord ‘sarx’ letterlijk te vertalen met ‘vles’. Maar doet u mij een plezier door in deze dagen even niet de goedbedoelde Bijbel in Gewone Taal te openen en daaruit Johannes 1 te lezen. Die vertaling begint met: *‘In het begin was Gods Zoon er al. Hij was bij God, en hij was zelf God. In het begin was hij al bij God.’* Dat is geen vertaling van de Schrift, maar een interpretatie die stoelt op oude theologie. Het staat er niet. En het wordt er ook niet mee bedoeld.

Voorganger: ds. H.H. Schorren

Zondag 31 december, zondag na Kerstmis

Voorganger: prop. O. van Tongen (Hoorn)

Zondag 31 december, Oudejaarsavond

Toralezing: Deuteronomium 11:1-2,8-12

Antwoordpsalm: Psalm 119 a

Evangelielezing: Marcus 4:35-41

De lezingen op oudejaarsavond en nieuwjaarsochtend zijn dit jaar niet volledig volgens het rooster. Oudejaarsavond kent het gemeenschappelijk leesrooster niet en ieder jaar gebruik ik daarom de lezingen van het Luthers leesrooster. Dit jaar niet. Als Toralezing horen we een gedeelte uit Deuteronomium waar opgeroepen wordt Gods wetten, regels en geboden elke dag na te leven. Geen moeten om het moeten, maar een oproep met een belofte. Het zijn die regels die dorheid veranderen in vruchtbaarheid. Het volk wordt een land beloofd dat anders is dan Egypte. In mijn woorden: geen slavenhuis meer, maar een wereld andersom. En zo eindigt onze lezing: *‘Het is een land waaraan de HEER, uw God, veel zorg besteedt en waarover hij waakt, het hele jaar door, van de eerste tot de laatste dag.’* Laten we hier niet denken aan die paar honderd vierkante kilometers die tot op de dag van vandaag bevochten worden en meer op

Egypte lijken dan bedoeld. Het land dat de HEER belooft, is zijn rijk van liefde. En waar die liefde gezaaid wordt, ontstaat heilige grond.

De lezing uit het heilig Evangelie is het verhaal van de storm op het meer (zee) zoals Marcus ons dat heeft overgeleverd. De leerlingen worden op weg gestuurd, het water over. Maar een storm steekt op, golven beuken tegen de boot en ze dreigen te vergaan. En Jezus? Die slaapt. *‘Meester, kan het U niet schelen dat we vergaan?’* Het is zo herkenbaar in ons leven. Op weg gestuurd door het leven om de andere kant te bereiken. Een andere werkelijkheid, dwars door de chaos van deze wereld. Halen we het wel? Kan het wel? Jezus hebben we niet meer, die lijkt te slapen. Maar wat als we Hem wakker? Wat als Hij in ons wakker wordt?

Voorganger: ds. H.H. Schorren

Maandag 1 januari, Nieuwjaarsochtend

Toralezing: Deuteronomium 10:16-22

Evangelielezing: Matteüs 2:1-12

Op Nieuwjaarsochtend hebben we een morgengebed. Biddend ontvangen we het nieuwe jaar. Nieuwjaarsochtend is de 8^e Kerstdag en daarmee de dag waarop Jezus besneden is, zoals ieder joods jongetje besneden wordt als teken dat het in het verbond leeft met de Eeuwige. Daarnaast lezen we uit Deuteronomium waar ook gesproken wordt over besnijdenis, maar dan net even anders. *‘Besnijd daarom uw hart en wees niet langer halsstarrig’* (Dt 10:16). We kennen in alle godsdiensten rituelen die altijd meer beogen dan iets te doen aan de buitenkant. Besnijdenis, vasten, dopen... het zijn uiterlijke tekenen van een innerlijke verandering. Wie een verbond met de Eeuwige aangaat, laat zich leiden door de Eeuwige. De liefde die Hij geeft, zet ons aan tot liefde voor de ander. God liefhebben, is de naaste liefhebben. De een kan niet zonder de ander, anders is het leeg.

Voorganger: ds. H.H. Schorren

Zondag 7 januari, 1^e na Epifanie

Doop van de Heer, Schrift & Tafel

Profetenlezing: Jesaja 55:1-11

Antwoordpsalm: Psalm 72 a

Evangelielezing: Marcus 1:1-11

Op 6 januari is het Epifanie, ook wel Driekoningen genoemd. Het is in veel huishoudens het moment om de kerstboom af te breken en de lichtjes en ballen weer voor een jaar naar zolder te verplaatsen. Epifanie is ‘verschijning’, de verschijning van de Heer. En dat doen we met een soort drieslag. Op Epifanie zelf horen we van de wijzen uit het Oosten. Uit de Profeten wordt duidelijk dat het kind geboren is in Bethlehem. Op de 1^e zondag na Epifanie lezen we over de Doop van de Heer. Op de 2^e zondag na Epifanie klinkt het verhaal van de bruiloft te Kana waar water in wijn veranderd wordt. En zo hebben we Schrift en Sacramenten (doop en avondmaal) bij elkaar. Daarin verschijnt de Heer.

Voorganger: ds. H.H. Schorren

Groet uit de pastorie

Quirijn en ik wensen u allen een zalig Kerstfeest en een nieuw jaar vol liefde. We weten dat deze tijd voor velen ook een moeilijke tijd is. De eerste keer zonder een geliefde, een lege plek. Of levend met ziekte. Of een naderend eind. Dat is o.a. waarom ik liever een 'zalig' dan 'gelukkig' kerstfeest wens. Geluk laat zich helaas niet dwingen. Maar in het licht van de geboorte van onze Heer mogen we elkaar in voor- en tegenspoed vasthouden en dragen in liefde. Dat is zaligheid.

Ds. Harold Schorren

Bedankt!

Lieve mensen,
Graag wil ik u/jullie hartelijk bedanken voor de vele vormen van meelevens. Het is overweldigend en ik word er soms verlegen van. Ik voel me echt een deel van de warme gemeenschap van de Pauluskerk. De behandeling is gestart en nu maar hopen, dat het aanslaat.

Met hartelijke groet, Marieke Versluys

Dienst van de eenheid

Deze dienst zal gehouden worden op *zondag 21 januari 2018* in de Johannes de Doperkerk. In de week daarna houden we vespers in de verschillende kerkgebouwen. Voor de dienst op 21 januari zal een Kerkkoor gevormd worden dat medewerking verleent, onder leiding van Dick de Jeu. Daarbij zijn deelnemers vanuit de gemeente van harte welkom! Er zijn twee repetities vooraf, op beide maandagen 8 en 15 januari, telkens van 19.30 – 20.30 uur. Opgeven van tevoren is niet nodig, wanneer u wilt meedoen zien we u graag op de eerste repetitie, 8 januari.

DIACONIE



Hulp nodig? Bel 0900 4474474
ma t/m do, 9.00 -12.00 u. (10 ct/m)
Hulp bieden? Bel 0318 742510

Toelichting collecte Kerk in Actie: Kinderen in de Knel

Geef hoop aan een kind op de vlucht - Geloof, hoop en Syrië

Op de vlucht met Kerst. Een schrikbeeld, maar voor meer dan vier miljoen Syriërs een feit. Zij ontvluchtten hun thuisland om elders een veilig heenkomen te zoeken. De helft van hen is kind. Naast al het leed dat deze kinderen doormaken, staat ook hun toekomst op het spel. Door al het geweld zijn duizenden scholen verwoest en gesloten. In relatief veilige gebieden zijn klassen door de grote toestroom van vluchtelingen juist overvol en is lesgeven bijna onmogelijk. Ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Met het project 'Geen verloren generatie' helpt de Raad van Kerken in het Midden Oosten (MECC) vluchtelingenkinderen in Syrië

met onderwijs. MECC geeft bijles aan leerlingen met een onderwijsachterstand, helpt kinderen uit arme gezinnen met schooluniformen en boeken, knapt schoolgebouwen op, traint docenten om te midden van deze oorlog toch les te kunnen geven en ondersteunt ouders en kinderen met traumaverwerking. We mogen deze generatie van Syrische kinderen niet verloren laten gaan. Meer informatie is te vinden op www.kerkinactie.nl/kerst.

Met deze collecte steunt u het werk voor Kinderen in de Knel van Kerk in Actie zoals MECC in Syrië. Van harte aanbevolen! Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Kerst.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

GEZAMENLIJKE BERICHTEN



Inloopochtenden in het Bonifatiushuis

Op *dinsdagochtend 2 januari* staat de deur van het Bonifatiushuis weer open van 9.30 tot 11.30 uur. U bent van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken, gezellig met elkaar te praten of een spelletje te doen. Mogen wij u ook eens ontmoeten? Graag tot ziens! Mocht u geen eigen vervoer hebben, dan kunt u contact opnemen met mw. R. Groenberg, T. Brandsmastraat 71, tel. 263232.

Verhoging waarde fiscaal aftrekbare collectemunten

Al weer een aantal jaren maken vele gemeenteleden gebruik van de vertrouwde witte en groene collectemunten. Hiermee is uw collectegeld als gift fiscaal aftrekbaar. De munten vertegenwoordigen een vaste waarde te weten de groene munten €2,00 en de witte munten €0,80. Het College van Kerkrentmeesters heeft besloten om per 1 januari 2018 de waarde van de witte munten te verhogen naar €1,00. De collectemunten zijn te bestellen door geld over te maken. In de colofon achter in Kerknieuws vindt u alle benodigde gegevens. U krijgt de collectemunten op de eerste zondag van de maand door een kerkrentmeester overhandigd.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Jan Winkel

Lotgenotencontact

Een klein berichtje van het lotgenotencontact. Onze volgende bijeenkomst zal zijn op 5 februari 2018. Ook dan bent u weer van harte welkom in de predikantenkamer van de Pauluskerk. Wij wensen u allen hele mooie, vredige en vooral gezonde feestdagen.

Cobi en Bea

Business Alpha voorjaar 2018

Een aantal enthousiaste ondernemers ontbijt om de week gezamenlijk en bespreken dan een actueel onderwerp in relatie tot het geloof. Vanuit deze groep start begin 2018 weer een Alpha Business. Het is een Alpha cursus waarin de deelnemers kennis kunnen maken met het christelijk geloof. De doelgroep bestaat uit zakenmensen, maar dat is geen harde voorwaarde. Iedereen mag deelnemen. De cursus begint met een kennismakingsavond op dinsdag 23 januari 2018, daarna kunt je beslissen of je verder gaat. We gaan als het ware met elkaar op ontdekkingsstocht in de wereld van het christelijk geloof. De avonden starten in de Bovenkamer aan de Poeldijk 9 in Breukelen om 18:45 uur met een warme maaltijd en eindigen om 21:30 uur. De Alpha Business geeft je volop gelegenheid om antwoorden te vinden op de vraag: "Is er meer dan business, carrière, succes en winst?". De deelnemers krijgen zodoende de kans om de zin van het leven te onderzoeken in een laagdrempelige en leerzame setting. Wil jezelf deelnemen of ken je iemand, voor de kosten hoeft je het niet te laten, want deelname is gratis. Opgeven kan bij Nico van Schaik, mobiel 06-53 54 13 92 of mail: nvs@bouwbedrijfvanschaik.nl. Meer info: Kijk op <http://alpha-business.nl/breukelen/>

Dick Oosthoek

GT Bätz-orgel na 1867

De staat van het orgel in 1866 lijkt veel op de huidige situatie. Leest u maar mee: Na het overlijden van de derde generatie Bätz, Jonathan Bätz (1787-1849) wordt het bedrijf voortgezet door Christian Gottlieb Friedrich Witte (1802-1873). Eind 1865 brengt hij een bezoek aan het orgel in de Pieterskerk. Hoewel Witte bij oudere instrumenten veelal voorstelde een nieuw orgel te bouwen, is hij doorgaans positief over het werk van zijn artistieke voorgangers. Zo schrijft hij op 5 januari 1866 onder meer: "Het orgel, hoewel oorspronkelijk van deugdzame materialen en solide bewerkt, verkeert thans in zeer behoeftigen staat, hetgeen wel voornamelijk ontstaan is uit gemis aan behoorlijk onderhoud. De blaasbalgen hebben veel windverlies en meer andere gebreken; ook in de windlade is veel windverlies ten gevolge van versleten pulpstenen; het klavier is zeer uitgespeeld en door slechte reparaties onmogelijk geworden; het gehele orgel is zwaar met stof bezet; vele registers geven nauwelijks toon en zelfs een aantal pijpen is geheel stom; de intonatie is mitsdien verloren, en de stemming ondragelijk geworden." Om het orgel terug te brengen tot den goeden staat waarin het zich vroeger moet bevonden hebben, wil Witte het schoonmaken en de balgen opnieuw beleren. De schepen kanaalventielen worden nagezien om het tremuleeren der blaasbalgen te verhelpen. De pulpstenen worden vernieuwd en wat betreft het pijpwerk verwacht Witte vooral tijd kwijt te zijn aan het front en de Trompet. Tenslotte wordt het orgel opnieuw geïntoneerd en gestemd. De kosten worden geraamd op in totaal f 500, exclusief steigerwerk en stemhulp. Na 150 jaar herhaalt de cyclus zich. Inmiddels is de Culturele ANBI-

beschikking toegekend en kunt u met extra fiscaal voordeel schenken aan de Vrienden van de Pieterskerk (zie colofon achter in Kerknieuws). De huidige situatie is wel iets beter en daarom kunnen we op nieuwjaarsdag weer een mooi orgelconcert verwachten waarvan de opbrengst voor het orgel is.

Nieuwjaarsconcert Pieterskerk 1 januari 14.30 uur



U heeft al heel wat kunnen lezen in Kerknieuws - zo ook hierboven - over de lotgevallen van het Bätz-orgel en het conserverende herstel dat hopelijk over niet te lange tijd zal kunnen plaatsvinden. En u zult het dan ook vast met mij eens zijn dat het orgel nodig weer eens muzikaal helemaal in de aandacht zal staan. Dat zal gebeuren met het

Nieuwjaarsconcert, maandagmiddag 1 januari om 14.30 uur. Een programma van ongeveer een uur waarin vele klanken te beluisteren zijn, van piano tot forte, van fluit tot trompet. Het programma bestaat uit 2 delen, het eerste loopt van de laatste zondag van het kerkelijk jaar met Bachs 'Wachet auf' tot Pasen met Händels Hallelujah-koor uit de Messiah. Niet zomaar deze keuze: ook in dat Hallelujah wordt 'Wachet auf' uitgebreid gebruikt. Het gaat in beide gevallen om een bewerking voor orgel, Bach heeft zelf het vierde deel van de gelijknamige cantate (BWV 140) bewerkt tot een orgeltrio (BWV 645). Onderweg passeren we Advent, Kerst, Nieuwjaar - en dat uiteraard met Bachs feestelijke 'In dir ist Freude' (BWV 615), Epifanie (Driekoningen) en Passietijd, en dit alles met diverse componisten. Het 2^e gedeelte bevat 'concertante' muziek in de betekenis van 'concerto': eerst Handels Koekoek en Nachtegaal (HWV 295), dan een in concertostijl geschreven Cornetvoluntary van Stanley, en tot slot de wervelende Concerto-fantasia (BWV 571) die al of niet terecht aan Bach wordt toegeschreven. U bent van harte welkom, toegang vrij, na afloop collecte t.b.v. de orgelrestauratie, en het nieuwjaarsdrankje. Jan Pieter Karman

Sweelinck Academie Amsterdam

Jong Talent



Op 14 januari 2018 zorgen leerlingen van de Sweelinck Academie, de nationale opleiding voor jong toptalent van het Conservatorium van Amsterdam, voor een sprankelend concert. Graag geeft de Pauluskerk een podium aan jonge getalenteerde mensen om ervaring op te doen. Het concert begint om 15.00 uur. De entree is €10,-. Op

de Sweelinck Academie heeft men docenten en faciliteiten in huis om de jonge musici op hoog niveau te begeleiden. Ze krijgen les van gespecialiseerde hoofdvakdocenten die al jaren ervaring hebben in het coachen van jonge talenten. Door hun inzet, betrokkenheid en hun specifieke vakkennis zijn zij in staat de muzikale mogelijkheden optimaal te ontwikkelen. De jonge leerlingen spelen veel samen met medeleerlingen, volgen masterclasses en geven concerten. Kortom: de leerlingen hebben het talent en de motivatie, de docenten helpen hen om als musici tot volle bloei te komen. De leerlingen van de Sweelinck Academie geven concerten op verschillende podia, zoals de Kleine zaal van het Concertgebouw, en winnen veelvuldig prijzen bij jeugdconcoursen in binnen- en buitenland.

Expositie Luther en Lutherse Kerk

Museum Catharijneconvent Utrecht



Op zaterdag 20 januari 2018 bent u van harte uitgenodigd om mee te gaan naar Utrecht voor een bezoek aan het Catharijneconvent en aan de Lutherse Kerk. We vertrekken om 9.00 uur vanaf de Pauluskerk. De kosten bedragen €30,- inclusief reis, entree en lunch. U kunt zich opgeven bij ds. H.H. Schorren vóór 6 januari a.s. We gaan deze

dag allereerst naar het Museum Catharijneconvent om de expositie 'Luther' te bekijken. Het museum schrijft over Luther en de expositie: "Hervormer, populist, revolutionair, rebel, gewiekste marketingman, antisemiet, fundamentalist, vrouwenhater, vervloekt of heilig? Wie was Maarten Luther en wat maakt hem tot man van het jaar? Museum Catharijneconvent gaat in de tentoonstelling Luther op zoek naar de onbekende man achter de icoon van 500 jaar Reformatie. Deze cultuurhistorische tentoonstelling brengt Luther en zijn tegenstanders voor het voetlicht. Zij toont in woord, beeld, muziek en spot waarin de kracht schuilt van deze invloedrijke, reformatorische rebel. Diverse objecten, zoals pamfletten, schilderijen, zilver, spotprenten, maar ook herkenbare, uitdagende dilemma's, muziek en nieuwe middelen laten een nieuw licht schijnen op het enerverende verhaal van Luther en de Reformatie. De koppeling met de huidige tijd en de invloed van zijn ideeën op ons dagelijks leven zijn hierbij steeds voelbaar." Na de lunch gaan we naar de Lutherse Kerk in Utrecht waar we een korte rondleiding krijgen. Deze kerk in de Hamburgerstraat is in gebruik bij de Evangelisch-Lutherse gemeente van Utrecht. Het oudste gedeelte van de kerk is de voormalige kloosterkapel van het Ursulaklooster uit 1412, gewijd aan de heilige Ursula. Oorspronkelijk was deze vijftiende-eeuwse kapel waarschijnlijk voorzien van een nonnengalerij, zoals dat nog te zien is bij de kapel van het voormalige Agnietenklooster (thans Centraal Museum). Op de kapel bevindt zich nog de dakruiter. Na de Hervorming kreeg de kapel verschillende bestem-

mingen totdat zij in 1743 gekocht werd door de Lutherse Gemeente. Het voormalig kloosterterrein lag ingeklemd tussen bebouwing aan de Hamburgerstraat, de Lange Nieuwstraat, de Oudegracht en de Abraham Dolesteeg. Om toegang tot de kapel te krijgen werden enkele huizen in de Hamburgerstraat opgekocht. Op de plaats daarvan werd een nieuwe vleugel gebouwd naar ontwerp van Jan Cloppenburg met een zware gevel in Lodewijk XIV-stijl. Op de gevel prijkt het jaartal van de opening, 1745. Het interieur werd vernieuwd in 1826.

Wilt u ook helpen ?

Ieder jaar in januari is er weer de actie kerkbalans. Zonder deze actie zou de kerk financieel niet kunnen overleven want het is onze belangrijkste vorm van inkomsten. Maar het belangrijkste om deze actie goed te laten verlopen zijn de vele vrijwilligers die de enveloppen willen wegbrengen en ophalen, en daar hebben we er een paar te weinig van. We zien dat er door ouderdom een aantal mensen dit niet meer kunnen doen maar we hebben te weinig aanmeldingen van jongere mensen. Veel tijd kost het niet en een paar uurtjes in deze 2 weken is alles wat we vragen. Wilt u uw kerk helpen meld u dan aan om de actie kerkbalans goed te laten verlopen en help mee !

Aanmelden kan bij John van den Bosch, telefoonnummer 0346-266843 of via email john.vd.bosch@kpnmail.nl.

De actie Kerkbalans begint dit jaar weer op maandag 22 januari en de enveloppen willen uitdelen na de dienst van zondag 21 januari, mocht u niet kunnen die zondag dan kan het natuurlijk op de maandagavond 22 januari zelf in het Bonifatiushuis. Het inleveren is dan 2 weken later op maandag 5 februari. Namens alle kerkrentmeesters wil ik u, misschien als nieuwe vrijwilliger en alle vaste vrijwilligers alvast heel hartelijk bedanken voor uw inzet.

Te huur aangeboden:

voormalige pastorie Vrouwenmantel 45

De afgelopen 3 jaar heeft het College van Kerkrentmeesters de voormalige pastorie aan de Vrouwenmantel 45 verhuurd. Per 1 maart 2018 zullen de huidige huurders de woning gaan verlaten en komt deze weer voor verhuur ter beschikking.

Als er binnen onze wijkgemeenten eventueel woningzoekenden zijn en belangstelling hebben voor deze gestoffeerde hoekwoning dan kunt u contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters, Ellen Querido, tel. 265477 (queridoe@xs4all.nl) of Jan Winkel, tel. 241144 (j.winkel@hetnet.nl). De huurprijs zal € 1.500 per maand gaan bedragen.

Collectemunten bestellen:

overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v.
Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en
aantal zakjes groene (à €20) en/of witte munten (à €20)
min. 2 zakjes per keer;
afhalen: 1^e zondag v.d. maand na de dienst