

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 6 MEI 2018

10.00 uur: Ds. B. Aalbers, Maarssen

Collecten: 1. Missionair Werk (zie toelichting) 2. Kerk

DONDERDAG 10 MEI 2018 Hemelvaart (R.K. Kerk)

09.30 uur: Ds. H.H. Schorren en pastor J. van Os

Collecte: 1. Oecumene

ZONDAG 13 MEI 2018

10.00 uur: Ds. H.H. Schorren

Dienst van Schrift en Tafel

Collecten: 1. Eigen Gemeentewerk 2. Kerk

COVENTRY GEBED VOOR VREDE EN VERZOENING

Vrijdag 4, 11 en 18 mei, 12:15-12.35 uur, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 6 MEI 2018

10.00 uur: Ds. Th. Wegman, Zeist

Collecten: 1. IZB (zie toelichting) 2. Kerk

Autodienst: dhr. K. de Jong, tel. 262648

18.30 uur: kand. R. Koelewijn, Bunschoten (NGK)

Collecte: 1. Zending Zuid-Afrika

Autodienst: dhr. J.P den Hartog, tel. 0294 231553

DONDERDAG 10 MEI 2018 Hemelvaart

09.30 uur: Ds. K. Hage

Collecten: 1. Werk van de Diaconie 2. Kerk

Autodienst: dhr. W. Frericks, tel. 263422

ZONDAG 13 MEI 2018

10.00 uur: Ds. W.P. van der Hoeven, Amersfoort

Collecten: 1. Eigen Gemeentewerk 2. Kerk

18.30 uur: Ds. J. Weij, Rijssenhout (NGK)

Collecte: 1. Stichting EvTA

Autodiensten: dhr. H. van Schaik, tel. 822278

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 11 mei 16.45 uur: Hr. A. Fijan

Vrijdag 18 mei 16.45 uur: ds. H.H. Schorren

Viering Heilig Avondmaal

De volgende editie van Kerknieuws is voor 2 weken.
Kopij graag inleveren maandag 14 mei voor 18.00 uur.

AGENDA

Zaterdag 5 mei, 15.00 uur Pieterskerk:
Bevrijdingsconcert

Zondag 6 mei, 15.00 uur, Pauluskerk:
Concert "Le Quatuor"

MEDITATIE

Vergeven, niet vergeten

Deze tijd van het jaar is de tijd van gedenken. Eerst beleven we de feestelijkheden rond Koningsdag en de jaarlijkse lintjesregen en dan komen 4 en 5 mei. We denken aan de strijd gevoerd in de Tweede Wereldoorlog. We denken aan de strijd die nog steeds op diverse plaatsen op de wereld woedt. Weinig veranderd in de loop der eeuwen. Nog steeds draait het om macht, rijkdom, hoogmoed en viert onrecht hoogtij. In Nederland zijn 4 en 5 mei het meest verbonden aan de Tweede Wereldoorlog, al weten we dat het voor veel mensen nog niet voorbij is. Elke oorlog kent zijn eigen slachtoffers met eigen herinneringen en eigen pijn op eigen momenten.

In Nederland zijn er 13 gemeentes die ruimte maken voor deze nachtmerries door wekelijks het gebed voor Vrede en Verzoening te bidden. Dit gebed is ontstaan na de grote verwoesting van Coventry (Engeland), het centrum van de staalindustrie. Dit gebeurde op 14 en 15 november 1940 door een Duits bombardement. Zo werd de kathedraal van Coventry een ruïne. De volgende dag trof men twee dakspanten aan, die in de vorm van een kruis lagen. Voor de Deken van de kathedraal (Dean Richard Thomas Howard) een teken dat als reactie op de verwoesting niet gekozen moest worden voor vergelding maar voor verzoening. De woorden "Father Forgive"

(kruiswoord van Jezus) werden aangebracht op een van de muren in de ruïne. De Dean gaf toen gelijk al aan dat hij na de oorlog zou willen samenwerken met degenen die de vijanden waren. Bouwen aan een vriendelijke meer Christelijke wereld zoals kinderen dat kunnen. Vergiffenis is en blijft een lastig onderdeel dat wel onontbeerlijk is bij verzoening.

De woorden 'Father Forgive' uit 1940, vormen de kern van het verzoeningsgebed. Het gebed is in 1959 geformuleerd en wordt sindsdien gebeden. Niet alleen in Coventry maar op ruim 200 plaatsen wereldwijd, ook in de Pauluskerk, iedere vrijdagmiddag.

Het niet kunnen vergeven vindt vaak oorsprong in grote pijn en gevoelens van niet kunnen begrijpen. Door deze pijn komt de persoon vaak zelf niet verder in zijn leven, omdat de pijn of het ondragelijke gemis haar/hem van alles afstoot. De persoon komt daar mee in wezen los van de wereld en blijft 'hangen' in het verleden. Door de pijn onder ogen te zien, aan te horen en/of te luisteren naar elkaar, lukt het mensen om los te laten. Door het "loslaten" ontstaat een begin van vergeven. Het onrecht blijft nog steeds bestaan en dient ook rechterlijk vervolgd te worden. Vergeven doe je voor jezelf en geeft je ruimte voor de toekomst. Hoe lastig het ook is om zaken los te laten. Vergeven maar niet vergeten! Goede gedenkdagen toegewenst.

Hans Schriever

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: Ds. K. Hage,
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;
bij voorkeur niet op woensdag
Scriba: M.C. Berger, G.v.Nijenrodestr.
171, 3621 GJ Breukelen, tel. 06-
15128659, scriba@pieterskerk.info
Ledenadministratie: W. Mur, tel. 266842,
noortje-wim.mur@planet.nl

Website: www.pieterskerk.info

Kerktelefoon: A.D. Vermeulen, Arianestraat 4, t 263392

Bij de diensten

Zondag 6 mei gaat in de morgendienst ds. Th. Wegman uit Zeist voor. De avonddienst (deze maand weer in het Witte Kerkje) wordt geleid door kand. R. Koelewijn uit Bunschoten.

Donderdag 10 mei is het Hemelvaartsdag en is er om 9.30 uur een dienst in de Pieterskerk. We lezen dan 1 Johannes 3:1-3, waar iets duidelijk wordt van de betekenis van Hemelvaart *voor ons*. Daar klinkt namelijk de indrukwekkende belofte dat wij nu al kinderen van God zijn en dat wij gelijk zullen zijn aan de verhoogde Christus wanneer Hij zal verschijnen.

Zondag 13 mei, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, wordt Weeszondag genoemd, naar de belofte van Jezus dat Hij zijn discipelen niet als wezen zal achterlaten (Joh. 14:18). In de morgendienst gaat ds. W.P. van der Hoeven uit Amersfoort voor. In de avonddienst is dat ds. J. Weij uit Rijssenhout.

ds. K. Hage

Uit de kerkenraad

Hieronder volgt een kort verslag van de kerkenraadsvergadering op 16 april jl. De vergadering wordt gestart met een bezinning over Lukas 10:25-37. Een wetgeleerde vraagt aan Jezus: 'Wie is mijn naaste?' Jezus vervolgd met de gelijkenis over de mens die werd overvallen door rovers en de barmhartige Samaritaan die hem uiteindelijk hielp. Als we Jezus als Samaritaan zien, laten wij ons dan eerst door Hem helpen?

De kerkenraad denkt met elkaar na over de voorbereidingen en thema voor de opening van het winterwerk. Er worden goede ideeën ingebracht en in de volgende vergadering zal dit een vervolg krijgen.

In het 2^e deel van de vergadering wordt met elkaar gesproken over missionair zijn en wat we uitdragen naar onze omgeving als christenen. Het is ook bemoedigend en fijn om dit als kerkenraad met elkaar te delen.

Marco Berger

Pastoraat

Wilt u geboorte, ziekenhuisopname, ernstige ziekte, overlijden en andere belangrijke mededelingen doorgeven aan de ouderling in uw eigen buurt? Hier volgen de namen en telefoonnummers. Marlies Wijnen is ouderling van sectie 1 (Zuid) en contact-ouderling van sectie 2 (West). U kunt met haar contact opnemen via telefoon (261837) of mail: marlieswijnen2@gmail.com. Reina van der Wilt is ouderling van sectie 4 (Noord), te bereiken via 262103 of reinanr2@hotmail.com. Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie 3 (Centrum) en is te bereiken via 251979 of famvanscherpenzeel@gmail.com. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de wijkpredikant ds. K. Hage, tel. 261565. Of, indien hij niet bereikbaar is, met de scriba, Marco Berger, tel. 06 15128659 of scriba@pieterskerk.info. Als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, neem dan tijdig contact op met uw sectieouderling, of één van de andere ouderlingen.

Sectie Zuid,

Na een geslaagde operatie mocht Jos Jansen, Ooievaarsbek 20, weer thuis komen uit het ziekenhuis. We danken God dat hij hem nabij is geweest en dat hij verder mag herstellen. We wensen hem, zijn vrouw en dochter alle goeds toe.

Marlies Wijnen

Lintjes

Vorige week hebben veel mensen een koninklijke onderscheiding ontvangen, waaronder nogal wat mensen

die op een of andere manier kerkelijk betrokken zijn en die namens of voor de kerk jaren lang vrijwilligerswerk hebben gedaan. Onder hen waren er ook twee uit de Pieterskerk, Pieter Wijnen en Bertine Oosthoek, en Margreeth van Ingen vanuit de Pauluskerk. We feliciteren hen van harte. Zie ook het bericht verderop in Kerknieuws.

Dinsdagmorgen Bijbelkring

Dinsdag 15 mei, van 10.00-11.30 uur is er voor de laatste keer dit seizoen Bijbelkring in het Bonifatiushuis. We lezen 1 Samuël 28, over koning Saul die in zijn eenzaamheid houvast zoekt bij de vrouw van Endor, een 'geestenbezweerster'. Een vreemd en bizar verhaal dat iets laat zien van de Godverlatenheid van Saul, de Gezalfde, de eerste koning van Israël. Van harte welkom.
ds. K. Hage

Ontmoetingsdag 'Zin in leven?!'

Onder het thema 'Zin in Leven?!' organiseert de stichting Als kanker je raakt een ontmoeting voor iedereen die is geraakt door kanker. De insteek is laagdrempelig. Iedereen is welkom, ongeacht achtergrond of levensovertuiging op woensdag 16 mei van 10.30 uur tot 15.30 uur in De Bovenkamer, Poeldijk 9, 3621 CZ, Breukelen.

Met deze ontmoeting wil de stichting mensen, die door kanker worden geraakt, ondersteunen aan de hand van het thema 'Zin in Leven?!'. De dag heeft een afwisselend programma en staat in het teken van ontmoeting van lotgenoten, (h)erkenning en (geloofs-)bemoediging. Er wordt gesproken over de vele levens- en zingevingvragen die deze ziekte oproept. Vragen die opstapelen en die gaan over kwetsbaarheid, over sterfelijkheid, over hoe nu verder? Waarom overkomt mij dit? Waar is God? Hoe pak ik mijn leven weer op? Hoe geniet ik van het leven?

De dag wordt geleid door Karin Smit. Het thema 'Zin in Leven?!' wordt in verschillende vormen uitgewerkt. Marie Louise Folkerts verzorgt een creatieve workshop. De begeleiders zijn zeer deskundig en weten vanuit eigen ervaring wat het betekent om te leven met kanker. Er is volop gelegenheid om elkaar, onder het genot van koffie/thee en een heerlijke lunch, te ontmoeten. Er is ruimte voor zo'n 12 deelnemers.

Klushulp gevraagd!

De onderhoudscommissie gaat de komende weken enkele klussen uitvoeren en we willen jou vragen ons te helpen. Het gaat om het plaatsen van een nieuwe schuur en schutting bij de pastorie. Later willen we o.a. de bovenzijde van het plafond in het schip van de Pieterskerk schoonmaken met de stofzuiger.

Het gaat steeds om 1 of 2 dagen per klus, voor vragen of aanmelden kunt je contact opnemen met Henk Schröder 0624471768 of Henri van Schaik 0629129092.

Wij horen het graag!

Giften

Voor het wekelijkse koffie drinken ontvingen we in de daarvoor bestemde collectebus in maart € 44,00. Piet Sondij ontving op huisbezoek een gift van € 20 en ook Marlies Wijnen ontving op huisbezoek een gift van € 20. Alle gevers hartelijk dank.

Jan Winkel

WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: Ds. H.H.Schorren,
Keizerskroon 5, 3621 RS Breukelen, tel. 266337,

email: h.h.schorren@gmail.com

Scriba: Ds. D.E.E. Figeë, De Angstel 532, 3621 WN Breukelen, tel. 262912, e-mail:

scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Kerkelijk bureau: M. Pfeiffer, tel. 06 28271283, e-mail: moniquepfeiffer@hotmail.com

Autodiensten: Emmy Wildeman, tel. 241578

Website: www.pknbreukelen.nl

Kerktelefoon: H.P. Vermaat, tel. 261817

Bij de diensten

Zondag 6 mei, 6e zondag van Pasen

Rogate

Deze zondag ontleent zijn naam aan de Evangelielezing, Johannes 16.26, waar Jezus zijn leerlingen aanspoort om te bidden in zijn naam. Een goede gelegenheid om eens wat uitgebreider stil te staan bij ons gebed: wat bidden wij? En hoe bidden wij? En waarvoor bidden wij? Mag je voor alles bidden of zijn er grenzen?

Vragen genoeg. Als tekst koos ik Romeinen 8.26: "Evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat we bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen."

We beginnen met de Psalm van deze zondag, 66: "Maar Hij nam mijn gebed ter ore, Hij heeft mijn bidden niet beschaamd." Ter inleiding op de Woorddienst zingen we lied 272: "Wij zoeken in uw huis, uw aangezicht, o Here." We lezen Romeinen 8.14-30 en zingen uit de berijming daarvan lied 902.3,4. De evangelielezing is Lucas 11.1-13 waar de discipelen Jezus vragen om hen te leren bidden. Na de preek zingen we lied 894: "Wanneer ik zoek naar woorden en bid om een gebed." Ons slotlied is gezang 95 uit het oude liedboek over "hem die verder gaat dan al ons bidden reikt..."

Voorganger: ds. B. Aalbers

Donderdag 10 mei, Hemelvaart

40^{ste} Paasdag

Oecumenische samenkomst in de Johannes de Doperkerk
Iedereen is op Hemelvaartsdag van harte uitgenodigd in de Johannes de Doperkerk. Om 8.15 uur is er inloop met

koffie. Om 8.30 uur gaan we samen aan tafel voor het ontbijt. Iedereen wordt gevraagd zijn eigen brood, muesli, vers geperste sinaasappelsap en dergelijke mee te nemen, maar wellicht is het ook leuk iets mee te nemen om met elkaar te delen. Dus houdt u niet in. Aansluitend is er een ochtendgebed. Wie het leuk vindt kan voorafgaand ook meelopen met het Dauwtrappen. Zie hiervoor de oproep verderop in Kerknieuws.

Voorganger: pastor J. van Os en ds. H.H. Schorren

Zondag 13 mei, 7^e zondag van Pasen

Exaudi

Dienst van Schrift & Tafel

De naam 'Exaudi' (= hoor/verhoor) ontleent deze zondag aan Psalm 27:7: '*Hoor, ENE, mijn stem nu ik roep, begenadig mij, geef mij antwoord!*' De zondag wordt ook wel wezenzondag genoemd. Het is de zondag na de Hemelvaart van Jezus. De leerlingen zijn alleen, met de belofte van een nieuwe Trooster, en de woorden van Jezus uit Johannes 14:18: '*Ik laat jullie niet als wezen achter.*'

De Toralezing is Exodus 19:1-11. Het volk bereikt in de derde maand na hun bevrijding uit Egypte de Sinaï woestijn. God spreekt met Mozes op de berg. De ENE herinnert hoe Hij het volk bevrijd heeft en op adelaarsvleugels gedragen heeft. Als het volk zich aan het verbond houdt, zal het voor de Ene kostbaarder zijn dan andere volken. Zij zullen een koninkrijk van priesters zijn, een heilig volk. Het volk antwoordt Mozes dat ze alles zullen doen wat de HEER zegt. Dan bereiden ze zich voor, ze reinigen zich, want op de derde dag zal de HEER voor de ogen van heel het volk neerdalen op de Sinaï. Hun leven is heilig, gericht op Gods wil en nieuwe toekomst.

De lezing uit het Evangelie is Johannes 17:14-26, een deel uit het gebed dat Jezus met het oog op zijn leerlingen en zijn komende afscheid richt tot de Vader. Ook hier klinkt het woord 'heilig'. '*Heilig hen door de waarheid. Uw woord is waarheid*' (17:17). Heilig als bedoeld zijn voor en gericht zijn op de nieuwe toekomst van het komende koninkrijk. Die gerichtheid moet de wereld krijgen. Daartoe is Jezus gezonden en daartoe zend Hij zijn leerlingen en ook ons.

We vieren de Maaltijd van de Heer.

Voorganger: ds. H.H. Schorren

Iedere vrijdag

Gebed voor Vrede en Verzoening

Van 12.15 – 12.35 uur is er het wekelijks gebed voor Vrede en Verzoening in de traditie van Coventry.

Herinnering: Permanente educatie

In het vorig nummer van Kerknieuws heb ik verteld over mijn plannen in het kader van de verplichte permanente educatie. Op dit moment wil ik enkel in herinnering brengen dat ik in de periode van 14 mei t/m 15 juni 2018 een cluster van drie cursussen van de PThU ga volgen, met de titel: *Theologisch leiding geven*. Hiervoor ben ik

in ieder geval 3 x 2 dagen intern op het seminarium. Daarnaast wordt er veel eigen studie verwacht. In die periode gaat mijn voorgaan in erediensten gewoon door maar zal mijn verdere gemeentewerk op een zo laag mogelijk pitje staan. De kerkenraad heeft gezorgd voor achterwacht.

Ds. H.H. Schorren

In en uit de Gemeente

Goede berichten mochten we over Henk v Wageningen (Ruwielstraat 5, 3626 AJ, Nieuwer ter Aa) ontvangen. 18 april mocht hij het ziekenhuis verlaten nadat hij een bypass operatie moest ondergaan en er een ICD kastje is geplaatst (dit kastje herkent en regelt ritmestoornissen van het hart). Dankbaar dat hij weer thuis is. Natuurlijk kost het tijd en energie om te revalideren en weer het gevoel te krijgen dat je weer kan doen wat je voorheen ook deed. We wensen Henk en Reina moed, kracht en vertrouwen dat het weer goed komt! Een hartelijke groet vanuit de Pauluskerk.

Ook Jan Meester (W. van Collenstraat 22, 3621CM) moest op 20 april een operatie ondergaan. Jan had al langer last van hartproblemen. De artsen hadden een aneurysma geconstateerd en dit kan tot een levensbedreigende situatie leiden. De operatie is gelukkig goed geslaagd en Jan mocht na een paar dagen het ziekenhuis weer verlaten. Het herstel en revalidatie zal nog wel even duren maar met geduld, moed en vertrouwen moet het lukken. Ook wensen we Jan en zijn vrouw alle goeds. Een hartelijke groet vanuit de Gemeente.

De gemeenteraad van de Stichtse Vecht is afgelopen donderdag geïnstalleerd. Voor het CDA is Hetty Veneklaas de komende vier jaar wethouder. Wij feliciteren haar en wensen haar heel veel wijsheid, inzicht, tact en bovenal de zegen van de Eeuwige.

Hartelijke groet,

Margreeth van Ingen

Uit de kerkenraadsvergadering

De vorige week is een golf van lintjes-vreugde door onze beide wijkgemeenten gegaan: alle getalenteerden én hun naasten, van harte geluk gewenst! Onder de Algemene Berichten kunt u hier verder over lezen.

En ook de afgelopen week was vol emoties: zo is in nationaal verband stilgestaan – ook letterlijk – bij de Dodenherdenking én daarna wordt de Bevrijding van ons land gevierd, uitbundig en dankbaar.

Intussen komt Hemelvaartsdag dichterbij, een christelijke feestdag die we in Breukelen de laatste jaren in oecumenisch verband en in nieuwe stijl vieren. Het programma is als volgt: om 7.00u. vertrekken de vroege vogels vanaf de Pauluskerk, om te dauwtrappen, op een later moment voegen zij zich weer in, in het gebeuren van de Joh.de Doperkerk. Daar zijn óók degenen die eens een kijkje willen nemen van harte welkom vanaf 8.15u. voor koffie en thee, waarna om 8.30u. een eenvoudig ontbijtje begint. De meeste deelnemers nemen wat extra

mee, om te kunnen delen. Drinken wordt aangeboden. Tegen 9.00 uur kan binnen én buiten de kerk samen een Emmaüs wandeling worden gedaan. Het ochtendgebed begint dan om 9.30 uur voorin de kerk. De kring deelnemers wordt steeds groter, maar er is ruimte genoeg. Schroomt u dus niet om deel te nemen en te ervaren hoezeer het goed doet om deze feestdag zinvol te beginnen.

Veel kracht gewenst, na alle beladen dagen én een vertrouwensvol uitzicht op de Geest van hierboven.

ds. D.E.E. Figeë, scriba

In memoriam Janny Jacoba Kolvoort – Klapwijk

Op vrijdag 13 april is na een lang leven, vol zorg en aandacht voor de ander, in haar vertrouwde omgeving overleden Janny Jacoba Kolvoort – Klapwijk (31 december 1927 - 13 april 2018). Zij was weduwe van Hans Kolvoort.

Co, zoals zij werd genoemd woonde ruim drie jaar in zorgcentrum de Aa, kwam trouw elke vrijdag naar de weeksluiting. Boven de rouwkaart stond de tekst “In Gods Liefde geborgen”. De dankdienst voor haar leven vond plaats op donderdag 19 april te Aalten, waar zij ook is begraven.

Dat haar kinderen en kleinkinderen zich getroost mogen weten door deze woorden. Dat God hen nabij mag zijn, en allen die haar zullen missen.

In memoriam Jacoline Oussoren – Commandeur

Op 26 maart jl. is een einde gekomen aan het aardse leven van Jacoline Oussoren-Commandeur. Jacoline is 55 jaar oud geworden – naar menselijke maatstaven veel te jong om heen te gaan, maar voor Jacoline was het een wonder dát ze deze leeftijd mocht bereiken. Ze was een bijzondere vrouw die zowel de zonzijde van het leven heeft leren kennen als de diepe schaduwen ervan. Veel is er gebeurd waardoor haar vertrouwen werd aangevochten: vertrouwen in mensen, vertrouwen in haar eigen lichaam. Zeventien jaar geleden immers werd geconstateerd dat zich een tumor in haar hersenen genesteld had, waardoor ze moest leren leven met voortdurende bedreiging en onzekerheid. Eenzame jaren heeft ze doorstaan, met daarin ook een intense zoektocht naar God – tot ze uiteindelijk mocht ervaren en van harte aanvaarden dat zij, precies zoals ze was en met haar hele verhaal, door God gewild en geliefd was en dat zij nooit uit Zijn hand zou vallen. Op Pinksteren 2007 heeft ze zo in Nederhorst den Berg haar doop beaamd en belijdenis van haar geloof gedaan. En toen kwam ook Henry op haar levenspad: een mens die haar gaf waar ze zo naar verlangd had: veiligheid en geborgenheid. Ze koesterde zich in de liefde van God en in de liefde van Henry en wist dat daarin haar vrijheid lag, als een geschenk van de Eeuwige. Juist vanuit die bron en die ervaring kon ze uiteindelijk ook in alle vrede het bericht aanvaarden dat ze niet meer behandeld kon worden. Ze merkte hoe haar lichaamsfuncties begonnen uit te vallen, klaagde daar geen moment over maar kon tot het laatst ook nog haar

eigen humor kwijt aan de mensen om haar heen. Ze regelde de gedachtenisdienst, dankbaar voor alles wat haar gegeven was. Zo hebben we afscheid van haar genomen in de Pauluskerk; zo zullen we haar blijven gedenken: dankbaar voor wie ze was. In onze gebeden zijn we bij Henry.

Ds. Nico Sjoer (Wageningen)

Rondom de Kindernevendienst

We hebben allemaal kunnen genieten van het project in de 40dagentijd over ‘Onvoorwaardelijke liefde’. Onze kinderen vulden een prachtig kleurig hart met verschillende uitwerkingen van het thema. Oren, ogen, monden, lekker eten, levende plantjes.... van allerlei materialen en vormen. Uiteindelijk stond er een echt kunstwerk op de ezel! Tegelijkertijd kwam er langzaam een ander veelkleurig hart tevoorschijn van achter de grote stenen muur. Eigenlijk jammer dat het niet langer in de kerk kan blijven staan, zo mooi! Inmiddels zijn we weer volop bezig met het bouwen en inrichten van de tabernakel, onder leiding van Jeroen. Leerzaam en leuk om zo samen te werken. Op zondag 6 mei hopen we de tent af te hebben en aan iedereen te kunnen laten zien! We lezen nu weer elke week uit de Samenleesbijbel, uit Samuel. Over het leven van koning David. We hebben daarbij regelmatig mooie persoonlijke gesprekken, want er zijn eigenlijk altijd raakvlakken met ons eigen leven. Over verdriet, dankbaarheid, zorgen, vreugde, liefde en over praten met mensen en met God. Er komt van alles aan de orde! Zo zijn we met elkaar op weg naar Hemelvaart en Pinksteren. Ook daarover gaan we ongetwijfeld voor de vakantie nog lezen, werken en praten. We zien jullie graag de komende zondag!

Groet van de leiding



Herman gefeliciteerd en bedankt!

Op zondag 22 april vierde Herman Vermaat zijn 90^e verjaardag. Behalve met zijn familie gebeurde dat ook te midden van onze gemeente. Hij trakteerde op lekkere petit fours bij de koffie en werd uitgebreid gefeliciteerd door velen. Het was een feestelijk moment en hij genoot er zichtbaar van. Herman besloot dat deze verjaardag ook een goed moment zou zijn om te stoppen als voorzitter

van de ZWO-commissie. Na de dienst werd hij hartelijk bedankt door Wim Kaars, die hem namens de ZWO-groep een boeket overhandigde. Veelkleurig, passend bij de veelkleurige contacten en taken die Herman verzorgde in alle jaren dat hij voorzitter was. Daarnaast een zakje lekkere Fairtrade koekjes, voor bij de koffie. Herman je hebt jaren je best gedaan en je mag nu echt op je lauweren gaan rusten. Nog vele goede jaren gewenst en heel erg bedankt!

Namens de ZWO-groep,

Nel van Houwelingen

Lieve mensen,

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de kaarten, telefoontjes en e-mails met warme en bemoedigende woorden, die ik kreeg na mijn hartoperatie. Dat heeft ons goed gedaan.

Joke Kwak-Veenstra

Bedankt

Wij willen graag een ieder bedanken voor de felicitaties, kaarten en prachtig boeket t.g.v. ons 40-jarig huwelijksjubileum.

Met vriendelijke groet,

Henk en Clara van Limburg

Bedankt !!

Wat was het een verrassing donderdag 26 april. Je weet niet wat je hoort "Het heeft zijne Majesteit behaagd" een koninklijke onderscheiding.

Graag wil ik iedereen bedanken voor de hartelijkheid, warmte en felicitaties! Hoe bijzonder is het om dit met u allen te mogen delen.

Margreeth

DIACONIE

Hulp In Praktijk

Stichting HiP is een organisatie die een communicatienetwerk onderhoudt. HiP zorgt voor contactvorming tussen mensen en doorbreekt zo de anonimiteit in de samenleving. HiP ondersteunt de lokale kerken, is dienend naar de kerk en gericht op een vitale kerk die invloed heeft op de samenleving. HiP is interkerkelijk georiënteerd.

HiP is actief in meer dan 25 plaatsen in Nederland en in voorbereiding in meer dan 20 andere plaatsen. Op dit moment participeren vele lokale kerken en hulporganisaties in HiP. Deze komen uit het brede spectrum van heel kerkelijk Nederland.

Hulp nodig? Bel 0900 4474474

ma t/m do, 9.00 -12.00 u. (10 ct/m)

Hulp bieden? Bel 0318 742510



VOEDSELBANK

Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen doen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.



Toelichting collecte IZB 6 mei 2018 Pieterskerk

De IZB staat voor zending in Nederland. Zij verlangt ernaar dat gemeenten en gemeenteleden gestalte geven aan het evangelie van Jezus Christus in de wereld en dat zij daardoor mensen voor Hem winnen. Het is hun passie dat mensen die Hem nog niet kennen, tot het heil in Christus komen en samen met zijn gemeente Hem navolgen. De IZB werkt vooral binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Vanuit het gereformeerde belijden neemt zij haar plaats in de kerk in. Zij vindt het de grote uitdaging van onze tijd om binnen de Nederlandse context dit gereformeerde belijden te actualiseren en vruchtbaar te maken voor een missionaire visie en aanpak. Zij ontdekt steeds weer dat waardevolle accenten uit de geschiedenis van het gereformeerde protestantisme ook nu van groot belang zijn: de nadruk op de bijbel als het Woord van God; de unieke betekenis van Jezus Christus die voor ons gestorven is en opgestaan; het persoonlijke karakter van het geloof; de verzoenende en vernieuwende kracht van de genade van God; de fundamentele betekenis van de kerk in het handelen van God. Met hun kennis en ervaring willen zij daarom de kerk en de plaatselijke gemeenten ondersteunen bij het vervullen van hun missionaire roeping.

Toelichting collecte Missionair Werk en Kerkgroei 6 mei 2018 Pauluskerk

Help de nieuwe kerk in Deventer

Vondst is de pioniersplek van de Lebuïnuskerk in Deventer. Het is de overtuiging van Vondst dat geloof waardevol is en betekenis heeft in onze levens hier en nu. Vondst biedt mensen de mogelijkheid stil te staan bij het

leven en hun plek in de maatschappij. Met nachtwakes, concerten, debatten en leessessies scheppen zij gelegenheid voor reflectie. Met deze activiteiten weet Vondst een brede groep mensen uit de stad aan zich te binden, die in het verleden niet door de kerk bereikt werden.

De Protestantse Kerk steunt Vondst in Deventer en andere pioniersplekken in Nederland van harte, plekken waar mensen op zoek zijn naar actuele vormen van samenzijn en bezinning, die aansluiten bij het dagelijkse leven van de huidige generatie. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair Werk en Kerkgroei mei.

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Inloopochtenden in het Bonifatiushuis

Op *dinsdagochtend 8 en 22 mei* staat de deur van het Bonifatiushuis weer open van 9.30 tot 11.30 uur. U bent van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken, gezellig met elkaar te praten of een spelletje te doen. Mogen wij u ook eens ontmoeten? Graag tot ziens! Mocht u geen eigen vervoer hebben, dan kunt u contact opnemen met mw. R. Groenberg, T. Brandsmastraat 71, tel. 263232.

Bruikbare, verkoopbare spullen

Noemt u ze zoals u wilt: curiosa, vintage, antiek, of snuffel spullen. Ons maakt het niet uit. Wij zijn altijd op zoek naar verkoopbare spullen voor de jaarmarkt voor de kerk in juni. Hebt u zelf iets over, gaat u verhuizen of kleiner wonen en moet u opruimen, of misschien moet u een huis leegruimen? Vaak is het jammer om iets zomaar weg te gooien, terwijl het nog goed is. Wij helpen u graag door deze spullen bij u op te halen. Neemt u contact op met Hans Schriever, tel. 06 14489888, Frans Atsma, tel. 264635, of Ard Mak, tel. 06 41394945. Dit kan het hele jaar door. We maken dan een afspraak om langs te komen.

De Rommelmarktcommissie



Van Hemelvaart naar Pinksteren

Hemelvaart is één van de weinige feestdagen die niet op zondag valt. Veertig dagen na Pasen wordt Jezus ten hemel opgenomen. De betekenis van dit kerkelijke feest lijkt steeds meer als ongrijpbaar te worden ervaren. Daarom vieren we dit samen met de Johannes de Doper geloofsgemeenschap, zoals we vaker samen komen en vieren.

We nodigen u van harte uit om op Hemelvaartsdag (*donderdag 10 mei a.s.*) met ons mee te “dauwtrappen”. We vertrekken om 7.00 uur vanaf de Pauluskerk en eindigen om 8.15 uur in de Johannes de Doperkerk.

Vermoedelijk stonden vroeger mensen op Hemelvaartsdag al om drie uur 's nachts op om zingend en blootsvoets op het gras te dansen. Daar zou de term dauwtrappen vandaan komen. Zo vroeg willen we u niet wakker maken. En blootsvoets hoeft niet. Zingen mag natuurlijk wel. Na een mooie wandeling door onze prachtige omgeving gaan we ontbijten in de Johannes de Doperkerk. Voor de wandelaars, maar ook voor de niet-wandelaars is er een oecumenische samenkomst in de Johannes de Doperkerk. Om 8.15 uur is er inloop met koffie. Om 8.30 uur gaan we samen aan tafel voor het ontbijt. Iedereen wordt gevraagd zijn eigen brood, muesli, vers geperste sinaasappelsap en dergelijke mee te nemen, maar wellicht is het ook leuk iets mee te nemen om met elkaar te delen. Dus houdt u niet in. Daarna is er een ochtendgebed. Wij zorgen voor drinken!

Na het ontbijt is er gelegenheid om rond de kerk een Emmaüs-wandeling te houden twee aan twee. Tijdens de voorbereiding hadden we het over de grote drukte in onze tijd, daardoor veel overbelasting en burn-out. Het begin van neerslachtigheid, uitgeblust raken, ons vuur bijna gedoofd ...? Was dit ook voor de leerlingen zo'n periode? Misschien kunnen we ons hierin verdiepen en bezinnen. Om 9.30 uur begint dan voorin de kerk een bij deze speciale dag passend ochtendgebed. Het gezamenlijk bidden en zingen duurt tot ca 10.15 uur.

Op de vijftigste dag na Pasen, de laatste dag van de paastijd, wordt in de christelijke kerken herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde over de leerlingen. De leerlingen worden aangespoord om Jezus te volgen om in zijn voetstappen te gaan lopen. Jezus zei: dan heb je meer houvast, Ik ben op weg naar het beloofde land, naar een wereld waar mensen het voor elkaar tot een feest maken! En dat feest gaan we vieren zoals al vele jaren gebruikelijk is in Boom en Bosch. Samen met de Johannes de Doper geloofsgemeenschap en de Molukse kerk. Op *20 mei* om 11 uur als de weersomstandigheden de openluchtviering het toelaten. Zo niet, dan wordt uitgeweken naar de Pauluskerk. Samen op zoek naar Jezus voetstappen en sporen onderweg naar nieuw vuur. U bent van harte welkom.

Sophie Koster

GT Bätzorgel restauratie

In 1885 wordt de dispositie van het orgel nogmaals vermeld in een verzameling, deze keer die van Van 't Kruijs. Omdat Van 't Kruijs A. van Doorn als organist noemt, zal zijn informatie dateren van ná 1873. Van 't Kruijs' verzameling is onbetrouwbaar als bron; het verbouwjaar klopt niet (1860 i.p.v. 1867), de bas-/discantdeling wordt niet genoemd en de samenstellingen van de vulstemmen ontbreken. Volgens Van 't Kruijs beschikt het orgel nog over een Tremulant. Of dit juist is,

is niet bekend. In 1905 blijkt dat de Tremulant al vele jaren had gezwegen. Waarschijnlijk is deze speelhulp dus in 1867, en anders in 1878 buiten werking gesteld. Werk achter de schermen. We zien nog niet veel van de werkzaamheden, die gebeuren nu nog letterlijk achter de schermen, waar de balgen uitgetekend worden.



Wat uit het voorgaande stukje historie belangrijk blijft is de importantie van documentatie en archivering. De kerkrentmeesters zijn ook verantwoordelijk voor dit gedeelte van het kerkenwerk. Het is een geduldvrage klus om de stukken te verzamelen en archiveren. Regelmatig maken mensen gebruik van ons archief voor historisch onderzoek bij het Regionaal Historisch Centrum. Heeft u interesse om te helpen met archiveren en ontsluiten hiervan?

Bel met Dick Oosthoek (06 22453420)

Concert 'Le Quatuor'

J.C. Bach, W.F. Bach, Janitsch en Graf

Op *zondag 6 mei* zal het ensemble 'Le Quatuor' om 15.00 uur een concert geven in de Pauluskerk te Breukelen. Het kwartet bestaat uit jonge musici die ook een of meerdere keren deel namen in de Bach Cantate in de Pauluskerk. Het zijn:

- Tanyarat Limpawutiwaranont (traverso)
- Thanida Iamsirikulmitr (traverso)
- Edmond Chan (viola)
- Joanna Neuschatz (cello).

Op het programma staat:

- J.C. Bach (1735 – 1782), Quartet in D major, Op.19 No.2
- W. F. Bach (1710 – 1784), Duet for 2 flutes in e minor, F.54 No.1
- J. G. Janitsch (1708 – 1763), Sonata da Camera in e minor, Op.2 No.12
- F. H. Graf (1727 – 1795), Quartette in D major, No.2

Het concert is gratis toegankelijk. Bij de uitgang wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Lintjesregen

Op 26 april jl. zijn drie leden van de PKN gemeente gedecoreerd als lid in de Orde van Oranje Nassau:

- Margreeth van Ingen, een doortastende

vrijwilliger, die altijd nieuwe initiatieven ontplooit

- Bertine Oosthoek, een vrijwilliger, die als geen ander opkomt voor de rechten van sociaal zwakkeren
- Pieter Wijnen, een vrijwilliger met een groot hart voor mensen, die het minder goed hebben.

Het is mooi om te zien en te horen wat zij alle drie voor vrijwilligerswerk hebben gedaan en nog doen. Als gemeente kunnen we daar trots op zijn!



Bezoek aan expositie: Joden en Het Huis van Oranje 400 bewogen jaren

Op *donderdag 24 mei a.s.* willen we onder leiding van Marjo van Dijk deze expositie in het Joods Historisch Museum bezoeken.

De expositie belicht de relatie door de eeuwen heen tussen de joodse gemeenschap en het Huis van Oranje. Vier eeuwen geschiedenis, kunst en cultuur.

Het Joods Historisch Museum is een fraai toonaangevend museum, gevestigd in vier monumentale synagogen midden in het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam.

Als u/jij meewilt, noteer de datum in uw/jouw agenda. Verdere bijzonderheden volgen in het volgende Kerknieuws.



Opgeven kan al eerder bij Mieke Lodder (266898), miekemelodder@zonnet.nl of Truus den Hartog (0294 231553), truus@jpdenhartog.nl.

Bent u doof of slechthorend? Of kent u iemand die doof of slechthorend is?

De Interkerkelijke Commissie van het Dovenpastoraat (IC Utrecht) draagt zorg voor het pastoraat onder doven. Hierbij organiseert zij verscheidene kerkdiensten voor doven en slechthorenden in de provincie Utrecht.

De vaste diensten zijn:

- de 1e zondag van de maand, een dovendienst in Woerden, in de Kapel bij Careyn Weddesteyn. De dienst begint om 11.30 uur. Adres: Utrechtse straatweg 50, 3445 AS Woerden. Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en koffie drinken;
- de 4e zondag van de maand, een gecombineerde dienst, voor doven en horenden, in Bunnik. Deze dienst begint om 10.00 uur. Adres: Oude Dorpskerk, Kerkpad 2, 3981 EM Bunnik;

Daarnaast worden er een aantal gecombineerde diensten in de provincie Utrecht gehouden. De diensten worden ondersteund door gebaren (door middel van een tolk) en een beamerpresentatie. Voor meer informatie over de diensten en het dovenpastoraat kunt u terecht op www.ic-utrecht.nl of bij mw. A. Beukers ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com.

Landelijke Pastorale Dag: hoe komen we met mensen in gesprek?



wo 25 april 2018

Als we namens de kerk op pad gaan als pastoraal medewerker of ouderling hopen we op een goed gesprek. Maar wanneer vinden we een gesprek goed? Moeten we veel van de Bijbel weten, of van gesprekstechnieken? Wat is er nodig voor een goed gesprek, en kun je daar beter in worden?

Dit is de insteek van geestelijk verzorger Margriet van der Kooi op de landelijke pastorale dag op *zaterdag 26 mei a.s.* Ze spreekt er in haar inleiding over én houdt er een praktische workshop over. 'Een goed gesprek' staat centraal op deze dag. In het

pastoraat zoeken we goede gesprekken. Het gaat dan in ieder geval om een echte ontmoeting, met tijd en aandacht. Het gaat om wat mensen bezighoudt, hoe ze in het leven staan, wat hen raakt, wat ze geloven en hopen.

De landelijke pastorale dag helpt de 'goede gesprekken' te verkennen. Gesprekken in allerlei situaties, ook met mensen die niet betrokken zijn bij de kerk. Hoe komen we met mensen in gesprek? Hoe voeren we het gesprek? En wat nemen we zelf mee aan bagage?

Ook Claartje Kruijff, onder meer predikant en theoloog des vaderlands, houdt een inleiding op de pastorale dag. Zij belicht het thema vanuit haar ervaring als werker met mensen binnen én buiten de kerk. Daarnaast is er een ruim aanbod van workshops in drie rondes, met bekende namen als Marinus van den Berg en Rebecca Onderstal, gericht op de pastorale praktijk.

Praktische gegevens

De dag wordt gehouden op *zaterdag 26 mei* van 10.00 tot 16.00 uur in Hogeschool Windesheim in Zwolle.

De Landelijke Pastorale Dag is een samenwerking tussen de Protestantse Kerk en het Ouderlingenblad.

Start project over mogelijke aanpassingen in Protestantse Kerk



ma 30 april 2018

De komst van diverse nieuwe vormen van kerkzijn in de afgelopen tien jaar, roept vragen op rond de structuur en organisatie van de Protestantse Kerk. Scriba René de Reuver roept alle betrokkenen op om hierover mee te denken, in het project 'Mozaïek van Kerkplekken'. In 2018 wordt nog niet besloten over mogelijke aanpassingen in ons kerkzijn; dit jaar staat in het teken van onderzoek en het gesprek hierover.

Vanuit de praktijk van nieuwe kerkplekken zoals pioniersplekken, kliederkerken en leefgemeenschappen ontstaan allerlei vragen, zoals: Is het belangrijk dat alle pioniersplekken uiteindelijk ouderlingen, diakenen en een predikant krijgen? Past

lidmaatschap zoals we dat nu kennen in een netwerksamenleving? En: hoe worden nieuwe kerkplekken in de synode gehoord?

Op *woensdag 30 mei* is er een seminar in Amersfoort rond de eerste resultaten van een onderzoek, waarin 25 plekken zijn onderzocht waar sprake is van een bestaande gemeente en een nieuwe vorm van kerkzijn. Mensen die betrokken zijn bij nieuwe vormen van kerkzijn, kerkelijke bestuurders en andere geïnteresseerden worden uitgenodigd om mee te praten.

In het najaar volgt een rapport met meer reflectie en oplossingsrichtingen. Ook worden gespreksbijeekkomsten georganiseerd op verschillende plekken in het land.

Meld u aan voor het seminar op 30 mei!



Waar staar je naar?

Ik staar naar boven
naar hemelsblauw
en moet geloven
wat ik aanschouw

Gedachten die staren
kennis en verstand
niet te verklaren
vanuit mensen stand

Van Hemels wegen
tot vruchtbare ranken
gaf Hij Zijn zegen
met doorboorde handen

Waar staar je naar?
Hij is opgenomen
maar maak je klaar
als Hij terug zal komen

Robert Doek
www.gedichtensite.nl

COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

Bezorging: W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;
Mw. E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814

Bankrekeningnummer Kerknieuws: St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60
Kostprijs: € 20

Collectemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1^e zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkomroep.nl

Administrateur: Mw. M. Davids-Garritsen, Kerkplein 16, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-262692, email: m.davids@sdivad.nl
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL41 FVLB 0635 8109 99, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

C. Vervat, tel. 06 51796607, of ceesvervat@gmail.com

Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email hansmanhenk@hetnet.nl

Adres Pauluskerk: Straatweg 37, 3621 BG Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, banknummer NL27 RABO 0324 2763 89