

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 11 MAART 2018

10.00 uur: Ds. H.H. Schorren

Dienst van Schrift en Tafel

Collecten: 1. Kerk in Actie / Binnenlands Diaconaat
(zie toelichting) 2. Kerk

WOENSDAG 14 MAART – BIDDAG

19.30 uur: Ds. H.H. Schorren

Collecten: 1. Werk van de Diaconie 2. Kerk

ZONDAG 18 MAART 2018

10.00 uur: Ds. B. Aalbers, Maarssen

Collecten: 1. Kerk in Actie / Kinderen in de knel
(zie toelichting) 2. Kerk

VESPERS IN DE VEERTIGDAGENTIJD

Dinsdag 13 en 20 maart

19.15 uur, Pauluskerk

COVENTRY GEBED voor Vrede en Verzoening

Vrijdag 9 en 16 maart

12.15 – 12.35 uur, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 11 MAART 2018

10.00 uur: Ds. K. Hage

Viering Heilig Avondmaal

Collecten: 1. Kerk in Actie / Binnenlands Diaconaat
(zie toelichting) 2. Kerk

Avondmaal: Hospitium Vleuten / de Meern

18.30 uur: Ds. P.J. den Hertog, Amsterdam (NGK)

Dankzegging Heilig Avondmaal

Collecte: Diaconie

Autodienst: Hr. J.P. den Hartog, tel. 0294 - 231553

WOENSDAG 14 MAART - BIDDAG

19.30 uur: Ds. K. Hage (Pieterskerk)

Collecten: 1. Diaconie 2. Kerk

Autodienst: Hr. J.P. den Hartog, tel. 0294 - 231553

ZONDAG 18 MAART 2018

10.00 uur: Ds. G.J. Codee, Maarssen

Collecten: 1. Kerk in Actie / Kinderen in de knel
(zie toelichting) 2. Kerk

18.30 uur: Ds. G.J. van Beek, Nieuw-Lekkerland (NGK)

Collecte: FELiRe

Autodiensten: Hr. A.D. Vermeulen, tel. 0346 - 263392

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 9 maart 16.45 uur: Dhr. H.C.J. Hendriks

Vrijdag 16 maart 16.45 uur: Ds. G.H. Vlijm

Vrijdag 23 maart 16.45 uur: Dhr. A. Fijan

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 2 weken en is voor een periode van 3 weken. Kopij graag inleveren uiterlijk maandag 19 maart voor 18.00 uur.

AGENDA

- Zondag 11 maart 15.00 uur, Pauluskerk
Concert Nederlandse en Russische liederen
- Dinsdag 13 maart 9.30 tot 11.30 uur, Bonifatiushuis
Inloopochtend "Oecumene"
- Woensdag 14 maart, na de bidstond, Pauluskerk
Gemeente avond wijkgemeente Pauluskerk
- Woensdag 14 maart, na de bidstond, Bonifatiushuis
Gemeente avond wijkgemeente Pieterskerk
- Woensdag 21 maart 20.00 uur, Pauluskerk
Lezing: Maaltijd van de Heer (zie toelichting)
- Donderdag 22 maart 20.00 uur, Pauluskerk
Inleiding Bijbellezen met (klein)kinderen
(zie toelichting)

MEDITATIE

De Goede Herder

'Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.'
(Johannes 10 vers 11)



De bedoeling van deze meditatie is Jezus zelf aan het te woord laten. Kan dat? U leest natuurlijk woorden die ik geschreven heb. Maar wat ik bedoel is: het gaat er niet om dat ik op een vrome manier zou zeggen: Jezus is de Goede Herder - alsof het zou gaan om wat ik, of iemand anders, over Jezus te zeggen heb, op een al dan niet mooie of ontroerende manier. Subjectieve meningen zijn er al genoeg in de wereld. Nee, het komt erop aan dat Jezus het Woord neemt. En dat wij Hem de ruimte geven waarin Hij zelf kan zeggen wie Hij is. De ruimte waarin dat gebeurt, heet de Kerk. Jezus zegt: 'Mijn schapen luisteren naar mijn stem' (Joh. 10:27). En: 'Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij' (Joh. 10:14). Dat is het geheim van het evangelie en van de verkondiging van de Kerk. Ik hoop dan ook dat u één en al oor bent voor Jezus. Ik schrijf er maar wat om heen, in de hoop dat u zijn stem hoort en Hem dan, even wonderlijk als vanzelfsprekend, volgt.

'Ik ben', zegt Jezus. Precies zoals God sprak toen Hij zich aan Mozes bekend maakte in de brandende braamstruik (Ex. 3). De struik stond in brand en werd toch niet verteerd, ten teken dat er iets ongekenks geschiedde: niet Mozes zocht en riep God, maar God zocht en riep Mozes. Een ontzagwekkend gebeuren. De plaats waar God zijn stem verhief en tot Mozes sprak, werd een heilige plaats, een plaats waar hij de schoenen van zijn voeten moest doen. Vanuit de verborgenheid openbaarde God toen zijn Naam aan Mozes en zei: 'Ik heb de ellende van mijn volk gezien, ik heb hun jammerklachten gehoord. Daarom ben ik afgedaald' (Ex. 3:7,8). En dit is mijn Naam: Ik ben, Ik ben erbij. Dit is mijn Naam voor eeuwig (Ex. 3:14,15).

Precies zo stelt Jezus zich present: 'Ik ben.' Als we dat eenmaal verstaan, dan kunnen we deze woorden uit het Johannesevangelie niet alleen maar horen als een gebeuren uit het verleden. Alsof Jezus alleen maar toen en daar heeft gezegd: Ik ben. Maar Jezus hoort niet bij de mensen en de dingen die voorbij gaan. Integendeel. Jezus

is het 'die was, die is en die komt' (Openb. 1:8). Voor ieder die dat hoort en verstaat, zegt Hij er meteen bij wat dat betekent: Ik ben – de Goede Herder.

Jezus is dus niet zomaar een herder. Alsof hij er één zou zijn te midden van de vele. Nee, Jezus zegt: 'Ik ben dé Goede Herder.' Dat is exclusief: ik en niemand anders. Laten we eerlijk zijn en erkennen dat we daar moeite mee hebben. We houden graag wat keuzemogelijkheden. Ruimte om te twijfelen en de dingen in het midden te laten. We leven in de tijd van de vele opties. Alles blijft open. We kiezen graag wat ons het beste past, wie ons het beste kan leiden, voor zover het ons uitkomt.

Maar Jezus zegt: de Goede Herder, dat ben Ik. Er is er maar één van. Daarmee vraagt Hij om een keuze. Hij vraagt ons hart. Voor wie alleen afgaat op de klank van de woorden is dat misschien intolerant, maar wie let op Degene die het zegt, ontdekt dat het juist troostend en bevrijdend is. Waarom? Omdat Jezus zijn herderschap op een unieke manier invult. Een goede herder, zegt Jezus, is niet alleen een herder die zijn schapen wijdt in grazige weiden of laaft aan rustige wateren (Ps. 23), maar iemand die zijn leven geeft voor zijn schapen (Joh. 10:11). Dat gaat ver. Heel ver. Daarom is het zo bevrijdend dat alleen Jezus dé Goede Herder is. Hij geeft zijn leven voor zijn schapen.

Daarin is Jezus anders dan huurlingen (Joh. 10:12). Uiteindelijk zijn zij alleen maar uit op lijfsbehoud. En als de wolven komen laten ze het afweten (13). Maar Jezus is gekomen om zijn leven af te leggen voor het behoud van de schapen. Dat is het grote verschil met huurlingen. Hij heeft alles voor zijn schapen over. Omdat zij Hem toebehoren. Omdat Hij het niet kan hebben dat één van deze kleinen verloren gaat (Mt. 18:6). Dat is de liefde van de eigenaar voor het zijne. Niemand, zegt Jezus, heeft groter liefde dan degene die zijn leven geeft voor zijn vrienden (Joh. 15:13).

Wanneer wij Jezus verstaan, moeten wij ook onszelf leren verstaan - als schapen. Als schapen die luisteren naar zijn stem. Hoe herken je dan zijn stem? Je herkent Hem eraan dat hij deze dingen zegt: Hij voor ons - wij van Hem. Hij staat met zijn leven garant voor zijn eigendom. Je herkent Hem eraan dat Hij je bij name roept in een wereld waar we anders naamloos en reddeloos ten onder zouden gaan. Hij kent je. Je bent voor hem niet een van de velen, maar die ene, unieke mens, met je eigen geschiedenis en strijd. Hij mist je als je verdwaalt, zoekt je net zo lang tot Hij je vindt. De Goede Herder kent je, ook in je schaapachtige gedrag, in je dierlijke en driftmatige bestaan, in je naïeve volgzzaamheid en in je onbegrepen angsten. En Hij heeft je lief. 'Voor wolven moet je bang zijn, huurlingen moet je verdragen, maar Jezus kun je met een gerust hart liefhebben' (Augustinus).

Ds. K.Hage

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: Ds K. Hage,
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;
bij voorkeur niet op woensdag
Scriba: M.C. Berger, G.v.Nijenrodestr.
171, 3621 GJ Breukelen, tel. 06-
15128659, scriba@pieterskerk.info
Ledenadministratie: W. Mur, tel. 266842,
noortje-wim.mur@planet.nl

Website: www.pieterskerk.info

Kerktelefoon: A.D. Vermeulen, Arianestraat 4, t 263392

Bij de diensten

Zondag 11 maart, de vierde zondag van de lijdenstijd, vieren we het heilig avondmaal en lezen we over David die tot koning wordt gezalfd bij een offermaaltijd (1 Samuël 16:1-13). De herinnering aan Saul als de verworpen koning is er nog, maar God gaat verder: de toekomst van Gods uitverkoren koning dient zich verwachtingsvol aan. God kiest anders dan de mensen. 'De mens ziet naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.' Hij kiest niet de eersten maar de laatsten, en wie nakomt gaat voorop (Gez. 991). Dat God zo verkiest en handelt wordt zichtbaar en tastbaar in het avondmaal, waar Christus als de minsten van allen zichzelf geeft.

In de avonddienst (in het Witte Kerkje) is er voortzetting van en dankzegging voor het heilig avondmaal en gaat Ds. P. J. den Hertog uit Amsterdam voor.

Woensdag 14 maart, is er om 19.30 uur een bidstond voor gewas en arbeid. We lezen en zingen dan Psalm 67. Aansluitend is er een gemeenteavond (zie ook onder Uit de kerkenraad).

Zondag 18 maart, de vijfde zondag op weg naar het feest van Pasen, gaat in de morgendienst Ds. G. J. Codée uit Maarssen voor in de verkondiging en de gebeden. De avonddienst wordt geleid door Ds. G. J. van Beek uit Nieuw-Lekkerland.

Ds. K. Hage

Uit de kerkenraad

Hieronder volgt een kort verslag van de kerkenraadsvergadering op 19 februari jl. De vergadering wordt gestart met een bezinning over de opdracht van Mozes is Exodus 4. Mozes werd door God geroepen om Israël uit Egypte te leiden maar hij maakte bezwaar. Desondanks hield God vol en stuurde Aäron als helper. Soms gebruikt God ons mensen op een manier die we niet begrijpen, maar we mogen daarin vertrouwen houden dat hij met ons is. Het moderamen geeft terugkoppeling van de bestuurlijke vergadering met de NGK 12 februari jl. De samenwerking verloopt goed en er wordt gesproken over lopende en mogelijk nieuwe activiteiten waarin Pieterskerk en NGK gezamenlijk

kunnen optrekken. Waar mogelijk worden structurele activiteiten in beide kerkbladen vermeld.

Ter voorbereiding op de gemeenteavond van 14 maart a.s. spreekt de kerkenraad over de samenhang in onze gemeente. Waar ligt de kracht van onze gemeente en waar kunnen we meer aandacht voor creëren? Uw aanwezigheid en inbreng worden zeer op prijs gesteld!

Marco Berger

Pastoraat

Wit u geboorte, ziekenhuisopname, ernstige ziekte, overlijden en andere belangrijke mededelingen doorgeven aan de ouderling in uw eigen buurt? Hier volgen de namen en telefoonnummers.

Marlies Wijnen is ouderling van sectie 1 (zuid) en contact-ouderling van sectie 2 (west).

U kunt met haar contact opnemen via telefoon (0346-261837) of mail: marlieswijnen2@gmail.com.

Reina van de Wilt is ouderling van sectie 4 (Noord), te bereiken via 0346-262103 of reinanr2@hotmail.com.

Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie 3 (centrum) en is te bereiken via 0346-251979 of famvanschervenzeel@gmail.com.

In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de wijkpredikant ds. K. Hage, tel. 0346-261565. Of, indien hij niet bereikbaar is, met de scriba, Marco Berger, tel. 06-15128659 of scriba@pieterskerk.info. Als u om voorbede in de dienst wilt vragen, neem dat tijdig contact op met uw sectieouderling, of één van de andere ouderlingen.

Dinsdagmorgen Bijbelkring

Dinsdag 20 maart komt de Bijbelkring weer samen, in het Bonifatiushuis van 10.00-11.30 uur, zoals te doen gebruikelijk. We lezen met elkaar uit 1 Samuël 16, over David die tot koning gezalfd wordt en over Saul die gekweld wordt door een kwade geest.

Ds. K. Hage

Broeklandkring

Donderdag 22 maart komt de Broeklandkring samen bij Jeroen en Margriet van Scherpenzeel, Straatweg 150. Na de grondwoorden van het Bijbels ABC richten we ons nu op het lezen van de eerste brief van Petrus. Dat doen we met behulp van het boekje *Vreemde Vogels* van Stefan Paas en Gert-Jan Roest. Ook mee doen? Van harte welkom.

Ds. K. Hage

Giften.

Voor de wekelijkse koffie drinken ontvingen we in de daarvoor bestemde collectebus in januari € 44.00 en in februari € 52.00. Voor de restauratie van het orgel ontving Ds. Hage een gift van € 20.00 en mevr. van Dijk - Witjas tijdens een rondleiding € 15.20. Alle gevers hartelijk dank.

Jan Winkel

De diaconale collecte op 11 maart is bestemd voor de Stichting Ark Mission



Het boek met het levensverhaal van muzikant, jongerenwerker en schrijver Rivelino Rigters verschijnt binnenkort en wordt beschikbaar gemaakt voor jeugdgedetineerden. Zie ons project *Jongerenwerk in gevangenissen*. Rivelino Rigters kwam al vroeg in aanraking met een wereld vol drugs en geweld. Hij belandde zelfs in de gevangenis. Nu komt hij nog steeds in gevangenissen, maar dan om workshops te geven om jongeren te helpen een positieve draai aan hun leven te geven. Zijn levensverhaal schreef hij op in zijn nieuwe boek, *De keuzes die je maakt*. Hij poseert hier met een proefuitgave van zijn boek dat in augustus van dit jaar verschijnt. *Ark Mission* ondersteunt dit boek en heeft het mogelijk gemaakt om 2.000 stuks in het Nederlands en 1.000 stuks in het Engels te verspreiden in jeugdgevangenissen. Ook wordt het (jeugd) bijbellesrooster voor de zomervakantie door *Ark Mission* belangeloos gemaakt.

De diaconale collecte in de 40 dagen tijd op 18 maart

De Collecte voor Kinderen in de knel op zondag 18 maart 2018. De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. De meesten zijn samen met hun ouders naar de stad gemigreerd in de hoop op een beter leven. De realiteit is dat de kinderen, in het bijzonder de meisjes, moeten werken in de textielsector en niet meer naar school kunnen. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of andere vormen van uitbuiting. De organisatie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen. Samen met de gezinnen werken de bevlogen medewerkers van SAVE aan onderwijs voor alle kinderen om zo de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. SAVE is een stevige organisatie met een groot netwerk van vrijwilligers. Veldwerkers sporen werkende kinderen en straatkinderen op. Zij begeleiden hen naar school en bieden zo nodig tijdelijk onderdak. Ook zorgen de medewerkers dat de thuissituatie verbetert.

WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: Ds H.H.Schorren,
Keizerskroon 5, 3621 RS Breukelen, tel. 266337,
email: h.h.schorren@gmail.com
Scriba: Ds. D.E.E. Figee,
K.Doormanweg 3, 3621 JV
Breukelen, tel. 262912, e-mail:
scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Kerkelijk bureau: M. Pfeiffer, Stationsweg 61b, 3621 LK Breukelen, tel. 261196, moniquepfeiffer@hotmail.com

Autodiensten: Emmy Wildeman, tel. 241578

Website: www.pknbreukelen.nl

Kerktelefoon: H.P. Vermaat, tel. 261817

Bij de diensten

Zondag 11 maart, Laetare

4^e zondag van de veertigdagentijd

De vierde zondag van de 40dagentijd kleurt roze. Een beetje licht van het hoogfeest schijnt deze zondag al door het paars van de tijd van inkeer. De antifoön bij de introïtuspsalm 122 is op een tekst van Jesaja:

*Verheugt u met Jeruzalem en juich over haar,
gij allen die haar liefhebt.*

*Want gij zult verzadigd worden
uit de bron van haar troost*

en gij zult u laven

aan de volheid van haar heerlijkheid.

(Jesaja 66:10a,11)

De zondag dankt haar naam 'Laetare' (= Verheugt u) aan deze antifoön.

De lezing uit het Oude Testament is Jozua 4:19-5:1,10-12. Het volk heeft droogvoets de andere kant van de Jordaan bereikt en is zo het beloofde land binnengetrokken. Twaalf stenen worden opgericht als gedenkteken voor deze overtocht die meteen ook in verband gebracht wordt met de doortocht door de Rietzee. Ze bereidden daar het pesachoffer, en het ongedesemd brood en geroosterd graan komt van de opbrengst van het land. De tijd van het manna in de woestijn is voorbij.

De evangelielezing is Johannes 6:1-15. Jezus gaat naar de overkant van het Meer van Galilea en wordt gevolgd door een grote menigte mensen. Hij gaat de berg op met zijn leerlingen. "*Het was kort voor het Joodse pesachfeest*", staat er dan betekenisvol. Jezus stelt de vraag aan Filippus waar brood te koop is om de menigte te eten te geven. Andreas weet een jongen die vijf gerstebroden en twee vissen heeft. De menigte neemt plaats op het gras... we horen Psalm 23 meeklinken. Dan wordt een menigte van vijfduizend gevoed. De overgebleven stukken brood worden verzameld. Ze vulden twaalf manden ermee. Even denken we ook weer aan de twaalf stenen uit Jozua.

Het volk werd in de woestijn gevoed door God, in het beloofde land bracht de aarde vrucht. Jezus voedt de menigte als een goede Herder die de schapen voert naar grazige weiden en waat'ren der rust. De hemel wil de wereld voeden, hoe dan ook. Wij vieren deze zondag de Maaltijd van de Heer. Als leerlingen van Jezus en lichaam van Christus, stelt onze Heer ook ons telkens de vraag: "*Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven?*" Het antwoord ligt al open en verborgen in het slotlied, Lied 653: "*Gij zijt het brood van God gegeven, de spijs van de eeuwigheid*".

Voorganger: ds. H.H. Schorren

Dinsdag 13 maart

Oecumenische vesper 40dagentijd

Thema: O wereld, zie uw leven...

Om 19.15 uur in het stiltecentrum van de Pauluskerk.

M.m.v. Greetje Buitelaar (piano) en Arnoud Heerings (cantor)

Voorganger: Nel van Bekkum

Woensdag 14 maart

Biddag voor gewas en arbeid

Om 19.30 uur is er een avondgebed. Het Psalmgebed is Psalm 67. De lezing is Marcus 4:1-9 waarin Jezus de gelijkenis vertelt over iemand die naar zijn land gaat om te zaaien. Een deel van het zaad valt op de weg en wordt door de vogels gegeten, een deel valt op rotsachtige grond en schroeit weg door de zon omdat het jonge groen dat opkomt niet voldoende wortel heeft, en een deel valt tussen de distels en wordt uiteindelijk verstikt. Maar er is ook een deel dat in vruchtbare grond terecht komt en volop vrucht draagt; dertigvoudig, zestigvoudig, honderdvoudig. Hoe dragen wij vrucht van wat wij ontvangen? Na het avondgebed is er een gemeenteavond.

Voorganger: ds. H.H. Schorren

Zondag 18 maart, Judica

5^e van de veertigdagentijd

Deze zondag wordt ook wel 1^e Passiezondag genoemd. In dat geval staat een lezing uit het lijdensevangelie centraal. Bij deze traditie sluiten we ons vandaag aan. We lezen over Jezus in Gethesemané, waar hij worstelt met zijn roeping. Hij voelt dat het toenemende verzet zijn dood zal worden. Kan deze beker aan hem voorbijgaan? Maar uiteindelijk zegt Jezus: 'Niet wat ik wil, maar wat u wilt.' Elders weergegeven als 'Uw wil geschiede'. Wat betekent dat? Alles wat er gebeurt is Gods wil? Je moet er maar in berusten? Of is hier toch iets anders bedoeld? Dat is een kant van dit verhaal, de strijd van Jezus. Maar er is ook nog een andere kant. Jezus heeft drie van zijn leerlingen (intimi) meegenomen ter ondersteuning. Maar op het beslissende moment blijken ze in slaap gevallen. 'Was je niet in staat een uur te waken?'

We beginnen de dienst met de Psalm van deze zondag, 43, waaraan de zondag ook zijn naam dankt: Judica, doe mij recht! Na de lezing uit Marcus 14.32-42 zingen we het lied over Gethsemané van Smelik (hij was in de 20er jaren predikant in Tienhoven) dat helaas in het nieuwe liedboek ontbreekt: 'Gethsemané, die nacht moest eenmaal komen' (Gezang 180). De schrijver van de brief aan de Hebreëen heeft ongetwijfeld dat verhaal in gedachten gehad toen hij schreef over Jezus die 'onder angst en tranen heeft gesmeekt en gebeden' (Hebreëen 4.14-16 en 5.7-10). We zingen daarbij Lied 852: 'U daalt het duister in, U deelt mijn angst en pijn, zo dodelijk bedroefd als maar een mens kan zijn.'

Na de preek is er orgelspel waarin de klacht van Jezus terugkeert. Daarna komen wij aan bod met onze onmacht om een uur te waken. We zingen een Taizélied: 'Bleibet hier und wachet mit mir'. We belijden ons geloof met

woorden van Paulus in de brief aan Filippi over Jezus die zich vernederde en gehoorzaam werd tot de dood aan het kruis (2.5-11). Daarna (opnieuw uit het oude Liedboek) Gezang 462.1,5,6,7: 'In het verborgene van de hof, heeft Hij aan ons de weg geleerd door lijden en door dood.'

De Franse filosoof Blaise Pascal (1623-1662) schreef n.a.v. de slapende leerlingen: 'Jezus zal in doodstrijd blijven tot aan het einde der wereld. Gedurende die tijd mag men niet slapen.' Die woorden maakten zo'n diepe indruk op de dichter Schulte Nordholt dat hij er een lied bij schreef. Met dat lied (561) besluiten we deze dienst: 'De minsten van de mensen zijn daar uitgestrekt in angst en pijn. Tot aan het eind der wereld lijdt Christus in hun verlatenheid.'

Voorganger: ds. B. Aalbers (Maarsse)

Dinsdag 20 maart

Oecumenische vesper 40dagentijd

Thema: O wereld, zie uw leven...

Om 19.15 uur in het stiltecentrum van de Pauluskerk.

M.m.v. Greetje Buitelaar (piano) en Arnoud Heerings (cantor)

Voorganger: ds. Harold Schorren

Iedere vrijdag

Gebed voor Vrede en Verzoening

Van 12.15 – 12.35 uur is er het wekelijks gebed voor Vrede en Verzoening in de traditie van Coventry.



In memoriam Carel Breddels
13 februari 1927 – 20 februari
2018

Op dinsdag 20 februari is, na een kleurrijk leven, Carel Breddels overleden. Hij is 91 jaar geworden. De heer Breddels woonde met zijn vrouw Toos in de Angstel. Na een ziekenhuisopname verbleef hij de laatste periode ter revalidatie in Amersfoort.

Carel Breddels werd geboren op 13 februari 1927 in Rotterdam. Hij had twee oudere zussen en een jongere broer. Zijn vader was schilder, maar overleed toen Carel 14 jaar was. Zijn vader lag al zeven jaar in het ziekenhuis waardoor Carel volledig door zijn moeder is opgevoed. Carel kon goed leren, maar door gebrek aan financiën was een hogere opleiding niet mogelijk. Hij volgde de ambachtsschool, waar hij zich overigens niet echt thuis voelde. Ondertussen brak ook nog de Tweede Wereldoorlog uit. Op zijn 17^e is hij in de kleren van zijn zus gevlucht voor de dreigende tewerkstelling en naar Groningen gewandeld waar hij een periode in Appingedam heeft gelogeerd. Na de oorlog heeft hij nog even gewerkt, maar moest in 1947 als militair naar Nederlands-Indië. Hij is echter vroegtijdig teruggekeerd vanwege ziekte aan zijn nieren.

In 1956 trouwde hij en in dit huwelijk werden twee dochters geboren: Wilma en Ellen. Het huwelijk hield

geen stand en in 1974 volgde er een scheiding. Hij leerde Toos Brokking kennen via de kerk in Maarssen en de bakkerswinkel van haar broer. Met haar zag hij een nieuwe toekomst. En Toos was meteen aangetrokken door zijn ogen en zijn uitstraling. Ze trouwden op 22 april 1977. Uit haar eerdere huwelijk had zij vier kinderen: Gerard, Marjon, Martin en Andrea. Vorig jaar mochten Carel en Toos hun 40-jarig huwelijksjubileum vieren. Tot het eind toe zag je de liefdevolle en trouwe zorg voor elkaar. Ze hielden enorm veel van elkaar.

Carel Breddels had zich uiteindelijk opgewerkt en was directeur geworden van Salm en Kipp, het bedrijf voor laboratoriumapparatuur in Breukelen. Hij heeft anderhalf jaar met zijn twee dochters op de flat aan het kanaal gewoond. Toen Carel en Toos samen verder gingen, zijn zij met de vier nog thuiswonende kinderen aan de Straatweg gaan wonen. Toen de kinderen het huis uit waren, verhuisden Carel en Toos naar de Insulinde, waar ze vele jaren met groot plezier hebben gewoond. Enkele jaren geleden verhuisden Carel en Toos naar hun appartement in De Angstel. Toos spreekt met grote liefde over Carel. Ook de kinderen kijken terug op een betrokken en warme vader, die ook altijd beschikbaar was. Hij was een harde werker. Een enorme prater die in zijn eigen ogen altijd gelijk had. Maar vooral ook een rechtvaardig man. Ook in de Gereformeerde Kerk van Breukelen heeft hij een prominente rol gespeeld.

Op maandag 26 februari hebben wij het leven van Carel Breddels herdacht voor Gods Aangezicht in een Dienst van Woord & Gebed in de Pauluskerk. Op de rouwkaart staat Psalm 73:23 *“Maar nu weet ik mij altijd bij U, U houdt mij bij de hand”*. De liederen en de lezing in de dienst zijn door hemzelf uitgezocht. We lazen Psalm 139:1-14 *“HEER, U kent mij, U doorgrondt mij...”*. Aansluitend hebben wij Carel Breddels begraven op de Algemene Begraafplaats te Breukelen. Met geloof en vertrouwen hebben wij hem toevertrouwd aan Gods eeuwige barmhartigheid. En wij geloven en vertrouwen dat ook zij die met verdriet en gemis achterblijven gedragen zullen worden door Gods trouwe liefde. Hij kent ons, Hij doorgrondt ons. Laten ook wij de nabestaanden dragen in onze nabijheid en ons gebed.

Ds. H.H. Schorren

Van de kindernevendienst

Alle kinderen t/m 12 jaar (en hun ouders!) hebben een uitnodiging ontvangen om op 18 maart na de dienst in de kindernevendienststruimte te komen om een Palmпасenstok te versieren. Een jaarlijkse traditie, die altijd leuke resultaten oplevert! Hulp van ouders of grootouders is daarbij echt nodig, want het is voor jonge kinderen best een uitdaging. Op zondag 25 maart verwachten we dan alle kinderen natuurlijk weer in de kerk, om in optocht de kerk in te lopen, met hun eigen Palmпасenstok. Die ochtend krijgen ze allemaal een echt broodhaantje, het sluitstuk van de versiering. De leiding vindt het leuk jullie allemaal te zien op zondag 18 maart en op zondag 25 maart!

Wij zoeken hulp.....

Tijdens deze griepperiode merken we als kindernevendienstleiding weer goed hoe kwetsbaar we zijn, omdat we eigenlijk met te weinig mensen zijn. Het is het fijnst als we elke zondag met z'n tweeën kunnen werken, zodat er twee paar ogen en handen zijn. Zeker als er meer dan 8 kinderen zijn is dat nodig. Dan kunnen kleintjes en groteren aparte aandacht en hulp krijgen. Helaas lukt dat niet altijd elke week. We zijn daarom op zoek naar een paar extra mensen voor ons gezellige enthousiaste team! Denk er eens over na..... ik ben nu vanaf september bezig en ik kan het van harte aanbevelen. Het is erg mooi om te werken met de Samenleesbijbel. Daar staan zoveel verschillende uitwerkingen, tips, e.d. in. Niet alleen voor kinderen maar ook voor jezelf verhelderend, leerzaam en interessant. Ik heb geen onderwijservaring, ben maar een klein beetje creatief, maar vind het erg leuk om bij dit 'kerkenwerk' betrokken te zijn. We bereiden alles met elkaar voor (en met ds. Schorren natuurlijk) en werken het dan per zondag samen uit. En er staat zoveel leuk materiaal in de kast! Natuurlijk zijn ouders welkom, maar ook voor opa's/oma's en andere senioren is het een heel leuke taak; informeer eens bij ons, of kom een keertje mee doen. We kijken naar je uit!

Andrea, Anniek, Frieda, Heinie, Jeroen, Jorn, Liesbeth, Nel, Siwanthi.

De Maaltijd van de Heer Avondmaal in de Pauluskerk



20.00 uur.

De Protestantse Kerk kent twee sacramenten: Doop en Avondmaal. Heilige handelingen waarvan gezegd wordt dat deze gedaan worden in opdracht van Jezus. De opdracht tot bediening van de Doop kunnen we lezen in het slot van het Evangelie volgens Matteüs: de zendingsopdracht. De opdracht tot het gedenken van de Heer in de Maaltijd vinden wij in de verhalen van de evangelisten over de laatste dagen van Jezus.

Op Witte Donderdag (dit jaar op 29 maart) gedenken we hoe Jezus zijn laatste maaltijd had met zijn leerlingen. Geen gewone maaltijd maar het Pesachmaal waarmee de Joden de Uittocht gedenken uit het slavenhuis Egypte. Tijdens die maaltijd neemt Jezus een brood, breekt het en deelt het rond met de woorden: Dit is mijn lichaam voor

Op woensdag 21 maart 2018 zal ds. drs. Harold Schorren een lezing houden over 'De Maaltijd van de Heer' en daarbij bijzondere aandacht schenken aan het Avondmaal in de Pauluskerk. De avond begint om

u. Doet dit tot mijn gedachtenis. Na de maaltijd neemt Hij de beker met wijn en zegt: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. Deze opdracht neemt de Kerk voortdurend serieus wanneer zij het Avondmaal viert. In de Pauluskerk hebben wij doorgaans iedere 2e zondag van de maand een dienst van Schrift & Tafel. Ook in andere diensten is het vieren van de Maaltijd mogelijk zoals tijdens een inzegening van een huwelijk of tijdens een uitvaardienst.

In de vergadering van de generale synode van november 2016 is intensief gesproken over het Avondmaal. Op verzoek van het moderamen schreef Prof. Dr. J. Muis (hoogleraar systematische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit) een notitie over de oorsprong, de betekenis en de theologische waarde van het Avondmaal: De Maaltijd van de Heer.

Wie deze notitie wil bekijken, kan dat doen via www.protestantsekerk.nl/avondmaal.

Toelichting collecte Kerk in Actie Binnenlands diaconaat 11 maart 2018 Pauluskerk

Kerken Almere runnen een sociale supermarkt

Almere is een jonge stad waar sociale samenhang ontbreekt en er is veel armoede en werkloosheid. Samen met andere kerken staat de Protestantse Kerk in Almere mensen in financiële nood bij met praktische hulp, zoals een Sociale Supermarkt. Klanten krijgen geen standaard voedselpakket, maar een persoonlijke pas om boodschappen te doen die aansluiten bij hun behoefte en gezinsgrootte. Jaarlijks helpt de kerk hiermee tussen de 1.300 en 1.500 mensen. Mensen worden ook ondersteund met advies en cursussen om weer op eigen benen te staan. Zo kunnen klanten van de sociale supermarkt gemiddeld na drieënhalve maand weer boodschappen doen in een reguliere supermarkt. De verschillende activiteiten vinden plaats op zeven locaties verspreid over de stad. De kerken willen alles onderbrengen in één pand.

Met deze collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie zoals Sociale Supermarkt Almere in Nederland. Van harte aanbevolen!

ZWO-collectes 40dagentijd 2018 – 18 maart 2018

De ZWO-commissie (voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) kiest dit jaar voor de 40dagentijd het thema 'Onvoorwaardelijke liefde'. En met ons doen heel veel protestantse kerken in Nederland dat. Wereldwijd zetten moeders, vaders, opa's, oma's en andere verzorgers zich dagelijks volop in voor hun gezin en de samenleving daar omheen. Zij vormen zo de ruggengraat van die samenleving. Door hun inzet krijgen kinderen en hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht. Wij willen hen daarbij graag ondersteunen via een aantal collectes. Doet u weer mee?

Op 18 maart is de aandacht gericht op SAVE, de Indiase partnerorganisatie van Kerk in Actie. In Tirupur, de grote

textielstad in het zuiden van India, gaan meer dan 10.000 kinderen niet naar school, maar werken vaak onder zeer slechte omstandigheden in de textielindustrie. Medewerkers en vrijwilligers van SAVE zoeken de kinderen en hun gezinnen op. Samen werken ze aan oplossingen: onderwijs voor de kinderen en versterken en bewustmaken van ouders. Kinderen krijgen bijles en soms tijdelijk onderdak. SAVE gaat in gesprek met overheidsinstanties, de industrie en kledingmerken. Zo proberen zij kinderarbeid te bestrijden. Er zijn inmiddels twee kinderarbeid vrije zones opgezet, waar niemand meer accepteert dat een kind niet op school zit!

Met deze wereld diaconale collecte steunen we vandaag het werk van Kerk in Actie. Van harte aanbevolen!

Namens de ZWO-commissie, Nel van Houwelingen

OPROEP!!!

Op de zondagen in de 40dagentijd proberen wij de onvoorwaardelijke liefde ook vorm te geven en zichtbaar te maken d.m.v. een slinger van harten, in de kerk. We delen harten uit en vragen u daarop te schrijven wie onvoorwaardelijke liefde toont of wat onvoorwaardelijke liefde is. Wie heeft u in het bijzonder lief? En waarom? Wat is liefde voor u? Een mooie of grappige tekening, een tekst of een spreuk kan natuurlijk ook. Laat u inspireren door de thema's van de zondagen: Ik zorg voor jou; Ik praat met je; Bij mij kun je thuis zijn; Ik geef je te eten; Ik heb alles voor je over; Ik kom naar je toe en Ik geef je toekomst. Ook kinderen kunnen natuurlijk meedoen! Die hartenslinger hangen we op rondom het podium. We hebben nog een paar weken tijd om er een volle slinger van te maken op Pasen. Doet u ook mee? Zo hopen we elkaar te inspireren in deze tijd van bezinning en actie!

Henk, Herman, Jeanine, Mera, Nel en Wim, de ZWO-commissie

Uw hulp gevraagd bij schoonmaken van de kerkzaal in de Pauluskerk

Met het Paasfeest in aantocht is een "grote schoonmaak" van de kerkzaal gewenst. Vele handen maken licht werk, dus vragen wij u of u een paar uurtjes tijd kunt maken op zaterdagmorgen 24 maart of op maandagmorgen 26 maart. Opgeven kan op het intekenformulier dat hiervoor in de kerk ligt aan het eind van de eredienst of bij Ellen Querido, kerkrentmeester, 0346 - 265477 of per mail : queridoe@xs4all.nl. Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking!

DIACONIE



Hulp nodig? Bel 0900 4474474
ma t/m do, 9.00 -12.00 u. (10 ct/m)
Hulp bieden? Bel 0318 742510

Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voed-

selpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen doen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

COLLECTEN

	Pauluskerk	Pieterskerk
Zondag 4 februari 2018		
Werelddiaconaat / Zending	174.95	161.12
Kerk	122.91	194.00
Woensdag 11 februari 2018		
Bloemengroep	164.04	138.30
Kerk	116.18	193.00
Aswoensdag 14 februari		
Diaconie	84.55	
Zondag 18 februari 2018		
Noodhulp	185.36	151.25
Kerk	142.35	194.00
Zondag 25 februari 2018		
Kerk in Actie Binnenlands-diacon.	159.10	147.00
Kerk	116.45	169.00
Wilde Ganzen (Taizé)	28.20	

De Diaconie ontving een gift van € 20.00

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Restauratie Bätz-orgel

De volgende keer weer een stukje over de historie bij de restauratie van ons orgel. Voor nu is er goed nieuws te melden. De algemene kerkenraad is in haar laatste vergadering akkoord gegaan met de restauratie van het orgel, ondanks dat er nog 2.000 euro binnen moet komen. Maar zij heeft haar vertrouwen hierin uitgesproken. U kunt nog een orgelpijp adopteren.. In de colofon staat het nummer van de Vrienden van de Pieterskerk of kijk op www.vriendenvandepieterskerk.nl. Het Regionaal College voor behandeling van beheerszaken (RCBB) van de PKN heeft ook haar goedkeuring verleend. Daarom is nu de weg vrij om te starten. De aannemer van Rossum is dan ook begonnen met het maken van tekeningen van de nieuwe balgen, ruimte te maken in zijn werkplaats en afspraken te maken met onder andere de schilders Wolters&Ovink en Vervat&De Jong.

Op 17 maart 2018 organiseert de Stichting Orgelland Utrecht een excursie naar de werkplaats van onze orgelrestaurator Firma van Rossum in Wijk en Aalburg.

Op dit moment staat daar nog het Lindsen-orgel van de Utrechtse St.-Augustinuskerk. Een unieke gelegenheid om een orgel van dichtbij te bekijken. De excursie is tussen 14.00 en 16.00 uur. U kunt zich melden bij de Kees de Jong om samen te rijden. Hij is bereikbaar via tele-foonnummer 0644123842.

Kerkbalans 2018

Onderstaand treft u de stand aan van de toezeggingen voor Kerkbalans per 1 maart 2018.

Toegezegd Pauluskerk: € 118.891

Toegezegd Pieterskerk: € 62.220

Er komen nog steeds nieuwe toezeggingen binnen. Heeft u nog geen toezeggingsformulier 2018 ingeleverd dan kunt u deze eventueel gewoon in de collectezak deponeren. Aangezien de toezeggingen eerst verwerkt dienen te worden zal de eerste afschrijving deze maand plaats-vinden.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Jan Winkel

Inlooptendenden in het Bonifatiushuis

Op *dinsdagochtend 13 maart* staat de deur van het Bonifatiushuis weer open van 9.30 tot 11.30 uur. U bent van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken, gezellig met elkaar te praten of een spelletje te doen. Mogen wij u ook eens ontmoeten? Graag tot ziens! Mocht u geen eigen vervoer hebben, dan kunt u contact opnemen met mw. R. Groenenberg, T. Brandsmastraat 71, tel. 263232.

Nederlandse en Russische liederen



*Lieve Geuens en
Hein Hoogendoorn*

Lieve Geuens (sopraan) en Hein Hoogendoorn (piano) zullen op zondag 11 maart 2018 een programma verzorgen met Nederlands en Russisch repertoire. Het programma in het kort:

- Lieder van Nederlandse componisten: Catharine van Rennes (1858-1940), Antoine Oomen (1945-heden), Johannes Röntgen (1898-1969)
- Lieder van de Vlaamse componist Lodewijk Mortelmans (1868-1952) op gedichten van o.a. Hans Andreus, Martinus Nijhoff, Guido Gezelle en Hugo Verriest
- Twee pianowerken van Prokofiev (1891-1953)
- Lieder van Rachmaninoff (1873-1943) op gedichten van o.a. G. Galina en A. Pushkin

Het belooft een heel afwisselend en apart concert te worden met bekend en minder bekend werk.

Lieve Geuens, sopraan, is geboren te Antwerpen. Zij

studeerde aan het Conservatorium te Utrecht in zowel lichte als klassieke solozang, en is cum laude afgestudeerd voor veelzijdige expressiviteit. Zij heeft klassieke zang gestudeerd bij o.a. Gabriëlla Boré, Eugénie Ditewig en Cora Cannemeyer. Masterclasses volgde zij onder anderen bij Pedro Paulo Neves te Parijs. Lieve heeft met de vertolking van opera aria's een internationale carrière gemaakt en richt zich de laatste jaren naast de uitvoeringen van opera aria's ook op concerten met lied- en oratorium-repertoire.

Hein Hoogendoorn, pianist, is geboren te Groningen. Hein is afgestudeerd als uitvoerend musicus (solist) aan het Conservatorium van Groningen. Hij heeft gestudeerd bij o.a. Rob van Deirse. Verder volgde hij masterclasses bij Noel Lee, Vladimir Tropp en vele anderen. Naast zijn solistisch werk heeft Hein als begeleider van zangers een eigen plek veroverd in Nederland.

Het concert vindt plaats in de Pauluskerk en begint om 15.00 uur. De entree bedraagt € 10,-

Bewust Bijbellezen

De avond Bewust Bijbellezen die gepland staat op 14 maart in de Pauluskerk komt helaas te vervallen. Dit i.v.m. Biddag voor gewas en arbeid. De volgende bijeenkomst is op woensdag 11 april.

Ds. H.H. Schorren



Bijbel lezen met (klein) kinderen

Thuis en in de kerk

Op donderdag 22 maart geeft Wilma van de Veen, regiocoördinator van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG), een inleiding over het lezen van de Bijbel met je kinderen of

kleinkinderen. De avond vindt plaats in de Pauluskerk en begint om 20.00 uur.

Hoe ontdekken kinderen dat Mozes niet alleen het jongetje is in het rieten mandje? En kun je met kinderen ook de Psalmen lezen? Samen met (klein)kinderen in de Bijbel lezen, dat is soms best een uitdaging. Hoe help je kinderen ontdekken wat de verhalen ons te vertellen hebben? Hoe verbinden ze dat met hun eigen leven? En hoe ga je om met de verschillen tussen kinderen?

In de interactieve presentatie van het NBG gaan we met elkaar aan de slag met de vraag hoe je én het kind én het Bijbelverhaal centraal stelt. De presentatie is gericht op Bijbel lezen met kinderen thuis of in de kerk. Elk kind is uniek en heeft andere voorkeuren om op speelse en natuurlijke wijze in aanraking te komen met de Bijbel. Uitwisselen van vragen, tips en tools: allemaal zeer welkom op deze avond.

In deze presentatie:

- krijg je handvatten om met plezier met (klein)kinderen in de Bijbel te lezen en met de Bijbel aan de slag te gaan
- sta je stil bij je eigen geloofsopvoeding en de invloed daarvan
- denk je na over het samen ontdekken van (creatieve) mogelijkheden
- ontdek je wat voor jou belangrijk is bij de keuze van een kinderbijbel

Het wordt een actieve avond, die u als (groot)ouder niet mag missen!

Bericht uit onze zustergemeente Majosháza

Uit onze zustergemeente Majosháza in Hongarije ontvingen we een geweldig bericht! Wij willen dit bericht graag met u delen, ook omdat door verschillende collectes en financiële bijdragen door u aan de bouw van het hospice is bijgedragen. Op zondag 25 maart a.s. zal het hospice, waar zij zo lang aan gewerkt hebben officieel in gebruik genomen worden. Er is zeker 10 jaar aan gebouwd, dit komt o.a. ook doordat de financiële middelen niet altijd voorhanden waren. Wij zijn zeer dankbaar, dat na zoveel jaren van bouwen het hospice nu toch in gebruik genomen kan worden. Wij kunnen helaas niet bij de opening van het Hospice zijn, maar wij zullen u verder op de hoogte blijven houden!

Dick en Reia van der Wielen

Te huur aangeboden Kerkenraadskamer in de Pauluskerk

Medio dit jaar zullen de huidige huurders de Kerkenraadskamer in de Pauluskerk gaan verlaten en komt deze weer voor verhuur ter beschikking. Als er binnen onze wijkgemeenten eventueel belangstellenden zijn voor deze gestoffeerde multifunctionele kantoorruimte met keukenfaciliteiten dan kunt u contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters, Ellen Querido (querido@xs4all.nl) of Jan Winkel (j.winkel@hetnet.nl). De huur bedraagt € 600 per maand.

Vakantiebureau - Even extra aandacht

Mantelzorgers die langdurig voor een ander zorgen, ouderen die niet makkelijk meer het huis uitkomen – tijdens de vakantieweken van het Vakantiebureau krijgen ze even extra aandacht! Mantelzorgers moeten af en toe op adem kunnen komen. Dat is belangrijk om de vaak zware zorgtaak vol te kunnen houden. Het Vakantiebureau organiseert diaconale vakanties en kan dan de zorgtaak tijdelijk van de mantelzorgers overnemen. Ontzorg de mantelzorger voor een week en gun ze een vakantie.

Zo kunnen de mantelzorger en de partner die zorg nodig heeft, samen een week op vakantie in één van de aangepaste accommodaties. Door de inzet van vrijwilligers die de zorgtaken overnemen, kan men ontspannen vakantie vieren. Ook is er de mogelijkheid om zonder partner activiteiten te ondernemen. En wanneer de mantelzorger behoefte heeft aan een gesprek,

bieden de vrijwilligers graag een luisterend oor.

Een vakantie haalt ouderen uit de eenzaamheid. Het vakantiebureau organiseert voor meer doelgroepen diaconale vakanties. Zo zijn er bijvoorbeeld vakanties voor ouderen die niet makkelijk meer hun huis uit komen en zich eenzaam voelen. Tijdens deze diaconale vakanties kunnen zij er eens lekker op uit. In ontspannen sfeer kunnen ze andere mensen ontmoeten en aan leuke activiteiten deelnemen. Zij worden in de watten gelegd door de vrijwilligers, die hen alle aandacht geven en uitgebreid de tijd voor hen nemen. Eenzaamheid kan een 'buitenstaander' niet zo snel ontdekken bij ouderen, omdat je daar nu eenmaal niet snel over praat.

Vaak zijn het diakenen, ouderlingen of predikanten, die mensen wijzen op de diaconale vakanties van het Vakantiebureau, en soms kan de diaconie daarbij ook een financiële ondersteuning bieden. Het Vakantiebureau is nauw gelieerd aan de Protestantse Kerk en wordt financieel ondersteund door Kerk in Actie. Voor meer inlichtingen of vragen kunt u terecht bij de diakenen van de Pieters- en Pauluskerk.

Voor deze vakantieperiodes heeft het Vakantiebureau enthousiaste vrijwilligers nodig die tijdens een vakantieperiode 24 uur per dag voor de vakantiebestemming klaar staan. Om hen een heerlijke, zorgeloze vakantie te bezorgen. Hen te laten genieten van uitstapjes, activiteiten en van de contacten met andere mensen. Maar ook door hen te verwennen, een luisterend oor te bieden en eens een arm om hen heen te slaan. Want veel van de vakantiebestemmingen hebben in hun thuissituatie weinig sociale contacten en gaan er nooit meer op uit. Met name is men op zoek naar deskundige vrijwilligers met een zorgachtergrond (verpleegkundigen (BIG) en verzorgenden IG of niveau 3). Voor BIG-geregistreerde verpleegkundigen tellen de uren tijdens een vakantieperiode ook mee voor de registratie. Uiteraard zijn ook mensen zonder zorgachtergrond die graag wat voor anderen willen betekenen van harte welkom. Tijdens deze vakantieperiodes kunt u als vrijwilliger zelf ook plezier maken, mee met uitstapjes en genieten van het geven van aandacht aan de vakantiebestemmingen. De waardering die u daarvoor terugkrijgt, geeft u energie! De reiskosten worden vergoed en de aansprakelijkheidsverzekering wordt geregeld.

Meer informatie is te vinden op de website www.hetvakantiebureau.nl, via telefoon 0318-486610 of via email info@hetvakantiebureau.nl.



Oecumenische Vespers 40-dagentijd

Op de dinsdagen in de veertigdagentijd voor Pasen zijn er vespers voor een moment van stilte, gebed en inkeer. Op dinsdag 13, 20 en 27 maart 2018 in het stiltecentrum van de Pauluskerk, Straatweg 37 te Breukelen. De vespers beginnen om 19.15 uur en duren ongeveer 20 minuten. Het thema dit jaar is 'O wereld, zie

uw leven'. Organisatie: Werkgroep Oecumene. Na afloop is er koffie en thee. U bent allen van harte welkom.



Bruikbare, verkoopbare spullen

Noemt u ze zoals u wilt: curiosa, vintage, antiek, of snuffelspullen... Ons maakt het niet uit. Wij zijn altijd op zoek naar verkoopbare spullen voor de jaarmarkt voor de kerk in juni. Hebt u zelf iets over, gaat u verhuizen of kleiner wonen en moet u opruimen, of misschien moet u een huis leegruimen? Vaak is het jammer om iets zomaar weg te gooien, terwijl het nog goed is. Wij helpen u graag door deze spullen bij u op te halen. Neemt u contact op met Hans Schriever, tel. 06-14489888, Frans Atsma, tel. 0346 264635 of Ard Mak, tel. 06-41394945. Dit kan het hele jaar door. We maken dan een afspraak om langs te komen.

De Rommelmarktcommissie

KLEIN COLOFON

Kerknieuws: kerknieuws@msn.com

Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd.

Kopij: als bijlage in Word, Times New Roman, 11 pt.

Bezorging: W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl; mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814

Bankrekeningnummer Kerknieuws: St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60
Kostprijs: € 20

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - minimaal 2 zakjes per bestelling
afhalen: 1^e zondag van de maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkomroep.nl

Administrateur: Mw. M. Davids-Garritsen, Kerkplein 16, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-262692, email: m.davids@sdivad.nl; bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL41 FVLB 0635 8109 99, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk
ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email hansmanhenk@hetnet.nl

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk
Zendingscommissie: bankr.nr. NL81 INGB 0003 0881 09

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis: C. Vervat, tel. 06 51796607, of ceesvervat@gmail.com