

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 25 FEBRUARI 2018

10.00 uur: Ds. J. H. Uytendogaard, Utrecht

19.00 uur: Ds. H.H. Schorren, Taizéviering.

Collecten: 1. Binnenlands diaconaat (zie toelichting)
2. Kerk

ZONDAG 4 MAART 2018

10.00 uur: Ds. J. Mulder, Hilversum

Collecten: 1. Voorjaarszendingsweek (zie toelichting)
2. Kerk

COVENTRY GEBED voor Vrede en Verzoening

Vrijdag 23 februari en vrijdag 2 maart

12.15 – 12.35 uur, Pauluskerk

VESPERS IN DE VEERTIGDAGENTIJD

Dinsdag 27 februari en dinsdag 6 maart

19.15 uur, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 25 FEBRUARI 2018

10.00 uur: Ds. R.A. Houtman, Epe

18.30 uur: Ds. P. Nagel, Loenen aan de Vecht (Pieterskerk)

Collecten: 1. Binnenlands diaconaat (zie toelichting)
2. Kerk

Autodienst: Mw. N. Takke, tel. 06 -17280139

ZONDAG 4 MAART 2018

10.00 uur: Ds. R. A. Veen, IJmuiden

Vorbereiding viering Heilig Avondmaal

18.30 uur: Ds. K.C. Smouter, Wageningen (NGK)

Collecten: 1. Voorjaarszendingsweek (zie toelichting)
2. Kerk

Collecte 18.30 uur: Zending Zuid Afrika

Autodienst: Hr. S.E. v.d. Wilt, tel. 262103

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 2 maart 16.45 uur: Pastor J. van Os

Vrijdag 9 maart 16.45 uur: Hr. H.C.J. Hendriks

AGENDA

Vrijdag 2 maart 18.00 uur Bonifatiushuis
Open Maaltijd

Woensdag 7 maart 20.00 uur Bonifatiushuis
Leerhuisavond

Zondag 11 maart 15.00 uur Pauluskerk
Concert Nederlandse en Russische liederen

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 2 weken. Kopij graag inleveren op maandag 5 maart voor 18.00 uur.

MEDITATIE

Met lege handen...

'Ik zei tegen uw leerlingen dat ze hem moesten uitdrijven, maar dat konden ze niet.'

(Marcus 9:18b)

Komende zondag, 25 februari, is het de tweede zondag van de veertigdagentijd. Op het leesrooster staat dan altijd het verhaal van de verheerlijking op de berg. Dit jaar uit het evangelie volgens Marcus (9:2-10). Het blijft een intrigerend en wonderlijk verhaal. Jezus die met drie van zijn leerlingen – Petrus, Jakobus en Johannes – de berg opgaat en daar voor hun ogen van gedaante verandert. Elia en Mozes verschijnen, dé representanten van respectievelijk Profeten en Wet, die met Jezus spreken. Dan valt de schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk klinkt een stem: *'Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!'* Meteen na deze woorden zien de leerlingen niemand meer, behalve Jezus. Al sprekend dalen ze af. Er heeft een verheerlijking plaatsgevonden. Petrus had nog voorgesteld drie tenten op te slaan; een voor Jezus, een voor Mozes en een voor Elia. Alsof Petrus dat verheerlijkte moment wilde vasthouden. Hij kreeg er geen antwoord op. Ze dalen af, naar de wereld van alledag, die zich onder aan de berg in alle geschondenheid en onvolmaaktheid weer laat zien.

Ik blijf het toch altijd jammer vinden dat de lezing op die tweede zondag van de veertigdagentijd enkel vertelt over

de verheerlijking op de berg en niet verder vertelt over wat Jezus en de leerlingen onder aan die berg te wachten staat; het verhaal van de vader die zijn zoon bij de andere leerlingen had gebracht. De zoon was bezeten door een geest. Als Jezus naar de situatie vraagt, zegt de vader tegen Hem: *Ik zei tegen uw leerlingen dat ze hem moesten uitdrijven, maar dat konden ze niet.*

Die zin kwam onlangs onverwacht maar treffend bij mij naar boven. Op woensdag 15 februari kwam er op het journaal een schokkend bericht voorbij dat langs me heen leek te gaan en me eigenlijk niet raakte. En dat het me niet raakte, dat schokte mij. In Amerika had een oud-leerling het vuur geopend op scholieren en personeel van een *high school*. Zeventien mensen kwamen om, veertien raakten gewond. De dodelijkste schietpartij in Amerika sinds lange tijd. Later hoorde ik dat er iedere week wel een schietpartij op een high school in de VS plaats vindt. Kent u ook dat verontrustende gevoel dat je in zekere zin afgestompt geraakt bent voor dit soort berichten van geweld, van oorlog, van ongerechtigheid, van menselijk leed? En van die constatering kun je je ook nog eens schuldig gaan voelen. Maar ja, als we alles ook daadwerkelijk tot ons zouden laten doordringen, is het leven ook niet dragelijk, is het allemaal veel te veel. En wat zouden we kunnen doen? Zo wordt helaas gaandeweg de ellende gewoonte. We leven ermee alsof het hoort bij het leven, alsof het onvermijdelijk is. We moeten het ermee doen. Willen we blijven ademen en nog enigszins vreugde in het leven kennen, dan lijkt het wijs om een veilige muur op te trekken om ons hart. Om de geesten buiten te houden.

Ik zei tegen uw leerlingen dat ze hem moesten uitdrijven, maar dat konden ze niet. Het is wellicht dat herkenbare gevoel van onmacht dat dit Bijbelse citaat bij mij op deed borrelen. Zoveel ellende valt er via de media voor je voeten waar je niets mee kunt. Wat moesten die leerlingen met een door een geest bezeten jongen? Wat kunnen wij doen tegen een oorlog in Syrië, en tegen wapens op high schools in Amerika, en tegen kinderarbeid in Azië, en tegen anti-moslim-geweld in Myanmar, en tegen... ??? Er ligt een schone taak voor de goede God en zijn geliefde Zoon. Maar Die lijken in onze dagen in alle toonaarden te zwijgen. Of toch niet? Niet voor niets verschijnen in het verhaal van de verheerlijking op de berg Elia en Mozes naast Jezus. Wet en Profeten verschijnen bij Jezus. Gods Woord dat in alle tijden klinkt, troost en bevrijdt, richting geeft, nieuwe toekomst belooft en nieuwe toekomst opent. Het hele verhaal van Exodus klinkt mee, van bevrijding uit slavernij en de tocht naar beloofd land. De ballingschap klinkt mee, waarin alle hoop vervlogen lijkt te zijn, ja zelfs de hemel lijkt te zwijgen. Totdat de profeten stem geven aan de trouw en nabijheid van de Eeuwige en een nieuwe tijd beloven, messiaanse tijd. En Mozes en Elia spreken op die berg met Jezus, en al die verhalen verzamelen zich in die verheerlijking, en een stem uit een wolk wijst Jezus aan als geliefde Zoon. Luister naar Hem!

Jezus laat zien hoe de liefde, trouw en nabijheid nieuwe toekomst schenkt, onverwacht en ongedacht. Nieuwe toekomst aan wie er niet meer op durfden te hopen. Mensen ongezien, weggestopt, verlamd door het leven. Mensen die leefden met de gedachte dat het nu eenmaal is zoals het is, en dat ellende gewoonte is, en er nooit iets zal veranderen. In hun leven kwam Jezus, stem van de Eeuwige, opstandig woord, tegenspraak tegen het schijnbaar onvermijdelijke noodlot... Wij kunnen niet zomaar oorlogen stoppen of onrecht laten verdwijnen. Wat we wel kunnen doen is ons er niet bij neerleggen. Bidden dat ons hart niet afstompt. Liefde spreken en liefde leven. Gewoon in onze eigen omgeving. Als opstandig teken en weerwoord dat we leven van het heilige 'en toch'. En toch staan we niet met lege handen. En toch is er nieuwe toekomst. En toch zal de wereld herschapen worden. De liefde zal niet sterven!

Ds. H.H. Schorren

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: Ds K. Hage,
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;
bij voorkeur niet op woensdag
Scriba: Hr. M.C. Berger,
G. van Nijenrodestraat 171,
3621 GJ Breukelen, tel. 06-15128659
email: scriba@pieterskerk.info

Ledenadministratie: W. Mur, tel. 266842,
email: noortje-wim.mur@planet.nl

Website: www.pieterskerk.info

Kerktelefoon: A.D. Vermeulen, Arianestraat 4, t 263392

Bij de diensten

Zondag 25 februari, de tweede zondag van de lijdenstijd, zijn er twee gastvoorgangers. In de morgendienst is dat ds. R.A. Houtman uit Epe. In de avonddienst is dat ds. P. Nagel uit Loenen (dit keer wel - per abuis had ik hem in vorige Kerknieuws al aangekondigd).

Zondag 4 maart, de derde zondag op weg naar het feest van Pasen, gaat in de morgendienst ds. R.A. Veen uit IJmuiden voor in de verkondiging en de gebeden. De avonddienst, deze maand weer in het Witte Kerkje, wordt geleid door ds. K.C. Smouter uit Wageningen.
ds. K.Hage

Afwezigheid ds. Hage

Van maandag 5 tot en met woensdag 7 maart ben ik afwezig in verband met nascholing voor predikanten. Bij dringende pastorale zaken kunt u contact opnemen met de scriba of met de wijkouderling.

ds. K.Hage

Pastoraat

Wilt u geboorte, ziekenhuisopname, ernstige ziekte, overlijden en andere belangrijke mededelingen doorgeven aan de ouderling in uw eigen buurt? Hier volgen de namen en telefoonnummers. Marlies Wijnen is ouderling van sectie 1 (Zuid) en contact-ouderling van sectie 2 (West). U kunt met haar contact opnemen via telefoon (0346-261837) of mail: marlieswijnen2@gmail.com. Reina van der Wilt is ouderling van sectie 4 (Noord), te bereiken via 0346-262103 of reinanr2@hotmail.com. Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie 3 (Centrum) en is te bereiken via 0346-251979 of famvanschepenzeel@gmail.com. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de wijkpredikant ds. K. Hage, tel. 0346-261565. Of, indien hij niet bereikbaar is, met de scriba, Marco Berger, tel. 06-15128659 of scriba@pieterskerk.info. Als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, neem dan tijdig contact op met uw sectieouderling, of één van de andere ouderlingen.

Kinderkerk

Hallo jongens en meisjes, jullie zijn druk bezig met het verhaal van Noach, elke week zien we iets meer daarvan bij de ark die op de tombe staat. We zijn erg benieuwd wat er de komende weken nog volgt!



Leerhuis

Woensdag 7 maart is er van 20.00-21.30 uur weer een Leerhuisavond in het Bonifatiushuis. In de lijdenstijd volgen we in de zondagse erediensten de gestalte van Saul, de eerste gezalfde maar verworpen koning van Israël. Het lijkt wel alsof God en de Bijbelschrijver hun ogen niet van hem af kunnen houden. Tot aan zijn bittere einde blijft hij de Gezalfde van God. Tijdens de leerhuisavond proberen we er met elkaar achter te komen hoe Saul juist ook in zijn tragiek een afspiegeling en voorbede is van het lijden en sterven van Jezus Christus. We richten onze aandacht dit keer op 1 Samuël 24. Ieder met vragen en behoefte om nieuwe dingen te leren is van harte welkom.

Ds. K. Hage

3 maart a.s. om 09.00 uur schoonmaken Pieterskerk!

A.s. zaterdag 3 maart willen we de Pieterskerk weer een "poetsbeurt" geven. We hebben een gezellig vast clubje en beginnen altijd met koffie en wat lekkers. Ook zin een keertje mee te helpen? Weet u welkom op 3 maart 2018 a.s. om 09.00 uur met alvast onze hartelijke dank!

Jan Winkel tel. 0346-241144

Jeugdvereniging Breukelen

Donderdag 29 maart a.s. vindt de achtste editie van The Passion plaats in Amsterdam Zuidoost. Dit jaar met het thema 'Ik zie jou'. De JV is van plan om daar met zijn allen heen te gaan. Het vervoer zal zijn met de trein. Hoe laat precies en met hoeveel is nog niet bekend. Misschien zijn er ook oudere gemeenteleden die mee willen? U bent van harte welkom! Jij/u kunt jezelf aanmelden bij Dennis Reimus of bij mij. Vanuit de Joh. De Doperkerk (i.s.m. de Pauluskerk) is men ook bezig om met een groep jeugd naar The Passion te gaan. Voor meer info, hou het Kerknieuws in de gaten!

Hartelijke groet, Marg Versloot

Huiskring

Op maandag 26 februari a.s. komen we bij elkaar om 20.00 uur bij Joop en Truus den Hartog, Dorpsstraat 32, 3626 AD Nieuwer Ter Aa.

"Looft de Heere" psalm 33, deze psalm begint met een oproep om vrolijk te zingen. Zingen kunnen we allemaal, maar vrolijk zingen voor de Heere? Aan welk moment denk je dan? Laten we het ook zien aan anderen? Vrolijkheid omdat we ons aan God toevertrouwen?

Wij gaan er over spreken.

Truus den Hartog

Gemeenteavond

Woensdag 14 maart is er na de bidstond voor gewas en arbeid, dus rond 20.30 uur, een gemeenteavond in het Bonifatiushuis. Noteert u vast de datum in uw agenda?

Meer informatie over de invulling in de volgende Kerknieuws.

Ds. K. Hage



WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: Ds H.H.Schorren,
Keizerskroon 5, 3621 RS Breu-
kelen, tel. 266337,
email: h.h.schorren@gmail.com
Scriba: Ds. D.E.E. Figee,
K.Doormanweg 3, 3621 JV
Breukelen, tel. 262912, e-mail:
scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Kerkelijk bureau: M. Pfeiffer, Stationsweg 61b, 3621 LK
Breukelen, tel. 261196, moniquepfeiffer@hotmail.com

Autodiensten: Emmy Wildeman, tel. 241578

Website: www.pknbreukelen.nl

Kerktelefoon: H.P. Vermaat, tel. 261817

Bij de diensten

Zondag 25 februari, Reminiscere

2^e van de veertigdagentijd

Voorganger: ds. J. H. Uytendogaardt (Utrecht)

Zondag 25 februari

Viering in de traditie van Taizé

Voorganger: ds. H.H. Schorren

Dinsdag 27 februari

Oecumenische vesper 40dagentijd

Thema: O wereld, zie uw leven...

Om 19.15 uur in het stiltecentrum van de Pauluskerk.
m.m.v. Greetje Buitelaar (piano) en Arnoud Heerings
(cantor)

voorganger: Sophie Koster

Zondag 4 maart, Oculi

3^e van de veertigdagentijd

Voorganger: ds. J. Mulder (Hilversum)

Dinsdag 6 maart

Oecumenische vesper 40dagentijd

Thema: O wereld, zie uw leven...

Om 19.15 uur in het stiltecentrum van de Pauluskerk.
m.m.v. Greetje Buitelaar (piano) en Arnoud Heerings
(cantor)

voorganger: Lies van den Hoven

Iedere vrijdag

Gebed voor Vrede en Verzoening

Van 12.15 – 12.35 uur is er het wekelijks gebed voor
Vrede en Verzoening in de traditie van Coventry.



In memoriam Henny Vlug

8 februari 1941 – 8 februari 2018



Op donderdag 8 februari is, op de dag van zijn 77^{ste} verjaardag, Henny Vlug overleden. Op de rouwkaart wordt ons dit verdrietige bericht meegedeeld met de woorden: *‘Intens dankbaar voor alle liefde die hij heeft gegeven, nemen wij afscheid van onze zorgzame, lieve man, vader, schoonvader, opa en broer.’* Ik denk dat de heer Vlug op zijn beurt

grote dankbaarheid heeft gevoeld voor de liefde van zijn dierbaren. De laatste jaren zijn niet de makkelijkste jaren geweest. Henny Vlug verloor door zijn ziekte gaandeweg zijn zelfstandigheid en werd steeds afhankelijker van zorg. En liefdevolle zorg heeft hij tot het eind toe ontvangen van zijn vrouw Annie, zijn kinderen, zijn familie en zijn vrienden, en uiteindelijk ook van het personeel van De Aa. Samen hebben zij het soms moeizame leven voor hem tot een mooi en gedragen leven gemaakt.

Henny Vlug werd op 8 februari 1941 geboren te Breukelen-Nijenrode aan de Straatweg 39, naast de Pauluskerk. Hij was de jongste van het gezin met vier kinderen. Zijn vader was architect bij de gemeente, zijn moeder was huisvrouw. Henny trad in de voetsporen van zijn vader en volgde een bouwkundige opleiding in Amsterdam. Hij heeft vervolgens bij verschillende architecten in Amsterdam gewerkt. Helaas kwam de malaise in de bouwwereld en had hij rond zijn 55^{ste} geen werk meer. Af en toe nog een klus zoals de renovatie van een ziekenhuis in Purmerend, maar verder werd het gezin gedwongen zuinig aan te doen. Zijn motto bleef echter dat je goed voor jezelf moest zorgen.

Via wederzijdse vrienden had hij ondertussen Annie Baas uit Ouderkerk a/d Amstel leren kennen. Het was in oktober 1972. Op 1 december 1976 traden ze in het huwelijk. Ze trouwden vanuit zijn ouderlijk huis waar hij toen met zijn zus Nel woonde. Henny bouwde zelf het huis voor zijn gezin dat tot zijn grote vreugde in 1978 uitgebreid werd met de geboorte van Marjolijn en in 1982 met de geboorte van Guido. Overigens ontwierp hij ook het huis voor zijn zus Evelien en haar man Henk Menke, en zijn er meerdere huizen in Breukelen die hij ontworpen heeft. Als hij aan het werk was, was hij een nachtbraker. Henny was zeer geduldig als vader. Hij had alles voor zijn kinderen over. En met heel veel liefde spreken zij dan ook over hem. Veel herinneringen zijn er ook aan de vakanties in hun huisje *‘De Berghut’* in Gulpen, Zuid-Limburg, met het prachtige uitzicht en de mooie natuur. Henny leerde zijn kinderen kijken naar de details. Aan hobby's ontbrak het hem niet: elektronica en techniek, zelf apparaten bouwen, fotograferen en filmen.

Op donderdag 15 februari jongstleden hebben we zijn leven herdacht in de Pauluskerk met een dienst van Schrift & Tafel. De prachtige verhalen van Annie en de kinderen,

en van zijn zus Evelien en haar kinderen, en van nichtje Trudy namens de familie Baas spreken van liefde en dankbaarheid. Henny zal gemist worden. Wij lazen Psalm 84, waarin onder andere de woorden staan: *'Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase...'* Zoals Henny gedragen werd in grote liefde, zo zullen zijn nabestaanden elkaar dragen, en ook gedragen worden door liefdevolle mensen om hen heen... en door God, die de liefde zelf is! Zo zal het dal van dorheid veranderen in een oase, en zal een nieuwe zon ook over hen opgaan.

Laten wij in onze gebeden de nabestaanden dragen; zijn vrouw Annie, zijn (schoon)kinderen Marjolijn en Bart, Guido en Annelieke, zijn kleindochter Robin, zijn zus Evelien, zijn neven en nichten, familie en vrienden.

Ds. H.H. Schorren

DIACONIE



Hulp nodig? Bel 0900 4474474
ma t/m do, 9.00 -12.00 u. (10 ct/m)
Hulp bieden? Bel 0318 742510

Toelichting collecte Pauluskerk 25 februari

Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat

Armoedebestrijding door SchuldHulpMaatje

Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar. Een moeder uit Amsterdam vertelt: 'Ik heb geen gat in m'n hand, maar moet alles in m'n eentje regelen. Door een fout met de kinderopvangtoeslag raakte ik in de schulden. Ik durfde de post niet meer open te maken. Gelukkig heb ik nu een maatje die mij helpt.' In 2011 heeft Kerk in Actie samen met andere kerken en christelijke organisaties het project SchuldHulpMaatje opgezet. Binnen dit project worden vrijwilligers tot 'maatjes' opgeleid om mensen met schulden te begeleiden en te coachen. Inmiddels zijn er zo'n 1.500 maatjes. Per jaar worden zo'n 6.000 mensen persoonlijk begeleid. De collecteopbrengst wordt onder meer ingezet om nieuwe maatjes te trainen, zodat zij goed voorbereid zijn op hun taak. Met deze collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie zoals SchuldHulpMaatje in Nederland. Van harte aanbevolen!

Toelichting collecte Pieterskerk 25 februari

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg

De Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen

een rol spelen. Christus ontfermt Zich over mensen die (te) veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de christelijke gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er meer nodig dan pastorale zorg vanuit de gemeente. Om die reden is Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in het leven geroepen. Dit huis (op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek) wil fungeren als een verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. Dit huis is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen.

Toelichting collecte Pauluskerk 4 maart

ZWO – West-Papoea

"Als je een vrouw opleidt, leid je een hele generatie op. Op veel plaatsen in West-Papoea zijn sterke vrouwen nodig". Een uitspraak van Hermin Rumbur. Zij is directrice van het Vormings- en Toerustingscentrum voor Vrouwen in West Papoea. Kerk in Actie onderhoudt daarmee geregeld contact. Op zondag 4 maart is de collecte daarvoor bestemd. Hermin vervolgt: "Vrouwen leren er lezen en schrijven, volgen bijbelstudies, krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Deze vrouwen nemen hun kennis en ervaring mee terug naar hun dorpen. Vaak richten ze daar een vrouwenvereniging op of starten ze lokale cursussen in hun kerk. Zo spelen ze een actieve rol in kerk en samenleving. En heel belangrijk: zij stimuleren hun dochters om naar school te gaan, zodat het werk in de volgende generaties doorgaat". Deze collecte wordt van harte aanbevolen.

Namens de ZWO-commissie, Wim Kaars

Toelichting collecte Pieterskerk 4 maart

Project Lima in Peru

We bestemmen de zendingscollecte voor het project Rimac in Lima, Peru. In het hartje van de miljoenenstad Lima ligt de wijk Rimac. Veel mensen in deze wijk kampen met armoede. Ook problemen met alcohol, drugs, seksueel en huiselijk geweld komen veel voor. De wijk is berucht om de vele jeugdbendes die er actief zijn. De tieners en jongeren in deze bendes komen vaak uit gebroken gezinnen. In deze wijk hebben zendingswerkers Jan-Maarten en Ineke Goedhart de afgelopen jaren meegewerkt aan de opbouw van een nieuwe gemeente: Nueva Esperanza (Nieuwe Hoop). Naast de zondagse kerkdiensten organiseert de gemeente onder andere clubs, een maaltijdproject voor kinderen en tieners, cursussen voor ouders over geld en opvoeding. Alleen... ze heeft nog geen eigen plek. Er is dringend behoefte aan een eigen gebouw zodat de gemeente haar activiteiten kan uitbreiden en in de toekomst op eigen benen kan staan. Hoewel er nog € 30.000,- nodig is om het te realiseren komt de realisatie steeds dichterbij.

Piet Wijnen

Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het



zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappendoen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die

het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Inloopochtenden in het Bonifatiushuis



Op *dinsdagochtend 27 februari* staat de deur van het Bonifatiushuis weer open van 9.30 tot 11.30 uur. U bent van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken, gezellig met elkaar te praten of een spelletje te doen. Mogen wij u ook eens ontmoeten? Graag tot ziens! Mocht u geen eigen vervoer hebben, dan kunt u contact opnemen met mw. R. Groenberg, T. Brandsmastraat 71, tel. 263232.



Amnesty International – CHINA

Oeigoerse academicus al 4 jaar vast.

Op 25 februari kunt u in beide wijkgemeenten vóór en na de dienst uw handtekening zetten voor de volgende zaak: De Oeigoerse academicus Ilham Tohti kreeg op 23 september 2014 levenslang wegens ‘separatisme’, terwijl hij juist Han-Chinezen en Oeigoeren met elkaar in gesprek wilde brengen. Ilham Tohti kwam op voor de rechten van de Oeigoeren, een voornamelijk islamitische etnische minderheid in China. Hij stelde tal van misstanden aan de

kaak. Oeigoeren worden willekeurig en in eenzame opsluiting vastgezet, en ze worden ernstig gehinderd bij het belijden van hun islamitische geloof. Ilham Tohti werd opgepakt op beschuldiging van ‘separatisme’. Sommige Oeigoeren willen onafhankelijk worden van China, maar Ilham Tohti is geen voorstander van afscheiding. Hij probeerde juist de dialoog met de autoriteiten en studenten van verschillende afkomst aan te gaan, om tot vreedzame oplossingen te komen. Hij maakte alleen maar gebruik van zijn recht op vrije meningsuiting. Toch werd hij tot levenslang veroordeeld. Wij gebruiken een voorbeeldbrief van Amnesty International naar president Xi Jinping van China. Wij roepen hem op Ilham Tohti onmiddellijk vrij te laten. Als u meer wilt weten kunt u naar de site van Amnesty: www.Amnesty.nl. Bij de lopende acties kunt u makkelijk een voorbeeldbrief downloaden en zelf versturen. Ik hoop op uw medewerking.

Ria van Voskuilen

De wandeling

Wandelt u graag? Wandel jij graag? Op donderdag 8 maart bent u weer van harte uitgenodigd. In onze omgeving genietend van ruimte, rust, natuur, stilte, rivier, kanaal, flora en fauna, hopen we met elkaar te wandelen en onderweg van gedachten te wisselen over diverse thema's. We wandelen iedere tweede donderdag van de maand. We starten om 9.00 uur op het Kerkplein bij het Bonifatiushuis en zijn rond 11.00 uur weer terug.

Seniorengespreksgroep

De Apostolische Geloofsbelijdenis

Op donderdag 8 maart komen we om 14.30 uur weer bij elkaar. Iedere tweede donderdagmiddag van de maand is er seniorengespreksgroep. We komen samen in de achterzaal van de Pauluskerk. Natuurlijk is



het mogelijk dat er voor vervoer gezorgd wordt. Houdt u van een goed en interessant gesprek, dan is deze groep iets voor u. Dit seizoen bespreken we de Apostolische Geloofsbelijdenis aan de hand van het boek van ds. Jac. Goorhuis, “Geloof belijden” (1991). De apostolische geloofsbelijdenis (De Twaalf Artikelen van het Geloof) is een van de centrale geloofsbelijdenissen uit het christendom. De belijdenis is langzaam ontstaan uit onder andere verzen uit de Bijbel en rond 170 is de eerste bekende versie op schrift gezet. Maar het is ook een belijdenis die bij ons in onze tijd veel vragen oproept: Is God Vader? Kunnen we Hem in alle ellende die mensen overkomt nog wel de Almachtige noemen? Was Maria maagd? Wacht ons een oordeel? En wat betekent opstanding des vleses? Iedere maand leggen we één artikel onder de loep en praten we er verder met elkaar over. Zo zullen we gaandeweg ontdekken wat de belijdenis ons (nog) kan vertellen en wat ons eigen geloof is.

Voor aankondiging concert

Nederlandse en Russische liederen

Lieve Geuens en Hein Hoogendoorn



Lieve Geuens (sopraan) en Hein Hoogendoorn (piano) zullen op zondag 11 maart 2018 een programma verzorgen met Nederlands poëtisch repertoire van o.a. Guido Gezelle, Lodewijk Mortelmans, Jurriaan

Andriessen en Antoine Oomen en, voor wat meer vuurwerk, Russisch repertoire van o.a. Tsjaikovski en Rachmaninov. Het belooft een heel afwisselend en apart concert te worden met bekend en minder bekend werk.

Lieve Geuens, sopraan, is geboren te Antwerpen. Zij studeerde aan het Conservatorium te Utrecht in zowel lichte als klassieke solozang, en is cum laude afgestudeerd voor veelzijdige expressiviteit. Zij heeft klassieke zang gestudeerd bij o.a. Gabriëlla Boré, Eugénie Ditewig en Cora Cannemeyer. Masterclasses volgde zij onder anderen bij Pedro Paulo Neves te Parijs. Lieve heeft met de vertolking van opera aria's een internationale carrière gemaakt en richt zich de laatste jaren naast de uitvoeringen van opera aria's ook op concerten met lied- en oratorium-repertoire.

Hein Hoogendoorn, pianist, is geboren te Groningen. Hein is afgestudeerd als uitvoerend musicus (solist) aan het Conservatorium van Groningen. Hij heeft gestudeerd bij o.a. Rob van Deirse. Verder volgde hij masterclasses bij Noel Lee, Vladimir Tropp en vele anderen. Naast zijn solistisch werk heeft Hein als begeleider van zangers een eigen plek veroverd in Nederland.

Het concert vindt plaats in de Pauluskerk en begint om 15.00 uur. De entree bedraagt € 10,-

Dagreis Oosterbeek en Arnhem

Sint Bernulphuskerk en Sint Walburgiskerk



Op zaterdag 17 maart a.s. is er een dagreis naar Oosterbeek en Arnhem. We vertrekken om 8.30 uur vanaf de Pauluskerk. De kosten van deze reis zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Opgave *vóór 1 maart 2018* bij ds. Schorren (h.h.schorren@gmail.com / 0346-266337). In Oosterbeek gaan we de 14 kruiswegstaties van Jan Toorop bekijken die in de Bernulphuskerk hangen. Dat de originele staties nog in de St. Bernulphuskerk

hangen is een wonder op zich. In de zomer van 1944 besloot het kerkbestuur om de staties in een kluis van een bank op te bergen. In september 1944 speelde zich ook in Oosterbeek "De Slag om Arnhem" af. Na "De Slag" werd het gehele gebied geëvacueerd. Vanuit de Betuwe werd het dorp steeds beschoten. Duitsers en Nederlanders roofden, vernielden en bevuilden de bezittingen in de huizen en gebouwen. Niets bleef gespaard. De kluis van de bank lag echter onder het puin en geen van de rovers heeft daar erg in gehad.

Toorop schilderde en tekende de staties van 1916 tot 1919 in opdracht van mevrouw De Bruyn. Het schilderen of liever het tekenen - het zijn namelijk krijttekeningen - ging niet zo vlot als iedereen en vooral pastoor Vossenaar het had willen zien. Jan Toorop werkte aan deze staties in Oosterbeek en in Domburg op Walcheren. Hij was een weergaloos tekenaar, een verbluffend colorist, een alles durvende opbouwer van het grootse monumentale.

In Arnhem bezoeken we de Sint Walburgiskerk die aangesloten is bij het Coventryberaad Nederland. Het is de oudste nog bestaande kerk in Arnhem. Het gebouw is niet meer als kerk in gebruik, maar wordt gebruikt als locatie voor tentoonstellingen, concerten, lezingen en diverse vieringen.

De kerk werd gesticht door het Sint-Walburgiskapittel dat in 1315 Tiel had verlaten om zich in Arnhem te vestigen. De kerk werd in gebruik gesteld rond 1375. De kerk is gebouwd in een eenvoudige gotische stijl en heeft als een van de weinige gotische kerken in Nederland een tweetorenfront. Omdat de kerk exclusief door de kanunniken werd gebruikt, ontbrak een apart priesterkoor. Na het verbod op de uitoefening van de katholieke godsdienst werd de kerk onder meer gebruikt als gevangenis en wapenarsenaal. In 1808 werd de kerk teruggegeven aan de katholieken. Van 1851 tot 1854 werd de kerk gerestaureerd door architect Theo Molkenboer, die een priesterkoor toevoegde en de verdwenen gewelven in hout en stucwerk reconstrueerde. Bij "De Slag om Arnhem" in september 1944 brandde de kerk geheel uit. Na de oorlog werd de kerk herbouwd en uitgebreid. Paus Paulus VI verhief de kerk in 1964 tot *basilica minor*. Op zondag 12 mei 2013 is de kerk onttrokken aan de eredienst.

Nacht van de vluchteling 2018



In de nacht van zaterdag 16 juni op zondag 17 juni klinkt het startschot van de negende editie van Nacht van de Vluchteling. In het holst van de nacht lopen duizenden lopers in verschillende grote steden in Nederland deze sponsorloop. Er zijn wereldwijd nog nooit zo veel mensen tegelijk op de vlucht geweest als op dit moment. Meer dan 65 miljoen mensen hebben huis en haard moeten

verlaten vanwege oorlog, onderdrukking en conflict. Op zoek naar een veilige toekomst. Zij hebben dringend hulp nodig. Schoon drinkwater, onderdak, voedsel en medische zorg. Hiervoor lopen we met elkaar de Nacht van de Vluchteling. Ondergetekenden willen ook in deze nacht lopen en nodigen iedereen uit die mee wil lopen voor dit goede doel. We lopen de route van 20 km en van 40 km. Wil je meelopen, geef je dan bij ons op vóór 1 maart a.s.

Ans van der Velde, 06-12611812

Ingrid Baas, 06-46197804

Harold Schorren, 06-15195149

Bruikbare, verkoopbare spullen

Noemt u ze zoals u wilt: curiosa, vintage, antiek, of snuffelpullen... Ons maakt het niet uit. Wij zijn altijd op zoek naar verkoopbare spullen voor de jaarmarkt voor de kerk in juni. Hebt u zelf iets over, gaat u verhuizen of kleiner wonen en moet u opruimen, of misschien moet u een huis leegruimen? Vaak is het jammer om iets zomaar weg



te gooien, terwijl het nog goed is. Wij helpen u graag door deze spullen bij u op te halen. Neemt u contact op met Hans Schriever, tel. 06-14489888, Frans Atsma, tel. 0346 264635 of Ard Mak, tel. 06-41394945. Dit kan het hele jaar door. We maken dan een afspraak om langs te komen. De Rommelmarktcommissie

PASTORAAL
DIACONAAL
CENTRUM



25
JAAR

de Herberg

Benefietconcert voor jubilerend PDC de Herberg

Een uniek concert dat u en jij niet mogen missen. Het zal plaatsvinden in de Grote Kerk te Gorinchem op 14 april 2018 en uitgevoerd worden door de koren 'Looft den Heer' uit Notter en Chr. Gem. Drechtstedenkoor 'Praise Him' uit Dordrecht beiden onder leiding van Jan Quintus Zwart. Deze koren hebben ook concerten gegeven rond de start van de Herberg, nu 25 jaar geleden. Naast de genoemde koren leveren Marjolein de Wit, fluit; Ronald IJmker, orgel en Martin Zonnenberg, vleugel een belangrijke bijdrage. Het belooft een mooi concert te worden. De opbrengst van de collecte komt geheel ten goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek. Reden genoeg om op 14 april naar Gorinchem te komen. Het concert begint om 19.30 uur. De deuren van de kerk zijn open vanaf 19.00 uur. We hopen velen te mogen ontmoeten.

Voor meer informatie: Piet de Groot
voorzitter@praisehim.nl.

Veertigdagentijd

Voorafgaand aan Pasen wordt gedurende veertig dagen naar dit centrale feest toegeleefd. In de protestantse traditie wordt deze periode de lijdenstijd of veertigdagentijd genoemd; die loopt van Aswoensdag tot Stille Zaterdag. Veel christenen vasten in de veertigdagentijd. Zij onthouden zich in deze periode van bepaalde gewoontes zoals alcohol drinken en snoepen, maar ook bijvoorbeeld televisie kijken of het gebruikmaken van sociale media. Vaak wordt het geld dat daarmee wordt uitgespaard aan een goed doel gegeven. Er is binnen het protestantisme geen expliciete gezamenlijke traditie van vasten. Het wordt op individuele basis gedaan of door kleine groepen binnen kerkelijke gemeenten. De veertigdagentijdkalender en de app van Kerk in Actie bieden tijdens de veertigdagentijd dagelijkse bezinning.

De kalender nu voor slechts 2 euro

De veertigdagentijdkalender voor de helft van de prijs te bestellen in onze webwinkel. Tip: Geef een kalender aan een familielid, vriend of bekende, want voor de prijs van één ontvangt u er nu twee.

Veertigdagentijd app

De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. Stilstaan bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. De app van Kerk in Actie helpt om bewust toe te leven naar Pasen. Iedere dag in de veertigdagentijd een mooie tekst ontvangen? Download de Kerk in Actie app. Een app met inspirerende teksten gedurende de veertigdagentijd die helpt om bewust toe te leven naar Pasen.

Centraal staat de Kerk in Actie veertigdagentijdcampagne 'Onvoorwaardelijke liefde.

Download de app via www.pkn.nl

Hierbij alvast een inspirerende tekst voor veertigdagentijd.

Wij krijgen elkander lief

*Wij krijgen elkander lief
als de bladeren van een boom
de aderen van een stroom
de letters van een brief.*

*Wij heten dezelfde naam
wij nemen dezelfde loop
langs groene oevers van hoop
wij hebben dezelfde stam.*

*De Vader heeft ons geplant
en de Zoon plant ons voort
de Heilige Geest legt het woord
van God in onze hand.*

Uit: Liefde, uitgave van de Protestantse Kerk

Welkom bij Panel Protestantse Kerk



Bent u zo iemand die zich betrokken voelt bij de Protestantse Kerk in Nederland, maar af en toe ook vraagt tekenen heeft bij wat de landelijke kerk/dienstenorganisatie doet, zegt of verzint? Dan zijn we naar u op zoek! In het Panel Protestantse Kerk kunt u uw mening geven over activiteiten, diensten en producten van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Dat kan gaan over uiteenlopende onderwerpen als de 40dagencampagne van Kerk in Actie, de klantvriendelijkheid van de dienstenorganisatie of de Kerstcampagne van de Protestantse Kerk. U ontvangt 4 tot 5 keer per jaar een uitnodiging om mee te doen aan één van de onderzoeken. Met uw opmerkingen en ideeën kan de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk nog beter van dienst zijn. Dus meld u aan!

Mijn Panel Protestantse Kerk

Wie mee wil doen aan het Panel Protestantse Kerk, kan een Mijn Panel-account aanmaken. Na volledige inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail met een wachtwoord en een link naar uw Mijn Panel-account. Dit wachtwoord is alleen nodig om in te loggen in uw account, bijvoorbeeld om uw gegevens in te zien en te wijzigen,

Meer informatie en vragen:

email: onderzoek@protestantsekerk.nl;

telefoon: (030) 880 1880

www.pkn.nl

Eenzaamheid

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich erg eenzaam. Ze voelen een gemis van verbondenheid met anderen.

Wat is eenzaamheid?

Sociale isolatie valt niet samen met eenzaamheid. Over wat eenzaamheid nu precies is, lopen de meningen uiteen, maar over een paar zaken kunnen we het wel eens zijn:

- eenzaamheid heeft te maken met tekorten in de sociale relaties
- eenzaamheid is een gevoel wat mensen hebben;
- eenzaamheid is niet gelijk te stellen met alleen zijn;
- eenzaamheidsgevoel is onplezierig en bedrukkend.

Ondanks dat er vele omstandigheden zijn die kunnen bijdragen aan een gevoel van eenzaamheid, zal het altijd

de persoon zelf zijn die het als zodanig beleeft. Eenzaamheid is een subjectieve beleving. Het gaat hierbij om hoe iemand zijn netwerk waardeert.

Eenzaamheid, die intens en langdurig is kan gevolgen hebben voor de gezondheid. Het kan leiden tot neerslachtigheid en depressieve buien of tot een depressie. Als de depressie al onderkend wordt, zal vaak de oplossing in medicijnen gevonden worden. Veelal ontstaat er dan ook een breed scala aan psychosomatische klachten. Een ander gevolg kan zijn dat men zichzelf nauwelijks nog de moeite waard vindt. Gevoelens van verlatenheid en angsten om nog sociale contacten te leggen kunnen het ontwikkelen van een minderwaardigheidscomplex bevorderen. Kortom: van eenzaamheid word je ziek.

Tips tegen eenzaamheid

Wat kan uw gemeente doen tegen eenzaamheid? Twintig korte tips (*te vinden op www.pkn.nl*) die u wellicht op een idee brengen. Bijvoorbeeld:

1. Organiseer een telefoencirkel van en door ouderen in je gemeenten.
2. Wees alert op risicogroepen: jonge moeders, gescheiden mensen, mensen die hun partner verliezen, mensen die werkloos worden, studenten, alleenstaande ouderen, mantelzorgers.
3. Leg contacten met zorg- en welzijnsorganisaties en vraag wat je als kerk rondom deze problematiek kunt betekenen.
4. Richt een maatjesproject op (*www.kerkinactie.nl/zorgzamekerk*)
5. Wijs mensen op 'Het Vakantiebureau' dat vakantieweken organiseert namens Kerk in Actie. Deze weken halen de gasten uit hun isolement. Zie www.hetvakantiebureau.nl.



Een heel klein zaadje

In Marcus 4 wordt het Koninkrijk van God vergeleken met een heel klein mosterdzaadje dat uitgroeit tot een forse boom. Sytse de Vries heeft daar een mooi lied op gemaakt dat onder nummer 181 is opgenomen in het nieuwe Liedboek. Het is ook voor jonge kinderen een begrijpelijke tekst geworden.

Een heel klein zaadje waait weg op de wind.

*Het ligt verloren op de straat
en niemand die het vindt.*

Zo'n heel klein zaadje dat vang je in je hand.

*Je dekt het met de aarde toe;
dan slaapt het in de grond.*

Zo'n heel klein zaadje is liefdevol gepoot.

*dan loopt het uit en wordt een boom,
een boom, zo sterk, zo groot.*

*Zo'n heel klein zaadje groeit langzaam, tak na tak,
tot alle vogels zingen in
hun grootse onderdak.*

Zo'n heel klein zaadje is Gods Koninkrijk:

*Het groeit en wordt voor iedereen
een schuilplaats wereldwijd.*

Dit kleine zaadje, je vangt het in je hart.

*Het wordt van alle liefde groot,
het groeit als je volhardt.*



COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

Bezorging: W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;
mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814

Bankrekeningnummer Kerknieuws: St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60
Kostprijs: € 20,=

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1^e zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkomroep.nl

Administrateur: Mw. M. Davids-Garritsen, Kerkplein 16, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-262692, email: m.davids@sdivad.nl
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL41 FVLB 0635 8109 99, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

C. Vervat, tel. 06 51796607, of ceesvervat@gmail.com

Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email hansmanhenk@hetnet.nl

Adres Pauluskerk: Straatweg 37, 3621 BG Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89