

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 12 NOVEMBER 2017

10.00 uur: Ds. J. Mulder, Hilversum

Collecten: 1. Kerk in Actie: Binnenlands Diaconaat
(zie toelichting)
2. Kerk

ZONDAG 19 NOVEMBER 2017

10.00 uur: Ds. H.H. Schorren

Dienst van Schrift en Tafel

Collecte: 1. Amnesty International (zie toelichting)
2. Kerk

Coventrygebed voor Vrede en Verzoening

Vrijdag 10, 17 en 24 november 12.15 - 12.35 Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 12 NOVEMBER 2017

10.00 uur: Ds. K. Hage

Collecten: 1. Kerk in Actie: Binnenlands Diaconaat
(zie toelichting)
2. Kerk

18.30 uur: Ds. E. Mouissie, Bunschoten (NGK)

Collecte: Kerk

Autodienst: Hr. J.P. den Hartog, tel. 0294-231553

ZONDAG 19 NOVEMBER 2017

10.00 uur: Ds. K. Hage

Collecten: 1. Amnesty International (zie toelichting)
2. Kerk

18.30 uur: Ds. F.E. Schneider (NGK)

Collecte: Zending Sukrit Roy

Autodiensten: Mw. N. Takke 06-17280139

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 10 november 16.45 uur: ds. K. Hage

Vrijdag 17 november 16.45 uur: Mw. L. van den Hoven

Vrijdag 24 november 16.45 uur: ds. F.E. Schneider

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 2 weken. Kopij graag inleveren op maandag 20 november voor 18.00 uur.

AGENDA

Woensdag 15 november, 20.00 uur, Bonifatiushuis
Leerhuisavond 1 Samuel (zie toelichting), ds. K. Hage

Woensdag 15 november, 20.00 uur, Pauluskerk
Maria en de Koran (zie toelichting), ds. G. Speelman

Vrijdag 17 november, 20.00 uur, de Ark in Maarssen
Theatervoorstelling 500 jaar Reformatie (zie toelichting)

Zondag 19 november, 17.00 uur, Pauluskerk
Tischreden en maaltijd (zie toelichting)

Zondag 26 november, 15.00 uur, Pauluskerk
De Nieuwe Liefde (zie toelichting), Huub Oosterhuis

Zondag 10 december, 15.00 uur, Open Hof in Maarssen
Herdenking verdronken vluchtelingen (zie toelichting)

MEDITATIE

Je hoeft niet bang te zijn! 500 jaar Reformatie

De Luthertentoonstelling in het Catharijne Convent in Utrecht opent met twee heiligen. Allereerst zie je een beeld van St. Anna met haar dochter Maria en kleinzoon Jezus. Maarten Luder roept deze heilige aan als hij als jong rechtenstudent overdag plotseling wordt overvallen door een heftig onweer en in doodsangst verkeert. Hij belooft Anna het klooster in te gaan als zij hem veilig door het noodweer weet te leiden en zo geschiedde. Naast het beeld 'St. Annagedrieën' ligt een hamer uit de 12^{de}/13^{de} eeuw, van St. Maarten, de schutspatroon van onder andere de stad Utrecht. Martinus van Tours kennen wij vooral door het verhaal over zijn barmhartigheid: zittend op zijn paard snijdt hij een stuk van zijn rijke

mantel af en geeft dat aan een arme bedelaar. Zijn heiligheid heeft Martinus echter aan nog een andere kwaliteit te danken. Volgens de legende sloeg deze heilige uit de 4^{de} eeuw met de hamer duivels en afgodsbeelden neer.

Het blijft toch heel bijzonder dat onze hervormer Maarten Luther op de dag van St. Maarten (11 november) is gedoopt en in vele opzichten een navolger van zijn naamgever is geworden. Niet voor niets liet hij in de herfst van 1517 zijn naam Luder veranderen in Luther, wat 'bevrijde' (van de angst en de duivel) betekent.

Luther zelf wordt overigens vaak afgebeeld als een zwaan. Een van Luthers beroemde voorgangers, de Boheemse reformator Johannes Hus, kwam in 1415 vanwege zijn opvattingen op de brandstapel terecht. Hij zou toen hebben gezegd: 'Jullie kunnen nu wel een gans (Hus betekent gans) verbranden, maar na mij zal een zwaan opstaan'. Luther beschouwde zichzelf als de opvolger van Hus en in iedere Lutherse kerk is de zwaan nog steeds terug te vinden.

In de tentoonstelling wordt natuurlijk breed ingegaan op de vraag waarom Luther zo'n grote invloed heeft gehad, want zijn ideeën waren niet nieuw. Allereerst maakte hij dankbaar gebruik van de uitvinding van de boekdrukkunst, maar hij had ook veel gevoel voor timing en marketing. Zijn beroemde 95 stellingen, waarin hij zich uitsprak tegen de aflaathandel en andere misstanden in de kerk, publiceerde hij bewust op 31 oktober, de dag voor Allerheiligen. Op deze dag zou namelijk extra veel publiek aanwezig zijn in de stad Wittenberg. Hij wist ook (net als de verkopers van aflaten) dat door alle aandacht op 1 november voor de overleden heiligen en een dag later voor de overleden zielen (Allerzielen) de mensen extra bang en ontvankelijk zouden zijn.

De grote zorg van de gelovige in de tijd van Luther was: hoe bereiken we de hemel? Er bestond een enorme angst voor hel en vagevuur en de kerk sprong daar graag op in met het verkopen van briefjes, die een korter verblijf in het vagevuur zouden garanderen en/of een snellere doorgang naar de hemel. Deze zogenaamde aflaten kon je kopen voor jezelf of voor een familielid en vonden gretig aftrek. De opbrengsten kwamen ten goede aan de droom van paus Leo X, namelijk de bouw van een nieuwe St. Pietersbasiliek in Rome. De Augustijner monnik Luther heeft zelf overigens ook een aflaat gekocht, toen hij bij een bezoek aan Rome op zijn blote knieën de trappen van de St. Pieter beklom. In het klooster viel hij bij de medebroeders al op door zijn extreme boetedoening, hij was ontzettend streng voor zichzelf. Regelmatig vocht hij in zijn cel tegen de duivel, die hem ondanks zijn vroomheid bleef belagen. Pas door het lezen en bestuderen van het Nieuwe Testament en met name de brief van Paulus aan de Romeinen, kwam Luther tot het inzicht dat hij zichzelf niet kon redden of bevrijden uit de macht van het kwaad, maar dat alleen Gods genade dat kan. Die genade is niet te verdienen of te kopen, die valt ons niet toe dankzij, maar ondanks onszelf. Luther

herontdekte het evangelie, dat menselijkerwijs een onlogische boodschap bevat: God houdt onvoorwaardelijk van je, hij redt je tegen alle verwachting in. Je hoeft niet bang te zijn voor dood of hel!

Deze bevrijdende boodschap wist Luther bij de mensen te brengen dankzij zijn vertaling van eerst het Nieuwe en later ook het Oude Testament in het Duits. Luther vertaalde vanuit het Grieks en maakte gebruik van het Duits dat op straat gesproken werd en begrijpelijk was voor iedereen. Tot dan toe waren er vrijwel alleen Bijbels in het Latijn beschikbaar en ook de missen werden standaard in het Latijn gehouden. Luther bracht de Bijbel naar het volk. De gewone gelovigen gingen de Bijbel lezen en mochten die zelf uitleggen, een openbaring. Natuurlijk konden nog niet veel mensen lezen, maar hij bracht ook veel kleine boekjes uit over aansprekende thema's en die werden net als de Bijbels rijk geïllustreerd.

De viering 500 jaar Reformatie in de Slotkapel te Wittenberg benadrukte vooral 'Das Wort' (de Bijbel): 'In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God' (Joh. 1:1). Ook de Bergrede (Matt. 5) was opgenomen in de liturgie: het koninkrijk van God is bereikbaar voor iedereen, juist ook voor de zwakken in onze maatschappij. Door de Reformatie kwamen Bijbelverhalen naar voren, die eerder nauwelijks aandacht hadden gekregen. Bijvoorbeeld het verhaal dat Jezus de kinderen bij zich uitnodigt: 'Laat de Kinderen tot Mij komen'. Als de kinderen welkom zijn in Gods koninkrijk, dan hoef je de hemel dus niet zelf te verdienen. En het verhaal van de overspelige vrouw sprak ook aan, waarbij Jezus zegt: 'Wie zonder zonden is, werpe de eerste steen'. Als je oprecht berouw toont, is er vergeving mogelijk, dankzij de Genade van Christus kunnen ook zondaars in de hemel komen.

Door alle aandacht voor Luther dit jaar zou je hem bijna als een heilige, een gelovige zonder zonden, kunnen gaan zien. Terecht gaf ds. De Reuver in de Nationale Viering 500 jaar Reformatie in de Domkerk aan dat Luther ook verkeerde standpunten heeft gehad, met name over de Joden. Voor zijn antisemitisme moeten wij ons schamen. Ook de scherpe tegenstellingen die door de Reformatie zijn ontstaan tussen de Rooms-katholieke en de Protestantse Kerk en de vele slachtoffers zijn zeer te betreuren. Gelukkig heeft het Reformatiejaar beide partijen juist weer nader tot elkaar gebracht, dat was zowel in de viering in Wittenberg als in Utrecht duidelijk merkbaar. De christelijke kerken delen het geloof in God als Vader, Zoon en Geest en kunnen van daaruit zonder angst en in vertrouwen groeien naar eenheid in verscheidenheid. 'Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.' (1 Kor. 13: 13)

Bertine Oosthoek-Bogaard

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: Ds K. Hage,
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;
bij voorkeur niet op woensdag
Scriba: Mw K.M. Mur - van Amerongen,
Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen,
tel. 266842, scriba@pieterskerk.info

Ledenadministratie: W. Mur, tel. 266842,
noortje-wim.mur@planet.nl

Website: www.pieterskerk.info

Kerktelefoon: A.D. Vermeulen, Arianestraat 4, t 263392

Bij de diensten

Zondag 12 november lezen we in de morgendienst

1 Samuël 7. Na de verhalen over de omzwingingen van de ark van het verbond komt nu een van de rode draden in dit Bijbelboek weer naar voren: de vraag naar goed leiderschap. In de figuur van Samuël en in zijn optreden is daarvan iets te herkennen. Er valt genoeg over te zeggen, maar één ding valt zeker op: bij goed leiderschap komt het leven *open* te liggen *tot op God* en zijn *bevrijdend handelen*. Zulke momenten spreken niet vanzelf, en als ze zich aandienen, is het in de vorm van een geschenk dat gemarkeerd mag worden. Dat is ook wat Samuël doet. Hij richt een steen op met de naam Eben Haëzer en zegt erbij: 'Tot hier toe heeft de HERE ons geholpen.'

De avonddienst wordt geleid door ds. E. Mouissie uit Bunschoten (Witte Kerkje).

Zondag 19 november lezen we 1 Samuël 8, waar het volk na en ondanks het krachtige optreden van Samuël roept om een koning. Ze willen ook status en aanzien, net als de omringende volken. Ze willen een bepaald soort leiderschap. En het droevige is dat de geschiedenis zich lijkt te herhalen. Wat Eli eerder te horen kreeg, krijgt nu ook Samuël te horen. Zit er wel voortgang in de geschiedenis? Of draaien we in cirkeltjes rond? Als het alleen afhangt van wat mensen ervan maken is het niet hoopvol. Maar God is er ook nog. En het hangt ervan af hoe Hij omgaat met onze menselijke, soms al te menselijke geschiedenis. En juist daarin toont God zich telkens weer verrassend dynamisch: Hij doet in zijn grote barmhartigheid een stap terug. En de spannende vraag is: hoe ver gaat Hij daar in? Wie zal zijn leiderschap het beste weerspiegelen?

In de avonddienst gaat ds. F.E. Schneider voor (Witte Kerkje).

Bij het schrijven van deze berichten stuitte ik op een sonnet van Gerrit Achterberg met de titel Eben Haëzer. Hoewel het niet makkelijk is, geef ik het toch door. Wellicht dat u dwarsverbanden kunt ontdekken door het gedicht naast 1 Samuël 7 te leggen. Met de titel suggereert Achterberg immers een verband. Staat het bevrijdend handelen van God niet tegen de achtergrond van *benauwdheid*? Spreekt er uit het 'tot hiertoe heeft de

HERE geholpen' niet ook een zekere weemoed over het verleden en onzekerheid over de toekomst? Klinkt er niet de roep om een andere vorm van *leiderschap*? Hoe dan ook, genoeg om over na te denken.

Eben Haezer

*Besloten zaterdagavond bij ons thuis.
Mistvoeten liepen sluipend langs de schuur.
Er was geen ziel meer buiten op dat uur;
de blauwe boerderij een dichte kluis.*

*Daar woonden wij bijeen met man en muis.
Door koestralraampjes viel een richel vuur
uit goudlampen op deel, eeuwig van duur
en stil van lijnkoeken en hooi in huis.*

*Mijn vader celebreerde er de mis:
de koeien voeren, plechtig bij de koppen.
Hun tong krult om zijn handen als een vis.*

*Een schim, diagonaal tot in de nokken.
Godsdienst hing zwaar tegen de hanebalken.
Zijn aderen beginnen te verkalken.*

Ds. K. Hage

Pastoraat

Wilt u geboorte, ziekenhuisopname, ernstige ziekte, overlijden en andere belangrijke mededelingen doorgeven aan de ouderling in uw eigen buurt? Omdat we (tijdelijk) een aantal vacatures hebben voor pastoraal ouderling is Marlies Wijnen voorlopig de coördinerend ouderling van alle vier de secties. U kunt met haar contact opnemen via telefoon (0346-261837) of mail marlieswijnen2@gmail.com. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de wijkpredikant, ds. K. Hage, tel. 0346-261565. Of, indien deze niet bereikbaar is, met de scriba van de wijkgemeente, mw. K.M. Mur-van Amerongen, tel. 0346-266842.

Sectie Zuid

We leven mee met mw. Molenaar, zij kwam 29 oktober ten val en brak haar been. Maandag 30 oktober is zij geopereerd en sinds 6 november is zij voor zes weken naar Mariaoord in Vinkeveen (Herenweg 69, 3645DH Vinkeveen) gegaan. We hopen en bidden dat zij hiervan weer mag herstellen en wensen haar geduld en rust in de tijd dat zij in Mariaoord verblijft.

Marlies Wijnen

Sectie West

Mark Trommel (Galgerwaard 16, 3621LW Breukelen) heeft maandag 6 november weer een behandeling aan zijn rug ondergaan. Dit is behoorlijk pijnlijk, we hopen en bidden voor hem dat het wat verlichting zal geven. We wensen hem sterkte bij het herstellen hiervan.

Marlies Wijnen

Bijbelkring

Dinsdag 14 november van 10.00 tot 11.30 uur is er weer Bijbelkring in het Bonifatiushuis. We lezen met elkaar

1 Samuël 7 en praten er met elkaar over door: gemis van God, levensvernieuwing, het markeren van dankbaarheid voor Gods hulp, allemaal dingen die herkenbaar zijn in het leven van een christen. Van harte welkom.

Ds. K. Hage

Leerhuisavond

Woensdag 15 november is de tweede leerhuisavond van dit seizoen. De eerste avond hebben we onze aandacht gericht op de verhalen over de omzwervingen van de ark (1 Sam. 4, 5 & 6) die een apart geheel vormen in het boek 1 Samuël. Dit keer richten we onze aandacht op 1 Samuël 8, een van de sleutelhoofdstukken uit het Bijbelboek, omdat hier het *koningschap in Israël* geïntroduceerd wordt. Er dient zich een nieuwe episode aan in de geschiedenis van Israël, met alle crisis en onzekerheid die daarbij hoort. In Israël is het koningschap echter nooit een vanzelfsprekende zaak geweest, omdat het immers God is die zijn volk regeert. Het gaat dus niet alleen om vragen rondom leiderschap, maar ook om de vraag op welke wijze God present is en hoe Hij regeert. Vragen die tegenwoordig net zo prangend zijn als toen. Wil je meelesen, meedenken en meepraten? Van harte welkom in het Bonifatiushuis van 20.00 tot 21.30 uur.

Ds. K. Hage

Zending en werelddiaconaat

Op de Tombe ligt op zondag 12 november een lijst om in te tekenen voor Immanuël Dagoverdenkingen à €6,95, of Hand Vol Koren à €10,90. U kunt het ook aan ondergetekende doorgeven.

Pieter Wijnen, tel. 261837

Giften

De collecte die op Dankdag voor gewas en arbeid is gehouden heeft het mooie bedrag van €1810 opgebracht. De Kerkrentmeesters willen iedereen hartelijk danken voor hun bijdrage aan deze collecte.

WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: Ds H.H.Schorren,
Keizerskroon 5, 3621 RS Breukelen, tel. 266337,
email: h.h.schorren@gmail.com

Scriba: Ds. D.E.E. Figuee,
K.Doormanweg 3, 3621 JV
Breukelen, tel. 262912, e-mail:
scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Kerkelijk bureau: M. Pfeiffer, Stationsweg 61b, 3621 LK Breukelen, tel. 261196, moniquepfeiffer@hotmail.com

Autodiensten: Emmy Wildeman, tel. 241578

Website: www.pknbreukelen.nl

Kerktelefoon: H.P. Vermaat, tel. 261817

Bij de diensten

Iedere vrijdag

Gebed voor Vrede en Verzoening

Van 12.15 tot 12.35 uur is er het wekelijks gebed voor Vrede en Verzoening in de traditie van Coventry.

Zondag 12 november, 8^e van de herfst

Voorganger: ds. J. Mulder (Hilversum)

Zondag 19 november, 8^e van de herfst

Schrift & Tafel

Profetenlezing: Ezechiël 34:11-17

Antwoordsalm: Psalm 23

Evangelielezing: Matteüs 25:31-46

De lezing uit Ezechiël begint met de woorden: *‘Dit zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen’*. Een belofte dat Hij als een herder naar zijn kudde (zijn volk) op zoek gaat en die uit de verstrooiing zal laten terugkeren naar hun eigen land. Hij zal ze laten grazen op een goede weide en laten rusten op groen grasland. Natuurlijk horen we hier meteen Psalm 23 meeklinken, in de berijmde versie beginnend met *‘Ik wil van God als van mijn herder spreken. Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken. Groen is het land waarin Hij mij doet komen, fris is de bron die Hij voor mij doet stromen.’*

De lezing uit Ezechiël eindigt met *‘Wat jullie betreft, mijn schapen, zegt God, de HEER: Ik zal rechtspreken tussen het ene schaap en het andere, tussen rammen en bokken.’* En met die woorden wordt meteen een link gelegd met de lezing uit het heilig Evangelie, Matteüs 25:31-46, over de komst van de Mensenzoon die zal plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Alle volken worden samengebracht en Hij zal de mensen scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. Het is een overbekende lezing die ook de grond legt voor de latere ‘zeven werken van barmhartigheid’. We tellen er in de lezing zes: de hongerigen spijzigen, de dorstigen laven, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken verzorgen en de gevangenen bezoeken. Het zevende werk is de doden begraven. Dat voegde paus Innocentius III (1198-1216) toe toen in het door epidemieën geteisterde Europa het begraven van de doden gevaarlijk maar noodzakelijk werk was. Hij baseerde zich hierbij op Tobit 1:17.

De evangelielezing is een mooie maar ook een lastige tekst. Dit soort beelden van een komend oordeel is veelal letterlijk verstaan als iets dat in de toekomst zal gebeuren. De ‘goede’ groep wordt uitgenodigd deel te nemen aan het koninkrijk *‘dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is’*. De ‘slechte’ groep wacht het eeuwige vuur. Hierop zijn de nodige vreemde ideeën gevormd die de Kerk bij tijd en wijle verscheurd hebben. Is het koninkrijk nu al in de schepping meegenomen? Of zijn zij die tot de ‘goeden’ behoren al vanaf den beginne bekend (predestinatieleer)? Wacht ons een oordeel? Is er een dreigende hel? Of gaat het hier toch meer om beelden, om een oproep de Herder te volgen naar grazige weiden? Veel hangt af van waar wij

dat koninkrijk plaats. Is het leven na de dood of nieuw leven in het hier en nu?

Voorganger: ds. H.H. Schorren

Bericht van overlijden

Op zaterdag 28 oktober is Willemina Hol - Van Zanten op 81-jarige leeftijd overleden (15 augustus 1936 - 28 oktober 2017). Mevrouw Hol woonde aan de Bernard van de Bongerdstraat.

Op vrijdag 3 november is zij herdacht in de aula van de Algemene Begraafplaats te Breukelen en aansluitend bijgezet in het familiegraf.

Wij willen in onze gebeden hen die achterblijven dragen; haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind, haar familie en vrienden. Dat God met zijn liefde en troost hen nabij mag zijn.

Catechisatie

Ben je tussen de 11 en de 16 jaar? Dan ben je van harte welkom op de catechisatieavonden in de Pauluskerk. De eerste keer is woensdag 15 november. Een leuke manier om met leeftijdsgenoten te spreken over wat jou bezig houdt in het leven, om met elkaar nieuwe dingen te ontdekken en te leren, en samen te kijken wat het geloof ons zegt. Het eerste blok gaat over 'feesten'. Welke feesten vieren we in Nederland? En welke dagen van gedenken? Welke feesten vieren we in de kerk? En welke feesten zijn belangrijk in andere religies? Waarom is vieren en gedenken belangrijk? Maar ook de vraag: wat zou jij willen vieren? En wat zou jij willen gedenken? Uiteindelijk willen we samen artikelen schrijven, foto's maken, interviews houden, recepten opzoeken om een KerstKrant te kunnen drukken en die met Kerstmis uit te delen. De data zijn de woensdagen 15, 22 en 29 november en 13 en 20 december. De avonden beginnen om 19.00 uur en zijn in de achterzaal van de Pauluskerk.

We hopen je te zien.

Marielle de Jong & Gery de With

Uit de kerkenraad

In de moderamenvergadering van begin november is besloten om aan het einde van de kerkenraadsvergadering van deze maand aandacht te besteden aan de veranderingen die de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) gaat doorvoeren. Dit vernieuwingsproces heet 'Kerk 2025; Terug naar de kern van het kerk zijn!'. Het belooft een dynamisch en reinigend gebeuren te zijn, met als kernwoorden: Transparantie, Eenvoud en Ruimte. De PKN vindt dat het voor iedereen - zowel binnen als buiten de kerk - duidelijk moet zijn dat het in de kerk gaat om de inhoud. Dat wil zeggen dat in de kerk Geloof en Geloofsgemeenschap, Diaconaat en Maatschappelijke presentie centraal staan. Om deze inhoudelijke taak mogelijk te maken, zo is de PKN tot de conclusie gekomen, is het de hoogste tijd om de structuur en ook de regels van de kerk eenvoudiger te maken.

Vereenvoudigen klinkt mooi, als dan ook maar de vrijheid en de kwaliteit - die als het goed is in de kerk

heersen - gegarandeerd worden. En tevens mag duidelijk zijn dat het scheppen van ruimte en het nastreven van zorgvuldigheid een illusie zouden zijn zónder regels die dat mogelijk maken.

Voor het overige gaat het in 'Kerk 2025' over de gemeenten, het ambt en de kerkenraad. U ziet het al, er worden heel wat mooie woorden en begrippen genoemd in het rapport dat onze kerkenraad gaat bespreken, maar het zal zeker niet meevallen om hier handen en voeten aan te geven.

Verder ontving de kerkenraad een eervolle uitnodiging. De Bahai-geloofsgemeenschap Stichtse Vecht heeft de Pauluskerk van harte uitgenodigd voor de viering van hun jubileum: 200 jaar geleden werd hun Stichter geboren. Als antwoord hebben zij onze hartelijke gelukwensen toegestuurd gekregen, waarbij werd vermeld, dat een aantal leden van onze kerk nog steeds met genoegen terugziet op de busreis naar het gastvrije Conferentieoord van de Bahai in Groesbeek. Daar werd ruim drie jaar geleden een indrukwekkende uitleg gegeven van dit vreedzame, van oorsprong Perzische geloof, dat beschouwd wordt als de jongste wereldgodsdienst. De Bahai streven naar wereldvrede vanuit de overtuiging dat er uiteindelijk één God is die door alle wereldburgers zal worden beleden. In de wijken en dorpsgemeenschappen werken zij zo veel mogelijk samen met anderen om een hechte en positieve gemeenschap te vormen, die dienstbaar kan zijn aan de hele bevolking rondom. Een streven waar wij ons als kerkgemeenschap achter kunnen stellen. Mogen ook wij persoonlijk goede vruchten voortbrengen bij het vervullen van onze levensopdracht. Tenslotte, vrede en alle goeds voor u en ons allen.

Ds. D.E.E. Figee, scriba

In en uit de Gemeente

Gelukkig voor Willy van Dijk-Meijbaum (Duivenkamp 620, 3607 BN Maarssenbroek) is de operatie aan haar knie geslaagd en mocht ze de dag na haar operatie weer naar huis. Nu komt een tijd van revalideren en zorgen dat alles weer een beetje tot rust komt. Voor Willy en Bert is het afgelopen jaar erg onrustig geweest. Laten we hopen dat alles weer ten goede zal keren. We wensen beiden veel sterkte, doorzettingsvermogen en vertrouwen. Vanuit de Pauluskerk een hartelijke groet.

Afgelopen week ontvingen we bericht van het Laurens-pastoraat in Rotterdam. Bert Kuipers heeft onlangs deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Daarbij is geconstateerd dat hij darmkanker heeft. Gelukkig bleek het operabel en was er geen sprake van uitzaaiingen. Op 7 november is Bert geopereerd, de operatie is voorspoedig verlopen. Naar verwachting zal hij nog enige dagen in het ziekenhuis verblijven en dan thuis verder herstellen.

We leven met hem en de zijnen mee en hopen op een spoedig herstel.

Hartelijke groet,

Margreeth van Ingen

Rondom de Kindernevendienst Pauluskerk

In de Adventsperiode gaan we met elkaar een kerststal vullen. Een grote stal in de kerk en een kleine 'voor onszelf'. We hebben als thema bedacht: 'Komt allen tezamen!' en daarbij bijbelverhalen gezocht in Oude en Nieuwe Testament. Herders, schapen, koningen, kamelelen, engelen, ossen, ezels, vader Jozef en moeder Maria, Jezus in de kribbe, een grote ster. Alles en iedereen komt voorbij! En met de creativiteit van Heinie wordt dat zeker weer prachtig om te zien.

Wij gaan met veel plezier aan de slag en we hopen natuurlijk dat veel kinderen komen meedoen. Hartelijk welkom!

Mocht u nog een schoenendoos over hebben, mogen wij die dan? Kunnen we goed gebruiken!

Dan nog dit: zaterdag 11 november Sint Maarten vieren, in de kerk. Welkom! Van 15 tot 17 uur lampionnen maken met elkaar. Even naar huis en om 19 uur komen luisteren naar het verhaal van Sint Maarten. Dan is er iets lekkers en gaan we met onze lichtjes naar buiten. Tot ziens!

De leiding van de kindernevendienst

DIACONIE

Collecte Binnenlands Diakonaat 12 november

Geen eigen kamer, verdrietige volwassenen om je heen, steeds weer verhuizen en altijd weer die onzekerheid of je in Nederland mag blijven. Kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum hebben vaak traumatische dingen meegemaakt voordat ze naar Nederland kwamen. En als ze eenmaal hier zijn, krijgen ze nog meer te verwerken.

Samen met andere organisaties staat Kerk in Actie op de bres voor deze kinderen. Zo kunnen de kinderen bijvoorbeeld een weekje met vakantie, naar recreatie- en sportactiviteiten in asielzoekerscentra of individuele rechtshulp en juridische bijstand krijgen. Op 12 november collecteren we voor dit werk. Geef voor een glimlach van een vluchtelingkind. Dit kan ook op rekening NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Diaconaat najaar.

Collecte Amnesty International 19 november

Over de hele wereld zijn mensen slachtoffer van schendingen van hun mensenrechten. Mensen worden gevangengezet of gediscrimineerd vanwege hun mening, geloof of seksuele oriëntatie. Zij worden slachtoffer van politiegeweld, marteling of bedreiging. Mensen worden veroordeeld op basis van verzonnen aanklachten na oneerlijke processen, of krijgen de doodstraf. Het wereldwijde scala aan mensenrechtenschendingen is enorm. Vaak zijn de slachtoffers individuen die machteloos staan tegenover de autoriteiten. Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle internationaal erkende mensenrechten geniet en zet daarbij in op een aantal prioriteiten, met als doel zo effectief mogelijk te opereren. Per onderwerp waar AI zich op

richt, analyseert het hoe impact te bereiken op het gebied van mensenrechten. Om de mensenrechtensituatie daadwerkelijk te verbeteren, is het noodzakelijk dat wet- en regelgeving omtrent mensenrechten in een land optimaal zijn. Daarnaast moeten de autoriteiten ervoor zorgen dat iedereen zich aan die wetten en regels houdt. Ook is er draagvlak nodig voor het belang van mensenrechten. Daarvoor is het noodzakelijk kennis over mensenrechten over te brengen en is capaciteit nodig om autoriteiten aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Verbeteringen op deze punten leiden tot ons einddoel: verbeteringen op het gebied van mensenrechten in de levens van individuen over de hele wereld.

Maandelijks is er een handtekeningenactie waarbij we aandacht vragen voor de situatie van een gevangene. In december worden er groetenkaarten uitgedeeld die u naar gevangenen kunt sturen, zodat ze weten dat men hen niet vergeten is. Deze collecte is o.a. daarvoor.



Hulp nodig? Bel 0900 4474474
ma t/m do, 9.00 -12.00 u. (10 ct/m)
Hulp bieden? Bel 0318 742510



VOEDSELBANKEN.NL
Stichtse Vecht

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen doen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

Oprichting Noodfonds

In de afgelopen twee jaar heeft een werkgroep, waarin vertegenwoordigers van de deelnemende kerken zitting hebben gehad, veel werk verzet, wat uiteindelijk heeft geleid tot de oprichting van de Stichting Diaconaal noodfonds Breukelen e.o.

De deelnemende kerken in de stichting zijn:

- Nederlands Gereformeerde Kerk te Breukelen
- Rooms Katholieke Parochie St. Jan de Doper te Breukelen
- Hervormde gemeente te Nieuwer ter Aa
- Protestantse gemeente Breukelen, bestaande uit de wijkgemeenten Pieterskerk en Pauluskerk

De oprichtingsakte van de stichting is gepasseerd op 21 juni 2017, belangeloos verricht door Notaris Appel te Maarssen en op 23 juni 2017 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder registratienummer 69013039.

De stichting heeft als doel het verlenen van financiële en/of materiële hulp aan personen die woonachtig zijn in de kernen Breukelen, Kockengen en Nieuwer ter Aa en

die niet zijn aangesloten bij een kerkelijke gemeente. De hulp zal worden verleend zonder onderscheid naar sekse, ras of afkomst, geaardheid of godsdienst.

In onverwachte financiële noodsituaties kan het diaconaal fonds hulp bieden. Het noodfonds geeft éénmalig financiële hulp daar waar de overheid of andere instanties geen hulp (meer) kunnen bieden.

Als een diaconie of een caritasinstelling een hulpvraag krijgt van een buitenkerkelijke, dan wordt de hulpvrager doorverwezen naar het noodfonds. De privacy van alle hulpvragers zal ten allen tijde gewaarborgd zijn.

Gemeenteleden van kerken die deelnemen in het noodfonds en gemeenteleden van andere geloofsgemeenschappen die *niet* deelnemen in het noodfonds maar wel een hulpvraag hebben voor financiële en/of materiële ondersteuning kunnen in eerste instantie een beroep doen op de diaconie of caritasinstelling van de eigen kerkelijke gemeente.

Het noodfonds helpt, maar kan niet zonder hulp. Draagt u het noodfonds een warm hart toe, steun ons dan. Meld u aan als donateur, of maak een gift over op NL74 RABO 0320 9801 62 t.n.v. Stichting Diaconaal noodfonds Breukelen e.o.

Het bestuur van de stichting hoopt u met bovenstaande informatie voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.

In de werkgroep hebben de volgende afgevaardigden van de verschillende kerken zitting:

Rooms Katholieke Parochie St. Jan de Doper:

Ed Middelweerd, Arie Jongeling Hans Veldhuis

Nederlands Gereformeerde Kerk:

Helma de Haan en Olga Zwarts

Hervormde gemeente Nieuwer Ter Aa:

Arie Groenendijk en Rinie van Dijk

Protestantse gemeente Breukelen:

Marianne Vedder, Joukje van der Velde, Stieneke van Schaik, Ria van Voskuilen, Jan Boonacker en Sjaak van Muiswinkel

Het bestuur van het noodfonds bestaat uit Helma de Haan (voorzitter), Hans Veldhuis (penningmeester), Sjaak van Muiswinkel (secretaris) en Rinie van Dijk (algemeen bestuurslid).

Namens het bestuur en de werkgroep,

Sjaak van Muiswinkel,

Secretaris Stichting Diaconaal noodfonds Breukelen e.o.

Zondag 15 oktober 2017

Werelddiaconaat 193,20 142,85

Kerk 135,30 178,00

Zondag 22 oktober 2017

Dorcas 155,45 175,40

Kerk 107,47 187,00

Zondag 29 oktober 2017

No Yellow Beans Day 312,02 262,70

Kerk 310,38 151,35

Avondmaalscollecte Hospitia 115,37

De Diaconie ontvingt een gift van € 20

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Koran met Maria

Op woensdag 15 november spreekt ds. Gé Spielman over de Koran en Maria. De avond begint om 20.00 uur in de achterzaal van de Pauluskerk.

Leren van de Koran over Maria. De verhalen uit de Koran en uit de Bijbel zijn afkomstig uit een bestaande verhalenschat in het Midden-Oosten. Dat geldt ook voor het verhaal van de aankondiging door de engel aan Maria dat zij van Godswegen een zoon zou ontvangen. Wat voor accenten worden gelegd in de Koranvertelling van dat gebeuren en waar zitten opvallende verschillen en overeenkomsten met het verhaal uit Lukas?

Huub Oosterhuis

De Nieuwe Liefde



Op zondag 26 november geeft Huub Oosterhuis om 15.00 uur een lezing in de Pauluskerk. Wie kent theoloog, dichter, ex-jezuïet en voormalig priester Huub Oosterhuis

(1933, Amsterdam) niet van zijn prachtige liedteksten, zijn poëzie en zijn boeken?

Oosterhuis was medeoprichter en tot 1998 directeur van centrum *De Rode Hoed* in Amsterdam. Eerder had hij al *De Populier* opgericht, een centrum voor religie, politiek en cultuur. In 1995 kwam mede op zijn instigatie het culturele, religieuze en politieke tijdschrift *Roodkoper* tot stand, waarvan hij de hoofdredacteur was. Overigens kwam in de 21e eeuw de nauwe samenwerking met *De Rode Hoed* ten einde, ook al werden daar op zondag nog wel 's morgens om 11.00 uur de vieringen gehouden en heet de grote, voormalig remonstrantse kerkzaal nu *Oosterhuiszaal*. Oosterhuis zag om naar weer een nieuw huis voor debatten, leerhuizen, musische experimenten en andere bijeenkomsten.

Hij vond die mogelijkheid in *De Nieuwe Liefde*, in Amsterdam aan de Da Costakade. *De Nieuwe Liefde* werd begin 2011 geopend. Hier vonden aanvankelijk ook

COLLECTEN

Pauluskerk Pieterskerk

Zondag 1 oktober 2017

Kerk & Israël 146,80 180,75

Kerk 120,75 175,00

Zondag 8 oktober 2017

St. Vluchtelingenwerk 173,49 186,60

Kerk 130,46 189,00

de diensten van de studentenekklesia plaats. De liturgische gemeenschap keerde met Pasen 2015 echter terug naar De Rode Hoed, nu onder de naam 'Ekklesia Amsterdam'. Huub Oosterhuis komt in de Pauluskerk vertellen over zijn ideeën achter De Nieuwe Liefde. Welke visioenen drijven hem? Welke Bijbelse notities zijn hierin leidend? En wat kunnen wij van dit bijzondere verbindende initiatief leren? Op de website van de Nieuwe Liefde vinden we de pakkende beschrijving: *De Nieuwe Liefde is debat, bezinning en poëzie. Debat om het over de wereld te hebben, bezinning om het over onszelf te hebben en poëzie om met woorden boven de chaos uit te stijgen.*

In samenwerking met Boekhandel M. van Kralingen is er ook een boekentafel, met daarop tenminste de twee meest recente titels, te weten 'Alles voor allen' en 'Wolf en lam'.

Herdenking voor verdronken vluchtelingen

Aan de grenzen van Europa spelen zich dagelijks drama's af. Dagelijks verdrinken mensen in zee die op zoek zijn naar een beter leven of komen op andere manieren om, naamloos, in stilte. In 2016 waren er meer dan 5.000 doden te betreuren. Halverwege 2017 zijn er al 2247 mensen overleden. Achter elk cijfer schuilt een mens van vlees en bloed met een eigen verhaal. Laten we hen niet vergeten en hen waardig herdenken.

Op *zondag 10 december*, de Dag van de Rechten van de Mens, is er in Maarssen voor de eerste keer een herdenking voor verdronken vluchtelingen aan de Europese grenzen. De herdenking bestaat uit drie delen: Van 15.00 tot 16.30 uur: Voorprogramma in gebouw Open Hof in Maarssendorp. Een werkgroep van Amnesty International vraagt aandacht voor het schrijven van kaarten aan gevangenen in de hele wereld. De directeur van Amnesty International Nederland, Eduard Nazarsky, vertelt over de rol van Amnesty bij de vluchtelingenproblematiek in de wereld. Peter Rouw van het Leger des Heils Vluchtelingenwerk spreekt over de opvang van vluchtelingen binnen onze gemeente. Waar/hoe worden ze gehuisvest, waar lopen deze mensen tegenaan en wat wordt er gevraagd van vrijwilligers die hen begeleiden.

Om 16.30 uur: Start wandeling van gebouw Open Hof naar de Amnestree op het stationsplein in Maarssenbroek (Safariweg).

Om 17.00 uur: Wake voor verdronken vluchtelingen met medewerking van ds. Jochem Stuiver. We staan stil bij hun overlijden, we staan stil bij het verdriet van wie de oversteek wel hebben kunnen maken. We nodigen u allen van harte uit om, met bloem en/of kaars, met ons mee te lopen en te waken.

De herdenking wordt georganiseerd door

- de Gideonsbende Maarssen,
- de Verrijzenisgemeenschap,
- de Heilig-Hartkerk,
- wijkgemeente De Ark/Ontmoetingskerk.

Meer info: wake2017stichtsevechtverbindt@gmail.com.

Bertine Oosthoek-Bogaard

Theatervoorstelling 500 jaar Reformatie

Op vrijdagavond *17 november* kunt u in de Ark (Duivenkamp 844, Maarssen) om *20.00 uur* de voorstelling 'Kom naar voren!', ter gelegenheid van de viering van 500 jaar Reformatie, bijwonen.

Verhalenverteller Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda presenteren bekende en minder bekende voorlieden van de Reformatie in een afwisselende, muzikale voorstelling. In tekst en beeld, begeleid door de klanken van een accordeon, komen de historische personen tot leven. Denk aan: Maarten Luther, Jan de Bakker uit Woerden, de Duitse vorst Philipp von Hessen, de gastvrije Menso Alting, de Bijbelgetrouwe Calvijn, de dappere Menno Simonszoon, de geleerde Arminius en de meid van de pastoor in Borne. Kent u ze nog niet? Dan leert u ze kennen, als ze naar voren komen en zich uitspreken! Historisch verantwoord gaat hier spannend samen met een actuele spits. Toegang vrij, collecte voor de onkosten.

Prot. wijkgem. Ontmoetingskerk Maarssen

Luthers Tischrede met middeleeuwse maaltijd

Op zondag 19 november 2017 bent u om 17.00 uur uitgenodigd voor een middeleeuwse maaltijd. Gastheren ds. Bert Aalbers en ds. Harold Schorren ontvangen u graag in de Pauluskerk aan tafel. Zie de voorgaande editie van Kerknieuws voor meer informatie

U kunt zich voor deze maaltijd nog opgeven tot 12 november a.s. bij ds. Schorren. De kosten van de maaltijd zijn € 18,50



Onderhoud en wijzigingen Bätzorgel 1787-1867

Behalve de orgelplaatsing, zijn ook de eerste 25 jaar van het onderhoud en de organistenvergoedingen niet in de financiële administratie van de kerkvoogdij terug te vinden. Het orgel was een cadeau van een koopman, vermoedelijk zijn orgel en organisten in die jaren mede door de plaatselijke elite bekostigd. Helemaal zeker is dit niet. Hans Erné vermoedt bijvoorbeeld dat de grote uitgaven aan het orgel in de jaren na 1811 betekenen dat de kerkelijke gemeente een lening voor het orgel terugbetaalt. In hoeverre de scheiding tussen kerk en staat, die in de Franse Tijd wordt doorgevoerd en overal in den lande inhield dat orgels voortaan in de kerkelijke administratie worden opgenomen, hier iets mee te maken heeft, is in het geval van Breukelen wegens het ontbreken van notulen onbekend.

Uit een brief die bewaard is gebleven in het archief van de Lutherse Kerk in Amersfoort is echter bekend dat Gideon Thomas Bätz het Breukelse orgel in 1799 onderhield. Dit herstel moet enige tijd in beslag hebben

genomen. De Amersfoortse brief dateert namelijk van mei 1799, terwijl er in het Breukelse orgel een inscriptie is gevonden met daarop: 'N S 1799 den 13 Juli'. Waar (of voor wie) 'N S' voor staat, is niet bekend. Mogelijk gaat het om orgelmakersknecht Nicolaus Zwartsburg (Schwartzburg/Swartzburg), die in 1760 bij Jan Hendrik Hartman Bätz in dienst treedt. Na het overlijden van deze eerste Bätz lijken diens knechten, onder wie Jan Hendrik Pothman, nog enige tijd samen te werken met de beide zoons. Of Nicolaus Zwartsburg in Breukelen gewerkt heeft of niet, blijft bij gebrek aan een geboorte- of sterfdatum vooralsnog pure speculatie.

Een deel van de administratie over 1815 geeft een inkijkje in de administratie van kerkmeester Jan Roodschild. Hieruit blijkt dat de familie Calkoen jaarlijks f 30,- bijdraagt aan het organistensalaris van f 205,- (ook hierover is een brief bewaard in inv.nr. 51A); de opbrengsten van huishuur komen ten goede aan de rekening voor het orgel. De administratie van Roodschild is, na zijn dood, geëxamineerd en gesloten ten overstaan van den Weledelen Geboren Heer Balthazar Ortt als daartoe gevolmachtigd door de Weledel Geboren Vrouwe, Douariëre Ortt van Nijenrode, Ambachtsvrouw van Breukelen en Patronesse dezer kerk en Heer Gerardus van der Kuijp, predikant en leden van de kerkenraad.



Bätzorgel anno nu

Twee honderd jaar later zijn we nog steeds afhankelijk van welgestelden om het onderhoud van het orgel gefinancierd te krijgen. Inmiddels hebben we een aantal toezeggingen binnen voor een totaalbedrag van €28.750: St Nicolaas Gasthuis, De Frans Mortelmans Stichting, Maatschappij van Welstand, J.E. Jurriaans, Stichting Orgelfonds Mooy en Meindersma Sybenga Stichting. Samen met ons eigen orgelfonds hebben we nu €64.750. Op 24 oktober is de Stichting Vrienden van de Pieterskerk (vriendenvandepieterskerk.nl) opgericht. Het bestuur is druk bezig om een bankrekening en ANBI-status aan te vragen. Zodra beide gereed zijn, kunt u ook uw financiële bijdrage leveren.

Dick Oosthoek

Dorcas Voedselactie 2017

De Dorcas Voedselactie bij Albert Heijn supermarkt heeft 115 volle dozen opgeleverd. Het was weer een prachtig resultaat. Veel dank aan ieder die een bijdrage heeft geleverd.

Marlies en Pieter Wijnen

Bruikbare, verkoopbare spullen

Noemt u ze zoals u wilt: curiosa, vintage, antiek, of snuffelspullen... Voor ons maakt het niet uit. Wij zijn altijd op zoek naar verkoopbare spullen voor de jaarmarkt voor de kerk in juni. Hebt u zelf iets over, gaat u verhuizen of kleiner wonen en moet u opruimen, of misschien moet u een huis leegruimen? Vaak is het jammer om zaken zomaar weg te gooien, omdat het nog goed is. Wij helpen u graag door deze spullen bij u op te komen halen. U contact opnemen met Hans Schriever tel. 06-14489888, Frans Atsma tel. 0346-264635 of Ard Mak tel. 06-41394945. Dit kan het hele jaar door. We maken dan een afspraak met u om langs te komen.

De rommelmarktcommissie

Oecumenische Vespers in de Adventstijd



De Werkgroep Oecumene organiseert Vespers in de Adventstijd. Die zijn op dinsdag 5, 12 en 19 december in de Pauluskerk, Straatweg 37 te Breukelen. De vespers beginnen om 19.15 uur en duren ongeveer 20 minuten. Na afloop

is er koffie en thee. U bent van harte welkom.

Volkskerstzang

De Volkskerstzang, georganiseerd door de Werkgroep Oecumene, is dit jaar op maandag 18 december, om 20.00 uur in de Rooms-Katholieke kerk, Straatweg 146 in Breukelen. Medewerking verlenen de Brassband Breukelen, o.l.v. Syde van der Ploeg, en de Cantorij van de Pauluskerk. Ds. Frank Schneider van de Nederlands Gereformeerde Kerk / het Witte Kerkje in Breukelen houdt een korte overdenking. U bent allen van harte welkom!

Namens de Werkgroep Oecumene,
Ellen Middelweerd en Nel van Bekkum

Open Kerk

Een bijzondere ervaring die we graag met u willen delen. Een prachtig voorbeeld van hoe open deuren kunnen leiden tot een ontmoeting tussen culturen.

Ik was de tuin van de kerk een beetje aan het wieden. Twee jongetjes met een fiets stopten en vroegen me wat ik deed.

Is dit een kerk?, vroegen ze.

Ja.

Waarom hing hier zo'n vlag met veel kleuren voor homo's, geloof ik?

Dat gebeurt op veel kerken.

Waarop de een me voorzichtig toevertrouwde dat je daar niets aan kan doen, zo word je geboren. De ander moet er niets van hebben. Ze vragen of je in een kerk zomaar naar binnen mag.

Wil je het zien?, vraag ik, Ga dan maar mee.

Ze kijken hun ogen uit. Allemaal stoelen.

Wat doe je daarop? Waar zijn de banken dan?

Hier is het gemoderniseerd.

Dan vertel ik dat een dienst voor ons begint met te gaan

zitten, een beetje praten, dan de muziek, de dominee zegt wat, we zingen, nog wat muziek en weer wat zeggen door de dominee en na een uur is het klaar en gaan we naar huis. Dan vraagt de een wijzend op het orgel:

Wat is dat? Echt muziek mag dat dan!

Het vragenvuur gaat verder.

Ik zie hier geen beelden, zegt de een, waar zijn die?

Ik vertel dat je die in de katholieke kerken ziet, beelden van Jezus en Maria. Waarop hij antwoordt:

Als Jezus dat dan van boven ziet en Hij vindt dat het niet op Hem lijkt, wordt Hij dan niet heel erg boos?

Ik zeg dat wij denken te weten hoe mensen er in die tijd ongeveer uitzagen.

Dan zien ze de mand voor de voedselbank en vragen waar die voor is.

O, dan is het goed.

De vraag werd gesteld waarom er zoveel verschillende kerken zijn. Ik had ze al verteld dat dit een vrijzinnige kerk is. Ze waren stellig: het was slecht zoveel kerken want er was toch maar één waar geloof. Ik antwoordde:

We geloven allemaal in hetzelfde maar op en een beetje andere manier. Ook in de Islam heb je verschillende stromingen.

De felste van de twee ontkent dat, wijzend op zijn oog: *Mijn oog heeft het in de Koran gezien, er is maar één mogelijkheid!*

Het gesprek gaat verder en ik zeg dat ze hier hun geloof mogen belijden en dat ik hoop dat ik dat in het land van hun roots ook mag doen. De felste kijkt even beschaamd, aandoenlijk. Ook de vraag 'Hoe word je Christen' wordt

gesteld. De rustige wordt steeds bestookt door de ander dat hij Christen wil worden, wat hij zelf een beetje gegeneerd ontkent. Ik vertel dat je dan met de dominee gaat praten en naar de diensten komt en nog vaker praten en als je dan wilt toetreden dat je in een dienst vaak samen met anderen als lid wordt bevestigd.

Dan wijzend op kerkwacht Lia van den Berg:

Wat doet U hier?

Ik let op de kerk, antwoordt Lia.

Is dat werk?

Nee, vrijwilligerswerk.

U doet het dus voor niets.

Ja.

Ook vragen ze waar de kleine kring stoelen voor is.

Als je met minder mensen bent is dat prettig.

U zult begrijpen dat het Islamitische jongens waren, ik schat derde generatie, uitermate beleefd.

Dan kijkt een van de jongens op de telefoon en schrikt dat ze snel weg moeten.

Een heel bijzondere ervaring.

Bodien van der Feltz

Inlooptenden in het Bonifatiushuis

Op *dinsdagochtend 7 november* staat de deur van het Bonifatiushuis weer open van 9.30 tot 11.30 uur. U bent van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken, gezellig met elkaar te praten of een spelletje te doen. Mogen wij u ook eens ontmoeten? Graag tot ziens! Mocht u geen eigen vervoer hebben, dan kunt u contact opnemen met mw. R. Groenberg, T. Brandsmastraat 71, tel. 263232.

COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

Bezorging: W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;
mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814

Bankrekeningnummer Kerknieuws: St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60
Kostprijzen: € 20; voor postabonnees € 30

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 16) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1^e zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkomroep.nl

Administrateur: Mw. M. Davids-Garritsen, Kerkplein 16, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-262692, email: m.davids@sdivad.nl
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL41 FVLB 0635 8109 99, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

C. Vervat, tel. 06 51796607, of ceesvervat@gmail.com

Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email hansmanhenk@hetnet.nl

Adres Pauluskerk: Straatweg 37, 3621 BG Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com