

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 24 SEPTEMBER 2017

10.00 uur: Ds. S. ten Heuw, Leiden

19.00 uur: Taizè viering

Collecten: 1. Noodhulp Azië (zie toelichting) 2. Kerk

ZONDAG 1 OKTOBER 2017

10.00 uur: Ds. M. Kraak-Verdonk, Opperdoes

Collecten: 1. Kerk en Israël (zie toelichting) 2. Kerk

COVENTRY GEBED VOOR VREDE EN VERZOENING

Vrijdag 23 en 30 september, 6 oktober 12.15 uur,
Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 24 SEPTEMBER 2017

10.00 uur: Ds. K. Hage jeugddienst

Collecten: 1. Noodhulp Azië (zie toelichting) 2. Kerk

3. Wijkkas

18.30 uur: Ds. D. Timmerman, Eindhoven (NGK)

Collecte: Kerk

Autodiensten: mevr. N. Takke, tel. 06 17280139

ZONDAG 1 OKTOBER 2017

10.00 uur: Ds. P.A. Zaadstra, Kockengen

18.30 uur: Ds. F.E. Schneider

Collecten: 1. Kerk en Israël (zie toelichting) 2. Kerk

Autodiensten: dhr. W. Frericks, tel. 263422

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 6 oktober 16.45 uur: mevr. D. van Muiswinkel

Vrijdag 13 oktober 16.45 uur: Ds. G.H. Vlijm

De volgende editie van Kerknieuws is voor 3 weken.
Kopij inleveren *vòòr maandag 2 oktober* 18.00 uur.

AGENDA

- Woensdag 27 september 20:00 uur, Pauluskerk:
Infoavond reis Engeland
- Woensdag 4 oktober, 20:00 uur, Pauluskerk:
Documentaire Amnesty International
- Zaterdag 7 oktober 16:00 uur, Pauluskerk:
Kindervoorstelling "Griezelen"

MEDITATIE

Lukas 16: 26 'Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn.'

De zomertijd ligt alweer een poos achter ons. Voor veel mensen een tijd om er op uit te trekken. Buiten te zijn in de zon, een terrasje pakken, met vakantie te gaan. Los raken van de dagelijkse routines waar we zo aan gehecht zijn. Onthechting. Weg van de sleur en de verveling.

Verveling... De filosoof Awee Prins schreef er een mooi boek over. Verveling is de grondstemming van deze tijd, stelt hij vast. Verveling is meer dan de ervaring die je hebt als je bij de bushalte of in de wachtkamer van de tandarts zit te wachten. Het gaat veel dieper. Het is ten diepste het lijden aan het leven omdat je geen bezielde verband kunt ervaren. We kunnen die verveling min of meer wegstoppen door te genieten van alles wat de consumptiemaatschappij te bieden heeft. En die zet zich in om met eindeloze variaties afleiding te bieden, duizend en één dingen die je kunt doen. We kunnen op vakantie, we beschikken over minstens veertig t.v. kanalen en miljoenen mogelijke contacten op internet, hobby's en sporten genoeg. Maar echte vervulling biedt dat niet, hooguit een invulling van je vrije tijd.

Verveling is niet alleen een modern fenomeen. De woestijnvaders in de eerste eeuwen van het christendom hadden er al weet van. Die trokken weg van de grote steden, de woestijn in. Een vorm van 'onthechting': los komen van de dagelijks routine om in de woestijn God,

jezelf te ontmoeten. Maar wat vonden ze in de woestijn, in de onthechting? Verveling! Ze hadden er een woord voor: Acedia. Het is later in de christelijke traditie één van de zeven hoofdzonden geworden. De Acedia is de zonde van de traagheid, de lusteloosheid, het lauwe leven zonder doel of zin.

Acedia is om nog een andere reden een zonde: het is ook de zonde van het nalaten op de ander gericht te zijn, het niet helpen. Onthechten van de ander, jezelf als het middelpunt van alles zien. Vrij willen zijn van alle schuldgevoelens over wat we heus wel weten dat we zouden moeten. Hierover dichtte Huub Oosterhuis ooit als lied voor de 4^{de} en 5^{de} mei:

Als vrijheid was wat vrijheid lijkt, wij waren de mensen niet die wij nu angstig zijn wij zaaiden bronnen uit in de woestijn, wij oogstten zeeën zonder te vervaren.

Wij tussen moed en wanhoop. Waarom weten wij wel wat leven is maar leven niet? Soms gaan wij op de vleugels van een lied en durven onze zwaartekracht vergeten.

Vaak is dat zo: we weten we eigenlijk wel wat we zouden moeten doen om echt voluit te leven met onszelf en de ander, maar doen het niet. We weten bijvoorbeeld heel goed dat je vluchtelingen die op zoek zijn naar veiligheid na een verschrikkelijke oorlog niet weg kunt sturen, maar voelen ons machteloos en hulpeloos als de discussie hierover verzandt in procedures en beschermconstructies. Veel mensen willen wel voor de ander en voor elkaar opkomen, maar ze zien allerlei leeuwen en beren op onze weg. En kiezen dan uiteindelijk vaak voor niets doen. Acedia, lusteloosheid, machteloosheid, traagheid om het goede te doen. De traagheid van comfort en veiligheid, die uiteindelijk kan leiden tot verveling en zinloosheid.

Zoals zo vaak in de Evangelieën spreekt Jezus harde woorden als het gaat om onthechting, woorden waar we vaak moeite mee hebben: 'Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn.'

De onthechting die de kluizenaars zochten in de woestijn leidt tot verveling. Dat is het onherroepelijke risico van onthechting. De wereld achter je laten, op zoek gaan naar je ware zelf, is een riskante onderneming, want daar zit een kant aan van: overgave, jezelf uit handen geven, de controle opgeven, ruimte maken voor de ander.... En dat maakt tegelijk ook kwetsbaar. Als je wegtrekt uit het normale, alledaagse leven met zijn afwisseling van een voorgeschreven programma, dan kan dat je ook onverwacht confronteren met kanten van jezelf waar je liever niet aan denkt, met het niets waarvan je vreest dat dat de kern is van je bestaan. Zo kan onthechtheid tot een gevaarlijke situatie lijden. Leeg van de routine die je op de been houdt, kan je stuiten op afgronden die je het

lieft onzichtbaar weggedrukt houdt. Het is niet voor niets, dat zoveel vakanties leiden tot psychische crises, crises in relaties.

Jezus houdt ons een heel andere vorm voor van loskomen van de sleur en de regels dan de weg van vermaak en afleiding. Onthechting die tot hechting leidt, hechting aan een nieuw leven, een andere manier van in de wereld staan, in verbondenheid met hem. Dan sta je zelf niet meer in het middelpunt, dan is er ruimte voor de ander met zijn of haar verhaal. Dan kom je vanuit een luisterhouding tot daden van menselijkheid. Zoals gelukkig zoveel mensen in en buiten de kerk, die niet blijven steken in een machteloos gevoel, maar die vluchtelingen een welkom bieden en een perspectief.

Jezus bevrijdt ons van Acedia, van een lusteloos leven, van een onthechtheid die geen verantwoordelijkheid wil dragen. En dat confronteert ons met de vraag: willen we eigenlijk wel op de manier van Jezus onthecht zijn, kunnen we dat wel?

Ds. G. Speelman

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: Ds. K. Hage,
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;
bij voorkeur niet op woensdag

Scriba: Mw K.M. Mur - van Amerongen,
Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen,
tel. 266842, scriba@pieterskerk.info

Ledenadministratie: W. Mur, tel. 266842,
noortje-wim.mur@planet.nl

Website: www.pieterskerk.info

Kerktelefoon: A.D. Vermeulen, Arianestraat 4, t 263392

Bij de diensten

Zondag 24 september heeft de morgendienst een wat ander karakter dan gebruikelijk. Onder leiding van jeugdouderling Marg Versloot is de dienst voorbereid door en voor jongeren en het thema is: Drempelvrees - wat moeten we met (de ark van) God? De Schriftlezing sluit aan bij de doorgaande lezingen uit 1 Samuël. Aan



de orde is hoofdstuk 5 waar het gaat over de Ark van God die door de Filistijnen gevangen genomen is en als trofee naast de god Dagon wordt gezet. Maar de vernederde God van Israël laat zien dat Hij ook de verhoogde is. De levende God is ook God

zonder dat mensen hem helpen. Behalve Jan Pieter Karman verlenen ook Marjolein Kreuning en Louis Oosterom hun muzikale medewerking aan de dienst.

Ellen Zagt heeft deze mooie illustratie bij de dienst gemaakt.

De avonddienst wordt geleid door ds. Timmerman uit Eindhoven (in het Witte Kerkje).

Drempel vrees...Wat moeten we met (de ark van) God?

Dit is het thema van de jeugddienst a.s. *zondag 24 september* in de Pieterskerk om 10.00 uur. Wat moeten we met de ark van God? Deze vraag wordt gesteld in het bijbel-boek Samuel. Wil je weten door wie en waarom? Kom dan naar de dienst.

Er is na afloop een High Tea (met thee en koffie en wat lekkers) in het Bonifatiushuis! Iedereen is van harte welkom! Zien we je a.s. zondag?

Groetjes, namens de jeugddienstcommissie,

Elianne

Zondag 1 oktober gaat ds. P. Zaadstra uit Kockengen voor in de morgendienst. In de avonddienst, deze maand weer in de Pieterskerk, is dat ds. F.E. Schneider.

Ds. K. Hage

Pastoraat

Wilt u geboorte, ziekenhuisopname, ernstige ziekte, overlijden en andere belangrijke mededelingen doorgeven aan de ouderling in uw eigen buurt? Hier volgen de namen en telefoonnummers. Omdat we (tijdelijk) een aantal vacatures hebben voor pastoraal ouderling is Marlies Wijnen voorlopig de coördinerend ouderling van alle vier de secties. U kunt met haar contact opnemen via telefoon (0346-261837) of mail: marlieswijnen2@gmail.com In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de wijkpredikant ds. K. Hage, tel. 0346-261565. Of, indien deze niet bereikbaar is, met de scriba van de wijkgemeente mw. K.M. Mur-van Amerongen, tel. 0346 266842.

Sectie west

Jubileum - Op woensdag 20 september mochten Joop en Truus den Hartog (Dorpsstraat 32, 3626 DA, Nieuwer ter Aa), gedenken dat zij 55 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Wat bijzonder zo lang samen te mogen zijn. Wel en wee samen te mogen delen. Over de gezondheid van Joop waren zorgen maar hij mocht weer herstellen. We danken God hiervoor en we wensen hen samen nog goede en gezegende jaren toe.

Sectie zuid

90 jaar! Mevrouw Molenaar (Daslook 43, 3621 RR Breukelen) mocht 8 september haar verjaardag vieren 90 jaar is zij geworden. Elke zondag mag zij nog met ons de zondagse dienst meevieren, en daar is zij erg dankbaar voor. Wij als gemeente bidden haar Gods zegen en nabijheid toe.

Huwelijksinzegening

Op *zaterdag 30 september* vragen Sjoerd Post en Wenwen Xi een zegen over hun huwelijk in een dienst in de Pieterskerk, die om 14.00 uur begint. Sjoerd en Wenwen hebben elkaar leren kennen tijdens hun studententijd. Hun liefde voor elkaar hebben ze op 9 november 2015 al bevestigd voor de burgerlijke stand, maar nu wordt het feest gevierd met familie en vrienden. En dat feest begint in de kerk met gebed en zegen.

De afgelopen jaren heeft het koppel in Sjanghai gewoond en gewerkt, maar sinds een paar maanden zijn ze (definitief) naar Nederland gekomen, d.w.z.: Sjoerd en Wenwen hebben een huis gekocht in Gouda, waar ze vanaf december gaan wonen. Tot die tijd wonen ze in het ouderlijk huis van Sjoerd, Orttswarande 6, 3621 XP Breukelen. We wensen hen van harte een feestelijke dag en een gezegende toekomst.

Ds. K. Hage

In Memoriam mw. Verhoef-Broere

Zaterdag 16 september is, niet onverwacht maar toch nog plotseling, overleden Jannie Verhoef-Broere, in de leeftijd van 90 jaar. Nadat zij in 1999 weduwe werd van Jan Verhoef, is ze vanuit Portengense Brug in Breukelen komen wonen, aan de Nassaustraat. De laatste jaren ging haar gezondheid achteruit en verbleef zij in Snavelenburg te Maarssen. Mevrouw Verhoef was een vrouw met een rotsvast geloof, een geloof dat zich uitstreckte naar de toekomst, getuige ook de woorden boven de rouwkaart: 'Nooit meer nacht en nooit meer verdriet. Eeuwig bij de Vader, die ons het leven biedt. Nooit meer nacht en nooit meer zorg en pijn. Eeuwig bij de Vader, altijd bij Hem te zijn.' Vrijdag 22 september, vanaf 13.30 uur, is er een rouwdienst in de Pieterskerk, waarna zij begraven zal worden op de Nieuwe Algemene Begraafplaats in Nieuwer ter Aa. In onze gebeden denken we aan haar drie zoons en allen die bij hen horen.

Ds. K. Hage

Huiskring

Na de gezellige opening op zondag 27 augustus jl. bij Piet en Nel Sondij gaat het serieuze werk van start op *maandag 25 september a.s.* om 20.00uur bij Joop en Truus den Hartog, Dorpsstraat 32 in Nieuwer Ter Aa. Het gespreksonderwerp voor deze avond is "Oordeelt niet". Wat is veroordelen? Wij lezen Mattheüs 7:1-12 en hfst 8 uit de Bergrede van Henk Binnendijk.

Oordelen is beoordelen zonder liefde

Oordelen is beoordelen vanuit hoogmoed

Oordelen is altijd negatief.

Het wordt vast een boeiend gesprek.

Truus den Hartog

Broeklandkring

Donderdag 28 september pakt de Broeklandkring de draad weer op. Vorig seizoen hebben we ons gezet aan het lezen en bespreken van het Bijbels ABC van Miskotte. In dit mooie, aangrijpende en soms ook

moeilijke boekje doet Miskotte een poging om een aantal Bijbelse grondwoorden uit te leggen met het oog op onze tijd. Komende keer gaat het over het Woord. Dat is een oerbegrip - in de kerk kunnen we niet zonder, maar het is ook een begrip dat soms wel erg massief en dogmatisch geladen werd en wordt. 'In den beginne was het Woord' zegt de evangelist Johannes. Maar waar gaat het dan om? En wat betekent het dat in de Bijbel herhaaldelijk klinkt: 'En God sprak'? Al luisterend, overlegend en pratend hopen we verder te komen. Ook een keertje meedoen? Van harte welkom. Tijd: 28 september, 20.00 uur. Plaats: Kerkplein 17.

Ds. K. Hage

Leeskring

Op 4 oktober a.s. begint al weer een nieuw seizoen van onze leeskring. Op deze eerste avond sluiten we de lezing af van 'Filosofen op de kansel'. We hebben met de lezing van dit boekje een reis gemaakt door de geschiedenis van de filosofie. Als laatste behandelen we nu de hoofdstukken over Nietzsche en Mozes (Kan de mens zonder een zingevend verhaal?). Jean-Paul Sartre en Paulus (gedachten over wat wij mogen hopen) en Hannah Arendt en Johannes (onze moeizame meer kleurigheid). Verder zullen we afspreken met welk boek wij ons lezen vervolgen. Reden genoeg om eens met onze kring kennis te maken. Hartelijk welkom! Voor verdere informatie of leesmateriaal kunt u contact opnemen met Frans Vonk (f.vonk01@hetnet.nl). We hopen u welkom te mogen heten op woensdag 4 oktober 2017 om 20.00 uur, dit keer in het Witte Kerkje.



Kinderkerk: Recycle materialen gevraagd

Beste jongens en meisjes. Op 8 oktober wordt er in de dienst stilgestaan bij recycling. Wij gaan hieraan zichtbaar bijdragen. De komende weken zullen we van oude materialen nieuwe dingen maken. De hele gemeente kan helpen door Petflessen, oude kop & schotels en oude kaarsen in te leveren (achterin de kerk, waar de brancard stond).

Op 24 september is er een jeugddienst. Alle kinderen van de bovenbouw blijven dan de hele dienst in de kerk.

WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: Ds. H.H.Schorren,
Keizerskroon 5, 3621 RS Breu-
kelen, tel. 266337,
email: h.h.schorren@gmail.com

Scriba: Ds. D.E.E. Figeë,
K. Doormanweg 3, 3621 JV
Breukelen, tel. 262912, e-mail:
scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Kerkelijk bureau: M. Pfeiffer, Stationsweg 61b, 3621
LK Breukelen, tel. 261196, moniquepfeiffer@hotmail.com

Autodiensten: Emmy Wildeman, tel. 241578

Website: www.pknbreukelen.nl

Kerktelefoon: H.P. Vermaat, tel. 261817

Bij de diensten

Iedere vrijdag

Gebed voor Vrede en Verzoening

Van 12.15 – 12.35 uur is er het wekelijks gebed voor
Vrede en Verzoening in de traditie van Coventry.

Zondag 24 september, 1^e van de herfst

Voorganger: ds. S. ten Heuw (Leiden)

Zondag 1 oktober, 2^e van de herfst

Voorganger: ds. M. Kraak-Verdonk (Opperdoes)

Geboorte Elin van Eijk

*Wanneer jij aan het slapen bent
en lief ligt te dromen,
kijken papa en mama vol trots
naar het wondertje
dat in hun leven is gekomen.*

Op dinsdag 15 augustus jongstleden is Lidwina Beleke van Eijk geboren. Haar roepnaam is Elin. Zij is het dochtertje van Jim van Eijk en Maaïke van Eijk – de Bruin. Wij wensen het jonge gezin heel veel vreugde en liefde toe. Wilt u hen feliciteren met een kaartje? Het adres is Dennenlaan 1, 2421 VE Nieuwkoop.

Ds. H.H. Schorren

Huwelijk Guido Vlug & Annelieke van Brandenburg



Op vrijdag 6 oktober treden Guido Vlug en Annelieke van Brandenburg om 13.00 uur in het oude gemeentehuis Boom & Bosch in het huwelijk. Daarna zal hun huwelijk bevestigd en ingezegend worden in de Pauluskerk. De dienst begint om 14.45 uur.

In de dienst lezen we Genesis 2:4-8,18-23a over de hof van Eden. God, de HEER, dacht: 'Het is niet goed dat de mens alleen is...' Wij weten allemaal uit eigen ervaring of verhalen van anderen hoe zegenrijk het is dat mensen elkaar nabij zijn. Of dat nu in

vriendschappen is, in familieverbanden of in de liefde. Het is niet goed dat de mens alleen is. Daarom willen we volop vieren dat Guido en Annelieke voor elkaar gekozen hebben, uit liefde, om elkaars helper te zijn in goede en slechte tijden.

Wij hopen dat het een feestelijke dag wordt, gevuld met liefde. En wij wensen hen Gods zegen toe. Dat Hij aanwezig mag zijn in hun huwelijk en hun leven. En dat zij tot zegen mogen zijn voor ieder mens die God op hun pad zet.

Ds. H.H. Schorren

In en uit de Gemeente

In de vorige editie van Kerknieuws heeft u al kunnen lezen dat dhr. Bert van Dijk (Duivenkamp 620, 3607 BN Maarssen) met een op slot geschoten knie in het ziekenhuis opgenomen moest worden. Inmiddels heeft er een operatie aan de knie plaatsgevonden. Als alles volgens plan verlopen is, is dhr. Bert van Dijk afgelopen maandag, 18 september, vanuit het ziekenhuis overgebracht naar De Parkgraaf, centrum voor herstel en revalidatie. (Beneluxlaan 926, 3526 KJ Utrecht). De eerste zes weken zal het been in gips zitten. Daarna zullen nog zes weken met een brace volgen. Kortom, de revalidatie zal enige tijd in beslag gaan nemen. Geen sinecure, zeker ook gezien het feit dat zijn vrouw, mw. Wil van Dijk-Meijboom al enige tijd strijd voert tegen borstkanker en zelf ook op een knieoperatie wacht. Mw. Wil van Dijk-Meijboom verblijft op dit moment bij hun dochter Judith van Dijk (Schepersweg 75, 3621 JB Breukelen). Vanuit de gemeente wensen we hen geduld, kracht en moed. Dat de Eeuwige hem en haar en allen die rondom hen staan nabij zal zijn en hen zal omringen met zijn liefde en trouw.

Mw. M.B. Barelds-de Jong (De Angstel 430, 3621 WC Breukelen) verblijft momenteel noodgedwongen ook niet in haar eigen vertrouwde omgeving. Bij een val heeft ze een dubbele breuk in haar bovenarm opgelopen. Mw. Barelds-de Jong verblijft in Het Haltna Huis in Houten (Het Kant 193, 3995 GH). Ook voor haar bidden we om een spoedig herstel en de zegen en nabijheid van onze liefdevolle God.

Laten we ook hen die kampen met ziekte, pijn, verdriet en/of zorgen, maar die hier niet met name worden genoemd, gedenken in onze gebeden. Dat de Eeuwige hen zal omringen met zijn troost, liefde en zorg.

Met een hartelijke groet,

Caroline Jobse

Uit de kerkenraad

In de kerkenraadsvergadering van half september was de nieuwe samenstelling van het Moderamen aan de orde: in de maandelijkse vergaderingen van dit "dagelijks bestuur" zullen de volgende ambtsdragers als regel aanwezig zijn: ds. Harold Schorren, die tevens als voorzitter fungeert, bij ontstentenis van een ouderling-praeses, verder als ouderling-pastoraat Corry Bosch, als diaken Jenny Wiersema en als ouderling-

kerkrentmeesters Erik Leijen, afgewisseld door Ellen Querido. En de scriba sluit de rij.

In bovengenoemde kerkenraadsvergadering werd o.a. met vreugde uitgezien naar de toen nog aanstaande Vredesweek 2017. Inmiddels zullen velen van u kunnen beamen, dat de Vredesweek van dit jaar is begonnen met een inspirerende en vrolijke, oecumenische dienst in een volle Pauluskerk. De Gebedsmomenten volgen in de week erna, elke avond in een andere kerk, voor het laatst op vrijdag 22 september om 19.15, wéér in de Pauluskerk. De cirkel is rond. En nu maar hopen, dat het landelijke thema: "De kracht van verbeelding" intussen is geland in de harten van al die mee-levende deelnemers. Dat zou immers betekenen dat er meer hoop is op vrede, hoop op een betere wereld van gerechtigheid, waarin mensen elkaar ruimhartig en vreugdevol de ruimte gunnen. Tijdens het Intermezzo in de dienst, konden de aanwezigen – indien gewenst – even van hun plaats komen en een zinvol begin maken met hun goede voornemens. Zo was er bijvoorbeeld een schrijfwand opgesteld, waarop hoopvolle aanbevelingen geschreven werden, zoals: "... vrede begint bij jezelf ..."...: maak mij een instrument van Uw vrede ..."... sta open voor andersdenkenden ..."... dus: naar elkaar luisteren én elkaar respecteren ..."... elkaar waardigheid (!) schenken ..."... én wees tevreden met wat je hebt en ontvangt: deel met anderen van je overvloed ..."

Tenslotte een wens voor ons allen: moge geloof, hoop en liefde ons inspireren om dit alles met hart en ziel in praktijk te brengen.

ds. D.E.E. Figeë, scriba

Belijdeniscatechese



Wie meldt zich aan voor de belijdeniscatechisatie? Er is al één aanmelding binnen. We hebben een eerste avond geprikt, en dat is *maandag 23 oktober* om 20.00 uur in de predikantskamer in de Pauluskerk. Op die avond kijken we dan samen naar de data

voor de daaropvolgende bijeenkomsten. Wil je meedoen maar kun je onverhoopt niet op 23 oktober, bel me of stuur me een mail met avonden die het beste uitkomen.

Ds. Harold Schorren, 266337, h.h.schorren@gmail.com Misschien hebt u of heb jij ooit wel eens overwogen om belijdenis te doen, maar is het er nooit van gekomen. Misschien vindt u het een enorm grote stap om te nemen. Het kan natuurlijk ook zijn, dat je je afvraagt waarom je belijdenis zou doen. Of u heeft nog veel vragen over het geloof, over wat dat betekent voor je leven. In een aantal bijeenkomsten wil ik daar graag met u over praten. Samen praten over geloven en belijdenis doen. Leren van elkaar en leren wat de Bijbel ons biedt. Meedoen aan de belijdenisgroep verplicht niet tot het doen van belijdenis. Dat is een keuze die in de loop van het seizoen gemaakt wordt.

Vanuit het Evangelie gezien, zijn wij als gemeente het lichaam van Christus. Met andere woorden: Zijn werk op

aarde dient door ons voortgezet te worden. Voor de gemeente is het daarom belangrijk een krachtig lichaam te zijn, dat zich telkens weer verjongt met nieuwe leden. In de beginperiode van de Kerk lieten mensen zich op volwassen leeftijd dopen en beleden zich tot Christus. In de loop der tijd zijn deze twee elementen uit elkaar getrokken. De meesten worden als kind gedoopt en doen dan na hun 18e belijdenis van het geloof.

Ds. H.H. Schorren

Jeugdraad zoekt leden



De Pauluskerk wil een Jeugdraad instellen en zoekt nog enthousiaste gemeenteleden die daarin zitting willen nemen. Zij kunnen dan meedenken over activiteiten voor onze jeugd en jongeren, die bijdragen aan de band tussen hen en de gemeente, en bijdragen aan de blijvende groei in het geloof.

Er wordt natuurlijk al het een en ander georganiseerd. Zo is er iedere zondag crèche en kindernevendienst, is er een keer per maand 12+ nevendienst, en bieden we catecheses aan verschillende leeftijdsgroepen. Uit de leiding van elk van deze groepen zal in ieder geval iemand zitting hebben in de Jeugdraad. Maar naast deze vaste activiteiten zijn er ook ad hoc projecten als een musical, een kamp, eieren schilderen in de Stille Week, een speurtocht, vogelhuisjes maken, en ga zo maar door. Vaak komen de ideeën spontaan op en worden dan even spontaan ten uitvoer gebracht.

Toch zouden we iets meer structuur willen brengen in ons aanbod. Wat willen we of 'moeten' we bieden? Welk doel willen we daarmee bereiken? Is er voor iedere leeftijdsgroep voldoende aanbod?

De Jeugdraad zal slechts twee keer per jaar bijeenkomen. Het gaat ons immers allerm minst om het vergaderen. Op de agenda staan dan twee punten: 1. Evaluatie van de bestaande activiteiten, 2. Ideeën voor nieuwe activiteiten. Op grond daarvan kunnen we kijken hoe we nieuwe ideeën ten uitvoer brengen of laten brengen. Deelnemen in de Jeugdraad kost u dus in ieder geval twee avonden per jaar. En u kunt verder zelf invullen waar u verder in de activiteiten bij betrokken wilt worden. Maar uw meedenken is in principe al voldoende.

De eerste vergadering van de Jeugdraad is op *donderdag 25 oktober a.s.* in de achterzaal van de Pauluskerk. Wilt u zich aanmelden of meer informatie dan kunt u met mij contact opnemen.

Ds. H.H. Schorren

Wereldvoedseldag op 15 oktober 2017

Op *zondag 15 oktober* is het Wereldvoedseldag. De ZWO-commissie wil daar dit jaar uw aandacht voor vragen d.m.v. een speciale verkooptafel. Samen met de Wereldwinkel Breukelen bieden wij na de kerkdienst verschillende Fairtrade artikelen te koop aan. U weet vast wel dat Fairtrade artikelen (zowel eetbare als niet eetbare) worden geteeld, gemaakt/geproduceerd en verhandeld op zo'n manier dat de teler/boer of maker van het product een eerlijke prijs krijgt. Daardoor is er voldoende inkomen om eten, kleding, huisvesting en scholing te betalen voor ouders en hun kinderen. Die Fairtrade handel is een van de manieren om voedsel en inkomen gelijkwaardig te verdelen over de wereld. Wereldvoedseldag is daarbij een mooi hulpmiddel.

Graag breng ik deze actie van de ZWO-commissie nu vast onder uw aandacht. Er kan die zondag namelijk niet gepind worden. Vandaar onze vraag: neemt u a.u.b. ruim contant geld mee naar de kerk, zodat wij met een mooi resultaat deze verkoop kunnen afsluiten?!

Natuurlijk kunt u na die zondag in de Wereldwinkel terecht om daar iets aan te schaffen. Denk daarbij bijv. ook aan cadeautjes voor Sinterklaas, kerstkaarten en andere kerstspulletjes.

Hartelijk dank alvast voor uw medewerking en bijdrage.

De leden van de ZWO-commissie

DIACONIE

Toelichting collecte noodhulp Z.O. Azië (Bangladesh, Nepal en India) 24 september

Grootste overstroming sinds 1988

Meer dan een derde van Bangladesh en Nepal staat onder water. Volgens lokale autoriteiten is dit de grootste overstroming sinds 1988. De overstromingen zorgen voor een wanhopige situatie. Er is onvoldoende toegang tot voedsel, veilig onderdak, veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen, levensonderhoud en adequate voeding.

Geboden hulp: water, voedsel, mensen redden

Kerk in Actie en ICCO bieden hulp in het getroffen gebied. Met helikopters worden water en voedsel geleverd in gebieden die door het water zijn afgesloten van de buitenwereld. Naast de directe hulp die bestaat uit € 100.000,- heeft partner ACT ook geld beschikbaar gesteld voor noodhulp. ACT Alliance werkt sinds 2004 in Bangladesh om te zorgen dat mensen toegang krijgen tot voldoende voedsel.

Nepal: 14 districten getroffen

Veertien van de in totaal 75 districten in Nepal, met name aan de grens met India, zijn getroffen door de overstromingen. Volgens het ministerie van Landbouw in Nepal heeft het water de rijstooft en andere gewassen weggespoeld ter waarde van 65 miljoen euro. Ze vrezen het ergste voor hun economie op korte termijn.

Een derde van Bangladesh onder water

Volgens de regering in Bangladesh staat een derde van het land onder water. Het waterpeil in de belangrijkste rivieren van Bangladesh staat hoger dan in 1988, toen een van de dodelijkste overstromingen uit de geschiedenis van het land plaatsvond. Boeren zijn de wanhoop nabij omdat hun rijst- en andere gewassen werden verwoest. De voedselopbrengst van een half miljoen hectare landbouwgrond in 34 districten in Bangladesh werd genadeloos weggespoeld.

Stand van zaken

Inmiddels zijn meer dan 41 miljoen mensen getroffen door overstromingen in Bangladesh, Nepal en India. Er zijn zeker 1200 doden. ICCO en Kerk in Actie leveren samen met lokale organisaties noodhulp: voedsel en schoon drinkwater. Ook hygiëne is een belangrijk aandachtspunt met oog op cholera.

Om de gezinnen in Bangladesh en Nepal te helpen is zeker 2 miljoen euro nodig. Er worden noodhulppakketten aangeschaft. Zo werden er in samenwerking met de Nepalese organisatie CCDN onder meer 600 huishoudens uit Rautahat in Nepal geholpen en in Bangladesh wordt met partnerorganisatie Gana Unnayan Kendro (GUK) noodhulp geboden aan 2300 families in Gaibandha en 500 families in Kunderpara Char (regio Sadar).



Prioriteit bij de uitreiking van noodhulppakketten ligt bij de meest kwetsbare mensen. In Bangladesh maakt men voor het eerst gebruik van een mobiele applicatie. Getroffenen kunnen hun locatie doorgeven via GPS. Zo wordt heel snel zichtbaar waar de getroffen mensen zich bevinden.

Rampenpreventie in Nepal en Bangladesh

Kerk in Actie en ICCO zijn in Bangladesh en Nepal al langere tijd bezig om mensen voor te bereiden op rampen. Door de klimaatverandering wordt dit steeds urgenter. Na de eerste noodhulp wordt bekeken hoe men families kan helpen om weer een inkomen te verdienen met landbouw, bijvoorbeeld door zouttolerante gewassen te verbouwen.

Steun nu de slachtoffers

Geef tijdens de collecte of maak uw bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 ter name van Kerk in Actie - Noodhulp Bangladesh en Nepal. Van harte aanbevolen!

Hulp In Praktijk

Stichting HiP is een organisatie die een communicatienetwerk onderhoudt. HiP zorgt voor contactvorming tussen mensen en doorbreekt zo de anonimiteit in de samenleving. HiP ondersteunt de lokale kerken, is dienend naar de kerk en gericht op een vitale kerk die invloed heeft op de samenleving. HiP is interkerkelijk georiënteerd.

HiP is actief in meer dan 25 plaatsen in Nederland en in voorbereiding in meer dan 20 andere plaatsen. Op dit moment participeren vele lokale kerken en hulporganisaties in HiP. Deze komen uit het brede spectrum van heel kerkelijk Nederland.

Hulp nodig? Bel 0900 4474474

ma t/m do, 9.00 -12.00 u. (10 ct/m)

Hulp bieden? Bel 0318 742510



VOEDSELBANK

Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen doen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank onze hartelijke dank.

FINANCIËEL

Bijdrage Solidariteitskas

Vanuit de Solidariteitskas helpen we gemeenten die tijdelijk een financiële overbrugging nodig hebben. Omdat we solidair willen zijn met onze zusters en broeders elders. Want soms lukt het even niet om op eigen kracht voor elkaar te krijgen wat noodzakelijk is. Het thema van dit jaar is 'Gemeenten helpen elkaar'. Een oud Afrikaans spreekwoord zegt: 'Wil je snel reizen, ga alleen, wil je vër komen, reis dan samen'. Dat is in een notendop wat de Solidariteitskas van de Protestantse

Kerk beoogt te zijn. Vanuit en mét geloof, hoop en liefde extra handen bieden voor wie dat nodig heeft.

Deze week krijgt u het persoonlijke verzoek om een bijdrage van tien euro. Of misschien hebt u de brief al ontvangen. Voor élk belijdend lid wordt onze gemeente aangeslagen voor vijf euro (dus óók van degenen die niets bijdragen!), het resterende bedrag van vijf euro is voor de eigen wijkkas. Laten we ons allen verheugen dat onze eigen gemeente nog nooit een beroep heeft gedaan op de Solidariteitskas, het is nooit nodig geweest. Reden te meer om gemeenten en wijken die in de problemen zitten een handje te helpen. Laat u hen niet in de steek!

Het College van Kerkrentmeesters

Giften.

Piet Sondij ontving op huisbezoek een gift van € 20. Hartelijk dank hiervoor.

Jan Winkel

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Inlooptochten in het Bonifatiushuis

Op *dinsdagochtend 26 september en 10 oktober* staat de deur van het Bonifatiushuis weer open van 9.30 tot 11.30 uur. U bent van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken, gezellig met elkaar te praten of een spelletje te doen. Mogen wij u ook eens ontmoeten? Graag tot ziens! Mocht u geen eigen vervoer hebben, dan kunt u contact opnemen met mw. R. Groenberg, T. Brandsmastraat 71, tel. 263232.

AMNESTY INTERNATIONAL



Iran– Gewetensgevangene ernstig ziek

Op *24 september* kunt u in beide wijkgemeenten vóór en na de dienst uw handtekening zetten voor de volgende zaak: Arash Sadeghi ging 71 dagen in hongerstaking en werd daardoor ernstig ziek. Hij heeft dringend medische zorg nodig buiten de gevangenis. Het is een vorm van marteling dat de autoriteiten hem dit blijven ontzeggen. Arash Sadeghi heeft sinds zijn hongerstaking en gebrek aan medische zorg ademhalingsproblemen en spijsverteringsproblemen. Hierdoor kan hij alleen vloeibaar voedsel eten. Dokters adviseerden dat hij voor specialistische zorg moet worden opgenomen in een ziekenhuis. De gevangenisautoriteiten weigeren dit echter. Met zijn hongerstaking protesteerde Sadeghi tegen de veroordeling van zijn vrouw Golrokh Ebrahimi Iraee. Zij schreef een fictief verhaal over stening, een wrede lijfstraf die in Iran nog wordt uitgevoerd. Ze moest hiervoor vijfenhalf jaar de cel in. Sadeghi zit sinds juni

2016 een straf van negentien jaar uit. Hij werd veroordeeld voor onder meer het delen van informatie over de mensenrechtensituatie in Iran met Amnesty International en de Verenigde Naties. Wij gebruiken een voorbeeldbrief van Amnesty International naar de Iraanse autoriteiten. Wij roepen hen op Arash Sadeghi, en zijn vrouw Golrokh Ebrahimi Iraee onmiddellijk vrij te laten en Sadeghi de medische zorg te geven die hij nodig heeft. Als u meer wilt weten kunt u naar de site van Amnesty: www.Amnesty.nl. Bij de lopende acties kunt u makkelijk een voorbeeldbrief downloaden en zelf versturen. Ik hoop op uw medewerking.

Ria van Voskuilen

Infoavond over een lang weekend naar Engeland

Met o.a. bezoek aan Oxford, Coventry en Londen.

Op *woensdag 27 september* is er om 20.00 uur in de achterzaal van de Pauluskerk een informatieavond over de reis die we gepland hebben naar Engeland (1 t/m 5 juni 2018). Op deze avond vertellen we u meer over de plannen, wat we gaan bezichtigen en natuurlijk welk prijskaartje er aan hangt.

Engeland is een prachtig land. We hebben als Nederland vele banden met Engeland die ook na de Brexit zullen blijven bestaan. We kennen het land o.a. van de sport; het Engelse voetbal spreekt velen tot de verbeelding. De Anglicaanse Kerk boeit ons door de geschiedenis en de hoogstaande koorcultuur. En denk aan de prachtige colleges, de Britse universiteiten, die decor zijn voor series als Inspector Morse. Soms lijkt het alsof de tijd in Engeland even stil heeft gestaan.



Omdat wij iedere vrijdag het Gebed van Vrede en Verzoening houden in onze Pauluskerk en zo verbonden zijn met Coventry, van waaruit het wereldwijde verband van het Cross of Nails is ontstaan, leek het ons goed om de oversteek te maken voor een lang weekend in Engeland.

Het programma zijn we nog aan het voorbereiden. Plannen hebben we in ieder geval al genoeg. We willen Oxford bezoeken en ons laten rondleiden door een van de colleges. Zo mogelijk maken we ook een Choral Evensong mee; een avondgebed rond 17.00 uur waar koormuziek een belangrijke plek heeft. Ook Londen zullen we aandoen voor een kort bezoek aan de Nederlandse Kerk en wellicht een concert van het koor van St. Martin-in-the-Fields. En natuurlijk tijd om te winkelen.

In Coventry (bij Birmingham) zullen we natuurlijk de ruïnes van de vernietigde kathedraal St. Michael bezichtigen en een dienst meemaken in de indrukwekkende nieuwe kerk.

Lotgenotencontact

Hoewel het aantal bezoekers van ons lotgenotencontact heel klein is, zitten wij elke eerste maandag van de maand klaar met de koffie. Op 2 oktober hopen wij om 10.00 uur de koffie weer bruin te hebben. Van harte welkom!

Cobi en Bea, Vrijheidslaan 72

Movies that matter van Amnesty International



Op woensdag 4 oktober 2017 willen we samen met Amnesty Stichtse Vecht in gesprek over mensenrechten, met name die van kinderen. Daarvoor kijken we naar de documentaire "Vergeet mij niet". Op een Katwijkse basisschool doen de leerkrachten hun uiterste best leerlingen uit allerlei landen een veilige leerplek te bieden. De 150 kinderen op

de school verblijven in het plaatselijke AZC. Wat het werk nog ingewikkelder maakt is dat het gevoel van veiligheid van de leerlingen onder druk staat na een reeks gedwongen uitzettingen. Dan komt een hele nieuwe groep kinderen uit oorlogsgebied Syrië op de school aan. Na het bekijken van de documentaire is er een nagesprek met een deskundige van Amnesty.

De avond begint om 20.00 uur in de Pauluskerk.



Voorstelling "Griezelen" van Tosca Menten

Op zaterdag 7 oktober zal om 16.00 uur in de Pauluskerk

de voorstelling "Griezelen" te zien zijn. Geschikt voor kinderen van 7 tot 10 jaar. De entree bedraagt € 5,- en u kunt zich aanmelden via Boekhandel M. van Kralingen (organisator).

Tosca Menten (Woerden, 11 december 1961) is een Nederlandse kinderboekenschrijfster.

Menten ging na het gymnasium naar de kunstacademie. Daarna werkte ze dertien jaar als docente tekenen en kunstgeschiedenis in het voortgezet onderwijs. Sinds 2003 is zij fulltime schrijfster bij uitgeverij Van Goor en publiceerde zij naast boeken ook verhalen in onder andere Okki, Maan Roos Vis, Rom Pom Pom en Tina. Vanaf 2005 komen haar boeken ieder jaar voor op de longlist voor de Prijs van de Nederlandse Kinderjury.

De voorstelling van deze middag heeft als thema "Griezelen". Dat is ook de thematiek van de kinderboekenweek. Het belooft een spannende middag te worden, misschien komen Goos en Dummie de mummie wel langs. Een leuke namiddag voor uw kinderen en u.

Als woorden bloemen worden.....

Op 3 donderdagen: 12 oktober, 2 en 9 november 2017 geven wij van 20.00-21.30 uur een schilderworkshop in de achterzaal van de Pauluskerk, waarin u zich kunt laten verrassen door materiaal, beweging en kleuren. We gebruiken hierbij een methode die ontwikkeld is door kunstenaar Peik Suijling. Hij begon 10 jaar geleden, bijna dagelijks, bloemen te schilderen. Het deed hem zó goed dat hij besloot ook met anderen bloemen te gaan schilderen.

Het is niet belangrijk of u wel of niet kunt tekenen, want we schilderen bloemen uit de fantasie. Het gaat om de concentratie (we werken in stilte) en het plezier.

Er is nog plek. Van harte welkom!

U kunt zich opgeven bij Julia Addink: jujohsteg@hotmail.com

Anja Meiborg en Julia Addink

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Wat kan de kerk doen? Die vraag staat centraal tijdens de Kerk & Zorgdag op 29 september.

De jaarlijkse Kerk & Zorgdag valt dit jaar in de landelijke Week tegen Eenzaamheid. Alle reden om deze dag in te zoomen op dit belangrijke onderwerp. Hoe kom je eenzame mensen op het spoor? Wat kun je doen? En wat wordt er al gedaan?

Tijd en aandacht

Tijdens de Kerk & Zorgdag presenteren verschillende kerken hun initiatieven. Ook bijzonder hoogleraar Anja Machielse, gespecialiseerd in onderzoek naar kwetsbare ouderen, levert een bijdrage aan de dag. 'De komende jaren zal het aantal ouderen in de samenleving nog verder stijgen. Een groot aantal van hen moet het doen zonder ondersteunend netwerk. Daarom vraagt de insluiting van kwetsbare ouderen iets van alle burgers.' De rol van de kerk ziet zij vooral in het geven van persoonlijke aandacht. 'Professionele hulpverleners hebben hier vaak geen tijd voor, zij hebben toch vooral aandacht voor de praktische zaken.'

Inloophuis

Veel eenzame ouderen leven met vragen, benadrukt Machielse. 'Die vragen zijn voor iedereen verschillend. Vragen over kwetsbaarheid, vragen rondom het levenseinde... Professionals zijn niet altijd toegerust voor dit soort vragen. Juist de kerk kan op dit vlak een rol vervullen.' In haar bijdrage zal de hoogleraar de verbinding zoeken met de lokale praktijkvoorbeelden die zich 's morgens en 's middags presenteren, zoals het inloophuis in Rotterdam Lombardije en het Samen Eten-project in Leerdam. 'Om je leven als zinvol te ervaren, zijn sociale verbindingen fundamenteel. Daarom zijn dit soort initiatieven, die kwetsbare mensen betrekken, zo ontzettend belangrijk.'

De Kerk & Zorgdag (voorheen studiedag Kerk & Wmo) wordt georganiseerd door Kerk in Actie, de Protestantse

Kerk in Nederland en de Federatie van Diaconieën. De dag vindt plaats op het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht, van 10.00 tot 15.30 uur. Meer informatie, het programma en het aanmeldformulier vindt u op www.kerkinactie.nl/kerkenzorgdag

Tel je zegeningen

De zon op het water

een zucht van de wind

het eendengesnater

de lach van een kind

een motor die langsrijdt

een ruiter te paard

de dag die voorbijglijdt

wat is het ons waard?

Ik tel elke zegening

en doe ik iets fout

kijk ik naar de Koning

Die ook van mij houdt

dan hef ik mijn handen

en lofprijs Zijn Naam

vergeeft Hij de dingen

door mij fout gedaan

Zie ik de eb en vloed

het strand en de zee

voel ik de zonnegloed

en werkt alles mee

dan prijs ik de Maker

van hemel en aard'

dat doe ik steeds vaker

want Hij is het waard!

COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

Bezorging: W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;
mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814

Bankrekeningnummer Kerknieuws: St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60
Kostprijzen: € 20; voor postabonnees € 30

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 16) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1^e zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkomroep.nl

Administrateur: Mw. M. Davids-Garritsen, Kerkplein 16, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-262692, email: m.davids@sdivad.nl
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL41 FVLB 0635 8109 99, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

C. Vervat, tel. 06 51796607, of ceesvervat@gmail.com

Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email hansmanhenk@hetnet.nl

Adres Pauluskerk: Straatweg 37, 3621 BG Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com