

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 30 JULI 2017

10.00 uur: Ds. E.P van der Veen, Nunspeet

Collecten: 1. Werk van de diaconie 2. Kerk

ZONDAG 6 AUGUSTUS 2017

10.00 uur: Ds. L. Schoonderbeek, Amersfoort

Collecten: 1. Bijbelvereniging (zie toelichting) 2. Kerk

ZONDAG 13 AUGUSTUS 2017

Dienst van Schrift en Tafel

10.00 uur: Ds. H.H. Schorren

Collecten: 1. Egypte (zie toelichting) 2. Kerk

COVENTRYGEBED voor Vrede en Verzoening

Vrijdag 4, 11 en 18 augustus 12.15 uur Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 30 JULI 2017

10.00 uur: Ds. P. Vroegindewij, Ermelo

Collecten: 1. Werk van de diaconie 2. Kerk

18.30 uur: Ds. C.M. van Loon, Rotterdam (NGK)

Collecte: Kerk

Autodienst: Hr. J.P den Hartog tel. 0294 - 231553

ZONDAG 6 AUGUSTUS 2017

10.00 uur: Drs. P. de Koning, Heteren

18.30 uur: Ds. J.M. Mudde, Haarlem (Pieterskerk)

Collecten: 1. Bijbelvereniging (zie toelichting) 2. Kerk

Autodienst: Hr. W. Frericks. tel. 263422

ZONDAG 13 AUGUSTUS 2017

10.00 uur: Ds. E.P. van der Veen, Nunspeet

18.30 uur: Ds. F.E. Schneider (Pieterskerk)

Collecten: 1. Peru (zie toelichting) 2. Kerk

Autodienst: Mw. N. Takke, tel. 06 - 17280139

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 4 augustus 16.45 uur: Zr. Monica Raassen

Vrijdag 11 augustus 16.45 uur: Ds. H.H. Schorren

Vrijdag 18 augustus 16.45 uur: Hr. F. Langeraar

AGENDA

Marktconcerten Pieterskerk 12.45 uur tot 13.15 uur

Vrijdag 4, 11 en 18 augustus

Dinsdag 15 augustus

Herdenkingsbijeenkomst slachtoffers Ned. Indië

15.00 uur Pauluskerk, Straatweg 37

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 3 weken. Kopij graag inleveren op maandag 14 augustus voor 18.00 uur.

MEDITATIE

We kennen allemaal het woord 'motivatie'. Ik bedoel niet in de zin van *aanleiding* of *verantwoording*, in dat geval spreek je eerder van 'motivering'. Maar ik bedoel in de betekenis van datgene wat mensen voortdrijft om dit of dat te doen of om welbewust te kiezen. Kennelijk hebben we een soort interne kracht die ons voortdrijft, een *wil*, een *doorzettingsvermogen*. We zijn geen passieve wezens, kunnen ons een doel voor ogen stellen, maar soms vraag je je wel eens af: waarom doe ik dit eigenlijk? Als het om werk gaat kun je nog zeggen dat er brood op de plank moet komen maar in veel beroepen is de drijfveer niet zo duidelijk. Als je het vraagt is een veel gehoorde reactie dat je jezelf in het werk *kwijt moet kunnen*. Het moet een beroep doen op je capaciteiten, een uitdaging zijn. Theorieën over motivatie gaan vrijwel alle over de vervulling van de menselijke behoeften en, wat daar bij hoort, het vermijden van onaangename dingen als stress en onzekerheid. Misschien wel de bekendste theorie is die van Maslow, die een overzichtelijk schema bevat. Een sleutelbegrip is wat hij noemt 'zelf-actualisatie' of zelfverwerkelijking. Het gaat er om dat de mens maximaal recht doet aan de eigen capaciteiten. Om op dit niveau te komen moeten echter eerst lagere behoeften zijn vervuld waarin Maslow vijf categorieën onderkent. De lagere moeten eerst vervuld zijn alvorens de mens aan de hogere toekomt. Primair zijn honger, dorst, seksuele behoeften, daarna komen veiligheid,

geborgenheid, zekerheid en stabiliteit. Een stap hoger gaat het om de behoefte ergens bij te willen horen, aan liefde, opgenomen zijn in de groep. Een vierde stap betreft de behoefte aan respect, waardering, prestige, het *zelfgevoel*. Aan de top staat dan de genoemde zelf-actualisatie, de zelfontplooiing.

Twee overwegingen dringen zich aan ons op als je hierover nadenkt. Allereerst is daar de nadruk op de vervulling van de *eigen* behoeften die, althans volgens Maslow, richtinggevend zijn. Krachten die inwerken op onze behoeften zijn een sterke drijfveer. De bede in het Onze Vader: 'Leid ons niet in verzoeking...' waarschuwt ons voor het willoos toegeven aan behoeften. Maar ook de psalmdichter zegt in Psalm 141:8 'maar Heer, mijn God: naar u zijn mijn ogen gericht, bij u schuil ik, giet mijn leven niet weg als water'. Prachtige beeldspraak die verwijst naar mensen die zich laten leiden door primaire behoeften en daarbij, als waren zij waterstromen, in de diepste regionen terechtkomen. Een tweede overweging is het *individualistische* karakter van de Maslow benadering. Als zelfverwerkelijking het hoogste niveau van functioneren is dan gaat het over de mens als individu. De invloed van deze opvatting is nauwelijks te overschatten. Algemeen wordt aangenomen dat de grote nadruk op individuele ontplooiing in onze samenleving voortkomt uit theorieën als die van Maslow, die ook wel *humanistisch* genoemd worden. We zien dat in onderwijs en opvoeding, ook in de politiek, emancipatiebewegingen, de economie. Vooral ook in de sfeer van de professionele hulpverlening. Zelfontplooiing, weerbaarheid, assertiviteitstraining gekoppeld aan begrippen als 'marktwerking' en 'no-nonsense-beleid' bepalen heden ten dage de sfeer waarin de moderne mens zich overeind moet trachten te houden.

Het is een hele opluchting te kunnen vaststellen dat theorie en praktijk behoorlijk uiteen lopen. De wetenschap heeft in ieder geval weinig vat kunnen krijgen op de theorieën van Maslow en de zijnen. Er zijn té veel voorbeelden van mensen die zogenaamde 'lagere' niveaus van primaire behoeften volstrekt negeren om zich in te zetten voor medemensen die hulp vragen en in nood verkeren. Een predikant die zich inzet voor het gevangenenpastoraat doet dat absoluut niet primair om daarmee geld te verdienen. En ook niet om het respect van zijn of haar omgeving te verwerven of om de eigen 'talenten' tot gelding te brengen. De allereerste gerichtheid is die op de nood van de ander, het bieden van een helpende of troostende hand en het scheppen van kansen voor de gedetineerde medemens om weer vaste bodem onder de voeten te krijgen. En wat te denken van de velen die huis en haard in de steek laten teneinde zich in te zetten in den vreemde, bij onbekende volken en in oorlogen die ons schijnbaar niets aangaan. Graag storten we immers een financiële bijdrage in de comfortabele wetenschap dat we niet zélf tussen de vluchtelingen van Afrika hoeven te verblijven. Toen Jezus zijn apostelen de één na de ander om zich heen verzamelde was een boodschap 'volg mij' voor hen voldoende om alles te

verlaten wat in hun primaire behoeften voorzag. Zij begaven zich in een onzekere maar vooral ook bedreigende toekomst. En is niet Jezus zélf het levende voorbeeld - in alles wat Hij voor ons wilde zijn - waarop alle behoeftetheorieën over het menselijk gedrag stuklopen?

Zou niet in plaats van de geprezen zelfverwerkelijking eerder het *sociale gedrag* voorop moeten staan, in zaken van opvoeding, onderwijs, onze relatie met de medemens, het aankweken van opofferingsgezindheid, tolerantie en begrip voor anderen? Natuurlijk, opgroeiende kinderen, beschadigde mensen, gedetineerden die toch eens weer vrijkomen, zij allen moeten individueel sterk gemaakt worden om zich staande te kunnen houden. Gezonde rivaliteit, stevige concurrentie, versteviging van het zelfbewustzijn maken een mens weerbaar en doen hem stormen weerstaan. Maar schieten we niet door wanneer we deze sterke tendens tot individualisering de *basisfilosofie* van politiek, onderwijs, economie, hulpverlening, sport, strafrechtstoepassing - noem maar op - verklaren en daarop de inrichting van de hele samenleving laten rusten? De vraag stellen is haar beantwoorden. Passen ons niet de woorden van de psalmdichter die in Psalm 8 aan God vraagt:

'Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd'.

Wat wil een mens nog meer die zichzelf wil verwerkelijken? Zouden wij niet de kroon der schepping kunnen zijn, hoewel het gedrag van velen van onze medemensen ons ernstig aan het twijfelen zet? Maar zulk een positie mogen we slechts innemen in gerichtheid op de ander, onze medemens, zonder onszelf voortdurend als basis en vertrekpunt te nemen, vanuit een nederige grondhouding tot Hem door wie en uit wie alles is voortgekomen.

Nog één keer laten we de psalmdichter aan het woord die de Eeuwige in Psalm 14, 2^e couplet, vraagt ons te behoeden voor een toestand die wij ten koste van alles moeten zien te voorkomen:

'De Heer ziet uit de hemel of nog één de wijsheid heeft om naar zijn woord te horen, of één hem zoekt. Geen wil zich aan hem storen. Geen mens die goed doet in de wereld, neen. God vindt er geen'

Hierin zouden wij niet willen berusten, dat mag en kan niet waar zijn!

Kees Davids



WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: Ds K. Hage,
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;
bij voorkeur niet op woensdag
Scriba: Mw K.M. Mur - van
Amerongen, Bonifatiuslaan 8,
3621 DH Breukelen
tel. 266842, scriba@pieterskerk.info

Ledenadministratie: W. Mur, tel. 266842,
noortje-wim.mur@planet.nl

Website: www.pieterskerk.info

Kerktelefoon: A.D. Vermeulen, Arianestraat 4, t 263392

Bij de diensten

‘Naar de kerk gaan is een spannende vormgeving van de zondag en de stilte. Als je gaat, verwacht je er immers iets van, maar het kan ook zonde van je tijd blijken. Wat je mag verwachten, is dat de hoop verwoord wordt, dat er gebeden wordt om vervulling en dat God geloofd wordt om zijn belofte. De kerk is er om de moed erin te houden.’ Dat schreef Gerrit de Kruijf in zijn boekje *Ethiek Onderweg*. Ik hoop dat u de kerkgang in deze zomer ervaart als momenten van opladen, als iets dat u helpt om de moed erin te houden.

Zondag 30 juli gaat ds. P. Vroegindewey uit Ermelo voor in de morgendienst. De avonddienst wordt geleid door ds. C.M. van Loon uit Rotterdam (in het Witte Kerkje).

Zondag 6 augustus is drs. P. de Koning uit Heteren onze gastvoorganger. In de avonddienst is dat ds. J.M. Mudde uit Haarlem (in de Pieterskerk).

Zondag 13 augustus gaat ds. E.P van der Veen uit Nunspeet ons voor in de gebeden en de verkondiging, 's avonds is dat ds. F.E. Schneider (in de Pieterskerk)

Vakantie ds. Hage

Van 20 juli tot en met 13 augustus ben ik met vakantie. Als er in die periode dringende pastorale zaken zijn, kunt u contact opnemen met de scriba, Noortje Mur, of met de ouderling, Marlies Wijnen.

Verkiezingen ambtsdragers

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 19 juni - mede gelet op de aanbevelingen uit de gemeente - een aantal gemeenteleden verkozen en geroepen in de 3 vacatures ouderling. Daarover is in de diensten al mededeling gedaan. Inmiddels is ook bekend dat Anja Bakker, gekozen in het ambt van ouderling, dit ambt niet kan aanvaarden. Deze beslissing respecteren wij uiteraard. Van een ander gekozen gemeentelid, Reina van der Wilt, hebben wij mogen vernemen dat zij dit ambt kan en wil aanvaarden. Heel bijzonder en heel fijn dat zij deze taak op zich wil nemen. Het is de bedoeling dat Reina van der Wilt en Jeroen van Scherpenzeel in januari 2018

bevestigd worden in het ambt van ouderling. Tegen hen of tegen de gevolgde procedure zijn geen bezwaren ingediend. De kerkenraad zal na de zomer - op basis van de aanbevelingen uit de gemeente die zijn ingekomen of die nog inkomen - gemeenteleden verkiezen voor de enige vacature ouderling die nog over is en in de vacatures diaken, ouderling-kerkrentmeester en ouderlingscriba.
Noortje Mur

Pastoraat

Wilt u geboorte, ziekenhuisopname, ernstige ziekte, overlijden en andere belangrijke mededelingen doorgeven aan de ouderling in uw eigen buurt? Hier volgen de namen en telefoonnummers. Omdat we (tijdelijk) een aantal vacatures hebben voor pastoraal ouderling is Marlies Wijnen voorlopig de coördinerend ouderling van alles vier de secties. U kunt met haar contact opnemen via telefoon (0346-261837) of mail: lhawijnen@hetnet.nl. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de wijkpredikant ds. K. Hage, tel. 0346-261565. Of, indien deze niet bereikbaar is, met de scriba van de wijkgemeente mw. K.M. Mur-van Amerongen, tel. 0346-266842.

Sectie Noord

Mevrouw Jongerden (Wiardi Beckmanstraat 73, 3621 HB) is al jaren ziek en heeft veel pijn. Onlangs is ze ook nog gevallen waardoor ze in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Voor meneer Jongerden vraagt de zorg voor zijn vrouw veel van zijn krachten. Beiden weten zich in hun ouderdom en moeite gedragen door de goedheid van God. We vragen u hen te gedenken in uw gebeden.
Ds. K.Hage

Sectie Zuid

A.s. zaterdag hopen Maarten en Michele met Luca en Noah te verhuizen naar Nieuwegein, waar ze een plek hebben gevonden om een nieuwe start te maken. Voor Luca en Noah betekend het, dat ze naar een nieuwe school gaan in een nieuwe woonomgeving. We hopen dat zij snel zullen wennen aan hun nieuwe huis en op school. Maarten, Michele en de kids, wij als gemeente wensen jullie Gods zegen en alle goeds toe. Het adres van Maarten en Michele is: Laarderschans 24, 3432 EC Nieuwegein.

Sectie West

Op donderdag 27 juli mochten Piet en Nel Sondij samen met kinderen en kleinkinderen gedenken dat zij 50 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Dit is een bijzondere en blijde dag, dat zij 50 jaar lang lief en leed samen mochten delen. Wij willen hen daar van harte mee gelukwensen, en God danken voor zijn trouwe zorg deze jaren en wensen dan ook Gods zegen op hun verdere levenspad.
Marlies Wijnen

Einde leerplek

Beste gemeente, van september 2015 tot en met juni 2017 mocht ik in uw midden mijn leerplek hebben, als

onderdeel van fase 1 van de masteropleiding 'gemeente-predikant' aan de PThU. Ik heb deze tijd ervaren als heel leerzaam. De verschillende gesprekken en activiteiten met gemeenteleden hebben mij een goed beeld gegeven van het 'reilen en zeilen' in de Pieterskerk. Het was met recht een veilige oefenplek. De pastorale gesprekken die ik heb gevoerd, heb ik ervaren als bijzonder. Het voor de eerste keer voorgaan in een eredienst vond ik spannend, leerzaam maar ook mooi om te doen. De begeleiding van ds. Krijn Hage heeft mij veel gebracht. Inhoudelijk, maar zeker ook als bemoediging in het vervolg van mijn studie theologie. Dankzij de leerplek heb ik fase 1 van de studie afgerond. Ik wil u allen hartelijk bedanken voor de mooie tijd in Breukelen. Gods zegen en hopelijk tot ziens!

Met vriendelijke groet, Ewoud Jonker

Dank

Iedereen wil ik hartelijk bedanken voor de telefoontjes, kaarten, bloemen en bemoedigingen die ik heb gekregen na mijn rugoperatie. Dat doet een mens goed. Nu is het revalideren, maar het kan nog een tijd duren voor ik weer de oude word.

Groet van Wil Vermeulen

Gift

Via Wim Mur is een gift van €100,- ontvangen t.b.v. de wijkkas. Hartelijk dank aan de gevers.

Noteer onderstaand weekend in uw agenda

Startweekend wijkgemeente Pieterskerk Zaterdag 9 en zondag 10 september

We nodigen alle gemeenteleden van jong tot oud uit voor een heerlijke barbecue op zaterdagmiddag en een feestelijke kerkdienst op zondagochtend.

In het volgend kerknieuws krijgt u meer informatie



WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: Ds H.H.Schorren,
Keizerskroon 5, 3621 RS Breukelen, tel. 266337,
email: h.h.schorren@gmail.com

Scriba: Ds. D.E.E. Figeë,
Karel Doormanweg 3, 3621 JV Breukelen, tel. 262912, e-mail:
scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Kerkelijk bureau: M. Pfeiffer, Stationsweg 61b, 3621 LK Breukelen, tel. 261196, moniquepfeiffer@hotmail.com

Autodiensten: Emmy Wildeman, tel. 241578

Website: www.pknbreukelen.nl

Kerktelefoon: H.P. Vermaat, tel. 261817

Bij de diensten

Iedere vrijdag

Gebed voor Vrede en Verzoening

Van 12.15 – 12.35 uur is er het wekelijks gebed voor Vrede en Verzoening in de traditie van Coventry.

Zondag 30 juli, 6^e van de zomer

Voorganger: ds. E.P. van der Veen (Nunspeet)

Zondag 6 augustus, 7^e van de zomer

Voorganger: ds. L. Schoonderbeek (Amersfoort)

Zondag 13 augustus, 8^e van de zomer

Schrift & Tafel

Profetenlezing: Jona 2:1-11

Antwoordpsalm: Psalm 29

Evangelielezing: Matteüs 14:22-33

Het verhaal van Jona is bekend en geliefd. God roept Jona om te profeteren tegen de stad Nineve, maar Jona geeft daaraan geen gehoor en neemt de boot naar Tarsis. Als de boot onderweg dreigt te vergaan, wordt Jona op eigen aandringen overboord gezet. Een grote vis slokt hem op. En vanuit die vis bidt Jona dan het gebed (Jona 2) dat wij deze zondag lezen. Een gebed in de vorm van een Psalm waarin ook nog eens het smeken overgaat in lofprijzing en we als het ware een kyrie en gloria horen. In de synagoge wordt het boek Jona gelezen op Grote Verzoendag met als centrale boodschap dat de gelovige zijn opdracht niet kan ontlopen, namelijk het dienen van de wereld.

Opmerkelijk is natuurlijk dat verteld wordt dat Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de vis zit. De Kerk legt bij het getal 3 al snel een verband met de Opstanding van de Heer op de derde dag. En niet zonder reden, want Matteüs geeft hier in het evangelie (12:40) alle reden toe: *Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven.* De antwoordpsalm, Psalm 29, begint met 'Erken de HEER, o goden, erken de Heer, zijn macht en majesteit,

erken de HEER, de majesteit van zijn naam, buig u voor de HEER in zijn heilige glorie (29:1-2). Een oproep die gevuld is met lofprijzing. De antwoordpsalm wordt door allen gezongen en is daarmee de Schrift in de mond van de gemeente. Wij zullen Psalm 29 uit het Liedboek zingen.

De lezing uit het Evangelie begint met: *Meteen daarna gelastte Hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant...* Bedoeld wordt meteen na de wonderbare maaltijd waar vijf broden en twee vissen voldoende waren om zo'n vijfduizend man te voeden, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Twaalf manden met stukken brood bleven over.

De leerlingen stappen in de boot maar komen in tegenwind en worden geteisterd door de golven. Jezus loopt over het water naar hen toe. Ze denken een spook te zien, maar Jezus stelt hen gerust. Ook Petrus wil dan de wilde baren met zijn voeten treden, maar zinkt omdat hij bang wordt. Jezus grijpt Petrus vast en zegt: *'Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?'* Ze stappen in de boot. De wind gaat liggen. De anderen buigen zich voor Jezus neer en zeggen: *'U bent werkelijk Gods Zoon!'* Een wonderlijk verhaal met grote betekenis. Wat wil dat zeggen dat Jezus over water loopt? En wat betekent het dat Jezus Gods Zoon genoemd wordt?

Voorganger: ds. H.H. Schorren

Afwezigheid ds. H.H. Schorren

Per abuis meldde ik dat ik t/m 15 augustus afwezig zou zijn. Dit moet 5 augustus zijn. Mocht u voor 5 augustus bijstand nodig hebben dan kunt u allereerst contact opnemen met onze scriba ds. D.E.E. Figeë (0346-262912).

Ds. H.H. Schorren

Uit de kerkenraad

Begin juli vond de laatste kerkenraadsvergadering vóór het zomerreces plaats. Deze gelegenheid werd aangegrepen om op passende wijze afscheid te nemen van twee kerkenraadsleden die voor het laatst aanwezig waren en per september aftreden: Cees Vervat, aan de kerkenraad verbonden als ouderling-praeses van het College van Kerkrentmeesters en Siwanthi Leijen-van der Pol, onze laatste Jeugdouderling. Er is grote dank uitgesproken voor ieders respectabele staat van dienst en hun beider intense inzet bij het werk in de wijngaard. Gelukkig blijven beiden – elk in andere hoedanigheid – actief betrokken bij het kerkenwerk. Dat hoort u in september, als tijdens de Startzondag – te midden van de gemeente – afscheid wordt genomen van zittende ambtsdragers én nieuwe ambtsdragers worden bevestigd.

Wat het jeugdwerk betreft, besloot de kerkenraad tot het instellen van een vorm die meer bij de tijd én flexibeler is, namelijk een Jeugdtraad. Het moderamen zal in principe de verbindende schakel zijn tussen deze raad en de kerkenraad, en er blijft een vacature bestaan voor Jeugdouderling. De ideeën worden verder uitgewerkt, u hoort hier te gelegener tijd meer over. Over het z.g. "Ontruimingsplan" is de kerkenraad in grote lijnen

geïnformeerd door Hans Schriever, Coördinator van de Pauluskerk. Ook hier zal de gemeente binnen enkele maanden over worden bijgepraat.

Tot slot allen een ontspannen zomerse tijd gewenst, die uitnodigt tot bezinning, nieuwe, hoopvolle inzichten en bemoedigende ontmoetingen. Mogen we steeds weer onze zegeningen tellen én zeker ook anderen daartoe uitnodigen

ds. D.E.E. Figeë, scriba

Verslag classisvergaderingen

De classis waar wij bij horen is de classis Breukelen. Hier komen vertegenwoordigers bijeen van de bij deze classis behorende kerken. Dit gebeurt 3x per jaar. Wat doet de classis? Men kan hier problemen die de eigen kerk ervaart aankaarten. Daarnaast komen er voorstellen voor nieuwe/wijzigingen van ordinanties van de Generale Synode aan de orde waar de classis haar mening over mag geven, die de Generale Synode dan meeneemt in haar eindbesluit. Tevens wordt er geprobeerd iedere keer een verdiepingsonderwerp te bespreken n.a.v. een gastpreker. Maar ook kunnen de deelnemende kerken zelf een voorstel indienen.

Zo heeft de Pauluskerk afgelopen jaar een voorstel ingediend om een verzoek bij de Generale Synode in te dienen tot wijziging van ordinantie 5.4 betreffende het inzegenen van huwelijken. Waar de ordinantie nu het huwelijk tussen man en vrouw als normale situatie ziet, was ons voorstel de situatie om te draaien en elk naar burgerlijk recht tot stand gekomen huwelijk als normale situatie te zien, waarbij elke gemeente kan besluiten hiervan af te wijken. Men is dus niet verplicht dit te volgen. Wij beseften vanzelfsprekend dat dit een moeilijk onderwerp is binnen de classis Breukelen. Tot deze classis behoren behoudender kerken en ook verschillende bondsgemeenten. Ons idee was dit onderwerp inhoudelijk bespreekbaar te maken en dan te zien hoe dit uit zou pakken. Op de eerstvolgende classisvergadering werd hiermee een oogluikende start gemaakt. Daarna werd door een aantal gemeenten om een extra classisvergadering verzocht. Na een moeizame start werd hier nog inhoudelijk verder over het voorstel gesproken, maar het is wel gebleken dat de meningen hierover ver uiteen staan en het moeilijk is hier een goed inhoudelijk gesprek over te voeren. Dit heeft er toe geresulteerd dat het voorstel uiteindelijk teruggetrokken is. Wij vinden dit vanzelfsprekend jammer en hadden gehoopt dit goed inhoudelijk te kunnen bespreken, ondanks alle verschillen in beleven van het geloof.

Ook is afgelopen jaar de notitie Kerk 2025 hier (en in de kerkenraad) besproken. Deze notitie gaat over Back to basics: terug naar de kern van het geloof. Hoe kunnen we zorgen dat de kerk bestuurbaar blijft met het afnemende ledental en financiën? In deze notitie wordt voorgesteld het aantal classes flink terug te brengen. De huidige classes zouden zich meer moeten richten op ontmoeting met elkaar. De algemene tendens van de classis Breukelen was dat de voorgestelde datum van de hele

transitie van 1 januari a.s. erg snel is en wat ons betreft er meer tijd genomen moet worden om dit goed te bespreken en te regelen. Met dit verslag willen we u een kijkje geven in de classis en in hetgeen zich daar het afgelopen jaar heeft afgespeeld.

Joukje van der Velde en Harold Schorren,
afgevaardigden Wijkgemeente Pauluskerk Breukelen

Precious Stones

Kerk in Actie stuurde ons het jaarverslag 2016 van onze partner Precious Stones in Myanmar/Burma. Precious Stones richt haar ontwikkelingsactiviteiten op de arme vrouwen en de jongeren tussen de 16 en 25 jaar in de provincie Yangon.

Waarom deze groepen? In de eerste plaats omdat de mannen ervan uitgaan dat de vrouwen de verantwoordelijkheid hebben voor het gezin, zij moeten het zien te redden. En de jongeren? Die zien vaak geen toekomst en raken aan alcohol en drugs. Het is een hele uitdaging voor organisaties als Precious Stones het tij te keren en de mensen uit de spiraal van armoede en drugs te halen. Gelukkig kan de organisatie ons melden dat hun inspanningen niet zonder succes zijn, hoewel ze nog lang niet zijn waar Precious Stones komen wil. Heel positief is dat door de machtswisseling enige tijd geleden het uiterst repressieve regeringssysteem in Myanmar werd vervangen door een democratischer systeem. Dit had mede tot gevolg dat mevrouw Aung San Suu Kyi (die zich dezelfde doelen stelt als Precious Stones) na jarenlang huisarrest weer vrij kwam en een plaats kreeg in het in ere herstelde parlement.

Wat houdt het idee van Precious Stones in, zult u zich afvragen. Zij ziet het als haar taak de kleine en middelkleine bedrijven te ondersteunen waardoor economische ontwikkelingen kunnen aanslaan. Dit gezegd zijnde is het wel jammer dat, als vrouwen zelf een bedrijf willen beginnen, er maatschappelijk nogal wat extra problemen zijn. Zij hebben vaak grote gezinnen waarvan de zorg geheel voor hun rekening komt; dat is niet alleen een financiële handicap maar geeft vaak ook problemen in hun gezondheid. Dat wil overigens niet zeggen dat zij bij de pakken neerzitten. Ze worden vaak lid van zelfhulpgroepen en volgen cursussen om het bedrijfje dat ze hebben beter te kunnen besturen. Daarbij kunnen ze rekenen op de steun van het bestuur van zo'n zelfhulpgroep.

Ook aan de jongeren wordt aandacht geschonken. Als die actief gaan deelnemen heeft dat naast het verbeteren van hun mogelijkheden ook positieve invloed op hun gedrag. Het is dan uiteraard teleurstellend dat een groot deel van hen blijft hangen in het negatieve gedrag met alcohol en drugs. Gelukkig zijn er bij de jongeren ook positieve ontwikkelingen te melden. Naast het zoeken en vinden van een vaste plek in de maatschappij is er een aantal groepen die in vrijwilligerswerk arme mensen ondersteunen.

Wij blijven de activiteiten van Precious Stones ondersteunen en hopen met het jaarverslag over 2017 verdere

voortgang te kunnen melden. Ook tussen dan en nu zullen we van tijd tot tijd op de acties van Precious Stones terug komen. Mocht u over Precious Stones rechtstreeks contact willen met kerk in Actie dan is het mailadres: projectinformatie@kerkinactie.nl.

Namens de ZWO commissie
Herman Vermaat

Doopjurken en trouwfoto's gevraagd Expositie 'de kerk viert'



Van *donderdag 24 augustus t/m zondag 10 september* zal er in de Pauluskerk een expositie zijn met de titel 'de kerk viert'. In deze periode vallen het startweekend en de Open Monumentendag. Met deze expositie willen we de bezoekers een beeld geven wat er zoal in een kerk gevierd wordt en wat de achtergronden zijn. Zo is er aandacht voor de Doop, het Avondmaal, het

huwelijk, de kerkelijke feesten als Kerst en Pasen, het liturgische jaar, het gebruik van liturgische kleuren en ambtsgewaden. Ook het Woord mag niet ontbreken en daarom zal er een tafel ingericht worden met Bijbels.

Wij hebben daarbij uw hulp nodig. Wij zoeken voor de expositie doopjurken, doopkaarten, trouwfoto's en trouwkaarten. En ook bijzondere Bijbels zijn welkom. Wilt u deze aan ons uitlenen om te exposeren, dan kunt u contact opnemen met :

ds. Schorren (266337) of
Margreeth van Ingen (06 25138102)

DIACONIE



Hulp nodig? Bel 0900 4474474
ma t/m do, 9.00 -12.00 u. (10 ct/m)
Hulp bieden? Bel 0318 742510

Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen doen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

Diaconiecollecte 6 augustus 2017

Op 6 augustus a.s. is de diaconiecollecte bestemd voor de Bijbelvereniging (voorheen de Nederlandse Gideons).

Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



Nederland kent vele hotels, waar dagelijks tienduizenden mensen komen. Grote kans dat die mensen de bijbel op hun nachtkastje vinden. De meeste gasten kennen de bijbel niet van huis uit. Daarom is een hotelkamer een uitgelezen plek om een bijbel neer te leggen. De Bijbelvereniging zorgt hier al sinds 1948 voor. En niet alleen in hotels, maar ook in honderden vakantieparken, pensions, bed & breakfast locaties, schepen, gevangnissen, zorginstellingen en hospices. De viertalige bijbel bevat een Nieuw Testament in het Nederlands, Engels, Duits en Frans. Voor ziekenhuizen en zorgcentra wordt de Nederlandse uitgave van het Nieuwe Testament met de Psalmen gebruikt. Voor hospices is er een speciaal boekje met bijbelteksten: 'Kostbare tijd'. Gevangenen en asielzoekers maken graag gebruik van de volledige bijbel, al dan niet in het Engels of Arabisch. Naast het plaatsen van de Bijbeluitgaven, controleren zij ook of deze er nog steeds liggen. Exemplaren worden o.a. ook meegenomen door mensen die zich er door aangesproken voelen. En beschadigde bijbels worden vervangen door nieuwe exemplaren. Van harte bij u aanbevolen.

Diaconiecollecte 13 augustus Pauluskerk

Kerk in Actie: Zending: Hulp voor kinderen uit christelijke gezinnen in Egypte
Versterk geloven in Egypte.

Kinderen uit christelijke gezinnen in Egypte vinden het lastig om zich staande te houden in de islamitische omgeving waarin ze opgroeien. Daarom willen ze graag meer weten over de Bijbel en het geloof. De jaarlijkse bijbelquiz van het Egyptische Bijbelgenootschap, partner van kerk in Actie, is een groot succes. Afgelopen jaar deden meer dan honderdduizend kinderen en jonge tieners van 9 tot 12 jaar mee. Achtduizend kinderen wonnen een Nieuw Testament. Dit jaar mikt het Egyptisch Bijbelgenootschap op honderdvijftigduizend kinderen en twaalfduizend prijswinnaars. Op zondag 13 augustus is de collecte bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie, t.b.v. bovengenoemd project. Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie met vermelding van: Collecte Zomerzending.

Namens ZWO, Wim Kaars

Diaconiecollecte 13 augustus Pieterskerk

Zending en Werelddiaconaat

Zondag 13 augustus bestemmen we de zendingscollecte voor het project Rimac in Lima, Peru. In het hartje van de miljoenenstad Lima ligt de wijk Rimac. Veel mensen in deze wijk kampen met armoede. Ook problemen met

alcohol, drugs, seksueel en huiselijk geweld komen veel voor. De wijk is berucht om de vele jeugdbendes die er actief zijn. De tieners en jongeren in deze bendes komen vaak uit gebroken gezinnen.

In deze wijk hebben zendingswerkers Jan-Maarten en Ineke Goedhart de afgelopen jaren meegewerkt aan de opbouw van een nieuwe gemeente: Nueva Esperanza (Nieuwe Hoop). Naast de zondagse kerkdiensten organiseert de gemeente onder andere clubs, een maaltijdproject voor kinderen en tieners, cursussen voor ouders over geld en opvoeding. Alleen ... ze heeft nog geen eigen plek. Er is dringend behoefte aan een eigen gebouw zodat de gemeente haar activiteiten kan uitbreiden en in de toekomst op eigen benen kan staan.

Pieter Wijnen

COLLECTEN

Verjaardagsfonds 2^e kwartaal 2017

Busje nr. 5 86,80 nr. 8 159,00 nr. 14 30,58
nr. 20 37,45 nr. 25 12,50

Een totaalbedrag van €326,33

De opbrengst is voor het orgelfonds.

Alle medewerkers en gevers hartelijk dank

Mw. Daamen – Schaper

Het eerste halfjaar van 2017 brachten de verjaardagsbusjes €931,67 op. Alle gevers en medewerkers hartelijk bedankt. De opbrengst is bestemd voor het orgelfonds.

Geeske Oussoren

Opbrengst Pinkstercollecte Park Boom en Bosch

Herbouw kerk in Waal: €603,20

Bestrijding onkosten: €304,20

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Inloopochtenden in het Bonifatiushuis

Op *dinsdagochtend 1, 8, en 15 augustus* staat de deur van



het Bonifatiushuis weer open van 9.30 tot 11.30 uur. U bent van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken, gezellig met elkaar te praten of een spelletje te doen. Mogen wij u ook

eens ontmoeten? Graag tot ziens! Mocht u geen eigen vervoer hebben, dan kunt u contact opnemen met mw. R. Groenberg, T. Brandsmastraat 71, tel. 263232.

Marktconcerten 2017



Tot 25 augustus zijn er elke vrijdagmiddag Marktconcerten in de Pieterskerk van 12.45 tot 13.15 uur. Na het concert blijft de kerk open voor bezichtiging. Voor deze openstelling vragen we weer gastdames en gastheren (twee per middag). De tijd is vanaf 13.45 tot 16.00 uur. U kunt intekenen op de lijst op de tombe maar ook opgeven bij Sjaak van Muiswinkel (j.vanmuiswinkel@hetnet.nl) en bij Pieter Wijnen (pietwijnen@hetnet.nl).

Pieter Wijnen

De wandeling

Op donderdag 10 augustus gaan we weer wandelen. Even een frisse neus halen op de vroege ochtend en energie opdoen. En natuurlijk de goede ontmoeting en de onderlinge gesprekken. We wandelen gewoonlijk iedere tweede donderdag van de maand. We starten om 9.00 uur op het Kerkplein bij het Bonifatiushuis en zijn rond 11.00 uur weer terug.

Ds. H.H. Schorren

Seniorengespreksgroep over de Tien Geboden

Op donderdag 17 augustus komen we weer samen rond de Tien Geboden. We behandelen de komende keer het laatste en samenvattende hoofdstuk van het boek van ds. Van der Zee. Iedere tweede donderdagmiddag van de maand is er seniorengespreksgroep van 14.30-16.00 uur. We komen samen in de achterzaal van de Pauluskerk. Natuurlijk is het mogelijk dat er voor vervoer gezorgd wordt.

In september beginnen we dan met met een nieuw onderwerp: de Apostolische Geloofsbelijdenis.

Ds. H.H. Schorren

Herdenking slachtoffers Nederlands-Indië 15 augustus 2017



Op dinsdag 15 augustus a.s. wordt landelijk het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië herdacht. Ook dit jaar zal in de Pauluskerk te Breukelen een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd worden. De hoge opkomst van de afgelopen jaren maakt

duidelijk hoeveel behoefte er is onder de betrokkenen en hun families om deze periode in de geschiedenis te gedenken. Wij nodigen u hierbij van harte uit voor het bijwonen van de herdenkingsbijeenkomst op dinsdag 15 augustus, 15.00 uur, Pauluskerk, Straatweg 37 te Breukelen.

Dit jaar is het thema 'Ik zie jou'. Met al hetgeen de vele betrokkenen bij de strijd in voormalig Nederlands-Indië hebben meegemaakt is het niet gemakkelijk om elkaars leed onder ogen te zien en te erkennen. Het begint met elkaar met een open houding tegemoet te treden en in die ontmoeting over en weer het gevoel te ervaren, oprecht gezien te worden. Velen hebben ervaren dat dit essentieel is om tot enige vorm van verwerking te komen. In de afgelopen jaren zijn er vele contacten gelegd tussen slachtoffers met verschillende achtergronden en hierdoor is meer begrip ontstaan voor elkaars situatie en de moeilijkheden die daaruit, ook later nog, voortvloeiden. Tijdens de herdenkingsbijeenkomst in de Pauluskerk zal mevrouw Nora Valk (87) spreken over haar persoonlijke verwerking van de ervaringen tijdens en na de oorlog. Mevrouw Grace Bernardus (60) is inwoner van Stichtse Vecht, co-auteur van het boek Mutiara, Molukse parels aan de Vecht, en lid van de tweede generatie. De verhalen van haar ouders over deze periode maakten als kind diepe indruk op haar en hebben nog steeds invloed op haar leven. Zij zal hierover vertellen. De lezingen worden afgewisseld met passende muziek. De aanwezigen kunnen een kaars ontsteken of een bloem leggen. Na afloop zullen een krans en de bloemen uit de bijeenkomst bij het gedenkteken naast de Pieterskerk te Breukelen worden gelegd. Namens de Gemeente Stichtse Vecht zal wethouder Eric Balemans aanwezig zijn.

Activiteiten Werkgroep Oecumene



In de zomerperiode kijken we vaak terug op het afgelopen seizoen. Wat hebben we gedaan? Zijn er zaken die veranderd moeten worden, zaken die opgepakt moeten worden? De Werkgroep Oecumene heeft afgelopen seizoen de volgende activiteiten verzorgd:

- In september is er elk jaar een Vredesweek. Er wordt dan een Oecumenische Vredesdienst gehouden in de Pauluskerk.
- In de Adventstijd vinden er Adventsvespers plaats van zo'n 20 minuten voor een moment van bezinning ter voorbereiding op Kerst.
- Ook vindt elk jaar in de Adventstijd de Interkerkelijke Adventsmaaltijd plaats, ook een moment om zich op Kerst voor te bereiden.
- En als laatste wordt ieder jaar de Volkskerstzang in de Johannes de Doperkerk gehouden, waar de Brassband zijn medewerking aan verleent naast een koor/zanggroep, maar waar men ook zelf de bekende kerstliederen kan meezingen.

- In januari is er de Week van gebed voor de eenheid van de christenen. Dan wordt er een Oecumenische Dienst van Gebed voor de Eenheid georganiseerd in de Johannes de Doperkerk om een bijdrage leveren aan het gevoel van verbondenheid met elkaar en het verstaan van elkaars traditie.
- In de Veertigdagentijd worden er vespers georganiseerd ter voorbereiding op Pasen.
- Op 4 mei wordt er een Herdenkingsdienst gehouden waarop we al diegenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord herdenken, maar ook de Nederlanders die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog.
- Met Pinksteren wordt een Oecumenische viering gehouden (zo mogelijk) in park Boom en Bosch.
- Daarnaast worden er het gehele jaar door inloopochtenden in het Bonifatiushuis georganiseerd, waar men welkom is voor een kopje koffie of thee, een praatje of een spelletje.

De Werkgroep Oecumene doet vanzelfsprekend niet al deze activiteiten zelf. Er zijn verschillende werkgroepjes die deze activiteiten mee helpen organiseren. Hier dragen verscheidene vrijwilligers hun steentje aan bij. Via deze weg willen wij hen voor hun inzet hartelijk bedanken. Zonder hen zouden al deze activiteiten niet mogelijk zijn. Mocht u hier ook aan mee willen werken, neemt u dan contact op met de secretaris van de Werkgroep Oecumene, Joukje van der Velde (tel. 0346-265296 / E-mail: j.vd.velde@umcutrecht.nl).

Namens de Werkgroep Oecumene,
Joukje van der Velde

Dag van het gebed voor de Schepping

In Den Bosch wordt deze dag, *1 september*, breed gevierd.. Het bisdom Den Bosch, het Beraad van Kerken van Den Bosch en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) organiseren dit jaar gezamenlijk een evenement in het kader van de Dag van gebed voor de schepping. Om te beginnen zal er een korte viering zijn om 13.30 u. in de Grote Kerk (Kerkstraat 20), waarna een processie via verschillende staties eindigt bij de Sint Janskathedraal. Daar zullen bisschop Gerard de Korte, ds. Erica Scheenstra en ds. Jan Geersing voorgaan in een oecumenische gebedsviering. Deze zal rond 17.30 u. zijn afgelopen. De tijd is (te) kort om in eigen woonplaats of regio een dergelijke bijeenkomst te organiseren. Het is echter zeker een dag die aandacht verdient binnen de Groene kerken. Wellicht is het nog mogelijk een *Scheppingszondag* voor te bereiden op bijvoorbeeld 3 september. Het zou mooi zijn als u in overleg met uw voorganger in de dienst bijzondere aandacht aan de schepping kunt geven of eventueel voor of na de dienst. We zouden het bijzonder op prijs stellen als u van een dergelijke bijeenkomst een korte impressie naar ons wilt sturen. Het thema "Klimaatverandering" staat bijna op alle agenda's in relatie tot onze energievoorziening.

Groene kerken zien onze verantwoordelijkheid echter breder. Hoe staat het met onze dankbaarheid voor al wat leeft, onze natuur, dichtbij en ver weg? Onze manier van leven in de geïndustrialiseerde samenleving blijkt namelijk ook een enorme bedreiging van de biodiversiteit. Het aantal soorten planten en dieren loopt daardoor bijzonder snel terug. Onze zorgzaamheid voor de schepping behoeft dus zeker extra aandacht.

KERK 2025



WAAR EEN WOORD IS
IS EEN WEG

Weg vervolgen

Ds. Karin van den Broeke blikt vooruit op de belangrijke vergadering van de generale synode waarin besloten wordt over de classisindeling, classispredikanten en visitatie nieuwe stijl.

Weg vervolgen. Deze uitdrukking kom je nogal eens tegen in routebeschrijvingen. Als synode spraken we inmiddels alweer bijna twee jaar geleden over 'waar een Woord is, is een weg'. Tijdens de volgende synodevergadering op 22 september valt het definitieve besluit over classisindeling, classispredikanten en visitatie nieuwe stijl.

In deze zomerperiode wordt hard gewerkt om alle wijsheid die in het land vergaard is te bundelen. Als moderamen hebben we gemerkt dat er sprake is van ongelijktijdigheid. Terwijl *Kerk 2025* ontstaan is op basis van signalen uit het land, is het tegelijkertijd zo dat veel kerkenraden en classes pas écht zijn gaan praten over de vragen die voorliggen op het moment dat de kerkordelijke voorstellen op de mat lagen. We hebben gemerkt dat deze voorstellen grondig besproken zijn. Dat heeft suggesties, kanttekeningen en vragen opgeleverd.

Het gaat in dit traject niet om de menselijke wil. De synode bidt, bij het zoeken naar wijsheid, om de Geest. In het kerkelijk gesprek hebben we het nodig en kunnen we erop vertrouwen dat wij, waar we de navolging van Christus zoeken, geïnspireerd zullen worden door de Allerhoogste.

Op 22 september spreekt de synode uit, op grond van alles wat haar aan wijsheid is aangereikt, hoe we als Protestantse Kerk onze weg vervolgen. Ik kijk ernaar uit. Ik denk dat de helderheid van een definitief besluit ons zal helpen om eindelijk voluit toe te komen aan waar het

de synode in Kerk2025 om begonnen is: de weg vervolgen in een kerk waar de organisatiedruk niet al te hoog is en waar mensen geïnspireerd worden door het samenkomen rond het Woord tot kerkzijn in de wereld.

*ds. Karin van den Broeke,
preses van de generale synode*



Zingen, kijken, eten, praten, zelfs reizen in het Lutherjaar, daartoe zet het jaarprogramma 'Amuse' aan. Met het oog op het jubileum in 2017 is dit lichte voorgerecht voor plaatselijke gemeenten ontwikkeld, geschikt om elk moment in te stappen.

Zingen en kijken

De 13 Lutherliederen uit het Liedboek zijn de basis van het jaarprogramma. Gemeenten, cantorijen en zanggroepen kunnen maandelijks een lied centraal stellen in de liturgie of het gemeenteleven. Meditatieve schilderijen zijn te downloaden als inspiratie.

Eten en praten

Luther is famous om zijn Tischreden: maaltijden thuis in Wittenberg met tientallen mensen rond de tafel. De 'Amuse' bevat een model waarmee gemeenten zelf een 'Tafelpraat' kunnen organiseren met elke maand een actueel thema. Natuurlijk met handzame recepten uit Luthers tijd!

www.pkn.nl



COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

Bezorging: W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;
mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814

Bankrekeningnummer Kerknieuws: St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60
Kostprijzen: €20; voor postabonnees €30

Collectemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à €20) en/of witte munten (à €16) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1^e zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkomroep.nl

Administrateur: Mw. M. Davids-Garritsen, Kerkplein 16, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-262692, email: m.davids@sdivad.nl
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL41 FVLB 0635 8109 99, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

C. Vervat, tel. 06 51796607, of ceesvervat@gmail.com

Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email hansmanhenk@hetnet.nl

Adres Pauluskerk: Straatweg 37, 3621 BG Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com