

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 14 JANUARI

10.00 uur: Ds. B. Aalbers, Maarssen

Collecten: 1. NYBD (zie toelichting) 2. Kerk

ZONDAG 21 JANUARI

10.15 uur: Ds. H.H. Schorren, pr. H. Huisintveld OP

Oec. gebedsdienst in de Joh. de Doperkerk

Collecte: Oecumene

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening

Vrijdag 19 en 26 januari, 12.15 - 12.35 u., Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 14 JANUARI

10.00 uur: Ds. K. Hage

18.30 uur: Ds. C.M.A. van Ekris, Zeist (NGK)

Collecten: 1. NYBD (zie toelichting) 2. Kerk

Avonddienst: Bijbelvereniging (vh. Gideon)

Autodiensten: dhr. J.P. den Hartog, tel. 0294-231553

ZONDAG 21 JANUARI

10.00 uur: Ds. K. Hage, Viering Heilig Avondmaal

18.30 uur: Ds. F.E. Schneider (NGK)

Collecten: 1. Pl. Jeugdwerk 2. Kerk 3. Hospitium

Avonddienst: Diakonie

Autodiensten: dhr. A.D. Vermeulen, tel. 0346-263392

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 19 jan., 16.45 uur: ds. K. Hage

Vrijdag 26 jan., 16.45 uur: dhr. F. Langeraar

AGENDA

- Zondag 14 januari, 15:00 uur, Pauluskerk, Concert Jong Talent
- Woensdag 17 januari, 20:00 uur, Pauluskerk, Leerhuisavond over Markus
- Zaterdag 20 januari, 09.00 uur (vertrek bij de Pauluskerk) Expositie Luther

De volgende Kerknieuws - voor 2 weken - verschijnt op 27 januari. Kopij s.v.p. indienen voor ma. 22 januari, 18.00 uur.

MEDITATIE

Zegen

Gelukkig nieuwjaar. De beste wensen. Zulke dingen zeggen we tegen elkaar aan het begin van dit jaar. Ik wens u dat ook toe. Sommigen zeggen het wat plechtiger: heil en zegen. Daar zit meer lading in. Maar hoe je het ook zegt, we wensen elkaar voorspoed toe, geluk en alle mooie en goede dingen in het leven met God en met de mensen om je heen.

Zulke wensen zijn natuurlijk goed bedoeld en vaak ook oprecht gemeend. Daar hoeven we helemaal niets aan af te doen. Toch blijven het maar woorden en wensen. Ze hebben geen dragende kracht. Ze zijn niet in staat het leven daadwerkelijk te vormen en te veranderen.

Met de zegen van God is dat anders. De zegen van God is ook meer dan een wens. Het is belofte van Gods aanwezigheid, toezegging van zijn presentie, zekerheid dat de Heilige God met ons is, bij ons blijft en ons niet in de steek laat. De zegen van God ontvangen we aan het einde van elke kerkdienst. Maar we mogen er ook het nieuwe jaar mee beginnen. Ik wil kort op een paar dingen wijzen, om zo ons hart en onze gedachten te oriënteren op wie God is en wat Hij doet.

Er zijn twee zegeningen die het meest bekend zijn, de ene uit het Oude, de andere uit het Nieuwe Testament. Die uit het Nieuwe Testament klinkt op het eerste gehoor het meest uitgesproken: *'De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.'* In deze zegen, die ontleend is aan een van de brieven van de apostel Paulus, horen we de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De liefde van God de Vader, de genade van Jezus Christus en de gemeenschap van de Heilige worden ons beloofd en toegezegd. Zij gaan met ons het leven in, zij vergezellen ons alle dagen tot aan de voleinding van de wereld.

De andere zegen, uit Numeri, is niet wezenlijk anders. De God van het Nieuwe Testament is dezelfde als die van het Oude. Wat in het Oude Testament verborgen is, komt in het Nieuwe Testament aan het licht. En wat in het Nieuwe aan het licht komt, ligt al in het Oude verborgen. Het is één en dezelfde God die zijn zegen geeft, allereerst voor Israël, maar in Jezus Christus ook voor ons. Opvallend is dat in Numeri ook de ene Naam van God drievoudig wordt uitgesproken: *‘De HERE zegene u en hij behoede u. De HERE doe zijn aangezicht over u lichten. De HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.’*

In de Naam ligt het geheim van de zegen. HERE, dat is de Godsnaam, de Naam waarmee God zich aan Mozes bekend heeft gemaakt, waarmee hij zich openbaarde in de brandende braamstruik: Ik ben die Ik ben. Ik zal zijn, die Ik zijn zal. Ik zal erbij zijn. Dit is Mijn Naam voor eeuwig, had God gezegd. In deze ene Naam komt de gemeente samen. En wanneer de gemeente uiteen gaat, de wereld in, gaat deze Naam mee, niet als een wens, maar als een stellige belofte.

De HERE zegene u en behoede u. De God die ons zegent en behoedt is de God en Vader van Jezus Christus, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde, die elke dag de zon over ons laat opgaan, die het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Ons leven voltrekt zich niet op een kleine blauwe stip die zinloos rondtolt in een verder lege kosmos, maar ons leven voltrekt zich onder de hoede van God die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid. Hij is het die om Christus’ wil als een Vader voor ons zorgt. Onder zijn zegen mogen wij een nieuwe dag en een nieuw jaar ingaan. *‘De HEER behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven, de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu aan tot in eeuwigheid.’* (Ps. 121:7-8)

De HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De God die ons zegent en behoedt, is de God die Israël bevrijd heeft uit de slavernij van Egypte, de God die zijn Zoon uit de doden heeft opgewekt. Deze God is het die in zijn Zoon Jezus Christus het stralende licht van zijn genade over ons laat opgaan, die zijn gelaat niet in toorn van ons afwendt, maar ons in liefde zijn gelaat toekeert. Die niet onverschillig wegkijkt, maar genadig naar ons omziet en ons opzoekt. God is met ons in Jezus Christus. Hij is het die ons bevrijdt van oude banden die ons knelden, die ons losmaakt van negatieve herinneringen, die ons doet delen in zijn liefde die alles overwint. Als deze God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?

De HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Vrede, shalom, is Gods laatste, meest omvattende woord. Het is een vrede die niet bevochten wordt met wapens en met geweld, maar die ons geschonken wordt door de Heilige Geest (Zach. 4:6). De God die als een Vader voor ons zorgt, die ons in zijn Zoon genadig is, laat

ons door zijn Heilige Geest delen in zijn vrede. In het laatste der dagen heeft God zijn Heilige Geest uitgestort op alle vlees. Hij leert ons de vrede niet langer te zoeken in onszelf of in de wereld, maar buiten onszelf, in de vrede die alle verstand te boven gaat, in Jezus Christus (Fil. 4:7). Het is de Heilige Geest die meegaat, het leven in, de tijden door, die ons hart en ons verstand bewaart bij God. De Heilige Geest maakt ons tot hoopvolle mensen, die uitzien naar de dag dat God alles zal zijn en in allen (1 Kor. 15:28). Dan ruist op alle bergen vrede, heil op der heuvelen top (Ps. 72:1 berijmd).

Deze zegen is het waarvan God zegt dat de priesters die op het volk moeten leggen. Een veelzeggende uitdrukking is dat. De Naam van God wordt op de gemeente gelegd. Ook dat hoort bij het geheim van de zegen. Niet wij omvatten de zegen, maar de zegen omvat ons. Dat is geen vrijblijvende zaak. Het neemt ons in beslag, het maakt ons tot verantwoordelijke mensen, het roept ons tot dienst aan God en onze naaste. Maar het maakt ons vooral ontvankelijk. Immers, wat hebben wij dat wij niet eerst hebben ontvangen hebben? (1 Kor. 4:7). In het jaar dat voor ons ligt, mogen wij leren leven als ontvankelijke en gezegende mensen.

Ds. K. Hage

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: Ds K. Hage,
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;
bij voorkeur niet op woensdag
Scriba: M.C. Berger, G.v.Nijenrodestr.
171, 3621 GJ Breukelen, tel. 06-
15128659, scriba@pieterskerk.info
Ledenadministratie: W. Mur, tel. 266842,
noortje-wim.mur@planet.nl

Website: www.pieterskerk.info

Kerktelefoon: A.D. Vermeulen, Arianestraat 4, t 263392

Bij de diensten

Zondag 14 januari lezen we weer verder uit het Bijbelboek 1 Samuël. We pakken de draad van het verhaal op waar we die voor de Advent hadden laten liggen: bij de roep van het volk Israël om een koning. Israël wil een zichtbaar leiderschap, net als de volkeren rondom. God gaat daarin mee en laat Samuël een koning kiezen. In 1 Samuël 9 lezen we over de verschijning (epifanie) van Israëls eerste koning: Saul. Is hij de gestalte van het koningschap dat God voor ogen heeft? Vooralsnog wekt hij de indruk alles ervoor in huis te hebben. De komende tijd volgen we zijn spoor en de richting die God gaat met zijn koningschap.

In deze dienst bereiden we ons voor op de viering van het heilig avondmaal. Ook nemen we dan afscheid van enkele ambtsdragers: van ouderling-scriba Noortje Mur, van de

ouderling-kerkrentmeesters Klaas Hoogendoorn en Jan-Willem van Engen, en van diaken Elly Hogendoorn. We zijn dankbaar voor hun inzet de afgelopen jaren. Ieder heeft op eigen wijze en naar draagkracht de gemeente van Christus gediend. We zijn ook dankbaar dat een aantal mensen gehoor heeft gegeven aan de roeping tot een ambt en dat dus ook ambtelijk werk in de gemeente doorgaat. Continuïteit spreekt niet vanzelf, maar is een geschenk.

Marco Berger neemt de taak van ouderling-scriba op zich, Reina van der Wilt aanvaardt het ambt van ouderling, Jeroen van Scherpenzeel hervat ditzelfde ambt, Marlies Wijnen zal worden herbevestigd als ouderling voor de derde(!) termijn en Stieneke van Schaik neemt de verantwoordelijkheid voor haar tweede termijn als diaken. We bidden en hopen dat de nog openstaande vacatures voor ouderlingen en diaken binnen afzienbare tijd worden vervuld.

Wilt u de hier genoemde namen en ook de gemeente bedenken in uw gebeden?

Ds. C.M.A. van Ekris uit Zeist leidt de avonddienst in het Witte Kerkje.

Zondag 21 januari vieren we het Heilig Avondmaal. Bij brood en wijn mogen wij ons verwonderen over de goedheid van God die alle dingen nieuw maakt. We lezen 1 Samuel 9:26-10:16, waar verhaald wordt over Saul, wiens leven vernieuwd wordt door de kracht van de Heilige Geest. God maakt van Hem een ander mens en er zijn tekenen die hem daarbij begeleiden: dingen die hem toevallen, brood voor onderweg, en een kring van profeten in wier midden hij wordt opgenomen.

De avonddienst (Witte Kerkje) wordt geleid door ds. F.E. Schneider. Er is dan ook een voortzetting van het heilig avondmaal.

Ds. K. Hage

Pastoraat

Wilt u geboorte, overlijden, ernstige ziekte, ziekenhuisopname, en andere belangrijke mededelingen doorgeven aan de ouderling in uw eigen buurt? Hier volgen de namen en telefoonnummers. Marlies Wijnen is ouderling van sectie 1 (Zuid) en contact-ouderling van sectie 2 (West). U kunt met haar contact opnemen via tel. 0346-261837 email marlieswijnen2@gmail.com. Reina van der Wilt wordt ouderling van sectie 4 (Noord) en is te bereiken via 0346-262103 of reinanr2@hotmail.com. Jeroen van Scherpenzeel wordt ouderling van sectie 3 (Centrum) en is te bereiken via famvanschervenzeel@gmail.com, 0346-251979. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de wijkpredikant ds. K. Hage, tel. 0346-261565. Of, als hij niet bereikbaar is, met de scriba, Marco Berger, tel. 06-15128659 of scriba@pieterskerk.info. Als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, neem dan tijdig contact op met uw sectieouderling, of een andere ouderling.

Meeleven

Mw. Molenaar verblijft al een paar weken in Mariaoord (Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen). Ze had gehoopt begin dit jaar weer naar huis terug te kunnen, maar er blijken nog extra onderzoeken nodig. Afhankelijk van de uitslag

daarvan zal ze nog enige tijd moeten blijven. Ze heeft gezelschap gekregen van mw. Siebert ('t Heycop 420) die ook in Mariaoord is om te revalideren. Vlak voor de Kerst is zij ongelukkig gevallen en heeft daarbij haar arm gebroken, waardoor zij afhankelijk is geworden van de hulp van anderen. We wensen hen allebei sterkte en goede moed.

Ds. K. Hage

Overleden

Op 28 december is in de leeftijd van 88 jaar overleden Theodorus Johannes Scheenhart. Hij woonde aan de G.W. van Couwenhovenstraat 27 en was sinds 11 augustus 2011 weduwnaar van Dicky Scheenhart-Masmeijer. Begin januari is hij, overeenkomstig zijn wens, in besloten kring begraven. In onze gebeden denken wij aan zijn kinderen Ellen, Annita en Theo en allen die bij hen horen.

Ds. K. Hage

Contactavond Sectie Centrum

Op donderdag 18 januari hopen wij de contactavond te houden. Dit winterseizoen willen we voor alle buurtteams hetzelfde doen. Breng een lied mee waar u een mooie of speciale herinnering aan hebt, een gedicht of Bijbeltekst mag ook. Daar willen we dan samen over praten. De koffie/thee staat om 20.00 uur klaar bij Mieke Lodder, Alexiastraat 18 in Breukelen.

Buurtteamcoördinator Mieke Lodder

Giften

Voor het wekelijkse koffiedrinken zat in de daarvoor bestemde collectebus in december € 50. Marlies Wijnen ontving een gift van € 20 t.b.v. de wijkkas. De extra collecte van 24 december heeft € 432 opgebracht. De Kerkrentmeesters willen iedereen hiervoor hartelijk danken.

Jan Winkel

WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: Ds. H.H.Schorren,
Keizerskroon 5, 3621 RS Breukelen,
tel. 266337,
email: h.h.schorren@gmail.com
Scriba: Ds. D.E.E. Figee,
K. Doormanweg 3, 3621 JV
Breukelen, tel. 262912, e-mail:
scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Kerkelijk bureau: M. Pfeiffer, Stationsweg 61b,
3621 LK Breukelen, tel. 261196,
moniquepfeiffer@hotmail.com

Autodiensten: Emmy Wildeman, tel. 241578

Website: www.pknbreukelen.nl

Kerktelefoon: H.P. Vermaat, tel. 261817

Bij de diensten

Iedere vrijdag Gebed voor Vrede en Verzoening

Van 12.15 tot 12.35 uur is er het wekelijks gebed voor Vrede en Verzoening in de traditie van Coventry.

Zondag 14 januari

Dienst met Lutherliederen

De herdenking van Luthers startschot voor de Reformatie is niet compleet zonder aandacht voor Luther en de kerkliederen. Eeuwenlang was Latijn de liturgische taal van de kerk. Alleen de lezingen en de preek waren in het Duits.

De Latijnse teksten werden gezongen door geschoolde stemmen. Er moesten Duitse teksten komen die de gemeente kon zingen. Luther nam daartoe zelf het initiatief. Ruim veertig teksten schreef hij en vaak maakte hij er ook nog de muziek bij: psalmen, liederen voor de kerkelijke feesten en vertalingen van Gregoriaanse hymnen.

Er is dus alle reden voor een speciale kerkdienst met alleen maar Lutherliederen. Uiteraard zingen wij zijn bekendste lied: *Een vaste burcht* (898). Verder o.a. zijn berijming van Psalm 130, *Uit angst en nood stijgt mijn gebed*, een boetepsalm waarin Luthers worsteling om een genadig God te vinden zowel in de tekst als in de muziek sterk doorklinkt (130 a). In het Glorialied (Gezang 402, LvdK) bezingt hij zijn blijdschap als hij die God gevonden heeft! We lezen Psalm 46, de tekst die hij bewerkte tot *Een vaste burcht*. Uit de brieven: Romeinen 1 met de woorden die voor hem een eyeopener waren: *De rechtvaardige zal uit het geloof leven* (en dus niet uit zijn goede werken!).

Volgens het klassieke leesrooster is 14 januari de zondag van de Gedachtenis van de Doop des Heren. Daarom lezen we Mattheüs 3.13-17, gevolgd door het lied dat Luther hierbij maakte: *Toen Jezus bij het water kwam* (522). Luthers berijming van de Geloofsbelijdenis mag natuurlijk niet ontbreken (341); geen eenvoudige melodie, maar met hulp van de cantorij gaat het vast wel lukken! We sluiten af met 314, een gebed om de zegen.

Voorganger: ds. B. Aalbers



Zondag 21 januari, Oec. Dienst van de Eenheid

10.15 uur, Johannes de Doperkerk

De Week van Gebed voor de Eenheid kent dit jaar als thema: Recht door zee. De leidende lezing in deze week is Exodus 15:1-21; het lied dat Mozes samen met de Israëlieten zingt nadat de HEER hen gered heeft uit de handen van farao en ze droogvoets de andere kant van de zee bereikt hebben.

De voorgangers van deze zondag zijn echter zeer eigenwijs en hebben een andere keuze gemaakt voor de oecumeni-

sche viering. Het thema van deze dienst is 'Groeien in geloof'. Ieder jaar is er een dienst voor de Eenheid... Welke eenheid? Officieel de 'eenheid van de christenen'. Wij zijn er van overtuigd dat het niet zozeer gaat over het naar elkaar toegroeien van de bestaande kerkelijke 'instituten'. Veeleer is oecumene de ontmoeting met mensen op je weg, het besef dat je samen zoekende mensen bent. We zijn als pelgrims onderweg naar Gods zalige toekomst. Dat betekent niet gebonden aan een 'vast verblijf' met onbetwistbaar geloof, maar onderweg zijn, geestelijk onderweg, groeien in geloof. En dat groeien in geloof wordt bevorderd door de onderlinge ontmoeting.

In de dienst klinken twee lezingen en na elke lezing vertelt een van de voorgangers hoe dit verhaal van belang is geweest in de persoonlijke groei in geloof. Ds. Schorren zal dit doen n.a.v. Exodus 3:1-14, het verhaal over de roeping van Mozes. Priester-dominicaan Huisintveld deelt zijn groei n.a.v. Johannes 3:1-13, het nachtelijke gesprek tussen Nikodemus en Jezus. Tijdens de heilige chaos kunt u o.a. uw eigen bijdrage leveren in dit groeigesprek door te antwoorden op de vragen: Welke ervaring deed uw geloof groeien? Welk Bijbelverhaal spreekt u aan? Wie is u tot inspiratie geweest?

Voorgangers: priester-dominicaan H. Huisintveld en ds. H.H. Schorren



Maandag 22 t/m zaterdag 27 januari

Gebedsmomenten week van Gebed voor de Eenheid

In deze week komen we samen voor gebed in telkens een andere kerk of gebedsruimte. Alle gebedsbijeenkomsten beginnen om 19.15 uur.

ma 22 januari	Pieterskerk	Straatweg 59
di 23 januari	Witte Kerkje	Dillenburgstraat 8
wo 24 januari	Silo	K. Doormanweg 49
do 25 januari	Pauluskerk	Straatweg 37
vr 26 januari	Bovenkamer	Poeldijk 9
za 27 januari	Joh. de Doper	Straatweg 146

In memoriam Jan Steven Bloem

16 december 1932 – 29 december 2017

Op vrijdag 29 december jongstleden is Jan Steven Bloem na een mooi leven vol liefde en vriendschappen op 85-jarige leeftijd overleden. Op donderdag 4 januari hebben wij hem herdacht in een Dienst van Woord & Gebed in crematorium Domstede te Utrecht. Met de prachtige verhalen van zijn kinderen, kleinkinderen en broers, de mooie herinneringen en de muziek werd onderstreept dat we afscheid namen van een geliefd mens. Er klonk grote

dankbaarheid maar ook gemis. Bij God en bij elkaar zochten we troost.



Jan Steven werd geboren op 16 december 1932 in Velp. Hij was de oudste van zes kinderen, alle zes jongens. Zijn vader was o.a. jachttopziener in het bos. Na zijn pensionering runde vader met moeder een kiosk op de hei bij de Posbank. Die plek is voor Jan Steven altijd een bijzondere plek geweest, omdat hij op het bankje daar tegenover verloofd is met Elisabeth (Bep) Bodt. Ze trouwden op 26 augustus 1959. Ze ontvingen twee kinderen: Harm Jan en Liesbeth.

Jan Steven ging na de lagere school naar de technische school. Hij begon zijn loopbaan bij Brinkman & Germeeraad als krullendeveger. In diensttijd kwam hij bij de marechaussee, maar ging daarna weer terug naar zijn oude baas. Met veel inzet en avondstudie haalde hij meerdere diploma's en klom hij op in het bedrijf tot rayondirecteur. En zo kwam het gezin ook in Breukelen te wonen.

Jan Steven was een actief en betrokken mens. Hij was o.a. lid van de Oranjevereniging en zo ook betrokken bij de Anne Frank Stichting. Jaarlijks waren er busreizen voor schoolkinderen naar het Anne Frank Huis en het oorlogsmuseum in Overloon. Voor al zijn inzet voor de samenleving werd hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Daarnaast tenniste hij graag, genoot hij van de reizen met de caravan door Europa en de verre reizen naar Canada, Namibië en Turkije.

Zijn vrouw Bep werd helaas ziek, maar kon tot haar overlijden op 7 maart 2011 altijd leunen op de grote liefde van Jan Steven. Hij bleef, ondanks het gemis van Bep, actief. Jong van geest als hij was, ging hij mee in alle nieuwe technologische ontwikkelingen. Hij fietste met de buurvrouw, werd kerkwacht in de Pauluskerk... stilzitten was er niet bij. De rode draad in zijn leven bleef dat hij altijd klaarstond voor anderen. Afgelopen jaar werd hij zelf ziek. Een periode brak aan waarin hij kon rekenen op de inzet, liefde en aandacht van familie, burens en vrienden. Telkens naar het ziekenhuis voor een ingreep, maar ook telkens kwam hij weer terug en leek het of hij te sterk was voor de ziekte. Tot de laatste weken. Hij overleed op 29 december in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam.

Jan Steven was een rustige en lieve man. Eerlijkheid, alles aanpakken, betrouwbaarheid; het zijn de waarden die hij zijn kinderen en kleinkinderen heeft meegegeven. Met veel liefde en trots spraken zij over hem. Hij zal enorm gemist worden. In de dienst klonk 1 Korintiërs 13, Paulus' loflied op de liefde. *Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.* Dat de dierbaren van Jan Steven zich gedragen weten in die liefde; zijn kinderen Harm Jan en Monique, Liesbeth en Cees, zijn kleinkinderen Lisa, Thijs en Jolien, Lieke en Rick, zijn broers, zijn burens, zijn vrienden.

Ds. H.H. Schorren

Wijkavonden en wijkmiddag

Hemelhoog Verbonden

Wij nodigen u van harte uit voor het bijwonen van een van de wijkavonden of de wijkmiddag. Een goede en gezellige manier om elkaar eens wat beter te leren kennen. We kozen dit keer, mede in het kader van het jaarthema 'Verbinding', voor het thema 'Hemelhoog Verbonden'.

Kent u een muziekstuk waar u telkens weer stil van wordt? Of een gedicht waarin alles verwoord is wat u met eigen woorden niet kunt zeggen? Of een schilderij dat u steeds weer ontroert of in beweging zet? Ik denk dat iedereen wel eens een ervaring heeft gehad waarbij je bij jezelf dacht: 'ja, dit is hemels. Hier lijkt God me te raken'. Even een moment waarop je het gevoel krijgt dat de hemel zich opent en je verbonden bent met de Eeuwige of het eeuwige... Hemelhoog Verbonden.

Die dierbare dingen zouden we met u willen delen op de komende wijkavonden en wijkmiddag. Elkaar vertellen welke muziek, poëzie of andere kunstuiting ons dierbaar is en ons omhoogtilt. Als u het in huis hebt, mag u het meebrengen. Anders kunt u het ook doorgeven aan ds. H.H. Schorren, dan zal hij proberen het werk te achterhalen.

De wijkavonden en wijkmiddag zijn als volgt gepland:

Datum	wijken Zuid en West:	ma. 22 jan.
	wijk Midden/Oost:	wo. 24 jan.
	wijk Noord:	ma. 29 jan.

Tijd & plaats 20.00 uur, Pauluskerk (achterzaal)

Datum	wijk Driestroom:	wo. 31 jan.
-------	------------------	-------------

Tijd & plaats 14.30 uur, De Aa, zaal 4e verdieping

Mocht u niet op de avond of middag van uw eigen wijk kunnen, dan bent u van harte welkom op een andere dag.

In en uit de Gemeente

Een nieuw jaar ligt voor ons. In deze tijd van het jaar klinken er vele goede wensen. Gelukkig nieuwjaar, de beste wensen, veel heil en zegen, zalig 2018, veel geluk en gezondheid, en ga zo maar door. Ook het pastorale team wenst u al het goede. En ook een oproep: laten we allemaal ons steentje bijdragen, ieder op eigen manier, om zo veel mogelijk van de goede wensen uit te laten komen. Een kaartje, een bezoekje, een boodschap voor iemand doen, even naar iemand glimlachen ... het kan zo goeddoen!

Helaas is 2018 niet voor iedereen fortuinlijk begonnen. Vlak voor de Kerstdagen is mw. M.C.C. Molenaar - de Vries ('t Heycop 113, 3621WD) opgenomen in Woonzorgcentrum de Merenhoef in Maarssen. (Merenhoef 1, 3601 AC Maarssen) Het thuis wonen werd steeds moeilijker, de onrust een steeds grotere zorg. Soms moeten er beslissingen genomen worden die noodzakelijk zijn ter bescherming van partners, mantelzorgers of andere naasten, hoe moeilijk die dan ook zijn!! Mensen die zo lang met elkaar verbonden zijn en dan gescheiden verder moeten, dat is heel verdrietig. We wensen dhr. Molenaar en zijn vrouw heel veel sterkte en kracht. Zij mogen weten dat de Eeuwige hen nabij zal zijn en blijven.

Mw. Karin de Hoop (W.v.Collenstraat 1, 3621 CK) heeft het ziekenhuis mogen verlaten en verblijft momenteel voor revalidatie in De Parkgraaf (3^e etage, kamer 25, Beneluxlaan 926, 3526 KJ Utrecht). We wensen haar vanuit de gemeente veel kracht en moed.

Voor dhr. Fokko Roodbergen ('t Heycop 18, 3621 WD), bij wie slokdarmkanker is geconstateerd, begint 2018 met een serie van 16 bestralingen, 4 keer per week. Ook hem wensen wij de nabijheid en de zegen van onze liefdevolle God. Laten we bidden en hopen op verbetering van zijn gezondheid.

Een hartelijke groet vanuit de Pauluskerk.

Caroline Jobse

Uit de kerkenraadsvergadering

Voor de kerkenraad is het nieuwe jaar goed begonnen. Ten dienste van de kerkenraadsvergaderingen is namelijk een nieuwe technisch voorzitter gevonden: Vorig jaar was het Bernard Prins die op gezette tijden - en met succes - het voorzitterschap op zich nam. Wij zijn hem dankbaar voor zijn inzet en inspanningen. En voor onze praeses ds. Schorren is het prettig en geeft het meer vrijheid van handelen als hij niet ook nog geacht wordt het voorzitterschap te behartigen. Intussen is eind 2017 het voorzittersstokje (aan hamers doen we niet) overgenomen door Ans van der Velde, die hier in 2018 mee hoopt door te gaan. Ans is al jaren actief in de vergaderingen vanwege de prima notulen die zij produceert. Daardoor is zij inmiddels doorkneed in het wel en wee van heel wat onderwerpen. Op haar beurt geeft Ans het notulen-stokje door aan een nieuw gemeentelid, namelijk aan Corinth van Schaik uit Maarssen. Destijds ontdekte Corinth samen met haar man de Pauluskerk, waar zij zich vanaf het begin zeer thuis voelden. Zo gaan we vol goede moed op weg naar een nieuw jaar van heil en zegen voor ons allen.

Ds. D.E.E. Figeë, scriba

ZWO

De ZWO-commissie wil u allen graag danken voor de bijdragen die we in 2017 ontvingen in de collectes voor Zending en Werelddiaconaat. Op verschillende momenten hebben wij dit jaar geprobeerd uw aandacht te vragen voor een project, door extra informatie of speciale uitleg. Zo hoopten we u meer te betrekken bij de drie KIA projecten waarvoor wij als commissie bijdragen hadden toegezegd. En we merkten dat dat hielp! Onze penningmeester kon eind december de volgende bedragen overmaken:

Myanmar, Precious Stones, zelfhulpgroepen voor vrouwen en jongeren, project K009320: € 2.500;

India, Dalits, onderwijs en zorg voor kinderen in de knel, project K00500: € 2.500;

Ghana, Tamale, bijdrage voor boerinnen t.b.v. hun bedrijf, project W004658: € 1.000;

De vaste afspraken konden we dus prima nakomen. En er was nog een flink bedrag over: € 3.000. Dat kreeg de bestemming Overige/algemene projecten.

Daarnaast maakten gemeenteleden rechtstreeks een bedrag over naar Kerk in Actie in Utrecht, in het kader van onze

jaarlijkse enveloppenactie in februari. We zijn blij met uw meeleven en alle bijdragen!

Op kerkinactie.nl/projecten vindt u meer informatie over onze drie projecten, over de honderden andere projecten en over het werk van Kerk in Actie in het algemeen.

Namens de ZWO-commissie, Nel van Houwelingen

Rondom de kindernevendienst

We hebben als leiding een drukke periode achter de rug, maar het was ook een vrolijke en inspirerende tijd. Met veel plezier maakten we met elkaar de figuren voor de kerststal en bouwden we vóór in de kerk een grote stal. We kregen er veel complimenten voor, dat doet ons goed! Schoenendozen, stro, lappen stof, planken, zaagsel e.d. zijn dankbaar gebruikt. In de adventsperiode lazen we bijpassende bijbelverhalen en werkten we met de kinderen aan een kijkdoos. Daarin kwamen dezelfde figuren te staan als in de kerk. We merkten dat het best lastig is zo'n langdurig project vorm te geven, omdat de meeste kinderen er niet elke week aan kunnen werken (Leerpunt voor ons). Op Kerstochtend hoorden we het kerstverhaal en kregen we chocolademelk met iets lekkers. We liepen met onze lichtjes in de hand de kerk binnen en zongen alle coupletten van het speciaal geschreven stapellied. Een feestelijk moment.

Veel kinderen en bijna de hele leiding werkten ook mee met de kerstwandeling. Wat was het mooi, leuk en bijzonder om te zien en mee te maken. Dank je wel allemaal!

In januari gaan we verder met de verhalen uit 2 Samuel 7. David was niet goed genoeg om een huis te bouwen voor God. Waar woont God eigenlijk? En hoe zou een huis voor God er uit kunnen zien? En dan begint op 14 februari de 40-dagentijd alweer. Weer een bijzondere periode in het kerkelijk jaar.

Een hartelijke groet van de leiding

DIACONIE



Hulp nodig? Bel 0900 4474474
ma t/m do, 9.00 -12.00 u. (10 ct/m)
Hulp bieden? Bel 0318 742510

Toelichting collecte diaconieproject NYBD 14 januari

Namens de studenten en weeshuiskinderen in vluchtelingenkamp Mae La Oon, wens ik jullie allen een heel goed 2018 toe! Graag dank ik jullie gemeente voor de diaconale steun van afgelopen jaar voor mijn goede doel No Yellow Beans Day. Afgelopen jaar waren er zes collectes, die in totaal ruim € 2500 opbrachten. Een prachtig bedrag, waarvan iedere euro voor 100% terechtkomt bij Birmese vluchtelingen. Dat is het voordeel van een kleine organisatie zonder overheadkosten.

Behalve voor de steun in het vluchtelingenkamp is de opbrengst van de collectes voor het opleiden van artsen die

Birma in gaan om medische zorg te verlenen. Er zijn onvoldoende ziekenhuizen. Door naar de dorpen toe te gaan, hopen we dat toch zo veel mogelijk mensen de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. De volgende collecte voor dit mooie doel is op zondag 14 januari. Ik beveel hem weer van harte bij u aan en dank u alvast voor uw steun. Vriendelijke groet,

Marieke Ramp - van Wijk

Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen doen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

COLLECTEN

	Pauluskerk	Pieterskerk
Zondag 3 december 2017		
IZB		116,00
Missionair Werk & Kerkgroei	162,44	
Kerk	150,75	176,00
Zondag 10 december 2017		
Pastoraat	118,17	107,44
Hospices (Avondmaalscollecte)		129,50
Kerk	90,50	152,00
Zondag 17 december 2017		
No Yellow Beans Day	118,85	102,40
Kerk	111,45	126,00
Zondagmorgen 24 december 2017		
Diakonie	130,30	*94,80
Kerk	132,60	*397,00
Wijkkas		*432,00
Zondagavond 24 december 2017		
Diakonie	206,97	
Kerk	180,94	
Maandag 25 december 2017		
Kinderen in de knel	250,40	238,62
Vluchtelingenwerk Nederland		327,37
Kerk	232,30	298,00
Zondagmorgen 31 december 2017		
Eigen Gemeentewerk		
Kerk	111,05	*246,00
Zondagavond 31 december 2017		
Eigen Gemeentewerk		
Kerk	69,60	

* De bedragen met een asterisk zijn dagtotalen.

Een opgave van de collectes Eigen Gemeentewerk (31 december) was nog niet beschikbaar.

Opbrengst verjaardagsfonds 4^e kwartaal 2017

Busje nr. 5: € 80,52; nr. 8: € 225; nr. 14: € 26,10;

nr. 20: € 29,80; nr.23: € 13,20; nr.25: € 11,10.

Een totaalbedrag van € 385,72, bestemd voor het orgelfonds.

Alle medewerkers en gevers hartelijk dank.

Mw. Daamen - Schaper

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Inlooptenden in het Bonifatiushuis

Op *dinsdagochtend 16 januari* staat de deur van het Bonifatiushuis weer open van 9.30 tot 11.30 uur. U bent van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken, gezellig met elkaar te praten of een spelletje te doen. Mogen wij u ook eens ontmoeten? Graag tot ziens! Mocht u geen eigen vervoer hebben, dan kunt u contact opnemen met mw. R. Groenenberg, T. Brandsmastraat 71, tel. 263232.

Wie weet hier meer van?

In het Bonifatiushuis staan boven, bij het kopieerapparaat, al maanden boodschappen. O.a. frisdranken, snoepgoed, suikerklontjes, toiletpapier en een rieten mand, te veel om op te noemen. Wie weet van wie deze spullen zijn? Er is gebleken dat er beesten zijn die deze spullen lekker vinden. Weet jij van wie dit alles is, neem dan alsjeblieft contact met mij op.

Gerrit Lodder, tel. 06-29403872

En dan nóg iets over het Bonifatiushuis

In de zalen 4 en 5 staan achter de schotten veel spullen, die, denk ik, van niet veel waarde zijn, waar ook ongedierte op afkomt. Ik zou graag willen weten van wie dat is, dan kunnen we samen opruimen. Hoor het graag!

Gerrit Lodder, tel. 06-29403872

Expositie Luther en Lutherse Kerk

Museum Catharijneconvent Utrecht

Op zaterdag 20 januari bent u van harte uitgenodigd om mee te gaan naar Utrecht voor een bezoek aan het Catharijneconvent en aan de Lutherse Kerk. We vertrekken om 9.00 uur vanaf de Pauluskerk. De kostenbedragen € 30, inclusief reis/entree/lunch. U kunt zich vóór 14 januari opgeven bij ds. H.H. Schorren.

Met Markus op weg

Achtergronden bij het Evangelie

De avond over het Evangelie volgens Markus die ds. Bert Aalbers op woensdag 10 januari zou geven, is een week opgeschoven, naar *woensdag 17 januari*. De avond is van 20.00 tot 21.30 uur in de achterzaal van de Pauluskerk.

In het kerkelijk jaar 2017-2018 staat de meeste zondagen het Evangelie van Markus op het leesrooster. Het is het oudste, het kleinste en het meest dynamische Evangelie.

Markus schreef het voor de vervolgde christenen in Rome en dat is op elke bladzij te merken.

Op drie avonden willen we bij Markus in de leer gaan. We beginnen met de achtergronden: wie zijn de lezers? Wie is de auteur? Wat wil hij bereiken? Op de tweede avond de eerste acht hoofdstukken in vogelvlucht. De laatste avond volgen wij de weg van Jezus naar Jeruzalem vanaf Markus 8:22 via lijden en kruis naar Pasen.

Bert Aalbers was naast zijn werk als predikant in Maarsse, vele jaren docent Nieuwe Testament aan de Hogeschool voor Theologie NBI/Windesheim in Utrecht.

Sweelinck Academie Amsterdam

Jong Talent

Op 14 januari zorgen leerlingen van de Sweelinck Academie, de nationale opleiding voor jong toptalent van het Conservatorium van Amsterdam, voor een sprankelend concert. Graag geeft de Pauluskerk een podium aan jonge getalenteerde mensen om ervaring op te doen. Het concert begint om 15.00 uur. De entree is € 10.

De jonge musici zijn: Carter Muller (piano), Serena Vanheuerswijn (viool), Olav Slootbeek (viool), Joke Wiersma (altviool) en Jasper den Hond (cello).

Op het programma staat: Mark Summer, Julie-o; L. van Beethoven, delen uit violonsonate nr 4 in a kl opus 23; L. v. Beethoven, delen uit pianosonate nr 23 opus 57, Appassionata; A. Dvorak, delen uit pianoquintet in A opus 81.

Op de Sweelinck Academie heeft men docenten en faciliteiten in huis om de jonge musici op hoog niveau te begeleiden. Ze krijgen les van gespecialiseerde hoofdvakdocenten die al jaren ervaring hebben in het coachen van jong talent. Door hun inzet, betrokkenheid en hun specifieke vakkennis kunnen zij de muzikale mogelijkheden optimaal ontwikkelen. De jonge leerlingen spelen veel samen met medeleerlingen, volgen masterclasses en geven concerten. Kortom, de leerlingen hebben het talent en de motivatie, de docenten helpen hen om als musici tot volle bloei te komen.

De leerlingen van de Sweelinck Academie geven concerten op verschillende podia, zoals de Kleine zaal van het Concertgebouw, en winnen veelvuldig prijzen bij jeugdconcoursen in binnen- en buitenland.

Bruikbare, verkoopbare spullen

Noemt u ze zoals u wilt: curiosa, vintage, antiek, of snuffelspullen... Ons maakt het niet uit. Wij zijn altijd op zoek naar verkoopbare spullen voor de jaarmarkt voor de kerk in juni. Hebt u zelf iets over, gaat u verhuizen of kleiner wonen en moet u opruimen, of misschien moet u een huis leegruimen? Vaak is het jammer om iets zomaar weg te gooien, terwijl het nog goed is. Wij helpen u graag door deze spullen bij u op te halen. Neemt u contact op met Hans Schriever, tel. 06-14489888, Frans Atsma, tel. 0346 264635 of Ard Mak, tel. 06-41394945. Dit kan het hele jaar door. We maken dan een afspraak om langs te komen.

De rommelmarktcommissie

Kerkbalans 2018

Januari: Kerkbalans. Zonder deze actie zou de kerk financieel niet kunnen overleven want het is de belangrijkste vorm van inkomstenverwerving. Hiermee financieren wij de dominees, het jeugdwerk en veel andere activiteiten van de beide wijkgemeenten. De actie Kerkbalans begint dit jaar op maandag 22 januari. Alleen doen we het dit jaar anders. We willen de enveloppen na de morgendienst van zondag 21 januari in de kerk uitdelen aan de vrijwilligers die meehelpen met deze actie. Mocht u er dan niet zijn, dan kunt u de enveloppen ook nog op maandag 22 januari tussen 19 en 20 uur ophalen in het Bonifatiushuis. Het terugbrengen is dan 2 weken later op maandag 5 februari en dan weer ouderwets tussen 19 en 20 uur in het Bonifatiushuis.

In de tussenliggende tijd brengen de vrijwilligers de enveloppen bij u thuis en halen ze ze weer bij u op. Wilt u de antwoordenvolp s.v.p. ingevuld klaarleggen?

Het belangrijkste voor het welslagen van deze actie zijn de vele vrijwilligers die de enveloppen willen wegbrengen en ophalen. Er hebben dit jaar twee lopers afgezegd en nu kunnen we hun wijken wel verdelen onder de andere lopers, maar het is gemakkelijker als we twee nieuwe mensen hebben die deze wijken willen overnemen. Wilt u uw kerk helpen, meldt u zich dan aan en help mee!

Aanmelden kan bij John van den Bosch, tel. 0346-266843 of john.vd.bosch@kpnmail.nl.

Alle kerkrentmeesters van beide wijkgemeenten willen alle vrijwilligers alvast heel hartelijk danken voor hun inzet.

John van den Bosch

Dienst van Gebed voor de Eenheid van de Christenen

Op zondag 21 januari vieren we de Oecumenische Dienst van Gebed voor de Eenheid in de Johannes-de-Doperkerk te Breukelen. Het thema is 'Recht door zee'.

Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. In Exodus 15 lezen we het lied dat Mozes samen met de Israëlieten hierover zong. Dit lied is het uitgangspunt voor het materiaal van de Week van Gebed voor de Eenheid 2018, dit jaar verzorgd door de gezamenlijke kerken uit het Caribisch gebied.

Het lied in Exodus 15 zingt van de ontzagwekkend krachtige rechterhand van God. Het volk van Israël zag hoe Gods hand in actie kwam en hen recht door zee leidde. Het was Gods rechterhand die Israël bevrijdde uit slavernij. Geen mens hield voor mogelijk dat de zee zou splijten. Maar God maakte een krachtig statement, het was genoeg geweest. God schakelde de vijand uit.



Het verhaal over de bevrijding van het volk van God, is zeer aansprekend voor de Caribische christenen. Tegenwoordig zien de Caribische christenen uit veel verschillende tradities de hand van God actief in het beëindigen van de slavernij. De reddende hand van God die vrijheid brengt, is een samenbindende ervaring. Daarom is het lied van Mozes en Mirjam (Exodus 15, vers 1-21) de meest voor de hand liggende keus voor het thema van de Week van Gebed 2018. Het is een lied van de overwinning op de onderdrukking. Het thema is opgenomen in het lied.

De dienst op zondag 21 januari wordt georganiseerd door de Werkgroep Oecumene en wil een bijdrage leveren aan het gevoel van verbondenheid met elkaar en het verstaan van elkaars traditie. De viering begint om 10.15 uur.

Voorgangers zijn ds. Harold Schorren, ds. Anies Matahelumual en priester-dominicaan Harry Huisintveld.

Er is nog één repetitie voor het speciaal gevormde kerkkoor o.l.v. Dick de Jeu: maandag 15 januari van 19.30 tot 20.30 uur in de kerk.

In de Week van Gebed voor de Eenheid volgend op deze dienst zijn er gebedsmomenten in de verschillende kerken, die beginnen om 19.15 uur (zie ook pag. 5):

Maandag	22 januari	Pieterskerk, Straatweg 59
Dinsdag	23 januari	Witte Kerkje, Dillenburgstraat 8
Woensdag	24 januari	Silo, Karel Doormanweg 49
Donderdag	25 januari	Pauluskerk, Straatweg 37
Vrijdag	26 januari	Bovenkamer, Poeldijk 9
Zaterdag	27 januari	H. Johannes de Doperkerk, Straatweg 146

Restauratie Bätzorgel in 1867

Behalve de noodzakelijke werkzaamheden om het orgel in stand te houden, is er ook meer mogelijk. Het blijft - in de woorden van Witte - een 'groot gebrek' dat het 'slechts' één klavier heeft. Door het plaatsen van een tweede klavier met eenige zachte geluiden, geschikt voor prae- en interludia kan de bruikbaarheid worden vergroot. Het kerkelijk orgelgebruik ligt in de woordkeuze besloten: het tweede klavier is bedoeld voor voor-, tussen- en naspelen bij de psalmen en gezangen. Witte had een dergelijke uitbreiding voor het eerst in 1863 tot stand gebracht, in het eerder genoemde Bätz-orgel te Loenen. Later zou ook het orgel van de Lutherse Kerk in Amersfoort op een vergelijkbare manier worden vergroot. (Het Amersfoortse orgel is recent gerestaureerd).

De kerkvoogdij gaat nog diezelfde maand, januari 1866, akkoord met het voorstel. Om het te realiseren, zullen er twee nieuwe klavieren en twee nieuwe wellenborden komen. Op de windlade voor het toe te voegen onderpositief komen de registers Holfluit 8', Viola di Gamba 8' en een Roerfluit 4'. De kosten worden geraamd op f 1300; het werk zal in de lente van 1867 worden uitgevoerd. Witte raamt de doorlooptijd op twee tot drie maanden, mede afhankelijk van de vraag of de orgelkast moet worden geschilderd of niet.

Anno nu

Die laatste vraag is ook nu aan de orde geweest. We gaan wel schilderen. Jan Pieter Karman liet in het nieuwjaarsconcert aan een grote groep liefhebbers de mogelijkheden van het Bätzorgel horen. Indrukwekkend hoe je een orgel kunt laten spreken, zingen en kwetteren als een vogel.

De collecte na afloop bracht een mooi bedrag op. Samen met de bijdragen van het KF-Heinfonds (€5.000), TBI-Fundatie (€5.000), Insingerstichting (€ 5.000) en een anonieme stichting (€750) staat de teller nu op ruim € 48.000. We wachten nu met spanning op het bericht van de Provincie Utrecht. Als die het volledige bedrag schenkt dat we gevraagd hebben, is er nog een beperkt bedrag van 17.000 euro nodig. Dat gaan we met uw steun zeker ophalen.

Frans Vonk en Jan Pieter Karman hebben alle pijpen geïnventariseerd en werken nu een adoptieplan uit. Binnenkort meer. Kunt u niet wachten? In de colofon vindt u het adres van de Vrienden van de Pieterskerk. Uw bijdrage aan deze culturele ANBI komt in aanmerking voor een extra fiscale aftrek.

Dick Oosthoek



Gedicht

Geschreven en voorgedragen door Jonna Meesters tijdens de kerstdienst. Het gedicht was een opdracht voor de catechisatie over de islam.

Allah,

Ik ken u niet
ik weet niet wie u bent
ik denk dat u mij niet ziet
ik denk dat u mij niet kent

Ik heb wel over u gehoord
Op het journaal
Er wordt voor u gemoord
Ze zijn radicaal

U zegt dat u dat niet bent
Dat u hen niet kent
dat ze niet bij u horen
U zegt ze zijn verloren
In uw woorden

In uw woorden over liefde en geluk
Uw woorden zijn stuk
gemaakt door diegenen het stuk wilden
Ze vechten in uw naam

Maar ik geloof het als u zegt
dat u vecht
voor hen die worden omgelegd

Die uw woorden begrijpen
Alleen het niet mogen voelen
door diegenen die de macht grijpen
In uw naam, maar het verkeerde bedoelen

Diner op 10 februari in wijkcentrum Over-Noord

Bent u benieuwd naar meer gedichten? 2018 Wordt een heel bijzonder jaar voor mij omdat ik in oktober voor een half jaar op reis ga met het talentontwikkelingsprogramma School at Sea. Hierbij zeilen we een half jaar lang met 36 leerlingen. Wij regelen onze eigen expedities en leren daarvoor veel over plannen, organiseren en samenwerken.

Doordat wij zelf ons eigen schoolwerk bij moeten houden worden wij erg zelfstandig. Daarnaast leer je aan boord veel verschillende dingen, samenwerken, je leert koken, hoe de machinekamer werkt, hoe je kunt navigeren op de sterren, hoe je een uitwisseling organiseert enz. De talenten die ik ontwikkel op deze reis kan ik de rest van mijn leven inzetten om anderen te helpen. Ik ben heel blij dat ik hiervoor geselecteerd ben, en om het schoolgeld ervoor bij elkaar te krijgen organiseer ik evenementen en zoek ik sponsors.

Op 10 februari organiseer ik daarom een diner in wijkcentrum Over-Noord. Voor € 25 verzorg ik een 3-gangendiner en hoort u nog een paar gedichten! U kunt zich opgeven via jonaatsea@gmail.com of 06-57768299.

Jonna Meesters



COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

Bezorging: W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;
mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814

Bankrekeningnummer Kerknieuws: St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60
Kostprijs: € 20

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1^e zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkomroep.nl

Administrateur: Mw. M. Davids-Garritsen, Kerkplein 16, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-262692, email: m.davids@sdivad.nl
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL41 FVLB 0635 8109 99, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

C. Vervat, tel. 06 51796607, of ceesvervat@gmail.com

Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email hansmanhenk@hetnet.nl

Adres Pauluskerk: Straatweg 37, 3621 BG Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89