

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 11 FEBRUARI 2018

10.00 uur: Ds. H.H. Schorren

Dienst van Schrift & Tafel

Collecten: 1. Bloemengroep 2. Kerk

WOENSDAG 14 FEBRUARI 2018

19.30 uur: Ds. H.H. Schorren & dhr. T. Jongerius

Aswoensdag

Collecten: 1. Werk van de Diaconie

ZONDAG 18 FEBRUARI 2018

10.00 uur: Ds. H.H. Schorren

Collecten: 1. Kerk in Actie – Noodhulp (zie toelichting)
2. Kerk

COVENTRY GEBED VOOR VREDE EN VERZOENING

Vrijdag 9 en 16 februari, 12:15-12.35 uur, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 11 FEBRUARI 2018

10.00 uur: Ds. G.P.I. v.d. Berg, Asperen

Autodienst: dhr. K. de Jong, tel. 262648

18.30 uur: Ds. M.H. Vastenhout, Eethen en Drongelen
Pieterskerk

Autodienst: dhr. J.P. den Hartog, tel. 0294 231553

Collecten: 1. Bloemengroep 2. Kerk

ZONDAG 18 FEBRUARI 2018

10.00 uur: Ds. K. Hage

18.30 uur: Ds. P. Nagel, Loenen aan de Vecht
Pieterskerk

Collecten: 1. Kerk in Actie 2. Kerk

Autodiensten: dhr. W. Frericks, tel. 263422

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 16 februari 16.45 uur: Ds. H.H. Schorren

Vrijdag 23 februari 16.45 uur: dhr. W. Smit

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 2 weken. Kopij graag inleveren op maandag 19 februari voor 18.00 uur.

AGENDA

- Zaterdag 10 februari, 20.15 uur, Pauluskerk:
Concert Klarinetten Ensemble
- Donderdag 15 februari, 20.00 uur, Pauluskerk:
Cultuurdebat Stichtse Vecht
- Zondag 18 februari, 15.00 uur, Pauluskerk:
Oec. ontmoeting en Gezamenlijke Maaltijd

MEDITATIE

Breek de muur af (meditatie: Efeze 2:14)

Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken.

In oorlogssituaties worden geliefden van elkaar gescheiden. Moderne media drukken ons dagelijks met de neus op dit feit. Kunnen wij een bijdrage leveren aan de vrede, als vrucht van geloof en bekering?

De Berlijnse Muur maakte scheiding tussen Oost- en West-Duitsland. De Chinese muur moest het keizerrijk beschermen tegen vijandelijke volkeren. In Israel staat een veiligheidshek om terroristen te weren. In Hongarije en Slovenië staan hekken die vluchtelingen moeten tegenhouden.

Ook Paulus schrijft in Efeze 2:14 over een muur, een grensafscheiding, een wand tussen de voorhof der heidenen en de (binnenste) voorhof van de tempel. Aan de ene kant staan de heidenen, aan de andere kant de Joden. Koning Herodes heeft de tempel van Salomo herbouwd. Met als extra: een voorhof der heidenen. Daar mag iedereen komen. De scheiding tussen Joden en heidenen is zichtbaar. Op een steen staat: "Geen

vreemdeling mag naar het voorhof van de tempel. Zij die toch verdergaan, worden gestraft met de dood”.

Scharnier

Heidenen zijn onbesneden. De Thora is alléén aan Israël toevertrouwd. De tussenmuur is een muur van vijandschap. Maar dan scharniert de brief. Dat is de genade van het Evangelie. Paulus schrijft: “Gemeente te Efeze, jullie waren vroeger veraf. Jullie waren zonder Christus en zonder hoop, zonder God in deze wereld. Jullie waren vreemdelingen van de belofte. Maar nu, in Christus Jezus, zijn jullie door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want Hij is onze vrede, Die beiden één heeft gemaakt. Door de tussenmuur die scheiding veroorzaakte, af te breken” (vs.12-14). Christus brengt Joden en heidenen samen. Alles wat scheiding maakt, wordt verwijderd. Net als de Berlijnse muur. De muur van vijandschap is afgebroken door de dood van Christus. Door Zijn dood heeft Hij twee werelden één gemaakt (vs.14)

Metselen

Er zijn wat muren. Doorgaans metselen wij die zelf: muren tussen arm en rijk, muren tussen autochtonen en allochtonen. En wat te denken van kerkmuren? Kerkmuren moeten binnenmuren blijven. Er zijn ook muren in ons eigen leven: een muur tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen, tussen broers en zussen, tussen vrienden of vriendinnen, tussen kerkenraad en gemeente.

Relaties worden verbroken, conflicten woekeren voort. Wij verbergen ons achter muren van wrok, leugens, boosheid. Wij moet afleren om muren te metselen. Het is zo onvolwassen wanneer wij ons verstoppen achter de muur van het eigen gelijk. Blijkbaar worden wij dan niet gehinderd door enige zelfkennis. Zo groeit er geestelijke en sociale afstand naar de ander. Hoe langer een muur blijft staan, hoe moeilijker het wordt om tot elkaar te komen. We doen er beter aan ons af te vragen: is mijn gelijk ook Góds gelijk?

Kunnen we met zegen de Bijbel lezen, terwijl we weigeren ons met de ander te verzoenen? Kunnen we van harte belijden: “want Hij is onze vrede”, wanneer we niet bereid zijn een ruzie bij te leggen? (Kol. 3:15) Kunnen we een teer gebedsleven leiden, als de muur van wrok en verdeeldheid overeind blijft?

Vrede

Nee, dan kan niet. Ik kan geen vrede hebben met God, wanneer ik tegelijkertijd een muur optrek naar mijn medebroeder of-zuster (of medemens). In elke situatie moeten we de afweging maken: metsel ik een muur of plaats ik een kruis?

Wanneer er spanningen zijn, als het moeilijk gaat in onze relatie, wanneer een conflict dreigt: breek de muur af en plaats een kruis. Vervang iedere muur door een kruis. Jezus zegt: “Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen

Gods kinderen worden genoemd” (Matt. 5:9). “Want Hij is onze vrede”, schrijft de apostel Paulus in Efeze 2:14. Recent hebben we de geboorte van Christus gevierd. De Vredevorst is geboren om vrede te brengen in het hart van een zondaar en zondares. Engelen hebben dit nog eens onderstreept: “Vrede op aarde”. Kinderen zingen: “Een rivier vol vrede in mijn hart”. En zó is het. Innerlijke vrede, hemelse vrede, ontstaat alleen in verbondenheid met Hem. Jezus belooft: “Mijn vrede geeft Ik u. Mijn vrede laat Ik u” (Joh. 14:27)

Christus’ *sjaloom* wordt volkomen werkelijkheid op de nieuwe aarde. Dat is een heerlijk vooruitzicht voor Gods kinderen. In het Vrederijk (Messiaanse Rijk) zullen egoïsme, wrok, onreinheid, haat, eigengereidheid en ruzie verdwijnen. Eeuwige vrede zal ons deel zijn. Daar is Christus alles en in allen. De vrede van God zij met ons.

Bovenstaande meditatie door ds. A. ten Brinke werd door mij overgenomen uit De Waarheidsvriend.

Piet Sondij

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: Ds. K. Hage,
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;
bij voorkeur niet op woensdag
Scriba: M.C. Berger, G.v.Nijenrodestr.
171, 3621 GJ Breukelen, tel. 06-
15128659, scriba@pieterskerk.info

Ledenadministratie: W. Mur, tel. 266842,
noortje-wim.mur@planet.nl

Website: www.pieterskerk.info

Kerktelefoon: A.D. Vermeulen, Arianestraat 4, t 263392

Bij de diensten

Zondag 11 februari zijn er twee gastvoorgangers. In de morgendienst is dat ds. G.P.I. van den Berg uit Asperen, in de avonddienst ds. M.H. Vastenhout, die de Hervormde Gemeente Eethen en Drongelen dient.

Zondag 18 februari is de eerste zondag van de lijdenstijd. Op weg naar Pasen lezen we uit het Oude Testament af dat de weg van Gods Gezalfde er een is van verwerping en verkiezing. Beide komen we tegen in 1 Samuël, waar Saul de gestalte heeft van de verworpen gezalfde en waar David de gestalte heeft van de gekozen gezalfde, de man naar Gods hart. Waarom God de één verwerpt en de ander verkiest houdt iets raadselachtigs. Saul is een voluit koninklijke gestalte (hij steekt er met kop en schouders boven uit), vol gratie voor zijn vijanden (1 Sam. 11:13), rechtvaardig tot het uiterste (1 Sam.14:44), en ook bereid om zijn schuld te erkennen bij ongelijk (1 Sam. 15:24). Toch verkiest God niet hem, maar David als de koning naar zijn hart.

Maar hoe dan ook, beide gestalten, die van verkiezing en verwerping, komen samen in Jezus Christus, de gekruisigde. De God Israël is een God die uiteindelijk regeert vanaf het kruis. Dat is een raadsel, een bron van ergernis, maar tegelijk is de prediking van die dwaasheid de kracht van God waardoor wij gered worden (1 Kor. 1:18-25). De komende weken letten we op de gestalte van Saul en hopen daarin iets te herkennen van de diepte van het lijden dat Jezus Christus gedragen heeft. Deze zondag lezen we 1 Samuël 15.

De avonddienst heb ik geruild met ds. Nagel uit Loenen. Het is een goede zaak om ook predikanten uit naburige gemeenten te horen. Het maakt iets zichtbaar van het feit dat de kerk groter is dan de plaatselijke gemeente. Gezegende diensten gewenst.

Ds. K. Hage

Uit de kerkenraad

De kerkenraad vergaderde voor het eerst in het nieuwe jaar op 22 januari jl. De vergadering werd voorafgegaan door een samenkomst in de Pieterskerk in het kader van de Week van Gebed. Er wordt afscheid genomen van de vertrekkende ambtsdragers waarbij nogmaals grote dank wordt uitgesproken voor het vele werk dat zij de afgelopen jaren voor de gemeente hebben gedaan. Dick Oosthoek heeft eind november aangeven zijn termijn uit te dienen en door te gaan als ouderling kerkrentmeester.

De afvaardiging van de kerkenraad naar de Algemene Kerkenraad, het Moderamen en de Classis worden vastgesteld. De afvaardiging naar de Algemene Kerkenraad is in 2018 als volgt: ds. Hage (als voorzitter), ouderling-kerkrentmeester Dick Oosthoek, ouderlingen Marg Versloot en Reina van der Wilt, en diaken Stieneke van Schaik. Het moderamen zal in 2018 bestaan uit ds. Hage, voorzitter en ouderling-kerkrentmeester Dick Oosthoek, diaken Stieneke van Schaik en scriba Marco Berger. De vertegenwoordiging vanuit de Pieterskerk naar de classis zal bestaan uit ds. Hage en diaken Jan Korver.

Ten aanzien van de kerkordewijzigingen Kerk2025 is gevraagd te considereren over deel 3. Dit betreft het laatste deel van de kerkordelijke voorstellen en gaat over de rechtspositie van de predikant en mobiliteit. De kerkenraad geeft ten aanzien van voorliggend voorstel over de mogelijkheden voor losmaking van de predikant na 12 jaar nog wat aanpassingen en suggesties mee aan de classis.

De kerkenraad evalueert de contactavonden en de diensten rondom kerst en jaarwisseling, deze zijn erg positief ervaren. Het college van kerkrentmeesters kondigt de actie kerkbalans aan en hoopt op een sluitende begroting. De diakenen en kerkrentmeesters zullen een gezamenlijk rooster gaan volgen voor de avonddiensten. Vanuit het jeugdwerk komt de oproep voor nieuwe vrijwilligers, wie wil de kinderkerk komen versterken?

De vergadering wordt gesloten met het gezamenlijk zingen van Gezang 390:1 uit het liedboek 1973: "k Wil

U, o God mijn dank betalen, U prijzen in mijn avondlied".

Marco Berger

Pastoraat

Wilt u geboorte, ziekenhuisopname, ernstige ziekte, overlijden en andere belangrijke mededelingen doorgeven aan de ouderling in uw eigen buurt? Hier volgen de namen en telefoonnummers. Marlies Wijnen is ouderling van sectie 1 (Zuid) en contact-ouderling van sectie 2 (West). U kunt met haar contact opnemen via telefoon (261837) of mail: marlieswijnen2@gmail.com. Reina van der Wilt is ouderling van sectie 4 (Noord), te bereiken via 262103 of reinanr2@hotmail.com. Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie 3 (Centrum) en is te bereiken via 251979 of famvanschepenzeel@gmail.com. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de wijkpredikant ds. K. Hage, tel. 261565. Of, indien hij niet bereikbaar is, met de scriba, Marco Berger, tel. 0615128659 of scriba@pieterskerk.info. Als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, neem dan tijdig contact op met uw sectieouderling, of één van de andere ouderlingen.

Sectie west

Afgelopen woensdag is als het goed is Mark Trommel geopereerd aan een hernia. Hij heeft al lange tijd veel last hiervan en de behandeling met injecties heeft niet geholpen dus nu de operatie. We hopen voor hem en zijn gezin dat dit nu een verbetering mag worden, er is nog een weg te gaan van revalideren en herstellen. Wij wensen hem daarbij alle goeds en Gods zegen toe.

Marlies Wijnen

Dinsdagmorgen Bijbelkring

Dinsdag 13 februari komt de Bijbelkring samen. We lezen met elkaar delen uit 1 Samuël 9 en 10, die ook in de zondagse eredienst gelezen zijn, en praten er met elkaar over door. Een behulpzame manier om met elkaar de doorvertaling te maken van geloof naar leven en omgekeerd van leven naar geloof. Ook meedoen? Van harte welkom, van 10-11.30 uur, in het Bonifatiushuis.

Ds. K. Hage

Verjaardagsfonds Pieterskerk

Na jarenlange trouwe dienst, 25 jaar, stopt mw. Daamen – Schaper met de coördinatie van het verjaardagsfonds in de Pieterskerk. Heel veel dank voor uw inzet hiervoor.

Zij geeft het stokje door aan Siem v.d. Wilt.

Gezinsdienst afgelopen zondag met als thema: 'Het geloof doorgeven: En God zei: Noach, maak een ark'

Afgelopen zondag hebben we een mooie gezinsdienst gehad. Het bovenstaande thema stond centraal in de gehouden gezinsdiensten: 'Het geloof doorgeven'! De vorige gezinsdienst hebben we het gehad over Naömi en Ruth en was er medewerking van vrouwen uit verschillende generaties. Dit keer hebben we het over

Noach gehad en hebben mannen van diverse generaties meegewerkt. Zo was er een schriftlezing van vader en zoon, een gedicht door vader en zijn zoontjes en nog veel meer! De kinderen hebben aan het begin van de dienst de ark gevuld met dieren. Zie bijgaande foto. De ark staat nog een maand lang in het koor van de kerk, de kinderkerk gaat deze maand verder met het verhaal over Noach.

Annelies, Corina en Mariëtte, hartelijk dank voor jullie hulp bij de opzet van deze dienst.

Hartelijke groet,

Jeugdoudlerling Marg Versloot



Giften.

Ina Kaashoek ontving op bezoek een gift van € 20.
Hartelijk dank hiervoor.

Jan Winkel

WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: Ds H.H.Schorren,
Keizerskroon 5, 3621 RS Breukelen, tel. 266337,

email: h.h.schorren@gmail.com

Scriba: Ds. D.E.E. Figeë,
K.Doormanweg 3, 3621 JV

Breukelen, tel. 262912, e-mail:
scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Kerkelijk buro: M. Pfeiffer, Stationsweg 61b, 3621 LK Breukelen, tel. 261196, moniquepfeiffer@hotmail.com

Autodiensten: Emmy Wildeman, tel. 241578

Website: www.pknbreukelen.nl

Kerktelefoon: H.P. Vermaat, tel. 261817

Bij de diensten

Zondag 11 februari, 6^e na Epifanie

Duurzaamheidszondag

Schrift & Tafel

Dat het niet goed gaat met de aarde zal voor niemand nieuws zijn. Het aantal mensen dat op de aarde leeft en van de aarde moet leven blijft maar groeien. En de gevolgen zijn merkbaar doordat de mens veelal neemt zonder terug te geven, meer en meer consumeert en

daarmee de aarde uitput. Groeiend energieverbruik, groeiende vervuiling en groeiend verlangen naar meer. IJskappen smelten en het weer wordt extremer. Het klimaat verandert en drijft mensen naar veiliger oorden, vruchtbaarder land. Op wereldniveau worden de problemen besproken en wordt gezocht naar oplossingen. Mondiale afspraken worden gemaakt in de hoop het tijt te kunnen keren... Welke rol zouden wij kunnen spelen als individu en als kerkelijke gemeente? Een antwoord op die vraag begint bij het onderkennen dat we zelf deel zijn van het probleem. En heeft de Bijbel een antwoord? Geen pasklaar antwoord op de problemen, maar wel een helder antwoord op onze verantwoordelijkheid. Een oude term komt bij me bovendrijven die ruim veertig jaar geleden tot inspiratie van vele kerken was: rentmeesterschap.

In deze dienst, die samen met de diakenen is voorbereid, is de Toralezing Genesis 2:4-15. Het is het tweede scheppingsverhaal waar de mens in de tuin van Eden wordt gebracht om 'die te bewerken en te bewaken' (Gen 2:15b). In mijn beleving is dat de kern van het rentmeesterschap: bewerken en bewaken. Als evangelielezing hebben we gekozen voor Matteüs 6:19-34 waarin geleerd wordt dat je voor jezelf geen schatten op aarde moet verzamelen, dat je ook geen twee heren kunt dienen, en dat je je geen zorgen over de dag van morgen moet maken. Op punten best een weerbarstige lezing... hoezo geen zorgen maken? De woorden willen ons vooral wegnemen bij de verleidingen van bezit, van zekerheid in eigen hand en dan ook nog vooral voor jezelf. 'Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden' (Mt 6:33).

Voorganger: ds. H.H. Schorren

Woensdag 14 februari, Aswoensdag

Oecumenische dienst

Dit jaar vieren we de Aswoensdag weer samen met parochieleden van de Johannes de Doperkerk.

Op Aswoensdag begint de veertigdagentijd. De veertigdagentijd is vanouds een tijd waarin de catechumenen zich voorbereiden op hun doop in de Paasnacht. Iedere zondag in deze tijd klinkt een lezing die duidelijk wil maken wat het inhoudt om christen te zijn. Het is voorbereiding voor de geloofsleerlingen en 'herinnering' voor de reeds gedoopte gemeente. Al vroeg kwam daarbij ook het vasten als gebruik, om niet alleen met het hoofd en hart maar met heel je wezen je voor te bereiden op het lijden, sterven en de opstanding van onze Heer als Gods bevrijdend werk in ons leven. De dood heeft nooit het laatste woord, liefde kan niet gevangen gehouden worden achter een steen. In Christus mogen we opstaan in nieuw leven, Hem volgend naar het koninkrijk dat komen gaat.

Van Aswoensdag tot Pasen telt 46 dagen. Waarom noemen we het dan de 40-dagentijd? In deze tijd zitten 6 zondagen. En op zondag wordt er niet gevestigd. De zondag

is immers de opstandingsdag en daarmee altijd een feestdag.

Daarom – spreekt de HEER –, keer nu terug tot mij met heel je hart en begin te vasten, te treuren en te rouwen. Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid. Zo begint de Profetenlezing Joël 2:12-19 op deze Aswoensdag. Niet je kleren scheuren, maar je hart. Het gaat niet om een uiterlijk ritueel, maar om innerlijke verandering. En die gedachte sluit naadloos aan bij de lezing uit het heilig Evangelie: Matteüs 6:1-6,16-21. Hierin wordt opgeroepen onze godsdienstige praktijken vooral niet naar de maat van de wereld te verrichten, zoals bidden opdat iedereen je ziet en je prijst om de volzinnen die je uitspreekt, of vasten met een somber gezicht opdat iedereen zich verwondert over je grote overgave. Ach, voor wie doe je het dan? Toch voor jezelf opdat anderen jou eren?

In deze dienst worden de palmtakjes (buxus), die vorig jaar met Palmпасen zijn uitgedeeld, verbrand. Van de as kunt u dan een askruisje ontvangen. Zo is de cirkel bijna weer rond. Met Palmпасen gedenken we de dubbelheid in de mens, de dubbelheid ook in onszelf. *Heden hosanna, morgen kruisigt Hem.* Hoe vaak komen wij ook niet in de verleiding om Christus maar even te vergeten, om de liefde even niet leidend te laten zijn?

U kunt een askruisje halen, maar bent dat natuurlijk niet verplicht. De dienst zelf is prachtig genoeg als start van de Veertigdagentijd. Wel wil ik u vragen zo mogelijk de palmtakjes van vorig jaar mee te nemen.

Voorgangers: Th. Jongerius en ds. H.H. Schorren

Zondag 18 februari, Invocabit

1^e van de veertigdagentijd

Op de zondagen in de 40dagentijd gaan de kinderen van de nevendienst aan het werk met het project 'Onvoorwaardelijke Liefde'. Aan de hand van Bijbelse verhalen willen we met hen leren hoe onvoorwaardelijk de liefde van God voor ons is. En hoe goed het is om met elkaar te leven in liefde.

De Toralezing is Genesis 9:8-17 waarin God een verbond sluit met Noach en zijn zonen. Nooit zal er meer een vloed komen om de aarde te vernietigen. God plaatst zijn boog in de wolken als teken van dat verbond. Natuurlijk klinkt het wat wrang om te spreken over de onvoorwaardelijke liefde van God wanneer we weten dat hiervoor de hele wereld op zijn gezag verdronken is. Maar die wrangheid is er enkel waar wij letterlijk lezen. Onvoorwaardelijke liefde voor de mens betekent geen lijdzaam toezien hoe de mens zichzelf voortdurend naar de afgrond werkt. Ondanks al ons vallen en falen laat de Eeuwige ons niet los. Wij blijven geraakt door zijn liefde die ons nieuwe wegen geeft. Die ons oude leven afwast en ons nieuw leven geeft. Het verhaal van Noach en onze doop... het heeft alles met elkaar te maken.

En nadat Jezus gedoopt is in de Jordaan, drijft de Geest Hem de woestijn in. De evangelielezing is Marcus 1:12-

15. Op de eerste zondag van de veertigdagentijd horen we ieder jaar opnieuw over de verzoeking in de woestijn. Als een les voor wie de doop wil ontvangen en een herinnering voor wie al gedoopt is: de doop is geen wondermiddel maar een uiterlijk teken voor je keuze om Christus te volgen. Verleidingen zullen er je levenlang zijn. Hoe houd je je staande? Door je blijvend te richten op de eeuwige, Hem aan te roepen in je benauwdheid.

Invocabit

Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden;

Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn,

Ik zal hem uitredden en tot eer brengen.

(Psalm 91:15)

Voorganger: ds. H.H. Schorren

Iedere vrijdag

Gebed voor Vrede en Verzoening

Van 12.15 – 12.35 uur is er het wekelijks gebed voor Vrede en Verzoening in de traditie van Coventry.

In en uit de Gemeente

Janneke van Logchem (Zandpad 50. 3621 NE) moest twee weken geleden met een longontsteking weer opgenomen worden in het ziekenhuis.

Afgelopen september heeft ze ook met een longontsteking in het ziekenhuis gelegen en was haar situatie ernstig. Gelukkig kon zij nu met een paar dagen weer naar huis. Laten we hopen dat zij goed aan zal sterken en weer haar dagelijkse dingen kan doen. Een hartelijke groet vanuit de Pauluskerk.

Dhr. C. Breddels (De Angstel 331, 3621 WC) is nadat hij onverwacht in het ziekenhuis moest worden opgenomen tijdelijk verhuisd naar Amersfoort. (Revalidatie centrum GRMN. Soesterweg 533. 3519 BA. Amersfoort)

Dhr. Breddels verblijft daar voor revalidatie, voor mevr. Breddels ook een moeilijke periode nu zij haar man moet missen. Natuurlijk zou zij er graag zoveel mogelijk naar toe willen wat helaas niet altijd mogelijk is. We wensen hen beiden veel kracht, hoop en vertrouwen maar bovenal de liefde van de Eeuwige.

Mevr. J. Birkhoff-Budding (De Angstel 231, 3621 WC) moest vorige week voor een heupoperatie worden opgenomen in het ziekenhuis. Een nieuwe heup is toch weer een heftige ingreep en zeker als je niet meer tot de jongste behoort. Als je dan ook nog weer na 24 uur wordt ontslagen uit het ziekenhuis komt er best veel op je af.

Gelukkig konden de kinderen de eerste zorg thuis op zich nemen maar toch..... Op dit moment gaat het naar omstandigheden redelijk goed en met behulp van de thuiszorg en kinderen zal het allemaal wel gaan lukken. Een periode van fysiotherapie en oefenen breekt aan, we hopen natuurlijk dat mevr. Birkhoff weer snel wat mobieler zal zijn en dat de operatie het gewenste resultaat zal opleveren. Namens de Pauluskerk heel veel sterkte, moed en vertrouwen gewenst.

Fokko Roodbergen (*t Heycop 18. 3621WD) heeft net een periode van bestralingen achter de rug. We hopen dat de behandeling wat verlichting zal brengen in zijn ziekte

zodat hij nog wat kan genieten van de dingen rondom hem. We wensen ook hem moed en vertrouwen maar vooral de nabijheid van de Eeuwige.

Een hartelijke groet,

Margreeth van Ingen

ZWO-collectes 40dagentijd 2018

Uw ZWO-commissie (voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) kiest dit jaar voor de 40dagentijd het thema 'Onvoorwaardelijke liefde'. En met ons doen heel veel protestantse kerken in Nederland dat. Wereldwijd zetten moeders, vaders, opa's, oma's en andere verzorgers zich dagelijks volop in voor hun gezin en de samenleving daar omheen. Zij vormen zo de ruggengraat van die samenleving. Door hun inzet krijgen kinderen en hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht. Wij willen hen daarbij graag ondersteunen via een aantal collectes. Doet u mee?

Op 18 februari is de aandacht gericht op het IOCC (International Orthodox Christian Charities), een partner van Kerk in Actie. Zij ondersteunen gevluchte moeders uit Syrië, die zijn neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Door o.a. verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting redden zij kinderlevens en helpen moeders met het geven van de juiste zorg. Vluchtelingen hulp in de regio!

Kunnen wij met elkaar een uitgestoken hand zijn, een stem van verre? En zo de hulp van de Ander vormen?

Op zondagen in de 40dagentijd proberen wij de onvoorwaardelijke liefde ook vorm te geven d.m.v. een slinger van harten. We delen harten uit en vragen u daarop te schrijven wie volgens u onvoorwaardelijke liefde toont of wat onvoorwaardelijke liefde is. Wie heeft u in het bijzonder lief? En waarom? Een mooie tekening, een liedje of een spreuk kan natuurlijk ook. Die hartenslinger hangen we op rondom het podium. Zo hopen we elkaar te inspireren in deze tijd van bezinning en actie!

De ZWO-commissie

Rondom de Kindernevendienst

Wat zijn we de laatste weken fijn bezig geweest om met elkaar te lezen en te praten over de bijbelverhalen van de tocht door de woestijn. En daarbij maken we een heel bijzondere tent: de tabernakel. Een verplaatsbare tempel voor God en voor de ark. We werken daaraan t/m zondag 11 februari. Dan bewaren we alles heel goed en na Pasen gaan we er weer mee verder.

Vanaf zondag 18 februari starten we dit jaar met het 40dagenproject 'Onvoorwaardelijke liefde'. Je hoort het al, dat thema moet wel iets te maken hebben met een 'hart', misschien wel ons eigen hart! We nemen elke keer een stukje 'muur' mee uit de kerk naar onze eigen ruimte. En gaan daarmee in onze eigen ruimte aan de slag. Wat is onvoorwaardelijke liefde? We hebben het over 'Ik zorg voor jou', 'Ik praat met je', 'Bij mij kun je

thuis zijn', 'Ik geef je te eten', 'Ik heb alles voor je over', 'Ik kom naar je toe' en 'Ik geef je toekomst'.

We lezen dezelfde bijbelgedeeltes uit het Nieuwe Testament als in de kerk. En het is heel mooi dat voor de bloemschikkingen en voor de meeste diaconie collectes ditzelfde thema is gekozen. Alles past dus bij elkaar!

Tot slot: we vinden het heel fijn als alle kinderen van 4-12 jaar zoveel mogelijk zondagen meedoen met het project, zodat we op Pasen met z'n allen het eindresultaat kunnen laten zien. We gaan er met z'n allen weer een mooie tijd van maken!

O ja, er is al een mooi projectlied gemaakt met een toepasselijk refrein. Dat gaan we die 7 zondagen natuurlijk samen zingen:

Ik zorg voor jou, zorg jij met mij voor liefde,
hoop, geloof?

Ik hoor zijn stem, verlang om Hem te volgen
veertig dagen!

Tot ziens allemaal,

de leiding

ps. Binnenkort krijgen ouders en kinderen een uitnodiging in de brievenbus om Palmzondag te komen maken op 18 maart. Dan weet u dat alvast. Welkom!!

Bedankt!

Fokko Roodbergen wil graag iedereen bedanken voor alle aandacht, zorg en begeleiding die hij ontvangt rondom zijn ziekteproces. In het bijzonder dank aan hen die mee geweest zijn naar het UMC tijdens de periode van bestralen. Al deze aandacht geeft hem veel steun en kracht om nog te kunnen genieten van de dingen die voor hem nog mogelijk zijn.

Margreeth van Ingen

Oproep

Zijn er mensen in onze Gemeente die bereid zijn om per toerbeurt 1x per week mevr. Breddels naar Amersfoort te rijden? Haar man is daar opgenomen in een zorgcentrum voor revalidatie. De familie doet zoveel als mogelijk is maar is niet in staat om alles in te vullen.

Voor mevr. Breddels is het moeilijk om zover bij haar man weg te zijn. Het zou fijn zijn al we dit met elkaar kunnen invullen. Als u een keer wilt rijden hoor ik het graag.

Margreeth van Ingen, tel. 0625138102.

DIACONIE

Hulp In Praktijk

Stichting HiP is een organisatie die een communicatienetwerk onderhoudt. HiP zorgt voor contactvorming tussen mensen en doorbreekt zo de anonimiteit in de samenleving. HiP ondersteunt de lokale kerken, is dienend naar de



kerk en gericht op een vitale kerk die invloed heeft op de samenleving. HiP is interkerkelijk georiënteerd.

HiP is actief in meer dan 25 plaatsen in Nederland en in voorbereiding in meer dan 20 andere plaatsen. Op dit moment participeren vele lokale kerken en hulporganisaties in HiP. Deze komen uit het brede spectrum van heel kerkelijk Nederland.

Hulp nodig? Bel 0900 4474474

ma t/m do, 9.00 -12.00 u. (10 ct/m)

Hulp bieden? Bel 0318 742510

Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen doen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

Toelichting collecte Kerk in Actie Noodhulp 18 februari 2018

Met je kinderen op de vlucht

Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht, bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Hun kinderen zijn moe, bang, ziek of zelfs ondervoed. Onder erbarmelijke omstandigheden proberen deze gevluchte moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen. Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities) ondersteunt hen daarbij. Met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting redden medewerkers van IOCC niet alleen kinderlevens, maar helpen ze moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te kunnen bieden. Met deze collecte steunt u het werk van IOCC in Libanon. Van harte aanbevolen!



COLLECTEN

	Pauluskerk	Pieterskerk
Nieuwjaarsmorgen 1 januari 2018		
Werk van de Diaconie	96,00	78,00
Kerk	87,60	88,00
Zondag 7 januari 2018		
Werk van de Diaconie	121,54	142,00
Kerk	135,95	137,00
Zondag 14 januari 2018		
No Yellow Beans Day	191,10	175,25
Kerk	150,95	198,00
Zondag 21 januari 2018		
Oec. Dienst	502,80	
Plaatselijk Jeugdwerk		75,50
Avondmaal Hospitia Vleuten		132,00
Kerk		89,00
Zondag 28 januari 2018		
Revalidatiecentrum Ghana	176,50	161,16
Kerk	117,25	133,00

Verjaardagsbusjes

De busjes brachten het tweede half jaar van 2017 een bedrag van bedrag van € 1.041,54 op, bestemd voor het orgelfonds. Alle medewerkers en gevers hartelijk dank.

Geeske Oussoren

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Inloopochtenden in het Bonifatiushuis

Op *dinsdagochtend 13 en 27 februari* staat de deur van het Bonifatiushuis weer open van 9.30 tot 11.30 uur. U bent van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken, gezellig met elkaar te praten of een spelletje te doen. Mogen wij u ook eens ontmoeten? Graag tot ziens! Mocht u geen eigen vervoer hebben, dan kunt u contact opnemen met mw. R. Groenberg, T. Brandsmastraat 71, tel. 263232.

Lijden in graffiti: nieuwe expositie tijdens veertigdagentijd

Vanaf *Aswoensdag (14 februari)* is in de Pauluskerk een expositie van werken van Sander Bosman en Koen Schriever te zien. Deze werken hingen vorig jaar tijdens de Stille Week al in de kerk. Ds. Harold Schorren vroeg toen aan Koen en Sander om hun visie op het lijdensverhaal van Christus te maken. Op veler verzoek hangen we de werken nu gedurende de hele veertigdagentijd op.

Sander Bosman en Koen Schriever maakten een nieuwe versie van de kruiswegstaties, de veertien beelden waarmee traditioneel het verhaal van de gevangenneming van Jezus, zijn foltering en zijn dood aan het kruis wordt verbeeld. In hun versie staat niet Jezus centraal, maar de betekenis van de verschillende stappen in Jezus'

lijdensweg. Zij verbinden die stappen aan 'modern lijden': stress, twijfel, druk, verdriet, maar ook aan liefde. Dit verhaal gaat niet over Jezus maar over de boodschap van het passieverhaal, over pijn en verdriet, stress en druk en natuurlijk over liefde, vooral over liefde. De werken worden met kleine verhaaltjes toegelicht en zetten aan tot denken.

Al op de middelbare school hadden Sander en Koen het idee om van graffiti spuiten professioneel werk te maken. Samen trekken ze op onder de naam Mabel Art. Op hun website. www.mabelart.nl staat: "Ik, Mabel, ben er van overtuigd dat de meeste zaken die wij op aarde als slecht of niet goed beschouwen, een positieve kant hebben. Zo ook graffiti. Om deze reden wil ik graffiti inzetten en haar positieve kant uitlichten. Graffiti wordt kunst en kunst doet iets met mensen, gevoel, beleving (allemaal mooie marketing-technische woorden). Naast dat ik graffiti gebruik om mensen te *pleasen* wordt het ook gebruikt om te onderwijzen. Graffiti spuiten is een manier om jezelf te uiten, iets te maken wat je voelt..."

De officiële opening van de expositie is op *zondag 18 februari* na afloop van de kerkdienst. De geëxposeerde werken zijn te koop.



Vespers in de 40-dagentijd

Op de dinsdagen in de veertigdagentijd voor Pasen zijn er vespers voor een moment van stilte, gebed en inkeer. Op *dinsdag 20 en 27 februari en 6, 13, 20 en 27 maart 2018* in het stiltecentrum van de Pauluskerk, Straatweg 37 te Breukelen. De vespers beginnen om 19.15 uur en duren ongeveer 20 minuten. Het thema dit jaar is 'O wereld, zie uw leven'. Organisatie: Werkgroep Oecumene. Na afloop is er koffie en thee. U bent allen van harte welkom.

Opbrengst Kerkbalans 2018

Maandag 5 februari hebben alle lopers de enveloppen weer ingeleverd. Het College van Kerkrentmeesters kan u mededelen dat de voorlopige opbrengst op dit moment voor de wijkgemeente Pauluskerk € 108.000 bedraagt en voor de wijkgemeente Pieterskerk € 56.000. Alle gevers hartelijk dank voor dit mooie resultaat ! Nog niet alle enveloppen zijn ingeleverd, mocht u nog enveloppen in uw bezit hebben of naderhand nog hebben binnen gekregen dan kunt u die altijd aan één van de kerkrentmeesters overhandigen. Hierbij willen we ook de lopers en andere voorbereiders hartelijk bedanken, zonder uw inzet hadden we dit resultaat niet bereikt. Namens het college van Kerkrentmeesters,

Jan Winkel

Kan de restauratie beginnen?

Op 26 januari heeft Orgel Bouw Van Rossum het contract ondertekend voor de restauratie van het GT Bätzorgel. Dit onder voorbehoud van financiering. Afgelopen week kregen we positief nieuws van de provincie Utrecht. Ze hebben 84.400 euro toegezegd vanuit het erfgoedparelfonds. Er is nu nog een klein bedrag dat ontbreekt, ca 4.000 euro. Door een orgelpijp te adopteren, dat kan al vanaf 10 euro draagt u bij aan het behoud van dit mooie instrument. U krijgt dan een certificaat overhandigd. Meer weten? Kijk op www.vriendenvandepieterskerk.nl of haal een intekenformulier op in de Pieterskerk. In de colofon van Kerknieuws vind u ook het rekeningnummer van de Vrienden als u gewoon een bijdrage wilt geven. Van harte aanbevolen. De Algemene Kerkenraad en de Commissie voor behandeling van beheerszaken moeten formeel ook nog instemmen, maar dit zijn hamerstukken verwacht ik. Kees de Jong onze eigen projectleider, is al afspraken aan het maken met de aannemer om de planning op te kunnen stellen. De gehele restauratie zal ca 9 maanden duren.

gemeente
Stichtse
Vecht

Cultuurdebat Stichtse Vecht

Cultuur verbindt!

De Pauluskerk in Breukelen is één van de cultuurpodia van onze gemeente. De kerk organiseert elk seizoen een programma met exposities, concerten en lezingen.

Als aftrap voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart organiseert de Pauluskerk op *15 februari* vanaf 20.00 uur een cultuurdebat. Alle cultuurwoordvoerders van de politieke partijen zijn gevraagd aanwezig te zijn.

Met het debat pakt de Pauluskerk de discussie op uit de notitie *Ambitie voor Cultuur* die de gemeente in mei 2017 liet verschijnen. Deze notitie is opgesteld in overleg met het culturele veld van Stichtse Vecht en verwoordt ideeën over het gemeentelijke cultuurbeleid in de komende jaren. Het woord is nu aan de politiek. Graag horen we aan welke ambities de verschillende partijen in de komende bestuursperiode invulling willen geven. Of wellicht hebben ze zelf nog andere ambities.

De avond begint met een korte toelichting door Pieter de Groene, als wethouder verantwoordelijk voor het cultuurbeleid in de afgelopen jaren. Hij blikt kort terug en zal zijn droombeeld voor de cultuur in Stichtse Vecht met u delen. Daarna gaan de cultuurwoordvoerders van alle partijen in Stichtse Vecht met elkaar in debat aan de hand van vier thema's:

1. **(Nog) meer ambitie:** wat vindt u dat er meer moet gebeuren op het gebied van cultuur in Stichtse Vecht?

2. Stichtse makers: wat mogen kunstenaars en organisatoren in Stichtse Vecht de komende vier jaren van de gemeente verwachten?
3. Het publiek: voor wie doen we het allemaal in Stichtse Vecht? En hoe zorgen we dat die beoogde bezoekers ook deelnemen?
4. Meer ambitie = meer geld? Gaan we extra middelen voor cultuur inzetten en waaraan moeten die middelen besteed worden? Wat moet dat opleveren?

Om het debat niet te breed te laten worden, beperken we ons voor deze avond tot culturele *activiteiten*, dat wil zeggen: alles wat voor en door mensen in Stichtse Vecht wordt georganiseerd op het gebied van tentoonstellingen, muziek, theater, literatuur, beeldende kunst en historie. Over behoud en beheer van monumenten en het mediabeleid zullen we het niet hebben.



Interkerkelijk koor "Credo"

Zondag 11 februari tijdens de viering van 10.15 uur in de Johannes de Doperkerk zingt "Credo"-interkerkelijk koor uit Maarssen o.l.v. Gert Hans. Credo zingt een Latijnse Mis van Charles Gounod.

Credo werd 31 jaar geleden opgericht en heeft leden met een verschillende kerkelijke achtergrond uit de hele regio. Het repertoire omvat veelal geestelijke muziek waarin het christelijke karakter van het koor tot uiting komt. Het repertoire is onlangs uitgebreid met liederen uit de film- en musicalwereld. Het koor verleent van tijd tot tijd medewerking aan speciale kerkdiensten in de regio.

Credo verzorgt in grote kerken regelmatig concerten met orkestbegeleiding met uitvoeringen van klassieke koorwerken van verschillende componisten.

Credo repeteert iedere dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Chr. Kerk "De Hoeksteen" in Maarssen. Het koor roept zangers op om te komen luisteren en op proef mee te zingen.

Heel veel luisterplezier toegewenst!

Sophie Koster

Oecumenische Ontmoeting

Tijd voor elkaar, eten met elkaar

Op *zondag 18 februari a.s.* is er een bijzonder initiatief van de gezamenlijke kerken in Breukelen. Zij nodigen u

van harte uit voor de Oecumenische Ontmoeting in de Pauluskerk. De middag begint om 15.00 uur.

We zien elkaar tijdens de oecumenische vieringen of de avondgebeden in de week van de eenheid en de vredesweek. Maar na een kop koffie scheiden onze wegen zich dan eigenlijk weer veel te snel. Soms zien we elkaar, maar komen niet met elkaar in gesprek.

Op deze zondagmiddag nemen we de tijd voor elkaar. Niet om uitgebreid theologisch van gedachten te wisselen, maar vooral om elkaars tradities en gewoontes te proeven. Uit de verschillende kerken zal iemand een korte inleiding geven. Vervolgens gaan we aan tafeltjes in gesprek. Laat iedereen iets uit zijn of haar huis meenemen dat volgens hem of haar veel zegt over de eigen cultuur en gewoontes. Zo zullen er vast interessante gesprekken op gang komen. Dan leren we elkaar echt kennen en tevens elkaars achtergrond.

Na de gesprekken gaan we eten. We hopen dat u iets aan eten en/of drinken mee wilt nemen voor de gezamenlijke maaltijd waarmee we aan het eind van de middag de Oecumenische Ontmoeting afsluiten. We eten op tijd, zodat zij die nog naar een avonddienst willen ruim op tijd zijn.

Bruikbare, verkoopbare spullen

Noemt u ze zoals u wilt: curiosa, vintage, antiek, of snuffelspullen... Ons maakt het niet uit. Wij zijn altijd op zoek naar verkoopbare spullen voor de jaarmarkt voor de kerk in juni. Hebt u zelf iets over, gaat u verhuizen of kleiner wonen en moet u opruimen, of misschien moet u een huis leegruimen? Vaak is het jammer om iets zomaar weg te gooien, terwijl het nog goed is. Wij helpen u graag door deze spullen bij u op te halen. Neemt u contact op met Hans Schriever, tel. 06-14489888, Frans Atsma, tel. 0346 264635 of Ard Mak, tel. 06-41394945. Dit kan het hele jaar door. We maken dan een afspraak om langs te komen.

De Rommelmarktcommissie



Je bent genoeg

Je hoeft niet eerst iets te bereiken.

Je hoeft niet eerst iets te beheersen.

Je hoeft niet eerst te voldoen aan een of ander maatschappelijk verantwoord beeld.

Je bent genoeg.

Natuurlijk, je mag aan jezelf werken.
Liever worden. Of zachter, avontuurlijker, eerlijker,
vrijer, meer oog voor de ander.
Dat mag.
Maar het hoeft niet. Je bent genoeg.

Geloof me,
je bent genoeg.
Er hoeft niets bij.
Er hoeft niets af.

Voel je verdriet van je streven,
van je strijd te willen voldoen aan een geschapen beeld
dat je nooit zult halen.
Hou ervan.
Hou het vast. In je armen.

Het is niet jouw beeld.

En het is zo lief van je
dat je wil groeien.
En dapper!

Ik neem mijn hoed voor jouw proberen goed te doen.
Goed te zijn.

Je bent zo lief.

Maar je bent genoeg.
Val maar terug in je natuurlijke staat van zijn.
Ontspan daarin.
Je bent genoeg.

Als je het nog niet kan geloven,
geloof mij dan.
Pak voor even mijn hand
en laat je meedrijven in de streven loze zee.
Ik spreek uit betrouwbare bron
van verre en dichtbij
van ervaring en weten
en met een hart van oceanische liefde.

Het is goed zo.
Je bent genoeg.
Je bent genoeg.

Je bent. Dat is genoeg.

Door Niels Zwakhals (dichter o.a. op LinkedIn)

COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

Bezorging: W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;
mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814
Bankrekeningnummer Kerknieuws: St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60
Kostprijs: € 20

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en
aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1^e zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkomroep.nl

Administrateur: Mw. M. Davids-Garritsen, Kerkplein 16, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-262692, email: m.davids@sdivad.nl
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL41 FVLB 0635 8109 99, t.n.v. Protestantse gemeente
Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

C. Vervat, tel. 06 51796607, of ceesvervat@gmail.com

Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email hansmanhenk@hetnet.nl

Adres Pauluskerk: Straatweg 37, 3621 BG Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89