

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 14 MEI 2017

10.00 uur: Ds. H.H. Schorren

Dienst van Schrift en Tafel

Collecten: 1. Werk van de Diaconie 2. Kerk

ZONDAG 21 MEI 2017

10.00 uur: Ds. A. Sneep, Amstelveen

Collecten: 1. Hospitium Wilnis/Vleuten (zie toelichting)
2. Kerk

DONDERDAG 25 MEI 2017

09.30 uur: Ds. H.H. Schorren en pastor J. van Os
(R.K. Kerk) Hemelvaartsdag

Collecte: 1. Oecumene

ZONDAG 28 MEI 2017

10.00 uur: Ds. A.W. Aarnoutse, Vinkeveen

19.00 uur: Taizéviering

Collecten: 1. Plaatselijk Gemeentewerk 2. Kerk

COVENTRY GEBED VOOR VREDE EN VERZOENING

Vrijdag 19 en 26 mei, 12.30 uur, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 14 MEI 2017

10.00 uur: Ds. K. Hage

Collecten: 1. Werk van de Diaconie 2. Kerk

18.30 uur: Ds. F.E. Schneider (NGK)

Collecte: Zending Zuid Afrika

Autodiensten: dhr. J.P. den Hartog, tel. 0294 231553

ZONDAG 21 MEI 2017

10.00 uur: Ds. K. Hage

Collecten: 1. Hospitium Wilnis/Vleuten (zie toelichting)
2. Kerk

18.30 uur: Ds. F.H. Blokhuis, Nieuwegein (NGK)

Collecte: NGJ

Autodiensten: dhr. W.F. Frericks, tel. 263422

DONDERDAG 25 MEI 2017

09.30 uur: Ds. C.N. van Dis, Nieuwegein
Hemelvaartsdag

Collecten: 1. Werk van de Diaconie 2. Kerk

Autodienst: dhr. A.D. Vermeulen, tel. 263392

ZONDAG 28 MEI 2017

10.00 uur: Ds. K. Hage

Collecten: 1. Plaatselijk Gemeentewerk 2. Kerk

19.00 uur: Ds. D. van Duijvenbode, Monster (NGK)

Collecte: Zending Zuid Afrika

Autodiensten: dhr. H.J. van Schaik, tel. 822278

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 19 mei 16.45 uur: Ds. G.H. Vlijm

Vrijdag 26 mei 16.45 uur: mevr. L. v.d. Hoven

Vrijdag 2 juni 16.45 uur: Pastor J. van Os

De volgende editie van Kerknieuws is voor 2 weken.
Kopij inleveren vòòr maandag 29 mei 18.00 uur.

Er zijn al geruime tijd werkzaamheden aan de riolering in wijk "De Poel". Door problemen met de hoofdriolering is het niet mogelijk de aankomende 4-6 weken in de W. van Collenstraat (dus naast de kerk) te parkeren. Parkeren dient op de Markt plaats te vinden. Houdt u hier rekening mee?

AGENDA

* woensdag 17 mei, Pauluskerk, 20.00 uur:
Bewust Bijbellezen

* vrijdag 19 mei, Pauluskerk, 18.00 uur:
Opening Kunstronde

* donderdag 25 mei, Pauluskerk, 07.00 uur:
Dauwtrappen & ontbijt

* zondag 28 mei, Pauluskerk, 15.00 uur:
Orgelconcert J.P. Karman

De Pleitbezorger

‘Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen.’ (Joh. 16:7)

Het hart van het Johannesevangelie wordt gevormd door gesprekken die Jezus heeft met zijn leerlingen (Joh.14-16). In die gesprekken zegt Jezus herhaaldelijk dat hij zal heengaan. Dat is een dubbelzinnig woord in het evangelie van Johannes. Heengaan verwijst niet alleen naar Jezus’ sterven aan het kruis, maar ook naar zijn terugkeer naar de Vader die hem gezonden heeft. Die twee liggen in elkaars verlengde. Op eenzelfde manier spreekt Johannes over de verhoging van Jezus. Het heengaan van Jezus is zijn verhoging aan het kruis, waar alles wordt volbracht (19:30). Maar het heengaan van Jezus is ook zijn verhoging in heerlijkheid, een terugkeer naar de Vader om vandaar te regeren met macht en majesteit (20:17).

Maar de discipelen hebben moeite om dat te begrijpen. Sterker nog, het maakt hun hart zwaar van verdriet (16:6). Het is ook nog vóór Pasen als Jezus dit tegen zijn discipelen zegt. Ze weten nog niet dat Jezus de dood heeft overwonnen. Dat zien ze nog niet. Ze kunnen niet door de dood heen zien. Nu hebben ze Jezus bij zich. Nu kunnen ze het vleesgeworden Woord aanraken met hun zintuigen, maar straks niet meer. Dat besef maakt hen verdrietig en neerslachtig.

Wij leven ná Pasen. Aan het kruis heeft Jezus alles volbracht (19:30). In zijn sterven heeft God de wereld met zichzelf verzoend (2 Kor. 5:18). Jezus is heengegaan en verhoogd in heerlijkheid. Dat is de werkelijkheid waarin wij leven. Maar is het bij ons nu heel anders dan bij de discipelen? Ook wij kunnen gekweld worden door eenzelfde treurigheid en neerslachtigheid als zij. Een trage matheid, een doffe vermoeidheid kan ons bevangen, niet alleen omdat we Jezus niet zien, omdat we onze Heer niet kunnen aanraken met onze zintuigen, maar ook omdat wij overal om ons heen zien, horen en tasten dat niet Jezus, maar de dood het laatste woord lijkt te hebben. Telkens weer lijkt het alsof God het heeft afgelegd tegen de harde realiteit, alsof Hij er totaal niet (meer) toe doet. Telkens weer lopen we er tegenaan dat ons leven een bestaan ten dode is.

Dat is een ervaring, een gemoedsgesteldheid, die zich alleen voordoet bij mensen die met Jezus in aanraking zijn gekomen. Een nuchtere ongelovige heeft er waarschijnlijk totaal geen last van. Maar het is wel de ervaring van Maria Magdalena die de opgestane Heer wil aanraken, die de werkelijkheid van de opstanding wil vastpakken en bevatten (Joh. 20:17). Het is ook de ervaring van Thomas die eerst wil zien en tasten om dan

pas te geloven (20:25). Het is de ervaring van de gemeente dat het niet lukt om door de dood heen te zien, dat het niet lukt om hoger dan onze zintuigen te reiken en Jezus te zien in zijn verhoging. Terwijl Jezus spreekt over zijn verhoging, blijven wij treurig in het platte vlak.

Jezus weet dat. En wat doet hij eraan? ‘Jullie zijn verdrietig omdat ik jullie dat gezegd heb,’ zegt hij, ‘maar werkelijk, het is goed voor jullie dat ik heenga. Want als ik niet heenga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen.’ Tegenover onze treurige neerslachtigheid en doffe vermoeidheid kan Jezus alleen maar duidelijk zijn. ‘Ik zeg jullie de waarheid.’ Alleen de waarheid kan troosten. Alleen de waarheid is in staat om terneergeslagen zielen op te beuren. Alleen de waarheid maakt vrij. En de waarheid is dat het goed is voor ons dat Jezus heengaat. Het is voor ons eigen bestwil. Waarom? Omdat anders de Heilige Geest, de Pleitbezorger, niet kan komen. Jezus heengaan is ook plaats vrijmaken voor de Heilige Geest.

Het is Jezus die de Heilige Geest ter sprake brengt. Uit onszelf zouden we niet over Hem beginnen, want wij bezitten Hem niet, we kunnen Hem slechts ontvangen. Maar het is de Heilige Geest, zegt Jezus, ‘die uit het mijne zal nemen, en het jullie zal verkondigen.’ Op Goede Vrijdag, toen Jezus stierf aan het kruis, is alles volbracht. In zijn sterven heeft God de wereld met zichzelf verzoend. Maar dat is zo groot, zo alles omvattend, zo kolossaal dat het voor geen mens te bevatten is. Om er ook maar iets van te bevatten hebben we de Heilige Geest nodig. En zelfs de Heilige Geest van God heeft er een heel werk aan. ‘De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid.’

Bij stukjes en beetjes het evangelie uitpakken en waar- maken door de verkondiging. Dat is wat de Heilige Geest doet. Dat is de zin van verwarde en verwarrende wereld- geschiedenis. Sinds Pasen en Pinksteren is God door zijn Heilige Geest bezig als een soort openbare aanklager de wereld te overtuigen van de werkelijkheid van de verzoening. Dat is het enige dat er nog echt gebeurt en wat er werkelijk toe doet. En de gemeente, d.w.z. de kerk die in de wereld is, en die zich in tal van opzichten helemaal niet van de wereld onderscheidt, die gemeente is in één opzicht anders dan de wereld: ze bestaat uit mensen die zich aan deze werkelijkheid van de verzoening gewonnen geven, die zich niet langer in hun ongelof kunnen handhaven, die gegrepen worden door de liefde die alles overwint.

Jezus is heengegaan, maar Hij is niet ver. Door de Heilige Geest is Hij dichterbij dan ooit. ‘Hij is dichtbij u, in uw mond en in uw hart. Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God Jezus uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.’ (Rom 10:8-10).

Ds. K. Hage

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: Ds K. Hage,
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;
bij voorkeur niet op woensdag
Scriba: Mw K.M. Mur - van Amerongen,
Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen,
tel. 266842, scriba@pieterskerk.info

Ledenadministratie: W. Mur, tel. 266842,
noortje-wim.mur@planet.nl

Website: www.pieterskerk.info

Kerktelefoon: A.D. Vermeulen, Arianestraat 4, t 263392

Bij de diensten

De tijd van het kerkelijk jaar beweegt zich van Pasen naar Pinksteren, van feest naar feest. In kruis en opstanding heeft God de wereld met zichzelf verzoend (2 Kor. 5:18) en de verkondiging daarvan heeft God aan de kerk toevertrouwd. Zonder de Heilige Geest gaat dat niet. Tussen Pasen en Pinksteren ligt het accent dan ook op de *herinnering* aan wie Jezus Christus voor ons is en de *verwachting* van de komst van de Heilige Geest. Telkens weer mogen wij ons hart ophalen aan de grote daden van God. 'Houd dan de lofzang gaande voor God die leven laat' (Ps. 107).

Zondag 14 mei lezen we in de morgendienst verder uit Johannes 16:16-23, waar Jezus spreekt over zijn heengaan naar de Vader en wat dat betekent voor zijn discipelen die in de wereld blijven.

In de avonddienst gaat ds. F.E. Schneider voor. De avonddiensten zijn deze maand in het Witte Kerkje.



Zondag 21 mei is de ochtenddienst een 'gezinsdienst', waar alle gemeenteleden, jong en oud, van harte welkom zijn. Aan deze dienst werken oudere en jongere gemeenteleden mee,

er is een uitleg bij de onderdelen van de dienst, een preek in 'kindertaal' en diverse mooie liederen. O.a. de maandelijks die de kinderkerk heeft geleerd de afgelopen tijd. In deze dienst willen we verwijzen naar de verbinding tussen jong en oud, geloof wat doorgegeven wordt, al generaties lang. Een dienst voor opa's en oma's, families en vrienden. Kortom: Komt allen! De dienst is voorbereid door jeugdouderling Marg Versloot, samen met een kleine commissie van ouders.

Voorganger in de avonddienst is ds. F.H. Blokhuis uit Nieuwegein.

Donderdag 25 mei is het Hemelvaartsdag en komen we als gemeente samen om te vieren dat de gekruisigde Jezus ook de verhoogde Heer is. Voorganger is ds. C.N. van Dis uit Nieuwegein. Let op de dienst begint om 9.30 uur.

Zondag 28 mei, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt ook wel Weeszondag genoemd, naar de belofte van Jezus dat hij zijn leerlingen niet als wezen zal achterlaten (Joh. 14:18). Deze zondag staat dus in het teken van de *belofte* en van de *verwachting* van de vervulling van de belofte. Dat is ook de betekenis van geloven: leven tussen belofte en verwachting. Op deze zondag zullen Marco Berger en Rozemarijn Oosthoek openbare belijdenis van het geloof afleggen. Een belangrijke en vreugdevolle dienst, voor hen zelf, maar ook voor de gemeente. Wilt u aan Marco en Rozemarijn denken in uw gebeden? We lezen in deze dienst opnieuw uit het evangelie van Johannes: hoofdstuk 16:23-33.

De avonddienst, in het Witte Kerkje, wordt geleid door ds. D. van Duijvenbode uit Monster.

Ds. K. Hage

Uit de kerkenraad

De kerkenraad heeft op 24 april jl. vergaderd en hieronder volgt daarvan een kort verslag met de belangrijkste beslissingen. Voorafgaande aan de bespreking van de inhoudelijk geagendeerde punten werd stilgestaan bij de betekenis van de Bijbelse hoop. Dat is niet een 'je weet maar nooit.' In 1 Petrus 1: 3-4 lezen we dat wij opnieuw geboren zijn door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop, een zeker weten dat de Vader ons niet loslaat.

Om t.z.t. een goede overdracht mogelijk te maken van taken naar nieuwe ambtsdragers wordt gewerkt aan een document dat nieuwe ambtsdragers kan helpen bij het vervullen van hun ambt. Ook het meelopen van een aftredende ambtsdrager met een nieuwe ambtsdrager zal aandacht krijgen.

De denktank van gemeenteleden die op de achtergrond meedenken met de kerkenraad heeft vergaderd en een mooi verslag daarvan afgeleverd. Verschillende ideeën van de denktank zijn overgenomen door de kerkenraad, sommige daarvan waren al in ontwikkeling. Zo komt het kindermoment terug in de ochtenddienst, zullen de financiële acties t.b.v. de wijkkas helder gecommuniceerd worden, zal de inbreng in de diensten van gemeenteleden (lectoren) structureler van aard worden en zal de start winterwerk op een zaterdagmiddag plaatsvinden. Op de zondag daarna zal de ochtenddienst een extra feestelijk karakter hebben.

Op 3 juli a.s. vindt een bestuurlijk overleg plaats met de NGK Breukelen. Agendapunten zijn o.a. : evaluatie gezamenlijk kinder- en jeugdwerk, evaluatie gezamenlijke avonddiensten, oecumene en gezamenlijke catechese.

De vergadering heeft de definitieve versie van de notitie Protestantse Gemeente Breukelen akkoord bevonden. Op 22 juni wordt de gezamenlijke maaltijd gehouden met de kerkenraad van de wijkgemeente Pauluskerk.

De meivergadering van de kerkenraad zal weer een themavergadering worden. Als vervolg op de maartvergadering zal opnieuw het thema liturgische vormgeving aan de orde zijn en als aanvulling een bespreking van de viering van het Heilig Avondmaal.

De kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool blijven de 1e zondag van de maand in de kerk en gaan dan dus niet naar de kinderkerk. Wel wordt de mogelijkheid geboden om ook die zondag naar de kinderkerk te gaan. De morgendienst van 21 mei a.s. is een speciale dienst. Het is de bedoeling om 3x per jaar een themagezinsdienst te gaan houden. De gezinsdienst is een volwaardige dienst, geen kinderlijke of kinderachtige dienst.

De vergadering werd afgesloten met het voorlezen van gedeelten uit het hogepriesterlijk gebed Joh. 17: 1-5 en 24-26. Zo sprak Jezus tot de Vader: "Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen".

Noortje Mur

Pastoraat

Wilt u geboorte, ziekenhuisopname, ernstige ziekte, overlijden en andere belangrijke mededelingen doorgeven aan de ouderling in uw eigen buurt? Hier volgen de namen en telefoonnummers. Marlies Wijnen is ouderling van sectie 1 (Zuid) en contact-ouderling van sectie 2 (West). U kunt met haar contact opnemen via telefoon (0346-261837) of mail: lhawijnen@hetnet.nl. Anneke Uittenbosch is ouderling sectie 4 (Noord) en ook contact-ouderling van sectie 3 (Centrum). Zij is te bereiken via 0346-263958 of annekeuittenbosch@hotmail.com. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de wijkpredikant ds. K. Hage, tel. 0346-261565. Of, indien deze niet bereikbaar is, met de scriba van de wijk-gemeente mw. K.M. Mur-van Amerongen, tel. 0346-266842. Als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, neem dan tijdig contact op met uw buurtouderling, of één van de andere ouderlingen.

In memoriam

Op zaterdag 29 april is Pleunis Pieter Kruiswijk overleden, op de leeftijd van 97 jaar. De heer Kruiswijk woonde aan de Eendrachtlaan 43 en was sinds 7 maart 2013 weduwnaar van Phillippijntje Kruiswijk-Schreurs. Boven de rouwkaart stonden drie korte en krachtige aansporingen: 'Verblijdt u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed' (Rom. 12:12). Alle drie deze aansporingen hebben het leven van meneer Kruiswijk gestempeld. Hij was een blijmoedig en hoopvol mens, iemand die ook bij tegenslagen de moed niet opgaf. Ook na het overlijden van zijn vrouw en het dramatisch verlies van het zicht in één oog, wist hij het leven gelovig en dankbaar te aanvaarden. Het geheim daarvan was voor hem het gebed. Hij leefde van het verwachten van God, zoals Psalm 27, die we in de afscheidsdienst lasen, het zo treffend zegt: 'als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de HEERE zou zien in het land van de levenden.' In de afscheidsdienst klonken de woorden van Paulus uit Romeinen 12 niet alleen als dankbare herinnering aan het leven meneer Kruiswijk, maar ook als aansporing en richtingwijzer voor hen die achterblijven in het land der levenden.

Zaterdag 6 mei hebben we Pleunis Pieter Kruiswijk begraven op de Algemene Begraafplaats aan het Laantje in Nieuwer ter Aa. In onze gebeden gedenken we zijn familie.

Ds. K. Hage

45 jaar getrouwd

"De Here is mijn Herder"

Met deze woorden uit Psalm 23 werd op 25 mei 1972 het huwelijk van Marinus Boele en Elisabeth Peters in de Nederlands Hervormde kerk te Bodegraven bevestigd. Vanaf die dag wonen Marinus en Bets in Breukelen en ook nog steeds op hetzelfde adres! In de loop van de jaren werd het gezin uitgebreid met 2 dochters, 2 schoonzonen, 4 kleindochters en 1 kleinzoon! Marinus en Bets kijken terug op heel veel goede jaren, al zijn er zeker ook momenten van 'zorgen' geweest. De Heere heeft hen al die jaren, samen met hun kinderen, gespaard en bewaard, dat geeft intense dankbaarheid.

De naam van de Heere mogen we daarom loven. Laten we buigen voor Hem. We wensen hen, samen met de kinderen en kleinkinderen, een gezegende en feestelijke dag toe en God's Zegen in de tijd die komt.

Het adres van het 45-jarig bruidspaar is: Willink van Collenstraat 3, 3621 CK Breukelen.

Albanië Contact dag

Op *zaterdag 13 mei* wordt er in het Bonifatiushuis een bijeenkomst georganiseerd voor hen, die betrokken zijn bij Zendingswerk in Albanië. Enkele Zendingswerkgroepen en werkers vertellen in hun presentaties over hun werk in Albanië.

Ook zal tijdens het morgenprogramma een film getoond worden van de eerste Evangelisatieactie in Tirana in 1991, toen er godsdienstvrijheid kwam in het gesloten land en dit de start was van de Protestantse Evangelische kerk in Albanië. Belangstellenden zijn van harte welkom op de bijeenkomst van 10.00-12.30 (collecte voor de onkosten).

Informatie en aanmelding: Wilna Shaw-Karsemeijer, 06-12021070 of wilnashaw@gmail.com

Save the date

Ewoud Jonker zal, in het kader van zijn leerplek in onze gemeente, een avond organiseren rondom het thema 'voltooid leven'. In de samenleving is daar veel over te doen en het is belangrijk ook vanuit christelijk perspectief naar deze thematiek te kijken. Door zijn werk in de zorg is Ewoud met dit thema bekend en zal hij ons verder inwijden. Noteer vast de datum: *woensdag 21 juni*, 20.00 uur. In een volgende Kerknieuws meer informatie.

Ds. K. Hage

Giften

Via de Seniorenbijbelclub ontvangen we over het seizoen 2016/2017 €82,80 als bijdrage voor de Kerk. Alle gevers hartelijk dank hiervoor.

Jan Winkel

WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: Ds H.H.Schorren,
Keizerskroon 5, 3621 RS Breu-
kelen, tel. 266337,
email: h.h.schorren@gmail.com
Scriba: Ds. D.E.E. Figuee,
K. Doormanweg 3, 3621 JV
Breukelen, tel. 262912, e-mail:
scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Kerkelijk bureau: M. Pfeiffer, Stationsweg 61b, 3621 LK
Breukelen, tel. 261196, moniquepfeiffer@hotmail.com

Autodiensten: Emmy Wildeman, tel. 241578

Website: www.pknbreukelen.nl

Kerktelefoon: H.P. Vermaat, tel. 261817

Bij de diensten

Iedere vrijdag

Gebed voor Vrede en Verzoening

Van 12.30 – 12.50 uur is er het wekelijks gebed voor
Vrede en Verzoening in de traditie van Coventry.

Zondag 14 mei, 5^e van Pasen - Cantate

Schrift & Tafel

De Toralezing is Deuteronomium 6:20-25. Kinderen zullen vragen stellen: ‘Wat betekenen al die bepalingen en wetten en regels die de HEER, onze God, u heeft voorgehouden?’ Het antwoord dat de ouders van Israël zullen geven, begint met: ‘Wij waren in Egypte slaven van de farao, maar met sterke hand heeft de HEER ons uit Egypte bevrijd.’ Welk antwoord geven wij onze kinderen wanneer ze ons vragen stellen over ons geloof en onze kerkgang? Vaak genoeg zoeken ouders naar woorden die meer zeggen dan een doorgegeven gewoonte. In deze lezing vinden we wellicht een begin van een antwoord. Het heeft te maken met een bewustzijn dat het leven slavernij kan zijn, dat de ‘wereld’ zoveel van je verlangt, dat je gebonden lijkt aan handen en voeten, dat vrijheid en vreugde geen vanzelfsprekendheid zijn. Dat je ook met lede ogen aan moet zien hoeveel mensen gebukt gaan onder ongerechtigheid, haat en oordeel. Wij hebben een God die ons een andere weg toont, een weg naar bevrijding, een weg naar een andere wereld, een nieuwe schepping. Dat gaat niet met een vingertip. Het vraagt inzet van onszelf. Ons houden aan de wetten van de liefde. Een inzet die omschreven kan worden met ‘opstaan en op weg gaan’. Het verlangen zet ons in beweging. Dat is waarom wij geloven en ons op zondag telkens opnieuw voeden met de grote verhalen van geest en waarheid. Dat is waarom wij onze kinderen die verhalen doorvertellen; wij willen dat zij kinderen worden van vrijheid en liefde, van nieuwe toekomst.

De lezing uit het heilig Evangelie is Johannes 14:1-14. Zoeken wij de weg, dan is Jezus ons antwoord. ‘Ik ben

de weg, de waarheid en het leven’ (14:6). Jezus is in het Johannesevangelie het vleesgeworden Woord. In Hem herkennen wij de Vader, herkennen wij de hemelse liefde voor mens en wereld en het diepe verlangen naar nieuwe werkelijkheid. Als Filippus aan Jezus vraagt: ‘Laat ons de Vader zien, Heer’, is het antwoord van Jezus dan ook: ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’ (14:8).

Wij vieren deze zondag het heilig Avondmaal. In brood en wijn gedenken wij de liefde die zichzelf brak om nieuwe toekomst te openen voor de wereld. Wij delen met elkaar om deel te worden van die toekomst en zeggen bereid te zijn om op te staan en op weg te gaan. Er zijn natuurlijk verschillende manieren om Avondmaal te vieren. Kringviering, zittend aan tafel, lopend... voor elke vorm is wel wat te zeggen. Soms is de vorm die je kiest simpelweg afhankelijk van de ruimte waarin je viert en het aantal mensen dat deelneemt. Gewoonlijk hebben wij ‘lopend avondmaal’; iedereen komt naar voren om brood en wijn te ontvangen. Een vorm waarin het ‘opstaan en op weg gaan’ wordt geproefd.

Voorganger: ds. H.H. Schorren

Zondag 21 mei, 6^e van Pasen

Rogate

Voorganger: ds. A. Sneep (Amstelveen)

Donderdag 25 mei, Hemelvaart

40^{ste} Paasdag

Oecumenische samenkomst in de Johannes de Doperkerk
Iedereen is op Hemelvaartsdag van harte uitgenodigd in de Johannes de Doperkerk. Om 8.15 uur is er inloop met koffie. Om 8.30 uur gaan we samen aan tafel voor het ontbijt. Iedereen wordt gevraagd zijn eigen brood, muesli, vers geperste sinaasappelsap en dergelijke mee te nemen, maar wellicht is het ook leuk iets mee te nemen om met elkaar te delen. Dus houdt u niet in. Aansluitend is er een ochtendgebed.

Voor wie het leuk vindt, kan voorafgaand ook meelopen met het Dauwtrappen. Zie hiervoor de oproep verderop in Kerknieuws.

Voorganger: pastor J. van Os, ds. H.H. Schorren

Zondag 28 mei, 4^e van Pasen - Exaudi

Voorganger: ds. A.W. Aarnoutse (Vinkeveen)

Uit de kerkenraad

Tot hun grote verrassing hebben twee leden van de Pauluskerk de koninklijke lintjesregen aan den lijve ondervonden: zowel Piet de Jong als Ingrid Schriever zijn op de dag vóór Koningsdag "onder valse voorwendselen" naar Nijenrode gelokt, waar ze tot de "decorandi" bleken te behoren.

Ingrid vooral vanwege haar diverse intensieve en (inter)nationale activiteiten voor La Leche League. Dat is een organisatie die zich wereldwijd inzet voor het geven van borstvoeding. Dit onder meer door het geven van steun, hulp en informatie áán (a.s.) moeders, dóór

moeders. Verder heeft Ingrid zich zo lang ze met haar gezin in Breukelen woont nuttig gemaakt met allerlei vrijwilligerswerk. Bij basisschool De Schepershoeck kwam dat neer op het geven van taal- en leeslessen en het fungeren als luizenmoeder etc. Wat het kerkenwerk betreft heeft zij haar sporen verdiend o.a. op het gebied van Jeugd en van Liturgie (ook Taizédiensten, Coventry-gebed, Cantorij) zowel binnen als buiten de kerkenraad. En dat hoopt ze te blijven doen!



Dat bezig zijn met kerkenwerk geldt ook voor 'opper koster' Piet de Jong, bij wie het functioneren op met name financieel en bouwkundig gebied, zowel binnen als buiten de kerkenraad – vooral sinds 2001 – op het lijf staat geschreven. Op maatschappelijk gebied speelt hij een belangrijke verbindende rol in het ouderenwerk. Onder andere in het vervoer (met de rolstoelbus van het Rode Kruis en ná 2007 met die van Zorggroep De Vechtstreek). Ook bij de huisvesting van senioren in de hele regio (m.n. in De Aa) heeft hij zijn sporen verdiend. Bovendien maakt hij zich nuttig als mantelzorger en de laatste jaren als lid van het Signaleringssteam van de wijk Breukelen Noord, om de veiligheid aldaar te bevorderen. En dat hoopt hij te blijven doen !

Burgemeester Marc Witteman wist van de uitreiking van de erekenen een feestelijke en stijlvolle gebeurtenis te maken. Schijnbaar onvermoeibaar spande hij zich in om – op een ongedwongen en hartelijke/humoristische manier – ieder van de dertien onderscheidenen persoonlijk met een toespraak in het zonnetje te zetten. Het mooie groene plafond van de Pauluskerk liet hij daarbij niet onvermeld!

Kortom, de feestelijke Koningsdag van dit jaar zal ons heugen. Dat is in de eerstvolgende kerkdienst in de Pauluskerk al duidelijk gebleken, met felicitaties, bloemen en lekkernijen. Tenslotte, allen veel inspiratie gewenst, op weg naar Hemelvaart!

Ds. D.E.E. Figeë, scriba

In en uit de Gemeente

Op 12 mei hopen Elbert en Pat Verbrugge-Elgersma hun 50 jarig huwelijk te vieren. 50 jaar, een mijlpaal !! Het is

goed om daar bij stil te staan en dit te vieren met vele dierbaren om je heen. Een dag om terug te kijken en te zien wat er in die 50 jaar aan vreugdevolle en minder vreugdevolle gebeurtenissen gepasseerd is. Dankbaarheid staat voorop, gezegend met kinderen en kleinkinderen, een rijkdom ! Vanuit de Pauluskerk willen we jullie van harte feliciteren en wensen we jullie een onvergetelijke dag. Voor de toekomst nog heel veel goede jaren ! “Ga met God en Hij zal met je zijn”.

Grote opluchting bij mevr. van Dijk-Timmer (Eendrachtlaan 65, 3621 DE). Onlangs moest zij een staaroperatie ondergaan. Voor haar en voor haar familie was dit extra spannend, omdat zij in het andere oog bijna geen licht heeft. Je bent dan heel kwetsbaar en je realiseert je dan des te meer dat er echt niets mis moet gaan omdat dan de kans bestaat helemaal blind te worden. Dankbaarheid dat het er goed uit ziet en dat zij gespaard is gebleven voor erger. We wensen haar alle goeds .

Afgelopen zondag gingen de bloemen uit de dienst naar Mevr. E.L. Bolijn-de Vlieger (Looijersdijk 51, 3621 WK). Zij wil ons hiervoor hartelijk bedanken. Mevr. Bolijn moest voor een knieoperatie opgenomen worden, gelukkig is het allemaal goed verlopen. Wel kost het nog weer enige tijd en de nodige inspanning om de knie weer goed te kunnen gebruiken. Na 2 nieuwe heupen en al een nieuwe knie weet zij wel wat revalideren is, maar het gaat natuurlijk nooit snel genoeg. We wensen haar heel veel kracht, moed en geduld. Een hartelijke groet namens de gemeente.

Een hartelijke groet,

Margreeth van Ingen

Burgemeester Witteman

Tijdens mijn verblijf in Marokko ontving ik van een vriend, die bij RTV Utrecht werkt, de brief van burgemeester Marc Witteman over zijn verdrietige gezondheidstoestand. Wat een schok. Je wordt er sprakeloos van. Ondertussen is iedereen op de hoogte en ook iedereen even sprakeloos.

We hebben onze burgemeester leren kennen als een zeer betrokken mens met grote interesse voor de mensen en de organisaties in zijn gemeente. Ik hoop dat hij en zijn familie en vrienden zich de komende tijd gedragen mogen weten door onze betrokkenheid, onze gebeden en onze aandacht voor hem. Dat alle tijd die Marc gegeven is gevuld wordt met dierbare, vreugdevolle en gouden dagen. En dat liefde ook de moeilijke tijden draagt.

Ds. H.H. Schorren

Heel veel dank

Wat ben ik verwend met zo veel kaarten met bemoeidende en lieve woorden! De post had het er maar druk mee, zowel in het ziekenhuis als thuis. De operatie is achter de rug, nu begint de revalidatie. Maar met zoveel steun en medeleven zal het vast lukken ook hier goed doorheen te komen. Nogmaals hartelijk bedankt.

Coby Stok



Vogelhuisje Pauluskerk

Enige tijd geleden hebben de kinderen in een zaaltje van de kerk vogelhuisjes gemaakt o.l.v. de heer Kroon met hulp van de hr. Schriever en Ds. Schorren.

Mijn kleindochters Megan en Amber van Vliet hebben beide ook hieraan meegedaan. Van Megan mocht ik haar vogelhuisje in onze tuin ophangen en daar genieten wij nu heel erg van, want het 1^e koolmeesjesechtpaar heeft het de afgelopen weken erg druk gehad met een nestje te maken en nu is het wachten tot de kleintjes straks gaan uitvliegen. Nogmaals bedankt voor het leuke initiatief.

Met hartelijke groet,

Clara van Limburg-Boot

DIACONIE

Hulp In Praktijk

Stichting HiP is een organisatie die een communicatienetwerk onderhoudt. HiP zorgt voor contactvorming tussen mensen en doorbreekt zo de anonimiteit in de samenleving. HiP ondersteunt de lokale kerken, is dienend naar de kerk en gericht op een vitale kerk die invloed heeft op de samenleving. HiP is interkerkelijk georiënteerd.

HiP is actief in meer dan 25 plaatsen in Nederland en in voorbereiding in meer dan 20 andere plaatsen. Op dit moment participeren vele lokale kerken en hulporganisaties in HiP. Deze komen uit het brede spectrum van heel kerkelijk Nederland.

Hulp nodig? Bel 0900 4474474

ma t/m do, 9.00 -12.00 u. (10 ct/m)

Hulp bieden? Bel 0318 742510



Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen doen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het

weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

Toelichting collecte diaconie

HospitiumVleuten/Wilnis 21 mei 2017

Voor de meeste mensen geldt dat zij de laatste fase van hun leven het liefst thuis willen doorbrengen, bij hun dierbaren en in een vertrouwde omgeving. Dat lukt niet altijd: de woonomstandigheden zijn daar niet naar, de nodige zorg ontbreekt of het wordt voor de dierbaren te veel. Dan kan een hospitium of hospice uitkomst bieden. Het biedt een thuis waar palliatieve terminale zorg wordt geboden, gericht op de behoeften van de zieke en op een draaglijk en menswaardig leven tot het einde. Daarnaast krijgen ook de dierbaren, familie en vrienden, aandacht en zorg waar dat gewenst, nodig en mogelijk is. Het Johannes Hospitium in Vleuten en in Wilnis bieden een gastvrij verblijf en liefdevolle zorg met 24-uurs deskundige verzorging en begeleiding. De kleinschaligheid en huiselijkheid van het hospitium geeft de zieke (voor hen: gast) en de dierbaren de veilige en vertrouwde omgeving om op een persoonlijke wijze toe te groeien naar het naderende levenseinde. Het is ook mogelijk om tijdelijk in het hospitium te verblijven, wanneer de zorg thuis in de laatste levensfase voor een kortere periode niet mogelijk is of voor een betere instelling op pijn- of symptoombestrijding.

Van harte bij u aanbevolen!

COLLECTEN

	Pauluskerk	Pieterskerk
Zondag 12 en 19 maart, 2 april		
Kerk in Actie (Myanmar)	768,53	
Zondag 2 april 2017		
Kerk in Actie Werelddiakonaat		152,83
Kerk	226,75	219,00
Zondag 9 april 2017		
Kerk in Actie (Myanmar)	144,00	143,20
Kerk	157,55	232,00
Witte Donderdag 13 april 2017		
Diaconie	133,45	
Vrijdag 14 april 2017		
Diaconie		144,40
Hospitia Vleuten, Wilnis		133,05
Kerk		91,00
Paasnacht 15 april 2017		
Diaconie	133,85	
Pasen Zondag 16 april 2017		
JOP	242,16	
HGJB		329,60
Kerk	268,70	322,00
Zondag 23 april 2017		
Eredienst & Kerkmuziek	147,25	155,20
Kerk	120,05	209,00
Zondag 30 april 2017		
No Yellow Beans Day	204,25	230,25
Kerk	159,25	221,00

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Inloopochtenden in het Bonifatiushuis

Op *dinsdagochtend 23 mei en 6 juni* staat de deur van het Bonifatiushuis weer open van 9.30 tot 11.30 uur. U bent van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken, gezellig met elkaar te praten of een spelletje te doen. Mogen wij u ook eens ontmoeten? Graag tot ziens! Mocht u geen eigen vervoer hebben, dan kunt u contact opnemen met mw. R. Groenberg, T. Brandsmastraat 71, tel. 263232.

Bewust Bijbellezen



Op *woensdag 17 mei* is er Bewust Bijbellezen in de achterzaal van de Pauluskerk, om 20.00 uur. Iedere 3^e woensdag van de maand buigen we ons over Bijbelse teksten die de zondag daarna

in de kerk klinken. Wat zeggen teksten ons bij een eerste lezing in ons persoonlijk bestaan? Welke verschillen zien we tussen diverse vertalingen? En natuurlijk krijgt u achtergronden bij het ontstaan van de teksten en de schrijvers. Boeiende en leerzame avonden waardoor verhalen bewuster beleefd worden.

Ds. H.H. Schorren

Kunstronde 2017 in Pauluskerk

Op *20 en 21 mei* vindt de jaarlijkse KunstRonde in de omgeving van de Vecht en de Loosdrechtse Plassen plaats. Dit is een open atelierroute waaraan 30 professionele beeldend kunstenaars deelnemen. De KunstRonde groeit elk jaar in aantal bezoekers, ruim duizend mensen gaan met de fiets of met de auto op pad langs 30 ateliers en 2 galerieën. Dit jaar is de centrale expositie van de Kunstronde weer in de Pauluskerk. Van alle deelnemende kunstenaars wordt een werk getoond. Dat staat garant voor een gevarieerde en inspirerende expositie. Extra bijzonder is dat de werken dit jaar drie maanden in de kerk te zien zullen zijn, van 20 mei tot 20 augustus 2017. In deze periode worden ook verschillende workshops en educatieve programma's voor volwassenen en kinderen aangeboden. Meer informatie hierover op www.kunstronde.nl.

De opening van de Kunstronde vindt plaats op vrijdag 19 mei om 18.00 uur. De Brassband Breukelen zal een optreden verzorgen. U bent van harte welkom om de opening te bezoeken, of tijdens het weekend langs de ateliers van de deelnemers te gaan.



Stilleven van Judith Majoor, een van de deelnemende kunstenaars.



Beeld van Joan Lichtenbelt, een van de deelnemende kunstenaars.

Dauwtrappen

Een jongerenwandeling op Hemelvaartsdag



Op *donderdag 25 mei* is het Hemelvaartsdag. We nodigen je van harte uit om met ons mee te 'dauwtrappen'. Vermoedelijk stonden vroeger mensen op Hemelvaartsdag al om drie uur 's

nachts op om zingend en blootsvoets op het gras te dansen. Daar zou de term dauwtrappen vandaan komen.

Zo vroeg willen we je niet wakker maken. En blootsvoets hoeft niet. Zingen mag natuurlijk wel. We vertrekken om 7.00 uur vanaf de Pauluskerk.

Na een mooie wandeling door onze prachtige omgeving staat er dan een ontbijt klaar in de Johannes de Doperkerk met aansluitend een ochtendgebed.

O ja, je ouders en anderen die zin hebben om te wandelen zijn van harte uitgenodigd.

Opgeven kan bij Siwanthi Leijen – Van der Pol: siwanthivanderpol@hotmail.com



Amnesty International – EGYPTE

AUTORITEITEN SLUITEN BELANGRIJKE EGYPTISCHE NGO. Op 28 mei kunt u in beide wijkgemeenten vóór en na de dienst uw handtekening zetten voor de volgende zaak: De Egyptische ngo El Nadeem moest begin februari van dit jaar haar deuren sluiten. Sinds het afgelopen jaar worden Egyptische ngo's steeds vaker door de autoriteiten tegengewerkt en hun medewerkers opgepakt. El Nadeem zette zich in voor slachtoffers van marteling en geweld in Egypte. De autoriteiten dreigden al eerder de organisatie te sluiten en bevroren eind vorig jaar alle bankrekeningen. De ngo tekende beroep aan tegen het eerdere sluitingsbevel. Maar de autoriteiten hebben de uitkomst hiervan niet afgewacht. De Egyptische autoriteiten startten in 2011 een strafrechtelijk onderzoek naar de activiteiten van ngo's. Onderzocht wordt of de ngo's voldoen aan de strenge regels voor registratie en het ontvangen van geld uit het buitenland. Een aantal ngo's is al gesloten. Medewerkers kregen te maken met lange verhoren, reisverboden en bevroren bankrekeningen. Ook dreigen ze vervolgd te worden. De activisten hangt een gevangenisstraf van 25 jaar boven het hoofd. Wij gebruiken een voorbeeldbrief van Amnesty International naar president al-Sisi van Egypte en roepen hem op ngo's en activisten die zich inzetten voor mensenrechten niet lastig te vallen en te vervolgen. Als u meer wilt weten kunt u naar de site van Amnesty: www.Amnesty.nl. Bij de lopende acties kunt u makkelijk een voorbeeldbrief downloaden en zelf versturen. Ik hoop op uw medewerking.

Ria van Voskuilen

Orgelmuziek van Pasen tot Pinksteren zondag 28 mei

De paastijd wordt afgesloten met Pinksteren, de 50^e paasdag. Voor deze periode van 50 dagen is heel wat liturgische orgelmuziek geschreven, en daarvan kunt u een bloemlezing horen op zondag 28 mei. Het concert

vindt plaats in de Pauluskerk en begint om 15.00 uur. Het concert is een drieluik: Pasen – Hemelvaart (40^e paasdag) – Pinksteren. Aan elk onderdeel ligt een gregoriaans gezang ten grondslag. Voor Pasen is dat Victimae paschali (lied 615), waaruit het fraaie gemeentelied Christ lag in Todesbanden (lied 616, gezang 203) is afgeleid. Een kort orgelkoraal over dit laatste lied van Bach luidt het concert in en wordt gevolgd door de veelkleurige koraalfantasie van Tunder, een of misschien wel dé grootmeester van de 17^e eeuwse Noord-Duitse koraalfantasie. Voor Hemelvaart de orgelverzen van de Franse componist Titelouze over Creator alme siderum (gez. 226). En de 4^e Meditatie van de 20^e eeuwse componist Olivier Messiaen uit zijn l'Ascension, een heel contemplatieve meditatie ("Christus stijgt op naar de Vader"). Tot slot Pinksteren met o.a. Bachs wervelende fantasie over Komm, Heiliger Geist, Herre Gott (gez. 240), en als afsluiting natuurlijk de pinksterhymne Veni Creator Spiritus (lied 670, gez. 237/239), met de 5 orgelverzen van De Grigny, verreweg de 'grootste' Franse barokcomponist.

De traditie van orgelbespelingen is waarschijnlijk op zondagen begonnen. En al in de 16^e eeuw: het orgel was toen een volwaardig instrument geworden, inclusief de uit die periode daterende imitatiestemmen als Fluit, Trompet, Dulciaan (een blaasinstrument, voorloper van de fagot). Zo'n (zeker in die tijd) bijzonder instrument wilden de steden ook buiten kerkdiensten laten horen, en het was de taak van menige organist-stadsmusicus om na de zondagmorgenviering een bespeling te verzorgen. Met vaak als bijbedoeling om ervoor te zorgen dat mensen niet, of niet voor te lange tijd, naar de kroeg gingen. Ook toen delen van Nederland calvinistisch werden bleef dit gebruik bestaan, de bespelingen werden dan gebruikt om de nieuwe Geneefse psalmmelodieën goed in de oren van de kerkgangers te laten landen.

In het lutherse Duitsland leidde dit orgelgebruik in de 17^e eeuw ook tot een heel rijke kerkmuzikale traditie: de zondagse vespers. Lutheranen hadden (en hebben) kerkmuziek hoog in het vaandel staan, en de zondagse vespers waren rijke diensten met heel veel kerkmuziek: naast gemeentezang koormuziek, gregoriaans en natuurlijk ook orgelwerken. Wie in die tijd van muziek hield ging graag naar de vespers in een stadskerk, vlakbij, of bezocht zo'n dienst elders. Heden ten dage bestaat zo'n praktijk nog altijd in Engeland: de Evensongs.

Kortom, de bespeling vanmiddag in de Pauluskerk staat in een lange kerkmuzikale traditie!

U bent van harte welkom, toegang vrij, na afloop collecte en het gebruikelijke drankje.

Jan Pieter Karman

Lotgenotencontact

Hoewel het aantal bezoekers van ons lotgenotencontact heel klein is, zitten wij elke eerste maandag van de maand klaar met de koffie. In de maanden juni (in verband met Tweede Pinksterdag), juli, augustus en september is er geen lotgenotencontact. Op de eerste maandag

van oktober hopen wij de koffie weer bruin te hebben. Wij wensen iedereen een hele mooie en vooral gezonde zomer.

Cobi en Bea



Liturgie: Eredienst & Kerkmuziek

In de liturgie klopt het hart van de gemeente. Hier gebeurt het heilige. Hier gaan beker en schotel van hand tot hand. Hier klinkt het woord en zingt het lied.

Broeders en zusters ontmoeten elkaar rond doopvont, kansel en tafel in de naam van Christus. Bezielde liturgie, waar hoofd en hart geraakt worden, is wezenlijk. Inspireren & Vernieuwen
Toch zien we dat nogal wat mensen moeite hebben om de liturgie als bezielend en inspirerend te ervaren. Vanwege de inhoud, maar niet zelden ook door de vorm. Het is een uitdaging om nieuwe en aansprekende vormen van liturgie en muziek te ontwikkelen die passen in de protestantse traditie en gebruik maken van de rijke schat van die traditie. Vormen die uitnodigen mee te doen en helpen het leven met God op te bouwen. Dat is wat anders dan 'opleuken' van de liturgie. Het is eerder een gebed om de Geest die het Woord vlees en vorm laat worden voor mensen van nu. Het gaat erom, naast het bewaren van meer traditionele liturgische vormen, te werken aan vernieuwing van liturgische vormen die hieraan dienstbaar zijn.

Bron: Visienota - De hartslag van het leven- PKN

COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

Bezorging: W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;
mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814

Bankrekeningnummer Kerknieuws: St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60
Kostprijzen: €20; voor postabonnees €30

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à €20) en/of witte munten (à €16) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1^o zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkomroep.nl

Administrateur: Mw. M. Davids-Garritsen, Kerkplein 16, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-262692, email: m.davids@sdivad.nl
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL41 FVLB 0635 8109 99, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

C. Vervat, tel. 06 51796607, of ceesvervat@gmail.com

Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email hansmanhenk@hetnet.nl

Adres Pauluskerk: Straatweg 37, 3621 BG Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com