

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 9 JULI 2017

10.00 uur: Ds. H.H. Schorren

Dienst van Schrift en Tafel

Collecten: 1. St. Open Doors (zie toelichting) 2. Kerk

ZONDAG 16 JULI 2017

10.00 uur: Ds. I. Otten, Vleuten

Collecten: 1. Werk van de Diaconie 2. Kerk

ZONDAG 23 JULI 2017

10.00 uur: vic. F. van Willegen, Uithoorn

Collecten: 1. No Yellow Beans Day (zie toelichting)
2. Kerk

COVENTRY GEBED VOOR VREDE EN VERZOENING

Vrijdag 14, 21 en 28 juli, 12.30 uur, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 9 JULI 2017

10.00 uur: Ds. D.J.J. Thijs, Amsterdam

Collecte: 1. St. Open Doors (zie toelichting) 2. Kerk

18.30 uur: Ds. G.J. Codée, Maarssen (NGK)

Collecte: Evangelische Hogeschool

Autodiensten: dhr. H.J. v. Schaik, tel. 822278

ZONDAG 16 JULI 2017

10.00 uur: Ds. K. Hage

Collecte: 1. Werk van de Diaconie 2. Kerk

18.30 uur: drs. J.B. Mulder, Hilversum (NGK)

Collecte: Steun Oost Soemba

Autodiensten: dhr. S.E. v.d. Wilt, tel. 262103

ZONDAG 23 JULI 2017

10.00 uur: Ds. R.R. Maathuis, Werkendam

Collecte: 1. No Yellow Beans Day (zie toelichting)
2. Kerk

18:30 uur: Ds. K. van As, Oostzaan (NGK)

Collecte: Kerk

Autodiensten: dhr. P. Wijnen, tel. 261837

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 14 juli 16.45 uur: ds. H.H. Schorren

Vrijdag 21 juli 16.45 uur: pastor J. v. Os

Vrijdag 28 juli 16.45 uur: mevr. L. v.d. Hoven

De volgende editie van Kerknieuws is voor 3 weken.
Kopij inleveren vòòr maandag 24 juli 18.00 uur.

AGENDA

- 7,14,21 en 28 juli, 12:45 – 13:15, Pieterskerk:
Marktconcert

MEDITATIE

Verzegeld door de geest

Efeze 4:30 : *En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing*

De apostel Paulus brengt in de Efezebrief niet alleen Hemelvaart ter sprake; het werk van de Geest van Pinksteren komt eveneens aan de orde. Ook daaruit blijkt hoezeer de heilsfeiten op concrete en praktische wijze worden toegepast door de apostel.

Tijdens het pinksterweekeinde verbleven jongeren van een jeugdvereniging in het mooie Brabantse land. Op zondagavond was er een bijbelstudie gepland over de Persoon en het werk van de Heilige Geest. De leider van de JV had briefjes meegebracht en hij nodigde de deelnemers uit om het eerste kernwoord dat bij hen opkwam bij dit thema te noteren.

Toen de oogst werd ingezameld, bleken de reacties heel uiteenlopend te zijn: zondekennis, liefde voor Christus, verlangen naar de toekomst, vrucht en gaven. Allemaal aspecten die met Pinksteren te maken hebben. Opvallend genoeg was een sleutelwoord door niemand genoemd: verzegeling. Misschien hadden ze er in de prediking of op de catechisatie weinig over gehoord.

De geest bedroeven

De apostel Paulus laat het woord verzegelen in de Efezebrief tot twee keer toe vallen (1:13 en 4:30). In onze tekst gebruikt hij het in een bijzin, terwijl de hoofdzin een indringende oproep bevat. De gemeenteleden in de grote stad worden aangespoord de Heilige Geest niet te bedroeven. Daaruit blijkt wel dat de apostel de Heilige Geest niet ziet als een vage, onbestemde kracht of gevoel, maar als een Persoon Die je blij kunt maken, maar Die je ook kunt bedroeven. Hoe gemakkelijk gebeurt dat laatste niet. In ons teksthoofdstuk noemt de apostel enkele zaken bij name. Kennelijk is er in de gemeente van Efeze het een en ander mis. Het hapert in de onderlinge verhoudingen. Ze vertellen leugens over elkaar. Als ze kwaad zijn op elkaar, blijven ze boos. Een aantal van hen gaat niet eerlijk om met het eigendom van de ander. Diefstal is een veel voorkomend verschijnsel. Sommigen lopen er bij hun werk de kantjes vanaf. Er is sprake van vuilpraterij, van bitterheid en roddel (vs. 25-29). Wij maken ons om dit soort dingen meestal niet druk. In onze ogen zijn dat poppenzonden, waar God ook niet moeilijk over doet. Maar de apostel ziet een dergelijke levensstijl niet door de vingers. Houdt daarmee op, bindt hij de gemeente van Efeze op het hart, want dat zijn dingen die niet meer passen bij een christen. Daarmee bedroef je de Heilige Geest. Dat raakt de Heilige Geest diep. De oorspronkelijke taal gebruikt er een heel sterk woord voor. Dan doe je de Heilige Geest pijn, dan bezorg je Hem een ontzaglijk groot verdriet.

Eigendomsmerk

Het bedroeven van de Geest van Pinksteren weegt des te zwaarder als we bedenken wat de gemeenteleden allemaal aan Hem te danken hebben. Een van de mooiste geschenken van de Geest is dat de gelovigen door Hem verzegeld worden. Wat wordt daarmee bedoeld? Wie verzegeld is, draagt een zegel, een merkteken, een eigendomskenmerk. Sommige mensen hebben de gewoonte om in al hun boeken een plaatje met hun naam te plakken. Een ex libris, waardoor iedereen kan weten: dat boek is van die en die. Kijk maar, zijn naam en zijn logo staan er in. Zo'n plaatje is een eigendomskenmerk. Precies eender is het met christenen die leven door de Heilige Geest. De Geest is het teken dat ze het eigendom van de levende God zijn. De Heere heeft een zegel op hen gezet als bewijs dat ze van Hem zijn. Ze hoeven er niet aan te twifelen of ze wel bij Hem mogen horen. Zijn kinderen mogen zijn. Ze zijn getekend, verzegeld tot de dag van de verlossing. De duivel heeft geen recht meer op hen.

Vreemde vrijspraak

Hoezeer de satan hen aanvecht, hij kan hen niet meer uit Christus handen rukken. En hoeveel er ook is wat hen aanklaagt en aanvecht, ze hoeven toch niet te vrezen voor het oordeel. Ze mogen leven uit de vreemde vrijspraak, uit de onverdiende gratieverlening, dankzij het offer van

Golgotha. De Geest is er de garantie van dat ze zullen delen in de verlossing die aanstaande is, straks als Christus weerkomt op de wolken van de hemel. Ze dragen het zegel van de Heilige Geest. Ze zijn voor eens en voor altijd het eigendom van Christus geworden. Is dat geen machtig perspectief? Misschien zijn er dingen in onze gemeente, in ons persoonlijk leven, die de Heilige Geest bedroeven. Laten we die belijden, wegdoen en ermee breken, zodat de Geest zich kan verheugen en Zijn gezegende werk kan doen!

Bovenstaande meditatie door em. predikant dr. M. van Campen werd door mij, (bezoekbroeder) Piet Sondij, overgenomen uit de Waarheidsvriend (wekelijkse uitgave van de Gereformeerde Bond).

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: Ds K. Hage,
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;
bij voorkeur niet op woensdag
Scriba: Mw K.M. Mur - van Amerongen,
Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen,
tel. 266842, scriba@pieterskerk.info

Ledenadministratie: W. Mur, tel. 266842,
noortje-wim.mur@planet.nl

Website: www.pieterskerk.info

Kerktelefoon: A.D. Vermeulen, Arianestraat 4, t 263392

Bij de diensten

Zondag 9 juli gaat ds. D.J. Thijs uit Amsterdam voor in de morgendienst. De avonddienst wordt geleid door ds. G.J. Codée uit Maarssen (in het Witte Kerkje).

Zondag 16 juli lezen we in de morgendienst opnieuw uit het boek van de Psalmen. Dit keer Psalm 92, een lied voor de sabbat. De toon is een heel andere dan die van Psalm 77, die we de vorige keer lazen. Nu geen luid roepen uit diepe nood, geen schreeuwen om God en tot God, maar een loflied: 'Het is goed de HEER te loven, uw naam te bezingen, Allerhoogste.' De sabbat (voor ons: de zondag) is een dag om - vanuit de stilte - God te loven, te zingen van zijn liefde en trouw. Bij alle verschil in toon met Psalm 77 is er echter één ding hetzelfde: de grote daden van God staan centraal.

In de avonddienst gaat drs. J.B. Mulder uit Hilversum voor.

Zondag 23 zijn er twee gastvoorgangers (het is vakantietijd): 's morgens ds. R.R. Maathuis uit Werkendam, 's avonds ds. K. van As uit Oostzaan.

ds. K. Hage

Vakantie ds. Hage

Van 20 juli tot en met 13 augustus ben ik met vakantie. Als er in die periode dringende pastorale zaken zijn, kunt

u contact opnemen met de scriba, Noortje Mur, of met de ouderling, Marlies Wijnen.

ds. K. Hage

Uit de kerkenraad

De kerkenraad heeft op 19 juni jl. haar laatste vergadering gehouden voor de zomerpauze. Het moderamen vergadert wel in de zomer en de kerkenraad zal in augustus weer bij elkaar komen. In het bezinningsdeel van de vergadering is stilgestaan bij de woorden van Psalm 121.

De vergadering heeft in woorden en met een aardigheidje afscheid genomen van ouderling Anneke Uittenbosch en haar bedankt voor haar dienende inzet in de gemeente.

Hieronder volgen nog de belangrijkste beslispunten uit de vergadering.

De wijze van vergaderingen is besproken: wat gaat goed, wat kan beter? In ieder geval bevalt de afwisseling van gewone en themavergaderingen goed en vindt de kerkenraad het nodig ten minste 10 x per jaar bij elkaar te komen (7x is te weinig gebleken). Als tip is nog meegenomen om groepen en clubs te vragen een presentatie te geven in de vergadering zodat de kerkenraad beter weet wat er leeft en er een gesprek met elkaar gevoerd kan worden over geloof en het werk in de kerk/gemeente.

De vergadering heeft - mede gelet op de aanbevelingen uit de gemeente - een aantal gemeenteleden verkozen in het ambt van ouderling in de 3 bestaande vacatures. Over de verkiezingen en uitgebrachte beroepen volgt meer in Kerknieuws en in de afkondigingen in de diensten van 2 juli. Bij de vergadering leven zorgen over het aantal bezoekouderlingen op dit moment, namelijk nog één.

Er zijn een aantal afspraken gemaakt t.a.v. de zomerperiode waaronder de vervanging van ds. Hage en de inzet van ouderling-kerkrentmeesters bij het doen van de afkondigingen in de diensten. Niet alleen voor de zomerperiode, maar ook t.a.v. de start winterwerk op 9 en 10 september a.s. en de (jeugd)activiteiten daarna werden afspraken gemaakt. Zo wordt bekeken of de Bijbelkring aangevuld kan worden met jongere ouderen.

De eerste viering van het Heilig Avondmaal nieuwe stijl is – meegenomen dat het nog wat moet wennen - goed ontvangen. De diakenen zullen zich beraden over de vraag hoe de kring nog beter tot zijn recht kan komen. Over de gezinsdienst zijn veel positieve reacties binnengekomen. Vooral de bijdragen in de combinatie van grootouder/kleinkind gaf een mooi beeld van het doorgaan en doorgeven van het geloof. Het vooraf uitleggen van wat er gaat gebeuren is verhelderend voor de thuisluisteraars. Ook over de belijdenisdienst zijn goede reacties ontvangen. Het is indrukwekkend wanneer mensen in het openbaar getuigen van hun geloof, of zij nu jong zijn of oud(er). Wie over het doen van belijdenis nadent of belijdeniscatechese wil volgen kan met ds. Hage contact opnemen. Volgend jaar zal afgestemd worden dat ds. Hage voorgaat in de dienst waarin de oudste kinderen van de kinderkerk afscheid nemen. Op

24 september zal er een jeugddienst worden gehouden. En er wordt nagedacht over een avond over het thema geloofsopvoeding.

De vergadering werd in aansluiting op het bezinningsdeel van de vergadering, afgesloten met het gezamenlijk zingen van Psalm 121.

Noortje Mur

Verkiezingen

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 19 juni jl. - mede gelet op de aanbevelingen uit de gemeente – een aantal gemeenteleden gekozen en geroepen in het ambt van ouderling in 3 vacatures. Van hen hebben Marcel Stoof en Petra Berger serieus over de vraag nagedacht en doorgegeven het ambt van ouderling niet te kunnen vervullen. Van Reina van der Wilt ontvangen wij nog een reactie. Wij begrijpen dat het niet zomaar een vraag is waarover zij nadent en willen ook haar in gebed dragen voor een goede beslissing. Tot onze grote vreugde en dankbaarheid kan en wil Jeroen van Scherpenzeel het ambt van ouderling aanvaarden. Hij heeft aangegeven dat zijn ambtstermijn over enkele maanden in kan gaan. Ten aanzien van deze vervulde vacature kan de gemeente bezwaar maken, gericht tegen de persoon of tegen de gevolgde procedure. Bezwaren kunnen bij de kerkenraad ingediend worden tot en met vrijdag 7 juli 2017. Dat moet schriftelijk en ondertekend gebeuren.

Noortje Mur

Pastoraat

Wilt u geboorte, ziekenhuisopname, ernstige ziekte, overlijden en andere belangrijke mededelingen doorgeven aan de ouderling in uw eigen buurt? Hier volgen de namen en telefoonnummers. Omdat we (tijdelijk, zie het bericht hierboven) een aantal vacatures hebben voor pastoraal ouderling is Marlies Wijnen voorlopig de coördinerend ouderling van alles vier de secties. U kunt met haar contact opnemen via telefoon (0346-261837) of mail: lhawijnen@hetnet.nl. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de wijkpredikant ds. K. Hage, tel. 0346-261565. Of, indien deze niet bereikbaar is, met de scriba van de wijkgemeente mw. K.M. Mur-van Amerongen, tel. 0346-266842.

Bedankt!

Graag wil ik iedereen bedanken voor alle lieve kaarten, bloemen, telefoontjes en bezoeken die ik heb gekregen na mijn val. Het medeleven uit de gemeente heeft mij goed gedaan. Het kost nog wel de nodige therapie om de knie weer goed te krijgen. Hartelijke groet,

Mieke Lodder

Leerplek Ewoud Jonker

Met de goed bezochte avond over ‘voltooid leven’ van 21 juni jl. is een einde gekomen aan de periode dat Ewoud Jonker onze gemeente als leerplek heeft gehad. In het kader van zijn predikantsmaster aan de PThU heeft

hij afgelopen twee jaar in onze gemeente her en der een aantal activiteiten bijgewoond en ook zelf georganiseerd. Leerzaam hoogtepunt was daarin ongetwijfeld de kerkdienst van 22 januari. We zijn blij dat onze gemeente voor hem een veilige oefenplek heeft kunnen zijn en we wensen hem van harte de zegen van God op zijn verdere weg door kerk en theologie. Volgend jaar hopen we hem weer te ontmoeten als gastvoorganger.

ds. K. Hage

Giften

Voor het wekelijkse koffie drinken ontvingen we in de daarvoor bestemde collectebus in mei € 43 en in juni € 31. Via ds. Hage ontvingen we een gift van € 20 en via Riek Verduijn ook een gift van € 20. Iedereen hartelijk dank hiervoor.

Jan Winkel

WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: Ds H.H.Schorren,
Keizerskroon 5, 3621 RS Breukelen, tel. 266337,
email: h.h.schorren@gmail.com
Scriba: Ds. D.E.E. Figuee,
K. Doormanweg 3, 3621 JV
Breukelen, tel. 262912, e-mail:
scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Kerkelijk buro: M. Pfeiffer, Stationsweg 61b, 3621 LK
Breukelen, tel. 261196, moniquepfeiffer@hotmail.com

Autodiensten: Emmy Wildeman, tel. 241578

Website: www.pknbreukelen.nl

Kerktelefoon: H.P. Vermaat, tel. 261817

Bij de diensten

Iedere vrijdag

Gebed voor Vrede en Verzoening

Van 12.15 – 12.35 uur is er het wekelijks gebed voor Vrede en Verzoening in de traditie van Coventry. NB!! Vanaf 7 juli is de aanvangstijd **12.15 uur**.

Zondag 9 juli, 3^e van de zomer

Schrift & Tafel

De Profetenlezing is Zacharia 9:9-12. 'Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde!' Zo begint de lezing met een oproep tot grote blijdschap, want er komt een keer in het lot van het volk. De koning is in aantocht, bekleed met recht en zege. Geen koning zoals we zouden verwachten, geen vorst met de macht van geweld. Nee, deze koning komt op een ezel. Alle strijdswagens worden verjaagd, alle bogen gebroken. Wie is die koning waarover de profetie spreekt? Zacharia sprak over een omkeer voor zijn volk in zijn tijd. Het profetenboek stamt waarschijnlijk uit de 4^e of 3^e eeuw voor Christus. Het eerste vers van het boek plaatst de profeet Zacharia

in de tijd van koning Darius, de Perzische koning die een eind maakte aan de Babylonische ballingschap. Zacharia dacht met zijn woorden over de koning op een ezel niet aan Jezus. Dat de evangelisten – achteraf – in Jezus de profetieën van de profeten vervuld zagen, is een andere zaak. Dat zegt meer over hoe hoog de evangelisten Jezus achtten dan dat het iets zegt over wie Zacharia voor ogen had. Desalniettemin zijn Zacharia's woorden, met Jezus' intocht in Jeruzalem in gedachten, goed te gebruiken als schildering voor het koningschap van Christus. Woorden als *gerechtigheid*, *nederig* en *vrede* tekenen Christus.

De evangeliëlezing is Matteüs 11:25-30. In het eerste deel looft Jezus de Vader omdat Hij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen heeft gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen heeft onthuld. De eerste vraag is: wat bedoeld Jezus met 'deze dingen?'. De tweede vraag is: waarom is dat verborgen houden voor wijzen en verstandigen zo lovenswaardig? Vervolgens klinkt er uit een oproep aan allen die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Het juk van Jezus is zacht en zijn last is licht. Over welke lasten heeft Jezus het?

Jezus zegt in dit gedeelte over zichzelf: 'ik ben zachtmoedig en nederig van hart'. En met die woorden wordt er een link gelegd met de nederige koning uit Zacharia.

Wij vieren in deze dienst de Maaltijd van de Heer.

Voorganger: ds. H.H. Schorren

Zondag 16 juli, 4^e van de zomer

Voorganger: ds. I. Otten (Vleuten)

Zondag 23 juli, 5^e van de zomer

Voorganger: vic. F. van Willegen – Kerkvliet (Uithoorn)

In memoriam Elzelina Geertruida Gootjes – Hoogendoorn

1 oktober 1917 – 28 juni 2017



Op woensdag 28 juni is Els Gootjes – Hoogendoorn na een prachtig leven in haar 100^{ste} levensjaar overleden. Op donderdag 6 juli hebben wij haar leven herdacht in een Dienst van Woord en Gebed in de Pauluskerk. Aansluitend hebben we haar lichaam begraven op de Algemene Begraafplaats in Breukelen.

Els Hoogendoorn werd geboren op 1 oktober 1917 op Hoeve Roslust in Portengen (Breukelen-Nijenrode) Zij was het zevende kind van het gezin. Haar ouders kregen dertien kinderen, waarvan er helaas twee vroegtijdig zijn overleden. Zij volgde de lagere school in Breukelen en ging vervolgens naar de naaischool in Breukelen waar zij later zelf les gaf. Naaien is altijd haar hobby gebleven. Ze had oog voor kleding en winklede graag. Op hoge leeftijd nam ze

nog de bus om naar Utrecht te gaan. Ze zag er dan ook altijd goed gekleed uit.

Ze leerde Cees Gootjes uit Kockengen kennen met wie ze op 10 september 1952 in het huwelijk trad. Cees werkte bij de Nederlandse Bank. Hun eerste woning was aan het Majellapark in Utrecht. Ze verhuisden daarna naar de Rooseveltlaan in Utrecht en kwamen 9 hoog te wonen. Hoewel sommigen zich verbaasden dat iemand uit de polder zich daar gelukkig kon voelen, noemde zij deze woning 'het hemeltje op aarde'. Zo'n 25 jaar geleden kochten Els en Cees een huis in Breukelen, mede om dichterbij haar 1 jaar oudere zus Map te zijn met wie ze het zo goed kon vinden. Ze maakten vele reizen naar o.a. Afrika, Oostenrijk, Spanje en Frankrijk. Ook reisden zij naar Canada om haar broer en zijn gezin te bezoeken. Els reed ook zelf auto wat ze tot haar 94^{ste} heeft volgehouden. Het gaf haar grote mobiliteit en zelfstandigheid.

Haar man Cees overleed op 9 juni 2002. Kinderen hebben zij niet ontvangen. Dat heeft ze altijd jammer gevonden. Maar ze was gek met haar nichtjes en neefjes met wie ze nauw contact hield. Ida Tuininga was heel belangrijk voor haar en werd gezien als een dochter. Familie was zo belangrijk voor haar dat ze haar verjaardagen vierde – waar ze eigenlijk niet zoveel zin in had – voor de neven en nichten. Zo was zij een spil die de familie bij elkaar hield. De bezoekdame die de nichten voor haar geregeld hadden via de seniorenservice werd al vrij snel weer afgezegd; bezoek van familie was voor haar voldoende.

Enkele jaren geleden was zelfstandig wonen aan de Kerkstraat in Breukelen niet meer mogelijk. Ze nam haar intrek in De Merenhoef in Maarssen. Begin juni verhuisde ze, in verband met een renovatie van De Merenhoef naar Zuylenstede in Utrecht. In de laatste periode dacht ze weer veel terug aan haar broers en zussen. Haar jongste zus Bep overleed kort geleden en dat heeft haar diep geraakt; zij was nu de laatste uit het grote gezin Hoogendoorn. Twee schoonzussen, Magda en Annemarie, deelden met haar nog die generatie. Na een prachtig leven was het voor haar ook wel goed zo. Tot het eind toe bleef ze haar pittige karakter houden en bleef ze ook redelijk scherp van geest.

In de dienst van donderdag 6 juli lazen we 1 Korintiërs 13, Paulus' loflied op de liefde dat eindigt met de woorden "Ons rusten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde". Het is die liefde die haar zo verbond aan haar familie. Een liefde die de neven en nichten zich met dankbaarheid herinneren. Wij willen dan ook bidden voor iedereen die tante Els lief heeft gehad en haar zal missen. Dat God hen nabij zal zijn met zijn trouw en zijn troost. Dat liefde de hartslag mag zijn van hun toekomst.

Ds. H.H. Schorren

Afwezigheid ds. H.H. Schorren

Van zaterdag 22 juli t/m zaterdag 15 augustus ben ik op vakantie. Mocht U bijstand nodig hebben dan kunt u

allereerst contact opnemen met onze scriba ds. D.E.E. Figeo (0346-262912).

Ds. H.H. Schorren.

Kindernevendienstnieuws ☺

Hallo allemaal,

Zondag 2 juli is het de laatste kindernevendienst van dit seizoen en gaan wij allemaal genieten van de zomervakantie. *Zondag 27 augustus* starten wij weer. In de zomervakantie kan er eventueel wel door de kinderen tot 12 jaar gebruik gemaakt worden van de crèche. Wij kijken met een goed gevoel terug. Veel enthousiaste kinderen, leuke projecten en de pannenkoekenspeurtocht met afsluitend een watergevecht ☺. Dit jaar hebben wij geld ingezameld voor het kindertehuis Somawathi in Sri Lanka. Als jullie hier meer over willen lezen kun je dit vinden op internet www.weeshuissrilanka.nl. Ook het nieuwe seizoen sparen wij verder voor Somawathi, dus blijf je bijdrage meenemen voor dit goede doel! Fijne tijd en tot 27 augustus.

Groet van Henriëtte Satumalaj namens ons allemaal

In en uit de Gemeente

Op 13 juni mochten Alie en Ton den Boer (Herenstraat 34, 3621 AR) gedenken dat zij 60 jaar geleden elkaar trouw beloofden. Bovendien mocht Alie op 30 mei haar 80^{ste} verjaardag vieren. Twee heel bijzondere momenten in hun leven. Dankbaar zijn zij voor de vele goede dingen die zij in hun huwelijk mochten ontvangen en beleven maar ook groot verdriet om het verlies van hun zoon en schoonzoon. Ondanks deze ingrijpende gebeurtenissen voert de dankbaarheid de boventoon. Als familie hebben zij een prachtige dag gehad, een dag waarbij zij ongetwijfeld verhalen, herinneringen met een lach en een traan met elkaar konden delen. Wij willen Ton en Alie nogmaals van harte feliciteren en hopen op nog vele goede en gezonde jaren. Ga met God en hij zal met jullie zijn, wensen wij jullie vanuit de Pauluskerk toe!

Joke van Houwelingen (Eendrachtlaan 24, 3621 DG) ligt alweer vanaf dinsdag 20 juni in het St Antonius ziekenhuis Leidsche Rijn. Ook haar andere heup is vervangen. Nel berichtte, op zich heel fijn. Maar ook deze keer net als de vorige keer is er een vervelende nasleep. De wond ging niet dicht met tot gevolg een flinke ontsteking. Joke is op 28 juni opnieuw geopereerd. Alles is goed schoongemaakt en er is een nieuwe kop geplaatst. Via een infuus wordt er antibiotica toegediend. Het zal nog wel enige tijd duren voordat Joke weer naar huis kan. Haar adres is : Joke van Houwelingen. St Antonius ziekenhuis Leidsche Rijn. Soestwetering 1 3543 AZ. Utrecht. Haar kamer nr is : afdeling 4b kamer 6. We wensen Joke kracht, moed en vertrouwen dat het allemaal toch weer goed mag komen. Een kaartje ter bemoediging zal Joke zeker op prijs stellen.

Ook Marco Meester verblijft alweer een paar weken in het St Antonius ziekenhuis Leidsche Rijn. Het ging al enige tijd niet goed met Marco, depressies maken zijn

leven heel zwaar. We hoopten allemaal dat het vorige verblijf in een andere omgeving hem goed gedaan zou hebben maar het was toch niet voldoende om de draad van zijn leven op een acceptabele manier weer op te pakken. We hopen dat er toch wat meer hoop en uitzicht komt in zijn leven, dat op dit moment gekenmerkt wordt door moedeloosheid en verdriet. Natuurlijk wensen wij ook zijn ouders en familie de kracht om Marco tot steun te zijn en hem te blijven helpen daar waar zij kunnen. Dat de Eeuwige hen nabij zal zijn en blijven, hen de kracht geven die zij nodig hebben! Het adres van Marco is : Marco Meester. St Antonius ziekenhuis Leidsche Rijn. Soestwetering 1. 3543 AZ. Utrecht. MPU afdeling B.

En dan breekt de zomervakantie voor velen van ons aan! Scholen sluiten hun deuren, bedrijven zetten hun activiteiten op een lager pitje of sluiten ook hun deuren.

Het is goed om een periode van rust en minder gehaast leven in te bouwen en eens met heel andere dingen bezig te zijn.

Wij wensen alle vakantievierders een mooie en fijne tijd. Voor diegene die thuis blijven en door omstandigheden niet op vakantie gaan, probeer toch te genieten van de dingen om u heen !

Laten we hopen dat iedereen die op weg gaat, dichtbij of ver weg, weer in goede gezondheid terug mag keren.

Een hartelijke groet

Margreeth van Ingen

Doopjurken en trouwfoto's gevraagd



Expositie 'de kerk viert'

Van *donderdag 24 augustus t/m zondag 10 september* zal er in de Pauluskerk een expositie zijn met de titel 'de kerk viert'. In deze periode vallen het startweekend en de Open Monumentendag.

Met deze expositie willen we de bezoekers een beeld geven wat er zoal in een kerk gevierd wordt en wat de achtergronden zijn. Zo is er aandacht voor de Doop, het

Avondmaal, het huwelijk, de kerkelijke feesten als Kerst en Pasen, het liturgische jaar, het gebruik van liturgische kleuren en ambtsgewaden. Ook het Woord mag niet ontbreken en daarom zal er een tafel ingericht worden met Bijbels.

Wij hebben daarbij uw hulp nodig. Wij zoeken voor de expositie doopjurken, doopkaarten, trouwfoto's en trouwkaarten. En ook bijzondere Bijbels zijn welkom. Wilt u deze aan ons uitlenen om te exposeren, dan kunt u contact opnemen met :

ds. Schorren (266337) of
Margreeth van Ingen (06 25138102)

Hulp In Praktijk

Stichting HiP is een organisatie die een communicatienetwerk onderhoudt. HiP zorgt voor contactvorming tussen mensen en doorbreekt zo de anonimiteit in de samenleving. HiP ondersteunt de lokale kerken, is dienend naar de kerk en gericht op een vitale kerk die invloed heeft op de samenleving. HiP is interkerkelijk georiënteerd.



HiP is actief in meer dan 25 plaatsen in Nederland en in voorbereiding in meer dan 20 andere plaatsen. Op dit moment participeren vele lokale kerken en hulporganisaties in HiP. Deze komen uit het brede spectrum van heel kerkelijk Nederland.

Hulp nodig? Bel 0900 4474474

ma t/m do, 9.00 -12.00 u. (10 ct/m)

Hulp bieden? Bel 0318 742510

Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen doen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.



OpenDoors

Toelichting collecte Stichting Open Doors 9 juli 2017

Open Doors is een interkerkelijke stichting die christenen in de wereld steunt, ongeacht hun kerkelijke gezindte. Open Doors werkt wereldwijd in zo'n vijftig landen. Open Doors wil westerse christenen betrekken bij de vervolgde kerk en houdt daarom speciale campagnes, organiseert reizen naar gesloten landen en geeft presentaties in heel Nederland om de verhalen van vervolgde christenen te vertellen.

Het werk van Open Doors bestaat uit drie pijlers:

- verspreiden van bijbels en christelijke boeken (distributie)
- het geven van training
- het verlenen van praktische hulp.

Een ander belangrijk onderdeel van hun werk is het persoonlijk bezoeken van vervolgte christenen: presence ministry, zodat zij weten dat ze niet vergeten worden en dat ze niet alleen zijn. Ook heeft men de mogelijkheid om weduwen, wezen en gevangenen op te zoeken.

Toelichting collecte diaconieproject NYBD 23 juli 2017

Hoe vanzelfsprekend lijkt het om door de supermarkt te lopen en keuze te hebben uit zoveel producten. Soms moeten we flink nadenken over wat we deze week weer op het menu zetten. Wat een 'luxeprobleem'. We staan er vaak onvoldoende bij stil, het lijkt een vanzelfsprekendheid. Toch realiseer ik me vaak genoeg dat dit niet het geval is. Na een paar maanden te hebben gewoond en gewerkt in vluchtelingenkamp Mae La Oon aan de grens Thailand/ Birma, heb ik ondervonden hoe anders het kan zijn. Voor mij was het maar voor even, voor hen wellicht een heel leven.

Met No Yellow Beans Day probeer ik voor de weeshuiskinderen en studenten in het kamp een klein beetje verschil te maken. Ook zorgen we dat de medische zorg in Birma beter wordt. Helpt u mee?

In de dienst van zondag 23 juli wordt er gecollecteerd voor dit mooie doel. Ik kan deze collecte dan ook van harte aanbevelen. Alvast dan voor uw bijdrage!

Groet,

Marieke Ramp-van Wijk
www.no-yellow-beans-day.nl

Zondag 28 mei

Plaatselijk gemeentewerk	112,95	139,34
Kerk	97,85	146,00

Zondag 4 juni (Pinksteren)

Zending	-	195,90
Kerk		181,00

Zondag 11 juni

Werelddiaconaat	281,75	175,11
Kerk	196,00	180,00

Zondag 18 juni

Binnenlands diaconaat	123,05	136,20
Hospitia Vleuten-Wilnis (H.A.)	-	117,50
Kerk	104,24	175,00

Zondag 25 juni

Diaconie	186,83	267,00
Wilde Ganzen (Taizé)	12,00	-
Kerk	165,52	209,00
Wijkkas		110,00

De diaconie heeft twee maal een gift van € 50 ontvangen.



COLLECTEN

Pauluskerk Pieterskerk

Zondag 7 mei

Missionair Werk & Kerkgroei	120,85	-
Conf. Vereniging	-	150,40
Kerk	120,72	157,00

Zondag 14 mei

Diaconie	148,26	132,00
Kerk	143,90	172,00

Zondag 21 mei

Hospitia Vleuten-Wilnis	215,45	208,00
Wilde Ganzen (Taizé)	10,00	-
Kerk	146,70	191,00

Donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag)

Diaconie	-	92,30
Kerk	165,52	99,00

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Inlooptochten in het Bonifatiushuis

Op *dinsdagochtend 11, 18 en 25 juli* staat de deur van het Bonifatiushuis weer open van 9.30 tot 11.30 uur. U bent van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken, gezellig met elkaar te praten of een spelletje te doen. Mogen wij u ook eens ontmoeten? Graag tot ziens! Mocht u geen eigen vervoer hebben, dan kunt u contact opnemen met mw. R. Groenenberg, T. Brandsmastraat 71, tel. 263232.

Een berichtje van onze naaigroep

Maandag hebben we als medewerkers van de naaigroep met elkaar vergaderd en teruggekeken op het afgelopen jaar. Wat was het weer een bijzonder jaar waarin we elkaar mochten ontmoeten, elkaar tot steun zijn, nieuwe gezichten mochten verwelkomen, zowel deelnemers als medewerksters. Fijn dat het in zo'n enthousiaste sfeer kan met zoveel verschillende mensen uit zoveel

verschillende landen. U heeft daar zelf letterlijk van kunnen proeven en kunnen ervaren met hoeveel plezier wij allen op de woensdag bezig zijn.

Een aantal weken geleden hebben we een uitstapje gemaakt naar de Geertjes Hoeve, de geitenboerderij in Haarzuilens/Vleuten en afgelopen woensdag hebben we ter afsluiting van dit seizoen, kersen gegeten bij de kersenboomgaard langs de straatweg richting Maarssen. Deze uitstapjes zijn ook een onderdeel van integratie in



onze gemeente Stichtse Vecht.

Tijdens de schoolvakanties sluiten we onze deuren en we hopen eind augustus weer met goede zin aan een nieuw seizoen te beginnen.

Graag wil ik nog een oproep doen!

Er zijn vrouwen die al zo leuk voor zichzelf kleding maken. Om deze kleding netjes af te werken, zijn wij nog op zoek naar een lock machine.

Heeft u er nog één staan of kent u iemand die zo'n machine heeft en hem niet meer gebruikt, wij kunnen hem goed gebruiken.

Namens alle dames van de naaigroep een hartelijke groet!

Margreeth van Ingen

Terugblik op goede kerkpleinmarkt

De commissie van de kerkplein/jaarmarkt kijkt terug op een succesvolle, mooie dag. Zaterdag 17 juni was de jaarlijkse snuffel- en rommelmarkt rondom de Pieterskerk.

Om half 8 begon de opbouw van het plein. Tijdens het neerzetten en inrichten van de kramen scheen de zon en die bleef. Prima marktweer dus. De hele dag door was het gezellig druk, al hebben we waarschijnlijk iets minder bezoekers ontvangen dan vorig jaar. Er waren meerdere boekkramen, een kraam voor kinderspeelgoed, een kraam voor oude spulletjes en diverse kramen voor huishoudelijke artikelen. Veel van de ingebrachte spullen zijn verkocht. De wafels waren dit jaar erg in trek, rond het middaguur waren ze uitverkocht. Het terras was geopend voor een hapje en een drankje. Helaas was er geen gelukkige winnaar voor het nieuwe raadspel 'naam van de bakker (Jasper) van het grote krentenbrood'. In de twee wijkgemeenten was er daarom zondagmorgen een heerlijke snee krentenbrood voor iedereen. Wel zijn er veel winnaars gevallen bij het prijzenrad. Dick Oosthoek en dochter Rozemarijn waren een fantastisch duo en zorgden voor de lootjesverkoop en de trekking. De prijzen waren ook dit jaar weer mogelijk gemaakt door lokale winkeliers en de vrijdagmarkt kramen. De openstelling van de Pieterskerk trok belangstellenden. Er was muziek van het Koper Ensemble Breukelen, een ongepland optreden met orgel en euphonium door Piet

Gijzen en Frans Nap en van organist Jaap Hoeflaken. Dankzij tientallen vrijwilligers is de kerkpleinmarkt ook dit jaar weer succesvol verlopen, waarvoor allen dank! Alle onmisbare inspanningen en hulp hebben een mooie opbrengst van 2800 euro gerealiseerd. Twee-derde hiervan gaat naar het project 'Light in the bush' en het andere deel, een derde, wordt ingezet om de kerkgebouwen te onderhouden.

Spullen blijven welkom!

In de weken voor de markt konden gemeenteleden spullen aandraagen voor de verkoop, de dag ervoor was het Bonifatiushuis geopend om spullen te brengen. We hebben veel goede tweedehandse artikelen ontvangen van veel gemeenteleden, waarvoor we u willen bedanken. Het succes van de markt hangt deels af van de ingebrachte verkoopwaar. Als commissie bekijken we momenteel de mogelijkheden om vaker een inzamelmoment te organiseren. Heeft u spullen die u beschikbaar wilt stellen? Neem dan contact op met Frans Atsma (tel. 264635) of met Hans Schriever (tel. 266241).



Autorit 8 juli 2017

Op zaterdag 8 juli is de jaarlijkse autorit voor de oudere gemeenteleden van beide wijkgemeenten. We verzamelen tussen half 10-10 uur bij het Heijcop en vertrekken om 10 uur. We maken een stop voor koffie met gebak. Tegen 13.00-13.30 uur zijn we weer terug in Breukelen. We hebben al een heel aantal aanmeldingen, maar mocht u nog mee willen, neem dan contact op met Margreeth van Ingen, tel. 0346-241643.

Namens de diaconie, Joukje van der Velde



De wandeling

Op donderdag 13 juli gaan we weer wandelen. Even een frisse neus halen op de vroege ochtend en energie opdoen. En natuurlijk de goede ontmoeting en de onderlinge gesprekken. We wandelen gewoonlijk iedere tweede donderdag van de maand. We starten om 9.00 uur

op het Kerkplein bij het Bonifatiushuis en zijn rond 11.00 uur weer terug.

Ds. H.H. Schorren

Seniorengespreksgroep over de Tien Geboden

Op donderdag 13 juli komen we weer samen rond de Tien Geboden. We behandelen de komende keer het gebod: *Gij zult niet begeren....*

Iedere tweede donderdagmiddag van de maand is er seniorengespreksgroep van 14.30-16.00 uur. We komen samen in de achterzaal van de Pauluskerk. Natuurlijk is het mogelijk dat er voor vervoer gezorgd wordt.

Dit seizoen buigen we ons over de Tien Geboden, ook wel de Tien Woorden genoemd. Iedere maand nemen we één van die geboden onder de loep en kijken wat ze ons zeggen in onze tijd en onze cultuur. Zijn er wijze lessen uit te leren die ook ons en de wereld kunnen helpen om zegenrijk op weg te gaan naar een nieuwe toekomst?

Ds. H.H. Schorren

vr 30 jun. 2017

Ds. Karin van den Broeke blikt vooruit op de belangrijke vergadering van de generale synode waarin besloten wordt over de classisindeling, classispredikanten en visitatie nieuwe stijl.

Weg vervolgen. Deze uitdrukking kom je nogal eens tegen in routebeschrijvingen. Als synode spraken we inmiddels alweer bijna twee jaar geleden over 'waar een Woord is, is een weg'. Tijdens de volgende synodevergadering op 22 september valt het definitieve

besluit over classisindeling, classispredikanten en visitatie nieuwe stijl.

In deze zomerperiode wordt hard gewerkt om alle wijsheid die in het land vergaard is te bundelen. Als moderamen hebben we gemerkt dat er sprake is van ongelijktijdigheid. Terwijl Kerk2025 ontstaan is op basis van signalen uit het land, is het tegelijkertijd zo dat veel kerkenraden en classes pas écht zijn gaan praten over de vragen die voorliggen op het moment dat de kerkordelijke voorstellen op de mat lagen. We hebben gemerkt dat deze voorstellen grondig besproken zijn. Dat heeft suggesties, kanttekeningen en vragen opgeleverd. Het gaat in dit traject niet om de menselijke wil. De synode bidt, bij het zoeken naar wijsheid, om de Geest. In het kerkelijk gesprek hebben we het nodig en kunnen we erop vertrouwen dat wij, waar we de navolging van Christus zoeken, geïnspireerd zullen worden door de Allerhoogste.

Op 22 september spreekt de synode uit, op grond van alles wat haar aan wijsheid is aangereikt, hoe we als Protestantse Kerk onze weg vervolgen. Ik kijk ernaar uit. Ik denk dat de helderheid van een definitief besluit ons zal helpen om eindelijk voluit toe te komen aan waar het de synode in Kerk2025 om begonnen is: de weg vervolgen in een kerk waar de organisatiedruk niet al te hoog is en waar mensen geïnspireerd worden door het samenkomen rond het Woord tot kerkzijn in de wereld.

ds. Karin van den Broeke, preses van de generale synode

COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

Bezorging: W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;
mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814

Bankrekeningnummer Kerknieuws: St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60
Kostprijzen: € 20; voor postabonnees € 30

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 16) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1^e zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkomroep.nl

Administrateur: Mw. M. Davids-Garritsen, Kerkplein 16, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-262692, email: m.davids@sdivad.nl
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL41 FVLB 0635 8109 99, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

C. Vervat, tel. 06 51796607, of ceesvervat@gmail.com

Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email hansmanhenk@hetnet.nl

Adres Pauluskerk: Straatweg 37, 3621 BG Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com

Kleurplaat voor onze jongste Gemeenteleden

